



Bijbelcommentaar op Hebreeën; blz. 578-601

BIJBELCOMMENTAAR

door E.G. White
Page 921; blz. 578

Hebreeën

Hoofdstuk 1

Vers 3 (Kolossenzen 1:15; 2:9; 3:10; zie EGW over Johannes 1:14; Handelingen 1:11; 17:28; Efeze 1:20, 21; Hebreeën 2:14-18). **De Persoonlijkheid van God.** – Hij (Christus) vertegenwoordigde God niet als een kracht die
Page 921-922; blz. 579

de natuur vervult, maar als een God Die een persoonlijkheid bezit. Christus was het uitgedrukte beeld van Zijn Vader; en Hij kwam naar onze wereld om Gods zedelijk beeld in de mens te herstellen, opdat de mens, al was Hij gevallen, door gehoorzaamheid aan Gods geboden het stempel van Gods beeld en karakter zou kunnen ontvangen - versierd met de schoonheid van Goddelijke lieflijkheid (MS 24, 1891).

Vers 4-14. **De Almacht van Jezus.** – (Hebreeën 1:4-12 aangehaald). In deze bewoording wordt de almacht van de Heere Jezus naar voren gebracht. Hij wordt aan de Bijbelstudent voorgesteld als de Schepper van de wereld en was haar rechtmatige Heerser (Hebreeën 1:13,14 aangehaald). Het eerste hoofdstuk van de Hebreeën stelt de positie van de engelen tegenover de positie van Christus. God heeft over Christus woorden gesproken, die niet op de engelen van toepassing zijn. Zij zijn "*dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven*", maar Christus is als Middelaar de grote Bedienaar in het verlossingswerk. De Heilige Geest is Zijn vertegenwoordiger in onze wereld om Gods plan ten uitvoer te brengen in het schenken van kracht aan de gevallen mens, zodat hij kan overwinnen. Allen die met Jezus Christus een verbond aangaan worden door adoptie kinderen van God. Zij worden gereinigd door de herscheppende macht van het Woord en engelen krijgen opdracht hen te dienen (MS 57,1907).

Vers 6,8. Zie EGW over Hebreeën 3:1-3; Johannes 1:1-3,14; Kolossenzen 2:9.

Vers. 8. Zie EGW over Johannes 1:1-3.

Vers 14. (Zie EGW over Handelingen 10:1-6; Openbaring 5:11). **Macht en Geschiktheid voor de Gemeente.** – Een Goddelijk werk is nodig om kracht en geschiktheid te geven aan de gemeente in deze wereld. Gods gezin op aarde, dat aan verzoeken en beproevingen bloot staat, ligt Zijn liefdevol hart heel na. Hij heeft bepaald dat er communicatie wordt onderhouden tussen hemelse wezens en Zijn kinderen op deze aarde. Engelen worden uit de hemel gezonden om degenen die het heil zullen beërven, te dienen (MS 142, 1899).

(Jakobus 4:8). **Goede Engelen Weerhouden satan.** – God heeft engelen, wiens taak het is om hen, die het heil zullen beërven, te trekken. Wanneer iemand een stap naar Jezus toe doet, doet Jezus een stap naar hem toe. Het werk van de engelen bestaat uit het weerhouden van satans machten (MS 17, 1893).

(Efeze 6:12). **Tot Hulp van Beproeftde Zielen.** – Hemelse engelen hebben de opdracht te waken over de schapen van Christus' kudde. Als satan met zijn bedrieglijk



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

strikken zelfs de uitverkorenen zou verleiden als dat mogelijk zou zijn, stellen deze engelen invloeden in het werk, die de beproefde zielen tot hulp zullen zijn als ze acht slaan op het Woord des Heeren, hun gevaar beseffen en zeggen: "Nee, ik wil niet op dat plan van satan ingaan. Ik heb een oudere Broeder voor de troon in de hemel, De heeft laten zien dat Hij tedere belangstelling voor mij heeft en ik wil

Page 922-923; blz. 580

Zijn liefdevol hart niet bedroeven. Ik weet en ik ben verzekerd, dat Hij de wacht houdt over Zijn kinderen en hen bewaart als Zijn oogappel. Aan Zijn liefde is geen einde. Ik wil het hart van Christus niet bedroeven; ik zal mijn best doen anderen niet te verzoeken" (Brief 52, 1906).

(Openbaring 5:9-12). **Engelen Delen in de Uiteindelijke Overwinning.** – Engelen werken als onzichtbare krachten, door menselijke wezens, in het verkondigen van Gods geboden. Engelen hebben veel meer te maken met het menselijk geslacht dan velen veronderstellen. Van engelen wordt gezegd: "*Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?*"

Heilige engelen zullen meezingen met het lied van de verlostten. Hoewel ze niet uit eigen ervaring kunnen zingen: "Gij hebt ons gewassen in Uw bloed, en ons voor God verlost", toch begrijpen zij het grote gevaar waaruit Gods volk is verlost. Waren zij niet gezonden om een banier op te heffen tegen de vijand? Zij kunnen volledig meevoelen met het gloeiende enthousiasme van hen die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en het Woord van hun getuigenis (Brief 79,1900).

Engelen Werken met Mensen Samen. – Heilige, dienende hemelse krachten werken samen met mensen om allen, die waarheid en recht liefhebben, op veilige wegen te leiden. Het is voor de hemelse engelen de grootste vreugde om het schild van hun tedere liefde te houden over hen, die zich tot God keren; satan vecht vastbesloten om iedereen, die licht en bewijzen heeft, tegen te houden. Zijn woest, nooit aflatend verlangen is om zo mogelijk ieder mens te vernietigen. Zult u verkiezen om onder zijn banier te staan?

Engelenmachten staan stevig, vastbesloten dat hij niet zal winnen. Zij zouden iedereen in onze wereld, die zich onder satans banier bevindt, willen terugwinnen, als deze arme zielen niet zo vurig zouden trachten zich ver van hun weldadig dienen en reddende macht vandaan te houden. Hun diepe en ernstige liefde voor de zielen voor wie Christus is gestorven, is onmetelijk. Zij zouden deze misleide zielen bewust willen maken van het feit, hoe zij zich zouden kunnen wapenen en de betovering, die satan over hen heeft gebracht, konden verbreken.

Als zij slechts op Jezus zouden zien en gedurende een enkel ogenblik waarachtig, oprecht zouden ontdekken welke liefde wordt uitgedrukt in het offer dat voor hen is gebracht! Als zij slechts de vastbesloten pogingen van satan konden zien, om door zijn helse schaduwen elke lichtstraal te verduisteren, die het hart wilde binnendringen van mensen die nu dood zijn in zonden en misdaden! Konden zij slechts uit hun verdoving ontwaken wanneer de gehele wereld spoedig gewekt wordt door de bazuin van God, die Zijn komst zal aankondigen!....

Engelen houden de vernietigende krachten tegen, want zij hebben diepe belangstelling voor deze opstandige kinderen en verlan

Page 923-924; blz. 581

gen ernaar hen te helpen terug te keren naar de veiligheid en vrede van de kudde, om gered, voor eeuwig gered te zijn met Gods gezin in de hemel (MS 29, 1900).



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

(Johannes 17:21). **Een Hemelse Atmosfeer Naar de Aarde Gebracht.** Het werk van deze hemelse wezens is, om de bewoners van deze wereld gereed te maken tot kinderen van God, zuiver, heilig en onbesmet. Maar hoewel de mensen voorgeven volgelingen van Christus te zijn, plaatsen zij zich niet daar, waar zij dit werk kunnen begrijpen en op deze wijze wordt het werk van de hemelse boden bemoeilijkt. De engelen, die altijd het aangezicht van de Vader in de hemel aanschouwen, zouden liever dicht bij God blijven in de zuivere, heilige atmosfeer van de hemel; maar er moet een werk worden gedaan door het brengen van deze hemelse atmosfeer naar degenen die verzocht en beproefd worden, opdat satan hen niet ongeschikt kan maken voor de plaats, die zij naar de wil des Heeren in de hemel moeten vervullen.

Overheden en machten in hemelse gewesten verenigen zich met deze engelen in hun werk voor hen, die het heil zullen beërven. Maar wat is het verdrietig dat dit werk wordt gehinderd door de ruwheid, de onverschilligheid, de wereldsgezindheid van mannen en vrouwen die zozeer verlangen hun eigen doelstellingen te bereiken, dat zij het Woord van God, dat hun leermeester en gids zou moeten zijn, uit het oog verliezen.

De Heere geeft aan iedere engel zijn werk voor deze gevallen wereld. Voor mannen en vrouwen is Goddelijke hulp beschikbaar. Zij hebben de gelegenheid om met hemelse wezens samen te werken, om medewerkers met God te zijn. Voor hen ligt de mogelijkheid om geschiktheid te verkrijgen voor het verblijven in de tegenwoordigheid van God, om in staat te worden gesteld Zijn aangezicht te zien. Hemelse engelen zijn aan het werk om het menselijk geslacht te verenigen tot een hechte broederschap, een éénheid, door Christus beschreven als de éénheid, die bestaat tussen de Vader en de Zoon. Hoe kunnen mensen, die zo hoog begunstigd worden door God, nalaten om hun gelegenheden en voorrechten op prijs te stellen? Hoe kunnen zij de Goddelijke hulp die hun geboden wordt, weigeren te aan te nemen? Hoeveel kunnen mensen winnen als zij de eeuwigheid voor ogen willen houden!

Satanische krachten strijden steeds om de heerschappij over de menselijke geest, maar Gods engelen zijn voortdurend aan het werk, door de zwakke handen te versterken en de slappe knieën te bekrachtigen van allen, die God om hulp aanroepen (RH 4 juli, 1899).

De Hemelse Communicatielij. – Gods engelen gaan om met Zijn volk en bewaren het; zij houden de machten der duisternis tegen, opdat die geen controle zullen uitoefenen over hen, die het heil zullen beërven. Werken wij eensgezind met de engelen samen? Dit is de communicatielij die de Heere heeft aangelegd met de mensenkinderen (MS 1, 1890).

Page 924; blz. 582

Een Speciaal Werk Voor Elke Engel. – De Heere Jezus heeft een speciaal werk aangewezen voor elk lid van de engelenschaar. Ook mensen hebben een taak aangewezen gekregen ten behoeve van hun eigen ziel en de zielen van anderen, die door hun invloed worden gered. Gods engelen zullen het werk van de mensen succesvol maken...

Zij hebben een intens verlangen dat mensen zullen komen op de plaats waar zij toevlucht vinden. De engelen hielden voortdurend de wacht over Christus, van Zijn geboorte tot Hij naar de hemel terugkeerde.... Engelen werken voor mensen die zich willen laten gebruiken om zondaars tot God te leiden....



Bijbelcommentaar op Hebreeën; blz. 578-601

Het ware te wensen dat zij, die weifelen tussen twee meningen, slechts konden begrijpen welke krachten aan het werk zijn om de macht der duisternis op een afstand te houden! Satan zou het liefst elke lichtstraal van Gods boodschappers onderscheppen door aardse voordelen of aardse hinderpalen om Gods bedoelingen teniet te doen, alsook door verschillende andere methoden. Maar als het doek terzijde geschoven kon worden, en ogen, die nu verblind zijn voor hemelse krachten, met een hersteld geestelijk gezichtsvermogen te strijd konden gadeslaan die voortdurend woedt voor hen, die verloren van Christus afdwalen, welk een verschil zou dat uitmaken in het werk van die krachten in deze wereld! Er zou duidelijke vooruitgang zijn. Zonder uitstel zou hun gehele invloed ten goede worden besteed aan de zijde van Christus. Zij zouden de intense belangstelling van Gods engelen zien ten gunste van die zielen, die de mogelijkheden en voorrechten verwerpen, die nu zo waardevol voor hen zouden zijn om een proefondervindelijke kennis te krijgen van God en van Jezus Christus die Hij gezonden heeft (MS 29, 1900).

Hoofdstuk 2

Vers 9. Zie EGW over Mattheüs 27:21,22,29

Vers 10. (Hebreeën 5:8; Jesaja 53:10). **Afscheiding van de Goddelijke Machten.** – De Leidsman onzer zaligheid werd door lijden volmaakt. Zijn ziel werd gesteld tot een zondoffer. De ontzagwekkende duisternis moest zich rondom Zijn ziel leggen, omdat de liefde en gunst van Zijn Vader zich hadden teruggetrokken. Hij stond in de plaats van de zondaar en deze duisternis moet elke zondaar ervaren. De Rechtvaardige moest lijden onder het oordeel en de toorn van God, echter niet om Hem te rechtvaardigen, want het hart van God hunkerde in het grootste verdriet, toen Zijn Zoon, de schuldeloze, de straf der zonde onderging. Dit afscheiden van de goddelijke Machten zal nooit in alle eeuwigheid meer plaatsvinden (MS 93, 1899).

Vers 14 (zie EGVV over Mattheüs 27:50; Johannes 3:14-17). **Satan bij het Kruis Overwonnen.** – Hij (Christus) overwon satan in dezelfde natuur, waarover satan in het paradijs de overwinning had behaald. De vijand werd door Christus in diens menselijke natuur verslagen. De macht van de Godheid van de Heiland was verborgen. Hij overwon in menselijke natuur, terwijl Hij op God vertrouwde om kracht (YI, 25 april, 1901).

(12:3; Genesis 3:15; 2 Timotheüs 1:10; 1 Petrus 2:24). **Christus Overwinnaar in de Dood.** – Christus werd aan het kruis genageld, maar Hij behaalde de overwinning. Alle machten van het kwaad hadden zich verzameld om te pogen Hem, die het Licht der wereld was, die de Waarheid was, welke mensen wijs maakt tot zaligheid, te vernietigen. Maar dit verbond bracht geen voordeel. Met elke verdere schrede bracht Satan zijn eeuwige ondergang naderbij. Christus leed werkelijk onder de tegenspraak van de zondaars tegen Hem. Naar elke lijdenstrek die Hij verdroeg, hielp om de grondslag van het rijk van de vijand neer te halen. Satan verbrijzelde Christus de hiel, maar Christus verpletterde de kop van Satan. Door de dood vernietigde de Heiland hem, die het geweld des doods had. Juist door zijn prooi te grijpen, werd de dood overwonnen, want door Zijn dood bracht Christus leven en onsterfelijkheid aan het licht door het evangelie.



Bijbelcommentaar op Hebreëen; blz. 578-601

Nooit werd Gods Zoon meer bemind door Zijn Vader, door het geslacht in de hemel en door de bewoners van zondeloze werelden, dan toen Hij Zich vernederde om schande, vernedering, oneer en smaad te verdragen. Door zondendrager te worden, nam Hij van het mensdom de vloek der zonde weg. In Zijn eigen lichaam betaalde Hij de straf van datgene, waarop de macht van Satan over de mensheid berust - de zonde (YI 28 juni, 1900).

14-18 (Hebreëen 1-3; Johannes 1:1-3, 14; Filemon 2:5-8; zie EGW over Markus 16:6; Lukas 22:44; Romeinen 5:12-19; Hebreëen 3:1-3). **God Benaderde de Mensheid Door Menselijkheid.** – Alleen Christus kon de Godheid vertegenwoordigen. Hij, die van het begin af in tegenwoordigheid van de Vader was geweest, Die het uitgedrukte beeld was van de onzichtbare God, was alleen in staat dit werk te doen. Alleen met woorden kon God niet aan de wereld bekend worden gemaakt. Door een leven van zuiverheid, een leven van volmaakt vertrouwen en onderwerping aan de wil van God, een leven van vernedering waarvoor zelfs de hoogste seraf in de hemel teruggeschrokken zou zijn, moest God Zichzelf aan de mensheid openbaren. Om dit te doen, bekleedde onze Heiland Zijn goddelijkheid met menselijkheid. Hij gebruikte menselijke vermogens, want alleen door deze aan te nemen, kon Hij door de mensheid worden begrepen. Alleen menselijkheid kon de mensheid benaderen. Hij leefde Gods karakter uit door het menselijk lichaam, dat God voor Hem bereid had. Hij was een zegen voor de wereld door in menselijk vlees het leven van God te leiden, om zo te laten zien dat Hij de macht bezat menselijkheid met goddelijkheid te verenigen (RH 25 juni, 1895).

Christus Nam Onze Plaats in het Universum In. – Gedreven

Page 924-925; blz. 584

door de machtige impuls van de liefde nam Hij onze plaats in het universum in en nodigde de Heerser over alles uit, Hem te behandelen als vertegenwoordiger van het menselijk geslacht. Hij vereenzelvigde Zich met onze belangen, ontblootte zijn borst voor de dodelijke slag, nam de schuld en de straf van de mens op zich en bracht ten behoeve van de mens, aan God een volkomen offer. Uit hoofde van deze verzoening heeft Hij de macht om de mens een volmaakte gerechtigheid en volkomen zaligheid aan te bieden. Wie in Hem gelooft als een persoonlijke Zaligmaker, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (RH 18 april, 1893).

Christus Kwam de Mens als Mens Tegemoet. – Christus verliet de hemel en kwam naar onze wereld om het karakter van Zijn Vader te openbaren en zo de mensheid te helpen terug te keren naar hun trouw. De mens droeg het beeld van Satan en Christus kwam om hen morele kracht en bekwaamheid te geven. Hij kwam als een hulpeloos kindje en droeg de menselijkheid die wij dragen. "Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen." Hij kon niet komen in de gedaante van een engel, want Hij kon alleen een volmaakt voorbeeld voor ons zijn als Hij de mens als mens tegemoet kwam, en door Zijn verbondenheid met God getuigde, dat Hij op geen andere wijze de goddelijke kracht kreeg, dan zoals die ook aan ons gegeven wordt. Hij kwam in nederigheid, zodat de nederigsten op aarde zich niet zouden kunnen verontschuldigen op grond van hun armoede en onwetendheid en zouden zeggen: Op grond van dit alles kan ik niet aan Gods wet gehoorzaam zijn. Christus bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid, zodat menselijkheid met menselijkheid in aanraking zou komen; opdat Hij met de mensheid kon leven en alle verzoeken en beproevingen van de mens zou kunnen



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

dragen. Hij werd in alle dingen verzocht gelijk als wij, doch zonder te zondigen. In Zijn menselijkheid begreep Hij alle verzoeken waaraan de mens is blootgesteld (MS 21, 1895).

(1 Timotheüs 2:5; 1 Joh. 2:1, 2; Openbaring 3:4) **De Getemperde Heerlijkheid van de Menselijke Christus.** – Wanneer wij Christus zien met het geloofsoog, zien wij de noodzaak om zuiver te denken en heilig van karakter te worden. Christus nodigt ons uit Hem te naderen en belooft dat Hij ons zal naderen. Als wij op Hem zien, zien wij de onzichtbare God, die Zijn goddelijkheid met menselijkheid bekleedde, opdat Hij door de menselijkheid een getemperde en verzachte heerlijkheid kon doen schijnen, zodat onze ogen op Hem zouden kunnen rusten en onze ziel niet uitgeblust zou worden door Zijn onverhulde pracht. Wij aanschouwen God door Christus, onze Schepper en Verlosser. Het is ons voorrecht om over Jezus in geloof na te denken en Hem te zien staan tussen de mensheid en de eeuwige troon. Hij is onze Advocaat, die onze gebeden en gaven als geestelijke offeranden aan God offert. Jezus is het grote, zondeloze Zoenoffer en door Zijn verdienste

Page 925-926; blz. 585

kunnen God en de mens gemeenschap met elkaar hebben.

Christus heeft Zijn menselijkheid met Zich meegenomen naar de eeuwigheid. Hij staat voor God als vertegenwoordiger van ons geslacht. Als wij bekleed zijn met het bruiloftskleed van Zijn gerechtigheid, worden wij één met Hem en Hij zegt van ons: "Zij zullen met Mij in het wit gaan, want zij zijn het waard." Zijn heiligen zullen Hem in Zijn heerlijkheid aanschouwen zonder dat er een sluier tussen hen is (YI 28 okt. 1897).

(Jesaja 59:20). **Een Menselijke Natuur, maar Geen Menselijke Zondigheid.** Hij (Christus) zou onze plaats aan het hoofd van de mensheid innemen door de natuur, maar niet de zondigheid van de mens op Zich nemen. In de hernel werd de stem gehoord: "Maar als Verlosser komt Hij tot Zion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren." (ST 29 mei, 1901).

(Hebreëën 9:11-14, 22; Ruth 4:13, 14) **Een God van Levenden en van Doden.** – Als Zondendragers, Priester en Vertegenwoordiger van de mens voor God, ging Hij het leven van de mensheid binnen, door ons vlees en bloed te dragen. Het leven schuilt in de levende, vitale bloedstroom; dit bloed werd gegeven voor het leven der wereld. Christus bracht een volkomen verzoening tot stand door Zijn leven te geven als losprijs voor ons. Hij werd zonder een smet van zonde geboren, maar kwam in de wereld op gelijke wijze als de mensheid. Hij droeg niet slechts de gelijkenis van een lichaam, maar nam de menselijke natuur aan en had zo deel aan het leven van de mensheid.

Volgens de wet die Christus zelf had gegeven, moest de verzaakte erfenis worden gelost door het naaste familielid. Jezus legde Zijn koninklijk kleed en koninklijke kroon af en bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid, opdat Hij, door als mens te sterven, door Zijn dood degene die het geweld des doods had teniet zou doen. Als God had Hij dit niet kunnen doen, maar door als mens te komen, kon Christus sterven. Door Zijn dood heeft Hij de dood overwonnen. De dood van Christus doorboorde hem, die het geweld des doods had, en opende de poorten van het graf voor allen, die Hem als hun persoonlijke Verlosser aannamen.



Bijbelcommentaar op Hebréeën; blz. 578-601

Christus verkondigde boven het open graf van Jozef: *"Ik ben de opstanding en het leven."* Hij, de Verlosser der wereld, heeft de kop van de slang verbrijzeld door hem de macht, waardoor mensen zijn schorpioenensteek ervaren, te ontnemen; want Hij heeft leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht. De poort van het eeuwige leven staat open voor allen die in Jezus Christus geloven. Alle gelovigen, die de natuurlijke dood ondergaan, hebben door het eten van het vlees en het drinken van het bloed van de Zoon van God eeuwig leven in zichzelf - het leven van Jezus Christus. Door Zijn sterven heeft Jezus het voor hen, die in Hem geloven, onmogelijk gemaakt om voor eeuwig te sterven....

Page 926; blz. 586

Christus heeft geleefd als mens en is als mens gestorven opdat Hij zowel de God van levenden als de God van doden kon zijn. Het was om voor hen, die in Hem zouden geloven, het onmogelijk te maken het eeuwige leven te verliezen. Het leven van mannen en vrouwen is kostbaar in Gods ogen; want Christus heeft dat leven gekocht door in hun plaats te worden gedood. Op deze wijze maakte Hij het voor ons mogelijk om onsterfelijkheid te verkrijgen (Brief 97, 1898).

Schepper en Schepsel in Christus Verenigd. In Christus werden het Goddelijke en het menselijke verenigd - de Schepper en het schepsel. De natuur van God, Wiens wet was overtreden en de natuur van Adam, de overtreder, komen samen in Jezus - de Zoon van God en de Zoon des mensen. En nadat Hij met Zijn eigen bloed de prijs der verlossing had betaald, nadat Hij de ervaring van de mens had doorstaan en ten behoeve van de mens de verzoeking het hoofd had geboden en overwonnen - nadat Hij, Die Zelf zondeloos was, de schande en schuld en last der zonde had gedragen, is Hij de Voorspraak en Middelaar van de mens geworden. Welk een zekerheid is dit voor de verzochte en worstelende ziel, welk een verzekering voor het toeziende universum, dat Christus *"een barmhartige en getrouwe Hogepriester zal zijn!"* (MS 141, 1901).

Het Zondeloze Denken van de Mens Hersteld. – Jezus is mens geworden opdat Hij kon bemiddelen tussen God en de mens. Hij bekleedde Zijn Goddelijkheid met menselijkheid; Hij verbond Zich met het mensdom, zodat Zijn lange menselijke arm zich om de mensheid kon slaan, terwijl Hij met Zijn Goddelijke arm beslag legde op de Goddelijke troon. En dit alles om het oorspronkelijke denken, dat de mens door satans verleidelijke verzoeking in het paradijs had verloren, aan hem terug te geven; opdat de mens zou beseffen, dat het voor zijn tijdelijk en eeuwig welzijn nodig is om Gods geboden te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid is niet in overeenstemming met de natuur, die God de mens in het paradijs heeft gegeven (Brief 12, 1897).

(2 Petrus 1:4) **Een Goddelijke Beschaving Voor Christenen.** – Goddelijke beschaving brengt volmaaktheid. Als het werk voorwaarts wordt gestuwd, in verbinding met God, zal de mens door Christus van dag tot dag overwinning en eer behalen in de strijd. Door de genade die hem gegeven is, zal hij overwinnen en in een positie van voordeel worden geplaatst. In zijn verhouding tot Christus zal hij been worden van Zijn gebeente, vlees van Zijn vlees, één met Christus in een bijzondere verhouding, omdat Christus de menselijkheid van de mens heeft aangenomen. Hij werd blootgesteld aan verzoeken en stelde als het ware zijn Goddelijke eigenschappen in gevaar. Satan trachtte door de aanhoudende en bijzondere listen van zijn sluwheid, Christus ertoe te brengen aan de verzoeking toe te geven. De mens moest hetzelfde doorstaan wat Christus heeft ondervonden. Zoals Christus



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

Page 926-927; blz. 587

elke verzoeking heeft overwonnen, waarmee satan Hem aanviel, moet de mens ook overwinnen. En zij, die ernstig hun best doen om te overwinnen, worden in een eenheid met Christus gebracht, die engelen in de hemel nooit hebben gekend.

De Goddelijke beschaving van mannen en vrouwen zal slechts voorwaarts gaan naar volmaaktheid, als zij deel hebben aan de Goddelijke natuur. Op deze wijze kunnen zij overwinnen, zoals Christus voor hen heeft overwonnen. Door de genade die hem is gegeven, kan de gevallen mens een voordelige positie innemen. Door inspanning, door volhardend vertrouwen en geloof in Jezus Christus, door getrouw door te gaan met weldoen, kan hij geestelijke overwinningen behalen (brief 5, 1900).

Volkomen Gehoorzaamheid Mogelijk Door Christus. – Christus is naar de aarde gekomen, heeft de menselijkheid aangenomen en staat als vertegenwoordiger van de mens, om in de strijd tegen satan te laten zien dat de mens, zoals God hem heeft geschapen, in verbinding met de Vader en de Zoon, elk Goddelijk gebod kon gehoorzamen (ST 9 juni, 1898).

16 (Filippenzen 2:5-8). **Jezus de Vriend van Zondaars.** – Jezus kwam niet als een engel des lichts naar de wereld; wij zouden Zijn heerlijkheid niet hebben verdragen als Hij zo gekomen was. Eén engel bij het graf van Christus had een dusdanige heerlijkheid dat de Romeinse wacht machteloos ter aarde viel. Toen de engel uit de hemel neerdaalde, verdween het duister op zijn pad en de wachters konden zijn heerlijkheid niet verdragen; zij vielen als doden ter aarde. Veronderstel dat Jezus in de heerlijkheid van een engel was gekomen, dan zou Zijn heerlijkheid het zwakke leven van sterfelijke mensen hebben uitgeblust.

In ons belang heeft Jezus Zich van Zijn heerlijkheid ontdaan; Hij bekleedde Zijn Goddelijkheid met menselijkheid zodat Hij de menselijkheid kon aanraken en Zijn persoonlijke aanwezigheid Zich onder ons kon bevinden en wij zouden weten dat Hij bekend was met al onze beproevingen en meevoelt met ons verdriet, zodat elke zoon en dochter van Adam kon begrijpen dat Jezus de Vriend van zondaars is (ST 18 april, 1892).

Geen Natuur van een Engel, Maar van een Mens. – De Heere Jezus heeft een groot offer gebracht om de mens daar te ontmoeten waar hij zich bevindt. Hij nam niet de natuur van engelen aan. Hij kwam niet om engelen te redden. Hij is gekomen om het zaad van Abraham te helpen. *"Ik ben niet gekomen om te rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen."* Christus helpt de mensheid door de menselijke natuur aan te nemen (Brief 97, 1898).

17 (Filippenzen 2:7, 8; Kolossenzen 2:10; 2 Petrus 1:4; zie EGW over Hebreëën 4:14-16). **Christus Nam de Menselijkheid in Zich.** – Door Zijn gehoorzaamheid aan al Gods geboden bewerkte Christus de verlossing voor de mens. Dit gebeurde niet door buiten Zichzelf te treden, maar door de menselijkheid op Zich te nemen. Zo gaf Christus

Page 927; blz. 588

aan de mensheid een bestaan buiten zichzelf. Het verlossingswerk bestaat hieruit: de mensheid in Christus te brengen, het gevallen mensdom één te maken met de Godheid. Christus nam de menselijke natuur aan opdat de mensen één met Hem konden zijn zoals Hij één is met de Vader, opdat God de mensen kan liefhebben zoals Hij Zijn eniggeboren Zoon liefheeft, opdat de mensen deel kunnen hebben aan de Goddelijke natuur en in Hem volmaakt kunnen zijn (RH 5 april 1906).



Bijbelcommentaar op Hebrëen; blz. 578-601

18 (Hebrëen 4:15; 5:7, 8; Johannes 14:30; zie EGW over Mattheüs 4:1-11; 1 Johannes 2:1). **Het Verfijnde Gevoel van Jezus.** – Het ware te wensen dat wij de betekenis zouden kunnen begrijpen van de woorden: *"dat Christus in verzoeken geleden heeft."* Hoewel Hij vrij was van de smet der zonde, maakte het verfijnde gevoel van Zijn heilige natuur het contact met het kwaad voor Hem oneindig pijnlijk. Toch trad Hij, bekleed met de menselijke natuur, de aartsafvallige openlijk tegemoet en bood in een strijd van man tegen man weerstand aan de vijand van Zijn troon. Christus kon er zelfs niet door een gedachte toe gebracht worden toe te geven aan de macht van de verzoeking.

Satan vindt in het menselijk hart punten, waar hij een houvast kan vinden; er wordt een zondig verlangen gekoesterd, door middel waarvan zijn verzoeken kracht verkrijgen. Maar Christus zei van Zichzelf: *"De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets."* De stormen van verzoeking barstten boven Hem los, maar ze konden Hem er niet toe brengen af te wijken van Zijn trouw aan God (RH 8 nov. 1887).

Jezus Niet in Zonde Getrokken of Geduwd. – Zijn wij vergeten dat Jezus, de Majesteit des hemels, toeliet dat Hij verzocht werd? Jezus liet niet toe dat de vijand Hem in het slijk van ongeloof trok, of Hem omgaf met het slijk van wanhoop en moedeloosheid. Maar vele arme zielen zijn zedelijk zwak omdat zij niet handelen naar de woorden van Christus (Brief 43, 1892).

Macht Verzekerd Voor de Kinderen des Geloofs. – Christus moest in de zwakheid van het mens zijn weerstand bieden aan de verzoeken van één, die de macht bezat van de hogere natuur, die God aan de engelen had verleend. Maar de menselijkheid van Christus was met de Goddelijkheid verenigd, en in deze kracht kon Hij alle verzoeken verdragen waarmee satan Hem omringde en toch Zijn ziel onbesmet voor de zonde bewaren. Hij wil deze macht om te overwinnen schenken aan iedere zoon en dochter van Adam die in geloof de rechtvaardige eigenschappen van Zijn karakter wil aannemen (RH 28 jan. 1909).

Hoofdstuk 3

1-3 (Hebrëen 1:6-8; 2: 14-18; Filippenzen 2:5-8). **Een Zwaarder Straf dan Israël Trof.** – Hebrëen 3:1-3 aangehaald) Vanwege het ongeloof je-

Page 927-928; blz. 589

gens Christus, de Stichter en Grondslag van de gehele joodse samenleving geopenbaard, zal een zwaardere straf de mensen treffen, dan die waardoor het ongelovige Israël in de woestijn werd getroffen. Mozes was een profeet door wie God met de vergadering in de woestijn sprak; maar hoe groot Mozes ook was, groter dan hij is de Zoon van God, Die het huis heeft gebouwd.

De aanwezigheid van Jezus Christus, gehuld in de wolkkolom bij dag en de vuurkolom bij nacht, volgde dit volk tijdens hun omzwervingen door de woestijn. De Engel des verbonds kwam in de Naam van God als de onzichtbare Leider van Israël. De Zoon van God over Zijn eigen huis staat hoger dan Mozes, hoger dan de voornaamste engel. Hij draagt de Naam van Jehova op Zijn mijter, terwijl op Zijn borstplaat de naam van Israël geschreven staat. Christus nam de menselijkheid op Zich, opdat de mensheid met menselijkheid in aanraking kon komen. Hij vernederde Zich in de gedaante van een mens en werd een dienstknecht, maar als Zoon van God



Bijbelcommentaar op Hebreëen; blz. 578-601

stond Hij boven de engelen. Door Zijn menselijk leven kan de mens deelhebben aan de Goddelijke natuur. Als de Majesteit des hemels was Hij verheven boven de engelen, en in het verlossingswerk omvat Hij allen, die Hem hebben aannemen en in Zijn Naam hebben geloofd (Brief 97, 1898).

Vers 3 Zie EGW over Johannes 1:14

Vers 6 Zie EGW over Hebreëen 4:14; Openbaring 3:3

Vers 12 (Hebreëen 11:6) **Geen Aanmoediging Gegeven Voor Ongeloof.** –

Er is geen aanmoediging gegeven voor ongelooft. De Heere toont Zijn genade en macht telkens weer en dit moet ons leren dat het nuttig is om onder alle omstandigheden geloof te koesteren, over geloof te spreken en in geloof te handelen. Wij moeten onze harten en handen niet laten verzwakken door toe te staan dat suggesties van achterdochtige personen in onze harten zaad van twijfel en wantrouwen zaaien (Hebreëen 3:12 aangehaald)(Brief 97, 1898).

Studeer om te Geloven en te Gehoorzamen. – De Heere werkt samen met de wil en werking van de mens. Ieder mens heeft het voorrecht en de plicht om God op Zijn woord te nemen, in Jezus te geloven als zijn persoonlijke Verlosser en vurig en terstond te reageren op de genadige voorzieningen die Hij treft. Hij moet het Goddelijk onderricht in de Schriften bestuderen, geloven en gehoorzamen. Hij moet zijn geloof niet baseren op gevoelens maar op de bewijzen en op Gods Woord (MS 3, 1895).

Vers 14 Zie EGW over Hebreëen 4:5

Hoofdstuk 4

Vers 1 Zie EGW over 2 Korinthe 5:11

Vers 9-11 (zie EGW over Spreuken 31:27). **De Rust door Arbeid**

Verkregen. – (Hebreëen 4:9, 11 aangehaald). De rust waarover hier gesproken wordt, is de rust van genade, verkregen door het opvolgen van het voorschrift: Werk ijverig. Zij, die van Jezus Zijn zachtmoedigheid en nederigheid leren, zullen rust vinden in de ervaring van het in praktijk brengen van Zijn lessen. Rust wordt niet verkregen in vadsigheid, in zelfzuchtig gemak en het najagen van genot. Zij die niet bereid zijn om de Heere getrouw, oprecht en liefdevol te dienen, zullen geen geestelijke rust vinden in dit leven of in de eeuwigheid. Alleen serieuze arbeid brengt vrede en blijdschap in de Heilige Geest - geluk op aarde en heerlijkheid later.

Laten wij daarom werken. Spreek dikwijls woorden die een kracht en inspiratie betekenen voor hen, die ze horen. Over het geheel genomen zijn wij te onverschillig met betrekking tot elkaar. Wij vergeten dat onze medewerkers vaak behoefte hebben aan woorden van hoop en aanmoediging. Als iemand in moeilijkheden verkeert, moet u hem of haar opzoeken en vertroostende woorden spreken. Dat is echte vriendschap (MS 42, 1901).

Vers 12 (zie EGW over Johannes 17:17). **Het Teveel van het Eigen Ik**

Snoeien. – Praktische waarheid moet in het leven worden gebracht, en het Woord moet als een scherp, tweesnijdend zwaard het teveel aan eigen ik uit onze karakters wegsnoeien (Hebreëen 4:12 aangehaald) (Brief 5, 1897).

De Veranderende Kracht van het Woord. – Het Woord maakt de trotse nederig, de verkeerde zachtmoedig en gebroken, de ongehoorzame gehoorzaam. De zondige gewoonten, zo natuurlijk voor de mens, zijn verweven in het dagelijks leven.



Bijbelcommentaar op Hebreëen; blz. 578-601

Maar het Woord snijdt de vleselijke begeerten weg. Het is een waarnemer van de gedachten en bedoelingen van het hart. Het scheidt gewrichten en merg vaneen, snijdt de begeerten van het vlees weg en maakt de mens bereidwillig om voor hun Heer te lijden (MS 42, 1901).

Vers 13 Zie EGW over Spreuken 16:1; Openbaring 3:1-4; 20:12-13

Vers 14 (Hebreëen 3:6, 14; 10:23; zie EGW over Openbaring 3:3). **Vragen om over na te Denken.** –

(Hebreëen 4:14 aangehaald). Hoe luidt onze belijdenis? Wij geven voor dat wij Christus volgen. Wij beweren dat wij christenen zijn. Openbaren wij dan gelijkenis met Christus? Dienen wij bewust de Heiland? Stroomt de liefde van God voortdurend van ons naar anderen? Belijden wij in woord en daad onze Verlosser? Maken wij ons leven gelijkvormig aan Zijn heilige beginselen? Zijn wij zuiver en onbesmet? Christenen moeten het begin van hun vertrouwen tot het einde toe vast bewaren. Het is niet voldoende om het geloof te belijden. Geduldig moeten alle beproevingen worden verdragen en moedig moet weerstand worden geboden aan alle verzoeken. Geloof kan alleen gehandhaafd worden door de christelijke godsdienst te toetsen aan de praktijk en zo de veranderende kracht en trouw van haar beloften te demonstreren (MS 42, 1901).

Vers 14-16 (Hebreëen 2:17; 7:24-26; Romeinen 8:34; 1 Johannes 2:1) **Fasen van het Priesterschap van Christus.** – (Hebreëen 4:15 aangehaald). De Zoon

Page 929; blz. 591

van God... heeft Zijn belofte waar gemaakt en is de hemelen doorgestaan om de heerschappij van de hemelse scharen op Zich te nemen. Hij heeft één fase van Zijn priesterschap vervuld door voor de gevallen mens aan het kruis te sterven. Hij vervult nu een andere fase door bij de Vader de zaak van de berouwvolle en gelovige zondaar te bepleiten, terwijl Hij God de offeranden van Zijn volk voorhoudt. Omdat Hij de menselijke natuur heeft aangenomen, in deze natuur de verzoeken van de vijand heeft overwonnen en Goddelijke volmaaktheid bezit, is aan Hem het oordeel over de wereld toevertrouwd. De zaak van ieder mens zal aan Hem worden voorgelegd. Hij zal het oordeel uitspreken en ieder mens vergelden naar zijn werken (MS 42, 1901).

Vers 15 (Hebreëen 3:14; Mattheüs 4:1-11; 19:17; Johannes 10:30; 2 Petrus 1:4; Openbaring 3:21; zie EGW over Markus 16:6; Johannes 1:1-3,14; Romeinen 5:12-19; Kolossenzen 2:9, 10; 1 Johannes 2:1). **In Christus Geen Spoor van Onvolmaaktheid.** – Zij die beweren dat Christus niet kon zondigen, kunnen niet geloven dat Hij in werkelijkheid de menselijke natuur op Zich heeft genomen. Maar werd Christus niet daadwerkelijk verzocht, niet alleen door satan in de woestijn, maar heel Zijn leven, vanaf Zijn kinderjaren en ook als man? Hij werd in alle dingen verzocht op gelijke wijze als wij en omdat Hij met succes weerstand bood aan de verzoeking, in welke vorm ook, gaf Hij aan de mens het volmaakte voorbeeld, en door de overvloedige voorziening die Christus heeft getroffen, kunnen wij deel hebben aan de Goddelijke natuur, nadat wij ontkomen zijn aan het verderf, dat in de wereld is door begeerte.

Jezus zegt: *"Wie overwint, hem zal Ik geven te zitten met Mij op de troon, gelijk Ik overwonnen heb en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon."* Hier is het begin van ons vertrouwen dat wij tot het einde toe onwrikbaar moeten bewaren. Als Jezus weerstand heeft geboden aan de verzoeken van satan, zal Hij ons helpen om



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

weerstand te bieden. Hij is gekomen om Goddelijke kracht te brengen en deze te doen samengaan met menselijk pogen.

Jezus was vrij van alle zonde en dwaling; in Zijn leven was geen spoor van onvolmaaktheid. Hij handhaafde een smetteloze reinheid onder de meest beproevende omstandigheden. Het is waar dat Hij heeft gezegd: *"Niemand is goed dan Eén, namelijk God"*; maar dan weer zegt Hij: *"Ik en de Vader zijn één"*. Jezus spreekt zowel over Zijn Vader als over Zichzelf als God en maakt voor Zichzelf aanspraak op vlekkeloze gerechtigheid (MS 141, 1901).

De Gehoorzaamheid van een God of van een mens? – De overwinning en gehoorzaamheid van Christus is die van een waarachtig mens. In onze gevolgtrekkingen maken wij vele fouten als gevolg van onze verkeerde inzichten aangaande de menselijke natuur van onze Heer. Als wij Zijn menselijke natuur een macht toeschrijven die de mens onmogelijk kan hebben in zijn strijd tegen satan, doen wij de volkomenheid van Zijn mensheid te niet. Zijn

Page 929-930; blz. 592

toegerekende genade en kracht geeft Hij aan allen, die Hem in geloof aannemen.

De gehoorzaamheid van Christus aan Zijn Vader was dezelfde gehoorzaamheid die van de mens wordt geëist. De mens kan satans verzoeken niet overwinnen zonder dat Goddelijke kracht samengaat met eigen kracht. Dat was ook het geval met Jezus Christus: Hij kon beslag leggen op Goddelijke kracht. Hij is niet naar deze wereld gekomen om de gehoorzaamheid van een mindere God jegens een grotere God te tonen, maar als een mens, om aan Gods heilige wet te gehoorzamen, en op deze wijze is Hij ons voorbeeld. De Heere Jezus is naar onze wereld gekomen, niet om te laten zien wat God kon doen, maar wat een mens kan doen door geloof in Gods macht om onder elke omstandigheid te kunnen helpen. De mens moet door geloof deel hebben aan de Goddelijke natuur en elke verzoeking waaraan hij wordt blootgesteld, overwinnen.

De Heere eist nu dat elke zoon en dochter van Adam Hem door geloof in Jezus Christus dient in de menselijke natuur, die wij nu hebben. De Heere Jezus heeft de kloof, die door de zonde is ontstaan, overbrugd. Hij heeft de aarde verbonden met de hemel, de sterfelijke mens met de oneindige God. Jezus, de Verlosser der wereld, kon alleen de geboden Gods bewaren op dezelfde wijze als de mens ze kan bewaren (MS 1, 1892).

(Hebreëën 2-14). **Christus Bleef op Menselijk Vlak.** – Satan meende dat hij door zijn verzoeken de Verlosser der wereld ertoe kon verleiden een gewaagde stap te doen door Zijn Goddelijke kracht te openbaren.... Het was een moeilijke opgave voor de Vorst des levens om het plan te volvoeren dat Hij op Zich had genomen voor de zaligheid van de mens, door Zijn Goddelijkheid te bekleden met menselijkheid. Hij ontving eer in de hemel en was bekend met absolute macht.

Het was voor Hem even moeilijk op het menselijk vlak te blijven, als het voor de mens is om te stijgen boven het lage peil van zijn ontaarde natuur en deel te hebben aan de Goddelijke natuur.

Christus werd heel zwaar op de proef gesteld en alle kracht van Zijn vermogens werd geëist om weerstand te bieden aan de neiging in gevaar Zijn macht te gebruiken om Zich daaruit te bevrijden en te triomferen over de macht van de vorst der duisternis. Satan toonde zijn kennis van de zwakke punten van het menselijk hart en deed zijn uiterste best om voordeel te trekken uit de menselijke zwakheid die



Bijbelcommentaar op Hebreeën; blz. 578-601

Christus op Zich had genomen om Zijn verzoeken ten behoeve van de mens te overwinnen (RH 1 april, 1875).

Geen Bijzondere Aanpassing Voor Gehoorzaamheid. – Wij hoeven de gehoorzaamheid van Christus niet te zien als iets dat op zichzelf staat, als iets waartoe Hij speciaal was aangepast door Zijn bijzondere Goddelijke natuur, want Hij stond voor God als Verte-

Page 930; blz. 593

genwoordiger van de mens en werd als Plaatsvervanger en Borg van de mens verzocht. Als Christus een speciale macht had bezeten waarmee de mens niet is bevoorrecht, zou satan hier munt uit hebben geslagen. Christus' werk was, om de beweringen van satan, dat de mens hem toebehoorde, weg te nemen en dit kon Hij alleen doen door de manier waarop Hij kwam - als mens, verzocht als een mens, Die de gehoorzaamheid van een mens toonde (MS 1, 1892).

(2 Korinthe 5:19). **God Doorstond Verzoeken in Christus.** – God was in Christus in menselijke gedaante en verdroeg alle verzoeken waaraan de mens was blootgesteld; ten behoeve van de mens had Hij deel in het lijden en de beproevingen van de lijdende menselijke natuur (SW 10 dec. 1907).

Vers 15,16 Zie EGW over Efeze 2:18

Vers 16 Zie EGW over Mattheüs 3:13-17

Hoofdstuk 5

Vers 5,6 (Hebreeën 4:15-16; 1 Johannes 2:1). **Christus Aangewezen Voor het Priesterschap.** – Christus verheerlijkte niet Zichzelf, toen Hij tot Hogepriester werd gemaakt. God stelde Hem aan voor het priesterschap. Hij moest een voorbeeld zijn voor heel het menselijk geslacht. Hij bekwaamde Zich niet alleen tot vertegenwoordiger van het mensdom, maar ook als hun Advocaat, zodat ieder die dat wil, zou kunnen zeggen: Ik heb een Vriend bij de rechtbank. Hij is een Hogepriester Die kan meevoelen met onze zwakheden (MS 101, 1897).

Vers 7,8 Zie EGW over Hebreeën 2:18

Vers 8,9 Zie EGW over Hebreeën 2:10

Vers 9-12 Zie EGW over 1 Korinthe 3:1-2

Hoofdstuk 6

Vers 19 (Hebreeën 10:19-20; 11:27; zie EGW over Mattheüs 27:51). **Een Geloof dat Reikt tot Binnen het Voorhangsel.** – Ons geloof moet tot binnen het voorhangsel reiken en dingen zien, die onzichtbaar zijn. Niemand anders kan voor u zien. U moet zelf aanschouwen. In plaats van te morren over zegeningen die onthouden zijn, moeten wij ons de zegeningen die reeds ontvangen zijn, herinneren (MS 42, 1901).

Hoofdstuk 7

Vers 17 (Genesis 14:18-20; Psalm 110:4). **Een Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek.** – Het was de bedoeling dat de hogepriester



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

Page 930-931; blz. 594

op bijzondere wijze Christus zou voorstellen, Hij Die voor altijd Hogepriester zou zijn naar de ordening van Melchizédek. Deze priesterordening zou niet overgaan op een ander, of door een andere worden vervangen (Redemption: The First Advent of Christ, p.14).

Vers 22 Zie EGW over Hebreëën 8:6-7

Vers 24-26 Zie EGW over Hebreëën 4:14-16

Vers 24-28 Zie EGW over Romeinen 8:26,34

Vers 25 (Hebreëën 9:24; Romeinen 8:34; 1 Timotheüs 2:5; 1 Petrus 2:24; 1 Johannes 2:1; zie EGW over Romeinen 3:20-31; Hebreëën 9:11, 12; 10:19-21). **“Ik zal hun zonden wegnemen”** – Wat doet Christus in de hemel? Hij bemiddelt voor ons. Door Zijn werk wordt de drempel van de hemel overstroomd door licht van de heerlijkheid van God, Die iedere ziel zal verlichten, Die de vensters der ziel naar de hemel opent. Wanneer de gebeden van de oprechten en boetvaardigen naar de hemel opstijgen, zegt Christus tot de Vader: "Ik zal hun zonden wegnemen. Laat ze schuldeloos voor U staan." Wanneer Hij hun zonden wegneemt, vult Hij hun harten met het heerlijke licht van waarheid en liefde (MS 28, 1901).

(Hebreëën 8:1-2; 2 Petrus 1:10; Openbaring 8:3-4). **De Voorwaarden Voor Onze Verkiezing.** – (Hebreëën 7:25 aangehaald). Door Zijn vlekkeloos leven, Zijn gehoorzaamheid, Zijn dood aan het kruis op Golgotha, bemiddelde Christus voor het verloren mensdom. En nu bemiddelt de overste Leidsman onze zaligheid voor ons, niet alleen als Eiser, maar als Overwinnaar, Die recht heeft op Zijn overwinning. Zijn offerande is volkomen en als onze Middelaar volvoert Hij het door Hem bepaalde werk, terwijl Hij God het wierookvat aanbiedt, met Zijn vlekkeloze verdiensten en gebeden, schuldbelijdenissen en dank van Zijn volk. Welriekend door de geur van Zijn gerechtigheid stijgt de wierook op tot God als een lieflijke reuk. Het offer is geheel aanvaardbaar en vergeving bedekt de overtredingen. Voor de ware gelovige is Christus werkelijk de Bedienaar van het Heiligdom, Die voor hem dienst doet in de tabernakel en spreekt door de door God gekozen middelen.

Christus kan volkomen zaligmaken die in geloof tot Hem komen. Hij zal hen reinigen van alle onreinheid als ze Hem daartoe de kans geven. Maar als ze vasthouden aan hun zonden, kunnen zij onmogelijk worden gered; want de gerechtigheid van Christus bedekt geen zonden, waarover geen berouw is getoond. God heeft gezegd dat allen, die Christus aannemen als hun Verlosser, die Hem aanvaarden als Degene Die alle zonden wil wegnemen, vergeving voor hun zonden zullen ontvangen. Dit zijn de voorwaarden voor onze verkiezing. De zaligheid van de mens is afhankelijk van het feit, of hij Christus in geloof aanneemt. Zij, die Hem niet willen aannemen, verliezen het eeuwige leven, omdat zij het enige middel, verschaft door de Vader en de Zoon tot redding van een verlorengaande wereld, niet gebruiken (MS 142, 1899).

Persoonlijke Aard van Christus' Bemiddeling. – Christus slaat ons gade. Hij weet alles van onze lasten, onze gevaren en onze

Page 931; blz. 595

moeilijkheden; en Hij opent Zijn mond met argumenten ten gunste van ons. Hij past Zijn bemiddeling aan de behoefte van een ieder aan, zoals Hij dat deed in het geval van Petrus.... Onze Advocaat opent Zijn mond met argumenten om Zijn beproefde en



Bijbelcommentaar op Hebreeën; blz. 578-601

verzochte kinderen te sterken tegen satans verzoeken. Hij vertolkt elke beweging van de vijand. Hij regelt de gebeurtenissen (Brief 90, 1906).

Vers 25-27 Zie EGW over Romeinen 8:34

Vers 26 Zie EGW over Hebreeën 9:14

Hoofdstuk 8

Vers 1 Zie EGW over 1 Timotheüs 2:5

Vers 1, 2 (Romeinen 12:4-5; 1 Korinthe 12:27; zie EGW over Romeinen 8:26, 34; Hebreeën 7:25; 9:24). **De Tabernakel een Zinnebeeld van de Christelijke Gemeente.** – De joodse tabernakel was een zinnebeeld van de christelijke gemeente.... De gemeente op aarde, samengesteld uit mensen die trouw zijn aan God, is de "*ware tabernakel*", waarin de Verlosser dienst doet. God en niet de mens, heeft deze tabernakel opgericht op een hoog, verheven platvorm.

Deze tabernakel is het lichaam van Christus en uit het noorden, zuiden, oosten en westen vergadert Hij degenen, die zullen helpen dit te vormen.... Een heilige tempel wordt gebouwd door hen, die Christus als hun persoonlijke Zaligmaker hebben aangenomen Christus verricht de dienst in het ware Heiligdom als Hogepriester van allen, die in Hem als een persoonlijke Zaligmaker geloven (ST 14 febr. 1900).

Vers 5 Zie EGW over 2 Kronieken 3:7-11

Vers 5-13 (Hebreeën 10:16-18; 12:24; Jeremia 31:31; Johannes 1:12). **Het Nieuwe Verbond Berust op Genade.** – De zegeningen van het nieuwe verbond berusten uitsluitend op genade door de vergiffenis van ongerechtigheid en zonden. De Heere omschrijft: Ik zal zo en zo doen voor allen die Zich tot Mij keren, die het kwade loslaten en het goede verkiezen. "*Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.*" Allen die hun harten verootmoedigen en hun zonden belijden, zullen barmhartigheid, genade en zekerheid vinden. Is God niet langer rechtvaardig door genade jegens de zondaar te tonen? Heeft Hij Zijn heilige wet onteerd en zal Hij van nu af de schending ervan door de vingers zien? God is waarachtig. Hij verandert niet. De voorwaarden tot zaligheid zijn altijd dezelfde. Leven, eeuwig leven is voor allen, die Gods wet willen gehoorzamen....

Onder het nieuwe verbond zijn de voorwaarden, waarvoor eeuwig leven verkregen kan worden, dezelfde als onder het oude - volmaakte gehoorzaamheid. Onder het oude verbond waren veel overtredingen van een gewaagd, aanmatigend karakter, waarvoor wettelijk geen verzoening was vermeld. In het nieuwe en betere

Page 931-932; blz. 596

verbond heeft Christus de wet vervuld voor de overtreders van de wet, als zij Hem door geloof als een persoonlijke Zaligmaker aannamen "*Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.*" Genade en vergiffenis zijn de beloning voor allen, die tot Christus komen in vertrouwen op Zijn verdiensten om hun zonden weg te nemen. Onder het betere verbond worden wij van zonden gereinigd door het bloed van Christus (Brief 276, 1904).

Vers 6 Zie EGW over Hebreeën 9:11-12

Vers 6,7 (Hebreeën 7:22; 10:19-20; Mattheüs 27:51; Lukas 10:27, 28; 2 Korinthe 3:6-9). **Voorwaarden van Gods Verbond.** – Gods volk wordt gerechtvaardigd door de dienst van het "*betere verbond*" door de gerechtigheid van Christus. Een verbond is een overeenkomst waardoor de partijen zichzelf en elkaar



Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601

verbinden om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op deze wijze gaat de mens een overeenkomst aan met God om in te stemmen met de voorwaarden, omschreven in Zijn Woord. Zijn gedrag laat zien of hij al dan niet deze voorwaarden eerbiedigt.

De mens wint alles door de verbonds-getrouwe God te gehoorzamen. Gods eigenschappen worden de mens toebedeeld en stellen hem in staat om barmhartigheid en medeleven uit te oefenen. Gods verbond verzekert ons van zijn onveranderlijke karakter. Waarom zijn er dan mensen die voorgeven te geloven in een veranderlijke God, Die grillig en onbetrouwbaar is? Waarom dienen zij niet van harte, alsof zij verplicht zijn God te behagen en te verheerlijken? Het is niet voldoende als wij een algemene voorstelling hebben van Gods eisen. Wij moeten voor onszelf weten wat Zijn eisen en wat onze verplichtingen zijn. De voorwaarden van Gods verbond zijn: *"Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf."* Dit zijn de voorwaarden om te leven. *"Doe dit,"* zei Christus, *"en gij zult leven."*

De dood en opstanding van Christus vervolmaakten Zijn verbond. Voordien werd het door zinnebeelden en schaduwen geopenbaard, die heenwezen naar het grote Offer dat door de Verlosser der wereld gebracht zou worden, naar belofte geofferd voor de zonden der wereld. De gelovigen werden vroeger door Dezelfde Heiland gered als nu, maar God was toen verhuld. Zij zagen Gods genade in zinnebeelden. De belofte aan Adam en Eva in het paradijs gegeven, was het Evangelie aan een gevallen mensdom. De belofte werd gedaan dat het zaad der vrouw de kop van de slang zou vermorzelen, en dat deze zijn hiel zou verbrijzelen. Het offer van Christus is de heerlijke vervulling van het gehele joodse stelsel. De Zon der gerechtigheid is opgegaan. Christus onze gerechtigheid straalt helder over ons.

God heeft Zijn aanspraken op de mens niet verminderd om hem toch maar te redden. Toen Christus als een zondeloos offer

Page 932-933; blz. 597

Zijn hoofd boog en stierf, toen door de onzichtbare hand van de Almachtige het voorhangsel in de tempel door midden werd gescheurd, werd een nieuwe en levende weg geopend. Allen kunnen God nu naderen door de verdiensten van Christus. Omdat het voorhangsel is gescheurd, kunnen de mensen nu tot God naderen. Zij hoeven niet te vertrouwen op een priester of op een ceremonieel offer. Allen hebben de vrijheid gekregen om rechtstreeks tot God te gaan door een persoonlijke Zaligmaker.

Het is Gods wil en welbehagen dat de zegeningen, die de mens ontvangt, in volmaakte volledigheid wordt geschonken. Hij heeft voorzieningen getroffen zodat elke moeilijkheid kan worden overwonnen, dat in elk tekort kan worden voorzien door de Heilige Geest. Op deze wijze is het Zijn bedoeling dat de mens een volmaakt christelijk karakter kan bezitten. God wil dat wij nadenken over Zijn liefde en beloften, die zo ruimschoots worden gegeven aan hen, die in zichzelf geen verdiensten bezitten. Hij wil dat wij ten volle, dankbaar, vol blijdschap vertrouwen op de gerechtigheid, die ons is verschaft in Christus. Hij luistert graag naar allen, die op de door Hem bepaalde wijze tot Hem naderen (NIS 148, 1897)

Hoofdstuk 9

Vers 9-12 Zie EGW over 2 Korinthe 3:7-11



Bijbelcommentaar op Hebreëen; blz. 578-601

Vers 11,12 (Hebreëen 7:25; 8:6; zie EGW over Hebreëen 9:24). **De Beloning van het Offer van Christus.** – Het priesterlijk middelaarswerk van Christus voor ons vindt nu plaats in het hemels Heiligdom. Maar hoe weinigen hebben er een werkelijke voorstelling van dat onze grote Hogepriester aan de Vader Zijn eigen bloed voorhoudt, terwijl Hij voor de zondaar, die Hem als een persoonlijke Zaligmaker aanneemt, aanspraak maakt op alle gaven, die Zijn verbond omvat, als beloning voor Zijn offer. Dit offer stelt Hem in staat volkomen zalig te maken die door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te bidden (MS 92, 1899).

Vers 11-14,22 (Johannes 1:29; Openbaring 13:8; zie EGW over Romeinen 8:34; Hebreëen 2:14-18; 1 Johannes 1:7-9). **Zonder Bloedstorting Geen Vergeving.** – Christus was het Lam, geslacht vanaf de grondlegging der wereld. Voor velen is het een mysterie geweest waarom er zoveel offers werden geëist onder het oude verbond, waarom zoveel bloedende slachtoffers naar het altaar werden geleid. Maar de grote Waarheid, die de mensen voor ogen moest worden gehouden en die op verstand en hart indruk moest maken, was deze: *"Zonder bloedstorting is er geen vergeving."* In elk bloedend offer werd *"het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,"* afgebeeld.

Christus zelf had dit joodse stelsel van aanbidding ingesteld, waarin door zinnebeelden en symbolen geestelijke en hemelse dingen werden afgebeeld. Velen vergaten de ware betekenis van deze

Page 933; blz. 598

offeranden; en de grote waarheid, dat alleen door Christus vergeving van zonden mogelijk is, ging aan hen voorbij. De vele offeranden, het bloed van stieren en bokken, kon de zonde niet wegnemen (ST 2 jan. 1893).

De Les van de Dierenoffers. – In elke offerande lag een les verborgen, benadrukt door elke ceremonie, op indrukwekkende wijze door de priester in zijn heilig ambt gepredikt en door God Zelf ingeprent - dat alleen door het bloed van Christus vergeving van zonden mogelijk is. Hoe weinig voelen wij als volk de kracht van deze grote waarheid! Hoe zelden brengen wij door een levend, daadwerkelijk geloof deze grote waarheid in ons leven naar voren, dat er vergeving is voor zowel de kleinste als voor de grootste zonde! (RH 21 sept. 1886).

Vers 11-14, 24 Zie EGW over 1 Timotheüs 2:5

Vers 13,14 Zie EGW over Openbaring 8:3-4

Vers 14 **Zijn ingaan in de heilige plaats** – In het voorjaar van het jaar 31 na Chr. werd Christus, het ware Slachtoffer, op Golgotha geofferd. Toen Christus aan het kruis uitriep *"Het is volbracht"* werd de voorhang, tussen het heilige en het Heilige der heiligen, in de tempel in tweeën gescheurd. Deze voorhang was van bijzondere betekenis voor het Joodse volk. De voorhang was van kostbare stof gemaakt - van purper en goud - en was zeer breed en hoog. Op het ogenblik dat Christus de laatste adem uitblies, waren er getuigen in de tempel, die zagen hoe het stevige zware doek door onzichtbare handen van boven naar beneden vaneengescheurd werd. Deze daad betekende voor het hemelse heelal en voor de wereld die door zonde verdorven was, dat er voor het gevallen mensdom een nieuwe, een levende weg geopend was. Alle offerdiensten liepen uit op dat éne grote Offer van Gods Zoon. De voorafschaduwing ontmoette het tegenbeeld in de dood van Gods Zoon. De weg naar het Heilige der heiligen werd geopend. Er werd voor allen een nieuwe levende weg bereid. De zondige bedroefde mensheid hoefde niet langer te wachten op de komst van de



Bijbelcommentaar op Hebrreeën; blz. 578-601

Hogepriester. Van toen aan zou de Verlosser dienst doen als Priester en Voorspraak in de hemel der hemelen. Er is een einde gemaakt aan alle slachtoffers en offeranden voor de zonde.

De Zoon van God was gekomen in overeenstemming met Zijn Woord: *“Zie, hier ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om Uw wil, o God, te doen.”*... *“Met Zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het Heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf”* voor ons. (Hebrreeën 10:7; 9:12). De Heilige Geest, Die op de Pinksterdag neerdaalde, leidde de gedachten van de discipelen van het aardse heiligdom opwaarts naar het hemelse, waar Jezus door Zijn eigen bloed was ingegaan, om over Zijn discipelen de zegeningen uit te storten van Zijn verzoening. Zo werden de ogen van de mensen gericht op het ware Offer voor de zonden van de wereld. Het aardse priesterschap nam een einde, maar wij mogen nu zien op Jezus, de Bedienaar van het Nieuwe Verbond. De oudste Broer van ons mensengeslacht staat voor de eeuwige troon. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'

Vers 14 (7:26; 13:20; Zie EGW over Handelingen 15:11; Efeze 2:18). **Het Eeuwige Verbond voor Altijd Bezegeld.** – Christus was zonder zonde; als dat niet het geval was geweest, zou Zijn leven als mens en Zijn dood aan het kruis even weinig waarde hebben gehad in het verschaffen van genade voor de zondaar als de dood van elk ander mens. Hoewel Hij de menselijkheid op Zich nam, was dat een leven verenigd met de Godheid. Hij kon zijn leven als priester en tevens als slachtoffer neerleggen. Hij bezat in Zichzelf de macht om het af te leggen en het weer op te nemen. Hij offerde Zich onbevlekt aan God.

De verzoening van Christus bezegelde voor altijd het eeuwige genadeverbond. Het was de vervulling van elke voorwaarde, waarop God de vrije gave van genade aan het menselijk geslacht schonk. Elke scheidsmuur, die de vrije beoefening van genade, barmhartigheid, vrede en liefde jegens de meest schuldige van Adams geslacht in de weg stond, werd toen afgebroken (MS 92, 1899).

(Johannes 14:30). **Offeraar en Offer, Priester en Slachtoffer.** – De oneindige bekwaamheid van Christus wordt aangetoond in het feit dat Hij de zonden der wereld gedragen heeft. Hij bekleedt de dubbele positie van offeraar en offer, van priester en van slachtoffer. Hij was heilig, onschuldig, onbesmet en van zondaars gescheiden. *“De overste dezer wereld komt,”* zei Hij, *“en heeft aan Mij niets.”* Hij was een onbevlekt en smetteloos Lam (Brief 192, 1905).

Vers 22 Zie EGW over Leviticus 17:11; 1 Timotheüs 2:5; Openbaring 12:10

Vers 24 (Johannes 15:4; Efeze 1:6; Kolossenzen 2:10; Zie EGW over Romeinen 8:26,34; Efeze 2:18; Hebrreeën 7:25; 1 Johannes 2:1) **Jezus Staat in het Heilige der heiligen.** – Jezus staat in het Heilige der heiligen om ten behoeve van ons voor Gods aangezicht te verschijnen. Daar vertegenwoordigt Hij zonder ophouden Zijn volk dat in Hem volmaakt is. Maar omdat wij aldus bij de Vader worden vertegenwoordigd, mogen wij niet veronderstellen dat wij aanmatigend Zijn barmhartigheid

Page 933-934; blz. 599

mogen opeisen en zorgeloos, onverschillig en zelfvoldaan worden. Christus is geen dienaar van de zonde. Wij zijn alleen volmaakt in Hem, aanvaard in de Geliefde, als wij door geloof in Hem blijven (ST 4 juli, 1892)

(Openbaring 5:11) **Niet in een Eenzame en Grootse Toestand.** – Laat uw gedachten zich niet met uzelf bezighouden. Denk aan Jezus. Hij is in Zijn Heiligdom,



Bijbelcommentaar op Hebreëen; blz. 578-601

niet in een eenzame en grootse toestand, maar omringd door tienduizend maal tienduizenden hemelse wezens die klaar staan om de wil van hun Meester te doen. En Hij zegt hen, dat zij heen moeten gaan om te werken voor de zwakste heilige die op God vertrouwt. Hoog en laag, rijk en arm, voor allen is dezelfde hulp beschikbaar. (Brief 134, 1899)

Hoofdstuk 10

Vers 1-7 Zie EGW over 2 Korinthe 3:7-11

Vers 16-18 Zie EGW over 8:5-13

Vers 19,20 Zie EGW over 6:19; 8:6-7; Mattheüs 27:51; Openbaring 3:8

Vers 19-21 (Hebreëen 7:25; 1 Johannes 2:1). **Het Heiligdom Binnengaan met Christus.** – Dit is de grote verzoendag en onze Advocaat staat voor de Vader, terwijl Hij als onze Middelaar pleit. In plaats van ons te hullen in de klederen van eigengerechtigheid, moeten wij ons dagelijks voor God verootmoedigen, terwijl wij onze persoonlijke zonden belijden en vergeving vragen voor onze overtredingen, terwijl wij met Christus samenwerken in het gereedmaken van onze ziel om het Goddelijk beeld te weerkaatsen. Tenzij wij het hemels Heiligdom binnengaan en ons met Christus verenigen in het bewerken van onze zaligheid onder vreze en beven, zullen wij in de weegschaal van het Heiligdom gewogen en te licht bevonden worden (MS 168, 1898).

Vers 23 Zie EGW over Hebreëen 4:14; 2 Petrus 1:4; Openbaring 3:3

Vers 25 Zie EGW over Maleachi 3:16. **De Bijeenkomst der Heiligen**

Opzoeken. – Zij, die niet de behoefte gevoelen om de bijeenkomst der heiligen te bezoeken, met de kostbare verzekering dat de Heere hen daar zal ontmoeten, laten zien, hoe lichtvaardig zij denken over de hulp, die God voor hen voorzien heeft. Satan is altijd aan het werk om de ziel te verwonden en te vergiftigen; om aan zijn pogingen weerstand te bieden, moeten wij de atmosfeer van de hemel inademen. Wij moeten persoonlijk beslag leggen op Christus en Hem vasthouden. (MS 16, 1890).

Hoofdstuk 11

Vers 1 Zie EGW over Romeinen 5:1

Vers 6 Zie EGW over Hebreëen 3:12

Vers 16 Zie EGW over Hebreëen 1:3

Page 934; blz. 600

Vers 24-27 Zie EGW over Exodus 2:10

Vers 26 Zie EGW over 2 Korinthe 9:6

Vers 27 Zie EGW over Hebreëen 6:19; 2 Korinthe 4:18; 2 Petrus 3:18

Vers 37 Zie EGW over Jesaja 1:1

Hoofdstuk 12

Vers 1 (Kolossenzen 3:8). **Wie Zijn Getuigen?** – (Hebreëen 12:1 aangehaald). De last waarover hier wordt gesproken bestaat uit de verkeerde gewoonten en praktijken die wij hebben aangeleerd door onze eigen natuurlijke



Bijbelcommentaar op Hebrreeën; blz. 578-601

gesteldheid te volgen. Wie zijn de getuigen? Dat zijn zij, waarover in het voorgaande hoofdstuk gesproken is - zij die in hun dagen weerstand hebben geboden aan de boosheden en moeilijkheden op hun weg en die in de Naam des Heeren met succes weerstand hebben geboden aan de vijandige machten van het kwaad. Zij werden ondersteund en gesterkt, de Heere hield hen aan Zijn hand.

Er zijn nog andere getuigen. Allen om ons heen slaan ons aandachtig gade om te zien hoe wij, die belijden te geloven in de Waarheid, ons gedragen. Wij moeten overal en altijd, voor zover dat mogelijk is, de Waarheid voor de wereld groot maken (MS 61, 1907).

Vers 3 Zie EGW over Hebrreeën 2:14

Vers 4 Zie EGW over Hebrreeën 4:15; Mattheüs 4:1-11

Vers 11 (Jakobus 1:2-3; 1 Petrus 1:6-7). **Bloei die tot Wasdom Leidt te Midden van Wolken.** – Geloof, volharding, verdraagzaamheid, hemelsgezindheid, vertrouwen in uw wijze, hemelse Vader zijn de volmaakte bloesems die bloeien te midden van wolken, teleurstellingen en gemis (Brief 1, 1883).

Vers 12,13 Zie EGW over Galaten 6:1-2

Vers 14 Zie EGW over Romeinen 6:19,22; Efeze 4:20-24

Vers 15 Zie EGW over Jacobus 3:15-16; 1 Petrus 2:1-2

Vers 16,17 Zie EGW over Genesis 25:29-34

Vers 24 Zie EGW over Hebrreeën 8:5-13

Vers 26,27 Zie EGW over 2 Thessalonicenzen 2:7-12

Hoofdstuk 13

Vers 11-13 (Galaten 3:13). **Hij Leed Buiten de Legerplaats.** – Zoals Adam en Eva uit het paradijs werden verbannen omdat zij Gods wet hadden overtreden, moest Christus buiten de poort lijden. Hij stierf buiten de legerplaats, waar misdadigers en moordenaars werden terechtgesteld. Daar trad Hij de wijnpers alleen en droeg de straf, die de zondaar had moeten dragen. Hoe diep en vol betekenis zijn de woorden: "*Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden.*" Hij ging uit buiten

Page 934-935; blz. 601

de legerplaats en liet op deze wijze zien dat Hij Zijn leven niet alleen gaf voor het joodse volk, maar voor de gehele wereld (YI 28 juni, 1900).

Christus Stierf Voor Alle Mensen. – Christus leed buiten de poorten van Jeruzalem, want Golgotha lag buiten de stadsmuur. Dit was om te laten zien dat Hij niet alleen stierf voor de Hebrreeërs, maar voor alle mensen. Hij verkondigt aan een gevallen wereld dat Hij hun Verlosser is, en dringt er bij hen op aan, de zaligheid, die Hij aanbiedt, te aan te nemen (SW 4 sept. 1906).

Vers 12 Zie EGW over 1 Timotheüs 2:5

Vers 15 Zie EGW over Romeinen 8:34

Vers 20 (Hebrreeën 8:5-13, 6-7; zie EGW over Hebrreeën 9:14). **Het Eeuwige Genadeverbond.** – Laten zij, die gebukt gaan onder een gevoel van schuld, bedenken dat er hoop voor hen is. De zaligheid van het mensdom is steeds het onderwerp van de raadsbesluiten in de hemel geweest. Het genadeverbond werd gemaakt vóór de grondlegging der wereld. Het heeft altijd bestaan en wordt het eeuwig verbond genoemd. Evenmin als ooit een tijd is geweest dat God niet bestond,

[Bijbelcommentaar op Hebreëën; blz. 578-601](#)

was er ooit een moment waarin het niet Gods vreugde was om Zijn genade aan de mensheid te openbaren (ST 12 juni, 1901).