



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

WAT IS HET WARE EVANGELIE?
"GERECHTIGHEID DOOR GELOOF"

Introductie.

Redding is simpel. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar de realiteit is dat over een periode van twee duizend jaar verschillende versies van het evangelie zijn ontwikkeld binnen het christendom. Helaas, doordat enkele van deze versies zijn gepromoot door belangrijke figuren in de christelijke geschiedenis, hebben valse versies van het evangelie aanzien en kredietwaardigheid gekregen, en verwarring is het onvermijdelijke gevolg geweest.

Het is het doel van de cursus om de basiselementen van het evangelie rechtstreeks uit de Bijbel te bestuderen. De hoop is dat door deze studie het proces van redding weer duidelijk en simpel wordt voor de oprechte Bijbelstudent.

De studie van doctrines en profetie is een fascinerend en productief studiegebied en moet nooit verwaarloosd worden door iemand die probeert Gods wil te leren voor zijn of haar leven. Maar onderliggend aan alle Bijbelse doctrines is het thema van hoe God een zondaar redt van schuld en veroordeling, en deze zondaar gereed maakt voor het eeuwig leven in een nieuwe wereld waar geen zonde meer zal zijn. Wij moeten niet gaan gissen hoe het reddingsproces werkt. Wij mogen niet iemands woord aannemen hoe het werkt, hoe invloedrijk of opgeleid die persoon ook moge zijn. Wij moeten absoluut voor onszelf weten wat de Bijbel werkelijk leert over redding.

De beste Bijbelse introductie voor deze cursus is te vinden in Romeinen 1:16.

- *NBG.* "Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods **tot behoud** voor een ieder die gelooft".
- *SV.* "Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot **zaligheid** een iegelijk, die gelooft".

Het is de bedoeling van deze cursus om deze tekst tot haar volle betekenis en kracht te brengen. Meer dan welk ander onderwerp ook, willen wij deze tekst duidelijk begrijpen.

De cursus zal in vier delen worden verdeeld, die elk een apart aspect van het reddingsproces zullen behandelen.

De lessen en onderwerpen zijn als volgt verdeeld:

Lessen 1 – 4 : Wat is zonde?

Lessen 5 – 8 : Hoe leefde Christus?

Lessen 9 – 12: Wat is rechtvaardiging en heiliging?

Lessen 13- 16: Wat is Bijbelse perfectie?

Als u deze lessen bestudeert, vraag dan beslist de Heilige Geest om u te leiden alvorens u Gods Woord opent. Alleen Degene die het Woord inspireert kan de betekenis van dat Woord thuis brengen in onze geest.

Auteur; Dennis Prebie
Vertaling; ZIJN Boodschap



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 1.

TWEE DEFINITIES VAN ZONDE.

Voor we onze studie van de Bijbel beginnen, moeten we enkele basisprincipes uitleggen die ons bij alle studies die komen zullen leiden. Het cruciale punt bij elke studie van het evangelie is de simpele vraag: "Wat is zonde?"

Wat kwam Jezus doen?

- *NBG. "en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal **redden** van hun zonden". Mattheus 1:21*
- *SV. "en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk **zalig maken** van hun zonden".*

(A) ____ Jezus kwam om een goede leraar te zijn.

(B) ____ Jezus kwam om de verloren mensheid te redden.

Het is de zonde wat veroorzaakte dat wij verloren zijn, en het evangelie is het goede nieuws over hoe God ons redt van de zonde.

De meesten van ons hebben verondersteld te weten wat zonde is, maar zoals voor veel dingen geldt nemen wij iets aan zonder het zorgvuldig te onderzoeken en blijven onze aannamen simpelweg onbeproeft veronderstellingen die zorgvuldige heroverweging behoeven.

Juist op dit punt lijken wij een beetje op een patiënt die een afspraak maakt met een arts. Het belangrijkste wat de dokter kan doen voor de patiënt is hem of haar een juiste diagnose te geven omtrent datgene wat fout is. Als de diagnose fout is, zal het voorgeschreven geneesmiddel niet helpen en kan de zaak zelfs verergeren. Maar als de diagnose juist is, dan heeft het geneesmiddel een goede kans op succes.

Zo is het ook met de studie over redding. Als de diagnose van de zonde juist is, zal het geneesmiddel van het evangelie voor de zonde, het probleem oplossen en kunnen wij volledig verzekerd zijn van redding. Aan de andere kant, als onze definitie van zonde onbijbels is en gebaseerd op onjuiste informatie, dan is ons evangelie klaarblijkelijk net zo onjuist en gebaseerd op een eeuwen lange christelijke traditie in plaats van het Woord van God.

De cruciale vraag is, wat is de aard van de zonde die ons schuldig maakt; zo schuldig dat de mens moet sterven in de vlammen van Gog en Magog, tenzij de mens is gered door de genade van God? Wij moeten precies zijn bij het definiëren van de aard van de zonde, opdat wij precies zullen weten wat het is alwaar het evangelie ons **van** redt. Waar moeten we vergeving voor krijgen? Wat moet bij ons geheeld worden om aan de eeuwige dood te ontkomen?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Wat is ons meeste serieuze probleem?

- *NBG. "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods". Romeinen 3:23*
- *SV. "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods".*

- (A) Ons probleem is armoede
 (B) Ons probleem is gebrek aan educatie
 (C) Ons probleem is zonde

Maar de werkelijke vraag is, hoe zondigen wij allen? Wat is de oorzaak dat wij tekortschieten tegenover de grootheid van God? Het antwoord dat wij op deze vraag geven zal gevolg hebben voor elke andere beslissing die wij maken over de manier van redding.

Wij weten dat Adam vrijwillig voor de zonde koos. Wij weten dat hij schuldig werd tengevolge van zijn keus. Zijn wij schuldig als gevolg van Adams zonde; omdat wij werden geboren als nakomelingen van Adam? Zijn wij schuldig omdat wij een gevallen natuur hebben geërfd van hem? Of zijn wij schuldig omdat wij er voor kozen om Adams zonde te herhalen?

Op deze vraag zijn twee basis antwoorden gegeven in de christelijke geschiedenis. Deze zullen worden aangeduid als **definitie A** en **definitie B**.

Definitie A – Onze veroordeling voor God is het resultaat van iets wat we "oorspronkelijke zonde" (erfzonde) noemen. Erfzonde houdt niet in Adams keus om te zondigen. Het betekent de staat waarin wij zijn geboren tengevolge van Adams zonde. Door Adams zonde zijn wij geboren zondaars. Sommigen zeggen dat wij schuldig zijn en veroordeeld omdat wij de zonde van Adam geërfd hebben. Sommigen zeggen dat wij schuldig zijn of veroordeeld omdat wij als zonen en dochters van Adam zijn geboren, die het hoofd van het menselijk ras is. Sommigen zeggen dat wij schuldig zijn of veroordeeld omdat wij in een aparte status zijn geboren. Wij zijn gescheiden van God geboren en die scheiding is onze schuld. Sommigen zeggen dat wij zelfs aan geen enkel dezer dingen schuldig zijn, maar dat wij veroordeeld zijn geboren als onderdeel van een gevallen ras.

Maar de algemene dominante uitleg in al deze visies is dat wij schuldig of veroordeeld zijn, omdat wij in een menselijke familie zijn geboren. Onze veroordeling is gebaseerd op onze geboorte in een gevallen wereld met een gevallen natuur. Wij zijn verloren geboren door onze erfenis van een gevallen natuur. Ook al kunnen wij kiezen om vele slechte dingen te doen in ons leven, zijn wij primair verloren zondaars door onze geboorte, alvorens enige keuzes hebben plaatsgevonden. Zonde bestaat in ons, eerder dan de **keuze** of zelfs eerder dan de kennis. Zonde is in ons voordat wij iets kunnen begrijpen van goed en kwaad. Zonde woont in ons door onze geboorte in een gevallen ras.

Vraag om te overdenken: Wat is de geaccepteerde oplossing voor dit probleem?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Deze definitie van zonde is de oorzaak dat sommige christenen geloven in de noodzakelijkheid van de kinderdoop. Als wij verloren zijn door onze gevallen natuur, bij de geboorte, is het extreem belangrijk dat wij meteen gedoopt worden om onze (erf-) zonde af te wassen.

Definitie B – Deze definitie zegt alles zoals de vorige definitie op een ding na. Het zegt dat toen Adam zondigde, iets in Adams natuur veranderde, wat zijn natuur veranderde van een **perfecte**, gehoorzame natuur tot een vervormde, zelfgeoriënteerde natuur. Wij erven allen deze gevallen natuur van Adam, wat betekent dat het natuurlijker is om fout te doen dan goed. Het ene verschil van deze definitie ten opzichte van de vorige definitie van zonde is dat wij geen schuld of veroordeling erven. Wij erven alles wat Adam aan zijn kinderen kon doorgeven, maar wij zijn **niet** geboren als veroordeelde zondaars. **Wij worden zondaars voor God, verloren en veroordeeld, als wij persoonlijk kiezen om tegen Gods geopenbaarde wil te rebelleren.**

Vraag om te overdenken; Is de kinderdoop nodig in deze definitie?

Er zijn twee klassieke definities van zonde binnen het christendom. Afhankelijk van welke definitie wij wensen te geloven, zal het onderwerp over **gerechtigheid door geloof** verschillend worden gekleurd. Wat wij geloven over **rechtvaardiging, heiligmaking en volmaaktheid** zal verschillen **afhankelijk van de beslissing die wij nemen** over de aard van de zonde.

Definitie A komt tot ons met indrukwekkende geloofsbrieven. Het werd heel vroeg in de christelijke geschiedenis ontwikkeld. Van de vierde eeuw af werd deze definitie als het orthodoxe geloof van de meeste christenen geaccepteerd. Dit was zelfs het geaccepteerde geloof tijdens de Protestantse Reformatie van de 16^e eeuw. Onvermijdelijk is dit geloof de dominante lijn geworden in de meeste hedendaagse kerken. Maar zoals bij alle geaccepteerde geloven moeten wij ons de vraag stellen of dat geloof is **gebaseerd op de Schrift of op traditie?** Veel leringen die in het moderne christendom werden geaccepteerd zijn **niet gebaseerd op de Schrift maar op oude tradities**. Onze vraag moet altijd zijn, **wat zegt God?**

Hoe vreemd het ook mag lijken, twee verschillende evangeliën zijn gebouwd op deze twee definities van zonde. Het ene evangelie probeert het probleem van geboren worden als een verloren zondaar op te lossen via een **constant leven in de staat van zonde**, terwijl een ander evangelie het probleem behandelt als een **rebelse wil en negatieve keuzes**. Het ene evangelie houdt zich bezig met de natuur die wij erven, terwijl een ander evangelie zich richt op het **karakter die God in ons wil ontwikkelen**.

Als wij er zeker van willen zijn dat wij het ware Bijbelse evangelie geloven, dan moeten wij nauwkeurig van de Bijbel leren wat zonde eigenlijk is, en hoe wij als **veroordeelde zondaars vanuit Gods perspectief staan**. Nu zijn wij gereed de Bijbel te openen om te leren wat het ons zegt.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 2.

RESULTAAT VAN ZONDE EN DE STRAF VAN ZONDE.

Voor wij kunnen begrijpen wat zonde werkelijk is in onze persoonlijke ervaring, moeten wij terugkijken naar wat er gebeurde toen Adam en Eva zondigden aan het begin van de geschiedenis van deze wereld. Wat deed God in die noodsituatie, toen al Gods plannen met het menselijk ras werden veranderd door keuzes van Zijn eerst geschapen mensen?

Wat was de straf voor hun zonde?

- NBG. *"Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven". Genesis 2:17*
- SV. *"Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven".*

(A)___ Zij zouden pijn lijden.

(B)___ Zij zouden lang leven.

(C)___ Onmiddellijke dood.

Dit is een raadselachtig vers omdat wij weten dat Adam en Eva niet meteen stierven. Toch was God heel duidelijk dat onmiddellijke dood de straf zou zijn bij ongehoorzaamheid.

Waarom stierven Adam en Eva niet meteen?

- NBG. *"het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld". Openbaring 13:8 b*
- SV. *"des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld".*

(A)___ God vergat wat Hij had gezegd.

(B)___ Jezus' dood redde de mens van de onmiddellijke dood.

(C)___ God veranderde Zijn gedachte over de straf van de zonde.

Adam en Eva stierven niet op de dag waarop zij zondigden, omdat de Plaatsvervanger tussen de doodstraf en Adam was geplaatst op die dag. Jezus Christus nam Adams plaats in en betaalde persoonlijk voor de straf van Adams zonde door te sterven aan het kruis.

Er is een opmerkelijk inzicht in wat in de Hof van Eden gebeurde in de volgende commentaren.

- *"Waarom werd de doodstraf niet meteen voltrokken in zijn geval? Omdat een losprijs (losser) was gevonden. Gods enige Zoon bood vrijwillig aan, de zonde van de mens op Zich te nemen en een offer te brengen voor het gevallen ras. De toenmalige mens accepteerde de verlokkingen van satan, en deed juist de dingen waarvan God had gezegd die niet te doen. Christus, de Zoon van God stond tussen het leven en de dood, zeggende: "Laat de straf op Mij komen. Ik zal de plaats van de mens innemen. Hij zal een nieuwe kans krijgen". Meteen toen er zonde was, was er een Redder. Meteen toen Adam zondigde,*



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

presenteerde de Zoon van God Zichzelf als zekerheid (borg) voor het menselijk ras, met precies zoveel kracht om de straf te voorkomen die over de schuldige was afgeroepen als toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha”.
S.D.A Bible Commentary, vol.1, pp. 1082-1085.

Wat we hebben geleerd is dat Jezus’ verzoenende dood direct effect had op Adam en Eva en het gehele menselijk ras. Jezus betaalde de straf voor Adams zonde, zoals precies gespecificeerd in Genesis 2 : 17. Door dit te doen, gaf Jezus aan Adam en Eva en het menselijk ras een nieuwe kans om keuzes te maken tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.

Het lijden en later de dood zoals door Adam en ons allemaal wordt ervaren was het GEVOLG van de zonde, eerder dan de STRAF van de zonde. De straf was betaald door Jezus Christus. Spoedig offerde Adam een lam waarmee hij aantoonde dat hij begreep dat de doodstraf betaald (gelost) was geworden. Maar het resultaat van de vloek der zonde is een deel geworden van het menselijk bestaan tot op de huidige dag.

Impliceert de dood altijd schuld?

- *NBG. “Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent, gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen”.*
Lucas 13:1 – 5.
- *SV. “En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschappen van de Galileeërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs zondaars zijn geweest boven al de Galileeërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan”.*

(A)___ Zij stierven ten gevolge van hun persoonlijke zonden.

(B)___ Zij stierven omdat zij erger waren dan ieder ander.

(C)___ Zij stierven omdat zij leefden in een wereld besmet met de vloek van de zonde.

Hier zien we dat de dood niet direct het resultaat was van hun persoonlijke zonden. **Zij waren niet schuldiger dan anderen.** De dood die zij stierven was **niet de straf van zonde, maar het gevolg van zonde**, die allen die op deze aarde leven betreft.

Impliceert lijden meteen schuld?

- *NBG. “En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden". Johannes 9:1 – 3.

- *SV. "En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden".*

- (A)___ De man was blind ten gevolge van een door zonde vervloekte wereld.
 (B)___ De man was blind door de zonde van zijn ouders.
 (C)___ De man was blind omdat hij voor zijn geboorte zondigde.

Jezus zegt dat blindheid niet de straf is van zonde, maar het gevolg is van de vloek der zonde dat zwaar drukt op de aarde en het menselijk ras. Er is een duidelijk onderscheid tussen de straf van de zonde en het gevolg van zonde.

Wanneer kunnen wij eeuwig leven hebben?

- *NBG. "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven". Joh. 5:24-25.*
- *SV. "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven."*

Wij hebben eeuwig leven als wij _____ op Jezus.

Weet dat wij eeuwig leven hebben ALS WIJ GELOVEN, hetgeen vandaag kan zijn. Maar zelfs voor hen die geloven en eeuwig leven hebben, geldt dat ze toch zullen moeten sterven en uit de dood moeten worden opgewekt **door de tweede komst van Jezus**. Hier hebben we een duidelijk onderscheid tussen **de eerste dood, door Jezus een slaap genoemd, en de tweede dood, waar geen opstanding meer voor is**. De eerste dood is het **resultaat** van de door de zonde doordrenkte aarde, terwijl de tweede dood de **straf** is voor de zonde. Terwijl we aan het gevolg van de zonde niet kunnen ontsnappen, kunnen we aan de straf voor de zonde ontkomen door in God te geloven. Dit betekent dat wij eeuwig leven kunnen hebben zelfs als we de eerste dood moeten sterven. Dus de eerste dood (en al het lijden) **kan niet** de straf voor de zonde zijn. Simpel gesteld, eeuwig leven betekent geen tweede dood, wat de straf voor de zonde is.

Voor verdere studie, lees 1 Joh. 5:12 – 13.

CONCLUSIE: Dit betekent dat wij het basisidee over zonde in twee aparte delen moeten opsplitsen: KWAAD en SCHULD. **Kwaad** houdt alles in wat inherent is aan de zonde, hetgeen lijden en dood inhoudt. **Schuld** houdt veroordeling en de tweede



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

dood in. Dus hebben we twee consequenties van Adams zonde. We hebben de vloek – de inherente gevolgen van zonde – die mensen, dieren en de gehele natuur ervaart en leidt tot de eerste dood. We hebben ook schuld, wat alleen mensen betreft, en wat leidt tot de tweede dood.

Het offer van Christus bedekt beide consequenties der zonde, maar op verschillende manieren. Het offer moet afrekenen met de schuld door het te VERGEVEN, en met de gevolgen van kwaad door HERSCHEPPEN en HERSTELLEN wat de vloek der zonde heeft aangericht. Bovendien kan vergeving ons heden gegeven worden terwijl herschepping moet wachten tot de tweede komst. **Vergeving is niet nodig voor de gevolgen van zonden, maar alleen voor de schuld der zonde.**

Dus de termen vergeving, rechtvaardiging, gerechtigheid, heiligmaking, redding en het evangelie appelleren speciaal aan **schuld en straf der zonde**. Er is een fundamenteel verschil tussen het gevolg van zonde en de straf van zonde. We zijn niet schuldig of veroordeeld of verloren door geboorte in een zondige wereld. We lijden aan veel gevolgen van Adams zonde, inclusief fysieke gebreken en een gevallen natuur. Maar dat is niet de zonde waardoor wij schuldig zijn of veroordeeld. De zonde waardoor wij voor eeuwig verloren zijn komt van iets anders, wat het onderwerp zal zijn van onze volgende studie.

Dit is waarom er geen schuld wordt toegerekend aan een kat die een muis martelt tot de dood, terwijl wij een mens schuldig achten aan het martelen van een ander. De kat volgt slechts zijn instinct – zijn gevallen natuur – zonder enige kennis van goed en kwaad, terwijl mensen schuldig kunnen worden gehouden als gevolg van een bewuste keuze om kwaad te doen. Alle dieren en mensen lijden door de gevolgen van de zonde, maar ze zijn niet automatisch veroordeeld tengevolge van deze gevolgen. Schuld appelleert alleen aan morele verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. **Schuld vereist voorafgaande kennis en bewuste rebellie.**



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 3.

ZONDE ALS KEUZE.

Is het echt waar dat schuld het gevolg is van iemands persoonlijke keuze en niet het gevolg van onze geboorte als kinderen van Adam? Leert de Bijbel dat zonde en schuld en veroordeling van keuzes komen, en niet door het feit dat wij zijn geboren in een menselijke familie, omgeven met de geërfde gevolgen van de zonde?

Hoe weten wij wat zonde is?

- *NBG. "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven". Romeinen 7:7-9*
- *SV. "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven".*

(A)___ Wij weten wat zonde is omdat wij het voelen.

(B)___ Wij weten wat zonde is omdat de wet ons vertelt wat zonde is.

(C)___ Wij weten wat zonde is omdat wij geboren zondaars zijn.

Het is de **kennis van Gods Wet** dat ons tot zondaars maakt in Gods visie. **Wij zondigen als wij weten wat Gods wil is en er voor kiezen God niet te gehoorzamen.**

Wat veroorzaakte zonde voor de Joden in de dagen van Christus?

- *NBG. "Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat". Joh. 15:22 en 24.*
- *SV. "Indien Ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat".*

Het was toen het licht (Jezus) tot hen kwam dat ze schuldig werden bevonden aan zonde. Door hun kennis van Jezus en wat Hij had gedaan, waren zij verantwoordelijk voor de manier waarop zij met Hem omgingen.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Wanneer waren de Farizeeërs schuldig aan zonde?

- *NBG. "Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde". Johannes 9 : 41.*
- *SV. "Jezus zeide tot hen; Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde".*

- (A)___ De Farizeeërs waren zondaars vanaf de geboorte.
 (B)___ De Farizeeërs waren rechtvaardig.
 (C)___ De Farizeeërs begingen zonde door het licht af te wijzen.

Jezus vertelt de mensen van Zijn dagen, dat zonde **niet als schuld wordt toegerekend** als er geen gelegenheid is om de **waarheid** te kennen. De Farizeeërs waren beslist met dezelfde gevallen natuur geboren waar wij mee zijn geboren, maar dat maakte hen nog niet automatisch zondaars. Jezus maakt **zonde en schuld afhankelijk van kennis en begrip**. Wat kwaad en zonde uit onwetendheid verandert in persoonlijke zonde en schuld is het **beschikbare licht en begrip**. Als we Gods wil begrijpen er er voor **kiezen om niet te gehoorzamen**, zijn wij in Gods visie schuldige zondaars.

Wanneer zondigen wij?

- *NBG. "Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde". Jak. 4:17*
- *SV. "Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, dien is het zonde".*

- (A)___ Als wij Gods wil kennen, kunnen wij zondigen.
 (B)___ Zelfs als wij Gods wil niet kennen, kunnen wij toch zondigen.
 (C)___ Zonde heeft niets te doen met kennis.

Merk opnieuw op dat kennis en zonde nauw met elkaar verbonden zijn. Als wij **niet weten** wat juist is, bestaat het **concept van zonde niet**.

Wat is het verschil tussen verleiding (verzoeking) en zonde?

- *NBG. "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort". Jakobus 1:14 – 15*
- *SV. "Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlost wordt. Daarna de begeerlijkheid, ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde, baart den dood".*

- (A)___ Wij zondigen als wij er toe worden getrokken.
 (B)___ Wij zondigen als wij er toe worden gelokt.
 (C)___ Wij zondigen als de lust vat op ons krijgt.

Definitie A blz.4 (zondige natuur) plaatst zonde in het aangetrokken en gelokt worden van onze zondige natuur, terwijl **Definitie B** blz.4 (zonde als keuze) zonde plaatst in de keuze voor wat het proces van aantrekken en lokken opbrengt. Het trekken van de



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

gevallen natuur is verleiding, geen zonde. Een heel duidelijke en simpele illustratie van deze tekst is het volgende:

- *"De zonde van het kwaadspreken begint met het koesteren van de kwade gedachten. Een onzuivere gedachte tolereren, een onheilig verlangen koesteren, en dan is de ziel besmet, dan gaat de integriteit compromiseren. Zijn eigen goedkeuring moet eerst gewonnen worden; de ziel moet de zondige daad als doel hebben alvorens passie kan domineren over rede of ongerechte triomf over het geweten".* Testimonies, vol 5, p. 177

Het is niet de onzuivere gedachte of het onheilige verlangen zelf wat ons tot zondaars maakt. Deze zijn deel van onze gevallen natuur, die wij erven en waar wij niets tegen kunnen doen. Het is de koestering en het tolereren van deze verleidingen van de gevallen natuur wat zonde vormt.

en andere uitspraak is net zo duidelijk.

- *"Als licht komt, en dat licht wordt aan de kant gezet of afgewezen, dan komt afkeuring en het ongenoegen van God; maar voor het licht komt, is er geen zonde, omdat er voor hen geen licht is om af te wijzen".* Testimonies, deel 1, p. 116
- *"Er zijn gedachten en gevoelens door satan gesuggereerd en opgewekt die zelfs de besten kunnen schaden; maar als ze deze **niet koesteren**, als zij met haat worden afgeslagen, dan is de ziel **niet besmet met schuld**, en geen ander is verontreinigd door hun invloed".*

Review and Herald,

maart 27, 1888

Wij zijn geen zondaars omdat wij deze gevoelens en gedachten hebben als gevolg van het erven van de gevallen natuur. Wij zijn alleen besmet met schuld als wij er voor kiezen deze gedachten te koesteren.

Voor welke zonde zijn wij verantwoordelijk?

- *NBG. "De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen". Ezechiel 18 : 20.*
- *SV. "De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons".*

(A)___ Wij zijn schuldig aan de zonden van onze vaders.

(B)___ Wij zijn schuldig aan de zonden van onze zonen.

(C)___ Wij zijn schuldig aan onze eigen zonden.

Hoe gaat God om met zonden door onwetendheid?

- *NBG. "God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen". Handelingen 17 : 30.*



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

- *SV. “God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren”.*

Wij hebben allemaal deelgenomen aan verkeerde dingen toen wij niet wisten dat ze verkeerd waren. Wij hebben allen Gods Wet onwetend gebroken. God, in Zijn grote genade, acht ons daar niet schuldig aan. Hij hoeft ons de zonde van onwetendheid niet te vergeven, maar Hij kiest ervoor ons deze niet aan te rekenen, omdat onze harten niet rebelleren tegen Hem.

CONCLUSIE: Het concept van zonde en schuld en afkeuring betreft de gekozen rebellie tegen God, precies zoals in de Hof van Eden. God houdt ons niet verantwoordelijk voor het erven van slechte toerusting. Hij is geïnteresseerd in de toestand van onze geest en houding, niet in de gebreken van onze natuur. **Zonde gaat geheel over rebellie en keuzes, niet over erfenis en toerusting.**

Er zijn twee concepten die niet goed samenwerken – onvermijdelijkheid en verantwoordelijkheid. Als zonde onvermijdelijk is – door het erven van een gevallen natuur – dan ben ik en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. Het is de fout en het probleem van een ander. Echter, is zonde mijn eigen keuze, dan ben ik alleen verantwoordelijk en moet ik daar meteen iets aan doen, in plaats van de ander de schuld te geven.

Zonde en schuld huizen alleen in deze hogere afdelingen van de geest, die verantwoordelijk zijn voor het kiezen van kwaad, niet echter in de lagere natuur dat lijdt aan de effecten van de natuurwet en een deel vormen van de cyclus der zonde van de aarde. **Zonde, ten diepste, is eigen-liefde.** Dus is zonde altijd bepaald door onze motieven, in de keuze om het **eigen-ik** eerst te kiezen. Zonde is de keuze om van God te scheiden door **onzelf op de eerste plaats te stellen**. Zonde is de keuze om het kwaad te koesteren. Zonde is de keuze om achteloos om te gaan met onze vaardigheden en verantwoordelijkheden.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 4.

HOE ZIT HET MET DE ERFZONDE?

Als de Bijbel niet leert dat wij van nature zondaars zijn, belast en verloren omdat wij in een wereld van zonde zijn geboren, waarom werd de erfzonde dan het geloof onder de meerderheid van de Protestantse en Rooms Katholieke christenen? Zoals geldt voor de meeste fouten in de doctrine (leer), zijn er enkele teksten die de leer van de erfzonde schijnen te ondersteunen. De laatste les hierover zal naar deze teksten kijken, om te zien of ze werkelijk leren dat wij veroordeeld en verloren zijn geboren.

Wat betekent "in zonde zijn"?

- *NBG. "Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij". Psalm 51:5.*
- *SV. "Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij".*

Zegt deze tekst dat wij veroordeeld en verloren zijn geboren?

Merk op dat David niet zegt dat hij een zondaar was van zijn geboorte af. Enkele versies van de Bijbel zeggen dit, maar dat is een theologische interpretatie en geen correcte vertaling. Waar anders zou David geboren hebben kunnen worden behalve dan in onrechtvaardigheid en zonde? Zijn moeder en vader waren zondaars, en hij werd in pijn geboren tengevolge van de zonde van Adam en Eva. David werd in een zondige wereld geboren uit zondige ouders. Als een kind in een gezin van dieven zou worden geboren waar diefstal zou worden gepraktiseerd en geleerd door de ouders, dan zou hij in een milieu van dieven worden geboren. Zou dat hem tot een dief maken? Zo ook bij het geboren worden in zonde, wat **niet automatisch** iemand tot een verloren en veroordeelde zondaar maakt. Het betekent dat iemands omstandigheden bij geboorte erg ongewenst kunnen zijn en dat die persoon heel waarschijnlijk als zondaar eindigt.

Zijn wij "kinderen van gramschap"?

- *NBG. "en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns". Ef. 2:3b*
- *SV. "en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen".*

Zegt deze tekst dat wij veroordeeld en verloren geboren zijn?

Deze tekst zegt duidelijk dat onze gevallen natuur niets anders verdient als toorn. Onze gevallen natuur is niet rechtvaardig en de enig juiste reactie op onze natuur is vernietiging. Onze erfenis van Adam is beslist niet goed. Wij moeten meer in de Schrift zoeken naar een oplossing.

Zijn wij veroordeeld geboren?

- *NBG. "Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven". Romeinen 5 : 18.*
- *SV. "Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens".*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Schijnt deze tekst te zeggen dat alle mensen zijn veroordeeld?

Deze tekst bevestigt tamelijk ondubbelzinnig dat alle mensen veroordeeld zijn door Adams zonde. Dat is precies wat de tekst zegt. Nogmaals, wij moeten de Schrift nader onderzoeken.

Er zijn enkele tamelijk unieke teksten in het Nieuwe Testament die spreken over het werk van Christus voor het gehele ras der mensheid. Onderstaand enige daarvan.

Stierf Christus voor alle mensen?

- NBG. *"daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven". 2 Korintiërs 5 : 15.*
- SV. *"Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn".*

(A)___ Christus stierf alleen voor de rechtvaardigen.

(B)___ Christus stierf voor allen.

In heel belangrijke zin betrof Christus' dood alle mensen. Dat impliceert Adam en Eva, en zelfs Kaïn en Hitler. Op een bepaalde manier zijn wij allen dood ten gevolge van het offer van Christus.

Welke andere teksten zeggen gelijke dingen?

- NBG. *"die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen". 1 Tim. 4:10b*
- SV. *"Die een Behouder is aller mensen, maar allermeeest der gelovigen".*
- NBG. *"en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld". 1 Johannes 2 : 2*
- SV. *"En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld".*
- NBG. *"dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen". 2 Korintiërs 5 : 19 a.*
- SV. *"Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende".*

Christus' verlossingswerk houdt niet alleen de zonden in van hen die berouw hebben en in Christus hebben geloofd, maar Hij heeft iets gedaan voor alle zonden die ooit werden gepleegd. Het werk van de verlossing was een werk van verzoening – het wegnemen van obstakels naar saamhorigheid en liefde. Met andere woorden, er waren geen belemmeringen wat God betreft ten opzichte van het herstellen van de mens tot paradijselijke eenheid en harmonie. Nu zou de enige barrière door de mens kunnen worden opgeworpen, als hij weigert datgene te accepteren wat Christus voor hem heeft gedaan.

Wat ontvangen alle mensen van Christus?

- NBG. *"Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardigheid ten leven". Romeinen 5 : 18*



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

- *SV. “Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.*

Nu gaan wij terug naar de tekst die het duidelijkst spreekt over de **schade** die Adam het menselijk ras toebracht, maar nu moeten wij het gehele vers lezen. Hoevelen waren er veroordeeld ten gevolge van Adams zonde? **Alle mensen**. Wat betreffende hen die nooit van Adam hebben gehoord en die nooit van het Bijbels verslag hebben gehoord over de schepping en de zondeval? Zijn zij nog steeds geboren onder veroordeling? Alle mensen – het menselijk ras – waren legaal vernietigd door de zonde van Adam. Ongeacht kennis of keuze, was ieder mens veroordeeld door Adams rebellie.

Maar is dit het hele verhaal? Precies in één vers hebben wij het complete plaatje. Niet alleen waren alle mensen besmet door Adams zonde, maar alle mensen waren aangeraakt door het leven en de dood van Christus. Dezelfde “**alle mensen**” die veroordeeld waren door Adams zonde, werden **bevrijd van het oordeel door de rechtvaardigheid van Christus**. Om het eenvoudig te stellen, wat Adam het menselijk ras aandeed, **herstelde Christus voor dezelfde mensheid**. Maar wat nu voor hen die nooit van Christus hebben gehoord en het Bijbels verslag van de verlossing? Ontvangen zij ook de vrije gave? ALLE MENSEN – de mensheid – waren wettig verzoend met God door het leven en de dood van Christus. Ongeacht kennis en keuze, was ieder mens verzoend **door het offer van Christus**.

Het woord “rechtvaardiging of rechtvaardigmaking” in dit vers heeft de betekenis van “**kwijtschelding**”, verschoond van beschuldigingen tegen iemand ingebracht. In Romeinen 5 is de hele mensheid vrijgesteld van de juiste beschuldigingen van rebellie die aangedragen werden tegen de gehele mensheid. Met andere woorden, het ras – en alle individuen in het ras – zijn niet langer onder de veroordeling. Corporatieve veroordeling door Adam is afgeblazen door corporatieve kwijtschelding door Christus. Door Adams zonde lijdten wij onder vele vloeken van de zonde wat geërfd is van een gevallen natuur, maar dit op zich vormt nog geen gelegaliseerde scheiding, veroordeling of verlorenheid.

CONCLUSIE: Nu kunnen wij het totale plaatje zien. Als het waar is dat wij allen veroordeeld zijn door Adam, is het **een veel belangrijker waarheid** dat wij allen bevrijd zijn van de veroordeling **door Christus**. Als het eerste deel waar is, dan is de glorieuze waarheid dat het tweede deel ook waar is. Net zoals Adam alle mensen veroordeelde, bevrijdde Jezus alle mensen van de veroordeling, beide zonder persoonlijke betrokkenheid of keuze, **en beide op hetzelfde tijdstip**. Alle mensen werd een tweede kans* gegeven om hun eigen mening te bepalen betreffende de gift van de persoonlijke redding. *(Let op, dit heeft niets te maken met de 2^e kans theorie van Hal Lindsey).

Sommigen geloven dat de teksten over de eerste Adam genoeg zijn om te bewijzen dat wij allen geboren zijn onder de veroordeling door Adams zonde. Maar die stellingen alleen zijn niet voldoende. Wat wij moeten hebben, als het werkelijk waar is dat wij zijn geboren in deze wereld als verloren zondaars, is een heldere tekst dat



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

wij veroordeeld blijven door Adams zonde. Zonder dit statement, is er geen steun voor het geloof dat wij geboren zijn als verloren zondaars.

De praktische realiteit van dit alles is dat ondanks dat wij geboren zijn in een zondige wereld met een gevallen natuur, wij geen geboren verloren zondaars zijn. **Wij worden later verloren zondaars door bewust de zonde te kiezen als wij het verschil tussen goed en kwaad kennen.** Helaas is een heel evangelisch systeem gebaseerd op het valse geloof dat wij geboren zondaars zijn. Dit valse evangelie **verandert de Bijbelse leer over rechtvaardiging, heiliging en onze huidige zekerheid door redding.**

Maar met een juiste diagnose over wat zonde werkelijk is, zijn wij vrij om de Bijbel verder te bestuderen om te begrijpen hoe redding werkelijk werkt. Het evangelie is vol goed nieuws vanaf het begin tot het eind. Gezegende studie verder!



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 5.

HET WOORD DAT VLEES WERD.

Waarom zouden wij het onderwerp van Christus' komst als mens naar onze wereld bestuderen op dit punt? Omdat net als bijna alles, wij kennis moeten hebben over de redding en **rechtvaardiging door geloof** wat geleerd kan worden door een zorgvuldige studie over het leven van Christus. De meeste misverstanden over hoe iemand is gered kunnen eenvoudig opgehelderd worden door te bestuderen hoe Christus naar deze wereld kwam, hoe Hij leefde van dag tot dag, en hoe Hij de verleidingen van satan tegemoet trad.

Dus zullen wij het belangrijkste onderwerp in de wereld bestuderen in de volgende vier lessen. Wat voor een soort mens was Jezus? Welke natuur nam Hij aan? Hoe leek Hij op ons, en hoe verschilde Hij van ons? Kunnen wij werkelijk leven zoals Hij deed, of is dat totaal onmogelijk voor ons?

Waar kwam Jezus vandaan?

- NBG. *"die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht". Filippenzen 2:6.*
- SV. *"Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn".*

- (A)___Jezus leek alleen op God.
 (B)___Jezus was volledig God.
 (C)___Jezus was een engel.

Het eerste wat wij moeten begrijpen omtrent Jezus is dat Hij niet als een baby begon te leven in Bethlehem. Deze teksten vertellen ons dat Jezus geen gelijkheid met God behoefte te zoeken, zoals satan probeerde te doen. Van satan was het beroving, maar voor Jezus was het rechtmatig.

- NBG. *"Het Woord was God". Johannes 1 : 1*
- SV. *"Het Woord was God".*

Als Jezus niet volledig God was geweest, was Zijn offer op Golgotha niet meer geweest dan de dood van een martelaar. Hij zou geen enkele ziel van de veroordeling en dood hebben kunnen redden.

Wat werd Jezus?

- NBG. *"maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is". Filippenzen 2 : 7.*
- SV. *"maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden".*

- (A)___Jezus leek alleen op een mens.
 (B)___Jezus was een echt mens.
 (C)___Jezus werd een engel.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Het tweede wat wij moeten begrijpen aangaande Jezus is, **dat Hij een echt mens werd**. Hij kwam niet slechts in onze wereld, maar **Hij werd een mens die het leven net zo kon ervaren, zoals wij dat allemaal ervaren**. Het originele griekse woord voor de zinsnede, "maar Zichzelf ontledigd (afstand doen van) heeft", betekent werkelijk "Zichzelf leegmaken". **Om een mens te worden, moest Jezus Zichzelf ontledigen van bepaalde goddelijke kwaliteiten die Hij vrij had uitgeoefend in Zijn vorig bestaan als God.**

Wat liet Jezus achter?

- NBG. "Ik kan van Mijzelf niets doen". Johannes 5 : 30.
- SV. "Ik kan van Mijzelf niets doen".

- (A) ___ Jezus gebruikte al Zijn krachten als God.
 (B) ___ Jezus gebruikte enkele van Zijn krachten als God.
 (C) ___ Jezus kon niets doen uit Zichzelf.

Het meest verbazingwekkende dat we lezen over de menswording is, dat Jezus Zijn almacht aflegde toen Hij een mens werd. Als Jezus werkelijk als een mens wilde leven en handelen, zou Hij niet kunnen handelen als een almachtige God. Hij moest leven en handelen op **de enige manier** zoals het voor normale mensen mogelijk is om te leven. Wat Hij op aarde deed, deed Hij op **dezelfde manier** zoals wij dat doen. Omdat wij geen speciale krachten hebben over de natuur en het leven op zich, gaf Hij Zijn krachten op om zo het leven te ervaren precies zoals wij dat doen.

Hoe deed Jezus Zijn wonderen?

- NBG. "Geloofst gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Geloofst Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, geloofst om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader". Johannes 14 : 10 – 12.
- SV. "Geloofst gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Geloofst Mij, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is; en indien niet, zo geloofst Mij om de werken zelve. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader".

- (A) ___ Jezus deed wonderen door Zijn Vaders kracht.
 (B) ___ Jezus deed geen wonderen.
 (C) ___ Wij kunnen niet doen wat Jezus deed.

Dit is een van de meest verbazingwekkende uitspraken in de Bijbel. Eerst vertelt Jezus ons dat de werken die Hij deed niet door Zijn eigen kracht of mogelijkheden tot stand kwamen. Hij was afhankelijk van de Vader voor Zijn kracht, zoals wij dat ook kunnen doen. Jezus deed vrijwillig afstand van het uitoefenen van Zijn kracht opdat Hij ons kon tonen welke kracht binnen bereik is van ons mensen. Ten tweede, Jezus



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

vertelt ons dat als wij in Hem geloven, wij hetzelfde kunnen doen als Hij deed en zelfs meer! Het bewijs van deze belofte kan gezien worden in de vele wonderen die werden gedaan door gewone mensen door de gehele Bijbel heen. Mozes, Elisa, Petrus en Paulus hadden niet meer kracht dan elk ander mens, maar God deed opmerkelijke wonderen via hen.

Herinnerde Jezus Zich Zijn voorgaand bestaan?

- *NBG. "En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen". Lucas 2:52*
- *SV. "En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen".*

Waar _____ Vals _____ Jezus wist alles als baby.

Om te groeien in wijsheid moet iemand tekort aan wijsheid hebben en moet iemand **leren**. Daarom kon Jezus als mens niet alwetend zijn geweest die alle dingen wist want dan zou het **leren** onmogelijk zijn geweest.

- *"Dezelfde woorden die Hij zelf had gesproken tot Mozes voor Israël werd Hem nu geleerd op Zijn moeders knie. Hij ontving kennis zoals wij dat ontvangen. Hij die alle dingen had gemaakt bestudeerde de lessen die Zijn eigen hand had geschreven in de aarde en de zee en hemel".*
The Desire of Ages, p. 70

Omdat geen mens herinneringen heeft aan een voorafgaand bestaan, leefde Jezus op dezelfde manier, zonder kennis van het verleden. Geleidelijk leerde Hij meer over God en redding. Geleidelijk werd Hij Zich bewust wie Hij was en wat Zijn missie was. Als Jezus Zich in momenten van verleiding had kunnen baseren op Zijn vorig bestaan, dan zou het omgaan met het dagelijks doen en laten van de menselijke problemen totaal anders zijn geweest vanuit onze situatie gezien.

Kende Jezus de toekomst?

- *NBG. "Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader". Marcus 13 : 32.*
- *SV. "Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader".*

Wie alleen kent de toekomst?

In deze tekst spreekt Jezus over Zijn tweede komst. Terwijl Hij op aarde was, wist Hij niet wanneer Hij terug zou komen, omdat de Vader Hem dat niet had geopenbaard. Gedurende Zijn leven op aarde kende Jezus de toekomst niet, **behalve als Zijn Vader Hem de toekomst zou openbaren**. Nogmaals, omdat niemand van ons weet wat de toekomst brengt, kwam Jezus om onder ons te leven onder dezelfde condities en met dezelfde kennis waar wij allemaal mee moeten leven.

Wat liet Jezus nog meer achter?

- *NBG. "Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd". Jesaja 53 : 2.

- *SV. "Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben".*

- (A) ___ Jezus was bijzonder knap.
 (B) ___ Jezus groeide op in een prachtige plaats.
 (C) ___ De verschijning van Jezus was als die van andere mensen.

Jezus moest de majesteitelijke glorie achterlaten die Hem als Schepper toekwam, om zo de mensen te kunnen laten bestaan in Zijn aanwezigheid. Als mensen naar Hem keken zagen zij fysiek niets speciaals aan Hem. Als zij Hem zouden volgen, zou het zijn om **Zijn leer** en niet om Zijn verschijning.

CONCLUSIE: Samengevat, Jezus legde verschillende aspecten van Zijn godheid af. Hij koos er voor deze aspecten van Zijn godheid niet te gebruiken die Hem als God apart plaatste. Hij zou leven als een mens tussen de mensen. Het was de mens Jezus die beslissingen nam en die de problemen van het leven ontmoette. Dat is het enorme risico van de menswording van Christus.

Ofschoon het juist is te stellen dat Jezus niet ophield God te zijn toen Hij mens werd, legde Jezus de **attributen af** waarmee Hij als God functioneerde **opdat Hij kon leven als een mens**. Op dit punt gaat het wonder van de menswording ons verstand te boven en maakt onze trots nederig. Terwijl wij altijd opzoek zijn **om meer te zijn dan wij zijn, legde Jezus het meeste van wat Hij was af, om ons gelijk te zijn**. Jezus maakte Zichzelf werkelijk leeg opdat Hij zoals wij kon zijn ! Hij ervoer onze zwakheid en natuurlijke beperkingen. **De grote Schepper werd een beperkt mens die totaal afhankelijk was van Zijn Vader bij alles wat Hij deed.**

Wat een enorm geschenk heeft God ons gegeven in Jezus! Kunnen wij reageren op dit geschenk door Hem onze zwakheid en beperkingen te geven? Hij wil ons juist kracht en kennis geven gelijk Zijn Vader bereid was deze gaven te geven aan Zijn Zoon.

Inspireert de grote gift van Jezus u om uw hart aan Hem over te geven?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 6.

JEZUS NAM ONZE NATUUR AAN.

Veel discussie heeft zich geconcentreerd rond de vraag of Jezus **onze gevallen natuur** aannam of de **natuur van Adam voor de zondeval**. Ook al mag dat een onbelangrijk punt lijken, het heeft werkelijk geweldige implicaties voor het soort leven wat wij van dag tot dag leven.

Wat voor een soort mens was Jezus? Wat voor een soort erfenis ontving Jezus van Maria? Was Hij vrijgesteld van de wetten waar wij onder vallen bij de geboorte? Trok Zijn natuur Hem naar de zonde, zoals bij ons het geval is?

Welk vlees nam Jezus aan?

- *NBG. "God heeft door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees". Romeinen 8 : 3.*
- *SV. "heeft God, Zijn Zoon zendende **in gelijkheid des zondigen vleses**, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees".*

Waar _____ Vals _____ Jezus kwam in het ware zondige vlees (gelijk gemaakt aan het zondige vlees).

Het eerste wat wij bij dat woord "**vlees**" moeten begrijpen in deze tekst, en in vele andere Nieuw Testamentische referenties, betekent "**gevallen natuur**" zoals wij dat in onze eigen natuur kennen. Het refereert aan de basistoerusting **die wij allen erfdien als gevolg van Adams zonde. Zondig vlees in dit vers betekent de gevallen natuur die wij allen delen vanaf onze geboorte.**

Maar wat betekent het als wij lezen dat Christus kwam "in het ware zondige vlees"? (gelijk gemaakt aan het zondige vlees). Wat betekent "gelijkgemaakt"? Betekent het "echt" of "lijken op"?

Aan wie is Jezus gelijk gemaakt?

- *NBG. "maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is". Filippenzen 2 : 7.*
- *SV. "Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden".*

(A) _____ Jezus was gelijk aan de engelen gemaakt.

(B) _____ Jezus was gelijk aan de vorsten gemaakt.

(C) _____ Jezus was gelijk aan de normale mensen gemaakt.

Grieks gebruikt voor "gelijk aan" in beide verzen hetzelfde woord. Was Jezus **GELIJKEND OP** mensen gemaakt of werd Hij **ECHT** mens? Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn, dat toen Jezus naar de aarde kwam, Hij een echt mens werd. Maar wij hoeven hier niet te bouwen op ons gezond verstand of redeneringen.



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

Hoe kwam Jezus naar de aarde?

- *NBG. “Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld”. 1 Johannes 4:2–3.*
- *SV. “Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld”.*

- (A)___Zij die geloven dat Jezus in het vlees kwam vergissen zich.
 (B)___De geest van de antichrist zegt dat Jezus in het vlees kwam.
 (C)___Zij die van God zijn zeggen dat Jezus in het vlees kwam.

Bedenk dat vlees in het Nieuwe Testament **onze gevallen natuur** betekent. Hier hebben wij afdoend bewijs dat Jezus niet alleen een echt mens van **vlees en bloed** was, maar dat **Hij ECHT ons vlees aannam**. In Filippenzen 2 : 7 lezen wij dat Jezus het gelijk zijn aan een mens aannam. Dit betekent duidelijk dat Jezus een mens werd. Hier betekent “gelijken op” dus “echt”. In Rom. 8:3 lezen wij dat Hij “**kwam in een vlees aan dat der zonde gelijk**”. Leek het er slechts op dat Jezus zondig vlees had, of had Hij werkelijk zondig vlees?

Het Verklarend Grieks Testament geeft als commentaar op dit vers: “*Maar het accent ligt op het **gelijk-zijn** van Christus aan ons, niet Zijn niet-gelijk-zijn; wat hij (Paulus) hiermee bedoelt is dat God Zijn Zoon zond in de natuur dat in ons is geïdentificeerd met zonde*”. (Deel 2, pag. 645-646).

Het zou lijken dat als wij “gelijk zijn “ in Filippenzen 2:7 zouden interpreteren als onze huidige menselijke natuur, dan zouden wij “gelijk zijn” in Romeinen 8:3 interpreteren als actueel zondig vlees.

Wat nam Jezus op dat moment aan?

- *NBG. “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op **gelijke wijze** daaraan deel gekregen”. Hebrëen 2 ; 14*
- *SV. “Overmits dan de kinderen **des vleses en bloeds** deelachtig zijn, zo is Hij ook **desgelijks** derzelve deelachtig geworden”.*

Waar_____Vals_____Jezus nam ons vlees en bloed niet aan.

Jezus nam hetzelfde vlees en bloed aan als wij op het moment van onze geboorte. De discussie over de natuur van Christus kan eenvoudig opgelost worden door enkele basisvragen te stellen. Werde Jezus met hetzelfde vlees geboren als waarmee wij zijn geboren? Leert de Bijbel dat Hij een speciale vrijstelling had van ons “vlees” opdat Hij een perfecte zondeloze natuur zou hebben?

Hoeveel leek Jezus op ons?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

- *NBG. "Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen". Hebreëen 2:16,17.*
- *SV. "Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen".*

- (A) ___ Jezus nam de natuur van de engelen aan.
 (B) ___ Jezus nam de natuur van Adam aan.
 (C) ___ Jezus ontving het zaad van Abraham.

Als Jezus uit het **zaad** van Abraham was geboren, dan behoeven wij alleen de vraag te stellen welke natuur ontvingen al de nakomelingen van Abraham? Klaarblijkelijk ontvingen zij allen de **gevallen natuur als een geboorterecht**. Merk ook op dat de tekst zegt dat Jezus gemaakt was gelijk Zijn broederen (wij) in ALLE DINGEN. Een ander inspirerend citaat ondersteunt deze conclusie.

- *"Het zou een bijna onbegrensde vernedering voor de Zoon van God zijn geweest om de natuur van een mens aan te nemen, zelfs toen Adam in zijn onschuld in Eden stond. Maar Jezus accepteerde de mensheid toen het ras zwak geworden was door vier duizend jaar van zonde. ZOALS ELK KIND VAN ADAM accepteerde Hij de resultaten van de werking van de grote wet der erfelijkheid. Wat deze resultaten waren is te zien in de geschiedenis van Zijn aardse voorgangers. Hij kwam met zulk een erfelijkheid om onze zorgen en verleidingen te kunnen delen, en ons het voorbeeld te geven van een zondeloos leven".*

The Desire of Ages, p. 49

Wat zijn de gevolgen van de erfelijkheidswet voor ons?

Welke natuur erfden de voorouders van Jezus? Het antwoord op deze vraag is ook duidelijk. De enig mogelijke conclusie is dat Jezus met dezelfde erfelijkheid kwam als David en Abraham hadden.

CONCLUSIE: Er is geen geïnspireerd bewijs dat Jezus **alleen** de fysieke gevolgen van de zondeval erfde, zoals honger, zwakte, dorst en sterfelijkheid, maar dat Hij geen dispositionele eigenschappen (is aanleg) erfde. Deze terreinen kunnen niet gescheiden worden. Als de wet van de erfelijkheid functioneert, zou het **volledig** functioneren. Als wij karaktereigenschappen van onze ouders ontvangen, dan ontving Jezus karaktereigenschappen van Zijn moeder **omdat ze een volledige menselijke moeder was**. Als wij geloven dat ze onbevlekt ontvangen (bedacht) was, dan moeten wij geloven dat ze dezelfde gevallen natuur had als alle mensen bezitten, EN dat ze die natuur doorgaf aan haar Zoon. Er is **geen geïnspireerd bewijs** te suggereren dat de ketting van de erfelijkheid tussen Maria en Jezus was **verbroken**.

De enige reden dat dit duidelijk Bijbels bewijs werd ontkend is omdat vele christenen geloven dat het hebben van de gevallen natuur een veroordeelde zondaar betreft.



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

Daarom, zeggen zij, zou het onmogelijk zijn voor Jezus om een gevallen natuur van Maria te erven, omdat dit Hem ook tot een zondaar zou maken en zou Hij niet onze zondeloze Redder kunnen zijn. Dit is de reden voor de onbevleete ontvangenis van Maria – om Jezus te beschermen tegen elke eigenschap van zonde. Dat is waarom veel christenen spreken over “**het vrijgesteld zijn**” van Christus van de normale wetten der erfelijkheid. Het werkelijke punt hier is de aard van de zonde (Lessen 1–4). Dit is waarom wij deze serie lessen over **rechtvaardiging door geloof** begonnen met de studie over zonde. Als wij de Bijbelse definitie over de zonde niet begrijpen, kunnen wij de menswording van Christus **niet** begrijpen, en zullen wij **een vals evangelie ontwikkelen, gebaseerd op valse argumenten over zonde**.

Als Christus niet volledig afdaalde tot ons niveau, zou satan onmiddellijk “gemeen” (vals spel) hebben geroepen en zou niets in de naam van gerechtigheid gedaan zijn bij het beantwoorden van kernvragen m.b.t het verlossingsplan. Door Hem boven onze natuur te plaatsen, levend in Adams perfecte natuur, is de wonderbaarlijke overwinning die Hij voor ons behaalde te obscuur.(duister)

Waar ligt de kracht van onze verleidingen?

Beslist in onze gevallen natuur. Christus weet uit ervaring wat het betekent om van binnen uit verleid te worden. Wij mogen ons verheugen dat Jezus de lelijkheid van het geboren zijn in een gevallen wereld niet uit de weg ging, via gevallen ouders met een gevallen natuur. Wij hebben inderdaad een Redder die ons erg na komt. Hij schermde Zichzelf niet af van de ziekte der gevallen natuur, door ons instructies op afstand te geven, maar Hij stapte midden in het strijdveld met ons. Hij neemt onze handen en zal ons uit het moeras halen waarin wij onzelve bevinden, als wij ons maar niet verzetten. Prijs God voor **zo’n** Redder.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

LES 7.

GEEN ZONDIGE GEWOONTEN.

Net zo belangrijk en troostend als het is om te begrijpen dat Jezus onze zondige natuur aannam toen Hij naar deze wereld kwam, is er een ander aspect van de menswording wat wij moeten bestuderen, als wij juist willen begrijpen hoe Hij leefde terwijl Hij de menselijke vorm aannam. Jezus was op verschillende manieren werkelijk anders dan wij en wij moeten deze verschillen begrijpen om een uitgebalanceerd inzicht te krijgen van de menswording. Moderne fouten in de studie over de menswording hebben meestal als gevolg, het overcompenseren van de wijze waarom Jezus was zoals wij zijn, of de manier waarop Hij van ons verschilde.

Waar kwam Christus vandaan?

- NBG. *"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst". Jesaja 9:5*
- SV. *"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, **Vader der eeuwigheid**, Vredevorst".*

- (A)___Jezus begon in Bethlehem.
 (B)___Jezus is een eeuwigdurende Vader.
 (C)___Jezus had een begin op een bepaald moment.

Deze verbazingwekkende tekst vertelt ons dat het gepast voor ons is, om Jezus de **eeuwigdurende Vader te noemen**. Omdat wij dit niet volledig kunnen begrijpen, vertelt het ons dat **Jezus bestond vanaf alle eeuwigheid gelijk de Vader. Dit is het meest significante verschil tussen Jezus en mensen.**

Wat besloot Jezus voor Hij werd geboren?

- NBG. *"Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om uw wil, o God, te doen". Hebrëen 10 : 5 - 7.*
- SV. *"Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven) om Uw wil te doen, o God".*

- (A)___Jezus besloot Gods wil te doen.
 (B)___Jezus besloot om in een menselijk lichaam te worden geboren.
 (C)___Jezus besloot om in de hemel te blijven.
 (Twee juiste antwoorden zijn mogelijk).



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Deze tekst is een citaat van Psalm 40 : 8, wat een profetie is met betrekking tot de toekomstige rol van Jezus in de menselijke familie. Voor Hij Zijn leven op aarde begon, koos Hij ervoor om Zijn Vader te gehoorzamen. De beslissing die wij ook nemen als wij bekeerd worden of opnieuw geboren, die nam Jezus voor Hij werd geboren. Daarom werd Hij geboren onder de leidende kracht van de Heilige Geest. Zijn wil was vanaf Zijn geboorte overgegeven aan God, terwijl onze wil pas vanaf onze nieuwe (weder) geboorte is overgegeven aan God.

Wie verkoos Jezus tot Zijn moeder?

- NBG. "En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven". Lucas 1 : 31.
- SV. "En zie, gij zult **bevrucht** worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Jezus".

Waar _____ Vals _____ Voor Hij was verwekt, wist Jezus wie Zijn moeder was.

De engel was gezonden om Maria te laten weten, dat zij de aardse moeder van Jezus zou zijn. Omdat dit gebeurde **voordat** Jezus werd verwekt in haar baarmoeder, is het duidelijk dat Jezus deel had aan het hemels planningsproces (het verlossingsplan), wat resulteerde in de maagdelijke geboorte. Jezus had het opmerkelijke privilege Zijn eigen ouders uit te kiezen.

Wie nam de plaats in van een aardse vader voor Jezus?

- NBG. "en de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden". Lucas 1 : 35.
- SV. "En de engel antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, **dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden**, zal Gods Zoon genaamd worden".

(A) _____ Jozef was Jezus' vader.

(B) _____ Een engel was Jezus' vader.

(C) _____ De Heilige Geest nam de plaats in als vader van Jezus.

Geen mens had ooit de Heilige Geest als vader gehad. De waarheid van de maagdelijke geboorte is een van de meest verbazingwekkende feiten in de Schrift, die wij kunnen geloven ofschoon wij het nooit kunnen begrijpen.

Wat was het gevolg van deze miraculeuze verwekking?

- NBG. "daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden". Lucas 1:35
- SV. "dat **Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden**".

Waar _____ Vals _____ Jezus werd heilig geboren.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Dit is het meest opmerkelijke verschil tussen Jezus en mensen. Geen mens is heilig geboren, ofschoon wij onschuldig aan schuld zijn geboren. Jezus was heilig vanaf Zijn eerste entree in de wereld, en Hij bleef heilig voor de rest van Zijn leven.

Zondigde Jezus ooit ?

- NBG. *"Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem". 2 Korintiërs 5 : 21.*
- SV. *"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"*

Waar _____ Vals _____ Jezus zondigde nooit.

Vanaf wij weten dat *"allen hebben gezondigd"* (Romeinen 3 : 23), is dit een ander opvallend verschil tussen Jezus en mensen. **Van Zijn geboorte tot Zijn dood gaf Jezus Zich niet een keer over aan de verleidingen van satan of de neigingen van Zijn gevallen natuur.**

CONCLUSIE. Ondanks dat wij nooit in staat zullen zijn de werking van de menswording volledig uit te leggen, zijn wij in staat om enkele basisfeiten vast te stellen. Jezus' geboorte was duidelijk afwijkend van alle andere geboorten in deze wereld. Het meest significante verschil voor het doel van onze studie is misschien dat Jezus gehoorzaamheid aan God verkoos voor Hij geboren werd, en derhalve werd Hij geboren onder de controlerende kracht van de Heilige Geest. Voor ons, kan dit alles niet gebeuren tot wij bekeerd zijn en er voor kiezen ons leven over te geven aan God.

Het praktische gevolg van dit verschil was voor Christus **dat Hij niet dezelfde zondige gewoonten ontwikkelde als een jong kind die wij allemaal als kind ontwikkelen.** Zijn karakter was niet omgebogen richting ongehoorzaamheid en rebellie door zondige **gewoontepatronen** die zich ontwikkelen op een zeer jeugdige leeftijd. Ondanks dat Zijn natuur dezelfde was als onze natuur, **met dezelfde potentie voor ongehoorzaamheid die in onze natuur is,** was Zijn karakter zuiver en heilig vanaf Zijn geboorte. Ook al was Hij in staat om voor Zichzelf te kiezen, koos Hij er altijd voor om Zijn karakter over te geven aan God.

Geeft dit alles Jezus een oneerlijke voorsprong op ons?

Niet echt! Ik kan dezelfde controlerende kracht van de Heilige Geest hebben en dezelfde overwinning over de zonde, **als ik ervoor kies mijn leven aan God over te geven.** Ik kan Jezus' relatie met God hebben en Zijn karakter door het proces van de wedergeboorte. Dit is alles wat God van mij vraagt. Mij wordt niet gevraagd zondeloos te leven **van geboorte** tot de dood, zoals Jezus was. Mij wordt alleen gevraagd in Jezus te geloven, opnieuw te worden geboren in de Heilige Geest, en Jezus tot Heer van mijn leven te maken **bij alles wat ik doe.**

Niettemin, als Jezus **niet** dezelfde natuur erfde als ik heb, dat geeft Jezus een oneerlijke voorsprong op mij. Ongeacht de keuzes die ik maak, kan ik mijn gevallen natuur niet veranderen. Hoe volledig ik mezelf ook overgeef aan God, ik kan de zondeloze natuur niet hebben die Adam had. Als **de perfecte gehoorzaamheid** van



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

Jezus was gebaseerd op het feit dat Hij een niet gevallen natuur had, dan had Hij een voorsprong die ik nooit kan hebben. Als **perfecte gehoorzaamheid** alleen geldt voor hen die een ongevallen natuur hebben, dan kan ik nooit optimaal gehoorzamen. Eén van satans hoofdargumenten was dat Gods Wet oneerlijk was voor gevallen mensen, omdat zij daaraan nooit konden gehoorzamen. **De enige manier waarop Jezus deze leugen van satan kon ontkrachten was, door de gevallen natuur aan te nemen en Gods Wet te gehoorzamen in die gevallen natuur.**

Als een resultaat van onze studie tot dusver, kunnen wij concluderen dat omdat Jezus' gehoorzaamheid aan God was gebaseerd op de controle van de Heilige Geest over Zijn leven, **ook ik kan kiezen voor die controle over mijn leven**, en ik kan een leven gaan lijden van **totale gehoorzaamheid aan God**. Ik kan hetzelfde “**voordeel**” hebben welke Jezus had.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 8.

Hoe werd Jezus verleid?

Op basis van de vorige drie lessen, kunnen wij nu tot enkele praktische conclusies komen. Wij willen weten welk verschil dit alles maakt voor ons dagelijks leven. **Ik word continu verleid, zowel door uiterlijke als innerlijke verleidingen.** Hoe helpt het leven van Jezus mij bij mijn dagelijkse strijd? Hier kunnen wij deze studie vastknopen aan ons overheersend onderwerp "**gerechtigheid door geloof**".

Hoe werd Jezus verleid?

- *NBG. "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen". Hebreëën 4 : 15.*
- *SV. "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde".*

- (A) ___ Jezus werd op een gelijksoortige manier verleid om ons.
 (B) ___ Jezus zondigde niet omdat Hij onze verleidingen niet had.
 (C) ___ Jezus werd verleid op dezelfde manieren zoals wij verleid worden.

Wij beginnen deze studie met de belangrijkste tekst over dit onderwerp. Hier leren wij dat onze Hoge Priester heel dicht bij ons is en erg begaan is met onze worstelingen. Hij kan "**geraakt**" worden door onze zwakheid, **omdat Hij streed met diezelfde zwakheid.** Jezus was OP ALLE PUNTEN verleid **gelijk wij verleid zijn.** Sinds de meeste verleidingen bij mij oprezen uit de aansporingen en impulsen van mijn gevallen natuur, als Jezus de gevallen natuur niet had aangenomen, dan kon Hij verleid worden met andere dingen dan ik verleid word, maar Hij KON NIET verleid worden IN ALLE PUNTEN waarop ik verleid ben. Hij kon niet verleid worden met mijn verleidingen (verzoeken) als egoïsme, trots, boosheid, ontmoediging, lust, trek, zorgeloosheid, rebellie en een heleboel andere verzoeken die oprijzen **uit onze gevallen natuur.**

Maar deze tekst zegt dat Jezus' s leven zonder zonde was niet omdat Hij 90% van mijn verleidingen vermeed door geen gevallen natuur aan te nemen, maar Hij leefde zonder zonde ondanks te worden verleid op dezelfde manier waarop ik verleid word. Welk een bemoediging zou dat voor ons moeten zijn die ons gehele leven vechten tegen een natuur die ons wil vernietigen. Doordat Jezus bij ons woonde, en onze natuur aannam, hebben wij de hoop dat zonde en falen geen onvermijdelijke gevolgen zijn van het geboren zijn in een zondige wereld met een gevallen natuur.

Wat deed Jezus NIET?

- *NBG. "Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft". Johannes 5 : 30.*
- *SV. "want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft".*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

- NBG. *"Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft". Johannes 6 : 38.*
- SV. *"Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft".*
- NBG. *"Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede". Lucas 22 : 42.*
- SV. *"zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede".*

- (A)___Jezus droeg Zijn eigen wil niet uit.
 (B)___Jezus deed wat Zijn wil Hem vertelde te doen.
 (C)___Jezus deed Zijn Vaders wil.

Twee correcte antwoorden zijn mogelijk.

Waarom zou het noodzakelijk voor Jezus zijn om dit te zeggen als Zijn eigen wil volmaakt was en volkomen kon worden vertrouwd, omdat het deel was van een perfecte natuur? Adam behoefde voor zijn val dit gebed niet te bidden omdat zijn wil en Gods wil in perfecte harmonie waren met elkaar. Zouden wij niet verwachten dat Jezus zowel Zijn eigen wil en de wil van Zijn Vader zou zoeken, omdat zij in een gevallen natuur worden geacht samen te vallen? Maar wij vinden dit verbazingwekkende gebed van Christus meerdere keren herhaald in Zijn evangelie.

Jezus zag duidelijk een verschil tussen Zijn eigen wil en de wil van Zijn Vader.

Als Jezus onze gevallen natuur aannam, dan is dit gebed puur en eenvoudig te begrijpen. Onze wil is deel van onze gevallen natuur, en als vanzelf leidt onze wil ons tot het maken van foute beslissingen. Onze wil is in feite waarschijnlijk het grootste probleem waar we dagelijks mee moeten omgaan. **Als de wil is overgegeven aan God, gehoorzamen wij. Als de wil niet overgegeven is, zijn wij ongehoorzaam.** Het is slechts door het **negeren** van onze wil dat wij een relatie kunnen hebben met God. De realiteit is dat wij het gebed van Christus iedere dag van ons leven moeten bidden.

Het volgende citaat kan ons hier misschien helpen. *"De menselijke wil van Christus zou Hem niet tot vasten hebben geleid in de wildernis om verleid te worden door de duivel. Het zou Hem niet hebben geleid om vernedering, bespotting, afwijzing, lijden en dood te doorstaan. Zijn menselijke natuur kromp door al deze dingen zo beslist als de onze daarvan krimpt. Wat moest Christus tijdens Zijn leven doen? Het was de wil van Zijn hemelse Vader".* Signs of Times, Oct. 29, 1894.

Jezus' wil en Zijn natuur, in en van Hem zelf, waren niet in harmonie met de wil van God. Het was het dagelijks werk van Christus om die wil en natuur te ontkennen die Hij van Zijn moeder erfde, en in plaats daarvan te leven naar de wil van Zijn Vader. De dagelijkse ervaring van Jezus in de rechtvaardiging door het geloof is exact de ervaring die wij moeten hebben. De kern van onze dagelijkse wandel met Christus is het overgeven van onze wil en verlangens aan God, en onze gevallen wil te vervangen door Gods wil, wat de Heilige Geest is die onze levens controleert. Dan zal alles in de christelijke wandel vrij eenvoudig op haar plaats vallen. Het is echt eenvoudig om God te gehoorzamen als de wil is overgegeven aan Hem.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Jezus kwam naar deze aarde om ons te tonen hoe wij moeten omgaan met onze zwakheid en onze verleidingen en onze primaire zwakte is onze verkeerde wil. Als Jezus werkelijk kwam om op ons niveau te leven, moest Hij het leven zoals wij leven. Jezus onze Redder onderging werkelijk onze gevoelens, verlangens en verleidingen. Hij wist wat het was de verleidingen te voelen om te rebelleren tegen God, en dat verleiding oprees vanuit Zijn natuur. Jezus moest de strijd aangaan net zoals wij. Hij moest *"de strijd voeren zoals elk mensenkind die moet strijden, met als risico het falen en eeuwig verlies"*. The Desire of Ages, p. 49.

Waarom werd Jezus op deze manier op de proef gesteld (verzocht)?

- NBG. *"Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen"*. Hebrëen 2 : 18
- SV. *"Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen"*

- (A)___ Jezus werd verzocht om satan tevreden te stellen.
 (B)___ Jezus werd verzocht om ons te kunnen helpen.
 (C)___ Wij weten niet waarom Jezus werd verzocht.

Het woord "succour" (KJV) betekent helpen, kracht geven en aanmoedigen. Jezus ging door de diepten van de beproeving om ons een weg uit het falen en de wanhoop te tonen. Hij kwam om te leven op ons niveau om ons hoop te geven. **Door Zijn overwinning over Zijn eigen natuur en wil, kan Hij ons helpen met onze identieke gevechten.**

Wat zou onze houding moeten zijn?

- NBG. *"Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd"*. Hebrëen 4 : 16.
- SV. *"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd"*.

- (A)___ Wij moeten bang zijn om God te benaderen.
 (B)___ Wij weten niet of God ons wil helpen.
 (C)___ Wij weten dat wij genade en hulp van God kunnen ontvangen.

Omdat Christus werkelijk onze oudere Broeder is, en door onze dagelijkse strijd is gegaan, kunnen wij er volledig op vertrouwen dat wij de troon van God in Zijn naam mogen benaderen, en weten dat in onze behoeften zal worden voorzien. Omdat Christus onze natuur aannam, en op **alle punten werd verzocht waar ook wij in verzocht worden**, is alle angst weg, en weten wij dat er antwoorden zijn voor al onze **schijnbaar** onoplosbare problemen.

CONCLUSIE: Jezus overwon door afhankelijkheid van Zijn Vaders kracht. Hij gebruikte niet Zijn eigen kracht of de kracht van een ongevallen natuur. *"Hij oefende voor Zichzelf geen kracht uit die niet gratis aan ons wordt aangeboden"*. The Desire



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

of Ages, p. 24. De kracht van een zondeloze natuur is ons niet aangeboden. Voor Adam was het natuurlijk om goed te doen. Voor ons is het natuurlijk om verkeerd te doen. Als de kracht van Adams ongevallen natuur Jezus had toebehoord, zou dat een machtige kracht geweest zijn die ons niet vrijelijk gegeven werd.

De overwinning van Jezus was opmerkelijk, niet omdat Hij als God optrad als God, maar omdat Hij als mens niet optrad als ieder ander mens. Jezus leefde een leven waarvan satan zei dat het niet geleefd **kon** worden. Hij leefde een leven waarvan aangenomen werd dat het onmogelijk is. Als Jezus een zondeloos leven had geleefd op een niveau anders dan ons gevallen niveau, was de vraag; "wat bewijst dat?", nooit beantwoord geworden.

Als Jezus een volmaakte natuur aannam zou Hij de kloof tussen God en de mens hebben kunnen overbruggen, maar de kloof tussen de ongevallen en gevallen mens zou nog steeds overbrugd moeten worden. Als, echter, Jezus onze gevallen natuur aannam, dan overbrugde Hij de hele kloof van de gevallen mens en zijn dringende behoefte naar God. De praktische resultaten van deze studie voor ons is, dat wij nu weten hoe redding werkt. **Wij kunnen rechtvaardiging door geloof ervaren door naar Christus te kijken. Hij overwon door dagelijkse overgave en gebed. Hij liet aan de Heilige Geest de controle over van de dagelijkse levensbeslissingen.** En ieder lid van de menselijke familie kan toegang krijgen tot Gods kracht net zoals Jezus deed. *"Christus boogde (roemde) op de troon van God, en er is geen man of vrouw die geen toegang kan krijgen tot dezelfde hulp door geloof in God. Mensen mogen deelgenoot worden van de goddelijke natuur"*.

Selected Messages,

boek 1, p. 409.

Onze Redder en Heer is zowel onze Vervanger als ons Voorbeeld. **Hij geeft ons zowel de zekerheid van redding en de kracht om boven de zonde te leven.** Hij heeft ons gedemonstreerd dat wij niet langer in rebellie behoeven te leven. **Jezus bewees dat met God het onmogelijke mogelijk is.** Dankzij Jezus is onze toekomst zonnig met hoop. Dankzij de overwinning van Jezus over onze gevallen natuur, is nu de weg voor God hersteld om het onmogelijke in ons te doen. Wat totaal onmogelijk is vanuit menselijk perspectief gezien, is eenvoudigweg Gods kans (en manier) om het onmogelijke weer voor elkaar te krijgen.

Als wij werkelijk willen weten wat **rechtvaardiging door geloof** is en hoe het werkt, is het enige wat wij hebben te doen een voortdurende blik op Jezus houden. Het is zo eenvoudig voor ons om de druk van het dagelijks leven toe te staan om ons zicht op Jezus te vertroebelen. Wilt u meer tijd nemen om slechts naar Jezus te kijken?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 9.

Rechtvaardig verklaard.

Wij allen zijn zondaars. Niet door geboorte of door overerving of door pech, maar door onze eigen keuzes om dingen op onze manier te doen in plaats van op Gods manier, wat de enige weg is tot geluk en vrede. Dat betekent dat wij allemaal, ongeacht onze cultuur of gevoeligheid, veroordeeld zijn, verloren zondaars. Pas als wij dit kernfeit van het leven in een gevallen wereld erkennen dan hebben wij hoop op iets beters. Door onze eigen keuzes verdienen wij het om eeuwig buiten- gesloten te worden van het leven dat oorspronkelijk gepland was voor de mensheid. Alleen als wij onze wanhopige situatie herkennen dan zullen wij ons tot God richten om redding te krijgen in onze hopeloze situatie. In de volgende vier lessen zullen wij de oplossing van God behandelen voor ons grote probleem. God heeft een uitweg voor ons dilemma verschaft, en wij willen er zeker van zijn Zijn 'geneesmiddel' te vinden, eerder dan een door mensen uitgevonden 'geneesmiddel' die ons wellicht een goed gevoel geeft wanneer wij de weg naar de vernietiging vervolgen.

Hoevelen hebben gezondigd?

- *NBG. "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods". Romeinen 3 : 23.*
- *SV. "Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods".*

Waar _____ Vals _____ De meeste mensen hebben gezondigd

De Bijbel vertelt ons op vele manieren dat elk mens een zondaar is en terecht scheiding tot God verdient, wat vernietiging betekent. Niemand van ons kan aanspraak maken goed te zijn of rechtvaardig, ongeacht hoe moreel acceptabel onze levens ook mogen lijken, omdat diep in onze karakters het egoïsme is geworteld, wat we hebben gevoed in ons leven. Wij leven voor onszelf, wat precies het tegenovergestelde is van Gods manier en dat leidt tot zelfvernietiging. De enige troost die wij kunnen koesteren is, dat wij allen samen in dezelfde benarde positie verkeren.

Wat moet ik doen om gered te worden?

- *NBG. "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis". Handelingen 16 : 31.*
- *SV. "En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis".*

(A)___ Wij worden gered door betere levens te leiden.

(B)___ Wij worden gered door in Jezus te geloven.

(C)___ Wij worden gered door naar een priester of voorganger te gaan.

Omdat wij geen manier hebben om ons probleem zelf op te lossen, heeft God een uitweg geboden. Hij heeft Zijn oplossing simpel en helder gemaakt, opdat niemand uitgesloten is van Zijn oplossing door gebrek aan opleiding of welstand. **Elk mens, ongeacht wat zijn of haar omstandigheden moge zijn, kan zich tot Jezus wenden voor hulp.** Als wij zullen geloven dat Jezus voor ons leefde en stierf om ons te



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

redden, dan hebben wij de eerste stap gezet om uit de hopeloze situatie te komen waarin wij onszelf bevinden.

Zijn er vele manieren van redding?

- NBG. *"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden". Hand. 4 : 12.*
- SV. *"En de **zaligheid** is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten **zalig** worden".*

- (A)___ Redding is alleen mogelijk door het leven en de dood van Jezus.
 (B)___ Er zijn vele manieren van redding.
 (C)___ Als wij ons best doen, zullen wij gered worden.

De Bijbel is erg exclusief over de manier van redding. Op vele verschillende manieren zegt de Bijbel, dat door **alleen** de door God geboden weg – **het leven en de dood van Gods Zoon** – redding mogelijk is. Geen menselijke leraar, filosoof of religie kan ons redden. Ongeacht hoeveel miljoenen een andere weg tot redding volgen, er is geen hoop tot ontsnapping tenzij wij Gods weg volgen. Al onze oplossingen voor het probleem van de zonde lopen dood en leiden slechts tot vernietiging.

Wat met betrekking tot hen die Jezus niet kennen?

- NBG. *"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen". Handelingen 17 : 30*
- SV. *"God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren".*

- (A)___ Zij die niet van Jezus weten zijn verloren.
 (B)___ Het maakt God niet uit of wij onwetend zijn.
 (C)___ God houdt ons niet verantwoordelijk voor wat wij niet weten.

Wij dienen een genadige en eerlijke God. Ook al is de enige weg tot redding het leven en de dood van Jezus, houdt God individuele zondaars **niet verantwoordelijk voor de onwetendheid door hun leeftijd of cultuur**. Hij zal rekening houden met de omstandigheden van een persoonlijk leven, speciaal met betrekking tot **het licht of de waarheid** waar die persoon over kon beschikken. Als iemand op God reageert en God gehoorzaamt met beperkte kennis van Hem, zal het verzoenend bloed van Jezus die persoon bedekken **zolang er een oprechte en complete overgave aan God is**.

Wat is gerechtigheid?

- NBG. *"gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen". Romeinen 4 : 6 – 8.*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

- *SV. "Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken; Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; Zalig is de man welken de Heere de zonde niet toerekent".*

- (A)___Gerechtigheid is vergiffenis.
 (B)___Gerechtigheid is rechtvaardigheid die is ingebracht.
 (C)___Gerechtigheid is vrijheid van zonde.

Twee juiste antwoorden mogelijk.

Het eerste wat begrepen moet worden aangaande gerechtigheid is, dat God ons onze zonden vergeeft. Omdat wij niets kunnen doen om **onze keuzes uit het verleden ongedaan te maken**, vergeeft God het ons simpelweg of **geeft ons genade**. Wij zijn niet langer schuldige zondaars. Dit is het verklarende aspect van gerechtigheid. Om gerechtvaardigd te worden is **gratie** verkregen, quitte te staan, om rechtvaardig geacht te worden. **God verklaart dat ik vergeven ben en genade ontving, zonder dat ik daar enige werken voor heb gedaan om vergeving te verdienen.**

Hoe werd Abraham gerechtvaardigd?

- *NBG. "Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend". Romeinen 4 : 2 – 3.*
- *SV. "Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid".*

- (A)___Abraham kon trots zijn op zijn gerechtigheid.
 (B)___Abraham was gerechtvaardigd door God te geloven.
 (C)___Abraham werd tot gerechtigheid gerekend.

Twee correcte antwoorden mogelijk.

Goede werken doen, zelfs de beste werken, levert of verdient **geen** gerechtigheid. Gerechtigheid

is een geschenk van Gods genade, onverdiend en **niet** voor gewerkt. Als wij Gods beloften geloven en Christus' leven en dood voor ons aanvaarden, worden wij tot gerechtigheid gerekend. Wij zijn gerechtvaardigd of rechtvaardig **verklaard**.

Waarom zijn wij in staat om gered te worden?

- *NBG. "God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus – door genade zijt gij behouden", Efeziërs 2 : 4 – 5.*
- *SV. "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)",*

Waar _____ Vals _____ Redding ligt geheel bij Gods genade



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

De enige kans die ieder van ons heeft tot redding is het feit **dat God liefde is**. Alleen door Zijn vergeving en genade aan ons hebben wij slechts hoop op een uitweg aan vernietiging. Ongeacht wat wij leren over rechtvaardiging en heiliging, moeten wij nooit vergeten **dat redding uit genade is, totaal onverdiend en onterecht**. Wij kunnen samenwerken met Gods rechtvaardiging, maar **wij kunnen nooit bijdragen aan onze rechtvaardiging**. Niets wat wij doen, **zelfs ons geloof niet**, kan ons rechtvaardigen.

Wat is het resultaat van rechtvaardiging?

- *NBG. "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus". Romeinen 5 : 1.*
- *SV. "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus".*

De grote gave van rechtvaardiging kan ons bieden wat geen goede daden of dappere poging kunnen bieden – **vrede met God**. Schuld is verdwenen, angst is weg, onzekerheid is weg. Zij zijn vervangen door vrede en vreugde, omdat wij rechtvaardig geacht worden voor Christus.

*"Genade en rechtvaardiging zijn één en hetzelfde. Door geloof gaat de gelovige over van een rebel, een kind van de zonde en van satan, naar de situatie van een loyale dienstknecht van Christus Jezus, niet door goedheid uit een erfenis, maar omdat Christus hem als Zijn kind kreeg door adoptie. De genade van Christus is vrij om de zondaar te rechtvaardigen zonder verdienste of claim van zijn kant. Rechtvaardiging is een volledige, complete vergeving van zonde. **Het moment** waarop een zondaar Christus accepteert door geloof, **op dat moment is hij vergeven**. De rechtvaardigheid van Christus is in hem geplant, en hij hoeft niet meer te twijfelen aan Gods vergevende genade". (SDA Bible Commentary, deel 6, p.1071).*

Rechtvaardiging door geloof is het meest principiële fundament van het evangelie. Het is de basis tot redding. Als wij rechtvaardiging niet ervaren, hebben wij geen hoop op redding. Rechtvaardiging is adoptie in Gods familie. God **VERKLAART** mij rechtvaardig.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 10.

Rechtvaardiging ervaren.

Net zoals met elk cruciaal aspect van redding, **heeft satan een vervalste rechtvaardiging gemaakt, waarbij redding wordt beloofd maar niet geleverd.** Net zoals er valse evangeliën waren die de waarheid in Paulus' dagen maskeerden, zo hebben wij vandaag valse evangeliën die beloven wat ze niet kunnen waarmaken. En vele oprechte christenen hebben satans versie van het evangelie aangenomen, omdat het zo goed klinkt. Wat is deze populaire vervalsing van de ware rechtvaardiging? In principe is het een beperkte rechtvaardiging, zoals les 9 behandelt. **Het is een voorbehoud op Gods verklaring dat wij rechtvaardig zijn.** Met andere woorden, het maakt van het hele evangelie een halve rechtvaardiging. **Veel christenen geloven dat rechtvaardiging beperkt is tot genade en vergeving en bekendmaking alleen.** In deze les zullen wij zien dat er nog een vitaal aspect is van gerechtigheid. Zonder die dimensie, is gerechtigheid hol en onbevredigend.

Wat is het tweede aspect van gerechtigheid?

- *NBG. "heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens". Titus 3 : 5 – 7.*
- *SV. "Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onzen Zaligmaker: Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens".*

- (A)___ Gerechtigheid is herschepping.
 (B)___ Gerechtigheid is vernieuwing.
 (C)___ Gerechtigheid is slechts een verklaring.
 Twee juiste antwoorden mogelijk.

Let goed op hoe God ons redt. Het wassen bij de **herscheping** refereert niet aan het water van de doop, maar aan het **wassen van het hart**. Dit is een hartservaring – **een complete transformatie**. Het gebeurt in het hoofd (alias hart/geest). **Het verandert mijn waarden en mijn houding**. De Heilige Geest vernieuwt mijn geest. Ik ben niet langer "**ik-gericht**"; nu ben ik "**Christus-gericht**" en op anderen gericht. Nu heb ik de geest van Christus.

Wanneer deze wassing en vernieuwing is voltooid door Christus en de Heilige Geest, DAN ben ik gerechtvaardigd en veilig. Er zit meer aan rechtvaardiging vast dan ontslagen worden van zonden uit het verleden. Dat is rechtvaardiging ERVAREN in het innerlijk leven. Het is cruciaal om te begrijpen dat rechtvaardiging op het herscheppen en vernieuwen VOLGT.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Hoe omschreef Jezus redding?

- *NBG. "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien". Johannes 3 : 3.*
- *SV. "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien".*

- (A)___ In Christus zijn betekent nieuw te zijn.
 (B)___ In Christus zijn betekent nieuw te zijn en nieuw gemaakt.
 (C)___ In Christus zijn is het nieuw willen worden.

In Christus zijn is in redding zijn, of gered zijn. Degene die "**in Christus is**", **IS een nieuwe schepping, een nieuw persoon. God scheidt een nieuw persoon met nieuwe motivaties en verlangens.** Jezus vergelijkt dit proces met het **geheel opnieuw geboren** worden.

Wat moet gebeuren met de "oude mens"?

- *NBG. "dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus". Romeinen 6 : 6 – 7 – 11.*
- *SV. "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde **te niet gedaan worde**, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, **die is gerechtvaardigd van de zonde.** Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere".*

- (A)___ Als onze oude mens is gekruisigd, zondigen wij minder.
 (B)___ Alleen de oude mens wordt als dood gerekend.
 (C)___ De oude mens en de zonde sterven samen.

De oude mens is onze oude manier van leven, waarin egoïsme en narcisme (zelfverheerlijking) onze levens beheersen. De oude mens moet **sterven en vervangen worden door de nieuwe schepping die is gemaakt door Christus en de Heilige Geest in de nieuwe geboorte.** Bedenk dat **om als dood te worden beschouwd, dat hetzelfde is als thans te worden gekruisigd.** Om doodverklaard te worden is gelijk actueel dood zijn. En **als de oude mens dood is, is de zonde tegelijkertijd dood.** Gelijk de oude mens en het zondigen synoniem zijn, is de nieuwe schepping en gehoorzaamheid synoniem aan elkaar. Dus **rechtvaardiging en gehoorzaamheid zouden één en hetzelfde moeten zijn.** Omdat dit niet altijd zo is gaan wij aan onze ervaring twijfelen en vragen ons af of wij werkelijk gerechtvaardigd zijn. Op dit punt moeten wij **wederom vertrouwen op de eerste helft van rechtvaardiging,** omdat wij opnieuw vergeving moeten krijgen voor de begane zonden.

Hoe gaat God om met het probleem van zondigen?



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

- NBG. "Mijn kinderkes, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige," 1 Johannes 2 : 1.
- SV. "Mijn kinderkes, ik schrijf u deze dingen, **opdat gij niet zondigt**. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus den Rechtvaardige;"

(A) ___ Zonde kan niet vergeven worden na een nieuwe geboorte.

(B) ___ Het is Gods doel dat wij niet zondigen.

(C) ___ Jezus zal ons vergeven als wij zondigen.

Twee correcte antwoorden mogelijk.

Door Gods grote vergevingsgezindheid gaat Hij door ons te vergeven na de nieuwe geboorte. Maar wij moeten nooit denken dat zonde noodzakelijk is of **onafwendbaar** na te zijn gerechtvaardigd, omdat het Gods plan en verlangen is dat wij niet zondigen. Hij wil werkelijk dat wij **dood zijn voor de zonde en in gehoorzaamheid leven**. Wij moeten de genade van God nooit met Gods Plan misvatten. Hij doet veel zaken voor ons vanuit Zijn liefde en genade waarvan Hij wenst dat Hij dat niet voortdurend behoeft te doen, namelijk het ons continu vergeven voor het continu zondigen van ons. Gods Plan van rechtvaardiging houdt in om van ons nieuwe schepsels te maken, hetgeen betekent **dood te zijn voor de zonde**.

Wat is Gods manier om dit doel te bereiken?

- NBG. "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was".
Filippenzen 2 : 5.
- SV. "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was".

Waar _____ Vals _____ Wij kunnen werkelijk de geest van Christus hebben.

Als deze tekst werkelijk waar is, dan is er een manier om in Gods Plan deel te nemen. Als wij dagelijks met Christus wandelen, op Christus zien en communiceren met Christus, dan zullen wij door een wonder van de Heilige Geest werkelijk denken als Christus en beslissingen nemen zoals Christus, en de zonde weerstaan zoals Christus. Het ogenschijnlijk onmogelijke wordt realiteit! Misschien moeten wij meer tijd en energie besteden aan het leren hoe wij dagelijks de Geest van Christus kunnen bezitten.

Aanvullende studie: "Gods vergiffenis is niet alleen een juridische daad waarbij Hij ons ontslaat van veroordeling. Het is niet alleen vergeving VOOR zonde, maar redden VAN de zonde. Het is het uitvloeisel van verlossende liefde dat het hart omvormt. David had het juiste besef van vergiffenis toen hij bad, "schep in mij een rein hart, O God; en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest". Psalm 51 : 12. (Thoughts From the Mount of Blessing, p.114). Gods vergiffenis is meer dan een statement; het is terugwinning, verandering **en** vernieuwing. Het is een rein hart in ons binnenste scheppen. Dit is geen heiligmaking. Het is onderdeel van vergiffenis. Rechtvaardiging verandert op hetzelfde moment als het wordt bekrachtigd. **Genade is een innerlijke transformatie**.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Als wij rechtvaardig gemaakt zijn door de ontvangen gerechtigheid van Christus, verklaart God ons rechtvaardig, en behandelt ons als rechtvaardig.... "Zijnde gerechtvaardigd door het geloof, hebben wij vrede met God door onze Here Jezus Christus". (Selected Messages, vol. 1, p.394). Deze verklaring is niet in harmonie met de tegenwoordige definitie van rechtvaardiging in de christelijke wereld. **Het zegt dat VOORDAT God ons rechtvaardig verklaart, Hij ons rechtvaardig MAAKT.** Rechtvaardiging door geloof is rechtvaardig **gemaakt** worden. De hedendaagse theologie zegt dat rechtvaardiging rechtvaardig verklaard is en dat het rechtvaardig maken later komt, in de heiligmaking. Maar wat wij hebben bestudeerd vertelt ons dat rechtvaardiging ons rechtvaardig maakt in ons binnenste zoals het ons ook wettelijk rechtvaardig verklaart.

"Daar de zondaar, aangetrokken door de kracht van Christus, het opgerichte kruis benadert, en zichzelf daar voor opstelt, dan is er een nieuwe schepping. Een nieuw hart is hem gegeven. Hij wordt een nieuwe schepping in Christus...God Zelf is "de Gever van rechtvaardigheid aan hem die in Jezus gelooft". Romeinen 3 : 26. (Christ's Object Lessons, p.163).

Rechtvaardiging is het ontvangen van een **nieuw hart van God**, het worden van een nieuwe schepping. Thans is er een aanzienlijk streven om de omvormende kracht van de Heilige Geest te scheiden van de rechtvaardiging; om de transformatie geheel te plaatsen in het proces van de heiligmaking. Maar wat wij in deze verklaringen vinden is dat **transformatie en het rechtvaardig maken** onderdeel zijn van het rechtvaardigingsproces, NADAT God ons rechtvaardig heeft verklaard.

Rechtvaardiging is slechts een andere naam voor de nieuwe geboorte, de nieuwe schepping, het nieuwe hart.

*"Door Zijn ingebrachte rechtvaardiging te ontvangen, door de omvormende kracht van de Heilige Geest, worden wij als Hem". (SDA Bible Commentary, vol. 6, p.1098). Merk op dat ingebrachte rechtvaardigheid door de omvormende kracht komt van de Heilige Geest. Sommigen willen thans zeggen dat wij gerechtvaardigd zijn door Christus en geheiligd door de Heilige Geest. **Nergens ondersteunt de inspiratie deze scheiding van het werk van Christus en de Heilige Geest.** Beiden zijn betrokken bij de rechtvaardiging en heiligmaking. Het is duidelijk dat "ingebrecht" meer betekent dan verantwoording en krediet geven.*

"Vergeven te worden op de manier waarop Christus vergeeft is niet alleen vergeven, maar ook vernieuwd te worden in onze geest. De Heer zegt; "Een nieuw hart zal Ik u geven". Het beeld van Christus moet gestempeld worden in ons verstand, hart en ziel". (Review and Herald, August 19, 1890).

CONCLUSIE. Het eerste deel van rechtvaardiging is genade te ontvangen, vergeven, van mijn zonden. Het tweede deel van rechtvaardiging is om omgevormd te worden in de ervaring van de nieuwe geboorte. Rechtvaardiging is zowel verklarend als ondervindelijk. Het huidige populaire begrip van rechtvaardiging beperkt zich slechts tot het eerste deel. Het tweede deel, de nieuwe geboorte, wordt geacht een deel te zijn van de heiligmaking. Dat betekent dat wij gerechtvaardigd en gered kunnen worden VOOR de nieuwe geboorte geschiedt. Dit betekent dat zelfs als de ervaring van de nieuwe geboorte mijn leven niet verandert van binnenuit, ik toch gerechtvaardigd en gered ben. Deze onbijbelse scheiding tussen het rechtvaardig verklaren en het



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

rechtvaardig maken doet meer dan enig andere lering om Christus toe te staan zonden in hun leven te tolereren, nu ze geloven dat zij gerechtvaardigd zijn zelfs als bestaande, onvergeven zonde aanwezig is in hun leven.

De werkelijkheid is dat wij hier te maken hebben met twee verschillende evangeliën, beide dingen naar onze loyaliteit. Satans vervalsing van het evangelie is niet minder echt en destructief als zijn vervalsing van God's dag van aanbidding. Wij moeten heel zeker zijn dat wij weten vanuit **onze eigen studie en ervaring wat het evangelie werkelijk is** opdat wij met Paulus kunnen zeggen, *"Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods, tot zaligheid een iegelijk die gelooft"*. Romeinen 1 : 16. SV.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 11.

Heilig verklaard.

Rechtvaardiging en heiligmaking zijn termen die twee delen van het reddingsproces beschrijven. Het is uiterst belangrijk om hun onderling verband aan elkaar en ten opzichte van degene die gered wenst te worden door de verzoenende dood van Jezus Christus. Welke rol speelt de heiligmaking in het reddingsproces? Twee verschillende evangeliën komen voort uit twee verschillende antwoorden op deze vraag. Laten wij het geïnspireerde Bijbelse bewijs onderzoeken betreffende heiliging.

Wat betekent "heiliging".

- NBG. *"En God zegende de zevende dag en heiligde die: omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht". Genesis 2 : 3.*
- SV. *"En God heeft den zevende dag gezegend, en dien geheiligd, omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te voltooien".*

(A)___ Adam heiligde de zevende dag.

(B)___ God heiligde de zevende dag.

(C)___ God zegent wat Hij heiligt.

Twee juiste antwoorden mogelijk.

De meest kernachtige betekenis van heiliging is "apart zetten voor een heilig doel". Toen God de schepping van de aarde en alles wat er op leefde afsloot, zette Hij de zevende dag apart als een monument van Zijn scheppingshandelingen. God gaf Zijn speciale zegen aan deze dag, omdat het **voor altijd apart gezet** moet worden om door de mensheid op een **heilige** manier gebruikt te worden.

Wie doet de heiligmaking?

- NBG. *"maar mijn Sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig". Exodus 31 : 13.*
- SV. *"Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de Heere ben, Die u heilige".*

(A)___ God heiligt ons.

(B)___ De mens heiligt zichzelf.

(C)___ God en mens doen de heiliging samen.

De Sabbat was niet apart gezet slechts als een heilige dag, maar het was een teken of symbool, want gelijk God de Sabbat heiligde, heiligde Hij Zijn volk. Zijn volk was dus apart gezet voor een heilig doel. Het is erg belangrijk om in het begin op te merken dat God de heiliging doet. Hij heiligde de Sabbat en Hij heiligde ons. Het is thans polulair om te denken dat terwijl God de rechtvaardiging doet, God en de mens samen de heiligmaking doen. Wij moeten



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

begrijpen dat in het reddingsproces, het Gods werk is van begin tot eind, zowel in de rechtvaardiging als heiligmaking. Wel moeten wij een rol spelen bij het reageren op Gods reddingswerk. Wij geloven, wij reageren, wij geven ons over, wij werken samen. Maar dit zijn slechts onze reacties op Gods genade. Geen van onze reacties verdienen of bewerkstelligen onze redding. Op z'n meest geven onze reacties God de toestemming om Zijn rechtvaardigend en heiligmakend werk te doen in ons leven.

Welke rol speelde heiligmaking in het heiligdom?

- *NBG. "Ook zult gij het brandofferaltaar zalven met al zijn gerei; zo zult gij het heiligen, en het altaar zal allerheiligst zijn. Ook zult gij het wasvat met zijn voetstuk zalven en het heiligen. Gij zult Aäron met de heilige klederen bekleden, hem zalven en heiligen, om voor Mij het priesterambt te bekleden". Exodus 40 : 10, 11, 13.*
- *SV. "Gij zult ook het altaar des brandoffers zalven, en al zijn gereedschap; en gij zult het altaar heiligen en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. Dan zult gij het wasvat zalven, en deszelfs voet; en gij zult het heiligen. En gij zult Aäron de heilige klederen aantrekken; en gij zult hem zalven en hem heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene".*

- (A) ___ Aäron heiligde zichzelf.
 (B) ___ Aäron heiligde het altaar en het wasvat.
 (C) ___ God heiligde het altaar, het wasvat en Aäron.

Toen God het systeem van heiliging invoerde voor Israël, was het eerste wat Hij deed alvorens een ceremonie in het heiligdom was uitgevoerd, het apart zetten van het meubilair en de priesters voor heilige doeleinden. Voordat enige offers voor zonde werden geofferd in het heilige, heiligde God het altaar voor heilig gebruik. En het is belangrijk op te merken dat God Aäron heiligde op precies dezelfde manier als Hij het altaar heiligde. Het was Gods werk van begin tot eind. Vanaf dat moment, waren het heiligdom en de priesters apart gezet voor heilig werk.

Hoe heiligt God ons?

- *NBG. "En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God". 1 Korintiërs 6 : 11.*
- *SV. "En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods".*

- (A) ___ Heiligmaking is het resultaat van rechtvaardiging.
 (B) ___ Jezus rechtvaardigt en de Heilige Geest heiligt.
 (C) ___ Wassen, heiligen en rechtvaardigen wordt allemaal door God gedaan.

De persoon die gewassen is van de zonde, die gereinigd is door het bloed van Jezus, die gerechtvaardigd en vergeven voor Gods aangezicht staat, is dus in diezelfde handeling geheiligd. **Als wij gerechtvaardigd zijn en gewassen, zijn wij apart gezet voor heilige daden.** God kijkt naar ons, niet in onze vuile kleren van de zonde,



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

maar nu gekleed in de zuivere rechtvaardigheid van Christus. **Wij zijn heilig verklaard, of apart gezet voor heiligheid.** Net zoals wij rechtvaardig zijn verklaard, of ontslagen van onze zonden, **zijn wij heilig verklaard.** Op deze manier was de dief aan het kruis zowel gerechtvaardigd en geheiligd, omdat hij **apart was gezet** voor heiligheid. Overigens mogen wij opmerken dat Paulus de wassing en heiliging **voor** rechtvaardiging plaatst, wellicht om het punt te maken dat ze werkelijk **allen onderdeel zijn van één reddingsproces.**

Wat zegt God over hen die zijn vergeven?

- *NBG. "om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij". Handelingen 26 : 18.*
- *SV. "Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij".*

(A) ___ Heiligmaking vindt plaats gedurende een lange periode.

(B) ___ Heiligmaking is een gevolg van het gered zijn.

(C) ___ Vergeving en heiliging geschieden tesamen.

Toen Jezus tot Paulus sprak op de weg naar Damascus, vertelde Hij Paulus dat zijn missie zou zijn de heidenen vergiffenis van zonden en redding te brengen. Als de heidenen van satan tot God zouden keren, zouden zij geheiligd door het geloof in Christus worden verklaard (hetzelfde geloof hetwelk hen zou rechtvaardigen). Gelijk vergeving van zonden slechts door geloof in het leven en de dood van Christus mogelijk is, is heiliging alleen mogelijk door **hetzelfde geloof in Christus. Zowel rechtvaardiging en heiligmaking worden ontvangen door geloof, omdat beide handelingen van God zijn en geheel voortvloeien uit Gods genade.** En het is cruciaal te begrijpen dat zowel heiliging en rechtvaardiging noodzakelijke voorwaarden zijn tot redding. De Bijbel leert niet dat rechtvaardiging redt, terwijl heiliging later komt als gevolg van het gered zijn.

Net zoals rechtvaardiging door God verklaard wordt op het moment van bekering, zo is heiliging door God op hetzelfde moment uitgesproken. **Wij zijn tot heiligheid apart gezet en God kijkt naar ons door het heilige karakter van Jezus Christus.** Op deze manier kunnen wij de totale verzekering van redding hebben. Er is vaak gezegd dat dit verstaan van het evangelie ons de zekerheid ontnemt, maar dat is volledig fout. **Als het hart is overgegeven en wij het kled van Christus' gerechtigheid dragen, hebben wij volmaakte vrede en zekerheid, terwijl wij voortgaan in het groeien in Christus.**



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 12.

Heiliging ervaren.

Wat wij in les 11 bestudeerden over heiliging is niet het gangbare begrip van heiliging dat in ons opkomt. In deze les zullen wij het tweede aspect van heiliging onderzoeken hetwelk ons veel bekender voorkomt. Meestal denken wij aan heiliging als het groeiproces waarin wij dagelijks wandelen met Christus nadat wij bekeerd zijn. Wij zullen dit meer intieme aspect in deze les bestuderen.

Wat is Gods wil voor ons?

- NBG. *"Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij". 1 Tessalonicenzen 4 : 1, 3.*
- SV. *"Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij, "*

- (A)___ Heiliging is een eenmalige ervaring.
 (B)___ Heiliging is een groeiende ervaring.
 (C)___ Paulus was niet in heiliging geïnteresseerd.

Paulus was zich zeer bewust dat de leden van de kerken die hij had opgericht niet zouden blijven bij de beginbasis van het christendom, en tot sterke christelijke karakters zouden uitgroeien en ontwikkelen. Dit is het aspect van het dagelijks wandelen der heiligmaking. **Heiligmaking is een groeiende ervaring, waarbij wij Gods wil meer en meer gaan begrijpen, en ons karakter dienovereenkomstig groeit.**

Hoe groeien wij?

- NBG. *"En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is". 2 Korintiërs 3 : 18*
- SV. *"En wij allen met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest"*

- (A)___ Wij groeien door harder te proberen.
 (B)___ Veranderen is erg moeilijk.
 (C)___ Wij worden als Jezus door Hem te aanschouwen.

Als wij meer tijd aan God besteden, zien wij **meer en meer** van Zijn glorie, en gelijken wij qua karakter **meer en meer** op Hem. Ons leven reflecteert meer van Zijn



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

heiligheid als wij meer tijd in Zijn aanwezigheid doorbrengen. Heiliging is niet het steeds harder proberen om rechtvaardig te worden. Het is het beleven van welbestede tijd met Jezus door Bijbelstudie, gebed en bewuste overdenking opdat wij Jezus toestaan om ons te veranderen zoals Hij is. **Heiligmaking is de Heilige Geest toestaan om de gehele controle over onze levens en keuzes over te nemen, opdat Hij het wonder van een heilig leven in ons kan waarmaken.** Waar voorheen onze ik-gerichte wil ons egoïstisch maakte, zondige keuzes maakte, zal nu onze geestelijk gerichte wil **onzelfzuchtige en gehoorzame keuzes maken.**

- *“Ons leven kan in elk stadium van ontwikkeling volmaakt zijn; wanneer echter Gods doel met ons in vervulling gaat, zal er een gedurige vooruitgang zijn”.* (Christ’s Object Lessons, p.65).
- *“Heiliging is een toestand van heiligheid, van binnen en van buiten heilig zijn zonder terughoudendheid van God, niet formeel maar in waarheid”.* (Our High Calling, p. 214).

Het is belangrijk op te merken dat wij niet groeien NAAR heiliging, wij groeien IN heiliging. Van de geheiligde status waarin God ons plaatste bij de bekering, **groeien wij continu in rijpheid.** Zolang als wij niet toestaan dat de zonde ons scheidt van God zullen wij **constant groeien in heiligheid.**

Wat was de dagelijkse ervaring van Paulus?

- *NBG. “Ik sterf elke dag”. 1 Korintiërs 15:31.*
- *SV. “Ik sterf alle dagen”.*

De heiligmaking van Paulus was een constant conflict met zichzelf. Hij zei: *“Ik sterf elke dag”. “Zijn wil en wensen waren voortdurend in strijd met zijn plichten en de wil van God. In plaats van het volgen van zijn eigen wil en genoegens, deed hij de wil van God, hij kruisigde zijn eigen natuur”.* (Testimonies, vol. 4, p.299).

De gevallen natuur verdwijnt **niet** bij de bekering, de ervaring van heiliging brengt die natuur, met zijn zelfzuchtige verlangens en lusten, elke dag naar de dood. Misschien is het belangrijk om ons te herinneren dat natuurlijke verlangens en lusten verleidingen zijn, geen zonden, ook al blijven ze bij ons van de geboorte tot de dood. Er is een simpele bottom line om gered te worden – wij moeten dagelijks sterven aan onze natuurlijke verlangens en lusten. Dan zullen wij de zekerheid van redding hebben, zelfs ook al hebben wij de theologie van dit alles niet volledig begrepen. **Elke dag moet onze zelfzuchtige natuur gekruisigd worden in een nieuwe toewijding aan de Heer.** Ongehoorzaamheid en zelfzuchtige daden zijn nooit een deel van heiliging, en zij moeten dagelijks afgewezen worden om een heiligingservaring te behouden.

Hoe kunnen wij een geheiligd leven lijden?”

- *NBG. “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”.* Galaten 2 : 20.
- *SV. “Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Zoons van God, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft".

- (A) ___ Heiliging is het leven van Christus in mij.
 (B) ___ Heiliging is het kruisigen van de oude natuur.
 (C) ___ Heiliging is voor de helft mijn werk en voor de helft het werk van Christus.
 Twee juiste antwoorden mogelijk.

Het is absoluut cruciaal te begrijpen dat heiliging niet onze goede werken zijn of gedeeltelijk ons werk gecombineerd met Gods genade. Heiliging is van het begin tot het einde Gods werk. Het is Zijn genade, Zijn kracht, Zijn rechtvaardigheid, alles bijgebracht aan de bereidwillige discipel. Ons aandeel is om onze wil aan Gods zijde te plaatsen en om dingen te doen die Zijn genade toestaat om constant in ons te groeien.

Wat is het geheim van succes?

- *NBG. "Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid". Kolossenzen 1 : 27.*
- *SV. "Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid".*

Waar _____ Vals _____ Het wonen van Christus in ons is onze enige hoop op succes.

De enige manier waarop wij de ware heiliging kunnen ervaren is om Christus te vragen **in ons te wonen door de Heilige Geest**, elke dag van ons leven. Het wordt een mysterie genoemd omdat zo weinig mensen in de wereld, zelfs onder christenen, dit dagelijks ervaren. Wij kunnen niet uitleggen hoe dat werkt, maar wij kunnen het ervaren, en het maakt het verschil tussen overwinning of nederlaag in ons leven.

CONCLUSIE: Net zoals er twee delen zijn tot rechtvaardiging – verklaard vergeven te zijn en te zijn bekeerd – zijn er twee delen bij de heiliging. Het eerste deel is de verklaring; het tweede deel is ervaring. Het is onjuist om te zeggen dat rechtvaardiging het aller belangrijkste deel is van de redding omdat dat geschiedt als God mij rechtvaardig verklaart, terwijl heiliging secundair is omdat dat mijn werk zou zijn.

In rechtvaardiging, is ons aandeel om te geloven in God, ervoor te kiezen Hem te dienen, alles aan Hem over te geven en onze zonden te belijden. Het is Gods aandeel ons te vergeven, ons rechtvaardig te achten en ons te reinigen van de vuile kleding die wij in de loop der jaren hebben opgestapeld en een nieuw persoon te scheppen met totaal verschillende waarden en verlangens dan de oude mens.

In heiligmaking is het ons aandeel om ervoor te kiezen Gods geboden te gehoorzamen, onze zwakke gevallen natuur dagelijks aan Hem over te geven en uit te voeren hetgeen God mogelijk maakt te doen in ons leven. Het is Gods aandeel om ons



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

voor heilig te houden, om constant in ons te wonen, onze wil volmacht te geven om te doen waar wij voor kiezen en ons de mogelijkheid en kracht te geven om Hem te gehoorzamen op alle terreinen waar Hij gehoorzaamheid vereist. Wat God beveelt, maakt Hij altijd mogelijk. Het punt is dat: Heiliging door geloof alleen is, net zoals rechtvaardiging en niet door geloof en werken.

Het is erg populair geworden om te zeggen dat heiliging de vrucht van het evangelie is. Met andere woorden, wij zijn door rechtvaardiging alleen gered, en heiliging is de vrucht of het resultaat van ons gered zijn. Als onze redding nu eerst maar voltooid is, dan gaat het proces van heiligmaking verder voor de rest van ons leven. Dit geloof stemt niet overeen met 2 Thessalonicenzen 2:13 SV. *"dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid"*. Hier wordt zelfs niets genoemd over gered worden door rechtvaardiging.

Heiligmaking en geloof zijn de twee voorwaarden tot redding. Wij zijn gered DOOR DE HEILIGMAKING. Hoe tragisch is het dat de verzoenende dood van Christus en het werk van de Heilige Geest verdeeld zijn geworden, opdat (zoals sommigen stellen) wij zijn gerechtvaardigd door het werk van Christus en geheiligd door het werk van de Heilige Geest. Rechtvaardiging is niet op een of andere manier belangrijker dan heiliging.

Heiliging is een essentieel deel van het reddingsproces. Het is een effectieve factor bij de redding maar niet het resultaat van redding. Als (zoals sommigen stellen) heiligmaking alleen de vrucht is van het evangelie, dan is het niet essentieel voor de redding. Het is fijn om te hebben, en het zal eventueel wel komen, maar het is niet nodig om gered te worden. Heel simpel, sommigen geloven dat rechtvaardiging redt, maar heiligmaking redt niet. Maar als heiliging EEN DEEL van het reddingsproces is, eerder dan een vrucht van het reddingsproces, dan is heiligheid essentieel om te redden en voor een reddende relatie met God. Het dagelijks sterven op zich biedt geen hoop voor de vrucht van de redding; het is een noodzakelijk deel van de redding. Het komt slechts langs op een later tijdstip.

Zonder heiliging zullen wij God niet zien. Heiligmaking is het heilig verklaren en heiligheid ervaren. **Als wij geen geheiligd leven lijden, zijn wij NIET gered.** Te denken aan heiliging als slechts een vrucht tot redding, betekent dat het een bijproduct tot redding kan worden, dit is een absoluut verkeerde denkwijze. Wij kunnen worden gered zonder volledige ervaring van heiliging, maar Gods woorden vertellen ons dat heiliging een noodzakelijk deel van het reddingsproces is.

Rechtvaardiging en heiligmaking zijn verenigd in het reddingsproces. Hen scheiden en één van hen belangrijker te maken bij de redding is geweld aandoen aan het evangelie van Christus.

Het valse evangelie dat zegt dat heiliging ondergeschikt is aan rechtvaardiging, leidt tot de conclusie dat sommige zonden toegestaan zijn in de reddingservaring. Maar de Bijbel leert dat *ZONDE ONS SCHEIDT VAN GOD (Jesaja 59:2)*. Als zonde geliefd is, neemt satan bezit van het hart, en wordt de Heilige Geest uitgedreven. **Hoe kunnen wij denken dat wij in een veilige situatie zijn, terwijl wij zondigen?** Zelfbegoocheling en rationalisering zijn hoofdcomponenten van satans pogingen ons te bedriegen met een vals gevoel van veiligheid. Alleen als wij onze zonden belijden



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

kunnen wij door God geaccepteerd worden. Sommigen ervaren dat als een erg ontmoedigend begrip van het evangelie, omdat wij onszelf in de zonde zo vaak tegen komen. Wij zullen dit gedetailleerder bestuderen in de laatste lessen van deze cursus.

We willen de volgende praktische suggestie aanbevelen inzake onze persoonlijke betrokkenheid in het rechtvaardigheids- en heiligmakingsproces.

- *"Het is aan u om uw wil over te geven aan de wil van Christus; en als u dat doet, zal God meteen bezit van u nemen en in u werken om de goede daden van Hem te willen doen. Uw hele natuur zal dan onder controle van Christus' Geest worden gebracht; en zelfs uw gedachten zullen Hem toegewijd zijn. U kunt uw impulsen niet controleren, zoals u zou willen, maar u kunt de wil controleren, en u kunt een totale verandering in uw leven bewerkstelligen. Door uw wil aan Christus te wijden, zal uw leven met Christus in God geborgen zijn, en gewapend met de kracht die boven alle principes en krachten uitgaat".*

(Testimonies, vol. 5, p. 514).

Ook al schijnen theologische verschillen moeilijk te begrijpen, kunnen wij het volgende doen. Wij kunnen onze wil overgeven aan Jezus. Wij kunnen Hem toestaan om volledig bezit te nemen van ons leven. **Wij kunnen Hem toestaan om Zijn goede werk in ons te doen.** Alleen op deze manier zullen wij enige macht hebben over onze gevallen natuur en satan. Als wij slechts elke dag onze wil overgeven aan Jezus, zullen wij kracht ontvangen die boven onze mogelijkheden ligt om te begrijpen en wij zullen niet op een vals evangelie behoeven te vertrouwen die ons valse zekerheid en redding biedt. Gods weg is altijd beter dan de menselijke plannen. Moge het evangelie van Abraham en Jezus en Paulus ons evangelie zijn vandaag.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 13.

Is volmaaktheid werkelijk mogelijk?

Volmaaktheid is een lastig woord. Wat betekent het werkelijk? Wat betekent het niet? Sommigen geloven dat het spiritueel ongezond is om het onderwerp van de volmaaktheid te benadrukken. Maar misschien is een deel van dat probleem dat wij onze termen niet zorgvuldig hebben gedefinieerd. Laten we eens nader kijken naar dit veel gemijde onderwerp om te zien of het zo beangstigend is als het lijkt. Volmaaktheid heeft vier verschillende betekenissen, hetgeen een onderdeel kan zijn van de oorzaak dat het misverstaan is.

Hoe wordt God beschreven?

- NBG. *"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd"*. Maleachi 3 : 6.
- SV. *"Want Ik, de Heere, word niet veranderd"*.

Waar _____ Vals _____ God verandert periodiek.

Alleen God kan op deze manier worden beschreven. Alleen God hoeft nooit te veranderen of Zijn gedachten en daden aan te passen gebaseerd op nieuwe informatie. Omdat God alles weet – verleden, heden en toekomst – is er geen mogelijkheid dat Hij verrast zal worden door nieuwe informatie. Geen geschapen wezens, inclusief engelen, kunnen op deze manier beschreven worden en allen zijn het subject van nieuwe informatie dat hun ideeën en acties zal beïnvloeden. Gebrek aan informatie zal altijd leiden tot onnauwkeurige en wellicht foute conclusies.

Hoe werd Jezus beschreven?

- NBG. *"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid"*. Hebreëën 13 : 8.
- SV. *"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid"*.

Waar _____ Vals _____ Jezus verandert periodiek

Omdat Jezus op dezelfde manier als God is omschreven, is het duidelijk dat Hij deelt in deze unieke eigenschap van God. Dit is **ABSOLUTE VOLMAAKTHEID**. Het betekent dat er nooit een fout gemaakt zal worden of een verkeerd oordeel gebaseerd op foute informatie. Soms wordt gezegd dat mensen nooit absoluut volmaakt kunnen zijn. Dat is juist, omdat absolute volmaaktheid alleen God beschrijft. Er is geen andere absolute volmaaktheid. Absolute volmaaktheid is dus voor geschapen wezens nooit mogelijk – niet voor mensen en niet voor engelen.

- *"Engelenvolmaaktheid faalde in de hemel. Mensenvolmaaktheid faalde in Eden"*. (Our High Calling, p.45).

Hoe was de mens geschapen?

- NBG. *"En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed"*. Genesis 1 : 27, 31.



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

- *SV. “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zag al wat Hij gemaakt had; en ziet, het was zeer goed”.*

- (A)___ De mens was imperfect geschapen.
 (B)___ De mens had veel ontwikkeling nodig
 (C)___ De mens was naar Gods beeld geschapen – zeer goed.

God schiep Adam en Eva in volle perfectie met mogelijkheid tot oneindige wezens. Hij maakte de mensheid naar Zijn eigen beeld – zo dicht bij God als mogelijk voor geschapen wezens. Dat is **NATUURLIJKE VOLMAAKTHEID**. De natuur van de mens was in volledige harmonie met God en de rest van de schepping. Zijn geest en lichaam werkte perfect samen. Hij hoefde niet te vechten tegen conflicterende gevoelens en emoties. Zijn ingevingen en motiveringen waren in balans en in complete overeenstemming met Gods wetten. Alles werkte juist!

Wat zal er met ons gebeuren tijdens de opstanding?

- *NBG. “Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen”. 1 Korintiërs 15: 42, 52,53.*
- *SV. “Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijke, het wordt opgewekt in onverderfelijke. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen”.*

- (A)___ Wij ontvangen onsterfelijke bij de opstanding.
 (B)___ Wij ontvangen onsterfelijke in een moment.
 (C)___ Wij ontvangen onsterfelijke als wij sterven.
 Twee juiste antwoorden mogelijk.

Onze corrupte, zondige natuur zal door God worden veranderd in een niet-corrupte, volmaakte menselijke natuur op het moment van Christus’ tweede komst. **Daarna zullen er geen zondige ingevingen meer komen van binnenuit**. Dus natuurlijke volmaaktheid, wat verwijdering van de innerlijke verleidingen inhoudt, zal alleen geschieden bij de tweede komst van Christus. Wij kunnen natuurlijke volmaaktheid daarvoor niet ervaren.

Hoeveel van ons hart vraagt God?

- *NBG. “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”. Mattheüs 22:37.*
- *SV. “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand”.*



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Waar _____ Vals _____ God vraagt om geheel ons hart en verstand.

Op het moment van de bekering, als wij ons leven volledig overgeven aan Christus, worden wij volmaakt geacht in Christus. Het enige dat God vraagt van ons in het bekeringsproces is **om Hem ons gehele hart te geven. Hij zal geen verdeeld hart accepteren** waarbij wij van God en de wereld gelijkelijk houden. De enige voorwaarde waaraan wij tegemoet moeten komen om gered te worden is **totale en complete overgave van ons gehele leven aan God**. Hij zal met minder geen genoeg nemen. Zelfs ook al beginnen wij onze wandeling met Christus pas, Hij accepteert onze overgave van karakter en wij worden in Christus volmaakt geacht.

Hoe openbaart een plant dit proces?

- *NBG. "De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar". Marcus 4:28.*
- *SV. "Want de aarde brengt van zelve vrucht voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar".*

Waar _____ Vals _____ De halm is net zo noodzakelijk als het rijpe fruit.

Ook al is een plant erg onvoldragen als de eerste groene halm boven de grond verschijnt, is het niet minder belangrijk dan de volledig volgroeide plant. **Zonder de eerste groei is er geen oogst mogelijk. De tere halm is volmaakt omdat het alles is wat je ervan kunt verwachten.** In elke fase van de groei zal de plant **volmaakt** zijn op weg naar de groei van rijpheid. Evenzo, als ons karakter volledig overgegeven is aan God, is dat een volmaakte overgave OP DAT MOMENT, met de kennis die ons dan ter beschikking staat. Wij zijn volledig overgeleverd aan de mate waarin wij onszelf en Gods wil voor ons begrijpen. God zal de volledige overgave accepteren van alles wat wij weten van onszelf op dat moment. Dus is het volmaakt ons karakter over te geven omdat het als volmaakt wordt geacht door God. Ter rechter ure is dit het enige vereiste tot redding, nu of in de toekomst. God vraagt geen wijsheid of opleiding of een lang leven, zoals geïllustreerd in het verhaal van de dief aan het kruis.

Wat is Gods plan voor ons?

- *NBG. "totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus". Efeziërs 4:13.*
- *SV. "Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus".*

(A) _____ Het maakt God niet uit of wij groeien of niet.

(B) _____ God verwacht dat wij naar rijpheid groeien.

(C) _____ Wij kunnen nooit helemaal rijp worden.

Omdat God zo genadig is om ons de tijd te geven om te leren en ons te ontwikkelen, en Hij ons volmaakt acht gedurende die tijd, wil Hij dat wij **groeien naar volledige**



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

rijpheid. Hij zegt zelfs dat wij kunnen groeien naar de status van Christus' volheid. Het evangelie is een geweldige kracht wat God met ons wil delen om ons tot hoogten te brengen wat wij ons nooit hadden kunnen voorstellen. **KARAKTERRIJPHEID is simpel de rijping van de oogst in het individuele leven.** Wij worden gerijpt in Christus als wij er niet langer voor kiezen te zondigen tegen God. Als Jezus in ons leeft door het proces van rechtvaardiging en heiliging, dan zal Hij ons leven beheersen en zullen wij niet zondigen omdat Christus dat niet doet.

Wat kan God in ons tot stand brengen?

- *NBG. "Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren". 1 Johannes 3 : 9.*
- *SC. "Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren".*

(A) ___ Gods plan is dat wij niet zondigen.

(B) ___ God weet dat sommige zonden onvermijdelijk zijn.

(C) ___ De nieuwe geboorte maakt het mogelijk voor ons om te stoppen met zondigen.

Twee juiste antwoorden mogelijk.

Dit concept kan verklaard worden op een eenvoudige maar duidelijke manier.

Christus er in, zonde er uit. Zonde er in, Christus er uit. Wij kunnen niet beide hebben waarbij zowel Christus en de zonde regeren op de troon van het leven tezelfder tijd. **Christus zal een verdeeld hart niet accepteren.** In een rijp karakter heeft Christus geheel de regie en daarbij maken wij geen rebellerende keuzes. Wij kiezen ervoor om niet te rebelleren tegen God in gedachten, woord en actie. Precies hier richten wij ons op wat God kan doen en niet op wat wij kunnen doen.

Bij het definiëren van volmaaktheid, hebben wij gevonden dat de twee definities die belangrijk zijn voor onze studie juist die categorieën zijn waar wij enige controle over hebben. Als wij geloven dat zonde door keuze komt, dan zullen wij ook geloven dat wij kunnen kiezen om te gehoorzamen. Wij kunnen kiezen om ons over te geven, en wij kunnen kiezen om te groeien in rijpheid. Omdat Christus de kracht geeft om te overwinnen, is een volmaakt volgroeid karakter – zoals Christus' karakter – mogelijk voor alle christenen die zich over hebben gegeven.

De nieuwe geboorte brengt volmaaktheid in Christus, hetgeen altijd genoeg is voor de redding. Wij zijn gered op de voorwaarde van volledige overgave. Het probleem is dat wij onze overgave aan Christus onderbreken. De kracht van Christus verandert niet, maar onze overgave aan Christus is niet constant. Het zijn de stagnaties die kunnen en moeten stoppen omdat wij Christus altijd de controle over ons moeten geven.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Van nature willen wij altijd zondigen tot Jezus wederkomt. **Maar wij kunnen beslissen om geen keuzes te maken die tegen Gods wil ingaan.** Wij kunnen nu een zondeloos karakter hebben in een zondige natuur. Als Christus de ingevingen van Zijn gevallen natuur overwon door de leiding van de Heilige Geest, dan is dezelfde kracht beschikbaar voor ons.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 14.

Overwinning over de zonde.

Ofschoon definities erg belangrijk zijn bij het begrijpen van volmaaktheid, zal het zelfs nog belangrijker zijn om in de Bijbel te zoeken naar realistische, praktische manieren om te **ervaren** wat de Bijbel belooft. Op dit punt hebben wij het geloof nodig dat geheel op God vertrouwt en dat zal geloven wat God zegt ook al klinkt dat onmogelijk. Wij weten genoeg over onze zwakheid en ons falen. Wat wij willen kennen is Gods kracht en Zijn beloften.

Wat kan Christus doen?

- *NBG. "Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde". Judas 24.*
- *SV. "Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid in vreugde".*

(A) ___ Christus kan ons behoeden voor het zondigen.

(B) ___ Christus kan ons niet van alle zonden afhouden.

(C) ___ Christus kan ons foutloosheid bieden in Zijn aanwezigheid.

Twee juiste antwoorden mogelijk.

Is Christus werkelijk in staat om ons van zondigen af te houden? Of is zonde, in de uiteindelijke analyse krachtiger dan Christus? Onder inspiratie zegt Judas (Judas vers 24) dat Christus daartoe in staat is. Dus het vallen is geen onafwendbare realiteit in ons leven, ongeacht hoe het in ons oude leven geweest zou kunnen zijn. Als Christus echt daartoe in staat is, waarom geven wij Hem dan niet de kans om Zijn kracht in ons leven te openbaren?

Hoeveel kunnen wij werkelijk doen?

- *NBG. "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". Filippenzen 4 : 13.*
- *SV. "Ik vermag alle dingen **door Christus** die mij kracht geeft".*

Waar _____ Vals _____ Wij kunnen door Christus de meeste dingen doen.

Geloven wij echt de belofte van God? Zijn alle dingen mogelijk door Christus? Is het echt waar dat overwinning over de zonde mogelijk is? Merk aandachtig op dat dit alleen mogelijk is doordat Christus in ons woont via het proces van rechtvaardiging **en** heiliging.

Wat belooft God nog meer?

- *NBG. "dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen". 2 Petrus 2 : 9.*
- *SV. "Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen".*

(A) ___ God zal iedereen van de verleiding verlossen.

(B) ___ God zal de godzaligen van de verleiding verlossen.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

(C)___ God zal de niet-godzaligen van de verleiding verlossen.

Het is belangrijk op te merken dat God alleen diegenen zal verlossen, die naar Hem kijken en **Zijn beloften geloven**. Die noemt Hij godzalig. Als wij nu echt bevrijd zijn uit de verleiding betekent dit dat wij niet vallen onder de verleiding – wij hebben niet gezondigd. Dan is het niet voor ons noodzakelijk om toe te geven aan de verleiding omdat Hij ons kan verlossen van de verleiding. **Hij zal een weg van ontsnapping bieden als wij dat willen.**

Hoe zal God ons verlossen?

- NBG. *"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeken ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijn". 1 Korintiërs 10 : 13.*
- SV. *"Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen".*

(A)___ Sommige verleidingen zijn te sterk voor ons.

(B)___ Er is een weg tot ontsnapping voor elke verleiding.

(C)___ Ik ben meer verzocht dan andere mensen.

God heeft beloofd dat Hij niet zal toestaan dat er enige verleiding tot ons komt die **te sterk** voor ons is, die onze val onvermijdelijk zou maken. Dit betekent dat een uitweg mogelijk is voor ELKE verleiding. **Er is niet één verleiding die tot ons komt en zonde onvermijdelijk maakt.** God heeft beloofd dat als wij Hem vertrouwen, Hij ons de weg zal tonen uit elke verleiding. Sommige praktische wegen om die ontsnappingsroute te vinden zijn eenvoudig als wij er in de komende tijd aandacht aan besteden. **Als de verleiding komt, moeten wij meteen gaan bidden, of zouden wij liever tot later wachten?** Hebben wij de Schrift zo in ons geheugen dat wij satan kunnen beantwoorden met **"Er staat geschreven"**, zoals Christus deed. Wij kunnen zelfs een ontsnappingsweg vinden door een lied. Wat belangrijk is, is dat wij onze gedachten wegdraaien van de verleiding en ons te richten op onze Bron van kracht.

Hoe leefde Christus?

- NBG. *"Want hieroe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden". 1 Petrus 2 : 21, 22.*
- SV. *"Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden".*

(A)___ Christus zondigde niet omdat Hij God was.

(B)___ Christus verwacht niet dat wij als Hem zijn.

(C)___ Christus wil dat wij Hem volgen in het niet zondigen.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Wij weten dat Christus een leven leefde zonder zonde, maar soms willen wij niet het feit aanvaarden dat Hij ook ons Voorbeeld is, Die ons vraagt om in Zijn voetstappen te treden. Natuurlijk gaat dit er van uit dat Christus was geboren zoals wij zijn geboren en onze verleidingen voelde en het trekken van onze verlangens ervoer.

Wat is voor ons mogelijk?

- NBG. *"Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend". 1 Johannes 3 : 6*
- SV. *"Een iegelijk die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend".*

Waar _____ Vals _____ Als wij in Christus blijven, zullen wij niet zondigen.

Als wij in Christus zijn, rebelleren wij niet tegen Hem, zonde is rebellie. Als wij in Hem blijven, zullen wij niet zondigen, omdat Hij in ons niet zondigt. Als Christus constant in ons blijft, zal Hij in ons niet zondigen. **Dus zolang als wij in Hem blijven, zullen wij niet rebelleren in gedachten of in woorden of in aktie.**

Is overwinnen echt mogelijk?

- NBG. *"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon". Openbaring 3 : 21.*
- SV. *"Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon".*

(A)___ Alleen overwinnaars zullen in de hemel zijn.

(B)___ Overwinnen is alleen in de hemel mogelijk.

(C)___ Overwinnen gold alleen voor Christus.

Het model van overwinning is Christus, en wij kunnen de zonde overwinnen net zoals Hij dat deed. De Bijbel staat vol van deze beloften en wij moeten die niet negeren in een poging enkele restanten van onze zonden in ons leven te verdedigen.

Wat moet er met onze gedachten gebeuren?

- NBG. *"zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus". 2 Korintiërs 10 : 5.*
- SV. *"Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus".*

(A)___ De meeste gedachten zijn goed.

(B)___ Sommige gedachten kunnen niet worden weerstaan.

(C)___ Elke gedachte kan aan Christus worden gegeven.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Dit is één van de meest krachtige beloften in de Bijbel. God weet dat wij onze innerlijke gedachten niet de baas kunnen en dus biedt Hij ons een uitweg. Als wij die gedachten **meteen** aan Christus zullen geven, belooft Hij ze gevangen te zullen houden **opdat ze ons niet kunnen beheersen**. Maar wij moeten de beslissing nemen om die gedachte **aan Christus over te geven** en er niet mee te spelen en er bij stil te staan. **Als wij werkelijk christenen willen zijn**, moeten wij dit heel serieus nemen in onze relatie met Christus. **ELKE GEDACHTE moet Hij beheersen, ten alle tijde**. Het is vanzelfsprekend dat als Christus al onze gedachten beheerst, er geen zonde zal zijn in ons leven.

Kunnen wij in de Geest wandelen?

- NBG. *"Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees". Galaten 5:16.*
- SV. *"En ik zeg; Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet".*

- (A)___ Als wij in de Geest wandelen, zullen wij niet zoveel zondigen.
 (B)___ Als wij in de Geest wandelen zullen wij niet zondigen.
 (C)___ Als wij in de Geest wandelen zullen wij niet verzocht worden.

Als de Heilige Geest ons leven beheerst, zullen wij ons niet overgeven aan de verlangens van onze natuur. De Bijbel staat vol beloftes dat wij niet constant behoeven te vallen en falen keer op keer. God belooft dat wij kunnen overwinnen en dat wij constant overwinningen kunnen behalen in de oorlog tegen het vlees.

Wat is onze enige hoop op overwinning?

- NBG. *"Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt". Ezechiël 36 : 25,26,27.*
- SV. *"Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleses hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen".*

- (A)___ Als wij harder proberen, kunnen wij zonde overwinnen.
 (B)___ Een harttransplantatie is nodig om God te gehoorzamen.
 (C)___ Alleen God kan ons van zonde reinigen.

Twee juiste antwoorden mogelijk.

Het is van cruciaal belang dat wij begrijpen dat **de overwinning een wonder is van Gods genade**, net zo zeker als Petrus over het water wandelde. Geen bijdrage van zelf-controle zal de aantrekkingskracht van onze gevallen natuur kunnen overwinnen. Dit moet een wonder van God zijn van begin tot eind. **Hij reinigt, Hij levert het**



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

nieuwe hart en Hij is de oorzaak dat wij Zijn wet gehoorzamen. Als er enige hoop is om de beloften te realiseren waar wij over lezen, dan moeten wij deze tekst heel serieus nemen en dit tot het **constante gebed** maken van ons leven.

AANVULLENDE STUDIE.

Een evangelie dat erg populair is geworden onder de huidige christenen is dat men zegt, dat wanneer wij gerechtvaardigd zijn, wij in een gerechtvaardigde of veilige staat blijven zelfs als voortgaande zonden of gekoesterde zonden steeds terugkeren in ons leven. In dat evangelie diskwalificeert de afwezigheid van een geheiligd hart ons niet voor de hemel. Een auteur schrijft: "Falen onder genade, in zonde vervallen, ontnemt ons de rechtvaardiging niet. Het brengt ook geen veroordeling".

Het is geheel duidelijk dat dit idee niet overeenstemt met de Bijbelteksten die wij in de laatste paar lessen hebben bestudeerd. Jesaja 59 : 2 SV. waarschuwt, "*Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort*". **ZONDE SCHEIDT ONS ALTIJD VAN GOD.** Als wij zonde koesteren neemt satan de controle over het hart over en wordt de Heilige Geest verdreven. Hoe is het mogelijk dat wij kunnen denken dat wij gered zijn in een situatie waarin wij zondigen? Zelfbedrog en rationalisatie zijn belangrijke componenten van satans pogingen om ons met een vals gevoel van zekerheid te sussen. **Iedereen die u verzekert dat er veiligheid in ongehoorzaamheid is, onderwijst een vals evangelie, hetgeen veel erger is dan een valse dag van aanbidding.**

Nu kan dit alles zeer ontmoedigend voor ons zijn, op één ding na n.l Gods liefde. God kijkt niet naar wegen om ons af te wijzen. Hij is een zoekende God, de Enige Die ons niet wil laten gaan, zelfs als wij tegen Hem rebelleren. Omdat Hij ons niet in zonde kan redden zal Hij voortgaan om van ons te houden en ons tot Hem te trekken. Wij zien dit het meest duidelijk in 1 Johannes 2 : 1 SV; "*Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;*". Het is duidelijk dat Gods doel met ons is **DAT WIJ NIET ZONDIGEN.** Maar tegelijkertijd zien wij Gods genade in de volgende zinsnede. Als wij in zonde vervallen door onze zorgeloosheid, hebben wij Een die onze zwakte begrijpt en die ons vertegenwoordigt in het hemels gerecht. Als wij tot Hem gaan in zorg en oprecht berouw, zal Hij onze zaak meteen op Zich nemen.

Het moet ons duidelijk zijn dat alleen als wij onze zonden hebben beleden, **wat niet is gedurende wij daar deel aan hebben,** zijn wij door God aanvaard. Als wij zondigen zijn er twee manieren waarop wij kunnen omgaan met onze zonde. De menselijke manier, satans manier, is het rechtvaardigen van de zonde en het te **excuseren.** Dat is de manier van scheiding tot God, en dan kan er geen redding zijn als wij van Hem gescheiden zijn. De juiste manier om om te gaan met persoonlijke zonde is om het te herkennen zodra het gebeurt in ons. Wij zien dan **dat wij God wederom niet eren en satan in het gelijk stellen** en dan moeten wij in groot berouw op onze knieën gaan. Er is slechts één ding wat ons in dit sterfelijk leven zou moeten beangstigen en dat is er voor te waken dat ons hand niet wegglijdt uit de hand van onze hemelse Vader. Meteen vragen wij God dan om ons te grijpen en onze afglijdende hand te pakken om



Info presentatie; “Gerechtigheid door Geloof”

ons weer naar de veiligheid te trekken. Niets anders doet er toe – geen ego of reputatie of imago – behalve het erkennen van God. Zolang als de verbinding behouden blijft, hebben wij volledige zekerheid van redding.

Dat betekent dat wij hebben af te rekenen met onze persoonlijke zonden en niet slechts aannemen dat ze weg zullen gaan. Wij moeten God toestaan om het probleem van de zonde in ons te herstellen. *“Meteen wanneer wij zonde begaan zouden wij rechtstreeks naar de troon der genade moeten vluchten en Jezus er alles over vertellen”*. (Signs of the Times, Febr. 15, 1892). Laten wij heden onze wil aan Jezus overgeven en Hem toestaan om geheel bezit te nemen van ons leven. Slechts als wij dagelijks onze wil aan Jezus overgeven, zullen wij kracht hebben die ons begrip te boven gaat en wij zullen niet behoeven te vertrouwen op een vals evangelie die ons valse zekerheid of redding geeft. Gods weg is altijd beter dan menselijke bedenksels.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 15.

De laatste generatie.

Het bewijs in de wereld rondom ons vertelt ons dat wij in een tijd leven die in de Bijbel wordt omschreven als de eindtijd. Onze wereld beweegt snel naar een finale climax en God zal spoedig de teugels in eigen hand nemen. Als wij leven als deze gebeurtenissen gebeuren is het belangrijk te weten wat de karakteristieken van deze laatste generatie zullen zijn, en het belangrijkste, hoe wij aan Gods kant kunnen staan als de wereld zoals wij die hebben gekend aan haar einde komt.

Wat gebeurt er voordat Jezus Komt?

- *NBG. "Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is". Openbaring 22 :11,12.*
- *SV. "Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn".*

(A)___ Mensen zullen hun loyaliteiten veranderen tot aan de wederkomst.

(B)___ Het karakter is constant hetzelfde voor de tweede komst.

Deze tekst vertelt ons dat zij die gemeen zijn dat zullen blijven, en dat zij die rechtvaardig zijn dat op een bepaald moment in de tijd zullen blijven. Een korte tijd na dit moment zal Jezus "haastiglijk" komen. Wij noemen dit moment het sluiten van de genadetijd, omdat dit de tijd afsluit waarin mensen hun loyaliteiten kunnen omwisselen van de ene naar de andere kant. De proeftijd (genadetijd) – de tijd voor het maken van eeuwige keuzes – is geëindigd. Het is ons niet verteld hoe lang het zal duren van het sluiten der genadetijd tot de tweede komst, behalve dan het woord "haastiglijk". Het zal geen lange tijd zijn, maar het zal een belangrijke periode zijn.

Hoe omschrijft Daniël deze tijd?

- *NBG. "Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden". Daniël 12 : 1.*
- *SV. "En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volk staat; als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfen tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek".*

(A)___ Als Michaël opstaat, volgt een tijd van benauwdheid.

(B)___ Als Michaël opstaat, zullen wij duizend jaar vrede hebben.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Hoofdstuk 11 van Daniël beschrijft gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis van Daniëls dagen tot het einde van de geschiedenis der aarde. Nadat deze wereldwijde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, dan zal Michaël (hemelse naam voor Jezus) opstaan om een nieuwe fase van Gods plan met de aarde en de mensheid te beginnen. Wanneer Hij dat doet zal een benauwde tijd voor de mensheid beginnen. Er is ons niet direct verteld hoe lang die periode van de 'kleine Jakobsbenauwdheid' zal zijn, maar omdat Gods volk "in die tijd" verlost zal zijn, zal het geen lange periode zijn. De duur van de grote Jakobsbenauwdheid wordt wel aangegeven in de Bijbel. Zie Jesaja 34:8

Wat gebeurt er nog meer gedurende die tijd?

- *NBG. "En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren". Openbaring 15 : 8.*
- *SV. "En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren".*

(A)___De zeven plagen kwamen in Egypte in de tijd van Mozes.

(B)___De zeven plagen moeten nog komen in deze wereld.

De tijd van benauwdheid zoals in Daniël beschreven zal zijn zoals geen andere tijd in de wereld- geschiedenis, omdat deze aarde nooit de rampen heeft ervaren zoals in Openbaring 16 staat beschreven. Alleen door Gods beschermende hand zal Zijn volk in staat zijn om datgene te overleven wat op deze aarde afkomt.

Hoe staat dit in verband met het sluiten van de genadetijd?

- *NBG. "En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde, en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving". Openbaring 8 : 3 – 5.*
- *SV. "En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor den troon is. En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand van des engels voor God. En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving".*

(A)___Reukwerk en gebeden zullen voortduren en vaag blijven.

(B)___Reukwerk en gebeden zullen op een bepaald moment eindigen.

Deze verzen beschrijven het werk van engelen die onze gebeden tot vergeving naar God brengen. Hier leren wij dat op zeker punt geen gebeden en reukwerk meer zullen worden geofferd op het gouden altaar, omdat het wierookvat op aarde zal worden



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

geworpen wat veel benauwdheid op aarde zal veroorzaken. **Deze periode komt overeen met het afsluiten van de genadetijd en de periode van de zeven plagen.** Kort voordat Jezus wederkomt, zal er een tijd zijn dat er geen gebeden om vergeving meer door God zullen worden **geaccepteerd**, en dan zal er geen verandering van loyaliteiten meer zijn van de ene kant naar de andere. Alle beslissingen zullen genomen zijn en zij zullen **definitief** zijn. **Dit is beslist de ernstigste tijd die er ooit geweest is in de geschiedenis van de aarde.**

In welke tijd bevinden wij ons nu?

- *NBG. "Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom". Openbaring 7 : 1.*
- *SV. "En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom".*

(A) ___ De engelen houden de destructieve kracht tegen.

(B) ___ De engelen ontglipten de winden van destructie.

Wij zijn in de tijd juist voor de eindtijd waarin rampen over de aarde komen. Gods engelen is opgedragen de winden van destructie voor een bepaald doel terug te houden.

Wat is dat doel?

- *NBG. "En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderd vierenveertig duizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls". Openbaring 7 : 2 – 4.*
- *SV. "En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welken macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls".*

(A) ___ De aarde zal niet beschadigd worden tot Gods volk verzegeld zal zijn.

(B) ___ Wij weten niet waar God op wacht.

Dit kan de belangrijkste tekst zijn van al onze lessen. God zegt dat Hij niet zal toestaan dat de winden van vernietiging over de aarde zullen gaan **voordat Hij Zijn volk heeft verzegeld**. Dit betekent dat wij nu het antwoord hebben op datgene wat de finale gebeurtenissen van de geschiedenis der aarde ophoudt. God wacht niet tot meer kwaad zich opeenhoopt. Hij wacht niet op een tempel die in Israël herbouwd zal



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

worden. Hij wacht niet op uitspraken van de paus van Rome. Hij wacht op speciale mensen, een volk die Hij kan verzegelen als Zijn volk. Als Hij die laatste generatie heeft gevonden en verzegeld, dan zal de climax van het einde der wereldgeschiedenis spoedig volgen.

Hoe omschrijft God die groep?

- NBG. *"En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam Zijns Vaders geschreven stonden". Openbaring 14 : 1*
- SV. *"En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijn Vaders geschreven aan hun voorhoofden".*

(A)___ God wil dat Zijn naam in het hebreuws wordt geschreven.

(B)___ God wil dat Zijn naam op de voorhoofden van mensen wordt geschreven.

Nu weten wij wat het zegel van God is. **Het is Zijn naam, dat betekent Zijn karakter, voor altijd geschreven in de hoofden van Zijn volk.** Zij behoren geheel tot Hem en hun beslissing is definitief. Zij hebben besloten om voor altijd rechtvaardig en heilig te zijn. Zij hebben de rebellie afgelegd. Alle zonden, van welke soort ook, is voor altijd weg uit hun leven.

Wat is hun geestelijke ervaring?

- NBG. *"En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk". Openbaring 14 : 5.*
- SV. *"En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God".*

(A)___ Ze hebben de meeste van hun zonden overwonnen.

(B)___ Ze zijn foutloos voor God.

Dit is een ongelooflijke, bijna onmogelijke omschrijving voor een groep mensen n.l. voorheen zondaars zoals wij allemaal. Als wij enige twijfel zouden hebben over wat "zonder fout" betekent, lezen wij dat 1 Petrus 1 : 19 en Hebrëen 9 : 14 dezelfde zinsnede gebruiken bij het refereren aan Jezus Christus. **Er is gewoon geen zonde in hun leven. Er zijn werkelijk levende zondeloze levens in een zondige natuur, iets waarvan satan zei dat dit onmogelijk is.** Dit zal niet gebeuren doordat God op een magische knop drukt in hun brein of doordat Hij hun gevallen natuur wegneemt om het gehoorzamen gemakkelijker te maken, maar omdat zij de Heilige Geest hebben toegestaan hun leven te beheersen en wel zo compleet dat ze kwalitatief hetzelfde leven kunnen leven dat Christus op aarde leefde.

CONCLUSIE: Als de Bijbel werkelijk leert dat er een sluiting is van de genadetijd, en dat God iets speciaals toont na het sluiten van de genadetijd, dan lijkt het dat wij ook moeten geloven in **de volle rijpheid van het karakter, wat betekent te leven zonder hang naar zondige verlangens.** Als het priesterlijk evangelie van vergeving tot een eind komt bij het sluiten van de genadetijd, betekent dat dat er na die tijd geen vergeving van zonden meer zal zijn. Als de boodschap van vergeving der zonden



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

gestaakt zal zijn, dan lijkt het onvermijdelijk dat er niet gezondigd zal worden aan de zijde van hen die door God verzegeld zijn. Als wij de Bijbelse vermaningen serieus nemen om de zonde te overwinnen, de werkelijkheid van het sluiten der genadetijd, en de uitdaging van de 144.000, dan moeten wij ook **de waarheid serieus nemen van het leven zonder zonde**. Dit kan een overweldigende gedachte zijn, met veel ruimte voor pessimisme en ontmoediging. Precies hier, moeten wij de vorige lessen die wij bestudeerden herlezen. **Ten eerste zijn wij afhankelijk van Gods beloften en kracht, niet van onze eigen vaardigheden**. Als Hij de wereld in zes dagen kan scheppen en Lazarus uit de dood kan opwekken, dan kan Hij ook wonderen in ons leven verrichten. **Ten tweede, omdat vergeving is beëindigd betekent dat nog niet het einde van de kracht waardoor Jezus woont bij Zijn volk op aarde**. In feite zullen wij Hem meer nodig hebben en dichter bij ons dan ooit tevoren. Christus voortdurend bij ons dragen, constant, zal onze enige hoop op succes zijn. **Ten derde, is het leven zonder zonde het doel, het eindresultaat. Onze blik moet gericht blijven op rechtvaardiging en heiliging, omdat dit de manier is om zondeloosheid te bereiken. Jezus vergeeft ons onze zonden. Hij komt in ons leven met kracht en overwinning**. Als wij ons richten op gerechtigheid en heiligmaking dan zal het eindresultaat of ons doel vanzelf volgen. Het zal het natuurlijke resultaat zijn door God Zijn volle werk in ons hart te laten doen. Zoals een atleet die in een looprace zich richt op de volgende paar meters terwijl hij denkt aan het lint aan het eind van de race, zo richt een christen zich nu op zijn relatie met Christus waarbij hij zich het doel herinnert aan het eind van de race.

Als God werkelijk wacht op een speciale groep mensen alvorens Hij de finale gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis initieert, zouden wij dan niet al onze tijd en energie besteden aan het leren hoe een onderdeel van die speciale groep te worden? Dit moet onze nummer één prioriteit zijn, met alle andere interessante zaken als verre tweede in ons leven. Laat ons streven met geheel ons hart om deel uit te maken van Gods 144.000.



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

Les 16.

Waarom is het zo belangrijk?

Wat is de essentie geweest van al deze lessen over rechtvaardiging door geloof? Hebben wij nu enige interessante Bijbellessen geleerd om in onze archiefmappen te stoppen? Zijn wij nu gekwalificeerd om de cursus af te ronden met een diploma? Als dat alles is wat wij ontvingen, dan is onze studie verspilling van tijd geweest. Er zijn veel belangrijker zaken aan de orde hier, en wij moeten het gehele heilsplan zien voordat de rol die wij daarin spelen enig echte zin heeft.

Deze laatste les zal niet zoals de vorige lessen zijn, waarbij vragen en antwoorden werden gegeven. In plaats daarvan wordt de student gevraagd om aandachtig te reageren op elke tekst en de vragen te beantwoorden hoe dit zijn/haar dagelijks leven raakt? Wat is het werkelijke doel van mijn bestaan? Heeft God voor mij een rol weggelegd in de laatste dagen van de zondige aardse geschiedenis? Zal Gods plan worden verzaagd als ik faal om Gods plan voor mij uit te voeren?

Zonde gaat niet alleen over mij en mijn redding. Zonde is God ontteren en bewijzen dat satan juist staat in de grote strijd tussen God en satan. Satan heeft altijd geclaimd dat Gods wet oneerlijk is en niet gehoorzaamd kan worden, speciaal voor hen die een gevallen natuur hebben.

"Satan verklaarde dat het voor de zonen en dochters van Adam onmogelijk was om Gods wet te houden, en werd God een gebrek aan wijsheid en liefde toebedeeld. Als ze de wet niet konden houden, dan zat er iets fout bij de Wetgever". (Signs of the Times, Jan. 16, 1896).

De zaak waar het hier werkelijk om gaat is de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van God.

- NBG. *"Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen". Rom. 3 : 4.*
- SV. *"Dat zij verre; Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint wanneer **Gij oordeelt**".*

Zal Gods handelswijze met het probleem der zonde worden aanvaard en gerechtvaardigd, of zullen satans beschuldigingen tenslotte winnen? Zal het universum veilig zijn in alle eeuwigheid met Gods regering? Is God een eigenmachtige despoot met meer macht dan de rest van ons, of is Hij een liefhebbende God zoals in de Bijbel geportretteerd? Deze en andere vragen benodigen definitieve antwoorden voordat het grote experiment van de zonde tot een eind kan komen.

Hoe kan God worden gerechtvaardigd als Zijn volk satans gelijk bewijzen gedurende een groot deel van de tijd? **Dit is waarom de zonden van gelovigen veel ernstiger zijn dan de zonden van ongelovigen.** De zonden van christenen schijnen te zeggen dat Gods wet en Zijn macht geen partij zijn voor het bedrog van satan. Tenzij de relatie tussen het goddelijke en de mens toont dat Gods genade meer macht heeft dan satan, wat is dan de zin van dit alles? **Rechtvaardiging en heiliging zijn Gods**



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

manier om Zijn kracht te onthullen, om te herscheppen en herstellen, niet alleen te vergeven en de andere kant op te kijken.

Gods laatste generatie zal een rol spelen in de rechtvaardiging van de geloofwaardigheid van Zijn woord.

- *NBG. "Ik zal Mijn grote naam die onder de volken ontheilgd is, die gij te midden van hen ontheilgd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen". Ezechiël 36 : 23.*
- *SV. "Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheilgd is, dien gij in het midden van hen ontheilgd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als Ik aan u voor hun ogen zal geheilgd zijn".*

Wij en vele generaties voor ons hebben Gods naam en Zijn leiding oneer aangedaan door het continu zondigen van ons. Voordat het conflict kan stoppen moet er een oplossing komen voor dit probleem. **God moet geheilgd of gerechtvaardigd worden IN ONS, voor hen die spotten met de hemelse God.** God wil Zijn eigen naam in feite rechtvaardigen door Zijn volk de goddelijke kracht te verschaffen om Zijn wet perfect te kunnen gehoorzamen. *"Als er ooit een volk was dat constant toenemend licht van de hemel nodig had, dan is het dat volk dat in tijden van nood door God is geroepen om de bewaarders te zijn van Zijn heilige wet en Zijn karakter te rechtvaardigen voor de wereld".*

(Testimonies, vol. 5 p.746).

Dus het perfecte karakter dat bij Gods volk wordt ontwikkeld is van cruciaal belang in de laatste fase van de grote strijd tussen Christus en satan. Dit is de ware reden om het concept van perfectie te benadrukken voor Gods volk in de eindtijd. God claimt dat totale gehoorzaamheid mogelijk is. Satan claimt dat een zondige natuur en karakter gehoorzaamheid onmogelijk maakt. Wie vertelt de waarheid? Alleen Gods laatste generatie kan bewijzen dat satan een leugenaar is.

Deze laatste generatie wordt op vele manieren beschreven.

- *NBG. "En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben". Openbaring 12 : 17.*
- *SV. "En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben".*

De reden waarom satan zo kwaad is op het laatste overblijfsel is juist omdat zij Gods geboden houden, waarvan satan zei dat dit onmogelijk is. Het is het thema van de gehoorzaamheid waar de laatste slag over gevoerd zal worden.

De primaire reden voor een korte periode voor de komst van Christus waarin geen Bemiddelaar voor zonden is, is om aan het toekijkende universum de werkelijkheid van **Gods totale macht te tonen over zonde in de levens van hen wiens wil geheel en voor altijd verenigd zijn met Zijn wil.** Sommige van dezelfde mensen die



Info presentatie; "Gerechtigheid door Geloof"

formeel hun heilig vertrouwen verloochenden door met satan in te stemmen dat het onmogelijk is om Gods wet te gehoorzamen, zal uiteindelijk gedemonstreerd worden dat er echt geen excuus voor zonde is, dat God meer macht heeft dan satans verleidingen. Het sluiten van de genadetijd zal een belangrijke rol spelen in de laatste demonstratie die God zal geven voor Zijn universum; dat het inderdaad mogelijk is voor de gevallen mens om Gods wet te gehoorzamen, die rechtvaardig en goed en heilig is.

LAATSTE CONCLUSIE:

Volmaaktheid houdt in om in zo'n nauwe relatie met Christus te staan dat het individu stopt met het respons geven op externe of innerlijke ingevingen van zonde.

Volmaaktheid betekent algehele samenwerking met Christus. Volmaaktheid betekent blijvende dood van de oude mens en een verhindering van de eigen onafhankelijke wil en neiging. Volmaaktheid is het totaal afwijzen van egoïsme en trots.

Volmaaktheid is het samengaan van de menselijke wil met de wil van Christus opdat de Heilige Geest in algehele en totale controle is. Volmaaktheid is een ongebroken uitoefening van geloof, wat de ziel zuiver houdt van elke smet van zonde of disloyaliteit jegens God. Volmaaktheid is het aan Christus gelijk zijn, gecombineerd met de relatie naar God toe zoals Jezus dat had met de karaktereigenschap dat Hij had geopenbaard. **Volmaaktheid is het leven van een rijp leven in de Geest, vol van de vruchten van de Geest en dus zonder zonde. Volmaaktheid betekent niet langer toegeven aan opstandige, zondige verlangens.**

Als wij ons meer bezighouden met **Gods rechtvaardiging in de grote strijd** dan met onze eigen redding, dan hebben wij de **zuiverste motivatie om een heilig leven te leven**, en God zal dat motief eren door ons alle hemelse macht ter hand te stellen. Wij zullen niet langer af en toe escapades kennen in het land van de zelfverlossing. **Om de laatste aanhoudende vraag te doen verstommen dat Jezus wellicht zonder zonde was omdat Hij God was, zal de laatste generatie zonder enige vorm van twijfel bewijzen dat mannen en vrouwen met een gevallen natuur kunnen leven zonder te zondigen.** Deze laatste demonstratie zal de laatste stap zijn in de rechtvaardiging van Gods karakter, Zijn regering, Zijn gerechtigheid, en Zijn genade – en de grote strijd zal heel dicht bij z'n eind zijn.

"Christus nam het menszijn aan en droeg de haat van de wereld opdat Hij mannen en vrouwen zou tonen dat zij konden leven zonder zonde The Upward Lock, p.303).

Geloven wij Gods belofte? Kunnen wij deze uitdaging aangaan? Zien wij dit als het meest glorieuze perspectief wat ooit voor Gods volk werd opgezet? Moge God uw voortdurende studie van Zijn Woord zegenen, wanneer u reikt naar de prijs van uw hoge roeping in Christus Jezus.

Einde.

Gods onmisbare zegen bij uw verdere Bijbelstudie.

De medewerkers van
ZIJN Boodschap