



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 1137; Blz.. 219

Jesaja

Hoofdstuk 1

Vers 1 (Hebreeën 11:37). **Jesaja Werd Doormidden Gezaagd.** – Jesaja aan wie de Heere wondere dingen had getoond, werd doormidden gezaagd omdat hij getrouw de zonden van het joodse volk bestrafte. De profeten, die kwamen om voor de wijngaard des Heeren te zorgen, werden inderdaad geslagen en gedood. *"Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling"* - mannen, wie de wereld niet waardig was. Ze werden wreed behandeld uit de wereld verbannen (ST 17 febr. 1898).

Vers 2,3 **Een Volk dat Voorgaf God te Dienen.** – De houding van Israël ten opzichte van God was aanleiding tot deze woorden. Het was een bewijs van de verdorvenheid van het volk dat ze minder dankbaarheid, minder verknochtheid, minder erkenning van eigendomsrecht jegens God openbaarden dan de dieren van het veld tegenover hun meesters....

Het eerste hoofdstuk van Jesaja is een beschrijving van een volk dat voorgaf God te dienen, terwijl ze op verboden wegen gingen (MS 29, 1911).

Vers 4 **Afscheiding Leidde tot Aanmatigende, Roekeloze Dwaasheid.** – Het belijdende volk van God had zich van God afgescheiden, had hun wijsheid verloren en hun begrip verdorven. Ze konden niet vooruit zien, want ze hadden vergeten dat ze van hun vorige zonden gereinigd waren. Ze bewogen zich rusteloos en onzeker voort in het duister, terwijl ze de herinnering aan vrijheid, zekerheid en geluk uit vroegere dagen trachtten uit te bannen. Ze hielden zich bezig met alle mogelijke aanmatigende, roekeloze dwaasheden, stelden zich tegen Gods voorzieningen op en vergrootten de schuld die reeds op hen drukte. Ze luisterden naar satans beschuldigingen tegen Gods karakter en stelden God voor als Iemand Die geen barmhartigheid en vergevensgezindheid kende. De profeet schrijft van hen: *"Het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend."* (R&H 6 aug. 1895).

Vers 19 **Gehoorzaamheid Leidt tot Volmaaktheid.** – Wij kunnen de waarde van een eenvoudig geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid niet onderschatten. Het karakter krijgt volmaaktheid door in eenvoudig geloof het pad van gehoorzaamheid te begaan (MS 5a, 1895).

Page 1138; blz. 220

Hoofdstuk 3

Vers 18-23 **De Schoonheid van Ziel een Gedurige Aanklacht.** – In het derde hoofdstuk van Jesaja's profetie wordt melding gemaakt van de overheersende trots van de *"dochteren van Sion"* met hun pronk,... *"voetringen, voorhoofdsbanden,*



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

maantjes, oorhangers, armbanden... neusringen, feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegels." vs. 18:23. Hoe heel anders is het beeld dat de apostel Petrus schildert van de Godvrezende vrouw, die terwijl ze uitwendige versiering van vlechten van het haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden op de juiste waarde schat en liever de schoonheid van de ziel ontwikkelt, "*de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Aldus toiden zich weleer de heilige vrouwen, die op God hoopten,*" (1 Petrus 3:1-5), zij vormden een gedurige aanklacht tegenover hun zusters, die dwaasheid navolgen (R&H 4 maart 1915).

Hoofdstuk 5

Vers 18-23 (Hoofdstuk 8:12). **Vertrouwen op Mensen Blokkeert Gods Boodschappen.** –

(Jesaja 5:18 aangehaald). Mensen kunnen proberen hun krachten te sterken door een verbond met elkaar te sluiten, en zo, naar ze menen, krachtige maatschappijen te vormen voor de uitvoering van de door hen gemaakte plannen. Ze kunnen zich trots en zelfvoldaan verheffen; maar Hij, Die machtig is in raad, is het niet met hun plannen eens. Hun ongeloof in Zijn doelstellingen en werk, en hun vertrouwen op de mens maakt het voor hen onmogelijk de boodschappen, die Hij zendt, te ontvangen (R&H 22 dec. 1896).

Vers 19-23 (Hoofdstuk 50:11). **De Mensen Noemen het Kwade Goed, en het Goede Kwaad.** – De groep die hier wordt voorgesteld, gebruikt om hun eigen meningen te verheffen, een redenering die niet gesteund wordt door het gezag van Gods Woord. Ze wandelen naar het licht dat ze zelf ontstoken hebben. Door hun mooi voordoende redeneringen verwarren zij het onderscheid dat God tussen goed en kwaad wil maken. Het heilige wordt neergehaald naar het vlak van het alledaagse. Gierigheid en zelfzucht krijgen valse namen; het wordt voorzichtig genoemd. Hun opstand in onafhankelijkheid en rebellie, hun wraakgierigheid en koppigheid zijn in hun ogen bewijzen van waardigheid, bewijzen van een edele geest. Ze gedragen zich alsof onbekendheid met Goddelijke zaken niet gevaarlijk en zelfs noodlottig voor de ziel zou zijn; en ze verkiezen hun eigen redeneringen boven Goddelijke openbaringen, hun eigen plannen en menselijke wijsheid boven de raadgevingen en geboden van God. De vroomheid en nauwge-

Page 1138-1139; blz. 221

zetheid van anderen wordt fanatisme genoemd en zij, die waarheid en heiligheid beoefenen worden gadeslagen en bekritiseerd. Zij maken hen, die het geheimenis der Godzaligheid onderwijzen en geloven, "*Christus in u, de Hope der heerlijkheid*", belachelijk. De beginselen die aan dit alles ten grondslag liggen, onderscheiden ze niet en ze gaan door met kwaad doen, terwijl ze de deur voor satan openstellen om gemakkelijk toegang tot het hart te vinden (R&H 22 dec. 1896).

Vers 20 **Opletten Om te Loven, Niet om te Veroordelen.** – De lippen die verdorven dingen hebben geuit over de door God gezonden dienstknechten en de boodschap die zij hebben gebracht, bespotten, hebben het licht tot duisternis en de duisternis tot licht gemaakt. Als ze, in plaats van op te letten op iets dat ze in de boodschap van de gezanten konden veroordelen, bespottelijk of belachelijk te maken evenals de Farizeeën dat deden, hun harten hadden opengesteld voor de heldere



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

stralen van de zon der gerechtigheid, zouden ze lof en dank hebben gebracht en niet hebben gelet op iets, wat ze op onjuiste wijze konden interpreteren of zo konden verdraaien dat er wat op aan te merken was (Brief 31a, 1894).

Bekwame, Maar Onbekeerde Mensen Doen Veel Kwaad. – (Jesaja 5:20 aangehaald). Mensen kunnen bekwaamheden bezitten die hun door God zijn toevertrouwd, maar als ze geen nederige mensen zijn die dagelijks bekeerd worden als vaten ter ere, zullen ze meer kwaad doen vanwege hun capaciteiten. Als ze zich niet door Jezus Christus laten onderrichten, als ze niet bidden en hun erfelijke neigingen onder controle houden, zullen karaktertrekken die God verafschuwt het oordeel van hen met wie ze omgaan, verderven (Brief 31a, 1894).

Hoofdstuk 6

Vers 1-7 (Openbaring 11:19) **Jesaja's Ervaring Stelt Die van de Gemeente in de Laatste Dagen Voor.** – (Jesaja 6:1-4 aangehaald). Toen de profeet Jesaja de heerlijkheid des Heeren zag, was hij verbaasd en overweldigd door het besef van zijn eigen zwakheid en onwaardigheid, en hij riep uit: *"Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon temidden van een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heerscharen, gezien."*

Jesaja had de zonden van anderen openlijk veroordeeld; maar nu ziet hij zichzelf blootgesteld aan dezelfde veroordeling die hij over hen had geuit. Hij was tevreden geweest met een koude, levenloze vorm in zijn aanbidding van God. Hij had dit niet beseft, totdat de Heere hem dit visioen toonde. Hoe klein leken nu zijn wijsheid en zijn talenten bij het zien op de heiligheid en de majesteit van het Heiligdom! Hoe onwaardig was hij! Hoe on-

Page 1139; blz. 222

geschikt voor een geheiligde dienst! Zijn blik op zichzelf kan uitgedrukt worden in de taal van de apostel Paulus: *"Ik ellendig mens! wie zal mij zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"*

Maar Jesaja werd vertroost in zijn verslagenheid (Jesaja 6:6,7 aangehaald)...

Het visioen dat Jesaja kreeg stelt de toestand voor van Gods volk in de laatste dagen. Ze hebben het voorrecht door het geloof te zien wat plaatsvindt in het hemels Heiligdom. *"En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel."* Terwijl ze in geloof zien in het Heilige der heiligen, en het werk van Christus gadeslaan in het hemels Heiligdom, ontdekken ze dat ze een volk van onreine lippen zijn, - een volk wiens lippen vaak ijdele woorden hebben gesproken, en wiens talenten niet geheiligd en gebruikt zijn tot eer van God. Terecht kunnen ze wanhopen als ze hun eigen zwakheid en onwaardigheid vergelijken met de reinheid en lieflijkheid van het heerlijk karakter van Christus. Maar als ze, evenals Jesaja, de indruk ontvangen, die de Heere op hun hart wil maken, als ze zich voor God verootmoedigen, is er hoop voor hen. De boog der belofte is rondom de troon, en het werk, dat voor Jesaja werd gedaan, zal in hen gedaan worden. God zal antwoord geven op de smeekbeden uit een verslagen hart (RH 22 dec. 1896).

Jesaja had een wondervolle blik op Gods heerlijkheid. Hij zag de manifestatie van Gods macht, en na het zien van Zijn majesteit, kreeg hij een boodschap om heen te gaan en een bepaald werk te doen. Hij voelde zich volkomen onwaardig voor het werk. Wie maakte dat hij zich onwaardig achtte? Zag hij zich als onwaardig voordat



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

hij een blik op Gods heerlijkheid had gehad? Nee, hij zag zichzelf als rechtvaardig in Gods oog; maar toen de heerlijkheid van de Heere der heerscharen aan hem werd geopenbaard, toen hij de onuitsprekelijke majesteit van God zag, zei hij: *"Ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend."* Dit is het werk dat voor ons als afzonderlijke personen gedaan moet worden. Deze gloeiende kool van het altaar moet onze lippen aanraken. Wij moeten het woord des Heeren horen, dat zegt: *"Uw ongerechtigheid is geweken en uw zonde is verzoend."* (RH 4 juni 1889).

Vers 1-8 De Heerlijkheid van de Shekinah aan Jesaja Geopenbaard. – Christus was zelf de Heer van de tempel. Als Hij deze zou verlaten, zou de heerlijkheid ervan heengaan - die heerlijkheid, die vroeger zichtbaar was boven het verzoendeksel in het Heilige der heiligen, waar de hogepriester slechts eens per jaar, op de grote

Page 1139-1140; blz. 223

verzoendag, binnentrad met het bloed van het gedode slachtoffer (een zinnebeeld van het bloed van Gods Zoon dat voor de zonden der wereld werd vergoten), om dit op het altaar te sprenkelen. Dit was de Shekinah, de zichtbare woonplaats van Jehova.

Dit was de heerlijkheid die aan Jesaja geopenbaard werd, als hij zegt: *"In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en Zijn zomen vulden de tempel"* Jesaja 6:1-8 aangehaald)(MS 71, 1897).

Een Visioen van de Heerlijkheid Leidt tot Echte Overtuiging van Onwaardigheid. – In het sterfjaar van koning Uzzia mocht Jesaja in visioen een blik werpen in het Heiligdom, in het Heilige der heiligen van de hemelse tempel. Het voorhangsel van het Heilige der heiligen werd ter zijde geschoven, en een hoge en verheven troon, die als het ware tot in de hemel reikte, openbaarde zich voor zijn ogen. Een onbeschrijfelijke heerlijkheid ging uit van Iemand op de troon, en Zijn zomen vulden de tempel, zoals Zijn heerlijkheid eenmaal de aarde zal vullen. Cherubs stonden aan beide zijden van het verzoendeksel, als wachters rond de grote Koning, en ze straalden door de heerlijkheid die hen omgaf van Gods tegenwoordigheid. Terwijl hun lofzangen in diepe en verheven klanken van aanbidding werden gehoord, beefden de pilaren van de poort alsof ze door een aardbeving werden bewogen. Deze heilige wezens uitten de lof en heerlijkheid van God met lippen, die onbevlekt waren door zonde. De tegenstelling tussen de armzalige lof, die hij gewend was te brengen aan de Schepper en de vurige lofprijzingen van de serafs, verbaasden en verootmoedigden de profeet. Op dat moment had hij het geweldige voorrecht de smetteloze reinheid van Jehova's verheven karakter op prijs te stellen.

Terwijl hij luisterde naar het lied der engelen: *"Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol,"* gingen de heerlijkheid, oneindige macht en onovertroffen majesteit van de Heere aan zijn ogen voorbij, en maakten diepe indruk op zijn ziel. In het licht van deze onmetelijke heerlijkheid, die alles zover hij dit kon verdragen, van de heerlijkheid van Gods karakter openbaar maakte, stond zijn eigen innerlijke onreinheid hem met schrikwekkende helderheid voor ogen. Zelfs zijn woorden kwamen hem onrein voor.



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Als op deze wijze Gods dienstknecht de heerlijkheid van de God des hemels mag aanschouwen als Deze aan de mensheid wordt geopenbaard, en ook maar in geringe mate de reinheid van de Heilige Israëls beseft, zal hij een ontstellende belijdenis doen van de onreinheid van zijn hart, in plaats van trots te zijn op zijn heiligheid. In diepe ootmoed roept Jesaja uit: *"Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen.... en mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heerscharen, gezien."* Dit is niet de vrijwillige nederigheid en het kruiperige zelfverwijt, wat zovelen schijnen te beschouwen als deugdzaam tot ver-

Page 1140-1141; blz. 224

toon. Deze vage bespottung van nederigheid wordt ingegeven door harten, die vol trots en eigenwaarde zijn. Velen uiten een afkeuring jegens zichzelf in woorden, terwijl ze teleurgesteld zouden zijn als deze gedragswijze geen uitingen van lofprijzing en waardering van anderen zou wekken. Maar de overtuiging van de profeet was oprecht. Terwijl de menselijkheid met zijn zwakheden en gebreken tegengesteld werd aan de volmaaktheid van Goddelijke heiligheid, licht en heerlijkheid, voelde hij zich absoluut onbekwaam en onwaardig. Hoe kon hij heengaan en tot een volk spreken over de heilige eisen van Jehova, die zo hoog en verheven was en Wiens zomen de tempel vulden? Terwijl Jesaja beefde en zijn geweten hem aanklaagde wegens zijn onreinheid in aanwezigheid van deze alles overtreffende heerlijkheid, zei hij: *"Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen; hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren, die zeide: Wie zal Ik zenden, en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zendt mij!"* (RH 16 okt. 1888).

Vers 2 Engelen Volkomen Tevreden in het Verheerlijken van God. – De serafs voor de troon zijn zo vervuld met eerbiedig ontzag bij het aanschouwen van Gods heerlijkheid, dat ze geen ogenblik voldaan op zichzelf zien en zichzelf en anderen bewonderen. Hun lof en eer zijn voor de Heere der heerscharen, Die hoog en verheven is, en Wiens zomen de tempel vullen. Bij het zien van de toekomst, wanneer heel de aarde vervuld zal zijn met Zijn heerlijkheid, wordt de triomfzang van lof elkaar in melodieuze klanken toegezonden: *"Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen."* Zij zijn volkomen tevreden in het verheerlijken van God; en in Zijn tegenwoordigheid verlangen ze, terwijl Zijn glimlach op hen rust, niets meer. Hun hoogste ambitie is ten volle bereikt door het dragen van Zijn beeld, door het volbrengen van Zijn wil en het aanbidden van Hem (RH 22 dec. 1896).

Vers 5-7 (Mattheüs 12:34-36). Denk Na over uw Woorden in het Licht van God. – Laat iedereen die voorgeeft een zoon of dochter van God te zijn zichzelf in het licht van God onderzoeken; laat hen nadenken over verontreinigde lippen, die maken dat ze *'ten onder gaan'*. Ze vormen het middel van communicatie (Mattheüs 12:34,35 aangehaald). Laat ze daarom niet gebruikt worden om uit de schat des harten woorden voort te brengen, die God onteren en anderen om u heen ontmoedigen, maar gebruik ze tot lof en heerlijkheid van God, Die ze voor dit doel heeft gemaakt. Als de reinigende kool van het altaar wordt toegepast, zal het geweten gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen; en als de liefde van Jezus het thema van overdenking is, zullen de woorden van menselijke lippen vol lof en dank jegens God en het Lam zijn.

Page 1141; blz. 225



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Hoeveel woorden worden lichtzinnig en in dwaasheid onder grappen en spotternijen gesproken! Dit zou niet het geval zijn als de volgelingen van Christus de waarheid beseften van de woorden: *"Van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden."*

Hardvochtige en onvriendelijke woorden, woorden van afkeuring en kritiek op Gods werk worden geuit door hen, die voorgeven dat ze Zijn kinderen zijn. Als deze zorgeloze mensen de grootheid van Gods karakter ontdekken, zullen ze hun geest en eigenschappen niet doen samengaan met Zijn werk. Als onze ogen door het geloof in het Heiligdom zien en de werkelijkheid, het belang en de heiligheid opnemen van het werk dat daar gedaan wordt, zal alles wat te maken heeft met een zelfzuchtige natuur, door ons verafschuw worden. Zonde zal blijken zoals ze is, het overtreden van Gods heilige wet. De verzoening zal beter worden begrepen; en door een levend, daadwerkelijk geloof zullen we zien dat alles wat mensen aan deugden bezitten, alleen bestaat in Jezus Christus, de Verlosser der wereld (RH 22 dec. 1896).

Vers 5-8 Als Iemand Gered is om met God Samen te Werken, Heeft Hij een Boodschap. – Jesaja had een boodschap van de God des hemels voor het afgedwaalde volk van Israël, en hij bracht hen die boodschap. Hij wist met wie hij te maken had; hij kende de hardnekkigheid en verdorvenheid van het hart, en hij wist hoe moeilijk het zou zijn indruk op hen te maken. Terwijl hij in de voorhof van de tempel stond, openbaarde de Heere Zich aan hem. Het voorhangsel in de tempel werd opzij geschoven en hij wierp een blik in het Heilige der heiligen achter het voorhangsel. Hij zag de God van Israël op Zijn hoge en verheven troon en Zijn zomen van heerlijkheid vulden de tempel. Terwijl Jesaja zijn eigen zondigheid beseft, roept hij uit: *"Ik ben een man van onreine lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is."* En daar was een hand zichtbaar, die een gloeiende kool van het altaar nam en daarmee zijn lippen aanraakte, waardoor ze rein werden. Toen was hij gereed om de boodschap te brengen en hij zei: *"Zendt mij,"* want hij wist dat Gods Geest de boodschap zou vergezellen.

Zij, die bezig zijn in het werk van God, in het bekeren van zielen, zouden kunnen denken dat het onmogelijk was het verstokte hart te bereiken. Zo voelde Jesaja zich ook, maar toen hij zag dat er een God was boven de cherubs; dat zij klaar stonden om met God samen te werken, was hij gereed om de boodschap te brengen (RH 3 mei 1887).

Vers 5 Reiniging van Zonde. – Toen de profeet Jesaja de heerlijkheid van de Heere zag, was hij ontzet en overstelpt door het besef van zijn eigen onwaardigheid en zijn eigen zwakheid riep hij uit: *"Wee mij!"* Jesaja had de zonden van anderen veroordeeld, maar nu zag hij zichzelf blootgesteld aan hetzelfde oordeel, dat hij over hen had uitgesproken. Hij had zich tevreden gesteld met een koude, levenloze, uiterlijke plechtigheid in zijn aanbidding van God. Dit wist hij niet, tot hij dit gezicht van de Heere ontving. Toen beseftte hij pas hoe gering zijn wijsheid en zijn talenten waren, nu hij de heiligheid en de majesteit van het Heiligdom zag. Door dit gebeuren leerde hij zichzelf kennen. De uitspraak van de apostel Paulus kan dit goed onder woorden brengen: *"Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"* (Romeinen 7:24).

Vervolgens zegt Jesaja: *"Een seraf vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan"*



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend” (Jesaja 6:6,7). Het gezicht, dat aan Jesaja gegeven werd, stelt de toestand voor waarin Gods volk verkeert in de laatste dagen. Zij ontvingen het voorrecht door het geloof het werk te zien, dat zich in het hemelse Heiligdom voltrekt. Wanneer zij in het geloof zien in het Heilige der heiligen en het werk zien, dat Christus doet in het hemelse Heiligdom, worden zij gewaar, dat zij een volk zijn met onreine lippen, een volk van wie de lippen vaak ijdelheid hebben uitgesproken en van wie de gaven niet werden geheiligd en aangewend tot Gods eer. Zij mogen zeker wel wanhopen, als zij hun eigen zwakheid en hun onwaardigheid stellen tegenover de reinheid en beminnelijkheid van het heerlijk karakter van Christus. Maar wanneer hun hart bewogen zal worden, evenals dat van Jesaja, zoals het plan van God is, en hun ziel zich zal vernederen voor God, dan zal er hoop voor hen zijn. De boog der belofte welft zich boven de troon, en het werk dat voor Jesaja werd gedaan zal ook in hen tot stand gebracht worden.” – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'

Vers 6 Een Gloeiende Kool Symboliseert Reinheid en Kracht. – De gloeiende kool is een zinnebeeld van reiniging. Als die de lippen aanraakt, zal daarover geen onzuiver woord komen. De

Page 1141-1142; blz. 227

gloeiende kool symboliseert tevens de macht van de inspanningen van Gods dienstknechten. God haat alle koelheid, het alledaagse, en alle slappe pogingen. Zij, die aanvaardbaar voor Hem werken, moeten mensen zijn die vurig bidden, wiens werk in God wordt verricht; dan zullen ze nooit reden hebben zich te schamen over hun werk. Ze zullen rijke ingang vinden in het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus, en hun loon - het eeuwige leven, ontvangen (RH 16 okt. 1888).

Hoofdstuk 8

Vers 12 (Zie EGW over Jesaja 5:18-23). **Satan Tracht de Afstand Tussen Hemel en Aarde te Vergroten.** – Satanische krachten zijn steeds bezig, terwijl ze het zaad van de opstand tegen Gods wet zaaien en bevochtigen, en satan verzamelt mensen onder zijn zwarte vaandel van de opstand. Hij vormt een bond met mensen om reinheid en heiligheid te bestrijden. Hij heeft ijverig, volhardend gewerkt en het aantal van hen die met hem samenwerken, vergroot. Door zijn onjuiste voorstelling van zaken tracht hij de afstand tussen hemel en aarde te vergroten, en zijn overtuiging, dat hij Gods geduld kan uitputten, Zijn liefde voor de mens kan blussen en heel het mensdom onder Gods oordeel kan brengen, neemt toe (p.H 21 okt. 1902).

Geen Verbond met Hen die de Waarheid Tegenstaan. – Laten de wachters op Sions muren zich niet scharen bij hen, die de Waarheid, zoals deze in Christus is, te niet doen. Laten zij geen verbond sluiten met ongelooft, papendom en protestantisme in het plaatsnemen van de overlevering boven de Schrift, het verstand boven de openbaring en menselijk talent boven de Goddelijke invloed en de vitale kracht van de godsvrucht (RH 24 maart 1896).

Aanraking door God is Noodzakelijk. – Het Evangelie wordt nu resoluut van alle kanten tegengewerkt. Nooit is het verbond van het kwaad groter geweest dan juist nu. De geesten der duisternis verenigen zich met menselijke krachten om ze op te zetten tegen Gods geboden. Overleveringen en bedriegerijen worden boven de Schriften verheven; rede en wetenschap boven de openbaring, menselijk talent boven



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

de leer van de Geest; vormen en gebruiken boven de vitale kracht van Godzaligheid. We moeten door God worden aangeraakt (RH 19 maart 1895).

Gevallen Mensen en Gevallen Engelen in één Verbond. – Door afvalligheid hebben gevallen mensen en gevallen engelen zich in één verbond verenigd om het goede tegen te staan. Zij zijn verenigd in een wanhopige kameraadschap. Door zijn boze engelen streeft satan ernaar een verbond aan te gaan met mensen, die belijden gelovig te zijn en in die toestand laat hij Gods gemeente. Hij weet dat als hij mensen kan verlokken om deel te hebben aan de opstand, zoals hij de engelen heeft verleid om te

Page 1142; blz. 227

handelen onder het mom van dienstknechten van God, zij zijn meest succesvolle bondgenoten zullen zijn in zijn strijd tegen God. Hij kan hen onder het voorwendsel van godsvrucht inspireren met zijn eigen geest van beschuldigingen en hen er toe brengen Gods dienstknechten te beschuldigen van boosheid en bedrog. Zij vormen de door hem opgeleide opsporingsambtenaren; het is hun werk om verdeeldheid te scheppen, beschuldigingen te uiten die onenigheid en bitterheid onder de broeders veroorzaken, om de tong in daadwerkelijke dienst van satan te gebruiken, om zaad van tweedracht te zaaien door op het kwade te letten en door over zaken te spreken die tweedracht wekken.

Ik smee allen, die zich bezighouden met dit werk van morren en klagen, omdat er iets gezegd is of gedaan dat hen niet past, en dat men naar hun mening hun woorden niet voldoende aandacht schenkt, te bedenken dat zij precies hetzelfde werk doen, dat door satan in de hemel is begonnen. Ze volgen zijn spoor door ongelof te zaaien en onenigheid en ontrouw te bewerkstelligen, want niemand kan bepaalde ontevreden gevoelens alleen maar voor zichzelf koesteren. Hij moet aan anderen vertellen dat hij niet behandeld is zoals het hoorde. Op deze wijze worden ze ertoe gebracht te morren en te klagen. Dit is de wortel van bitterheid die opkomt, waardoor velen worden aangetast.

Op deze wijze werkt satan nu nog door zijn boze engelen. Hij gaat een verbond aan met mensen, die beweren dat ze geloven; en zij, die hun best doen Gods werk getrouw vooruit te helpen, zonder dat ze door iemand bewonderd worden; die werken zonder huichelarij en partijdigheid, zullen zo zwaar mogelijke beproevingen van satan moeten ondergaan door hen, die beweren dat ze God liefhebben. Het succes van satan is overeenkomstig het licht en de kennis van deze tegenstanders. De wortel van bitterheid reikt diep en wordt aan anderen meegedeeld. Op deze wijze worden velen verontreinigd. Hun uitspraken worden verward en in strijd met de waarheid; hun beginselen zijn zonder scrupules en satan vindt in hen precies de helpers, die hij nodig heeft (RH 14 sept. 1897).

Wat is een Confederatie? – De vraag is gesteld: Wat bedoelt u met een confederatie? Wie hebben confederaties gevormd? U weet wat een confederatie is - een eenheid van mensen in een werk dat niet bepaald het stempel draagt van zuivere, oprechte, vaste trouw (MS 29, 1911).

(2 Korinthe 6:17). De goddelozen worden verenigd in groepen, in bonden, in confederaties. Laten wij niets te doen hebben met deze organisaties. God is onze Heerser, onze Bestuurder, en Hij roept ons uit de wereld om afgescheiden te zijn. *"Gaat uit van haar en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt het onreine niet aan."* Als we weigeren hieraan gehoor te geven, als we doorgaan om ons met de wereld te



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

verbinden, en alles bezien vanuit een werelds standpunt, zullen we aan de wereld gelijk worden. Als

Page 1142-1143; blz. 228

werelds beleid en wereldse ideeën onze handelingen beheersen, kunnen we niet op de hoogstaande en geheiligde basis van de eeuwige waarheid staan (MS 71, 1903).

Goede en Boze Engelen in Menselijke Gedaante op het Terrein van Actie.

– Satanische krachten in menselijke gedaante zullen deel hebben in deze laatste grote strijd in het tegenwerken van de opbouw van Gods Koninkrijk. En hemelse engelen in menselijke vorm zullen op het terrein van actie aanwezig zijn. Mannen en vrouwen hebben zich verbonden om de God des hemels tegen te staan en de kerk is zich maar ten dele bewust van de situatie. Er is meer behoefte aan gebed, veel meer behoefte aan ijverige inzet onder belijdende gelovigen.

De twee tegenover elkaar staande partijen zullen bestaan tot het slot van het laatste grote hoofdstuk van deze wereldgeschiedenis. Satanische krachten zijn in elke stad aanwezig. Wij kunnen het ons niet veroorloven om ook maar een enkel ogenblik onze waakzaamheid te verslappen (Brief 42, 1909).

Hoofdstuk 14

Vers 12-14 (Zie EGW over Ezechiël 28:13-15). **Satans Opstand Reeds van Lange Duur.** –

De verslagen van sommige mensen zijn gelijk aan die van de verheven engel die in de hemel een plaats bekleedde vlak onder Jezus Christus. Lucifer was als overdekkende cherub door een wolk van heerlijkheid omringd. Toch kreeg deze door God geschapen engel, aan wie God macht had gegeven, het verlangen om aan God gelijk te zijn. Hij won de sympathie van sommige van zijn metgezellen door gedachten van kritiek op Gods bestuur onder woorden te brengen. Dit verkeerde zaad werd uiterst sluw verspreid; en nadat het was ontkiemd en wortel had geschoten in het denken van velen, bracht hij de gedachten, die hij zelf in het denken van anderen had geplant, bijeen, en legde ze voor aan de hoogste orde van engelen als dat, wat anderen over Gods bestuur dachten. Op deze wijze introduceerde Lucifer door vernuftig uitgedachte ideeën de opstand in de hemel.

God wilde dat er een verandering zou plaats vinden en dat satans werk in zijn ware aard naar voren zou komen. Maar de verheven engel, die vlak onder Christus stond, was tegen Gods Zoon. Het ondergrondse werk was zo sluw, dat de hemelse heirlegers het niet in zijn ware aard konden onderscheiden. Bijgevolg ontstond er strijd in de hemel, en satan werd met allen, die geen trouw wilden betuigen aan Gods bestuur, verdreven. De Heere God kwam naar voren als Opperheer.

Deze stand van zaken had bestaan, lang voordat satan werd ontmaskerd en de bozen werden uitgedreven (Brief 162, 1906).

Page 1143; blz. 229

Hoofdstuk 25

Vers 1-4 **Breng Zijn Weldaden Steeds in Herinnering.** – Waarin tonen wij onze dank aan God? Zijn weldaden jegens ons zijn onuitsprekelijk groot. Omlijsten we Zijn weldaden en zegeningen om te plaatsen in de hal der gedachtenis, waar we ze kunnen zien en er toe worden gebracht Gode dankzegging te offeren voor Zijn



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

goedheid en liefde? Er zijn talloze duizenden, die geen ogen hebben om te zien, geen oren om te horen, geen harten om Gods werk voor hen te waarderen. Ze gaan aan de goedheid des Heeren voorbij alsof ze daar recht op zouden hebben (MS 145, 1899).

Hoofdstuk 26

Vers 19 Slapende Heiligen Bewaard als Kostbare juwelen. – De Levengever zal Zijn door Hem gekochte eigendom bij de eerste opstanding ten leven opwekken, en tot op dat geweldige moment, wanneer de laatste bazuin zal klinken en het enorme leger tot eeuwige overwinning zal opstaan, zal elke slapende heilige veilig bewaard worden als een kostbaar juweel, dat aan God met name bekend is. Door de macht van de Heiland, Die tijdens hun leven in hen woonde, en omdat ze deel hadden aan de Goddelijke natuur, worden zij uit de dood opgewekt (Brief 65a, 1894).

Vers 20 (49:15). Hoe Zich Gereed te Maken Voor Toekomstige Bescherming. – Als we verzocht worden om te zondigen, moeten we bedenken dat Jezus voor ons pleit in het hemels Heiligdom. Als we onze zonden wegdoen en in het geloof tot Hem komen, neemt Hij onze namen op Zijn lippen en houdt ze aan de Vader voor, terwijl Hij zegt: *"Ik heb ze in Mijn handpalmen gegraveerd; Ik ken ze bij name."* En aan de engelen wordt bevel gegeven ze te beschermen. Dan zal Hij tijdens de felle verzoeking zeggen: *"Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is."* Wat zijn het voor kamers, waarin ze zich moeten verbergen? - Het is de bescherming van Christus en de heilige engelen. Gods volk bevindt zich in die tijd niet op één plaats. Ze bevinden zich in verschillende groepen, in alle delen der aarde; en ze zullen afzonderlijk beproefd worden, niet in groepen. Iedereen moet voor zichzelf de toets doorstaan (RH 19 nov. 1908).

Vers 21 De Beker der Ongerechtigheid van de Aarde Spoedig Vol. – Het tijdstip is haast bereikt waarop de mate van ongerechtigheid van de overtreders vol zal zijn. God geeft aan de volken een bepaalde proeftijd. Hij zendt licht en bewijzen waardoor ze gered zullen worden als ze er acht op slaan, maar als ze dat weigeren,

Page 1144; blz. 230

zoals de joden weerstand boden aan het licht, zal verontwaardiging en straf hen treffen. Als de mensen weigeren te worden gezegend en de duisternis liever hebben dan het licht, zullen ze de vruchten van hun eigen keuze plukken. *"Zie, de Heere verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken."* De belijdende christelijke wereld gaat net als het joodse volk van de ene zondige stap naar de volgende, die ernstiger is, door de ene waarschuwing na de andere in de wind te slaan, en een 'Aldus spreekt de Heere' te verwerpen, terwijl ze aan menselijke fabelen geloof schenken. De Heere zal zich spoedig in Zijn toorn verheffen, en Zijn oordelen uitgieten over hen, die de zonden van de bewoners der wereld ten tijde van Noach herhalen. Zij, wiens harten volkomen gericht zijn op het doen van kwaad, zoals dat het geval was met de inwoners van Sodom, zullen op gelijke wijze worden omgebracht. Het feit, dat God lange tijd verdraagzaam, geduldig en genadig is geweest, het feit, dat Zijn oordelen lange tijd op zich hebben laten wachten, maakt de straf niet minder wanneer deze tenslotte komt (Ongedateerd MS 145).



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Hoofdstuk 30

Vers 15 **Bruikbaarheid Niet Aangetoond door Lawaai en Drukke.** – Wij moeten stil op de Heere wachten. Dit is dringend noodzakelijk. Het lawaai en de drukte die we in deze wereld maken, tonen niet aan dat we bruikbaar zijn. Let eens op hoe God in stilte werkt! Wij horen niet het geluid van Zijn voetstappen, en toch wandelt Hij onder ons en werkt voor ons bestwil. Jezus zocht geen algemene bekendheid; Zijn leven-gevende verdienste ging naar de behoeftigen en beproefden uit in stille daden, waarvan de invloed zich uitbreidde tot in verre landen en voelbaar en merkbaar was in het leven van miljoenen mensen. Zij, die met God willen samenwerken, hebben dagelijks behoefte aan Zijn Geest; ze moeten zachtmoedig en ootmoedig van geest leven en werken, zonder buitengewone dingen trachten te bereiken, tevreden met het doen van het werk dat voor hen ligt, en dit getrouw doen. Het is mogelijk dat de mensen hun inspanningen niet zien of op prijs stellen, maar de namen van deze getrouwe kinderen van God staan in de hemel geschreven onder die van Zijn edelste werkers, als mensen die Zijn zaad zaaien met een heerlijke oogst voor ogen. *"Aan hun vruchten zult gij ze kennen"* (MS 24, 1887).

Neem Tijd om te Rusten, Na te Denken, te Waarderen. – De Heere wil dat de mensen tijd nemen om te rusten, tijd om na te denken en hemelse dingen te waarderen. Zij, die hemelse dingen niet voldoende waarderen om er tijd aan te schenken, zullen

Page 1144-1145; blz. 231

tenslotte alles verliezen (Brief 181, 1903).

Hoofdstuk 40

Vers 1,2 **Sommige joden, die Vasthielden aan Hun Beginselen, Beïnvloedden Afgodische Metgezellen.** – De verbondsbelofte van God bracht Hem ertoe in te grijpen ten behoeve van Zijn volk Israël, nadat ze ernstig door hun vijanden waren gekastijd. Israël had verkozen naar eigen wijsheid en gerechtigheid te wandelen, in plaats van naar de wijsheid en gerechtigheid van God, en als gevolg ging het volk ten onder. God liet toe, dat ze gebukt gingen onder een dubbel juk, opdat ze verootmoedigd zouden worden en zich zouden bekeren. Maar tijdens hun verstrooiing en ballingschap werden de Joden niet in hopeloze toestand gelaten. Ze kregen bemoedigingen te horen, want door deze verneder.

Toen de Joden uit Jeruzalem waren verdreven, waren onder hen jonge mannen en vrouwen, die standvastig bleven aan hun beginselen, mannen en vrouwen, die niet zó hadden geleefd dat de Heere Zich moest schamen om hen Zijn volk te noemen. Dezen waren van harte bedroefd over de afdwalingen die ze niet konden verhinderen. Deze onschuldigen moesten met de schuldigen lijden; maar God zou hun voldoende kracht voor elke dag geven. Aan hen werd de boodschap van bemoediging gezonden. De hoop van het volk lag bij deze jonge mannen en vrouwen, die hun oprechtheid bewaarden. Tijdens hun ballingschap hadden deze gehoorzame mensen invloed op hun afgodische metgezellen. Als allen, die gevankelijk werden weggevoerd, ferm hadden vastgehouden aan de juiste beginselen, zouden ze licht hebben verspreid in alle plaatsen waarheen ze werden verstrooid. Maar ze bleven onboetvaardig, en



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

werden door nog zwaardere straffen getroffen. Rampen werden gezonden om hen te zuiveren. God wilde ze brengen naar de plaats waar ze zich wilden laten onderrichten (MS 151, 1899).

Vers 9-11 Israël Volledig Onderricht Aangaande de Komende Zaligmaker. – Jesaja zag de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem te midden van de lofprijzingen en toejuichingen van het volk. Zijn profetische woorden zijn welsprekend in eenvoud.

De inspiratie wordt geopenbaard in dit bericht van Christus' werk. Deze laatste hoofdstukken van het boek van Jesaja moeten ijverig bestudeerd worden, want ze staan vol van het Evangelie van Christus. Ze laten ons zien dat Israël volledig onderricht was aangaande de komende Zaligmaker (MS 151, 1899).

Vers 10 Onze Dagelijkse Beloning. – Telkens wanneer Hij tot ons komt, is Zijn loon met Hem. Hij laat het niet achter in de he-

Page 1145; blz. 232

mel, maar geeft het ons dagelijks. Elke dag opnieuw geeft Hij ons vertrouwen, licht en zegeningen. Dagelijks kloppen onze harten in verbondenheid met Zijn grote hart van oneindige liefde (MS 116, 1902).

Vers 12-14 De Mens Kan God Niets Leren. – Soms menen mensen, dat ze nieuwe wetenschappelijke waarheden ontdekken, maar ze kunnen God niets leren. Onze God is een God van oneindige kennis (MS 116, 1902).

Vers 12-27 Vragen om over Na te Denken. – Deze vragen zijn evengoed tot ons gericht als tot de Israëlieten. Kunnen wij ze beantwoorden? (MS 116, 1902).

Vers 18-28 Verschillende Goden die de Mensen Aanbidden. – De Heere dringt aan op zijn Oppermacht. Maar satan weet heel goed dat het aanbidden van de levende God een volk verheft, veredelt en verhoogt. Hij weet dat het aanbidden van afgoden niet verheft, maar dat het de ideeën van de mens naar beneden haalt, door het te verbinden met een aanbedding die laagstaand en verdorven is. Hij is gedurig bezig om de gedachten van de Enig ware en levende God af te trekken. Hij brengt de mensen ertoe eer en heerlijkheid te geven aan voorwerpen, door menselijke handen gemaakt, of aan levenloze schepselen, die God heeft geschapen. De Egyptenaren en andere heidense volken hadden vele vreemde goden - scheppingen van hun eigen fantasierijke verbeelding.

De joden wilden na hun langdurige ballingschap geen beelden maken. De afbeelding op de romeinse vaandels noemden ze een gruwel, vooral toen deze afbeeldingen op een in het oog springende plaats werden gezet om daaraan eer te bewijzen. Een dergelijk respect zagen ze als een schending van het tweede gebod. Toen de romeinse adelaar in de voorhof van de tempel werd geplaatst, beschouwden zij dat als een gruwel....

Het betekent oneer jegens God om van Hem een beeld te maken. Niemand mag in zijn dienen van God de verbeelding zo gebruiken dat het God in het denken naar beneden haalt en Hem associeert met gewone zaken. Zij die God aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. Wij moeten een levend geloof beoefenen. Dan zal de aanbedding niet worden beheerst door de verbeelding, maar door een echt geloof.

Laten de mensen de Heere God en Hem alleen aanbidden en dienen. Laat geen zelfzuchtige trots worden verheven om als een god te worden gediend. Laat het geld geen god worden. Als zinnelijkheid niet beheerst wordt door de hogere



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

geestvermogens, zal lage hartstocht ons wezen beheersen. Alles wat tot voorwerp van verkeerd denken en bewondering wordt gemaakt, en het denken absorbeert, is een afgod die boven de Heere wordt geplaatst. God doorzoekt het hart. Hij onderscheidt tussen volkomen dienst, van harte betoond, en afgoderij (MS 126, 1901).

Vers 26 (Psalm 19:2) Engelen Verlichten de Gedachten Terwijl wij Gods Werken Bestuderen. – God roept de mensen op om de heme-
Page 1145-1147; blz. 233

len te aanschouwen. Zie Hem in de wonderen van de sterrenhemel. We moeten niet alleen naar de hemel opzien; wij moeten de werken van God overdenken. Hij wil dat we steeds de werken der oneindigheid overdenken, en uit deze studie leren Hem lief te hebben, te eerbiedigen en te gehoorzamen. De hemelen en de aarde met hun schatten moeten de lessen van Gods liefde, zorg en macht leren.

Satan zal afleiding verschaffen opdat de mensen niet aan God zullen denken. De wereld, vol van sport en genotzucht, is steeds uit op iets nieuws. Hoe weinig tijd en gedachten worden geschonken aan de Schepper van hemel en aarde! God roept Zijn schepselen op, om hun aandacht af te keren van de verwarring en drukte om hen heen, en het werk van Zijn handen te bewonderen. De hemellichamen zijn het overdenken waard. God heeft ze geschapen voor het welzijn van de mens, en wanneer we Zijn werken bestuderen, zullen Gods engelen naast ons staan om ons denken te verlichten en het te beschermen tegen satanisch bedrog. Terwijl u kijkt naar de wonderen die Gods hand heeft gemaakt, moet uw trotse, dwaze hart zijn afhankelijkheid en minderwaardigheid beseffen. Terwijl u over deze dingen nadenkt, zult u het gevoel hebben dat God tot u is afgedaald (MS 96, 1899).

Alle Overvloed Komt tot de Mensen door het Kruis. – Hij heeft de zon en de maan gemaakt; geen enkele ster die de hemel verfraait, of Zijn hand heeft deze geschapen. Op onze tafel staat geen enkele spijs, die niet door Hem is verschaft om ons in leven te houden. Gods stempel en onderschrift staat op alles. Door die Ene onuitsprekelijke Gave van God, Zijn eniggeboren Zoon, is allesomvattend en overvloedig voorzien voor de mens. Hij is aan het kruis genageld, opdat al deze overvloed zou stromen naar het werk van Gods handen (Brief 79, 1897).

Hoofdstuk 42

Vers 1-4 Christus Wilde Aansporen tot Geloof en Hoop. – (Jesaja 42:1,2 aangehaald). Hij (Christus) wilde niet gelijk zijn aan de leraars uit zijn dagen. De praalzucht, het uiterlijk vertoon en het doen voorkomen van vroomheid wat tot uiting kwam in de priesters en Farizeeën was niet Zijn methode (Jesaja 42:3,4 aangehaald). Christus zag het werk van de priesters en de oversten. Juist zij, die hulp nodig hadden, die beproefd en verslagen waren, werden met afkeurende woorden en verwijt behandeld, en Hij sprak geen woord, dat het gekrookte riet zou verbreken. De zwak brandende vlam van geloof en hoop wilde Hij aanmoedigen en niet doven. Hij wilde Zijn kudde leiden als een herder; Hij wilde de lammeren in Zijn armen nemen en ze aan Zijn borst dragen (MS 151, 1899).

Page 1146; blz. 234

Vers 5-12 Getrouwheid Brengt de Mensen er toe God te Loven. – (Jesaja 42:1-12 aangehaald). Dit werk was aan Israël opgedragen, maar ze hadden het hun door God aangewezen werk veronachtzaamd. Als ze in elk opzicht trouw waren



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

geweest in de wijngaard des Heeren, zouden mensen bekeerd zijn. De lof des Heeren zou tot aan de einden der aarde gehoord zijn. Uit de woestijn, uit de steden en van de toppen der bergen zouden de mensen Zijn lof met luider stem hebben verkondigd en van Zijn eer hebben gesproken (MS 151, 1899).

Vers 13 **Wij Behalen de Overwinning in Zijn Kracht.** – De beslissing van de strijd is niet afhankelijk van de kracht van een sterfelijk mens. *"De Heere trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijd lust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja, schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen Zijn vijanden."* In de kracht van Hem, Die uitgaat als Overwinnaar om te overwinnen, kan de zwakke, sterfelijke mens de overwinning behalen (MS 151, 1899).

Vers 21 **Gods Leger Maakt de Wet Heerlijk.** – Zij die behoren tot het leger van Christus, moeten in een gezamenlijke actie werken. Ze kunnen alleen trouwe strijders zijn als ze de bevelen gehoorzamen. Een verenigde actie is noodzakelijk. Een leger, waarvan elk onderdeel onafhankelijk van andere onderdelen werkt, bezit geen echte kracht. Om nieuwe gebieden toe te voegen aan het Koninkrijk van Christus, moeten zijn strijders gezamenlijk werken.... Hij vraagt om een verenigd leger dat gestadig voorwaarts trekt; niet om een gezelschap dat uit afzonderlijke atomen is samengesteld. De kracht van Zijn leger moet voor één groot doel gebruikt worden. Alle inspanning moet op één groot punt geconcentreerd worden - het verheerlijken van de wetten van Zijn Koninkrijk voor de ogen van de wereld, voor engelen en voor mensen (MS 82, 1900).

Hoofdstuk 43

Vers 6,7 Zie EGW over Genesis 12:16-17

Vers 10 Zie EGW over Spreuken 1:10

Hoofdstuk 48

Vers 10 **Gods Kinderen Altijd Beproefd.** – Gods kinderen worden altijd op de proef gesteld in de oven van beproeving. Als ze de eerste proef doorstaan, hoeven ze een tweede maal niet dezelfde beproeving door te maken; maar als ze falen, worden ze telkens weer op de proef gesteld, terwijl elke proef zwaarder is. Op deze wijze krijgen zij de ene gelegenheid na de andere om de overwinning te behalen en zich ten opzichte van God trouw te betonen. Maar als ze doorgaan met het blijk geven van opstandigheid,

Page 1146-1147; blz. 235

is God tenslotte gedwongen Zijn Geest weg te nemen en hen in het duister te laten (MS 69, 1912).

Verdriet en beproeving moeten allen treffen en dat heeft alleen dan een verfraaiende uitwerking als de ziel wordt gepolijst, geheiligd en verfijnd, om een geschikt werktuig te zijn dat de Heere kan gebruiken (Brief 69, 1897).

Hoofdstuk 49

Vers 16 Zie EGW over Jesaja 26:20



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Hoofdstuk 50

Vers 10,11 (Zie EGW over Jesaja 5:19-23). **Wandel in Gods Licht, Niet in Eigen Zwakke Lichtstralen.** – De Heere heeft mij getoond dat zij, die op enigerlei wijze door de vijand zijn verblind, en zich niet volledig hebben hersteld van de strikken van satan, in gevaar zullen verkeren, omdat ze het licht vanuit de hemel niet kunnen onderscheiden en geneigd zullen zijn een leugen te aanvaarden. Dit zal heel hun denken, besluitvaardigheid, voornemens en beraadslagingen beïnvloeden. De bewijzen, die God gegeven heeft, zijn voor hen geen bewijzen, omdat ze hun ogen hebben verblind door de duisternis te verkiezen boven het licht. Dan zullen ze iets bedenken wat zij licht noemen, terwijl de Heere dat vonken noemt, die ze zelf ontstoken hebben, om aan de hand daarvan hun weg te bepalen. De Heere zegt: *"Wie onder u vreest de Heere, wie hoort naar de stem van Zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwt hij op de naam des Heeren en steunt op zijn God. Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met spranken uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de spranken die gij aangestoken hebt. Van Mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen."* Jezus zei: *"Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden."* (Johannes 9:39) *"Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in duisternis zou blijven."* (Johannes 12:46) *"Wie Mij verwerpt, en Mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, zal hem oordelen ten jongsten dage."* (Johannes 12:48)

De woorden die de Heere gesproken heeft, zullen door velen worden verworpen, en de woorden die de mens zal spreken, zullen aanvaard worden als licht en waarheid. Menselijke wijsheid zal altijd afleiden van zelfverloochening, van toewijding en zal heel wat zaken bedenken die er toe neigen Gods boodschappen teniet te doen. Het is niet veilig voor ons om te rekenen op mensen, die niet nauw met God zijn verbonden. Zij aanvaarden de meningen van mensen, maar kunnen de stem van de ware

Page 1147; blz. 236

Herder niet onderscheiden, en hun invloed zal velen op een dwaalspoor brengen, hoewel het ene bewijs op het andere wordt gestapeld voor hun ogen, om te getuigen van de waarheid die Gods volk voor deze tijd behoort te hebben (Brief 1f, 1890).

Hoofdstuk 53

Vers 1-3 **De Genade en Deugzaamheid van Christus Spraken de Joden Niet Aan.** –

Deze woorden betekenen niet dat de persoon van Christus onaantrekkelijk was. In de ogen der joden had Christus geen schoonheid dat zij Hem begeerd zouden hebben. Zij zagen uit naar een Messias, die met uiterlijk vertoon en wereldse heerlijkheid zou komen, die grote dingen zou doen voor het joodse volk, door het boven alle andere volken op aarde te verheffen. Maar bij de komst van Christus was Zijn Goddelijkheid verborgen onder het gewaad van menselijkheid, onopvallend, eenvoudig, arm. Zij vergeleken deze mens met de trotse beweringen die ze hadden gedaan en ze konden in Hem geen schoonheid ontdekken. Zij onderscheidten niet de heiligheid en reinheid



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

van Zijn karakter. De genade en deugdzaamheid die in Zijn leven tot uiting kwamen, spraken hen niet aan (MS 33, 1911).

Vers 2,3 Een Beeld dat Verzacht en Ootmoedig Maakt. – In de profetie was voorzeggd dat Christus zou opkomen als een wortel uit dorre aarde. *"Hij had gestalte noch luister,"* schreef Jesaja, *"dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante dat wij Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten, en vertrouwd met ziekte, ja als Iemand voor Wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht."* Dit hoofdstuk moet bestudeerd worden. Het openbaart Christus als het Lam Gods. Zij, die zich door trots verheffen, die vervuld zijn met ijdelheid, zouden dit beeld van hun Verlosser moeten zien, en zich in het stof verootmoedigen. Het hele hoofdstuk zou van buiten geleerd moeten worden. De invloed ervan zal het hart, dat door de zonde verontreinigd en door zelfverheffing hoogmoedig is, verzachten en verootmoedigen. Denk na over de vernedering van Christus. Hij nam de gevallen, lijdende, menselijke natuur, ontaard en door zonde verontreinigd, op Zich. Hij nam onze smarten op Zich en droeg ons verdriet en onze schande. Hij verdroeg alle verzoeken waaraan mensen blootstaan. Hij verenigde het menselijke met het Goddelijke: in een tempel van vlees woonde een Goddelijke geest. *"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond"*, (Johannes 1:14) omdat Hij Zich op deze wijze kon verbinden met de zondige, lijdende zonen en dochters van Adam (YI 20 dec. 1900).

Vers 5 Christus Kan Iedere Ziel Vrijkopen. – Niet alleen door aan het kruis te sterven bracht Christus Zijn werk in het redden van

Page 1147-1148; blz. 237

de mens tot stand. Schande, vernedering en lijden was een deel van Zijn zending. *"Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."* Christus droeg deze straf voor de zonden van de overtreder; Hij heeft de straf voor iedereen gedragen, en daarom kan Hij iedere ziel vrijkopen, hoe gevallen diens toestand ook is, als hij slechts Gods wet wil aanvaarden als zijn maatstaf van gerechtigheid (MS 77, 1899).

Vers 7,9 Satan Viel Christus Aan, Wekte Geen Wraakgevoelens. – Satan viel Hem (Christus) op elk punt aan; toch zondigde Hij in geen enkele gedachte, daad of woord. Hij pleegde geen geweld, en in Zijn mond werd geen bedrog gevonden. Hoewel Hij temidden van de zonde leefde, was Hij heilig, onschuldig, onbesmet. Hij werd ten onrechte beschuldigd, toch opende Hij Zijn mond niet om Zich te rechtvaardigen. Hoevelen zijn er niet, die menen dat wanneer ze worden beschuldigd van iets waaraan ze onschuldig zijn, er een tijd komt wanneer verdraagzaamheid niet langer een deugd is, en die dan hun geduld verliezen en woorden spreken, waardoor de Heilige Geest wordt bedroefd? (MS 42, 1901).

Vers 11 Zie EGW over Zacharia 9:16

Hoofdstuk 54

Elke Bijzonderheid Zal Vervuld Worden. – Het hele hoofdstuk 54 van Jesaja is van toepassing op Gods volk, en elke bijzonderheid van de profetie zal in vervulling gaan. De Heere zal Zijn volk in de tijd van beproeving niet in de steek laten. Hij zegt: *"Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik*



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Heere." (vers 7) Zijn deze woorden van troost gesproken tot hen, die Gods wet teniet doen? Nee, nee, de belofte geldt voor hen, die temidden van algemene afval de geboden van God bewaren, en de zedelijke maatstaf hooghouden voor de ogen van een wereld, die het gebod heeft losgelaten, en het eeuwige verbond heeft verbroken (Jesaja 54:9-13 aangehaald) (RH 20 aug. 1895).

Hoofdstuk 57

Vers 14 Alle Hinderpalen Moeten Uit de Weg Geruimd Worden. – Is dit niet juist het werk dat de Heere ons te doen gegeven heeft in verband met degenen, die het belang zien en beseffen van het werk, dat op de aarde gedaan moet

Page 1148-1149; blz. 238

worden opdat de waarheid heerlijk kan triomferen? Iedereen die het op zich neemt het pad van Gods dienstknechten te beperken, door hen te binden door menselijke beperkingen, zodat ze niet de leiding van Gods Geest kunnen volgen, hindert de vooruitgang van Gods werk. De Heere zendt de boodschap: *"Verwijdert de struikelblokken van de weg Mijns volks."* Alles moet worden gedaan om de invloeden tegen te gaan, die de boodschap voor deze tijd hebben tegengehouden. Er moet in korte tijd een ernstig werk gedaan worden (Brief 42, 1909).

Vers 15-20 Vrede Alleen Voor de Ootmoedigen. – Deze woorden zijn gericht tot hen, die zich bewust zijn van hun ware toestand, en ontvankelijk voor de invloed van Gods Geest, zich met een boetvaardig hart voor God verootmoedigen. Maar God kan tot hen, die niet naar zijn vermaning willen luisteren, die vastbesloten en weerspanning zijn en zich hebben voorgenoemen hun eigen weg te volgen, niet spreken van vrede. Hij kan hen niet genezen, want ze willen niet erkennen dat ze genezing nodig hebben. Hij zegt van hun ware toestand: *"De goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wiens wateren slijk en modder opwoelen."* (Brief 106, 1896).

Hoofdstuk 58

Een Ruime, Uitgestrekte Wijngaard Geopend. – De vroomheid en toenemende geestelijke kennis en groei van een kerk is naarmate de ijver, vroomheid en het zendingsbewustzijn, dat daarin gebracht is en in de praktijk wordt uitgevoerd om een zegen te zijn voor hen, die het meest behoefte hebben aan onze hulp. Opnieuw dring ik er bij u op aan om Jesaja 58 te overdenken, waardoor een ruime en uitgestrekte wijngaard wordt geopend, die bewerkt moet worden volgens de voorschriften, die de Heere heeft aangegeven. Als dit gebeurt, zullen morele bronnen toenemen, en zal de kerk niet langer pas op de plaats maken. Het werk ervan zal gepaard gaan met zegen en kracht. De zelfzucht, waardoor ze zijn geketend, hebben ze overwonnen en nu wordt hun licht in heldere stralen van een levend geloof en godvruchtig voorbeeld aan de wereld gebracht. De Heere heeft beloften voor allen, die aan Zijn eisen voldoen (Psalm 41:2-4; 37:3; Spreuken 3:9,10; 11:24,25; 19:17; Jesaja 58:10,11 aangehaald).



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Gods Woord staat vol kostbare beloften, zoals de bovengenoemde (MS 14a, 1897).

In ons werk zullen we veel voorgewende vroomheid en veel uiterlijk vertoon zien samengaan met grote innerlijke goddeloosheid. Het volk dat in Jesaja 58 wordt genoemd, klaagt dat de Heere hun werk onopgemerkt voorbijgaat. Deze klacht is de uiting van harten, die niet verzacht zijn door genade en die tegen de Waarheid in opstand komen. Zij die de Waarheid die door liefde werkt

Page 1149; blz. 239

en het hart reinigt, aannemen, zijn trouw aan God, terwijl ze Hem eren door gehoorzaamheid aan Zijn wet, die heilig, rechtvaardig en goed is. De geest van waarachtig vasten en bidden is de geest, die verstand, hart en wil overgeeft aan God.

Gods dienstknechten zijn schuldig aan het veronachtzamen van een *"Aldus zegt de Heere"*. Ze hebben de leden van hun gemeenten ertoe gebracht vormen aan te nemen, die geen basis vinden in Gods Woord, maar rechtstreeks in tegenspraak zijn met Zijn wet. Door verdraaiing en een onjuiste voorstelling van Gods Woord, hebben zij het volk ertoe gebracht te zondigen. God zal hun doen naar hun werken. Evenals de priesters en de oversten in de dagen van Christus hebben zij het volk doen dwalen. Christus zegt van hen, wat Hij zei over de joodse leiders: *"Te vergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn."* (Markus 7:7) (MS 28, 1900).

Vers 1 **De Enige, Veilige Weg**. – Mijn broeders, u moet het achtenvijftigste hoofdstuk van Jesaja bestuderen. Dit hoofdstuk geeft de enige weg aan, die we veilig kunnen volgen....

De profeet ontvangt dit woord van de Heere - een boodschap die ontstellend is in zijn helderheid en kracht:

"Roept luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak Mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn zonden." Hoewel ze Gods volk, het huis van Jacob worden genoemd, hoewel ze voorgeven dat ze in gehoorzaamheid en gemeenschap met God verbonden zijn, zijn ze ver van Hem verwijderd. Ze hebben wondere voorrechten en beloften ontvangen, maar ze hebben het in hen gestelde vertrouwen verraden. De boodschap moet zonder het gebruik van vleierende woorden aan hen worden gebracht. *"Maak Mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn zonden."* Laat hen zien waar ze een fout begaan. Houd hen het gevaar voor ogen. Spreek hen over de zonden die ze begaan terwijl zij gelijktijdig zich beroemen op hun gerechtigheid. Terwijl ze naar het lijkt, God zoeken, vergeten ze Hem, vergeten ze dat Hij een God van liefde en ontferming is, lankmoedig en goed, terwijl Hij rechtvaardig handelt en barmhartigheid liefheeft. Een wereldse gedraglijn is hun zakelijk en godsdienstig leven binnengeslopen. Hun harten zijn niet gereinigd door de Waarheid. God ziet hun uiterlijke vormendienst van nederigheid als een bespottig. Hij beschouwt alle godsdienstige voorwendsels als een belediging, Hem aangedaan.

Het volk waarvan de profeet sprak, maakte groot vertoon van vroomheid en wees op zijn vasten en andere uiterlijke vormen als een bewijs van vroomheid. Maar hun werken waren besmet door de melaatsheid van zelfzucht en hebzucht. Ze bezaten niets buiten hetgeen God hun eerst had gegeven. Hij schonk hun zijn goederen, opdat ze Zijn helpende hand zouden zijn, om te doen wat Christus in hun plaats gedaan zou hebben, terwijl ze een juiste voorstelling van de beginselen van de hemel zouden

Page 11491150; blz. 240



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

hebben gegeven (Brief 76, 1902).

Vers 1,2 **Een Onomwonden Boodschap**. – Ons werk is het om nu het volk wakker te schudden. Satan is met grote kracht afgedaald met al zijn engelen, om met alle bedrieglijke verleidingen Gods werk tegen te staan. De Heere heeft een boodschap voor Zijn volk. Deze boodschap moet gebracht worden, hetzij de mensen haar aannemen of verwerpen. Evenals in de dagen van Christus zullen aanslagen bedacht worden door de machten der duisternis, maar de boodschap mag niet worden afgezwakt door zachte woorden of mooie toespraken, terwijl ze roepen Vrede, vrede, waar geen vrede is voor hen die zich van God afwenden. *"De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede."* (Vers 21).

Het hele hoofdstuk is van toepassing op hen, die in deze periode van de geschiedenis van de aarde leven. Overdenk dit hoofdstuk aandachtig, want het zal in vervulling gaan (MS 36, 1897).

Vers 1-4 **De Zonden van Israël Zijn Ook nu Nog Zonden**. – Het huis van Jacob leek ten tijde waarin deze waarschuwing aan Jesaja werd gegeven, een heel ijverig volk, dat God dagelijks zocht en met blijdschap Zijn wegen kende; maar in werkelijkheid waren ze vervuld met een aanmatigend zelfvertrouwen. Zij wandelden niet in de Waarheid. Goedheid, barmhartigheid en liefde werden niet beoefend. Terwijl ze deden alsof ze bedroefd waren over hun zonden, koesterden ze trots en hebzucht. In de tijd waarin ze een dusdanige ootmoed toonden, eisten ze zware arbeid van hen die onder hen stonden of die voor hen werkten. Ze stelden hoge prijs op het goede dat ze deden, maar achtten het werk van een ander van weinig waarde. Zij verachtten en verdrukten de armen en hun vasten schonk hun alleen maar een hogere mening van hun eigen goedheid.

Onder ons in deze tijd zijn soortgelijke zonden te vinden, waardoor Gods bestraffing op Zijn gemeente rust. Wanneer zulke zonden gevonden worden, zijn werkelijk tijden van vasten en gebed noodzakelijk; maar ze moeten gepaard gaan met oprecht berouw en een duidelijke reformatie. Zonder een dergelijk hartgrondig berouw vermeederen deze gelegenheden alleen maar de schuld van hem, die verkeerd handelt. De Heere heeft duidelijk gemaakt welk vasten Hij verkiest, wat Hij wil aanvaarden. Het is dat vasten dat vrucht draagt tot Zijn eer in bekering, in devotie, in ware vroomheid (Jesaja 58:6,7 aangehaald).

In het vasten dat God heeft verkozen, zullen barmhartigheid, tederheid en ontferming beoefend worden. Hebzucht zal worden weggedaan, bedrog en verdrukking zullen worden nagelaten en daarover zal berouw worden getoond. Alle gezag en invloed zal worden gebruikt om de armen en verdrukten te helpen. Als dit de toestand in de wereld zou zijn, zou het volgende niet langer een spreekwoord zijn: "De waarheid struikelt op de straten, en wat recht is, kan er niet ingaan", wie afwijkt van het kwade,

Page 1150; blz. 241

maakt zich tot een prooi" (RH 13 okt. 1891).

Vers 1-5 **Een Hervormende Invloed van God Nodig**. – (Jesaja 58:13 aangehaald). Het volk dat hier wordt beschreven, beseft dat het niet Gods gunst geniet, maar in plaats van Zijn gunst te zoeken op die wijze, die Hij aangeeft, gaan ze een strijd aan tegen God. Ze vragen waarom de Heere hen niet speciaal erkent, daar ze zoveel ceremoniën waarnemen. God beantwoordt hun klachten: *"Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. Zie, tot twist en tot strijd*



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

vast gij en om te slaan met snode vuist; gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen." Dit vasten is alleen maar uiterlijk vertoon, een doen alsof, een bespottig van nederigheid. Terwijl deze aanbidders treuren en klagen, behouden ze al hun verwerpelijke karaktertrekken. Hun harten zijn niet verootmoedigd of gereinigd van geestelijke onreinheid. Ze hebben niet de verzachtende stromen van Gods genade ervaren. Ze missen de Heilige Geest en de lieflijkheid van de hemel. Zij openbaren geen berouw of geloof dat door de liefde werkt en het hart reinigt. Ze zijn onrechtvaardig en zelfzuchtig in hun gedrag, terwijl zij degenen, die ze als hun minderen beschouwen, genadeloos verdrukken. Toch beschuldigen ze God dat Hij nalaat Zijn kracht aan hen te openbaren, en hen boven anderen te verheffen vanwege hun gerechtigheid. De Heere zendt een boodschap van duidelijke vermaning en laat zien waarom Zijn genade niet hun deel is (MS 48, 1900).

Vers 5-7 Christenen Geen Groep Treurenden. – Wij hebben alle reden om dankbaar te zijn. Nooit mogen christenen door het leven gaan als een groep van treurenden in een rouwstoet. Dit vraagt God niet van Zijn volgelingen. Hij vraagt hen niet om zich in zak en as te kleden. *"Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies,"* vraagt Hij, *"een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dit een vasten, een dag die de Heere welgevallig is?"* God zegt ons welk vasten Hij heeft verkozen. *"Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?"* Dit is het vasten dat Hij wil dat we zullen waarnemen (Jesaja 58:7 aangehaald). In deze woorden wordt onze verplichting aangegeven. God laat ons zien waar wij onze schatten moeten plaatsen. Als we de weg van zelfverloochening en zelfopoffering gaan door behoeftigen en lijdenden te helpen, zullen we schatten wegleggen voor Gods troon (MS 31, 1901).

Uiterlijke Tekenen Alleen, Waardeloos. – De uiterlijke tekenen van vasten en bidden zijn zonder verbroken en berouwvolle geest waardeloos in Gods oog. Het innerlijk werk van genade is noodzakelijk. Ootmoed van hart is nodig. Hierop ziet God neer. Genadig zal Hij hen aanvaarden, die hun harten voor Hem verootmoedigen. Hij zal hun smeekbeden verhoren en hun afdwalingen.

Page 1150-1151; blz. 243

Predikanten en leden hebben nodig, dat een werk van reiniging in hun harten plaatsvindt, opdat Gods oordelen van hen afgewend kunnen worden. God wacht en ziet uit naar ootmoed en berouw. Hij wil allen die zich met heel hun hart tot Hem wenden, aanvaarden (MS 33, 1903).

Help Hen die Lijden Terwille van de Waarheid. – (Jesaja 58:57 aangehaald). Gods werk omvat elke behoeftige, lijdende gelovige. Wij mogen niet enkele verwanten en vrienden uitzoeken om hen te helpen, om daarmee ons werk te laten eindigen. Alle behoeftigen waarmee wij te maken krijgen, moeten geholpen worden, maar in het bijzonder zij, die terwille van de waarheid lijden. Als we dit werk nalaten, zal God ons aansprakelijk stellen. Moeten we niet als gemeente die de rechtvaardigheid beoefent, de voorwaarden opvolgen die God heeft vastgelegd, en daders des Woords zijn (MS 145, 1899)?

Vers 6 Geen Juk Opleggen. – De Heere heeft de mensen niet opgedragen om een juk te leggen op de nek van Zijn volk, en hen dusdanig te binden dat ze niet vrij zijn om op Hem te zien en zich door Hem te laten leiden. Het is niet Gods bedoeling,



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

dat Zijn volk onderworpen gemaakt zal worden tegenover hun medemensen, die zelf volkomen van God afhankelijk zijn (Brief 76, 1902).

Vers 8 (Zie EGW over Zacharia 4:12). **God Heeft Menselijke Werktuigen Nodig.** – Wij moeten de geboden van de wet in praktijk brengen, en op deze wijze zal de gerechtigheid voor ons uitgaan, en de heerlijkheid des Heeren zal onze achterhoede zijn. Het licht van Christus' gerechtigheid zal onze voorhoede zijn, de heerlijkheid des Heeren onze achterhoede. Laten wij de Heere voor deze zekerheid dankzeggen: Laten wij ons voortdurend in een zodanige positie bevinden dat de Heere God van de hemel ons Zijn gunst kan schenken. Laten wij bedenken, dat het ons grote voorrecht is, om met God in verbinding te staan - om Zijn helpende hand te zijn.

In Gods grote plan voor de verlossing van het verloren mensdom heeft Hij zich verplicht menselijke werktuigen als Zijn helpende hand te gebruiken. Hij moet een helpende hand hebben om de mensheid te kunnen bereiken. Hij moet de medewerking hebben van hen, die actief zijn, die ogenblikkelijk mogelijkheden zien, die dadelijk ontdekken wat er voor hun medemensen gedaan moet worden (NL no. 23, p. 1).

Een Zichtbare Gerechtigheid Nodig. – Let op de geïnspireerde belofte van de profeet aan hen, die alles doen wat ze kunnen om zowel de geestelijke als lichamelijke ellende te verlichten (Jesaja 58:8 aangehaald).

Als christenen moeten wij een gerechtigheid bezitten die ontwikkeld moet worden en zichtbaar moet zijn - een gerechtigheid die het karakter van Jezus Christus voorstelt toen Hij op aarde was (MS 43, 1908).

Page 1151-1152; blz. 243

Vers 8-14 **Kenmerken van Echte Hervormers.** – Hier worden de kenmerken gegeven van hen, die hervormers zullen zijn, die de banier van de derde Engelenboodschap hoog houden, die zich Gods gebodenhoudend volk noemen en God eren, die ijverig bezig zijn ten aanschouwen van het hele universum om de oude verwoeste plaatsen te herbouwen. Wie noemt hen: Herstellers van bressen, herbouwers van straten? Dat is God. Hun namen staan geschreven in de hemel als hervormers, als mensen die de grondvesten van vorige geslachten herbouwen (RH 13 okt. 1891).

Vers 9,10 **Ontferming Doet het Licht Opgaan.** – Overal om ons heen zijn mensen die lijden. Laten wij deze lijdenden opzoeken en een woord te rechter tijd spreken om hen te troosten. Wij zullen ze hier en daar - overal - vinden. Laten wij altijd kanalen zijn waardoor het verfrissende water van ontferming tot hen kan stromen. Aan hen, die dienen in de behoeften van hongerenden en lijdenden wordt de belofte gegeven: *"Dan zal in de duisternis uw licht opgaan."*

Velen zijn in het duister. Ze hebben hun houvast verloren. Ze weten niet welke weg ze moeten volgen. Laten zij, die verslagen zijn, andere verslagen mensen opzoeken en tot elkaar woorden van hoop en bemoediging spreken. Als ze met dit werk beginnen, zal het licht van de hemel hun de weg openbaren, die ze moeten volgen. Door hun troostwoorden voor de lijdenden zullen zij zelf vertroost worden. Door anderen te helpen, zullen zij zelf uit hun problemen geholpen worden. Vreugde neemt de plaats in van treurigheid en somberheid. Het hart, dat vervuld is met Gods Geest, gloeit van warmte jegens elke medemens. Zo iemand is niet langer in het duister, want zijn donkerheid is als de middag (MS 116, 1902).



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Vers 11 Gods Leiding Geeft een Duidelijk Onderscheidingsvermogen. –

Van hem, die op de weg naar het eeuwige leven gaat, die zijn zegeningen gebruikt om anderen tot zegen te zijn, zegt de profeet Jesaja: *"De Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt."*

Wij hebben deze zegeningen nodig. Wij hebben behoefte aan het water des levens dat van Jezus Christus komt, en dat in ons een bron van water zal worden, die springt ten eeuwige leven. *"De Heere zal u voortdurend leiden."* Als wij door de Heere worden geleid, zullen we een helder onderscheidingsvermogen hebben. Wij zullen gerechtigheid geen ongerechtigheid noemen en niet denken, dat de dingen die de Heere heeft verboden, juist zijn. Wij zullen begrijpen waar de Heere aan het werk is.

Velen hebben dit niet begrepen. Er zijn sommigen waarvan ik weet dat ze door de vijand op een dwaalweg zijn geleid. Maar God wil dat u deel zult hebben aan de Goddelijke natuur. Hij wil niet dat er een juk van menselijk gezag op uw schouders

Page 1152; blz. 244

drukt, maar dat u zult zien op Hem, Die volkomen kan zalig maken wie in gerechtigheid en waarheid tot Hem komen. Wij hebben geen tijd om met de vijand te heulen, want we leven dicht bij het einde van de geschiedenis van deze aarde (MS 43, 1908).

Vers 12-14 (Openbaring 11:19; 14:9-12). Sabbatvierders Herstellen de Bres.

– (Jesaja 58:8-14 aangehaald). Waar vinden we hen, die op deze wijze worden aangesproken? Wie zullen de oude verwoeste plaatsen herbouwen en de grondvesten van de vorige geslachten herstellen? Waar zijn zij die licht van God hebben gekregen, zodat ze zien dat er een bres is geslagen in Gods wet?

In de Openbaring zegt Johannes: *"En de tempel Gods in de hemel is geopend, en de ark van Zijn verbond is gezien in zijn tempel."* Openbaring 11:19. Johannes zag in visioen hoe Gods volk uitzag naar Zijn komst terwijl ze naar de waarheid zochten. Toen de tempel Gods voor Zijn volk werd geopend, straalde daaruit het licht van Gods wet, die zich in de ark bevond. Zij, die dit licht aannemen, worden hier naar voren gebracht in het verkondigen van de drie-engelen boodschap.

De derde engel vliegt in het midden des hemels, *"zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toeberaid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.... Hieruit blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren."*

Dit is het volk dat de bres in Gods wet herstelt. Zij zien dat de Sabbat van het vierde gebod is vervangen door een valse sabbat, een dag die geen goedkeuring vindt in Gods Woord. Onder grote tegenstand worden zij trouw aan God, en nemen hun plaats in onder de banier van de derde engel (MS 48, 1900).

Naarmate het einde nadert, worden de getuigenissen van Gods dienstknechten duidelijker en krachtiger, terwijl ze het licht der waarheid laten schijnen op de stelsels van dwaling en verdrukking, die zo lang de opperheerschappij hebben gehad. De Heere heeft ons een boodschap voor deze tijd gezonden om aan het christendom een hechte basis te geven, en allen die de tegenwoordige waarheid geloven, moeten niet



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

steunen op eigen wijsheid, maar op God; ze moeten de grondvesten van vorige geslachten herstellen. Zij zullen worden opgetekend in de hemelse boeken als herstellende van bressen en herbouwers van straten. Wij moeten, met de bitterste tegenstand voor ogen, de waarheid handhaven omdat dit de waarheid is. God werkt aan de menselijke geest; de mens is niet alleen aan het werk. De grote macht die verlicht, komt van Christus; de helderheid van Zijn voorbeeld moet aan de mensen bij elk gesprek worden voorgehouden (Brief 1f, 1890).

Volkomen Toegewijde Mensen in de Bres. – Ik schrijf dit om

Page 1152-1153; blz. 245

dat velen in de gemeente aan mij worden getoond als mensen, die anderen vaag zien. Zij moeten een andere diepere ervaring hebben eer ze de valstrikken kunnen onderscheiden, die de verleider voor hen spant. Er mag nu geen halfslachtig werk worden gedaan. De Heere vraagt naar standvastige, besliste, volkomen toegewijde mensen die in de bres moeten staan, en deze moeten dichten (Jesaja 58:12-14 aangehaald).

Onze predikanten moeten een duidelijke getuigenis laten horen in al onze gemeenten. God heeft toegelaten dat er afval plaats vindt om te laten zien, hoe weinig vertrouwen in mensen gesteld kan worden. Wij moeten altijd opzien naar God; Zijn Woord is geen ja en nee, maar ja en Amen (NL no.19, p.2,3).

Vers 13,14 Zie EGW over Exodus 20:1-17

De Fijnste Dag van de Week – Gods liefde heeft aan de eisen van het zware werk een grens gesteld. Hij plaatst Zijn genadevolle hand op de Sabbat. Op Zijn eigen dag bewaart Hij voor het gezin een goede gelegenheid om gemeenschap met Hem, met de natuur en met elkaar te hebben. De Sabbat en het gezin werden tegelijk in de hof van Eden ingesteld, en deze zijn in Gods plan onverbreekbaar met elkaar verbonden. Op deze dag is het meer dan op enige andere dag voor ons mogelijk om het leven in de hof van Eden te beleven. Het was Gods plan dat de leden van het gezin samen konden zijn in het werk, in de studie, in de aanbidding en in de ontspanning in de natuur. Gods heilige rustdag was gemaakt voor de mens, en handelingen van barmhartigheid zijn in een volmaakte overeenstemming met de bedoeling ervan.

Om lijdende mensen rust te geven en bedroefden troost; is een liefdeswerk dat Gods heilige dag eer bewijst. Omdat de Sabbat de gedenkdag is van Gods schepping, is deze dag verheven boven alle andere dagen, en kunnen wij kennis van God verkrijgen, door Zijn werken te bestuderen. Tijdens een deel van de dag, moet iedereen gelegenheid zoeken om naar buiten te gaan. Hoe kunnen kinderen een beter begrip van God ontvangen ... dan door een gedeelte van hun tijd buiten door te brengen, niet om te spelen, maar in gezelschap van hun ouders? Breng hun jeugdige geest ertoe zich te verbinden met God, bij het zien van de mooie dingen die de natuur biedt. Wanneer zij zien hoe mooi God alles geschapen heeft voor het geluk van de mens, zullen zij Hem gaan zien als een liefhebbende Vader... Als het karakter van God wordt voorgesteld als liefde, goedheid, schoonheid en aantrekkelijkheid, zullen zij zich gedrongen voelen Hem lief te hebben. O, maak van de Sabbat de heerlijkste, de meest gezegende dag van de hele week!"- Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'

Hoofdstuk 59



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Vers 13-17 (Openbaring 12:17). **Satan Zet Geoefende Agenten aan het Werk.** – De toestand van de wereld ten tijde van Christus wordt terecht beschreven door de profeet Jesaja. Hij zegt dat van het volk: *“overtreden en liegende tegen de Heere, en afvielen van onze God”*

De toestand van de wereld, voorafgaande aan de eerste komst van Christus, is een beeld van de wereld kort voor Zijn wederkomst. Dezelfde ongerechtigheid zal bestaan. Satan openbaart dezelfde verleidende macht over het denken van de mensen. Hij zet zijn geoefende agenten aan het werk en spoort ze aan tot intense activiteit. Hij verschaft zich een leger van menselijke helpers om ze in te zetten in de laatste strijd tegen de Vorst des levens, om Gods wet teniet te doen, die de grondslag vormt van Zijn troon. Satan zal werken door wondere vertoningen om de mensen te sterken in het geloof dat hij is wat hij voorgeeft te zijn - de vorst dezer wereld, en dat de overwinning voor hem is. Hij zal zijn krachten richten tegen hen, die trouw zijn aan God, maar hoewel hij pijn, droefheid en menselijk zielenlijden kan veroorzaken, kan hij het hart niet verontreinigen. Hij kan Gods volk verdrukking bezorgen, zoals hij met Christus heeft gedaan, maar hij kan niet maken dat één van Christus' kleinen verloren gaat. Gods volk moet in deze laatste dagen verwachten, dat ze in het felste van het gevecht komen; want het profetische Woord heeft gezegd: *“En de draak werd toornig op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”* (Brief 43, 1895).

Hoofdstuk 60

Vers 1 (Psalm 8:4; 147:4; Daniël 12:3). **Iedereen Zijn Maat van Licht**
Page 1153; blz. 246

gegeven. – Elke blinkende ster die God aan de hemel heeft geplaatst, gehoorzaamt Zijn gebod, en geeft zijn aparte mate van licht om de hemel des nachts te verfraaien. Laat zo iedereen die bekeerd is, de mate van licht tonen, die hem is toevertrouwd; en terwijl het schijnt, zal het licht toenemen en helderder worden. Laat uw licht schijnen,... stralen als een weerspiegeling van de hemel. O, dochter Sions, *“sta op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op”* (Brief 38, 1890).

Vers 2 (Maleachi 2:7,8). **Alleen Licht Kan het Duister Verdrijven.** – Toen Christus in de wereld kwam, bedekte duisternis de aarde en donkerheid de natiën. Het levende Woord van God was welhaast een dode letter geworden. De stille stem van God werd slechts af en toe door de meest eerbiedige aanbieder vernomen, want deze stem was overheerst en tot zwijgen gebracht door de dogma's, stelregels en overleveringen der mensen. De lange, ingewikkelde verklaringen van de priesters maakten het eenvoudigste en duidelijkste geheimzinnig, onduidelijk en onzeker. Het lawaai van elkaar bestrijdende sekten verwarde het begrip; hun leerstellingen waren wel heel ver verwijderd van de juiste theorie der waarheid....

De Waarheid zag vanuit de hemel neer op de mensenkinderen, maar ontdekte geen weerkaatsing van Zichzelf, want duisternis bedekte de aarde en donkerheid de natiën. Als het duister van de dwalingen die Gods heerlijkheid verborgen hielden voor de mensen, verdreven zou worden, moest het licht der Waarheid in het morele duister van de wereld schijnen. In Gods raadsbesluiten werd bepaald, dat de eniggeboren



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

Zoon van God Zijn hoge positie in de hemel moest verlaten, Zijn Goddelijkheid met menselijkheid moest bekleden en naar deze wereld zou komen. Geen uiterlijke pracht moest Zijn schreden vergezellen, behalve deugdzaamheid, barmhartigheid, goedheid en waarheid; want Hij moest aan de wereld de eigenschappen van Gods karakter voorhouden. Maar de wereld, er niet aan gewend om naar de waarheid te zien, veranderde het licht in duisternis van dwaling, want dwaling betekende voor hun verdorven smaak meer dan de waarheid (RH 6 aug. 1895).

Hoofdstuk 61

Vers 1,3 **Let op het Gelaat, de Woorden, de Toon van de Stem.** – Het behaagt de Heere niet dat Zijn volk bestaat uit mensen die treuren. Hij wil dat ze zich bekeren van hun zonden en de vrijheid van de kinderen Gods genieten. Dan zullen ze vervuld zijn van de lof jegens God, en zullen een zegen zijn voor anderen. De Heere Jezus werd gezalft om *"over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugde-olie in plaats van rouw, een lofgewaad*

Page 1153-1154; blz. 247

in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heeren, tot Zijn verheerlijking." "Tot Zijn" - Christus Jezus' - verheerlijking," - Als dit maar het doel van ons leven zou zijn! Dan zouden we letten op de uitdrukking van ons gelaat, op onze woorden, en zelfs op de toon van onze stem bij het spreken. Al onze zakelijke transacties zouden in geloof en oprechtheid plaats vinden. Dan zou de wereld overtuigd zijn dat er een volk bestaat, dat trouw is aan de God des hemels....

God roept iedereen op om met Hem in harmonie te zijn. Hij zal hen aannemen als ze hun boze daden wegdoen. Door de vereniging met de Goddelijke natuur van Christus kunnen zij ontkomen aan het verderf dat in de wereld is. Het is tijd, dat ieder van ons beslist aan wiens kant hij staat. Satans machten zullen werken aan iedereen, die dat toelaat. Maar er zijn ook hemelse machten die klaar staan om heldere stralen van Gods heerlijkheid te laten schijnen op allen, die bereid zijn Hem aan te nemen. Het is de waarheid, die wij nodig hebben, de kostbare waarheid in al haar schoonheid. De waarheid zal vrijheid en blijdschap brengen (MS 43, 1908).

Hoofdstuk 64

Vers 8 **Laat God het Leem Bewerken.** – Terwijl het menselijke werktuig voor zichzelf iets uitdenkt en plannen maakt voor wat God hem heeft weerhouden te doen, heeft hij het moeilijk. Hij klaagt en mort en zijn moeilijkheden nemen nog toe. Maar als hij zich onderwerpt als leem in de handen van de pottenbakker, maakt God van deze persoon een vat ter ere. Het leem laat zich bewerken. Als het zou gaan zoals God dat wil, zouden honderden bewerkt worden en tot vaten worden gemaakt zoals Hij dat het beste vindt. Laat Gods hand het leem bewerken voor Zijn dienst. Hij weet precies welk vat Hij nodig heeft. Hij heeft aan ieder mens zijn werk gegeven. God weet voor welke plaats hij het meest geschikt is. Velen werken tegen Gods wil in, en bederven het weefsel. De Heere wil, dat iedereen zich onderwerpen zal aan zijn Goddelijke leiding. Hij zal de mensen daar plaatsen, waar zij zich onderwerpen om tot een eenheid met Christus te worden gemaakt, om Zijn Goddelijk beeld te dragen. Als



Bijbelcommentaar op Jesaja; blz. 219-248

u zich zo laat bewerken, als u met God wilt samenwerken, als u eensgezind bidt, eensgezind werkt, en als iedereen zijn plaats inneemt als draden in het weefsel van het leven, zult u groeien tot een prachtig werkstuk, waarover Gods universum zich zal verblijden (Brief 63, 1898).

De Pottenbakker kan datgene, wat nooit in Zijn handen is gegeven, niet vormen tot een vat ter ere. Het christelijk leven is een leven van dagelijkse overgave, onderwerping en voortdurende overwinning. Elke dag kunnen nieuwe overwinningen worden,

Page 1154-155; blz. 248

behaald. Het eigen-ik moet uit het gezicht verdwijnen en Gods liefde moet gestaag aangekweekt worden. Op deze wijze groeien wij op in Christus. Zo wordt het leven gevormd naar het Goddelijk voorbeeld (MS 55, 1900).

Ieder kind van God moet zijn best doen om de banier der waarheid hoog te houden. Hij moet naar Gods plan werken. Als het eigen-ik wordt verheven, wordt Christus niet verheerlijkt. In Zijn Woord vergelijkt God Zichzelf met een pottenbakker en Zijn volk met het leem. Het is Zijn werk om hen te vormen naar Zijn gelijkenis. De les die zij moeten leren is de les van onderwerping. Het eigen-ik mag niet de boventoon voeren. Als de juiste aandacht wordt geschonken aan het Goddelijk onderricht, als het eigen-ik ondergeschikt gemaakt wordt aan Gods wil, zal de hand van de Pottenbakker een goed gevormd vat voortbrengen (Brief 78, 1901).

Hoofdstuk 65

Vers 2 Zie EGW over Jeremia 17:25

Vers 21-23 Zie EGW over Spreuken 31:27