



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 1141-1142; blz. 174

Psalmen

Aanwijzing om Verschillende Psalmen te bestuderen. – Wat is het verschrikkelijk als God niet erkend wordt, terwijl dit wel het geval zou moeten zijn. Hoe verdrietig is het zich te moeten vernederen als het te laat is! O, waarom slaan de mensen geen acht op de uitnodiging? De psalmist heeft gezegd: *"Wanneer Gij zegt, zoek Mijn aangezicht, zegt mijn hart tot U, Uw aangezicht Heere, zal ik zoeken"* (Psalm 27:8). Deze hele psalm is uitnemend en zou deel moeten uitmaken van de leeslessen op school. De

Page 1142; blz. 175

achtentwintigste, negenentwintigste en achtenzeventigste psalm spreken over de rijke zegeningen, die God aan Zijn volk geeft en over de armelijke antwoorden op al Zijn zegeningen. De eenentachtigste psalm maakt duidelijk waarom Israël werd verstrooid. Ze vergaten God, zoals de kerken in ons land Hem nu vergeten. Lees de negenentachtigste tot de drieënnegentigste psalm. Mijn aandacht werd op deze dingen gevestigd. Moeten wij het Woord des Heeren niet overdenken? Deze dingen zijn voor onze lering geschreven, tot ons, op wie het einde der tijden gekomen is. Zouden ze dan niet het onderwerp van studie op onze scholen moeten zijn? Gods Woord bevat lessen die onderrichten en ze bevatten vermaningen, waarschuwingen, bemoedigingen en rijke beloften. Zou zulk voedsel geen spijsje ter rechter tijd voor de jeugd zijn? (MS 96, 1899).

Psalm 1

Vers 3 **Wat Maakt Iemand tot een Altijd Levende Christen?** – Probeer te zijn als een altijd groene boom. Draag de versiering van een zachtmoedige en stille geest, die in Gods oog grote waarde heeft. Koester de geest van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, verdraagzaamheid en matigheid. Dit is de vrucht van de christelijke boom. Geplant aan waterrijke rivieren zal deze boom ter rechter tijd vrucht dragen (MS 39, 1896)

Psalm 5

Vers 5-12 (Jakobus 3:8). **Verschillen in Spraak.** – De spraak is één van de grootste gaven van God aan de mensen. De tong is een klein lid, maar de woorden, erdoor gevormd, hoorbaar gemaakt door de stem, hebben grote macht. De Heere zegt: *"De tong kan geen mens temmen."* Die heeft het ene volk opgezet tegen het andere volk en heeft veldslagen en bloedvergieten veroorzaakt. Woorden hebben branden gesticht, die moeilijk te blussen zijn. Ze hebben eveneens vreugde en blijdschap aan menigeen gebracht. En als er woorden gesproken worden omdat God zegt: *"Spreek Mijn woorden tot hen,"* veroorzaken ze vaak droefheid die tot bekering leidt.



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

De gave van het spreken brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Er moet zorgvuldig acht op worden geslagen, want het is een grote macht ten goede, als wel ten kwade. (Psalm 5:5-12 aangehaald).

In deze verzen worden rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid naar voren gebracht. Dit zijn de speciale kenmerken van de spraak (Brief 34, 1899).

Page 1142-1143; blz. 176

Psalm 8

Vers 3 Zie EGW over Jesaja 60:1

Psalm 11

Vers 6 (Maleachi 4:1). **Verterend Vuur Vergeldt de Goddeloze.** – De goddelozen ontvangen hun vergelding op aarde. *"Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker."* Vuur daalt neer van God uit de hemel. De aarde breekt in stukken. De wapenen, die in de diepten verborgen zijn, komen naar boven. Verterende vlammen komen uit elke gapende kloof tevoorschijn. Zelfs de rotsen staan in brand. De dag is gekomen, die brandt als een oven. De elementen smelten door de gloeiende hitte, ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen vergaan. De goddelozen zullen zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen verbranden, zegt de Heere der heerscharen. Allen worden gestraft naarmate hun werken zullen zijn (SW 14 maart 1905).

Psalm 17

(Efeze 6:12; Openbaring 12:12). **David's Strijd.** – David was een typerende man. Zijn geschiedenis is van belang voor iedereen die naar overwinningen streeft. In zijn leven streden twee machten om de heerschappij. Het ongeloof schaarde haar legers in slagorde en probeerde het licht, dat hem van Gods troon bescheen, te verduisteren. Dag aan dag ging de strijd in zijn hart door, terwijl satan elke stap van vooruitgang die door de machten van het recht gedaan werden, bestreed. David begreep wat het wilde zeggen om te strijden tegen de overheden en de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis. Bij tijden zag het er naar uit, dat de vijand de overwinning wel moest behalen. Maar tenslotte overwon het geloof en David verheugde zich in de reddende macht van Jahweh.

De strijd die David doormaakte, moet elke volgeling van Christus strijden. Satan is neergedaald met grote macht, wetende dat zijn tijd kort is. De strijd wordt gevoerd terwijl heel de hemel deze gadeslaat, en engelen staan klaar om voor Gods strijders, die het zwaar te verduren hebben, een banier op te richten tegen de vijand en in hun mond liederen van overwinning en blijdschap te leggen (MS 38, 1905).

Vers 5 **Alle Wegen Vol Gevaren.** – U hoeft u niet te verbazen als niet alles op uw reis naar de hemel aangenaam is. Het heeft geen zin om op onze gebreken te zien. Als u opziet naar Jezus,

Page 1143; blz. 177

verdwijnt het duister, en het Ware licht verschijnt. Ga van dag tot dag voorwaarts, terwijl u het gebed van David bidt: *"Mijn treden hielden Uw spoor, mijn schreden*



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

wankelden niet." Alle wegen in het leven zijn vol gevaren, maar we zijn veilig als we volgen waar de Meester is voorgegaan, terwijl we vertrouwen op Hem, Wiens stem we horen zeggen: "Volg Mij." "Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben." Laat uw hart rust vinden in Zijn liefde. Wij hebben behoefte aan heiligmaking van lichaam, ziel en geest. Hiernaar moeten wij zoeken. (NL no. 11, blz. 2).

Psalm 18

Vers 3 **Vastbeslotenheid Vermeerdert Wilskracht.** – Als u voor mannen en vrouwen uw vertrouwen in de Heere belijdt, krijgt u extra kracht. Neem u vast voor Hem te loven. Vastbeslotenheid doet de wilskracht toenemen en al spoedig komt u tot de ontdekking dat u niet anders kunt dan Hem loven (Psalm 18:4 aangehaald) (MS 116, 1902).

Vers 26 **Een Illustratie van Barmhartigheid en Oprechtheid.** – De psalmist vervolgt: "Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw." Laten wij beginnen de instructie, ons in Jesaja 58 gegeven, in praktijk te brengen door barmhartigheid te tonen aan hen die beproefd worden. "Jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk." God zal iedereen vergelden naarmate zijn onberispelijkheid (MS 116, 1902).

Vers 27 **God Komt Ons Tegemoet Waar We Zijn.** – "Jegens de reine toont gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander." Dat wil zeggen, dat zoals God ons tegemoet komt waar wij zijn, wij onze medemensen tegemoet moeten komen waar zij zijn. Laten wij ons niet buiten de bescherming van Gods liefde en barmhartigheid plaatsen door te weigeren onze medemensen te ontmoeten waar zij zijn (MS 116, 1902).

Psalm 19

(Psalm 119:130) **Onderwijs Lessen over de Hemel.** – God roept leraars op om de hemelen te aanschouwen en Gods werken in de natuur te bestuderen. (Psalm 19:2-4 aangehaald). Moeten we de lessen, die de natuur ons leert, niet van buiten kennen? Moeten wij de ogen van onze zintuigen niet openen en de prachtige dingen van God opnemen? Wij zouden er goed aan doen om dikwijls de negentiende psalm te lezen, zodat we begrijpen hoe de Heere Zijn wet met de door Hem geschapen werken verbindt....

Wij moeten de wondere werken van God overdenken en de lessen, die we daaruit geleerd hebben, aan onze kinderen her-

Page 1143-1144; blz. 178

halen, opdat we hen ertoe brengen Zijn vaardigheid, macht en grootheid te aanschouwen in Zijn geschapen werken.

Hoe groot is onze God! Hij heerst over Zijn rijk met onophoudelijke zorg en heeft een omheining - de tien geboden - rondom Zijn onderdanen opgericht, om hen voor overtreding te bewaren. God geeft door het vragen van gehoorzaamheid aan de wetten van Zijn Koninkrijk, aan Zijn volk gezondheid en geluk, vrede en blijdschap.

Hij onderwijst hen dat het volmaakte karakter dat Hij vereist, alleen kan worden verkregen door vertrouwd te worden met Zijn Woord. De psalmist zegt: "De



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

opening van Uw Woord geeft licht; het maakt de eenvoudigen verstandig" (MS 96, 1899).

Vers 2-15 Een Openbaring van Hogere Scholing. – Toen de Zoon des mensen onder de mensen kwam wonen, nam Hij de hemelse intelligentie mee, want Hij schiep de werelden en alles wat daar in is. De studie van de mens in de kennis en natuur schiet zonder het Goddelijk onderricht te kort wat betreft de kostbare zaken, die hij naar de wens van Christus zou kunnen leren uit de dingen van de wereld der natuur. Hij schiet te kort lering te trekken uit de kleine dingen in de natuur, die grote en belangrijke waarheden onderwijzen, noodzakelijk voor de redding van de ziel.

Gehoorzaamheid aan de wetten der natuur betekent gehoorzaamheid aan Gods wetten. Christus kwam tot iedereen als de God van de natuur. Hij kwam om voor allen de dingen der natuur in hun belangrijkheid ten opzichte van elkaar te belichten; om als de heerlijkheid des hemels het menselijk denken te doordringen met de heerlijkheid van Hem Die alles heeft geschapen; om de mensen te leren Zijn stem te gehoorzamen en hen de kennis van ware opvoeding, die de eenvoud van echte godsdienst betekent, mee te delen. (Psalm 19:2-7 aangehaald.)

Dan verbindt de psalmist Gods wet in de wereld der natuur met de wetten, gegeven aan de door Hem geschapen redelijke wezens. (Psalm 19:8-15 aangehaald.)

Deze psalm laat die verdere scholing zien die iedereen moet bezitten als men niet in zijn zonden wil omkomen. Alleen de mens gehoorzaamt niet aan de wetten van de Heere God. Als de Heere de natuur gebiedt dat deze moet getuigen van hetgeen Hij geschapen heeft, getuigt ze onmiddellijk tot eer van God.

Christus brengt de aardse dingen naar voren, opdat deze de geestelijke dingen onder de aandacht kunnen brengen. De gelijkenis van de zaaier en het zaad leert een uiterst belangrijke les. Christus heeft deze als een studieboek voor ons geopend, als een voorstelling van geestelijk zaaien. De Heere vestigt de aandacht op de dingen die Hij heeft geschapen, en al deze dingen herhalen de lessen van Christus. Hij gebiedt dat de natuurlijke dingen tot de zintuigen zullen spreken, opdat de mensen acht kunnen slaan op Gods stem die daaruit spreekt. De dingen in de natuur

Page 1144; blz. 179

vertellen eeuwige waarheden (MS 28, 1898).

Vers 1 Zie EGW over Jesaja 40:26

De Maan en de Sterren Kunnen Onze Metgezellen zijn. – De hemelen kunnen voor hen (de jongeren) een studieboek zijn waarin ze intens interessante lessen kunnen vinden. De maan en de sterren kunnen hun metgezellen zijn die hen in welsprekende bewoordingen over Gods liefde vertellen (YI 25 okt. 1900).

De Natuurwetenschap, Gods Schatkamer. – Als de volgeling van Christus Zijn Woord wil geloven en dit in praktijk brengen, zal hij elke wetenschap in de wereld der natuur kunnen bevatten en waarderen, en alles zal hem middelen verschaffen waardoor hij de waarheid aan anderen kan meedelen. De natuurwetenschap is Gods schatkamer waaruit iedere leerling in de school van Christus kan putten. Gods wegen in de filosofie van de natuur en de verborgenheden, die verbonden zijn met Zijn handelwijze met de mensen vormen een schat, waaruit zij allen kunnen putten (MS 95, 1898).

Wetenschap en Godsdienst Kunnen Niet van Elkaar Gescheiden Worden.

– De natuur is vol lessen over Gods liefde. Als deze lessen goed begrepen worden, leiden ze heen naar de Schepper. Ze wijzen van de natuur naar de God van de natuur



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

en onderwijzen die eenvoudige, geheiligde waarheden die de geest reinigen en in nauwe verbinding brengen met God. Deze lessen leggen nadruk op de waarheid dat wetenschap en godsdienst niet van elkaar te scheiden zijn.

Christus is naar deze aarde gekomen om aan de mensen de verborgenheden van Gods Koninkrijk te leren. Maar de mensen konden door menselijke redeneringen zijn lessen niet begrijpen. De menselijke wijsheid is niet in staat om de Goddelijke wetenschap voort te brengen.... Als de mens met God verzoend is, spreekt de natuur tot hem in woorden van hemelse wijsheid en getuigt van de eeuwige waarheid van Gods Woord. Wanneer Christus ons over de betekenis van de natuurlijke dingen vertelt, straalt de wetenschap van de ware godsdienst tevoorschijn en maakt de verhouding van Gods wet ten opzichte van de natuurlijke en geestelijke wereld zichtbaar (MS 67, 1901).

Vers 1-3 (Zie EGW over Psalm 147:4). **De Studie Over de Schepping Verheft de Gedachten.** – Als de lichtzinnige en genotzoekende mensen hun gedachten zouden laten stilstaan bij dat wat werkelijk en waar is, zou het hart wel met eerbied vervuld moeten worden en zouden ze de God der natuur eren. De studie van Gods karakter, zoals dat geopenbaard wordt in Zijn geschapen werken, zal een wereld van gedachten openen waardoor het denken van laagstaande, verslappende vermaken worden afgeleid. De kennis van Gods werken en wegen kunnen we ons in deze wereld slechts ten dele eigen maken; de studie ervan zal heel de eeuwigheid worden voortgezet (YI, 6 mei 1897).

Vers 1-6 **De Krachten der Natuur Staan in Dienst van God.** – (Psalm 19:2-7 aangehaald). God moedigt ons aan om Zijn werken in de natuur te overdenken. Hij wil dat we onze geest keren van het bestuderen van het kunstmatige naar het natuurlijke. We zullen dit beter begrijpen als we onze ogen opheffen naar de bergen Gods en de werken overdenken die Zijn handen hebben geschapen. Dat alles is Gods werk. Zijn hand heeft de bergen gevormd en ze in evenwicht gebracht, zodat ze zich alleen op Zijn bevel bewegen. De wind, de zon, de regen, de sneeuw en het ijs, alles stelt Hem in staat om Zijn wil te volbrengen (MS 16, 1897).

Vers 15 (Spreuken 4:23; Mattheüs 12:34-37; Filippenzen 4:8). **Een Beheerst, Edel Denken is Aanvaardbaar bij God.** – Wanneer God door Zijn Heilige Geest aan het hart werkt, moet de mens met Hem samenwerken. De gedachten moeten beperkt en teruggetrokken worden van het zich richten en overdenken van dingen, die de ziel alleen maar verzwakken en verontreinigen. De gedachten moeten rein, de overdenkingen van het hart zuiver zijn wanneer de woorden uit de mond aangenaam voor God en van nut voor uw metgezellen moeten zijn.... (Mat. 12:34-37 aangehaald).

In de Bergrede hield Christus aan Zijn discipelen de verstrekkende beginselen van Gods wet voor. Hij onderwees Zijn toehoorders dat de wet werd overtreden in het denken, voordat de boze begeerte in daden werd omgezet. We zijn verplicht ons denken te beheersen en onze gedachten ondergeschikt te maken aan Gods wet. De edele krachten van het verstand zijn ons door de Heere gegeven om ze te gebruiken in het overdenken van hemelse zaken. God heeft overvloedig voorzieningen getroffen dat de ziel steeds kan groeien in het Goddelijke leven. Hij heeft van alle zijden middelen ter beschikking gesteld om te helpen bij onze ontwikkeling van kennis en deugd, en toch, wat worden deze middelen weinig op prijs gesteld of genoten! Hoe dikwijls wordt het denken gebruikt voor het stilstaan bij wat aards, zinnelijk en laag



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

is! Wij wijden onze tijd en ons denken aan de onbelangrijke en alledaagse dingen van deze wereld en verwaarlozen de grote belangen die betrekking hebben op het eeuwige leven. De edele krachten van de geest worden in de groei tegengehouden en verzwakt door gebrek aan het beoefenen van onderwerpen die de moeite van het overdenken waard zijn (Filippenzen 4:8 aangehaald).

Laat iedereen, die deel wenst te hebben aan de Goddelijke natuur, het feit op prijs stellen dat hij het verderf, dat in de wereld heerst door begeerte, moet ontkomen. Er moet een aanhoudende ernstige strijd van de ziel plaatsvinden tegen de verkeerde gedachten. Er moet steeds weerstand worden geboden aan verzoeking om in woord of daad te zondigen. De ziel moet vrij blijven van elke smet door geloof in Hem, Die in staat is u voor struikelen te bewaren. We moeten over de Schrift nadenken; nuchter en oprecht de dingen bedenken die betrekking hebben op ons eeuwig heil. De oneindige barmhartigheid en liefde van Jezus, het offer dat voor ons is gebracht, vragen om diepgaande

Page 1145-1146; blz. 181

en ernstige overdenking. We moeten stilstaan bij de aard van onze geliefde Verlosser en Middelaar. We moeten proberen om de betekenis van het verlossingsplan te verstaan. We moeten nadenken over het werk van Hem, Die gekomen is om Zijn volk van de zonde te redden. Door steeds over hemelse onderwerpen na te denken, zullen ons geloof en onze liefde sterker worden. Onze gebeden zullen steeds meer aanvaardbaar zijn voor God, omdat ze steeds meer gemengd zijn met geloof en liefde. Ze zullen bewuster en vuriger zijn. Er zal meer blijvend vertrouwen zijn in Jezus, en u zult dagelijks bewust ervaren dat Christus bereid en machtig is om volkomen zalig te maken, wie door Hem tot God gaan.

Wij worden veranderd door aanschouwen, en terwijl we nadenken over de volmaaktheid van ons Goddelijk Voorbeeld, groeit het verlangen om volledig veranderd en vernieuwd te worden naar het beeld van Zijn reinheid. In het hart zal een hongeren en dorsten zijn om gelijk te worden aan Hem, Die wij vereren. Hoe meer onze gedachten stilstaan bij Christus, des te meer zullen we over Hem spreken met anderen en Hem aan de wereld voorhouden. Wij zijn geroepen om uit te gaan, ons van de wereld af te zonderen opdat we zonen en dochters kunnen zijn van de Allerhoogste; wij hebben de heilige verplichting om als Gods kinderen op aarde, Hem te verheerlijken. Het is noodzakelijk dat het denken op Christus gericht blijft, dat we tot het einde blijven hopen op de genade, die ons gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus uit de hemel (R&H 12, juni 1888).

Psalm 19 en 20

Psalm 19 en 20 **Met Name Voor Ons**. – De Heere wil, dat wij ons bewust worden van onze werkelijke geestelijke toestand. Hij wil dat ieder zijn hart en verstand voor Hem vernedert. De geïnspireerde woorden in de negentiende en twintigste psalm zijn mij voorgehouden voor ons volk. Het is ons voorrecht om deze kostbare beloften te aanvaarden en de waarschuwingen te geloven. Mijn gebed is, dat ons hart zich ten volle bewust zal zijn van de gevaren die degenen, die onverschillig staan tegenover het eeuwig welzijn van de ziel, omringen. Wij moeten de Schriften beter dan ooit onderzoeken. Gods Woord moet onze opvoeder en Gids zijn. Wij moeten begrijpen wat de Schriften zeggen.



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

's Nachts scheen ik deze woorden voor onze leden te herhalen: Er is behoefte zichzelf te onderzoeken. Wij hebben geen tijd om deze te besteden aan het toegeven aan eigen neigingen. Als we met God verbonden zijn, zullen wij onze harten voor Hem verootmoedigen en er naar streven een christelijk karakter te volmaken. We hebben een groot, ernstig werk te doen, want de wereld moet verlicht worden betreffende de tijd waarin we leven; en de wereld zal verlicht worden als er duidelijk wordt ge-

Page 1146; blz. 182

tuigd. Dat zal leiden tot ernstig zelfonderzoek (Brief 12, 1909).

Psalm 25

Vers 18 (2 Samuël 16:12). **Een Sterke Man in de Storm.** – Nooit verdiende David meer bewondering dan in het uur waarin hem alles tegenliep. Nooit was deze ceder Gods groter dan toen hij worstelde tegen de storm. Hij was iemand met een uiterst levendig temperament, dat had kunnen leiden tot felle gevoelens van wrok. Hij werd zwaar verongelikt door het hem onverdiend toerekenen van kwaad. Hij zegt ons, dat smaad zijn hart had gebroken. En het zou niet verwonderlijk zijn geweest als hij, tot waanzin gedreven, had toegegeven aan zijn gevoelens van onbeheerste geprikkeldheid, aan uitbarstingen van onbeheerste woede en uitingen van wraak. Maar niets van dit alles vond plaats, wat vanzelfsprekend leek te zijn voor iemand met een karakter als het zijne. Met gebroken geest en tot tranen toe bewogen, maar zonder een enkele klacht keert hij het toneel van zijn heerlijkheid, maar ook van zijn misdaad, de rug toe en vlucht om zijns levens wil (Brief 6, 1880).

Psalm 32

Vers 1,2 **David Werd Opnieuw Bekeerd.** – David kreeg vergeving voor zijn zonde omdat hij zijn hart voor God verootmoedigde, vol berouw en diepe wroeging, en omdat hij geloofde dat Gods belofte om te vergeven in vervulling zou gaan. Hij beleed zijn zonde, had berouw en werd opnieuw bekeerd. Vol vervoering over de zekerheid van zijn vergeving riep hij uit: *"Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is."* De zegen is het gevolg van de vergiffenis; vergiffenis komt door het geloof, dat de zonde, die beleden is en waarvoor berouw is getoond, gedragen is door de grote Zondendrager. Dus komen al onze zegeningen van Christus. Zijn dood is een zoenoffer voor onze zonden. Hij is de grote Middelaar waardoor we Gods barmhartigheid en gunst verwerven. Daarom is Hij zowel de Leidsman als de Voleinder van ons geloof (MS 21, 1891).

Psalm 33

Vers 6,9 Zie EGW over Genesis 1:1-3

Psalm 34

Vers 12-15 **Gods verzekering bevordert de gezondheid.** (1 Petrus



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

Page 1146-1147; blz. 183

3:10-12 aangehaald).... De verzekering van Gods goedkeuring zal de lichamelijke gezondheid bevorderen. Ze sterkt het hart tegen twijfel, verslagenheid en uitzonderlijk verdriet, wat zo dikwijls de vitale krachten wegneemt en zenuwziekten van verzwakkende en moedeloos makende aard in de hand werken. De Heere heeft Zijn onfeilbaar Woord gegeven, dat Zijn oog zal zijn over de rechtvaardigen en dat Zijn oor open zal zijn voor hun gebed, terwijl Hij tegen allen is, die kwaad doen. Wij maken het in deze wereld erg moeilijk voor onszelf als we een zodanige weg bewandelen, dat de Heere tegen ons is (R&H 16 okt.1883).

Psalm 35

Vers 28 **Opvoeding van de Tong.** – De tong moet opgevoed en gedisciplineerd worden, geoefend om te spreken over de heerlijkheid van de hemel, over de onvergelijkelijke liefde van Christus (Brief 32, 1890).

Psalm 42

Vers 1 **Onze Ziel Moet Hongeren Naar Gods Gaven.** – We moeten in geloof tot God komen en onze beden aan Hem voorleggen, in het geloof dat Hij voor ons zal werken alsook voor hen, die wij trachten te redden. Wij moeten meer tijd besteden aan ernstig gebed. Wij moeten met het vertrouwend geloof van een kind tot onze hemelse Vader komen en Hem al onze behoeften medelen. Hij staat altijd klaar om te vergeven en te helpen. De voorraad Goddelijke wijsheid is onuitputtelijk en de Heere spoort ons aan er ruimschoots gebruik van te maken. Het verlangen dat we moeten koesteren naar geestelijke zegeningen wordt beschreven met de woorden: "*Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.*" Wij hebben behoefte aan een grotere ziel-honger naar de rijke gaven die God wil geven. Wij moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

Het ware te wensen, dat we een verterend verlangen koesteren om God uit ervaring te kennen, om in de ontvangstzaal van de Allerhoogste te komen, om de hand des geloofs uit te steken, en onze hulpeloze ziel te richten tot Hem, Die machtig is om te redden. Zijn liefde betekent meer dan het leven zelf (MS 38, 1905).

Psalm 51

Vers 2-18 **De Terugweg Naar God.** – Ik houd u de eenenvijftigste psalm voor, een psalm vol kostbare lessen. Daaruit kunnen we leren, welke weg we moeten bewandelen als we van de Heere zijn afgeweken. De Heere zond aan de koning van Israël, die ver-

Page 1147; blz. 184

heven en geëerd was, een boodschap van vermaning door middel van zijn profeet. David beled zijn zonde en verootmoedigde zijn hart, terwijl hij zei dat God rechtvaardig was in al Zijn wegen (Psalm 51:2-18 aangehaald) (MS 147, 1903).

De Voornaamste Schuld is de Zonde Tegen God. – Zonde blijft zonde, of deze begaan wordt door iemand op de troon, of door iemand uit het gewone leven. De



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

dag komt, waarop allen die gezondigd hebben, de zonde moeten belijden, zelfs al is het dan te laat om vergeving te ontvangen. God wacht lang, tot de zondaar zich zal bekeren. Hij openbaart een wondere verdraagzaamheid. Maar tenslotte moet Hij de overtreder van Zijn wet ter verantwoording roepen.

Men laadt schuld op zich door een medemens nadeel te berokkenen, maar zijn grootste schuld is de zonde, die hij heeft bedreven tegen de Heere en de verkeerde invloed van zijn voorbeeld op anderen.

Het ware kind van God houdt terdege rekening met Zijn eisen (MS 147, 1903).

Vers 5 **Een Wakker Geschud Geweten leidt tot Belijdenis.** – David heeft vaak in God getriomfeerd, en toch stond hij veel stil bij zijn eigen onwaardigheid en zondigheid. Zijn geweten sliep niet of was niet dood. "*Mijn zonde staat bestendig vóór mij,*" riep hij uit. Hij stelde zich niet gerust met de gedachte dat zonde iets was waarmee hij niets te maken had en dat dit hem niet betrof. Toen hij de diepten van bedrog in zijn eigen hart zag, had hij grote afkeer van zichzelf, en hij bad dat God hem door Zijn kracht zou bewaren voor de zonde van aanmatiging en hem zou reinigen van verborgen afdwalingen.

Het is niet veilig voor ons om onze ogen te sluiten en ons geweten te verharderen, zodat we onze zonden niet zien of beseffen. We moeten de raad, die we gekregen hebben wat betreft de hatelijke aard van de zonde, steeds voor ogen houden, zodat we ons kunnen bekeren en onze zonden belijden (Brief 71, 1893).

Psalm 63

Vers 6,7 (Psalm 104:34). **Meditatie Leidt tot Liefde en Gemeenschap.** – Vertrouw uzelf volkomen aan de handen van Jezus toe. Denk na over Zijn grote liefde en, terwijl u denkt aan Zijn zelfverloochening, Zijn oneindig offer dat Hij voor ons heeft gebracht opdat wij in Hem zouden geloven, zal uw hart vervuld worden met een heilige blijdschap, stille vrede en een onbeschrijfelijke liefde. Als we over Jezus spreken, als we Hem in gebed aanroepen, zal ons vertrouwen, dat Hij onze persoonlijke, liefdevolle Heiland is, sterker worden en Zijn karakter zal ons steeds beminnelijker voorkomen.... Wij kunnen ons verlustigen in Zijn liefde, en als we ten volle geloven dat we door adoptie Zijn kinderen

Page 1147-1148; blz. 185

zijn, kunnen we en voorsmaak hebben van de hemel.

Wacht in geloof op de Heere. Hij nadert de ziel die in gebed is en doet ons Zijn kostbare liefde gevoelen. Wij voelen ons heel dicht bij Hem en kunnen een kostbare gemeenschap met Hem hebben. We krijgen een helder besef van Zijn tederheid en medeleven en ons hart wordt gebroken en verzacht bij het overdenken van de liefde die ons wordt getoond. We voelen werkelijk dat Christus in het hart woont. We blijven in Hem en voelen ons thuis bij Jezus. De beloften stromen ons hart binnen. Onze vrede is als een rivier. De ene golf na de andere vloeit in ons hart en we kunnen werkelijk maaltijd houden met Jezus en Hij met ons. We zijn ons levendig bewust van Gods liefde en kunnen rust vinden in deze liefde. Dit is met geen woorden te beschrijven en gaat alle kennis te boven. We zijn één met Christus, ons leven is met Christus verborgen is God. We hebben de zekerheid, dat wanneer Hij, Die ons leven



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

is, zal verschijnen, ook wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Met een groot vertrouwen kunnen we God onze Vader noemen (Brief 52, 1894).

Psalm 66

Vers 1-5 **Deze Psalm Werd Vaak Door Christus Gezongen.** – Deze psalm, met gedeelten van psalm 68 en 72 is vaak door Christus gezongen. Op deze wijze onderwees Hij anderen op de meest eenvoudige en bescheiden wijze (YI 8 sept. 1898).

Vers 16 **God Meer Loven.** – Zou het niet goed zijn om meer dankbaarheid te beoefenen en God uit waardering dankliederen te zingen? Als christenen moeten we God meer lof toebrengen dan wij doen. We moeten meer van Zijn grote liefde in ons leven bekend maken. Als we in geloof op Jezus zien, zullen blijdschap en vrede van ons gezicht stralen. Wat moeten wij er ernstig naar streven, in zo'n verhouding met God te komen dat ons gelaat de zonneschijn van Zijn liefde weerkaatst! Als ons hart levend gemaakt wordt door de Heilige Geest, zullen we een verheffende invloed uitoefenen op anderen, die de blijdschap van Christus tegenwoordigheid niet kennen. David zei: *"Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel"* (MS 115, 1903).

Psalm 71

Vers 9,17,19 (Psalm 92:14-16) **Wacht U Voor het Kwaad dat Gepaard Gaat aan Hoge Leeftijd.** – David smeekte de Heere hem niet te verlaten in zijn ouderdom. Waarom bad hij aldus? Hij zag, dat de meeste bejaarden om hem heen ongelukkig waren,

Page 1148; blz. 186

omdat de jammerlijke trekken van hun karakter toenamen met hun leeftijd. Als ze van nature inhalig en hebzuchtig waren geweest, waren ze uiterst onaangenaam in latere jaren. Als ze afgunstig, gemelijk en ongeduldig waren geweest, was dat vooral het geval als ze oud waren.

David voelde zich verslagen, toen hij zag dat zij, die vroeger de vreze Gods voor ogen schenen te hebben, op oude leeftijd door God verlaten schenen en blootgesteld waren aan de spot van de vijanden des Heeren. Waarom verkeerden ze in deze situatie? Met het ouder worden schenen ze hun vroegere kracht om te kunnen onderscheiden, te hebben verloren en stonden klaar om te luisteren naar bedrieglijke raad van vreemdelingen, met betrekking tot degenen in wie ze zouden moeten vertrouwen. Hun afgunst, waaraan de vrije teugel werd gelaten, groeide uit tot een vlam, omdat niet iedereen instemde met hun oordeel dat tekort schoot. Sommigen dachten dat hun eigen kinderen en verwanten uitzagen naar hun dood, om hun plaats in te nemen, hun rijkdom te bezitten en de eer te ontvangen, die hen eens was betoond. Anderen werden beheerst door hun afgunstige, hebzuchtige gevoelens, zodat ze zelfs hun eigen kinderen zouden willen verderven.

David was diep ontroerd. Hij was verslagen. Hij zag naar de tijd wanneer hij oud zou zijn en vreesde dat God hem zou verlaten en hij even ongelukkig zou zijn als andere oude mensen, waarvan hij het leven had gadeslagen, en dat hij aan de smaad van de vijanden des Heeren zou worden prijsgegeven. Met deze last op zijn schouders



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

bidt hij ernstig (Psalm 71:9,17,19 aangehaald). David beseft de noodzaak, dat hij zich moet wachten voor het kwaad, dat met het ouder worden gepaard gaat.

Vaak is het zo, dat oudere mensen niet toegeven dat hun mentale krachten afnemen, en daarom verkorten ze hun leven door zorgen op zich te nemen, die hun kinderen toebehoren. Satan werkt op hun verbeelding en brengt hen ertoe om hun geld vrekking te beschermen, om zich steeds zorgen te maken over hun aardse goederen. Sommigen zullen zich zelfs beroven van veel gemakken in het leven en boven hun krachten werken in plaats van de gelden die ze hebben te gebruiken. Op deze wijze kwellen ze zichzelf gedurig uit vrees, dat ze op zekere dag in de toekomst gebrek zullen lijden.

Als zulke mensen de plaats zouden innemen waar God hen wil zien, zouden hun laatste jaren hun beste, gelukkigste jaren zijn. Zij die kinderen hebben, in wiens eerlijkheid en overleg ze reden tot vertrouwen hebben, moeten hen toestaan voor hen te zorgen en toe te zien op hun geluk. Als ze dit niet doen, zal satan gebruik maken van hun gebrek aan mentale kracht, en zal hij hen manipuleren. Ze moeten bezorgdheid en lasten afleggen, en hun tijd besteden zo goed ze kunnen, om te rijpen voor de hemel (ST 19 febr. 1880).

Vers 17 Zie EGW over 1 Samuël 2:26

Page 1149; blz. 187

Psalm 77

Vers 8, 11-13 **Dauids Wisselende Mentale Ervaring.** – De psalmist David kende in zijn leven heel wat gevoelsveranderingen. Bij tijden voelde hij zich bij het zien van Gods wil en weg hoog verheven. Dan weer, als hij het tegenovergestelde zag van Gods barmhartigheid en onveranderlijke liefde, leek alles gehuld in een wolk van duisternis. Maar door het duister kreeg hij een blik op Gods kenmerken, waardoor hij vertrouwen kreeg en zijn geloof werd versterkt. Wanneer hij echter nadacht over de moeilijkheden en gevaren van het leven, zag dit alles er zo terugstotend uit, dat hij meende door God verlaten te zijn op grond van zijn zonden. En hij zag zijn zonden in zulk een helder licht, dat hij uitriep: *"Vergeet God genadig te zijn? of sluit Hij Zijn barmhartigheid in toorn toe?"*

Maar terwijl hij weende en bad, kreeg hij een duidelijker inzicht in het karakter en de eigenschappen van God, omdat hij onderwezen werd door hemelse boden, en hij kwam tot de gevolgtrekking dat zijn mening over Gods gerechtigheid en gestrengheid overdreven was. Hij verwierp zijn indrukken als gevolgen van zijn zwakheid, onwetendheid en lichamelijke kwalen en als oneer tegenover God. Met een vernieuwd geloof riep hij uit: *"Dit krenkt mij, dat de rechterhand des Allerhoogsten verandert."*

Ernstig bestudeerde hij Gods handelwijzen, die door Christus werden verwoord toen Hij gehuld was in de wolkkolom en deze woorden aan Mozes werden gegeven, om getrouw te worden meegedeeld aan geheel Israël. Hij herinnerde zich wat God had gedaan om zich te verzekeren van een volk, waaraan Hij een heilige en vitale waarheid voor latere eeuwen kon toevertrouwen. God werkte op uiterst wondere wijze om meer dan een miljoen mensen te bevrijden; en terwijl David Zijn beloften aan hen overdacht, in het besef dat ze voor allen waren die ze even nodig hadden als Israël ze nodig had, eigende hij ze zichzelf toe met de woorden: *"Ik zal de*



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

daden des Heeren gedenken, ja, ik wil gedenken Uw wonderen van ouds, van al Uw werken gewagen en Uw daden overdenken."

Zijn geloof legde beslag op God en hij werd versterkt en bemoedigd; hoewel hij erkende dat Gods wegen mysterieus waren, wist hij toch, dat ze barmhartig en goed waren, want dit was Zijn karakter dat Hij aan Mozes openbaarde. *"En de Heere daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de Naam des Heeren uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft."*

Terwijl David zich deze beloften en voorrechten toeëigende, nam hij zich voor dat hij niet langer overhaast zou oordelen om daardoor moedeloos te worden en in hulpeloze wanhoop te verzin-

Page 1149-1150; blz. 188

ken. Hij schiep moed bij het overdenken van Gods karakter, zoals dit tot uiting kwam in Zijn leer, Zijn verdraagzaamheid, Zijn alles overtreffende grootheid en barmhartigheid en hij zag in, dat Gods werken en wonderen geen beperkte toepassing hebben.

Maar opnieuw veranderde Davids ervaring (Psalm 73:2-5,12,17-23, 28 aangehaald) (MS 4, 1896).

Psalm 89

Vers 15 **Tweelingen**. – Gerechtigheid heeft een tweelingzuster, die altijd naast haar moet staan, en wel barmhartigheid en liefde (Brief 18e, 1890).

(1 Petrus 5:3) **De Ene Mens Moet de Andere Niet Overheersen**. – Laten zij, die een vertrouwenspositie bekleden, zich ontdoen van de onbarmhartige geest waardoor God zo vaak wordt beledigd. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van Zijn troon. Laat niemand menen dat God aan mensen de macht heeft gegeven om hun medemensen te overheersen. Hij zal de dienst van iemand, die de erfenis van Christus pijn doet en ontmoedigt, niet aannemen. Nu is het de tijd dat iedereen zich moet onderzoeken, zich moet beproeven, om te zien of hij in het geloof is. Onderzoek nauw de drijfveren die u tot daden aanzetten. Wij zijn werkzaam in het werk van de Allerhoogste. Laten wij geen draad van zelfzucht weven in het weefsel van ons werk. Laten we naar een hoger vlak stijgen in onze dagelijkse ervaring. God wil niet gediend worden door de zonden van wie dan ook (MS 42, 1901).

Psalm 90

Vers 8 **Wij Kunnen Ons Leven Zien zoals God dat Ziet**. – Het overdenken van de schoonheid, goedheid, barmhartigheid en de liefde van Jezus sterkt de mentale en geestelijke kracht, en terwijl de geest wordt geoefend om de werken van Christus te doen, om gehoorzame kinderen te zijn, zult u uit gewoonte vragen: Is dit de weg des Heeren? Zal Jezus blij zijn als ik dit doe? Zal deze weg mijzelf of Jezus behagen?

Dan zal iedereen denken aan de woorden van de Heere: Gij stelt mijn heimelijke zonden in het licht van Uw aanschijn. Velen moeten een duidelijke verandering tot stand brengen in hun manier van denken en doen, als ze Jezus willen behagen. Wij kunnen zelden onze zonden zien in het pijnlijke licht waarin God ze



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

ziet. Velen zijn gewend geraakt aan een zondig leven en hun hart verhardt onder de invloed van satans macht. Hun gedachten worden gevangen geleid onder zijn boze invloeden. Maar als ze in de kracht en genade, van God in hun denken weerstand bieden aan de verzoeken van satan, wordt hun geest helder, hun hart

Page 1150; blz. 189

en geweten worden gevoelig gemaakt onder invloed van de Geest van God, en dan blijkt de zonde zoals die is - buitengewoon zondig. Dan is het moment gekomen waarin de hemelijke zonden hun voor ogen staan. Ze belijden hun zonden aan God, hebben er berouw over en schamen zich voor de zonde.... Hij werpt ze dan ver achter Zijn rug (Brief 43, 1892).

Psalm 91

Het Verlies dat de Goddelozen Lijden. – Psalm 91 is een geweldige beschrijving van de komst des Heeren om een eind te maken aan de goddelozen, en hen die Hem als hun Verlosser heb ben gekozen, de zekerheid te geven van Zijn liefde en beschermende zorg (Psalm 91:1-15 aangehaald).

De rechtvaardigen begrijpen Gods bestuur en zullen vol heilige vreugde triomferen in de blijvende bescherming en zaligheid die Christus door zijn verdiensten voor hen heeft verworven. Laat iedereen hieraan denken en niet vergeten dat de goddelozen, die Christus niet als hun persoonlijke Zaligmaker hebben aanvaard, Zijn voorzienigheid niet begrijpen. Ze hebben de weg der gerechtigheid niet gekozen en ze kennen God niet. Ondanks alle zegeningen die Hij hun zo genadig heeft geschonken, hebben ze Zijn genade misbruikt door na te laten Zijn goedheid en barmhartigheid, die hun door deze gunsten zijn bewezen, te erkennen. God kan op elk moment de bewijzen van Zijn wondere barmhartigheid en liefde aan de onboetvaardigen onttrekken.

Konden de mensen maar bedenken wat het onvermijdelijke gevolg zal zijn van hun ondankbaarheid jegens Hem, en van het feit dat ze de oneindige gave van Christus aan onze wereld veronachtzamen. Als ze doorgaan in het kiezen van de zonde boven gehoorzaamheid, zullen de huidige zegeningen en de grote barmhartigheid van God, die ze nu genieten maar niet op prijs stellen, tenslotte aanleiding worden van hun eeuwige ondergang. Ze kunnen voor een tijd kiezen om op te gaan in werlds vermaak en zondig genot, in plaats van stil te staan op hun zondige weg en te leven voor God en voor de eer van de Majesteit des hemels; maar als het voor hen te laat is om te zien en te beseffen, wat zij veracht hebben als iets dat waardeloos is, zullen zij weten wat het wil zeggen, zonder God en zonder hoop te zijn. Dan zullen ze beseffen wat ze verloren hebben, omdat ze gekozen hebben ontrouw te zijn jegens God en opstandig tegenover Zijn geboden te staan. In het verleden hebben ze Zijn macht getrotseerd en de voorstellen van Zijn genade verworpen; tenslotte zullen Zijn oordelen hen treffen. Dan zullen ze beseffen dat ze het geluk - het leven, eeuwig leven in de hemel, hebben verloren....

Hoe benijdenswaardig zal voor de goddelozen de positie zijn

Page 1150-1151; blz. 190

van hen, "*die vernachten in de schaduw des Almachtigen*" - de plaats, waarin God allen die Hem hebben liefgehad en die Zijn geboden hebben gehoorzaamd, zal verbergen in de tijd, wanneer Zijn oordelen zonder genade komen. In die tijd is het lot



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

van de rechtvaardigen inderdaad benijdenswaardig voor hen, die lijden als straf voor hun zonden. Maar de deur der genade is gesloten voor de goddelozen; er worden geen gebeden meer voor hen opgezonden nadat de tijd van genade voorbij is.

Maar die tijd is nog niet aangebroken. De lieflijke stem der genade is nog hoorbaar. Nu roept de Heere nog tot zondaars om tot Hem te komen (MS 151, 1901).

Psalm 92

Vers 13 **Een Christen Als een 'Palmboom'**. – De palmboom stelt heel terecht het leven van een Christen voor. Hij staat rechtop in de brandende woestijn en gaat niet dood; want hij onttrekt zijn voedsel aan bronnen van leven beneden het oppervlak (R&H 1 sept. 1885).

De Christen een Palmboom in de Woestijn. – (Psalm 92:13 aangehaald). Zie hoe de vermoeide reiziger zwoegt door het hete zand van de woestijn, waar niets hem beschermt tegen de stralen van de tropenzon. Zijn watervoorraad is op en hij heeft niets om zijn brandende dorst te lessen. Zijn tong is gezwollen; hij strompelt als iemand die dronken is. Visioenen van thuis en van vrienden gaan aan zijn geest voorbij, en hij denkt dat hij op het punt staat in de vreselijke woestijn om te komen. Plotseling doen de vorsten een juichkreet horen. In de verte doemt te midden van de troosteloze zandige vlakte een palmboom op, groen en fris. Hoop doet zijn hart sneller kloppen. Wat levenskracht en frisheid geeft aan de palmboom, zal de koortsachtige pols verkoelen en het leven bieden aan hen die omkomen van dorst.

Zoals de palmboom, die voeding onttrekt aan bronnen van levend water, groen en fris is temidden van de woestijn, kan de Christen rijke hoeveelheden van genade onttrekken aan de bron van Gods liefde, en vermoeide zielen, die vol onrust op het punt staan om te komen in de woestijn van zonde, naar die wateren leiden, waarvan ze kunnen drinken en leven. De Christen wijst steeds zijn medemensen op Jezus, die de uitnodiging doet horen: *"Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke."* Deze bron is er altijd; we kunnen telkens weer putten (ST 16 okt. 1904).

Als de Christen gedijt en werkelijk vooruitgaat, moet hij dat doen temidden van hen, die God niet kennen, temidden van spot, onderworpen aan smaad. Hij moet rechtop staan als een palmboom in de woestijn. Het kan zijn dat de hemel van koper is, dat het woestijnzand de wortels van de palmboom geselt en zich ophoopt rondom de stam. Toch blijft de boom altijd groen, fris

Page 1151; blz. 191

en vol leven midden in het brandende woestijnzand. Verwijder het zand tot u de wortels van de palmboom bereikt, en u ontdekt het geheim van zijn leven. Ze reiken diep onder de oppervlakte tot de verborgen wateren onder de bodem. Christenen kunnen terecht worden voorgesteld door een palmboom. Ze zijn net als Henoch; hoewel ze omringd zijn door verderfelijke invloeden, legt hun geloof beslag op de Ongeziene. Ze wandelen met God, ontlenen kracht en genade aan Hem om weerstand te bieden aan het zedelijk verderf dat hen omringt. Evenals Daniël aan het hof te Babel staan ze zuiver en onbesmet, hun leven is met Christus verborgen in God. Ze zijn deugdzaam van geest temidden van ontaarding; ze zijn oprecht en trouw, vurig en ijverig, terwijl ze omgeven zijn door ongelovigen, huichelachtige belijders, goddelozen en wereldse mensen. Hun geloof en hun leven zijn met Christus verborgen in God. Jezus is binnen in hen een bron van water, die springt tot in het



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

eeuwige leven. Het geloof dringt net als de wortels van de palmboom door, tot beneden de zichtbare dingen en onttrekt geestelijk voedsel aan de Bron des levens (ST 8 juli, 1886).

(Ezechiël 31:7) **De Christen als een Stoere Eik.** – Als de liefde van Christus in het hart woont, zullen velen, die nu alleen maar verdorde takken zijn, worden als de ceders van de Libanon, waarvan de wortels reiken tot aan de overvloed van water. De ceder staat bekend om de diepte van zijn wortels. Niet tevreden met het zich vastklemmen door enkele zwakke wortels aan de aarde, boort hij zijn haarwortels als een stevige wig diep in de gespleten rots en reikt steeds dieper naar een stevig houvast. Als de storm aan zijn takken rukt, kan die vastgewortelde boom niet ontworteld worden. Welk een stevige ceder zou elke volgeling van Christus kunnen worden als hij slechts geworteld en gegrond zou zijn in de waarheid, vast verenigd met de Eeuwige Rots (R&H 20 juni, 1882).

Vers 14-17 Zie EGW over Psalm 71:9,17,19

Psalm 104

Vers 14 (Zie EGW over Genesis 1:29). **Harmonie Tussen Woorden en Werken.** – De woorden en werken van de Heere zijn met elkaar in harmonie. Zijn woorden zijn genadig en Zijn werken overvloedig. *"Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking door de mens."* Hoe rijkelijk zijn de voorzieningen die Hij voor ons heeft getroffen! Hoe wonderbaar heeft Hij Zijn vrijgevigheid en macht ten onzen behoeve tentoongesteld! Als onze genadige weldoener ons zou behandelen zoals wij elkaar behandelen, waar zouden we dan blijven? Moeten wij er niet ernstig naar streven om de gulden regel op te volgen: *"Alles dan wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun desgelijks; want*

Page 1152; blz. 192

dit is de wet en de profeten."? (Brief 8, 1901).

Vers 34 Zie EGW over Psalm 63:6,7

Psalm 119

Vers 17,18,33-40 **Een Voorbeeld van Gebed.** – Gebeden als deze moeten Gods dienstknechten gedurig tot Hem richten. Dit gebed openbaart toewijding van verstand en hart jegens God; deze toewijding vraagt God. van ons (R&H 18 sept. 1908).

Vers 18 **Gods Voorraadkamer Niet op Slot.** – De Bijbel moet onder gebed bestudeerd worden. Net als David moeten wij bidden: *"Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet."* Niemand kan inzicht hebben in Gods Woord zonder de verlichting door de Heilige Geest. Als we slechts in de juiste gesteldheid tot God komen, zal Zijn licht in rijke, heldere stralen op ons schijnen. Dit was de ervaring van de eerste discipelen.... Handelingen 2:1-4 aangehaald). God is bereid ons een dergelijke zegen te geven als we daar ernstig naar zoeken.

De Heere heeft de voorraadkamer van de hemel niet op slot gedaan nadat Hij Zijn Geest op de eerste discipelen had uitgestort. Ook wij kunnen de volheid van Zijn zegen ontvangen. De hemel is vol van de schatten van Zijn genade en zij die in geloof tot God komen, mogen aanspraak maken op alles wat Hij heeft beloofd. Als we Zijn



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

macht niet bezitten, komt dat door onze geestelijke traagheid, onze onverschilligheid en sloomheid. Laten wij ons losmaken van deze vormelijke doodsheid (R&H 4 juni 1889).

Vers 111-115, 125-130, 165 **De Geboden een Verlosting Voor hen die Gehoorzamen.** – Voor het gehoorzame kind van God zijn de geboden een verlosting. David zegt: (Psalm 119:111-115, 125 aangehaald). Bluste de verachting die gezien werd t.a.v. Gods wet, de trouw van David? Luister naar zijn woorden. Hij roept God aan tussenbeide te komen en Zijn eer te rechtvaardigen, om te laten zien dat er een God is, dat er grenzen zijn aan Zijn verdraagzaamheid, dat er mogelijk is een dusdanige misbruik te maken van Gods verdraagzaamheid, dat deze uitgeput raakt. *“Het is tijd voor de Heere om te handelen,”* zegt hij, *“zij hebben Uw wet gebroken.”*

David zag hoe Gods geboden opzij geschoven werden, hoe koppigheid en rebellie toenamen. Werd hij meegesleurd door deze toenemende afval? Brachten de smaad en verachting, waarmee de wet werd besmeurd, hem ertoe zich lafhartig terug te trekken zonder een poging te doen de wet te rechtvaardigen? Integendeel, zijn eerbied voor de wet des Heeren nam toe bij het zien van de onverschilligheid en verachting die anderen toonden (Psalm 119:126-130, 165 aangehaald) (MS 27, 1899 Page 1152-1153; blz. 193

Vers 126, 127 **Tijd Voor God om te Handelen.** – David werd in zijn tijd zwaar beproefd bij het zien van mensen die Gods wet smaadden. De mensen lieten hun zelfbeheersing varen, ontaarding was daarvan het gevolg. Gods wet was een dode letter geworden voor hen die God geschapen had. De mensen weigerden om de heilige geboden te zien als levensregel. De boosheid was zo groot, dat David vreesde voor het einde van Gods verdraagzaamheid en hij zond uit de grond van zijn hart een bede tot God op, met de woorden: *“Het is tijd voor de Heere om te handelen, zij hebben Uw wet verbroken. Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, dan fijn goud.”*

Als David in zijn tijd al meende dat de mensen de grenzen van Gods genade hadden overschreden, dat God zou werken om de eer van Zijn wet te rechtvaardigen en de boosheid van de goddelozen te beëindigen, welke invloed moet dan de wijd verbreide ongerechtigheid van onze dagen dan wel niet hebben op hen die God liefhebben en vrezen? Zal de belijdende christelijke wereld verkeerd handelen met de verkeerden, onrechtvaardig zijn met de onrechtvaardigen, als er een algemeen verbreide ongehoorzaamheid bestaat en het onrecht uitgroeit tot een hoog tij? Moeten wij onze invloed geven aan de grote afvallige en zal er algemene smaad worden gelegd op Gods wet, de grote maatstaf van gerechtigheid? Zullen we meegeslept worden door het fel getij van overtreding en afval? Of zullen de rechtvaardigen de Schriften onderzoeken en voor zichzelf de voorwaarden kennen, waarvan de zaligheid van hun ziel afhankelijk is? Zij, die Gods Woord als Gids nemen, zullen achting koesteren voor Gods wet, en hun waardering voor deze wet zal groeien naarmate deze terzijde geschoven wordt. Trouwe onderdanen van Christus' Koninkrijk zullen de woorden van David herhalen en zeggen: *“Het is tijd voor de Heere om te handelen, zij hebben Uw wet verbroken. Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, dan fijn goud.”* Deze positie zal worden ingenomen door hen, die God oprecht liefhebben en van hun naaste houden als van zichzelf. Ze zullen Gods geboden hoog houden naarmate de verachting ervoor toeneemt (Niet gedateerd MS 145).



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

Vers 126 Toen David in zijn tijd zag hoe de mensen afweken van Gods wet, verwachtte hij dat een manifestatie van Goddelijk misnoegen zichtbaar zou worden. Hij verwachtte dat de Heere Zijn terechte verontwaardiging zou tonen. *“Het is tijd voor de Heere om te handelen,”* riep hij uit, *zij hebben Uw wet verbroken.*” Hij veronderstelde dat de mensen door hun wetteloosheid de grens van Gods verdraagzaamheid hadden overschreden en dat de Heere niet langer zou zwijgen (MS 15, 1906).

Wat Zal de Houding van de Gemeente Zijn? – Het is mogelijk dat mensen in hun boosheid zo ver gaan onder aanhoudend tegenspreken, dat God beseft dat Hij moet opstaan om Zijn eer te rechtvaardigen. Dat is hert geval in de huidige periode van de

Page 1153; blz. 194

wereldgeschiedenis. Allerlei misdaden worden steeds opvallender gezien. De aarde is vervuld met geweld van de mens tegen zijn medemens.

Wat zal de houding van de gemeente zijn? Zullen zij, die in het verleden respect hebben gehad voor Gods zet, meegesleept worden door de stroom van het kwaad? Zal de bijna universele overtreding en verachting van Gods wet de geestelijke atmosfeer van ieder ziel op dezelfde wijze verduisteren? Zal de verachting voor Gods wet de beschermende grenzen vernielen? Moet Gods wet minder hoog geacht worden omdat de boosheid en wetteloosheid de overhand neemt? Zullen de weinige getrouwen gelijk worden aan allen die ontrouw zijn en handelen als de goddelozen, omdat de wet teniet gedaan wordt door de grote meerderheid van hen, die op de aarde leven? Moeten ze niet liever de bede van David opzenden: *“Het is tijd voor de Heere om te handelen, zij hebben Uw wet verbroken.”*? (MS 15, 1906)

Vers 130 Zie EGW over Psalm 19

Vers 165 **In Harmonie met de Hemel.** – Er schuilt geen vrede in ongerechtigheid; de goddelozen leven in strijd met God. Maar hij die de gerechtigheid van de wet in Christus ontvangt, is on harmonie met de hemel (Brief 96, 1896).

Gehoorzaamheid Brengt Vrede. – Elke wet van God is een bepaling van barmhartigheid, liefde en reddende macht. Als deze wetten worden gehoorzaamd, zijn ze voor ons leven, zaligheid, geluk en vrede (Brief 112, 1902).

Psalm 121

Vers 5 **God Komt Nabij om in Alle Behoeften te Voorzien.** – Waarachtig geluk is te vinden in een onzelfzuchtig streven, om anderen te helpen die hulp nodig hebben. God helpt de zwakken en sterkt hen die geen kracht hebben. Daar waar beproevingen, strijd en armoede het grootst zijn, moeten Gods dienaars extra beschermd worden. Tot hen, die in de hitte van de strijd werken, zegt God: *“De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand.”*

Onze Heere past Zich aan onze bijzondere behoeften aan. Hij is een schaduw aan onze rechterhand. Hij gaat dicht naast ons, gereed om in al onze behoeften te voorzien. Hij is heel dicht bij hen, die Hem bereidwillig dienen. Hij kent een ieder bij zijn naam. Welk een zekerheden hebben we van de tedere liefde van Christus! (MS 51, 1903).

Psalm 135



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

Vers 7 Zie EGW over Psalm 147:8; 16-18

Page 1153-1154; blz. 195

Psalm 139

Vers 1-12 (Openbaring 20:12,15). **Waar U Bent Is God.** – We zijn nooit alleen. Wij hebben een Metgezel, hetzij we Hem kiezen of niet. Denk eraan, jonge mannen en vrouwen, dat waar u ook bent, en wat u ook doet, God is er. Van elk woord en elke daad hebt u een getuige - de heilige God, Die de zonde haat. Niets van wat gezegd, gedaan of gedacht wordt, kan Zijn oneindig oog ontgaan. Wellicht worden uw woorden niet door menselijke oren gehoord, maar de Heerser van het universum hoort ze wel. Hij leest de innerlijke boosheid van het hart als de wil wordt gedwarsboomd. Hij hoort de godslasterlijke woorden. In het diepste duister en in de eenzaamheid is Hij aanwezig. Niemand kan God misleiden; niemand kan ontkomen aan zijn verantwoordelijkheid tegenover Hem.

Van dag tot dag wordt het verslag van uw woorden, uw daden en uw invloed vermeld in de hemelse boeken. Hiermee zult u geconfronteerd worden (Openbaring 20:12,15 aangehaald) (YI 26 mei 1898).

Vers 8 **Geen Alleen Zijn Zonder God.** – De psalmist brengt de tegenwoordigheid van de Oneindige als Iemand, Die het universum doordringt. *"Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde - Gij zijt er."* Er is geen plaats zo eenzaam of God is er. Het altijd waakzame oog van de Almachtige is op al onze werken, en hoewel Hij de legerscharen van de hemel tot Zijn beschikking heeft om Zijn wil te volvoeren, verwaardigt Hij Zich om de diensten van zwakke, dwalende stervelingen te aanvaarden (ST 14 juli 1881).

Psalm 144

Vers 12 **God Besteed Tijd aan Kostbaarheden.** – Wij zijn Gods maaksel. De waarde van de mens is geheel afhankelijk van de manier waarop hij gepolijst wordt. Als de ruwe stenen worden klaargemaakt voor het bouwwerk, moeten ze naar de werkplaats worden gebracht, om daar gehouwen en bewerkt te worden. Het proces is vaak scherp, als een steen op de slijpsteen wordt gedrukt, maar de ruwe vlakken worden afgeslepen en de glans komt tevoorschijn. De Heere besteedt zijn tijd niet aan waardeloos materiaal; alleen zijn edelstenen worden gepolijst als passend voor een paleis. Iedereen moet zich niet slechts onderwerpen aan dit werk van Gods hand, maar moet tevens elke spier en zenuw inspannen zodat het karakter zuiverder, de woorden hulpvaardiger, de daden zo worden dat God er Zijn goedkeuring aan kan geven (Brief 27, 1896).

De Goddelijke Werkman besteedt weinig tijd aan waardeloos materiaal. Alleen de kostbare edelstenen polijst Hij, om geschikt

Page 1154; blz. 196

te zijn voor een paleis, waarbij de ruwe kanten worden afgeslepen. Het proces is nauwkeurig en pijnlijk; Christus slijpt het ruwe oppervlak en drukt de steen tegen de slijpsteen waarop deze gepolijst wordt, en wel zo stevig, dat alle ruwheid wordt weggeslepen. Als de Meester de edelsteen dan naar het licht houdt, ziet Hij daarin de



Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

weerkaatsing van Zichzelf, en noemt hem waardig voor een plaats in de collectie. Gezegend is de ervaring, hoe gestreng deze ook mag zijn, die nieuwe waarde geeft aan de steen, waardoor deze met levendige glans schijnt (Brief 69, 1903).

Een Pijnlijk, Maar Noodzakelijk Proces. – God heeft zijn volk door de machtige beitel der waarheid als ruwe stenen uit de steengroeve der wereld gehouwen. Deze stenen moeten in de juiste vorm gehouwen en gepolijst worden. De ruwe kantjes moeten worden weggeslepen. Dit is een pijnlijk proces, maar het is noodzakelijk. Zonder dit proces zouden wij niet gereed gemaakt kunnen worden voor een plaats in Gods tempel. Door beproevingen, waarschuwingen en raadgevingen tracht God ons gereed te maken om te beantwoorden aan Zijn bedoeling. Als we met Hem samenwerken, zal ons karakter gevormd worden “naar de gelijkenis van een paleis”. Het is het aangewezen werk van de Trooster om ons te veranderen. Bij tijden is het moeilijk voor ons om ons te onderwerpen aan het reinigende, zuiverende proces. Maar we moeten dit doen als we eenmaal gereed willen worden (Brief 139, 1903).

Kinderen Kunnen Voor God Gepolijst Worden. – Ouders moeten als geduldige, liefdevolle, getrouwe rentmeesters van God het hun aangewezen werk doen. Van hen wordt verwacht dat ze getrouw bevonden zullen worden. Alles moet in geloof gedaan worden. Ze moeten gedurig bidden dat God Zijn genade zal meedelen aan hun kinderen. Nooit moeten ze vermoeid, ongeduldig of vitterig worden bij hun werk. Ze moeten hecht met hun kinderen en met God verbonden zijn.

Als ouders geduldig en liefdevol werken, terwijl ze ernstig hun best doen om hun kinderen te helpen bij het bereiken van de hoogste maatstaf aan reinheid en ingetogenheid, zullen ze succes hebben. Bij dit werk moeten ouders volharding en geloof openbaren, opdat ze hun kinderen aan God kunnen voorstellen, gepolijst als voor een paleis (NL no. 28, blz. 3).

(1 Petrus 2:5; 1 Korinthe 3:11-13). **Sommigen Zijn Niet Wat Ze Schijnen te Zijn.** – Velen trachten door een wereldse gedragslijn door eigen inspanning als gepolijste stenen te worden, maar ze kunnen geen levende stenen zijn, omdat ze niet op het ware fundament gebouwd zijn. De dag van God zal openbaren dat ze in werkelijkheid alleen maar hooi, hout of stoppels zijn (Redemption: or the Teachings of Paul, p. 78).

Page 1154-1155; blz. 197

Psalm 147

Vers 4 (Psalm 19:2-4; zie EGW over Jesaja 60:1). **De Wereld Slechts een Stofje.** – Hij heeft de nacht gemaakt, en de schitterende sterren aan het firmament geplaatst. Hij noemt ze alle bij name. De hemelen verkondigen Gods eer, en het uitspansel het werk Zijner handen. Ze laten de mens zien dat deze kleine wereld slechts een stofje is in Gods schepping (YI 4 april 1905).

Vers 8,16-18 (Psalm 135:7). **De Natuurwetten Zijn Gods Dienstknechten.** – Er is nauwelijks een natuurwet waarin we geen verwijzing vinden naar Gods Woord.... Deze woorden uit de Heilige Schrift zeggen niets over de onafhankelijke wetten der natuur. God verschaft de materie en de benodigdheden waarmee Hij Zijn plannen kan uitvoeren. Hij gebruikt Zijn werktuigen zodat de plantenwereld kan gedijen. Hij zendt de dauw en de regen en de zonneshijn, zodat de bladeren kunnen uitspruiten en hun bedekking kunnen uitbreiden over het aardoppervlak, dat struiken

Bijbelcommentaar op de Psalmen; blz. 174-197

en vruchtbomen kunnen uitbotten, bloeien en vrucht voortbrengen. Men moet niet menen dat een wet in werking wordt gesteld, zodat het zaad uit zichzelf ontkiemt, en het blad verschijnt omdat dit vanzelf gaat. God heeft wetten, door Hemzelf ingesteld, maar die zijn slechts de dienstknechten waardoor Hij Zijn doel bereikt. Door directe werking van God breekt elk zaadje door de aardkorst en ontspringt ten leven. Elk blad groeit door Gods macht (R&H 8 nov. 1898).