



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 953; blz. 632

Openbaring

Hoofdstuk 1

Vers 1,2 (2 Petrus 2:1; 1 Johannes 4:1). **De Beheerder van de Goddelijke Openbaring.** – De gehele Bijbel is een openbaring; want alle openbaringen aan de mensen komen door Christus, en alles vindt zijn middelpunt in Hem. God heeft tot ons gesproken door Zijn Zoon, Wiens eigendom wij zijn door schepping en verlossing. Christus kwam naar Johannes die naar het eiland Patmos verbannen was, om aan hem de Waarheid voor deze laatste dagen te geven, om hem de dingen te tonen die weldra zouden geschieden. Jezus Christus is de grote Beheerder van de Goddelijke openbaring. Door Hem weten wij waarnaar wij moeten uitzien in de laatste gebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis. God gaf deze openbaring aan Jezus Christus en Christus gaf deze door aan Johannes.

Johannes, de geliefde discipel, werd gekozen om deze openbaring te ontvangen. Hij was de laatst overlevende van de eerst gekozen discipelen. Onder de nieuwtestamentische bedeling werd hij geëerd zoals de profeet Daniël geëerd werd onder de oudtestamentische bedeling.

Het onderricht dat aan Johannes moest worden meegedeeld,

Page 954; blz. 633

was zo belangrijk, dat Christus uit de hemel kwam om het aan Zijn dienstknecht te geven en hem zei, het naar de gemeenten te sturen. Dit onderricht moet het onderwerp zijn van onze zorgvuldige studie onder gebed, want wij leven in een tijd waarin mensen, die zich niet door de Heilige Geest laten instrueren, verkeerde theorieën naar voren zullen brengen. Deze mensen hebben vooraanstaande posities gekregen en hebben ambitieuze projecten die zij willen uitvoeren. Zij trachten zichzelf te verheffen en de hele gang van zaken tot een ommekeer te brengen. God heeft ons speciale aanwijzingen gegeven om voor zulke mensen op onze hoede te zijn. Hij gebod Johannes om datgene wat in de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis zou plaats vinden, in een boek te schrijven (MS 129, 1905).

Vers 1-3 **De Openbaring een Geopend Boek.** – Velen hebben de gedachte gekoesterd dat de Openbaring een verzegeld boek is en willen geen tijd besteden aan de studie van de verborgenheden daarin. Zij zeggen dat ze moeten zien naar de heerlijkheid van de verlossing en achten de verborgenheden, aan Johannes op het eiland Patmos geopenbaard, minder de moeite van het overdenken waard. Maar God beschouwt dit boek niet op deze wijze.... De Openbaring maakt aan de wereld bekend wat er geweest is, wat er is en wat er komen zal; het is bedoeld als onderricht voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dit boek moet met eerbiedig ontzag worden bestudeerd. Wij zijn bevoorrecht te weten wat tot onze lering dient....

De Heere Zelf openbaarde aan Zijn dienstknecht Johannes de verborgenheden van de Openbaring en het is Zijn bedoeling dat deze open zullen zijn tot studie van een ieder. In dit boek worden tonelen geschilderd die nu tot het verleden behoren,



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

terwijl sommige van eeuwigheidsbelang zijn die nu om ons heen plaatsvinden; andere profetieën zullen pas in het einde van de tijd volledig in vervulling gaan, als de laatste grote strijd tussen de machten van het kwaad en de Vorst des hemels zal plaats vinden (RH 31 aug. 1897).

Vers 8 Zie EGW over 1 Korinthe 15:22,45

Vers 9 **Metgezellen van Johannes op Patmos**. – Johannes werd naar het eiland Patmos gezonden waar hij, gescheiden van zijn metgezellen in het geloof, volgens de mening van zijn vijanden zou sterven door ontbering en veronachtzaming. Maar zelfs hier maakte Johannes vrienden en bekeerlingen. Zij meenden dat zij de getrouwe getuige eindelijk daar hadden gebracht, waar hij Israël of de goddeloze heersers van de wereld niet langer kon verontrusten.

Maar het gehele hemelse universum zag de gevolgen van de strijd met de bejaarde discipel en zijn scheiding van zijn metgezellen in het geloof. God, Christus en de hemelse heerscharen waren de metgezellen van Johannes op het eiland Patmos. Van hen kreeg hij onderricht dat hij meedeelde aan degenen die evenals

Page 954-955; blz. 634

hij, van de wereld waren afgezonderd. Daar schreef hij de visioenen en openbaringen op, die hij van God ontving en die spraken over de dingen die zouden plaatsvinden in de slotperiode van deze wereldgeschiedenis. Als zijn stem niet langer van de Waarheid zou getuigen, als hij niet langer kon getuigen van Hem, Die hij liefhad en diende, zouden de boodschappen die hij op die rotsachtige, woeste kust kreeg, schijnen als een brandende lamp (MS 150, 1899).

(1 Johannes 1:1-10). **Heerlijke Waarheden aan Johannes Toevertrouwd**. – Dikwijls worden de beste mensen, die door God worden gebruikt om Zijn Naam te verheerlijken, niet door de menselijke wijsheid erkend, maar God vergeet ze geen enkel moment. Toen Johannes naar het eiland Patmos verbannen werd, meenden velen dat zijn werk tot het verleden behoorde, dat hij een oude gebroken rietstok was die elk moment kon vallen. Maar het dacht de Heere goed hem op dat eenzame eiland waar Zijn dienstknecht gevangen zat, te gebruiken. De wereld en de fanatieke priesters en oversten waren blij dat ze eindelijk bevrijd waren van zijn altijd weer nieuwe getuigenis (1 Johannes 1:1-3 aangehaald).

Dit gehele hoofdstuk staat vol moed, hoop, geloof en zekerheid. Het was juist om dit getuigenis, zo verbazingwekkend voor hen die Christus liever vergaten, die de gekruisigde Verlosser haatten, De door hen was verworpen, dat zij wilden dat die stem niet langer gehoord zou worden, dat zijn getuigenis niet langer een aanklacht zou zijn tegen hun boze daden, door de Heer der heerlijkheid te kruisigen. Maar zij konden hem nergens brengen, waar Zijn Heer en Zaligmaker Jezus Christus hem niet kon vinden.

De dienstknechten van Christus die waarachtig en trouw zijn, werden wellicht niet erkend en geëerd door de mensen.... maar de Heere zal hen eren. God vergat hen niet. Hij zal hen eren met Zijn aanwezigheid omdat zij waarachtig en trouw zijn gebleken. Zij die in het werk van God oud zijn geworden, bezitten een ervaring van grote waarde voor de gemeente. God eert zijn dienstknechten die in Zijn dienst oud zijn geworden. De heerlijkste Waarheden over de laatste hoofdstukken van deze wereldgeschiedenis werden gegeven aan de bejaarde discipel die Jezus liefhad (MS 109, 1897).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Vers 9,10 (Psalm 71:9; 92:14; Jesaja 46:4). **De Laatste Jaren van Johannes.**
 – Nadat Johannes oud geworden was in de dienst van de Heer werd hij naar Patmos verbannen. En op dat eenzame eiland had hij meer omgang met de hemel dan hij in het overige deel van zijn leven had gehad (RH 26 juli, 1906).

De bejaarde vertegenwoordiger van Christus werd verbannen opdat zijn getuigenis niet langer gehoord zou worden; want het was een levende kracht ten goede. Maar hoewel hij van zijn broeders gescheiden was, werd hij opgezocht door Christus, die hij na Diens hemelvaart niet meer had gezien (RH 16 mei, 1899).

Page 955; blz.635

Vers 9-15 **Gods Plan voor de Toekomst.** – De hand van de vervolging drukt zwaar op de apostel. Hij wordt verbannen naar het eiland Patmos *“om het Woord Gods en getuigenis van Jezus.”* Hij schrijft: *“Ik kwam in vervoering des Geestes op de dag des Heeren.”* Hij werd met een onuitsprekelijke blijdschap vervuld, want het was, alsof de hemel boven hem geopend was. In duidelijke, heldere toon sprak een stem tot hem, zeggende: *“Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste.”* Toen hij zich omkeerde, zag hij zijn Meester, met Wie hij had gewandeld en gesproken in Judea en aan Wiens borst hij had geleund.

Maar o! hoe veranderd is Zijn voorkomen! Johannes had gezien hoe Hij bekleed was met een oude purperen mantel en met doornen gekroond. Nu is Hij gekleed in een gewaad van hemelse heerlijkheid en omgord met een gouden gordel. Terwijl Johannes Zijn voorkomen beschrijft, zegt hij: *“Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam; Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en Zijn stem was als het geluid van vele wateren”*.....

Gods plan voor de toekomst werd aan Johannes onthuld. De heerlijkheid van de hemel werd voor zijn verrukte blik geopend. Hij zag de troon van God en hoorde lofliederen vol blijdschap door de hemel weerklinken. Als wij zijn beschrijving lezen, van wat hij in zijn visioen zag, verlangen wij ernaar samen met de verlost in Gods tegenwoordigheid te staan.

Er was een halve eeuw verlopen sedert Jezus was opgevaren om Zijn gemeente aan God voor te stellen en woningen te bereiden voor Zijn getrouwen. Hij had Zijn volk nog steeds lief, want Hij kwam naar Zijn bejaarde dienstknecht om hem Gods plannen voor de toekomst te openbaren.

Op het ruwe, verlaten eiland werd Johannes alleen gelaten met God en met zijn geloof. Hier had hij temidden van de rotsen en klippen omgang met Zijn Maker. Hij overzag het leven dat achter hem lag en bij het denken aan de zegeningen die hij uit Gods hand had ontvangen, vervulde vrede zijn hart. Hij had het leven van een christen geleid en kon in geloof zeggen: *“Het is wel met mijn ziel.”* Dat was niet het geval met de keizer, die hem had verbannen. Die kon alleen maar terugzien op slagvelden en bloedvergieten, op verwoeste huizen en schreiende weduwen en wezen - het resultaat van zijn eierzuchtig streven naar oppergezag (MS 99, 1902).

Vers 10 **Christus Verschijnt op de Sabbat.** – De Sabbat, die God in het paradijs had ingesteld, was voor Johannes op het eenzame eiland even kostbaar als toen hij zich met zijn metgezellen in steden en dorpen bevond. De kostbare beloften, die Christus aangaande deze dag had gegeven, herhaalde hij en maakte daarop aanspraak als voor hem gegeven. Het was het teken voor hem dat God zijn God



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

was.... Op de Sabbatdag maakte de opgestane Heiland Zijn tegenwoordigheid aan Johannes bekend (Openbaring 1:10- 13, 17, 18 aangehaald).

Page 955-956; blz. 636

De vervolging van Johannes werd een middel tot genade. Patmos straalde door de heerlijkheid van een opgestane Heiland. Johannes had Christus in menselijke gedaante gezien, met de littekenen van de spijkers in Zijn handen en voeten - littekenen die altijd zullen zijn tot zijn heerlijkheid. Nu mocht hij opnieuw Zijn opgestane Heer aanschouwen, met zoveel heerlijkheid bekleed als een mens kan zien en leven. Wat was dat een geweldige Sabbat voor de eenzame banneling, die altijd kostbaar was geweest in het oog van Christus, maar nu meer dan ooit verheven! Nooit eerder had hij zoveel van Jezus geleerd! Nooit eerder had hij zulke verheven Waarheden gehoord! (YI 5 april, 1900).

Vers 16,20 Zie EGW over Openbaring 2:1, 1-5

Vers 18-20 (Johannes 1:1-3). **De In Zichzelf Bestaande, Onveranderlijke.** – Dit zijn wonderbaar plechtige en betekenisvolle uitspraken. Het was de Bron van alle barmhartigheid en vergeving, van vrede en genade, de In Zichzelf Bestaande, de Eeuwige, de Onveranderlijke, Die Zijn verbannen dienstknecht op het eiland Patmos bezocht (MS 81, 1900).

Hoofdstuk 2

Vers 1 (Openbaring 1:16, 20; Psalm 121:3, 4; zie EGW over Efeze 5:25).

Voortdurend IJverig Bezig ten Behoeve van Zijn Gemeente. – In de boodschap aan de gemeente te Efeze wordt Christus voorgesteld als Eén, Die zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Hij wordt voorgesteld als Eén die daartussen "wandelt", waarmee Zijn voortdurende ijver ten behoeve van Zijn gemeente wordt aangeduid. Hij Die Israël bewaart, slaapt noch sluimert. Hij wordt ook niet onverschillig. Deze beelden moeten goed bestudeerd worden door de onderherders en getrouw in hun eigen leven worden toegepast, opdat zij niet het grote voorrecht uit het oog verliezen dat zij licht ontvangen van de Bron van alle licht, om dat op hun beurt door te geven aan hen voor wie zij werken (Brief 4, 1908).

Vers 1-5 (1 Petrus 1:5; Judas 24). **De Wachter van de Hemel.** – De woorden komen van de lippen van Eén, Die niet kan liegen. Het beeld openbaart eeuwige waakzaamheid. Christus bevindt Zich temidden van de kandelaren, begeeft Zich van de ene gemeente naar de andere, van de ene vergadering naar de andere, van hart tot hart. Hij Die de wacht houdt over Israël, slaapt noch sluimert. Als de kandelaren waren overgelaten aan de zorg van mensen, wat zou dan het licht vaak flikkeren en doven! Maar God heeft Zijn gemeente niet in menselijke handen gelegd. Christus, Die Zijn leven voor de wereld heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zou verderven, maar eeuwig leven zou hebben, houdt de wacht over het huis. Hij is de getrouwe en waarachtige Wachter van de tempelhoven des Heeren...

Page 956; blz. 637

Christus wandelt in het midden van Zijn gemeenten over de lengte en breedte der aarde. Hij ziet met intense belangstelling toe of Zijn volk in een zodanige geestelijke staat verkeert dat het Zijn Koninkrijk kan bevorderen. Hij is in elke



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

bijeenkomst van de gemeente tegenwoordig. Hij kent degenen, wiens harten Hij kan vullen met heilige olie, opdat zij die aan anderen kunnen medelen. Zij, die getrouw het werk van Christus voorwaarts doen gaan doordat zij in woord en daad Gods karakter vertegenwoordigen, vervullen het doel dat God met hen heeft en Christus schept behagen in hen (RH 26 mei, 1903).

(Efeze 1;1, 15, 16). **Kwade Gevolgen van Nalatigheid.** – In dit schriftgedeelte worden de voorwaarden om door God te worden aangenomen, omschreven. De eerste ervaring van de gemeente te Efeze leidde tot goede werken. God schiep behagen in het feit, dat Zijn gemeente het licht van de hemel weerkaatste door de geest van Christus te openbaren in tederheid en medeleven. De liefde die in het hart van Christus aanwezig was, de liefde die Hem ertoe bracht Zichzelf te geven als Offer voor de mensheid en vol verdraagzaamheid de smaad van de mensen te ondergaan, zover zelfs, dat men Hem een duivel noemde, die liefde, die Hem aanspoorde om machtige werken van genezing te verrichten tijdens Zijn dienstwerk - dit was de liefde, die openbaar moest zijn in het leven van de discipelen.

Maar zij lieten na om Christus' medeleven en tederheid te koesteren. Het eigen ik, zoals dat naar voren kwam in de overgeërfde karaktertrekken, verdierf de beginselen van de grootse, goede werken, die de leden van de gemeente van Efeze kenmerkten als christenen. De Heere Jezus moest hun tonen dat zij dat verloren hadden wat alles voor hen betekende. De liefde waardoor de Heiland gedreven werd om voor ons te sterven, werd niet ten volle in hun leven geopenbaard; daarom waren zij niet in staat de Naam van de Verlosser eer toe te brengen. En naarmate zij hun eerste liefde verloren, nam hun kennis toe van wetenschappelijke theorieën, bedacht door de vader der leugen (MS 11, 1906).

Vers 2 Zie EGW over Galaten 5:6

Vers 2-6 **Het Verlies van het Talent der Liefde.** – Deze boodschap is een voorbeeld van de wijze waarop Gods dienstknechten in deze tijd moeten vermanen. Na het prijzen voor ijverig werk komt de bestraffing om het verlies van het talent van de liefde, dat een uiterst heilig toevertrouwd pand is. Het was Gods liefde, die het gevallen mensdom redde van de eeuwige dood (MS 136, 1902).

Vers 4 (2 Petrus 3:18; 2 Johannes 6) **Liefde Voor Christus Hoeft Niet te Verslapen.** –

"Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten." Bij u is verval, achteruitgang in heilige ijver, geen verzaken van het doel, maar een verlies van vurigheid. De eerste liefde van iemand die zich tot Christus heeft bekeerd, is diep, volkomen en vurig. Het is niet noodzakelijk dat deze liefde afneemt naarmate de kennis groeit en meer licht hem bestraalt.

Page 956-957; blz. 638

Deze liefde moet vuriger worden naarmate hij zijn Heer beter leert kennen....

God is wil niet minder dan het gehele hart aannemen. Gelukkig degenen, die van het begin van hun godsdienstig leven af trouw zijn gebleven aan hun eerste liefde, door het groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Het zekere gevolg van hun omgang en gemeenschap met hun geliefde Heer zal een toename betekenen van hun vroomheid, zuiverheid en ijver. Zij ontvangen een Goddelijke opvoeding en dit blijkt uit hun leven van ijver, van vuur en inspanning....

Het is onze taak om onze speciale tekortkomingen en zonden, die duisternis en geestelijke zwakheid veroorzaken en onze liefde doven, te kennen (RH 7 juni, 1887).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Vers 4,5 (zie EGW over Openbaring 3:14-18; 1 Koningen 11:4). **Geestelijk Gevallen, Zonder Zich Daarvan Bewust te Zijn.** – Met het oog op de vele genoemde deugden is de aanklacht die tegen de gemeente van Efeze wordt ingebracht, treffend: *"Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten."* Deze gemeente is rijk begunstigd. Ze was gesticht door de apostel Paulus. In dezelfde stad bevond zich de tempel van Diana, die wat schoonheid betrof, één van de wereldwonderen was. De gemeente van Efeze had met grote tegenstand te maken en sommige van de eerste christenen leden vervolging; toch keerden juist sommigen van deze mensen, zich af van de Waarheden die hen met Christus' volgelingen hadden verenigd, terwijl ze in plaats daarvan de zich mooi voordoende dwalingen, door satan uitgedacht, aannamen.

Deze verandering wordt voorgesteld als een geestelijke val. *"Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken"* - zoals aangeduid in de voorgaande verzen. De gelovigen beseften hun geestelijke val niet. Zij wisten niet welke verandering in hun harten had plaats gevonden en dat zij zich moesten bekeren omdat ze niet langer hun eerste werken deden. Maar God riep hen in Zijn barmhartigheid op om zich te bekeren, om terug te keren naar hun eerste liefde en naar de werken, die altijd het gevolg zijn van ware, christelijke liefde (MS 11, 1900).

Het Verlies van Liefde een Zedelijke Val. – Het verlies van de eerste liefde wordt omschreven als een zedelijke val. Het verlies van deze liefde wordt voorgesteld als iets dat heel het godsdienstige leven zal beïnvloeden. God zegt van hen, die deze liefde hebben verlaten, dat Hij bij hen zal komen en hun kandelaar van zijn plaats zal wegnemen, tenzij zij zich bekeren (MS 1, 1906).

Vers 6 (Judas 4). **De Zonden der Nicolaiëten.** – Verandert deze zonde (van ons) net als de zonde der Nicolaiëten Gods genade in losbandigheid? (RH 7 juni, 1887).

(Romeinen 3:31). **De Leer der Nicolaiëten.** – Nu wordt overwegend geleerd dat het Evangelie van Christus de wet van God teniet

Page 957-958; blz. 639

heeft gedaan; dat wij door "te geloven" bevrijd zijn van de noodzaak om daders des Woords te zijn. Maar dit is de leer der Nicolaiëten, die Christus zo ongenadig veroordeelde (ST 2 jan. 1912).

Vers 7 (Openbaring 22:2). **De Bladeren van de Boom des Levens.** – Moeten wij wachten tot wij opgenomen zijn eer wij van de bladeren van de Boom des levens kunnen eten? Wie de woorden van Christus opneemt in zijn hart, weet wat het zeggen wil te eten van de bladeren van de Boom des levens (Johannes 6:33-63 aangehaald).

Als de gelovige door gemeenschap met de Geest zijn hand op de Waarheid zelf kan leggen en deze op prijs kan stellen, eet hij het Brood dat uit de hemel neerdaalt. Het leven van Christus wordt het Zijne en hij stelt het grote Offer dat voor het zondig mensdom gebracht is, op prijs.

De kennis die van God afkomstig is, is het Brood des levens. Het zijn de bladeren van de Boom des levens, die dienen tot genezing van de volkeren. De stroom van geestelijk leven doortrilt het hart als de woorden van Christus worden geloofd en in praktijk worden gebracht. Op deze wijze worden wij één met Christus. De zwakke ervaring wordt gesterkt. Het eeuwige leven is voor ons als wij het begin van ons vertrouwen tot het einde toe vasthouden.



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Alle Waarheid moet worden aangenomen als het leven van Jezus. De Waarheid reinigt ons van alle onreinheid en maakt het hart gereed voor de aanwezigheid van Christus. Christus krijgt gestalte in ons, de Hoop der heerlijkheid (MS 103, 1902).

Vers 7,11,17,29 (Openbaring 3:6, 13, 22). **De Oren Gesloten voor Dwaasheid en Onzin.** –

"Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt." Als u *"hoort wat de Geest tot de gemeenten zegt"* en nadenkt over het onderricht dat hen wordt gegeven, zullen uw oren gesloten zijn voor de dwaasheid en onzin die u omringen. U zult deze dingen niet horen en herhalen en er niet naar hunkeren. Als Christus de honger van het hart bevredigt, zijn deze oppervlakkigheden voor u onsmakelijk en weezinwekkend. U koestert niet het verlangen u erin te verlustigen, maar in plaats daarvan zult u het Brood des levens kiezen (MS 92, 1901).

Vers 9 **De Synagoge van Satan.** – Christus spreekt over de gemeente waarover satan heerst als de synagoge van satan. De leden ervan zijn de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn degenen, die de zonde kiezen, die werken om Gods heilige wet teniet te doen. Het is satans werk om kwaad met goed te vermengen en het onderscheid tussen goed en kwaad weg te nemen. Christus wenst een gemeente die werkt om het kwade van het goede te scheiden, waar de leden niet gewillig het verkeerde zullen dulden, maar het uit hart en leven zullen verdrijven (RH 4 dec. 1900).

Vers 10 **Kronen door Christus Geschonken.** – Op die dag van uiteindelijke beloning en straf zullen zowel heiligen als zondaars in Hem,

Page 958; blz. 640

Die gekruisigd was, Degene herkennen Die Rechter is over alle levenden. Elke kroon, die aan de heiligen des Allerhoogsten wordt gegeven, wordt gegeven door de handen van Christus - die handen, die door de wrede priesters en oversten waren veroordeeld om aan het kruis te worden genageld. Alleen Hij kan aan de mensen de vertroosting van het eeuwige leven schenken (RH 22 nov. 1898).

Hoofdstuk 3

Vers 1 (2 Korinthe 4:7; Galaten 2:20; Filippenzen 1:21; 3:8). **Getrouwe Rentmeesters over Onszelf.** – God roept Zijn gemeente op om een verandering tot stand te brengen. Zij hadden de naam dat zij leefden, maar hun werken misten de liefde van Jezus. O, hoevelen zijn gevallen, omdat zij vertrouwd hebben op hun belijdenis gered te zijn! Hoevelen zijn verloren door pogen een naam hoog te houden! Als iemand de reputatie heeft dat hij een succesvol evangelist is, een begaafde prediker, een man van gebed, een man van geloof, een man van bijzondere toewijding, bestaat het absolute gevaar dat zijn geloof schipbreuk zal lijden als het op de proef wordt gesteld door geringe beproevingen die God toelaat. Vaak zal hij zich tot het uiterste inspannen om zijn reputatie te handhaven.

Wie in de vrees leeft dat anderen zijn waarde niet op prijs stellen, verliest Hem uit het oog, Die alleen in staat is ons waardig te maken om God te verheerlijken. Laten wij getrouwe rentmeesters over onszelf zijn. Laten wij niet op onszelf zien, maar op Christus. Dan zal er geen enkel probleem zijn. Al het werk dat gedaan wordt,



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

hoe uitnemend het ook mag schijnen, is waardeloos als het niet gedaan wordt in de liefde van Jezus. Iemand kan alle mogelijke godsdienstige bedrijvigheid tonen, maar als Christus niet verweven is in alles wat hij zegt en doet, zal hij voor eigen eer werken (Brief 48, 1903).

Vers 1-3 **Bedenk Hoe Gij het Hebt Ontvangen.** – Er wordt gewaarschuwd voor een tijd waarin dwalingen als een dief zouden insluipen om het geloof van Gods volk te stelen, wanneer zij ijverig zouden moeten waken en voortdurend door de verleidingen van de vijand op hun hoede zouden moeten zijn.

In Sardis waren velen tot bekering gekomen door de prediking van de apostelen. De Waarheid was als een helder schijnend licht aangenomen. Maar sommigen hadden de wondere wijze, waarop zij de Waarheid hadden ontvangen, vergeten en Jezus achtte het nodig hen een vermaning te zenden.

De oude banierdragers waren de één na de ander gevallen en sommigen hadden genoeg van de vaak herhaalde waarheden. Zij verlangden naar een nieuwe fase van de leer, die voor velen welgevalliger was. Zij meenden dat zij een wondere verandering nodig

Page 958-959; blz. 641

hadden en in hun geestelijke verblinding zagen zij niet dat hun drogredenen alle ervaringen uit het verleden teniet zouden doen.

Maar de Heere Jezus kon het eind vanaf het begin zien. Door Johannes zond Hij de waarschuwing: *“Bedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeert u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief.”* (MS 34, 1905).

(2 Timotheüs 2:23-26). **Gevaren van Spitsvondigheid.** – Onder hen aan wie deze boodschap werd gezonden, waren sommigen die de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord en die daardoor waren bekeerd, maar zij hadden het geloof, waarin zij zich vroeger hadden verblijd, verloren. Er waren anderen die de Waarheid door de prediking van Christus hadden aangenomen; zij waren vroeger vurige gelovigen geweest, maar zij hadden hun eerste liefde verloren en bezaten geen geestelijke kracht. Zij hadden het begin van hun vertrouwen niet tot het einde toe standvastig bewaard. Zij hadden de naam te leven, maar wat betreft het uitoefenen van de reddende invloed, waren zij dood. Zij hadden een gedaante van godsvrucht, zonder de kracht daarvan. Zij redeneerden spitsvondig over zaken van weinig belang die de Heere niet als een toets had gegeven, tot deze zaken als bergen werden, die hen van Christus en van elkaar scheiden....

“Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood.” Voor God betekent uiterlijk vertoon niets. De uiterlijke godsdienstvormen zijn zonder Gods liefde in het hart absoluut waardeloos.

“Weest wakker en versterkt het overige dat dreigde te sterven.” Dit is ons werk. Velen staan op het punt geestelijk te sterven en de Heere roept ons op om hen te sterken. Gods volk moet vast verenigd worden door banden van christelijke gemeenschap en moet in het geloof gesterkt worden door vaak met elkaar te spreken over kostbare waarheden die hun zijn toevertrouwd. Zij mogen nooit hun tijd verspillen door elkaar te beschuldigen en te veroordelen (RH 10 aug. 1905).

Vers 1-4 (Hebreeën 4:13). **Het Karakter Afwegen.** – Het onderscheid dat Christus openbaart bij het afwegen van de karakters van hen die als christenen Zijn Naam hebben aangenomen, brengt ons ertoe beter te beseffen dat ieder mens



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

persoonlijk onder Zijn toezicht staat. Hij is bekend met de gedachten en bedoelingen van het hart, alsmede van elk woord en elke daad. Hij weet alles van ons godsdienstig leven; Hij weet wie wij liefhebben en dienen (MS 82, 1900).

Vers 1-5 (Mattheüs 22:14). **Enkele Getrouwen in Sardis.** – De gemeente van Sardis wordt voorgesteld als een gemeente met enkele getrouwen onder velen die als het ware zorgeloos en ongevoelig waren geworden wat betreft hun verplichtingen jegens God. *“Gij hebt enkele personen te Sardis die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.”* Wie is zo begunstigd te worden gerekend onder de

Page 959; blz. 642

enkelen in Sardis? Bent u dat? Ben ik dat? Wie maakt deel van hen uit? Is dat voor ons niet het beste om deze dingen te onderzoeken, zodat wij kunnen weten op wie de Heere doelt als Hij zegt dat enkelen de witte klederen van hun karakter niet bezoedeld hebben (MS 81, 1900)?

(Vers. 14-18). **Lees het Derde Hoofdstuk van Openbaring.** – In de boodschap aan de gemeente Sardis worden twee groepen voorgesteld - zij, die de naam hebben te leven, maar dood zijn; en zij die ernaar streven te overwinnen. Bestudeer deze boodschap, die in het derde hoofdstuk van Openbaring te vinden is (Openbaring 3:1, 2 aangehaald). Wie worden bedoeld met hen, die dreigden te sterven? en wat is daarvan de oorzaak? De verklaring wordt gegeven: *“Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor God.”* (Vers 3-5 aangehaald).

Deze boodschap wordt gezonden aan de gemeente in deze tijd. Ik roep onze gemeenteleden op om het gehele derde hoofdstuk van Openbaring te lezen en dit in toepassing te brengen. De boodschap aan de gemeente van Laodicea is in het bijzonder van toepassing op Gods volk in deze tijd. Het is een boodschap aan belijdende christenen die zozeer op de wereld zijn gaan lijken, dat er geen onderscheid is (Vers. 14-18 aangehaald) (RH 20 aug. 1903).

Vers 3 (Hebreeën 3:6; 4:14; 10:23). **Houdt Vast Aan de Belofte.** – *“Bedenkt hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaart het en bekeert u.”* Zij, die wederom geboren zijn, hebben vol blijdschap en dank het licht des hemels ontvangen en wat waren zij begerig om iedereen over hun geluk te vertellen...

“Houdt vast.” Dit betekent niet: Houdt vast aan uw zonden; maar: Houdt vast aan de vertroosting, de hoop die God u in Zijn Woord heeft gegeven. Wordt nooit moedeloos. Iemand die moedeloos is, kan niets doen. Satan tracht u te ontmoedigen, door te zeggen dat het voor u geen zin heeft om God te dienen, dat het niet loont en dat u net zo goed kunt genieten van de vermaken en de genoegens van deze wereld. Maar *“wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel”?* U kunt genieten van de wereld ten koste van de toekomst; maar kunt u zich een dergelijke prijs veroorloven?

Wij moeten “vasthouden” aan en leven naar al het licht dat wij van God hebben gekregen. Waarom? Omdat God wil dat wij beslag leggen op de Eeuwige Waarheid en wij als Zijn helpende hand dienst doen door het licht te geven aan hen, die Zijn liefde voor hen niet kennen. Toen u uzelf aan Christus hebt gegeven, hebt u een gelofte afgelegd in tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - de drie grote hemelse Hoogwaardigheidsbekleders. *“Houdt vast”* aan deze gelofte.



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

“*En bekeert u.*” Het leven dat wij leiden moet een leven van voortdurende bekering en nederigheid zijn. Wij hebben voortdurend behoefte aan bekering om voortdurend overwinnaars te kunnen

Page 959-960; blz. 643

zijn. Als wij ware nederigheid bezitten, hebben wij overwinning. De vijand kan nooit degene, die eenvoudig op de beloften van Christus vertrouwt, uit Zijn hand rukken. Als de ziel gehoorzaamt en werkt, is de geest ontvankelijk voor Goddelijke indrukken en het licht van God schijnt naar binnen en verlicht het verstand. Hoeveel voorrechten bezitten wij in Christus!

Een oprecht besef van bekering tot God houdt ons niet gevangen en maakt niet dat wij ons voelen als mensen in een begrafenisstoet. Wij moeten opgewekt en niet verdrietig zijn. Maar wij moeten steeds bedroefd zijn dat wij, nadat Christus Zijn kostbaar bloed voor ons heeft gegeven, zovele jaren van ons leven aan de machten van het kwaad hebben gegeven. Wij moeten van harte bedroefd zijn als wij bedenken dat wij een gedeelte van de tijd en de gaven die de Heere ons heeft toevertrouwd als talenten om te gebruiken tot eer van Zijn Naam, hebben gebruikt in de dienst van de vijand, nadat Christus alles had gegeven voor onze verlossing. Wij moeten berouw hebben omdat wij niet op alle mogelijke manieren hebben getracht bekend te worden met de kostbare Waarheid, die ons in staat stelt dat geloof te beoefenen dat door de liefde werkt en het hart zuivert.

Als wij mensen zien zonder Christus, moeten wij ons in hun plaats stellen en ten behoeve van hen ons voor God verootmoedigen en niet rusten eer wij hen tot bekering brengen. Als wij alles doen wat in ons vermogen ligt om hen te helpen en zij zich niet bekeren, ligt de zonde aan hun deur; maar toch moeten wij bedroefd van hart zijn over hun toestand en hun tonen hoe zij zich moeten bekeren en trachten hen stap voor stap naar Jezus Christus te leiden (MS 92, 1901).

Vers 4 Zie EGW over Openbaring 19:7-9; Hebreeën 2:14-18

Vers 4,5 (Lukas 12:8). **Waarachtig en Getrouw.** – Dit is de beloning die hen gegeven wordt, die een zuiver en smetteloos karakter hebben gekregen, die voor de wereld aan het geloof hebben vastgehouden. Jezus Christus zal hun namen voor de Vader en Zijn engelen belijden. Zij zijn waarachtig en getrouw geweest. Door zowel boze als goede vermeldingen hebben zij de Waarheid in praktijk gebracht en onderwezen (MS 26, 1905).

(2 Korinthe 4:17, 18). **Een Eeuwig Gewicht van Heerlijkheid.** – “*Gij hebt enkele personen te Sardis die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.*” Deze eer wordt hun betoond als gevolg van hun geloof. In dit leven hebben zij zich niet beroemd en hun hart niet verheven tot ijdelheid. Met een intens verlangen en een zuiver, geheiligd geloof hebben zij beslag gelegd op de belofte van eeuwige schatten. Hun enige wens was als Christus te zijn. Zij hebben altijd de banier van het recht hooggehouden. Aan hen wordt een eeuwig gewicht van heerlijkheid gegeven, omdat zij op de aarde met God hebben gewandeld, door zich onbesmet te bewaren van de wereld en aan hun medemensen de gerechtigheid

Page 960-961; blz. 644

van Christus te openbaren. Van hen zegt de Heiland: “*Zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, in de wereld die Ik voor hen bereid heb*” (Openbaring 3:5 aangehaald) (RH 10 aug. 1905).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Vers 4,5,10 (1 Korinthe 10,12,13). **De Belofte van Overwinning.** – Deze woorden zijn gegeven voor het volk, terwijl zij in verbinding staan met de wereld, onderworpen aan verzoeken en invloeden die bedriegen en misleiden. Terwijl hun geest gericht is op Hem, Die hun Zon en Schild is, zal de zwartheid en duisternis die hen omringt geen enkele smet op hun karakter achterlaten. Zij zullen met Christus wandelen. Zij zullen bidden, geloven en werken om zielen te redden, die op het punt staan verloren te gaan. Zij proberen de banden te verbreken waarmee satan hen heeft gekluisterd en zij zullen niet te schande worden gemaakt als zij in geloof Christus tot hun Metgezel maken. Verzoeken en verleidingen zullen steeds door de grote bedrieger naar voren worden gebracht om het werk van de menselijke helper teniet te doen, maar als hij op God vertrouwt, als hij ootmoedig, zachtmoedig en nederig van hart is en de weg des Heeren bewaart, zal de hemel zich verblijden, want hij zal de overwinning behalen. God zegt: *“Hij zal met Mij in witte klederen wandelen, omdat hij het waardig is.”* (MS 97,1898)

Vers 5 (13:8; zie EGW over 7:9; 20:12-15). **Engelen Wegen de Zedelijke Waarde Af.** – Christus zegt van de overwinnaar: *“Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des levens.”* De namen van allen, die zich eens aan God hebben overgegeven, staan in het Boek des levens en hun karakters gaan nu in overzicht aan Hem voorbij. Gods engelen wegen de zedelijke waarde af. Zij slaan de ontwikkeling gade van het karakter van degenen, die nu leven, om te zien of hun namen kunnen blijven staan in het Boek des levens. Aan ons is een proeftijd verleend om de gewaden van ons karakter te wassen en ze wit te maken in het bloed van het Lam. Wie doet dit werk? Wie maakt zich los van zonde en zelfzucht? (MS 138).

Vers 5 **Het Uitwissen van de Zonde.** – Als de levensboeken in het oordeel worden geopend, komen de levens van al degenen, die in Jezus hebben geloofd, voor Gods ogen. Onze Advocaat stelt iedereen voor. Hij begint met degenen die het eerst op de aarde hebben geleefd, daarna de opeenvolgende generaties en Hij sluit met de levenden. Iedere naam wordt genoemd, ieder geval wordt nauwgezet onderzocht. Er worden namen aangenomen, er worden namen verworpen. Wanneer sommige mensen nog zonden in de levensboeken hebben staan, die niet zijn beleden en niet zijn vergeven, zullen hun namen uit het Boek des levens worden uitgewist, en hun goede daden die in Gods boek ter gedachtenis staan, zullen daaruit worden weggeschrapt...

Allen, die oprecht berouw hebben gehad over hun zonden en die in het geloof beslag hebben gelegd op het bloed van Christus als hun verzoenend Offer, ontvangen ‘vergifenis’ geschreven achter hun naam in de hemelse boeken, omdat zij deel hadden aan de gerechtigheid van Christus, en hun karakters in overeenstemming waren met Gods wet. Hun zonden worden uitgedelgd en zij zullen waardig gerekend worden om het eeuwige leven te ontvangen...

De Goddelijke Middelaar pleit dat allen, die door het geloof in Zijn bloed hebben overwonnen, vergiffenis voor hun overtredingen zullen ontvangen, en dat zij in hun woning in Eden kunnen terugkeren. Dan zullen zij worden gekroond als medeërfgenen met Hem tot de *“eerste heerschappij”*... Terwijl Jezus pleit voor de mens die van Zijn genade afhankelijk is, klaagt satan hem aan als overtreder van de wet... Jezus verontschuldigt hun zonden niet, maar Hij toont hun berouw en geloof, en terwijl Hij vergiffenis voor hen eist, heft Hij Zijn gewonde handen omhoog voor het aangezicht van Zijn Vader en de hemelse engelen, en zegt: *‘Ik ken hen bij name.’* ...Hun namen staan geschreven in het Boek des levens en over hen staat geschreven



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

“Zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn” (Openbaring 3:4). Christenen kunnen dagelijks hun geloof verdiepen door naar Die Ene op te zien, Die hun zaak ter harte heeft genomen namelijk hun ‘*barmhartige en getrouwe Hogepriester*’. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 212)

Vers 8,13,22 Zie EGW over Openbaring 2:7,11,17,29

Vers 8 **Een Geopende Deur.** – De Waarachtige Getuige zegt: “Zie Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven.” Laten wij God danken met hart en ziel en stem en laten wij leren Hem te naderen als door een geopende deur, in het geloof dat wij vrij met onze smeekbeden mogen komen en dat Hij zal horen en antwoorden. Door een levend geloof in Zijn macht om te helpen, ontvangen wij kracht om de strijd des Heeren te strijden met de absolute zekerheid dat wij zullen overwinnen (RH 9 juli, 1908).

(Hebreeën 10:19, 20). **De Deur van Gemeenschap.** – De Waarachtige Getuige heeft ons de verzekering gegeven dat Hij voor ons een geopende deur heeft gegeven, die niemand kan sluiten. Zij, die trachten God trouw te zijn, zullen wellicht vele voorrechten van de wereld moeten missen; het is mogelijk dat hun weg wordt bemoeilijkt en dat hun werk wordt gehinderd door de vijanden van

Page 961; blz. 645

de Waarheid; maar er bestaat geen macht die de deur van gemeenschap tussen God en de ziel kan sluiten. De christen kan zelf deze deur sluiten door aan de zonde toe te geven of door het licht van de hemel te verwerpen. Hij kan zijn oren afwenden zodat ze de boodschap van Waarheid niet hoort en op deze wijze de verbinding tussen God en zijn ziel afsnijdt... Mens noch satan kan de deur sluiten, die Christus voor ons heeft geopend (RH 26 maart, 1889).

Licht van de Drempel van de Hemel. – (Openbaring 3:8,9 aangehaald).

Altijd als wij verzocht worden, kunnen wij naar deze geopende deur kijken. Er is geen macht die het licht van de heerlijkheid voor ons oog kan verbergen, het straalt van de drempel van de hemel langs heel de ladder die wij moeten beklimmen; want de Heere heeft ons gesterkt met Zijn krachten, bemoedigd met Zijn moed en verlicht door Zijn licht. Als de machten der duisternis zijn overwonnen, als het licht van Gods heerlijkheid de wereld bestraalt, zullen wij beter zien en begrijpen dan nu het geval is. Als wij slechts beseffen dat Gods heerlijkheid ons omringt, dat de hemel dichterbij de aarde is dan wij veronderstellen, zullen wij in ons gezin een hemel hebben terwijl wij ons gereed maken voor de hemel hierboven (MS 92, 1901).

Vers 14-18 (zie EGW over vers. 1-5; 2 Korinthe 5:17). **Onze toestand**

Geopenbaard. – De boodschap aan de gemeente te Laodicea openbaart onze toestand als volk (RH 15 dec. 1904).

Een Boodschap Voor de Leegloper in de Wijngaard. – De boodschap van Laodicea wordt gezonden aan hen, die lui zijn in de Wijngaard des Heeren (MS 26, 1905).

(Romeinen 2:17-24). **Toepassing van de Boodschap van Laodicea.** – De boodschap aan de gemeente van Laodicea is van toepassing op allen die een groot licht en veel gelegenheden hebben gekregen, maar die dit niet hebben gewaardeerd (RH 11 maart, 1902).

(Openbaring 2:4, 5). **Het Vuur van de Liefde Ontbreekt.** – De boodschap aan de gemeente van Laodicea is van toepassing op onze toestand. Hoe duidelijk wordt de positie getekend van hen, die menen dat zij alle Waarheid hebben, die prat



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

gaan op hun kennis van het Woord van God, terwijl de heiligende kracht ervan niet gevoeld wordt in hun leven. Het vuur van Gods liefde ontbreekt in hun hart, terwijl het juist dit vuur van liefde is, dat Gods volk tot het licht van de wereld maakt (RH 23 juli, 1889).

De Boodschap van Laodicea voor de Adventisten. – De boodschap aan de gemeente van Laodicea is ten eerste van toepassing op ons volk. Ze is ons lange tijd voor ogen gehouden, maar er is geen acht op geslagen zoals het had moeten gebeuren. Als het werk van bekering oprecht en diepgaand is, zullen de afzonderlijke leden van de gemeente de rijkdommen van de hemel kopen (Openbaring 3:18 aangehaald). O, hoevelen zien de dingen in een verkeerd licht, in het licht dat satan hun voorhoudt.

U kunt veel ijver betonen in het zendingswerk, maar omdat

Page 961-962; blz. 646

het verdorven is door zelfzucht en sterk ruikt naar het eigen ik, betekent het in Gods oog niets, want het is een besmet, bedorven offer. Als de deur van het hart niet openstaat voor Jezus, als Hij niet in de tempel van het hart woont, als het hart niet vervuld is met Goddelijke eigenschappen, zullen menselijke handelingen, als ze gewogen worden in de hemelse weegschaal te licht bevonden worden. De liefde van Christus zou u kunnen verrijken, maar velen beseffen de waarde van Zijn liefde niet. Velen beseffen niet dat de geest, die zij koesteren, verstoken is van de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus, dat deze verstoken is van de liefde, die van hen kanalen van licht zouden kunnen maken (MS 33, 1894).

(2 Petrus 3:11). **Heeft God Zich Vergist?** – De boodschap van Laodicea is van toepassing op de gemeente in deze tijd. Geloof u deze boodschap? Hebt u een gevoelig hart? Of zegt u voortdurend: Wij zijn rijk en hebben ons verrijkt en hebben aan niets gebrek? Is de verkondiging van de eeuwige Waarheid, die aan dit geslacht gegeven is om aan alle volken te worden gepredikt, vergeefs geweest? God heeft een volk uitverkoren en dit gemaakt tot bewaarders van Waarheden, die eeuwige gevolgen hebben. Zij hebben licht gekregen dat de wereld moet verlichten. Heeft God Zich vergist? Zijn wij werkelijk de door Hem verkoren werktuigen? Zijn wij de mannen en de vrouwen die aan de wereld de boodschappen van Openbaring 14 moeten verkondigen, die de boodschap van zaligheid moeten brengen aan hen, die op het punt staan verloren te gaan? Gedragen wij ons alsof wij dat zijn? (MS 51, 1901).

Belijder Zonder Daden. – De boodschap van Laodicea geldt voor allen die belijden dat zij de wet van God houden, terwijl zij dit niet doen. Zij mogen in geen enkel opzicht zelfzuchtig zijn. Elke fase van het christelijk leven moet een voorstelling geven van het leven van Christus. Als dat niet het geval is, zullen wij de vreselijke woorden horen: *“Ik ken u niet”* (RH 17 okt. 1899).

Een Zoutloze Godsdienstige Ervaring. – De boodschap aan de eerste gemeente van Laodicea is duidelijk van toepassing op hen, van wie het godsdienstige leven zoutloos is, die niet duidelijk ten gunste van de Waarheid getuigen (Brief 98, 1901).

(Jesaja 65:5; Lukas 18:11, 12). **“Luister, luister.”** – Ik zeg u in de Naam des Heeren, dat zij die in deze tijd veel licht hebben gekregen, in een toestand verkeren die door Christus wordt beschreven in Zijn boodschap aan de gemeente van Laodicea. Zij menen dat ze rijk en verrijkt zijn en aan niets gebrek hebben. Christus zegt tot u: Luister, luister, als u ook maar enigszins aan uw ziel denkt, naar de woorden van de



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

grote Raadgever en handel dienovereenkomstig (Openbaring 3:18 aangehaald) (Brief 5, 1897).

De Gemeente Bevrijden van Fanatisme. – Het doel van de boodschap aan de Laodicezen was om de gemeente te bevrijden

Page 962; blz. 647

vanfanatieke invloeden; maar het werk van satan heeft de boodschap verdorven en de invloed ervan te niet gedaan. Het zou hem beter passen dat fanatieke personen het getuigenis zouden aanvaarden om het in zijn dienst te gebruiken, dan dat ze lauw zouden blijven. Ik heb gezien dat het niet de bedoeling van de boodschap was om de ene broeder over de andere broeder te laten oordelen om hem te zeggen wat hij moet doen, hoe ver hij kan gaan, maar dat iedereen persoonlijk zijn eigen hart moet onderzoeken en acht moet slaan op zijn eigen werk (2 SG 223).

Bankroet! – Velen zijn Laodicezen die in geestelijk bedrog leven. Zij bekleden zich met het kleed van hun eigen gerechtigheid, en menen dat ze rijk zijn, zonder aan iets gebrek te hebben, terwijl zij dagelijks van Jezus Zijn zachtmoedigheid en nederigheid moeten leren; als ze dat niet doen, zullen zij tot de ontdekking komen dat ze bankroet zijn, terwijl hun hele leven een leugen is (Brief 66, 1894).

Een Opgeblazen Godsdienst. – Eigenliefde sluit de liefde voor Christus buiten. Wie voor zichzelf leeft, schaart zich onder de Laodicezen, die lauw zijn, niet koud of heet. Het vuur van hun eerste liefde is afgezakt naar een zelfzuchtig egoïsme. De liefde van Christus in het hart komt tot uiting in het leven. Als de liefde voor Christus is afgestompt, zal de liefde voor hen, voor wie Christus is gestorven, ontaarden. Het is mogelijk dat er een wonderbaarlijke uiting is van vormen, maar dit is de kern van hun opgeblazen godsdienst. Christus toont hen als walgelijk naar Zijn smaak (Openbaring 3:17, 18 aangehaald) (MS 61, 1898).

(Spreuken 30:12; Obadja 3). **Zelfverheffing een Gevaarlijk Element.** – Zelfverheffing is een gevaarlijk element. Alles waarmee het in aanraking komt, wordt besmeurd. Het is de bron van trots en het werkt zo vernuftig dat het bezit neemt van het denken en de daden gaat beheersen als men er niet voor op zijn hoede is.

De boodschap aan de Laodicezen moet met kracht verkondigd worden; want deze is vooral nu van toepassing. Nu zijn meer dan ooit trots, wereldse eerezucht, zelfverheffing, dubbelhartigheid, huichelarij en bedrog zichtbaar. Velen spraken vol ijdelheid: *“Ik ben rijk en heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.”* Toch zijn zij ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt (RH 25 sept. 1900).

(Prediker 10:1; Mattheüs 7:1-5). **Eigenliefde, Zelfbedrog en Zelfrechtvaardiging.** – Zij, die door Christus worden gewaarschuwd, hebben enkele uitstekende eigenschappen, maar deze worden teniet gedaan door allen die een ziekelijke eigenliefde, zelfbedrog en zelfrechtvaardiging hebben door grove nalatigheid om hun broeders te helpen met bemoedigende woorden en daden in het werk van God. Er zit een dode vlieg in de zalf. Zij worden gewogen door Hem, Die Zich nooit vergist. Hij noemt het resultaat van daden die aantonen dat de liefde van Christus geen blijvend beginsel in het hart is. God roept u op om van Christus Zijn zachtmoedigheid te leren. Doe afstand van uw eigenschap om gebreken van anderen

Page 962-963; blz. 648

te zien. Richt uw aandacht op uw eigen tekortkomingen. Uw eigen gerechtigheid is walgelijk voor de Heere Jezus Christus (Openbaring 3:15-18 aangehaald). Deze



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

woorden zijn van toepassing op de gemeenten en op velen die in het werk van God een vertrouwenspositie bekleden (MS 108, 1890).

Beginnelingen in Geestelijk Opzicht. – Er zijn veel belijdende christenen die in werkelijkheid Jezus niet volgen. Zij dragen niet het kruis door juiste zelfverloochening en opoffering. Hoewel ze groot vertoon maken alsof ze echte christenen zijn, verweven zij in het weefsel van hun karakter zoveel draden van hun eigen onvolkomenheden dat het prachtige patroon wordt bedorven. Christus zegt van hen: “U beroemt zich op het feit dat u rijk en verrijkt bent met veronderstelde geestelijke successen. In werkelijkheid bent u niet koud of heet, maar vol zelfbedrog. Als u zich niet bekeert, kunt u niet gered worden; want u zou de hemel besmeuren door uw ongeheiligde wijsheid. Ik kan uw geest en uw werk niet steunen. U leeft niet overeenkomstig het Goddelijk Voorbeeld. U volgt een patroon, dat u zelf hebt uitgedacht. Omdat u lauw bent, moet Ik u uit mijn mond spuwen.”

Laten wij de Heer dankbaar zijn dat er nog tijd is voor bekering, ondanks het feit dat deze groep zo talrijk is. Jezus zegt: “Ik, uw Verlosser, ken uw werken. Ik ken de drijfveren die u aansporen om vol grootspraak te zeggen: *“Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek.”* Gij weet niet, dat *“gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.”*

Zij die in deze staat verkeren, zijn opzettelijk onwetend. Zij onderscheiden de ware aard van de zonde niet. Door hun verkeerde daden stellen zij voortdurend het karakter van Christus op onjuiste wijze voor en maken Hem openlijk te schande. Terwijl zij beweren dat ze de Waarheid kennen, gedragen zij zich als beginnelingen in geestelijk opzicht. Zij schijnen de Waarheid die in woord en daad tot uiting moet komen, om een duidelijk onderscheid te tonen tussen hem die God dient en die Hem niet dient, niet te begrijpen. Zij maken ten onrechte aanspraak op elke christelijke zegen en elk christelijk voorrecht, terwijl zij als vertegenwoordigers van Christus niet rijk zijn in geestelijke genade of in goede werken. Zij zijn ellendig, arm, blind, mismaakt. Welk een positie om in te verkeren! Zij staan in hun eigen licht.

Maar niettegenstaande hun eigen opzettelijke onwetendheid laat de Heere hen niet zonder extra waarschuwing en raad (MS 138, 1902).

Vers 15 Visioen Vanaf de Berg. – Als ieder mens die invloed heeft, in visioen een berg kon beklimmen, vanwaar hij al zijn werken kon zien zoals Jezus ze ziet als Hij zegt: *“Ik weet uw werken”*; als de werker van elk verwerpelijke woord en verwerpelijke daad oorzaak en gevolg kon nagaan, zou dat gezicht meer zijn dan hij zou kunnen verdragen (MS 128, 1903).

Vers 15,16 (Mattheüs 6:22-24). Erger Dan Ongelovigen. – Halfslachtige christenen zijn erger dan ongelovigen; want hun bedrieglijke

Page 963-964; blz. 649

woorden en hun positie die zich tot niets verbinden, leiden velen op een dwaalspoor. De ongelovige laat zien wie hij is. De lauwe christen bedriegt beide partijen. Hij is geen goede wereldling en ook geen goed christen. Satan gebruikt hem om zijn werk te doen, dat niemand anders kan doen (Brief 44, 1903).

(Lukas 13:24-30). **Het Lot van de Halfslachtigen.** – Er zijn mensen die tegen God getuigen, hoewel ze beweren dat ze Hem dienen. De boodschap aan de gemeente van Laodicea is voor dezulken. Christus zegt tot hen: *“Ik weet uw werken, dat gij noch koud, noch heet zijt.”* Als de engel met de plagen door de wereld gaat, kan Christus niet van hen zeggen: *“Raak ze niet aan. “Ik heb ze in Mijn handpalmen*



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

gegraveerd.” Nee, Hij zegt van deze halfslachtigen: *“Ik zal ze uit Mijn mond spuwen.”* Ze zijn Mij een aanstoot.” (Brief 44, 1903).

Dood in Zonden en Overtredingen. – Voor hen die het Woord van God niet in praktijk brengen, is het een dode letter. Van hen zegt Christus: *“Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauwwarm zijt, en noch heet, noch koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”* Hij kan hun zaak niet aan de Vader voorleggen. Als zij zouden inzien dat zij zondaars waren, kon Hij voor hen pleiten en de Heere zou hen door Zijn Heilige Geest opwekken. Maar zij zijn erger dan dood door zonden en overtredingen. Zij horen het Woord, maar passen het niet op zichzelf toe. In plaats daarvan passen zij het op hun naasten toe (MS 163a, 1898).

Vers 15-20 (Johannes 4:13,14). **Een Bron van Levend Water.** – De toestand van velen, die beweren dat zij kinderen van God zijn, wordt precies voorgesteld door de boodschap aan de gemeente van Laodicea. Voor hen die God dienen zijn waarheden van onschatbare waarde opengelegd, die, in het dagelijks leven toegepast, het verschil laten zien tussen hen die God wel en die Hem niet dienen.

De aarde zelf is niet rijker doorkruist met gouderts aderen dan het veld der openbaring dooraderd is met kostbare Waarheid. De Bijbel is de schatkamer van de onnaspeurlijke rijkdommen van God. Maar zij die de Waarheid kennen, begrijpen deze niet zo volkomen als dat wel had gekund. Zij brengen de liefde van Christus niet in hart en leven.

Wie het Woord bestudeert, merkt dat hij zich buigt over een Bron van levend water. De gemeente moet volop drinken van eht geestelijke water van het Woord. Hun dienen van God moet verschillen van het tamme, levenloze, gevoelloze godsdienstige leven dat veel gelovigen maar weinig doet verschillen van hen die niet geloven, en hen vrijwel geheel gelijkvormig maakt aan de onbekeerden (MS 117,1902).

Vers 15-21 **De Boodschap van Laodicea Moet naar de Gehele Wereld.** – De boodschap van Laodicea weerklinkt. Neem deze boodschap in al haar fasen aan en laat deze horen aan de mensen, waar de Voorzienigheid een weg baant. Rechtvaardiging door het geloof en de gerechtigheid van Christus zijn de onderwerpen, die aan

Page 964; blz. 650

een verlorengaanse wereld gebracht moet worden (Brief 24, 1892).

Vers 15-22 (Kolossenzen 4:12,13). **Vergeeft Werk aan de Gemeente in Laodicea.** – Dit is het getuigenis aangaande de gemeente in Laodicea. Deze gemeente was getrouw onderricht. In zijn brief aan de Kolossenzen schreef Paulus: *U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.”*

Veel uitstekend werk was verricht voor de gemeente in Laodicea. Zij hadden de aansporing gekregen: *“Weest daarom volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is.”* Maar de gemeente ging niet door met het werk, dat Gods boodschappers waren begonnen. Zij hoorden, maar lieten na de Waarheid op zichzelf van toepassing te brengen en het onderricht, dat hun werd gegeven, uit te voeren. Het



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

resultaat dat volgde, zal altijd beslist volgen als de waarschuwingen en smeekbeden van de Heere worden verworpen (MS 128, 1903).

Vers 17 (Romeinen 11:20; 12:3,16). **Het Geduld van God Uitputten.** – Christus ziet wat de mens niet ziet. Hij ziet de zonden, die het geduld van een lankmoedig God zullen uitputten als men zich daarvan niet afkeert. Christus kan de namen van hen, die zelfvoldaan zijn, niet in behandeling nemen. Hij kan niet aandringen ten behoeve van een volk dat geen behoefte voelt aan hulp, dat beweert alles te weten en te bezitten. (RH 23 juli, 1889).

Vers 17-20 **Zullen Wij de Deur van het Hart Openen?** – Wij moeten de kopers en verkopers verdrijven uit de tempel van de ziel, opdat Jezus in ons woning kan maken. Hij staat voor de deur van het hart als een hemelse koopman; Hij zegt: *“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”* Opent de deur voor Mij; koopt van Mij de hemelse koopwaar; koop van Mij het goud, in het vuur gelouterd. Koop geloof en liefde, de kostbare, prachtige eigenschappen van onze Verlosser, die ons in staat zullen stellen onze weg te vinden naar de harten van degenen die Hem niet kennen, die koud zijn en van Hem vervreemd door ongeloof en zonde. Hij nodigt ons uit de witte klederen te kopen, Zijn heerlijke gerechtigheid; en de ogenzalf, zodat wij geestelijke zaken kunnen onderscheiden. O, zullen wij de deur niet openen voor deze hemelse Bezoeker? (BE 15 jan. 1892).

Vers 18 (Jesaja 55:1; Johannes 14:6). **De Verkoper van Kostbare Schatten.** – De grote Verkoper van geestelijke rijkdommen nodigt u uit Hem te erkennen. ... De Heiland komt met juwelen van Waarheid van de grootste waarde, in tegenstelling met alle imitaties. Hij komt naar ieder huis, aan elke deur; Hij klopt en biedt Zijn kostbare schatten aan, terwijl Hij aandringt:

Page 964-965; blz. 651

“Koopt van Mij” (Brief 66, 1894).

De Kostbare Koopwaar van de Hemel. – Iedereen moet een duidelijke belangstelling tonen voor de uitnodiging van Christus. Broeders en zusters, zijn uw gedachten hierop gericht? 'Deze scherpe, duidelijke woorden gelden mij niet; ik verkeer in een vrij goede geestelijke toestand, al heb ik niet alle vuur en ijver die sommigen bezitten. Ik geloof de Waarheid. Zij, voor wie deze boodschap is, kunnen die aannemen. Ik denk dat sommigen die nodig hebben.' U, die aldus denkt en redeneert, kunt er zeker van zijn, dat deze boodschap juist voor u geldt. Kom nader en koop dat wat u verloren hebt, terwijl de kostbare koopwaar van de hemel voor u beschikbaar is – het goud van liefde en van geloof en de witte klederen, de gerechtigheid van Christus (Brief 30a, 1892).

Deugden Die Onder Ons Ontbreken. – Het goud, waarvan Jezus wil dat wij van Hem kopen, is goud, dat in vuur gelouterd is; het is goud van geloof en liefde, waarin geen verontreinigende stoffen vermengd zijn. De witte klederen zijn de gerechtigheid van Christus, het bruiloftskleed dat alleen Christus kan geven. De ogenzalf is het ware geestelijke onderscheidingsvermogen dat zozeer onder ons ontbreekt, want geestelijke zaken moeten geestelijk onderscheiden worden (RH 1 april 1890).

(Jesaja 64:6; Filippenzen 3:9). **Ruimschoots Voorziening Voor Iedereen.** – De Waarachtige Getuige heeft gezegd: *“Koopt van Mij goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en*



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde". Wat is de schande van deze naaktheid en armoede? Het is de schande van zichzelf te bekleden met eigengerechtigheid en onszelf van God af te zonderen, terwijl Hij ruime voorzieningen voor allen getroffen heeft om zijn zegen te ontvangen (HS 139).

(Openbaring 7:14). **Bemoedigende Raad voor de Kerken.** – Het advies van de Ware Getuige is vol bemoediging en troost. De kerken kunnen nog het goud van Waarheid, geloof en liefde verkrijgen en rijk zijn in hemelse schatten. *"Koopt van Mij goud ... opdat gij rijk moogt zijn; en witte klederen, opdat de schaamte uwer naaktheid niet zichtbaar worde."* De witte klederen zijn de gerechtigheid van Christus die in het karakter verweven kan worden. Zuiverheid van hart, reinheid van drijfveer zal iedereen kenmerken, die zijn klederen wast en wit maakt in het bloed van het Lam (RH 24 juli 1888).

(Jesaja 61:10; Zacharia 3:4,5). **Geweven op het Hemels Weefgetouw.** – In ons is niets waarmee wij de ziel zo kunnen bekleden dat de naaktheid ervan niet gezien kan worden. Wij moeten het kleed der gerechtigheid ontvangen, dat geweven is op het hemels weefgetouw – het vlekkeloze kleed van Christus' gerechtigheid (RH 19 juli, 1892).

(Mattheüs 6:22; Jakobus 1:23-35). **Het Juiste Gezicht voor het Geweten.** –
Page 965-966; blz. 652

Het oog is het gevoelig geweten, het innerlijke licht van de geest. Van het juiste gezicht daarvan hangt de geestelijke gezondheid van ziel en wezen af. De *"ogenzalf"*, het Woord van God, doet het geweten pijn als het wordt toegepast; want het overtuigt van zonde. Maar het pijn doen is noodzakelijk, opdat genezing kan volgen en het oog alleen gericht is op Gods eer. Als de zondaar zich bekijkt in Gods grote morele spiegel, ziet hij zich zoals God hem ziet en oefent hij berouw jegens God en geloof jegens onze Heere Jezus Christus uit ...

De Laodicezen ... waren niet volledig blind, anders zou de ogenzalf niets hebben kunnen doen om hun het gezicht terug te geven en hen in staat te stellen de ware eigenschappen van Christus te ontdekken. Christus zegt: 'Door u eigen zelfvoldaanheid op te geven, door alles wat u dierbaar is, op te geven, kunt u het goud, de klederen en de ogenzalf kopen, zodat u kunt zien (RH 23 nov. 1897).

Vers 18-20 **Een Koopman Beladen met Rijkdommen.** – De grote Verlosser stelt Zich voor als een hemelse Koopman, met rijkdommen beladen, Die van huis tot huis gaat en Zijn kostbare goederen aanbiedt (RH 23 juli 1889).

(Job 22:21-25). **Kloppend aan de Deur van het Hart.** – De Heere klopt aan de deur van uw hart, verlangend om binnen gelaten te worden, zodat Hij geestelijke rijkdommen aan uw ziel kan meedelen. Hij wil de verblinde ogen zalven, opdat ze het geheiligde karakter van God in Zijn wet kunnen ontdekken en de liefde van Christus kunnen begrijpen, die werkelijk is als goud dat in vuur gelouterd is (RH 25 febr.1890).

(Jesaja 13:12; Mattheüs 13:45,46). **Geestelijke rijkdommen Voor de Ziel.** – Jezus gaat van deur tot deur, terwijl Hij stilstaat voor iedere tempel van de ziel en uitroept: *"Ik sta aan de deur en Ik klop"*. Als een hemelse Koopman opent Hij Zijn schatten en Hij roept: *"Koopt van Mij goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde."* Het goud dat Hij aanbiedt, is zuiver, kostbaarder dan het goud van Ofir; want het is geloof en liefde. De witte klederen, die Hij de ziel aanbiedt om



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

deze te dragen, bestaan uit Zijn Eigen kleeft van gerechtigheid. En de olie om te zalven is de olie van Zijn genade, die een geestelijk zich zal geven aan de ziel die blind en in het duister is, zodat hij de werking van Gods Geest en de geest van de vijand kan onderscheiden. 'Opent uw deuren' zegt de grote Koopman, de Eigenaar van de geestelijke rijkdommen, 'en handelt uw zaken af met Mij. Ik uw Verlosser, geef u de raad om van Mij te kopen'. (RH 7 aug. 1894).

Vers 18-21 (Filippenzen 3:12-15). **De Strijd Is Voor Ons.** – De Waarachtige Getuige belooft moed aan allen die er naar streven te wandelen op het pad van nederige gehoorzaamheid, door geloof in Zijn Naam. Hij zegt: *“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten*

Page 966; blz. 653

op Mijn troon, gelijk Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.”

Dit zijn de woorden van onze Plaatsvervanger en Borg. Hij Die het goddelijk Hoofd van de gemeente is, de machtigste Overwinnaar, wijst Zijn volgelingen op Zijn leven, Zijn arbeid, Zijn zelfverloochening, Zijn strijd en lijden door verachting, verwerping, spot, belediging en bedrog naar het pad van Golgotha, naar het toneel van de kruisiging, opdat zij bemoedigd zullen worden te jagen naar het doel, om de prijs en het loon van de overwinning in ontvangst te nemen. De overwinning wordt verzekerd door geloof en gehoorzaamheid.

Laten wij de woorden van Christus op ons persoonlijk toepassen. Zijn wij arm, blind, jammerlijk en ellendig? Laten wij dan het goud en de witte klederen zoeken, die Hij aanbiedt. Het werk om te overwinnen is niet beperkt tot de tijd van de martelaren. De strijd is voor ons in deze dagen van sluwe verleidingen om aan wereldgezindheid, aan zelfverzekerdheid, aan het opgaan in trots, hebzucht, valse leer en een onzedelijk leven toe te geven (RH 24 juli, 1888).

(Hooglied 6:10; Jesaja 1:16-19). **Hoop op Hervorming.** – De gemeente moet en zal stralen als de maan, helder als de zon, geducht als krijgsscharen. Gods dienstknechten moeten, door met Christus samen te werken, de vloek wegnemen die de gemeente zo lauw heeft gemaakt (Openbaring 3:15-19 aangehaald.) De kastijding openbaart de hoop op hervorming (vers 20,21 aangehaald) (Brief 130, 1902).

De Oproep tot Laodicea Draagt Vrucht. – Ik zag dat deze oproep tot de gemeente van Laodicea zielen zal beïnvloeden. God vraagt van ons een passende ijver. Wij moeten ons bekeren, ons gevoel dat wij gezond zijn, wegdoen, beseffen dat wij verlaten zijn, goud kopen om rijk te worden, ogenzalf om te kunnen zien en witte klederen om bekleed te worden (Brief 2, 1851).

(Mattheüs 25:1-12). **Hoop Voor de Laodicezen.** – (Openbaring 3:15-17 aangehaald). Toch is de zaak van hen die bestraft worden niet hopeloos; ze ligt niet buiten het bereik van de grote Middelaar. Hij zegt: *“Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schade uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt”*. Hoewel de belijdende volgelingen van Christus in een beklagenswaardige toestand verkeren, bevinden zij zich niet in een even hopeloze toestand als de dwaze maagden, van wie de lampen waren uitgegaan en die geen tijd hadden om hun vaten weer met olie te vullen. Toen de bruidegom kwam, gingen zij die gereed waren, met hem in de bruiloftszaal binnen,



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

maar toen de dwaze maagden kwamen, was de deur gesloten en zij waren te laat om binnen te gaan.

Maar de raad van de Waarachtige Getuige stelt niet diegenen

Page 966-967; blz. 654

die lauw zijn, voor als hopeloze gevallen. Er is nog gelegenheid om verbetering in hun toestand aan te brengen en de boodschap aan Laodicea is vol bemoediging, want de afgedwaalde gemeente kan nog het goud van geloof en liefde kopen, kan nog het witte kleed van Christus gerechtigheid verkrijgen, zodat de schande van hun naaktheid niet zichtbaar is. Reinheid van hart, zuiverheid van drijfveer kan toch nog degenen kenmerken, die nu halfslachtig zijn en er naar streven God en de mammon te dienen. Zij kunnen de klederen van hun karakter nog wassen en wit maken in het bloed van het Lam (RH 28 aug. 1894).

Er bestaat hoop voor onze gemeenten als ze acht willen slaan op de boodschap die aan de Laodicezen gegeven is (MS 139, 1903).

Vers 20 (Openbaring 22:17; Spreuken 1:23-33). **Zult u Gods Talenten Verspillen?** – De Waarachtige Getuige zegt: *“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop”*. Elke waarschuwing, elke vermaning en smeekbede in Gods Woord of door Zijn boodschappers is een klop op de deur van het hart; het is de stem van Jezus Die vraagt toegelaten te worden. Telkens als geen acht geslagen wordt op dit kloppen, wordt uw voornemen om open te doen zwakker en zwakker. Als niet dadelijk gehoor wordt gegeven aan de stem van Jezus, gaat die stem op in tal van ander stemmen, de zorgen en zaken van de wereld nemen de aandacht in beslag en de overtuiging sterft. Het hart wordt minder ontvankelijk en valt terug in een gevaarlijke onbewustheid van het feit, dat de tijd kort is en van de eeuwigheid die wacht.

De hemelse Gast staat aan uw deur, terwijl u hinderpalen opstapelt om Hem te belemmeren binnen te komen. Jezus klopt door de voorspoed die Hij u geeft. Hij overlaadt u met zegeningen om uw trouw te beproeven zodat zij naar anderen kunnen overstromen. Zult u toelaten dat uw zelfzucht overwint? Zult u Gods talenten verspillen en uw ziel verliezen door een afgodische liefde voor de zegeningen die Hij u heeft gegeven? (RH 2 nov. 1886).

Geen Ontmoedigende Boodschap voor de Gemeente. – Wij hebben geen ontmoedigende boodschap voor de gemeente. Hoewel vermaningen, waarschuwingen en correcties zijn gegeven, heeft de gemeente toch dienst gedaan als Gods werktuig om het licht te verspreiden. Het geboden-houdend volk van God heeft een waarschuwing doen horen aan de wereld, aan alle talen en geslachten. Gods gemeente is een levende getuige, een voortdurende getuigenis om mensen te overtuigen als zij het willen aannemen, om hen te veroordelen als zij het weerstaan en verwerpen (MS 96, 1893).

Vers 21 Zie EGW over Romeinen 8:17; Galaten 6:7,8; Hebreëen 4:15

Page 967; blz. 655

Hoofdstuk 4

Vers 3 Zie EGW over Romeinen 3:24-26



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Hoofdstuk 5

Vers 6 (Efeze 2:5, 6). **Het Lam in het Midden van de Troon.** – Het Lam van God wordt voorgesteld als staande in het midden van de troon van God. Hij is het grote trefpunt waar God en de mensen zijn verenigd en met elkaar omgang hebben. Zo worden de mensen voorgesteld als gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. Dit is de aangewezen plaats van samenkomst tussen God en de mens (MS 7, 1898).

Vers 8 Zie EGW over Openbaring 8:3,4

Vers 9-12 Zie EGW over Hebreëen 1:14

Vers 11 (Openbaring 7:1-3; 16:13-16; Hebreëen 1:14; zie EGW over Hebreëen 9:24). **Handen van Engelen Omspannen de Wereld.** – Johannes schrijft: *“En ik zag en hoorde een stem van vele engelen rondom de troon.”* Engelen waren verenigd in het werk van Hem Die de zegelen verbroken had en het boek had genomen. Vier machtige engelen houden de machten van deze aarde tegen tot de dienstknechten van onze God verzegeld zijn aan hun voorhoofden. De volken der wereld verlangen naar de strijd; maar ze worden in toom gehouden door de engelen. Als deze weerhoudende macht wordt weggenomen, zal er een tijd van benauwdheid en zielsangst aanbreken. Dodelijke oorlogswapenen zullen worden uitgevonden. Schepen zullen met hun levende lading worden begraven in de diepten. Allen die niet de geest der Waarheid bezitten, zullen zich aaneensluiten onder de leiding van satanische machten. Maar zij worden onder controle gehouden tot de dag van de grote slag van Armageddon zal aanbreken.

Engelen omspannen de wereld en ontzeggen satan diens aanspraken op oppergezag, die hij heeft gedaan op grond van de grote massa van zijn aanhangers. Wij horen de stemmen niet en zien met het natuurlijk oog het werk van deze engelen niet, maar hun handen omspannen de wereld en met grote waakzaamheid houden zij de legers van satan in bedwang, tot het verzegelingswerk van Gods volk zal zijn voltooid.

De dienaars van de Heere, Zijn engelen, zijn bekwaam en hebben macht en grote kracht en hebben de opdracht om van de hemel naar de aarde te gaan om Zijn volk te dienen. Hun werk is om de felle woede tegen te houden van hem, die gekomen is als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. De Heere is een toevlucht voor allen, die in Hem vertrouwen. Hij zegt dat zij zich een korte tijd moeten verbergen, tot de gramschap voorbij is. Spoedig zal Hij Zijn plaats verlaten om de wereld voor

Page 967-968; blz. 656

haar ongerechtigheid te straffen. Dan zal de aarde haar bloed onthullen en haar verslagenen niet langer bedekken (Brief 79, 1900).

De Hemel een Plaats van Grote Bedrijvigheid. – Konden allen onze dierbare Heiland slechts zien zoals Hij is - een VERLOSSER. Laten Zijn handen het gordijn dat Zijn heerlijkheid voor onze ogen verbergt, opzij schuiven. Hij is in Zijn hoge en heilige plaats. Wat zien wij? Wij zien onze Heiland, niet in een positie van stilte en rust. Hij is omringd door hemelse wezens, door cherubs en serafs, door tienduizend maal tienduizenden engelen.

Al deze hemelse wezens hebben één doel boven alle andere dingen, waarvoor zij een intense belangstelling hebben - Zijn gemeente in een wereld vol verderf. Al deze legers staan in dienst van de Vorst des hemels, terwijl zij het Lam van God, dat



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

de zonde der wereld wegneemt, verheffen. Zij werken voor Christus, onder Zijn opdracht, om volkomen zalig te maken wie tot Hem opzien en in Hem geloven. Deze hemelse wezens haasten zich in hun werk, terwijl zij voor Christus doen wat Herodes en Pilatus tegen Hem deden. Zij beraadslagen samen om Gods eer en heerlijkheid hoog te houden. Zij zijn verenigd in een heilige verbondenheid, in een grootse en verheven eenheid, om de macht, het medeleven, de liefde en heerlijkheid van een gekruisigde en opgestane Heiland te tonen.

In hun werk laten deze hemelse legers zien hoe Gods gemeente moet zijn. Christus werkt voor hen in de hemel, terwijl Hij Zijn boodschappers naar alle delen van de wereld zendt om elke lijder te helpen die naar Hem opziet om hulp, om geestelijk leven en kennis.

De gemeente van Christus op aarde bevindt zich temidden van de zedelijke duisternis van een ontrouwe wereld, die Gods wet vertrapt. Maar hun Verlosser, Die de losprijs heeft betaald met Zijn eigen kostbaar bloed, heeft alle voorzieningen getroffen opdat de gemeente een veranderd lichaam zal zijn, verlicht door het Licht der wereld, in het bezit van de heerlijkheid van Immanuël. De heldere stralen van de Zon der gerechtigheid, die door Zijn gemeente schijnt, zullen elk verloren, afgedwaald schaap, dat tot Hem wil komen om in Hem een toevlucht te vinden, in Zijn kudde bijeenbrengen. Zij zullen voor altijd vrede, licht en blijdschap vinden in Hem Die vrede en gerechtigheid is (Brief 89c, 1897).

Vers 12 Zie EGW over 1 Korinthe 15:51-55

Hoofdstuk 6

Vers 9 (Openbaring 18:1-5; zie EGW over Romeinen 12:19). **De Opening van het Vijfde Zegel.** – Toen het vijfde zegel werd geopend, zag Johannes in visioen onder het altaar de schare die gedood was om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus. Hierna

Page 968; blz. 657

kwamen de tonelen, beschreven in Openbaring 18, waar zij, die waarachtig en getrouw zijn, uit Babylon worden geroepen (Openbaring 18:1-5 aangehaald) (MS 39, 1906).

Vers 13-17 Zie EGW over Openbaring 16:1-21

Vers 14-17 Zie EGW over Mattheüs 28:2-4

Vers 15-17 Zie EGW over Romeinen 3:19

Vers 16 Zie EGW over Mattheüs 27:21,22,29

Hoofdstuk 7

Vers 1-3 (Openbaring 16:13-16; zie EGW over Openbaring 5:11; Efeze 4:30). **De Tijd Nadert Haar Einde.** – Reeds staat het ene koninkrijk op tegen het andere koninkrijk. Nu is er nog geen vastbesloten eenheid. De vier winden worden nog tegengehouden tot Gods dienstknechten aan hun voorhoofden verzegeld zijn. Dan zullen de machten op aarde hun krachten bundelen voor de laatste grote strijd. Met hoeveel zorg moeten wij de weinig overgebleven tijd van onze genadetijd benutten! (RH 27 nov. 1900).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Kort voordat deze tijd der benauwdheid begon, ontvingen wij allen het zegel van de levende God. Toen zag ik dat de vier engelen niet langer de vier winden hielden. Ik zag hongersnood, pest en het zwaard, het ene volk stond op tegen het andere volk, en heel de wereld was in opschudding (Day-Star, 14 maart 1846).

Alles in de wereld is onzeker. De volken zijn toornig en grote voorbereidingen voor de oorlog worden getroffen. Het ene volk smeedt samen tegen het andere volk, het ene koninkrijk tegen het andere. De grote dag van God komt snel naderbij. Maar hoewel de volken hun strijdkrachten monstereerden, het bevel aan de engelen is nog van kracht, dat zij de vier winden moeten tegenhouden tot de dienstknechten van God aan hun voorhoofden zijn verzegeld (RH 28 jan. 1909).

Vers 2,3 (zie EGW over Openbaring 13:16, 17; 14:9-12). **Engelen Onderscheiden het Merkteken.** – Wat is het zegel van de levende God dat geplaatst wordt op de voorhoofden van Zijn volk? Het is een merkteken dat engelen, maar geen menselijke ogen kunnen onderscheiden; want de verderfengel moet dit merkteken van verlossing zien. Dit hemelse wezen heeft het teken van het kruis van Golgotha gezien in de zonen en dochters, die de Heere heeft aangenomen. De zonde door het overtreden van Gods wet is weggenomen. Zij dragen het bruiloftskleed en zijn gehoorzaam en getrouw aan al Gods geboden (Brief 126, 1898).

(Exodus 12:7, 12, 13; Ezechiël 9:4; 20:12, 20). – **De Handtekening van Gods Goedkeuring.** – De Israëlieten plaatsten boven hun deuren een teken van bloed om te kennen te geven dat zij Gods eigendom waren. Zo zullen Gods kinderen in deze tijd de handtekening dragen, die God heeft bepaald. Zij zullen in harmonie met Gods heilige wet leven. Een merkteken wordt geplaatst op elkeen van

Page 969; blz. 658

Gods volk, evenals een merkteken werd geplaatst boven de deuren van de Hebreeuwse woningen om het volk te bewaren voor de algemene ondergang. Gods zegt: *“Ik heb hun Mijn sabbatten gegeven als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten dat Ik, de Heere, hen heilig”* (RH 6 febr. 1900).

(Exodus 31:12-17). **Gods Bijzonder Eigendom.** – Iedereen in deze wereld is het eigendom van de Heere door schepping en verlossing. Iedereen moet zich voor zijn leven verantwoorden. Heeft hij God gegeven wat Hem toekomt? Heeft hij alles overgegeven wat van Hem is als Zijn gekocht eigendom? Allen die de Heere koesteren als hun deel in dit leven, zullen door Hem worden beheerst en zullen het merkteken, het teken van God ontvangen, dat laat zien, dat zij Gods bijzonder eigendom zijn. De gerechtigheid van Christus zal voor hen uitgaan, en de heerlijkheid des Heeren zal hun achterhoede zijn. De Heere beschermt ieder mens die Zijn merkteken draagt (Exodus 31:12-17 aangehaald).

Deze erkenning van God is van de grootste waarde voor ieder mens. Allen die Hem liefhebben en dienen zijn heel waardevol in Zijn ogen. Hij wil dat zij daar staan, waar de ware vertegenwoordigers van de Waarheid zullen zijn, zoals deze is in Jezus (Brief 77, 1899).

Natuurlijke Karaktertrekken Moeten Veranderd Worden. – Hoe weinigen denken eraan dat de verzoeker vroeger een overdekkende cherub geweest is, een wezen, door God geschapen tot heerlijkheid van Zijn Naam. Satan viel van zijn hoge positie door zelfverheffing; hij misbruikte de grote capaciteiten waarmee God hem zo rijkelijk had gezegend. Hij is gevallen door dezelfde oorzaak, waardoor nu nog duizenden vallen, door de eierzucht om de eerste te willen zijn en niet bereid om zich



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

te laten gezeggen. De Heere wil dat de mens de les leert dat hij, hoewel hij deel uitmaakt van de gemeente, pas gered is, als Gods zegel op hem geplaatst is..... De Heere heeft voor ieder van ons een werk te doen. En als de Waarheid niet in het hart is geworteld, als de natuurlijke karaktertrekken niet veranderd zijn door de Heilige Geest, kunnen wij nooit medewerkers van Jezus Christus zijn. Het eigen ik zal zich steeds vertonen en het karakter van Christus wordt niet zichtbaar in ons leven (Brief 80, 1898).

Zonder Vlek of Rimpel. – Zendingswerkers zijn dringend nodig in elke tak van Gods werk. Onze instellingen hebben behoefte aan bekeerde, toegewijde mensen die hun vertrouwen in de Heere stellen. God zal door zulke werkers de macht van Zijn genade openbaren. Zijn dienstknechten moeten onderscheiden zijn van de wereld door het zegel van de levende God; hun woorden en daden moeten openbaren dat zij medewerkers van God zijn.

God kan de mens slechts in zoverre gebruiken als zij zich door de Heilige Geest laten gebruiken. Ik moet tot mensen, die verantwoordelijke posities aanvaarden als voorzitters, evangeliedienaars, artsen of werkers in welk vlak ook, zeggen: God zal iedereen,

Page 969-970; blz. 659

die in Zijn dienst staat, toetsen. Hij vraagt niet: Zijn ze geleerd en welsprekend? Zijn ze in staat om te gebieden, te leiden en te besturen? Hij vraagt: Zullen ze Mijn karakter vertegenwoordigen? Zullen ze ootmoedig wandelen, zodat Ik hun Mijn weg kan leren? De tempel van de ziel mag niet worden verontreinigd door een losbandige of onreine praktijk. Zij, die Ik erken in de hemel, moeten zonder vlek of rimpel zijn.

De Heere wil nederige mannen gebruiken om een groot en goed werk te doen. Door hen zal Hij aan de wereld de onuitwisbare kenmerken van de Goddelijke natuur openbaren (Brief 270, 1907).

(Openbaring 14:1-3; 22:4; Johannes 1:12). **Een Eer om Gods Merkteken te Dragen.** – Zij die uit de wereld komen, om in woorden en daden van wereldlingen te verschillen, die beseffen dat het een eer is om Gods merkteken te dragen, zullen kracht ontvangen om Zijn kinderen te worden. De Heere heeft mensen nodig waarop Hij kan vertrouwen. Niemand gaat de hemel binnen die het merkteken van God niet draagt. Zij die in deze door zonde vervloekte wereld dit merkteken met geheiligde vrijmoedigheid dragen, en het als een eer beschouwen, zullen door Christus in de hemel worden erkend en geëerd (Brief 125, 1903).

(Jeremia 8:20; 1 Johannes 3:3). **Zal de Engel Aan Ons Voorbijgaan?** – “*En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.*” Heel spoedig zal iedereen, die een kind van God is, dit zegel ontvangen. O, dat het op ons voorhoofd mag worden geplaatst! Wie kan de gedachte verdragen te worden gepasseerd als de engel uitgaat om de dienstknechten van God aan hun voorhoofden te verzegelen? (RH 28 mei, 1889).

Een Paspoort Voor de Heilige Stad. – Alleen zij die het zegel van de levende God ontvangen, zullen het paspoort bezitten om door de poorten van de Heilige Stad binnen te gaan. Maar er zijn velen die verantwoordelijkheden in Gods werk op zich nemen, terwijl ze niet van ganser harte geloven en zolang zij in die staat verkeren, kunnen zij het zegel van de levende God niet ontvangen. Zij vertrouwen op hun eigen gerechtigheid, die de Heere als dwaasheid beschouwt (Brief 164, 1909).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Het Merkteken van Onderscheid. – Zij die Gods zegel op hun voorhoofd willen dragen, moeten de Sabbat van het vierde gebod houden. Dit onderscheidt hen van de ontrouwen, die een menselijke instelling hebben aanvaard in plaats van de ware Sabbat.

De viering van Gods rustdag is een merkteken van onderscheid tussen hen die God dienen en die Hem niet dienen (MS 27, 1899).

In Karakter Evenals Christus. – Het zegel van de levende God wordt alleen op hen geplaatst, die wat hun karakter betreft op Christus gelijken (RH 21 mei, 1895).

Het Beeld van Christus in de Ziel. – Zoals was de indruk van het zegel opneemt, neemt de ziel de indruk van Gods Geest op en behoudt het beeld van Christus (ST 18 juli, 1911).

Het Zegel en de Geboden. – Velen zullen het zegel van God

Page 970; blz. 660

niet ontvangen omdat zij Zijn geboden niet houden of geen vruchten der gerechtigheid dragen (Brief 76, 1900).

Een Bittere Teleurstelling op de Dag van God. – De grote massa van belijdende christenen zal op de dag van God bitter teleurgesteld worden. Op hun voorhoofden dragen zij niet het zegel van de levende God. Door hun lauwheid en halfslachtigheid onteren zij God veel meer dan de erkende ongelovige. Zij dwalen rond in het duister, terwijl zij konden wandelen in het heldere licht van het Woord, geleid door Hem, Die zich nooit vergist (Brief 121, 1903).

Vers 2-4 Zie EGW over Openbaring 14:1-4

Vers 4-17 (Openbaring 14:1-4; 2 Korinthe 3:18). **Er Naar Streven om tot de 144.000 te Behoren.** – Zij die door het Lam geleid zullen worden naar de bronnen van levend water en van wiens ogen Hij alle tranen zal afwissen, zijn degenen die nu de kennis en het begrip ontvangen, die in de Bijbel, Gods Woord, worden geopenbaard....

Wij mogen geen mensen nabootsen. Geen mens is wijs genoeg om onze maatstaf te kunnen zijn. Wij moeten zien op de Mens Jezus Christus, Die volmaakt is in gerechtigheid en heiligheid. Hij is de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij is het grote Voorbeeld. Zijn leven is de maatstaf van de ervaring die wij moeten opdoen. Zijn karakter moet ons model zijn. Laten wij daarom onze gedachten van de problemen en moeilijkheden van dit leven afwenden om ze op Hem te richten, zodat wij door aanschouwen naar Zijn Beeld veranderd worden. Er is een goede reden om Christus voor ogen te houden. Wij kunnen veilig naar Hem opzien want Hij is alwijs. Als wij naar Hem zien en aan Hem denken, zal Hij in ons gestalte krijgen als de hoop der heerlijkheid.

Laten wij met alle kracht die God ons heeft gegeven er naar streven om tot de 144.000 te behoren (RH 9 maart, 1905).

Vers 9 (Openbaring 3:5; 19:7-9; Johannes 12:12, 13). **De Palmen en de Gewaden.** – De palmtakken geven te kennen dat zij de overwinning hebben behaald en de witte klederen, dat zij bekleed zijn met Christus' gerechtigheid. God zij dank, dat er een Bron is geopend om de gewaden van ons karakter te wassen en ze wit als sneeuw te maken (Ongedateerd MS 23).

Vers 14 Zie EGW over Openbaring 3:18;19:7-9; Mattheüs 22:11,12

Vers 17 Zie EGW over Openbaring 21:1,2; Romeinen 11:33



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Hoofdstuk 8

Vers 3,4 (Jesaja 1:18; Hebreëen 9:13, 14; zie EGW over Romeinen 8:26, 34; Hebreëen 7:25). **Gebeden Welriekend door de Verdiensten van Christus.** – Zoals de priester het warme bloed op het verzoendeksel sprenkelde, terwijl de welriekende wolk van wierook naar God opsteeg,

Page 970-971; blz. 661

moeten onze gebeden, terwijl wij onze zonden belijden en pleiten op de verdienste van Christus' verzoenend bloed, opstijgen naar de hemel, welriekend door de verdiensten van het karakter van onze Heiland. Ondanks onze onwaardigheid moeten wij bedenken dat er Iemand is Die de zonde kan wegnemen en Die maar al te zeer bereid is om de zondaar te redden. Hij heeft met Zijn Eigen bloed de straf voor alle boosdoeners betaald. Elke zonde, die met een berouwvol hart aan God is beleden, zal Hij wegdoen (Jesaja 1:18; Hebreëen 9:13, 14 aangehaald) (RH 29 sept. 1896).

(Openbaring 5:8; Psalm 141:2; Johannes 1:29; Efeze 5:2). **De Wierook Stelt het Bloed der Verzoening Voor.** – Laten de gezinnen, de afzonderlijke christenen en de gemeente voor ogen houden dat zij nauw met de hemel verbonden zijn. De Heere heeft bijzondere belangstelling voor Zijn strijdende gemeente hier op aarde. De engelen die de wolk van welriekende wierook aanbieden, zijn er voor de biddende heiligen. Laten daarom de avondgebeden in elk gezin geregeld naar de hemel opstijgen in het koele avonduur, terwijl ze voor Gods aangezicht ten onzen behoeve spreken van de verdiensten van het bloed van een gekruisigde en opgestane Heiland.

Dat bloed alleen heeft daadwerkelijke kracht. Dat alleen kan verzoening bewerken voor onze zonden. Het bloed van de eniggeboren Zoon van God heeft waarde voor ons, zodat wij tot God kunnen naderen; alleen Zijn bloed *'neemt de zonden der wereld weg'*. Elke morgen en avond let het hemels universum op elk gezin dat bidt en de engel met wierook, wat het bloed der verzoening voorstelt, heeft toegang tot God (MS 15, 1897).

Hoofdstuk 10

Vers 1-11 (Openbaring 14:6-12; Daniël 12:4-13). **Niemand Minder Dan Christus.** – De machtige Engel die Johannes onderrichtte, was niemand minder dan Christus. Het feit dat Hij Zijn rechervoet op de zee en Zijn linkervoet op de aarde zette, laat zien welk aandeel Hij heeft in de slottonelen van de grote strijd tegen satan. Deze positie geeft Zijn oppermacht en gezag over de gehele aarde te kennen. De strijd was van eeuw tot eeuw feller geworden en dat gaat zo door tot de slottonelen, als het meesterwerk van de machten der duisternis het hoogtepunt bereikt. Satan zal samen met de goddeloze mensen de hele wereld, ook de kerken die de liefde tot de Waarheid niet bezitten, verleiden. Maar de machtige engel vraagt de aandacht. Hij roept met luider stem. Hij zal de macht en het gezag van Zijn stem tonen aan hen, die zich met satan hebben verenigd om de Waarheid tegen te staan. Nadat de zeven donderslagen gesproken hadden, kreeg Johannes, net als eertijds Daniël, bevel met betrekking tot het boekje:

Page 971; blz. 662

“Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.”
dit heeft betrekking op latere gebeurtenissen, die te zijner tijd ontsloten zullen



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

worden. Daniël zal opstaan in zijn bestemming aan het einde der dagen. Johannes ziet hoe het boekje ontsloten wordt. Dan hebben de profetieën van Daniël hun juiste plaats in de boodschappen van de drie engelen, die aan de wereld gegeven zullen worden. Het openen van het boekje was de boodschap met betrekking tot de tijd.

De boeken van Daniël en de Openbaring vormen één geheel. Het eerste is een profetie, het tweede een openbaring; het ene is een verzegeld boek, het andere boek is geopend. Johannes hoorde de verborgenheden die de zeven donderslagen spraken, maar hem werd gezegd dit niet op te schrijven.

Het bijzondere licht dat Johannes kreeg en dat tot uiting kwam in de zeven donderslagen, was de schildering van gebeurtenissen, die zich zouden afspelen tijdens de boodschappen van de beide eerste engelen. Het was voor de mensen het beste om deze dingen niet te weten, want hun geloof moest beproefd worden. In opdracht van God moesten wondere en nieuwe waarheden verkondigd worden. De boodschappen van de eerste en de tweede engel moesten worden verkondigd, maar er werd geen verder licht gegeven eer deze boodschappen hun bijzonder werk hadden gedaan. Dit wordt voorgesteld door de Engel, Die met één voet op de zee staat, terwijl Hij onder het uiten van een plechtige eed verkondigde dat er geen tijd meer zou zijn.

Deze tijd, die de Engel onder het uiten van een plechtige eed aankondigt, is niet het einde van deze wereldgeschiedenis, of van de genadetijd, maar van de profetische tijd, die aan de wederkomst van onze Heere zou voorafgaan. Dat wil zeggen dat de mensen geen andere boodschap over een bepaalde tijd zullen krijgen. Na deze tijdsperiode, die van 1842 tot 1844 zou duren, is er geen bepaalde profetische tijd meer aangegeven. De langste tijdrekening reikt tot de herfst van 1844.

De positie van de engel, met de ene voet op de zee en de andere op de aarde, duidt de verbreiding aan van de verkondiging van de boodschap. Deze zal grote zeeën oversteken en zal verkondigd worden in andere landen, ja, aan de gehele wereld. Het begrijpen van de Waarheid, de blijde aanvaarding van de boodschap wordt voorgesteld door het eten van het boekje. De Waarheid met betrekking tot de tijd van de wederkomst van onze Heer was voor ons een kostbare boodschap (MS 59, 1900).

Vers 7 (Openbaring 22:10-12). **De Laatste Periode van de Genadetijd.** – De bedeling van het Evangelie is de laatste periode van de genadetijd die ooit aan de mensen zal worden gegeven. Zij die in deze bedeling van toets en beproeving leven en die er toch niet toe worden gebracht zich te bekeren en te gehoorzamen, zullen met de ongelovigen omkomen. Er is geen tweede proeftijd. Het Evangelie dat gepredikt zal worden aan alle naties, geslachten,

Page 971-972; blz. 663

talen en volken brengt de Waarheid op duidelijke wijze en laat zien dat gehoorzaamheid de voorwaarde is om eeuwig leven te verkrijgen. Christus rekent Zijn gerechtigheid hen toe, die ermee instemmen dat Hij hun zonden wegneemt. Wij zijn schuldenaars van Christus door de genade die ons in Hem volkomen maakt (MS 40, 1900).

Hoofdstuk 11

Vers 1 (Openbaring 20:12, 13; 1 Petrus 4:17; 2 Petrus 1:10, 11). **Het Meten van Gods Gemeente.** – Het grote oordeel vindt plaats en is reeds enige tijd aan de



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

gang. Nu zegt de Heere: Meet de tempel en hen die daarin aanbidden. Denk er aan wanneer u bezig bent met uw werk, dat God u meet; als u uw huishoudelijke plichten doet, als u in gesprek bent, dat God u meet. Bedenk dat uw woorden en daden in de hemelse boeken worden vastgelegd, zoals het gelaat door de fotograaf op de gevoelige plaat wordt vastgelegd....

Hier vindt een werk plaats, het meten van de tempel en van de aanbidders daarin om te zien wie in de laatste dagen kan bestaan. Zij die standvastig zijn, hebben overvloedig toegang in het Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Als wij ons werk doen, moeten wij er aan denken dat er Eén is Die let op de geest waarin wij het werk doen. Zullen wij onze Heiland niet in ons werk van alledag doen leven, in onze bezigheden en huishoudelijke plichten? Dan zullen wij in Gods Naam alles wat onnodig is achter ons laten, alle roddelpraat en zinloze bezoeken en ons voorstellen als dienaars van de levende God (MS 4, 1888).

Vers 19 (Zie EGW over Exodus 31:18; Jesaja 6:1-7; 58:12-14). **De Stenen Tafelen een Overtuigend Getuigenis.** – Wat een triomfantelijke tijd zal het zijn voor allen die waarachtig en getrouw zijn geweest, als Gods Tempel in de hemel wordt geopend! In die Tempel zal de Ark van Zijn verbond zichtbaar zijn, waarin de twee stenen tafelen waarop Gods wet geschreven staat. Deze stenen tafelen zullen tevoorschijn worden gebracht uit de plaats waar zij verborgen zijn geweest en de Tien Geboden, door Gods vinger daarin gegrift, zullen gezien worden. Deze stenen tafelen, die nu in de Ark van het verbond liggen, zullen een overtuigend bewijs vormen van de Waarheid en bindende eisen van Gods wet (Brief 47, 1902).

De Ark in de Hemel Bevat de Geboden. – Heiligschennende geesten en harten hebben gemeend dat zij machtig genoeg waren om de tijden en de wetten van de Heere te veranderen; maar, veilig geborgen in de hemelse archieven in de Ark van God zijn de oorspronkelijke geboden, geschreven op de twee stenen tafelen. Geen aardse potentaat heeft de macht om deze tafelen uit hun heilige bergplaats onder het verzoendeksel weg te halen (ST 28 feb. 1878).

Page 972-973; blz. 664

Hoofdstuk 12

Vers 3-6, 13-17 (Openbaring 13:1, 2, 11). **Gods Volk in de Minderheid.** – Onder de zinnebeelden van een grote rode draak, een beest als een luipaard en een beest met lamshorens worden de aardse regeringen, die zich in het bijzonder zouden bezighouden met het vertreden van Gods wet en het vervolgen van Zijn volk, aan Johannes voorgesteld. De strijd wordt tot aan het eind toe gevoerd. Gods volk, voorgesteld door een heilige vrouw met haar kinderen, werd voorgesteld als volkomen in de minderheid. In de laatste dagen bestond er nog maar een overblijfsel. Van hen spreekt Johannes als degenen “*die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben*” (ST 1 nov. 1899).

Vers 7 **Oorlog in de Hemel.** – Tegenstand tegen Gods wet had zijn oorsprong in de hemel bij Lucifer, de overdekkende cherub. Satan nam zich voor om de eerste te zijn in de raadsvergaderingen in de hemel, en aan God gelijk. Hij begon met zijn werk van oproer onder de engelen over wie hij het bevel voerde en trachtte de geest van ontevredenheid onder hen te verbreiden. Hij werkte op zulk een bedrieglijke wijze dat vele engelen hem trouw betuigden eer zijn bedoelingen ten volle bekend werden. Zelfs de trouwe engelen waren niet in staat zijn karakter ten volle te doorzien of te



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

bespeuren waartoe zijn werk leidde. Toen satan erin geslaagd was vele engelen achter zich te winnen, legde hij zijn zaak aan God voor, terwijl hij het deed voorkomen alsof het de wens van de engelen was dat hij de positie zou bekleden, die Christus innam.

Het kwaad werkte door tot de geest van ontevredenheid rijpte tot een daadwerkelijke opstand. Toen kwam er oorlog in de hemel en satan werd met allen, die met hem sympathiseerden, uitgeworpen. Satan had gestreden om de heerschappij in de hemel en had de strijd verloren. God kon hem niet langer eer en gezag toevertrouwen en dit alles, samen met het aandeel dat hij in het hemelse bestuur had gehad, werd hem ontnomen.

Sedert die tijd zijn satan en zijn leger van bondgenoten de gezworen vijanden van God in onze wereld geweest, terwijl zij aanhoudend gestreden hebben tegen het werk van Waarheid en Recht. Satan is doorgegaan met aan de mensen zijn onjuiste voorstellingen over Christus en God voor te houden, zoals hij dat met de engelen heeft gedaan en hij heeft de wereld achter zich gekregen. Zelfs de belijdende christelijke kerken hebben de kant van de eerste grote afvallige gekozen (RH 28 jan. 1909).

(Zie EGW over 2 Korinthe 10:5). **De Invloed van de Ene Geest op de Andere.** – Zo bedrieglijk werkte Lucifer, dat de gevoelens die hij inprente niet konden worden aangepakt alvorens ze zich hadden ontwikkeld in het verstand van degenen, die ze aannamen.

De invloed van de ene geest op de andere, die een grote kracht

Page 973; blz. 665

ten goede is als deze geheiligd is, is even sterk ten kwade in handen van hen, die God tegenstaan. Deze kracht gebruikt satan in zijn werk om het kwaad in het verstand van de engelen in te prenten en hij deed het voorkomen alsof hij het beste zocht voor het universum. Als de gezalfde cherub was Lucifer hoog geëerd; hij was erg geliefd onder de hemelse wezens en had grote invloed over hen. Velen van hen luisterden naar zijn suggesties en geloofden zijn woorden. *“En er kwam oorlog in de hemel: Michael en Zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.”*

Toen Satan uit de hemel geworpen was, stichtte hij zijn koninkrijk in deze wereld en van die tijd af is hij onvermoeid bezig geweest om mensen van hun trouw aan God af te brengen. Hij gebruikt dezelfde macht die hij in de hemel heeft gebruikt - de invloed van de ene geest op de andere. De mensen werden verzoekers van hun medemensen. De sterke verderfelijke gevoelens van satan worden gekoesterd en ze oefenen een meesterlijke, dwingende macht uit. Onder invloed van deze gevoelens verbinden de mensen zich met elkaar in bondgenootschappen (Brief 114, 1903).

Satans Weigering om Christus te Gehoorzamen. – Hij (satan) zegt dat hij zich niet kan onderwerpen aan het bevel van Christus, dat hij alleen aan Gods bevelen zal gehoorzamen. Goede engelen wenen als ze zijn woorden horen en zien hoe hij het veracht om de aanwijzingen van Christus, hun verheven en geliefde Aanvoerder op te volgen.

De Vader beslist de zaak van satan en zegt dat hij uit de hemel moet worden verdreven omreden van zijn vermetele opstand en dat allen; die zich met hem hebben verenigd in zijn opstand, met hem moeten worden verdreven. Toen kwam er oorlog in de hemel. Christus en Zijn engelen streden tegen satan en zijn engelen, want zij waren



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

vastbesloten om met al hun opstandigheid in de hemel te blijven. Maar zij konden geen stand houden. Christus en de trouwe engelen behaalden de overwinning en dreven satan en zijn opstandige sympathisanten uit de hemel (3 SG 38).

De Opstand Overgebracht Naar Deze Wereld. – Toen satan in opstand kwam, was er oorlog in de hemel en hij werd met allen, die met hem sympathiseerden, uitgeworpen. Hij had een vooraanstaande plaats in de hemel en bezat een troon, stralend van licht. Maar hij week af van zijn trouw aan de gezegende en enige Vorst en verviel van zijn hoge rang. Allen die met hem sympathiseerden, werden uit Gods tegenwoordigheid verdreven en waren gedoemd niet langer te worden erkend in de hemel als wezens, die het recht hadden er te zijn. Satan werd de verklaarde tegenstander van Christus. Op aarde plantte hij de banier van de opstand en zijn sympathisanten schaarden zich daaromheen (MS 78, 1905).

Vers 7-9 Zie EGW over Ezechiël 28:15-19; Efeze 6:12; 1 Johannes 2:6
Page 973-974; blz. 666

Vers 10 **Satan Ternerder Geworpen Door de Dood van Christus.** – Het terneder werpen van satan als de aanklager der broederen werd verwezenlijkt door het grote werk van Christus, toen Hij Zijn leven gaf. Ondanks de volhardende tegenstand van satan werd het verlossingsplan uitgevoerd. Christus achtte de mensen van voldoende waarde om Zijn leven voor hen op te offeren. Satan wist dat het rijk, dat hij zich had toegeëigend, hem tenslotte zou worden ontnomen en was vastbesloten alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk schepselen, die God naar Zijn beeld had geschapen, te vernietigen. Hij haatte de mensen omdat Christus zo'n vergevensgezinde liefde en medelijden voor hen had getoond en nu maakte hij zich gereed om elke mogelijke vorm van bedrog over hen uit te oefenen, waardoor zij verloren zouden kunnen gaan. Hij vervolgde zijn werk met des te meer energie omdat zijn eigen positie hopeloos was (3 SP 194, 195).

(2 Korinthe 5:19; Filippenzen 2:6). **Satan Ontworteld Uit de Genegenheid van het Universum.** – Toen satan zijn vijandschap jegens Christus zover liet gaan, dat Hij aan het kruis op Golgotha hing met een gewond lichaam en een gebroken hart, ontwortelde satan zich volkomen uit de genegenheid van het universum. Toen werd zichtbaar dat God Zich had verloochend in Zijn Zoon, door Hem te geven voor de zonden der wereld, omdat Hij de mens liefhad. De Schepper werd geopenbaard in de Zoon van de oneindige God. Hier werd de vraag: “Bestaat er bij God zelfverloochening?” voor altijd beantwoord. Christus was God en vernederde Zich om mens te worden. Hij nam de menselijkheid op Zich en werd gehoorzaam tot de dood, opdat Hij het oneindige Offer kon brengen (MS 50, 1900).

(Johannes 3:14-17; Galaten 6:14; Hebreeën 9:22). **De Aanklagende Macht Van Satan Verbroken.** – Christus aan het kruis, beweegt niet alleen mensen tot berouw naar God voor de overtreding van Zijn wet - want wie God vergeeft, maakt Hij eerst boetvaardig - maar Christus heeft aan het recht voldaan; Hij heeft Zichzelf aangeboden als een Verzoening. Zijn vergoten bloed, Zijn gebroken lichaam, bevredigen de aanspraken van de verbroken wet en zo overbrugt Hij de kloof, die door de zonde is ontstaan. Hij heeft in het vlees geleden opdat Hij met Zijn gekneusd en gebroken lichaam de zondaar, die zich niet kon verdedigen, kon bedekken. De overwinning bij Zijn dood op Golgotha behaald, verbrak voor altijd de beschuldigende macht van satan over het universum en bracht zijn beschuldiging tot



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

zwijgen, dat zelfverloochening voor God iets onmogelijks was en daarom voor de mens onnodig (MS 50, 1900).

Vers 11 (Deuteronomium 33:25; zie EGW over 2 Thessalonicenzen 2:7-12).

Macht om Elke Dag te Overwinnen. – Iedereen die dat wil, kan overwinnen. Laten wij er ernstig naar streven om de maatstaf die ons wordt voorgehouden, te bereiken. Christus kent onze zwakheden en wij kunnen dagelijks om hulp naar Hem toe gaan. Wij hoeven geen maand van tevoren kracht op te doen. Wij moeten van dag tot

Page 974-975; blz. 667

dag overwinnen (MS 28, 1886).

Het Geheim van het Overwinnen van de Zonde. – Wij worden overwinnaars door anderen te helpen te overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van onze getuigenis. Gehoorzaamheid aan de geboden van God zal in ons een gehoorzame geest doen ontstaan en God kan de dienst, die het gevolg is van een dergelijke geest, aanvaarden (Brief 236, 1908).

Vers 12 Zie EGW over Openbaring 16:13-16; Psalm 17

Vers 17 (Openbaring 14:9-12; zie EGW over Jesaja 59:13-17). **Satans**

Meesterwerk van Kwaad. – Zij die de geboden van God liefhebben en gehoorzamen, worden ten zeerste gehaat door de synagoge van satan en de machten van het kwaad zullen hun haat zo duidelijk mogelijk tonen. Johannes voorzag de strijd tussen de laatste gemeente en de machten van het kwaad en zei: *“De draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”*

De machten der duisternis zullen zich verenigen met mensen, die zich aan satans leiding hebben overgegeven en dezelfde tonelen die tentoongesteld waren bij het verhoor, de verwerping en de kruisiging van Jezus, zullen herleven. Door zich over te geven aan satanische invloeden zullen mensen worden veranderd in duivels en zij, die naar Gods beeld zijn geschapen, die geformeerd waren om hun Schepper te eren en te verheerlijken, zullen een woonstede worden van draken en satan zal in een afvallig mensdom zijn meesterwerk van het kwaad zien - mensen, die zijn beeld weerkaatsen (RH 14 april, 1896).

Slechts Twee Partijen op Aarde. – Er zijn slechts twee partijen op deze aarde - zij die onder de met bloed bevlekte banier van Jezus staan en zij, die onder de zwarte banier van de opstand staan. In het twaalfde hoofdstuk van Openbaring wordt de grote strijd getoond tussen hen die gehoorzaam en hen die ongehoorzaam zijn (Openbaring 12:17; 13:11-17 aangehaald) (MS 16, 1900).

(Efeze 6:10-12). **De Aarde een Toneel van Verschrikking.** – Satanische machten hebben de aarde tot een toneel van verschrikking gemaakt, waarvoor geen woorden te vinden zijn. Oorlog en bloedvergieten vinden plaats door volken die beweren dat ze christenen zijn. Minachting voor Gods wet heeft haar onafwendbare gevolgen.

De grote strijd die nu gaande is, is niet alleen een strijd van mens tegen mens. Aan de ene kant staat de Vorst des levens, Die dienst doet als Plaatsvervanger en Borg voor de mens; aan de andere kant de vorst der duisternis, met de gevallen engelen onder zijn bevel (Efeze 6:12, 13, 10, 11 aangehaald) (RH 6 febr. 1900).

Page 975; blz. 668



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Hoofdstuk 13

Vers 1,2,11 Zie EGW over Openbaring 12:3-6; 13-17

Vers 8 Zie EGW over Openbaring 3:5; 20:12-15; Hebrëeën 9:11-14,22

Vers 11 **Een Uniek Zinnebeeld.** – Hier is een treffend beeld van de opkomst en groei van ons eigen volk. De horens als van een lam, emblemen van onschuld en zachtaardigheid, geven heel terecht de aard van onze regering aan (USA), zoals die tot uiting komt in haar twee fundamentele beginselen, republikeins en protestants (4 SP 277).

Het Schild van de Almachtige boven Amerika. – De Verenigde Staten vormen een land dat onder het bijzondere schild van de Almachtige heeft gestaan. God heeft grote dingen voor dit land gedaan, maar door het overtreden van Zijn wet hebben de mensen een werk gedaan dat zijn oorsprong vond in de mens der zonde. Satan werkt zijn plannen uit om het menselijk geslacht in ontrouw te betrekken (MS 17, 1906).

Ons Vooruitzicht. – De profetie stelt het protestantisme voor als een beest met lamshorens, terwijl het spreekt als een draak. Reeds beginnen wij de stem van de draak te vernemen. Een satanische macht staat achter de zondag-beweging, maar deze macht is verborgen. Zelfs de mensen die met dit werk bezig zijn, zijn zelf verblind wat betreft de gevolgen van hun beweging.

Laat Gods gebodenhoudend volk in deze tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie aanvaarden. Voor ons ligt het vooruitzicht, een aanhoudende strijd te moeten voeren met de kans op gevangenneming, het verlies van bezittingen en zelfs het leven bij het verdedigen van Gods wet, die krachteloos wordt gemaakt door menselijke wetten (RH 1 jan. 1889).

Vers 11-17 (Openbaring 14:9-12; Daniël 7:25; 2 Thessalonicenzen 2:3, 4; zie EGW over Openbaring 17:13, 14; 18:1-5). **De Vervolgende Hand van de Vijand.** – (Openbaring 13:11-13 aangehaald). Godsdienstige machten, die naar hun belijdenis verbonden zijn met de hemel en beweren dat zij de eigenschappen van een lam bezitten, tonen door hun daden, dat zij het hart van een draak hebben en dat zij worden aangespoord en beheerst door satan. De tijd is gekomen waarin Gods volk de hand der vervolging zal voelen, omdat zij de zevende dag heiligen. Satan heeft de verandering van de Sabbat bewerkstelligd in de hoop zijn doel uit te voeren om Gods plannen te doen mislukken. Hij tracht Gods geboden in de wereld minder krachtig te maken dan menselijke wetten.

De mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen en die altijd Gods volk heeft verdrukt, zal zorgen, dat wetten worden uitgevaardigd die de viering van de eerste dag van de week verplicht stellen. Maar Gods volk moet standvastig blijven. De Heere zal voor hen werken, door duidelijk te tonen dat Hij de God der goden is (MS 135, 1902).

Page 975-976; blz. 669

Kerk en Wereld in Verdorven Harmonie. – Gods Woord zegt duidelijk dat Zijn Wet bespot en vertrapt zal worden in de wereld; buitengewone ongerechtigheid zal wijdverspreid voorkomen. De belijdende protestantse wereld zal een verbond sluiten met de mens der zonde; kerk en wereld zullen in verdorven harmonie samengaan.



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Hier komt de grote crisis over de wereld. De Schriften leren dat het pausdom haar oppergezag terugkrijgt en dat de vuren van vervolging weer ontstoken zullen worden door de concessies van de zogenaamde protestantse wereld in het dienen van de wereld (GCB 13 april, 1891).

Vers 13,14 (2 Thessalonicenzen 2:7-12; zie EGW over Openbaring 16:13-16; Mattheüs 7:21-23). **Wonderen Uitgevoerd Voor Onze Ogen.** – De tijd is nabij dat satan wonderen zal doen om bij de mensen het geloof te versterken dat hij God is. Heel Gods volk moet nu vast staan op het fundament der Waarheid, zoals in de boodschap van de derde engel is gegeven. Alle aangename beelden, alle gedane wonderen zullen worden vertoond om zo mogelijk, zelfs de uitverkorenen te verleiden. De enige hoop voor een ieder is vast te houden aan de bewijzen die de Waarheid in gerechtigheid hebben bevestigd (RH 9 aug. 1906).

Wonderen Verricht Onder Toezicht van de Vijand. – (Mattheüs 7:21- 23 aangehaald). Velen beweren dat zij volgelingen van Christus zijn, maar zij hebben hun Leidsman uit het oog verloren. Ze kunnen wel zeggen: “*Heere, Heere*”; ze kunnen wijzen op de zieken die ze genezen hebben en op andere wondere werken en beweren dat zij meer van de Geest en de kracht van God hebben dan geopenbaard wordt door één van hen, die Zijn wet bewaren. Maar hun werken worden gedaan onder toezicht van de vijand der gerechtigheid, wiens doel het is om mensen te verleiden, bedoeld om ze af te trekken van gehoorzaamheid, waarheid en plicht. In de nabije toekomst zullen nog meer kenmerkende manifestaties van deze wondere macht plaatsvinden, want van hem wordt gezegd: “*En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.*” (ST 26 febr. 1885).

Vers 14 **Vorbereiding Voor het Beeld van het Beest.** – Reeds vinden voorbereidingen plaats en bewegingen zijn aan de gang die zullen resulteren in het maken van een beeld voor het beest. Er zullen in de wereldgeschiedenis voorvallen plaatsvinden, die de voorspellingen van de profetie voor deze laatste dagen in vervulling doen gaan (RH 23 april, 1889).

Vers 14-17 (Openbaring 14:9-12). **Getoetst Door het Beeld.** – De Heere heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vóór het einde van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist..... (Openbaring 13:11-17 aangehaald).....

Deze toets moet Gods volk ondergaan vòòrdat het verzegeld wordt.

Page 976; blz. 670

Allen die God hun trouw tonen door het waarnemen van Zijn wet en die weigeren een valse sabbat te aanvaarden, zullen zich scharen onder de banier van de Heere God en zullen het zegel van de levende God ontvangen. Zij, die de Waarheid van hemelse oorsprong prijsgeven en de zondag als sabbat aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen (Brief 11, 1890).

Afval en Nationale Ondergang. – Als de protestantse kerken zich zullen verenigen met de wereldse machten om een valse godsdienst te steunen, door in te gaan tegen datgene, waarvoor hun voorouders de felste vervolging hebben doorstaan; als de staat haar macht zal gebruiken om de besluiten te bekrachtigen en instellingen van de kerk zal ondersteunen - dan zal het protestants Amerika een beeld hebben gemaakt van het pausdom en er zal een nationale afval zijn, die alleen maar in nationale ondergang kan eindigen (ST 22 maart, 1910).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Het Merkteken van de Afval en Gods Geduld. – Er zijn velen die nooit het licht hebben gekregen. Zij zijn door hun leraars verleid en zij hebben niet het merkteken van het beest ontvangen. De Heere werkt aan hen; Hij heeft hen niet aan zichzelf overgelaten. De Heere zal Zijn genade niet van hen wegnemen, zolang zij niet overtuigd zijn van de Waarheid en nog niet het bewijs dat hen gegeven is om hen te verlichten, vertrappen (Brief 7, 1895).

Vers 15-17 (zie EGW over 2 Thessalonicenzen 2:3, 4). **De Plannen Van Satan Volmaken.** –

Als de wetgevende macht wetten maakt die de eerste dag van de week verheffen en deze in de plaats stellen van de zevende dag, zal satans plan voltooid zijn (RH 15 april, 1890).

Vers 16,17 (Daniël 3:1-18; zie EGW over 1 Johannes 2:18). **De Geschiedenis Zal Zich Herhalen.** – De geschiedenis zal zich herhalen. Een valse godsdienst zal verheven worden. De eerste dag der week, een gewone werkdag die niet de minste heiligheid bezit, zal ingesteld worden zoals het beeld in Babylon. Alle natiën, talen en volken zullen bevel krijgen deze valse sabbat te aanbidden. Dit is satans plan om de dag, door God ingesteld en aan de wereld gegeven als gedenkteken van de schepping, teniet te doen.

Het decreet dat de viering van deze dag verplicht stelt, zal uitgaan in de gehele wereld. In beperkte mate is ze al uitgevaardigd. In verschillende plaatsen spreekt de burgerlijke macht met de stem van een draak, evenals de heidense koning tot de Hebreeuwse ballingen sprak.

Beproeving en vervolging zal het deel zijn van allen, die in gehoorzaamheid aan Gods Woord weigeren deze valse sabbat eer te bewijzen. Geweld is de laatste toevlucht van elke valse godsdienst. In het begin wordt aantrekkingskracht gebruikt, zoals de koning van Babylon de macht van de muziek en uiterlijk vertoon gebruikte. Toen deze aantrekkelijke middelen, bedacht door mensen die door satan waren geïnspireerd, er niet in slaagden de mensen ertoe te brengen het beeld te aanbidden, waren de hongerige

Page 976-977; blz. 671

vlammen van de oven gereed om hen te verteren. Dat zal nu ook het geval zijn. Het pausdom heeft haar macht uitgeoefend om mensen te dwingen haar te gehoorzamen en ze zal dat blijven doen. Wij hebben dezelfde geest nodig die tot uiting kwam in Gods dienstknechten in de strijd met het heidendom (ST 6 mei, 1897).

(Openbaring 14:9-12). **Opdat Mensen Van Gezag Horen.** – God brengt een stand van zaken teweeg waarin de goede mensen en gezagsdragers de gelegenheid hebben om te weten wat werkelijk Waarheid is. En omdat er een volk is dat de knie voor het beeld niet zal buigen en het merkteken van het beest niet aan hand of voorhoofd zal ontvangen, maar zal opkomen voor de Waarheid omdat het Waarheid is, zal er verdrukking komen en zal een poging gedaan worden om het geweten te dwingen; maar zij, die de Waarheid hebben gekend, zullen bang zijn toe te geven aan de machten der duisternis. God heeft een volk dat niet het merkteken van het beest aan rechterhand of voorhoofd zal ontvangen.....

Er is geen stap gedaan om de afgodische sabbat te verheffen, om de zondagsviering verplicht te stellen, of satan zat erachter en is de voornaamste bewerker geweest; het geweten mag niet worden gedwongen zelfs niet om de ware



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Sabbat te vieren, want God aanvaardt alleen maar bereidwillige dienst (RH 15 april, 1890).

De Wet van God Teniet Gedaan. – Er komt een tijd waarin de wet van God in bijzondere zin in ons land teniet wordt gedaan. De bestuurders van onze natie zullen door wettelijke bekrachtiging de zondagswet opleggen en op deze wijze zal Gods volk in groot gevaar komen. Als onze natie in haar wetgevende vergaderingen wetten zal uitvaardigen om de gewetens van de mensen te knechten wat betreft hun godsdienstplichten, door de zondagsviering verplicht te stellen en verdrukkende macht zal gebruiken tegen hen die de zevende dag als Sabbat vieren, zal Gods wet in ons land opzettelijk teniet worden gedaan; de nationale afval zal worden gevolgd door nationale ondergang (RH 18 dec. 1888).

Minachting Voor de Grote Wetgever. – De zonden van de wereld reiken tot aan de hemel als Gods wet ongeldig wordt gemaakt; als de Sabbat des Heeren in het stof wordt vertreden en de mensen worden gedwongen om in de plaats daarvan een instelling van het pausdom te aanvaarden, opgelegd door de sterke hand van de landswetten. Door een inzet van mensen te plaatsen boven de inzet van God, tonen zij minachting voor de grote Wetgever en weigeren ze Zijn teken of zegel (RH 5 nov. 1889).

Voorbereid Voor het Onrecht. – Zoals Christus zonder reden werd gehaat, zal Zijn volk ook worden gehaat omdat het gehoorzaam is aan Gods geboden. Als Hij, Die zuiver, heilig en onbesmet was, Die alleen maar goed deed in onze wereld, behandeld werd als een lage misdadiger en ter dood werd veroordeeld, moeten Zijn

Page 977-978; blz. 672

discipelen een soortgelijke behandeling verwachten, hoe vlekkeloos hun leven en smetteloos hun karakter ook is.

Menselijke instellingen, wetten die gemaakt zijn door satanische machten onder het mom van goedheid en beperking van het kwaad, zullen worden verheven, terwijl Gods heilige geboden worden veracht en met voeten worden getreden. En allen die trouw bewijzen door gehoorzaamheid aan de wet des Heeren, moeten bereid zijn te worden gearresteerd om voor raadsvergaderingen te worden gebracht, die als maatstaf niet Gods hoogstaande en heilige Wet hebben (RH 26 dec. 1899).

(2 Thessalonicenzen 2:3, 4) **Leven In een Gewichtige Periode.** – Wij leven in een gewichtige periode van de wereldgeschiedenis. De grote strijd is vlak voor ons. Wij zien hoe de wereld is verdorven door haar inwoners. De mens der zonde heeft met verwonderlijke volharding gewerkt om de valse sabbat naar voren te brengen en de ontrouwe protestantse wereld is vol verbazing het beest achterna gegaan en heeft gehoorzaamheid aan de Sabbat door God ingesteld, ontrouw aan de wetten van het land genoemd. Koninkrijken hebben zich verbonden om een valse instelling van een sabbat te steunen, waarvoor in het Woord van God geen enkel gezag bestaat (RH 6 febr. 1900).

(Openbaring 7:2, 3). **De Vraag Die Nu Voor Ons Ligt.** – De sabbatskwestie is het grote punt in de laatste grote strijd, waarin de gehele wereld deel zal hebben. De mensen hebben satans beginselen geëerd boven de beginselen die de hemel beheersen. Zij hebben de valse sabbat aanvaard, die satan als teken van zijn gezag heeft verheven. Maar God heeft Zijn zegel geplaatst op Zijn Koninklijk gebod. Elke sabbatsinstelling, zowel de ware als de valse, draagt de naam van haar maker, een onuitwisbaar teken dat het gezag van elk van hen aantoont.



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

De grote beslissing die iedereen nu moet nemen is of hij of zij het merkteken van het beest en zijn beeld, dan wel het zegel van de levende en ware God wil ontvangen (ST 22 maart, 1910).

Het Merkteken van het Beest Nog Niet Gegeven. – De zondagsviering is nog niet het merkteken van het beest en zal dat niet eerder zijn dan wanneer het bevel wordt gegeven dat de mensen deze afgodische sabbat moeten aanbidden. De tijd zal komen dat deze dag de toets zal zijn, maar die tijd is nog niet aangebroken (MS 118, 1899).

Hoofdstuk 14

Vers 1-3 Zie EGW over Openbaring 7:2,3

Vers 1-4 (Openbaring 7:2, 3; Ezechiël 9:4; zie EGW over Efeze 4:30). **Een Merkteken van het Karakter.** – Dit schriftgedeelte vertegenwoordigt het karakter van Gods volk voor de laatste dagen (MS 139, 1903).

Page 978; blz. 673

(Vers. 9-12; zie EGW over Openbaring 16:13-16). **Het Zegel van God.** – Johannes zag het Lam op de berg Sion en met Hem 144.000 op wiens voorhoofden Zijn Naam en de Naam Zijns Vaders. Zij droegen het zegel des hemels. Zij weerkaatsten Gods beeld. Zij waren vol licht en heerlijkheid van de Heilige. Als wij het beeld en opschrift van God willen dragen, moeten wij ons afscheiden van alle ongerechtigheid. Wij moeten elke verkeerde weg verlaten en dan onze zaak in de handen van Christus toevertrouwen. Terwijl wij onze eigen zaligheid bewerken onder vreze en beven, zal God in ons werken, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen (RH 19 maart, 1889).

Christus in Ons Gestalte Gekregen. – (Openbaring 14:1-3 aangehaald). Waarom worden juist zij zo uitgezonderd? Omdat zij met een wondere Waarheid stand moesten houden tegenover de gehele wereld en aan tegenstand het hoofd moesten bieden, terwijl zij daarbij moesten bedenken dat zij zonen en dochters van God waren, dat Christus in hen de hoop der heerlijkheid moest zijn (MS 13, 1888).

Eeuwige Belangen Oppermachtig. – Zij die op het voorhoofd het zegel van de oneindige God dragen, zullen deze wereld met haar verlokkingen als ondergeschikt aan eeuwige belangen beschouwen (RH 13 juli, 1897).

(2 Timotheüs 2:14-16; zie EGW over Openbaring 7:4-17). **Identiteit van de 144.000 Niet Geopenbaard.** – Christus zegt dat er in de gemeente mensen zullen zijn die fabelen en veronderstellingen naar voren zullen brengen, terwijl God grootse, verheven, veredelende Waarheden heeft gegeven die steeds in de schatkamer van de geest bewaard moeten blijven. Als de mensen nu eens deze, dan die theorie aanvaarden, als ze nieuwsgierig zijn naar iets dat ze niet behoeven te weten, leidt God hen niet. Het is niet overeenkomstig Zijn plan dat Zijn volk iets zal brengen dat zij veronderstellen, maar dat niet in het Woord wordt geleerd. Het is niet naar Zijn wil dat zij strijdvragen aangaan over zaken die hen geestelijk niet zullen helpen, zoals: Wie vormen de 144.000? Dit zullen zij, die door God uitverkoren zijn, ongetwijfeld binnen korte tijd weten.

Mijn broeders en zusters, waardeer en bestudeer de Warheden, die God voor u en uw kinderen heeft gegeven. Besteed niet uw tijd met het zoeken naar iets, dat geen geestelijke hulp betekent. “*Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?*” Dit



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

is de enige belangrijke vraag en die wordt duidelijk beantwoord. *“Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?”* (MS 26, 1901).

Vers 4 (1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6). **Gods Volk Volgt het Lam Nu.** – De Heere heeft een volk op aarde, dat het Lam volgt waarheen het gaat. Hij heeft Zijn duizenden die de knie voor Baäl niet gebogen hebben. Deze zullen met Hem op de berg Sion staan. Maar zij moeten op deze aarde standhouden, omgord met de gehele wapenrusting, klaar om zich bezig te houden met het redden van

Page 978-979; blz. 674

diegenen, die op het punt staan om te komen. Hemelse engelen leiden bij dit zoeken; geestelijke activiteit wordt vereist van allen, die de tegenwoordige Waarheid geloven, zodat zij samen dit werk kunnen doen.

Wij hoeven niet te wachten tot wij verheerlijkt zijn, om Christus te volgen. Gods volk kan dit reeds hier en nu doen. Wij kunnen het Lam alleen in de hemel volgen, als wij Hem hier volgen. Hem in de hemel te volgen hangt af van het feit of wij nu Zijn geboden bewaren. Wij moeten Christus niet uit een opwelling of gril volgen, alleen omdat dat in ons voordeel is.

Wij moeten verkiezen Hem te volgen. In ons dagelijks leven moeten wij Zijn Voorbeeld volgen, zoals een kudde vol vertrouwen haar herder volgt. Wij moeten Hem volgen, door voor Hem te lijden, terwijl wij bij elke stap zeggen: *“Al slaat Hij mij, toch zal ik in Hem vertrouwen.”* De praktijk van Zijn leven moet de onze zijn. Als wij op deze wijze trachten Hem te gelijken en onze wil overeenkomstig de Zijne maken, zullen wij Hem openbaren (RH 12 april, 1898).

Vers 5 Zie EGW over 2 Thessalonicenzen 2:7-12

Vers 6-12 (zie EGW over Openbaring 10:1-11; 1 Johannes 2:18). **Spoedig Zal het Begrepen Worden.** – Het veertiende hoofdstuk van Openbaring is een hoofdstuk van het grootste belang. Dit schriftgedeelte zal spoedig in zijn gehele omvang begrepen worden en de boodschappen die aan Johannes gegeven zijn, zullen heel duidelijk herhaald worden (RH 13 okt. 1904).

Het Identificeren van de Drie Engelen. – Christus komt weer met macht om zalig te maken. Om de mensen op deze gebeurtenis voor te bereiden, heeft Hij de eerste, tweede en derde engel met boodschappen gezonden. Deze engelen stellen degenen voor die de Waarheid ontvangen en met kracht het Evangelie aan de wereld openbaren (Brief 79, 1900).

(Openbaring 18:1-5). **Een Getrouwe Groep.** – De kerken zijn geworden zoals beschreven is in Openbaring 18. Waarom worden de boodschappen uit Openbaring 14 gegeven? Omdat de beginselen van de kerken verdorven zijn.... (Openbaring 14:6-10 aangehaald).

Klaarblijkelijk is de gehele wereld schuldig aan het ontvangen van het merkteken van het beest. Maar de profeet ziet een groep die het beest niet aanbidt en zijn merkteken niet ontvangen heeft aan hun voorhoofd of hun handen. *“Hier blijkt de volharding der heiligen,”* zegt hij, *“die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren”* (MS 92, 1904).

Grote Aantallen Aanvaarden de Waarheid. – De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen, die geen kans hebben gehad om te leren wat Waarheid is. Vol tederheid ziet de Heere op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, terwijl de deur



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste dagen de Waarheid voor

Page 979; blz. 675

het eerst hebben gehoord (RH 5 juli, 1906).

Vers 7 God De Eer Geven. – God de eer geven betekent Zijn karakter in ons leven te openbaren en Hem aldus bekend te maken. En op welke wijze wij de Vader of de Zoon ook bekend maken, wij verheerlijken God (MS 16, 1890).

Vers 8 (Daniël 7:25; 2 Thessalonicenzen 2:3, 4; zie EGW over Openbaring 18:1-5). De Wereld Dronken van de Wijn van Babylon. – God veroordeelt Babylon “omdat ze van de wijn harer hoererij alle volken heeft doen drinken.” Dit betekent dat Babylon het enige gebod heeft veronachtzaamd, dat op de ware God wijst; en de Sabbat, Gods gedenkteken aan de schepping, heeft neergehaald.

God heeft de wereld in zes dagen geschapen en op de zevende dag gerust; Hij heeft deze dag geheiligd en afgezonderd van alle andere dagen als geheiligd voor Hem, om door Zijn volk in alle geslachten te worden gevierd.

Maar de mens der zonde, die zich boven God stelt, door in de tempel van God te zitten en zich als een god te vertonen, meende de tijden en wetten te veranderen. Deze macht, die dacht te bewijzen dat hij niet alleen gelijk aan, maar zelfs boven God stond, veranderde de rustdag, door de eerste dag der week daar te plaatsen, waar de zevende dag moest zijn. En de protestantse wereld heeft dit product van het pausdom aanvaard, om als heilig te worden beschouwd. In Gods Woord wordt dit hoererij genoemd.

God heeft een onenigheid met de hedendaagse kerken. Zij vervullen de profetie van Johannes. “Alle volken hebben gedronken van de wijn van de hartstocht harer hoererij.” Zij hebben zich van God afgescheiden door te weigeren Zijn teken te ontvangen. Zij bezitten niet de geest van Gods geboden houdend volk. En de volken van deze wereld, die hun goedkeuring geven aan een valse sabbat en de Sabbat des Heeren met voeten vertreden, hebben van de wijn van de hartstocht van haar hoererij gedronken (Brief 98, 1900).

Vers 9-12 (Openbaring 13:11-17; zie EGW over Openbaring 12:17; 18:1; Jesaja 58: 12-14). Waar het in de Laatste Strijd in Feite om Gaat. – Openbaring 14:9, 10 aangehaald). Het is van belang dat iedereen begrijpt wat het merkteken van het beest is en hoe de mensen kunnen ontkomen aan de gevreesde bedreiging van God. Waarom stellen de mensen er geen belang in te weten wat het merkteken van het beest en van zijn beeld is? Het staat lijnrecht tegenover Gods merkteken (Exodus 3:12-17 aangehaald).

De kwestie van de Sabbat zal het onderwerp zijn in de grote strijd waarin heel de wereld een rol zal spelen (Openbaring 13:4-8,10 aangehaald). Dit hele hoofdstuk is een openbaring van wat beslist zal plaatsvinden (Openbaring 13:11, 15-17 aangehaald) (MS 88, 1897).

Wat is het Merkteken van het Beest? – Johannes werd geroepen om een volk te aanschouwen dat verschillend was van degenen die het beest en zijn beeld aanbidden door de eerste dag der week

Page 979-980; blz. 676

te vieren. De viering van deze dag is het merkteken van het beest (Brief 31, 1898).

(Openbaring 13:16, 17). **Een Waarschuwing Tegen het Merkteken van het Beest.** – De boodschap van de derde engel is aan de wereld gegeven om de mensen te



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

waarschuwen tegen het ontvangen van het merkteken van het beest, of van zijn beeld, aan hun voorhoofd of aan hun hand. Het ontvangen van dit merkteken betekent het komen tot dezelfde beslissing als het beest en het verdedigen van dezelfde ideeën, in lijnrechte tegenspraak met Gods Woord. God zegt van allen die dit merkteken ontvangen: *“Die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toom; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam”*....

Als het licht der Waarheid u is voorgehouden, de Sabbat van het vierde gebod is geopenbaard en is aangetoond dat in Gods Woord geen grondslag is voor zondagsviering, en u toch vasthoudt aan de valse sabbat door te weigeren de Sabbat te heiligen, die God *“Mijn heilige dag”* noemt, ontvangt u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Als u het decreet gehoorzaamt, dat u gebiedt u te onthouden van werk op zondag en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel staat, waaruit blijkt dat zondag iets anders is dan een gewone werkdag, stemt u erin toe het merkteken van het beest te ontvangen en weigert u het zegel Gods.

Als wij dit merkteken aan ons voorhoofd of aan onze handen ontvangen, treffen ons de oordelen, uitgesproken over de ongehoorzamen. Maar het zegel van de levende God wordt geplaatst op hen, die nauwgezet de Sabbat des Heeren vieren (RH 13 juli, 1897).

Een Vraag van Leven en Dood. – Deze boodschap omvat de twee voorafgaande boodschappen. Ze wordt voorgesteld als met luider stem verkondigd; dat wil zeggen, met de kracht van de Heilige Geest. Alles staat nu op het spel. De boodschap van de derde engel moet beschouwd worden als van de grootste betekenis. Het is een kwestie van leven of dood. De indruk, die deze boodschap maakt, zal in verhouding staan tot de ernst en plechtigheid waarmee ze wordt verkondigd (MS 16, 1900).

(Vers. 1-4). **Geen Zichtbaar Teken.** – In de kwestie van de grote strijd vormen zich twee groepen, zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen, en degenen die de Naam van de Vader geschreven hebben aan hun voorhoofd. Dit is geen zichtbaar teken (ST 1 nov. 1899).

(Openbaring 18:1-8; 2 Thessalonicenzen 2:7-12). **Op de Hoede Zijn Tegen de Verborgenheid der Ongerechtigheid.** – De boodschap van de derde engel neemt in belangrijkheid toe naarmate wij het einde van de wereld naderen....

God heeft mij de gevaren getoond die degenen bedreigen aan

Page 980-981; blz. 677

wie het heilige werk is toevertrouwd om de boodschap van de derde engel te verkondigen. Zij moeten eraan denken dat deze boodschap van het grootste belang is voor de gehele wereld. Zij moeten de Schriften ijverig onderzoeken, zodat zij weten hoe zij op hun hoede kunnen zijn tegen de verborgenheid van de ongerechtigheid, die zo'n groot aandeel heeft in de slotgebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis.

Er zal steeds meer uiterlijk vertoon zijn door wereldse machten. God stelde onder verschillende zinnebeelden aan Johannes de goddeloze aard en verleidelijke invloed voor van hen, die zich hebben onderscheiden door het vervolgen van Zijn volk. Openbaring 18 spreekt over het mystieke Babylon, dat van haar hoge plaats is gevallen om een vervolgende macht te worden. Zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren, zijn het mikpunt van de woede van deze macht (Openbaring 18:1-8 aangehaald) (MS 135, 1902).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

De Tijd van Toetsing Maakt Duidelijk de Kwestie Duidelijk. – Het werk van de Heilige Geest is de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld kan alleen gewaarschuwd worden door het zien van degenen die de Waarheid geloven en daardoor geheiligd worden, door te handelen naar hoogstaande en heilige beginselen, terwijl zij op verheven wijze de grenslijn tonen tussen degenen die Gods geboden houden en hen die ze met voeten vertreden. De heiligmaking van de geest geeft het verschil te kennen tussen hen die het zegel Gods dragen en degenen die een valse rustdag houden.

Als de toets komt, zal duidelijk te zien zijn wat het merkteken van het beest is. Het is de viering van de zondag. Zij die, nadat zij de Waarheid hebben gehoord, doorgaan met deze dag als heilig te beschouwen, dragen het merkteken van de mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen (Brief 12, 1900).

De Laatste Akte van het Drama. – Het in de plaats stellen van het valse voor het ware, vormt de laatste akte in het drama. Wanneer deze vervanging universeel wordt, zal God Zichzelf openbaren. Als de wetten van mensen worden verheven boven Gods wetten, als de machten van deze aarde trachten de mensen te dwingen om de eerste dag van de week te vieren, weet dan dat de tijd is aangebroken voor God om Zijn werk te doen. Hij zal in Zijn Majesteit opstaan en de aarde vreselijk schudden. Hij zal uit Zijn plaats komen om de inwoners van de wereld te straffen voor hun ongerechtigheid (RH 23 april, 1901).

(Vers. 1-4; Openbaring 7:2, 3; 13:13-16; Exodus 31:13-17; 2

Thessalonicenzen 2:3, 4). **Het Merkteken van Onderscheid.** – Wij naderen het einde van deze wereldgeschiedenis. Satan doet wanhopige pogingen zichzelf een god te maken, om te spreken en te handelen als God, om te verschijnen als één die het recht heeft de gewetens van mensen te beheersen. Hij streeft er met al zijn macht naar om een

Page 981; blz. 678

menselijke inzet in de plaats van Gods heilige rustdag te vestigen. Onder het gezag van de mens der zonde hebben de mensen een valse banier verheven die volkomen tegengesteld is aan Gods bepaling. Elke sabbat instelling draagt de naam van de stichter, terwijl een onuitwisbaar merkteken het gezag van elk aantoonde. De eerste dag der week bezit niet de minste heiligheid. Het is het product van de mens der zonde, die op deze wijze tracht Gods plannen tegen te werken.

God heeft de zevende dag aangewezen als Zijn Sabbat (Exodus 31: 13, 16, 17 aangehaald).

Op deze wijze wordt de scheidslijn getrokken tussen degenen die trouw en hen die ontrouw zijn. Zij die het zegel van de levende God op hun voorhoofd willen dragen, moeten de Sabbat van het vierde gebod houden. Op deze wijze worden zij onderscheiden van de ontrouwen, die een door mensen gemaakte inzet hebben aanvaard in de plaats van de ware Sabbat. De viering van Gods rustdag is een onderscheidingsteken tussen hen die God wel en die Hem niet dienen (RH 23 april, 1901).

Vers 10 Zie EGW over Genesis 6:17; Mattheüs 27:21,22,29

Vers 12 **Het Volk dat Gods Naam Draagt.** – Wie zijn dat? Gods Naam dragend volk - zij, die op deze aarde hebben getuigd van hun trouw. Wie zijn dat? Zij die de geboden van God en het getuigenis van Jezus hebben bewaard; die de Gekruisigde als hun Heiland hebben erkend (MS 132, 1903).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

(Exodus 31:13-17). **Wat is Gods Teken?** – Het teken van gehoorzaamheid is het vieren van de Sabbat van het vierde gebod. Als de mensen het vierde gebod houden, zullen ze ook de andere geboden houden (Brief 31, 1898).

(Openbaring 7:2, 3; Ezechiël 9:4). **Het Merkteken van de Heilige Sabbat.** – Er wordt een merkteken geplaatst op Gods volk en dat merkteken is de viering van Zijn heilige Sabbat (HS 217).

Trouw Aan Wie? – God heeft gezegd dat het veel betekent om het Woord van de levende God terzijde te schuiven en de beweringen te aanvaarden van één, die probeert tijden en wetten te veranderen (Exodus 3 1:12-17 aangehaald).

Zij die met het oog op deze specificaties weigeren zich te bekeren van hun zonden, zullen de gevolgen van ongehoorzaamheid moeten beseffen. Wij moeten ons persoonlijk de vraag stellen: Heb ik bij het vieren van een rustdag mijn geloof ontleend aan de Schriften of aan een valse voorstelling van de Waarheid? Iedereen die zich bindt aan het Goddelijk, eeuwig verbond, dat als een teken en zegel van Gods bestuur ons is gegeven, bindt zich met de gouden keten van gehoorzaamheid, waarvan elke schakel een belofte is. Hij laat zien dat hij Gods Woord boven het woord van de mens plaatst, dat hij Gods liefde verkiest boven de liefde van de mensen. En zij die zich van hun zonden bekeren en terugkeren naar hun trouw door het aannemen van Gods merkteken, betonen zich ware onderdanen, klaar om Zijn wil te doen

Page 981-982; blz. 679

en Zijn geboden te gehoorzamen. Ware viering van de Sabbat is het teken van trouw aan God (MS 63, 1899).

Trouw Groeit Naarmate de Moeilijkheden Toenemen. – In Openbaring 14 ziet Johannes een ander toneel. Hij ziet een volk wiens trouw en gehoorzaamheid aan de wetten van Gods Koninkrijk groeit naarmate de moeilijkheden toenemen. De verachting, getoond jegens Gods wet, maakt dat ze duidelijker hun liefde voor die wet openbaren. Deze neemt toe naarmate de verachting, die daarvoor wordt getoond, toeneemt (MS 163, 1897).

(Psalm 119:126, 127; Maleachi 3:18). **Het is Tijd om te Strijden.** – Laat niemand toegeven aan de verzoeking en minder vurig worden in zijn gehechtheid aan Gods wet als gevolg van de verachting die daartegen wordt getoond; want juist dat is het, wat ons met heel ons hart moet doen bidden: *“Het is tijd voor de Heere om te handelen; zij hebben Uw wet verbroken.”* Daarom zal ik, vanwege de universele verachting geen verrader worden, wanneer God ten zeerste door mijn trouw zal worden verheerlijkt en geëerd.

Wat! Zullen de Zevende-Dags Adventisten verslappen in hun toewijding terwijl al hun hoedanigheden en krachten voor de Heere gebruikt zouden moeten worden; terwijl een onversaagd getuigenis, dat veredelt en verheft, van hun lippen zou moeten komen? *“Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, dan fijn goud.”*

Wanneer Gods wet uiterst belachelijk en verachtelijk wordt gemaakt, is het tijd voor elke volgeling van Christus, voor hen die hun harten aan God hebben gegeven en die zich als doel hebben gesteld om God te dienen, om onwankelbaar op te komen voor het geloof, dat eens aan de heiligen is overgeleverd. *“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient en wie Hem niet dient.”* Als voorvechters het meest nodig zijn, is het tijd om te strijden (RH 8 juni, 1897).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Vers 13 (2 Timotheüs 4:7, 8). **God Eert de Getrouwe Bejaarden.** – Op aarde leven mensen die ouder dan 90 jaar zijn geworden. De natuurlijke gevolgen van de ouderdom zijn zichtbaar in hun zwakheid. Maar zij geloven in God en God heeft hen lief. Zij dragen Gods zegel en zij zullen deel uitmaken van degenen van wie de Heere heeft gezegd: *“Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.”* Met Paulus kunnen zij zeggen: *“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts is voor mij gereed de krans der gerechtigheid, welke te dien dage de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.”* Er zijn velen wiens grijze haar God eert omdat zij de goede strijd hebben gestreden en het geloof hebben behouden (Brief 207, 1899).

Page 982; blz. 680

Hoofdstuk 15

Vers 2,3 (Exodus 15:1-19; Deuteronomium 31:30 tot 32:44; Jesaja 26:2). **Het Uiteindelijke Overwinningslied.** – Welk een lied zal dat zijn als de verlostten des Heeren samenkomen bij de poort van de Heilige Stad, die op haar glinsterende hengsels open zwaait en de volken die Zijn Woorden hebben bewaard - Zijn geboden - de stad binnengaan, als de overwinningkroon op hun hoofd wordt geplaatst en hun de gouden harpen worden gegeven! De gehele hemel is vervuld van rijke muziek en van lofzangen aan het Lam. Gered, voor altijd gered in het Rijk der heerlijkheid! In het bezit van een leven dat gelijk is aan het leven van God - dat is de beloning (MS 92, 1908).

Hoofdstuk 16

Vers 1-21 (Openbaring 6:13-17; Psalm 46:13; Mattheüs 24:7). **Johannes Zag de Verschrikkingen van de Laatste Dagen.** – Johannes.... was getuige van de vreselijke tonelen die plaats zullen vinden als tekenen van de komst van Christus. Hij zag legers zich opstellen voor de strijd en de harten van de mensen bezwijken van vrees. Hij zag hoe de aarde van haar plaats werd bewogen, hoe de bergen in het midden der zee werden geworpen en haar golven bulderden, terwijl de bergen beefden door hun geraas. Hij zag hoe Gods schalen van toorn werden geleeft en pest, hongersnood en dood de inwoners van de aarde troffen (RH 11 jan. 1887).

Vers 13-16 (Openbaring 13:13, 14; 17:13, 14; 19:11-16; zie EGW over Openbaring 7:1-3). **Spoedig Zal de Slag van Armageddon Gestreden Worden.** – Er zijn slechts twee groepen in deze wereld, zij die trouw aan God zijn en zij die geschaard staan onder de banier van de vorst der duisternis. Satan en zijn engelen zullen neerdalen met kracht, tekenen en bedrieglijke wonderen om hen, die op de aarde wonen, te verleiden, zo mogelijk zelfs de uitverkorenen. Deze crisis ligt vlak voor ons. Moet dit de energie verlammen van hen, die de Waarheid kennen? Reikt de invloed van de machten van verleiding zo ver dat de invloed van de Waarheid overvleugeld zal worden? De slag van Armageddon zal spoedig gestreden worden. Hij op Wiens kleeft de Naam geschreven staat: *“Koning der koningen en Heer der heren”*, voert de legerscharen des hemels aan op witte paarden, bekleed met wit en smetteloos fijn linnen (MS172, 1899).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Elke vorm van kwaad zal zich intens ontwikkelen. Boze engelen bundelen hun krachten met boze mensen en waar zij aanhoudend hebben gestreden en ervaring hebben opgedaan in de beste manieren van bedrog en strijd, en door de eeuwen heen sterker zijn geworden, zullen zij niet toegeven aan de laatste grote strijd

Page 982-983; blz. 681

zonder een wanhopige inspanning. De gehele wereld zal aan één van de beide zijden van deze zaak staan. De slag van Armageddon zal worden gestreden en die dag mag geen van ons slapende vinden. Wij moeten klaar wakker zijn als de wijze maagden die olie in de vaten hebben met onze lampen....

De macht van de Heilige Geest moet op ons rusten en de Overste van het heir des Heeren zal aan het hoofd staan van de engelen des hemels om leiding te geven in de slag. Ernstige gebeurtenissen voor ons moeten nog plaatsvinden. De ene bazuin na der andere moet worden gehoord, de ene schaal na de andere moet worden uitgegoten op de bewoners van deze aarde. Ontzagwekkende tonelen zullen zich heel spoedig afspelen (Brief 109, 1890).

Vers 14-16 (Efeze 6:12; zie EGW over Openbaring 5:11). **Twee**

Tegengestelde Machten. –

Twee grote tegengestelde machten worden geopenbaard in de laatste grote strijd. Aan de ene kant staat de Schepper van hemel en aarde. Allen die aan Zijn kant staan, dragen Zijn zegel. Zij zijn gehoorzaam aan Zijn geboden. Aan de andere kant staat de vorst der duisternis met degenen, die afval en opstand hebben gekozen (RH 7 mei, 1901).

(Openbaring 12:12). **Satan Monstert zijn Troepen Voor de Laatste Strijd.** – Nu is het een ernstige en ontzagwekkende tijd voor de gemeente. De engelen zijn reeds omgord en wachten op Gods bevel om hun schalen van toorn over de wereld uit te gieten. Verderfengelen ondernemen het werk der vergelding, want Gods Geest trekt zich geleidelijk uit de wereld terug. Ook satan monstert zijn troepen van het kwaad, terwijl hij uitgaat naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Satan stelt zijn krachtigste pogingen in het werk om de heerschappij in de laatste grote strijd. Grondbeginselen zullen naar voren komen en dienaangaande zullen beslissingen worden genomen. Ongeloof heeft overal de overhand. Goddeloosheid heerst alom. Het geloof van de afzonderlijke leden van de gemeente zal op de proef worden gesteld, alsof er niemand anders in de wereld was (MS 1a, 1890).

Vers 14-17 (Openbaring 18:1). **Gods Legerscharen Nemen de Leiding.** –

Wij moeten het uitgieten van de zevende schaal bestuderen. De machten van het kwaad zullen de strijd niet zonder meer opgeven. Maar de Voorzienigheid speelt een rol in de slag van Armageddon. Als de aarde verlicht wordt door de heerlijkheid van de engel uit Openbaring 18, zullen de godsdienstige elementen, zowel de goede als de slechte, uit hun sluimering wakker worden en de legerscharen van de levende God zullen de leiding nemen (MS 175, 1899).

Hoofdstuk 17

Vers 1-5 (Openbaring 13:11-17; 18:1-5; 2 Thessalonicenzen 2:7-12). **De Verleider van**



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Page 983; blz. 682

Alle Volken. – In Openbaring 17 wordt de ondergang voorzeggd van alle kerken die zichzelf verkopen door een afgodische dienst aan het pausdom, zij die gedronken hebben van de wijn van de gramschap harer hoererij (Openbaring 17: 1-4 aangehaald).

Op deze wijze wordt de pauselijke macht voorgesteld die met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid, door uiterlijke aantrekking en praalziek vertoon, alle volken verleidt; die net als satan met onze stamouders heeft gedaan, alle goede dingen belooft aan hen die haar merkteken ontvangen en alle kwaad aan hen, die haar dwalingen tegenstaan. De macht die door en door verdorven is, zal de grootst mogelijke vertoning maken en zich bekleden met de meest welsprekende bewijzen van macht. De Bijbel zegt duidelijk dat dit een verdorven en bedrieglijke goddeloosheid bedekt. *“Op haar voorhoofd was een naam geschreven: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.”*

Wat geeft aan dit koninkrijk zijn macht? Het protestantisme, een macht die belijdt de gesteldheid en de geest van een lam te hebben en met de hemel te zijn verbonden, spreekt met de stem van een draak. Die macht wordt gedreven door een kracht van beneden (Brief 232, 1899).

Vers 13,14 (Openbaring 13:11-17; 16:13-16). **Een Verbond van Satans Krachten.** – *“Deze zijn één van zin.”* Er zal een universele band van eenheid, één grote harmonie, een verbond van satans krachten zijn. *“Zij geven hun kracht en hun macht aan het beest.”* Op deze wijze wordt dezelfde willekeurige, verdrukkende macht tegen godsdienstvrijheid, vrijheid om God te aanbidden naar de voorschriften van het geweten, door het pausdom geopenbaard, toen in het verleden degenen vervolgd werden die het waagden te weigeren in te stemmen met de godsdienstige riten en ceremoniën van het katholicisme.

In de strijd die in de laatste dagen wordt gevoerd, zullen alle corrupte machten, die afvallig zijn geworden van de Wet des Heeren zich verenigen tegen Gods volk. In deze strijd zal de Sabbat van het vierde gebod het punt zijn waar alles om draait; want in het sabbatsgebod identificeert de grote Wetgever Zichzelf als de Schepper van hemel en aarde (MS 24, 1891).

Vers 14 **Christus Verheerlijkt in de Laatste Crisis.** – Zoals Christus op de dag van het Pinksterfeest werd verheerlijkt, zal Hij opnieuw worden verheerlijkt in het afsluitingswerk van het Evangelie, wanneer Hij een volk gereed zal maken om stand te houden onder de laatste toets, in het laatste conflict van de grote strijd (RH 29 nov. 1892).

Hoofdstuk 18

Vers 1 (Openbaring 14:9-12; Habakuk 2:14; zie EGW over Handelingen 2:1-4). **De**

Page 984; blz. 683

Engel uit Openbaring 18. – De profetieën uit Openbaring 18 zullen spoedig in vervulling gaan. Tijdens de verkondiging van de boodschap van de derde engel kwam *“een andere engel, die grote macht had, uit de hemel en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.”* De Geest des Heeren zal zo rijkelijk toegewijde menselijke werktuigen zegenen, dat mannen, vrouwen en kinderen hun mond met lof en dank



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

zullen openen en de aarde zullen vullen met de kennis van God en met Zijn onovertroffen heerlijkheid, zoals de wateren de zee bedekken.

Zij die van het begin af hun vertrouwen hebben bewaard tot het einde toe, zullen klaar wakker zijn in de tijd waarin de boodschap van de derde engel met grote kracht wordt verkondigd (RH 13 okt. 1904).

(2 Timotheüs 2:14-16; zie EGW over Openbaring 16:14-17). **Een Boodschap Maakt Gereed voor de Opname.** – Temidden van de verwarde kreten: “*Zie, hier is de Christus! Zie, daar is de Christus!*” zal een bijzonder getuigenis worden gebracht, een speciale Waarheidsboodschap juist voor deze tijd, een boodschap die aanvaard, geloofd en beleefd moet worden. Het is de Waarheid en geen fantastische denkbeelden, die doeltreffend is. De eeuwige Waarheid van het Woord staat vrij van alle verleidende dwalingen en spiritistische verklaringen. Vrij van alle fantastische, meeslepende beelden. De aandacht van Gods volk zal sterk op leugens worden gericht, maar de Waarheid zal standhouden, bekleed met haar prachtige, zuivere gewaden. Het Woord, dat kostbaar is door zijn Heilige, verheffende invloed mag niet omlaag gehaald worden naar het vlak van gewone zaken van alledag. Het zal altijd onaangetast blijven van dwalingen waardoor satan als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen zou kunnen verleiden.

De verkondiging van het Evangelie is het enige middel waarbij God mensen als Zijn helpers kan gebruiken bij het redden van zielen. Wanneer mannen, vrouwen en kinderen het Evangelie verkondigen, zal de Heere de ogen van de blinden openen zodat zij Zijn inzettingen zien en Hij zal in de harten van de oprecht boetvaardigen Zijn wet schrijven. De bezielende Geest van God, die voor mensen werkt, brengt de gelovigen ertoe één van geest en ziel te worden, om samen God lief te hebben en Zijn geboden te bewaren - om ze hier gereed te maken voor de opname (RH 13 okt. 1904).

(Jeremia 30:7; Hosea 6:3; Joel 2:23; Zacharia 10:1; Efeze 4:13-15).

Verkoeling van de Late Regen. – Wanneer de leden van het lichaam van Christus de periode van hun laatste strijd naderen - de tijd van Jacobs benauwdheid - zullen zij opwassen in Christus en rijkelijk deel hebben aan Zijn Geest. Wanneer de derde boodschap aanzwelt tot een luide roep en het afsluitingswerk gepaard gaat met grote kracht en heerlijkheid, zal Gods getrouwe volk deel hebben aan die heerlijkheid. Het is de late regen die hen doet opleven en hen kracht geeft om de tijd van benauwdheid te doorstaan.

Page 984-985; blz. 684

Het gelaat zal stralen door de heerlijkheid van dat licht dat de derde engel vergezelt (RH 27 mei, 1862).

(Jesaja 61:11). **Niet Wachten op de Late Regen.** – Wij moeten niet wachten op de late regen. Deze komt op allen die de dauw en de stromen van genade, die op ons komen, erkennen en waarderen. Als wij de fragmenten van licht benutten, als wij de duidelijke barmhartigheden van God, Die graag wil dat wij Hem vertrouwen, op prijs stellen, zal elke belofte in vervulling gaan (Jesaja 61:11 aangehaald). De gehele aarde zal verlicht worden door Gods heerlijkheid (Brief 151, 1897).

Openbaring van de Gerechtigheid van Christus. – De tijd van toetsing is over ons gekomen, want de luide roep van de derde engel is reeds begonnen in de openbaring van de gerechtigheid van Christus, de zonden – vergevende Verlosser. Dit is het begin van het licht van de engel wiens heerlijkheid de gehele aarde zal vervullen (RH 22 nov. 1892).



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Geen Tijd Aangegeven Voor de Uitstorting. – Ik kan geen speciale tijd noemen wanneer de uitstorting van de Heilige Geest zal plaats vinden - wanneer de machtige engel van de hemel zal neerdalen, en zich zal verenigen met de derde engel in de afsluiting van het werk voor deze wereld; mijn boodschap luidt, dat onze enige veiligheid schuilt in het feit, gereed te zijn voor de hemelse verkoeling, terwijl onze lampen gereed en brandende zijn (RH 29 maart, 1892).

Vers 1-5 (Openbaring 13:11-17; 14:6-12; Daniël 7:25; 2 Thessalonicenzen 2:3, 4; zie EGW over Openbaring 6:9: 17:1-5). **Alle Machten van het Kwaad Zullen Werken.** – Zoals God de kinderen Israëls uit Egypte heeft geroepen zodat zij Zijn Sabbat zouden kunnen houden, roept Hij Zijn volk uit Babylon, opdat zij niet het beest of zijn beeld zullen aanbidden. De mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen, heeft zich boven God verheven door aan de wereld een valse sabbat aan te bieden; de christelijke wereld heeft dit product van het pausdom aanvaard, het gekoesterd en gevoed en op deze wijze God uitgedaagd door Zijn gedenkteken weg te nemen en een concurrerende sabbat in te stellen.

Nadat de Waarheid als getuigenis is verkondigd aan alle volken, zal elke denkbare macht van het kwaad in werking worden gezet en het denken zal worden verward door vele stemmen die roepen: “Zie, hier is de Christus; zie, Hij is daar. Dit is de waarheid. Ik heb een boodschap van God; Hij heeft mij een groot licht gezonden.” Dan zullen de bakens worden weggenomen en zal getracht worden de zuilen van ons geloof neer te halen. Er zal een besliste poging worden gedaan om de valse sabbat te verheffen en verachting te tonen jegens God zelfs door het vervangen van de dag die Hij gezegend en geheiligd heeft. Deze valse sabbat zal door een verdrukkende wet worden bekrachtigd.

Satan en zijn engelen zijn op hun hoede en intens actief bezig, terwijl zij energiek en volhardend werken door mensen om hun

Page 985; blz. 685

doel te bereiken - de kennis van God weg te nemen uit het denken van de mensen. Maar terwijl satan door bedrieglijke wonderen werkt, zal de tijd in vervulling gaan voorzeggd in de Openbaring en de machtige engel die de aarde zal verlichten met zijn heerlijkheid, zal de val van Babylon aankondigen en Gods volk oproepen haar te verlaten (RH 13 dec. 1892).

(Openbaring 14:8). **Een Deel van een Reeks Gebeurtenissen.** – De boodschap met betrekking tot de val van Babylon moet gebracht worden. Gods volk moet weten wat de engel betekent die de hele wereld met zijn heerlijkheid verlicht, terwijl hij machtig met sterke stem roept: “*Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon.*” De ernstige gebeurtenissen die nu plaats vinden maken deel uit van een reeks gebeurtenissen in de keten der geschiedenis, waarvan de eerste schakel is verbonden met het paradijs. Laat Gods volk op aarde zich gereedmaken voor wat op de aarde zal gebeuren. Buitensporigheid in het gebruik van middelen, zelfzucht, ketterijen, hebben de wereld gevangen genomen. Eeuwenlang hebben satanische helpers hier hun werk gedaan. Zullen zij het nu zonder strijd opgeven? (MS 172, 1899).

(Mattheüs 15:9; 21:11, 12; Johannes 2:13-16; zie EGW over Openbaring 6:9). **Twee Oproepen tot de Kerken.** – Openbaring 18:1, aangehaald). Dit is dezelfde boodschap die door de tweede engel is gegeven. Babylon is gevallen, “*omdat het van de wijn harer hartstocht allen volken heeft doen drinken.*” Wat is die wijn? - haar



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

valse leerstellingen. Zij heeft aan de wereld een valse sabbat gegeven in plaats van de Sabbat van het vierde gebod en heeft de leugen herhaald die satan voor het eerst in het paradijs aan Eva had verteld - de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel. Allerlei dwalingen heeft ze algemeen verbreid, *“door als leerstellingen de geboden van mensen te leren.”*

Toen Jezus Zijn openbaar optreden begon, reinigde Hij de tempel van haar heiligschennende laster. Tot de laatste daden van Zijn werk behoorde de tweede reiniging van de tempel. Zo worden, in het laatste werk om de wereld te waarschuwen, twee duidelijke oproepen tot de kerken gericht. De boodschap van de tweede engel luidt: *“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken heeft doen drinken.”* En in de luide roep van de boodschap van de derde engel wordt uit de hemel een stem gehoord die zegt: *“Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.”* (RH 6 dec. 1892).

Drie Boodschappen die Samen Moeten Gaan. – De boodschappen van de drie engelen moeten samengaan en hun drievoudig licht aan de wereld brengen. In de Openbaring zegt Johannes: *“Ik zag een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.”*

Page 985-986; blz. 686

(Openbaring 18:2-5 aangehaald). Dit stelt het brengen van de laatste en drievoudige waarschuwingsboodschap aan de wereld voor (MS 52, 1900).

Vers 1-8 (zie EGW over Openbaring 14:9-12). **Gevaar van Wereldse Verbondenheid.** – Dit verschrikkelijke beeld, door Johannes geschilderd om te laten zien hoe volledig de aardse machten zich aan het kwaad zullen overgeven, met hen, die de Waarheid hebben ontvangen, laat zien hoe gevaarlijk het is om zich te verbinden met geheime genootschappen of zich op welke wijze ook te voegen bij hen, die Gods geboden niet bewaren (MS 135, 1902).

Vers 3-7 Zie EGW over 1 Johannes 2:18

Hoofdstuk 19

Vers 7-9 (Efeze 5:23-25; zie EGW over Openbaring 7:9). **God de Bruidegom van Zijn Gemeente.** – God is de Bruidegom van Zijn gemeente. De gemeente is de bruid, de vrouw van het Lam. Elke ware gelovige maakt deel uit van het lichaam van Christus. Christus beschouwt ontrouw die Hem door Zijn volk wordt betoond, als de ontrouw van een vrouw aan haar man. Wij moeten bedenken dat wij leden zijn van het lichaam van Christus (Brief 39, 1902).

Gedrag dat Betamelijk is Voor de Bruid van een Koning. – De gemeente is de bruid, de vrouw van het Lam. Zij moet zich zuiver, geheiligd en heilig bewaren. Nooit mag ze toegeven aan dwaasheid, want zij is de bruid van een Koning. Toch beseft zij de verhevenheid van haar positie niet. Als ze dat zou doen, zou ze innerlijk verheerlijkt zijn (Brief 177, 1901).

(Openbaring 3:4; 7:14; 16:15). **Reine Gewaden.** – De gemeente is de bruid van Christus en haar leden moeten het juk van hun Leider dragen. God waarschuwt ons om onze gewaden niet te verontreinigen (Brief 123k, 1898).

Vers 11-16 Zie EGW over Openbaring 16:13-16



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Openbaring 20

Vers 5,6 **Merkteken van de Vloek bij de Tweede Opstanding.** – Bij de eerste opstanding komen allen onsterfelijk tevoorschijn, maar bij de tweede opstanding zijn de merktekenen van de vloek op allen zichtbaar. Allen staan op uit het graf, zoals zij daarin zijn neergedaald. Zij die voor de zondvloed hebben geleefd, komen tevoorschijn in hun reuzengestalte, meer dan eens zo groot als de mensen die nu op aarde leven en goed gebouwd. De geslachten na de zondvloed hadden een kleinere gestalte (3 SG 84, 85).

Vers 9,10,14 (Genesis 8;1; 2 Petrus 3:10). **Het Nieuwe Jeruzalem Bewaard Temidden van de Vlammen.** – Toen de vloed het hoogste

Page 986; blz. 687

peil op aarde had bereikt, zag ze er uit als een eindeloze watervlakte. Als God tenslotte de aarde reinigt, zal deze er uit zien als een eindeloze vuurzee. Zoals God de ark heeft bewaard onder de onstuimigheid van de zondvloed, omdat zich daarin acht rechtvaardigen bevonden, zal Hij het Nieuwe Jeruzalem bewaren waarin zich de getrouwen uit alle tijden bevinden, van de rechtvaardige Abel af tot de laatst levende heilige. Hoewel de gehele aarde, met uitzondering van dat gedeelte waarop de stad rust, in een zee van vloeibaar vuur gehuld zal zijn, wordt de stad toch bewaard door een wonder van de almachtige God, zoals de ark bewaard is gebleven. Ze staat daar, onaangetast temidden van de verterende elementen (3 SG 87).

Vers 12,13 (Daniël 7:9, 10; zie EGW over Exodus 31:18; Mattheüs 5:21, 22, 27, 28; 1 Timotheüs 5:24, 25; Openbaring 11:1; 22:14). **Gods Wet in een Nieuw Licht Gezien.** – Als het oordeel zal plaatsvinden en iedereen geoordeeld zal worden naar hetgeen in de boeken geschreven staat, zal het gezag van Gods wet in een heel ander licht worden gezien dan nu in de christelijke wereld het geval is. Satan heeft de ogen verblind en het verstand verward, zoals hij Adam en Eva heeft verblind en verward en hen tot zonde heeft verleid. De wet van Jehova is groot, zoals de Gever ervan groot is. In het oordeel zal deze wet als heilig, rechtvaardig en goed worden erkend in al haar aanspraken. Zij die deze wet overtreden, zullen ontdekken dat zij zich bij God voor een ernstige aangelegenheid moeten verantwoorden, want Zijn aanspraken zijn doorslaggevend (RH 7 mei, 1901).

(Romeinen 3:19; 7:12; Judas 15). **Alle Werelden zijn Getuigen van het Oordeel.** – Christus wil dat iedereen de gebeurtenissen rondom Zijn wederkomst begrijpt. Het oordeel zal plaatsvinden in aanwezigheid van alle werelden, want tijdens het oordeel zal Gods bestuur worden gerechtvaardigd en zal Zijn wet naar voren komen als *“heilig, rechtvaardig en goed”*. Dan zal ieders zaak worden beslist en over iedereen zal het vonnis worden uitgesproken. Dan zal de zonde niet aantrekkelijk schijnen, maar gezien worden in al haar afzichtelijkheid. Allen zullen zien in welke verhouding zij tot God en tot elkaar staan (RH 20 sept. 1898).

Een Diepgaand Onderzoek van het Hart. – (Openbaring 20:12 aangehaald). Dan zullen de mensen zich duidelijk en helder al hun overtredingen in dit leven herinneren. Geen woord of daad zal aan hun herinnering ontsnappen. Dit zal een tijd van beproeving zijn. En hoewel wij niet moeten treuren over de tijd van benauwdheid die zal aanbreken, moeten wij ons hart doorzoeken als met een lamp om te zien van welke geest wij zijn. Laten wij, terwille van ons tijdelijk en eeuwig welzijn, onze



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

daden kritiseren, om te zien hoe het daarmee staat in het licht van Gods wet. Want deze wet is onze maatstaf. Laat een ieder zijn eigen hart doorzoeken (Brief 22, 1901).

(Psalm 33:14-16; Prediker 12;13, 14; Jeremia 17:10; Hebrëen 14:13; zie

Page 986-987; blz. 688

EGW over Psalm 139:1-12). **Elk Geval Onderzocht.** – Hoewel alle volken in het oordeel voor Hem voorbijgaan, zal Hij toch de zaak van iedereen zo nauwgezet onderzoeken alsof er op aarde niemand anders was (RH. 19 Jan. 1886).

(Maleachi 3:16, 17; 1 Korinthe 3:13). **Engelen Maken Aantekening van de Daden der Mensen.** – De gehele hemel stelt belang in onze zaligheid. De engelen gaan de straten in de steden op en neer en houden aantekening van de daden der mensen. Zij vermelden in de boeken van Gods gedachtenis de woorden vol geloof, de daden van liefde, de ootmoed van geest, en in die dag, als ieders werk beproefd zal worden om te zien wat voor werk het is, zal het werk van de ootmoedige volgeling van Christus de toets doorstaan en de goedkeuring van God ontvangen (RH 16 sept. 1890).

Even Nauwkeurig als de Gevoelige Plaat van de Fotograaf. – Ieder van ons moet, als wezens die door God gezegend zijn met het vermogen om te redeneren, met intelligentie en oordeel, zijn aansprakelijkheid jegens God erkennen. Het leven dat Hij ons heeft gegeven, is een geheiligde verantwoordelijkheid en geen moment daarvan mag verspild worden, want wij zullen er in het oordeel weer mee geconfronteerd worden. In de hemelse boeken wordt ons leven even nauwgezet weergegeven als ons beeld op de gevoelige plaat van de fotograaf. Wij worden niet alleen aansprakelijk gesteld voor hetgeen wij hebben gedaan, maar ook voor wat wij hebben nagelaten te doen. Wij worden aansprakelijk gehouden voor onze onontwikkelde karakters, onze niet gebruikte gelegenheden (RH 22 sept. 1891).

Onze Karakters Weergegeven in de Boeken. – In de hemelse boeken worden nauwgezet de spottende en lictzinnige opmerkingen weergegeven van zondaars die geen aandacht schenken aan de oproep van genade die gedaan wordt, terwijl Christus hun door Zijn dienstknechten wordt voorgehouden. Zoals de artiest op de gevoelige plaat een juist beeld van het gelaat vastlegt, leggen engelen Gods in de hemelse boeken een nauwgezette weergave vast van het karakter van ieder mens (ST II febr. 1903).

Het Werkverslag van de Hemel. – Allen die deel hebben aan deze grote zaligheid, door Jezus Christus bewerkt, hebben de verplichting om met God samen te werken. In de hemel wordt de presentielijst afgeroepen, waarop iedere naam is vermeld en hemelse wezens geven daarop antwoord. Het werk van ieder mens op aarde is daar vermeld. Als iemand nalatig is geweest, wordt dat vermeld; als iemand ijverig is geweest, staat dat daar; als iemand niets heeft gedaan, is dat feit bij hun naam vermeld. In heel de menigte van mensen is niemand uit het oog verloren. Laat daarom iedereen klaar staan om antwoord te geven en zeggen: “Hier ben ik, Heer, gereed voor het werk.”

De wereld heeft aanspraken op u. Als u nalaat om als lichten in de wereld te schijnen, zullen sommigen in het oordeel opstaan en u aanklagen dat hun bloed op u rust. Dan zal gezien worden

Page 987-988; blz. 689

dat u een werktuig bent geweest in handen van de vijand van God en mensen, om te misleiden en te bedriegen door uw belijdenis van het christendom. U hebt mensen niet



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

tot vroomheid en toewijding gebracht. U had de naam te leven, maar u was geestelijk dood. U had niet de bezielende invloed van Gods Geest, die overvloedig beschikbaar is voor allen die er in geloof aanspraak op maken (RH 16 aug. 1898).

Een Dagelijkse Inventarisatie. – God oordeelt ieder mens naarmate zijn werk is. Niet alleen oordeelt Hij u, maar Hij somt ook van dag tot dag en van uur tot uur onze vooruitgang in goeddoen op (RH 16 mei, 1899).

Vers 12-15 (Openbaring 3:5; 13:8; 21:27; 22:19). **Het Boek des Levens.** – Als wij kinderen van God worden, staan onze namen geschreven in het Boek des levens van het Lam en ze blijven daar staan tot de tijd van het onderzoekend oordeel. Dan zal de naam van een ieder persoonlijk afgeroepen worden en zijn verslag zal worden onderzocht door Hem Die gezegd heeft: *“Ik weet uw werken.”* Als op die dag zal blijken dat wij niet van al onze boze daden berouw gehad hebben, zullen onze namen uit het Boek des levens worden uitgewist en zullen onze zonden ons aanklagen (ST 6 aug. 1885).

(Exodus 32:30-33; zie EGW over Mattheüs 12:31, 32). **Een Rechtvaardige Straf voor de Zondaar.** – Mozes toonde zijn grote liefde voor Israël door zijn smeekbede tot de Heere om hun zonden te vergeven, of zijn naam weg te doen uit het Boek dat Hij had geschreven. Zijn voorbede hier illustreert de liefde en bemiddeling van Christus voor het zondige mensdom. Maar de Heere wilde Mozes niet laten lijden voor de zonden van Zijn afgedwaald volk. Hij zei tegen hem dat zij, die tegen Hem hadden gezondigd, door Hem zouden worden uitgewist uit het Boek, dat Hij had geschreven, want de rechtvaardige zou niet lijden voor de schuld van de zondaar. Het Boek waarnaar hier wordt verwezen, is het Boek der gedachtenis in de hemel, waarin iedere naam staat en waarin de daden van allen, met hun zonden en hun gehoorzaamheid, nauwkeurig staan beschreven. Als mensen zonden begaan die te ernstig zijn om door God te worden vergeven, worden hun namen weggedaan uit het Boek en ze worden aan het verderf prijsgegeven (ST 27 mei, 1880).

Hoofdstuk 21

Vers 1 (Jesaja 33:21). **Geen Overspoelende Oceaan.** – De zee maakt scheiding tussen vrienden. Ze vormt een grens tussen ons en hen die wij liefhebben. Op de nieuwe aarde zal geen zee meer zijn en er zal geen “galei met riemen varen”. In het verleden zijn velen, die God liefhadden en dienden, met kettingen vastgelegd aan de roeibanen in de galeien, gedwongen om de plannen van

Page 988; blz. 690

wrede, harde meesters te dienen. De Heere heeft vol meegevoel en medeleven hun lijden gezien. Gode zij dank, dat er op de nieuwe aarde geen woeste stromen, geen overspoelende oceaan, geen rusteloze murmelende golven meer zullen zijn (MS 33, 1911).

Vers 1-4 (Jesaja 30:26). **Gods Gezin Eindelijk Verenigd.** – Nu is de gemeente nog een strijdende kerk, nu worden wij geconfronteerd met een wereld in nachtelijke duisternis, die zich vrijwel geheel aan afgoderij heeft overgegeven. Maar de dag zal komen, dat de strijd gestreden en de overwinning behaald is. Gods wil zal geschieden op aarde zoals dat in de hemel het geval is. Dan zullen de volken geen andere wet erkennen dan de wet van de hemel. Allen zullen één gelukkige, verenigde



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

familie vormen, bekleed met de gewaden van lof en dank - het kleed van Christus' gerechtigheid.

De gehele natuur zal in haar onvergelykelijke bekoorlijkheid aan God voortdurend lof en aanbidding brengen. De wereld zal zich baden in het licht van de hemel. De jaren zullen verstrijken vol vreugde. Het licht van de maan zal zijn als dat van de zon en het licht van de zon zal zevenmaal helderder zijn dan het nu is. De morgensterren zullen over dit schouwspel samen zingen en de zonen Gods zullen van blijdschap juichen, terwijl God en Christus eenstemmig zullen verkondigen: *“Er zal geen zonde en geen dood meer zijn”* (RH 17 dec. 1908).

vers 4 (zie EGW over 1 Korinthe 15:51-55). **De Zomer van de Christen.** – Deze aarde is de plaats van voorbereiding voor de hemel. De tijd hier doorgebracht, is de winter van de christen. Hier waaien de kille winden van beproeving om ons heen en rollen de golven van moeilijkheden op ons aan. Maar in de nabije toekomst zullen, als Christus komt, verdriet en zuchten voor altijd voorbij zijn. Dan zal de zomer voor de christen aanbreken. Alle beproevingen zullen voorbij zijn, ziekte en dood zullen niet meer zijn. *“God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”* (MS 28, 1886).

Vers 23 Zie EGW over Efeze 5:25

Vers 27 Zie EGW over Openbaring 20:12-15

Hoofdstuk 22

Vers 1 Zie EGW over 1 Johannes 1:7,9

Vers 1,2 (Openbaring 7:17; zie EGW over Lukas 23:40-43). **Een Hogere Scholing in het Toekomstige Leven.** – Christus, de hemelse Leraar, zal Zijn volk leiden naar de Boom des levens, die aan beide zijden van de rivier des levens groeit en Hij zal hun de waarheden duidelijk maken, die zij in dit leven niet konden begrijpen. In dat toekomstige leven zal Zijn volk een hogere scholing in alle volmaaktheid krijgen. Zij, die de stad van God binnengaan, zullen

Page 988-989; blz. 691

op hun hoofd een gouden kroon dragen. Dat zal een blij schouwspel zijn, dat geen van ons zich kan veroorloven te missen. Wij zullen onze kronen neerwerpen aan Jezus' voeten en Hem steeds weer eer bewijzen en Zijn heilige naam prijzen. Engelen zullen zich verenigen met de overwinningsliederen. Terwijl zij hun gouden harpen bespelen, zullen zij het luchtruim vervullen met rijke muziek en liederen tot eer van het Lam (MS 31, 1909).

Vers 2 (Openbaring 2:7; Genesis 2:9; zie EGW over Genesis 3:22-24; Johannes 5:39). **Levengevende Kracht van de Boom des Levens.** – De Boom des levens is een voorstelling van de beschermende zorg van Christus voor Zijn kinderen. Toen Adam en Eva van deze boom aten, erkenden zij hun afhankelijkheid van God. De Boom des levens bezat de kracht om het leven te verlengen en zo lang zij daarvan aten, konden zij niet sterven. De levens van de mensen voor de zondvloed werden verlengd als gevolg van de levengevende kracht van deze boom; deze kracht werd door Adam en Eva aan hen doorgegeven (RH 26 jan. 1897).

(Johannes 1:4). **De Levengevende Vruchten Voor Ons Door Christus.** – De vruchten van de Boom des levens in het paradijs bezaten een bovennatuurlijke kracht.



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

Het eten daarvan betekende eeuwig leven. Deze vruchten vormden het tegengif tegen de dood. De bladeren dienden tot ondersteuning van leven en onsterfelijkheid. Maar door de ongehoorzaamheid van de mens kwam de dood in de wereld. Adam at van boom der kennis van goed en kwaad, van de vrucht die hij niet mocht aanraken. Zijn overtreding opende de sluizen van rampspoed over ons geslacht.

Na de komst van de zonde verplante de hemelse Tuinman de Boom des levens naar het hemelse paradijs; maar de takken hangen over de muur naar de wereld hier beneden. Wij kunnen door de verlossing, bewerkstelligd door het bloed van Christus, nog eten van de levengevende vruchten.

Van Christus staat geschreven: *“In Hem was het leven en het leven was het licht der mensen.”* Hij is de Bron van het leven. Gehoorzaamheid aan Hem is de levengevende kracht die de ziel verblijdt.

Christus zegt: *“Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren, en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten”* (Johannes 6:57, 63; Openbaring 2:7, laatste deel aangehaald) (ST 31 maart, 1909).

(Psalm 19:10; Johannes 6:54-57). **De Boom des Levens Voor Ons Geplant.** – De mensen hebben een praktische kennis van het kwaad opgedaan, maar Christus is naar deze wereld gekomen om hen te laten zien dat Hij voor hen de Boom des levens had geplant, waarvan de bladeren tot genezing der volkeren waren (MS 67, 1898)

De bladeren van de Boom des levens worden aangeboden. Zij zijn zoeter dan honing en honingraat. Neem ze, eet ze, verteer ze en uw beschroomdheid zal verdwijnen (MS 71, 1898).

Page 989; blz. 692

Christus.... was de Boom des levens voor allen, die wilden plukken en eten (MS 95, 1898).

De Bijbel is de Boom des Levens Voor Ons. – Laten allen voor ogen houden dat de Boom des levens twaalf soorten vruchten draagt. Dit stelt de geestelijke aard van ons aardse werk voor. Gods Woord is voor ons de Boom des levens. Elk deel van de Schrift heeft zijn nut. In elk deel van het Woord staat een les die geleerd moet worden. Leer daarom hoe u uw Bijbel moet bestuderen. Dit boek bestaat niet uit stukken en brokken. Het is een opvoeder. Uw eigen gedachten moeten geoefend worden alvorens u werkelijk gebaat kunt zijn bij Bijbelstudie. Geestelijke zenuwen en spieren moeten voor het Woord worden gebruikt. De Heilige Geest zal de woorden van Christus in herinnering brengen. Hij zal het verstand verlichten en leiding geven bij het onderzoek (Brief 3, 1898).

Christus de Boom des Levens. – Christus is de Bron van ons leven, de Bron van onsterfelijkheid. Hij is de Boom des levens en aan allen die tot Hem komen, geeft Hij geestelijk leven (RH 26 jan. 1897).

Vers 3,4 **Een Definitie van de Hemel.** – Christus is de Waarheid van alles wat wij in de Vader vinden. De definitie van de hemel is daar waar Christus is (Ongedateerd MS 58).

Vers 4 Zie EGW over Openbaring 7:2,3

Vers 10-12 (Openbaring 4:3; 10:1; zie EGW over Openbaring 10:7; 2 Petrus 3:9). **De Bemiddeling van Christus zal Spoedig Eindigen.** – Hij Die dienst doet als onze Middelaar, Die alle berouwvolle gebeden en belijdenissen hoort, wordt voorgesteld met rondom Zijn hoofd, een regenboog, het zinnebeeld van genade en liefde, zal spoedig Zijn werk in het hemels Heiligdom beëindigen. Dan zullen genade



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

en barmhartigheid afdalen van de troon en het recht zal hun plaats innemen. Hij, naar Wie Zijn volk heeft uitgezien, zal Zijn recht opeisen - het ambt van Opperste Rechter (RH 1 jan. 1889).

De Genadetijd Eindigt Wanneer Dit het Minst Wordt Verwacht. – Als de genadetijd eindigt, zal dat plotseling, onverwacht zijn - wanneer wij dat het minst verwachten. Maar wij kunnen nu een blanco register in de hemel hebben en weten dat God ons aanvaardt; en als wij trouw zijn, zullen wij tenslotte samengebracht worden in het Koninkrijk der hemelen (MS 95, 1906).

Geen Tweede Genadetijd. – Er is voor niemand een tweede genadetijd. De genadetijd is nu, voordat de engel haar gouden vleugels zal samenvouwen, de engel van genade en zal afdalen van de troon, en genade, genade is voor altijd voorbij (MS 49, 1894).

(Johannes 9:4). **De Tijd van het Einde van de Genadetijd is Niet Geopenbaard.** – God heeft ons niet de tijd geopenbaard, wanneer deze boodschap zal eindigen of wanneer de genadetijd eindigt. De dingen die geopenbaard zijn, moeten wij voor onszelf en voor onze kinderen aanvaarden, maar laten wij niet proberen achter dingen te komen die verborgen gehouden zijn in de raadsbesluiten

Page 989-990; blz. 693

van de Almachtige.....

Ik heb brieven gekregen met de vraag of ik een bijzonder licht had gekregen over de tijd wanneer de genadetijd voorbij is en mijn antwoord luidt dat ik alleen deze boodschap heb: dat het nu de tijd is om te werken zolang het dag is, want de nacht komt, waarin niemand werken kan. Nu, juist nu, is het voor ons de tijd om te waken, te werken en te wachten.

Gods Woord openbaart het feit dat het einde van alle dingen nabij is en het getuigenis is uiterst duidelijk dat iedereen de Waarheid vast in het hart geplant moet hebben, zodat deze het leven zal beheersen en het karakter zal heiligen. De Geest des Heeren is aan het werk door de Waarheid van het geïnspireerde Woord in het hart te prenten, zodat de belijdende volgelingen van Christus een geheiligde blijdschap bezitten, die zij aan anderen kunnen meedelen. De geschikte tijd voor ons om te werken is nu, juist nu, terwijl het nog dag is. Er is echter voor niemand een gebod om de Schriften te doorzoeken en zo mogelijk zekerheid te verkrijgen wanneer de genadetijd zal eindigen. God heeft niet zo'n boodschap voor sterfelijke lippen. Hij wil niet dat een sterveling zal bekend maken wat Hij in Zijn raadsbesluiten heeft verborgen (RH 9 okt. 1894).

Vers 13 Zie EGW over 1 Korinthe 15:22,45

Vers 13-17 (Openbaring 1:8). **De Alpha en de Omega van de Schriften.** – Hier hebben wij de Alpha van Genesis en de Omega van Openbaring. De zegen is beloofd aan allen die de geboden Gods bewaren en die met Hem samenwerken in het verkondigen van de boodschap van de derde engel (RH 8 juni 1897).

Vers 14 (Openbaring 20:12, 13; zie EGW over Genesis 3:22-24; Romeinen 3:31; 2 Korinthe 3:7-11). **De Stad van God Voor Hen die de Geboden Houden.** – Niemand die het licht van de Waarheid heeft gehad, zal de stad van God binnengaan als overtreder van de geboden. Zijn wet vormt de grondslag van Zijn bestuur op aarde en in de hemel. Als zij bewust Zijn wet op aarde hebben vertrapt en veracht, zullen zij niet in de hemel worden opgenomen om daar hetzelfde werk te doen. Het karakter wordt niet veranderd bij de komst van Christus. De vorming van het karakter gaat



Bijbelcommentaar op Openbaring; blz. 632-694

door tijdens de uren van de genadetijd. Van dag tot dag worden hun daden aangetekend in de hemelse boeken en op de grote dag van God zullen zij loon naar werken ontvangen. Dan zal zichtbaar zijn wie de zegen ontvangt. *“Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat zij macht hebben tot de Boom des levens, en door de poorten mogen ingaan in de stad”* (RH 25 aug. 1885).

(Kolossenzen 1:26, 27). **Reizen in het Toekomstige Leven.** – Velen schijnen de gedachte te koesteren dat deze wereld en de woningen in de hemel Gods universum vormen. Dat is niet het geval. De verlost en zullen reizen van de ene wereld naar de andere en veel van hun tijd zal worden doorgebracht met het onderzoeken van

Page 990; blz. 694

de verborgenheden der verlossing. En door heel de eeuwigheid heen zal dit onderwerp zich steeds meer ontfouwen voor hun geest. De voorrechten van hen, die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, gaat het begrip te boven (RH 9 maart, 1886).

Vers 17 Zie EGW over Openbaring 3:20; Romeinen 3:20-31

Vers 19 zie EGW over Openbaring 20:12-15