

7. De verloren dag in de geschiedenis.



Wist u dat er een zeer belangrijke dag is die bijna iedereen vergeten is? Het is verbazingwekkend dat slechts weinig mensen zich daarvan bewust zijn, want het is één van de belangrijkste dagen in de menselijke geschiedenis. Het is niet alleen een dag uit het verleden, maar ook van het heden en de toekomst. Bovendien kan dat wat op die lang verwaarloosde dag gebeurd is diepgaande invloed hebben op je leven. Wilt u meer weten over deze verloren dag in de geschiedenis? Leest u deze studiegids dan zorgvuldig door.

1. Welke dag van aanbidding hield Jezus volgens Zijn gewoonte?

”En Hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen.” Lucas 4:16.

Antwoord: Het was Jezus’ gewoonte om de Sabbat te vieren.



Toen Jezus hier op aarde was, heiligde Hij de Sabbat.

2. Maar welke dag van de week is de Sabbat?



De zevende dag van de week (zaterdag) is de Sabbat.

”...De zevende dag is de Sabbat van de HERE, uw God”. Exodus 20:10. ”En toen de Sabbat voorbij was, ...zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf.” Marc. 16:1, 2.

Antwoord: De Sabbat is niet de eerste dag van de week (zondag), zoals velen geloven, maar de zevende dag (zaterdag). De Bijbel leert ons dat de Sabbatdag direct voor de eerste dag van de week komt.



3. Wie heeft de Sabbat gemaakt en wanneer?

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” ”Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die omdat Hij daarop gerust had van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht” Genesis 1:1; 2:2, 3.



God maakte de Sabbat ten tijde van de Schepping.

Antwoord: God heeft de Sabbat bij de Schepping gemaakt, toen Hij de wereld geschapen had. Hij rustte op de Sabbat en heeft deze gezegend en geheiligd (afgezonderd voor een heilig gebruik).

4. Wat zegt God over het houden van de Sabbat in de Tien Geboden, die Hij met Zijn eigen vinger geschreven heeft?



God schreef het Sabbatsgebod met Zijn eigen vinger.

”Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de Sabbatdag en heiligde die.” Exodus 20:8-11. ”En de HERE gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods.” Deuteronomium 9:10.

Antwoord: In het vierde van de 10 geboden gebiedt God ons de Sabbat van de zevende dag als Zijn heilige dag in acht te nemen. God wist dat mensen zijn Sabbat zouden veronachtzamen, daarom begon Hij dit gebod met te zeggen ”Gedenk”. Hij heeft nooit iemand, wie dan ook, en waar dan ook, geboden een andere dag dan deze als de wekelijkse heilige dag te vieren.

5. Maar zijn de Tien Geboden niet veranderd?

Jezus zei:”Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan dan dat er van de wet één titel zou vallen.” Lucas 16:17. God zei:”Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over Mijn lippen gekomen is”. Psalm 89:35. Merk op dat de Tien Geboden van Zijn lippen kwamen. Exodus 20:1 zegt: ”Toen sprak God al deze woorden:... (dan volgen de Tien Geboden in de verzen 2-17)



Jezus zei dat het gemakkelijker was dat de hemel voorbij zou gaan dan dat Gods wet zou veranderen.

Antwoord: Nee, zeker niet! Het is absoluut onmogelijk dat er iets van Gods morele wet zou veranderen. Alle Tien Geboden zijn vandaag de dag nog steeds van toepassing.



6. Hielden de apostelen de Sabbat?



Paulus en de andere apostelen heiligden Gods Sabbat op de zevende dag.

”En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie Sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften.” Handelingen 17:2. ”Paulus en die met hem waren, ... en op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats.” Handelingen 13:13, 14. “En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.” Handelingen 16:13. ”En hij (Paulus) hield elke Sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18:4.

Antwoord: Ja, het boek Handelingen maakt duidelijk dat Paulus en de vroege kerk de Sabbat hielden.

7. Aanbaden de heidenen ook op Sabbat?

God heeft het geboden:

”Welzalig de sterveling...; die acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt.” ”En de vreemdelingen die zich bij de *HERE* aansloten..., allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan Mijn verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn bedehuis;...want Mijn huis zal een bedehuis heten voor *alle volken*.” Jesaja 52:2, 6, 7.

Apostelen onderwezen het:

”En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weder deze woorden te spreken.” ”En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen.” Handelingen 13:42, 44. ”En hij hield elke Sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18:4.



De apostelen onderwezen de heidenen om de Sabbat te heiligen.

Antwoord: De apostelen in de vroege kerk van het Nieuwe Testament gehoorzaamden niet alleen Gods Sabbatsgebod, maar zij onderwezen de bekeerde heidenen ook om op Sabbat te aanbidden. Geen enkele maal verwijzen zij naar de zondag als een heilige dag.



8. Maar is bij Christus dood of opstanding de Sabbat niet in de zondag veranderd?

Antwoord: Nee, er bestaat niet de geringste aanwijzing dat de Sabbat bij Christus dood of opstanding is veranderd. De Bijbel leert juist het tegenovergestelde. Leest u alstublieft zorgvuldig het volgende bewijsmateriaal:

A. De Here zegende de Sabbat.

”De Here zegende de Sabbatdag en heiligde die.” Exodus 20:11.

”En God zegende de zevende dag en heiligde die.” Genesis 2:3.

B. Christus verwachtte dat zijn volk nog steeds de Sabbat zou houden in 70 na Christus toen Jeruzalem verwoest werd.

Omdat Hij zeer goed wist dat Jeruzalem in 70 na Chr. door Rome verwoest zou worden, waarschuwde Jezus zijn volgelingen uit die tijd met de woorden: ”Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle *en niet op een Sabbat.*” Matteüs 24:20. Jezus maakte duidelijk dat Hij de Sabbat bestemd had om gehouden te worden, ook nog 40 jaar na Zijn opstanding. In feite is er op geen enkele plaats in de Bijbel een aanduiding te vinden dat Jezus, Zijn Vader, of de apostelen ooit de heilige Sabbat van de zevende dag in een andere dag veranderd zouden hebben.



De Sabbat is op het moment van Jezus' opstanding niet in de zondag veranderd.

C. De vrouwen die kwamen om Christus' dode lichaam te zalven, hielden de Sabbat. Jezus stierf op “de dag voor de sabbat” (Marc. 15:37, 42), de dag die nu Goede Vrijdag wordt genoemd.

De vrouwen maakten specerijen en mirre gereed om Zijn lichaam te zalven, daarna ”rustten zij op de Sabbat naar het gebod”. Lucas 23:56b. Pas ”toen de Sabbat voorbij was” (Marc. 16:1) kwamen de vrouwen “op de eerste dag der week” (Marc. 16:2) om hun verdrietige werk voort te zetten. Zij ontdekten dat Jezus ”des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was” (vers 9). Deze wordt ook wel Paaszondag genoemd. Merk op dat de Sabbat “volgens het gebod”, de dag voorafgaand aan Paaszondag is, die wij nu zaterdag noemen.

D. Christus volgeling, Lucas, heeft twee boeken van de Bijbel geschreven—Lucas en Handelingen.

Hij zegt dat hij in het boek Lucas over ”al” wat Jezus leerde, geschreven heeft (Handelingen 1:1-3). Hij heeft echter nooit geschreven over het houden van de zondag of een verandering van de Sabbat.

9. Sommige mensen zeggen dat de Sabbat op Gods nieuwe aarde zal worden gehouden. Is dit juist?

”Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE.” Jesaja 66:22, 23.

Antwoord: Ja, de Bijbel zegt dat de verlostte mensen uit alle eeuwen op de nieuwe aarde de Sabbat zullen houden.



Iedereen in Gods eeuwige koninkrijk zal de Sabbat heiligen.



10. Maar is de zondag niet de dag des Heren?



De dag des Heren is de Sabbat, niet de zondag.

”Noemt de Sabbat een verlustiging, de heilige dag des HEREN.” Jesaja 58:13. ”Want de Zoon des mensen is Heer over de Sabbat.” Matteüs 12:8.

Antwoord: De Bijbel spreekt in Openbaring 1:10 over de “dag des Heren”. Daaruit blijkt dat de Heer wel degelijk een speciale dag heeft. Maar geen enkel vers in de Bijbel verwijst naar de zondag als de dag des Heren. De Bijbel wijst heel duidelijk de Sabbat aan als de dag des Heren. De enige dag die ooit door de Heer gezegend is of door Hem geclaimd als Zijn heilige dag, is de Sabbat van de zevende dag.

11. Zou ik, ter ere van Christus opstanding, niet de zondag moeten vieren?



Jezus heeft, ter ere van Zijn opstanding, de doop – niet het vieren van de zondag – ingesteld.

”Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuweid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan Zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.” Romeinen 6:3-6.

Antwoord: Nee! Net zo min als u de vrijdag ter ere van de kruisiging zou vieren. Christus heeft, ter ere van Zijn dood, begrafenis en opstanding, de doop ingesteld. De Bijbel wijst nooit op de viering van de zondag ter ere van de opstanding (of welke andere gebeurtenis dan ook). Wij eren Christus door Hem te gehoorzamen (Johannes 14:15) - niet door eisen die van mensen afkomstig zijn in de plaats te stellen van Zijn geboden.

12. Als het houden van de zondag niet in de Bijbel voorkomt, wiens idee was dit eigenlijk?

”Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen”. Dan. 7: 25
 ”Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.” ”Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.” Matteüs 15:6, 9. ”Zijn priesters doen Mijn wet geweld aan” ”En zijn profeten schouwen bedrieglijke dingen:... zij zeggen: Zo zegt de Here HERE – terwijl de HERE niet gesproken heeft.” Ezechiël 22:26, 28.



Misleiders hadden de brutaliteit de Sabbat in Gods wet te vervangen door de zondag.

Antwoord: Misleiders hebben in het verre verleden verkondigd dat Gods heilige dag van de Sabbat in de zondag veranderd is. God had voorzeggd dat dit zou gebeuren, en het gebeurde inderdaad. Deze dwaling is tot in onze nietsvermoedende generatie als waarheid doorgegeven. Zondagviering is een overlevering van niet-geïnspireerde mensen en houdt een overtreding van Gods wet in die het houden van de Sabbat gebiedt. Alleen God kan een dag heilig maken. God heeft de Sabbat gezegend, en wanneer God zegent, kan geen mens ”het keren”. Numeri 23:20.



13. Maar is het niet heel gevaarlijk om met Gods wet te knoeien?

”Gij zult aan wat Ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die Ik u opleg.” Deuteronomium 4:2. ”Alle woord Gods is gelouterd; ...Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt”. Spreuken 30:5, 6.



De verandering van de Sabbat in de zondag is een belediging voor God, omdat het een poging is Zijn goddelijke wet te veranderen.

Antwoord: God heeft de mensen duidelijk en uitdrukkelijk verboden Zijn wet door weglatingen of toevoegingen te veranderen. Aan Gods heilige wet komen, op welke manier dan ook, is één van de vreselijkste en meest riskante dingen die een mens kan doen.

14. Waarom heeft God de Sabbat trouwens gemaakt?

A. Teken van de Schepping.

”Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt.” ”Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de Sabbatdag en heiligde die.” Exodus 20:8, 11.



De Sabbat is een teken van Gods macht om te scheppen en te verlossen.

B. Teken van verlossing en heiliging.

”Ook gaf Ik hun Mijn Sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig.” Ezechiël 20:12.

Antwoord: God heeft de Sabbat als een tweevoudig teken gegeven: 1. Het is een teken dat Hij de wereld in zes letterlijke dagen van 24 uur geschapen heeft, en 2. het is ook een teken van Gods grote macht om de mensen te verlossen en te heiligen. Iedere Christen zal zeker van de Sabbat houden als Gods kostbare teken van de Schepping en van verlossing (Exodus 31:13, 17; Ezechiël 20:12, 20). Het is voor God een enorme belediging wanneer mensen Zijn Sabbat met voeten treden. In Jesaja 58:13, 14 zegt God dat allen die gezegend willen worden, niet over Zijn Sabbat heen moeten lopen.

15. Hoe belangrijk is het houden van de Sabbat?

”De zonde is wetteloosheid.” 1 Johannes 3:4. ”...het loon, dat de zonde geeft, is de dood.” Romeinen 6:23. ”...wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).” Jakobus 2:10. ”Daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden.” 1 Petrus 2:21. ”..., is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.” Hebreëen 5:9.



Het overtreden van één van Gods geboden is een zonde.

Antwoord: Het is een zaak van leven en dood. Het houden van de Sabbat is opgenomen in het vierde gebod van Gods wet. Het opzettelijk overtreden van één van de Tien Geboden is een zonde. Christenen zullen graag Christus' voorbeeld van Sabbat vieren navolgen. Onze enige zekerheid ligt in het feit om ijverig de Bijbel te bestuderen, als



”een arbeider ... die het Woord der waarheid recht snijdt”. 2 Timoteüs 2:15 (SV). We hebben een onderbouwing vanuit de Bijbel nodig voor iedere christelijke gewoonte die wij volgen.

16. Hoe denkt God over godsdienstige leiders die de Sabbat verontachtzamen?



God zal Zijn gramschap uitstorten over godsdienstige leiders die willens en wetens Zijn Sabbat negeren.

”Zijn priesters doen Mijn wet geweld aan en ontwijden Mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid,...en voor Mijn Sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen onheiligd.” ”Daarom heb Ik Mijn gramschap over hen uitgestort.” Ezechiël 22:26, 31.

Antwoord: Door hun ogen voor Gods ware Sabbat te sluiten, grieven godsdienstige leiders de God van de hemel. God zal deze valse herders straffen. Miljoenen zijn op dit punt misleid. God kan hier niet lichtvaardig mee omgaan. Jezus veroordeelde de Farizeeën erom dat ze deden alsof ze God liefhadden, terwijl ze de Tien Geboden door hun overlevering teniet deden (Marcus 7:7-13).

17. Heeft het houden van de Sabbat werkelijk invloed op mij persoonlijk?

”Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren.” Johannes 14:15. ”Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven (aan God).” Romeinen 14:12. ”Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.” Jacobus 4:17. ”Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.” (NBG) “Zalig zijn zij, *die Zijn geboden doen*, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad” (SV) Openbaring 22:14. ”Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods...bewaren.” Openbaring 14:12.



Ieder die de hemel binnengaat en van de boom des levens eet, zal Gods Sabbat heiligen.

Antwoord: Ja, de Sabbat is zeker *uw*Sabbat. God heeft haar voor *u* gemaakt en als u Hem liefhebt, zult u die houden, omdat dit één van Zijn geboden is. Liefde zonder het bewaren van de geboden is helemaal geen liefde (1 Johannes 2:4). U moet daarin zelf een beslissing nemen. U kunt deze niet uit de weg gaan. Niemand kan u verontschuldigen. U zult zich zelf voor God moeten verantwoorden over deze zeer belangrijke kwestie. God vraagt u Hem lief te hebben en te gehoorzamen!



18. Ik ben bereid Jezus' voorbeeld van het houden van de Sabbat te volgen.



Antwoord:

Ja

Nee



Belangrijke vragen beantwoord

1. Maar is de Sabbat niet alleen voor de Joden? Marc. 2:27

Nee. Jezus heeft gezegd: "De Sabbat is gemaakt voor de mens." Marc. 2:27. Zij is niet alleen voor de Joden maar voor alle mensen – mannen en vrouwen, overal. De Joodse natie bestond pas 2500 jaar nadat de Sabbat gemaakt was.

2. Is Handelingen 20:7-12 niet het bewijs dat de discipelen de zondag als een heilige dag in acht namen?

Volgens de Bijbel begint elke dag bij zonsondergang en eindigt deze bij de volgende zonsondergang (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Leviticus 23:32) en komt het donkere gedeelte van de dag als eerst. De Sabbat begint dus vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt zaterdagavond bij zonsondergang. Deze bijeenkomst in Handelingen 20 werd tijdens het donkere gedeelte van de zondag gehouden, of op wat wij nu zaterdagavond noemen. Het was een bijeenkomst op zaterdagavond en het duurde tot middernacht. Paulus was op een afscheidsreis en wist dat hij deze mensen voor zijn dood niet weer zou zien (vers 25). Geen wonder dat hij zo lang preekte! (Geen gebruikelijke wekelijkse dienst zou de hele avond geduurd hebben.) Paulus was "van plan...de volgende dag te vertrekken". Aan het "breken van brood" is, hoegenaamd, geen betekenis van "heilige dag" verbonden, omdat zij "elke dag" het brood braken (Handelingen 2:46). Er is in dit Schriftgedeelte niet de geringste aanwijzing dat de eerste dag heilig is, noch dat deze vroege christenen deze als zodanig beschouwden. Noch is er geen enkel bewijs dat de Sabbat was veranderd. Dat deze bijeenkomst in de Bijbel genoemd wordt, is waarschijnlijk alleen vanwege het wonder waarbij Eutychus weer tot leven werd gewekt, nadat hij uit een raam op de vierde verdieping was doodgevallen. In Ezechiël 46:1 verwijst God naar de zondag als een van de zes "werkdagen".

3. Spreekt 1 Korintiërs 16:1, 2 niet over zondagsschoolinzameling?

Nee, er is hier geen verwijzing naar een openbare bijeenkomst. Het was de bedoeling dat het geld thuis in afzondering opzij gelegd zou worden. Er heerste in Judea een hongersnood (Romeinen 15:26; Handelingen 11:26-30), en Paulus schreef om de gemeenten in Klein-Azië te vragen hun broeders bij te staan, die door de hongersnood waren getroffen. Deze christenen heiligden allen de Sabbat, dus stelde Paulus voor dat zij op zondagmorgen (het moment waarop zij rekeningen betaalden en vereffenden), nadat de Sabbat voorbij was, iets voor hun noodlijdende broeders af zouden zonderen, zodat het voorhanden zou zijn wanneer hij kwam. Het moest privé worden gedaan ofwel, zoals *La Santa Biblia* (een Spaanse vertaling) aangeeft: "thuis". Merk ook op dat hier geen verwijzing staat naar de zondag als een heilige dag. Zondagviering wordt in de Bijbel nergens geboden of gesuggereerd.

4. Maar is er geen tijd verloren gegaan en zijn de dagen van de week niet veranderd sinds de tijd van Christus? Lucas 4:16.

Nee! Betrouwbare encyclopedieën en naslagwerken maken duidelijk dat onze zevende dag dezelfde is die Jezus heiligde. Het is eenvoudig een kwestie van onderzoek.



5. . Maar is Johannes 20:19 geen verslag van het feit dat de discipelen de viering van de zondag ter ere van de opstanding instelden?

Integendeel. De discipelen geloofden op dat moment niet dat de opstanding plaats had gevonden (Marc. 16:14). Ze hadden elkaar daar ontmoet "uit vrees voor de Joden" en hadden de deuren vergrendeld. Toen Jezus in hun midden verscheen, berispte Hij hen, "omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was". Er is geen aanwijzing dat zij de zondag als een heilige dag beschouwden. In slechts acht teksten van het Nieuwe Testament wordt de eerste dag van de week genoemd; niet één daarvan vermeldt dat deze heilig is.

6. Is op basis van Kolossensen 2:14-17 de Sabbat van de zevende dag afgeschaft?

In het geheel niet. Hierin wordt alleen verwezen naar de sabbatten die "slechts een schaduw van hetgeen komen moest" waren en niet naar de Sabbat van de zevende dag. Er waren in het vroegere Israël zeven jaarlijkse hoogtijdagen, ofwel feestdagen, die ook sabbatten genoemd werden. Deze bestonden naast, ofwel "behalve de (wekelijkse) Sabbatten des Heren" (Leviticus 23:38). Deze jaarlijkse hoogtijdagen waren allemaal een voorafschaduw van of heenwijzing naar het kruis en hun betekenis eindigde bij het kruis. Gods Sabbat van de zevende dag is gemaakt voordat de zonde haar intrede deed, en kan daarom geen voorafschaduw zijn van verlossing van de zonde. Daarom onderscheidt Kolossenzen hoofdstuk 2 de sabbatten die "slechts een schaduw" waren en maakt er in het bijzonder melding van. Deze zeven jaarlijkse sabbatten die zijn afgeschaft, worden in Leviticus hoofdstuk 23 genoemd.

7. Volgens Romeinen 14:5 is de dag die wij houden een zaak van persoonlijke mening, nietwaar?

Merk op dat het hele hoofdstuk gaat over het oordelen van elkaar (verzen 4, 10, 13). De kwestie waar het hier om gaat, is niet de Sabbat van de zevende dag, die een onderdeel vormt van de belangrijke morele wet, maar de jaarlijkse feestdagen van de ceremoniële wet. Joodse christenen oordeelden christenen uit de heidenen, omdat zij deze niet in acht namen. Paulus zegt eenvoudig: "Oordeelt elkaar niet. Die ceremoniële wet is niet langer bindend."



Samenvatting

1. Jezus hield (1)

- De zondag als een heilige dag.
- De Sabbat van de zevende dag.
- Elke andere dag.

2. De dag des Heren is (1)

- Zondag, de eerste dag van de week.
- Sabbat, de zevende dag van de week.
- Elke andere die wij aan de Heer willen wijden.

3. De Sabbat was gemaakt (1)

- Alleen voor de Joden.
- Door God bij de schepping, voor alle mannen en vrouwen, overal, en voor altijd.
- Alleen voor mensen die in de tijd van het Oude Testament leefden.

4. De verandering van Sabbat naar zondag is gemaakt door (1)

- Christus.
- De apostelen.
- Mensen die erop uit waren te misleiden.

5. Gods wet, die ook het Sabbatsgebod omvat (1)

- Is vandaag niet langer in werking.
- Kan nooit veranderen. Zij is vandaag nog steeds bindend.
- Eindigde bij de dood van Jezus.

6. De bekeerde heidenen en de apostelen in de kerk van het Nieuwe Testament (1)

- Namen de zondag als een heilige dag in acht.
- Onderwezen dat iedere dag als een heilige dag zal volstaan, als je oprecht bent.
- Namen de Sabbat in acht.

7. De Sabbat (1)

- Eindigde bij het kruis.
- Zal bij Jezus' wederkomst eindigen.
- Zal in Gods nieuwe koninkrijk door de verlost en uit alle eeuwen gehouden worden.

8. Aangezien de Sabbat een onderdeel van Gods wet is, is het overtreden van de Sabbat (1)

- Sinds Christus dood niets om bezorgd over te zijn.
- Een riskante zonde, omdat hiermee heilige dingen met voeten worden getreden.
- Vandaag de dag van geen belang.



9. *Allen die Jezus echt liefhebben en volgen zullen (1)*

- De Sabbat in acht nemen, zoals Jezus deed.
- Elke andere dag heiligen.
- De zondag als een heilige dag vieren.

10. *De sabbat is (1)*

- De zondag, de eerste dag van de week.
- De zaterdag, de zevende dag van de week.
- Welke dag dan ook die wij aan God wijden.

11. *Het houden van de zondag (1)*

- Is een uitvinding van mensen die in de Bijbel is voorzien.
- Is Gods plan voor vandaag.
- Is ontstaan bij Christus opstanding en is met Pinksteren bevestigd.

12. *Het houden van de Sabbat is (1)*

- Een teken van wetticisme.
- Alleen belangrijk voor de Joden.
- Gods tweevoudige teken van Schepping en verlossing.