



De Colporteur als Evangelist

Vertaling van het boekje “The Colporteur Evangelist” (CEv) 1950

Inleiding

Dit boekje is samengesteld onder de leiding van de Uitgevers afdeling van de Generale Conferentie, als antwoord op het verzoek van velen om iets meer uitgebreider uit te brengen dan het – handboek voor colporteurs, wat enige jaren geleden uitgebracht is. Daarna is ander werk m.b.t. het colporteurwerk uitgegeven door dezelfde auteur, en dit hebben wij getracht op te nemen in deze editie. Er is vrijstelling gegeven aan de gebonden delen van de Getuigenissen en andere geschriften waarin dit onderwerp naar voren kwam. De vrijgegeven gedeelten voor – handboek voor colporteurs – komen nergens anders voor. De neven rubrieken zijn toegevoegd door de samenstellers, als een hulpmiddel om snel de verlangde informatie te vinden, een poging is gemaakt ze op de tekst te baseren. Terwijl het oude handboek ongetwijfeld een grote zegen was voor het werk van de evangelie colporteurs, zal deze uitgave en verbeterde versie een nog grotere dienst bewijzen aan degenen die hun leven aan deze hoge roeping willen wijden.

De uitgevers

Hoofdstuk 1

De belangrijkheid van de colporteur

Wanneer de colportage op de juiste wijze wordt verricht, is ze een zendingswerk van de eerste rang, en vormt tevens een succesvolle gelegenheid, om de mensen met de belangrijke waarheden van deze tijd bekend te maken. De belangrijkheid van het predikambt is niet te ontkennen. Velen echter, de begerig zijn zich met het brood des levens te voeden, genieten niet het voorrecht het Woord uit de mond van een door God verordeneerde prediker te horen. Daarom is het van groot belang, dat onze geschriften wijd en zijd worden verspreid. Op deze wijze kan de boodschap ook daar doordringen waar geen prediker kan gaan en de aandacht van velen zal op de gewichtige gebeurtenissen worden gevestigd die met het slottoneel van de geschiedenis van deze wereld in verband staan.

Door God ingesteld

God heeft de colportage bestemd om aan de mensheid het licht te brengen dat in onze boeken is verzameld. De colporteurs moeten goed begrijpen hoe belangrijk het is de wereld zo spoedig mogelijk van de boeken te voorzien die voor haar geestelijke ontwikkeling en goddelijke verlichting noodzakelijk zijn. Dit is het werk dat de Heere in deze tijd door de hand van Zijn volk wil verrichten. Ieder die zich aan de Heere wijdt, om als colporteur werkzaam te zijn, helpt mee om de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld te verkondigen. Wij kunnen dit werk niet genoeg op prijs stellen; want zonder de bemoeiing van de colporteurs zouden velen de waarschuwing nooit kunnen horen.

De boeken uit de boekenkast gehaald

Het is waar dat velen, die de boeken kopen, ze op hun boekenplank zetten of op tafel in hun ontvangstkamer leggen en ze zelden inzien. Maar God draagt zorg voor Zijn waarheid en de tijd zal komen dat deze boeken opnieuw opgezocht en



De Colporteur als Evangelist

gelezen worden. Ziekte en tegenspoed kunnen het huis bezoeken en dan geeft God door de waarheid, die in deze boeken zijn vervat, de bedroefde harten vrede, hoop en rust. Zijn liefde wordt aan hun geopenbaard en zij leren begrijpen hoe heerlijk de vergeving van hun zonden is. Op deze wijze werkt de Heere hand in hand met Zijn zichzelf verloochende arbeiders.

Bidt met de mensen

Velen zijn er die, uit vooroordeel, nooit iets van de waarheid vernemen, tenzij deze bij hun thuis wordt gebracht. De colporteur kan zulke zielen vinden en helpen. Doordat hij van huis tot huis gaat, kan hij bepaald werk met meer succes verrichten dan iemand anders. Hij wordt met de mensen bekend en leert hen hun ware behoeften kennen. Hij kan met hen bidden en ze wijzen op het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Op deze wijze wordt de weg voor de bijzondere boodschap van deze tijd geopend en bereikt de harten van de belangstellenden.

Engelen geven de woorden in

Op de colporteur rust een grote verantwoordelijkheid. Wanneer hij aan zijn werk gaat moet hij ook voorbereid zijn om de Heilige Schrift uit te leggen. Indien hij zijn vertrouwen op de Heere stelt, zullen de engelen Gods hem van plaats tot plaats vergezellen en hem woorden in de mond leggen die velen met licht, hoop en moed zullen vervullen.

Gods werk

De colporteur moet er steeds aan denken dat hij de gelegenheid heeft om aan alle wateren te zaaien. Laat hij er steeds aan denken, wanneer hij de boeken verkoopt waarin de kennis van de waarheid staat, dat hij het werk van God doet en dat elk talent gebruikt moet worden tot verheerlijking van Zijn naam. God zal met iedereen zijn die er naar streeft de waarheid beter te leren begrijpen, opdat hij ze aan anderen op duidelijke wijze kan uitleggen. God heeft helder en duidelijk gesproken. *“en de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom!”* Openbaring 22:17a. Wij mogen het geven van onderwijs niet uitstellen aan degenen die het nodig hebben, opdat zij tot kennis van de waarheid mogen komen, zoals die in Christus Jezus is.

Honderd waar nu maar één is

De verloren schapen van Gods kudde zijn in alle streken verstrooid en het werk dat voor hen gedaan moest worden, wordt verwaarloosd. Door het mij gegeven licht weet ik, dat waar nu één colporteur in het veld is, er honderd zouden moeten zijn. Colporteurs moeten aangemoedigd worden dit werk op zich te nemen, niet om met romans te colporteren, maar om die boeken aan de wereld te brengen die de belangrijke waarheden voor deze tijd bevatten.

Bekeerde zielen zien

De colporteurs moeten met het Woord van de Heere uitgaan en bedenken, dat degenen die gehoorzaam zijn aan de geboden en anderen leren ze op te volgen, daarmee beloofd worden dat zij zien hoe zielen zich bekeren en dat een werkelijk bekeerde ziel opnieuw anderen tot Christus leidt. Op deze wijze zal het werk zich steeds meer uitbreiden.



De Colporteur als Evangelist

Wachters en boodschappers

De tijd is aangebroken, waarin een groot werk door de colporteurs moet worden verricht. De wereld slaapt. Daarom moeten de wachters de waarschuwingsbel luiden, om de slapenden wakker te maken, opdat ze het gevaar leren zien. De kerkgenootschappen en sekten kennen hun tijd van bezoeking niet. Dikwijls kunnen zij de waarheid het beste leren kennen door het werk van de colporteurs. Zij, die in de naam des Heeren uitgaan, zijn Gods boodschappers die aan velen, die in duisternis en dwaling verkeren, de blijde boodschap van de verlossing in Jezus Christus, door gehoorzaam te zijn aan Zijn geboden, brengen.

Werk samen met predikers

Ik heb opdracht gekregen dat, zelfs daar waar de mensen de boodschap uit de mond van een prediker horen, de colporteur zijn werk in samenwerking met de prediker moet doen. Want ook al predikt de prediker nog zo nauwgezet de boodschap, de mensen zijn niet in staat alles te onthouden. De gedrukte bladzijde is daarom van essentieel belang, niet alleen om de tegenwoordige waarheid in hen wakker te maken, maar ook om hen in de waarheid te bevestigen en tegen verleidende dwalingen te beschermen. Tijdschriften en boeken zijn Gods bijzondere middelen om de mensen de tegenwoordige waarheid voortdurend voor ogen te houden. De literatuur zal in het verlichten en bevestigen in de waarheid van zielen een veel groter werk doen dan door het alleen prediken van het Woord kan gebeuren. De stille boden, die door bemoeiing van de colporteurs in de huizen gebracht worden, zullen de prediking van het evangelie in elk opzicht ondersteunen, want de Heilige Geest zal de gemoederen bij het lezen evengoed van de waarheid overtuigen als Hij doet bij degenen die naar het Woord luisteren. [9] Dezelfde dienst van de engelen die het werk van de predikers ondersteunen, begeleiden de boeken die de waarheid bevatten.” – Testimonies vol. 6 p. 313-316.

Zoals God de ernstige pogingen van de predikanten en de evangelisten zegent, zal Hij ook het werk van de trouwe colporteurs zegenen. De nederige, bekwame werker die gehoorzaam de roepstem van de Heere beantwoordt, kan verzekerd zijn dat God hem zal bijstaan. Het bewust zijn zo'n hoge en heilige verantwoording te bezitten, werkt heilzaam op het karakter. Het stelt de hoogste geestelijke talenten in werking en hun voortdurend gebruik sterkt en reinigt hart en gemoed. De invloed op het leven van de persoon zelf en op het leven van anderen is niet te berekenen.

Oppervlakkige toeschouwers zullen uw werk niet waarderen of de belangrijkheid daarvan inzien. Zij zullen denken dat het een verloren zaak is, een leven van ondankbare arbeid en zelfopoffering. Maar de dienstknecht van Christus ziet het in het licht van het kruis. Zijn opofferingen schijnen klein vergeleken bij die van zijn gezegende Meester en hij is blij om in Zijn voetstappen te mogen volgen. Het succes van zijn werk verleent hem de hoogste vreugde en is de rijkste beloning voor een leven van geduldig streven.

Testimonies vol.6 p.340



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 2

Eigenschappen van de colporteur

Daar het colporteren met onze literatuur een zendingswerk is, moet men het ook van dit standpunt uit leiden. Slechts die mannen en vrouwen moeten als colporteur worden aangesteld wiens voornemen het is de mensen het licht te brengen en niet om geld te verdienen. Onze gehele dienst moet tot eer van God worden gedaan, het licht van de waarheid aan hen te brengen die in duisternis zijn. Zelfzuchtige principes, liefde voor winst, waardigheid of positie mag in onze rijen niet voorkomen.

Waarom velen hebben gefaald

Colporteurs moet dagelijks bekeerd worden tot God, opdat hun woorden en daden een reuk des levens ten leven zijn en zij een reddende invloed kunnen uitoefenen. De reden waarom zo velen in het colportagewerk falen, is omdat zij geen echte christenen geweest zijn; zij kennen niet de geest van bekering. Zij kennen wel de theorie, op welke wijze het werk gedaan moet worden, maar hebben niet hun afhankelijkheid van God gevoeld.

Spreek de woorden die God ingeeft

Denk eraan colporteurs, dat de boeken die u aanbiedt niet de beker van de wijn van Babylon bevatten, leringen of dwalingen uitgedeeld aan de koningen der aarde, maar de beker vol van de kostbare waarheden van verlossing. Wilt u daaruit drinken? Uw verstand kan dan onder gevangenschap worden gebracht aan de wil van Christus en Hij kan op u Zijn eigen opschrift plaatsen. Door aanschouwen zult u veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, van karakter naar karakter. God vordert u op [11] naar voren te stappen en de woorden te spreken die Hij u ingeeft. Hij wil dat u laat zien dat u een hoge waarde hecht aan de mensheid, dat door het kostbare bloed van Christus is gekocht. Wanneer u op de Rots valt en gebroken wordt zult u de kracht van Christus ervaren en anderen zullen de kracht van de waarheid, die in uw hart uitgeoefend wordt, zien.

Scholieren

Aan degenen die naar school gaan om te leren hoe het werk van God nog beter uitgevoerd kan worden zeg ik: Onthoudt dat u alleen door een dagelijkse toewijding aan God zielen voor Hem kan winnen. Er zijn er die niet de mogelijkheid hebben naar school te gaan omdat ze te arm zijn om het te kunnen betalen. Maar toch hebben zij, nadat zij kinderen Gods geworden zijn, het werk opgepakt daar waar zij waren en gewerkt in hun omgeving. Hoewel zij niet de kennis bezaten, die op de scholen wordt verkregen, wijdden zij zich aan God en Hij werkte door hen. Zoals de discipelen, die van hun netten weggeroepen werden om Christus te volgen, leerden zij kostbare lessen van de Heiland. Zij verbonden zich met de grote Leraar, en door kennis, die zij uit de Heilige Schrift verkregen, waren ze in staat met anderen over Christus te praten. Zo weden ze werkelijk wijs, omdat zij zich zelf niet te wijs achtten om onderricht van boven te ontvangen. De vernieuwde kracht van de Heilige Geest gaf hun de nodige werklust en kracht, die hen tot redding van zielen bekwaam maakte.

De wijsheid van de geleerdste man, indien hij niet in de school van Christus geleerd heeft, is dwaasheid waar het winnen van zielen voor Christus betreft. God kan



De Colporteur als Evangelist

slechts door diegenen werken die de uitnodiging willen aannemen: [12] *“Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”* Mattheüs 11:28-30

De juiste principes

Veel van onze colporteurs zijn van de juiste principes afgeweken. Door een verlangen naar aardse voordelen zijn hun gedachten van het werkelijke doel en de juiste geest van het werk afgedwaald. Niemand moet denken dat grootdoenerij de gewenste indruk op de mensen zal maken. Dat zal niet de beste en duurzame gevolgen geven. Ons werk is het de gedachten op de plechtige waarheden voor deze tijd te wijzen. Slechts wanneer onze harten met de geest van waarheid vervuld zijn, die in de boeken staan die wij verkopen en wanneer wij in deemoed de opmerkzaamheid van de mensen op deze waarheden vestigen, zal werkelijk succes onze pogingen begeleiden; want alleen dan zal de Heilige Geest, die van zonden, van gerechtigheid en van oordeel overtuigt, aanwezig zijn en aan de harten werken.

Onze boeken moeten door toegewijde arbeiders verspreid worden, die de Heilige Geest als Zijn werktuigen kan gebruiken. Christus is het Die ons kracht geeft de waarheid in alle eenvoud voor te houden en wij moeten ze door haar eigen geur des levens ten leven laten werken.

Nederige, ernstige gebeden zullen meer tot de verspreiding van onze boeken bijdragen dan alle kostbare versierselen waarvan de wereld zich bedient. Wanneer de arbeiders hun aandacht zouden vestigen op wat waar, levend en echt is, wanneer ze zouden bidden voor, geloven [13] en vertrouwen in de Heilige Geest, dan zou Zijn kracht in sterke, hemelse stromen over hen uitgestort worden. Dan zouden zij goede en duurzame indrukken op de harten van de mensen achterlaten. Daarom bidt en werkt en werkt en bidt en de Heere zal dan met u werken.

Door engelen onderwezen

Elke colporteur heeft voortdurend de medewerking van de engelen nodig; want hij heeft een belangrijk werk te verrichten, een werk dat hij niet in zijn eigen kracht kan doen. Degenen die wedergeboren zijn en willig om zich door de Heilige Geest te laten leiden, die om Christus wil doen wat zij kunnen, die werken alsof zij konden zien dat de gehele hemel het oog op hen gevestigd houdt, zullen door heilige engelen begeleid en onderwezen worden, die hen in de woningen van de mensen voorgaan om voor hen de weg te bereiden. Zulke hulp gaat de voordelen van kostbare sieraden ver te boden.

Engelen bieden succes

Wanneer wij zouden realiseren de tijd waarin wij leven, dan zouden wij werken in het zicht van de hemel. De colporteur zal dan die boeken verkopen die licht en kracht geven aan de ziel. Hij zal dan de geest van zulke boeken indrinken en zal dan zijn hele ziel in het werk steken om het aan de mensen door te geven. Zijn kracht, zijn moed, zijn succes hangen af hoe volkomen de waarheden, die in deze boeken zijn samengevat, met zijn eigen ervaring vermengd en in zijn karakter ontwikkeld zijn.

Wanneer zijn eigen leven op deze wijze gevormd is, kan hij doorgaan om anderen de heilige waarheid te brengen. Vervuld met de Gods Geest zal hij een diepe,



De Colporteur als Evangelist

rijke ervaring verkrijgen en hemelse engelen zullen hem in zijn werk met succes belonen.

“Dat ons werk een heerlijk succes zal zijn ... komt doordat God het voor ons mogelijk gemaakt heeft om met engelen samen te werken. Maar succes zal zelden het resultaat zijn van af en toe een poging te wagen. De vereende kracht van alle gemeenteleden wordt vereist.”

Maranatha, de Heere komt blz. 110

Diepe ervaring

Onze colporteurs, en met hen allen die van God talenten hebben ontvangen opdat zij Zijn medewerkers zouden zijn, zou ik willen zeggen: Bidt, o bidt om een diepere ervaring. Ga erop uit nadat uw hart door de studie van de kostelijke waarheid, die God ons voor deze tijd gegeven heeft, nederig en gewillig is geworden. Drinkt rijkelijk van het water des heils, opdat het in uw hart tot een levende bron wordt, die tot verkwikking opborrelt voor hen die gevaar lopen verloren te gaan. God zal u dan wijsheid geven om op de juiste wijze anderen Zijn waarheid mee te delen. Hij wil u tot kanalen maken waardoor Hij Zijn rijke zegeningen laat stromen. Hij wil u helpen Zijn eigenschappen te openbaren, terwijl u anderen de wijsheid en de kennis meedeelt die Hij u heeft gegeven.

Ik bid de Heere dat Hij u gaat helpen dit alles in zijn geheel te begrijpen en dat het u duidelijk mag worden dat de verplichting op u rust het karakter van Christus door geduld, moed en standvastige rechtschapenheid te openbaren. *“En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”* Filippenzen 4:7. – Testimonies vol. 6 p. 317-320

De zekerheid van succes

Door evangeliserende colportage kan een groot en goed werk worden gedaan. De Heere heeft mensen tact en bekwaamheid daartoe gegeven. Degenen die de hun toevertrouwde talenten tot Zijn eer gebruiken en daarbij de Bijbelse principes toepassen, zullen zeker succes hebben. Wij moeten bidden en werken en ons vertrouwen op Hem stellen Die ons niet zal verlaten. – Testimonies vol. 6 p. 340



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 3

De colporteur als evangelist

De verstandige, godvrezende en oprechte colporteur is achtenswaardig; want hij neemt een plaats in die gelijk staat aan die van een prediker van het evangelie. Veel van onze jonge predikers en degenen die zich voorbereiden op dit ambt, kunnen, wanneer ze werkelijk bekeert zijn, veel goeds tot stand brengen door in het colportagewerk te gaan. Door de mensen te bezoeken en het aanbieden van onze boeken zouden zij ervaringen opdoen die zij niet verkrijgen door alleen te prediken. Door van huis tot huis kunnen zij met de mensen praten en daarbij de geur van het leven van Christus verspreiden. Door zo te proberen anderen te zegenen zullen zij zelf gezegend worden; zij doen daarmee geloofservaringen op; hun kennis van de Bijbel zou vergroot worden; zij zouden voortdurend leren hoe ze zielen voor Christus kunnen winnen.

Al onze predikers zouden boeken mee moeten nemen om deze achter te laten bij degene bij wie ze op bezoek gaan, te koop aanbieden of om ze weg te geven. Dit werd veel gedaan aan het begin van onze boodschap. Predikers werkten als colporteurs en gebruikten de opbrengst van de verkochte boeken om de vooruitgang van het werk te bevorderen op plaatsen waar het nodig was. Zij kunnen positief hierover mee praten want zij hebben ervaring op dit gebied gemaakt.

Denk niet dat dit voor een predikant vernederend is om zich als colporteur dienstbaar te maken om zo de waarheid uit te dragen aan de mensen. Zo werkt hij op dezelfde wijze als de apostel [16] Paulus deed, die zegt: *“Gijlieden weet, van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de gansen tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid, en vele tranen, en verzoeken, die mij overkomen zijn door de lagen der Joden; hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen, betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.”* Handelingen 20:18-21. De goed bespraakte Paulus, aan wie God Zich op wonderbare wijze had geopenbaard, ging in alle ootmoedigheid en onder vele tranen en verzoeken van huis tot huis.

Gelegenheid tot ware dienstbaarheid

Wie een gelegenheid tot ware dienstbaarheid zoekt en zich onvoorwaardelijk aan God toevertrouwd, zal in het colporteurwerk de mogelijkheden vinden over veel dingen m.b.t. het toekomstige en onvergankelijke leven te spreken. De ervaringen die op deze manier worden opgedaan zullen van bijzondere waarde zijn voor hen die zich op het predikambt voorbereiden. Het is door de leiding van de Heilige Geest van God dat arbeiders voorbereid worden, zowel mannen als vrouwen, om geestelijk leider te worden van Gods kudde. Wanneer ze de gedachte koesteren dat Christus hun Metgezel is, zullen ze een heilig ontzag, een verheven vreugde voelen temidden van alle ontmoedigde ervaringen en verzoeken. Zij zullen leren hoe ze moeten bidden als ze aan het werk zijn. Zij zullen onderwezen worden in geduld, vriendelijkheid, welwillendheid en behulpzaamheid. Zij zullen ware christelijke zachtmoedigheid in praktijk brengen, eraan denkend dat Christus, hun Metgezel, geen ruwe, onvriendelijke woorden of gevoelens kan dulden. Hun [17] woorden zullen gezuiverd worden. Zij zullen de kracht van het spreken zien als een kostbaar talent dat aan hen verleent is om een verheven en heilig werk te verrichten. Het menselijk werktuig zal



De Colporteur als Evangelist

leren op welke wijze hij/zij de goddelijke Metgezel, waarmee hij/zij verbonden is, moet vertegenwoordigen. Aan Deze ongeziene Heilige toont hij/zij respect en eerbied, omdat hij/zij Zijn juk draagt en Zijn zuivere, heilige weg leert kennen. Degenen die vertrouwen op deze goddelijke Begeleider zullen zich ontwikkelen. Zij zullen gezegend worden met macht om de boodschap van waarheid met heilige schoonheid te bekleden.

Laat u niet afleiden

Er zijn sommigen die voor colportagewerk zeer geschikt zijn en meer bereiken in deze tak van het werk dan als prediker. Wanneer de Geest van Christus in hun hart woont, zullen zij gelegenheden vinden om Zijn woord aan anderen door te geven en hun gedachten richten op de tegenwoordige waarheid. Soms komt het voor, dat iemand, die er bekwaam voor is, in de colportage gaat en daarin werkt, totdat één of ander onbezonnen prediker hem influistert dat zijn gaven in het predikambt beter kunnen worden gebruikt dan in de colportage. Zo worden ze beïnvloedt zich tot prediker te laten aanstellen. En degenen die zich hadden bekwamen om goed zendingswerk te verrichten, door het doen van huisbezoeken, door spreken en bidden met de mensen, wordt aan het werk onttrokken waartoe ze bekwaam waren, terwijl het veld, waarin de arbeid zo hoognodig is en waar zoveel goeds gedaan kan worden, wordt verwaarloosd.

Deels medisch zendingswerk, deels prediker

Het prediken van het Woord is een middel, door God voorgeschreven, om de waarschuwingsboodschap aan de wereld bekend te maken. In de Bijbel wordt de [18] getrouwe leraar een herder van Gods kudde genoemd. Hij moet worden gerespecteerd en zijn werk gewaardeerd. Het medische werk gaat hand in hand met het predikambt, terwijl de colportage zowel een deel van de medische zending is als van het predikambt. Degenen die daarin werkzaam zijn, zou ik willen zeggen: “Zeg tegen de mensen, die u bezoekt, dat u een leraar van het evangelie bent en de Heere liefheeft.

Zoek geen onderdak in een hotel, maar probeer bij een familie te overnachten en probeer op deze manier met hen bekend te worden. Christus strooide het zaad van de waarheid waar Hij Zich ook bevond en als Zijn navolgers kunt u voor de Meester getuigen en overal aan de huiselijke haard waardevol werk verrichten. Doordat u op deze manier met de mensen in aanraking komt zult u dikwijls zieken en depressieve mensen aantreffen. Door dicht aan de zijde van Christus te blijven en Zijn juk te dragen, zult u dagelijks van Hem leren hoe men de belaste en ontmoedigde mens, de bedroefde en moedeloze boodschappen van vrede en troost kan brengen. Wanneer u bidt, spreek dan met Christus als met een geliefde vriend. Als kind van God moet u vriendelijk, ongedwongen en bereidwillig gedrag vertonen. Dat zal een goede getuigenis zijn en zal gewaardeerd worden.”

Eenvoudige behandelingen

Colporteurs zouden in staat moeten zijn om tips over behandeling van ziekten te geven. Zij moeten bekend zijn met de eerste beginselen van ziekenverpleging. Dan zouden zij als medisch zendelingen kunnen werken en zowel geestelijk als lichamelijk de zieken kunnen dienen. Dit werk moet over [19] de gehele wereld verspreid worden. Velen kunnen dan door de gebeden en onderwijzing van de colporteur gezegend worden.



De Colporteur als Evangelist

Spreek over de liefde van Christus

Het is noodzakelijk dat wij leren begrijpen hoe belangrijk het werk van de colportage is. Het vormt één van de hoofdmiddelen om diegenen te bereiken die zich in gevaar bevinden en hen tot Christus te brengen. Colporteurs mogen zich door niets laten weerhouden om over de liefde van Christus te praten en hun ervaringen door te geven. Zonder angst kunnen zij met belangstellenden praten en met hen bidden. Het eenvoudige verhaal van de liefde van Christus voor de mensen zal de deuren voor hen openen, zelfs van de woningen van ongelovigen.

Houdt Bijbellezingen

Wanneer de colporteur de mensen thuis bezoekt, zal hij dikwijls gelegenheid hebben hen iets voor te lezen uit de Bijbel of uit boeken die de waarheid bevatten. Wanneer hij mensen ontdekt die naar de waarheid zoeken, kan hij Bijbellezingen met ze houden. Deze Bijbellezingen zijn precies van de mensen nodig hebben. God kan alleen diegenen in Zijn dienst gebruiken die een diepe belangstelling hebben in verloren gaande zielen. Door hen zal Hij diegenen verlichten die bereid zijn het onderwijs aan te nemen.

Vermijdt strijdvrage

Sommige colporteurs vertonen een ijver die niet overeenkomt met hun kennis. Door hun gebrek aan wijsheid, omdat ze neigen op te treden als predikers en theologen, is het bijna noodzakelijk hen beperkingen op te leggen. Wanneer de stem van de Heere roept: [20] *“Wien zal Ik zenden en wie zal voor Ons heengaan?”* dan zal de Heilige Geest in ons hart antwoorden: *“Zie, hier ben ik, zend mij heen.”* Jesaja 6:8. Maar houdt in gedachten dat de vurige kolen van het altaar uw lippen aangeraakt moeten hebben. Dan zullen de woorden, die u spreekt, wijs en heilig zijn. Dan krijgt u wijsheid om te weten wat u kunt zeggen en wat ongezegd moet blijven. Dan zult u niet proberen te bewijzen hoe slim u bent als theoloog. U zult dan voorzichtig zijn een strijdlustige geest op te wekken of vooroordelen door strijdvrage of doctrines ter sprake te brengen. U heeft voldoende onderwerpen van gesprek waarover geen tegenstand ontstaat, maar die de harten openen om een diepere kennis van Gods woord te bezitten.

Bereidt om te antwoorden

De Heere verlangt van u dat u zielen voor Hem wint; zonder dat u de mensen leerstellingen opdringt moet u toch altijd *“bereidt zijn tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreeze.”* 1 Petrus 3:15. Waarom met vrees? Vrees, dat uw woorden smaken naar eigendunk, vrees dat er ondoordachte woorden worden gesproken, vrees dat de woorden en daden niet in overeenstemming zijn met het voorbeeld van Christus. Wij moeten ons stevig met Christus verbinden, en de waarheid brengen zoals het alleen in Hem te vinden is.

De Heilige Geest zal de woorden ingeven

De harten zullen niet anders dan aangeraakt worden door het verhaal van de verlossing. Wanneer u de zachtmoedigheid en nederigheid geleerd hebt van Christus, dan weet u ook wat u kunt zeggen tegen de mensen; want de Heilige Geest zal u de



De Colporteur als Evangelist

woorden ingeven. Degenen die erkennen [21] dat het noodzakelijk is hun hart voortdurend onder de heerschappij te stellen van de Heilige Geest zullen ook in staat zijn het zaad te zaaien dat zal ontspringen tot het eeuwige leven. Dit is het werk van de evangeliserende colporteur. – Testimonies vol. 6 p. 321-325

Belangrijke boeken moeten verkocht worden

Mij werd getoond dat de boeken “Gedachten over het boek Daniël en Openbaring”, “De Grote Strijd/Conflict” en “Patriarchen en Profeten” met succes verkocht zullen worden. Zij bevatten de belangrijke boodschappen die de mensen nodig hebben, het bijzonder licht dat God aan de mensen heeft gegeven. De engelen van God zullen de weg voorbereiden, voor deze boeken, naar de harten van de mensen.

Bijzondere aanwijzingen m.b.t. Royalty's

Ik kreeg de aanwijzing dat de belangrijke boeken, die het licht bevatten dat God, over de val van satan in de hemel, heeft gegeven, nu wijd verspreid moeten worden. De boeken “Patriarchen en Profeten”, “Daniël en de Openbaringen” en “De Grote Strijd/Conflict” zijn nodig als nooit tevoren. Zij moeten wijd verspreid worden omdat de waarheid die ze benadrukken, vele blinden de ogen zal openen... Veel van ons volk waren blind voor de belangrijkheid van deze boeken die zo nodig zijn. Wanneer er de nodige aandacht was geschonken aan de verkoop van deze boeken, dan zou de zondagswet niet zo ver zijn als het nu is. – Review and Herald, 16 febr4uari 1905



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 4

Opwekking in het colportagewerk

Mij wordt voortdurend de belangrijkheid van het colportagewerk voorgehouden. De laatste tijd is er niet veel zorg besteed aan dit werk zoals voorheen onze vertegenwoordigers het gedaan hebben, die het als een bijzondere roeping beschouwden. Colporteurs zijn van hun evangeliserend werk weggeroepen om ander werk te doen. Zo behoort het niet te zijn. Veel van onze colporteurs, voor zover zij werkelijk bekeerd en geheiligd zijn, kunnen in deze tak van werk meer dan iets anders bereiken met de tegenwoordige waarheid bij de mensen.

Kanalen van licht zijn

Wij hebben het Woord van God dat laat zien dat het einde nabij is. De wereld moet gewaarschuwd worden, en als nooit tevoren moeten wij met Christus samenwerken. Dit waarschuingswerk is aan ons toevertrouwd. Wij moeten kanalen van licht zijn in de wereld en aan anderen het licht meedelen dat wij ontvangen hebben van de grote Lichtdrager. De woorden en werken van ieder mens moeten geoordeeld worden. Wij mogen niet achterwaarts gaan. Dat wat gedaan moet worden om de wereld te waarschuwen moet zonder dralen gedaan worden. Wij mogen het colportagewerk niet laten wegwijnen. Wij moeten er zorg voor dragen dat de boeken die het licht van de tegenwoordige waarheid bevatten zoveel mogelijk onder de mensen wordt verspreid.

Opleiding en ervaring opdoen

De voorzitters van onze conferenties en anderen op verantwoordelijke posities hebben een taak te doen in deze aangelegenheid zodat de verschillende takken van ons werk dezelfde aandacht wordt geschonken. Colporteurs moeten worden opgeleid en ervaring opdoen om het werk wat van hen gevraagd wordt te kunnen doen nl. de boeken met de tegenwoordige waarheid die de [23] mensen nodig hebben, te verkopen. Er zijn mensen nodig met een diepe christelijke ervaring, mensen met een evenwichtige geest, sterk, goed opgeleide mensen, om dit werk te kunnen doen. De Heere verlangt van hen dat ze het colportagewerk aanpakken en geschikt zijn anderen te onderwijzen, die jonge mensen kunnen opwekken om aandeel te nemen in deze tak van het werk, hen opleiden om het boekenwerk met succes op zich te nemen. Sommigen bezitten de gave, opleiding en ervaring, die hen in staat stelt de jeugd op te leiden voor het colportagewerk, zodat er nog meer kan worden bereikt dan nu het geval is.

Ervaren mensen met onervaren mensen

Degenen die in dit werk ervaring hebben opgedaan, hebben een speciale taak te verrichten om het aan anderen te leren. Onderwijs, train, leidt jonge mannen en vrouwen op om de boeken te verkopen die onder de leiding van de Heilige Geest door Zijn dienstknechten zijn geschreven. God verlangt van ons om trouw degenen te onderwijzen die de waarheid aangenomen hebben, opdat hun geloof een doel mag hebben en zij verstandig werken naar de wil van de Heere. Laat onervaren mensen samenwerken met ervaren mensen, zodat ze leren hoe ze moeten werken. Laat hen God ernstig zoeken. Zij zullen goed colportagewerk doen wanneer ze de woorden gehoorzamen: *“Heb acht op uzelf en op de leer.”* 1 Timotheüs 4:16a. Degenen die



De Colporteur als Evangelist

bewijzen oprecht bekeerd te zijn, en die het colportagewerk op zich nemen, zullen zien dat het de beste voorbereiding is voor andere takken van het zendingswerk. Wanneer degenen die de waarheid kennen het in praktijk brengen, zullen methodes bedenken om mensen te bereiken waar ze ook mogen zijn. In het begin van de christelijke kerk heeft God, in Zijn voorzienigheid, [24] Zijn heiligen verstrooid naar het buitenland, Hij stuurde ze vanuit Jeruzalem naar vele delen van de wereld. De discipelen van Christus bleven niet in Jeruzalem of in de nabijgelegen steden, maar ze staken de grenzen over en begaven zich op de hoofdwegen, opzoek naar de verlorenen om hen tot God te brengen. Zo wil God ook nu dat Zijn werk voorwaarts gaat naar vele plaatsen. Wij moeten ons werk niet tot een paar locaties beperken.

Instructies noodzakelijk

Wij moeten onze broeders niet ontmoedigen, zodat ze hun handen in de schoot leggen en het werk, dat naar Gods wil door hen gedaan moet worden, niet zal gebeuren. Laten wij niet teveel tijd in beslag laten nemen door mannen geschikt te maken om zendingswerk te doen. Instructies zijn noodzakelijk, maar vergeet niet dat Christus de grote Leraar is en de bron van alle ware wijsheid. Laten jong en oud zichzelf aan God wijden, het werk opnemen en voorwaarts, in alle nederigheid, onder de leiding van de Heilige Geest, aan het werk gaan. Laat degenen die naar school geweest zijn de wereld ingaan en de kennis die ze opgedaan hebben in praktijk brengen. Wanneer colporteurs dit zouden doen, de mogelijkheden gebruikend die God hen gegeven heeft, hun raad zoekend bij Hem, de verkoop van boeken combinerend met persoonlijk werk voor de mensen, dan zullen hun talenten door training toenemen, en zij zullen vele praktische lessen leren die zij onmogelijk op school hadden kunnen leren. Het opleiding op deze praktische wijze verkregen kan terecht hoger onderwijs worden genoemd.

Geen belangrijker werk

Er is geen belangrijker werk dan evangeliserende colportage, want het gaat hier om de vervulling van de hoogste morele plichten. Iedereen, die zich daarmee bezig houdt, moet zich voortdurend onder de leiding van Gods Geest stellen. Er mag geen zelfverhoging in zijn. Wat bezitten wij dat wij niet van Christus ontvangen hebben? Wij moeten elkaar liefhebben en dat laten zien door elkaar te helpen. Wij moeten medelijdend en voorkomend zijn. Wij moeten voor elkaar opkomen en één doel nastreven. Alleen diegenen die overeenkomstig het gebed van Jezus leven, die het uitleven in praktijk, zullen de toets doorstaan die over de hele wereld komt.

Degenen die zichzelf verhogen plaatsen zich onder de macht van satan en bereiden zich voor zijn misleidingen te ontvangen. Het woord van de Heere aan Zijn volk bestaat hieruit dat wij Zijn maatstaf steeds hoger houden. Wanneer wij Zijn stem gehoorzamen, dan zal Hij met ons samenwerken, dan zullen onze pogingen met succes worden bekroond. In ons werk ontvangen wij dan de rijke zegen van boven ontvangen en een schat verzamelen naast de troon van God.

Wanneer wij ons maar bewust waren van wat voor ons ligt dan zouden wij niet zo traag zijn in het werk van de Heer.

Verantwoordelijk voor het werk wat wij zouden hebben kunnen doen

Wij leven in de tijd van de schudding, in de tijd dat alles wat geschud kan worden, wordt geschud. De Heere zal degenen die de waarheid kennen niet



De Colporteur als Evangelist

verontschuldigen wanneer zij Zijn geboden niet gehoorzamen in woord en daad. Wanneer wij geen pogingen doen om zielen te winnen voor Christus worden wij verantwoordelijk gehouden voor het werk wat wij hadden kunnen doen, maar het niet deden omdat wij geestelijk lui waren. Degenen die tot het Koninkrijk van Christus [26] behoren moeten ernstig voor de redding van zielen werken. Zij moeten hun deel doen om de wet aan de mensen te binden en het verzegelen onder Zijn discipelen.

Terug naar het werk

Gods bedoeling is dat het licht dat Hij ons gegeven heeft op de Bijbel zal schijnen in duidelijke, heldere stralen; en het is de taak van onze colporteurs om een krachtige, gezamenlijke inspanning uit te dragen zodat Gods plan zal worden volbracht. Een groot en belangrijk werk ligt voor ons. De vijand van zielen realiseert dit, en hij gebruikt ieder middel dat in zijn vermogen ligt om de colporteur van zijn werk af te houden en een andere taak op zich te nemen. In deze gang van zaken moet verandering komen. God roept de colporteur terug naar zijn taak. Hij roept vrijwilligers op die al hun energie en kennis in dit werk willen steken, overal helpend waar de gelegenheid zich voordoet. De Meester roept iedereen op om dat deel te doen waar hij geschikt voor is. Wie zal deze oproep beantwoorden? Wie wil uitgaan om te werken in wijsheid en genade en de liefde van Christus voor degenen die nabij en veraf zijn? Wie wil gemak en genoeg opofferen en de plaatsen waar dwalingen, bijgeloof en duisternis heersen binnengaan om daar ernstig en volhardend te werken, de waarheid op eenvoudige wijze de mensen voor te houden, in het geloof biddend en te werken van huis tot huis? Wie wil in deze tijd zijn huis verlaten, om onder de leiding van de Heilige Geest, smaadt om Christus' wil te dragen, de Bijbel aan de mensen uit te leggen en hen tot berouw op te roepen?

God heeft altijd Zijn werkers gehad! De roep is altijd beantwoord sinds de komst van de mens. Dus wanneer de goddelijke Stem roept "*wien zal Ik [27] zenden en wie zal voor Ons heengaan?*" zal het antwoord dan klinken "*Zie, hier ben ik, zend mij heen.*" Jesaja 6:8? Laat iedereen die met succes in de colportage werkzaam zijn in hun hart bewust zijn dat zij het werk van de Heere doen, door zielen te dienen die de tegenwoordige waarheid nog niet kennen. Zij laten de stem van waarschuwing op de hoofd- en zijwegen horen om de mensen voor te bereiden op de grote dag des Heeren, die spoedig over de wereld zal aanbreken. Wij hebben geen tijd te verliezen. Wij moeten dit werk aanmoedigen. Wie wil nu met onze publicaties uitgaan? De Heere zal voor iedere man en vrouw die wil samenwerken met de Goddelijke kracht, zorgen voor geschiktheid van dit werk. Wanneer ze de wapenrusting aantrekken zullen ze alle nodige talent, moed, doorzettingsvermogen, geloof en tact ontvangen. Een groot werk moet gedaan worden in deze wereld en er zullen zeker mensen zijn die aan deze oproep gehoor geven. De wereld moet de waarschuwing horen. Wanneer de oproep komt "*wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan?*" geef dan helder en duidelijk het antwoord "*Zie, hier ben ik, zend mij heen!*" – Testimonies vol. 6 p. 329-333

Werk zoals Paulus gewerkt heeft. Waar hij ook was, voor boze Farizeeërs of voor de Romeinse overheid, rijk of arm, geleerden of onkundigen, de kreupel in Lystra of de bekeerde zondaar in de kerker van Macedonië, hij verhoogde Christus als Degene Die zonde haat en de zondaar liefheeft, Degene Die onze zonde droeg en Zijn gerechtigheid aan ons wil geven. – Manual for Canvassers p. 34



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 5

De invloed van onze publicaties

Mij werd getoond, dat onze geschriften in verschillende talen moeten worden uitgegeven en wat het ook mag kosten, naar alle beschaafde landen moeten worden gestuurd. Wat is de waarde van geld in deze tijd in vergelijking met de waarde van zielen? ...

Mij werd getoond dat de pers een machtig middel is zowel ten goede als ten kwade. Dit middel bereikt en beïnvloed het publiek meer dan iets anders. De pers, in handen van door God geheiligde mensen, kan zeker een krachtig middel zijn om de mensen kennis van de waarheid te brengen.

In andere landen

Mij werd getoond, dat onze geschriften in andere landen op sommigen al hun uitwerking hebben in het afbreken van de muren van vooroordeel en bijgeloof. Mij werden mannen en vrouwen getoond, die met intense belangstelling de tijdschriften en folders, met de tegenwoordige waarheid, bestudeerden. Zij lazen de nieuwe en wonderbare bewijzen en openden de Bijbel met nieuwe en diepe belangstelling wanneer onderwerpen van de waarheid, die voordien onbekend voor hen waren, duidelijk werden, speciaal het licht op de Sabbat van het vierde gebod. Wanneer zij de Bijbel gingen onderzoeken, om te kijken of deze dingen juist waren, scheen er een nieuw licht op hun verstand, want engelen waren rondom hen en overtuigden hun geest met de waarheid die ze lazen in de geschriften.

Onderzoeken onder gebed en tranen

Ik zag hoe zij de tijdschriften en folders in de ene hand vasthielden en de Bijbel in de andere, terwijl hun wangen [29] nat waren van de tranen; zij bogen zich voor God in nederig gebed, om geleid te mogen worden in de volle waarheid – wat Hij reeds aan het doen was voordat zij Hem aanriepen. En wanneer de waarheid in hun harten ontvangen was, en zij de harmonische keten van de waarheid zagen, werd de Bijbel voor hen als een nieuw boek; zij drukten hem met een dankbaar en vreugdevol gevoel aan hun hart, terwijl hun gezicht straalde van geluk en heilige vreugde.

Zij vertelden het aan anderen

Zij waren niet slechts tevreden met het licht voor henzelf, maar ze begonnen het ook aan anderen te vertellen. Sommigen brachten grote offers omwille van de waarheid om andere broeders en zusters te helpen die nog in duisternis waren. Zo werd de weg bereid in het verspreiden van folders en tijdschriften in andere talen. – Life Sketches p. 214-215; Schetsen uit het leven van E.G.White blz. 196-198



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 6

Een roep om colporteurs

Sanitarium, California, 15 mei 1903

Het colportagewerk mag niet langer worden verwaarloosd. Meerdere keren is mij getoond dat er meer algemene belangstelling zou moeten zijn voor het colportagewerk. De verspreiding van onze literatuur is een belangrijk middel om mannen en vrouwen het licht te laten zien, dat God Zijn gemeente heeft toevertrouwd, om aan de wereld door te geven. De boeken die door onze colporteurs worden verkocht, openen vele harten voor de onuitputtelijke Goddelijke rijkdommen.

Colportage campagnes

In de dienst van de Heere is allerlei verschillende arbeid te verrichten. Bij de tempeldienst waren zowel houthakkers als priesters van verschillende oorden met onderscheidende verantwoording. Onze gemeenteleden moeten zich opmaken en verlicht worden, want hun Licht komt en de heerlijkheid des Heeren zal over hen opgaan. Zij, die de waarheid kennen, moeten uit hun slapende toestand ontwaken en moeite doen om de mensen te bereiken, waar zij zijn. Het werk van de Heere mag niet langer door ons opgeschoven worden. We hebben geen tijd, om ledig of moedeloos te zijn; want het evangelie moet aan de gehele wereld verkondigd worden. De geschriften met de tegenwoordige waarheid moeten tot alle plaatsen doordringen. Colportage-veldtochten moeten gehouden worden om onze lectuur te verkopen, opdat de wereld licht ontvangt over datgene, wat staat te gebeuren.

Waarom zien wij niet verder? Iedere arbeider voor de Heere moet zijn bijzondere roeping voelen en om [31] kracht bidden, om teneinde met vernieuwde moed aan het werk te gaan. De bepaalde en eigenaardige ontvouwing van Gods heerlijkheid zal daartoe leiden dat verscheidene offers aan Jezus' voeten zullen gebracht worden. Elke nieuwe openbaring van de liefde van de Heiland geeft voor deze of gene ziel een beslissing naar de ene of andere zijde, want het einde is nabij.

De mensen in de wereld gaan hun ondergang tegemoet. Zij maken veel plannen en verbonden. Voortdurend worden nieuwe plannen beraamd om Gods raadsbesluit te verijdelen. Men verzamelt gouden en zilveren schatten en toch zullen deze op de laatste grote dag door de vlammen verteerd worden.

Jagers en vissers

De colporteurs worden gebruikt als jagers en vissers van mensenzielen. De colportage dient nu met ijver en beslissing ter hand worden genomen. De colporteur, wiens hart zachtmoedig, bescheiden en deemoedig is, kan veel goeds bewerken. Zij kunnen twee aan twee werken en een klasse van mensen bereiken, die niet in onze vergaderingen komen. Zij kunnen de waarheid van huisgezin tot huisgezin brengen. Op deze manier komen zij met de mensen in aanraking en vinden gelegenheid over de Heiland te spreken. Laten zij zingen en bidden met degenen, die de waarheden, die zij te verkondigen hebben, ter harte nemen, en de families het Woord van God uitleggen.

Zij mogen rekenen op tegenslag, want op hen is de belofte van toepassing: *“Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.”* Colporteurs, die op deze manier in het werk van de grote Meester werken, genieten de gemeenschap van hemelse wezens.



De Colporteur als Evangelist

Ik verzoek degenen, die een verantwoordelijke plaats in het werk Gods bekleden, geen zakelijke onderneming tussen hen en het werk van redding van zielen te laten komen. [32] Geen zakelijke ondernemingen mogen de tijd en het werk van de arbeider in beslag nemen, die daartoe is geroepen, een volk op de komst van de Heere voor te bereiden. De waarheid moet als een helder licht haar stralen ver verspreiden. De tijd is kort. De vijand zal alles in het werk stellen, om onze aandacht op dingen van geringe betekenis te vestigen, en zodoende ons van het belangrijke werk af te leiden.

“Gaat uit in de wegen en heggen”

De dingen van deze wereld zullen spoedig voorbijgaan. Zij, die niet door God verlicht zijn en niet met het werk Gods zijn doorgedaan, erkennen dat ook niet. Geheiligde mannen en vrouwen moeten uitgaan om de waarschuwingsboodschap in de wegen en heggen te laten weerklinken. Ik verzoek mijn broeders en zusters dringend geen betrekking te aanvaarden die hen belemmert het evangelie van Christus te verkondigen. U bent goddelijke woordvoerders. U moet de waarheid aan verlorengaande zielen verkondigen. Christus zegt: *“Gaat uit de wegen en heggen; en dwingt ze in te komen, opdat Mijn huis vol worde.”* Geven deze woorden niet een duidelijk overzicht van het werk van de colporteur? Met Christus in het hart moet Gods boodschapper uitgaan in de wegen en heggen van het leven, om de uitnodiging voor het bruiloftsmaal aan te kondigen. Velen zullen weigeren, maar, God zij dank, niet allen.

Ach, waren er toch duizenden meer, die de ernst van de tijd waarin wij leven begrepen, en het werk begrepen, die buiten in het veld en van huis tot huis gedaan moet worden! Er zijn velen, ja zeer velen, die de waarheid nog niet kennen. Zij moeten de roep, om naar Jezus te komen horen. De moedelozen moeten bemoedigd, de zwakken [33] gesterkt en de treurende getroost worden. De armen moet het evangelie gepredikt worden.

De Meester kent Zijn arbeiders, het maakt niet uit in welk deel van de wijngaard zij aan het werk zijn, en slaat hen gade. Hij vordert Zijn gemeente op, te waken en bekend te worden met de stand van zaken. Hij richt Zich tot de arbeiders in onze inrichtingen om wakker te worden en invloeden te verspreiden tot bevordering van het werk van Zijn rijk. Laten zij arbeiders in het veld uitzenden en daarop acht geven, dat de liefde voor het werk bij deze arbeiders niet verslapt, door gebrek aan medegevoel en aan gelegenheden, zich verder te ontwikkelen.

De colportage is zielen-reddend werk

Mijn broeders en zusters, denk er aan, dat wij eenmaal voor het aangezicht van de Heere van de gehele aarde zullen staan, om rekenschap te geven van alles wat wij in dit leven gedaan hebben. Dan zal ons werk zo gezien worden zoals het werkelijk was. De wijngaard is groot en de Heere roept om arbeiders. Laat u door niets van het werk tot redding van zielen weerhouden. Het colporteren is een zeer succesvolle weg om zielen te redden. Wilt gij het niet proberen?

De macht van overtuigen

Allen, die zich in de duisternis van dwalingen bevinden, zijn door het bloed van Christus vrijgekocht. Zij zijn de vrucht van Zijn lijden en het is onze opgave, voor



De Colporteur als Evangelist

het te werken. Onze colporteurs moeten weten, dat zij werken aan de opbouw van het rijk van Christus.

Hij zal hen onderwijzen, indien zij het door God gewenste werk ter hand nemen, hoe zij de wereld voor het naderende oordeel moeten waarschuwen. Vergezeld van de macht van overtuigen, de macht van gebed en de macht van goddelijke liefde, [34] zal, neen, kan het werk van de evangeliewerker niet zonder vrucht blijven. Denk slechts hoeveel aandeel de Vader en de Zoon aan dit werk hebben, zoals de Vader de Zoon lief heeft, zo heeft de Zoon de Zijnen lief, die werken zoals Hij, om verlorengaande zielen te redden. Niemand hoeft te denken dat hij onbekwaam is, want Christus zegt: *“Mij is gegeven al de macht, in hemel en op aarde.”*

Hij heeft beloofd deze macht aan Zijn arbeiders te geven. Zijn macht zal hun macht worden. Zij moeten hun harten met God verbinden dor het gebed. Christus wenst dat allen de rijkdom van Zijn genade genieten, die elke berekening te boven gaat. Hij is aan geen ruimte gebonden en bezit een onuitputtelijke scheppingsmacht. Deze macht is door het eeuwig verbond de onze geworden, indien wij Gods medearbeiders willen zijn. Zij is de onze, wanneer wij ons met Hem willen verenigen, om vele zonen en dochters tot God te brengen.

In Christus met de Vader één

Christus' belangen zijn de hoogste en gaan vòòr alle andere. Hij heeft een eigendom in deze wereld dat Hij beschermt en voor Zijn eeuwig rijk gered wenst te zien. Voor de roem van Zijn Vader en van Hemzelf gaan Zijn boden in Zijn Naam voorwaarts, want Hij en zij zijn één. Zij moeten Hem aan de wereld openbaren. Zijn belangen zijn hun belangen. Wanneer zij Zijn medewerkers zijn, zullen zij tot erfgenamen van God en medeerfgenamen met Christus gemaakt worden van een onvergankelijke erfenis. – Ellen G. White



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 7

EEN VRAAG NAAR NIEUW BEGINNENDEN

“Elmshaven” St.Helena, California, 6 december 1902

Geliefde broeders en zusters! Het nieuwe jaar ligt voor ons en plannen voor ijverige en volhardende arbeid in dienst van de Meester moeten worden gemaakt. Veel moet er gedaan worden om het werk van God te bevorderen. Mij werd onderwezen dat de colportage met energie en met toenemend succes moet worden gedreven. Het is het werk van de Heere en een ieder die met ijver en zorgvuldigheid daaraan deelneemt zal een zegen ontvangen.

De verkoop van grote boeken

Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar voor de deelname van mijn broeders en zusters aan de verspreiding van “Lessen uit het leven van alledag” Door de verkoop van dit boek is veel goeds tot stand gekomen; daarom moet dit werk voortgezet worden. De bemoeiingen van ons volk moeten echter niet tot één boek beperkt worden. Het werk van de Heere heeft verschillende takken van dienst. Dit boek moet bestaan en zijn bepaald werk volbrengen. Maar toch mag ons gehele streven niet in het verspreiden van dit ene boek gesteld zijn. De overige boeken moeten eveneens overal verkocht worden. Deze boeken bevatten de waarheid voor onze tijd; een waarheid die in alle delen van de wereld moet verkondigd worden. Niets mag hun verkoop ion de weg staan.

De pogingen, die in het werk gesteld zijn om dit boek te verkopen, hebben bewezen wat op dat gebied in de colportage kan worden gedaan. Deze pogingen zijn onvergetelijke [36] lessen, hoe deze wijze, om met gebed en beleid te colporteren, succes heeft.

Veel meer van onze grote boeken hadden verkocht kunnen worden, indien de gemeenteleden tot bewustzijn van de belangrijkheid van de waarheid ontwaakt waren, die in deze boeken vervat zijn en zij zich van hun verantwoordelijkheid om ze te verspreiden, bewust waren. Mijn broeders en zusters, wilt u nu geen poging doen om deze boeken te verspreiden? Wilt u niet met dezelfde ijver naar buiten gaan, waarmee u vervuld was om “Lessen uit het leven van alledag” ter verkopen. Bij de verkoop daarvan hebben velen geleerd hoe men met grote boeken moet werken. Zij hebben ervaring opgedaan die hen bekwaam maken om min het colportageveld te werken.

Stomme getuigen

Zr. White is niet de hoofdpersoon bij het schrijven van deze boeken geweest. Zij bevatten veelmeer de lessen die God haar gedurende haar levenstaak heeft gegeven. Zij bevatten het kostbare, troostvolle licht dat God in Zijn genade aan Zijn dienstmaagd gaf, opdat zij hetzelfde aan de wereld kon verder geven. Van de bladzijden van deze boeken zal het licht in de harten van mannen en vrouwen schijnen om hen tot de Heiland te leiden. De Heere heeft te kennen gegeven dat deze boeken over de gehele wereld verspreid moeten worden. In hen is de waarheid, voor de lezers een reuk des levens ten leven. Zij zijn stomme getuigen van God. In het verleden waren zij in Zijn hand het middel om vele zielen te overtuigen en te bekeren. Velen hebben ze met een begerig verlangen gelezen en door het lezen leerden zij het grote verzoeningswerk van Christus kennen en werden ertoe gebracht op Zijn macht een



De Colporteur als Evangelist

vast vertrouwen te stellen. De zorg voor hun zielenheil gaven zij geheel aan hun Schepper over en verwachten en hopen [37] dat de Heiland komen zal om Zijn beminden in hun eeuwig tehuis te brengen. Deze boeken zullen in de toekomst aan nog vele anderen het evangelie duidelijk maken en hun de weg van de verlossing openbaren.

Verkoop boeken die licht geven

De Heere heeft Zijn volk veel onderwijs gegeven, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. De Bijbel is erg verwaarloosd geworden. Daarom heeft de Heere een klein licht ontstoken, om mannen en vrouwen tot de groter Licht te leiden. Hoeveel goeds zou er bereikt worden indien de boeken, die het licht bevatten, moet het voornemen worden gelezen hun grondbeginselen uit te leven.

De waakzaamheid zou duizend maal groter zijn, wij zouden duizendmaal meer zelfverloochening en vastberadenheid bezitten dat wat wij nu hebben. Veel meer personen zouden zich in het licht van de tegenwoordige waarheid verheugen. Broeders en zusters, werk ijverig in het verspreiden van deze boeken mee. Weest met geheel uw hart bij het werk, dan zal Gods zegen op u rusten. Ga in het geloof voorwaarts en bidt dat God de harten mag ootmoedigen om gewillig het licht te ontvangen. Weest vriendelijk en beleefd. Toon door een goede levenswandel dat gij christenen zijt. Ga en werk in het hemelse licht en uw pad zal zijn als het pad van rechtvaardigen, schijnende en lichtende tot de volle dag aanbreekt.

Biedt de boeken aan bij zakenmensen en predikanten

Verkoop deze boeken aan zakenmensen en predikanten van het evangelie, wiens gedachten nog niet bij de bijzondere waarheden voor deze tijd bepaald zijn. De boodschap moet in de wereld verkondigd worden, dus aan die mensen die een [38] dagelijks aandeel bezitten in het leven van de wereld, leraren en volksleiders. Duizenden kunnen op de eenvoudigste en meest bescheiden manier bereikt worden. De hoogst ontwikkelden, degenen tegen wie met opziet, zowel als de meest begaafden in deze wereld, worden soms door de eenvoudigste woorden van een persoon verheugd, die God lief heeft en over deze liefde zo natuurlijk spreekt, als de wereldse mens spreekt over de dingen die hem het meest interesseren. Dikwijls hebben goed voorbereide en uitgekozen woorden weinig invloed. Maar de trouwe en eerlijke belijdenis van een zoon of dochter van God, in natuurlijke eenvoud gedaan, heeft de kracht de deuren van de harten te openen, die lang voor Christus en Zijn liefde gesloten waren.

Niemand moet denken, dat hij het recht heeft zijn handen in de schoot te leggen en niets te doen. Het is eenvoudig onmogelijk dat iemand in traagheid en niets doen gered kan worden. Denk eraan wat Christus gedurende Zijn lerarenambt op aarde heeft bereikt. Hoe ijverig en onvermoeid waren Zijn pogingen! Niets kon Hem weerhouden om het werk, dat Hem was opgedragen te volbrengen. Volgen wij Zijn voetstappen na? Hij gaf alles op om het Goddelijk plan van genade voor een gevallen mensheid te verwezenlijken. Door de hemelse voorschriften uit te elven werd Hij gehoorzaam tot de dood, ja den dood van het kruis. Hij had geen gemeenschap met de zonde, had geen deel aan haar, maar Hij kwam naar deze wereld en nam op Zijn zondeloze ziel de schuld van de zondige mensen, opdat deze voor God gerechtvaardigd zouden worden. Hij worstelde met de verzoeken en overwon, ons



De Colporteur als Evangelist

ten zegen. De Zoon van God, rein en onbevlekt, droeg de gevolgen van de overtreding en ontving de doodstraf, die aan de mensen verlossing bracht.

De Geest verleent ijver

Het was Christus grootste vreugde, de hulpbehoevenden te helpen, de verlorenen te zoeken, de afgedwaalde te redden, de bedrukten op te richten, de zieken te genezen en degenen, die in zorg en nood waren, woorden van deelname en troost toe te spreken. Hoe meer wij met de Heilige Geest vervuld zijn, zoveel te ijveriger zullen wij voor onze omgeving werken, en hoe meer wij voor anderen doen, des te groter wordt onze liefde voor dit werk en onze vreugde in het volgen van de Meester. Onze harten worden met de liefde Gods vervuld, en wij zullen met ijver en overtuigingskracht spreken van de gekruisigde Heiland.

Moed en blijdschap

Ik vraag degenen, die het licht der waarheid ontvangen hebben: Wat wilt gij in het jaar, dat pas begonnen is, doen? Wilt u nalaten met elkaar ruzie te maken, het geloof van uw medemensen te verzwakken en te verwoesten? Wilt u uw tijd besteden om het overige te versterken, dat sterven zou? Indien ons volk ijverig op zijn post staat in het werk van de Heere, zal men geen weklachten meer horen. Velen zullen uit hun radeloosheid, die lichaam en geest verwoest, ontwaken. Werkend voor anderen, zullen zij in vergaderingen veel leerzame ervaringen, ter ere van de Heere, kunnen delen. De getuigenissen, die zij afleggen, zullen niet droevig en verdrietig zijn, maar vol moed en blijdschap. In plaats van over de fouten en gebreken van hun broeders en zusters en hun eigen moeilijkheden na te denken, zullen zij over de liefde van Christus nadenken en spreken en zich inspannen, bekwame arbeiders voor Hem te worden.

Christus zal u leren wat u moet zeggen

Velen zijn bedroeft en ontmoedigd, zwak in geloof en vertrouwen. Laten zij iets doen, om iemand te helpen, die meer noodlijdender is dan zichzelf, dan zullen zij in Gods kracht sterk worden. Laten zij zich bezig houden met het goede werk door onze boeken te verkopen. Dan zullen zij anderen helpen en de verkregen ervaring zal hun de zekerheid geven dat zij Gods helpende hand zijn. Indien zij tot de Heere om hulp bidden, zal Hij hen naar degenen leiden die naar het licht zoeken. Christus zal dicht in hun nabijheid zijn en hen leren, wat zij zeggen en doen moeten. Terwijl zij anderen troosten, worden zij zelf getroost.

Engelen als voorlopers en begeleiders

Geliefde christelijk arbeider, ik bid u, doe wat u kunt, om de boeken te verspreiden, waarvan de Heere gezegd heeft, dat zij gelijk zaadkorrels in de gehele wereld moeten gestrooid worden. Doe uw best, om zoveel huizen ervan te voorzien als mogelijk is. Gedenk welk een groot werk er verricht kan worden, indien een groot getal gelovigen zich verenigen in het doel door verspreiding van onze boeken de mensen het licht te tonen, dat naar 's Heeren woord, hun gebracht moet worden. Ga onder de goddelijke leiding moedig voorwaarts en bid de Heere om bijstand. De Heilige Geest zal u vergezellen. Engelen uit de hemel zullen met u zijn en de weg bereiden.



De Colporteur als Evangelist

Volledige overgave aan God

Indien u de zaaitijd verzuimd hebt, de door God aangeboden gelegenheden ongebruikt hebt laten voorbij gaan, u aan zelfgenoegzaamheid hebt overgegeven, wilt u dan niet nu, voordat het voor altijd [41] te laat is, u bekeren en proberen de verloren tijd in te halen? De verplichting uw talenten in de dienst van de Meester te gebruiken, rust zwaar op u. Kom tot Jezus en geef alles aan Hem over. U kunt het er niet op laten aankomen een enkele dag te verliezen. Neem het werk dat u verzuimd hebt op. Zet uw beklagenswaardig ongeloof opzij, zo ook uw afgunst en boze gedachten en ga aan het werk met een deemoedig geloof en met ernstig gebed tot de Heere, dat Hij uw onbezonnen jaren, die u achter hebt gelaten, mag vergeven. Bid de Heere om bijstand. Wanneer gij Hem ijverig met geheel uw hart zoekt zult gij Hem vinden, en Hij zal u kracht geven en zegenen.

Help de buitensporigen

In uw werk zult u mensen ontmoeten die tegen zondige begeerten strijden. Spreek versterkende en bemoedigende woorden tot hen. Laat satan de laatste vonken van hoop in hun hart niet uitblussen. Tot degenen die dwalen, angstig zijn en met het kwaad strijden zegt Christus: *“Komt herwaarts tot Mij!”* en Hij ondersteunt hen met Zijn hand en richt hen op. Ditzelfde werk kunt u, als Zijn boden, doen, door van plaats tot plaats te gaan. Werk in geloof en verwacht dat zielen voor Hem gewonnen worden, Die Zijn leven gaf, opdat mannen en vrouwen aan Gods zijde kunnen staan. Werk met God samen, om hen, die aan drank en tabak verslaafd zijn van deze slechte gewoonte te bevrijden, waardoor zij zo verlaagd worden, dat zij soms nog lager dan de dieren staan.

De Heere roept velen

De Heere roept nog velen om met colportagewerk bezig te gaan. ... Broeders en zusters gebruik de meeste uren [42] van het nieuwe jaar om het kostbare licht van de tegenwoordige waarheid aan de mensen door te geven. De Verbondsengel geeft Zijn dienstknechten kracht de waarheid naar alle werelddelen uit te dragen. Hij heeft Zijn engelen met de boodschap van genade uitgezonden; maar – omdat zij op hun weg niet snel genoeg vorderen, om Zijn hart dat brandt van verlangende liefde, tevreden te stellen – legt Hij elk gemeentelid de taak op, deze boodschap te verkondigen. *“Die het hoort, zegge: Kom!”* Ieder lid van de gemeente moet daardoor zijn trouw tonen, dat hij de dorstigen uitnodigt van het water des levens te drinken. Een keten van levende getuigen moet deze uitnodiging aan de wereld brengen. Wilt u uw deel in dit grote werk doen?

Mannen en vrouwen

Jezus roept vele boden, mannen en vrouwen, die zichzelf God wijden en bereid zijn voor Zijn dienst zich op te offeren en geofferd te worden. Kunnen wij niet voor ogen houden dat er een wereld is, waarvoor wij werken moeten? Moeten wij niet stap voor stap voorwaarts gaan en ons door God laten gebruiken, als Zijn helpende hand? Moeten wij ons niet zelf op het altaar van de dienst voor de Heere leggen? Dan zou de liefde van Christus ons beroeren en veranderen en gewillig maken, om voor Hem te werken en alles op te offeren. – Ellen G. White



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 8

DE EISEN VAN COLPORTAGE

Zorgvuldige voorbereiding

Er kan veel meer succesvolle arbeid in de colportage gedaan worden dan tot nu toe is gedaan. De colporteur moet niet met zichzelf tevreden zijn, maar zich steeds meer verbeteren. Hij moet zich grondig voorbereiden en niet komen met van buitengeleerde woorden; hij moet de Heere de gelegenheid geven door hem te werken en zich door Gods Geest laten beïnvloeden. Indien de liefde van Christus in zijn hart blijft zal deze hem bekwaam maken middelen te ontdekken om bij de individueel, als bij gezinnen, ingang te vinden.

Colporteurs moeten zich ontwikkelen en zich beleefde omgangsvormen eigen maken, niet de preutse en vormelijke wereldse manieren, maar aangename manieren die het natuurlijk gevolg zijn van een goed hart en de wens Jezus te volgen. Zij moeten goed overlegde, zorgvuldige gewoonten beoefenen – gewoonten van ijver en bescheidenheid – en God daardoor zoeken te eren, opdat zij dat mogen worden wat zij maar enigszins kunnen. Christus bracht een oneindig offer om hen in de rechte verhouding tot God en hun medemensen te brengen en de Goddelijke liefde verbonden met menselijke pogingen zullen hen bekwaam maken een hogere graad van volkomenheid te bereiken. De colporteur moet ingetogen zijn als Josef, zachtmoedig als Mozes en matig als Daniël; dan zal een macht hem op al zijn wegen begeleiden.

Volkomen oprechtheid is noodzakelijk

Indien de colporteur een verkeerde weg inslaat, indien hij leugen spreekt en bedriegt, verliest hij de gunst van God. Hij kan het niet langer verdragen [44] dat God hem gadeslaat en met zijn wijze van handelen bekend is, dat heilige engelen zijn beweegredenen nagaan en op zijn woorden letten en dat zijn loon zijn zal naar dat zijn werken waren. Maar zelfs, wanneer het mogelijk zou zijn, zijn ongerechtigheid voor goddelijke en menselijk blikken te verbergen, zo zal toch zijn eigen bewustzijn van zonde verderfelijk op zijn geest en karakter inwerken. Eén verkeerde handeling maakt het karakter niet slecht, maar ze breekt de verdedigingsmuur af en de volgende verzoeking vindt hem bereidwilliger tot ten slotte het plichtsverzuim en de oneerlijkheid in het werk tot een gewoonte worden en hij niet meer te vertrouwen is.

Oprechtheid van leven

In het gezin en in de gemeente zijn er velen die in tegenspraak met zichzelf leven. Er zijn jonge mensen die iets schijnen wat zij niet zijn. Zij schijnen trouw en eerlijk maar zij zijn de gepleisterde graven gelijk, sierlijk van buiten, innerlijk echter vol bederf. Het hart is verontreinigd, blijvend met zonde bevuurd; zo staat hun beschrijving in het hemelser gerechtshof. Een gebeurtenis heeft in de ziel plaats gevonden die haar verhard heeft, zodat zij het onrecht niet meer opmerkt. Maar wanneer hun karakter op de weegschaal van het heiligdom gewogen, op de grote dag Gods onvolmaakt verklaard wordt, dan zal dit een teleurstelling zijn die zij zich heden nog niet kunnen voorstellen. Waarheid, kostelijke, onbedrieglijke waarheid moet de basis van het karakter zijn.



De Colporteur als Evangelist

Welke weg men ook mag kiezen, het pad van het leven is met gevaren omgeven. Wanneer de arbeiders in de één of andere tak van het werk zorgeloos en onbezonnen tegenover hun zielenheil worden, lijden zij grote schade. De verzoeker zal toegang tot hen hebben. Hij zal valstrikken voor hun voeten spannen en hen op [45] onzekere wegen leiden. Slechts diegenen gaan zeker wiens harten door reine grondbeginselen als door een vesting beschut zijn. Zij zullen evenals een David bidden: *“Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen”* Psalm 17:5. Met de zelfzucht en het verderf van ons eigen hart moet een voortdurende strijd gevoerd worden. Dikwijls schijnen de goddelozen in hun ondernemingen veel succes te hebben; maar allen die God ook maar voor een enkel uur verlaten, bevinden zich op een gevaarlijke weg. Zij mogen het gevaar wellicht niet zien, maar voor zij het gewaar worden heeft de gewoonte hen als met ijzeren banden onderworpen aan de boze, met wie zij zich hebben ingelaten. God keurt hun wandel niet goed en indien zij zich niet van hun boze weg afkeren, kan Zijn zegen hen niet begeleiden.

Heb geen gemeenschap met de zonde

Ik heb gezien dat jonge mensen dit werk ter hand nemen zonder begrip van zijn belangrijkheid te bezitten en zonder zelf met God verbonden te zijn. Zij stellen zich aan de verzoeking bloot uit een soort overmoed. Zij spotten me de dwaasheid van anderen. Zij beroemen zich erop de rechte weg te weten en de juiste manier te kennen. Hoe gemakkelijk kunnen zij volgens hun eigen mening de verzoeking weerstand bieden. Hoe dwaas aan hun val geloven! Maar zij maken God niet tot hun Beschermmer. Satan heeft een strik voor hen gespannen en zij zelf zijn met hun dwaas zelfvertrouwen de zotte tot een verheuging.

Onze grote vijand heeft zijn helpers die steeds naar elke gelegenheid uitzien zielen te verderven, gelijk een leeuw op zijn prooi loert. Vermijd hen, jonge mensen; een tijd lang schijnen zij uw vrienden te zijn, zij zullen echter hun slechte eigenschappen en manieren op sluwe wijze bij u invoeren. Met de lippen vleien zij en bieden hun hulp aan om u te leiden, maar hun schreden voeren naar het verderf. Het zal het keerpunt in uw leven betekenen indien gij hun raad opvolgt. Eén ogenblik van de Beschermmer van het leven verwijderd [46], het toegeven aan één enkele slechte gewoonte, één enkele nalatigheid van de hoge eisen en plichten, kan het begin van een bedrieglijke levenswandel zijn, waardoor u in de netten wordt verstrikt die satans dienaren hadden gespannen, terwijl u de gehele tijd voorgeeft God lief te hebben en voor Zijn werk offers te brengen. Eén gedachteloos ogenblik, één enkele misstap kan uw gehele levensloop in de verkeerde richting leiden. En het is u misschien niet bekend wat tot uw ondergang geleid heeft, totdat u het oordeel hoort: *“Wijkt van Mij, u, die de ongerechtigheid doet!”*

Vermijd slechte contacten

Sommige jonge mensen weten dat datgene wat ik zei hun levenswandel treffend kenmerkt. Hun wandel is niet verborgen voor God, hoewel het ook voor hun beste vrienden, zelfs voor hun ouders verborgen is. Ik heb weinig hoop dat enigen van hen hun leven van huichelarij en bedrog zullen veranderen. Anderen die in dwaling vervallen zijn proberen zichzelf te verlossen. Dat de trouwe Heiland hen mag helpen hun harten te bewaren voor valsheid en huichelarij van diegenen die voorgeven recht te wandelen, maar die door ongelovige opwellingen en twijfel het geloof van de



De Colporteur als Evangelist

waarheid afbreuk doen. Jongeren, breng geen uren door in het gezelschap van hen die u voor het reine en heilige werk Gods onbekwaam maken. Doe tegenover vreemden niets dat u niet in het bijzijn van uw ouders zou doen of waarvoor u zich tegenover Jezus en de heilige engelen moet schamen.

Velen zullen wellicht denken dat deze voorzichtigheid overbodig is voor hen, die de Sabbat heiligen, maar degenen aan wie dit gericht is, weten wel wat ik bedoel. Geliefde jeugd, [47] neem uzelf in acht. Want u kunt niets doen wat voor de ogen van God en de engelen onzichtbaar is. U kunt geen boze daad verrichten zonder daardoor anderen te beïnvloeden. Terwijl aan de ene kant uw handelwijze openbaart uit welke stof het gebouw van uw karakter is samengesteld, oefent het aan de andere kant een machtige invloed op anderen uit. Verlies niet het feit uit het oog dat u Gods eigendom bent, dat Hij u met een hoge prijs heeft vrijgekocht en dat u Hem rekenschap zult moeten geven van al de gaven die Hij u heeft toevertrouwd. Niemand wiens handen met zonden bevekt zijn of wiens hart niet recht voor God staat, mag aan de colportage deelnemen, want zulke personen zullen het werk van de waarheid oneer aandoen. De arbeiders in het zendingsveld moeten God tot hun leider hebben. Zij moeten een goed begin maken en dan rustig en volhardend op het oprechte pad volhouden. Zij moeten beslist zijn, want satan spant zijn uiterste krachten in om hen te overwinnen, vastberaden en volhardend.

Het ontvangen van onze tijdschriften

Er is een fout gemaakt doordat men abonnementen voor onze tijdschriften heeft verkregen voor slechts enkele weken, terwijl men met wat meer ijver zeker bestellingen voor langere tijd zou gekregen hebben. Een jaarabonnement is meer waard dan vele bestellingen voor kortere tijd.

Wanneer het blad slecht voor enkele maanden wordt gelezen, neemt het verlangen naar de waarheid soms af naar mate het einde van het abonnement nadert. Slechts weinige abonnees vernieuwen dan hun abonnement en op deze wijze wordt veel tijd besteed die slechts weinig oplevert, terwijl men met wat meer tact en volharding jaarabonnementen had kunnen afsluiten. U stelt uw doelen te laag broeders, u bent te bekrompen in uw plannen. U legt niet uw [48] hele tact en volharding in uw werk. In dit werk komen meer moeilijkheden voor dan in een andere tak van het werk. Maar de daaruit getrokken lessen, de tact en de discipline die u opdoet zullen u voor andere arbeidsvelden geschikt maken, waarmee u zielen van dienst kunt zijn. Zij, die hun taak gebrekkig leren en onvoorzichtig en bars tegen mensen optreden zouden deze zelfde fouten in hun manieren, hetzelfde gebrek aan fijngevoeligheid en bekwaamheid om met zielen om te gaan, openbaren wanneer zij in het predikambt werkzaam zouden zijn.

Korte abonnementen een vergissing

Wanneer men de gewoonte heeft abonnementen voor korte tijd op te nemen zullen velen niet de nodige pogingen doen om abonnementen voor langere termijn te krijgen. De colporteurs moeten hun arbeidsveld niet achteloos of op onverschillige wijze bewerken. Zij moeten bedenken dat zij Gods medewerkers zijn en de liefde tot zielen moet hen ertoe leiden dat zij elk middel te baat nemen mannen en vrouwen door de waarheid te verlichten. Voorzienigheid en genade, middel en doel zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer Gods arbeiders alles doen wat zij kunnen dan doet |God voor hen wat zij zelf niet kunnen doen. Niemand moet verwachten dat hij



De Colporteur als Evangelist

vorderingen zal maken als hij onafhankelijk van God leeft of dat hij door eigen pogingen succes zal hebben. Onze bezigheid moet met een zich vastklemmen aan God verbonden zijn.

In elke afdeling van het werk van God is spaarzaamheid noodzakelijk. De jeugd van tegenwoordig veronachtzaamt en veracht de spaarzaamheid en stelt ze op één lijn met bekrompenheid en gierigheid. Maar spaarzaamheid is zeer goed met de meest uitgebreide en mildste beschouwingen en gevoelens te verenigen. Niemand moet het beneden zijn waardigheid achten om spaarzaam te zijn en te [49] overwegen hoe hij de overschotten kan besteden. Nadat Christus het grote wonder van de vermenigvuldiging van het broden had volbracht zei Hij: *“Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga!”* (Johannes 6:12).

Spaarzaamheid en zelfverloochening

Er worden misschien aanzienlijke bedragen voor hotelrekeningen uitgegeven die in het geheel niet nodig waren. Gods werk lag de pioniers van deze boodschap zo dicht aan het hart dat zij zelden een maaltijd in een hotel gebruikten, al was de prijs daarvoor nog zo laag. Maar de jonge mannen en vrouwen worden gewoonlijk niet tot sparen aangespoord en overal volgt de ene verkwisting op de andere. In sommige families wordt zoveel geld lichtzinnig verkwist dat, met een zuinig beheer, een andere familie met het verkwiste geld onderhouden kon worden. Wanneer onze jonge mensen op hun reizen accuraat elke uitgave zouden noteren, wat hun plicht is, zouden hun ogen opengaan en zouden zij hun fouten inzien. Terwijl niet van hun verlangd werd een warme maaltijd over te slaan, zoals de eerste arbeiders bij hun vele reizen dikwijls deden, kunnen ze leren hun werkelijke behoeften met minder kosten te voorzien, dan ze nu denken nodig te hebben. Er zijn veel mensen die zich oefenen in zelfverloochening om het werk Gods te kunnen ondersteunen; moet dan niet elke arbeider in de dienst van de Heere zelfverloochening beoefenen door hun uitgaven zoveel mogelijk te beperken? Het zou goed zijn voor onze werkers om de geschiedenis van de Waldenzen zendelingen te bestuderen en hun voorbeeld van zelfverloochening na te volgen.

Wees Bijbelstudenten

Wij zoeken een groot werk voor de Meester te doen, door het Woord Gods uit te leggen aan diegenen die in het [50] duister van de dwaling rondlopen. Jonge mensen, handel in overeenkomst met het heilig bevel dat u ontvangen hebt. U moet Bijbelonderzoekers worden, die steeds bereid zijn een ieder verantwoording af te leggen die u rekenschap afeist van de hoop die in u is. Toon door uw streng christelijke levenswandel dat u bewust bent een boodschap te bezitten die tot heil van de mensen dient. Deze waarheid, in de ziel ingeschreven, openbaart zich op het gelaat en in de levenswandel, in rustige edele zelfbeheersing en in een vrede die alleen een christen bezitten kan.

Niet vertrouwen op beloningen

Zij, die de ware deemoed bezitten en wiens geest door de evangelie waarheden is uitgebreid, zullen een merkbare invloed uitoefenen. Zij zullen een indruk op hart en gemoed maken en door meeste mensen worden gewaardeerd, zelfs door diegenen die niet met onze geloofsovertuiging overeenstemmen. Met de Bijbelse waarheden en onze waardevolle tijdschriften zullen zij succes hebben; want de Heere zelf zal hun de



De Colporteur als Evangelist

weg bereiden. Maar om onze tijdschriften aan de mensen op te dringen voor giften en beloningen, zal geen blijvende invloed ten goede achterlaten. Wanneer onze arbeiders voortgaan en vertrouwen op de Bijbelse waarheden en met liefde in hun harten tot God en medemensen, zouden zij meer abonnementen voor langere termijnen ontvangen, dan dat zij het op beloningen en lage prijzen laten afhangen. Wanneer men door deze lokmiddelen abonnementen op onze tijdschriften proberen te krijgen, lijkt het alsof de bladen geen grote waarde bezitten. Het succes zou groter zijn wanneer men de tijdschriften in aanzien zou laten stijgen en de gelden die men anders aan premies uitgeeft, gebruiken [51] om enkele nummers gratis te verspreiden. Wanneer geldelijke beloningen worden uitgelooft, mag menigeen genegen zijn het tijdschrift te houden die het anders niet gedaan zouden hebben, anderen daarentegen, zullen zich niet abonneren omdat zij de indruk hebben gekregen dat het een handelszaak is. Wanneer de colporteur de voordelen van het tijdschrift zelf aantoont, zijn hart met een gebed om succes tot God opheft en zich minder over geldelijke beloningen bekommert, zou hij meer bereiken.

Colporteur om licht te verspreiden

In onze tijd wordt meer het onbeduidende verheerlijkt en geprezen. Er bestaat een verlangen naar alles wat opzien verwekt. Het land is met waardeloze literatuur overstroomd, die geschreven worden om geld te verdienen, terwijl werkelijk waardevolle boeken niet verkocht en gelezen worden. Zij die zich met de verkoop van deze opzienbarende tijdschriften bezighouden, omdat zij daarmee geld kunnen verdienen, missen kostelijke gelegenheden om goed te doen. Er moeten een strijd gestreden worden om de aandacht van mannen en vrouwen trekken en hen voor waardevolle boeken die de Bijbel als basis hebben, te interesseren. Maar een nog veel grotere taak is het nauwgezette, godvrezende arbeiders te vinden die met deze hoogst belangrijke boeken willen colporteren, met het doel licht en ware goddelijke kennis te verspreiden.

Oprechtheid en reinheid van het karakter

De arbeider die het werk van God na aan het hart ligt zal er niet naar streven het hoogste loon te ontvangen. Hij zal niet zeggen dat, zoals enige van onze jonge mensen beweren, hij geen zaken kan doen, indien hij zich niet elegant en voornaam kan kleden en in de beste hotels kan logeren. Al diegenen moet het worden afgeraden in het werk te gaan. Wat de colporteur nodig heeft is [52] een onberispelijke verschijning en oprechtheid en reinheid van karakter die in zijn gezicht weerspiegeld wordt, maar niet het uiterlijk van opgeblazenheid. Vriendelijkheid en goedheid laten een indruk op het gezicht achter en het geoefende oog herkent die trekken.

Een groot aantal zijn als colporteur in het arbeidsveld gegaan voor wie de geldelijke beloning het enige middel is waaraan het succes af te lezen is. Zij hebben als arbeiders voor de Heere geen werkelijk waarde. Zij bezitten geen ervaringen in de praktische godsdienst. Zij hebben nog dezelfde fouten, dezelfde smaak en zelfzucht die zij bezaten voordat zij voorgaven christenen te zijn. Van hen kan men zeggen dat God niet in hun gedachten is; Hij woont niet in hun hart. Kleingeestigheid en wereldgezindheid, ontaarding van karakter en gedrag getuigt tegen hen dat zij op de weg wandelen van hun eigen hart en naar hun eigen goeddunken handelen. Zij willen geen zelfverloochening beoefenen, maar wensen van het leven te genieten. De schat in de hemel heeft voor hen geen aantrekkingskracht, la hun neigingen zijn naar



De Colporteur als Evangelist

beneden gericht, in plaats van naar boven. Vrienden en familie kunnen zulke personen niet op een hoger plan brengen, want het is niet hun geest die het kwaad veracht en het goede te doen.

Discretie in het selecteren van arbeiders

Hoe minder wij zulke mensen vertrouwen, en er zijn niet weinig van hen, des te beter zal het werk van de tegenwoordige waarheid in de ogen van de wereld bekend staan. Wanneer onze broeders niet willen dat de waarheid in een verkeerd daglicht komt te staan en verkeerd begrepen wordt, moeten de colporteurs bewezen hebben goed in de waarheid te staan. Alle trouwe arbeiders moeten [53] goede lonen ontvangen; maar deze mag nooit verhoogd worden om daardoor colporteurs te kopen, want dat zal hen geen goed doen. Het maakt hen zelfzuchtig en verkwistend. Probeer bij hen een ware zendingsgeest en de nodige eigenschappen voor succes aan te leren. De liefde tot Jezus in het hart zal de colporteur het voorrecht doen voelen dat hij werkt om licht te verspreiden. Hij zal hierover nadenken, plannen maken en ervoor bidden.

Er zijn geen grenzen aan verbetering

Wij hebben jonge, verstandige mannen nodig die de hun van God toevertrouwde geestelijke bekwaamheid weten te waarderen en die deze talenten met de meest zorgvuldigheid ontwikkelen. Oefening sterkt en verruimt de geest en indien de vorming van het hart niet veronachtzaamt wordt, zal het karakter zich in goede evenredigheid ontwikkelen. De middelen tot volmaaktheid zijn alle te verkrijgen. Laat daarom niemand de Meester teleurstellen wanneer Hij komt om vruchten te zoeken, dat Hij slechts bladeren zal vinden. Een vast voornemen, door de genade van Christus geheiligd, zal wonderen doen. Jezus en de heilige engelen zullen de pogingen van verstandige, godvrezende personen die alles doen wat in hun vermogen is om zielen te redden, met succes belonen. Laten zij rustig en bescheiden, met een hart dat van liefde overvloedt, trachten om zielen tot het bestuderen van de waarheid op te wekken en indien het mogelijk is, Bijbellezingen met hen houden. Op deze wijze zullen zij het zaad overal aan de wateren uitstrooien en de deugden van Hem verkondigen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Zij, die dit werk in de juiste motieven volbrengen, verrichten en belangrijk werk in de dienst van de Heere. Zij zullen geen zwakke. Besluitloze karakters openbaren. Hun gezichtskring wordt verruimd en hun doen [54] en laten veredeld. Zij moeten aan hun ontwikkeling geen grenzen stellen, maar elke dag bekwamer worden om goed werk te doen.

Geen speciale aanbiedingen doen

Veel arbeiders in de colportage brengen geen offers. Zij bezitten minder zendingsgeest dan de arbeiders van andere genootschappen. Wanneer de weg voor hen bereid is en zij het hoogste loon ontvangen, zijn zij bereid in het veld te gaan. Veel aanbiedingen worden de colporteur gedaan om populaire boeken te verspreiden; er wordt hun meer loon toegezegd en velen weigeren dan voor minder te gaan werken wanneer zij boeken verspreiden die over de tegenwoordige waarheid handelen. Daarom zijn de aanbiedingen dikwijls verhoogd teneinde de andere uitgevers gelijk te blijven; en als gevolg hiervan zijn de onkosten, om onze geschriften onder de mensen te brengen, zeer groot. Veel van de colporteurs verdienen hun geld gemakkelijk en geven het ook gemakkelijk uit.



De Colporteur als Evangelist

Energie en enthousiasme nodig

Onder het volk dat de tegenwoordige waarheid navolgt leeft geen zendingsgeest die in overeenstemming met ons geloof is. In het karakter ontbreekt de klank van het ware gouv. Een christelijke levenswandel betekent meer dan velen denken. Het bestaat niet alleen uit beleefdheid, geduld, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Deze genade gaven zijn belangrijk; maar moed, beslistheid, energie en volharding zijn evenzeer noodzakelijk. Velen die in de colportage gaan werken zijn zwak, uitgeput, verslaagd en gauw moedeloos. Zij bezitten geen energie om te werken. De bepaalde karaktertrekken [55] die de mensheid moed geven om iets te doen – de geest en de kracht die de geestdrift doet ontvlammen, ontbreken bij hen. De colporteur heeft een zeer achtenswaardig beroep en hij moet daarom niet handelen alsof hij er zich voor schaamt. Wenst hij dat zijn pogingen met succes zullen bekroond worden, dan moet hij moedig en vol hoop voortgaan.

Bevorder actieve deugden

Bevorder de actieve deugden alsook onderwerpelijke deugden. Terwijl een christen een rustig antwoord moet geven, waarmee met toorn stilt, moet hij de moed van een held bezitten om het kwade te weerstaan. Met de christelijke liefde, die alles verdraagt, moet hij een standvastig karakter ontwikkelen die zijn invloed een positieve kracht ten goede maakt. In zijn karakter moeten geloof en afhankelijkheid van God zich openbaren. Zijn principes moeten waardevast zijn, hij moet edelmoedig en boven alle minderwaardige argwaan verheven zijn. De colporteur moet niet hoogmoedig zijn. In zijn omgang met anderen mag hij de aandacht niet bij zichzelf bepalen of op blufferige wijze over zijn eigen persoon spreken; want ontwikkelde en fijngevoelige mensen zullen daaraan aanstoot nemen. Hij mag niet zelfzuchtig, aanmatigend of dominerend in zijn optreden zijn. Velen zullen zeggen dat zij van de duizenden boeken die worden uitgegeven geen tijd hebben ze te lezen. En in veel gevallen, wanneer de colporteur zijn boodschap bekend maakt, zullen de harten daarvoor gesloten worden. Daarom is het noodzakelijk dat hij zijn werk met tact en in een deemoedige, biddende geest verricht. Hij moet goed met Gods Woord bekend zijn en over een woordenschat beschikken die de kostelijke waarheid ontvouwen en de grote waarde van zuivere lectuur, die hij de mensen brengt, laten zien.

Het is gevaarlijk onverantwoord te werk te gaan

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid van dit werk voelen. Elke colporteur moet overwegen hoe hij de aandacht kan trekken, want de manier waarop hij de waarheid brengt kan het lot van een ziel beslissen. Wanneer hij een gunstige indruk maakt dan kan zijn invloed voor die ziel een geur ten leven zijn en deze ziel kan door de waarheid verlicht, weer anderen tot licht worden. Het is daarom gevaarlijk om in de omgang met anderen zorgeloos te werk te gaan.

Edel en verheven werk

De colportage is een middel in Gods hand om velen te bereiken die op andere wijze niets van de waarheid zouden horen. Het werk is goed, edel en verheven, daarom moet het gedrag in overeenstemming daarmee zijn. De colporteur komt met verschillende mensen in aanraking. Hij zal personen ontmoeten die onwetend en verdorven zijn en zich voor niets interesseren, dan voor datgene wat hun geldelijk



De Colporteur als Evangelist

steun geeft. Dezen zullen vaak beledigd optreden, maar hij mag daardoor niet toornig of geërgerd worden. Hij moet elke moeilijkheid met een van vreugde en hoop stralend gezicht verdragen. Hij zal mensen ontmoeten die bedroefd, ontmoedigd en geestelijk gewond zijn. Daar zal hij gelegenheid hebben vriendelijke woorden te spreken, woorden van bemoediging, van hoop en van geloof. Hij kan, indien hij wil, een frisse bron zijn die anderen verkwikt; om dit te doen moet hij zelf uit de bron van de levende Waarheid drinken.

Voorzichtig zijn in het aanstellen van arbeiders

Het beroep van colportage is belangrijker dan velen denken, er moet daarom veel voorzichtigheid en wijsheid [57] gebruikt worden bij het aanstellen van colporteurs, net als bij het benoemen van mannen voor het predikambt. Jonge mensen moeten vermaand worden, voor minder loon dan vele anderen, beter werk te doen dan zij tot op heden verrichten. Hef op de banier en laat hen, die de zelfverloochening en zelfopoffering nastreven, die God en medemensen liefhebben, in het leger van arbeiders intreden. Laat hen komen, niet om een rustig leven te leiden, maar om bij tegenstand en moeilijkheden dapper en goede moed te tonen. Laat degenen komen die in staat zijn een goede getuigenis van onze waarheden te geven, omdat zij deze zelf waarderen.

Trouw tot aan de dood

Dat de Heere iedereen mag helpen die de gave, die hem is toevertrouwd, tot het uiterste mag ontwikkelen. Zij die met dit werk bezig zijn houden zich niet genoeg bezig met het onderzoek van de Heilige Schrift, zoals zij zouden moeten doen.

Wanneer zij dit meer zouden doen, zouden de praktische Bijbelse leerstellingen een goede invloed op hun leven uitoefenen. Wat u ook doet, broeders en zusters, doe het voor de Meester en doe uw best. Laat de gouden gelegenheid niet voorbijgaan en laat uw leven geen mislukking zijn, door niets te doen en van rust en succes te dromen in een werk waarvoor de Heere u niet geschikt gemaakt heeft.

Doe het werk waarvoor u geschikt bent. Doe het, ook al bevindt u zich temidden van gevaren en moeilijkheden in de zendingsvelden. Ik verzoek u, klaag nooit over moeilijkheden en zelfopoffering. Neem een voorbeeld aan de Waldenzen. Kijk welke plannen zij beraamden opdat het licht van het Evangelie in verduisterde harten kon schijnen. Wij moeten het loon van ons werk niet in dit leven verwachten, maar onze blik gericht houden op de zegeprijs bij het einde van de wereld. Dat mannen en [58] vrouwen, die zo trouw op hun post staan als een magneet naar het noorden wijst, nu met een innig verlangen daarnaar bezielde worden; mannen en vrouwen die willen werken zonder dat hun de weg bereid en de hindernissen verwijderd worden.

Vijanden zullen u waarderen

Ik heb nu omschreven hoe colporteurs behoren te zijn, Dat de Heere hun verstand mag openen om dit alles in zijn diepte en lengte te mogen begrijpen en dat zij zich van hun plicht bewust mogen zijn dat zij het karakter van Christus openbaren door hun geduld, moed en standvastige oprechtheid. Laten zij zich bewust zijn dat zij Hem kunnen verloochenen door hun lichtzinnig, nonchalant, onzorgvuldig karakter. Jonge mensen, wanneer jullie deze principes van gerechtigheid in jullie arbeidsveld meenemen dan zullen jullie gewaardeerd worden en velen zullen de waarheid geloven die jullie hen brengen, want jullie leven je geloof uit, want jullie dagelijkse leven is



De Colporteur als Evangelist

een helder licht dat op een standaard staat, dat licht geeft aan iedereen die in het huis zijn. Zelfs jullie vijanden zullen jullie waarderen, ondanks dat zij jullie leerstellingen zullen bestrijden. Jullie eenvoudige woorden zullen een macht zijn die vele harten zullen veroveren. – Testimonies vol. 5 p. 396-407



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 9

De colporteur en Bijbelwerk

Ik heb brieven ontvangen met vragen betreffende de plichten van een colporteur. Velen schreven dat bij hun bezoeken zich dikwijls gunstige gelegenheden voordeden om de waarheid voor deze tijd voor te houden en zij soms bijna gedwongen werden Bijbellezingen te houden. Zij konden het met hun geweten niet overeenbrengen deze gelegenheden te laten voorbijgaan. Van anderen ontving ik brieven die berichtten dat onze colporteurs hun werk verwaarloosden door over Bijbelse leerpunten Bijbellezingen te houden en dat door deze Bijbellezingen het vooroordeel werd opgewekt en het nu voor de colporteur moeilijk was zijn boeken af te leveren; velen vroegen om raad met betrekking tot deze kwestie.

Niet bij doctrines stilstaan

Wij geloven dat beide uitspraken waarheid bevatten: dat de colporteur gunstige gelegenheden te vinden om de mensen tot een beter begrip van de Bijbel te leiden; maar ook dat door de manier waarop zij deze gelegenheden benutten, vooroordeel kan worden opgewekt en het werk daardoor kan geschaad worden. Zodra de colporteur met zijn werk is begonnen mag hij zich door niets daarvan af laten brengen, maar moet hij met wijsheid en ijver zijn doel voor ogen houden. Daarbij moet hij, terwijl hij zijn colportagewerk nagaat, niet achteloos de gelegenheden laten voorbijgaan om zielen te helpen, die naar licht verlangen en de troost van de Heilige Geest nodig hebben. Wanneer de colporteur met God wandelt, wanneer hij om hemelse wijsheid bidt, om in zijn werk alleen goed te mogen doen, zal hij ook in staat zijn de geschikte gelegenheden zowel als de nood van de zielen, waarmee hij in aanraking komt, te erkennen. Hij zal zich iedere gelegenheid, [60] wat binnen zijn vermogen ligt, benutten om zielen tot Christus te leiden. In de Geest van Christus zal hij in staat zijn ook voor de vermoedigen de juiste woorden te vinden.

Wat de ziel nodig heeft is de kennis van God en van Hem, Die Hij gezonden heeft, Jezus Christus. De Bijbel bevat veel praktische lessen die de colporteur kan voorhouden. Wanneer hij op deze manier een kennis van praktische godsdienst kan doorgeven, voedt hij die mensen die juist zulke kostelijke spijs nodig hebben.

De behoefte aan Goddelijke leiding

De eisen van God moeten ons steeds voor ogen staan. Wij moeten nooit vergeten dat wij rekenschap zullen moeten geven van al datgene dat wij hier in dit leven gedaan hebben. Met deze gedachte vervuld, zullen de colporteurs uitkijken naar zielen en hun gebeden zullen van oprechte lippen opstijgen om wijsheid, een woord op de juiste tijd tot diegenen spreken die hulp nodig hebben. Zulke arbeiders zullen deze zielen voortdurend, door gehoorzaamheid tegenover de waarheid, veredelen en louteren. Zij zullen een juist begrip van de waarde van zielen hebben en bij elke gelegenheid er naar trachten de rijkdommen van de genade van Christus door te geven. De colporteur gaat met het gebed op de lippen voorwaarts: "Heere, wat wilt Gij dat ik dopen zal?" Hij werkt als voor het aangezicht Gods en in tegenwoordigheid van heilige engelen; hij probeert in alles naar Gods wil te handelen, en zijn moeite zal niet vruchteloos blijven.

Minder strijdvragen, meer van Christus



De Colporteur als Evangelist

Wij moeten minder op strijdvragen ingaan en veel meer van Christus getuigen. Onze Verlosser is het Middelpunt [61] van ons geloof en onze hoop. Wie in staat is Zijn weergaloze liefde te schilderen en harten te bewegen Hem haar beste en heiligste gevoelens te wijden, doet een groot en heilig werk. Door toewijding in het beoefenen van colportage, zowel als door trouw de mensen op het kruis van Christus te wijzen, verdubbelt de colporteur bruikbaarheid om zich nuttig te maken.

De naam van Jezus gevoeligheid

Al houden wij nu ook al methoden van werken voor, wij kunnen toch geen definitieve voorschriften maken die iedereen persoonlijk kan navolgen; want de handelwijze ieder persoonlijk richt zich naar de plaatselijke omstandigheden. God zal op de harten van diegenen inwerken die bereid zijn de waarheid op te nemen en die er naar verlangen geleid te worden. Hij zal tot Zijn menselijke vertegenwoordigers zeggen: "Spreek tot deze of gene over de liefde van Jezus". Nauwelijks is de naam van Jezus in liefde en tederheid uitgesproken of de engelen Gods naderen al om het hart mild en gewillig te maken.

Spreek over de liefde van Jezus

Dikwijls heeft de verklaring van verschillende leerpunten geen bijzondere uitwerking omdat de mensen menen dat andersdenkenden hun leerstellingen willen opdringen; maar wanneer wij hen op de onuitsprekelijke liefde van Christus bepalen dan beïnvloed Zijn genade de harten. Er zijn velen, die ernstig naar licht zoeken, die niet weten wat zij moeten doen om zalig te worden. O, vertel hen van Gods liefde, van het offer dat aan het kruis op Golgotha gebracht werd om de verlorenen te redden. Zeg tegen hen dat zij hun wil aan die van God moeten onderwerpen en "*Zo iemand wil Desgenen wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is.*" Johannes 7:17.

Wanneer zij Jezus zien

Niemand kan succesvol werken in het redden van zielen wanneer hij zichzelf nog niet geheel aan [62] God heeft overgegeven. Wij moeten persoonlijk met de Heere Jezus zijn vervuld. Voor elke van ons moet Hij zijn wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Wanneer ons geloof beslag legt op Christus als onze Verlosser, plaatsen wij Hem voor anderen in een nieuw licht. En wanneer mensen Christus zien zoals Hij is, dan zullen zij niet over leerpunten strijden, maar tot Hem hun toevlucht nemen, om genade, reinheid en eeuwig leven te ontvangen.

Het grootste gevaar

Een groot gevaar bestaat daarin dat de colporteur, die zulke zoekende zielen ontmoet, soms zelf niet bekeerd is; dat hij zelf niet de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, uit eigen ervaring bezit. Wanneer hijzelf deze kennis niet bezit, hoe kan hij dan anderen deze kostelijke, oude waarheid doorgeven? De mensen moeten de diepte van het ware geloof geleerd worden en de manier waarop zij Christus aannemen en op Hem vertrouwen als hun persoonlijke Verlosser. Zij moeten weten hoe zij Zijn voetstappen kunnen navolgen, waar Hij ook heengaat. De voetstappen van de evangeliewerker moeten stap voor stap de voetstappen van Jezus volgen en geen andere weg zoeken die hemelwaarts zou leiden.



De Colporteur als Evangelist

Bij Jezus in zekere bescherming

Wanneer een ziel door dit persoonlijke werk tot Christus wordt gebracht, laat het dan aan God over met deze onderworpen, deemoedige harten te werken, laat God hen juist tot zo'n dienst aansporen die Hij voor hen geschikt acht. God heeft beloofd dat Hij Zijn genade aan iedereen overvloedig zal uitstorten die bij Hem toevlucht zoekt. Iedereen die zich aan Jezus overgeven, die voor Hem de deur van hun hart openen en Hem uitnodigen binnen te komen, zullen in veilige bescherming zijn. Hij [63] zegt: *“Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven”* Johannes 14:6. Wanneer zij Jezus bezitten, zullen zij de waarheid bezitten; in Hem zullen zij volmaakt zijn.

Mensen tot de Verlosser brengen

Veel belijdende christenen zijn van Jezus, het grote Middelpunt, afgeweken en hebben zichzelf tot middelpunt gemaakt; maar wanneer zij succesvol in het werk van zielen redding willen werken, moeten zij tot Hem toevlucht nemen en zich hun afhankelijkheid van Zijn genade bewust zijn. Satan heeft zijn uiterste krachten ingespannen om de keten, die de mensen met God verbindt, te verbreken. Hij wil de zielen voor zijn karretje spannen, om slaven in zijn dienst te worden; maar wij moeten hem tegenwerken en de mensen bij de Verlosser brengen.

Wees getrouwe studenten

Onze colporteurs moeten getrouwe studenten zijn en leren hoe degenen geholpen kunnen worden die, als gevolg van gebrek aan Goddelijke kennis, in gevaar zijn en verloren gaan. Elke arbeider moet al zijn energie en krachten concentreren op het hoogste van alle diensten: de mensen te bevrijden uit de valstrikken van satan, hen met God te verbinden en hen met de ketenen van afhankelijkheid door Jezus Christus, vast te maken aan de troon, die omgeven is met de regenboog van de belofte. – Manual for Canvassers p. 35-39

Middelen om de boodschap snel te verkondigen

Het vervaardigen van boeken is een groot en goed werk. Maar het heeft niet altijd de hoge en [64] heilige plaats ingenomen die God er voor bestemd had, doordat enkele medewerkers hun eigen ik in hun werk op de voorgrond lieten treden. Het werk met boeken moet het middel zijn om de wereld het heilige licht van de tegenwoordige waarheid snel door te kunnen geven. De drukwerken die tegenwoordig onze drukpersen verlaten moeten zo gesteld zijn dat zij elke splinter en balk van het geloof bij degenen versterken die zich aan het Woord van God en de openbaring van Zijn Geest hebben onderworpen.

De waarheid die God aan Zijn kinderen in deze laatste dagen gegeven heeft moet een houvast zijn waaraan zij zich kunnen vastklemmen, wanneer er personen in de gemeente mochten opstaan die valse leerpunten verkondigen. De tegenwoordige waarheid, die altijd tegen alle aanvechtingen van satan bestand was, moet ook nu de toevlucht en troost van het volk zijn en blijven.

Ons bewijs voor andersdenkenden, dat wij de waarheid van Gods Woord belijden, ligt in een leven van strenge zelfverloochening. Wij mogen ons geloof niet belachelijk maken, maar moeten ons voortdurend het voorbeeld voor ogen van Hem Die, hoewel Hij de Vorst van de hemel was, een leven van zelfverloochening leidde om de rechtvaardigheid van het Woord van Zijns Vader te verdedigen.

De Colporteur als Evangelist

Laat ieder voor zich het besluit nemen zijn best te doen, opdat het licht van zijn goede werken de wereld mag verlichten.



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 10

Financiën

Het werk werd tegengehouden omdat enkele van degenen die zich uitgaven voor navolgers van Christus, de basis van het evangelie niet hebben uitgeleefd. De lichtzinnige manier waarop menig colporteur, ouderen zowel als jongeren, hun beroep hebben uitgeoefend, levert het bewijs dat zij nog veel belangrijke lessen moeten leren. Veel lichtzinnig werk werd mij getoond. Menigeen heeft zich slechte gewoonten eigen gemaakt en deze gebreken laten zij ook in Gods werk zien. Verschillende van onze uitgevershuizen zijn diep in de schulden geraakt omdat colporteurs nalieten hun schulden te vereffenen. Menig colporteur voelde zich beledigd omdat men van hen eiste dat zij de boeken, die hen door het uitgevershuis ter beschikking werden gesteld, direct zouden betalen. Directe betaling te eisen is echter de enige manier om een zaak lopende te houden.

Deur sluiten en vergrendelen

Alles moet zo geregeld worden dat de colporteurs voldoende hebben om te leven zonder schulden te maken. Deze deur van verzoeking moet gesloten en vergrendeld worden. Hoe eerlijk een colporteur van nature ook mag zijn, toch kunnen zich omstandigheden in zijn werk voordoen die een zware beproeving voor hem vormen.

Nalatigheid en traagheid zijn geen vruchten die op de boom van het christendom groeien. Geen ziel kan met de goederen van de Heere achteloos en oneerlijk omgaan en tegelijk vlekkeloos voor God staan. Iedereen die zo handelt verloochent, door een dergelijke levenswandel, Christus. Terwijl hij voorgeeft Gods geboden te onderhouden en deze aan anderen te leren, verzuimt hij toch zijn principes zelf uit te leven.

Met de eigendommen van de Heere moet men eerlijk omgaan. De Heere heeft de mensen leven, [66] gezondheid en verstand toevertrouwd, heeft hun lichamelijke en geestelijke kracht gegeven, opdat zij daarvan gebruik zouden maken. Moeten deze gaven niet getrouw en met overgave gebruikt worden tot verheerlijking van Zijn naam? Broeders, heeft u er bij stilgestaan dat u van de talenten, die Heere u gegeven heeft, rekenschap moet afleggen? Heeft u verstandig gehandeld met goederen van de Heere of heeft u het achteloos verkwist, zodat u nu in de hemel als ontrouwe dienstknechten te boek staat? Velen geven het geld van de Heere uit aan zogenaamd verkwistende genot. Zij bereiken geen ervaring in zelfverloochening, maar geven hun geld uit aan snuisterijen en verzuimen hun kruis op te nemen en Jezus na te volgen. Velen die bevoorrechte waren met kostbare door God gegeven mogelijkheden, hebben hun leven verspilt en brengen nu hun leven door in lijden en armoede.

God wenst dat bepaalde stappen tot verbetering, in de verschillende takken van het werk, gedaan moeten worden. Het zakelijk beheer, dat met het werk van God verbonden is, moet zich door grote nauwkeurigheid onderscheiden. Tot nog toe zijn geen besliste pogingen gedaan om een werkelijke hervorming tot stand te brengen. – Testimonies vol. 6 p. 337-338

Colporteurs verwachten geholpen te worden

Wanneer colporteurs in moeilijkheden raken, verwachten zij dat zij geldelijke steun uit de zendingskas zullen ontvangen, om echter spoedig weer in moeilijkheden



De Colporteur als Evangelist

te raken en weer om hulp vragen. Zij die als beheerders over het geld van de schatkist van de Heere aangesteld zijn moeten de ogen goed open houden, opdat de kas niet door dergelijke uitgaven leeg raakt. Wanneer personen bij de colportage niet alles in de schatkist kunnen afgeven, wat daarin behoort, is het beter dat zij ophouden [67] te werken. Zij moeten niet verder colporteren, tenzij zij middelen in de schatkist brengen, in plaats van haar te beroven.

Maak geen schulden

Iedereen moet leren sparen. Geen arbeider moet zo handelen dat hij in schulden raakt. De gewoonte geld uit de schatkist te ontvangen, voor het verdiend is, is een valstrik. Op deze manier worden de hulpbronnen beperkt, zodat arbeiders in hun zendingswerk niet ondersteund kunnen worden. Wanneer iemand zich vrijwillig in de schulden steekt, raakt hij verward in de valstrikken die satan gespannen heeft. – Manual for Canvassers p. 65



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 11

De macht van de waarheid om zielen te overtuigen en te bekeren

Door de bekerende invloed van de Goddelijke genade op de harten van de mensen, zal de macht van de waarheid geopenbaard worden. In streken waar men de boodschap nog niet gehoord heeft, maakt haar verkondiging indruk op de harten. Zij schijnt daar grotere kracht te bezitten het karakter te hervormen dan wanneer zij aan hen wordt voorgehouden die met de opdracht van de waarheid in deze wereld bekend zijn. De waarheid heeft weinig macht op de harten van degenen die om eigen voordeel, tegen betere weten in, handelen en de weg inslaan waartegen hun principes strijden. Dezen geven voor aan het Woord van God te geloven, maar zij leveren niet het bewijs dat zij daardoor geheiligd zijn.

De wil van hen die voorheen nooit van de waarheid hoorden, wordt door haar in bezit genomen. Zij zullen het zondige van hun zonden leren inzien, en hun bekering zal grondig en oprecht zijn. De Heere zal aan die harten werken, die de roep nog niet eerder gehoord hebben; aan die harten die daardoor de grote van hun zonden niet inzagen.

Christus, de enige succesvolle tegenstander

Christus is de enige succesvolle tegenstander Die de zonde ooit weerstond. Laat Zijn volle levenslicht in die zielen stromen die in duisternis zijn. Onder de onmiddellijke werking van het Evangelie werden duizenden op één dag bekeerd.

Zondaars worden bekeerd

Wanneer het de zondaar duidelijk wordt dat alleen door Christus het eeuwig leven verkregen kan worden; wanneer hij leert begrijpen dat het gehoorzamen van Gods Woord de [69] voorwaarde is, om in het Godsrijk te kunnen binnengaan; wanneer hij Christus als de Verzoening voor de zonde heeft leren kennen, dan komt hij in deemoed en berouw tot de Heiland, belijdt zijn zonden en vraagt om vergeving. Zijn gemoed wordt beïnvloed door een verheven gevoel van de heerlijkheid van God. De gelukzaligheid van een eeuwig leven in vrede, vreugde en reinheid wordt zo innig waargenomen dat een volledige overgave plaatsvindt.

Zondaars worden arbeiders

Ik heb de opdracht ontvangen om te zeggen dat velen, die uiterlijk geheel aan de zonde schenen overgegeven, maar wiens zielen echter verlicht werden, de meest succesvolle arbeiders voor de Heere werden op die plaatsen waar zondaars zijn, zoals zij zelf vroeger waren.

Geschreven voor colporteurs

Ik schrijf dit omdat men bij colportage of Bijbelarbeid van huis tot huis, vaak mannen en vrouwen aantreft die op het oog ruw en afstotelijk schijnen, maar wanneer dezen eenmaal voor de waarheid zijn gewonnen, tot de meest betrouwbare leden behoren. De geest van waarheid is werkelijk voor iedere gemeente van grote waarde. Zij, die door de Heere gebruikt worden, bezitten niet altijd uiterlijke beschaving. Wanneer zij echter eenmaal een rechtschapen karakter hebben, zijn ze bij de Heere dierbaar.



De Colporteur als Evangelist

Principes van strikte oprechtheid

Daar het einde nadert moet het werk van God met volle kracht in reinheid en heiligheid worden verricht. De arbeiders moeten met liefde voor God en hun medemensenvuld worden. Zij moeten de principes van strikte oprechtheid beoefenen. Wanneer een goede basis gelegd is, zal God Zich als een God van genade [70] en liefde openbaren. De engelen van de hemel zullen de leden van de gemeente op aarde terzijde staan en hen in hun nood helpen. Laten wij er steeds aan denken dat wij Gods medewerkers zijn. Op deze manier met de hemel verbonden, moeten wij Zijn werk in volmaaktheid, met lofgezing en vreugde verrichten. In elke ziel zal het vuur van heilige ijver ontvlammen. De ene groep na de andere zal het zwarte vaandel van de vijand verlaten en de Heere in de strijd tegen de machtige (satan) te hulp komen.

Groeien in diepere ervaring

Gods medewerkers moeten veel diepere ervaringen krijgen. Wanneer iedereen zich aan Hem onderwerpt, zal Hij machtig voor hen werken. Zij zullen de banier van de waarheid op bolwerken planten die tot die tijd in satans macht waren en zullen met een overwinningskreet op de lippen daarvan bezit nemen. De littekens van strijd zijn aan hen zichtbaar, maar de bemoedigende boodschap vervult hen, dat de Heere hen verder zal leiden van de ene overwinning naar de andere.

De wereld zal veranderen

Wanneer Gods dienaren met gewijde ijver en Goddelijke medewerking samenwerken, zullen de dingen in de wereld, zoals zij tot nu toe bestaan, veranderd worden en spoedig zal de aarde met vreugde hun Koninkrijk ontvangen. Dan zullen de *“leraars blinken als de glans des uitpansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig.”* Daniël 12:3. – Review and Herald, 17 september 1903



Hoofdstuk 12

GEZAMELIJKE POGINGEN**Verkoop boeken over gezondheid**

Onder de arbeiders, die de boeken verkopen, waardoor de wereld verlicht moet worden, moet een volmaakte eensgezindheid heersen. Overal waar de colportage bedreven wordt onder ons volk, moeten boeken over gezondheid en met godsdienstige inhoud, als onderdeel van een gemeenschappelijk werk, samen worden aangeboden. Mij werd de verhouding waarin godsdienstige en gezondheidsboeken tot elkaar staan, getoond als een ketting waarvan de schakels harmonisch in elkaar passen en niet van elkaar gescheiden kunnen worden, zonder daardoor het verband te verbreken. Zo ook zijn deze twee soorten van boeken onafscheidelijk.

Van dezelfde waarde

Aan de gezondheidsboeken is in het verleden niet die aandacht geschonken wat zij verdienen. Hoewel velen ze hoog gewaardeerd hebben, beschouwden anderen ze als niet belangrijk genoeg om in de wereld te worden verspreid. Maar wat kan een betere voorbereiding op de wederkomst van Christus zijn en wat kan de mensen beter voorbereiden, andere waarheden over de voorbereiding op Jezus' wederkomst aan te nemen, dan dat zij schadelijk eten en drinken en genotmiddelen van deze tijd leren kennen en dat deze een strijd tegen hartstochten en schadelijke gewoonten opwekken? Is het voor de wereld niet heel erg nodig dat zij verlicht wordt op het gebied ter verbetering van de gezondheid? Hebben de mensen de belangrijke waarheden, die in deze boeken over gezondheid niet ontzettend hard nodig? Veel colporteurs moeten een andere mening over de verbetering van gezondheid krijgen dan ze tot nu toe hebben.

Onenigheid en partijdigheid mogen onder onze colporteurs en hun begeleiders niet voorkomen. Ieder [72] moet zich zowel op de verkoop van gezondheidsboeken als ook op christelijke boeken toeleggen. Men moet geen grenzen stellen, alsof slechts bepaalde boeken de aandacht van de colporteurs verdienen. Een volmaakte eensgezindheid moet er bestaan en een gelijkmatige ontwikkeling van het werk in als zijn onderdelen.

Niet onverschillig behandelen

De onverschilligheid, die velen tegenover de gezondheidsboeken laten zien, is een belediging tegenover God. Het is niet in overeenstemming met Gods wil door het medisch werk van het algemene werk af te scheiden. De tegenwoordige waarheid ligt net zo goed in het medisch werk als in andere delen van het evangelisatiewerk. Geen tak, wanneer hij van de anderen wordt gescheiden, kan een volmaakt geheel vormen.

Een binnenkomer

De gezondheidsboodschap heeft veel bekwame voorstanders, maar hun werd het werk heel moeilijk gemaakt, doordat veel predikanten, voorzitters van de conferentie en anderen, die invloedrijke plaatsen bekleeden, niet voldoende belangstelling voor de gezondheidsboodschap tonen. Zij hebben niet begrepen dat zij in dezelfde verhouding staat tot de drie engelenboodschap, als de rechter arm tot het lichaam. Terwijl velen van ons volk en ook menig predikant haar weinig aandacht



De Colporteur als Evangelist

schenken, heeft de Heere haar hoge waarde daardoor bewezen dat Hij haar rijkelijk zegende. Wanneer de gezondheidsleer goed wordt gehandhaafd, is zij een binnenkomer, die de weg baant naar andere waarheden om het hart te bereiken. Wanneer de drie engelenboodschappen in hun geheel worden aangenomen, dan zal ook voor de gezondheidsleer een plaats in de conferentiebesluiten, in het werk van [73] de gemeente, thuis, aan de tafel en in de huishoudelijke aangelegenheden worden ingeruimd.

Niet de plaats innemen van de boodschap

Terwijl de gezondheidsleer een plaats in de verkondiging van de drie engelenboodschap moet innemen, mogen haar voorstanders in geen geval ernaar streven haar in de plaats van de boodschap te stellen. De verspreiding hiervan is slechts één van de vele takken in het grote werk dat gedaan moet worden. De dringende vraag, die de colporteurs m.b.t. de gezondheidsboeken soms hebben, mogen er niet toe leiden dat andere boeken, die verspreid moeten worden, verdrongen worden. Zij, die de colportage leiden, moeten personen zijn die kunnen onderscheiden in welke verhouding elk afzonderlijk deel van het werk staat. Zij moeten aan de verspreiding van de gezondheidsboeken de nodige aandacht schenken, maar deze tak niet zo op de voorgrond plaatsen dat daardoor mensen van andere belangrijke delen van het werk afgetrokken worden en op deze manier de boeken die de tegenwoordige waarheid bevatten uitsluiten.

Er is evenveel voorbereiding voor de verkoop van godsdienstige boeken nodig als voor boeken die de gezondheidsleer en vragen over matigheid behandelen. Evenveel moet gezegd worden over de colportage met boeken die geestelijk voedsel bevatten, evenveel pogingen moeten gedaan worden om arbeiders te bemoedigen en op te leiden, om die boeken te verspreiden die de drievoudige engelenboodschap bevatten, als er gezegd en gedaan wordt om arbeiders op te leiden voor de gezondheidsboeken. [74]

De ene type boek zal altijd de weg banen naar het andere. Beide zijn belangrijk en beide moeten tegelijkertijd verspreid worden. Het ene vult het andere aan en kan beslist niet de plaats van de andere innemen. Beide hebben een inhoud van de hoogste waarde en beide hebben hun deel bij te dragen om Gods volk op de laatste dagen voor te bereiden. Beide zijn zij dragers van de tegenwoordige waarheid en moeten verlichten, opwekken en overtuigen. Beide moeten een aandeel hebben in het werk van heiliging en reiniging van de gemeente die op de wederkomst van Gods Zoon in grote kracht en heerlijkheid wachten.

Dat iedere uitgever en iedere colportageleider met geestdriftig de arbeiders in het veld bemoedigen en nieuwe krachten zoeken en opleiden. Iedereen moet doen wat binnen zijn vermogen ligt om het werk te bevorderen en op te bouwen, zonder het werk van anderen te schaden. Alles moet in broederlijke liefde en zonder zelfzucht gedaan worden. – Testimonies vol. 6 p. 326-328



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 13

Lichtzinnige en prikkelende lectuur

De wereld wordt overstromd met boeken die beter vernietigd kunnen worden, dan ze te verspreiden. Het zou beter zijn dat boeken met indianen verhalen e.d. die gedrukt en verspreidt worden met het doel geld daaraan te verdienen, nooit gelezen zouden worden. Er ligt een duivelse fascinatie in deze boeken. De verhalen over misdaden en afschuwelijke handelingen vergiftigen de ziel en oefenen een betoverende macht op de jeugd uit en wekken in hen de wens op, zelfs door de meest goddeloze handelingen, de aandacht op zich te vestigen. Dan zijn er nog veel, meest historische werken, waarvan de invloed al niet veel beter is. De gruwelen, de wreedheden, de opruiende handelingen, die in deze boeken staan beschreven, werken op de gemoederen als het zuurdeeg en leiden tot soortgelijke acties. Boeken, die de satanische acties van menselijke wezens beschrijven, dragen slechts bij tot vermeerdering van slechte daden. Schrikkelijke voorbeelden van misdaad en schande hoeven niet openbaar gemaakt te worden en niemand, die de tegenwoordige waarheid gelooft, mag ertoe bijdragen dat deze in de gedachten blijven hangen.

Liefdesgeschiedenissen en lichtzinnige, prikkelende verhalen vormen een andere stijl van boeken die een vloek zijn voor iedereen die ze leest. De schrijver mag misschien de goede zeden bewaren en door zijn gehele werk godsdienstige gevoelens strooien, toch is het in de meeste gevallen satan, slechts gekleed in het gewaad van een engel, die probeert te bedriegen en te verleiden. De geest neigt meestal naar datgene waarmee het gevoed wordt. De lezers van slechte, prikkelende geschiedenissen worden ongeschikt voor hun dagelijkse plichten. Zij leiden een nutteloos leven en verlangen niet naar nuttig werk en verlangen niet de Bijbel te onderzoeken om zich met hemelse [76] manna te voeden. Het verstand verzwakt en verliest zijn kracht om over de grote vraagstukken van plicht en bestemming na te denken.

Mij is getoond dat de jeugd door onreine lectuur aan de grote gevaren is blootgesteld. Satan brengt voortdurend zowel de jeugdige lezers als de oudere ertoe verrukt te zijn over waardeloze geschiedenissen. Wanneer een groot deel van de uitgegeven boeken vernietigd konden worden dan zou een plaag beteugeld worden, die een verschrikkelijk werk doet, omdat zij de geest verzwakt en het gemoed bederft. Niemand is zo vast in principes dat hij tegen iedere verzoeking bestand is. Al deze onwaardige lectuur moet beslist vernietigd worden.

Wij hebben geen toestemming van de Heere om ons met de druk en verkoop van zulke boeken bezig te houden; want dit is het middel tot verderf van veel zielen. Ik weet waarover ik schrijf; want deze zaak werd mij voorgehouden. Laat niemand, die de waarheid gelooft, zich met dit werk afgeven met het doel daarmee geld te verdienen. De Heere zal Zijn zegen niet geven op middelen die op deze manier verkregen worden; dit zal meer verstrooien dan er verzameld wordt. – Manual for Canvassers p. 51-53



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 14

De prijzen van onze lectuur

Aan enkele belangrijke zaken is binnen ons uitgevershuis niet voldoende aandacht geschonken. Mannen, die verantwoordelijke plaatsen bekleden, hadden plannen moeten beramen hoe onze boeken kunnen worden verspreid. Zodat zij niet ongelezen op de boekenplanken blijven liggen en dus vergeefs van de pers komen. Ons volk loopt achterop en volgt niet de weg die de goddelijke Voorzienigheid opent.

Veel van onze drukwerken zijn tegen een veel te lage prijs in de handel gebracht, zodat de verdienste niet voldoende is om uitgevershuizen te ondersteunen en er geen fondsen zijn om met het werk door te kunnen gaan. De broeders en zusters, die zelf niet de verantwoording dragen van de één of andere tak van het werk, worden niet geïnformeerd over de benodigdheden van het werk en het kapitaal dat nodig is om de zaak aan de gang te houden. Zij begrijpen niet hoe gemakkelijk het werk aan verliezen wordt blootgesteld en welke uitgaven zo'n inrichting dagelijks heeft. Zij schijnen te denken dat alles zonder bijzondere moeite en onkosten doorgaat en daarom dringen zij er op aan dat onze drukwerken tegen een zo'n laag mogelijk prijs uitgegeven moeten worden zodat er bijna geen marge tussen zit. En wanneer de prijs tot het uiterste is verlaagd tonen zij slechts weinig belangstelling om de verkoop van de boeken te vermeerderen, waar zij zulke lage prijzen voor gevraagd hebben. Nu het doel bereikt is wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel minder, juist nu zij de grootste belangstelling zouden moeten tonen en werkelijk zorg dragen om de verkoop van onze boeken ijverig voort te zetten waardoor het zaad van de waarheid wordt uitgestrooid en middelen naar de uitgevershuizen vloeien die dan in ander materiaal belegd had kunnen worden.

De predikers hebben hun plicht erg verwaarloost, [78] door niet in de plaatsen waar ze werkzaam zijn, de gemeenten de belangstelling voor deze zaak bij te brengen. Wanneer de prijzen van de boeken eenmaal verlaagd zijn is het erg moeilijk ze weer op de werkelijke waarde te brengen, omdat bekrompen mensen het speculatie noemen zonder te bedenken dat niemand er persoonlijk voordeel aan heeft en dat Gods hulpmiddelen niet uit gebrek aan kapitaal ten onder mag gaan. Boeken, die overal verspreid moesten worden, liggen ongebruikt in onze uitgevershuizen, omdat er niet genoeg belangstelling is om ze te verspreiden.

De pers is een macht; maar wanneer haar producten ongebruikt blijven uit gebrek aan mensen die ze moeten verspreiden dan heeft zij haar macht verloren. Terwijl onze broeders vrijgevig middelen verschaft hebben om de boeken en brochures te vermeerderen, hebben zij geen plannen gemaakt om de aangewende middelen terug te verdienen waardoor weer ander drukwerk geproduceerd kan worden. De macht van de pers, met al haar voordelen, ligt in hun handen; zij kunnen het gebruiken om hun doel te bereiken, maar ook door onverschilligheid en laksheid de voordelen ervan verloren laten gaan die ze hadden kunnen bereiken. Door verstandige calculatie kunnen zij het licht, door de verkoop van boeken, uitbreiden, zodat het in duizenden huisgezinnen, die zich in het duister van de dwaling bevinden, kan schijnen. – Testimonies vol. 4 p. 388-389



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 15

ONZE BOEKEN MOETEN VERKOCHT EN GELEZEN WORDEN

Honderden colporteurs nodig

Andere uitgevers hebben een vaste gewoonte, boeken van weinig belang, op de markt te brengen. *“want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht.”* Lukas 16:8. Dagelijks worden gouden mogelijkheden geboden om de stille getuigen van de waarheid bij de families en enkelingen te introduceren. Maar zij die traag en ondoordacht zijn, laten deze gelegenheden achteloos voorbijgaan. Er zijn maar weinig levende predikers. Er is slechts één waar er honderden zouden moeten zijn. Velen begaan een grote fout door hun talenten niet te gebruiken voor de redding van de mensheid. Honderden moeten eraan deelnemen om het licht in al onze steden, dorpen en gehuchten te laten schijnen. De openbare mening moet worden beïnvloedt. God zegt: Zendt het licht in alle delen van de wereld. Hij wil dat alle mensen lichtdragers zijn om hen te verlichten die in het duister verkeren.

Geen onbetrouwbare personen

Overall heeft God boodschappers nodig. In alle delen van de wereld moeten colporteurs worden aangesteld; geen onbetrouwbare personen, geen mannen en vrouwen die voor niets geschikt zijn en in nergens succes in hebben, maar mensen die een goede naam hebben, fijngevoelig, scherpzinnig en bekwaam zijn. Dergelijke personen hebben wij nodig als succesvolle colporteurs en leiders. [80] De ijverige colporteur kan net als de prediker voldoende verdienen wanneer hij zijn werk eerlijk en oprecht doet.

Het belangrijkste werk

Wanneer er één taak belangrijk is, dan is het wel de colportage, waardoor de mensen met onze boeken bekend worden en tot het onderzoek van de Bijbel worden aangespoord. Dit zendingswerk – onze boeken bij de gezinnen aan te bieden, met hen een gesprek aan te knopen en met en voor hen bidden – is een goed werk dat mannen en vrouwen voor de redding van zielen bekwaam maakt.

Niet iedereen is geschikt

Niet iedereen is voor dit werk geschikt. Personen met de beste gaven en talenten moeten worden uitgekozen om het werk op de juiste wijze met volharding te volbrengen. Een goed doordacht plan moet voorhanden zijn en stipt worden uitgevoerd. De gemeente, in elke plaats, moet deelnemen aan de verspreiding van de boeken en aan hete zendingswerk.

Kleding en manieren

Wij hebben nu veel mogelijkheden de waarheid te verspreiden; maar onze broeders en zusters gebruiken niet de voorrechten die hen worden gegeven. De leden in veel gemeenten voelen niet de noodzaak hun talenten in de dienst van de Heere tot redding van zielen te gebruiken. Zij realiseren zich niet dat het hun plicht is abonnees te winnen voor onze tijdschriften met inbegrip van onze medische bladen en onze boeken en brochures bekend te maken. Er moeten mensen in het werk van de Heere



De Colporteur als Evangelist

werken die ook bereidt zijn zich te laten onderwijzen over de manier hoe men het beste huisgezinnen, alsook de individuele personen kunt bereiken. Zij moeten nette kleding dragen, ontdaan van elke opschik en versiering en hun manieren moeten zo zijn dat zij geen aanstoot geven. Er bestaat onder ons volk een groot gebrek aan beleefdheid. Deze moet vooral door hen die zendingswerk bedrijven uitgeoefend worden.

Verspreiding verhoogt de aanvragen

Onze uitgevershuizen moeten en zichtbaar succes kunnen aantonen. Ons volk kan hen ondersteunen wanneer ze een vastbesloten interesse tonen om onze uitgaven op de markt te brengen. Wanneer echter in het komende jaar even weinig interesse getoond wordt als het jaar daarvoor dan zal er maar weinig marge zijn om op door te gaan. Hoe meer onze uitgaven verspreidt worden des te groter zal de aanvragen naar boeken worden, die de Bijbel uitleggen. Velen hebben een afkeer van de tegenstrijdigheden, de dwaalleringen en de afvalligheid van de kerken en door de feesten, bazaars, loterijen en talrijke uitvindingen om geld voor de kerk in te zamelen. Er zijn velen die zoeken naar licht in de duisternis. Wanneer onze tijdschriften, brochures en boeken die in [82] duidelijke Bijbelse taal de waarheid uitdrukken, verspreidt kunnen worden, zullen velen zien dat dit het is wat zij nodig hebben. Maar velen van onze broeders handelen alsof de mensen bij hen of onze uitgevershuizen zouden moeten komen om onze uitgaven te verkrijgen, terwijl duizenden niet weten dat ze bestaan.

Verhoog de waarde van de boeken

God roept Zijn volk op als werkzame mensen te handelen en niet slaperig, traag en onverschillig te zijn. Wij moeten de mensen onze boeken brengen en het tot kopen aansporen, doordat wij hen duidelijk maken dat zij veel meer ontvangen dat zij aan geldwaarde daarvoor uitgeven. Verheerlijk de waarde van de boeken die u aanbiedt. U kunt ze niet te hoog waarderen. – Testimonies vol. 4 p. 389-392



De Colporteur als Evangelist

Hoofdstuk 16

OVERBLIJFSEL

Keuze van colporteurs

De ene mens is beter geschikt een bepaald werk te doen dan de andere. Daarom is het niet goed te denken dat iedereen een colporteur kan zijn. Sommigen hebben niet het aanpassingsvermogen voor dit werk; maar zij daarom niet ongelovig of onwillig. De Heer is niet onredelijk in Zijn eisen. De gemeente is als een tuin waarin verschillende bloemen bloeien, ieder met zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Hoewel in menig opzicht van elkaar verschillend, heeft toch ieder zijn eigen waarde.

God verwacht niet, dat een ieder onder Zijn volk, met Zijn verschillende, natuurlijke aanleg, voor een bepaalde plaats geschikt zal zijn. Laten wij niet vergeten, dat de toevertrouwde goederen verschillend zijn. Het ligt niet op de weg van de ene mens, een ander zijn werk voor te schrijven, tegen zijn eigen overtuiging van plicht in. Het is zeer goed, raad te geven en plannen te bespreken, maar ieder mens moet vrij gelaten worden, onderwijzing bij God te zoeken, Wie hij toebehoort en Die hij dient.

Een voorbereiding voor het predikambt

Sommigen van hen, die door God beroepen waren tot bediening van het predikambt, zijn als colporteurs begonnen. Het werd mij getoond, dat zij daardoor een uitstekende voorbereiding ontvingen, wanneer wij met het doel uitgaan, licht te verspreiden en de waarheid van Gods Woord onmiddellijk in de huisgezinnen te brengen. Bij het bezoeken van de mensen zal hun vaak gelegenheid geboden worden, over de godsdienst van de Bijbel te spreken. Wanneer dit werk ter hand wordt genomen, zoals het hoort, dan zouden de arbeiders gezinnen bezoeken, christelijke zachtmoedigheid en liefde voor zielen tonen en [84] daardoor veel goeds bereiken. Dit zou een zeer gewenste ervaring voor ieder vormen, die op een aanstelling in het predikambt rekent.

Wie zich op het predikambt voorbereidt, kan geen beter beroep ter hand nemen, dat een even grote ervaring zou geven als de colportage.

Moelijkheden verdragen

Heeft men bij zijn werk moeilijkheden door te maken, dan moet men deze ervaring ten nutte maken en daaruit leren zich geheel op God te verlaten en steeds duidelijker leren begrijpen dat wij elk ogenblik van Hem afhankelijk zijn. Geen klacht moet in het hart leven en over de lippen komen. Heeft men succes, dan moet men God de eer geven en deze niet aan zichzelf toekennen, want het succes, dat men heeft, is niet eigen werk, maar dat van Gods engelen. Wij moeten niet vergeten dat de hemelse boden steeds zowel in bemoedigende als ontmoedigende tijden bij ons zijn. Laten wij de goederen van de Heere dankbaar aanvaarden en Hem vrolijk prijzen.

Christus ontdeed Zich van Zijn heerlijkheid en kwam in deze wereld om voor zondaars te lijden. Laten wij daarom, wanneer wij bij ons werk op moeilijkheden stuiten, tot Hem opzien als het Begin en het Einde van ons geloof. Dan zullen wij niet meer ontmoedigd worden, maar alle moeilijkheden dragen, zoals het een goed krijgsknecht van Jezus Christus betaamt. Laten wij daaraan denken, dat Hij van alle



De Colporteur als Evangelist

gelovigen zegt: *“Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.”* 1 Korinthe 3:9

Een kostbare ervaring

Wie in de colportage wil gaan werken, zoals het hoort, moet zowel leraar als leerling zijn. [85] Terwijl hij anderen probeert te onderrichten, moet hij zelf leren, hoe men het werk van een evangelist moet doen. Wanneer de colporteurs met deemoedige harten en met oprecht verlangen uitgaan, zullen zij veel gelegenheden vinden een woord op de juiste tijd tot zielen te spreken die bijna aan de wanhoop waren prijs gegeven. Nadat zij voor deze hulpbehoevende zielen gewerkt hebben, zullen zij kunnen getuigen: *“Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere: wandelt als kinderen des lichts.”* Efeze 5:8. Wanneer zij dan de zondige levenswijze van anderen als tegenstelling daarnaast plaatsen, zullen zij ook kunnen zeggen: *“En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam des Heeren Jezus en door den Geest onzes Gods.”* 1 Korinthe 6:11

Zij, die voor God werken, zullen moeilijkheden ervaren, maar hebben ook te altijd de belofte: *“Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.”* Mattheüs 28:20. God zal allen, die zeggen: *“Ik geloof uw beloften; ik wil niet achterblijven, noch de moed verliezen”*, een wonderbare ervaring laten door maken.

Verslag van de ervaringen

Wie dergelijke ervaringen in het werk voor de Heere doormaken, moeten daarvan een verslag voor onze tijdschriften schrijven, zodat ook anderen daardoor gesterkt worden. De colporteur moet als van de vreugde en de zegen in zijn werk als evangelist vertellen. Deze verslagen moeten in onze tijdschriften worden opgenomen, omdat zij een zeer verrijkende invloed uitoefenen. Zij zullen een lieflijke reuk, een reuk des levens ten leven in de gemeente verspreiden, en men zal daarvan zien, dat God met degenen is, die met Hem samen werken.

Een voorbeeld in de gezondheidsleer

In uw omgang met ongelovigen mag u niet van uw juiste basisprincipes afwijken. Wanneer u bij hen aan tafel zit, eet matig en slechts van die spijzen die het verstand niet benevelen. Vermijd elke onmatigheid. U mag niet doen, wat uw geestelijke of lichamelijke kracht vermindert, wanneer u niet onbekwaam wilt worden, geestelijke dingen te onderscheiden. Bewaar uw geest in zo'n gesteldheid dat God hem de kostelijke waarheden van Zijn Woord kan leren.

Dan zult u een invloed op anderen hebben. Velen zoeken het leven van anderen te verbeteren door over dingen te vallen die zij als verkeerde gewoonten beschouwen. Zij gaan naar diegenen, die volgens hun mening op een dwaalspoor zijn en tonen fouten aan zonder echter ernstige, alle vormen in acht nemend pogingen te doen, om hun hart op de juiste wijze te leiden en hun op de juiste basisprincipes te wijzen. Zo'n handelswijze mist dikwijls de gewenste uitwerking. Terwijl wij proberen anderen te verbeteren, wekken wij dikwijls slechts een geest van tegenspraak bij hen op en richten meer schade dan goed aan. Let daarom niet op anderen om hen slechts op fouten of gebreken te kunnen wijzen, maar onderwijs hen door uw voorbeeld. Toon door uw zelfverloochening en uw beheersing over onmatige eetlust, dat u de



De Colporteur als Evangelist

juiste leefregels nakomt. Laat uw leven een getuigenis afleggen van de heilige en veredelende invloed van de waarheid.

De gave van spreken

Van alle gaven die God de mensen gegeven heeft is er geen kostbaarder dan de gave van het spreken. Wanneer zij door de Heilige Geest is geheiligd, kan zij veel goeds verrichten. Met de tong overreden en overtuigen wij; met haar loven en prijzen [87] wij God, met haar delen wij de rijke gedachten over de liefde van de Verlosser mee. Door een juist gebruik van de gave van het spreken kan de colporteur het kostbare zaad van de waarheid in veel harten zaaien.

Kennis van de boeken

Onze colporteurs moeten de inhoud van de boeken waarmee zij werken, grondig kennen en in staat zijn de aandacht van de mensen op zijn belangrijkste hoofdstukken te vestigen.

Traktaten en Brochures

De colporteur moet traktaten, brochures en kleine boekjes meenemen om deze weg te geven aan diegenen die geen geld hebben om te kopen. Op deze manier kan de waarheid in veel huizen worden geïntroduceerd. – Testimonies vol. 6 p. 333-340

Manieren

Personen die ongemanierd zijn, zijn niet geschikt voor dit werk. Mannen en vrouwen die tact bezitten, goede manieren, een scherpe blik en mensenkennis bezitten [89] en die de waarde van zielen voelen, zullen succes hebben.

Het werk verhoogt

Het werk van de colporteur is verhogend, en zal succes hebben wanneer hij oprecht, ernstig en geduldig is en standvastig doorgaat met het werk waarmee hij begonnen is. Hij moet met zijn hele hart bij het werk zijn. Hij moet vroeg opstaan en ijverig werken en de bekwaamheid, die God hem gegeven heeft, tot hun recht doen komen. Hij moet leren met moeilijkheden om te gaan; wanneer hij ze met onwrikbare volharding tegemoet treedt, zal hij ze overwinnen. De arbeider moet voortdurend een gelijkmatig karakter ontwikkelen. Grote karakters worden door kleine handelingen en pogingen gevormd.

Twee aan twee

De colporteurs moeten twee aan twee uitgezonden worden. Onervaren arbeiders met anderen die meer ervaring hebben, die hen kunnen helpen. Zij kunnen samen overleggen en het Woord des Levens samen bestuderen en samen en voor elkaar bidden. Dan zullen beide, de onervarene en de ervarene de zegen van de Heere ontvangen.

Een bijzonder werk

Colporteurs moeten van het feit overtuigd zijn dat het colportagewerk juist het werk is dat de Heere van hen verlangt. Zij moeten eraan denken dat ze in dienst staan van God.



De Colporteur als Evangelist

Instructies zijn nodig

Nauwgezette pogingen zijn noodzakelijk; instructies moeten worden gegeven; het belang van het werk moet aan de werkers worden voorgehouden. Allen moeten de geest van zelfverloochening en zelfopoffering koesteren, waarvan het leven van onze Verlosser een voorbeeld is voor ons.

Jesaja 6

Lees het zesde hoofdstuk van Jesaja en neem zijn onderwijs ter harte.

“Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, [die] hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; also is uw misdaad [van] [u] geweken, en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henen gaan? Toen zeide ik: Zie, [hier] ben ik, zend mij henen.”

Jesaja 6:5-8

Van wie het hart nederig is

Volgens deze beschrijving zal steeds opnieuw gehandeld worden. De Heer wil graag dat velen deel hebben aan dit grote werk, die toegewijd zijn, [91] van wie het hart nederig is en bereidt zijn zich overal te laten gebruiken waar hun dienst nodig is.

Spreek duidelijk

De colporteur die duidelijk en stellig spreekt over de waarde van het boek dat hij introduceert, zal ondervinden dat dit borg staat voor de verkoop. Hij heeft misschien gelegenheid een hoofdstuk voor te lezen; en door de klank van zijn stem en de kracht van de woorden, kan hij het geschrevene aan zijn hoorders zo duidelijk voorstellen dat het indruk op hen maakt.

Onontbeerlijke voorwaarde

De gave duidelijk en stellig te spreken, in heldere, ronde taal is onschatbaar bij elk onderdeel van het werk. Deze eigenschap is onontbeerlijk bij degenen die prediker, evangelist, Bijbelwerker of colporteur willen worden. Degenen, die het voornemen hebben zich aan deze takken van het werk te wijden, moeten geleerd worden om de stem zo te gebruiken dat zij een besliste indruk ten goede achterlaat bij die mensen met wie zij over de waarheid spreken. De waarheid mag niet door een gebrekkige uitspraak beïnvloedt worden.

Colporteurs moeten niet vergeten

Wanneer u onder ongelovigen bent, wordt dan niet achteloos in uw woorden, want zij nemen u als maatstaf. Bestudeer de aanwijzingen die aan Nadab en Abihu, de zonen van Aäron gegeven zijn. Zij *“brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, hetwelk Hij hun niet geboden had”*. Zij namen gewoon vuur en legden dat op hun wierookvat. *“Toen ging een vuur uit het aangezicht des HEEREN en verteerde hen; en [92] zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. En Mozes zeide tot Aäron: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen die tot Mij*



De Colporteur als Evangelist

naderen, zal Ik geheiligd worden en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden". Leviticus 10:1-3. Colporteurs moeten niet vergeten dat zij met de Heere samen werken om zielen te redden en dat zij niet iets algemeen of oppervlakkigs in Zijn heilige dienst brengen. Laat de geest gevuld zijn met zuivere, heilige gedachten en de woorden goed gekozen worden. Verhinder het succes van uw werk niet door lichtvaardige, zorgeloze woorden te gebruiken.

Vertel het eenvoudig

Mannen en vrouwen wandelen in het midden van nevel en dwalingen. Zij willen weten wat waarheid is. Vertel hen, niet in hoogdravende taal, maar met de eenvoud die de kinderen van God eigen is.

Nederige gebeden

Satan is u op het spoor. Hij is een sluwe tegenstander en de vijandige geest, die u bij uw werk ontmoet, is door hem ingegeven. Zij, die door hem worden beheerst, spreken zijn woorden na. Wanneer de sluier voor hun ogen kon worden weggetrokken, zouden zij zien hoe satan al zijn kunsten aanwendt om hen van de waarheid af te brengen en voor zich te winnen. Om zielen uit zijn list te bevrijden zal door nederig gebed veel meer bereikt worden dan door veel woorden zonder gebed. – Manual for Canvassers p. 40

Verhoog uw ziel

De arbeiders moeten voortdurend hun ziel verhogen tot God in gebed. Zij zijn nooit alleen. [93] Wanneer zij vertrouwen hebben in God, wanneer zij realiseren dat aan hun de taak is toevertrouwd om de mensen licht te brengen over Bijbelse onderwerpen, dan verheugen ze zich voortdurend over de gemeenschap met Christus. – Manual for Canvassers p. 40

Colportage een voorbereiding op het predikambt

Er zijn in dit werk meer moeilijkheden dan in andere takken van het bedrijfsleven; maar de lessen die geleerd worden, de tact en discipline die gevraagd wordt, zullen u geschikt maken voor andere nuttige gebieden waar u zielen kunt dienen. Degenen die bijna niets leren, die achteloos zijn en kortaf in het benaderen van mensen, laten hetzelfde gebrek aan tact en vaardigheid zien in de omgang met zielen wanneer zij in het predikambt zouden gaan werken.

Bidden met gezinnen

ZENDINGSWERK – door onze tijdschriften bij de huisgezinnen te brengen en het praten en bidden met en voor hen – is een werk dat vrouwen en mannen geschikt maakt voor het pastorale werk.

Door evangelische colportage, zullen jonge mannen beter voorbereid zijn voor het predikambt, dan door vele jaren op school door te brengen. Zij, die zich op het predikambt voorbereiden, kunnen in geen andere beroep zoveel ervaring opdoen als in het colportage werk.

Aangespoord door financiële vooruitzichten

Veel colporteurs laten zich verleiden boeken en platen te verkopen die niets over ons geloof laten zien, en de koper geen licht geven. Zij [94] doen dit omdat de



De Colporteur als Evangelist

financiële vooruitzichten beter zijn dan die, die hen als Bijbelarbeider geboden kunnen worden. Deze personen bereiken geen geschiktheid als evangelist. Zij krijgen niet de ervaring die hen voor het werk geschikt moet maken. Zij leren niet de last van zielen te dragen en een dagelijks verkrijgen van kennis wat een succesvolle manier is om zielen te winnen voor de waarheid. Zij verliezen zowel tijd als mogelijkheden.

Wereldse karaktertrekken

Deze mensen worden constant onttrokken aan de overtuigende kracht van Gods Geest en krijgen wereldse karaktertrekken, zij vergeten hoeveel zij verschuldigd zijn aan de Heere, Die Zijn leven voor hen gaf. Zij gebruiken hun kracht voor hun eigen zelfzuchtige belangen en weigeren in de wijngaard van de Heere te werken. – Manual for Canvassers p. 41-43

Niet allemaal werken voor hetzelfde boek

Het werd als de beste manier aanbevolen slechts met één boek tegelijk te colporteren, zodat alle colporteurs met werkten met hetzelfde boek. Wanneer dat mogelijk was zou het noch verstandig, noch aan te raden zijn. Geen boek moet afzonderlijk verspreid en aanbevolen worden aan het publiek, alsof het alle waarheid voor deze tijd bevatte. Wanneer de Heere licht voor Zijn volk heeft, dat op verschillende manieren in verschillende boeken gebracht wordt, wie durft het dan te wagen om barrières op te werpen zodat het licht niet verspreid wordt in de wereld. De Heere verlangt dat onze broeders plannen maken zodat het licht, [95] dat Hij gegeven heeft, niet in onze uitgeverhuizen verborgen blijft, maar wijd en zijd schijnt om allen te verlichten die het graag willen aannemen.

Verkeerde principes

Wanneer onze colporteurs door de geest van aards gewin worden beheerst, wanneer zij dat boek verspreiden waaraan ze het meest verdienen en andere, die de mensen nodig hebben, verwaarlozen, stel ik de vraag: “In welk opzicht is hun werk dan zendingswerk? Waar is de zendingsgeest, de geest van zelfopoffering?” Het werk van een bekwame, godvruchtige colporteur staat gelijk met dat van een prediker. Mag de colporteur zich vrijer voelen als een prediker, om uit zelfzuchtige beweegredenen te werken? Mag hij aan de principes van het zendingswerk ontrouw zijn, door slechts zulke boeken te verkopen die het goedkoopst en gemakkelijkst te verkopen zijn en nalaten de mensen de boeken aan te bieden die hen het meeste licht geven, omdat hij op deze manier meer geld verdienen kan? Op welke manier wordt hier de zendingsgeest geopenbaard? Is het colportagewerk opgehouden te zijn wat het moet zijn? Waarom verheft niemand zijn stem om deze toestand te verbeteren?

Tijdschriften, traktaten en brochures

De colporteur mag niet het boek, waarmee hij werkt, boven anderen stellen die ook de waarheid voor deze tijd bevatten. Wanneer onze colporteurs slechts met één boek zouden werken en hun aandacht alleen daarop vestigen, dan zou het werk niet in overeenstemming met Gods plan volbracht worden. De mensen zijn niet allen hetzelfde; wat voor de ene het juiste voedsel kan zijn, heeft [96] voor de ander geen aantrekkingskracht; daarom moeten boeken onder de mensen gebracht worden die op verschillende wijze de bijzondere punten voor deze tijd behandelen. Het zal voor de colporteur nodig zijn een verstandige keuze te maken. Niemand, die voor de Heere



De Colporteur als Evangelist

werkt, moet bekrompen of kortzichtig worden. De Heere heeft veel middelen waardoor Hij wil werken. Wanneer het ene boek boven het andere gesteld wordt, bestaat er gevaar, dat juist dat werk, dat het meest geschikt is om de mensen licht te geven, terzijde wordt gelegd. Het is niet nodig verschillende boeken met elkaar te vergelijken en dan een oordeel te vellen welke van deze het meest goed kunnen doen. God heeft een plaats voor elke stem en pen die Hij geïnspireerd heeft om voor Hem te getuigen.

Sommigen zal het moeilijk vallen onze moeilijkste werken te doorgronden en de waarheid zal hen veel makkelijker bereiken wanneer deze hen op een eenvoudige manier wordt gebracht. Laat de leiders van het werk de zwakken bemoedigen en geen verschil maken in het bieden van de behulpzame hand aan allen die werkzaam zijn om de mensen op de grote dag des Heeren voor te bereiden. Sommigen zullen meer profijt hebben aan tijdschriften en traktaten dan aan boeken. Tijdschriften, traktaten en brochures die gebaseerd zijn op Bijbelse thema's verdienen allemaal de aandacht in het colportagewerk, want zij zijn kleine wiggen die de weg openen voor het grotere werk. – Manual for Canvassers p. 47-49

Wees hulpvaardig

Wanneer u bij de mensen logeert, neem dan deel aan de lasten van de huishouding. Wees behulpzaam bij de afwas of in de tuin. Help de vermoeide huisvader bij kleine huishoudelijke bezigheden. Houd u bezig met de kinderen. Wees voorkomend, werk in alle bescheidenheid en de Heere zal met u werken. – Review and Herald, 11 november 1902

Werk door de Geest

Colporterende evangelisten moeten zichzelf totaal overgeven aan het werk van de Heilige Geest. Door volhardend gebed moeten zij zich vastklampen aan de kracht die van God komt en op Hem vertrouwen met een levend geloof. Zijn grote en doeltreffende invloed gaat met elke trouwe en gelovige werker. – Testimonies vol. 6 p. 340

Ons werk

Wij naderen snel het einde. De druk en verspreiding van de boeken en tijdschriften, die de tegenwoordige waarheid bevatten moet ons werk zijn. – Testimonies vol. 8 p. 89

Wie God gebruiken kan

Wanneer God mannen en vrouwen voor Zijn dienst gebruiken wil, vraagt Hij er niet naar of zij geleerd of bespraakt of rijk zijn, Hij stelt de vraag: “Wandelen zij zo nederig dat Ik hun Mijn wegen kan leren? Kan Ik mijn woorden in hun mond leggen? Zullen zij Mij op de juiste wijze voorstellen?”

De mate waarin God elk mens kan gebruiken hangt daarvan af, in hoeverre Zijn Geest in de tempel van de ziel van iemand toegang heeft. Het werk dat hij zal volbrengen, is het weerspiegelen van goddelijke evenbeeld. Gods dienstknechten moeten, als geloofsbrief, aan de wereld de onuitwisbare tekenen van Zijn onvergankelijke principes laten zien. – Testimonies vol. 7 p. 144



De Colporteur als Evangelist

In het gezelschap van engelen

Degenen die voor het welzijn van anderen werken, werken in harmonie van de hemelse engelen. Zij hebben hun voortdurende gezelschap, hun onophoudelijke [98] dienst. Engelen van het licht en macht zijn altijd in de nabijheid om te beschermen, te troosten, te genezen, te onderwijzen en te inspireren. De hoogste opleiding, de waarachtigste beschaving, de verhevenste dienst, die aan menselijke wezens gegeven kan worden in deze wereld, staan hen ter beschikking. – Gospel Workers p. 515

Door gebed en gezang

Het werk van de colporteur-evangelist, wiens hart beziel is met de Heilige Geest, is vol met mogelijkheden goed te doen. Het bekendmaken van de waarheid in liefde en eenvoud, van huis tot huis, is in harmonie met de opdracht die Christus gaf aan Zijn discipelen, toen Hij hen uitzond op hun eerste zendingsreis. Door lofliederen, door nederige, oprechte gebeden, zullen velen bereikt worden. De goddelijke arbeider zal aanwezig zijn en overtuiging aan de harten geven. “*Ik ben met ulieden al de dagen*”, is Zijn belofte. Met de verzekering van de blijvende tegenwoordigheid van zo'n Helper, kunnen wij vol geloof, hoop en moed aan het werk gaan,

Van stad naar stad

Van stad naar stad, van land naar land, moeten zij de publicaties, die de spoedige komst van Christus bevatten, in elke taal verspreiden. Deze publicaties moeten worden vertaald in elke taal, want dit evangelie moet aan de gehele wereld gepredikt worden. Christus belooft aan elke arbeider Zijn goddelijke medewerking, die zijn werk met succes zal bekronen. – Testimonies vol. 9 p. 34

Verspreidt de Publicaties

In de nacht van 2 maart 1907, werden mij veel zaken getoond m.b.t. de waarde van onze publicaties over de tegenwoordige waarheid en m.b.t. de weinige pogingen die onze broeders en zusters in onze gemeente doen om deze te verspreiden.

Kwade machten

Mij is herhaaldelijk getoond dat onze drukkerijen nu constant moeten werken om de tegenwoordige waarheid te publiceren. Dit is een tijd van geestelijke duisternis in de kerken van deze wereld. Onwetendheid m.b.t. goddelijke zaken hebben God en de waarheid verborgen. De machten van het kwaad bundelen hun krachten. Satan vleit zijn medewerkers dat hij een werk zal doen dat de wereld zal boeien. Terwijl de kerk deels inactief is, zijn satan en zijn leger intens actief. De belijdende christelijke kerken brengen de wereld niet tot bekering; want zij zijn zelf corrupt met zelfzucht en hoogmoed, en hebben zelf de bekerende macht van God in hun midden nodig, voordat dat zij anderen tot een zuiverder hogere norm kunnen leiden. – Testimonies vol. 9 p. 65

Zo lang het onderzoek duurt

Zo lang het onderzoekend oordeel duurt is er voor de colporteur de mogelijkheid om zijn werk te doen. Wanneer de godsdienstige richtingen zich met het pausdom verenigen om Gods volk te verdrukken, zullen de plaatsen waar godsdienstvrijheid heerst voor evangelisatiewerk worden geopend. Wanneer op een plaats de vervolgingen hevig worden, moeten de arbeiders zo werken zoals Christus



De Colporteur als Evangelist

het verordend heeft: *“Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere”*. Mattheüs 10:23. Wanneer de vervolgingen ook daar komen, ga dan weer naar een andere plaats. God zal Zijn volk leiden, Hij maakt hen op veel plaatsen tot een zegen. [100] Wanneer er geen vervolgingen zouden zijn dan zou de gemeente niet zo wijd verspreid worden om de waarheid te verkondigen. Christus verklaarde: *“Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn”*. Mattheüs 10:23. Totdat in de hemel de zin wordt uitgesproken: *“Het is volbracht”*, zullen er steeds plaatsen zijn waar gewerkt kan worden en harten die de boodschap zullen aannemen. – Testimonies vol. 6 p. 478

Boeken en Tijdschriften

Het grote en wondervolle werk van de laatste evangelieboodschap moet nu worden uitgedragen zoals nooit tevoren. De wereld moet het licht van de waarheid ontvangen door het zendingswerk van het woord in onze boeken en tijdschriften. Onze publicaties moeten laten zien dat het einde van alle dingen nabij is. Mij is bevolen tegen onze drukkerijen te zeggen: *“Stel uw doel hoger, stel het hoger, Verkondig de drievoudige engelenboodschap, zodat zij door de hele wereld gehoord wordt. Laat de wereld zien dat hier de lijdzaamheid der heiligen is, dat zij hier zijn die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Openbaring 14:12”*. Laat onze literatuur deze boodschap bevatten als een getuigenis voor de hele wereld.

Boeken die gaan over Bijbels onderwerpen

Onze arbeiders moeten aangemoedigd worden in de eerste plaats aandacht te schenken aan die boeken die ons geloof bewijzen – boeken die de Bijbels doctrines bevatten en een volk voorbereiden staande te blijven in de zware tijden die ons te wachten staan. Wanneer wij mensen, onder aanhoudend gebed, in de Bijbelse waarheden hebben onderwezen en door een verstandig gebruik van onze publicaties, moeten wij hen [101] in woord en doctrines tot medewerkers onderwijzen. Wij moeten ze aanmoedigen boeken over Bijbelse Bijbelse onderwerpen te verspreiden – boeken die leren hoe een volk voorbereid wordt staande te blijven, hun lendenen omgord met de waarheid en brandende lampen.

Predik door boeken en tijdschriften

Wij hebben geslapen, als het ware, m.b.t. het werk dat gedaan had kunnen worden met het verspreiden van goed voorbereide literatuur. Laten wij nu, door het verstandige gebruik van tijdschriften en boeken, het woord prediken met vastberaden energie, zodat de wereld de boodschap mag begrijpen die Christus aan Johannes gaf op het eiland Patmos. Laat ieder denkend mens, die de naam van Christus belijdt, getuigen: *“Het einde aller dingen is zeer nabij,” “zo schik u, o Israëel, om uw God te ontmoeten.”* 1 Petrus 4:7; Amos 4:12.

Publicaties overal verspreiden

Onze publicaties moeten overal verspreid worden. Laat ze in vele talen worden uitgegeven. De drievoudige engelenboodschap moet hierdoor worden doorgegeven en door levende prediking. U die de tegenwoordige waarheid gelooft, wordt wakker. Het is nu uw plicht om alle mogelijke middelen in te zetten om diegenen te helpen, die de waarheid begrijpen, het te verkondigen. Een deel van het geld dat binnenkomt van de verkoop van onze publicaties zou gebruikt moeten



De Colporteur als Evangelist

worden om de materialen voor de productie van meer literatuur, te verhogen, zodat blinde ogen geopend mogen worden en de braakliggende grond van het hart te bewerken.

Het gevaar van een handelsgeest

Er ligt een gevaar in dat men met een handelsgeest behept raakt en zo door wereldse zaken in beslag genomen wordt dat de waarheden van het Woord in haar zuiverheid [102] en kracht niet in het leven zichtbaar is. De liefde naar handel en winst neemt steeds meer toe. Broeders, laten onze harten werkelijk bekeerd zijn. Wanneer er een tijd was dat wij onze verantwoordelijkheden zouden moeten begrijpen, dan is dat nu, *“want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan”* Jesaja 59:14. Satan is naar beneden gekomen met grote macht en werkt met allerlei verlokkende ongerechtigheid in degenen die verloren gaan; en alles wat wankel is, wankelt, en dat wat niet wankel is, blijft bestaan. De Heere komt spoedig en wij gaan de rampspoed tegemoet. Satanische vertegenwoordigers, hoewel onzichtbaar, zijn aan het werk om levens te vernietigen. Maar wanneer ons leven verborgen is met Christus in God zullen wij Zijn genade en verlossing ondervinden. Christus komt om Zijn Koninkrijk op te richten op aarde. Laten onze tongen geheiligd en gebruikt worden om Hem te verheerlijken. Laten wij nu werken zoals wij nooit eerder gedaan hebben. Wij worden aangemaand om het Woord te prediken, *tijdiglijk, ontijdiglijk*; 2 Timotheüs 4:2. Wij moeten gelegenheden zoeken om de waarheid te presenteren. Wij moeten elke gelegenheid verbeteren om zielen tot Christus te leiden.

Spreek over de liefde van de Heiland

Als volk moeten wij opnieuw bekeert zijn, onze levens moeten geheiligd zijn om de waarheid te verkondigen zoals die in Jezus is. Bij het verspreiden van onze publicaties kunnen wij over de liefde van de Verlosser spreken met een warm en bonzend hart. God alleen heeft de macht om zonden te vergeven; wanneer wij deze boodschap niet doorgeven aan de onbekeerden, kan deze nalatigheid hun ondergang betekenen. Zegenrijke, zielen reddende Bijbel waarheden zijn [103] in onze publicaties geopenbaard. Velen zijn er die aan de verkoop van onze tijdschriften deel kunnen nemen. De Heere roept ons allemaal op om naar verlorengaannde zielen te zoeken. Satan is bezig om de uitverkorenen te verleiden en daarom is het nu de tijd om met waakzaamheid te werken. Onze boeken en tijdschriften moeten onder de aandacht van de mensen worden gebracht; het evangelie van de tegenwoordige waarheid moet zonder uitstel binnen de steden worden verkondigd. Moeten wij niet opstaan en onze plicht vervullen? – Testimonies vol. 9 p. 61-63

Jonge vrijwilligers

Christus roept jonge mensen op als vrijwilliger de waarheid bekend te maken aan de wereld. Er zijn mannen met geestelijke uithoudingsvermogen nodig, mannen die in staat zijn om binnen handbereik werk te vinden, omdat ze ernaar zoeken. De gemeente heeft nieuwe mensen nodig die kracht geven aan de gelederen, mannen voor deze tijd, instaat dwaalleringen het hoofd bieden, mannen die verslapt pogingen van de weinige arbeiders frisse energie geven, mannen wiens hart gloeien met christelijke liefde, en wiens handen graag het werk doen van hun Meester.

*De Colporteur als Evangelist***Voortdurend op God vertrouwen**

Wanneer er een constant vertrouwen is op God, er een constante zelfverloochening wordt beoefend, zullen de arbeiders niet ontmoedigd raken. Zij maken zich geen zorgen. Zij zullen zich herinneren dat er overal zielen zijn die de Heere nodig hebben, en waarop de duivel loert om ze in de slavernij van de zonde vast te houden waarin ze Gods geboden ongehoorzaam zijn. – – Manual for Canvassers p. 22-23
