



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 1160; blz. 258

Ezechiël

Hoofdstuk 1

Heerlijke Openbaringen in de Donkerste Dagen. – Allen die

Page 1160-1161; blz. 259

God met een zuiver hart dienen, weten dat Hij er op toeziet dat Zijn eer bewaard wordt. Vele van de heerlijkste openbaringen uit de Bijbel gaf de Heere in de donkerste dagen van de geschiedenis van de kerk. De Heere heeft deze openbaringen van Zijn heerlijkheid gegeven om de mensen diep te doordringen van de heiligheid van Zijn werk. Er zijn indrukken gemaakt die in diepe ernst in de geest gedragen zouden moeten worden, die tonen dat God God is en dat Hij niets van Zijn heerlijkheid heeft verloren. Hij eist volledige trouw in Zijn dienst. De indruk moet in het menselijk denken achterblijven dat de Heere God heilig is, en dat Hij Zijn heerlijkheid zal rechtvaardigen (MS 81, 1906).

Vers 8 (Ezechiël 10:8, 21). **Goddelijke Kracht Geeft Succes.** – In het visioen van Ezechiël was Gods hand onder de vleugels van de cherubs. Dit moet Zijn dienstknechten leren, dat Goddelijke kracht hen succes geeft. Hij zal met hen samenwerken als ze het onrecht wegdoen en in hart en leven rein worden. De hemelse boden, die Ezechiël zag, die als een bliksemschicht zich tussen de levende wezens heen en weer bewogen, stellen de snelheid voor waarmee dit werk tenslotte naar zijn voltooiing zal gaan. Hij die slaapt noch sluimert, die voortdurend aan het werk is om Zijn plannen te volvoeren, kan Zijn grote werk in harmonie voorwaarts doen gaan. Wat voor sterfelijke mensen verward en ingewikkeld lijkt, kan Gods hand in volkomen orde houden. Hij kan wegen en middelen bedenken om de doelstellingen van slechte raadgevers en van hen, die onrecht bedenken, teniet doen. Zij, die geroepen zijn voor verantwoordelijke posities in Gods werk, hebben vaak het gevoel dat ze een zware last torsen, terwijl ze de voldoening kunnen bezitten te weten, dat Jezus hen allen draagt. Wij staan onszelf toe om, alles samengenomen, te veel zorgen, problemen en verslagenheid te voelen in het werk van God. Wij moeten Hem vertrouwen, in Hem geloven en voorwaarts gaan. De onvermoeide waakzaamheid van de hemelse boden, hun onophoudelijk bezig zijn in hun werk in verband met aardse wezens, laten ons zien hoe Gods hand het rad binnen het rad leidt. De Goddelijke Onderwijzer zegt tot ieder die voor Hem werkt, evenals Hij vroeger tot Kores zei: *"Ik heb u omgord, hoewel gij Mij niet kent"* (RH 11 jan. 1887).

Vers 15-28 **Individuele Vrijheid, Toch Volkomen in Harmonie.** – God kent ieder mens. Als onze ogen geopend waren, zouden we kunnen zien dat Eeuwig recht in onze wereld aan het werk is. Een machtige invloed, waarover de mens geen zeggenschap heeft, is werkzaam. De mensen kunnen zich verbeelden dat zij de gang van zaken leiden, maar er is meer dan menselijke invloed werkzaam. Gods dienstknechten weten dat Hij aan het werk is om satans plannen tegen te staan. Zij, die God niet kennen, kunnen Zijn handelwijze niet begrijpen. Er werkt een rad



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

binnenin een rad. De gecompliceerdheid van de bewegingen is zo intens, dat de mensen alleen maar een complete chaos zien. Maar Gods hand

Page 1161; blz. 260

bevindt zich op de raderen, zoals de profeet Ezechiël ziet, en elk onderdeel beweegt zich in volkomen harmonie; elk deel heeft zijn eigen specifiek werk, met evenwel volkomen vrijheid van handelen (MS 13, 1898).

Hoofdstuk 9

Vers 2-4 (Efeze 1:13; 4:30). **Een Merkteken dat de Engelen Lezen.** – (Efeze 1:13 aangehaald). Wat is het zegel van de levende God, dat geplaatst wordt op het voorhoofd van Zijn volk? Het is een merkteken dat engelen kunnen lezen, geen menselijke ogen zien het; want de verdervende engel moet dit merkteken van verlossing zien (Brief 126, 1898).

De engel met de schrijfkoker moet een teken plaatsen op de voorhoofden van allen, die afgescheiden zijn van zonde en zondaren, en de verdervende engel volgt deze engel (Brief 12, 1886).

(Openbaring 7:2). **Het Zegel Betekent Bevestiging in de Waarheid.** – Zodra Gods volk op hun voorhoofden wordt verzegeld - dit is geen zegel of merkteken dat zichtbaar is, maar een bevestigen in de Waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet bewogen kunnen worden - zodra Gods volk verzegeld en gereed is voor de zifting, zal deze komen. In feite is deze reeds begonnen; Gods oordelen zijn al op aarde om ons te waarschuwen, opdat we kunnen weten wat er komen zal (MS 173, 1902).

Hoofdstuk 10

Vers 8,21 Zie EGW over 1:8

Hoofdstuk 12

Vers 2 Zie EGW over Jeremia 17:25

Hoofdstuk 16

Vers 49 **Geen Imitatie.** – De profeet Ezechiël beschrijft een groep die voor Christenen niet als voorbeeld mogen dienen

Wij zijn niet onbekend met de val van Sodom, het gevolg van de corruptie van haar inwoners. De profeet heeft hier juist dat kwaad omschreven dat tot de vernietiging van alle moraal leidt. We zien nu in de wereld dezelfde zonden, die in Sodom heersten, waardoor Gods toorn over haar kwam en haar uiteindelijke verwoesting veroorzaakte (HR juli, 1873)

Page 1162; blz. 261

Vers 12 Zie EGW over Daniël 7:25

Vers 12,13 **Verachting voor de Wet Toont Verachting voor de Wetgever.** – Zij die Gods gezag vertreden en duidelijke verachting tonen voor de Wet, die op zo'n



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

grootse wijze op de Sinaï werd gegeven, verachten in feite de WETGEVER, de grote JEHOVA....

Door de overtreding van de Wet, die God op zulk een majestueuze wijze had gegeven te midden van een niet te benaderen heerlijkheid, toonde het volk duidelijke verachting voor de grote WETGEVER, de straf was de dood (3 SG 294, 300).

Hoofdstuk 28

Vers 1-26 **Deze Geschiedenis een Blijvende Beveiliging.** – De eerste zondaar was iemand, die door God ten zeerste was verheven. Hij wordt voorgesteld onder het beeld van de vorst van Tyrus, voorspoedig in macht en heerlijkheid. Geleidelijk gaf satan toe aan het verlangen naar zelfverheffing. De Schrift zegt: *"Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid te niet doen gaan." "Gij overlegdet in uw hart: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten.... mij aan de Allerhoogste gelijkstellen."* Hoewel al zijn heerlijkheid afkomstig was van God, kwam deze machtige engel er toe dit te beschouwen als iets waarop hij recht had. Niet tevreden met zijn positie, hoewel hij geëerd werd boven de hemelse heirscharen, waagde hij het de eer te begeren, waarop alleen de Schepper recht had. In plaats van God de eerste plaats te geven in de genegenheid en trouw van alle geschapen wezens, streefde hij ernaar hun dienst en trouw voor zichzelf op te eisen. En door de eer te begeren waarmee de Oneindige Vader Zijn Zoon had bekleed, streefde deze engelenvorst naar een macht waarop alleen Christus recht had.

Tot het laatste moment van de strijd in de hemel bleef de grote overweldiger zichzelf rechtvaardigen. Toen bekendgemaakt werd dat hij met al zijn sympathisanten uit de heerlijke woning verdreven moest worden, gaf de leider van de opstandelingen brutaal zijn verachting voor de Wet van de Schepper toe. Hij noemde Gods wetten beperking van hun vrijheid en zei dat het zijn bedoeling was te zorgen dat de Wet werd afgeschaft. Eenstemmig wierpen satan en zijn leger de schuld van de opstand volledig op Christus, door te zeggen dat als zij niet bestraft waren, zij nooit in opstand zouden zijn gekomen.

Satans opstand moest voor alle eeuwen een les voor het universum zijn, een blijvend getuigenis van de aard en de vreselijke

Page 1162-1163; blz. 262

gevolgen van de zonde. De uitwerking van satans bestuur, de gevolgen ervan zowel op mensen als op engelen, zouden tonen wat de vrucht moest zijn van het opzij zetten van Gods gezag. Het zou getuigen dat het welzijn van alle door God geschapen schepselen verbonden is met het bestaan van Gods bestuur en Zijn Wet. Op deze wijze zou de geschiedenis van dit verschrikkelijk experiment van opstand een blijvende beveiliging betekenen voor alle heilige wezens, en voorkomen dat ze misleid zouden worden wat betreft de aard van de zonde, om hen te beschermen voor het begaan van zonde en het lijden als gevolg daarvan.

God kan elk moment de bewijzen van zijn wondere genade en liefde aan de onboetvaardigen onttrekken. Het ware te wensen dat de mensen zouden bedenken wat het onvermijdelijk gevolg van hun ondankbaarheid jegens Hem, en van het veronachtzamen van de oneindige Gave van Christus aan onze wereld betekent! Als zij overtredingen liever blijven koesteren dan gehoorzaamheid, zullen de huidige



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

zegeningen en Gods grote barmhartigheid die ze nu genieten maar niet waarderen, aanleiding worden voor hun eeuwige ondergang. Als het voor hen te laat is om te zien en te begrijpen wat ze hebben geacht als iets zonder waarde, zullen ze weten wat het wil zeggen zonder God en zonder hoop te zijn. Dan zullen ze beseffen wat ze verloren hebben door hun ontrouw jegens God en hun opstand tegen Zijn geboden (MS 125, 1907).

Een Algemene Beweging Voorgesteld. – Ik vraag onze leden om Ezechiël 28 te bestuderen. De voorstelling die hier wordt gegeven, heeft, hoewel het in de eerste plaats betrekking heeft op Lucifer, de gevallen engel, een ruimere betekenis. Niet één enkel wezen, maar een algemene beweging wordt beschreven, en één waarvan wij getuigen zullen zijn. Een trouwe studie van dit hoofdstuk moet hen, die naar waarheid zoeken, doen gaan in het licht dat God aan Zijn volk heeft gegeven, zodat ze niet misleid zullen worden door de misleidingen van deze laatste dagen (Spec. Tes. B. no. 17, p.30).

Vers 2,6-10 Zal Spoedig in Vervulling Gaan. – (Thessalonicenzen 2:7, 8; Ezechiël 28:2, 6-10 aangehaald). De tijd nadert met rasse schreden waarin deze Schriftgedeelten in vervulling zal gaan. De wereld en de belijdende protestantse kerken kiezen in deze tijd de kant van de mens der zonde.... De grote strijdvraag die komt, zal gaan over de Sabbat van de zevende dag (RH 19 april, 1898).

Vers 12 Lucifer Zoveel Mogelijk aan God Gelijk. – De zonde ontstond bij Lucifer, die in opstand kwam tegen het gezag van God. Voor zijn zondeval was hij een overdekkende cherub, onderscheiden door zijn uitnemendheid. God had hem goed en prachtig geschapen, zoveel mogelijk aan Hem gelijk (RH 24 sept. 1901).

Vers 12-15 (Jesaja 14:12-14). Waarom God Niet Meer Kon Doen. – Satan, de voornaamste van de engelen, had vroeger een verheven

Page 1163; blz. 263

positie in de hemel. Hij volgde in eer vlak na Christus. De kennis die hij, evenals de engelen die met hem vielen, van Gods karakter had, van Zijn goedheid, barmhartigheid, wijsheid en uitnemende heerlijkheid, maakte hun schuld onvergeeflijk. Er bestond geen mogelijke hoop voor de verlossing van hen, die de onuitsprekelijke heerlijkheid van de hemel hadden ondervonden en genoten, die de vreselijke majesteit van God hadden gezien en in tegenwoordigheid van al deze heerlijkheid tegen Hem in opstand waren gekomen. Er waren geen nieuwe en wondere vertoningen van Gods verheven macht, die zulk een diepe indruk op hen konden maken als ze niet reeds hadden ervaren. Als zij in de directe tegenwoordigheid van een niet in woorden uit te drukken heerlijkheid in opstand konden komen, zouden ze geen gunstiger positie kunnen verkrijgen om op de proef te worden gesteld. Er was geen extra krachtbron, er waren geen grotere hoogten of diepten van oneindige heerlijkheid, waardoor hun afgunstige twijfel en opstandig morren kon worden overweldigd (Redemption: The Temptation of Christ, p. 18,19).

Vers 15-19 (Jesaja 14:12-15; Openbaring 12:7-9). Satans Corrupte Werkwijze. – Er vindt een grote opstand plaats in het aardse universum. Is er geen grote leider van die opstand? Is niet satan de ziel van elke opstand die hij zelf heeft veroorzaakt? Is hij niet de eerste grote afvallige van God? Er bestaat een opstand. Lucifer verbrak zijn trouw en strijdt tegen Gods gezag. Christus wordt aangewezen om de opstand neer te slaan. Hij maakt deze aarde tot een slagveld. Hij staat aan het hoofd van het mensdom. Hij bekleedt Zijn Goddelijkheid met menselijkheid en begaat



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

het pad waar Adam viel; Hij verdraagt alle aanvallen van satans verzoeken maar geeft in geen enkel opzicht toe aan de verleiding. De redding van de wereld staat op het spel. Hij bood weerstand aan de aartsbedrieger. Terwille van de mensen moet Hij als mens overwinnen door een *"Er staat geschreven"*. Zijn Eigen woorden, onder het mom der mensheid zouden onjuist beoordeeld, verkeerd uitgelegd, vervalst kunnen worden. Zijn Eigen woorden, gesproken door de Goddelijke Zoon van God konden niet vervalst worden. Op de laatste grote dag zal het geschieden, als ieder geval wordt beoordeeld naarmate zijn werk is geweest; het zal de laatste en eeuwige veroordeling zijn van de duivel en zijn sympathisanten en allen die onder hem hebben gediend en zich met hem hebben vereenzelvigd. Zal hij redenen hebben aan te voeren voor zijn opstand? Waarop kan hij zich beroepen als de Rechter der wereld vraagt: Waarom hebt gij dit gedaan? Denk eraan dat elke tong zwijgt, dat elke mond, die zo gemakkelijk kwaad sprak, zo licht kon beschuldigen, zo klaar stond om beschuldigingen en leugens naar voren te brengen, gestopt wordt, en de hele opstandige wereld sprakeloos voor God staat; hun tongen kleven aan hun gehemelte. De plaats waar de zonde binnenkwam, kan aangeduid worden.

Page 1163-1164; blz. 264

"Onberispelijk waart gij in uw wandel... totdat er onrecht in u werd bevonden."
"Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid te niet doen gaan." Dit alles was een gave van God. God kon hiervan niet beschuldigd worden - door de overdekkende cherub prachtig edel en goed te maken. *"Door het onrecht bij uw koophandel hebt gij uw heiligdommen ontwijfd."* Op deze plaats is 'koophandel' het embleem van een verdorven beheer. Het geeft de inbreng van zichzelf zoeken in een geestelijk ambt aan. In het geestelijk dienen kan God alleen de doelstellingen en werken aanvaarden, die ten goede van het universum dienen. Het goed doen aan anderen draagt bij tot Gods heerlijkheid.

De beginselen van satans werkzaamheden in de hemel zijn dezelfde die hij door menselijke werktuigen in deze wereld gebruikt. Door deze verderfelijke beginselen is elk aards rijk en zijn de kerken steeds meer verdorven. Door de werkzaamheid van deze beginselen bedriegt en bederft satan de hele wereld, van het begin tot het eind. Hij gaat door met dezelfde handelwijze, die hij oorspronkelijk in de hemel was begonnen. Hij bezielt de hele wereld met zijn geweld waarmee hij de wereld in de tijd van Noach heeft verdorven (Brief 156, 1897).

Hoofdstuk 31

Zie EGW over Psalm 92:12

Hoofdstuk 33

Persoonlijke Verantwoordelijkheid. – Ezechiël 33 laat zien dat Gods bestuur een bestuur van persoonlijke verantwoordelijkheid is. Iedereen moet voor zichzelf staan. Niemand kan voor zijn naaste gehoorzaam zijn. Niemand wordt verontschuldigd voor het nalaten van zijn plicht, omdat zijn naaste iets dergelijks heeft gedaan (Brief 162, 1900).



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

Een Waarschuwend Stem Nodig. – Ezechiël 33 is een schema van het werk waarop Gods goedkeuring rust. Zij, die zich in een positie van geheiligd vertrouwen bevinden, die door God worden geëerd om als wachters op de muren van Sion te staan, moeten in elk opzicht alles zijn, wat opgesloten ligt in de betekenis van het woord "*wachters*". Ze moeten altijd op hun hoede zijn voor de gevaren die het geestelijk leven, gezondheid en voorspoed van Gods erfdeel bedreigen.

Op ons als predikanten heeft God een zware verantwoordelijkheid gelegd....

God heeft tegen ons gezegd: "*Gij zijt het zout der aarde.*" De bewarende invloed die wij op de wereld kunnen uitoefenen,

Page 1164; blz. 265

wordt ons door de Heere gegeven. De overvloed die wij voortdurend ontvangen, moet door hart en hand stromen naar diegenen rondom ons, die nog niet met de Bron zijn verbonden.

Als we zien dat God oneer wordt aangedaan, behoren we niet te zwijgen, maar we moeten alles doen en zeggen wat mogelijk is om anderen te doen inzien dat de God des hemels niet als een gewoon mens beschouwd kan worden, maar als de Oneindige, als Eén, Die de grootste eerbied van de mens verdient. Laten wij Gods Woord in al zijn zuiverheid brengen en de stem verheffen door te waarschuwen tegen alles, wat onze hemelse Vader zou ontoren (MS 165, 1902).

Hoofdstuk 34

Vers 2 **Een Taak Voor Predikanten.** – Op Gods dienaren rust een plechtige, ernstige taak. Van hen zal een nauwkeurig verslag worden geëist voor de wijze, waarop ze zich van hun verantwoordelijkheid hebben gekwet. Als deze mensen niet spreken over de bindende eisen van Gods wet, als ze het Woord niet duidelijk prediken, maar het denken van de mensen verwarren door hun eigen interpretaties, zijn ze herders die zichzelf voeden, maar die nalaten de kudde te voeden. Ze doen de Wet van Jehova te niet, en mensen gaan ten onder door hun ontrouw. Het bloed van deze mensen zal op hun hoofd terecht komen. God zal van hen verantwoording eisen voor hun ontrouw. Maar dit zal in geen enkel opzicht hen verontschuldigen, die geluisterd hebben naar de drogredenen van mensen, terwijl ze Gods woord terzijde schuiven. Gods Wet is een afdruk van Zijn karakter. Zijn Woord is geen Ja en Nee, maar Ja en Amen (Brief 162, 1900).

Hoofdstuk 36

Vers 25,26 (Johannes 3:3-7). **Het Bewijs van een Nieuw Hart.** – (Ezechiël 36:26 aangehaald).De jongeren struikelen vooral over deze zinsnede "*een nieuw hart*". Ze weten niet wat dat zeggen wil. Ze zien uit naar een speciale verandering in hun gevoelens. Dit noemen zij bekering. Duizenden zijn gestruikeld over deze dwaling tot hun eigen verderf, omdat ze niet de uitdrukking hebben begrepen: "*Gij moet wederom geboren worden.*"

Satan brengt de mensen ertoe te denken dat ze bekeerd zijn, omdat ze een gevoel van extase hebben ervaren. Maar hun leven verandert niet. Hun daden zijn dezelfde als voorheen. Hun leven openbaart geen goede vruchten. Ze bidden lang en



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

veel, en wijzen steeds naar de gevoelens die ze toen en toen hadden. Maar ze leiden geen nieuw leven. Ze zijn misleid. Hun ervaring gaat niet dieper dan alleen een gevoel. Ze bouwen op zand, en als de

Page 1164-1165; blz. 266

stormwinden komen, wordt hun huis weggesleurd....

Als Jezus het heeft over het nieuwe hart, bedoelt Hij het denken, het leven, het hele wezen. Een verandering van hart betekent zich terugtrekken van de liefde voor de wereld en zich vastklemmen aan Christus. Een nieuw hart hebben, wil zeggen: een andere geestesgesteldheid, nieuwe doelstellingen, nieuwe drijfveren. Wat is het bewijs van een nieuw hart? - een veranderd leven. Er is een dagelijks sterven van de eigenliefde en trots (YI 26 sept. 1901).

Vers 26 (Psalm 51:12). **Hoe het Nieuwe Hart Wordt Bewaard.** – Een van de ernstigste gebeden in Gods Woord is het gebed van David, toen hij smeekte: "*Schep mij een rein hart, o God.*" Gods antwoord op een dergelijk gebed luidt: "Ik zal u een nieuw hart geven." Dit is iets wat geen sterfelijk mens kan doen. Mannen en vrouwen moeten met een begin aanvangen en God ernstig smeken om een echte christelijke ervaring. Zij moeten de scheppende macht van de Heilige Geest voelen. Zij moeten het nieuwe hart ontvangen, dat verzacht en teder door Gods genade wordt bewaard. De zelfzuchtige geest moet uit de ziel worden gereinigd. Ze moeten ernstig en ootmoedig van hart werken, terwijl ieder van hen op Jezus ziet voor leiding en bemoediging. Dan zal het gebouw, bekwaam samengevoegd, opwassen tot een heilige tempel in de Heere (Brief 224, 1907).

Hoofdstuk 37

Vers 1-10 **Wat Kan de Macht van de Mens Doen?** – Eens werd de profeet in visioen midden in een groot dal geplaatst. Voor hem lag een triest schouwspel. Over de gehele oppervlakte was het dal bedekt met doodsbeenderen. De vraag werd gesteld: "*Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?*" De profeet antwoordde: "*Heere, Heere, Gij weet het.*" Wat kon de macht en sterkte van de mens tot stand brengen met deze doodsbeenderen? De profeet kon geen hoop koesteren dat er leven in zou komen. Maar terwijl hij toezag, begon Gods macht te werken. De verspreide beenderen bewogen zich en voegden zich aaneen zoals ze bij elkaar hoorden; ze werden bedekt met vlees en toen de Heere over deze lichamen, die aldus gevormd waren, blies, "*kwam de geest in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.*" (MS 85, 1903).

Een Visioen van ons Werk. – De zielen van hen die wij willen redden, zijn als de voorstelling die Ezechiël in een visioen zag - een dal van dorre doodsbeenderen. Zij zijn dood in misdaden en zonden, maar God wil dat wij met hen omgaan alsof ze levend waren. Als ons de vraag gesteld zou worden: "*Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?*" zou ons antwoord alleen maar de erkenning van onwetendheid zijn: "*O Heere, Gij weet het.*"

Page 1165-1166; blz. 267

Naar alle schijn is er iets wat ons kan doen hopen op hun herstel. Toch moet het woord der profetie gesproken worden, zelfs tot hen, die als dorre doodsbeenderen in het dal zijn. Wij mogen ons in geen geval laten afhouden van het vervullen van onze



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268

opdracht door de lusteloosheid, afgestomptheid en het gebrek aan geestelijk begrip in hen, aan wie Gods Woord gebracht moet worden. Wij moeten het woord des levens prediken aan hen, die volgens ons even hopeloze gevallen lijken alsof ze in hun graf rustten. Hoewel het mag schijnen dat ze onwillig zijn om te luisteren of het licht der waarheid te ontvangen, wij moeten zonder vragen te stellen of te weifelen ons aandeel verrichten. Wij moeten hun de boodschap telkens weer doen horen: *"Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten."* De mens kan geen leven geven. De Heere God van Israël zal dat deel doen door de levenloze geestelijke natuur werkzaam te maken. De adem van de Heere der heirscharen moet in de levenloze lichamen komen. Wanneer tijdens het oordeel alle geheimen worden blootgelegd, zal bekend worden dat Gods stem door het menselijk werktuig gesproken heeft, het verdoofde geweten heeft wakker geschud, de levenloze hoedanigheden heeft gewekt en zondaars bewogen tot berouw en bekering en het nalaten van zonde. Dan zal duidelijk zichtbaar zijn dat geloof in Christus door het menselijke werktuig aan de ziel werd meegedeeld, en dat geestelijk leven uit de hemel werd geblazen in degene, die dood was in misdaden en zonden, en deze met geestelijk leven werd beziel.

Maar deze gelijkenis van de dorre doodsbeenderen is niet alleen van toepassing op de wereld, maar ook op hen, die met een groot licht zijn gezegend; want ook zij zijn als de geraamten van het dal. Zij hebben de gedaante van mensen, het geraamte van het lichaam, maar ze hebben geen geestelijk leven. Maar de gelijkenis laat de dorre beenderen niet alleen aan elkaar hechten in de gedaante van mensen, want het is niet voldoende dat er een symmetrie van ledematen en gelaatstrekken is. De levensadem moet de lichamen bezielen, zodat ze rechtop kunnen gaan staan en actief kunnen worden. Deze beenderen stellen het huis Israëls, de gemeente van God, voor, en de hoop van de gemeente is de levendmakende invloed van de Heilige Geest. De Heere moet op de dorre beenderen blazen, zodat ze levend worden.

Gods Geest moet met Zijn levendmakende kracht in ieder menselijk werktuig aanwezig zijn, opdat iedere geestelijke spier en zenuw werkzaam kan zijn. Zonder de Heilige Geest, zonder Gods adem, is het geweten verdoofd, mist het geestelijk leven. Velen die geen geestelijk leven hebben, staan genoteerd in de kerkelijke registers, maar hun namen staan niet geschreven in het boek des levens van het Lam. Het kan zijn dat ze leden van de gemeente zijn, maar ze zijn niet één met de Heere. Ze kunnen wel ijverig zijn in het verrichten van een bepaalde hoeveelheid

Page 1166; blz. 268

plichten en als levende mensen worden beschouwd, maar velen van hen *"hebben de naam dat ze leven, en zijn dood."*

Als er geen werkelijke bekering van het hart naar God heeft plaats gevonden; als de levengevende adem van God de ziel geen geestelijk leven schenkt; als zij die voorgeven de waarheid te belijden niet door beginselen, afkomstig uit de hemel worden aangespoord, zijn ze niet wedergeboren door het onvergankelijke Zaad, Dat leeft en altijd blijft. Als ze niet vertrouwen op Christus' gerechtigheid als hun enige zekerheid; als ze Zijn karakter niet navolgen en in Zijn Geest werken, zijn ze naakt, zonder het kleed van Zijn gerechtigheid. Vaak worden zij, die dood zijn, aangezien alsof ze leven; want zij, die werken aan wat zij naar hun eigen idee zaligheid noemen, laten God niet in hen werken, om zijn wil en welbehagen te doen. Deze groep wordt terecht voorgesteld door het dal van dorre doodsbeenderen dat Ezechiël in een visioen heeft gezien (RH 17 Jan. 1893).



Bijbelcommentaar op Ezechiël; blz. 258-268