



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 939; blz. 609

1 Petrus

Hoofdstuk 1

Vers 1 Zie EGW over Romeinen 11:4-6; Efeze 1:4,5,11; 2 Petrus 1:10

Vers 5 Zie EGW over Openbaring 2:1-5

Vers 6,7 Zie EGW over 2 Korinthe 4:17, 18; Hebreeën 12:11

Vers 11,12 Zie EGW over Filippenzen 2:5-8; 1 Timotheüs 3:16

Vers 16 (Hebreeën 12:14) **De Koorden der Liefde**. – Omdat de Heere heilig is, eist Hij dat Zijn volk heilig, rein en onbesmet zal zijn; want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien. Zij die Hem in oprechtheid en waarheid aanbidden, zullen door Hem worden aanvaard. Als de gemeenteleden alle zelfaanbidding zullen verwijderen en de liefde voor God en voor elkaar, die in het hart van

Page 939-940; blz. 610

Christus leefde, in hun hart opnemen, zal onze hemelse Vader voortdurend Zijn macht door hen openbaren. Laat Zijn volk door koorden van Goddelijke liefde tot elkaar getrokken worden. Dan zal de wereld de wonderwerkende macht van God beseffen en zal erkennen dat Hij de Kracht en Helper is van Zijn gebodenhoudend volk (MS 125, 1907).

Vers 18,19 Zie EGW over Kolossenzen 2:9

Vers 19 Zie EGW over Johannes 1:14

Vers 22 (Romeinen 5:1; Galaten 5:6; Efeze 2:8; Hebreeën 11:1). **De**

Schepping van het Geloof. – Onder inspiratie van de Geest stelt de apostel Petrus christenen voor als mensen, die hun ziel hebben gereinigd door gehoorzaamheid aan de Waarheid. In overeenstemming met het geloof en de liefde die wij in ons werk brengen, zal de kracht zijn die er in wordt gebracht. Niemand kan geloof scheppen. De Geest, die in de menselijke geest werkt en deze verlicht, scheidt geloof in God. In de Schrift wordt gezegd dat geloof een gave van God is, machtig tot zaligheid, dat het hart verlicht van degenen die naar Waarheid zoeken als naar verborgen schatten. Gods Geest benadrukt de waarheid in het hart. Het Evangelie wordt de kracht Gods tot zaligheid genoemd, omdat alleen God waarheid kan maken tot een kracht, die de ziel heiligt. Alleen Hij kan het kruis van Christus doen overwinnen (MS 56, 1899).

(Johannes 3:21; Titus 2:11; 1 Johannes 3:3; zie EGVV over 1 Johannes 3:3-6; 4:7, 8). **Het Hart Zuiveren van Zonde**. – De Heere zuivert het hart net zoals wij een vertrek luchten. Wij sluiten niet de deuren en ramen en gooien er één of andere substantie in, maar wij openen de vensters wijd en laten zuiverende atmosfeer van de hemel binnenstromen. De Heere zegt: *"Wie de waarheid doet, komt tot het licht."* De vensters van impuls, van het gevoel, moeten naar de hemel worden geopend, dan zal het stof van zelfzucht en aardse gezindheid worden verdreven. Gods genade moet de vertrekken van de geest reinigen, de verbeelding moet hemelse onderwerpen hebben om te overdenken en elk element van de natuur moet gezuiverd en verlevendigd worden door de Geest van God (MS 3, 1892).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Hoofdstuk 2

Vers 1,2 (Hebreeën 12:15). **Verwerpelijk Zendingswerk.** – Wij zijn medepelgrims, die op zoek zijn naar een beter, een hemels vaderland. God zal nooit tot ons zeggen: *"Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht,"* aan het einde van de reis, als wij nu een geest koesteren, die ernaar streeft anderen uit te sluiten en hun plaats in te nemen. Kwaadwilligheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij zijn dingen, die God verafschuwt en niemand die in zijn leven deze vruchten openbaart, zal het rijk der hemelen binnengaan....

Zij die er een gewoonte van maken te vitten, lijken misschien

Page 940-941; blz. 611

voortdurend bezorgd voor en belangstellend in het welzijn van anderen. Het kan lijken alsof ze druk bezig zijn met iets goeds. Maar hun werk berokkent schade en wordt door de Heere niet als iets van waarde beschouwd. Hier en daar wordt gefluisterd "Men zegt", door verholen suggesties wordt het denken van anderen vervuld met achterdocht en wantrouwen; er ontstaat een onprettige sfeer. Zij die geluisterd hebben naar "Men zegt" herinneren zich dingen die ze bij hun broeders hebben gezien, wat verkeerd kon zijn en van een mug wordt een olifant gemaakt. Deze schijnbaar onschuldige woorden schieten diep wortel in het denken van hen, die ze horen en onzegbaar veel kwaad wordt aangericht. Zaad van bitterheid wordt gezaaid; boze gedachten vatten post in het menselijk hart en het zaad ontkiemt om overvloedig vrucht te dragen.

De vijand van alle gerechtigheid brengt een verwerpelijk zendingswerk van deze aard aan de gang. Iemand die voorgeeft voor Christus te werken wordt door hem verzocht om het denken van anderen te toetsen en hun mening te vragen over woorden, die gesproken zijn. Op deze wijze wordt achterdocht en afgunst in menig hart geplant. Als zij, die dit zendingswerk doen, het konden zien zoals de Heer van de hemel het ziet; als ze voor een enkele dag de loop van hun werk konden nagaan en de noodlottige gevolgen daarvan konden zien, zouden zij zich bekeren.

Het zendingswerk dat de Heere wil dat wij doen zullen, bestaat uit het goeddoen aan allen, in het getrouw vervullen van onze huiselijke plichten, het wijden van onze tijd aan het vergelijken van ons leven met het leven van Christus, het bidden om een nederige, geheiligde geest. Hemelse engelen kunnen niet samenwerken met de mens die het zaad van verdeeldheid en twist zaait, maar boze engelen vergezellen hem overal waarheen hij gaat (MS 47, 1396).

Vers 2 **De Ziel Voeden Met Waarheid.** – Tot God komen geeft vertrouwen en stimuleert de ziel tot actie. Het lichaam sterft als het geen geschikt voedsel krijgt en dat is ook het geval met de ziel. Om geestelijke kracht, of zelfs leven te hebben, moet de ziel gevoed worden met het Woord, dat geest en leven is. De ziel moet voortdurend gevoed worden door de Waarheid die de mens verbindt met Hem, in Wie wij leven en ons bewegen en zijn (MS 16, 1890).

Vers 4,5 Zie EGW over Efeze 2:19-21

Vers 5 Zie EGW over Psalm 144:12

Vers 11 Zie EGW over 1 Korinthe 9:24-27



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Vers 11 **Zich Onthouden van Schadelijke Begeerten.** – Het Woord van God waarschuwt ons duidelijk, dat, tenzij wij ons onthouden van vleselijke lusten, de lichamelijke natuur in opstand zal komen tegen de geestelijke natuur. Het overdadig eten is in strijd met de gezondheid en de innerlijke vrede. Op deze wijze wordt er tussen de hogere en de lagere waarden van de mens een strijd gestreden. De lagere neigingen, die sterk en actief zijn onderdrukken de ziel. De hogere waarden van de mens worden in gevaar gebracht door het toegeven aan begeerten, die niet door de hemel geheiligd zijn.

Het gebruik van prikkelend voedsel bedreigt de gezondheid, het karakter en zelfs het leven; het zet de uitgeputte lichaamskrachten aan tot een onnatuurlijke, krampachtige inspanning. Prikkelende kruiden zijn, naar hun geaardheid, schadelijk. Mosterd, peper, specerijen, ingemaakt zuur, en andere dingen die hierop lijken, prikkelen de maag en verontreinigen het bloed. Thee en koffie zijn geen voedsel voor het lichaam. Veelvuldig gebruik van deze zenuwprikkelende middelen veroorzaken hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, slechte spijsvertering, beven en veel andere kwalen, omdat zij de levenskrachten afbreken. Tabak is een langzaam, verraderlijk en zeer boosaardig vergif. In welke vorm tabak ook gebruikt wordt, het heeft altijd een nadelige invloed op het lichaam. Tabak is des te gevaarlijker, doordat de uitwerking langzaam is en de schadelijke gevolgen in het begin nauwelijks merkbaar zijn. Het gebruik ervan stimuleert de behoefte naar sterke drank, en in vele gevallen legt dit de grondslag voor de gewoonte om te drinken.

Dus wat betreft thee, koffie, tabak en alcoholische dranken, is de enige veilige weg: *'Raak ze in het geheel niet aan!'* (Kolossenzen 2:21). Ware matigheid leert ons ons geheel te onthouden van alles wat schadelijk is. Het leert ons ook het gezonde van het ongezonde te onderscheiden. De Geest van God kan ons niet te hulp komen en ons bijstaan in het vervolmaken van christelijke karakters, wanneer we toegeven aan onze eetlust die leidt tot schade aan onze gezondheid. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 231).

Vers 12 Zie EGW over Romeinen 12:17

Vers 21 Zie EGW over Openbaring 14:14

Vers 24 (Zie EGW over Hebreeën 2:14; 7:25). **Slechte Gewoonten**

Vastbesloten Weerstand Bieden. – Christus wordt voorgesteld als Eén Die het leed en verdriet, door de zonde veroorzaakt, draagt en

Page 941; blz. 612

Hij doet dit niet alleen als onze Vriend, Die met ons meeleeft, maar als onze Plaatsvervanger. Daarom moeten onze zonden van zelfzucht, een onvriendelijk humeur, onverdraagzaamheid, verkeerde gewoonten en praktijken, vastbesloten worden weggedaan. Wie met satan breekt, biedt hem niet de kans hem te verzoeken. Laat degene die tot Christus komt bedenken dat Hij de Zondendrager is ... Laat de berouwvolle ziel in geloof beslag leggen op de voorziening die getroffen is om hem te redden, niet in zijn zonden, maar van zijn zonden. Christus moet als Zondendrager de zonde wegnemen en de zondaar redden uit zijn verlamme geestelijk staat (MS 56, 1900).

Een Brug Over de Kloof. – Door de zonde werd de mens van God gescheiden en de gemeenschap tussen hen werd verbroken. Maar Jezus Christus is gestorven aan het kruis op Golgotha, terwijl Hij in Zijn lichaam de zonden der gehele wereld droeg; de kloof tussen hemel en aarde werd door dat kruis overbrugd. Christus



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

leidt de mensen naar die kloof en wijst op de brug, die deze overspant met de woorden *“Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme zijn kruis dagelijks op en volg Mij.”* (MS 21, 1895).

Hoofdstuk 3

Vers 1-5 Zie EGW over Jesaja 3:18-23

Vers 3,4 (Exodus 32:1-6; zie EGW over Numeri 15:38, 39). **De Knoppen en Bloemen van Trots.** – Er worden afgoden gekoesterd in onze hedendaagse gezinnen en gemeenten, die op ons dezelfde invloed hebben als het gouden kalf had op de Israëlieten. Zullen de mensen zichzelf onderzoeken? Zullen de herders hun werk doen als getrouwe wachters van God? Zullen zij zien welke afgoden gekoesterd worden? Zullen allen die onder gemiddelde omstandigheden leven, bedenken dat zij een bijzonder en afgezonderd volk vormen door hun kleding, hun spraak, hun gedrag, dat van de wereld verschilt? Zullen zij hun afgoderij in zowel kleine als grote zaken beseffen en inzien dat die hen van God scheidt? Als ze worden vermaand, schamen zij zich, maar zij hebben geen berouw. Zij hebben veel licht, veel gelegenheden, regel op regel, gebod op gebod, maar de trots ontluikt, bloeit in hun kleding en openbaart de gedachten en bedoelingen van het hart (MS 52, 1898).

(1 Timotheüs 2:8-10). **Welke Afgoden Koesteren Wij?** – Deze afgoderij van het oude Israël was een aanstoot voor God; maar worden er niet even aanstootgevendende afgoden in onze hedendaagse gezinnen en gemeenten gekoesterd - afgoden die dezelfde invloed op ons hebben als het gouden kalf op de Israëlieten? Gods belijdend volk openbaart een duidelijk veronachtzamen van de waarschuwingen die Petrus heeft gegeven: *“Uw sieraad zij niet uitwendig...”*

Page 941-942; blz. 613

De tijd is gekomen, waarin wij als gemeente ons moeten onderzoeken om te zien welke afgoden wij koesteren; dat de herders der kudde en getrouw werk moeten doen als Gods wachters. Wij moeten in kleding, in onze woorden, in ons gedrag een volk zijn dat onderscheiden en afgezonderd is van de wereld. *“Ik wil dan dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of parels en kostbare kleding maar (zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken”* (RH 7 maart 1899).

De Hartstocht voor Vertoon. – De hartstocht voor vertoon ligt ten grondslag aan de verwoesting van vele gezinnen. Mannen en vrouwen maken plannen om middelen te verkrijgen zodat zij rijker schijnen dan hun burens. Maar zelfs al slagen zij in hun wanhopige strijd, toch zijn zij niet echt gelukkig. Waar geluk komt voort uit het hart dat vrede heeft met God (1 Petrus 3:3,4 aangehaald) (MS 99, 1902).

De Aantrekkingskracht van Zedelijke Waarde. – Zedelijke kracht heeft een bekoring die rijkdom en uitwendige aantrekkelijkheid niet bezitten. De vrouw die het siersel heeft van een zachtmoedige en nederige geest, heeft in Gods oog een schat van grote waarde, waarbij vergeleken het zilver van Tarsis en het goud van Ofir waardeloos zijn. Salomo's bruid kan in al haar heerlijkheid niet worden vergeleken met één van deze schatten (RH mei, 1878).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Vers 3,4 **Schoonheid, Die Niet Vergaat.** – In onze wijze van kleden, evenals in alle andere dingen, is het ons voorrecht onze Schepper te eren. Hij verlangt niet alleen dat onze kleding netjes en praktisch is, maar ook smaakvol, passend bij de persoon en de gelegenheid. In ieder opzicht moet onze verschijning gekenmerkt worden door netheid, bescheidenheid en reinheid... Onze kleding moet, in al haar eenvoud, zonder overdreven versierselen, van een goede kwaliteit, van smakvolle kleuren en geëigend voor het werk zijn.

Ingetogen eenvoud in kleding zal, wanneer zij gepaard gaat met een eenvoud in gedrag, een jonge vrouw met een sfeer van bescheidenheid omringen, die voor haar een schild zal zijn tegen duizenden gevaren. Het is goed om een degelijke kwaliteit stof te kopen en om het zorgvuldig te laten maken. Dat is juiste zuinigheid! Overdreven garneringen zijn niet nodig. Onnodige onkosten bevorderen zelfzuchtige verlangens terwijl het geld beter besteed had kunnen worden in de dienst van God. Wees zuinig in het bepalen van de som geld voor uw kleding. Wanneer het verstand erop gericht is alleen God te behagen, verdwijnen alle nutteloze verfraaiingen van de eigen persoon.

Jezus zal de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid in ons hart sturen en als die daar schijnt, zullen ze het geestelijke leven schoonheid en een aangename geur geven. Het karakter zal Hij sieren met een zachtmoedige en stille geest; eigenschappen die voor God zeer kostbaar zijn. Het is goed om te genieten van dingen die mooi zijn. Het is niet verkeerd om daarnaar te verlangen. Maar God verlangt dat wij in de eerste plaats de hoogste schoonheid zoeken, de dingen die onvergankelijk zijn. Geen uiterlijke versiering kan in waarde of in liefelijkheid wedijveren, met deze *'zachtmoedige en stille geest'*, met *'het fijne witte, reine linnen'* dat alle heiligen zullen dragen. Dit kleed zal hen omringen met schoonheid en hen hier geliefd maken. Het zal ook na deze wereld het toelatingsbewijs zijn om te worden binnengelaten in het paleis van de Koning. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 243)

Vers 8 **Een Bijzondere Eerbied voor de Waarheid.** – *"Hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig."* Koester een bijzondere eerbied voor waarheid en recht en haat alle wreedheid en verdrukking. Doe anderen zoals gij wilt dat zij u zullen behandelen. God verbiedt, dat u zichzelf begunstigt ten koste van anderen (RH 13 april, 1905).

Vers 18-20 Zie EGW over Genesis 6:3

Hoofdstuk 4

Vers 17 Zie EGW over Openbaring 11:1

Vers 19 **De Geest Werkt Aan Hen Die Boetvaardig Zijn.** – Het betekent veel om de ziel aan God toe te vertrouwen. Het wil zeggen dat wij moeten leven en wandelen door geloof, dat wij niet op onszelf vertrouwen of onszelf verheerlijken, maar zien op Jezus, onze Voorspraak, als de Leidsman en Voleinder van ons geloof. De Heilige Geest zal Zijn werk doen in het hart dat berouwvol is, maar Hij kan nooit werken in een eigengerechtigte, zelfvoldane ziel. Zo iemand zou in zijn eigen wijsheid zichzelf verbeteren. Hij plaatst zich tussen zijn ziel en de Heilige Geest. De Heilige Geest zal Zijn werk doen als het eigen ik niet in de weg staat (MS 148, 1897).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Page 942; blz. 614

Hoofdstuk 5

Vers 2,3 (Handelingen 20:28). **Een Uitgestrekt Terrein Voor Kerkelijke Leiders.** – God wordt niet verheerlijkt door leiders in de kerk die de schapen trachten op te jagen. Nee, nee. *"Hoedt de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel is gevallen, maar als voorbeelden der kudde."* Er is een uitgestrekt terrein voor de ouderlingen en helpers in elke gemeente. Zij moeten de kudde Gods voeden met goed voedsel, door en door gezift, bevrijd van het kaf en het giftig mengsel van dwaling. U, die deel hebt aan het werk in Gods gemeente, moet er zeker van zijn dat u de kudde Gods op verstandige wijze voedt; want haar voorspoed is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van dit voedsel (MS 59, 1900).

Vers 3 Zie EGW over Psalm 89:14

Vers 6 Zie EGW over Jakobus 4:10

Vers 8 **Listige Plannen Van Satan.** – Het is niet veilig om te vertrouwen op gevoelens en indrukken. Dit zijn geen gidsen waar men zich op kan verlaten. Gods wet is de enige juiste maatstaf van heiligheid. Aan de hand van deze wet zal het karakter worden geoordeeld. Indien een zoeker naar de weg der zaligheid ons eens zou vragen, *'Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?'* zouden de moderne heiligmakingsleraren antwoorden: 'Geloof alleen dat Jezus u verlost.' Maar toen iemand aan Christus dezelfde vraag stelde, zei Hij: *"Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?"* En toen de vrager ten antwoord gaf - *"Gij zult de Heere, uw God liefhebben met geheel uw hart en uw naaste als u zelf"* - zei Jezus: *"Ge hebt recht geantwoord, doe dit, en gij zult leven"* (Lucas 10:26-28). Alleen een belijdenis van het geloof in Christus heeft geen waarde; de liefde echter, die zich in de werken openbaart, wordt alleen als echt aangerekend. Het is toch immers alleen de liefde die voor Gods aangezicht aan welke handeling ook waarde geeft...

De verborgen zelfzucht van de mensen staat vermeld en is geopenbaard in de boeken des hemels. Het verslag, dat de engelen naar de hemel brengen, is wel treurig. Intelligente wezens, die belijden navolgers te zijn van Christus, zijn totaal in beslag genomen door het zoeken naar wereldse goederen en aardse genietingen. Geld, tijd, en kracht worden geofferd voor uiterlijk vertoon, aan begeerten, die men zichzelf toestaat. Zeer zelden zijn de ogenblikken gewijd aan gebed, en aan het onderzoeken van de Schrift, en aan een verootmoediging van de ziel en een belijdenis van zonden.

Satan verzint ontelbare ideeën om ons verstand in beslag te nemen, zodat men geen tijd heeft acht te slaan op het werk, waar wij juist bekwaam in moeten worden. De aartsbedrieger haat de grote Waarheden, die het verzoenend Offer en een almachtig Middelaar openbaren. Hij weet dat voor hem alles afhangt van zijn pogen om het verstand van de mensen van Jezus en Zijn Waarheid af te trekken. Degenen, die in de zegeningen wensen te delen van het Middelaarschap van de Verlosser, moeten er voor waken dat hun taak, om tot een volmaakte heiligheid in de vreze des Heeren te komen, door niets zal worden verhinderd. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 217)



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Petrus; blz. 609-622

Bijbelcommentaar

door E.G. White
Page 942; blz. 614

2 Petrus

Hoofdstuk 1

De Sleutel tot de Overwinning. – Het eerste hoofdstuk van 2 Petrus staat vol onderricht en raakt de kerngedachte van de overwinning. De Waarheid wordt met grote nadruk ingehamerd door de wijze waarop ze in dit hoofdstuk naar voren wordt gebracht. Laten wij veel meer de studie van deze woorden aanbevelen, alsmede het in praktijk brengen van deze voorschriften (Brief 43, 1895).

Vers 1-3 Geen Stilstand in het Christelijk Leven. – Welk een geweldig onderwerp is dit om over na te denken - de gerechtigheid van God en onze Zaligmaker Jezus Christus. Het overdenken van Christus en Zijn gerechtigheid laat geen ruimte voor eigen gerechtigheid, voor het verheerlijken van het eigen ik. Dit hoofdstuk kent geen stilstand. Er is een gestage groei in elke periode van de kennis van Christus (Brief 43, 1895).

Vers 2,5-7 Zie EGW over Romeinen 6:1-4

Vers 4 (Hebreeën 10:23). God Staat Achter al Zijn Beloften. – Beloften worden gewaardeerd op grond van de eerlijkheid van degene die ze doet. Veel mensen doen beloften om ze alleen maar te breken,

Page 943; blz. 615

om het hart, dat erop vertrouwt, te bespotten. Zij, die op zulke mensen steunen, doen dit op gebroken rietstengels. Maar God staat achter de beloften die Hij doet. Hij denkt steeds aan Zijn verbond en Zijn Waarheid blijft tot in alle geslachten (MS 23, 1899).

(Efeze 2:1-6; zie EGW over Genesis 2:7; Exodus 20:1-17; Mattheüs 4:1-11; Hebreeën 2:14-18; 4:15). **Deelhebbers aan de Goddelijke Natuur.** – Wij moeten van Christus leren. Wij moeten weten wat Hij betekent voor hen, die Hij heeft verlost. Wij moeten beseffen dat het ons voorrecht is om door geloof in Hem, deel te hebben aan de Goddelijke natuur, om zo te ontkomen aan het verderf dat in de wereld is door de begeerte. Dan worden wij gereinigd van alle zonde, alle gebreken in het karakter. Wij hoeven geen enkele zondige neiging te behouden.... (Efeze 2:1-6 aangehaald)....

Wanneer wij deel hebben aan de Goddelijke natuur, worden geërfde en aangeleerde neigingen tot het kwaad uit het karakter weggesneden en wij worden gemaakt tot een levende kracht ten goede. Door steeds van de Goddelijke Leraar te leren en dagelijks deel te hebben aan Zijn natuur, werken wij samen met God in het overwinnen van satans verzoeken. God werkt en de mens werkt, opdat de mensen één kunnen zijn met Christus, zoals Christus één is met God. Dan zullen wij samen met Christus in de hemelse gewesten zijn. De geest heeft vrede en zekerheid in Jezus (RH 24 april, 1900).

De Kracht Gevende Genade van God. – In Zijn Woord openbaart God wat Hij voor de mensen kan doen. Hij vormt en maakt de karakters van hen, die Zijn juk willen dragen, naar het Goddelijk beeld. Wij worden door Zijn genade deelhebbers aan de Goddelijke natuur en worden in staat gesteld om te ontkomen aan het verderf, dat door begeerte in de wereld heerst. Het is God, Die ons de macht geeft om te overwinnen. Zij, die Zijn stem horen en aan Zijn geboden gehoorzaam zijn, worden in staat gesteld een rechtvaardig karakter te vormen. Zij die voorbijgaan aan Zijn duidelijk geuite geboden, zullen een karakter vormen in overeenstemming met de neigingen waaraan zij toegeven (Brief 44, 1903).

Eén met God. – De kennis van de volmaaktheid van het Goddelijk karakter, aan ons geopenbaard in Jezus Christus, opent voor ons de weg tot gemeenschap met God. Wij krijgen deel aan de Goddelijke natuur door ons de grote en kostbare beloften toe te eigenen, nadat wij ontkomen zijn aan het verderf dat door begeerte in de wereld heerst.

Hoeveel mogelijkheden liggen open voor jongeren, die beslag leggen op de vaste zekerheid van Gods Woord! De menselijke geest is nauwelijks in staat te begrijpen wat de breedte en diepte en hoogte is van het geestelijke peil dat bereikt kan worden door deel te hebben aan de Goddelijke natuur. De mens die dagelijks aan God gehoorzaam is, die deel heeft aan de Goddelijke natuur, schept behagen in het dagelijks onderhouden van Gods

Page 943-944; blz. 616

geboden; want hij is één met God. Het is van levensbelang dat hij een even vitale relatie onderhoudt met God, zoals de Zoon heeft met de Vader. Hij begrijpt de Eenheid, die volgens het gebed van Christus bestaat tussen de Vader en de Zoon (Brief 43, 1895).

Vers 4 Verbonden met God. – De Verlosser nam de ziekten van de mensheid op Zich en Hij leefde een leven zonder zonde, zodat de mensen niet bang hoefden te zijn, dat zij door de zwakheid van de menselijke natuur niet zouden kunnen overwinnen. *“De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets”*, zei Jezus (Johannes 14:30). In Hem was niets dat beantwoordde aan het bedrog van satan. Hij bewilligde niet in de zonde. Hij gaf zelfs niet door één enkele gedachte toe aan verleiding. En zo is het ook mogelijk met ons. De menselijkheid van Christus was verenigd met Goddelijkheid. Hij was bekwaam tot de strijd door de inwoning van de Heilige Geest. En Hij kwam op aarde om ons deel te doen hebben aan de Goddelijke natuur. Zolang wij in het geloof met Hem verenigd zijn, heeft de zonde evenmin macht over ons.

Er behoeft geen één zondige neiging in ons over te blijven... Wanneer wij deel hebben aan de Goddelijke natuur, worden de erfelijke en aangekweekte neigingen tot het kwaad uit ons karakter weggesneden, en wij worden tot een levende kracht gemaakt om het goede te doen. Door steeds te leren van de Goddelijke Leraar en dagelijks meer deel te krijgen aan Zijn natuur, werken wij met God samen om de verleidingen van satan te overwinnen.

Christus heeft ons getoond hoe dit werk tot een voltooiing wordt gebracht. Door welk middel overwon Hij in de strijd met satan? Door het Woord van God. Alleen door het Woord kon Hij de verleiding weerstaan. Hij sprak: *“Er staat geschreven.”* En ons zijn gegeven *“buitengewoon grote en kostbare beloften: opdat gij hierdoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke natuur.”* Iedere belofte van Gods Woord is voor ons. Wanneer verleiding u overkomt, zie dan niet op de omstandigheden of op de zwakheid van uzelf, maar zie op de macht van het Woord. Al de kracht van Gods Woord staat ons ter beschikking. Zoals de bladeren aan de boom des levens geplukt worden, zo moet u Zijn beloften plukken: *“Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”* (Johannes 6:37). Wanneer u tot Hem gaat, geloof dat Hij u aanneemt, omdat Hij het beloofd heeft. U kunt niet vergaan, als u dit doet... nee, nooit. (Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 23)

Vers 5-7 Genadegaven Moeten Samen Opwassen. – Wij moeten aan het geloof de deugd toevoegen; aan de deugd de kennis, aan de kennis de zelfbeheersing; aan de zelfbeheersing de volharding; aan de volharding de godsvrucht; aan de godsvrucht de broederliefde; en aan de broederliefde de liefde jegens allen. U moet niet menen dat u moet wachten tot u één gave volmaakt bezit alvorens u een andere gave aankweekt. Nee; ze moeten samen opwassen en voortdurend uit de bron van Goddelijke liefde worden gevoed; elke dag van uw leven kunt u de gezegende eigenschappen, die ten volle in het karakter van Jezus worden geopenbaard, volmaken; en terwijl u dit doet, zult u licht, liefde, vrede en blijdschap in het gezin brengen (RH 29 juli 1890).

Vers 5-11 (Filippenzen 2:12, 13). Dagelijks IJver Nodig. Aan de verzoeking moet weerstand worden geboden. De geestelijke strijd gaat dag aan dag door. Dagelijks moeten wij onze zaligheid met vreze en beven bewerkstelligen. Het is God Die in ons werkt, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Iedereen moet zich *“beijveren”* om gedurig zijn geestelijke verworvenheden te doen groeien, door elke genadegave te sterken en toe te nemen in geschiktheid, zodat hij groeit in bruikbaarheid en heiligheid als een vruchtdragende boom in de hof des Heeren. Hij mag niet zonder vrucht of werk zijn in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Ware godsdienst leidt tot het ontwikkelen van de gaven, die een mens in Gods oog kostbaarder maken dan het goud van Ofir.

“Beijveren” wil veel zeggen. Het betekent een dagelijkse ijver. Het gevaar bestaat dat wij blind zullen zijn met betrekking tot het werk van satans helpers en dat wij zullen worden verstrikt

door satans verleidelijke verzoeken. Daarom wordt ons gezegd: "*Beijvert u*", voegt aan uw karakter de gaven toe, die u sterk maken om aan het kwaad weerstand te bieden. "*Bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid.*" Hij beseft zijn geestelijke armoede niet (2 Petrus 1:10, 11 aangehaald) (Brief 144, 1903).

Vers 6 **Zelfbeheersing Gaat aan Volharding Vooraf.** – "*Na de zelfbeheersing de volharding.*" Iemand die zich niet kan beheersen, kan nooit een volhardend mens zijn. Eerst komt matigheid, dan geduld (MS 49, 1894).

Vers 10 (Johannes 1:12; 1 Korinthe 6:19, 20; 1 Petrus 1:2, 18-20; zie EGW over Romeinen 11:4-6; Efeze 1:4,5,11; Hebreeën 7:25). **De Prijs voor de Verkiezing Voor Allen Betaald.** – Er bestaat niet zoiets als de hemel binnengaan zonder daarop voorbereid te zijn. Het bestaat niet dat een mens geheiligd kan worden en gereed gemaakt is voor het hemels Koninkrijk, zonder dat hij voor dat rijk is uitverkoren. God verkiest hen, die gewerkt hebben aan het plan van groei. De verklaring wordt gegeven in het eerste hoofdstuk van 2 Petrus.

Page 944; blz. 617

Christus heeft voor elk mens de prijs van de verkiezing betaald. Niemand hoeft verloren te gaan. Allen zijn verlost. Aan hen, die Christus als hun persoonlijke Zaligmaker aanvaarden, wordt macht gegeven om zonen en dochters van God te worden. Voor iedereen is gezorgd voor een verzekeringspolis voor het eeuwige leven.

Wie door God is uitverkoren, wordt door Christus verlost. De Heiland heeft de prijs voor de verlossing van iedereen betaald. Wij behoren onszelf niet meer toe, want wij zijn gekocht en de prijs is betaald. Van de Verlosser, Die van de grondlegging der wereld af ons heeft uitverkoren, ontvangen wij de verzekeringspolis, die ons recht geeft op eeuwig leven (Brief 53, 1904).

De Verkiezing Binnen Ons Bereik. – De verkiezing door God is er op voorwaarde van de praktijk en in de Bijbel is er geen andere verkiezing te vinden. De verkiezing ligt binnen ons bereik. "*Als u dit doet, zult gij nimmer struikelen*" (MS 49, 1894).

Vers 10,11 (Zie EGW over Openbaring 11:1). **De Beste Levensverzekering.** – Hier zijn uw verzekeringspapieren. Het is geen verzekering, waarvan iemand anders na uw dood de waarde zal ontvangen; het is een polis die u een leven verzekert dat af te meten is aan het leven van God - zelfs eeuwig leven. Welk een verzekering, welk een hoop is dit! Laten wij altijd aan de wereld openbaren dat wij zoeken naar een beter, een hemels vaderland. De hemel is voor ons gemaakt en wij wensen er deel aan te hebben. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat iets ons zal scheiden van God en van de hemel. Wij moeten in dit leven deelhebben aan de Goddelijke natuur. Broeders en zusters, u hebt slechts één leven te leven. Laat het een leven zijn van deugd, een leven, dat met Christus verborgen is in God (RH 26 mei, 1904).

(Zie EGW over 1 Johannes 3:1). **Weldaden Verkregen door de Uitverkorenen.** – Het is afhankelijk van uw handelwijze of u al dan niet de weldaden zult verkrijgen, die gegeven worden aan hen, die als Gods uitverkorenen een verzekeringspolis van eeuwig leven ontvangen (MS 81, 1900).

Vers 14,15 Zie EGW over Handelingen 8:9-24

Vers 21 (2 Timotheüs 3:16). **Inspiratie van Bijbelschrijvers.** – God heeft de voorbereiding van Zijn Goddelijke geïnspireerde Woord toevertrouwd aan sterfelijke mensen. Dit Woord, in boeken gerangschikt, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, is de gids voor de bewoners van een gevallen wereld, aan hen nagelaten opdat door studie en gehoorzaamheid aan de aanwijzingen niemand de weg naar de hemel zou missen.

Zij die menen dat zij de veronderstelde moeilijkheden van de Schrift kunnen verduidelijken door aan de hand van hun beperkte maatstaf vast te stellen wat wel en wat niet geïnspireerd is, doen er beter aan hun gelaat te bedekken, zoals Elia deed, toen de zachte stem tot hem sprak. Zij bevinden zich in de aanwezigheid

Page 944-945; blz. 618

van God en van heilige engelen, die eeuwen lang aan de mensen licht en kennis hebben meegedeeld, door hun te zeggen wat ze wel en wat ze niet moeten doen, door voor hun ogen tonelen

van aangrijpend belang te ontvouwen en mijlpaal na mijlpaal aan te geven in zinnebeelden, tekenen en illustraties.

Terwijl Hij de gevaren, die zich om de laatste dagen samenbundelen, voorhoudt, heeft Hij geen enkel sterfelijk mens in staat gesteld om verborgen mysteries te ontrafelen, of één enkel mens of een groep van personen geïnspireerd om te beoordelen wat wel en wat niet geïnspireerd is. Als mensen met hun beperkt oordeel het nodig achtten om de Schriften te onderzoeken en vast te stellen wat wel en wat niet geïnspireerd is, zijn zij voor Jezus gaan staan om Hem een betere weg te tonen dan die, waarop Hij ons geleid heeft.

Ik neem de Bijbel precies zoals deze is, als het geïnspireerde Woord. Ik geloof Zijn uitspraken in de gehele Bijbel ...

Eenvoud en duidelijke uitspraken worden begrepen door de ongeletterden, door de landman en het kind zowel als door de volwassene of de intellectuele reus. Als de enkeling grote talenten van verstandelijke krachten bezit, zal hij in de Woorden van God schatten van Waarheid vinden, vol pracht en waarde, die hij op prijs kan stellen. Hij zal ook moeilijke dingen, verborgenheden en wonderen vinden die hij met de meeste voldoening een leven lang bestudeert, en toch wacht er nog een eeuwigheid daarna.

Eenvoudige mensen, die slechts beperkte hoedanigheden en mogelijkheden bezitten om vertrouwd te raken met de Schriften, vinden in de levende Woorden troost, leiding, raad en het verlossingsplan, even duidelijk als een zonnestraal. Niemand hoeft verloren te gaan door gebrek aan kennis, tenzij hij met opzet blind is.

Wij zijn God dankbaar, dat de Bijbel zowel voor de arme als voor de geleerde gemaakt is. Hij is geschikt voor alle tijden en klassen (MS 16, 1888).

De schrijvers van de Bijbel moesten hun gedachten in menselijke taal uiten. Hij werd geschreven door menselijke wezens. Deze mensen waren geïnspireerd door de Heilige Geest. Als gevolg van de onvolkomenheid van het menselijke begrip van de taal, van de verdorvenheid van de menselijke geest, die ingenieus is in het ontwijken van de Waarheid, lezen en begrijpen velen de Bijbel om zichzelf te behagen. De moeilijkheid schuilt niet in de Bijbel. Tegenover elkaar staande politici argumenteren over wetsartikelen in het wetboek en nemen tegengestelde posities in wat betreft hun verklaring van deze wetten.

De Schriften zijn gegeven aan mensen, niet in een reeks van ononderbroken uitspraken, maar stukje bij beetje door opeenvolgende generaties, naarmate God in Zijn voorzienigheid een geschikte mogelijkheid zag om de mens op verschillende plaatsen en in verschillende tijden een bepaalde indruk te geven. De mensen schreven, terwijl zij daartoe door de Heilige Geest gedreven werden.

Page 945; blz. 619

Eerst is er de knop, dan de bloesem en vervolgens de vrucht, *“eerste het blad, dan de aar, dan het volle koren in de aar”*. Precies zo zijn Gods Woorden voor ons.

Er is niet altijd volmaakte orde of ogenschijnlijke eenheid in de Schrift. De wonderen van Christus staan niet in exacte volgorde, maar worden gegeven naarmate de omstandigheden plaatsvonden, die om deze Goddelijke openbaring van de macht van Christus vroegen. De Waarheden van de Bijbel zijn als verborgen parels. Er moet naar gezocht worden, er moet inspanning naar worden gegraven. Zij die alleen maar een oppervlakkig overzicht van de Schriften hebben, zullen met hun oppervlakkige kennis, die naar hun mening heel diepgaand is, spreken over tegenstrijdigheden in de Bijbel en het gezag van de Schriften wordt in twijfel getrokken. Maar zij, wiens harten in harmonie zijn met de waarheid en plicht, zullen de Schriften onderzoeken met een hart, dat gereed is om Goddelijke indrukken op te doen. De verlichte ziel ziet een geestelijke eenheid, en duidelijke gouden draad die door het geheel te zien is, maar er is volharding, nadenken en gebed nodig om de kostbare gouden draag te volgen. Scherpe meningsverschillen over de Bijbel hebben geleid tot onderzoek en de kostbare edelstenen van waarheid aan het licht gebracht. Er zijn heel wat tranen geschreid, heel wat gebeden opgezonden, opdat de Heere het verstand zou openen voor Zijn Woord.

De Bijbel is niet aan ons gegeven in grootse bovenmenselijke taal. Om de mensen te bereiken waar ze zijn, nam Jezus de menselijkheid op Zich. De Bijbel moest in menselijke taal gegeven worden. Alles wat menselijk is, is onvolkomen. Met hetzelfde woord worden verschillende dingen bedoeld; er is geen eensluidend woord voor elke afzonderlijke gedachte. De Bijbel werd voor praktische doeleinden gegeven.

De indrukken van elk verstand zijn anders. Niet iedereen begrijpt uitdrukkingen en uitspraken op dezelfde manier. Sommigen vatten de uitspraken van de Schrift zo op, dat ze in hun eigen bijzonder denken en geval passen. Vooringenomenheid, vooroordelen en hartstochten hebben grote invloed, verduisteren en verwarren de geest en het verstand, zelfs bij het lezen van de woorden van de Heilige Schrift. ...

De Bijbel is geschreven door geïnspireerde mensen, maar het is niet Gods wijze van denken en uiten. Het is die van de mens. God wordt niet voorgesteld als de schrijver. De mensen plegen vaak te zeggen dat een dergelijke uitspraak niet lijkt op iets wat God zou zeggen. Maar God heeft Zich in de Bijbel niet vastgelegd in woorden, in logica of in rhetorica. De schrijvers van de Bijbel waren Gods schrijvers, niet Zijn pen. Let maar eens op de verschillende schrijvers.

Niet de woorden van de Bijbel zijn geïnspireerd, maar de mensen waren geïnspireerd. De inspiratie ligt niet aan de woorden of uitdrukkingen van de mens, maar aan de persoon zelf, die

Page 946; blz. 620

onder de invloed van de Heilige Geest met gedachten wordt beziel. Maar de woorden krijgen wel de indruk van een bepaalde persoon. De Goddelijke geest wordt verdeeld. De Goddelijke geest en wil gaan samen met de menselijke geest en wil; op deze wijze zijn de uitspraken van de mens het Woord van God (MS 24,1886).

Onvolmaakte Middelen om Gedachten over te Brengen. – De Heere spreekt tot mensen in onvolmaakte bewoordingen, opdat de ontaarde zintuigen, het afgestompte, aardse bevattingvermogen van aardse wezens, Zijn Woorden kan bevatten. Zo wordt getoond hoe God Zich neerbuigt. Hij komt de gevallen mensen tegemoet waar zij zijn. De Bijbel, hoe volmaakt ook in zijn eenvoud, beantwoordt niet aan de grote gedachten van God; want oneindige gedachten kunnen niet volkomen worden belichaamd in onvolmaakte middelen om gedachten over te brengen. In plaats van het feit dat uitdrukkingen in de Bijbel overdreven worden, zoals veel mensen denken, verliezen sterkte bewoordingen hun kracht voor de grootte van de gedachten, hoewel de schrijver de krachtigste taal gebruikte om daardoor waarheden voor hoger onderricht over te brengen. Zondige mensen kunnen slechts zien op een schaduw van de helderheid van Gods heerlijkheid (Brief 121, 1901).

Hoofdstuk 2

Vers 1 Zie EGW over Handelingen 20:30; 1 Johannes 4:1; Openbaring 1:1,2

Vers 15-21 Zie EGW over Efeze 1:4,5,11

Vers 20,21 Zie EGW over Mattheüs 12:43,45

Hoofdstuk 3

Vers 9 (Openbaring 22:10-12) **De Grens van Goddelijke Verdraagzaamheid.** – God is lankmoedig, en wil niet dat sommigen verloren gaan, maar er is een grens aan Zijn verdraagzaamheid en als die grens is overschreden, is er geen tweede kans. Zijn toorn zal ontbranden en Hij zal zonder genade verdelgen.

Als mensen, die macht hebben, hun medemensen verdrukken en beroven en er geen aardse rechtbank te vinden is die recht doet, zal God tussenbeide komen ten behoeve van hen die zich niet kunnen verdedigen. Hij zal elke daad van onderdrukking bestraffen. Geen aardse wijsheid kan boosdoeners beveiligen tegen de oordelen des hemels. En als mensen hun vertrouwen stellen in aardse machten in plaats van in hun Maker, als ze zich vol trots en zelfvertrouwen verheffen, zal God op Zijn eigen tijd hen veracht maken (Brief 122, 1900).

Vers 10 (Psalm 27:5; 91:9, 10; Jesaja 2:17-21; zie EGW over Genesis 6:17; Openbaring 20:9, 10, 14) **God de Toevlucht van Zijn Volk.** – Alvorens de Zoon des Mensen verschijnt op de wolken des hemels, zal alles

Page 946-947; blz. 621

in de natuur in opschudding zijn. Weerlicht van de hemel dat zich met het vuur in de aarde verenigt, zal de bergen doen branden als een oven en hun lavastromen doen uitstorten over dorpen en steden. Gesmolten rotsmassa's in het water geworpen door de verheffing van wat in de aarde verborgen is, zal het water doen koken en rotsen en grond doen rondvliegen. Er zullen machtige aardbevingen zijn en enorme vernietiging van menselijk leven. Maar zoals in de dagen van de zondvloed Noach bewaard werd in de ark, die God voor hem had bereid, zal God in deze dagen van vernietiging en rampen de toevlucht zijn voor hen, die in Hem geloven.... (Psalm 91:9, 10; 27:5 aangehaald) (Brief 258, 1907).

Verwoesting Vanuit de Aarde en de Hemel. – De hand van de Almachtige kent geen gebrek aan wegen en middelen om Zijn doel te bereiken. Hij kan in de ingewanden der aarde reiken om van daar wapenen te halen, wateren, die verborgen zijn, om te helpen bij de verwoesting van de corrupte inwoners van de oude wereld...

De aarde zal nooit weer door water worden verdelgd, maar Gods wapenen zijn verborgen in de ingewanden der aarde; Hij zal ze daaruit halen om daarmee, samen met het hemelvuur Zijn doel te vervullen in de vernietiging van allen, die de waarschuwingsboodschap niet wilden aannemen, die hun zielen niet wilden reinigen in gehoorzaamheid aan de Waarheid en aan Gods wetten (ST 3 jan. 1878).

(Psalm 144:5, 6; Nahum 1:5, 6). **Verwoesting door Water en Vuur.** – God heeft in de ingewanden der aarde de wapenen in reserve, die Hij zal gebruiken om het zondige mensdom te verdelgen. Sedert de zondvloed heeft God zowel het water als het vuur dat in de aarde verborgen is, gebruikt om goddeloze steden te verdelgen. In de laatste grote brand zal Gods toorn bliksemen zenden van de hemel, die zich met het vuur in de aarde zullen verenigen. De bergen zullen branden als een oven en stromen van lava uitstorten (Nahum 1:5, 6; Psalm 144: 5, 6 aangehaald) (MS 21, 1902).

Vers 11 Zie EGW over Openbaring 3:14-18

Vers 18 (Spreuken 11:25; Efeze 4:15; zie EGW over Openbaring 2:4). **De Goddelijke Wet van Mededeelzaamheid.** – De Heere wil dat Zijn volgelingen zullen groeien in genade, dat hun liefde steeds overvloediger zal zijn, dat zij vervuld zullen worden met de vruchten der gerechtigheid, die gegeven worden door Jezus Christus, tot lof en eer van God....

Eén van de Goddelijke plannen tot groei is mededeelzaamheid. De christen moet sterker worden door anderen te sterken. *"Die bevochtigt, zal zelf ook bevochtigt worden."* Dit is niet alleen maar een belofte; het is een Goddelijke wet, een wet waardoor het Gods plan is dat stromen van weldadigheid, net als de diepe wateren, steeds in beweging zullen blijven, door voortdurend terug te vloeien naar hun oorsprong. In de vervulling van deze wet schuilt het geheim van geestelijke groei (ST 12 juni, 1901).

Page 947; blz. 622

(1 Thessalonicenzen 4:3). **Heiligmaking een Voortdurende Groei van Genade.** – (2 Petrus 3:14, 18 aangehaald). Er bestaat geen Bijbelse heiligmaking voor hen die een deel van de Waarheid van laten vallen

Heiligmaking is niet het werk van een ogenblik, een uur of een dag. Het is een voortdurend groeien in genade. Wij weten geen enkele dag, hoe zwaar onze strijd de volgende dag zal zijn. Satan leeft en is actief en elke dag moeten wij ernstig tot God roepen om hulp en kracht, zodat wij hem kunnen weerstaan. Zolang satan heerst, zullen wij het eigen ik moeten onderwerpen, zwakten overwinnen en er is geen rustplaats. Er is geen punt waar wij kunnen komen en zeggen: wij hebben ons doel volledig bereikt (RH 9 mei, 1862).

(2 Korinthe 3:18; Hebreeën 11:27). **Een Verbinding met het Kanaal Waardoor Licht Stroomt.** – Hoe kunnen wij in genade groeien? Dat kunnen wij alleen als wij onze harten ontledigen van ons eigen IK en het God aanbieden om naar het Goddelijk Beeld te worden

gevormd. Wij kunnen een verbinding hebben met het levende kanaal waardoor licht stroomt; wij kunnen door de hemelse dauw verfrist worden en de stromen van de hemel op ons laten neerdalen. Als wij de zegeningen van God op prijs stellen, zullen wij in staat zijn om Zijn genade in grotere mate te ontvangen. Als wij leren volharden, als ziende de Onzienlijke, zullen wij naar het beeld van Christus veranderd worden. De genade van Christus zal ons niet trots maken, zal niet maken dat wij onszelf verheffen, maar wij zullen zachtmoedig en nederig van hart worden (ST 16 jan. 1893).