



Geest, Karakter en Persoonlijkheid

Ellen Gould White



GEEST, KARAKTER EN PERSOONLIJKHEID

Richtlijnen voor verstandelijke
en geestelijke gezondheid

door
Ellen G. White

Bijbelvertaling:

In dit boek is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de Statenvertaling, of er is rechtstreeks vertaald uit de King James Version (KJV).

Oorspronkelijke titel

‘Mind, Character and Personality’

Copyright © 1977, Ellen G. White Publications

Nederlandse uitgave: ‘GEEST, KARAKTER EN PERSOONLIJKHEID’



[V]

Vertaling van *mind en spirit*

Het Engelse woord *mind* heeft een brede betekenis:

- * (menselijke) geest, in tegenstelling tot lichaam,
- * geest: in de betekenis van: (zetel van) het denken, gedachte(n), verstand, intelligentie, denkvermogen
- * hoofd, in tegenstelling tot handen,
- * gemoed (bijvoorbeeld in gemoedsrust)
- * gezindheid, richting van het denken of streven.

In de vertaling is ernaar gestreefd, het woord *mind* zoveel mogelijke met 'geest' te vertalen. Waar een andere vertaling is gekozen, of verwarring *spirit* kan ontstaan, wordt [*mind*] tussen haakjes achter de vertaling geplaatst.

Het woord *spirit* kan betekenen:

- * (Heilige) Geest,
- * geest, in de betekenis van boze geesten,
- * geest, in de betekenis van het onstoffelijke wezen van de mens
- * geest, in de betekenis van sfeer, gezindheid.
- * het geestelijke, geestelijk: godsdienst, of godsdienstig

Het woord *spirit* wordt als volgt in de vertaling weergegeven:

- * in (Heilige) Geest: 'Geest' (zonder verdere vermelding)
- * verder wordt in de vertaling steeds (*spirit*, *spiritual*) tussen haakjes vermeld.

- Vertaler.



[VI]

VOORWOORD

Tijdens het leven van Ellen G. White (1827- 1915) stond de wetenschap, die handelt over de geest en zijn vermogens en functies in de kinderschoenen. Toch komt er uit al haar geschriften een duidelijke levensbeschouwing naar voren, waarin richtlijnen voor deze wetenschap en voor verstandelijke gezondheid duidelijk worden geschilderd.

De bedoeling van deze bloemlezing is om de uitspraken van Ellen G. White over dit brede, belangrijke en soms controversiële terrein bijeen te brengen ter vereenvoudiging van de studie. Zevende-dags Adventisten en anderen die ervan overtuigd zijn, dat Ellen G. White onder invloed van de Geest van God geschreven heeft, waarden leiding op een voor de hele mensheid zo vitaal terrein als een schat, zeker in een tijd waarin de scholen van psychologische opvattingen zo verschillend zijn en aan verandering onderhevig.

De zuiverheid van Ellen White's inzichten op het terrein van levensbeschouwing, voeding en opvoeding, alsook op andere terreinen, is al aangetoond. Er bestaat geen twijfel over, dat naarmate het onderzoek binnen de psychologie en de geestelijke (mentale) gezondheid voortschrijdt, haar reputatie van het vaststellen van zuivere psychologische principes nog sterker bevestigd zal worden. Voor de toegewijde Adventist zal dit werk, *Geest, karakter en persoonlijkheid*, veel antwoorden opleveren. Wij zijn er zeker van dat naarmate de Waarheid zich ontvouwt, de standpunten die hier worden ingenomen nadenkende lezers meer en meer zullen aanspreken.

In deze omstandigheden zal het af en toe voorkomen van uitdrukkingen als 'ik heb gezien,' 'mij werd getoond,' en 'ik heb opdracht ontvangen' niet alleen worden begrepen, maar ook worden verwelkomd vanwege de verzekering die zij geven, dat de weergegeven opvattingen hun oorsprong hebben in Hem, Die de menselijke geest gevormd heeft.

[VII]

Bij het samenstellen van dit materiaal in de kantoren van de White Estate is geen poging gedaan, om passages te selecteren die inzichten ondersteunen, die worden verdedigd door verschillende gezaghebbenden op de terreinen van opvoeding en psychologie. Er zijn hier geen vooringenomen inzichten van de samenstellers vertegenwoordigd. In plaats daarvan is een poging gedaan om Ellen White vrijuit haar inzichten naar voren te laten brengen. Dit is gedaan door te putten uit de uitgebreide voorraad van haar gepubliceerde geschriften, die gedurende zestig jaar zijn opgeschreven, zoals die te vinden zijn in nog verkrijgbare of reeds uitverkochte boeken, vlugschriften, haar duizenden tijdschriftartikelen en in haar omvangrijke archief met manuscripten en correspondentie, die zich in de kluis van het *Ellen White Estate* bevinden.

Een groot deel van *Geest, karakter en persoonlijkheid* presenteert algemeen leidende principes. Dit wordt af en toe onderbroken en aangevuld met materiaal, waarin praktische aansporingen en adviezen naar voren worden gebracht voor het bepalen van de houding van leraar en leerling, predikant en gemeentelid, arts en patiënt, of ouder en kind.

De adviezen, die in tientallen gevallen gericht zijn aan een directeur, predikant, arts, leraar, uitgever, echtgenoot, huisvrouw, of jongere, kunnen vanwege de gegeven omstandigheden en adviezen enigszins de vorm aannemen van praktijkvoorbeelden. De aandacht dient gericht te zijn op het in het geding zijnde principe.



Vanzelfsprekend schreef Ellen White niet als psychologe. Zij gebruikte geen terminologie die vandaag binnen de psychologie gebruikelijk is. Het is zelfs zo, dat de lezer haar gebruik van termen als 'psychologie,' 'frenologie,' enz. met begrip moet benaderen. De lezer met inzicht echter zal diep onder de indruk raken van haar ongebruikelijke inzicht in de basisprincipes van de psychologie, die uit deze geschriften blijkt. De

[VIII]

uitspraken van Ellen White over de verschillende aspecten van de geest, zijn vitale plaats binnen de menselijke ervaring, zijn mogelijkheden en de factoren die tot het optimaal functioneren van de geest leiden - in logische volgorde samengebracht - bieden een uitgelezen aanvulling op de postuum uitgegeven boeken van Ellen White. Deze uitspraken helpen ons te begrijpen wat de mens is, inzicht te krijgen in zijn verhouding tot zijn aardse omgeving, tot God en tot het heelal.

Tien jaar geleden, toen het werk voor deze bloemlezing begon, dacht men dat deze mensen die op het terrein van de geestelijke (mental) gezondheidszorg werkzaam zijn het meest zou aanspreken. Daarom is een opzet gekozen, die uitspraken gemakkelijk beschikbaar maakt voor hen die bepaald omschreven terreinen onderzoeken. De onderzoeker dient er begrip voor te hebben, dat hoewel een poging is gedaan om dubbele uitspraken zoveel mogelijk te voorkomen, een paar sleuteluitspraken in verschillende hoofdstukken herhaald worden, omdat de lezer ze onder verschillend passende hoofdstukken zal verwachten. Nu is duidelijk, dat deze bloemlezing van vitaal belang is voor alle adventisten en ook voor hun vrienden: voor iedereen van ons die in de strijd om de geest (mind) is betrokken.

Het werk van de samenstellers is beperkt geweest tot het selecteren van het materiaal, deze in een ogenschijnlijk logische volgorde te plaatsen, en het toevoegen van opschriften, inclusief de kopjes die de gekozen onderwerpen aangeven. Er is een poging gedaan om alle essentiële uitspraken over de gepresenteerde onderwerpen op te nemen, die tijdens de jaren van actieve dienst van Ellen White zijn opgeschreven. Dat biedt het voordeel om een bepaald punt vanuit alle hoeken te benaderen en zo breed mogelijk weer te geven. Hierdoor is er in algemene fundamentele zinnen hier en daar sprake van herhaling van de gedachtegang, die de oppervlakkige lezer misschien wat irritant zal vinden. Maar hij die het boek

[IX]

zorgvuldig bestudeert zal elke zinsnede verwelkomen, die een bijdrage levert tot het besproken onderwerp. Zo bezien is *Geest, karakter en persoonlijkheid* een soort encyclopedie.

Elk citaat heeft een speciale verdienste richting zijn bron in het materiaal van Ellen G. White. Dit maakt het in veel gevallen voor de lezer mogelijk om desgewenst de volledige originele context op te kunnen slaan. In het belang van ruimtebesparing zijn in de bronvermeldingen de algemeen aanvaarde afkortingen voor de geschriften van E.G. White gebruikt. Een sleutel voor deze afkortingen is na de inhoudsopgave te vinden. In alle gevallen is de datum van het schrijven of van de eerste publicatie vermeld. De oorspronkelijke bronnen worden als eerste verwijzing gebruikt, en als de citaten op dit moment in boekvorm beschikbaar zijn, worden ook de daarbij passende verwijzingen vermeld. Verwijzingen naar het *Seventh-Day Adventist Bible Commentary* komen uit de aanvullende uitspraken van Ellen G. White aan het slot van elk deel, of uit deel 7a van dit Bijbelcommentaar.

Ruimtegebrek heeft belet, dat in dit boek onderwerpen die met de geest verwant zijn werden opgenomen, zoals *insanity* 'krankzinnigheid' enz.. Voor die begrippen wordt de lezer verwezen naar



het centrale register van de geschriften van Ellen G. White: *Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White*.

Deze bloemlezing is voorbereid in de kantoren van de *Ellen G. White Estate*, onder leiding van de *Board of Trustees*, Raad van Beheer, die daartoe door Ellen White in haar testament toestemming voor hebben gekregen. Anders dan de meeste bloemlezingen van materiaal van Ellen G. White, is deze eerder in voorlopige vorm uitgegeven onder de titel *Guidelines to mental Health*, 'Richtlijnen voor geestelijke gezondheid.' Deze uitgave is gebruikt voor het op school testen, en voor het kritisch

[X]

doorlezen door Adventistische pedagogen, psychologen en psychiaters. De Ellen White Estate wilde er zeker van zijn, dat rekening zou worden gehouden met alle bekende uitspraken over de opgenomen onderwerpen, en dat de rangschikking van het materiaal acceptabel is.

De gunstige respons uit het gebruik op school en van anderen verzekert dit werk een plaats onder de vele andere boeken van Ellen G. White die postuum zijn gepubliceerd.

Dat het helder geschilderde beeld van het grote conflict tussen de machten van goed en kwaad alle lezers mag waarschuwen en verlichten; dat het suggesties en richting mag geven in het maken van een keuze voor datgene wat vandaag veilig leiding kan geven; en dat het u mag verzekeren van een toekomstige erfenis in het komende leven - is de ernstige hoop van

De Raad van Beheer van de Ellen G. White Estate

Washington, D.C.
22 maart 1977.



[XI]

INHOUD

SECTIE I: HET BESTUDEREN VAN DE GEEST

1.	Belangrijk	2
2.	Christen en psychologie	9
3.	Gevaren in de psychologie	18
4.	Geestelijke invloeden en de geest	28
5.	De fanatieke geest	39
6.	Gezond normaal zijn	49

SECTIE II: FUNDAMENTELE RELATIES

7.	Ziekte die in de geest begint	59
8.	Godsdienst en de geest	65
9.	De geest, de vesting	72
10.	Begrip	79

SECTIE III: ONTWIKKELING VAN DE GEEST

11.	Bijbelstudie en de geest	90
12.	IJver	102
13.	Voedsel voor de geest	110
14.	Beweging	119
15.	Emotionele factoren	127

SECTIE IV: DE GROEIENDE PERSOONLIJKHEID

16.	Prenatale invloeden	134
17.	Erfelijkheid en omgeving	146
18.	Veiligheid in het gezin	156
19.	Invloeden van de ouders	168
20.	De atmosfeer thuis	180

[XII]

21.	Christus weet om te gaan met de menselijke geest	188
22.	De school en de leraar	194

SECTIE V: DE ENERGIEGEVENDE KRACHT VAN HET LEVEN

23.	Liefde — een Goddelijk, eeuwig principe	212
24.	Liefde binnen het gezin	219
25.	Liede en seksualiteit in het leven van de mens	226
26.	Broederlijke liefde	253
27.	Gods liefde	260



SECTIE VI: ZELFZUCHT EN ZELFRESPECT

28.	Zelfrespect	268
29.	Afhankelijkheid en onafhankelijkheid	274
30.	Zelfzucht en op jezelf gericht zijn	285

SECTIE VII: JONGVOLWASSENHEID EN JEUGD

31.	Problemen van jongeren	294
32.	Verdwazing en blinde liefde	309
33.	Gevaren die de jeugd bedreigen	323
34.	Geweten	335

SECTIE VIII: LEIDENDE PRINCIPES BINNEN DE OPVOEDING

35.	De invloed van waarneming	347
36.	Principes van motivatie	357
37.	Principes voor studeren en leren	367

[XIII]

38.	Evenwicht en opvoeding	378
-----	------------------------	-----

SECTIE IX: DE ONDERLINGE VERHOUDING VAN LICHAAM EN GEEST

39.	Harmonieus handelen van de gehele persoonlijkheid noodzakelijk	391
40.	Lichaam beïnvloedt de geest	398
41.	Dieet en geest	403
42.	Geest en gezondheid	415
43.	Geest en geestelijke gezondheid	424

SECTIE X: GEZONDHEID EN VERSTAND

44.	Wetten die de geest regeren	435
45.	Individualiteit	444
46.	Menselijke verhoudingen	453
47.	Gezondheidsleer voor het verstand	464

SECTIE XI: EMOTIONELE PROBLEMEN

48.	Schuld	473
49.	Verdriet	481
50.	Zorgen maken en angst	490
51.	Angst	499
52.	Depressie	507
53.	Conflict - positief en negatief	524
54.	Te veel studeren	533
55.	Pijn	537
56.	Boosheid	543
57.	Haat en wraak	552



[XIV]

58.	Geloof	559
-----	--------	-----

SECTIE XII: AANPASSINGSPROBLEMEN

59.	Karaktervorming	572
60.	Conflict en gelijkvormigheid	583
61.	De vitale functie van Gods wetten	591
62.	Communicatie	603

SECTIE XIII: PERSOONLIJKHEID

63.	Verbeeldingskracht	617
64.	Gewoontes	627
65.	Luiheid	634
66.	Emotionele behoeften	638
67.	Instelling	648
68.	Sociale verhoudingen	654
69.	Afwijzing	663
70.	Kritiek	668
71.	Geluk	674

SECTIE XIV: GEDACHTEN EN HUN INVLOEDEN

72.	Denkgewoontes	687
73.	Juist denken	697
74.	Twijfels	703
75.	Verbeeldingskracht en ziekte	714
76.	Besluitvaardigheid en de wil	718

[XV]

SECTIE XV: VALSE BEHANDELINGSSYSTEMEN

77.	Pseudowetenschap	730
78.	Geest die geest controleert	738
79.	Hypnose en haar gevaren	746
80.	Satans wetenschap van zelfverheffing	758

SECTIE XVI: PRINCIPES EN HUN TOEPASSING

81.	Veilige therapie voor de geest	767
82.	Werken met de wetenschap	776
83.	Zorg voor ouderen	782

SECTIE XVII: PRAKTISCHE PSYCHOLOGIE

84.	Omgaan met emoties	791
85.	Raad geven	799



Geest, Karakter en Persoonlijkheid, hoofdstuk 1 t/m 13 en 72 t/m 80

versie 3.1

86.	Het delen van vertrouwelijke dingen	812
87.	Psychologie en theologie	818
88.	Negatieve invloeden op de geest	826
89.	Positieve invloeden op de geest	834
AANHANGSEL A		845
AANHANGSEL B		850



[XVI]

AFKORTINGEN *

AA	<i>The Acts of the Apostles, Van Jeruzalem naar Rome</i>
AH	<i>The Adventist Home, Het Bijbels gezin</i>
AM	<i>An Appeal to Mothers Relative to the Great Cause of the Physical, Mental and Moral Ruin of Many of the Children of Our Time.</i>
1BC	<i>The Seventh-day Adventist Bible Commentary, dl. 1, enz., Deel 7a:</i> Bijbelcommentaar van Ellen G. White
CD	<i>Counsels on Diet and Foods, Adviezen over dieet en voeding</i>
CEd	<i>Christian Education</i>
CG	<i>Child Guidance, Hoe leid ik mijn kind?</i>
CH	<i>Counsels on Health</i>
CM	<i>Colporteur Ministry</i>
COL	<i>Christ's Object Lessons, Lessen uit het leven van alledag</i>
CS	<i>Counsels on Stewardship</i>
CT	<i>Counsels to Parents, Teachers and Students</i>
CTBH	<i>Christian Temperance (E. G. White) and Bible Hygiene (James White)</i>
CW	<i>Counsels to Writers and Editors</i>
DA	<i>The Desire of Ages, De Wens der Eeuwen</i>
Ed	<i>Education</i>
Ev	<i>Evangelism</i>
EW	<i>Early Writings, Eerste Geschriften</i>
FE	<i>Fundamentals of Christian Education</i>
GC	<i>The Great Controversy, Het Grote Conflict</i>
GCB	<i>General Conference Bulletin</i>
GH	<i>Good Health</i>
GW	<i>Gospel Workers (1892, 1915)</i>
HC	<i>Our High Calling</i>
HL	<i>Health and How to Live</i>
HP	<i>In Heavenly Places</i>
HPMMW	<i>Health, Philanthropic and Medical Missionary Work</i>

[XVII]

HR	<i>Health Reformer</i>
HS	<i>Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists</i>
KH	<i>That I May Know Him</i>
LS	<i>Life Sketches of Ellen G. White, Schetsen uit mijn levensboek</i>
Lt	<i>Ellen G. White Letter</i>
MB	<i>Thoughts from the Mount of Blessing, Gedachten van de Berg van de Zaligsprekingen</i>
MH	<i>The Ministry of Healing, De weg tot gezondheid</i>
ML	<i>My Life Today</i>
MM	<i>Medical Ministry</i>
MS	<i>Ellen G. White Manuscript</i>
MYP	<i>Messages to Young People, Boodschap aan Jonge mensen</i>
PHJ	<i>Pacific Health Journal</i>
PK	<i>Prophets and Kings, Profeten en Koningen</i>



PP	<i>Patriarchs and Profets, Patriarchen en Profeten</i>
RH	<i>Review and Herald</i>
SC	<i>Steps to Christ, Schreden naar Christus</i>
SD	<i>Sons and Daughters of God</i>
4SG1	<i>Spiritual Gifts, boek 4, deel 1</i>
SL	<i>The Sanctified Life</i>
1 SM	<i>Selected Messages, Boek 1</i>
2SM	<i>Selected Messages, Boek 2</i>
SpT Serie A	<i>Special Testimonies, Serie A</i>
SpT Serie B	<i>Special Testimonies, Serie B</i>
SpTBC	<i>Special Testimonies to Battle Creek Church</i>
SpTEd	<i>Special Testimonies on Education</i>
SpTMM	<i>Special Testimonies relating to Medical Missionary Work</i>
SpTMWI	<i>Special Testimonies to Managers and Workers in Institutions</i>
SpTPH	<i>Special Testimonies to Physicians and Helpers</i>
SR	<i>Story of Redemption</i>

[XVIII]

ST	<i>Signs of the Times</i>
SW	<i>Southern Watchman</i>
1T	<i>Testimonies for the Church, dl. 1 (2 — 9)</i>
Te	<i>Temperance</i>
TM	<i>Testimonies to Ministers and Gospel Workers</i>
TSS	<i>Selection from the Testimonies Bearing on Sabbath School Work (1900)</i>
Und MS	<i>Undated Ellen G. White Manuscript</i>
WM	<i>Welfare Ministry</i>
Y1	<i>Youth 's Instructor</i>

Indien er een Nederlandse vertaling is, wordt ook de Nederlandse titel gegeven.



[1]

SECTIE I

HET BESTUDEREN VAN DE GEEST

[2]

-1- BELANGRIJK

De mooiste taak. - Het omgaan met de menselijke geest is de mooiste taak die mensen ooit op zich genomen hebben. - 3T 269 (1873).

De wetten kennen, die geest en lichaam regeren. - Iedereen is, voor zijn eigen bestwil en die van de mensheid, verplicht om zich op de hoogte te stellen van de wetten die ons leven regeren, en die gewetensvol te gehoorzamen. Iedereen moet het mooiste organisme dat er bestaat, het menselijk lichaam, leren kennen. We moeten inzicht krijgen in de functie van de verschillende organen: Hoe zijn ze onderling van elkaar afhankelijk, zodat ze allemaal gezond kunnen werken. We moeten de invloed van de geest op ons lichaam, en van ons lichaam op onze geest bestuderen. En ook de wetten, waaraan ze zijn onderworpen. - MH 128 (1905).

Train en oefen uw geest. - Wie u ook bent ... de HEERE heeft u gezegend met intellectuele vermogens. Die kunnen enorm verbeterd worden. Ontwikkel uw talenten met een volhardende ernst. Train en oefen uw geest door te studeren, waar te nemen en na te denken. U kunt niet in contact komen met de Geest van God, wanneer u niet van al uw vermogens gebruik maakt. Wanneer u godvrezend, nederig, en ernstig biddend te werk gaat, zullen uw verstandelijke vermogens aan kracht winnen en zich ontwikkelen. Uzelf vastbesloten een doel stellen doet wonderen. - LS 275 (1915).

Mogelijkheden voor een geoefende geest. - We moeten aan zelfdiscipline doen. ... Een normale, goed geoefende geest brengt meer en beter werk tot stand, dan de hoogst opgeleide geest en de grootste talenten, maar dan zonder zelfbeheersing. - COL 335 (1900).

Het omgaan met de menselijke geest is de belangrijkste taak. - Een aanwijzing voor hoe de toekomst van de maatschappij eruit ziet, vinden we in de jeugd van vandaag. Wij zien in hen toekomstige leraren, wetge-

[3]

vers en rechters. Kortom: de leiding en het volk, die het karakter en de bestemming van ons land bepalen. Daarom is de opdracht van mensen, die de gewoontes van de opkomende generatie moeten vormen en hun leven moeten beïnvloeden, zo belangrijk.

Het omgaan met de menselijke geest is de belangrijkste taak, die ooit aan mensen is opgedragen. De tijd van ouders is veel te kostbaar om te worden besteed aan het bevredigen van de eetlust, of het najagen van rijkdom of mode. God heeft hun de kostbare jeugd in handen gegeven. Niet alleen om hen geschikt te maken voor een bruikbare rol in dit leven. Maar ook om hen voor te bereiden voor het Koninklijke Hof in de hemel. - HS 209, 1886



Effectiviteit van een leraar hangt af van een geofende geest. - De effectiviteit van een leraar hangt niet zozeer af van de kennis die hij verworven heeft, maar van de maatstaven die hij aanlegt. Een echte leraar is niet tevreden met saaie gedachten, een luie geest of een slap geheugen. Hij streeft constant naar hogere vaardigheden en betere methodes. Hij groeit in zijn leven voortdurend. Het werk van zo'n leraar doet fris aan. Hij bezit een stimulerende kracht, die zijn leerlingen wakker schudt en inspireert. - Ed 278 (1903).

Hij streeft verstandelijk en moreel naar een zo uitmuntend mogelijk niveau. - Zelfkennis is waardevolle kennis. Een leraar die zichzelf goed inschat, laat toe dat God zijn geest oefent. Hij erkent, wat de bron van zijn kracht is. ... Zelfkennis leidt tot nederigheid en tot vertrouwen op God. Maar die kennis neemt niet de plaats in van het werken aan zelfverbetering. Iemand die zich bewust is van zijn eigen tekortkomingen, zal geen moeite sparen om aan de hoogst mogelijke maatstaf te kunnen voldoen: uitblinken op lichamelijk, verstandelijk en moreel terrein. Iemand die tevreden is met een lagere maatstaf zou niet bij het opleiden van de jeugd

[4]

betrokken mogen zijn. - SpTEd 50, 15 mei 1896.

Hij bereidt voor op de eeuwigheid. - U moet in al uw werk net doen als de landman, die zwoegt om vruchten van het land te kunnen halen. Hel lijkt alsof hij het zaad weggooit. Maar het zaad, dat in de grond begraven ligt, ontkiemt. De macht van de levende God geeft het leven en vitaliteit. En dat is te zien:

'eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.'

(Markus 4:28)

Maak een studie van dit wonderlijke proces. O, er is zoveel te leren, zoveel te begrijpen! Als we onze geest verbeteren, zoveel we kunnen, dan zullen we, in de eeuwigheid, de eeuwen door Gods wegen en werken bestuderen. Dan zullen we meer en meer over Hem te weten komen. -CT 252 (1913).

De wetenschap van het Christendom en van de geest. - We moeten de wetenschap van het Christendom onder de knie krijgen. Deze wetenschap is zoveel dieper, breder en hoger dan welke menselijke wetenschap ook, als de hemelen boven de aarde verheven zijn. Onze geest moet geoefend, opgevoed en getraind worden. Want mensen moeten God dienen op manieren, die niet passen bij onze aangeboren neigingen. Vaak moet men afstand doen van een training en opvoeding die al een leven lang geduurd heeft. Pas dan kan men leerling in de school van Christus worden. Ons hart moet worden opgevoed, zodat het standvastig in God wordt. Jong en oud moeten denkgewoontes aanleren, die hen helpen om weerstand te bieden aan verzoeken. Wij moeten leren omhoog te kijken. Wij moeten de principes van het Woord van God leren begrijpen in hun betekenis voor ons dagelijks leven. Het zijn principes die zo hoog zijn als de hemel en die de eeuwigheid omvatten. Elke handeling, elk woord, elke gedachte, moet met deze principes in overeenstemming zijn. - CT 20 (1913).

Vooruitgang alleen via strijd. - Geen enkele wetenschap kan zich meten met die, welke het karakter van God in het leven van een student

[5]

ontwikkelt. Mensen die Christus gaan volgen, ontdekken, dat ze nieuwe motieven voor hun handelen krijgen. Nieuwe gedachten komen op, en nieuwe daden zijn daar het noodzakelijke gevolg van. Maar men kan alleen vorderingen maken via strijd. Want er is een vijand, die voortdurend strijd tegen ons voert. Hij brengt ons in verzoeking, zodat wij gaan twijfelen en zondigen. Er zijn erfelijke



en aangeleerde neigingen tot het kwade, die overwonnen moeten worden. Eetlust en hartstochten moeten onder controle van de Heilige Geest worden gebracht. Aan deze kant van de eeuwigheid komt er aan deze oorlog nooit een einde. Er moet voortdurend strijd geleverd worden. Maar er zijn tegelijk ook kostbare overwinningen te behalen. De uiteindelijk triomf over het eigen ik en over de zonde is veel waardevoller, dan wij met ons verstand (mind) kunnen bevatten. - CT20(1913).

De plicht van iedere christen om zijn geest te ontwikkelen. - Iedere christen is verplicht om gewoontes aan te leren, die ons handelen ordelijk, grondig en doeltreffend maken. Wij hebben geen enkel excuus als we tijdens ons werk op de één of andere manier klungelen. Als iemand altijd aan het werk is, en werk is nooit klaar, dan komt dat, omdat er niet met hoofd en hart gewerkt wordt. Iemand die langzaam is en met verlies werkt, moet bedenken, dat dit gebreken zijn die men moet corrigeren. Zo iemand moet zijn geest oefenen in het bedenken, door zó van de tijd gebruik te maken, dat men de beste resultaten boekt. Door de juiste aanpak en methode slagen sommigen mer, om in vijf uur net zo veel te doen als anderen in tien.

Sommige mensen die huishoudelijk werk doen, zijn altijd bezig. Niet omdat zij zoveel te doen hebben, maar omdat ze niet nadenken, hoe ze tijd kunnen besparen. Door hun slome en trage manieren maken ze veel werk van heel weinig. Maar iedereen die wil, kan deze overdreven en langzame gewoontes overwinnen. Stel in uw werk een bepaald doel. Beslis hoeveel

[6]

tijd voor een bepaalde taak nodig is. En span u dan zoveel mogelijk in om het werk binnen de gegeven tijd klaar te krijgen. Het oefenen van onze wilskracht zal onze handen vaardig doen bewegen. - COL 344 (1903).

Alle krachten van geest en lichaam trainen. - God heeft aan ieder mens hersenen gegeven. Hij verlangt, dat die tot Zijn eer gebruikt zullen worden. ... Wij hebben niets teveel aan vermogen in onze hersenen, en ook geen overschot in ons vermogen tot redeneren. Wij moeten alle vermogens van geest en lichaam opvoeden en trainen, zodat we er zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken. Want ons hele systeem als mens is door Christus gekocht. We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt, om die vermogens te versterken. Want God vindt het fijn, wanneer wij als Zijn medewerkers steeds efficiënter worden. - Preek in het St. Helena Sanatorium, 23 januari 1904. (ISM 100).

Een ontwikkelde geest is voor de mens een maatstaf. - Denk nooit, dat u genoeg geleerd hebt, en dat u nu uw inspanningen kunt laten verslappen. Een ontwikkelde geest is voor de mens een maatstaf. De opvoeding moet uw hele leven doorgaan. Elke dag moet men bij leren en de verworven kennis in praktijk brengen. - MH 499 (1905).

Er bestaat een treffende gelijkenis tussen een onbewerkte akker en een ongeoefende geest. Kinderen en jongeren hebben het verdorven zaad al in hun geest en in hun hart. Het ligt klaar om uit te sprouiten en de bijbehorende verdorven oogst op te leveren. De grootste zorg en oplettendheid zijn nodig in het bewerken van de geest. We moeten daarin kostbare zaadjes van Bijbelse Waarheid opslaan. - RH, 9 november 1886 (HC 202).

Het verkrijgen van kennis en geestelijke ontwikkeling. - Ons succes in het verkrijgen van kennis en geestelijke ontwikkeling hangt af van het op de juiste manier omgaan met onze tijd. Het ontwikkelen van ons verstand

[7]

hoeft niet te worden geblokkeerd door armoede, nederige afkomst, of een ongunstige omgeving. ...



Een vastbesloten doel, volhardende ijver en het zuinig omgaan met onze tijd, stellen mensen in staat om kennis en oefening van hun verstand te verwerven. Dit maakt hen geschikt voor vrijwel elke invloedrijke en nuttige positie. - COL 343, 344 (1900).

Inzicht hebben in de geest is van grote waarde in de omgang met zieken. - Veel wijsheid is nodig in de behandeling van ziektes, die door de geest veroorzaakt worden. Een verwond, ziek hart, en een ontmoedigde geest hebben zachte behandeling nodig. ... Meeleven en tact hebben vaak een betere uitwerking op de zieke dan de meest kundige behandeling, die op een koude, onverschillige manier gegeven wordt. — MH 244 (1905).

Inzicht hebben in de geest en in de menselijke natuur helpt bij het Verlossingswerk. - Wees vastbesloten om bruikbaar en efficiënt te worden en daarbij te voldoen aan de roeping van God. Wees grondig en trouw in wat u ook doet. Maak gebruik van alle voordelen binnen uw bereik om uw verstand te versterken. Combineer de bestudering van boeken met nuttig werk met uw handen. En maak uzelf door trouwe inspanning, waakzaamheid en gebed de wijsheid eigen, die van boven komt. Daardoor krijgt u een veelzijdige opleiding. Zo groeit u in karakter en wint aan invloed op anderen. Dit stelt u in staat om hen op het pad van oprechtheid en heiligheid te leiden. - COL 334 (1900).
Monteurs, advocaten, handelaren, mensen in allerlei vakken en beroepen: ze leren allemaal, zodat ze meester in hun vak worden. Zouden volgelingen van Christus minder verstandig hoeven zijn? Zouden ze in naam in Zijn dienst kunnen staan, en tegelijk onwetend kunnen zijn over de manieren en methodes die hun bruikbaarheid kunnen verhogen? De onderneming voor het verkrijgen van eeuwig leven staat boven alles wat u op aarde zou kunnen wensen. Om mensen tot Jezus te kunnen leiden, moe-

[8]

ten we kennis hebben van de menselijke natuur. En we moeten de geest van de mens bestuderen. Er is veel zorgvuldig nadenken en vurig gebed nodig, om te weten te komen hoe u mannen en vrouwen moet benaderen met dat geweldige onderwerp: de Waarheid. - 4T 67 (1876).

Wanneer onze krachten ontwikkeld zijn, zal de vraag naar onze diensten toenemen. - Door gebrek aan vastberadenheid om zichzelf aan te pakken en hervormingen door te voeren, kunnen mensen vastroesten in bepaalde verkeerde handelingen. Óf ze ontwikkelen hun krachten, waardoor ze het vermogen krijgen om op de allerbeste manier te dienen. Ze ontdekken dan, dat ze overal en altijd gevraagd worden. Ze krijgen waardering, omdat ze zoveel waard zijn. - COL 344 (1900).

We kunnen bijna net zo uitmuntend zijn als de engelen. - De HEERE heeft de mens het vermogen geschonken om voortdurend te kunnen groeien. En Hij geeft de mens alle mogelijke hulp bij het werk. Door deze voorraad aan Goddelijke genade, kunnen wij bijna net zo uitmuntend zijn als de engelen.

[9]

-2- CHRISTEN EN PSYCHOLOGIE

Wetten voor de geest zijn door God ingesteld. - Hij die onze geest geschapen heeft en haar wetten heeft ingesteld, heeft ook gezorgd voor de ontwikkeling van onze geest in overeenstemming met deze wetten. - Ed 41 (1903).

Ware principes voor de psychologie in de Schriften. - De ware principes voor de psychologie zijn in de Heilige Schrift te vinden. De mens kent zijn eigen waarde niet. Hij handelt naar het onbekeerde



temperament van zijn karakter, omdat hij niet naar Jezus kijkt,
'de Leidsman en Voleinder des geloofs.'

(Hebreeën 12:2)

Iemand, die tot Jezus komt, die in Hem gelooft en Hem tot Voorbeeld maakt, weet wat deze woorden betekenen:

'Dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.'

(Johannes 1:12)

Mensen die een ware bekering doormaken, zullen zich scherp bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover God. Zij moeten met vrees en beven aan hun eigen zaligheid werken (Filippenzen 2 : 12), om volledig te herstellen van de melaatsheid van de zonde. Zo'n ervaring leidt hen ertoe, zich nederig en vol vertrouwen van God afhankelijk te stellen. - MS 121, 1902 (ML 176).

Een geest die aan God is toegewijd, ontwikkelt zich harmonieus. - God neemt mensen zoals ze zijn en leidt ze op voor Zijn dienst; als zij zich aan Hem willen overgeven. Wanneer u de Geest van God in uw ziel ontvangt, worden al uw geestvermogens gestimuleerd. Een geest die onvoorwaardelijk aan God is toegewijd, ontwikkelt zich harmonieus. Hij ontvangt kracht om de eisen die God stelt te begrijpen en uit te voeren. Een zwak, wankelmoedig karakter wordt veranderd in een sterk en standvastig karakter. Een leven van voortdurend bidden vormt zo'n nauwe band tussen Jezus en Zijn discipelen, dat christenen qua karakter op hun Meester gaan lijken. Ze krijgen helderder en bredere inzichten. Hun on-

[10]

derscheidingsvermogen reikt dieper. En ze worden evenwichtiger in hun oordeel. Zij worden zó gestimuleerd door de levengevende kracht van de Zon der gerechtigheid, dat ze tot eer van God veel vrucht kunnen dragen. - GW 285,286(1915).

De wetenschap van een zuiver leven als christen. - De wetenschap van een zuiver, gezond, consequent leven als christen krijgt u door het bestuderen van het Woord van de HEERE. Dat is de hoogste opleiding die een aards wezen kan krijgen. Dat zijn de lessen, die aan de studenten op onze scholen onderwezen moeten worden. Zo worden er zuivere gedachten in hen gevormd; en een reine geest met een rein hart. Dan zijn ze klaar om de ladder van de geestelijke groei te beklimmen, (vgl. II Petrus 1:5-8). Dan kunnen ze zich in de christelijke deugden oefenen. Daarom willen wij graag, dat onze scholen met onze sanatoria verbonden zijn; en onze sanatoria met onze scholen. Deze instituten moeten geleid worden met de eenvoud van het evangelie, zoals dat in het Oude- en in het Nieuwe Testament verteld wordt. - MS 86 (1905).

Omgeven door een atmosfeer van vrede. - Iedereen die door God getraind wordt, heeft stille tijd nodig om gemeenschap te hebben met het eigen hart, met de natuur en met God. ... Wij moeten Hem persoonlijk tot ons hart horen spreken. Als alle andere stemmen tot zwijgen zijn gebracht en we in de stilte voor Zijn aangezicht wachten - dan maakt de stilte van onze ziel de stem van God duidelijker hoorbaar. Hij vraagt van ons:

'Wees stil en weet, dat Ik God ben.'

(Psalm 46:10 KJV)

Te midden van de massa die haastig voortraast, en van de spanningen die de drukte van het leven met zich meebrengt, is iemand die op deze manier verfrist wordt, omgeven door een atmosfeer van licht en vrede. Zo iemand ontvangt een nieuwe hoeveelheid kracht geschonken, zowel lichamelijk als verstandelijk. - MH 58 (1905).

[11]

Het geloof in Christus is een afdoend medicijn. - Satan is de aanstichter van ziektes. En een arts



voert strijd tegen zijn werk en zijn macht. Geestesziekten komen overal overvloedig voor. Ongelovigen proberen van deze ongelukkige gevallen het beste te maken. [Moeilijkheden binnen het gezin, wroeging over zonden en de angst voor een eeuwig brandende hel, hebben hier de geest uit het evenwicht geslagen.] Zij schrijven krankzinnigheid toe aan de godsdienst. Maar dat is een grove karikatuur; één waar ze in de toekomst niet graag mee geconfronteerd zullen willen worden. Het geloof in Christus is helemaal geen oorzaak voor krankzinnigheid. Het is er één van de meest afdoende medicijnen ertegen. Want dit geloof heeft het vermogen om de zenuwen tot rust te brengen. - 5T 443, 444 (1885).

Een sfeer van vrede binnengaan. - Soms wordt men door verzoeken aangevallen. Soms lijken zorgen, verwarring en duisternis de ziel te omsingelen. Kijk dan terug naar het moment, waarop u het laatst het licht hebt gezien. Rust in de liefde van Christus en in Zijn beschermende zorg. ... Wanneer wij in gemeenschap treden met onze Heiland, gaan we een sfeer van vrede binnen. - MH 250 (1905) .

Alle onnodige angsten van u af zetten. - Mensen gaan uit naar hun dagelijks zwoegen. Of ze gaan in gebed. Mensen gaan 's nachts slapen en staan 's morgens weer op. De rijke viert feest in zijn paleis. En de arme verzamelt zijn kinderen rond de karige maaltijd. Allen worden vol liefde door hun hemelse Vader gadeslagen. Er wordt geen traan geplengd, die God niet ziet. Er is geen glimlach, die Hij niet opmerkt.

Als we dit maar volkomen zouden geloven, zouden we alle onnodige angsten van ons afzetten. Ons leven zou niet zo vol teleurstellingen zitten als nu het geval is. Want alles, of het nu groot is of klein, zou dan in handen van God gegeven worden. Hij raakt niet in verwarring door de

[12]

veelheid van zorgen. Hij raakt ook niet ondersteboven van hoe zwaar die zorgen zijn. Daarom zouden wij mogen genieten van een zielenrust, die veel mensen al lange tijd vreemd is. - SC 86 (1892).

Uw ziel trainen door discipline. - Christenen, wordt Christus in ons openbaar? Wij moeten ons inspannen, zodat we een gezond lichaam en een krachtige geest krijgen, die niet makkelijk verzwakt raken. We hebben een geest nodig, die verder kan kijken dan het eigen ik, zodat ze oorzaak en gevolg van al onze daden kan ontdekken. Dan zijn we op de juiste weg om als goede soldaten ontberingen te kunnen doorstaan. We hebben een geest nodig, die moeilijkheden kan doorzien; en die deze kan aanpakken met de wijsheid die van God komt. We hebben een geest nodig, die met moeilijke problemen kan worstelen en die kan overwinnen. Het moeilijkste probleem is, om ons eigen ik te kruisigen, om in ons geestelijk leven, ontberingen te lijden. Daardoor trainen we onze ziel, door strenge discipline. Dat schenkt in het begin misschien niet zoveel bevrediging. Maar het uiteindelijke effect is vrede en geluk. - Lt 43 (1899).

Christus heeft de kracht om te versterken en te herstellen. - En terwijl Christus de hemel opent voor de mens, opent het leven wat Hij geeft het hart van de mens voor de hemel. Zonde sluit ons niet alleen af voor God. Zonde vernietigt in de ziel van de mens zowel het verlangen als het vermogen om Hem te kennen. Christus' opdracht is om al dit werk van het kwaad ongedaan te maken. De vermogens van onze ziel, die door de zonde verlamd zijn; onze verduisterde geest; onze verwrongen wil: Hij heeft de kracht om die te versterken en te herstellen. Hij opent voor ons de rijkdommen van het heelal. En Hij schenkt ons de kracht, om deze schatten te kunnen onderscheiden en ons die toe te eigenen. - Ed 28, 29 (1903).

Óf God, óf satan heeft de controle. - Satan neemt de controle over van



[13]

elke geest, die niet beslist onder de controle van de Geest van God staat. - Lt 57 (1895) (TM 79).

Elke zonde die we koesteren verzwakt ons karakter. - En laat niemand zich vleien met de gedachte, dat men zonden die men een tijd lang koestert, later gemakkelijk kan opgeven. Dat is niet zo. Elke zonde die we koesteren, verzwakt ons karakter en versterkt die slechte gewoonte. En lichamelijk, verstandelijk en moreel verval is het gevolg. Misschien heeft u berouw over het verkeerde dat u gedaan heeft. Misschien zet u uw voeten op het juiste pad. Maar doordat uw geest zo gevormd is, en doordat u zó vertrouwd bent geraakt met het kwaad, is het voor u moeilijk om tussen goed en kwaad te kunnen onderscheiden. Via de verkeerde gewoontes die u gevormd hebt, zal satan u keer op keer aanvallen. — COL 281 (1900).

De psychologische kwalificaties van een leraar. - De gewoontes en principes van een leraar moeten als nog belangrijker gezien worden dan zijn geschiktheid door opleiding. Als hij een oprecht christen is, weet hij, dat het noodzakelijk is, gelijke aandacht te hebben voor de lichamelijke, verstandelijke, morele en geestelijke opleiding van zijn studenten.

Om de juiste invloed te kunnen uitoefenen, moet hij zichzelf volmaakt kunnen beheersen. Zijn hart moet rijk begunstigd zijn met liefde voor zijn leerlingen. En dat zal te zien zijn in hoe hij kijkt, en in zijn spreken en handelen. Hij dient een stevig karakter te hebben. Dan kan hij de geest van zijn leerlingen vormen, en hen in de wetenschappen onderwijzen. De vroege opvoeding van jongeren vormt over het algemeen hun karakter voor hun leven. Mensen die met jongeren omgaan moeten er zorgvuldig op letten, dat zij de kwaliteiten van hun geest naar boven moeten halen. Dan kunnen jongeren beter leren hoe zij die kracht kunnen sturen, zodat ze die zo effectief mogelijk kunnen inzetten. - 3T 135 (1872).

[14]

De mens moet tot nieuwe schepping worden. - Mensen moeten onderdaan worden van het koninkrijk van Christus. Door de Goddelijke kracht die hun wordt toegeschreven, dienen zij terug te keren tot hun trouw. Via wetten en hulpbronnen houdt God een hemelse communicatie in stand met het geestelijk leven van de mensen. Die werkt net zo verborgen als de wetenschap en de werking van de wind. (vgl. Johannes 3:7-8) Christus zegt:

'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.'

(Johannes 18:36)

Deze communicatie drukt zijn stempel op regeringen op aarde. Maar de geringste invloed in omgekeerde richting verstoort meteen de Goddelijke gelijkenis.

Gods inwerking op het hart van de mens, die ze ontvangt, is zó geestelijk van karakter! Ze maakt iedereen tot nieuwe schepping, zonder ook maar één door God geschonken talent te vernietigen of te verzwakken. Het zuivert elke eigenschap die geschikt is voor een verbinding met de Goddelijke natuur. Wat uit de Geest geboren is, is Geest. Wanneer een mens vanuit de hoge geboren wordt, doordringt een hemelse vrede zijn of haar ziel. - MS 1, 1897 (SpTBC, no. 3, 8 - 9).

Het goede sluit het kwade uit. - Ouders, u bent degenen die moeten beslissen, of de geest van uw kinderen met veredelende gedachten gevuld worden, of met boze gevoelens. U kunt niet voorkomen dat hun actieve geest zich ergens mee bezig houdt. U kunt ook niet met een afkeurende blik het kwaad verjagen. Alleen door het inprenten van goede principes kunt u verkeerde gedachten buitensluiten. Als ouders niet het zaad van de Waarheid in de harten van hun kinderen zaaien, zal de



vijand er onkruid in zaaien. Goed en degelijk onderwijs is het enige wat voorkomen kan, dat slechte gesprekken goede zeden bederven. (I Korinthe 15: 33) De Waarheid beschermt de ziel tegen de eindeloze verzoeken, die men het hoofd moet bieden. - CT 121 (1913).

[15]

Slechts één dag behoort mij toe. - Wij moeten allemaal van dag tot dag getraind, geoefend en opgeleid worden, zodat we in dit leven bruikbaar zijn. Slechts één dag tegelijk - denk daar aan. Één dag behoort mij toe. In die ene dag zal ik mijn best doen. Ik zal mijn spraakvermogen gebruiken, om iemand anders tot zegen te zijn; tot hulp, tot troost, tot een voorbeeld wat de goedkeuring van mijn HEERE en Heiland krijgt. Ik zal mezelf oefenen in vriendelijkheid en geduld, zodat de christelijke deugden op deze dag in mij tot ontwikkeling komen.

Wijd uzelf elke morgen met ziel, lichaam en geest aan God. Vorm de gewoonte om steeds te bidden en vertrouw meer en meer op uw Heiland. U mag met alle vrouwen geloven dat de HEERE Jezus van u houdt, en dat Hij wenst, dat u in Zijn liefde opgroeit tot de maat van Zijn karakter. Hij wenst dat u in Zijn liefde zult groeien, dat u zult toenemen en sterker zult worden in alle volheid van Goddelijke liefde. Dan ontvangt u de meest waardevolle kennis voor tijd en eeuwigheid. - Lt 36, 1901 (HP 227) Hoe uw geest zich evenwichtig kan ontwikkelen. - Werk is een zegen. Het is onmogelijk, dat wij zonder te werken kunnen genieten van een goede gezondheid. We moeten al onze eigenschappen gebruiken, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Dan worden zowel mannen als vrouwen evenwichtig van geest. - 3T 154 - 155 (1872).

Kennis en wetenschap moeten door de Heilige Geest leven worden ingeblazen. - Alleen wanneer zij onder de volledige controle van de Geest van God worden gebracht, worden iemands talenten ten volle bruikbaar gemaakt. De voorschriften en beginselen van het geloof zijn de eerste stappen in het verkrijgen van kennis. Ze liggen helemaal aan de basis van waar onderwijs. Kennis en wetenschap moeten door de Heilige Geest leven worden ingeblazen, zodat zij kunnen dienen voor de meest nobele doeleinden.

[16]

Alleen een christen kan kennis op de juiste manier gebruiken. Om de wetenschap volledig op waarde te kunnen schatten, moet zij vanuit een gelovig standpunt worden bekeken. Dan zal iedereen de God van de wetenschap aanbidden. Een hart dat door Gods genade is veredeld, kan de werkelijke waarde van onderwijs het best begrijpen. De eigenschappen van God, zoals die in Zijn geschapen werken zichtbaar zijn, kunnen we alleen waarderen wanneer we de Schepper kennen.

Leraren moeten niet alleen op de hoogte zijn van de theorie van de Waarheid. Zij moeten uit ervaring de weg van de heiligmaking kennen, zo dat zij de jeugd tot de bronnen van de Waarheid kunnen leiden: naar het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Kennis is alleen een macht tot het goede, wanneer deze met ware vroomheid verbonden is. Een ziel die van zijn eigen ik leeggemaakt is, zal nobel zijn. Christus, Die door het geloof in ons hart woont, zal ons in Gods ogen wijs maken. - MS 44 1894.

Ons hele wezen open voor de geneesmiddelen van de hemel. - Christus is de Levensbron. Wat veel mensen nodig hebben is een helderder inzicht in Hem. Men moet hun geduldig en vriendelijk, maar toch ernstig leren hoe ons hele wezen opengesteld kan worden voor de geneesmiddelen van de hemel. Wanneer het zonlicht van Gods liefde de verduisterde kamer van onze ziel verlicht, verdwijnen rusteloze vermoeidheid en ontevredenheid. En vreugde die bevrediging geeft zal onze geest kracht verlenen - en gezondheid en energie aan ons lichaam. - MH 247 (1905).



Genadegaven komen niet van het ene moment op het andere tot ontwikkeling. - De kostbare genadegaven van de Heilige Geest komen niet van het ene moment op het andere tot ontwikkeling. Moed, kracht, zachtmoedigheid, geloof, onwankelbaar vertrouwen in Gods macht om te redden: ze worden allemaal via jarenlange ervaring verkregen. Gods kinde-

[17]

ren moeten hun bestemming bezegelen door een leven van heilige ijver, en door stevig aan het goede vast te houden. - MH 454 (1905).

[18]

-3- GEVAREN IN DE PSYCHOLOGIE

Satan bestudeert de geest. - Satan is al duizenden jaren aan het experimenteren met de eigenschappen van de menselijke geest. En hij heeft dit goed leren kennen. Door zijn subtiele werking in deze laatste dagen bindt hij de menselijke geest aan de zijne, en blaast hem zijn gedachten in. En hij doet dit op zo'n bedrieglijke manier, dat de mensen die zijn leiding aanvaarden niet eens weten, dat zij door hem geleid worden om zijn wil te doen. De grote misleider hoopt de geest van mannen en vrouwen zó te misleiden, dat alleen zijn stem nog gehoord wordt. - Lt 244, 1907. (MM 111).

Satan is meester in subtiele trucs. - Satan probeert de menselijke geest voortdurend met zijn subtiele trucs te beïnvloeden. Hij is een meesterbrein. Dat heeft hij van God ontvangen. Maar hij heeft zich met al zijn nobele eigenschappen verlaagd om zich tegen de raadslagen van de Allerhoogste te verzetten en om die te verijdelen. - ST, 18 september 189 (HC 210).

Hij komt in vermomming. - De plannen en listen van satan lokken ons aan alle kanten. Wij moeten steeds onthouden, dat hij in vermomming tot ons komt. Hij verbergt de motieven en het karakter van zijn verzoeken. Hij komt in lichtgewaden, ogenschijnlijk in zuiver engelengewaad, zodat we niet zullen merken, dat hij het is. Wij moeten grote voorzichtigheid betrachten, zodat we zijn listen grondig kunnen onderzoeken, anders worden we misleid. - MS 34, 1897 (HC 88).

Misbruik van wetenschappen die goed bij onze geest passen. - In deze dagen, waarin scepsis en ongelooft zich zo vaak in een wetenschappelijk gewaad vermommen, moeten wij aan alle kanten op onze hoede zijn. Onze grote tegenstander misleidt hiermee duizenden, en leidt hen weg als gevangenen van zijn wil. Het voordeel dat hij via wetenschappen weet te behalen, wetenschappen die goed bij onze geest passen, is enorm. Hier

[19]

weet hij als een slang ongemerkt binnen te sluipen om Gods werk te verdueren.

Deze ingang van satan via de wetenschappen is weldoordacht. Via de kanalen van de frenologie (leer, die karaktereigenschappen afleidt van lichamelijke kenmerken), de psychologie en het mesmerisme (hypnose) komt hij nog directer tot de mensen van deze generatie. En zo werkt hij ook met die macht, die karakteristiek is voor zijn inspanningen tegen de afsluiting van de genadetijd. Op deze manier is de geest van duizenden mensen vergiftigd en zijn ze tot ongelooft verleid.



* Noot: Deze uitspraak werd gepubliceerd in *Signs of the Times* van 6 november 1884. Mevrouw White ontleende veel, met enige verhelderingen, aan een uitspraak, die oorspronkelijk in de *Review and Herald* van 18 februari 1882 verscheen. Nu is deze te vinden in *Testimonies for the Church*, dl. 1, blz. 290 - 302.

De verwijzing naar frenologie, psychologie en mesmerisme, hier samen genoemd - die de manier beschrijven waarop satan voordeel haalt uit de menselijke geest - kan een beetje duister lijken voor iemand die niet bekend is met de literatuur van die tijd, en waar deze de nadruk op legde. Wetenschappelijke werken over fysiologie en over de verzorging van zieken hadden op de achterkant advertenties met lijsten van boeken, die het publiek informeerden over de beschikbare literatuur. Één zo'n werk: *The Water Cure Manual*, 'Het handboek voor watertherapie', (284 blz.), in 1850 uitgegeven door Fowlers en Wells, bevat een lijst van vijfenzeftig verschillende werken over lichamelijke en geestelijke gezondheid. Drieëntwintig daarvan gaan over frenologie, psychologie, mesmerisme en helderziendheid. We geven hier enkele titels weer:

(voor de duidelijkheid in het Nederlands.
De boeken zijn in het Engels verschenen, vertaler)

'Elementen van Dierlijk Magnetisme'; of: Werking en Toepassing om het Menselijk Lijden te verlichten, \$ 12,50

'Bekende Lessen in Frenologie en Fysiologie'. In linnen gebonden, 1 deel. Prachtig geïllustreerd, \$ 2,00

'Fascinatie'; of: de Filosofie van de Bekoring (Magnetisme). De Grondbeginselen van het Leven worden uiteengezet. Geïllustreerd, \$ 40,00

[20]

'Lezingen over de Filosofie van Mesmerisme en Helderziendheid' Met aanwijzing over werking en praktische toepassing. \$ 25,00

'Psychologie'; of de Wetenschap van de Ziel. Met gravures over het zenuwstelsel. Do Joseph Haddock, MD. \$ 25,00

'Frenologie en de Schriften'; (hun onderlinge harmonie getoond). Door Rev. John Pie pont. S 12,50.

'De Filosofie van Elektrische Psychologie' Door John Bovee Dods, \$ 50,00

In het 650 pagina's dikke boek van Dr. Sylvester Graham ' Lezingen over de Wetenschap van het Menselijk Leven (1865), met een 'Biografische Schets van de Auteur', wor: voor veel van dergelijke werken geadverteerd. Dit keer gegroepeerd onder kopjes z 'Werken over Frenologie,' 'Hydrotherapie, of Watertherapie,' 'Mesmerisme-Psychologie,' enz.. Samen met een verslag van acht pagina's over 'Het Leven van Sylvester Graham' wordt bijna een volledige bladzijde gewijd aan een 'Frenologische beschrijving.' Ellen White schreef dus over zaken, die in die tijd erg onder het publiek leefde: - Samenstellers

Men gelooft, dat de ene menselijke geest zo mooi inwerkt op een ander. Maar intussen dringt satan, die klaarstaat om elke kans te grijpen, heimelijk binnen en werkt aan de ene en aan de andere kant. De mensen die aan deze wetenschappen zijn toegewijd, prijzen hen de hemel in vanwege de grote en goede werken, die zij naar zij beweren tot stand hebben gebracht Maar intussen hebben ze er maar weinig weet van, wat voor macht ten kwade zij koesteren. Het is een macht, die in de toekomst met allerlei tekenen en wonderen der leugen zal werken - en met allerlei misleiding der ongerechtigheid. (2 Thessalonicenzen 2: 9,10) Let op de invloed, die deze wetenschappen hebben, beste lezer, want de strijd tussen Christus en satan is nog niet ten einde.



Verwaarlozen van het gebed leidt mensen ertoe, op hun eigen kracht te vertrouwen, en zet de deur open naar verzoeking. In veel gevallen wordt de fantasie in de ban gehouden van wetenschappelijk onderzoek. En mensen zijn gevleid, wanneer ze zich van hun eigen macht bewust worden.

[21]

De wetenschappen die handelen over de geest van de mens worden erg in de hoogte gestoken. Wanneer ze hun plaats kennen, zijn ze goed; maar ze zijn door satan in zijn greep genomen, als machtige handlangers om zielen te misleiden en te vernietigen. Zijn trucs worden aanvaard alsof ze uit de hemel afkomstig zijn. En zo krijgt hij de aanbidding die hij graag wil. De wereld, die naar men veronderstelt zoveel weldaden ontvangt door de frenologie en het dierlijk magnetisme, was nog nooit zo verdorven als nu. Via deze wetenschappen wordt de deugd vernietigd, en worden de fundamenten voor het spiritisme gelegd. - ST, 6 november 1884 (2SM 351, 352).

Zijn werk om de geest van de mens af te leiden. - Satan is helemaal binnen gekomen en heeft zichzelf tussen God en de mens geplaatst. Het is zijn werk om de geest van de mens af te leiden. En hij werpt zijn duistere schaduw dwars over ons levenspad, zodat we het onderscheid niet kunnen zien tussen God en de morele duisternis, het verderf en het massale onrecht wat in de wereld is. Wat kunnen we dan hieraan doen? Zullen we de duisternis laten blijven? Nee.

Er is hier een macht voor ons, die het licht van de hemel in onze donkere wereld zal brengen. Christus is in de hemel geweest. Hij zal het licht van de hemel brengen, de duisternis verdrijven, en het zonlicht van Zijn Heerlijkheid binnenlaten. Dan zien we, midden in de verdorvenheid, in het vuil en in de onreinheid het licht van de hemel.

Wij moeten het tegenover de onreinheid, die in het menselijk geslacht is gekomen, niet opgeven. We moeten ons geestesoog daar niet steeds naar laten staren. We moeten er niet naar kijken. ... Wat moeten we dan doen?

'Ziet, hoe grote liefde ons de vader gegeven heeft.'

(I Johannes 3:1) - MS 7, 1888.

[22]

Listig binnendringen tegenover open, frontale aanval. - Als satan het christendom open en frontaal zou aanvallen, zou dit christenen onmiddellijk aan de voeten van hun machtige Verlosser brengen, Die alleen in staat is, de tegenstander op de vlucht te jagen. In het algemeen doet satan dit niet. Hij is listig en weet, dat de meest doeltreffende weg voor hen om zijn doelen te bereiken is, de arme, gevallen mens in de gedaante van een lichtengel te benaderen. In deze vermomming werkt hij in op onze geest, om die van het veilige en rechte pad weg te lokken. Hij is er altijd op uit om het werk van Christus te imiteren en zo zijn eigen macht en aanspraken te verwezenlijken. Hij leidt misleide stervelingen ertoe, volgens wetenschappelijke principes verklaringen te vinden voor de werken wonderen van Christus. Hij laat die hun toelijken, alsof ze het resultaat zijn van menselijk vernuft en menselijke kracht. In de geest van velen zal hij uiteindelijk op deze manier alle werkelijk geloof in Christus als de Messias, als de Zoon van God, vernietigen. - ST, 6 november 1884.

Jonge geesten: zijn speciale doel. - Het is in deze laatste dagen het speciale werk van satan om de geest van de jeugd in bezit te nemen, om hun gedachten te verderven en om hun hartstochten aan te wakkeren. Ze zijn allemaal vrij in hun morele keuzes. En daarom moeten ze hun gedachten in de juiste banen leiden. - Und MS 93. (HC 337).

Satan controleert een geest, die niet door de Heilige Geest geleid wordt. - Weinigen geloven, dat de mensheid zo diep is gezonken, als zij in werkelijkheid gezonken is. Weinigen geloven, dat zij zó



door en door slecht is, en zich zo wanhopig verzet tegen God, als in werkelijkheid het geval is.

'Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.'

(Romeinen 8: 7)

Als de geest niet onder de directe invloed van de Geest van God staat, kan

[23]

satan hem naar believen vormen. Alle vermogens van de rede die hij controleert, zal hij sensueel maken. Hij is het tegenovergestelde van God: in zijn smaak, standpunten, voorkeuren, in wat hij wel en niet fijn vindt, en in zijn keuzes en streven. Hij heeft geen plezier in waar God van houdt, of wat Hij goedkeurt. Maar hij geniet van de dingen die Hij veracht. Daarom handelt hij zó, dat hij God ermee kwetst.

Dit leidt tot strijd met de mensen, die op de weg van de HEERE willen wandelen. Zij [de mensen die zich tegen de Waarheid verzetten] zullen licht duisternis noemen, en duisternis licht; goed kwaad, en kwaad goed. - Lt8, 1891.

Van de dagen van Adam tot nu toe. - Satan heeft aan het stuurwiel gezeten, en dit rondgedraaid totdat hij controle had over alle geesten van mensen die de leugens hebben aangenomen, waarmee hij Eva heeft misleid. Daarna heeft hij haar als werktuig gebruikt om ook Adam tot zonde te verlokken. Satan heeft dit schoonschijnende inwerken op geesten van mensen volgehouden, vanaf die dag tot op vandaag. - MS 19, 1894.

Zij die de Waarheid kennen, zijn satans speciaal doelwit. - Satan werkt heimelijk, om de geest van die mensen in verwarring te brengen die de Waarheid kennen. Hij doet dit door misleidende gevoelens en misleidende voorbeelden binnen te brengen. Er zijn mensen die een verdeeld leven leiden: Ze belijden de HEERE te dienen, maar bedenken tegelijkertijd hoe zij hun eigen plannen kunnen uitvoeren. Dat zijn plannen die het werk vertragen, waarvoor Christus juist Zijn leven gaf om die te verwezenlijken. Tenzij ze berouw krijgen en zich bekeren, zullen zij door de vijand van zielen misleid worden. - Lt 248, 1907.

Satan leidt geesten af door controversiële onderwerpen. - Hij [de vijand] zou verrukt zijn, wanneer hij geesten zou kunnen afleiden naar een

[24]

onderwerp waardoor hij verdeeldheid van opvattingen zou kunnen creëren, en ons volk tot tegenstellingen zou kunnen leiden. - MS 167, 1897.

De ene geest heerst over de andere. — Satan vindt vaak een machtig werktuig ten kwade in de macht die de ene menselijke geest over de andere kan uitoefenen. Die invloed is zó verleidelijk, dat de persoon die erdoor omgevormd wordt zich vaak niet van die macht bewust is. God heeft mij opgedragen, om tegen dit kwaad te waarschuwen. - Lt. 2-r 1907. (2SM 352).

Een macht ten goede, een macht ten kwade. - De invloed van de ene geest op de andere, die zo'n sterke macht ten goede is wanneer zij is geheiligd, is net zo sterk ten kwade in handen van mensen die zich tegen God verzetten. Deze macht gebruikte satan, toen hij bezig was het kwaad in de geest van engelen in te druppelen. Hij deed het voorkomen, dat hij het welzijn van het heelal voor ogen had. Als de gezalfde cherub was Lucifer zeer verhoogd. Hij was erg geliefd bij de hemelse wezens,



en zijn invloed op hen was sterk. Velen van hen luisterden naar zijn overwegingen en geloofden zijn woorden. *'En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.'* (Openbaring 12: 7 - 8) - Lt II- 1903. (7BC 973).

De geest van één mens was niet te vertrouwen. - De geest van één mens en het oordeel van één mens was niet te vertrouwen. Want er stonden te grote belangen op het spel, en die geest was niet vrij van menselijke zwakheden en menselijke dwalingen. ... Niemands geest is zó volmaakt dat er geen gevaar is dat hij door verkeerde motieven geleid wordt, of dat hij dingen vanuit een verkeerd standpunt beziet. - Lt. 41, 1891.

[25]

Satan kijkt uit naar geesten die niet op hun hoede zijn. - Als zij de gelegenheid krijgen, zullen de boze engelen de menselijke geest bewerken ((gevangen nemen en beheersen), totdat zij geen geest of wil van zichzelf meer hebben. - MS 64, 1904.

Enige veiligheid in weerstand bieden. - Onze enige veiligheid ligt in het geen ruimte bieden aan de duivel. Want zijn suggesties en bedoelingen dienen altijd om ons te schaden en om te verhinderen dat wij op God vertrouwen. Hij verandert zichzelf in een reine engel, zodat hij via zijn heimelijke verzoeken zijn listen op zo'n manier kan inzetten, dat we zijn sluwe streken niet opmerken. Hoe meer wij toegeven, hoe meer macht zijn misleidingen over ons zullen hebben. Het is onveilig om met hem in discussie te gaan of te debatteren. Want bij elk voordeel dat wij de vijand bieden, zal hij nog meer opeisen.

Onze enige veiligheid is het krachtig afwijzen van elke eerste aanwijzing van aanmatiging. God heeft ons door de verdiensten van Christus voldoende genade verleend om satan te kunnen weerstaan, en om méér dan overwinnaar te kunnen zijn. Weerstand bieden betekent succes.

'Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.'

(Jakobus 4:7)

Die weerstand moet krachtig en standvastig zijn. Alles wat we winnen verliezen we weer, als we vandaag alleen maar weerstand bieden om morgen te kunnen toegeven. - RH, 8 april 1880. (HC 95).

Het vermijden van aanmatigend handelen. - Er zijn mensen, die zichzelf roekeloos in gevaarlijke en riskante situaties begeven, en zichzelf aan verzoeken blootstellen waarvoor een wonder van God nodig is, om hen daar ongedeerd en onbevlekt uit te laten komen. Dit is aanmatigend handelen, waar God geen behagen in heeft. De verzoeking van satan aan het adres van de Heiland van de wereld om Zichzelf van de tinnen van de tempel te storten, werd krachtig tegemoet getreden en weerstaan. De

[26]

aartsvijand citeerde een belofte van God als zekerheid, dat Christus dit op grond van deze belofte veilig kon doen. Jezus trad de verzoeking tegemoet met het Schriftwoord:

'Er is wederom geschreven: Gij zult den HEERE, uw God niet verzoeken.'

(Matthéüs 4: 7)

Op dezelfde manier trekt satan mensen naar plaatsen, waar God niet wil dat ze heengaan en komt met een Schriftplaats om zijn ingeving te rechtvaardigen. - RH 8 april 1880. (HC 95).

Werkelijk geloof en aanmatiging. - De beloften van God zijn er niet om daar overhaast een beroep



op te kunnen doen om ons te beschermen, terwijl we roekeloos op het gevaar afsnellen. En wanneer wij daarbij de wetten van de natuur overtreden, of de voorzichtigheid en het beoordelingsvermogen niet in acht nemen, die God ons nu juist gegeven heeft om te gebruiken, zou dat geen werkelijk geloof zijn, maar aanmatiging. ... Satan komt tot ons met wereldse eer, rijkdom en met de pleziertjes van het leven. Deze verzoeken worden afwisselend gebruikt, zodat ze bij mensen van alle rang en stand passen. Ze worden van God weggevoerd om zichzelf méér te dienen dan hun Schepper.

'Al deze dingen zal ik U geven,' zei satan tot Christus. *'Al deze dingen zal ik U geven,'*

(Matthéüs 4: 9)

zegt satan tot de mens, 'al dit geld, dit land, al deze macht en eer en rijkdom zal ik u geven.' En de mens wordt betoverd, misleid en verraderlijk naar zijn ondergang gelokt. Als wij onszelf in hart en leven overgeven aan wereldgezindheid, dan is satan tevreden. - Lt 1a, 1872. (HC 93).

Boze engelen óf Gods engelen controleren de menselijke geest. — Ofwel de boze engelen, ofwel de engelen van God controleren de menselijke geest. Onze geest wordt aan de controle van God overgegeven, óf aan de controle van de machten der duisternis. Het is goed dat wij uitzoeken waar wij vandaag staan - ofwel onder de met bloed bevedekte banier van de Vorst Immanuël, of onder de zwarte banier van de machten der duisternis. - MS 1, 1890. (6BC 1120).

[27]

Alleen als wij ons overgeven. - Satan kan de geest of het verstand niet aantasten, tenzij wij die aan hem overgeven. - MS 17, 1893. (6BC 1105).

Helder inzicht nodig. - Helder geestelijk gezichtsvermogen is nodig, om tussen het kaf en het koren te kunnen onderscheiden, tussen de wetenschap van satan en de wetenschap van het Woord van de Waarheid. Christus, de Grote Arts, is naar onze wereld gekomen om gezondheid, vrede en volmaaktheid van karakter te geven aan iedereen die Hem wil aannemen. Zijn evangelie bestaat niet in uiterlijke methodes en handelingen. Door deze laatste kan de wetenschap van een kwade praktijk worden binnengesmokkeld als een grote zegen. En achteraf blijkt het een grote vloek te zijn. - Lt 130, 1901. (HC 109).

Gebed behaalt tegenover Satan de overwinning. - Het gelovig gebed is de grote kracht van de christen en daarmee zal men tegenover satan zeker de overwinning behalen. Daarom probeert hij ons aan te praten, dat wij het gebed niet nodig hebben. Hij walgt van de naam van Jezus, onze Advocaat. En wanneer wij oprecht tot Hem komen om hulp, dan wordt de strijdmacht van satan gealarmeerd. Het past goed bij zijn bedoelingen, wanneer wij de oefening in het bidden verwaarlozen. Want dan worden zijn wonderen der leugen gemakkelijker aanvaard. Wat hij niet kon bewerkstelligen in het verzoeken van Christus, bewerkstelt hij wel door zijn bedrieglijke verzoeken op de mens te richten. - 1T 296. (1862).

[28]

Geloof en gezondheid. - Persoonlijk geloof is van het grootste belang. Johannes schreef aan Gajus:

'Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.'

(3 Johannes vers 2)

Gezondheid van het lichaam hangt voor een groot deel af van gezondheid van de ziel. Daarom:

'Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.'

(I Korinthe 10:31)

Persoonlijk geloof openbaart zich in houding, woorden en handelingen. Het zorgt voor groei, tot op het laatst de volmaaktheid aanspraak maakt op de aanbeveling van de HEERE:

'En gij zijt volmaakt in Hem,'



(Kolossenzen 2:10) - L 117,1901.

Zuiver geloof geeft waardigheid, evenwichtigheid en kracht. - Zuiver en onbevlekt geloof is geen gevoel, maar het doen van werken van barmhartigheid en liefde. Dit geloof is noodzakelijk voor gezondheid en geluk. Het gaat de verontreinigde tempel van de ziel binnen en drijft de zondige indringers met een gesel naar buiten. Wanneer dit geloof de troon verwerft, heiligt het alles door zijn aanwezigheid. Het verlicht het hart met de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid. Het zet de vensters van de ziel open naar de hemel en laat de zonneschijn van Gods liefde binnen. Daarmee komt waardigheid en evenwichtigheid. Lichamelijke, verstandelijke en morele kracht nemen toe, omdat de atmosfeer van de hemel als een actief hulpmiddel de ziel vult. *'Christus in u, de hoop der heerlijkheid.'* (Kolossenzen 1: 27 KJV).

God is de Bron van leven en vreugde. - God is de Bron van leven, licht en vreugde voor het heelal. Als lichtstralen van de zon, als waterstromen die uit een levende bron ontspringen: zó vloeien de zegeningen van Hem naar al Zijn schepselen. En overal waar het leven van God in de harten van mensen woont, zal die in de vorm van liefde en zegen naar anderen uitvloeien. - SC 77 (1892).

[29]

Allen ontvangen leven van God. - Alle geschapen dingen leven door de wil en de macht van God. Zij zijn ontvangers van het leven van de Zoon van God. Hoe bekwaam en getalenteerd ze ook zijn, hoe groot ook hun capaciteiten, hun leven wordt vernieuwd vanuit de Bron van alle leven. Hij is de Bron, de Fontein van het leven. Alleen Hij, Die als enige onsterfelijkheid heeft, Die in het licht en in het leven woont, kon zeggen:

'Ik heb macht hetzelfde [Mijn leven] af te leggen, en Ik heb macht hetzelfde wederom te nemen.'

(Johannes 10: 18) - MS 131, 1897.(5 BC 1113).

Satan gebruikt invloeden van geest over geest. - Toen hij uit de hemel was geworpen, stichtte Satan zijn koninkrijk op deze wereld. En sindsdien probeert hij steeds onvermoeibaar mensen weg te leiden van hun trouw aan God. Hij gebruikt dezelfde macht die hij in de hemel gebruikte - de invloed van geest over geest. Mensen worden verzoekers voor hun medemensen. De sterke, verdorven gevoelens van satan worden gekoesterd en die oefenen een meesterlijke, onweerstaanbare macht uit. Onder invloed van deze gevoelens sluiten mensen zich aaneen in samenzweringen, vakorganisaties en in geheime genootschappen. Er zijn krachten in de wereld aan het werk die God niet veel langer zal verdragen. - Lt 114, 1903.

Een beproefd doel van satan: krachten voor zelfzuchtige doeleinden gebruiken. - Satan heeft netten en valstrikken, zoals de valstrikken van een vogelvanger. Die zijn allemaal gemaakt om zielen in de val te laten lopen. Het is een beproefd doel van hem, dat mensen de hun door God gegeven krachten voor zelfzuchtige doeleinden gebruiken, in plaats van ze dienstbaar te maken om God te verheerlijken. God wil, dat mensen werk zullen gaan doen, dat hen vrede en vreugde brengt en dat hen eeuwige winst zal opleveren. Maar satan wil dat wij onze inspanningen richten op wat geen winst oplevert.

'Welke dingen alle verderven door het gebruik.'

(Kolossenzen 2: 22).

[30]

De overtreding heeft geen nieuwe rangorde in energie en hartstochten opgeleverd. - We mogen niet veronderstellen, dat God sinds de overtreding van Adam aan mensen een nieuwe rangorde van energie en hartstochten heeft gegeven. Want dan zou het lijken, alsof God heeft ingegrepen en



zondige neigingen in het menselijk geslacht heeft ingepland. Christus is Zijn bekeringswerk begonnen zodra de mens in overtreding gevallen was. Hij deed dit, opdat zij via gehoorzaamheid aan Gods wet en geloof in Christus het verloren beeld van God zouden kunnen herwinnen. - MS 60,1905.

Iedereen moet één van de twee banieren kiezen. - Dit is het grote punt. Dit zijn de twee grote machten die tegenover elkaar staan: De Vorst van God, Jezus Christus - en de vorst der duisternis, satan. Dit is het openlijke conflict. Er zijn maar twee groepen mensen in de wereld, en ieder menselijk wezen zal zich onder één van de twee banieren scharen. De banier van de vorst der duisternis, óf de banier van Jezus Christus. - Lt 38,1894.

Zonde raakt het hele wezen. - Zonde raakt het hele wezen; en dat doet de genade ook. - Lt 8, 1891.

Het eigenzinnige hart heeft de eigenschappen van de ziel omlaag getrokken. Alle mensen, die de wetenschap van het heil willen leren, moeten onderdanige studenten in de school van Christus zijn, zodat de zielentempel tot woonplaats van de Allerhoogste kan worden. Als wij van Christus willen leren, moet de ziel worden leeggemaakt van al zijn trotse bezittingen, zodat Christus in de ziel een afdruk van Zijn beeld kan maken. - Li 5, 1898. (HC 105).

Het kruis geeft het juiste niveau aan de menselijke geest. - Wat geeft de menselijke geest het juiste niveau? Dat is het kruis van Golgotha. Door

[31]

naar Jezus te kijken, die de Leidsman en Voleinder van ons geloof is, wordt alle verlangen naar zelfverheerlijking in het stof begraven. Als we juist zien, komt er een geest van zelfvernederig, die deemoed en nederigheid van geest stimuleert. Wanneer wij het kruis aanschouwen, worden wij in staat gesteld, de wonderlijke voorziening te zien, die dit kruis voor elke gelovige getroffen heeft. God in Christus, ... indien juist gezien, zal mensenverering en menselijke trots neerhalen. Er zal geen zelfverheffing zijn, maar ware nederigheid. - Lt 20, 1897. (HC 114).

De mens wordt in Christus volkomen gemaakt. - Christus brengt Zijn discipelen in een levende eenheid met Zichzelf en met de Vader. Via de inwerking van de Heilige Geest op de menselijke geest wordt de mens in Christus Jezus volkomen gemaakt. Eenheid met Christus vormt een eenheidsband van de één met de ander. Deze eenheid is voor de wereld het meest overtuigende bewijs van de majesteit en de verdienste van Christus; en van Zijn macht om zonde weg te nemen. - MS 111, 1903. (5BC 1148).

God alleen kan de mens in morele waarde verheffen. - De waarde van de mens, zoals God hem inschat, bestaat door de eenheid van de mens met Christus. Want God is de Enige, Die in staat is om de mens door de gerechtigheid van Christus in morele waarde te verheffen. Wereldse eer en wereldse grootheid hebben slechts die waarde, die de Schepper van de mens daaraan hecht. Hun wijsheid is dwaasheid, hun kracht zwakheid. - Lt9, 1873. (HC 149).

Zelfzucht en zijn vruchten. - Zelfzucht vormt het wezen van de ontarding. En omdat mensen voor zijn macht zijn bezwaken, is in de wereld van vandaag het omgekeerde van trouw aan God zichtbaar. Volken, gezinnen en individuele personen zitten vol met het verlangen om hun eigen ik in het middelpunt te stellen. De mens verlangt ernaar, over zijn



[32]

medemensen te kunnen heersen. Terwijl hij zich in zijn egoïsme van God en van zijn medemensen afscheidt, volgt hij onbeperkt zijn neigingen. Hij handelt alsof het goed van anderen zou afhangen van hun onderwerpen aan zijn opperheerschappij. - RH, 25 juni 1908. (CS 24).

De overwinning kan worden behaald. - Door het ontwikkelen rechtvaardige principes kan de mens de overwinning behalen over zijn voorkeur tot het kwaad. Als hij gehoorzaam is aan de wet van God, worden zintuigen niet langer scheefgetrokken en verdraaid. Eigenschappen worden niet langer verdorven en vernietigd, doordat ze gebruikt worden voor onderwerpen die het karakter hebben om van God weg te leiden. In en via de genade die door de Hemel wordt geschonken, kunnen woorden gedachten en energie gezuiverd worden. Een nieuw karakter kan worden gevormd en het ontorende van de zonde kan worden overwonnen. - M 60,1905.

Een weifelende geest is het begin van verzoeking. - Het begin van het bezwijken voor verzoeking ligt in de zonde van het toestaan aan de geest om te weifelen, om onstandvastig te zijn in uw vertrouwen op God. De boze wacht steeds op een kans om God verkeerd voor te stellen en om de geest te trekken naar hetgeen verboden is.

Als hij kan zal hij de geest op de dingen van de wereld richten. Hij zal zich inspannen om de emoties op te doen laaien, de hartstochten op te jagen en de gevoelens zich te laten hechten aan dat wat niet goed voor u is. Maar het is aan u om elke emotie en hartstocht onder controle te houden, in kalme onderwerping aan de rede en aan het geweten. Dan verliest satan zijn macht om de geest te controleren.

Het werk waartoe Christus ons oproept, is het steeds meer overwinnen van het geestelijke kwaad in ons karakter. Natuurlijke neigingen moeten

[33]

overwonnen worden. ... Eetlust en hartstocht moeten onderworpen worden en de wil moet helemaal aan de kant van Christus worden geplaatst. - RH, 14 juni 1892. (HC 87).

Niemand hoeft te wanhopen vanwege overgeërfde neigingen. - Satan staat altijd klaar om te bedriegen en te misleiden. Hij gebruikt elke betovering om mensen op de brede weg van de ongehoorzaamheid te lokken. Hij is bezig om onze zintuigen in verwarring te brengen met verkeerde gevoelens. En hij wil de grenzen vervagen door zijn valse opschriften te zetten op de richtingwijzers, die God geplaatst heeft voor het wijzen van de juiste weg. Omdat deze boze handlangers ernaar streven om elke lichtstraal uit de ziel te verduisteren, zijn hemelse wezens aangewezen voor de uitvoering van de taak: het dienen, leiden, bewaken en controleren van die mensen, die erfgenamen van het heil zullen zijn. Niemand hoeft te wanhopen vanwege overgeërfde neigingen tot het kwaad. Maar wanneer de Geest van God overtuigt van zonde, moet de boosdoener berouw hebben, het kwaad belijden en dit vervolgens nalaten. Trouwe wachters staan paraat om zielen op de rechte paden te leiden. - MS 8, 1900 (6BC 1120).

Deelhebber aan zonde via gezelschap. - De ziel die door verkeerde invloeden is misleid - en deelhebber aan zonde is geworden via het gezelschap van anderen - om dingen te doen die tegen de geest en het karakter van God ingaan, hoeven niet te wanhopen.

'Want zodanig een Hogepriester Betaamde ons, heilig, onnozel (onschuldig vertaler), onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden.'

(Hebreeën 7: 26)

Christus is niet alleen Priester en Middelaar voor onze zonden, maar ook het Offer. Hij offerde



Zichzelf eens en voorgoed. - Lt 11, 1897.

Een redmiddel tegen elke soort van verzoeking. - Voor elke soort verzoeking is er een redmiddel. Wij worden niet aan onszelf overgelaten,

[34]

zodat we de strijd tegen ons eigen ik en onze zondige natuur met onze eigen eindige kracht zouden moeten strijden. Jezus is een machtige Helper een Steun die nooit ontbreekt. ... Niemand hoeft te falen of ontmoedigd te raken, wanneer er voor ons zo'n goede voorziening is gemaakt. - RH 8 april 1884. (HC 88).

Christus' bloed is het enige redmiddel. - De wet van de HEERE is heel verstrekkend. Jezus ... legde aan Zijn discipelen duidelijk uit, dat deze heilige wet van God zelfs in gedachten, gevoelens en verlangen, geschonden kon worden; net als in woord en daad. Het hart dat God lief heeft boven alles, zal op geen enkele manier de neiging hebben, om Zijn voorschriften zoveel mogelijk te beperken tot de minimumeisen. De gehoorzame, loyale ziel zal opgewekt volledige geestelijke gehoorzaamheid betonen, wanneer de wet in zijn geestelijke kracht zichtbaar wordt. Dan dringen de geboden in hun werkelijke kracht tot de ziel door. De zonde zal er buitengewoon zondig uitzien. ... Eigen gerechtigheid, eigendunk en eigen eer zijn er niet meer. Zelfverzekerdheid is verdwenen. Diep overtuigd zijn van de zonde en het walgen van onszelf is het gevolg En de ziel klampt zich, in het wanhopige besef verloren te gaan, vast aan het bloed van het Lam van God; dat is ons enige redmiddel. - Lt 51 1888. (HC 140).

De uitdaging van de verzoeker tegemoet treden. - Satan komt tot u en zegt: u bent een zondaar. Maar laat hem niet uw geest vervullen van de gedachte, dat omdat u zondig bent, God u verworpen zou hebben. Zeg tegen hem: ja, ik ben een zondaar en daarom heb ik een Heiland nodig. Ik heb vergeving en genade nodig. En Christus zegt, dat ik als ik tot Hem kom niet verloren zal gaan. In Zijn brief aan mij lees ik:

'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.'

(1 Johannes 1:9)

Ik wil geloven in het Woord, dat Hij mij heeft nagelaten. Ik zal Zijn geboden

[35]

gehoorzamen. Wanneer satan u vertelt, dat u verloren bent, antwoord dan: ja, maar Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Hoe groter mijn zonde, hoe meer ik een Heiland nodig heb. - Lt 98b, 1896.

De aandacht afgewend van verwarring naar het werk van Gods hand. - God roept Zijn schepselen op om hun aandacht af te wenden van de verwarring en de chaos om hen heen, en het werk van Zijn hand te bewonderen. De hemellichamen zijn het waard om te aanschouwen. God heeft die voor het welzijn van de mens gemaakt. En wanneer wij Zijn werken bestuderen, zullen engelen van God aan onze zijde staan om onze geest te verlichten en die te beschermen tegen satanische misleiding. - MS 96, 1899. (4BC 1145).

Wat geloof doet. - Waar geloof veredelt de geest, verfijnt de smaak, heiligt het beoordelingsvermogen en maakt zijn bezitter tot deelhebber aan de zuiverheid en heiligheid van de Hemel. Het brengt engelen dichtbij en scheidt ons meer en meer af van de geest en de invloed van de wereld. Het dringt door in alle handelingen en relaties in het leven; en het geeft ons de *'geest van ... gematigdheid'* (2 Timotheüs 1: 7). Het gevolg is geluk en vrede. - ST, 23 oktober 1884. (CH 629,



630).

Het doet intellectuele vermogens toenemen. - Net als in het geval van Daniël nemen intellectuele vermogens toe, in gelijke mate als waarin het geestelijke (spiritual) karakter wordt ontwikkeld. - RH, 22 maart 1898. (4BC 1168).

Het verbetert de lichamelijke gezondheid. - Het besef dat u het goede doet, is het beste medicijn voor een ziek lichaam en een zieke geest. De speciale zegen van God, die op de ontvanger rust, is gezondheid en kracht. Iemand van wie de geest stil en tevreden is in God, bevindt zich

[36]

op de snelweg naar gezondheid. Het besef dat het oog van de HEERE op ons rust, en dat Zijn oor open is voor onze gebeden, is met recht iets dat voldoening geeft. Te weten, dat wij een Vriend hebben, die nooit faalt - aan Wie we alle geheimen van de ziel kunnen toevertrouwen, is een geluk dat niet in woorden is te vatten. - ST, 23 oktober 1884. (CH 628).

De liefde van Jezus omgeeft zielen met een geurige atmosfeer. - De zielen van degenen die Jezus liefhebben zullen worden omgeven met een zuivere, geurige atmosfeer. Er zijn mensen die de honger van hun ziel verbergen. Deze mensen zijn erg geholpen door een teder woord of een vriendelijke groet. De hemelse gaven, die door God vrij en rijkelijk worden geschonken, moeten op onze beurt weer vrij geschonken worden aan ieder die binnen onze invloedssfeer komt. Zo tonen we een liefde, die in de hemel is geboren, en die zal groeien wanneer ze vrij wordt gebruikt om anderen te zegenen. Zo verheerlijken we God. - MS 17, 1899. (HC231).

De gevolgen van één moment van onbedachtzaamheid. - Één veiligheidsslot verwijderd uit het geweten, het toegeven aan één verkeerde gewoonte, het één keer verzaken van de hoge eisen van de plicht, kan het begin zijn van een reeks misleidingen, die u laten overgaan tot de rangen van hen die satan dienen. En al die tijd belijdt u God en Zijn zaak lief te hebben. Één moment van onbedachtzaamheid, één enkele misstap, kan de loop van uw hele leven de verkeerde richting doen nemen. - 5T 39 (1885).

God doet geen wonder om de oogst te voorkomen. - De HEERE zendt ons waarschuwingen, raadgevingen en vermaningen, zodat we de gelegenheid hebben om onze dwalingen te corrigeren vóórdat ze tot een tweede, natuur worden. Maar als we weigeren ons te laten corrigeren, komt God niet tussenbeide om de richting van ons eigen handelen tegen te gaan.

[37]

Hij doet geen wonder, zodat het zaad dat gezaaid is niet op zal komen en vrucht zal dragen.

De mens die hardheid van ongeloof toont, of een koppige onverschilligheid tegenover de Goddelijke Waarheid, haalt slechts de oogst binnen die hij zelf gezaaid heeft. Dat hebben velen ervaren. Ze luisteren met stoïcijnse onverschilligheid naar de waarheden, die eens hun ziel diep beroerden. Ze hebben verwaarlozing, onverschilligheid en verzet tegen de Waarheid gezaaid. En dat is ook de oogst die ze zullen binnenhalen. De kou van ijs, de hardheid van ijzer, de ondoordringbare, onontvankelijke aard van een rots - ze vinden allemaal overeenkomst in het karakter van menig belijdend christen.

Zo heeft de HEERE ook het hart van de farao verhard. God sprak door de mond van Mozes tot de koning van Egypte. Hij gaf hem de meest overtuigende bewijzen van Goddelijke macht. Maar de



alleenheerser weigerde koppig het licht aan te nemen, dat hem tot berouw zou hebben gebracht. God heeft geen bovennatuurlijke macht gezonden om het hart van de opstandige koning te verharderen. Maar omdat de farao de Waarheid afwees, werd de Heilige Geest teruggetrokken. Hij werd aan de duisternis en het ongeloof overgelaten wat hij zelf gekozen had. Door het volhardend afwijzen van de invloed van de Geest, snijden mensen zichzelf van God af. Hij heeft niet een nog machtiger helper in reserve om hun geest te verlichten. Geen openbaring van Zijn wil kan hen in hun ongeloof bereiken. -RH, 20 juni 1882. (3BC 1151).

Onze omgeving vormen in plaats van door haar gevormd worden. - Er zijn kwade dingen, die de mens kan verminderen maar nooit weg kan krijgen. Hij moet obstakels overwinnen en zijn omgeving vormen, in plaats van door haar gevormd te worden. Hij heeft ruimte om zijn talenten te oefenen, wanneer hij uit verwarring orde en harmonie schept. In dit

[38]

werk kan hij Goddelijke hulp krijgen, als hij daar een beroep op doet. Hij wordt niet alleen gelaten om in eigen kracht te strijden met verzoeken en beproevingen. De hulp is aan Iemand opgedragen die machtig is. Jezus verliet de koninklijke voorhoven van de hemel - leed en stierf in een wereld die door zonde afgedegen was - opdat Hij de mens kon leren, hoe de beproevingen van het leven te doorstaan zijn en de verzoeken van het leven te overwinnen. Dat is een voorbeeld voor ons. - 5T 312 (1885).

God verlangt, dat onze geest vernieuwd wordt. - De rommel van aanvechtbare principes en praktijken moet opgeruimd worden. De HEERE verlangt, dat onze geest vernieuwd wordt en dat ons hart vervuld wordt met de schatten van de Waarheid. - MS 24, 1901. (HC 106).

Oordeelkundig omgaan met verschillende geesten. - Wij moeten allemaal het karakter en de manieren bestuderen, zodat we kunnen weten hoe wij oordeelkundig met verschillende geesten kunnen omgaan. Da kunnen wij ons zo goed mogelijk inspannen, om hen te helpen het Woord van God juist te verstaan en om een echt christelijk leven te gaan leiden. Wij moeten de Bijbel met hen lezen en hun gezindheid (mind) wegtrekken van tijdelijke dingen naar hun eeuwige belangen. Het is de plicht van Gods kinderen om zendingen voor Hem te zijn, om hen die hulp nodig hebben, te leren kennen. Als iemand wankelt onder verzoeking, moet zijn zaak zorgvuldig worden aangepakt en met wijsheid worden gestuurd. Want zijn eeuwig belang staat op het spel. En de woorden en daden van hen die zich voor hem inzetten kunnen een levensgeur ten leven, of een doodseur ten dood zijn. - 4T 69 (1876).

Onbuigzame beginselen kenmerken de studenten van Jezus. - Onbuigzame beginselen kenmerken de levensloop van hen die aan de voeten van Jezus zitten en van Hem leren. - RH, 20 juni 1882. (HC 160).

[39]

-5- DE FANATIEKE GEEST *

Fanatici en fanatisme zullen binnendringen. - Wij leven in een tijd, waarin allerlei vormen van fanatisme zullen binnendringen, zowel bij gelovigen als ongelovigen. Satan zal binnenkomen en huichelachtig leugens verkondigen. Alles wat hij kan bedenken om mannen en vrouwen te misleiden zal naar voren worden gebracht. - Lt 121, 1901. (MM 114).

Hoe satan het aanpakt. - We hebben door ervaring ontdekt, dat wanneer satan zielen niet gevangen



kan houden in het ijs van de onverschilligheid, hij zal proberen ze in het vuur van het fanatisme te duwen. Wanneer de Geest van God temidden van Zijn volk komt, grijpt de vijand zijn kans om ook op verschillende geesten in te werken. Hij leidt hen ertoe hun eigen bijzondere karaktertrekken met het werk van God te vermengen. Zo bestaat er altijd het gevaar, dat zij hun eigen geest (spirit) met het werk laten vermengen en dat daaruit onverstandig handelen voortkomt. Velen zijn bezig met een werk wat zij zelf verzonnen hebben en wat niet door God is ingegeven. - Lt 34, 1889. (Similar tot 5T 644).

Het gevolg van het koesteren van onvolkomen neigingen. - Sommige mensen willen niet luisteren. Ze hebben al zó lang de keus gemaakt om hun eigen weg te gaan en hun eigen wijsheid te volgen. Ze hebben al zó lang onvolkomen erfelijke en aangeleerde neigingen in hun karakter gevolgd, dat ze blind zijn en niet veraf kunnen zien. Door hen worden principes verdraaid. Valse maatstaven worden aangelegd. Er worden toetsstenen aangelegd die niet de handtekening van de Hemel dragen. ... En juist enkele van deze mensen zeggen vol grootspraak in de HEERE, dat zij een

* Noot: Het Engels-Amerikaanse woordenboek Webster duidt het aan als: 'overdreven enthousiasme' of 'onredelijke ijver.'- Samenstellers (Van Dale definieert fanatisme als: 'al te felle, hartstochtelijke ijver voor iets,' vertaler)

[40]

volk zijn dat gerechtigheid doet, en dat zij de geboden van hun God niet verzaken. - MS 138,1902.

Beroofd van een gezonde geestelijke houding. — Zij die in de valstrik van satan gevangen worden, hebben nog geen gezonde geestelijke houding verworven. Ze zijn bedwelmd, vinden zichzelf belangrijk, en zijn zelfgenoegzaam. O, met hoeveel verdriet kijkt de HEERE op hen neer, en hoort Hij hun grote, opgeblazen, ijdele woorden aan. Ze staan stijf van de trots. De vijand staat verrast te kijken, dat zij zich zo gemakkelijk laten vangen. - Lt 126,1906.

Valse nederigheid. - Onder belijdende christenen is veel grillige, valse nederigheid te zien. Sommigen, vastbesloten om hun eigen ik te verslaan, stellen zich zo laag mogelijk op. Maar ze proberen het alleen maar in eigen kracht. En de eerste golf van lof of vleierij tilt hen op tot buiten het gezichtsveld. Laten uw woorden de vermoeiden en zij die belast zijn leiden naar Jezus, de barmhartige Heiland. Werk alsof u Hem ziet, Die aan uw rechterhand is, klaar om u kracht te geven om te dienen. Uw enige veiligheid ligt in het volkomen afhankelijk zijn van Christus. - RH, 1 mei 1897.

Te veel gemaakt van een blijde gevoelsopwelling. - Sommigen zijn niet tevreden over een bijeenkomst, tenzij ze een golf van kracht en geluk hebben meegemaakt. Zij werken hieraan en wekken een opgewonden gevoel op. Maar de invloed van dergelijke bijeenkomsten is niet weldadig. Wanneer de blijde gevoelsopwelling voorbij is, zinken ze dieper dan voor de bijeenkomst, omdat hun blijdschap niet uit de juiste bron kwam. De bijeenkomsten voor geestelijke groei die het meest opleveren zijn die, welke door plechtigheid en diep doorzoeken van het hart gekenmerkt worden. Ieder tracht zichzelf te leren kennen en probeert ernstig en in diepe nederigheid van Christus te leren. - 1T 412 (1864).

[41]

Vreemde godsdienstoefeningen. - Door die vorm van fanatisme die we laatst onder ons in Californië gehad hebben, met vreemde godsdienstoefeningen en de bewering dat men duivels kon uitdrijven, probeert satan indien mogelijk ook de uitverkorenen zelf te misleiden. Deze personen, die beweren een speciale boodschap voor ons volk te hebben, beschuldigen elkaar ervan dat zij een boze



geest hebben. En als ze dan met die persoon gebeden hebben, verklaren ze, dat de geest is uitgedreven. Het resultaat van hun werk laat zien, wat voor karakter erachter zit. Ik heb opdracht ontvangen om tot ons volk te zeggen, dat de HEERE niet in deze vreemde godsdienstoefeningen aanwezig was. Dergelijke vertoningen misleiden zielen, die te gronde zullen gaan, tenzij ze gewaarschuwd worden. En ook de Waarheid van de Bijbel wordt verdraaid. - Lt 12, 1909.

Van nature strijdlustig. - Sommigen zijn van nature strijdlustig. Het kan hun niet schelen, of zij in harmonie met hun broeders en zusters omgaan of niet. Ze gaan graag de strijd aan. Ze vechten graag voor hun bijzondere opvattingen. Maar dat zouden ze opzij moeten zetten, want het draagt niet bij tot de ontwikkeling van de christelijke genadegaven. Werk met al uw kracht om het gebed van Christus te beantwoorden, dat Zijn discipelen één zouden mogen zijn, zoals Hij één is met de Vader. Geen ziel van ons is veilig, tenzij wij dagelijks van Christus leren, van Zijn nederigheid en zachtmoedigheid. Wees in uw werk niet dictatoriaal. Wees niet streng, wees geen tegenstrever. Verkondig de liefde van Christus. Dat zal harten doen smelten en zich doen overgeven. Probeer één van geest en één van gevoelen te zijn met uw broeders en zusters, en dat u uit één mond spreekt, (vgl. I Korinthe 1: 10) Dat spreken over verdeeldheid, omdat niet iedereen dezelfde ideeën heeft als in uw gedachten (mind) opkomen, is niet het werk van God, maar van de vijand. Spreek de eenvoudige Waarheid, waarover u het onderling eens kunt zijn. Spreek over eenheid. Wordt niet bekrompen en verwaand. Laat uw gedachten ruim maken. - MS 111, 1894.

[42]

Een zelf aangelegde maatstaf volgen. - Velen, heel velen, vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. Ze leggen voor zichzelf een maatstaf aan geven zich niet over aan de wil van Christus, en staan Hem niet toe om hen met de mantel van Zijn gerechtigheid te bekleden. Zij vormen een karakter, dat bij hun eigen wil en genot past. Satan is erg blij met hun godsdienstigheid. Ze geven een valse voorstelling van het volmaakte karakter - van de gerechtigheid - van Christus. Zelf misleid, misleiden zij anderen. Zij zijn niet door God aangenomen. Ze maken zich schuldig aan het op verkeerde paden leiden van andere zielen. Uiteindelijk zullen zij hun beloning krijgen, samen met de grote misleider: satan. - MS 13t 1902.

Reactie van een fanaticus. - Een paar jaar geleden kwam een man, die N. heette en uit Red Bluff in Californië afkomstig was, naar mij toe om zijn boodschap door te geven. ... Hij dacht, dat God alle leidinggevende medewerkers had gepasseerd en deze boodschap aan hem gegeven had. Ik probeerde hem te laten inzien, dat hij zich vergiste. ... Toen wij hem onze argumenten bekend maakten en hem voorhielden dat hij dwaalde, kwam er een grote macht over hem. Hij gaf een heel luide schreeuw. ... We hebben heel wat met hem te stellen gehad. Zijn geest raakte uit balans en hij moest naar een psychiatrische inrichting worden gebracht. - Lt 1t 1893. (2SM 64).

Hoe treed je een fanaticus tegemoet. - God roept Zijn dienstknechten op om Zijn geest en Zijn wil te bestuderen. Als er dan mensen komen met hun vreemd verzonnen theorieën, ga dan niet de strijd met hen aan, maar bevestig wat u weet: 'Er staat geschreven' moet ons wapen zijn. Er zijn mensen, die zullen proberen om hun fijne draden van valse theorieën uit te spinnen. God zij dank zijn er mensen, die door Hem onderwezen zijn en die weten wat Waarheid is. - Lt 191, 1905.

[43]

Waak over uitdrukkingen en houding. - Dit is een tijd waarin we erg waakzaam moeten zijn en zorgvuldig het karakter van het werk, dat gedaan wordt, moeten bewaken. Sommigen zullen trachten om valse theorieën binnen te brengen en zullen met valse boodschappen komen. Satan zal de menselijke geest opzetten, om binnen onze rijen fanatisme te doen ontstaan. In 1908 hebben we hier iets van gezien. De HEERE verlangt, dat Zijn volk zorgvuldig te werk gaat, waarbij het waakt over



zijn uitdrukkingen en zelfs over zijn houding. Satan zal gebruik maken van eigenaardigheden in houding en stem om opwinding te veroorzaken, en om de menselijke geest te bewerken, zodat hij misleiden kan. - Lt 12, 1909.

Pas op voor 'nieuw', 'wonderlijk,' zogenaamd gevorderd licht. - Er drukt een zware last op mijn ziel, want ik weet wat vóór ons ligt. Zij die geen dagelijkse, levende band met God hebben, zullen elke denkbare misleiding te verduren krijgen. Satans engelen zijn bekwaam in het kwaad doen. Zij zullen iets creëren, waarvan sommige zullen beweren, dat het gevorderd licht is. Ze zullen het verkondigen als nieuw en wonderlijk. In sommige opzichten kan de boodschap Waarheid bevatten, maar ze zal vermengd zijn met menselijke verzinsels. En ze zal leringen van mensen als dogma leren. Als er ooit een tijd is geweest, waarin wij met volle ernst zouden moeten waken en bidden, dan is het nu. Veel schijnbaar goede dingen zullen onder veel bidden zorgvuldig bekeken moeten worden. Want het zijn schoonschijnende listen van de vijand om zielen op een pad te leiden, dat zó dicht bij het pad van de Waarheid ligt, dat het er nauwelijks van te onderscheiden valt. Maar het oog van het geloof kan zien, dat het bijna onmerkbaar afwijkt van het rechte pad. In het begin denkt men misschien, dat het duidelijk juist is. Maar na een tijdje kan men zien, dat het ernstig afwijkt van de weg die tot heiligheid en naar de hemel leidt. Mijn broeders en zusters, ik waarschuw u:

'En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde.'

(Hebreeën 12:13) - UndMS 111.

[44]

Fanatisme is moeilijk te blussen. - Fanatisme, dat eenmaal losbreekt en niet gestopt wordt, is net zo moeilijk te blussen als een vuur dat een gebouw in vlam heeft gezet. Mensen, die zich bij deze vorm van fanatisme [heilig vlees] hebben aangesloten en daarbij blijven, kunnen veel beter werelds werk gaan doen. Want door hun inconsequent handelen onteren zij de HEERE en brengen zij Zijn volk in gevaar. Er zullen veel van deze bewegingen opkomen in deze tijd, waarin het werk van de HEERE verheven zuiver, niet vervalst door bijgeloof en fabels, overeind moet blijven staan.' Wij moeten op onze hoede zijn, dat we een nauwe band met Christus houden, zodat we niet door de listen van satan misleid worden. - CGB 23 april 1901. (2SM 35).

Fijn uitgesponnen theorieën die het denken (mind) vervullen. - Satan werkt op veel manieren, zodat juist de mensen die de boodschap zouden moeten prediken, worden bezig gehouden met fijn uitgesponnen theorieën. Die zal hij zó groot en belangrijk laten schijnen, dat die hun hele denken (mind) zal vervullen. En terwijl zij denken, dat ze in hun ervaring wonderlijke stappen vooruit doen, maken ze een paar ideeën tot afgod. Zo lijdt hun invloed schade en levert aan de kant voor de HEERE nog maar weinig op.

Laat iedere predikant zich ernstig inspannen om zich ervan te vergewissen, wat de geest van Christus is. Er zijn mensen, die uit het Woord van God, en ook uit de *Getuigenissen*, losse alinea's of zinnen halen, die zo uitgelegd kunnen worden, dat ze bij hun opvattingen passen. Daarbij blijven ze stilstaan, en ze bouwen hun eigen positie op, terwijl God hen niet leidt. Nu, dit alles bevat de vijand. We moeten niet onnodig een lijn volgen, die ervoor zorgt, dat er verschillen of tweedracht ontstaan. We mogen niet de indruk wekken, dat als onze bijzondere ideeën geen navolging krijgen, dit komt omdat de predikanten gebrek aan inzicht hebben.

[45]

Er zijn in de lessen van Christus onderwerpen in overvloed, waarover u kunt spreken. En verborgenheden, die u noch uw toehoorders kunnen begrijpen of uitleggen, kunnen beter met rust gelaten worden. Geef de HEERE Jezus Zelf ruimte om te onderwijzen. Laat Hem door de invloed



van Zijn Geest het wonderlijke Verlossingsplan aan het verstand openbaren. - MS 111, 1894.

Keer u af van de negatieve kant (advies aan een predikant). - Als u het resultaat kon zien van het altijd aan de negatieve kant staan, zoals u in meer of mindere mate de afgelopen jaren gedaan hebt, dan zou u een beter inzicht hebben in de woorden van de Heiland, die in Mattheüs 18 opgetekend staan. De discipelen kwamen bij Jezus met de vraag:

'Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!'

(Mattheüs 18:1-7)

Mijn broeder, werp alle boze denken weg. Verneder uw hart voor God. Wanneer uw ogen dan geopend zijn, zult u niet langer aan de negatieve kant staan.

'Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.'

(Mattheüs 18:8)

Snijdt uw onvolmaakte eigenschappen weg,

[46]

hoe pijnlijk het voor de menselijke natuur ook mag zijn om dit te doen

'En indien uw oog' - dat zo scherp kan zien om iets te bekritisieren, of om tegen te verzetten - 'u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.'

(Mattheüs 18:9) - Lt 93, 1901.

Geloof overwint negativisme. - Wij zullen succes hebben, wanneer wij in geloof voorwaarts gaan, vastbesloten om het werk van God verstandig uit te voeren. Wij mogen onszelf niet laten hinderen door mensen, die graag aan de negatieve kant staan en heel weinig geloof tonen. Gods zendingswerk moet door mensen met veel geloof voorwaarts worden gebracht. En het moet steeds groeien in kracht en in doeltreffendheid. - L 233, 1904.

Het gevaar van individuele onafhankelijkheid. - Er zijn binnen de gemeente altijd mensen geweest die constant de neiging vertonen tot individuele onafhankelijkheid. Zij schijnen niet in staat te zijn om te beseffen, dat onafhankelijkheid van geest de neiging vertoont, mensen ertoe te leiden dat zij te veel op zichzelf vertrouwen en op hun eigen oordeel afgaan. Dat gebeurt eerder, dan dat men de adviezen van broeders en zusters respecteert, of hun oordeel op hoge prijs stelt. Dat geldt dan in het bijzonder voor de adviezen van hen die ambten bekleden, die God heeft aangewezen voor het leiderschap van Zijn volk. God heeft Zijn gemeente met speciale autoriteit en macht bekleed. Niemand is te rechtvaardigen, die deze autoriteit en macht negeert en veracht, want wie dit doet veracht de stem van God. - AA 163,164 (1911).

Vrede vinden in het koesteren van zachtmoedigheid. — De ziel vindt alleen rust in het koesteren van zachtmoedigheid en nederigheid van hart. De vrede van Christus is nooit te vinden waar



zelfzucht regeert. De ziel kan niet groeien in genade, als zij egocentrisch en trots is. Jezus nam de

[47]

positie in, die de mens moet innemen, zodat de vrede van Christus in het hart kan wonen. Mensen, die zich aan Christus hebben aangeboden, om Zijn discipelen te zijn, moeten hun eigen ik dagelijks verloochenen. Ze moeten hun kruis opnemen en in de voetstappen van Jezus volgen. Zij moeten gaan waar Zijn voorbeeld de weg wijst. — Lt 28, 1888.

De deugd van christelijke hoffelijkheid. - Paulus bewaarde, hoewel hij rotsvast was wanneer het om principes ging, toch steeds zijn hoffelijkheid. Hij ijverde voor de belangrijke punten en had oog voor de gratie en beleefdheid die bij het sociale leven horen. De man van God slokte de man van het menselijke niet op. - Lt 25, 1870.

Sommige personen spreken op een ruwe, on hoffelijke manier, die de gevoelens van anderen kwetst. En dan rechtvaardigen zij zich door te zeggen: 'Dat is mijn manier. Ik zeg altijd precies wat ik denk.' Zij verhogen deze slechte karaktertrek als deugd. Hun on hoffelijke gedrag dient krachtig te worden veroordeeld. - RH, 1 september 1885. (HC 229).

De schrijfster geroepen om alle vormen van fanatisme tegen te gaan.

- In 1844 moesten we fanatisme aan alle kanten tegengaan. Maar steeds kwam het woord tot mij: Een grote golf aan opwinding is schadelijk voor het werk. Houd uw voeten in de voetsporen van Christus. Ik kreeg de boodschap om alle vormen van fanatisme tegen te gaan. Ik kreeg opdracht om de mensen te laten zien, dat in een golf van opwinding een vreemd werk wordt gedaan. Er zijn mensen die van de gelegenheid gebruik maken om vormen van bijgeloof binnen te brengen. Zo wordt de deur gesloten naar het verkondigen van zuivere leer. - Lt 17, 1902.

Een dreigend gevaar. - Naarmate het einde nadert, zal de vijand uit alle macht werken om fanatisme bij ons binnen te brengen. Hij zou zich verheugen, te zien dat Zevende-dags Adventisten in zulke extremen zouden vervallen, dat zij door de wereld als een groep fanatici zouden

[48]

worden gebrandmerkt. Ik heb de opdracht ontvangen om predikanten en leken te waarschuwen tegen dit gevaar. Ons werk is het om mannen en vrouwen te leren op een waar fundament te bouwen, om hun voeten te planten op een duidelijk 'Zo spreekt de HEERE.' - GW 316(1915).

Het overheersen van de geest is een vorm van fanatisme. -

Ik heb nadrukkelijk gesproken over de gevaarlijke wetenschap, die zei dat de ene persoon zijn geest moet overgeven aan de overheersing door een ander. Deze wetenschap is van de duivel zelf. Dat is de aard van het fanatisme, dat wij in 1845 het hoofd moesten bieden. Toen wist ik niet wat het inhield. Maar ik werd geroepen om een heel beslist getuigenis af te leggen tegen alles wat hierop lijkt. - Lt. 130 1901.

Koester een onpartijdige, optimistische kijk. - Er is voor ons geen reden om onze ogen op dwaling te fixeren, om te rouwen en te klagen en om kostbare tijd en gelegenheden verloren te laten gaan in het klaagzangen zingen over de fouten van anderen.... Zou God er niet veel meer behagen in hebben, wanneer wij een onpartijdig overzicht zouden maken? Dan zouden we kunnen zien hoeveel zielen God dienen, verzoeking weerstaan en Hem verheerlijken en eren met hun talenten aan geld en verstand. Zou het niet beter zijn om na te denken over de prachtige, wonderwerkende macht van God in het veranderen van arme, afgegleden zondaars? Zij zitten vol morele verontreiniging, en worden zó veranderd, dat zij in hun karakter op Christus gaan lijken. - Lt 63, 1893. (HC 248).



[49]

-6- GEZOND NORMAAL ZIJN

De Bron van waar geluk. - Er zijn personen met een ziekelijke fantasie, voor wie godsdienst een tiran is, die hen als het ware met een ijzeren staf regeert. Deze mensen rouwen voortdurend over hun verdorvenheid, en kreunen over verondersteld kwaad. Liefde bestaat er niet in hun hart. Ze hebben hun gezicht steeds in een frons. Ze worden koud van de onschuldige lach van de jeugd, of van wie dan ook. Ze beschouwen elke ontspanning en elk amusement als zonde. En ze denken, dat de geest voortdurend moet worden opgevoerd tot net zo'n stijf en streng niveau. Dit is het ene uiterste.

Anderen denken, dat de geest steeds gespannen moet zijn op nieuw amusement en afleiding om gezond te worden. Zij leren afhankelijk te zijn van opwinding en zonder die opwinding voelen zij zich niet op hun gemak. Dat zijn geen ware christenen. Zij vervallen in het andere uiterste. De ware principes van het christendom openen voor iedereen een bron van geluk, waarvan de hoogte en diepte, de lengte en de breedte niet te meten zijn. Het is Christus in ons, een Bron van water die opspringt tot in het eeuwige leven. Het is een voortdurende Bron, waaruit de christen kan drinken zoveel hij wil. Deze fontein zal nooit opdrogen. - 1T 565, 566 (1867).

IJver die snel verdwijnt. - Wij moeten geen geest van enthousiasme aanmoedigen die een tijdje ijver brengt, maar snel verdwijnt, ontmoediging en depressie achterlatend. Wij hebben het Brood des levens nodig, dat uit de hemel neerdaalt om leven aan de ziel te geven. Bestudeer het Woord van God. Laat u niet door gevoelens beheersen. Allen, die in de wijngaard van de HEERE werken, moeten leren, dat gevoel geen geloof is. Het is niet nodig om u steeds in een verheven staat te voelen. Wél nodig is, dat we een vast vertrouwen hebben in het Woord van God, als het vlees en het bloed van Christus. - Lt 17, 1902. (Ev. 138).

[50]

Noch koude orthodoxie, noch zorgeloos liberalisme. - De voortgang van hervorming hangt af van het duidelijk herkennen van fundamentele Waarheid. Aan de ene kant schuilt gevaar in een bekrompen filosofie tot een harde, koude orthodoxie. Aan de andere kant is er een groot gevaar van zorgeloze vrijzinnigheid. Het fundament voor alle duurzame hervorming is de wet van God. Wij moeten in heldere, duidelijke zinnen de noodzaak van het gehoorzamen aan deze wet uitleggen. Zijn principes moeten aan de mensen worden voorgehouden. Ze zijn zo eeuwig en onverbiddelijk als God Zelf. - MH 129 (1905).

Goed uitgebalanceerde geesten nodig. - In de brieven wordt veel gezegd over zuiver in geloof zijn. Dit zou ons voorzichtig moeten leren zijn. Wij mogen onze eigen neigingen en sterke karaktertrekken niet onze godsdienstige ervaring inweven. Dat geeft een valse voorstelling van de kostbare, verheffende, veredelende principes van de Waarheid en leidt anderen op een dwaalspoor. Zuiverheid in geloof betekent meer dan velen inzien. Het betekent elke dwaling in ons denken en handelen corrigeren, zodat we het Woord van God niet besmetten. Voor deze tijd zijn er goed uitgebalanceerde geesten nodig, gezonde, heilzame christenen. Veel van hen die Christus belijden, hebben een ziekelijke godsdienstige ervaring. Zij kunnen niets onaangenaams verdragen. Zij verliezen de moed wanneer zij denken, dat zij op enige manier afgewezen of gekwetst worden; of wanneer hun broeders en zusters tegenover hen niet zo teder zijn geweest, als zij vinden dat ze zouden moeten zijn. De Grote Arts zou hen met Zijn oneindige kundigheid een zuivere morele gezondheid willen teruggeven. Maar de patiënt weigert het recept aan te nemen dat Hij aanbiedt.



Deze personen passen het Woord van God misschien voor korte tijd op hun situatie toe, maar ze worden geen daders van dat Woord. Ze komen snel onder invloeden die bij hun natuurlijke smaak passen en alles tegenwerken wat zij gewonnen hebben. - RH, 28 juli 1896.

[51]

Alle eigenschappen moeten ontwikkeld worden. - Als sommige eigenschappen gebruikt worden, met verwaarlozing van andere, wordt Gods bedoeling in ons niet volledig ten uitvoer gebracht. Want alle eigenschappen hebben hun verband en zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk. Het ene kan niet effectief gebruikt worden zonder dat alle meewerken, zodat het evenwicht zorgvuldig bewaard blijft. Als alle aandacht en kracht aan één gegeven worden, terwijl de andere slapen, wordt dat ene krachtig ontwikkeld en leidt tot uitersten, omdat niet alle krachten geoefend worden. De geest van sommige wordt in de groei belemmerd en zijn niet goed in evenwicht. Niet elke geest heeft dezelfde natuurlijke aard. Onze geest is verschillend. Sommige zijn sterk op bepaalde punten en erg zwak op andere. Deze onvolkomenheden, die zo duidelijk zijn, hoeven en mogen niet bestaan.

Als zij die deze onvolkomenheden bezitten, de zwakke punten in hun karakter door oefening en gebruik zouden versterken, zouden zij krachtig worden. - 3T 33 (1872).

Alle vermogens van de geest aanspreken. - Alle vermogens van de geest zouden moeten worden aangesproken en ontwikkeld. Daardoor krijgen mannen en vrouwen een goed uitgebalanceerde geest. De wereld is vol eenzijdige mannen en vrouwen, die zo zijn geworden, omdat een deel van hun eigenschappen is ontwikkeld, terwijl de andere in hun groei belemmerd zijn, omdat ze niet geactiveerd zijn.

De opleiding van de meeste jongeren is een mislukking. Ze studeren te veel, terwijl ze verwaarlozen wat tot het praktische werk in het leven hoort. Mannen en vrouwen worden ouders, zonder over hun verantwoordelijkheden na te denken. En hun nakomelingen zinken dieper weg op de schaal van menselijke onvolkomenheden dan zij zelf. Zo gaat ons geslacht snel achteruit.

[52]

Het zich constant op de studie richten, zoals scholen nu [1872] worden geleid, maakt jongeren ongeschikt voor het praktische leven. De menselijke geest zal actief worden. Als hij niet actief is in de juiste richting zal hij actief worden in de verkeerde richting. Om het evenwicht van de geest te bewaren, zouden werk en studie op scholen gecombineerd moeten worden. - 3T 152,153 (1872).

Middelen tot verbetering binnen ieders bereik. - Jonge mensen zijn nodig, die inzicht hebben, die de verstandelijke vermogens, die God hun gegeven heeft, op prijs stellen, en die deze met de uiterste zorg ontwikkelen. Oefening vergroot deze vermogens. En als de ontwikkeling van het hart niet verwaarloosd wordt, zal het karakter goed uitgebalanceerd zijn. De middelen tot verbetering liggen binnen ieders bereik. Laat dus niemand de Meester teleurstellen, wanneer Hij komt om vrucht te zoeken door niets dan bladeren aan te bieden. Een resoluut doel, geheiligd door de genade van Christus, zal wonderen doen. - MS 122, 1899.

Lichaam, geest, hart: onder Gods controle. - Hij die God waarlijk liefheeft en vreest; die met een ondubbelzinnig doel ernaar streeft om Zijn wil te doen, zal zijn lichaam, zijn geest, zijn hart, zijn ziel, zijn kracht in dienst van God stellen. Zó was het met Henoeh. Hij wandelde met God ... Zij die vastbesloten zijn om de wil van God tot de hunne te maken, moeten God in alles dienen en behagen. Dan zal het karakter harmonieus en goed uitgebalanceerd zijn, consistent, opgewekt en oprecht. - Lt 12* 1897. (HP 190).



Eigenschappen van de geest moeten het lichaam regeren. - Ware scholing omvat het hele wezen. Zij leert het juiste gebruik van iemands persoon. Zij stelt ons in staat om zo goed mogelijk gebruik te maken van de hersenen, de botten en de spieren van lichaam, geest en hart. De eigenschappen van de geest moeten, als de hogere krachten, het koninkrijk

[53]

van het lichaam regeren. De natuurlijke lusten en hartstochten moeten onder de controle van het geweten en van de geestelijke neigingen worden gebracht. Christus staat aan het hoofd van de mensheid. En het is Zijn bedoeling, ons in Zijn dienst te leiden op hoge en heilige paden van zuiverheid. Door de wonderlijke werking van Zijn genade moeten wij volmaakt in Hem gemaakt worden. - MH 398, 399 (1905).

Een goed ontwikkelde geest en een ruim karakter. - Gods arbeiders moeten eraan werken dat ze veelzijdige mensen worden. Dat wil zeggen: ruim van karakter, geen mensen van één idee die een stereotype manier van werken hebben aangeleerd, die in een sleur raken en niet in staat zijn om in te zien en te begrijpen, dat hun woorden en hun verdediging van de Waarheid moet variëren, al naar gelang de groep mensen waaronder zij zich bevinden, en al naar gelang de omstandigheden die zij het hoofd moeten bieden. Allen moeten streven naar een goed ontwikkelde geest, en moeten een onevenwichtig karakter overwinnen. Hierop moet u voortdurend studeren, wilt u een bruikbaar en succesvol arbeider zijn. - Lt 12, 1887. (Ev 106).

Dooddoeners en oppervlakkige dingen belemmeren de geest. - In de geest van elke student moet de gedachte ingeprent worden, dat scholing een mislukking is, tenzij het verstand heeft geleerd de waarheden van de Goddelijke Openbaring te begrijpen; en tenzij het hart de leerstellingen van het evangelie van Christus aanneemt. De student, die in plaats van de brede principes van het Woord van God gewone denkbeelden aanneemt - en die zijn tijd en aandacht laat opgaan aan dooddoeners en oppervlakkige dingen - zal ontdekken, dat zijn geest in de groei belemmerd wordt en verzwakt raakt. Hij heeft het vermogen tot groei verloren. De geest moet geoefend worden om de belangrijke waarheden over het eeuwige leven te begrijpen. - RH, 11 november 1909. (FE 536).

[54]

De geest moet niet volgepropt worden met nutteloze dingen. De opleiding, zoals die in de scholen van vandaag [1897] wordt gegeven is eenzijdig, en daarom fout. Als aankoop van de Zoon van God zijn wij Zijn eigendom, en iedereen dient een opleiding in de school van Christus te krijgen. Er moeten wijze leraren voor onze scholen worden gekozen. Leraren moeten met de geest van mensen omgaan. En zij zijn tegenover God verantwoordelijk, dat zij die geest de noodzaak inprenten, dat zij Christus als hun persoonlijke Heiland kennen. Maar niemand kan Gods aangekochte eigendom werkelijk opleiden, tenzij hij zelf in de school van Christus heeft geleerd hoe hij moet onderwijzen.

Ik moet dit vanuit het licht, dat mij door God is gegeven, zeggen: weet dat veel tijd en geld door studenten wordt besteed aan het verkrijgen van kennis die voor hen als kaf is. Want die stelt hen niet in staat om hun medemensen te helpen om een karakter te vormen, dat hen geschikt maakt, om samen met de heiligen en engelen naar de 'hogere school' te gaan. In plaats van jonge geesten vol te proppen met een massa dingen die smakeloos zijn - en die in veel gevallen voor hen nooit van enig nut zullen zijn - moet een praktische opleiding worden gegeven. Er wordt tijd en geld besteed aan het verwerven van nutteloze kennis. De geest moet zorgvuldig en verstandig worden geleerd om zich met Bijbelse waarheden bezig te houden. Het belangrijkste doel van het onderwijs moet zijn: het verwerven van kennis, hoe wij God kunnen verheerlijken. Wij zijn door schepping en verlossing Zijn eigendom. Het resultaat van het onderwijs moet zijn, dat wij in staat zijn om de stem van God te verstaan. ...



Net als de ranken van de ware Wijnstok, presenteert het Woord van God eenheid in verscheidenheid. Er bestaat daarin een volmaakte, bovenmenselijke, geheimenisvolle eenheid. Het bevat Goddelijke wijsheid. Die het fundament is van alle ware onderwijs. Maar dit boek wordt met onverschilligheid behandeld.

[55]

'Wij moeten nu als nooit tevoren inzicht hebben in de ware wetenschap van het onderwijs. Als wij er niet in slagen om die te begrijpen, zullen we nooit een plek in het koninkrijk van God hebben.

'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.'

(Johannes 17:3)

Als dit de prijs van de hemel is, zal ons onderwijs dan niet volgens deze lijnen worden gegeven? - *Christian Educator*, augustus 1897.

Ijzeren regels maken voor anderen onteert God. - God zal geen enkel plan goedkeuren, waarbij de mens ook maar in het minst zijn medemens zal overheersen of onderdrukken. Zodra iemand een ijzeren regel voor andere mensen gaat maken, onteert hij God en brengt zijn eigen ziel en de zielen van zijn broeders en zusters in gevaar. - 7T 181 (1902).

Balans tussen verschillende geesten noodzakelijk. - Hier zijn wij samengebracht: met een verschillende geest, verschillende opvoeding, en verschillende opleiding. En we verwachten niet, dat elke geest precies hetzelfde kanaal zal volgen. Maar de vraag is: Zijn wij, die verschillende ranken, in de Wijnstok geënt? Dat willen we onderzoeken en we zullen het zowel aan leraren als aan studenten vragen. We willen zien, of we werkelijk in de Wijnstok zijn geënt. Als dat zo is, kunnen we verschillende manieren hebben, verschillende toonaarden, en verschillende stemmen. U ziet de dingen misschien vanuit het ene standpunt. En we hebben opvattingen over de Schriften, die onderling verschillen: niet tegenover de Schriften, maar onze opvattingen kunnen variëren. Mijn geest kan de lijnen volgen, die mij het meest vertrouwd zijn. En een ander kan al denkend een standpunt innemen dat bij zijn karaktertrekken past. Die ziet dan iets heel belangrijks in één aspect, wat anderen niet zien. - MS 14, 1894.

[56]

De hysop, de ceder en de palm. - In alle ordeningen van de HEERE is niets mooiers dan Zijn plan, waarin Hij mannen en vrouwen een verscheidenheid aan gaven gegeven heeft. De gemeente is Zijn tuin, opgesierd met een verscheidenheid aan bomen, planten en bloemen. Hij verwacht niet, dat de hysop de afmetingen van de ceder zal aannemen. En ook niet dat de olijf de hoogte van de statige palmboom zal bereiken. Velen hebben slechts een beperkte godsdienstige en intellectuele opleiding ontvangen. Maar God heeft voor deze groep mensen een taak te doen, als zij in nederigheid willen werken, vol vertrouwen in Hem. - Lt 122, 1902. (Ev 98, 99).

Karakters zijn net zo afwisselend als bloemen. - Uit de eindeloze afwisseling van planten en bloemen, kunnen wij een belangrijke les leren. Alle bloesems zijn niet gelijk van vorm of kleur. Sommige hebben geneeskrachtige eigenschappen. Sommige geuren altijd. Er zijn belijdende christenen, die het hun plicht achten om alle andere christenen net als henzelf te maken. Dat is een plan van mensen, niet het plan van God. In de gemeente van God is er ruimte voor karakters, die zo afwisselend zijn als de bloemen in een tuin. In Zijn geestelijke tuin zijn veel soorten bloemen. - Lt95,1902. (Ev 99).

Vermogens van geest en lichaam - het geschenk van God. - Het geweten moet doordrongen



worden van de eisen van God. Mannen en vrouwen moeten worden wakker geschud voor de plicht tot zelfbeheersing, voor de noodzaak tot zuiverheid, tot het vrij zijn van elke verlagende eetlust en van elke verontreinigende gewoonte. Ze moeten worden doordrongen van het feit, dat al hun vermogens van geest en lichaam het geschenk van God zijn; en dat die in de best mogelijke conditie moeten worden gehouden voor de dienst aan Hem. - MH 130 (1905).

God verlangt symmetrische karakters. - God bestraft mensen,

[57]

omdat Hij hen liefheeft. Hij wil, dat ze sterk zijn in Zijn kracht. Hij wil, dat ze een goed uitgebalanceerde geest hebben en een symmetrisch karakter. Dan zullen zij een voorbeeld zijn voor de kudde van God, en deze door voorschrift en voorbeeld dichter tot de hemel leiden. Dan zullen zij een heilige tempel voor God bouwen. - MS 1, 1883. (1 SM 48).

[58]

SECTIE II

FUNDAMENTELE RELATIES

[59]

-7- ZIEKTE DIE IN DE GEEST BEGINT *

Te weinig aandacht besteed aan veroorzakende factoren. - Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de oorzaken van sterfte, ziekte en inteelt, die vandaag zelfs in de meest beschaafde en begunstigde landen heerst. Het menselijk geslacht is bezig te ontaarden.

Negentiende van ziekte ontstaat in de geest. - Geestesziekte heerst overal. Negentiende van de ziektes waaraan mensen lijden hebben hier hun oorsprong. Misschien vreet een bestaand probleem thuis als een kankergezwell tot in de ziel door en verzwakt de levenskrachten. Wroeging over zonden ondermijnt soms de gezondheidstoestand en brengt de geest uit evenwicht. Ook zijn er dwaalleren - zoals die van een eeuwig brandende hel en de eindeloze foltering van de goddelozen - die, omdat ze een overtrokken en vervormd beeld geven van het karakter van God, op gevoelige geesten dezelfde uitwerking hebben. - 5T 444 (1885).

De geest heeft uitwerking op het lichaam. - De relatie die tussen geest en lichaam bestaat is erg intiem. Als de één wordt aangetast, voelt de ander daarin mee. De conditie van de geest heeft uitwerking op de gezondheid van het systeem van het lichaam. Als de geest vrij en gelukkig is - vanuit het bewustzijn dat men goed handelt, en vanuit het besef dat men anderen gelukkig maakt - creëert dit een opgewektheid, die in het hele organisme een reactie oproept. Daardoor gaat het bloed vrijer stromen en het hele lichaam fleurt op. De zegen van God is een genezende kracht. En zij die overvloedig zijn in het goedgevoelen aan anderen, zullen die wonderlijke zegen in hart en leven ervaren. - CTBH 13, 1890. (CH 28; zie ook 4T 60, 61 [1876]).

* Zie hoofdstuk 75: 'Fantasie en ziekte.'



[60]

Een goed gevoed en gezond stel hersenen. - De hersenen zijn het orgaan en het werktuig van de geest. Het controleert het hele lichaam. Willen de andere delen van het systeem gezond zijn, dan moeten de hersenen gezond zijn. En willen de hersenen gezond zijn, dan moet het bloed zuiver zijn. Als door de juiste gewoontes in eten en drinken het bloed zuiver gehouden wordt, zullen de hersenen de juiste voeding krijgen. - MS 2 1900. (MM 291).

Verreikende invloed van inbeelding. - Ziekte wordt soms veroorzaakt door inbeelding, en wordt hierdoor vaak ook veel ernstiger. Velen die hun leven lang invalide zijn, zouden gezond kunnen zijn, wanneer ze dit alleen maar zouden denken. Velen beelden zich in, dat elke lichte blootstelling aan kou ziekte zal veroorzaken. En het kwalijke gevolg treedt op, omdat men het verwacht. Velen sterven aan ziektes, waarvan de oorzaak volledig op inbeelding berust. - MH 241 (1905).

Elektrische kracht van de hersenen geeft vitaliteit aan het systeem.

De invloed van de geest op het lichaam, en ook die van het lichaam op de geest, dient te worden benadrukt. De elektrische kracht van de hersenen, die gestimuleerd wordt door met uw verstand actief te zijn, geeft vitaliteit aan het hele systeem. Daarmee is het een onschatbare hulp in het welstand bieden aan ziekte. Dit moet duidelijk gemaakt worden. Men moet ook laten zien, hoe belangrijk wilskracht en zelfbeheersing zijn bij zowel het bewaren, als het herstellen van de gezondheid. Ook moet men aantonen hoe deprimerend en zelfs verwoestend het effect is van boosheid, ontevredenheid, zelfzucht of onreinheid. En aan de andere kant moet men laten zien wat voor schitterende, levengevende kracht te vinden is in opgewektheid, zelfopoffering en dankbaarheid. - Ed 197 (1903).

Sommigen zijn ziek omdat de wilskracht hun ontbreekt. - Op mijn reizen heb ik velen ontmoet, die werkelijk leden door inbeelding. Hun

[61]

ontbrak het aan de wilskracht om boven ziekte van lichaam en geest uit te stijgen en die te bestrijden. Daardoor werden ze in de banden van het lijden vastgehouden. ... Vaak kom ik bij de rand van het bed vandaan, van deze mensen die zichzelf invalide gemaakt hebben en zeg dan tot mezelf: Centimeter voor centimeter sterven, sterven door traagheid en aan een ziekte die zij alleen zelf kunnen genezen. - HR, januari 1871. (MM 106, 107).

Het belang van een reine geest in een rein lichaam. - Verstandelijke en morele kracht is afhankelijk van lichamelijke gezondheid. Kinderen moet geleerd worden, dat al die pleziertjes en dat genot, die de gezondheid aantasten, opgeofferd moeten worden. Als de kinderen zelfopoffering en zelfbeheersing geleerd wordt, zullen zij veel gelukkiger zijn dan, wanneer zij mogen toegeven aan hun verlangen naar genot en naar bijzondere kleren. ...

Een goede gezondheid, een gezonde geest en een zuiver hart worden in gezinnen niet gezien als hoogste prioriteit. Veel ouders voeden hun kinderen niet op voor bruikbaarheid en plicht. Ze worden net zo lang verwend en gekoesterd, totdat zelfopoffering voor hen bijna onmogelijk wordt. Hun wordt niet geleerd, dat het voor een succesvol leven als christen van het grootste belang is, een reine geest in een rein lichaam te hebben. - RH, 31 oktober 1871.

Kinderen die te vroeg te veel onder druk gezet worden. - In het klaslokaal wordt met zekerheid het fundament gelegd voor verschillende soorten ziektes. Maar meer in het bijzonder wordt het teerste van alle organen, het brein, vaak permanent beschadigd door overmatig gebruik. ... En het



leven van velen is op deze manier door ambitieuze moeders opgeofferd. Van kinderen, die schijnbaar een voldoende sterk gestel hadden om deze behandeling te overleven, dragen zeer veel de gevolgen ervan mee in hun

[62]

leven. De energie van de zenuwen in de hersenen wordt zó verzwakt, dat het voor hen onmogelijk is om veel verstandelijke inspanning te verdragen, wanneer zij volwassen worden. De kracht van bepaalde fijngevoelige organen in de hersenen lijkt te zijn uitgeput. En niet alleen de lichamelijke en verstandelijke gezondheid van kinderen is in gevaar gebracht, doordat zij te vroeg naar school werden gestuurd. Maar moreel gezien lijden zij ook verlies. - HL 43, 44, 1865. (2SM 436).

Ziekte soms veroorzaakt door egocentrisch zijn. - Velen zijn lichamen, verstandelijk en moreel ziek, omdat hun aandacht vrijwel uitsluitend naar henzelf uitgaat. Zij kunnen van remmingen bevrijd worden door de gezonde vitaliteit van jongere en van andere geesten; en door de rusteloze energie van kinderen. - 2T 647 (1871).

Heel weinigen zijn zich bewust van de voordelen, die het verzorgen van, de verantwoording voor en de ervaring met kinderen in het gezin brengen. ... Een kinderloos huis is een verlaten oord. De harten van de bewoners lopen het gevaar om zelfzuchtig te worden, om liefde voor hun eigen gemak te koesteren en om zich door hun eigen wensen en comfort te laten leiden. Zij verzamelen sympathie voor zichzelf maar hebben anderen weinig te bieden. De zorg en de genegenheid voor afhankelijke kinderen haalt de ruwheid van onze natuur weg. Het maakt ons teder en meelevend. En het heeft een invloed, die de nobeler elementen van ons karakter tot ontwikkeling brengt. - 2T 647 (1871).

Neerslachtige gevoelens zijn schadelijk voor de gezondheid. - Het is ieders plicht om opgewektheid te ontwikkelen in plaats van te broeden over verdriet en moeilijkheden. Velen maken zichzelf hiermee niet alleen ellendig, maar ze offeren hun gezondheid en geluk op aan een ziekelijke fantasie. Er zijn dingen in hun omgeving die niet prettig zijn. Hun gezicht heeft een voortdurende frons, die nog duidelijker dan woorden

[63]

uitdrukt, dat ze ontevreden zijn. Deze neerslachtige gevoelens zijn wat hun gezondheid aangaat zeer schadelijk. Want die hinderen het spijsverteringsproces en belemmeren zo de voeding. Verdriet en zorgen kunnen geen enkel kwaad genezen, maar zij kunnen wel veel schade aanrichten. Maar opgewektheid en hoop zijn, omdat ze het levenspad van anderen verlichten, *'Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.'* (Spreuken 4: 22) - ST, 12 februari 1885.

Bestudeer bij het behandelen van zieken hun geest. - Men mag bij het behandelen van zieken het effect van verstandelijke invloeden niet over het hoofd zien. Wanneer deze invloed goed gebruikt wordt, levert zij één van de meest effectieve middelen op om ziekte te bestrijden. - MH 241 (1905).

Ziekte ontstaat in de geest. - Een groot deel van de ziektes, die de mensheid aantasten, vindt zijn oorsprong in de geest, en kan alleen genezen worden door de geest te genezen. Veel meer mensen dan wij ons kunnen voorstellen zijn geestesziek. Hartzeer bezorgt velen spijsverteringsstoornissen. Want geestelijke moeilijkheden hebben een verlamme invloed op de spijsverteringsorganen. - 3T 184 (1872).

Christus geneest. - Er bestaat een ziekte van de ziel die geen balsem kan bereiken, en geen medicijn kan genezen. Bid voor deze mensen, en breng ze tot Jezus Christus. - MS 105, 1898. (WM 71).



Atmosfeer levert gezondheid en kracht. - Ouders moeten hun kinderen bovenal omringen met een atmosfeer van opgewektheid, hoffelijkheid en liefde. Een huis waar liefde woont en waar die tot uitdrukking komt in blikken, woorden en handelen, is een plek waar engelen met plezier wonen. Ouders: laat de zonneschijn van liefde, opgewektheid en blijde tevredenheid uw eigen hart binnenkomen. En laat die aangename invloed

[64]

het huis doordringen. Toon een vriendelijke en geduldige geest en moedig die ook in uw kinderen aan. Ontwikkel al die genadegaven die het leven thuis opfleuren. De atmosfeer die zo geschapen wordt, zal voor kinderen zijn wat frisse lucht en zonneschijn voor de plantenwereld is. Ze bevorderen de gezondheid en de kracht van geest en lichaam. - CT 115 (1913).

[65]

-8- GODSDIENST EN DE GEEST

De liefde van Christus geeft vitaliteit aan het hele wezen. - De liefde die Christus door het hele wezen verspreidt, is een kracht die vitaliteit geeft. Elk vitaal onderdeel - de hersenen, het hart, de zenuwen - raakt zij genezend aan. Door haar worden de hoogste energieën van het wezen geactiveerd. Zij bevrijdt de ziel van de schuld en het verdriet, de angst en de zorg, die de levenskrachten vernietigen. Zij brengt serene rust en evenwicht. Zij plant vreugde in de ziel, die door niets aards vernietigd kan worden - vreugde in de Heilige Geest - gezondheid gevende, leven gevende vreugde. - MH 115 (1905).

Het is Christus' werk om de gebrokenen van hart te genezen. - Gods genezende kracht doorstroomt de hele natuur. Als een boom wordt omgehakt, als een mens gewond raakt of een bot breekt, begint de natuur meteen de schade te herstellen. Zelfs voor de noodzaak aanwezig is, staan de hulpmiddelen voor de genezing paraat. En zodra er een deel gewond is, wordt alle energie ingezet voor het herstel. Zo is het ook op geestelijk gebied. Voordat de zonde de noodzaak schiep, had God voor het geneesmiddel gezorgd. Iedere ziel die buigt voor verzoeking raakt gewond en gekneusd door de tegenstander. Maar overal waar zonde is, daar is de Heiland. Het is Christus' werk 'om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken ... om verslagenen weg te zenden in vrijheid.' (Lukas 4: 18 - 19) - Ed 113 (1903).

Het recept van de Heiland voor verstandelijke en geestelijke ziekten. - De woorden van onze Heiland:

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'

(Matthéüs 11:28),

vormen een recept voor het genezen van lichamelijke, verstandelijke en geestelijke ziekten. Hoewel mensen door hun eigen verkeerde handelen lijden over

Zie hoofdstuk 43: 'Geest en geestelijke gezondheid.'

[66]

zich heen gehaald hebben, ziet Hij hen vol medelijden aan. In Hem kunnen zij hulp vinden. Hij zal grote dingen doen voor hen die op Hem vertrouwen. - MH 115 (1905).

Evangelie tegenover wetenschap en literatuur. - Wetenschap en literatuur kunnen in de



verduisterde menselijke geest niet het licht brengen dat het heerlijke evangelie van de Zoon van God wel kan brengen. De Zoon van God alleen kan dat grote werk volbrengen: het verlichten van de ziel. Geen wonder dat Paulus uitroept:

'Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid e e n iegeljk die gelooft.'

(Romeinen 1:16)

Het evangelie van Christus wordt persoonlijk in hen die geloven, en maakt hen tot levende brieven, die door alle mensen gekend en gelezen worden. Zo gaat het zuurdesem van de godsvrucht over op de menigte. De hemelse intelligentie is in staat, om de ware elementen van grootheid in karakter te onderscheiden. Want alleen goedheid acht God doeltreffend. - RH, 15 december 1891. (FE 199,200).

Het evangelie alleen kan het kwaad genezen, dat een vloek vormt voor de maatschappij. - Het enige geneesmiddel voor de zonden en voor het verdriet van mensen is Christus. Alleen het evangelie van Zijn genade kan het kwaad genezen, dat een vloek vormt voor de maatschappij. De onrechtvaardigheid van de rijken tegenover de armen en de haat van de armen tegenover de rijken, hebben beiden hun wortel in de zelfzucht. En die kan alleen worden uitgeroeid door onderwerping aan Christus. Hij alleen geeft in ruil voor het egoïstische, zondige hart een nieuw liefdevol hart. Laat de dienaren van Christus het evangelie prediken met de Geest. Die van de hemel is neergezonden, en werken zoals Hij heeft gedaan voor het welzijn van mensen. Dan zullen er resultaten zichtbaar worden in het zegenen en het verheffen van de mensheid, die door menselijke kracht volkomen onmogelijk te behalen zijn. - COL 254 (1900).

[67]

Alleen via harmonieuze ontwikkeling kan volmaaktheid bereikt worden. — Het verbeteren van de geest is iets wat we tegenover onszelf, tegenover de maatschappij en tegenover God verplicht zijn. Maar we mogen nooit middelen voor de ontwikkeling van het verstand ten koste laten gaan van de morele en geestelijke ontwikkeling. Alleen via de harmonieuze ontwikkeling van zowel de verstandelijke als de morele eigenschappen kan de hoogste volmaaktheid van beiden worden bereikt. - CT 541 (1913).

Het Goddelijk zuurdesem verandert de geest. - In de gelijkenis doet de vrouw het zuurdesem in het meel. Dat was nodig om in een behoefte te voorzien. ... Zo doet ook het Goddelijk zuurdesem zijn werk. ... De geest wordt veranderd; de geestvermogens worden aan het werk gezet. De mens krijgt geen nieuwe geestvermogens, maar de geestvermogens die hij heeft, worden geheiligd. Het geweten, dat tot nu toe dood was, wordt opgewekt. Maar de mens kan deze verandering niet zelf tot stand brengen. Dat kan alleen door de Heilige Geest gebeuren. ...

Als onze geest door de Geest van God gecontroleerd wordt, zullen we de les begrijpen, die door de gelijkenis van het zuurdesem wordt geleerd. Zij die hun hart openen om de Waarheid te ontvangen, zullen zich realiseren, dat het Woord van God het grote instrument is in de omvorming van het karakter. - RH, 25 juli 1899.

De Waarheid van het evangelie zorgt voor een standvastig doel. — Ieder van ons heeft een diep inzicht nodig in het onderwijs van het Woord van God. Onze geest moet voorbereid worden, om elke toets te doorstaan en om elke verzoeking te weerstaan, of die nu van buitenaf of van binnenuit komen. Wij moeten weten waarom we geloven zoals we geloven, waarom wij aan de kant van de HEERE staan. De Waarheid moet in ons hart de wacht houden, en klaar staan om de alarmklok te luiden en ons op te



[68]

roepen om tegen elke vijand op te treden. De machten van de duisternis zullen hun kanonnen op ons richten. En iedereen die onverschillig en zorgeloos is, die zijn genegenheid gevestigd heeft op zijn aardse schat - die er niet voor gezorgd heeft, te begrijpen hoe God met Zijn volk handelt - zal een gewillig slachtoffer zijn. Geen macht dan het kennen van Waarheid zoals die in Jezus is, zal ons ooit standvastig maken. Maar mét deze macht kan één er duizend verjagen, en twee tienduizend. - RH, - april 1884. (HC 322).

Onszelf aan Jezus toevertrouwen geeft vrede. - Onze hele toekomst berust op ons individuele handelen om ons hart te openen en de Vredevorst te ontvangen. Onze geest kan stilte en rust vinden in en door het onszelf toevertrouwen aan Christus, in Wie doelmatigheid van kracht is. Wanneer wij die vrede, die troost, die hoop hebben verworven die Hij aan uw ziel aanbiedt, dan zal uw hart zich in God onze Heiland verheugen, voor de grote en wonderlijke hoop, die u persoonlijk wordt aangeboden; u die de grote Gave herkent. Dan zult u zó dankbaar zijn, dat u God zult prijzen voor de grote liefde en genade die u verleend is.

Zie hier uw Helper, Jezus Christus. Verwelkom Hem, en nodig de Genadevolle uit om aanwezig te zijn. Uw geest kan dag na dag vernieuwd worden. En het is uw voorrecht om vrede en rust te mogen aannemen om boven zorgen uit te stijgen en om God te prijzen voor uw zegeningen. Richt geen barrières op van verwerpelijke dingen, om Jezus van uw ziel weg te houden. Verander uw stem. Klaag niet. Breng dankbaarheid tot uitdrukking voor de grote liefde van Christus, die u is betoond en die nog steeds wordt betoond. - Lt 294,1906.

Nadenken over Christus stimuleert. - Als wij onze geest meer over Christus en over de wereld van de hemel zouden laten nadenken, zouden we een krachtige stimulans en steun krijgen om de veldslagen van de HEERE

[69]

te kunnen leveren. Trots en liefde voor de wereld zullen hun macht verliezen, wanneer wij de heerlijkheden van dat betere land overdenken, dat spoedig ons thuis zal zijn. Naast de lieflijkheid van Christus zal al het aantrekkelijke van de aarde weinig waard lijken. - RH, 15 november 1887.

Kennis versterkt geest en ziel. - Wat we nodig hebben is kennis die geest en ziel versterkt; die ons tot betere mannen en vrouwen maakt. Het onderwijzen van het hart is van veel groter belang dan wat u alleen maar uit boeken leert. Het is goed, zelfs essentieel, dat wij de wereld waarin we leven kennen. Maar als we de eeuwigheid niet in onze berekeningen betrekken, maken we een fout waarvan we nooit kunnen herstellen. - MH 450 (1905).

De geest en geestelijke strijd. - Onze vooruitgang in morele zuiverheid hangt af van juist denken en juist handelen.

'Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens.' *'Want uit het hart komen voort boosaardige overwegingen, alle moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen.'*

(Matthéüs 15:11, 19-20)

Kwade gedachten vernietigen de ziel. De omkerende kracht van God verandert het hart, terwijl zij de gedachten verfijnt en zuivert. Tenzij men een vastbesloten inspanning doet om de gedachten op Christus te concentreren, kan de genade zich niet in het leven openbaren. De geest moet de



geestelijke strijd aangaan. Elke gedachte moet als krijgsgevangene tot gehoorzaamheid aan Christus worden gebracht. Alle gewoontes moeten onder controle van God komen. - Lt 123, 1904.

Bezighouden van de geest beveiliging tegen kwaad. - Als beveiliging

[70]

tegen kwaad is het bezighouden van de geest met goede dingen veel meer waard dan talloze barrières door middel van wetten en tucht. - Ed 2 (1903).

Een ontaarde fantasie veroorzaakt duisternis. - Als het oog van de geest de uitnemendheid van het verborgenheid van de Godsvrucht aanschouwt, en het voordeel van geestelijke rijkdom boven wereldse rijkdom, zal het hele lichaam vol licht zijn. Als de fantasie ontaard is de de betovering met aardse pracht en praal, zodat gewin Godsvrucht lijkt, zal het hele lichaam vol duisternis zijn. Als de krachten van de geest geconcentreerd zijn op de schatten van de aarde, worden ze verlaagd en gekleineerd. - RH, 18 september 1888.

Geest gericht op de Schepper, niet op zelfverheffing. - Als dit principe [werken tot heerlijkheid van God] de aandacht zou krijgen die het op grond van zijn belangrijkheid verdient, zou er een radicale verandering komen in enkele gangbare onderwijsmethodes. In plaats van een beroep te doen op trots en zelfzuchtige ambitie, die een geest van wedijver oproepen, zouden leraren hun best moeten doen om liefde voor goedheid, Waarheid en schoonheid wakker te roepen. Ze zouden het verlangen om uitmuntend te zijn opwekken. ... In plaats van gericht te zijn op louter aardse maatstaven - of te worden voortgedreven door het verlangen naar zelfverheffing, die op zichzelf al remt en kleineert - zou de geest op de Schepper gericht worden, om Hem te leren kennen en op Hem te gaan lijken, PP 595,596(1890).

Levend water tegenover gebroken drinkbakken. - Jezus kende de noden van de ziel. Praal, rijkdom en eer kunnen het hart niet bevredigen

'Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.'

(Johannes 7:37)

De rijken, de armen, de hooggeplaatsten, de laaggeplaatsten zijn allemaal even welkom. Hij belooft de belaste geest verlichting te geven, de bedroefden

[71]

te troosten, en hoop te geven aan hen die wanhopig zijn.

Velen van hen die Jezus hoorden, rouwden over hoop waarin ze teleurgesteld waren. Velen voedden een geheim verdriet. En velen trachtten hun rusteloze verlangen te stillen met de dingen van de wereld en met de lof van mensen. Maar toen ze dat alles hadden bereikt, ontdekten ze dat zij alleen maar gezwogd hadden om een gebroken drinkbak te verwerven, waaruit ze hun dorst niet konden lessen. Te midden van de vreugdevolle gebeurtenis stonden ze daar, onbevredigd en verdrietig.

Die plotselinge roep: *'Zo iemand dorst'* deed hen opschrikken uit hun verdrietige overdenkingen. En terwijl ze luisterden naar de woorden die daarop volgden, werd in hun geest nieuwe hoop ontstoken. De Heilige Geest hield hen het symbool voor, totdat zij daarin het aanbod van de onschatbare gave van het heil zagen. - DA 454 (1898).

Eenheid van Goddelijke en menselijke inspanning noodzakelijk. - De Geest levert de kracht, die strijdende, worstelende zielen ondersteunt in elke nood: Te midden van de onvriendelijkheid van familieleden, de haat van de wereld en het besef van hun eigen onvolkomenheden en fouten. Een



eenheid van Goddelijke en menselijke inspanning — een nauwe band met God, de Bron van alle kracht, als eerste, laatste en voor eeuwig - die is absoluut noodzakelijk. - RH, 19 mei 1904. (HC 151).

[72]

-9- DE GEEST, DE VESTING

De hoofdstad van het lichaam. - Elk orgaan van het lichaam is gemaakt om de geest te dienen. De geest is de hoofdstad van het lichaam. 3T 136 (1872).

De geest controleert de hele mens. Al onze daden, goed of slecht, staan in onze geest. De geest aanbidt God en verbindt ons met hemelse wezens. Toch brengen heel veel mensen hun hele leven door zonder iets te begrijpen van het kistje [juwelenkistje] dat deze schat bevat. - SpTi 33, 11 mei 1896. (FE 426).

De hersenen controleren het lichaam. - Er zijn vandaag invaliden die dat altijd zullen blijven, omdat zij er niet van kunnen worden overtuigd, dat hun ervaring niet betrouwbaar is. De hersenen zijn de hoofdstad van het lichaam, de zetel van alle energie van de zenuwen en van alle verstandelijke activiteit. De zenuwen die uit de hersenen voortkomen controleren het lichaam. Door de zenuwen van de hersenen worden verstandelijke indrukken naar alle zenuwen van het lichaam getransporteerd als door telegraafdraden. En zij controleren de vitale activiteit van elk deel van het systeem. Alle bewegingsorganen worden geregeerd via de signalen, die zij vanuit de hersenen doorkrijgen. - 3T 69 (1872).

De zenuwen van de hersenen, die in verbinding staan met het hele systeem, vormen het enige medium, waardoor de Hemel met de mens kan communiceren, en zijn diepste innerlijk kan beroeren. - 2T 347 (1 870):

Satan valt aan op de waarnemingsvermogens *. - Satan komt met zijn verzoeken tot de mens als een lichtengel, zoals hij ook tot Christus kwam. Hij werkt eraan, om de mens in een toestand van lichamelijke morele zwakheid te brengen. Zo kan hij hen met

Zie hoofdstuk 35: 'De invloeden van de waarneming.'

[73]

zijn verzoeken overwinnen, en dan juichen over zijn val. Hij heeft succes gehad in het verleiden van de mens, zodat deze zich aan zijn eelust overgaf, ongeacht de gevolgen. Hij weet heel goed, dat het voor de mens onmogelijk is om zijn verplichtingen tegenover God en zijn medemensen na te komen, terwijl hij de gaven, die God hem gegeven heeft, verzwakt. De hersenen vormen de hoofdstad van het lichaam. Als de zintuiglijke vermogens versuft raken door wat voor onmatigheid ook, zijn eeuwige dingen niet waar te nemen. - RH, 8 september 1874. (MYP 236).

De tirannie van de gewoonte. - De kracht of de zwakheid van de geest heeft veel te maken met onze bruikbaarheid in deze wereld, en met ons uiteindelijk behoud. De onwetendheid die heerst op het punt van Gods wet voor onze lichamelijke aard is betreurenswaardig. Onmatigheid op wat voor terrein dan ook betekent een schending van de wetten van ons wezen. Imbeciliteit is zo wijd verspreid, dat men er bang van wordt. De zonde wordt aantrekkelijk gemaakt, doordat satan er een sluier van licht overheen legt. En hij is erg blij, wanneer hij de christelijke wereld net als de heidenen in hun dagelijkse gewoontes onder de tirannie van de gewoonte kan houden, en hen door de eelust kan laten regeren. - RH, 8 september 1874. (MYP 237).



De vesting bewaken. - Iedereen dient de noodzaak te voelen om de morele natuur sterk te houden door voortdurend waakzaam te zijn. Zij moeten als trouwe wachtposten de vesting van de ziel bewaken. Ze mogen nooit het idee krijgen, dat ze hun waakzaamheid ook maar een moment mogen laten verslappen. - SpTPH 65, 1879. (CH 411).

De geest die goed getraind is, weifelt niet. - De geest moet via dagelijkse beproevingen geoefend worden in trouwe gewoontes, in een bewustzijn van wat het goede en de plicht eisen, méér dan neigingen en genot. Geesten die zó getraind zijn, weifelen niet tussen goed en kwaad, zoals het riet

[74]

wuift in de wind. Maar zodra ze dingen tegenkomen merken ze meteen, dat het om principes gaat. En zij kiezen instinctief het goede, zonder de zaak lang te bediscussiëren. Ze zijn loyaal, omdat zij zich hebben geoefend in gewoontes van geloofsvertrouwen en Waarheid. - 3T 22 (1872)

De onbewaakte vesting. - Door aanschouwen worden wij veranderd. (2 Korinthe 3:18) Hoewel hij naar het beeld van zijn Maker is geformeerd, kan de mens zijn geest zó opvoeden, dat zonde die hij eens verachtte aangenaam voor hem wordt. Wanneer hij ophoudt te waken en te bidden, houdt hij op de vesting, het hart, te bewaken en gaat zich met zonde en misdaad bezighouden. De geest wordt vernederd. En het is onmogelijk deze uit het verderf omhoog te heffen, zolang hij wordt geleerd de morele en intellectuele vermogens tot slavernij te brengen, en deze te onderwerpen aan de grovere hartstochten. Er moet voortdurend oorlog worden gevoerd tegen de vleselijke geest. En wij moeten geholpen worden door zuiverende invloed van Gods genade, die de geest omhoog zal trekken en hem eraan zal wennen om over reine en heilige dingen na te denken - 2T 479 (1870).

De bron van de kwesties van leven en dood. -

'Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.'

(Kolossenzen 3:2)

Het hart is de vesting van de mens. Daaruit komen de kwesties van leven en dood voort. Zolang het hart niet is gezuiverd, is iemand niet geschikt om ook maar enigszins deel te hebben aan de gemeenschap van de heiligen. Weet de Onderzoeker van harten soms niet wie in zonde blijven hangen, zonder dat zij rekening houden met hun ziel? Is er geen Getuige van de meest geheime dingen in het leven van een ieder?

Ik werd gedwongen om de woorden aan te horen van enkele mannen tegen vrouwen en meisjes - vleiende woorden, woorden die misleiden en verdwazen. Satan gebruikt al deze middelen om zielen te vernietigen.

[75]

Sommigen onder u zijn op deze manier handlangers van hem geweest. En als dat zo is, moet u dat in het oordeel onder ogen zien. De engel zei over deze groep: 'Hun hart is nooit aan God overgegeven. Christus is niet in hen. De Waarheid is daar niet. Haar plaats wordt ingenomen door zonde, misleiding en leugen. Men gelooft niet in het Woord van God en handelt daar ook niet naar.' - 5T 536, 537 (1889).

Gemak, genotzucht, veiligheid: verraders binnen de muren. - Toen de Israëlieten uiterlijk rust en veiligheid hadden, werden zij tot zonde verleid. Zij slaagden er niet in om God steeds voor ogen te houden. Zij verwaarloosden het gebed en koesterden een geest van vertrouwen op het eigen ik. Gemak en genotzucht hebben de vesting van de ziel onbewaakt gelaten en vernederende gedachten hebben een ingang gevonden. De verraders binnen de muren hebben de bolwerken van de principes omvergeworpen, en Israël verraden aan de macht van satan.



Zo probeert satan nog steeds de val van de ziel te bewerkstelligen. Er gaat een langdurig voorbereidend proces aan vooraf, waar de wereld niets van weet, voordat een christen openlijk zondigt. De geest daalt niet in één keer af van een niveau van zuiverheid en heiligheid tot ontzending, verdorvenheid en misdaad. Het kost tijd om hen, die naar het beeld van God geformeerd zijn, neer te halen tot het niveau van het brute of satanische. Door aanschouwen worden wij veranderd. Door het toegeven aan onreine gedachten kan de mens zijn geest zó opvoeden, dat zonde die eens werd verafschuwd, voor hem aangenaam wordt. - PP 459 (1890).

Tabak verdooft het gevoel. - Tabak, in wat voor vorm het ook wordt gebruikt, legt een last op het gestel. Het is een langzaam werkend vergif. Het tast de hersenen aan en verdooft het gevoel, zodat de geest geestelijke (spiritual) dingen niet helder kan onderscheiden; speciaal die waarheden die kunnen leiden tot het corrigeren van deze smerige genotzucht.

[76]

Zij die in wat voor vorm ook tabak gebruiken, zijn niet helder voor God. Met zo'n smerige gewoonte is het voor hen ónmogelijk, God te verheerlijken in hun lichaam en in hun geest, die van Hem zijn. (I Korinthe 20) En zolang zij langzaam werkende, echte vergiften gebruiken, die hun gezondheid verwoesten en de geestvermogens vernederen, kan God hen niet goedkeuren. Hij is misschien nog genadig voor hen zolang zij aan deze schadelijke gewoonte toegeven, terwijl ze onwetend zijn over schade die ze daardoor ondervinden. Maar wanneer de zaak hun in het ware licht is uitgelegd, zijn ze tegenover God schuldig, als zij doorgaan met toegeven aan deze grove begeerte. - 4SG 126 (1864).

Slaven van alcohol en drugs. - Aan alle kanten probeert satan de jeugd op het pad naar de ondergang te lokken. En als hij hun voeten eenmaal die weg gekregen heeft, jaagt hij hen voort op de weg omlaag. Hij leidt hen van de ene losbandigheid naar de andere, totdat zijn slachtoffers hun tederheid van geweten verliezen en zij de vrees voor God niet meer voor ogen hebben. Ze tonen minder en minder zelfcontrole. Ze raken verslaafd aan het gebruik van wijn en alcohol, tabak en opium, en raken van het ene stadium van vernedering in het andere. Het zijn slaven van de lust. Adviezen die ze eens respecteerden, leren ze verachten. Ze nemen een snoeverige houding aan en gaan prat op hun vrijheid, terwijl ze knechten van het verderf zijn. Met vrijheid bedoelen zij, dat zij de slaven zijn van zelfzucht, lage lusten en losbandigheid. - ST, 22 juni 1891. (Te 274).

De wapens van satan. - Het toegeven aan vleselijke begeerten voert strijd tegen de ziel. (1 Petrus 2: 11) *'De apostel spreekt christenen op de meest indringende wijze aan:*

'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.'

(Romeinen 12:1)

Als het lichaam verzadigd is van sterke drank en van de verontreiniging met tabak, dan is het niet heilig voor God welgevallig. Satan weet dat dit niet kan. En om die reden brengt

[77]

hij zijn verzoeken op het punt van de eetlust over de mens. Zo kan hij hen met deze neiging binden en hun val bewerken. - RH, 8 september 1874.

De beslissende factor bij hartstocht en eetlust. - Als intelligente mannen en vrouwen hun morele vermogens laten verdoven door de één of andere vorm van onmatigheid, staan zij in veel van hun gewoontes maar weinig boven de heidenen. Satan trekt de mensen voortdurend weg uit het reddende licht naar gewoontes en modes die geen rekening houden met lichamelijke, verstandelijke en morele gezondheid. De grote vijand weet, dat als eetlust en hartstocht de overhand hebben, de gezondheid van het lichaam en de kracht van het verstand geofferd worden op het altaar van de bevrediging van



het eigen ik, en de mens snel ten val wordt gebracht. Als een verlicht verstand de teugels in handen houdt, en de dierlijke neigingen beheerst, door die onderworpen te houden aan de morele vermogens, dan weet satan heel goed, dat zijn vermogen om met zijn verzoeken de overwinning te behalen zeer klein is. - RH. 8 september 1874. (MYP 237).

Wat had kunnen zijn. - Als ouders in vorige generaties wilskrachtig het lichaam als knecht van de geest hadden gehouden, en niet hadden toegestaan, dat het verstandelijke de slaaf werd van dierlijke neigingen, dan zou er in deze tijd een ander soort wezens op aarde leven. - HL (deel 2) 38, 1865. (2SM 431,432).

Keuze voor heerschappij van geest of lichaam. - Iedere student moet het verband begrijpen tussen eenvoudig leven en hoog denken. Het hangt van ons persoonlijk af, of ons leven door de geest of het lichaam zal worden beheerst. De jeugd moet, ieder voor zich, de vorm van hun leven kiezen. En geen moeite mag worden gespaard, om de krachten te begrijpen, waar hij mee om moet gaan, en de invloeden die zijn karakter en

[78]

bestemming vormen. - Ed 202 (1903).

Leer de mensen. - Houd de mensen de noodzaak voor, de verzoeking weerstaan om aan de eetlust toe te geven. Op dit punt falen velen. Leg uit hoe nauw lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. En laat de noodzaak zien om beiden in de allerbeste conditie te houden. - *Rondzendbrief aan artsen en evangelisten*, 1910. (CH 543).

[79]

-10-BEGRIP

Een werk dat inzicht en onderscheid vereist. - Het fijnste en meest kritische werk, dat ooit aan stervelingen is opgedragen, is het omgaan met de menselijke geest. Mensen die dit werk doen, moeten een helder inzicht hebben en een goed onderscheidingsvermogen.

Werkelijke onafhankelijkheid van geest is totaal iets anders dan onbezonnenheid. Die kwaliteit van onafhankelijkheid die tot een behoedzaam, biddend en weloverwogen opvatting leidt, mag niet makkelijk worden opgegeven - niet voordat het bewijs sterk genoeg is, voordat het zeker is dat wij het verkeerd hebben. Die onafhankelijkheid houdt de geest kalm en onveranderlijk te midden van de vele dwalingen die heersen. Zij leidt mensen op verantwoordelijke posities ertoe, dat zij de bewijzen aan alle kanten zorgvuldig bekijken en zich niet laten leiden door de invloed van anderen, of door die van hun omgeving. Want dan trekken ze conclusies zonder verstandige en grondige kennis van alle omstandigheden. - 3T 1104,105 (1872).

Een veeleisende taak. - De mens heeft de hemel zoveel gekost: de prijs van Gods dierbare Zoon. Hoe zorgvuldig dienen predikanten, leraren en ouders dan om te gaan met de zielen die onder hun invloed zijn geplaatst. Het is fijn werk om met de menselijke geest om te gaan en men dient er met vrees en beven aan te beginnen.

Jeugdopvoeders dienen volmaakte zelfbeheersing te hebben. Het is een verschrikkelijke vergissing om door ongeduld uw invloed op een ziel van een mens te verliezen. Want dat kan ertoe leiden, dat die ziel voor Christus verloren gaat. De geest van jongeren kan door onrechtvaardig handelen zó



scheefgetrokken worden, dat de aangerichte schade misschien nooit meer volledig kan worden overwonnen. De christelijke godsdienst dient een controlerende invloed te hebben op de opleiding en de opvoeding van de jeugd.

[80]

Het voorbeeld van de Heiland in zelfverloochening, algemene vriendelijkheid en geduldige liefde vormt een verwijt aan ongeduldige predikanten en leraren. Hij vraagt deze onstuimige opvoeders: 'Is dit de manier waarop u de zielen behandelt, voor wie Ik Mijn leven gegeven heb? Hebt u niet meer waardering voor de oneindige prijs, die ik voor hun verlossing betaald heb?' - 4T 419 (18 80).

De arts ontmoet de geest van allerlei verschillende mensen. - Dr. ... moet zijn kennisvoorraad dagelijks proberen aan te vullen, en hoffelijkheid en verfijning van manieren ontwikkelen. ... Hij moet in gedachten houden, dat hij met de geest van allerlei verschillende mensen te maken heeft en dat de indrukken, die hij geeft zullen doortrekken naar andere staten. En die zullen hun weerslag hebben op het Instituut [het Sanatorium in Battle Creek]. - 3T 183,184 (1872).

Geduld en wijsheid nodig. - Predikanten moeten voorzichtig zijn, dat ze niet te veel verwachten van de mensen die nog steeds in de duister van de dwaling rondtasten. Zij moeten hun werk goed doen en op God vertrouwen, dat Hij de geheimenissvolle, verkwikkende invloed van Zijn Heilige Geest toedeelt aan onderzoekende geesten. Zij moeten weten, dat hun inspanningen zonder dit niet succesvol zullen zijn. Zij dienen geduldig en wijs te zijn in de omgang met de geest van mensen en daarbij bedenken, hoe veelvuldig de omstandigheden zijn, die tot de ontwikkeling van zulke verschillende persoonlijke kenmerken hebben geleid. Zij moeten ook strikt op zichzelf letten, zodat het eigen ik niet de overhand krijgt en Jezus erbuiten wordt gehouden. - GW 381(1915).

De liefde van Christus baant de weg. - Alleen Hij, die het hart leest, weet hoe Hij mensen tot berouw moet brengen. Alleen Zijn wijsheid kan ons succes geven in het bereiken van de verlorenen. Misschien staat u hooghartig op en denkt: 'Ik ben heiliger dan u.' En dan maakt het niet uit

[81]

hoe juist uw redenering is, of hoe waar uw woorden zijn. Die zullen de harten nooit bereiken. De liefde van Christus, in woord en daad getoond, zal de weg naar de ziel banen, wanneer het herhalen van voorschriften of argumenten niets uithaalt. - MH 163 (1905).

Met medeleven en liefde. - Niet iedereen is geschikt om mensen die dwalen te corrigeren. Ze hebben de wijsheid niet om rechtvaardig te handelen, terwijl ze barmhartigheid liefhebben. Ze missen de aanleg om de noodzaak in te zien, van het vermengen van liefde en teder medeleven met nauwkeurig terechtwijzen. Sommigen zijn steeds nodeloos streng en zien de noodzaak van de aansporing door de apostel niet in, die schrijft:

'En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur;'

(Judas, vers 22 - 23) - 3T269, 270.

Een hartstochtelijk man moet niet met de geest van mensen omgaan. - Een gebrek aan vast geloof en aan inzicht in heilige dingen moet als voldoende beschouwd worden om iemand van het werk van God uit te sluiten. Zo laat ook een snel aangebrande, strenge, te veeleisende geest zien, dat diens bezitter niet in een positie moet komen, waarin hij geroepen is om te beslissen over belangrijke vraagstukken die Gods erfdeel raken.



Een hartstochtelijk man hoort geen rol te spelen in de omgang met de geest van mensen. Men kan hem niet toevertrouwen om vorm te geven aan zaken die in verband staan met mensen, die Christus tegen een oneindige prijs heeft gekocht. Als hij begint met het sturen van mensen, zal hij hun ziel verwonden en kneuzen. Want hij mist de fijne toets, de fijngevoeligheid die de genade van Christus toedeelt. Zijn eigen hart moet verzacht worden, onderworpen door de Geest van God. Het stenen hart is nog geen hart van vlees geworden. - ApT Series A, nr. 5, blz. 18, 1896. (TM 261).

[82]

Kwaliteiten die nodig zijn om mensen te begrijpen (advies aan een boekevangelist) - Er zijn meer moeilijkheden in dit werk dan in sommige andere soorten werk. Maar als u de lessen leert en de tact en de discipline heeft verkregen, zullen die u geschikt maken voor andere bruikbare taken, waar u dienstwerk voor zielen kunt doen. Mensen die hun lessen niet goed leren en slordig en kortaf zijn in het benaderen van mensen, zouden hetzelfde gebrek aan tact en vaardigheid aan de dag leggen, wanneer zij predikant zouden worden. - *Manual for Canvassers*, 'Handboek' colporteurs', blz. 41, 41, 1902. (CM 34).

Te maken krijgen met impulsief gedrag, ongeduld, trots en eigen dunk. - Het omgaan met de geest van mensen is het meest gevoelige werk dat ooit aan stervelingen is toevertrouwd. En leraren hebben voortdurend de hulp van de Geest van God nodig, zodat zij hun werk goed mogen doen. Onder de schoolgaande jeugd zal een grote verscheidenheid te zien zijn in karakter en opvoeding. De leraar krijgt te maken met impulsief gedrag, ongeduld, trots, zelfzucht en ongepaste eigendunk. Sommige jongeren hebben in een omgeving van willekeurige beperkingen en strengheid geleefd, die in hen een geest van koppigheid en verzet heeft ontwikkeld. Anderen zijn als schoothondjes behandeld. Hun werd, door ouders die al te gek op hen waren, toegestaan om hun eigen neigingen te volgen. Gebreken zijn goed gepraat, zodat het karakter misvormd werd. - CT 264 (1913).

Geduld, tact en wijsheid nodig. - Om succesvol met deze verschillende geesten om te kunnen gaan, moet de leraar veel tact en gevoel voor beleid toepassen en ook een strakke leiding. Vaak zal naar boven komen, dat men een hekel heeft aan passende regels, of dat men die zelfs veracht. Sommigen zullen hun vindrijkheid gebruiken om straffen te vermijden, terwijl anderen een roekeloze onverschilligheid aan de dag zullen leggen voor de consequenties van overtredingen. Dit alles vraagt om ge-

[83]

duld, verdraagzaamheid en wijsheid van hen, die de opleiding van deze jeugd toevertrouwd krijgen. - CT 264 (1913).

Een gedragslijn die onherstelbare littekens en kneuzingen kan achterlaten. - Een leraar heeft misschien genoeg opleiding en kennis van de wetenschap om les te kunnen geven. Maar is ook vastgesteld, dat hij de tact en de wijsheid heeft om met de geest van mensen te kunnen omgaan? Als leraren niet de liefde van Christus in hun hart hebben wonen, zijn ze niet geschikt om de zware verantwoordelijkheid te dragen, die op diegenen rust die de jeugd opleiden. Omdat zij zelf deze hogere opleiding missen, weten zij niet hoe ze met de menselijke geest moeten omgaan, Hun eigen ongehoorzame hart wil de controle hebben. En het onderwerpen van de kneedbare geest en het kneedbare karakter van de kinderen aan een dergelijke discipline, betekent het op de geest achterlaten van littekens en kneuzingen die nooit meer weggehaald kunnen worden. - CT 193(1913).

Het fijnste onderscheidingsvermogen nodig. - De HEERE heeft mij op veel manieren en op verschillende tijdstippen uiteengezet hoe zorgvuldig wij met de jongeren moeten omgaan - dat het



het fijnste onderscheidingsvermogen vraagt om met de menselijke geest om te gaan. Iedereen die te maken heeft met het onderwijzen en opvoeden van jongeren, moet heel dicht bij de Grote Leraar leven, om Zijn geest en manier van werken te kunnen snappen. Er moeten lessen gegeven worden, die hun karakter en levenswerk raken. - GW 333 (1915).

Persoonlijk element essentieel. - In alle waar onderwijs is het persoonlijk element essentieel. Christus ging in Zijn onderwijs persoonlijk met mensen om. Door persoonlijk contact en persoonlijke omgang leidde Hij de Twaalf op. Zijn kostbaarste lessen gaf Hij privé, vaak aan slechts één toehoorder: aan die geëerde rabbi tijdens die nachtelijke bijeenkomst op

[84]

de Olijfberg; aan die verachte vrouw bij de bron van Sichar. Voor hen opende Hij Zijn rijkste schatten. Want in deze toehoorders zag Hij het beïnvloedbare hart, het open verstand en de ontvankelijke geest. Zelfs de menigte die Hem op zijn wegen omringde was voor Christus niet een willekeurige massa mensen. Hij sprak ieders geest direct aan en deed aan elk hart een oproep. Hij keek naar de gezichten van Zijn toehoorders op het oplichten van hun gelaat, de snelle blik van verstandhouding, die vertelde, dat de Waarheid hun ziel bereikt had. En in Zijn hart trilde als antwoord de snaar van meelevende vreugde. - Ed 231 (1903).

Overwerk maakt ongeschikt om met anderen om te gaan. - De leraren moeten zelf de wetten van de gezondheid in acht nemen, zodat zij hun vermogens in de best mogelijke conditie kunnen houden, en door beeld en voorschrift een goede invloed op hun leerlingen kunnen hebben. De leraar van wie de lichamelijke vermogens al door ziekte of overwerk verzwakt zijn, dient in het bijzonder aandacht aan de wetten van het leven te besteden. Hij moet tijd voor ontspanning nemen. Hij moet buiten zijn schoolwerk geen verantwoordelijkheden op zich nemen die hem lichamelijk of verstandelijk zó overbelasten, dat zijn zenuwstelsel daardoor uit balans raakt. Want in dat geval zal hij ongeschikt zijn om met de geest om te gaan en kan hij zichzelf of zijn leerlingen geen recht meer doen. - CTBH 83,1890. (FE 147).

Het begrijpen van verschillende behoeftes. - Mij werd getoond, dat de artsen van ons Instituut gelovige en geestelijke mannen vrouwen moeten zijn. Zij moeten hun vertrouwen op God stellen. Velen die naar het Instituut komen, hebben door hun eigen zondige genotzucht allerlei soorten ziektes over zich heen gehaald.

[85]

Deze groep verdient niet de sympathie die ze vaak opeisen. Voor de artsen is het pijnlijk om tijd en krachten aan deze groep te besteden, die lichamelijk, verstandelijk en moreel aan lager wal geraakt zijn.

Maar er is ook een groep die door onwetendheid de natuurwetten in hun leven overtreden hebben. Ze hebben onmatig gewerkt en onmatig gegeten, omdat dat de gewoonte was. Sommigen hebben veel te lijden gehad van vele artsen. Ze zijn niet beter gemaakt, maar duidelijk slechter. Op den duur zijn ze weggerukt uit hun werk, uit de maatschappij en uit hun familie. En als laatste redmiddel komen ze naar het Gezondheidsinstituut, met de vage hoop, dat ze verlichting zullen vinden.

Deze groep heeft medeleven nodig. Zij dienen met de grootste tederheid behandeld te worden. En er dient zorg aan besteed te worden, om hen de wetten van hun wezen te doen begrijpen. Zo kunnen zij, door op te houden met het overtreden van die wetten en door zichzelf te beheersen, lijden en ziekte vermijden - de straf op de geschonden wet van de natuur. - 3T 178 (1872).



De Waarheid dient niet altijd gezegd te worden. - Maar weinig mensen die zich in het gezelschap van de wereld hebben bewogen, en die de dingen vanuit het gezichtspunt van een werelds iemand bezien, zijn erop voorbereid om de feiten over zichzelf uiteengezet te krijgen. Zelfs de Waarheid kan niet altijd gezegd worden. Er is een geschikte tijd en gelegenheid om te spreken, wanneer woorden niet kwetsen. De artsen mogen zich niet overwerken en hun zenuwstelsel niet verzwakken. Want zo'n lichamelijke conditie is niet bevorderlijk voor kalm denken, sterke zenuwen en een opgewekte, gelukkige geest. - 3T 182 (1872).

Christus begrijpt het. - Hij, Die menselijkheid heeft aangedaan, weet hoe Hij mee moet voelen met het lijden van de mensheid. Christus kent

[86]

niet alleen iedere ziel en de bijzondere noden en beproevingen van de ziel. Hij kent alle omstandigheden, die de geest pijn doen en in verwarring brengen. Zijn hand is vol medelijdende tederheid uitgestrekt naar ieder lijdend kind. Zij die het meeste lijden, krijgen het meest van van Zijn sympathie en medelijden. Hij wordt geraakt door het ervaren van onze zwakheden. En Hij verlangt, dat wij onze verwarring en moeilijkheden aan Zijn voeten neerleggen, en die daar achterlaten. - MH 249 (1905).

Begrip leidt tot een nauwere band met Christus. - Goede daden zijn de vruchten, die Christus ons wil laten dragen: vriendelijke woorden, liefdadig werk, daden van teder omzien naar de armen, de behoeftigen en de bedroefden. Als harten meelevend met harten die beladen zijn door ontmoediging en verdriet; als de hand uitdeelt aan de behoeftigen; als de naakten gekleed worden; als de vreemdeling welkom geheten wordt, een stoel in uw huiskamer krijgt en een plekje in uw hart - dan komen engelen heel dichtbij. En op elke beurtzang wordt in de hemel geantwoord.

Elke daad van rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefdadigheid doet in de hemel een melodie ontstaan. De Vader aanschouwt van Zijn troon, hen die deze daden van barmhartigheid doen. En Hij telt hen onder Zijn meest kostbare schatten.

'En zij zullen voor Mij zijn, zegt de HEERE der heirscharen, op dien dag dat Ik Mijn juwelen voltallig maak.'

(Maleachi 3:17 KJV)

Elke barmhartige daad voor de behoeftigen en lijdenden, wordt beschouwd als voor Jezus te zijn gedaan. Als u de armen te hulp komt, meeleeft met de bedroefden en verdrukten en zich ontfemmt over de wezen - dan brengt u uzelf in nauwere verbinding met Christus. 25 (1868).

Christus roept om tederheid en mededogen. - Werkelijk medeleven tussen de mens en zijn medemens moet het teken zijn wat hen die God liefhebben en vrezen onderscheidt van hen die zich niet om Zijn wet be-

[87]

kommeren. Hoe groot was het medeleven, dat Christus tot uiting bracht door naar deze wereld te komen om Zijn leven als offer te geven voor een wereld die aan het sterven is! Zijn geloof leidde tot het doen van echt medisch zendingswerk. Hij was een genezende kracht. *'Ik wil barmhartigheid en niet offerande,'* zei Hij (Matthéüs 12: 7) Dit is de grote test die de Grote Leidsman van de Waarheid gebruikte om onderscheid te maken tussen ware en valse godsdienst. God wil, dat Zijn medische zendingen met de tederheid en het mededogen handelen, die Christus zou betonen, als Hij in onze wereld was. - SpT MM 8, 1893. (MM 251).



Het toppunt van levensgeluk. - Een ontwikkeld verstand is een grote schat. Maar zonder de verzachtende invloed van medeleven en geheiligde liefde is het niet van de hoogste waarde. Wij moeten woorden en daden vol tedere hoogachting hebben voor anderen. Wij kunnen duizend kleine attenties stoppen in vriendelijke woorden en vriendelijke blikken. En die weerspiegelen ook weer naar ons terug. Gedachteloze christenen tonen door hun veronachtzamen van anderen, dat zij geen eenheid met Christus hebben. Het is onmogelijk om eenheid met Christus te hebben, en toch onvriendelijk te zijn tegenover anderen, en vergeetachtig over hun rechten. Velen verlangen intens naar vriendelijk medeleven.

God heeft ons allemaal een eigen identiteit gegeven, die niet in die van een ander kan opgaan. Maar onze persoonlijke karaktertrekken zullen veel minder naar voren treden, als we werkelijk van Christus zijn en Zijn wil de onze is. Ons leven dient gewijd te zijn aan het goede en aan het geluk van anderen, net als dat van onze Heiland. Wij moeten onszelf vergeten en steeds uitzien naar mogelijkheden - zelfs in kleine dingen - door dankbaarheid te tonen voor de gunsten die wij van anderen hebben ontvangen. En we moeten uitzien naar mogelijkheden om anderen op te vrolijken en te verlichten - en om hun verdriet en lasten te verlichten (door teder en vriendelijk handelen en kleine liefdedaden. Deze attente

[88]

hoffelijkheid, die in ons gezin begint en zich dan buiten de familiekring verspreidt, helpen mee om het toppunt van levensgeluk te bereiken. En het verwaarlozen van deze kleine dingen helpt mee om het toppunt van bitterheid en verdriet in het leven te bereiken. - 3T 539, 540 (1875)SECTIE III

[89]

SECTIE III

ONTWIKKELING VAN DE GEEST

[90]

11- BIJBELSTUDIE EN DE GEEST

Fundament van alle studie. - Het Woord van God moet het fundament van alle studie zijn. En de woorden van openbaring spreken, wanneer zij zorgvuldig bestudeerd worden, zowel het verstand als het hart aan en versterken deze. Ontwikkeling van het verstand is een eis, zodat we de openbaring van de wil van God aan ons kunnen verstaan. Dat kan door hen die gehoorzaam zijn aan Zijn geboden niet verwaarloosd worden. God heeft ons geen geestesvermogens gegeven, om die voor goedkope, oppervlakkige doeleinden te gebruiken. - MS 16, 1896.

Kracht van principes. - De waarheden van de Bijbel zullen, wanneer worden aangenomen, geest en ziel omhoog heffen. Als het Woord God op prijs gesteld zou worden zoals zou moeten, zouden zowel jong als oud een innerlijke rechtschapenheid bezitten, een kracht van principes, die hen in staat zou stellen om verzoeking te weerstaan. - MH- (1905)

De enig ware gids. - Bekendheid en vertrouwdheid met de Schrift scherpt het onderscheidingsvermogen aan en versterkt de ziel tegen de aanvallen van satan. De Bijbel is het zwaard van de



Geest, dat nooit falen in het verslaan van de tegenstander. Het is de enig ware gids in zaken van geloof en praktijk. De reden waarom satan zo veel controle over de geest en het hart van mensen heeft, is, dat zij het Woord van God niet tot hun raadsman hebben gemaakt. En niet al hun wegen zijn door de ware test beproefd. De Bijbel zal ons laten zien welke koers we moeten volgen om erfgenamen van de heerlijkheid te worden.

‘Hogere opleiding’ omschreven. - Men kan geen hogere opleiding verkrijgen dan die welke aan de eerste discipelen werd gegeven, en die via het Woord van God wordt geopenbaard. De hogere opleiding verkrijgen betekent: dit Woord stilzwijgend navolgen. Het betekent wandelen in de voetstappen van Christus, Zijn deugden beoefenen. Het betekent het

[91]

opgeven van zelfzucht en het toewijden van het leven aan de dienst van God.

Hogere opleiding roept om iets groters, iets Goddelijkers dan de kennis die men slechts uit boeken kan halen. Het betekent het persoonlijk, uit ervaring kennen van Christus. Het betekent het loskomen uit ideeën, uit gewoontes en praktijken die in de school van de vorst der duisternis zijn verworven en die het tegenovergestelde zijn van trouw aan God. Het betekent het overwinnen van koppigheid, trots, zelfzucht, wereldse ambitie en ongelooft. Het is de boodschap van bevrijding van de zonde. - CT 111,12(1913).

Inspireert de geest. - In het Woord van God vindt de geest onderwerpen voor de meest diepe gedachten, voor de meest hoge aspiraties. Hier kunnen we gemeenschap hebben met aartsvaders en profeten en luisteren naar de stem van de Eeuwige, wanneer Hij met mensen spreekt. Hier aanschouwen wij de Majesteit van de hemel, wanneer Hij Zichzelf vernedert om onze Plaatsvervanger en Borg te worden; om alleen het hoofd te bieden aan de machten van de duisternis en om voor ons de overwinning te behalen. Een eerbiedig overdenken van dit soort thema's laat niet na het hart te verzachten, te zuiveren en te veredelen - en om tegelijkertijd de geest te inspireren met nieuwe kracht en sterkte. - CT 52, 53 (1913).

Het openbaart het doel van het leven. - Maar hetgeen ons boven alle andere overwegingen ertoe moet leiden om de Bijbel te waarderen is, dat daarin de wil van God aan de mens geopenbaard wordt. Hier leren wij het doel van onze schepping kennen en de middelen waarlangs dit doel kan worden bereikt. Wij leren hoe we dit leven verstandig kunnen gebruiken en hoe we het toekomstige leven veilig kunnen stellen. Geen ander boek kan de vragen van de geest en de hunkering van het hart bevredigen. Door kennis van Gods Woord te verkrijgen en daarnaar te luisteren, kun-

[92]

nen mensen van de diepste diepten van vernedering opstijgen om zonen van God te worden, een gezelschap voor zondeloze engelen. - CT 53- (1913).

Gelijkenissen om indruk te maken op de geest en die op te wekken - Het is Gods bedoeling, dat Zijn heilige gelijkenissen op onze geest druk zullen maken, die zullen opwekken en aanwijzingen zullen geven. Hij wil, dat de natuur de pogingen tegengaat om wetenschap van Bijbels christendom te scheiden. Hij verlangt dat de dingen van de natuur, die onze zintuigen beroeren, de aandacht zullen vasthouden en onze geest zullen stempelen met hemelse Waarheid. - YI, 6 mei 1897.

De Bijbel is zonder rivaal. - Als opleidende kracht is de Bijbel zonder rivaal. Niets geeft zoveel sterkte aan alle geestvermogens als die welke vereist is voor studenten om de ontzagwekkende geopenbaarde waarheden te begrijpen. De geest past zich geleidelijk aan, aan de onderwerpen,



waarbij hij toegestaan wordt stil te staan. Als hij alleen maar met alledaagse dingen wordt bezig gehouden, met uitsluiting van belangrijke verheven thema's, dan raakt hij belemmerd in z'n groei en verzwakt. Als hij nooit hoeft te worstelen met moeilijke problemen, of zich tot het uiterste in moet spannen om belangrijke waarheden te begrijpen, zal hij na een tijd het vermogen tot groei vrijwel kwijtraken. - 5T 24 (1882).

Het in eenvoudig geloof aannemen. - God verlangt van de mens, dat hij zijn vermogen tot redeneren gebruikt. En het bestuderen van de Bijbel zal de geest versterken en verheffen, zoals geen andere studie kan. Het is zowel de beste verstandelijke als de beste geestelijke (spiritual) oefening voor de menselijke geest. Toch moeten we oppassen voor het verafgoden van de rede, die onderworpen is aan de zwakheid en gebrekkigheid van het mens zijn. Als we niet willen, dat de Schriften voor ons begrip versluierd blijven, zodat zelfs de duidelijkste waarheden niet te begrijpen zijn,

[93]

moeten wij de eenvoud en het geloof van een klein kind hebben. We moeten bereid zijn om te leren en de hulp van de Heilige Geest in te roepen. Het besef van de kracht en de wijsheid van God, het besef dat wij niet in staat zijn om Zijn grootheid te begrijpen, moet ons tot nederigheid stemmen. En wij moeten Zijn Woord met heilig ontzag openen, alsof wij in Zijn aanwezigheid komen. Als wij tot de Bijbel komen, moet de rede een gezag boven zich erkennen. En hart en verstand moeten buigen voor de grote IK BEN. - 5T 703, 704 (1889).

Niets bestuderen wat Gods Woord versluiert. - Jezus Christus is onze geestelijke toetssteen. Hij openbaart de Vader. Niets mag als voedsel aan de hersenen worden gegeven wat een mist of een sluier voor de geest brengt, wanneer het om het Woord van God gaat. Er mag geen zorgeloze onoplettendheid getoond worden, wanneer het gaat om het bewerken van de grond van het hart. De geest moet worden voorbereid om het werk en de woorden van Christus te waarderen. Want Hij kwam uit de hemel om verlangen te wekken, en om het brood des levens te geven aan allen die hongerden naar geestelijke (spiritual) kennis. - MS 15, 1898.

De Schriften erkennen de morele keuze van de mens. - Als wij het Woord van God onderzoeken, zijn engelen aan onze zijde, die heldere lichtstralen op zijn heilige bladzijden doen weerkaatsen. De Schriften doen een beroep op de mens, die het vermogen heeft om te kiezen tussen goed en kwaad. Zij spreken hem aan met waarschuwingen, met bestraffingen, met smeekbeden en bemoedigingen. De geest moet in de plechtige waarheden van Gods Woord geoefend worden, anders wordt hij zwak. ... Wij moeten de argumenten voor ons geloof zelf onderzoeken en leren kennen, door Schriftplaats met Schriftplaats te vergelijken. Neem de Bijbel en smee God op uw knieën, dat Hij uw geest verlicht. - RH, 4 maart 1884.

[94]

De geest vindt de edelste ontwikkeling. - Als de Bijbel bestudeerd zou worden zoals zou moeten, zouden mensen sterk van verstand worden. De onderwerpen die in het Woord van God behandeld worden; de waardige eenvoud van uitdrukken; de edele thema's die het aan de geest presenteert - deze ontwikkelen vermogens in de mens die op een andere manier niet ontwikkeld kunnen worden. In de Bijbel gaat een grenzeloze wereld open voor de verbeeldingskracht. De student zal uit het overdenken van haar grote thema's, en uit het opgaan in haar verheven voorstellingswereld, zuiverder en verhevener van gedachten en gevoelens tevoorschijn komen, dan wanneer hij deze tijd had besteed aan het lezen van werk van uitsluitend menselijke oorsprong. Om maar niet te spreken over boeken, die oppervlakkig van aard zijn.



De geest van jonge mensen slaagt er niet in om het edelste peil van ontwikkeling te bereiken, als zij de hoogste bron van wijsheid - het Woord van God - negeren. De reden waarom wij zo weinig mensen met een goede, stabiele en waardevolle geest hebben, is dat men God niet vreest; dat men God niet liefheeft, en dat de principes van het geloof niet, zoals zou moeten, in het dagelijks leven worden toegepast. - CTBH 126, 18- (FE 165).

Zoek naar zijn verborgen schat. - De Bijbel, zoals het er staat, moet onze gids zijn. Niets is er zó op berekend om onze geest te verruimen ons verstand te versterken als de bestudering van de Bijbel. Geen andere studie zal de ziel zó verheffen en zoveel sterkte verlenen aan de geestvermogens als het bestuderen van de levende uitspraken. De geest van duizenden dienaren van het evangelie wordt in hun groei belemmerd, omdat hun wordt toegestaan om zich met alledaagse dingen bezig te houden en omdat zij niet worden geoefend in het zoeken naar de verborgen schat in het Woord van God. Wanneer men zijn geest zet aan het bestuderen van Gods Woord, zal het begripsvermogen toenemen en de hogere eigenschappen

[95]

zullen zich ontwikkelen om hoge en veredelende waarheden te kunnen begrijpen.

Overeenkomstig het karakter van de materie waaraan de geest zich went, wordt hij in zijn groei belemmerd óf verruimd. Als de geest niet wordt opgevoed om zich krachtig en volhardend in te spannen, om de Waarheid te trachten te begrijpen door het vergelijken van Schriftplaats met Schriftplaats, zal hij zeker krimpen en zijn veerkracht verliezen. Wij moeten onze geest de taak stellen om naar waarheden te zoeken die niet direct aan de oppervlakte liggen. - RH, 28 september 1897.

De Bijbel geeft het leven de juiste richting. - De hele Bijbel is een openbaring van de Heerlijkheid van God in Christus. Ontvangen, geloofd en gehoorzaamd is zij het belangrijke instrument om het karakter om te vormen. Zij is de grote stimulans, de sturende kracht, die de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogens tot leven wekt, en het leven in goede banen leidt.

De reden waarom de jeugd, en zelfs degenen die rijper van jaren zijn, zo makkelijk in verzoeking worden gebracht en tot zonde komen, is dat zij het Woord van God niet bestuderen en overdenken zoals zou moeten. Het gebrek aan stevige, vastbesloten wilskracht, die in leven en karakter zichtbaar wordt, komt voort uit het verwaarlozen van de heilige aanwijzingen van Gods Woord. Zij richten hun geest niet door ernstige inspanning op hetgeen tot zuivere, heilige gedachten inspireert en op dat wat wegleidt van wat onzuiver en onwaar is. - MH 458 (1905).

Hij openbaart de regels voor een heilig leven. - De HEERE heeft in Zijn grote barmhartigheid in de Schriften aan ons Zijn regels voor een heilig leven geopenbaard, Zijn geboden en Zijn wetten. Daarin vertelt Hij ons welke zonden wij moeten vermijden. Hij legt ons het Verlossingsplan uit

[96]

en wijst de weg naar de hemel. Als men Zijn aansporing '*Onderzoekt de Schriften*' (Johannes 5: 39, KJV) gehoorzaamt, hoeft niemand op dit punt onwetend te zijn.

De eigenlijke vooruitgang van de ziel in deugd en Goddelijke kennis in het optelplan - het voortdurend optellen van de genadegaven, waarvoor Christus Zijn oneindige offer bracht, om die binnen het bereik van iedereen te brengen. Wij zijn eindig, maar wij moeten besef hebben van het oneindige.



De geest moet belast worden door het overdenken van God en Zijn wonderlijke Verlossingsplan. Zo wordt de ziel verheven boven alledaagse dingen en gericht op dingen die eeuwig zijn.

De gedachte dat wij in Gods wereld zijn, en in aanwezigheid van de grote Schepper van het heelal, Die de mens naar Zijn gelijkenis gemaakt heeft, zal de geest opheffen tot wijdere, hogere terreinen van overdenking dan wat voor verzonnen verhaal ook. De gedachte dat Gods oog ons ziet, dat Hij ons liefheeft en zó veel om de gevallen mens gaf, dat Hij Zijn dierbare, geliefde Zoon gegeven heeft om ons te verlossen, zodat we niet ellendig hoeven om te komen, is groot. En ieder die zijn hart openstelt om deze grote thema's aan te nemen en te overdenken, zal nooit tevreden zijn met oppervlakkige, sensationele onderwerpen. - RH, 9 november 1886.

Een nieuw hart betekent een nieuwe geest. - De woorden: *'Een nieuw hart zal Ik u geven,'* betekenen: *'Een nieuwe geest zal Ik u geven.'* Deze verandering van hart gaat altijd vergezeld van een heldere opvatting over christelijke plicht, het begrijpen van de Waarheid. De helderheid van onze inzichten in de Waarheid staan in verhouding tot ons begrijpen van het Woord van God. Hij die de Schriften nauwkeurig, biddend aandacht geeft, zal een helder begrip en een zuiver beoordelingsvermogen krijgen,

[97]

alsof hij door het zich wenden tot God een hogere graad van intelligentie had bereikt. - RH, 10 november 1904.

Niet oppervlakkig lezen. - Het is voor ons niet veilig, wanneer wij ons van de Heilige Schriften afkeren na slechts een oppervlakkige lezing van hun heilige bladzijden. ... Beteugel de geest voor de hoge taak die voor hem bestemd is. En studeer met vastbesloten belangstelling, zodat u Goddelijke Waarheid kunt begrijpen. Zij die dit doen zullen verrast zijn, te ontdekken waartoe de geest in staat is. - YI, 29 juni 1893. (HC 35).

Geheugentraining helpt de geest. - De geest moet beteugeld worden, en niet toegestaan worden om af te dwalen. Hij moet geoefend worden om bij de Schriften stil te staan en bij edele, verheven thema's. Aantallen Bijbelteksten, zelfs hele hoofdstukken, kunnen in het geheugen worden vastgelegd, zodat ze herhaald kunnen worden wanneer satan met zijn verzoeken binnenkomt. Jesaja 58 is heel nuttig voor dit doel. Ommuur de ziel met de beperkingen en aanwijzingen, die onder inspiratie van de Geest van God gegeven zijn.

Als satan de geest ertoe wil verleiden om bij aardse en sensuele dingen stil te staan, wordt hij heel effectief weerstaan met: *'Er staat geschreven.'* ... Als hij twijfel wekt, of wij werkelijk het volk zijn dat God leidt, dat Hij door tests en beproevingen voorbereidt om stand te houden op de grote dag - wees dan bereid om deze toespelingen tegemoet te treden, door het duidelijke bewijs uit Gods Woord te leveren, dat dit het volk van het overblijfsel is, die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren. (Openbaring 14: 12) - RH, 8 april 1884.

Bijbelstudie vormt een evenwichtige geest. - Mensen die door de Heilige Geest worden getraind, zullen in staat zijn om het Woord verstandig te onderwijzen. En wanneer de Bijbel tot studieboek wordt gemaakt - onder

[98]

ernstig smeken om de leiding van de Heilige Geest en onder volledige overgave van het hart om door de Waarheid geheiligd te worden - zal hij alles volbrengen wat Christus heeft beloofd.



Het resultaat van zo'n Bijbelstudie zal een geest zijn die goed in balans is. Want de lichamelijke, verstandelijke en morele vermogens worden harmonieus ontwikkeld. De geestelijke (spiritual) kennis wordt niet verlamd. Het begrip wordt gestimuleerd, het gevoel wordt geprikkeld. Het geweten krijgt gevoeligheid. De sympathieën en gevoelens worden gezuiverd. Er wordt een betere morele atmosfeer geschapen. En nieuwe kracht wordt meegedeeld om verzoeking te weerstaan. - SpTEd 27. juni 1896. (FE 433,434).

Een antigif tegen venijnige toespelingen. - Wanneer Bijbelse Waarheid in de geest wordt opgeslagen, schieten haar principes diep wortel in de ziel. En voorkeuren en smaak paren zich aaneen met de Waarheid. Er is er geen verlangen naar verlagende, opwindende literatuur, die de morele krachten verzwakt en de eigenschappen kapot maakt, die God heeft geschonken om bruikbaar te zijn. Bijbelkennis zal een tegengif blijken te zijn, tegen de venijnige toespelingen die men krijgt door onbeschermd lezen. - RH, 9 november 1886. (HC 202).

Beschermt tegen bijgeloof. - Als de leer van dat Woord tot de heersende invloed in ons leven zou worden gemaakt; als geest en hart onder haar beperkende macht gebracht zouden worden - dan zou er geen plaats zijn voor het kwaad wat nu in gemeenten en gezinnen bestaat. ... Het onderwijs van het Woord van God moet geest en hart beheersen, zodat het gezinsleven de kracht van de genade van God mag vertonen. ...

Zonder de Bijbel zouden we door valse theorieën in de war gebracht worden. De geest zou onderworpen zijn aan de tirannie van bijgeloof en dwa-

[99]

lingen. Maar doordat wij een oorspronkelijke geschiedenis van het begin van de wereld in ons bezit hebben, hoeven wij ons niet te storen aan menselijke gissingen en onbetrouwbare theorieën. - RH, 10 november 1904.

Het verbetert het redeneringsvermogen. - Als de geest aan de taak gezet wordt om voor informatie de Bijbel te bestuderen, zal het redeneringsvermogen verbeterd worden. Tijdens het bestuderen van de Schriften breidt de geest zich uit en wordt nog uitgebalanceerder, dan wanneer hij zich bezig zou houden met het verkrijgen van algemene informatie uit de gebruikte boeken die geen verbinding met de Bijbel hebben. Geen kennis is zó sterk, zo samenhangend en verreikend als die, welke verkregen wordt uit de bestudering van het Woord van God. Het is het fundament van alle ware kennis.

De Bijbel is als een bron. Hoe meer je erin kijkt, hoe dieper hij blijkt te zijn. De grote waarheden van de heilige geschiedenis bezitten verbazingwekkende kracht en schoonheid en reiken zo ver als de eeuwigheid. Geen wetenschap is gelijk aan de wetenschap die het karakter van God onthult.

Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Toch zei hij:

'Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij also doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het te erven. Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk!'

(Deuteronomium 4:5-6) - RH, 25 februari 1896. (FE 393).

Verleent de eigenschappen kracht. - Waarom zou dit boek - deze kostbare schat - niet verhoogd en geacht worden als een waardevolle vriend?



[100]

Dit is onze kaart, die ons over de stormachtige zee van het leven leidt. Het is onze gids, die ons de weg naar de eeuwige woningen toont, en ons het karakter laat zien, dat wij moeten hebben om daar te kunnen wonen.

Er is geen boek waarvan het uitpluizen de geest zó verheft en versterkt als het bestuderen van de Bijbel. Hier zal het intellect thema's vinden, van het meest verheven karakter, die haar vermogens tevoorschijn roepen. Niets zal al onze eigenschappen zó veel kracht verlenen, als wanneer zij in contact worden gebracht met de ontzagwekkende waarheden van de openbaring.

De inspanning om deze grote gedachten te vatten en te meten verruimt de geest. Wij mogen diep in de mijn van de Waarheid graven en kostbare schatten verzamelen, waarmee we onze ziel kunnen verrijken. Hier kunnen we de ware manier van leven leren en de veilige manier om te sterven. - RH, 4 januari 1881. (HC 31).

Bijbelstudie verruimt de geest. - De Bijbel is onze gids voor de veilige paden, die naar het eeuwige leven leiden. God heeft mensen geïnspireerd om datgene op te schrijven, wat ons de Waarheid zal presenteren. Die Waarheid zal mensen aantrekken. En die zal, wanneer zij wordt beoefend, de ontvanger in staat stellen om morele kracht te verkrijgen, om een plaats te kunnen innemen onder mensen met de hoogst opgeleide geest.

De geest van allen die het Woord van God bestuderen wordt verrukt. Veel meer dan enige andere studie is haar invloed erop berekend om: begripsvermogen te doen toenemen en om elke eigenschap nieuwe kracht te verlenen.

Die studie brengt de geest in contact met brede, veredelende beginselen van de Waarheid. Zij brengt de hele hemel in nauw contact met de met de mense-

[101]

lijke geest en verleent wijsheid, kennis en inzicht. - YI, 13 oktober 1898, CSD 70).

De Bijbel is een openbaring van de HEERE. - Door alle tijden heen moet dit boek standhouden als een openbaring van de HEERE. De Goddelijke uitspraken zijn als kracht van God aan mensen toevertrouwd.

De waarheden van het Woord van God zijn niet alleen maar meningen, maar ook uitingen van de Allerhoogste. Hij die deze waarheden tot deel van zijn leven maakt, wordt in elke betekenis een nieuwe schepping. Hij krijgt geen nieuwe verstandelijke vermogens. Maar de duisternis, die door onwetendheid en zonde het begrip hebben versluisd, wordt verdreven. - RH, 10 november 1904.

[102]

-12- IJVER *

Streef en volbreng. - Het is zware studie, zware arbeid, volhardende ijver, die overwinningen doet behalen. Verspil geen uren, geen momenten. De resultaten van werk - oprecht, trouw werk - zullen zichtbaar worden en zullen worden gewaardeerd. Mensen die een sterkere geest willen, kunnen die door ijver verkrijgen. De geest neemt toe in kracht en doelmatigheid, doordat hij gebruikt wordt. Hij



wordt sterk door diep nadenken. Hij die heel ijverig gebruik maakt van zijn verstandelijke en lichamelijke vermogens, zal de hoogste resultaten bereiken. Elk vermogen van ons wezen wordt sterker door actief gebruik. - RH, 10 maart 1903.

Bereik de grootst mogelijke capaciteit. - Het ware doel van opvoeding moet zorgvuldig overwogen worden. God heeft aan iedereen capaciteiten en vermogens gegeven, zodat die vergroot en verbeterd aan Hem kunnen worden terug gegeven. Al Zijn gaven zijn ons geschonken om tot het uiterste benut te worden. Hij verlangt van ieder van ons, dat wij onze vermogens ontwikkelen en de grootst mogelijke capaciteit aan bruikbaarheid bereiken. Zo kunnen we edel werk voor God doen en de mensheid zegenen. Elk talent dat wij bezitten, of het nu verstandelijk vermogen is of geld, of invloed: het is van God. Zo kunnen we met David zeggen:

'Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.'

(1 Kronieken 29:14) - RH, 19 augustus 1884. (FE 82)

Fijne verstandelijke kwaliteiten zijn niet het gevolg van toeval. Werkelijk succes in een bepaald soort werk is niet het gevolg van toeval of bestemming. Het is het uitwerken van waarin God voorzien heeft, de beloning van geloof en keuze, van deugd en volharding. Fijne verstandelijke kwaliteiten en een hoog moreel niveau zijn niet het gevolg van toeval. God geeft gelegenheden.

Zie hoofdstuk 65: 'Luiheid.'

[103]

Succes is afhankelijk van het gebruik dat wij daarvan maken. - PK 486 1(1917).

Ontwikkeling van het verstand is wat wij nodig hebben. - Ontwikkeling van het verstand is wat wij als volk nodig hebben. En die moeten wij hebben, om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. Armoede, nederige afkomst, en ongunstige omstandigheden hoeven de ontwikkeling van de geest niet in de weg te staan. De verstandelijke vermogens moeten onder controle van de wil worden gehouden. En de geest mag niet toegestaan worden af te dwalen, of te worden afgeleid door verschillende onderwerpen tegelijk, waardoor hij op geen enkel punt grondig is.

Moeilijkheden zal men in elke studie tegenkomen, maar stop nooit omdat u ontmoedigd bent. Onderzoek, studeer en bid. Zie elke moeilijkheid manhaftig en krachtig onder ogen. Roep de kracht van de wil en de genade van het geduld te hulp. En graaf dan nog ernstiger, tot het juweel van de Waarheid voor u ligt, duidelijk en mooi; en des te kostbaarder vanwege de moeilijkheden die het gekost heeft om die te vinden.

Blijf dan niet voortdurend bij dit ene punt stilstaan, terwijl u alle energie van de geest daarin steekt en constant de aandacht van anderen daarop vestigt. Maar neem een ander onderwerp en onderzoek dat zorgvuldig. Zo zal verborgenheid na verborgenheid zich voor uw begrip ontvouwen. Hierdoor worden twee kostbare overwinningen behaald. U heeft niet alleen bruikbare kennis verworven, maar het oefenen van de geest heeft de verstandelijke stevigheid en kracht doen toenemen. De sleutel die gevonden werd om één verborgenheid te ontsluiten, kan ook andere juwelen van Waarheid ontvouwen, die tot dan toe onontdekt waren gebleven. - 4T 414 0(1880).

De wet van de geest. - Het is een wet van de geest, dat hij vernauwt of

[104]

verruimt tot de omvang van de dingen waarmee hij bekend raakt. De verstandelijke vermogens zullen zeker krimpen en hun vermogen verliezen om de diepe betekenissen van het Woord van God te vatten, tenzij ze krachtig en volhardend de taak krijgen om naar Waarheid te zoeken. De geest zal



verruimd worden, als hij wordt gebruikt voor het opsporen van de onderlinge relatie van Bijbelse onderwerpen en daarbij Schriftplaats met Schriftplaats vergelijkt en geestelijke (spiritual) dingen met geestelijke (spiritual). Duik onder de oppervlakte. De rijkste schatten aan gedachten liggen te wachten op de kundige en ijverige student. - RH juli 1888. (MYP 262).

Roep verborgen krachten tot actie. - In de normale gang van het leven is er menig zwoeger, die zijn dagelijkse hoeveelheid taken doet, terwijl hij zich niet bewust is van verborgen krachten. Wanneer die tot actie zouden worden gewekt, zouden ze hem onder de grote leiders van de wereld plaatsen. De aanraking van een vaardige hand is nodig om die slapende vermogens wakker te roepen en te ontwikkelen. Zulke mensen verbond Jezus aan Zich. En Hij gaf hen de zegeningen van een driejarige opleiding onder Zijn zorg. Geen studie aan de scholen van rabbi's of in de hallen van de filosofie hadden deze in waarde kunnen evenaren. - CT 511 (1913).

Velen zouden intellectuele reuzen kunnen zijn. - Veel van onze werkers zouden vandaag intellectuele reuzen kunnen zijn, als zij niet tevreden waren geweest met een laag niveau, maar ijverig waren geweest en hun gedachten en onderzoeken diep hadden laten ploegen. Veel van onze jonge mensen verkeren in het gevaar om oppervlakkig te zijn, om te falen in het opgroeien tot de maat van de grootte van mannen en vrouwen in Christus Jezus. (Efeze 4: 13) Zij vinden, dat zij een voldoende mate kennis en inzicht in onderwerpen hebben. En wanneer zij niet van studeren houden, ploegen zij niet diep om alle mogelijke schatten te verwerven

[105]

die zij zouden kunnen verkrijgen. - Lt 33, 1886.

Zelfdiscipline noodzakelijk. - God eist de training van de verstandelijke vermogens. Zij moeten zó worden ontwikkeld, dat wij indien noodzakelijk de Waarheid tot eer van God voor de hoogste aardse machten uiteen kunnen zetten. De bekerende invloed van God op het hart en het karakter is ook elke dag nodig. Zelfdiscipline moet worden beoefend door iedereen die beweert een kind van God te zijn. Want op deze manier worden de geest en de wil onderworpen aan de geest en de wil van God. Vastberaden discipline in de zaak van de HEERE bereikt meer dan welsprekendheid en de meest briljante talenten. Een normale geest die goed geoefend is, zal meer en hoger werk volbrengen dan de hoogst opgeleide geest en het grootste talent zonder zelfbeheersing. - RH, 28 juli 1896.

Engelen nemen geesten die nadenken in bezit. - De hemelse engelen zijn ... aan het werk om geesten die nadenken in bezit te nemen. En hun kracht is machtiger dan de legermachten van de duisternis. Er zijn geesten die zich met heilige dingen bezig houden, maar niet in nauwe verbinding met God staan en de Geest van God niet onderscheiden. Tenzij Zijn genade hen omvormt naar het beeld van de gelijkenis van Christus, zal Zijn Geest hen verlaten zoals water uit een lekkend vat loopt. Hun enige hoop is God te zoeken met heel hun geest, hart en ziel. Dan zullen zij wettig naar heerschappij streven, Satan zal de verbeeldingskracht en de gevoelens stelen, als u hem een kans geeft. - MS 11, 1893.

De hoogste, geheiligde ambitie vereist. - *'Mijn genade is u genoeg'* (2 Korinthe 12: 9) is de verzekering van de Grote Leraar. Vang de inspiratie van deze woorden op en spreek nooit, nooit over twijfel en ongeloof. Wees energiek. Er bestaat geen half om half dienen in zuiver en onbevlekt geloof.

'En Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand (mind) en uit geheel uw kracht.'

(Markus 12:30)



106]

De allerhoogste geheiligde ambitie is vereist voor hen, die in het Woord van God geloven. - SpTEd 30, 12 juni 1896. (CT 360).

Houd stand in uw door God gegeven persoonlijkheid. - God heeft het vermogen gegeven om te denken en te handelen. En door voorzichtig handelen, opziend naar Hem om wijsheid, zult u in staat zijn om lasten te dragen. Houd stand in uw door God gegeven persoonlijkheid. Wees niet de schaduw van een ander. Verwacht dat de HEERE in en door en via u zal werken. - MH 498,499(1905).

De funeste meeldauw van de wereld (vermaning van een predikant, die van speculeren hield). - U bent iemand die geen leraar van de Waarheid zou moeten zijn. U behoort veel verder te zijn in ervaring en kennis van God dan waar u bent. U behoort een man van inzicht te zijn. Want God heeft u verstandelijke vermogens gegeven, die ontvankelijk zijn voor de hoogste ontwikkeling. Als u zich had afgekeerd van uw neiging tot speculeren; als u in de tegenovergestelde richting had gewerkt, dan zou u nu in staat zijn om God op een aanvaardbare manier te dienen.

Als u uw geest goed had ontwikkeld en uw vermogens tot Gods eer had gebruikt, dan zou u volledig geschikt zijn geweest om de waarschuwingsboodschap aan de wereld te brengen. Maar de meeldauw van wereld heeft uw geest zó aangetast, dat deze niet geheiligd is. U heeft uw vermogens niet ontwikkeld, die u tot een succesvol geestelijk werker voor Gods zaak zouden hebben gemaakt. U kunt vorderingen maken in het volgens de juiste lijn scholen van uw geest. Als u nu geen inzicht in de Waarheid krijgt, ligt de fout helemaal bij u. - Lt 3, 1878.

Ga voortdurend voort. - Ik wil dat uw ambitie een geheiligde ambitie is, zodat engelen van God uw hart kunnen inspireren met heilige ijver, die u voortdurend krachtig voort doet gaan, en die u tot een helder schij-

[107]

nend licht maakt. Uw waarnemingsvermogen zal in kracht en zuiverheid toenemen, wanneer uw hele wezen - lichaam, ziel en geest - toegewijd is aan het volbrengen van een heilig werk. Span u volledig in om, in en door de genade van Christus, aan de hoge maatstaf te voldoen die u gesteld is. U kunt volmaakt zijn in uw sfeer, zoals God volmaakt is in Zijn sfeer. Heeft Christus niet gezegd:

'Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.'

(Matthéüs 5:48) - Lt 123, 1904.

Ontwikkel elk vermogen. - Hij verlangt, dat wij voortdurend groeien in heiligheid, in geluk, in bruikbaarheid. Ieder heeft mogelijkheden. Hun moet geleerd worden om deze als heilige gaven te beschouwen, om deze te waarderen als geschenk van de HEERE, en om die op de juiste manier te gebruiken. Hij verlangt van de jeugd, dat ze elk vermogen van hun wezen ontwikkelen en dat zij elke eigenschap actief zullen oefenen. Hij verlangt van hen, dat zij zullen genieten van alles wat bruikbaar en kostbaar is in dit leven; dat zij goed zijn en goed doen en dat zij een schat in de hemel verzamelen voor het toekomstige leven. - MH 398 (1905).

Mogelijkheden binnen ieders bereik. - Er zijn mogelijkheden en voordelen die binnen ieders bereik liggen om de morele en geestelijke vermogens te versterken. De geest kan worden verruimd en veredeld. En men moet hem laten stilstaan bij hemelse dingen. Onze vermogens moeten tot het uiterste ontwikkeld worden, anders zal het ons niet lukken om aan Gods maatstaf te voldoen.



Tenzij hij [de geest] in de richting van de hemel stroomt, wordt hij een gemakkelijke prooi voor de verzoeking van satan, om zich bezig te houden met wereldse plannen en ondernemingen die geen speciale binding met God hebben. En alle ijver, toewijding, rusteloze energie en koortsachtig verlangen worden voor dit werk ingezet. En de duivel staat er bij en lacht, wanneer hij menselijke inspanning zo volhardend ziet worstelen naar een

[108]

doel dat het nooit zal bereiken; dat aan zijn greep ontglipt. Maar wanneer hij hen verdoemd kan houden met deze illusie die nergens op gebaseerd is, zodat zij de kracht van hersenen, botten en spieren geven aan doelen die ze nooit zullen bereiken, dan is hij tevreden. Want de krachten van de geest, die God toebehoren, waar God aanspraak op maakt, worden afgeleid van de juiste richting en van de juiste doelen. - Lt 17, 1886.

De vijand hoeft dagelijkse vooruitgang niet te verhinderen. - Neem het besluit om aan een hoge en heilige maatstaf te voldoen. Stel een hoog doel. Handel met oprechte bedoelingen zoals Daniël, voortdurend en met volharding. En niets wat de vijand kan doen, zal verhinderen, dat u dagelijks vooruitgaat. Ondanks ongemakken, veranderingen en verwarring kunt u constant vooruitgaan in geestelijke stevigheid en morele kracht. Niemand hoeft onwetend te zijn, tenzij zij ervoor kiezen zo te zijn, kennis moet voortdurend verworven worden. Het is voedsel voor de geest. Wij, die uitzien naar de komst van Christus, moeten vastbesloten zijn, dat we in dit leven niet voortdurend aan de verliezende kant van het vraagstuk zullen staan, maar dat we door geestelijke vorderingen inzicht hebben. Wees mensen van God, aan de winnende kant.

Kennis ligt binnen het bereik van iedereen die daarnaar verlangt. Het is Gods bedoeling, dat de geest sterk zal worden, dat hij dieper, voller en helderder denkt. Wandel met God zoals Henoch deed. Maak God tot uw Raadsman, dan kunt u alleen maar vooruitgaan. - Lt 26d, 1887.

Grijp u aan God vast en ga voorwaarts. - God heeft de mens verstand gegeven, en hem het vermogen gegeven om vooruit te gaan. Laat men zich daarom stevig aan God vastgrijpen. Laat men lichtzinnigheid, vermaak en alle onreinheid wegdoen. Overwin alle karaktergebreken.

Hoewel er een natuurlijke neiging bestaat om de weg omlaag te volgen,

[109]

is er ook een kracht die samengaat met de oprechte inspanningen van de mens. Zijn wilskracht heeft een tegengestelde neiging. Als hij deze combineert met Goddelijke hulp, kan hij de stem van de verzoeker weerstaan. Maar satans verzoeken zijn in harmonie met zijn gebrekkige, zondige neigingen, en dringen hem tot zondigen. Alles wat hij moet doen is het volgen van de Leider: Jezus Christus. Die zal hem precies vertellen wat hij doen moet. God wenkt u vanaf Zijn troon in de hemel. Hij biedt u een kroon, onsterfelijke heerlijkheid aan. En Hij gebiedt u om de goede strijd van het geloof te strijden, en de wedloop met volharding te lopen, vertrouw God op elk moment. Hij, Die u voorgaat is getrouw. - Lt 26d, l 887.

Gods hoge ideaal voor Zijn kinderen. - Hoger dan de hoogste menselijke gedachte kan reiken is Gods ideaal voor Zijn kinderen. Godsvrucht - het lijken op God - is het doel dat bereikt moet worden. Voor iemand die studeert wordt een pad van voortdurende vooruitgang geopend. Hij heeft een doel te bereiken, aan een maatstaf te voldoen, die alles omvat wat goed, zuiver en edel is. Hij zal zo snel en zo ver mogelijk voortgaan in elk onderdeel van ware kennis. Maar zijn inspanningen zullen gericht zijn op doelen, die zoveel hoger liggen dan louter zelfzuchtige en tijdelijke belangen,



als de hemelen hoger zijn dan de aarde. - Ed 18, 19. (1903).

[110]

-13-VOEDSEL VOOR DE GEEST

Verstandige ontwikkeling tegenover misbruik. - God schenkt ons talenten om die verstandig te ontwikkelen, niet om ze te misbruiken. Onderwijs is slechts een voorbereiding van de lichamelijke, intellectuele en morele vermogens, zodat die alle plichten in het leven zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het lezen van wat niet gepast is leidt tot onderwijs wat verkeerd is. Het uithoudingsvermogen en de kracht en de activiteit van de hersenen kan worden verminderd of vergroot, afhankelijk van de manier waarop zij worden gebruikt. - 4T 498 (1880).

Gezond voedsel voor de geest. - Zuivere, gezonde leesstof is voedsel voor geest, wat gezond voedsel is voor het lichaam. Zo wordt u sterker om verzoeking te weerstaan, om juiste gewoontes te vormen en volgens juiste beginselen te handelen. - RH, 26 december 1882. (SD 178).

Bewaak de toegangswegen tot de ziel. - Wij hebben de opdracht om verzoeking te weerstaan. Mensen die niet aan satans listen ten prooi willen vallen, moeten de toegangswegen tot de ziel goed bewaken. Zij moeten vermijden te lezen, te zien, of te horen, wat onreine gedachten oproept. De geest moet niet toegestaan worden, willekeurig te dwalen langs ieder onderwerp wat de tegenstander van zielen kan ingeven. De apostel Petrus zegt:

'Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel.'

(I Petrus 1:13-15)

Paulus zegt:

'Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve.'

(Filippenzen 4:8)

Dat vereist oprecht gebed en onophoudelijke waakzaamheid. Wij moeten geholpen worden door de inwonende invloed van de Heilige Geest, Die de geest opwaarts zal heffen en hem eraan zal wennen

[111]

om bij zuivere en heilige dingen stil te staan. We moeten het Woord van God ijverig bestuderen. De psalmist zegt:

'Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord'. 'Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.'

(Psalm 119:9,11) PP 460 (1890)

Karakter onthuld door keuze van leesstof. - De aard van iemands Godsdienstig leven wordt onthuld door het soort boeken dat iemand in zijn vrije momenten verkiest te lezen. Om een gezonde geestkracht en zuivere godsdienstige principes te krijgen, moet de jeugd via Zijn Woord in gemeenschap met God leven. Doordat Hij ons de weg van verlossing wijst via Christus, is de Bijbel onze gids tot een hoger, beter leven. Het bevat de meest interessante en leerzame geschiedenissen en biografieën, die ooit geschreven zijn. Zij, van wie de verbeelding niet is verdraaid hoor het lezen van



verzonnen verhalen, zullen de Bijbel het meest interessante boek vinden. - YI, 9 oktober 1902, (MYP 273, 274).

Sommige boeken brengen de geest in verwarring. - Veel van de boeken die in de grote bibliotheken op aarde liggen opgestapeld, brengen de geest meer in verwarring dan dat zij dienen tot beter begrip. Toch geven mensen grote sommen geld uit om zulke boeken te kopen. En ze steken er jarenlange studie in, terwijl ze binnen hun bereik een Boek hebben dat de Woorden bevat van Hem, Die de Alfa en de Omega van de wijsheid is. De tijd die besteed wordt aan het bestuderen van dat soort boeken kan beter worden besteed aan het verwerven van kennis van Hem. Want Hem goed kennen betekent eeuwig leven. Alleen zij die deze kennis verwerven, zullen tenslotte de woorden horen: '

En gij zijt in Hem volmaakt.'

(Kolossenzen 2: 10) - (Pamflet) *Words of Counsel*, 'Raadgevingen', 1903. (CH 369).

Verward begrip. - Als het Woord van God terzijde wordt gelegd voor

[112]

boeken die van God afleiden en die het begrip verwarren over de principes van het koninkrijk der hemelen, dan is het onderwijs wat gegeven wordt een verdraaiing van die naam. Tenzij de student zuiver geestelijk voedsel krijgt, grondig ontdaan van het kaf van de zogenaamde 'hogere opleiding', die vermengd is met ongelovige opvattingen, kan hij God niet werkelijk kennen. Alleen zij die met de hemel meewerken in het Verlossingsplan, kunnen weten wat waar onderwijs in alle eenvoud betekent. - CT 15 (1913).

Despotische macht van ongelovige schrijvers (woorden van de engel, die aanwijzingen gaf) - De menselijke geest is makkelijk te betoveren met de leugens van satan. En zijn werken brengen een afkeer voor de overdenking van het Woord van God. Wanneer men dit Woord aanneemt en waardeert, verzekert het de ontvanger van eeuwig leven. U bent schepselen die gewoontes volgen. En u moet bedenken, dat juiste gewoontes een zegen zijn, zowel in de uitwerking op uw eigen karakter als in hun goede invloed op anderen. Maar verkeerde gewoontes oefenen, wanneer die eenmaal gevormd zijn, een despotische macht uit en brengen de geest van mensen tot slavernij. Als u nooit één woord in deze boeken [van ongelovige schrijvers] had gelezen, zou u vandaag veel beter in staat zijn geweest om dat ene Boek te begrijpen, dat boven alle andere boeken waard is om bestudeerd te worden en dat de enig juiste opvatting geeft over 'hogere opleiding'. - 6 T 162 (1900).

Oppervlakkige leesstof zorgt voor een ziekelijke fantasie. — Er zijn velen onder onze jeugd die God met superieure capaciteiten heeft begunstigd. Hij heeft hen de allerbeste talenten gegeven. Maar hun vermogens zijn slap geworden, hun geest is verward en verzwakt. En jaren lang zijn zij niet gegroeid in genade en in kennis van de redenen van ons geloof, omdat zij toegegeven hebben aan hun lust in het lezen van verhalen. Zij hebben net zoveel moeite om hun zucht naar zulke oppervlakkige lees-

[113]

stof te beheersen, als de dronkaard heeft om zijn lust naar bedwelmende rank te beheersen.

Zij zouden vandaag aan onze uitgeverijen verbonden kunnen zijn en efficiënte medewerkers kunnen zijn: in het beheren van boeken; in het klaarmaken van kopij voor de drukpers; of om correctiewerk te doen. Maar hun talenten zijn zó verdraaid, dat zij verstandelijk aan spijsverteringsziekte lijden. Als gevolg daarvan zijn ze waar dan ook ongeschikt voor een verantwoordelijke positie. De fantasie is ziek. Ze leven een onwerkelijk leven. Ze zijn ongeschikt voor de praktische plichten van het leven.



En wat het meest trieste en ontmoedigende is: ze hebben alle lust in degelijke leesstof verloren.

Ze zijn verdoemd en betoverd door ongeestelijk voedsel, zoals de erg opwindende verhalen van *Uncle Tom's Cabin*, 'De negerhut van oom Tom.' Dat boek deed in zijn tijd die mensen goed die een opwekking nodig hadden wat betreft hun verkeerde opvattingen over slavernij. Maar wij staan staan de grenzen van de eeuwige wereld, waar zulke verhalen niet nodig zijn als voorbereiding op het eeuwige leven. - 5T 518, 519 (1889)

Boeken die de geest verzwakken. - Liefdesverhalen en lichtzinnige, opwindende verhalen vormen nog een groep boeken die een vloek zijn voor iedere lezer. De schrijver kan er een goede moraal aan toevoegen. En hij kan door zijn hele werk godsdienstige opvattingen weven. Toch is in de meeste gevallen satan slechts gekleed in engelengewaad, zodat hij nog effectiever kan misleiden en verlokken. De geest wordt in hoge mate aangetast door waarmee hij zich voedt. De lezers van lichtzinnige, opwindende verhalen raken ongeschikt voor de plichten die zij te doen hebben. Ze leven een onwerkelijk leven en hebben geen verlangen om de Schriften te onderzoeken, om zich met hemels manna te voeden. De geest raakt verzwakt en verliest het vermogen om de grote problemen van

[114]

plicht en bestemming te overdenken. - 7T 165 (1902)

Verzonden verhalen en sensuele gedachten. - Het geestelijke voedsel waarin hij [de lezer van verzonden verhalen] plezier heeft gekregen, is besmettelijk in zijn uitwerking en leidt tot onreine en sensuele gedachten. Ik voel oprecht medelijden met deze zielen wanneer ik zie hoeveel zij verliezen, doordat zij gelegenheden voorbij laten gaan om kennis van Christus te verwerven, op Wie onze hoop op eeuwig leven is geconcentreerd. Hoeveel kostbare tijd wordt er verspild, waarin zij het Voorbeeld van ware goedheid hadden kunnen bestuderen. - CTBH 123, 1890. (MYP 280).

De geest zinkt weg in imbeciliteit (woorden van waarschuwing aan een invalide huisvrouw). - Uw geest is jarenlang een kabbelende beek geweest, bijna vol met stenen en onkruid, waar het water voor niets langs liep. Als uw vermogens onder controle van hoge doeleinden hadden gestaan, zou u niet de invalide zijn die u nu bent. U beeldt zich in, dat er moet worden toegegeven aan uw grillige eetlust en aan uw overmatig lezen.

Ik zag dat er om middernacht licht in uw kamer brandde, terwijl u zat te turen in het één of ander fascinerend verhaal, waardoor u uw toch al overmatig geprikkelde hersenen nog meer stimuleerde. Deze manier van doen vermindert uw greep op het leven en verzwakt u lichamelijk, verstandelijk en moreel. Onregelmatigheid heeft wanorde in uw huis gebracht. Als u daarmee doorgaat, zal dit ertoe leiden dat uw geest wegzinkt in imbeciliteit. Uw door God gegeven proeftijd wordt misbruikt, uw door God gegeven tijd verspild. - 4T 498 (1880).

Geestelijke alcoholisten. - Lezers van lichtzinnige, opwindende verhalen raken ongeschikt voor de plichten van het praktische leven. Ze leven

[115]

in een onwerkelijke wereld. Ik heb kinderen gezien, aan wie werd toegestaan om een gewoonte te maken van het lezen van dergelijke verhalen. Of ze nu thuis of buiten waren, ze waren rusteloos, dromerig, niet in staat om een gesprek te voeren, behalve over de meest alledaagse onderwerpen. Denken en spreken over godsdienst was hun geest volkomen vreemd. Door het ontwikkelen van de



lust voor sensatieverhalen wordt de geestelijke smaak verdraaid. En de geest is niet tevreden, tenzij hij dit ongezonde voedsel krijgt. Ik kan voor hen die toegeven aan een dergelijk leesgedrag geen passender naam bedenken dan geestelijke alcoholisten. Onmatige gewoontes in lezen hebben een vergelijkbare uitwerking op de hersenen als onmatig eten en drinken op het lichaam. - CT 134, 135 (1913).

Overmatig toegeven is zonde. - Overmatig toegeven aan eten, drinken, slapen, of kijken is zonde. De harmonieuze, gezonde activiteit van alle vermogens van lichaam en geest leidt tot geluk. ... De vermogens van de geest moeten geoefend worden met thema's die over onze eeuwige belangen gaan. Dat is bevorderlijk voor de gezondheid van zowel lichaam als geest. - 4T417 (1880).

De geest overbelasten. - De student die het werk van twee jaar in één wil stoppen, behoort zijn zin niet te krijgen. Het doen van dubbel werk betekent, naast nog veel meer, het overbelasten van de geest en het verwaarlozen van lichamelijke oefening. Het is niet redelijk om te veronderstellen, dat de geest een teveel aan geestelijk voedsel kan opnemen. En het is net zo'n grote zonde om de geest te overladen als om de spijsverteringsorganen te overladen. - CT 296 (1913).

Onderzoek ook uw 'gespreksvoedsel.' - Voor iedere ziel is het 't beste om nauwkeurig te onderzoeken wat voor geestelijk voedsel er voor hem wordt opgediend. Wanneer mensen naar u toe komen, die leven om te

[116]

praten en die er helemaal op zijn voorbereid om te zeggen: 'Vertel, en wij vertellen het verder' - sta dan even stil en bedenk of het gesprek geestelijk (spiritual) zal helpen, geestelijke (spiritual) uitwerking zal hebben. Dan kunt u in een geestelijk (spiritual) contact, eten van het vlees en drinken van het bloed van de Zoon van God. Want dan geldt dat 'u naar Hem toe komt *als naar* een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren *en kostbaar*.' (I Petrus 2: 4) Deze woorden zijn veelzeggend.

Wij moeten geen klikspanen zijn, of roddelaars, of kwaadsprekers. Wij mogen geen vals getuigenis geven. Ons is door God verboden om deel te nemen aan lichtzinnige, dwaaze gesprekken, aan gekheid of grappen maken, of aan het spreken van ijdele woorden. Wij moeten over wat we zeggen, aan God verantwoording afleggen. Wij zullen in het oordeel gebracht worden voor onze haastige woorden, die noch de spreker noch de hoorder goed doen. Laten wij daarom allemaal woorden spreken, die de bedoeling hebben om op te bouwen. Bedenk, dat u voor God van waarde bent. Sta niet toe dat goedkoop en dwaas gepraat, of verkeerde principes onderdeel uitmaken van uw christelijke ervaring. - MS 68, 1897. (FE 458).

Een vrouw van wie het hart ontaardde door wat haar ogen zagen. - Zuster... wordt, hoewel ze van nature uitstekende kwaliteiten bezit van God weggetrokken door haar ongelovige vrienden en familieleden. Die hebben de Waarheid niet lief en hebben geen sympathie voor de opoffering en zelfverloochening, die ter wille van de Waarheid moet worden opgebracht. Zuster... ervaart de noodzaak niet om zich van de wereld af te scheiden, zoals het gebod van God eist. Wat haar ogen zien en wat haar oren horen, heeft haar hart doen ontaarden. - 4T 108 (1876).

Geluiden, beelden en invloeden die demoraliseren. - Er is reden om u

[117]

diep ongerust te maken over uw kinderen, die bij elke volgende stap verzoeken ontmoeten. Het is



voor hen onmogelijk om slecht gezelschap te vermijden. ... Ze zullen dingen zien, geluiden horen, en invloeden ondergaan die demoraliseren. En die dingen zullen, tenzij uw kinderen terdege bewaakt worden, onmerkbaar maar zeker het hart verderven en het karakter misvormen. - *Pacific Health Journal*, juni 1890. (AH 406).

Sommig gezelschap is als een langzaam werkend gif. - Als mijn stem die ouders overal in het land zou kunnen bereiken, dan zou ik hen waarschuwen om niet te buigen voor de verlangens van hun kinderen in de keuze van gezelschap en kameraden. Ouders bedenken nauwelijks, dat schadelijke indrukken door jongeren veel makkelijker worden ontvangen dan Goddelijke indrukken. Daarom horen hun kameraden de meest gunstige te zijn, zodat genade kan groeien en de Waarheid, die in het Woord van God geopenbaard wordt, in hun hart gevestigd kan worden.

Als kinderen zijn bij mensen die over onbelangrijke, aardse dingen spreken, daalt hun geest af naar hetzelfde niveau. Als zij horen dat de principes van de godsdienst veronachtzaamd worden en dat er op ons geloof neergekeken wordt; als er voor hun oren plagerig bezwaren tegen de Waarheid worden ingebracht, zetten deze dingen zich vast in hun geest, en vormen zij hun karakter.

Als hun geest gevuld wordt met verhalen, of ze nu waar zijn of verzonnen, dan is er geen ruimte voor de nuttige informatie en de wetenschappelijke kennis waarmee zij zich bezig zouden moeten houden. Wat een verwoesting heeft deze liefde voor lichte leesstof in de geest aangericht! Hoe heeft zij de principes van oprechtheid en ware godsvrucht vernietigd, die die basis vormen voor een evenwichtig karakter. Het is als een langzaam werkend gif wat ingenomen wordt. Vroeg of laat openbaart dit zijn bittere uitwerking. Wanneer in de jeugd een verkeerde indruk op de geest wordt

[118]

achtergelaten, blijft een merkteken achter. Niet in zand geschreven, maar in eeuwige steen gegrift. - 5T 544, 545 (1889)

Ogen gevestigd op Christus. - Toen Christus de menselijke natuur op Zich nam, bond Hij de mensheid aan Zich met een band van liefde, die door geen enkele macht verbroken kan worden, behalve door de keuze van de mens zelf. Satan zal ons steeds verlokkingen voorhouden om ons te bewegen, deze band te verbreken - om ons ervoor te laten kiezen ons van Christus af te scheiden. Hier moeten we waakzaam zijn, worstelen en bidden, dat niets ons zal verlokken om een andere meester te *kies*en. Want we zijn hier altijd vrij in. Maar laten wij onze ogen gevestigd houden op Christus en Hij zal ons bewaren. Ziende op Jezus zijn wij veilig. Niets kan ons uit Zijn hand rukken. Door Hem voortdurend te aanschouwen

'worden wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des HEEREN als in een spiegel aanschouwende, naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des HEEREN Geest.

(2 Korinthe 3:18) - SC 72 (1892).



[686]

SECTIE XIV

GEDACHTEN EN HUN INVLOEDEN

[687]

-72-DENKGEWOONTES

Gedachten vormen het karakter. - Zoals een man
'denkt in zijn hart, zo is hij.'

(Spreuken 23:7 KJV)

Veel gedachten vormen de ongeschreven geschiedenis van een enkele dag. Deze gedachten hebben veel te maken met onze karaktervorming. Onze gedachten moeten strikt bewaakt worden, want één onreine gedachte maakt een diepe indruk op de ziel. Een kwade gedachte laat een kwade indruk achter op de geest. Als de gedachten zuiver en heilig zijn, is de mens beter af wanneer hij die gekoesterd heeft. Daardoor wordt de geestelijke polsslagen versneld en het vermogen om goed te doen wordt groter. Zoals één druppel regen de weg bereidt voor een andere in het bevochtigen van de aarde, zo bereidt één goede gedachte de weg voor de volgende. - YI, 17 januari 1901. (MYP 144).

Vermogen om onderwerpen voor het denken te kiezen. - Iedereen bezit het vermogen om onderwerpen te kiezen, die onze gedachten bezighouden en ons karakter vormen. -Ed 127 (1903).

Vereist persoonlijke inspanning. - Niemand anders dan uzelf kan uw gedachten beheersen. In de worsteling om de hoogste maatstaf te bereiken, hangen succes of falen voor een groot deel af van ons karakter en van de manier waarop ons denken worden getraind. Als de gedachten goed omgord zijn, zoals God ze leidt, dan zullen ze gericht zijn op die onderwerpen, die ons helpen om grotere toewijding te krijgen. Als de gedachten juist zijn, zullen als gevolg daarvan de woorden goed zijn. De daden zullen dan zó zijn, dat ze blijdschap, troost en rust voor zielen brengen. - Lt 33, 1886. (HC 112).

Denken moeten getraind worden. - Denken moet getraind worden. Omgord de lendenen van het verstand, zodat dit in de juiste richting werkt en naar de orde van goed gevormde plannen. Dan is elke stap er één voorwaarts en gaat er geen moeite en tijd verloren met het volgen van vage ideeën en willekeurige plannen. Wij moeten de richting en het doel

[688]

van ons leven overwegen en steeds waardige doelen voor ogen houden. Elke dag dient ons denken te worden getraind en bij de les te worden gehouden als een kompasnaald naar de pool. Iedereen dient zijn richting en doelen te hebben en dan elke bedachte handeling zó te laten zijn, dat men bereikt wat men zich ten doel stelt. De gedachten moeten gecontroleerd worden. Er moet vastheid van doel zijn om uit te kunnen voeren wat u onderneemt. - Lt 33, 1886. (HC 112).

Het trainen van het denken. - De eigenlijke discipline van het leven wordt gevormd door de kleine dingen. Het trainen van het denken is essentieel. -MS 76, 1900.

Het trainen van het hart, het controleren van het denken, in samenwerking met de Heilige Geest, geeft controle over onze woorden. Dit is ware wijsheid en zorgt voor stilheid van geest, tevredenheid en vrede. Er ligt vreugde in het overdenken van de rijkdom van de genade van God. - Lt 10, 1894.



Juiste gedachten komen niet van nature tot stand. - Er wacht serieus werk op ieder van ons. Juiste gedachten, zuivere en heilige bedoelingen, komen niet van nature tot ons. Wij moeten er naar streven. - RH, 28 november 1899.

Gevangen gedachten. - Als het leven onder haar controle wordt gesteld, is de macht van de Waarheid onbeperkt. De gedachten worden in gevangenschap geleid tot Jezus Christus. (vgl. II Korinthe 10: 5) Vanuit de schat van het hart worden gepaste en toepasselijke woorden tevoorschijn gebracht. Speciaal onze woorden dienen te worden bewaakt. Schrijvend aan Timotheüs, zegt Paulus:

'Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest,

[689]

Die in ons woont.'

(II Timotheüs 1:13,14) - MS 130, 1897.

De Geest moet stevig onder controle gehouden worden. - De jeugd moet vroeg beginnen met het ontwikkelen van correcte denkgewoontes. Wij dienen onze geest discipline bij te brengen om in gezonde kanalen te denken, en hem niet toestaan om bij slechte dingen te blijven hangen. De psalmist roept uit:

'Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!'

(Psalm 19: 15)

Terwijl God door Zijn Heilige Geest op het hart inwerkt, moet de mens met Hem samenwerken. De gedachten moeten ingebonden worden, beperkt, weerhouden van afdwalen en van het overdenken van dingen die de ziel alleen maar verzwakken en verontreinigen. Gedachten moeten zuiver zijn en de overleggingen van ons hart moeten rein zijn, willen de woorden van onze mond woorden zijn, die voor de Hemel aanvaardbaar zijn en behulpzaam voor uw gezelschap.

Christus zij tot de Farizeeën:

'Gij addereengebredsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat.'

(Matthéüs 12: 34 - 35) - RH, 12 juni 1888.

Openlijke zonde toont verborgen gedachten. - Het ogenblik van verzoeking, waardoor iemand misschien in ernstige zonde vervalt, creëert niet het kwaad dat openbaar wordt, maar ontwikkelt slechts, of maakt slechts zichtbaar hetgeen in het hart verborgen en latent aanwezig was. Zoals een man

'denkt in zijn hart, zo is hij.' Want uit het hart *'zijn de uitingen van het leven.'*

(Spreuken 23:7 KJV; 4:23)

[690]

Verplichting om gedachten te controleren. - In de Bergrede hield Christus Zijn discipelen de verstrekkende beginselen van de wet van God voor. Hij leerde Zijn toehoorders, dat de wet werd overtreden door de gedachten, nog vóórdát boze verlangens tot uitvoering worden gebracht in het eigenlijke plegen [van de zonde]. Wij hebben de plicht om onze gedachten te controleren en die tot onderwerping aan de wet van God te brengen. De edele vermogens van de geest zijn ons door de HEERE gegeven, opdat wij die zullen gebruiken voor het overdenken van hemelse dingen. God heeft er overvloedig voor gezorgd, dat de ziel voortdurend vooruitgang kan boeken in het leven naar Gods beeld. Hij heeft aan alle kanten hulpmiddelen gegeven om ons te helpen in onze ontwikkeling



in kennis en deugd. - RH, 12 juni, 1888.

Een natuurlijke, ongeoefende geest handelt zonder hoge motieven. - Een natuurlijke, zelfzuchtige geest, die men zijn eigen boze verlangens laat volgen, zal zonder hoge motieven handelen, zonder verwijzing naar de heerlijkheid van God, of naar het voordeel van de mensheid. De gedachten zullen kwaad zijn, alleen maar kwaad, en wel voortdurend. ... De Geest van God doet nieuw leven in de ziel ontstaan, door de gedachten en verlangens tot gehoorzaamheid aan de wil van Christus te brengen. - RH, 12 juni 1888. (HC 113).

Tegenstander kan geen gedachten lezen. - Het is de tegenstander van zielen niet toegestaan om de gedachten van mensen te lezen. Maar hij is een scherp waarnemer en let op de woorden. Hij neemt handelingen waar en past zijn verzoeken vaardig aan, om tegemoet te komen aan de gevallen die zich aan zijn macht overgeven. Als wij zouden worstelen om zondige gedachten en gevoelens te onderwerpen en daaraan geen uitdrukking zouden geven in woorden en daden, zou Satan verslagen worden. Want dan zou hij zijn schoonschijnende verzoeken niet zo kunnen bereiden, dat ze bij de persoon passen. Maar hoe vaak openen

[691]

belijdende christenen, door hun gebrek aan zelfbeheersing, de deur voor de tegenstander van zielen!
- RH, 22 maart 1887. (ISM 122, 123).

Veel mensen benauwd door slechte gedachten. - Er zijn veel mensen die werkelijk benauwd worden, omdat er lage, ontterende gedachten in hun geest opkomen en niet makkelijk uit te bannen zijn. Satan heeft zijn boze engelen om ons heen. En hoewel zij gedachten van mensen niet kunnen lezen, letten zij nauwkeurig op hun woorden en daden. Satan doet zijn voordeel met de zwakheden en gebreken in het karakter die zo onthuld worden. Hij dringt zijn verzoeken op waar de minste kracht tot weerstand is. Hij doet boze voorstellen en inspireert met wereldse gedachten, omdat hij weet, dat hij de ziel zó tot veroordeling en slavernij kan brengen. Aan hen die zelfzuchtig zijn, werelds, hebzuchtig, trots, vitterig, of geneigd tot minachten - aan iedereen die fouten en karaktergebreken koestert - houdt satan de genotzucht van het eigen ik voor. En hij leidt de ziel af op een spoor hetwelk de Bijbel veroordeelt, maar hij laat die weg aantrekkelijk schijnen.

Voor elke groep verzoeken bestaat een geneesmiddel. Wij worden niet aan onszelf overgelaten om de strijd tegen het eigen ik en tegen onze zondige natuur in eigen kracht te voeren. Jezus is een machtige Helper, een Steun die nooit faalt. ... De geest moet worden ingeperkt en mag niet toegestaan worden om af te dwalen. Hij moet geoefend worden om bij de Schriften stil te staan en bij nobele, verheven thema's. Schriftgedeelten, zelfs hele hoofdstukken, kunnen in het geheugen worden geprent, om te worden herhaald als Satan met zijn verzoeken binnenkomt. ... Wanneer Satan onze geest ertoe zou willen brengen om stil te staan bij aardse en sensuele dingen, kunt u hem het effectiefst weerstaan met: 'Er staat geschreven.' - RH, 8 april 1884.

De enige veiligheid is juist denken. - Wij moeten ons voortdurend be-

[692]

wust zijn van de veredelende kracht van zuivere gedachten, en van de schadelijke invloed van boze gedachten. Laten wij onze gedachten op heilige dingen richten. Laten ze zuiver en waar zijn, want de enige veiligheid voor iedere ziel is juist denken. Wij moeten elk middel gebruiken, dat God binnen ons vermogen heeft gelegd om onze gedachten te besturen en te ontwikkelen. Wij moeten onze geest in harmonie brengen met Zijn geest. Zijn Waarheid zal ons heiligen, naar lichaam, ziel en geest (spirit). - Lt 123, 1904.



Stilstaan bij lichtzinnige dingen. - Wij moeten proberen om onze geest in zo'n conditie te houden, dat wij de indrukken van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar die mensen kunnen geen toegenomen licht ontvangen, die toestaan dat hun gedachten voortdurend naar lichtzinnige dingen uitgaan. De geest dient bevoorraad te worden met hemelse schatten, met voedsel dat ons in staat stelt om geestelijk (spiritual) te groeien en ons zó voorbereidt op een heilige hemel. - MS 51, 1912. (HC 284).

Voorziening getroffen om gedachten te verheffen. - God heeft alle voorzieningen getroffen waardoor onze gedachten kunnen worden gezuiverd, verheven, verfijnd en veredeld. Hij heeft niet alleen beloofd om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, maar Hij heeft werkelijk een voorziening getroffen voor het verschaffen van genade, die onze gedachten tot Hem opheft en ons in staat stelt om Zijn heiligheid op waarde te schatten. Wij mogen beseffen, dat wij het bezit van Christus zijn en dat we Zijn karakter aan de wereld moeten tonen. Door hemelse genade voorbereid, worden wij bekleed met de gerechtigheid van Christus, in het bruiloftskleed. Wij worden geschikt gemaakt om aan te zitten aan het bruiloftsmaal. Wij worden één met Christus, deelhebbers aan de Goddelijke natuur, gezuiverd, verfijnd, verheven en erkend om kinderen van God te zijn - erfgenamen van God en mede-erfgenamen samen met Jezus Christus. - YI, 28 oktober 1897.

[693]

Blijf weg van satans betoverd terrein (advies aan een op zichzelf gericht gezin). - U moet wegblijven van satans betoverd terrein en niet toestaan dat uw geest wordt weggetrokken van trouw aan God. Door Christus mag en dient u gelukkig te zijn en dient u gewoontes van zelfbeheersing aan te leren. Zelfs uw gedachten moeten onderworpen worden aan de wil van God, en uw gevoelens aan de controle van rede en godsdienst. Uw verbeeldingskracht is u niet gegeven om die op hol te laten slaan en zijn eigen weg te laten volgen, zonder enige moeite tot inperking of discipline.

Als gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens ook verkeerd zijn. En de combinatie van gedachten en gevoelens vormen het morele karakter. Wanneer u tot het besluit komt, dat u als christenen niet verplicht bent om uw gedachten en gevoelens in te perken, dan wordt u onder invloed van boze engelen gebracht, en nodigt u hen uit bij u aanwezig te zijn en u te overheersen. Als u toegeeft aan uw indrukken en uw gedachten het kanaal laat volgen van achterdocht, twijfel en geklaag, behoort u tot de meest ongelukkige stervelingen en zal uw leven een mislukking blijken te zijn. - 5T 310 (1885).

Advies aan een jonge vrouw over de gevaren van het bouwen van luchtkastelen. - U dient uw gedachten onder controle te houden. Dat is geen gemakkelijke taak. U kunt die niet volbrengen zonder flinke en zelfs strenge inspanning. Toch eist God dit van u. Het is een plicht die op elk toerekeningsvatbaar mens rust. U bent tegenover God verantwoordelijk voor uw gedachten. Als u toegeeft aan ijdele fantasieën, waarbij u toestaat dat uw geest stilstaat bij onreine onderwerpen, dan bent u tot op zekere hoogte net zo schuldig voor God als wanneer uw gedachten in daden zouden worden omgezet. Al wat de daad voorkomt is het ontbreken van de gelegenheid.

[694]

Dag- en nachtdromen en het bouwen van luchtkastelen zijn slechte, en buitengewoon gevaarlijke gewoontes. Wanneer die eenmaal gevormd zijn, is het bijna onmogelijk om zulke gewoontes te verbreken en de gedachten te richten op zuivere, heilige, verheven thema's. U zult een trouwe wachter over uw ogen, oren en al uw zintuigen moeten worden, als u uw geest wilt beheersen en wilt voorkomen dat ijdele en verdorven gedachten uw ziel bevleken. De macht van de genade alleen kan dit hoogst wenselijke werk volbrengen. U bent zwak op dit punt. - 2T 561 (1870).



Verdring het kwade door het goede. - Ouders kunnen, als zij dat willen, kiezen of de geest van hun kinderen gevuld wordt met zuivere en heilige gedachten en gevoelens of niet. Maar hun smaak moet met de grootste zorg geoefend worden en worden opgevoed. Zij moeten vroeg beginnen om de Schriften voor de zich ontplooiende geest van hun kinderen te ontvouwen, zodat de juiste gewoontes en voorkeuren gevormd kunnen worden. ... De elementen van het kwaad kunnen niet worden uitgeroeid, behalve door het introduceren van voedsel, bestaande uit zuiver, solide denken. - RH, 9 november 1886. (HC 202).

Vermijd negatief denken. - Omdat wij niet van onszelf zijn, omdat wij duur gekocht zijn (vgl I Korinthe 6: 19-20), is het de plicht van iedereen die belijdt christen te zijn om zijn gedachten onder controle van de rede te houden, en zichzelf te verplichten om opgewekt en gelukkig te zijn. Hoe bitter ook de oorzaak van zijn verdriet mag zijn, hij dient een geest (spirit) van rust en stilzijn in God te ontwikkelen. De rust die in Christus Jezus is, de vrede van Christus, hoe kostbaar, hoe genezend is zijn invloed, hoe kalmerend voor de benauwde ziel! Hoe donker iemands vooruitzichten ook zijn, laat hem de gezindheid koesteren om op het goede te hopen. Door vertwijfeling wordt niets gewonnen, maar er gaat wel veel verloren. Opgewektheid en een kalme berusting en vrede maken anderen gelukkig en gezond. Maar het zal iemand ook zelf het meeste opleveren. Droefheid en

[695]

het spreken over onaangename dingen leidt tot onaangename taferelen. Daarbij slaat het onaangename effect op uzelf terug. God wil dat wij dit alles vergeten, dat we niet omlaag, maar omhoog kijken! - Lt 1, 1883.

Gevaar van het stilstaan bij aardse dingen. - Als uw gedachten, uw plannen, uw bedoelingen, allemaal gericht zijn op het vermeerderen van aardse dingen, zullen uw zorgen, uw studie, uw belangen, zich allemaal op de wereld concentreren. Het aantrekkelijke van de hemel zal zijn schoonheid verliezen. ... Uw hart zal bij uw schat zijn. ... U zult geen tijd hebben om aan het bestuderen van de Schriften te wijden en aan ernstig gebed, zodat u aan de valstrikken van satan kunt ontsnappen. - RH, 1 september 1910. (HC 200).

Het gedachtepatroon wijzigen. - Als de geest lange tijd is toegestaan om alleen bij aardse dingen stil te staan, is het moeilijk om denkgewoontes te veranderen. Dat wat het oog ziet en het oor hoort, trekt te vaak de aandacht en slokt te vaak de belangstelling op. Maar als wij de stad van God willen binnengaan en naar Jezus en Zijn Heerlijkheid willen zien, dan moeten wij ons hier eraan wennen om Hem met het oog van het geloof te aanschouwen. De woorden en het karakter van Christus dienen vaak thema van ons denken en van onze gesprekken te zijn. Elke dag dient enige tijd speciaal te worden gewijd aan het biddend overdenken van deze heilige thema's. - RH, 3 mei 1881. (SL 91, 92).

Een hoger niveau van denken. - De mens is tegen God in opstand gekomen. Hij heeft sindsdien steeds geprobeerd om zijn plannen, om te doen waar hij zin in heeft, tot een succes te maken; om zó het geluk te kunnen grijpen. Maar telkens wanneer hij probeerde zijn denken te vullen met iets anders dan God, raakte hij teleurgesteld. Er moet een veel hoger niveau van denken zijn, een veel hoger studiepakket, hogere doelen om na te streven dan u in het verleden heeft gehad. De onregelmatigheden

[696]

en onvolkomenheden van menselijke woorden en menselijke karakters kunnen alleen door de HEERE Jezus Christus worden hersteld. Hij dient het onderwerp van uw overdenkingen te zijn, het thema van uw gesprekken. U moet een veel hogere oefening van uw denken en handelen hebben, als



u het grote Verlossingsplan wilt begrijpen. - MS 13, 1897.

Wet van gedachten en gevoelens. - Het is een natuurwet, dat onze gedachten en gevoelens worden gestimuleerd en versterkt, naarmate wij er uiting aan geven. Woorden drukken gedachten uit, maar het is ook waar, dat gedachten op woorden volgen. - MH 252, 252 (1905).

Naar volkomenheid van karakter. - Een christelijk leven wordt openbaar in christelijke gedachten, christelijke woorden, en een christelijke houding. In Christus is Goddelijke volkomenheid van karakter. - Lt 13a, 1879. (HC 184).

Een nieuwe gave van kracht. - Zij die ziel, lichaam en geest (spirit) aan God wijden, door hun gedachten te zuiveren via gehoorzaamheid aan de wet van God, zullen voortdurend een nieuw geschenk aan lichamelijke en verstandelijke kracht ontvangen. Men hunkert van harte naar God en bidt ernstig voor een helder inzicht om het ambt en het werk van de Heilige Geest te kunnen onderscheiden. Het is niet aan ons om Hem te gebruiken, maar aan de Heilige Geest om ons te gebruiken, doordat Hij elk vermogen omvormt en modelleert. - TSS 106, (CSW 40).

[697]

-73- JUUST DENKEN *

Denkkracht een gave van God. - De geest is door God aan ons toevertrouwd. De vermogens van de geest moeten worden ontwikkeld. Zij moeten zó verstandig worden gebruikt, dat zij in kracht zullen toenemen. Iedereen moet de hem toevertrouwde talenten op zó'n manier gebruiken, dat het meeste goed kan worden gedaan. De geest moet zo worden opgevoed, dat de beste energie van de ziel naar buiten wordt gebracht en dat elke eigenschap ontwikkeld wordt. Wij mogen niet tevreden zijn met een lage maatstaf. Wij moeten voorwaarts gaan, van de ene vooruitgeschoven taak naar de andere. -Lt 106, 1901.

De geest moet worden geoefend. - De geest is het beste bezit wat wij hebben. Maar hij moet worden geoefend door studie, door nadenken, door leren in de school van Christus, de beste en meest waarachtige Onderwijzer die de wereld ooit gekend heeft. De christelijke werker moet groeien. Hij moet een karakter opbouwen, zodat hij bruikbaar zal zijn. Hij moet zichzelf onderwijzen om moeilijkheden te doorstaan, en om inzicht te krijgen om in het werk van God plannen te maken en uit te voeren. Hij moet een man zijn, zuiver in denken en spreken - één die zich onthoudt van elke schijn van kwaad, die geen aanleiding tot verwijten geeft door zijn onvoorzichtig handelen. Hij moet waarachtig van hart zijn; in zijn mond mag geen bedrog worden gevonden. - RH, 6 januari 1885.

Hij [Christus] stierf voor mij, opdat ik gezegend zou kunnen worden, en opdat Zijn vreugde in Mij zou kunnen blijven. Daarom houd ik mijn geest in dat spoor. Ik voed hem op. Ik oefen hem. Ik oefen mijn tong. Ik oefen mijn gedachten. Ik oefen alles in mij, opdat ik het op Jezus Christus kan richten.- MS 36, 1891.

* Zie hoofdstuk 88: 'Negatieve invloeden op de geest.'

[698]

Elke eigenschap van de geest ... toont, dat God het zó bedoeld heeft, dat deze eigenschappen gebruikt worden en niet inactief blijven. - 4T 411 (1880).



Juist denken de enige veiligheid. - De enige veiligheid voor iedere ziel is juist denken. Zoals een man '*denkt in zijn hart, zo is hij.*' (Spreuken 23: 7 KJV) Het vermogen om zichzelf beperkingen op te leggen, wordt sterker door oefening. Dat wat eerst moeilijk lijkt, wordt door voortdurende herhaling makkelijk, totdat juiste gedachten en handelingen gewoonte worden. Als wij willen, kunnen wij ons afkeren van alles wat goedkoop en minderwaardig is, en opklimmen tot een hoge maatstaf. Wij kunnen door mensen worden gerespecteerd en door God geliefd. - MH 491 (1905).

Denken met Christus in het middelpunt. - Uw laatste gedachte 's avonds en uw eerste gedachte 's morgens dienen aan Hem gewijd te zijn, in Wie uw hoop op eeuwig leven haar middelpunt heeft. - Lt 19, 1895. (HC 116).

Het positieve moet ontwikkeld worden. - Het positieve en de energie, de vastheid en sterkte van karakter die in Christus zichtbaar gemaakt zijn, moeten in ons worden ontwikkeld door dezelfde discipline die Hij had. De genade die Hij ontving, is ook voor ons bestemd. - DA 73 (1898).

Inspanning in verhouding tot het nagestreefde doel. - Gedachten moeten God als middelpunt hebben. Wij moeten ons ernstig inspannen om de boze neigingen van het natuurlijk hart te overwinnen. Onze inspanningen, onze zelfverloochening en volharding moeten in verhouding staan tot de oneindige waarde van het doel waarnaar wij streven. Alleen door te overwinnen zoals Christus heeft overwonnen, zullen wij de levenskroon verwerven. - MH 455 (1905).

[699]

Voor uzelf denken. - Als u toestaat, dat een ander het denkwerk voor u doet, krijgt u een lamgelegde energie en geslonken kwaliteiten. Er zijn veel mensen van wie het verstand krimpt, omdat zij zich beperken tot het stilstaan bij alledaagse onderwerpen. U dient te worstelen met denkproblemen, die om oefening vragen van de beste vermogens van uw geest. - RH 16 april 1889.

Verfijning van hart geleerd in de school van Christus. - Werkelijke verfijning van denken en manieren is beter te leren in de school van de Goddelijke Leraar dan door het in acht nemen van wat voor vaste regels ook. Zijn liefde, die het hart doordringt, geeft het karakter die verfijnende aanrakingen, die het vormen naar Zijn karakter. Dit onderwijs geeft een in de hemel geboren waardigheid en besef van correct handelen. Het geeft een aangename instelling en tedere manieren, die nooit kunnen worden geëvenaard door dat oppervlakkige bijschaven in toonaangevende kringen. - Ed 241 (1903)

Mentale discipline nodig. - Het vermogen om ons denken te richten op het werk wat men in handen heeft, is een grote zegen. Godvrezende jongeren moeten ernaar streven om hun plicht met oplettende voorkomendheid te vervullen, waarbij ze hun gedachten in juiste banen leiden en waarbij ze hun best doen. Zij moeten hun plicht voor vandaag kennen en die vervullen zonder hun geest te laten afdwalen. Dit soort van mentale discipline zal het hele leven door behulpzaam zijn en voordeel opleveren. Zij die leren om alles wat zij ondernemen met aandacht te doen, hoe gering het werk ook mag lijken, zullen bruikbaar zijn in deze wereld. - YI, 20 augustus 1903. (MYP 149)

Verband van ideeën onderling. - De geest van sommigen lijkt meer op een rariteitenwinkel dan op iets anders. Veel rare brokken Waarheid zijn opgepikt en daarin opgeborgen. Maar zij weten niet hoe zij die op

[700]

een heldere, samenhangende manier kunnen presenteren. Het is de onderlinge samenhang van ideeën, die hen waardevol maakt. Elk idee en elke uitspraak dient zo hecht verbonden te zijn als



schakels in een ketting. Als een predikant een heleboel materiaal over de mensen uitstort - en het aan hen overlaat om het op te pikken en te rangschikken - gaan zijn inspanningen verloren. Want er zullen maar weinigen zijn die het ook werkelijk doen. - RH, 6 april 1886. (Ev 648, 649).

Waarom de geest op een laag pitje komt te staan. - Als de menselijke geest op een laag pitje komt te staan, komt dit over het algemeen omdat hij met alledaagse dingen wordt beziggehouden - en niet wordt uitgedaagd en geoefend om hoge, verheven waarheden te begrijpen, die zo duurzaam zijn als de eeuwigheid. Literaire gezelschappen en culturele verenigingen oefenen bijna algemeen een invloed uit, die volkomen tegengesteld is aan wat zij beweren. Ze zijn schadelijk voor de jeugd. Dit hoeft niet zo te zijn. Maar omdat niet geheiligde elementen de leiding nemen; omdat wereldse mensen dingen willen waar ze zelf zin in hebben - is hun hart niet in harmonie met Jezus Christus. Zij verkeren in de gelederen van de vijanden van de HEER. Zij hebben geen plezier in die vorm van onderhouding die de leden van het gezelschap geestelijk (spiritual) zouden versterken en bevestigen. Laag bij de grondse, goedkope onderwerpen worden ingebracht, die niet verheffend of leerzaam zijn, maar die alleen tot vermaak dienen. - MS 41, 1900.

Stilstaan bij onbelangrijke zaken. - Wanneer we wakker zijn, is onze geest constant aan het werk. Als hij stilstaat bij onbelangrijke zaken, wordt het verstand in zijn groei belemmerd en verzwakt. Er zijn misschien wel enkele schoksgewijze gedachteflitsen; maar de geest wordt niet geoefend in regelmatig en nuchter denken. Er zijn thema's die serieuze overweging vragen. ... Door bij deze thema's van eeuwig belang stil te staan, wordt onze geest versterkt en ons karakter ontwikkeld. - RH, 10 juni 1884.

[701]

Gedachten maken een onuitwisbare indruk op de ziel. - Onthoud u van alle kwaad. Alledaagse zonden, hoe onbetekenend men die ook vindt, doen afbreuk aan uw moreel gevoel en de inwerking van de Geest van God op het innerlijk leven. De aard van gedachten laat zijn indruk na op de ziel. Elk laag bij de gronds gesprek verontreinigt de geest. Alle slechte daden brengen hen die ze begaan naar de ondergang. God kan en zal de berouwvolle zondaar vergeven, maar hoewel vergeven, is de ziel toch beschadigd. Het vermogen tot verheven gedachten, hetgeen een onbelemmerde geest heeft, wordt vernietigd. Altijd door draagt de ziel de littekens. Laten wij dan naar dat geloof streven, wat door liefde werkt en het hart zuivert, zodat wij tegenover de wereld het karakter van Christus kunnen tonen. - RH, 8 december 1891. (FE 195).

De ziel omringen met een zuivere atmosfeer. - Niemand behoort vrijpostig of opdringerig te zijn, maar wij moeten onze godsdienst stil doorleven, met het oog gericht op de eer van God. ... Dan zullen we in de wereld als lichten schijnen, zonder lawaai of wrijving. Niemand hoeft tekort te schieten, want Eén is met hen, Die wonderbaar is van raad, groot van beleid en machtig om Zijn plannen te verwezenlijken, (vgl. Jesaja 28: 29) Hij werkt via Zijn instrumenten: zichtbare en onzichtbare, menselijke en goddelijke. Dit werk is een groots werk en zal tot eer van God worden uitgevoerd, als allen die ermee verbonden zijn hun werken laten overeenkomen met hun geloofsbelijdenis. Zuiverheid van gedachten moet worden gekoesterd als onmisbaar bij de opgave om anderen te beïnvloeden. De ziel moet worden omringd met een zuivere, heilige atmosfeer, een atmosfeer die ertoe leidt, dat het geestelijk leven van ieder die het inademt erdoor verkwikt wordt. - Lt 74, 1896. (SD 316).

Alle energie moet worden aangewend (advies aan een jonge vrouw). - Het leven van de ziel kan niet in stand worden gehouden, tenzij die wordt onderworpen aan de wil van God. Alle energie moet worden aangewend

[702]



om Gods wil uit te voeren. Onze gedachten zullen, als zij op God gericht blijven, geleid worden door Goddelijke liefde en kracht. En leef dan, mijn lieve kind, van de woorden die van de lippen van Christus komen. Moge de HEER u kracht geven en zegenen en leiden. Ga voorwaarts en geloof, dat u, wanneer u vraagt, zult ontvangen. - Lt 339, 1905.

Christus verandert gedachten. - Christus is gekomen om de stroom van zijn [de mens] gedachten en gevoelens te veranderen. - 1T 196 (1859).

Zoals de bloem zich naar de zon keert. - Laat de ziel naar buiten en naar boven trekken, zodat God ons een ademtocht van de hemelse atmosfeer ten deel kan doen vallen. Wij mogen zó dicht bij God blijven, dat onze gedachten in elke onverwachte beproeving zich als van nature tot Hem zullen keren, zoals de bloem zich naar de zon keert. - SC 99, 100 (1892).

Verandering begint met gedachten. - De woorden:

'Ik zal u een nieuw hart zal geven'

(Ezechiël 36:26)

betekenen: 'Een nieuwe gezindheid (mind) zal Ik u geven.' Deze verandering van hart gaat altijd vergezeld van een heldere opvatting over wat christelijke plicht is, en van een inzicht in de Waarheid. De helderheid van onze visie op de Waarheid staat in verhouding tot ons inzicht in het Woord van God. - CT 452 (1913).

Wij willen, dat de veranderende genade van God ons denkvermogen helemaal in beslag neemt. We mogen kwaad denken, we mogen doorgaan met onze geest gericht te houden op verwerpelijke dingen, maar wat doet dit aan ons? Het maakt onze hele ervaring gelijkvormig aan dat waarnaar wij kijken. Maar door het aanschouwen van Jezus worden wij naar *Zijn* gelijkenis veranderd. De dienaar van de levende God ziet met een doel. De ogen worden geheiligd en de oren worden geheiligd. En zij die hun ogen en oren voor het kwaad sluiten, worden veranderd. - MS 17, 1894.

[703]

-74-TWIJFELS

Verborgenheden die wij niet kunnen doorgronden. - Het Woord van God levert, net als het karakter van zijn Goddelijke Auteur, verborgenheden op, die door eindige wezens nooit ten volle begrepen kunnen worden. De komst van zonde in de wereld, de vleeswording van Christus, wedergeboorte, de wederopstanding - en nog veel andere onderwerpen die in de Bijbel naar voren worden gebracht - vormen verborgenheden die voor de menselijke geest te diep zijn om te verklaren, of volledig te kunnen begrijpen. Maar omdat wij de verborgenheden van Zijn voorzienigheid niet kunnen begrijpen, hebben we nog geen reden om aan Gods Woord te twijfelen.

In de wereld van de natuur zijn we voortdurend omringd door verborgenheden, die wij niet kunnen doorgronden. De aller-nederigste levensvormen leveren een probleem op, waarbij zelfs de meest wijze filosoof machteloos staat als het om een verklaring gaat. Overal zijn wonderen die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Moeten we ons dan verbazen, wanneer we ontdekken dat er in de geestelijke (spiritual) wereld ook verborgenheden zijn die wij niet kunnen doorgronden? De moeilijkheid ligt enkel en alleen in de zwakheid en begrensdheid van de menselijke geest. God heeft ons in de Schriften voldoende bewijzen gegeven van hun goddelijk karakter. En omdat wij de verborgenheden van Zijn voorzienigheid niet kunnen begrijpen, hebben we nog geen reden om aan Gods Woord te twijfelen. - SC 106, 107(1892).



Mogelijkheid tot twijfel niet weggenomen. - Hoewel God overvloedige bewijzen heeft gegeven om te kunnen geloven, zal Hij nooit elk excuus voor ongeloof wegnemen. Iedereen die kapstokken zoekt om zijn twijfel aan op te hangen, zal die vinden. Zij die weigeren om Gods Woord aan te nemen en te gehoorzamen, totdat elk bezwaar is weggenomen en er geen mogelijkheid tot twijfel meer over is, zullen nooit tot het licht komen. Wantrouwen tegenover God is de natuurlijke uitwas van het onvernieuwde hart, dat vijandig tegenover Hem staat. Maar geloof wordt geïnspi-

[704]

reerd door de Heilige Geest, en zal alleen bloeien wanneer het wordt gekoesterd. Niemand kan sterk in geloof worden zonder vastbesloten inspanning. Ongeloof wordt sterker naarmate het wordt aangemoedigd. Mensen die - in plaats van stil te staan bij de bewijzen, die God heeft gegeven om hun geloof te ondersteunen - en zichzelf toestaan om vragen te stellen en tegenwerpingen te maken, zullen hun twijfels steeds meer bevestigd zien. - GC 527 (1911).

Effect van het gewicht aan bewijsmateriaal. - Zij die graag willen twijfelen, hebben daarvoor ruimte genoeg. God is niet van plan om alle gelegenheid tot ongeloof weg te nemen. Hij geeft bewijsmateriaal dat zorgvuldig onderzocht moet worden, met een nederige gezindheid (mind) en een leergierige geest (spirit). En iedereen moet op grond van het gewicht aan bewijsmateriaal beslissen. God geeft een heldere geest voldoende bewijzen om te geloven. Maar hij die zich van het gewicht aan bewijsmateriaal afkeert, omdat er een paar dingen zijn die hij aan zijn eindige begrip niet duidelijk kan maken, zal in de koude, kille atmosfeer van ongeloof en twijfel vol vragen achtergelaten worden. En zijn geloof zal schipbreuk lijden. - 5T 675, 676(1889).

Vertrouw niet op gevoel (advies aan een twijfelaar). - Het grote barmhartigheidsplan van het begin van de tijd is, dat iedere aangevochten ziel op Zijn liefde vertrouwt. Uw veiligheid op dit moment, nu uw geest door twijfel wordt gekweld, is niet op gevoelens te vertrouwen, maar op de levende God. Alles wat Hij van u vraagt is uw vertrouwen op Hem te stellen, terwijl u Hem erkent als uw trouwe Heiland, Die u liefheeft en u al uw fouten en dwalingen vergeven heeft. - Lt 299, 1904.

Geen gedachte van twijfel mag het daglicht zien. - Waak net zo trouw als Abraham, zodat raven of andere roofvogels niet op uw offer en gave aan God neerstrijken. Elke gedachte van twijfel dient zó in de gaten te

[705]

worden gehouden, dat deze het daglicht niet ziet doordat ze uitgesproken wordt. Het licht vlucht altijd weg van woorden die de machten van de duisternis eren. Het licht van onze opgestane HEER dient dagelijks in ons zichtbaar te worden. - Lt 7, 1892. (2SM 243).

Chronische twijfelaar stelt zichzelf in het middelpunt. - Het is een groot ongeluk om een chronische twijfelaar te zijn. Daarbij richt men de blik en de gedachten op zichzelf. Zolang u zichzelf aanschouwt, zolang dit het thema van uw gedachten en uw gesprekken is, kunt u niet verwachten, dat u aan het beeld van Christus zult worden gelijk gemaakt. Het eigen ik is niet uw heiland. U heeft geen verlossende kwaliteiten in uzelf. Het 'ik' is een erg leuke boot om met uw geloof sloop te gaan. Net zo zeker als u daarop vertrouwt, zal het vergaan.

De reddingsboot, naar de reddingsboot! Dat is uw enige veiligheid. Jezus is de Kapitein van de reddingsboot en Hij heeft nog nooit een passagier verloren.

Ontmoedigde twijfelaars, hoe kunt u verwachten dat uw hart zal gloeien van de liefde van Christus?



Hoe kunt u verwachten dat Zijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal zijn, terwijl u blijft nadenken over, en zich blijft voeden met uw eigen onvolmaakte karakter? - Lt 11, 1897.

Geloof tegenover ongeloof. - Wij beseffen niet hoeveel wij verliezen door ongeloof. Zonder geloof zijn we verwickeld in een verloren strijd. Wij hebben een Heiland die inzicht heeft in elke fase van ons leven. Hij weet van onze teleurstellingen en Hij weet precies welke hulp wij nodig hebben. Wij hebben geloof in Hem nodig, een geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert. - MS 41, 1908.

[706]

Geloof groeit door strijd met twijfels; deugd wint aan kracht door weerstand te bieden aan verzoeking. - YI, april 1873.

Koester het geloof. - Ongeloof wordt niet aangemoedigd. De Heer toont Zijn genade en Zijn kracht telkens weer. En dit moet ons leren, dat het onder alle omstandigheden voordelig is om geloof te koesteren, over geloof te spreken en op grond van ons geloof te handelen. Wij mogen onze harten en handen niet laten verslappen door toe te staan, dat de ingevingen van achterdochtige geesten (minds) in ons hart de zaden van twijfel en wantrouwen zaaien. - Lt 97, 1898. (7BC 928).

Twijfel leidt tot zenuwziektes. - Het verzekerd zijn van Gods goedkeuring zal lichamelijke gezondheid bevorderen. Het versterkt de ziel tegen twijfel, verwarring en te groot verdriet, die zo vaak de vitale krachten wegzuigen en leiden tot zenuwziektes met een uiterst afmattend en kwellend karakter. De HEER heeft Zijn Onfeilbaar Woord gegeven, dat Zijn oog over de rechtvaardige zal zijn en dat Zijn oor open zal zijn voor hun gebed, terwijl Hij is tegen allen die kwaad doen. Wij maken voor ons het werk in deze wereld heel moeilijk, wanneer wij zó handelen, dat de HEER tegen ons is. - RH, 16 oktober 1883. (3BC 1146).

Geen achterdocht mag de geest in bezit hebben. - Geen achterdocht of wantrouwen mag bezit nemen van onze geest. Geen onzekerheid over de grootheid van God mag ons geloof in verwarring brengen. Moge God ons helpen om ons in zachtmoedigheid en nederigheid te verootmoedigen. Christus legde Zijn Koninklijke kleding en zijn Koningskroon af, zodat Hij Zich met de mensheid kon verbinden en kon laten zien, dat mensen volmaakt kunnen zijn. Bekleed met de kleren van barmhartigheid leefde Hij in onze wereld een volmaakt leven, om ons het bewijs van Zijn liefde te geven. Hij heeft datgene gedaan, wat ongeloof in Hem onmogelijk zou moeten maken. Hij daalde af van Zijn opperbevel in de hemelse voorho-

[707]

ven om de menselijke natuur op Zich te nemen. Zijn leven is een voorbeeld van wat onze levens kunnen zijn. Opdat er geen onzekerheid over Gods grootheid zou binnenkomen om ons geloof in Gods liefde uit te wissen, werd Christus een Man van smarten en bekend met ziekte (Jesaja 53: 3) Het menselijke hart dat aan Hem overgegeven is, zal tot een heilige harp worden die heilige muziek voortbrengt. - Lt 365, 1904. (2SM 254).

Geen excuus voor spreken over ontmoediging. - De Vader
'heeft ons getrokken uit de macht der duisternis.'

(Kolossenzen 1:13)

Als dit waar is, wat voor excuus hebben wij dan om te spreken over ontmoediging, ongeloof en twijfel - waarbij we duisternis om ons heen slaan als een mantel? Laten wij de donkere schaduw van de twijfel terugdringen. Laten we die wegwerpen zodat satan, de bedenker van alle twijfel en ontmoediging, hem kan dragen. Hij tracht zijn helse schaduw over ons pad te werpen. Ons geloof



moet door de donkere wolk van twijfel en ongeloof heen breken, en daarachter de arm van Christus vastgrijpen. - MS 102, 1901.

Hoe Ellen White de schaduw van twijfel verdreef. - Wanneer satan zijn helse schaduw over mijn levenspad werpt, kijk ik er niet naar en spreek ik er niet over. En ik verheerlijk de duivel ook niet door over hem en over zijn macht te spreken, en te vertellen hoe moeilijk ik het heb. Nee, ik baan me een weg dwars door de schaduw heen en grijp me in geloof aan Jezus Christus vast. Door aanschouwen worden wij

'van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid.'

(II Korinthe 3:18)

Spreek over geloof. Elke twijfel die u uitsprekt is een zaad wat gezaaid wordt. En dat zaad zal in het één of andere hart wortel schieten. Wij willen geen enkel woord van twijfel spreken en zo de duivel prijzen voor zijn wonderbare macht om u onderworpen te houden. Nee, Christus heeft mij gekocht en mij verlost. Satan heeft geen macht over mij. - MS 16, 1894.

[708]

Valse ideeën over God. - Satan is dolblij wanneer hij de kinderen van God tot ongeloof en wanhoop kan voeren. Hij geniet wanneer hij ziet dat wij God wantrouwen door te twijfelen aan Zijn bereidheid en macht om ons te redden. Hij houdt ervan om ons het gevoel te geven, dat de HEER ons door Zijn voorzienigheid kwaad wil doen.

Satans werk is, de HEERE voor te stellen alsof het Hem ontbreekt aan erbarmen en medelijden. Hij geeft de Waarheid over Hem verkeerd weer. Hij vult onze fantasie met valse ideeën over God. En in plaats dat wij stilstaan bij de Waarheid over onze hemelse Vader, richten wij maar al te vaak onze geest op de verkeerde voorstellingen die satan geeft. En wij onteren God door Hem te wantrouwen en tegen Hem te morren.

Satan tracht steeds om het godsdienstig leven tot een leven vol somberheid te maken. Hij heeft graag, dat het moeizaam en moeilijk lijkt. Wanneer een christen deze kijk op godsdienst in zijn eigen leven boven laat komen, steunt hij door zijn ongeloof de leugen van satan. - SC 116 (1892).

Sluit de deur van uw hart voor twijfels. - Wanneer de duivel komt met zijn twijfels en zijn ongeloof, sluit dan de deur van uw hart. Sluit uw ogen, zodat u niet bij deze helse schaduw blijft stilstaan. Hef ze op naar waar zij de dingen kunnen aanschouwen die eeuwig zijn, en u zult elk uur kracht hebben. De beproeving van uw geloof is veel kostbaarder dan goud. ... Die maakt u moedig om de strijd van de HEER te strijden.

'Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.'

(Efeze 6: 12)

Satan eist de wereld op. Hij eist ons op als zijn eigendom. Zullen wij hem

[709]

dan geven wat hij opeist? Nee. Ik ben het eigendom van Iemand anders. Ik ben duur gekocht en mijn taak is om God in mijn lichaam en mijn geest (spirit) te verheerlijken. Ik heb geen tijd om over ongeloof te spreken. Het is geloof waarover ik moet spreken. Ik moet mijn geloof door oefening versterken. En dan groeit mijn geloof, doordat ik het waag met de beloften van God. Zo kan ik meer en meer bevatten.



Gezegende, gezegende Jezus. Ik heb Hem lief, omdat Hij voor mij troost en hoop en mogelijkheid en Hulpbron is; voor mij persoonlijk en voor u persoonlijk. Ik wil dat u zichzelf als Zijn eigendom beschouwt. Richt uw blik onverzettelijk op de berg Sion. Wees overtuigd dat zich daar een schat bevindt, die u kunt krijgen. - MS 17, 1894.

Eén woord van twijfel maakt ruimte voor meer. - Eén woord van twijfel, één woord kwaad denken en kwaad spreken maakt ruimte voor meer van hetzelfde. Het is zaad zaaien voor een oogst die maar weinig mensen zullen willen binnenhalen. - Lt 117, 1896.

Zaden van twijfel liggen begraven. - Zij die door twijfels geplaagd worden en moeilijkheden hebben die zij niet kunnen oplossen, mogen andere zwakke geesten (minds) niet in dezelfde verwarring storten. Sommigen zinspelen op hun ongelof, of spreken erover. Zo hebben ze iets doorgegeven, waarvan ze de uitwerking nauwelijks kunnen dromen. In sommige gevallen hebben de zaden van het ongelof onmiddellijk uitwerking, terwijl ze in andere gevallen een behoorlijk lange tijd begraven liggen, totdat die persoon een verkeerde weg inslaat en de vijand ruimte biedt. Het licht van God trekt zich van zo iemand terug en hij komt ten val onder de machtige verzoeken van satan. Dan schieten de zaden van ongelof op, die zo lang geleden gezaaid waren. satan voedt ze en ze dragen vrucht.

[710]

Alles wat afkomstig is van predikanten, die in het licht behoren te staan, heeft een krachtige invloed. Wanneer zij niet in het heldere licht van God staan, gebruikt satan hen als handlangers. Hij brengt via hen zijn vurige pijlen over op geesten (minds) die niet voorbereid zijn om weerstand te bieden aan wat van hun predikanten afkomstig is. - 1T 378 (1863).

Onze plicht om te geloven. - Geloof dat het Woord van God niet zal falen, maar dat Hij, Die beloofd heeft getrouw is. Het is evenzeer uw plicht om te geloven, dat God Zijn Woord zal volbrengen en uw zonden zal vergeven, als het uw plicht is om uw zonden te belijden. Uw moet uw geloof in God oefenen. Hij is Iemand, Die precies zal doen wat Hij gezegd heeft - al uw overtredingen vergeven.

Hoe kunnen wij weten, dat de HEER inderdaad de Heiland is, Die onze zonden vergeeft? Hoe kunnen wij het diepe gezegend zijn in Hem bewijzen - de grote genade en liefde, waarvan Hij verzekerd heeft, dat Hij die klaar heeft voor hen die berouwvol van hart zijn - tenzij wij Zijn onvoorwaardelijk geloven? O, wat rouwen, zondigen en berouwen zeer veel mensen, maar altijd onder een wolk van veroordeling. Zij geloven het Woord van de HEERE niet. Zij geloven niet, dat Hij precies zal doen wat Hij gezegd heeft. - Lt 10, 1893.

Oorzaak van twijfel - liefde voor zonde. - Ze kunnen het nog zo goed vermommen, maar de echte oorzaak voor twijfel en scepsis is in de meeste gevallen de liefde voor zonde. Onderwijzingen en beperkingen van Gods Woord zijn voor het trotse, zonde minnende hart niet welkom. Zij die onwillig zijn om de eisen van dat Woord te gehoorzamen, staan klaar om het gezag ervan te betwijfelen. Om bij de Waarheid te komen moeten wij het oprechte verlangen hebben om de Waarheid te kennen, en een gewillig hart om die te gehoorzamen. Iedereen die in deze geest (spirit) tot Bijbelstudie komt, zal overvloedige bewijzen vinden dat het Gods Woord

[711]

is. En men kan inzicht in haar waarheden verwerven, die wijs tot zaligheid maken, (vgl. II Timotheüs 3: 15) - SC 111 (1892).



Gekoesterd door onvoorzichtige mensen. - Twijfel en ongeloof worden gekoesterd door mensen die niet voorzichtig wandelen. Zij zijn zich er pijnlijk van bewust, dat hun leven de toets van de Geest van God niet zal doorstaan, of Hij nu spreekt door Zijn Woord of door de getuigenissen van Zijn Geest die hen tot Zijn Woord zouden brengen. In plaats dat zij met hun eigen hart beginnen en in harmonie komen met de zuivere beginselen van het evangelie, bekritisieren en veroordelen zij precies die middelen, die God heeft gekozen om een volk geschikt te maken om stand te kunnen houden op de dag des HEEREN. - MS 1, 1883. (ISM 45).

Twijfels die men beschouwt als vaststaande feiten. - De algemene methode om de jeugd te onderwijzen voldoet niet aan de maatstaf van waar onderwijs. Ongelovige meningen worden verweven in de stof die in schoolboeken wordt opgenomen, en de uitspraken van God worden in een twijfelachtig of zelfs afkeurenswaardig licht gesteld. Zo raakt de geest van de jeugd bekend met ingevingen van satan. En de twijfels die men eens heeft worden voor hen die ze hebben tot vaststaande feiten. En wetenschappelijk onderzoek wordt misleidend, vanwege de manier waarop de ontdekkingen worden uitgelegd en verdraaid. - YI, 31 januari 1895. (MM 90).

Wat te doen met twijfel. - U doet het hart van Christus pijn door te twijfelen, terwijl Hij ons zulke bewijzen van Zijn liefde heeft gegeven, door Zijn eigen leven te geven om ons te redden, zodat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Hij heeft ons precies verteld wat wij moeten doen:

'Kom herwaarts tot Mij naar Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'

(Matthéüs 11:28) - Lt 10, 1893.

[712]

Twijfels verdwijnen wanneer wij anderen trachten te zegenen. - Er zijn veel mensen die klagen over hun twijfels, die klagen dat zij niet verzekerd zijn van hun verbondenheid met God. Dat is vaak toe te schrijven aan het feit dat zij niets voor Gods zaak doen. Laat hen ernstig trachten om anderen te helpen en te zegenen, en hun twijfels en wanhoop zullen verdwijnen. - 5T 395 (1885).

Zij die zonder ophouden over twijfels spreken en aanvullend bewijs eisen om hun wolk van ongeloof te verdrijven, bouwen niet op het Woord. Hun geloof berust op omstandigheden; het is gebaseerd op gevoel. Maar gevoel, hoe aangenaam ook, is geen geloof. Gods Woord is het fundament waarop onze hoop op de hemel moet zijn gebouwd. - Lt 11, 1897.

Hoe meer u over twijfel spreekt, hoe donkerder het wordt (advies aan een twijfelende predikant). - Ik zag dat engelen van God bedroefd naar u keken. Zij hadden uw zijde verlaten en keerden zich droevig af, terwijl satan en zijn engelen grijnsden van vreugde over u. Als u zelf tegen uw twijfels had gestreden, en de duivel niet had aangemoedigd om u te verzoeken, door over uw ongeloof te spreken en erbij te blijven stilstaan - zou u de gevallen engelen niet in zulke aantallen naar u toe getrokken hebben. Maar u heeft ervoor gekozen om over uw duisternis te spreken. U heeft ervoor gekozen om erbij te blijven stilstaan. En hoe meer u erover spreekt en erbij blijft staan, hoe donkerder en donkerder u wordt.

U sluit elke straal hemels licht buiten. Er is een grote kloof aan het ontstaan tussen u en de weinige mensen die u kunnen helpen. Als u voortgaat op de ingeslagen weg, wacht u ellende en rampspoed. Gods hand zal u tegenhouden op een manier die u niet zal passen. Zijn toorn sluimert niet. Maar nu nodigt Hij u uit. Nu, precies nu, roept Hij u op om zonder uitstel tot Hem terug te keren. Hij zal vol genade al uw afvalligheden vergeven en genezen. God is bezig om een eigen volk uit te leiden. Hij zal hen



[713]

reinigen en zuiveren en hen geschikt maken voor de opname. Elk vleeselijk ding zal worden afgescheiden van Gods bijzondere schatten, totdat zij lijken op zevenmaal gezuiverd goud. - 1T 430,431 (1864).

Laat lichtstralen schaduwen van twijfel verdrijven. - Wij moeten vervuld worden van alle volheid van God. Dan zullen wij leven, kracht, genade en heil hebben.

Hoe zullen wij deze grote zegeningen verkrijgen? Christus is gestorven, opdat wij ze zouden mogen ontvangen door geloof in Zijn naam. Hij heeft ons licht en leven om niet aangeboden. Waarom zouden wij dan volharden in het aanbrengen van kapstukken om onze twijfels aan op te hangen? Waarom zouden we de galerij van onze geest vol hangen met sombere afbeeldingen vol twijfel? Waarom zouden we niet de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid in de kamers van hart en geest laten schijnen, en de schaduwen van ongelof laten verdrijven? Keer u tot het licht, tot Jezus, de kostbare Heiland.

Keer u, in plaats van de fouten en gebreken van de één of andere mens te aanschouwen, om en overdenk het karakter van Hem in Wie geen onvolkomenheid is. Jezus *'draagt de banier boven tienduizend,'* en *'al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.'* (Hooglied 5: 10, 16) Wij moeten geen enkel mens tot voorbeeld nemen. God heeft ons een volmaakt Voorbeeld gegeven in Zijn eniggeboren Zoon. Door Hem te aanschouwen, zullen wij naar Zijn beeld veranderd worden. Zie op Christus, Wiens troon hoog en verheven is. Dan zal de stroom van Zijn Heerlijkheid de tempel vervullen. Und MS 23.

[714]

75 - VERBEELDINGSKRACHT EN ZIEKTE *

Verbeeldingskracht leidt tot ernstige vormen van ziekte. - De geest moet onder controle worden gehouden, want die heeft een heel sterke invloed op de gezondheid. Verbeeldingskracht misleidt vaak, en wanneer men eraan toegeeft brengt deze ernstige vormen van ziekte over de aangevochtene. Veel mensen sterven aan ziektes die voornamelijk op verbeeldingskracht berusten. Ik ken verschillende mensen die zichzelf werkelijk ziekte op de hals gehaald hebben onder invloed van hun verbeeldingskracht. - 2T 523 (1870).

Mensen sterven die beter hadden kunnen worden. - Duizenden mensen om ons heen zijn ziek en stervende, die beter hadden kunnen worden en hadden kunnen leven als zij zouden willen, maar hun verbeeldingskracht houdt hen tegen. Zij zijn bang dat zij er slechter van worden, wanneer zij werken of aan beweging doen, terwijl dat juist de verandering is die zij nodig hebben om hen beter te maken. Zonder deze dingen kunnen zij nooit vooruit gaan. Zij dienen hun wilskracht te oefenen, boven hun pijn en zwakheid uit te stijgen, nuttige bezigheden te gaan doen - en te vergeten dat ze pijn hebben in hun rug, hun zij, hun longen en hun hoofd. Nalaten om het hele lichaam of een deel ervan te oefenen, leidt tot een ziekelijke conditie. Inactiviteit van een orgaan in het lichaam wordt gevolgd door een afname in omvang en kracht van de spieren en zal ervoor zorgen, dat het bloed traag door de bloedvaten stroomt. - 3T 76 (1872).

Verbeeldingskracht kan delen van het lichaam beheersen. - Gebrek aan harmonieuze beweging in het menselijk organisme leidt tot ziekte. Verbeeldingskracht kan de andere lichaamsdelen tot hun schade beheersen.



* Zie ook hoofdstuk 7: 'Ziekte die in de geest begint;' hoofdstuk 42: 'Geest en gezondheid;' hoofdstuk 63: 'Verbeeldingskracht'

[715]

Alle onderdelen van het organisme moeten harmonieus samenwerken. - MS 24, 1900. (MM 291).

Sterven aan een zieke verbeeldingskracht. - Eens werd ik geroepen om een jonge vrouw te bezoeken die ik goed kende. Zij was ziek en ging snel achteruit. Haar moeder wilde dat ik voor haar bad. De moeder stond er huilend bij en zei: 'Arm kind. Ze kan niet lang meer leven.' Ik voelde haar pols. Ik bad met haar en sprak haar toen aan. 'Zuster, als u opstaat en u aankleedt en uw normale werk op kantoor gaat doen, zal deze hele invalide toestand verdwijnen.'

'Denkt u, dat die zal verdwijnen?' vroeg ze.

'Zeker' zei ik. 'U hebt de levenskrachten bijna verstikt door deze invalide toestand.'

Ik wende mij tot haar moeder en vertelde haar, dat haar dochter aan een zieke verbeeldingskracht gestorven zou zijn, als zij niet was overtuigd van haar dwaling. Zij had zichzelf geleerd om ziek te zijn. Welnu, dat is een hele armzalige school. Maar ik zei tegen haar: 'Brenghierin verandering aan. Sta op en kleed u aan.' Zij was gehoorzaam en is vandaag de dag springlevend. - Lt 231, 1905. (MM 109).

Verbeeldingskracht aangetast door ziekte. - U bent erg sensitief en heeft diepgaande gevoelens. U bent strikt gewetensvol en uw oordeel moet worden overtuigd, voordat u buigt voor de mening van anderen. Als uw lichamelijke gezondheid niet aangetast zou zijn, dan zou u een buitengewoon bruikbare vrouw zijn. U bent al lang ziek, en dat heeft uw verbeeldingskracht aangetast, zodat uw denken op uzelf geconcentreerd is. En die verbeeldingskracht heeft het lichaam aangetast. - 3T 74 (1872).

Het overwinnen van een zieke verbeeldingskracht. - Het licht wat mij

[716]

is gegeven is, dat als de zuster die u noemt moed scheidt en smaak voor heilzaam voedsel zou ontwikkelen, al deze neerwaartse betoveringen zullen verdwijnen. Zij heeft haar verbeeldingskracht ontwikkeld. De vijand heeft voordeel gehaald uit haar zwakke lichaam. En haar geest is niet gesterkt om de moeiten van het dagelijks leven te dragen. Zij heeft goede, geheiligde genezing van haar geest nodig, toename in geloof en actieve dienst voor Christus. Zij moet ook haar spieren oefenen met praktisch werk buitenshuis. Lichamelijke beweging zal voor haar één van de grootste zegeningen in haar leven zijn. Zij hoeft geen invalide te zijn, maar een gezonde vrouw met een heilzame geest, die voorbereid is om haar rol edel en goed te vervullen.

Alle behandeling die aan deze zuster gegeven zou worden, zal weinig voordeel opleveren, tenzij zij haar aandeel levert. Zij moet spieren en zenuwen versterken door lichamenlijk werk. Zij hoeft geen invalide te zijn, maar kan goed en serieus werk doen. Zoals zoveel anderen heeft zij een zieke verbeeldingskracht. Maar zij kan overwinnen en een gezonde vrouw zijn. Ik heb deze boodschap aan veel mensen moeten brengen, maar met de beste resultaten. - Lt 231, 1905. (MM 108, 109).

Roep de hulp in van de wil. - Traagheid is een groot kwaad. Mannen, vrouwen en jongeren denken, doordat zij bij zichzelf blijven stilstaan, dat hun toestand veel slechter is dan in werkelijkheid het geval is. Zij koesteren hun kwalen, denken daarover en spreken erover, totdat er een einde lijkt te zijn gekomen aan hun bruikbaarheid. Veel mensen zijn in het graf terecht gekomen die hadden kunnen leven en hadden behoren te leven. Hun verbeeldingskracht was ziek. Als zij de neiging hadden weerstaan om aan zwakheden toe te geven en zich door deze te laten overwinnen; als zij de



krachten van de wil te hulp hadden geroepen - dan zouden zij hebben kunnen leven om de wereld met hun invloed te zegenen. - HR, juli 1868.

[717]

Bevrijding van zonde en het genezen van ziekte verbonden. - In de dienst der genezing moet de arts medewerker van Christus zijn. De Heiland verrichtte Zijn dienst zowel aan de ziel als aan het lichaam. Het evangelie dat Hij onderwees, was een boodschap van geestelijk (spiritual) leven en lichamelijk herstel. Bevrijding van zonde en het genezen van ziekte waren met elkaar verbonden. Dezelfde bediening is aan de christelijke arts opgedragen. Hij moet zich met Christus verenigen in het verlichten van zowel de lichamelijke als de geestelijke (spiritual) noden van zijn medemensen. Hij moet voor de zieken een boodschapper van barmhartigheid zijn, die hun een geneesmiddel brengt voor het zieke lichaam en voor de ziel, die ziek is van zonde. - MH 111 (1905).

[718]

-76 - BESLUITVAARDIGHEID EN DE WIL

De regerende kracht in de natuur van de mens. - De wil is de regerende kracht in de natuur van de mens, die alle andere eigenschappen onder zijn heerschappij brengt. De wil is niet de smaak of de neigingen, maar het is de beslissende kracht die in mensenkinderen werkt tot gehoorzaamheid aan God, of tot ongehoorzaamheid. - 5T 513 (1889).

Alles hangt af van zijn juist functioneren. - Iemand die verzocht wordt dient inzicht te hebben in de ware kracht van de wil. Het is de regerende kracht in de natuur van de mens - de kracht om te beslissen, om te kiezen. Alles hangt af van het juist functioneren van de wil. Verlangens naar goedheid en zuiverheid zijn goed, zover die reiken. Maar als we hier stoppen, leveren ze niets op. Veel mensen zullen naar de ondergang gaan terwijl ze hopen en verlangen, hun slechte neigingen te overwinnen. Zij geven de wil niet aan God over. Zij *kiezen* niet om Hem te dienen. - MH 176(1905).

De bron van alle handelen. - Uw wil is de bron van al uw handelen. Deze wil, die zo'n belangrijke factor vormt in het karakter van de mens, werd bij de zondeval aan de heerschappij van satan overgegeven. En hij is sindsdien steeds bezig geweest om het willen en het werken in de mens naar zijn welbehagen te bewerken, maar wel tot totale ondergang en ellende van de mens. (vgl. Filippenzen 2: 13).

Maar het oneindige offer van God - doordat Hij Jezus gaf, Zijn geliefde Zoon, om offer voor de zonde te worden - stelt Hem in staat om zonder één beginsel van Zijn heerschappij te schenden te zeggen: 'Geef uzelf over aan Mij; geef Mij die wil; neem hem uit de heerschappij van satan en Ik zal er bezit van nemen; dan kan Ik in u werken zowel het willen als het werken naar Mijn welbehagen.' Als Hij u de gezindheid van Christus geeft, wordt uw wil als Zijn wil. En uw karakter wordt veranderd en gaat op het karakter van Christus lijken. - 5T 515 (1889).

[719]

De wil van de mens is agressief. - De wil van de mens is agressief en streeft er constant naar om alle dingen naar zijn bedoelingen om te buigen. Als hij aan de zijde van God en van wat juist is wordt ingelijfd, zullen de vruchten van de Geest in het leven zichtbaar worden. God heeft heerlijkheid, eer en vrede bestemd voor ieder mens die goed doet. - RH, 25 augustus 1896. (HC 153).



Onmogelijkheid ligt aan de eigen wil. - Ons hele leven is van God en moet tot Zijn Heerlijkheid gebruikt worden. Zijn genade zal elke eigenschap heiligen en verbeteren. Laat niemand zeggen: Ik kan mijn karaktergebreken niet genezen. Want als u tot dit besluit komt, zult u er zeker niet in slagen om het eeuwige leven te verwerven. De onmogelijkheid ligt aan uw eigen wil. Als u niet *wilt*, *kunt* u niet overwinnen. De werkelijke moeilijkheid komt voort uit de verdorvenheid van ongeheiligde harten en uit een onwil om zich aan de heerschappij van God te onderwerpen. -YI, 28 januari 1897.

Een belangrijk kalmeringsmiddel voor de zenuwen. - De geest en zenuwen winnen aan veerkracht en sterkte door het oefenen van de wil. De kracht van de wil zal in veel gevallen een krachtig kalmeringsmiddel voor de zenuwen blijken te zijn. - 1T 387 (1863).

Satan maakt gebruik van de wil. - Wanneer aan satan wordt toegestaan om de wil te vormen, maakt hij er gebruik van om zijn doelen te verwezenlijken. ... Hij port de kwade neigingen op, door onheilige hartstochten en ambities op te wekken. Hij zegt: 'Al deze macht, deze eer en rijkdom en dit zondige genot zal ik u geven.' Maar zijn voorwaarden zijn, dat de integriteit wordt ingeleverd en het geweten wordt afgestompt. Zo verlaagt hij de menselijke eigenschappen en brengt die in gevangenschap van de zonde. - RH, 25 augustus 1896. (HC 153).

[720]

Verzoeking belast de wilskracht tot het uiterste. - Het is ons voorrecht als kinderen van God om de belijdenis van ons geloof onwankelbaar vast te houden. Van tijd tot tijd lijkt de meesterlijke macht van de verzoeking onze wilskracht tot het uiterste te belasten, en het oefenen van geloof lijkt totaal in te gaan tegen alle bewijzen van verstand of emoties. Maar onze wil moet aan Gods zijde worden gehouden. Wij moeten geloven, dat er in Jezus Christus eeuwige kracht en doeltreffendheid bestaat. ... Uur na uur moeten wij onze positie triomfantelijk in God handhaven, sterk in Zijn kracht. - Lt 42, 1890. (HC 124).

Opvoeding van kinderen niet als het trainen van stomme dieren. - Het opvoeden van kinderen thuis of op school dient niet te gaan als het trainen van stomme dieren. Want kinderen hebben een intelligente wil, die ertoe geleid moet worden om al hun vermogens te beheersen. Stomme dieren moeten getraind worden, want zij hebben geen rede en geen intellect. Maar de menselijke geest moet zelfbeheersing worden bijgebracht. Hij moet worden opgevoed om de mens te regeren, terwijl dieren door een meester worden beheerst en worden getraind om hem onderworpen te zijn. De meester is voor zijn dier geest, beoordelingsvermogen en wil. - 3T 132. (1872).

De wil moet worden geleid, niet worden gebroken. - Een kind kan zó worden getraind, dat het, net als een dier, geen eigen wil heeft. Zelfs zijn individualiteit kan worden opgenomen in degene die zijn training in handen heeft. Zijn wil is, wat alle plannen en bedoelingen betreft, onderworpen aan de wil van de leraar. Kinderen die zó worden opgevoed zullen steeds morele energie en individuele verantwoordelijkheid tekort komen. Hun is niet geleerd om vanuit de rede en beginselen te handelen. Hun wil wordt door een ander beheerst. En de geest is niet uitgedaagd, zodat die door oefening zou kunnen groeien en sterker zou kunnen worden. Zij zijn niet met respect voor hun bijzondere aanleg en geestesvermogens geleid

[721]

en geoefend om hun sterkste vermogens in te zetten wanneer dit nodig is.

Leraren dienen hier niet halt te houden. Maar zij dienen speciale aandacht te geven aan het ontwikkelen van de zwakkere eigenschappen, zodat alle vermogens geoefend worden, en bevorderd van de ene graad in kracht tot de volgende. Zo kan de geest de juiste verhoudingen krijgen. - 3T 132.



(1872).

Bewaar alle kracht van de wil. - Het 'breken van de wil' gaat in tegen de beginselen van Christus. De wil van het kind moet worden gericht en geleid. Houd alle kracht van de wil in stand, want de mens heeft die allemaal nodig. Maar geef die de juiste richting. Behandel hem wijs en teder, als een heilige schat. Sla hem niet met een hamer in stukken, maar vorm en modelleer hem door regels en het juiste voorbeeld, totdat het kind tot de jaren van verantwoordelijkheid komt. - CT 116 (1913).

Leraar mag niet dictatoriaal zijn. - Zij die zelfzuchtig, slecht gehumeurd, grof en ruw zijn, die niet zorgvuldig de gevoelens van anderen in acht nemen, mogen nooit als leraren worden aangesteld. Zij zullen een verwoestende invloed op hun leerlingen hebben, doordat zij hen naar hun eigen karakter vormen en zo het kwaad doen voortbestaan. Personen met zo'n karakter zullen proberen de wil van een jongen te breken, wanneer die onhandelbaar is. Maar Christus heeft zo'n manier van omgaan met mensen die dwalen niet goedgekeurd. Door middel van hemelse wijsheid, door zachtmoedigheid en nederigheid van hart, kunnen leraren in staat zijn om de wil richting te geven en op de weg van gehoorzaamheid te leiden. Maar laat niemand zich inbeelden, dat genegenheid van de leerling door dreigen gewonnen kan worden. Wij moeten werken zoals Christus gewerkt heeft. - TSS 80, 81 (1900). (CSW 174, 175).

[722]

De verdeelde wil is een valstrik. - Elke jongere moet besluitvaardigheid ontwikkelen. Een verdeelde toestand van de wil is een valstrik en zal voor menige jongere de ondergang betekenen. Wees flink, anders wordt uw huis of uw karakter aan u overgelaten, gebouwd op een fundament van zand. Er zijn mensen die het ongeluk hebben, dat zij altijd aan de verkeerde kant staan, terwijl de Heer wil dat ze trouwe mensen zullen zijn, die tussen goed en kwaad kunnen onderscheiden. - MS 121, 1898.

Twee elementen in het karakter. - Een sterk karakter bestaat uit twee dingen - wilskracht en het vermogen tot zelfbeheersing. Veel jongeren zien ten onrechte sterke, ongecontroleerde hartstocht aan voor een sterk karakter. Maar de Waarheid is, dat hij die door zijn hartstochten overmeesterd wordt een zwakkeling is. De werkelijke grootheid en adeldom van de mens wordt afgemeten aan de kracht van de gevoelens die hij onderwerpt, niet aan de kracht van de gevoelens die hem onderwerpen. De sterkste mens is hij, die, hoewel gevoelig voor kwetsing, toch de hartstocht onderdrukt en zijn vijanden vergeeft. Zulke mensen zijn ware helden. - 4T 656 (1881).

De wil verenigd met Goddelijke kracht. - U kunt mensen met verantwoordelijkheid en invloed worden, als u door uw wilskracht - verenigd met Goddelijke kracht - serieus aan het werk gaat. Oefen de verstandelijke vermogens en verwaarloos in geen geval de lichamelijke. Laat slordigheid van uw verstand uw pad naar grotere kennis niet afsluiten. Leer zowel nadenken als studeren, zodat uw geest zich mag uitbreiden, zich mag versterken en zich mag ontwikkelen. Denk nooit dat u genoeg geleerd hebt en dat u nu uw inspanningen mag verminderen. Een ontwikkelde geest is de maat voor de mens. Uw opleiding dient uw hele leven door te gaan. U dient elke dag te leren en de verworven kennis in de praktijk te gebruiken. - 4T 561 (1881).

[723]

Juiste uitoefening van de wil biedt weerstand aan ziekte. - Mij is getoond, dat veel mensen die ogenschijnlijk zwak zijn en steeds klagen, er niet zo slecht aan toe zijn als zij zichzelf inbeelden. Sommigen van hen hebben een krachtige wil, die, wanneer die in de goede richting zou worden geoefend, een krachtig middel zou vormen om de verbeeldingskracht te beheersen en zo weerstand te bieden aan ziekte. Maar het is te vaak zo, dat de wil in de verkeerde richting wordt geoefend en



koppig weigert om te buigen voor de rede. De wil heeft de zaak geregeld; ze zijn invalide. En de aandacht die invaliden toekomt zullen zij krijgen, ongeacht het oordeel van anderen. - 2T 524 (1870).

Een factor in het omgaan met ziekte. - De kracht van de wil wordt niet de waarde toegekend die hij zou moeten krijgen. Houd de wil wakker en goed gericht en hij zal het hele wezen energie geven en een prachtige hulp zijn in het bewaren van de gezondheid. Het is ook een kracht in het omgaan met ziekte. ...

Door het uitoefenen van wilskracht, bij het in de juiste verhouding tegenover het leven te staan, kunnen patiënten veel doen om met de inspanningen van de arts aan hun herstel mee te werken. Er zijn duizenden mensen die, als ze willen, hun gezondheid terug kunnen krijgen. De HEERE wil niet dat ze ziek zijn. Hij verlangt dat zij gezond en gelukkig zijn. Zij moeten zich bij zichzelf voornemen om gezond te zijn.

Vaak kunnen ziekelijke mensen ziekte weerstaan door eenvoudig te weigeren om aan kwalen toe te geven en in een toestand van inactiviteit te berusten. Laat hen boven hun zeurende pijn en andere pijn uitstijgen en iets nuttigs gaan doen, wat past bij hun krachten. Door zo bezig te zijn en door het vrij opnemen van lucht en zonlicht zou menige uitgemergelde invalide gezondheid en kracht kunnen herwinnen. - MH 246 (1905).

[724]

Verbeterde gezondheid beloofd. - Slechte gewoontes en praktijken brengen allerlei soorten ziektes over mensen. Laat door onderwijs het inzicht doordringen, hoe zondig het is om de vermogens die God gegeven heeft te misbruiken en omlaag te halen. Laat de geest verstandig worden en de wil de zijde van de HEER kiezen, dan zal er een wonderlijke verbetering van de lichamelijke gezondheid tot stand komen.

Maar dit kan nooit worden bereikt uit alleen maar menselijke kracht. Met krachtige inspanningen door de genade van Christus - om alle slechte praktijken en omgang af te zweren en matigheid in alles te betrachten - moet er een blijvende overtuiging zijn, dat men zich moet bekeren van het verleden en dat men vergeving bij God moet zoeken via het verzoenend Offer van Christus. Deze dingen moeten in de dagelijkse ervaring worden opgenomen. Er moet strikte waakzaamheid zijn en onvermoeibaar smeken, dat Christus elke gedachte als krijgsgevangene onder Zich zal brengen. Aan de ziel moet Zijn vernieuwende kracht geschonken worden, zodat wij als verantwoordelijke wezens ons lichaam als een levend offer aan God mogen opdragen, heilig en Hem welgevallig, dat is onze redelijke godsdienst, (vgl. Romeinen 12: 1)- *Medical Missionary*, november - december 1892. (CH 504, 505).

Verdovende middelen en de wil. - Er zijn mensen die verdovende middelen gebruiken. Door hieraan toe te geven moedigen ze verkeerde gewoontes aan, die een overheersende macht krijgen over de wil, het denken en de hele mens. -Lt 14, 1885.

Onderwijs de kracht van de wil. - De kracht van de wil en het belang van zelfbeheersing, zowel in het bewaren als in het herstel van de gezondheid; de neerslachtig makende en zelfs verwoestende uitwerking van boosheid, ontevredenheid, zelfzucht of onreinheid - en aan de andere kant de geweldige leven schenkende kracht die te vinden is in opgewekt-

[725]

heid, onzelfzuchtigheid en dankbaarheid - dienen getoond te worden. - Ed 197 (1903).



De Heilige Geest neemt niet de plaats van de wil in. - De Geest van God is niet van plan om ons deel te doen, niet in het willen en niet in het werken. Dit is de taak van het menselijke instrument, dat samenwerkt met de hemelse Instrumenten. Zodra wij onze wil ertoe neigen om in harmonie te komen met de wil van God, staat de genade van Christus klaar om met het menselijke instrument mee te werken. Maar deze is geen plaatsvervanger om ons werk te doen, onafhankelijk van ons overtuigd zijn en beslist handelen. Daarom is het niet de overvloed aan licht, en bewijs gestapeld op bewijs, wat de ziel bekeert. Het is uitsluitend het menselijke instrument dat het licht aanneemt, die de energie van de wil opwekt, die beseft en erkent dat wat hij weet gerechtigheid en Waarheid is, en die zo samenwerkt met de hemelse bijstand, welke door God is bestemd om de ziel te redden. - Lt 135, 1898.

Alleen veilig indien verenigd met de Goddelijke. - De wil van de mens is alleen veilig, wanneer die verenigd is met de wil van God. - Lt 22, 1896. (HC 104).

De menselijke wil moet vermengd worden met de Goddelijke wil. - In dit conflict tussen gerechtigheid tegen ongerechtigheid kunnen wij alleen door Goddelijke hulp succesvol zijn. Onze eindige wil moet worden onderworpen aan de wil van de Oneindige. De menselijke wil moet vermengd worden met de Goddelijke. Dat zorgt ervoor dat de Heilige Geest ons te hulp komt. Elke overwinning zal leiden tot genezing van Gods verworven eigendom, tot herstel van Zijn beeld in de ziel. - RH, 25 augustus 1896. (HC 153).

Bekering creëert geen nieuwe eigenschappen. - De Geest van God

[726]

creëert in de bekeerde mens geen nieuwe eigenschappen, maar bewerkt een besliste verandering in het gebruik van die eigenschappen. Wanneer geest, hart en ziel veranderd worden, krijgt de mens geen nieuw geweten, maar zijn wil wordt onderworpen aan een vernieuwd geweten, een geweten waarvan de slapende gevoeligheid door de inwerking van de Heilige Geest wordt gestimuleerd. - Lt 44, 1899. (HC 104).

Satan regeert de wil die niet onder Gods heerschappij staat. - Christus heeft gezegd:

'Want Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil desgenen, Die Mij gezonden heeft.'

(Johannes 6:38)

Zijn wil werd geactiveerd om de zielen van mensen te redden. Zijn menselijke wil werd door de Goddelijke gevoed. Zijn dienaren zouden er vandaag goed aan doen zich af te vragen: 'Wat voor wil ben ik persoonlijk aan het ontwikkelen? Ben ik bezig om mijn eigen verlangens te bevredigen, waardoor ik mezelf bevestig in zelfzucht en koppigheid?' Als we dit laatste doen, verkeren we in groot gevaar, want satan zal altijd de wil regeren die niet onder de heerschappij van de Geest van God staat. Wanneer wij onze wil tot eenheid brengen met de wil van God, zal de heilige gehoorzaamheid, die in het leven van Christus tot Voorbeeld gemaakt werd, in ons leven zichtbaar worden. - MS 48, 1899. (HC 107).

De wil moet gericht worden door een zuiver geweten. - Innerlijke vrede en een geweten dat vrij is van overtreding tegenover God zullen het intellect verkwikken en kracht geven, zoals dauw zich afzet op tere plantjes. Dan wordt de wil juist gericht en gecontroleerd. Zij is beslist en toch vrij van verdorvenheid. - 2T 327 (1869).

De wil bepaalt leven of dood. - De eeuwigheid alleen kan de heerlijke bestemming onthullen die de mens, naar Gods beeld hersteld, kan bereiken. Willen wij dit hoge ideaal bereiken, dan moeten wij dat wat de ziel doet struikelen opofferen. Via de wil houdt de zonde greep op ons. De



[727]

overgave van de wil wordt voorgesteld als het uittrekken van het oog, of het afhakken van de hand. Vaak lijkt het voor ons zo, dat het overgeven aan de wil van God betekent: ermee instemmen om verminkt en kreupel door het leven te gaan. ...

God is de Bron van het leven en wij kunnen alleen leven hebben wanneer wij in gemeenschap met Hem staan. ... Als u vasthoudt aan uw eigen ik en weigert om uw wil voor God te doen buigen, dan kiest u de dood. ...

Het vereist een offer om uzelf aan God te geven; maar het is een opofferen van iets lagere voor iets hogere, van iets aardse voor iets geestelijks (spiritueel), van iets vergankelijk voor het eeuwige. Het is niet Gods bedoeling dat onze wil vernietigd wordt, want alleen door de uitoefening van die wil kunnen wij volbrengen wat Hij wil dat wij doen. Onze wil moet onderworpen worden aan Hem, opdat wij hem terug kunnen ontvangen, gezuiverd en verfijnd, en zó in genegenheid verbonden met het Goddelijke, dat Hij via ons de stromen van Zijn liefde en macht kan gieten. - MB 61, 62 (1896).

De ware kracht van de wil begrijpen (advies aan een instabiele jonge man). - U zult voortdurend in gevaar verkeren, totdat u de ware kracht van de wil begrijpt. U kunt alles geloven en beloven, maar uw belofte of uw geloof hebben geen waarde, totdat u uw wil aan de zijde van geloof en handelen plaatst. Als u de strijd van het geloof strijdt met al uw wilskracht, zult u overwinnen. Uw gevoelens, uw indrukken en uw emoties zijn niet te vertrouwen, want die zijn onberekenbaar. - 5T 513 (1889).

U kunt de wil beheersen. - Maar u hoeft niet te wanhopen. ... Het is aan u om uw wil te onderwerpen aan de wil van Jezus Christus. En wanneer u dit doet, neemt God onmiddellijk bezit en bewerkt in u het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Dan zal uw hele natuur onder de heerschappij van de Geest van Christus gebracht worden, en zelfs uw

[728]

gedachten zullen aan Hem onderworpen zijn.

U kunt uw opwellingen, uw emoties, niet beheersen zoals u wel zou wensen. Maar u kunt wel de wil beheersen en een complete verandering in uw leven tot stand brengen. Door uw wil aan Christus te onderwerpen, zal uw leven met Christus worden verborgen in God en worden verbonden met de Macht, Die boven alle overheden en machten staat. U zult kracht van God hebben, die u houvast geeft aan Zijn kracht. Een nieuw licht, het licht van een levend geloof, zal voor u mogelijk worden. Maar uw wil moet met Gods wil samenwerken. - 5T 513, 514 (1889).

De band die in verbinding staat met Goddelijke energie. - Wij zijn Gods medewerkers. Dat is door de HEER Zelf zo wijs geregeld. De samenwerking van de menselijke wil en inspanning met Goddelijke energie is de band die de verbinding vormt tussen mensen onderling en God. De apostel zegt:

'Want wij Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw. De akker van God zijt gij.'

(I Korinthe 3:9)

De mens moet werken met de mogelijkheden die God hem gegeven heeft. Hij zegt:

'Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God, Die in u werkt beide, het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.'

(Filippenzen 2:12,13). - MS 113, 1898.

Wanneer de wil aan Gods zijde wordt geplaatst, neemt de Heilige Geest die wil en maakt die één met de Goddelijke wil. - Lt 44, 1899



[729]

SECTIE XV

VALSE BEHANDELINGSSYSTEMEN

[730]

-77- PSEUDOWETENSCHAP*

Gods werk en de wetenschap. - Menselijke kennis van zowel materiële en geestelijke (spiritual) dingen is maar ten dele en onvolmaakt. Daarom zijn veel mensen niet in staat om hun inzichten in de wetenschap in harmonie te brengen met uitspraken van de Schrift. Veel mensen nemen dingen, die niet meer zijn dan theorieën en speculaties, aan als wetenschappelijke feiten, en zij denken dat Gods Woord getoetst moet worden aan '*der valselijk genaamde wetenschap*' (I Timotheüs 6: 20). De Schepper en Zijn werken gaan hun bevattingsvermogen te boven. En omdat zij deze wetten van de natuur niet kunnen verklaren, wordt de Bijbelse geschiedenis als onbetrouwbaar gezien. Zij die aan de betrouwbaarheid van de verslagen van het Oude en Nieuwe Testament twijfelen, gaan maar al te vaak nog een stap verder: ze betwijfelen het bestaan van God en schrijven de natuur oneindige macht toe. En wanneer zij dan hun anker hebben losgelaten, worden ze aan de golven overgelaten om telkens weer op de rotsen van het ongeloof te slaan. - GC 522 (1911).

Méer dan wereldse wetenschap nodig. - Laten wij om leiding naar het Woord van God gaan. Laten wij zoeken naar een 'Zo spreekt de HEERE.' Wij hebben genoeg van menselijke methodes. Een geest die alleen maar in wereldse wetenschap is opgeleid, slaagt er niet in om de dingen van God te begrijpen. Maar diezelfde geest zal, wanneer die bekeerd en geheiligd is, de Goddelijke kracht in het Woord zien. Alleen de geest (mind) en het hart die gereinigd zijn door de heiligmaking van de Geest kunnen hemelse dingen onderscheiden. - GW 310(1915).

Satan maakt gebruik van geesteswetenschap. - Mij is getoond, dat wij aan alle kanten waakzaam moeten zijn en volhardend weerstand moeten bieden aan de verdachtmakingen en listen van satan.

* Zie hoofdstuk 3: 'Gevaren in de psychologie.'

[731]

Hij heeft zichzelf veranderd in een engel des lichts en misleidt duizenden mensen en voert hen in gevangenschap. Het voordeel dat hij haalt uit de wetenschap van de menselijke geest is enorm. Hier sluipt hij als een slang onmerkbaar binnen om het werk van God te verderven. De wonderen en werken van Christus wil hij doen voorkomen als het resultaat van menselijke vaardigheid en macht.

Als hij een openlijke, brutale aanval op het christendom zou doen, zou dit de christenen in paniek en doodsnoed aan de voeten van hun Verlosser brengen. En hun sterke en machtige Bevrijder zou de brutale tegenstander op de vlucht jagen. Daarom verandert hij zichzelf in een engel des lichts en werkt in op de geest, om die weg te lokken van het enige veilige en juiste pad. Wetenschappen als frenologie, psychologie en mesmerisme* vormen het kanaal, waardoor hij nog directer tot deze generatie doordringt. Hij werkt met die macht, welke zijn inspanningen tegen het sluiten van de genadetijd karakteriseert. - 1T 290 (1862).

Satan kent de eigenschappen van de geest goed. - Duizenden jaren lang heeft satan geëxperimen-



teerd met de eigenschappen van de menselijke geest en hij heeft die goed leren kennen. Door zijn subtiele werken in deze eindtijd bindt hij de menselijke geest aan de zijne en doordrenkt die met zijn gedachten. Hij doet dit werk op zo'n misleidende manier, dat zij die zijn leiding aanvaardden niet weten, dat zij door hem naar zijn wil geleid worden. De grote misleider hoopt de geest van mannen en vrouwen zó in de war te brengen, dat alleen zijn stem nog gehoord wordt. - Lt 244, 1907. (MM 111).

* Zie noot in hoofdstuk 3.

[732]

Nieuwe theorieën geïntroduceerd. - Het licht van de Waarheid, dat in deze tijd naar Gods bedoeling tot de mensen in deze wereld zal komen, is niet het licht dat geleerde mensen trachten door te geven. Want deze mensen komen in hun onderzoek vaak tot verkeerde conclusies, en worden in het bestuderen van vele schrijvers enthousiast gemaakt voor theorieën die van satanische oorsprong zijn. Satan, gekleed in het gewaad van een engel des lichts, presenteert voor de bestudering van de menselijke geest onderwerpen die zeer interessant lijken, en vol wetenschappelijke geheimen. In het onderzoeken van deze onderwerpen worden mensen ertoe gebracht om verkeerde conclusies te aanvaarden en zich te verenigen met verleidende geesten (spirits) in het introduceren van nieuwe theorieën, die van de Waarheid wegvoeren. - 9T 67, 68 (1909).

Dat wat Gods Woord weersprekt is giswerk. - Hij die kennis heeft van God en Zijn Woord heeft een bevestigd geloof in de Goddelijkheid van de Heilige Schriften. Hij toetst de Bijbel niet aan de hand van menselijke opvattingen over wetenschap. Hij onderwerpt deze opvattingen aan de toets van de maatstaf die niet kan dwalen. Hij weet dat Gods Woord Waarheid is en Waarheid kan zichzelf nooit weerspreken. Alles wat in de leer van de zogenaamde wetenschap in tegenspraak is met de Waarheid van Gods openbaring is louter menselijk giswerk. - 8T 325 (1904).

Namaak van de Waarheid. - Er zijn maar twee partijen. Satan werkt met zijn schurkachtige, misleidende macht. En hij vangt via sterke misleidingen allen die niet in de Waarheid blijven, die hun oren van de Waarheid hebben afgekeerd en zich tot verzinsels hebben gewend. Satan zelf is niet in de Waarheid gebleven; hij is het geheimenis der ongerechtigheid. Door middel van zijn subtiele aanpak verleent hij aan zijn dwalingen, die de ziel verwoesten, de schijn van Waarheid. Daarin ligt zijn vermogen tot misleiden.

[733]

Omdat zij namaak zijn van de Waarheid verkrijgen spiritisme, theosofie en dergelijke misleidingen zoveel macht over de geest van mensen. Hierin ligt de meesterlijke werking van satan. Hij beweert de redder van de mens te zijn, de weldoener van het menselijk geslacht. En zo lokt hij zijn slachtoffers nog makkelijker naar de vernietiging. - SpT serie A, nr. 9, 24 september 1897. (TM 365).

Satans betoverende macht. - De tovenaars uit heidense tijden hebben hun tegenbeeld in de spiritistische mediums, de helderzienden en de waarzeggers van vandaag. De geheimzinnige stemmen die in Endor en in Efeze spraken, misleiden met hun leugenachtige woorden nog steeds de mensenkinderen. Als de sluier voor onze ogen weggenomen zou kunnen worden, zouden wij boze engelen zien die al hun kunsten gebruiken om te misleiden en te vernietigen. Overal waar invloed wordt uitgeoefend om mensen God te doen vergeten, oefent satan zijn betoverende macht uit. Als mensen buigen voor zijn invloed is hun geest, vóórdat zij zich er bewust van zijn, in de war en hun ziel verontreinigd. De vermaning van de apostel aan de gemeente in Efeze dient ook vandaag door het volk van God ter harte genomen te worden:



'Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer'
(Efeze 5: 11)-AA 290(1911)

Zich op satans terrein wagen. - Wij moeten dicht bij het Woord van God blijven. Wij hebben Zijn waarschuwingen en bemoediging nodig, Zijn dreigingen en Zijn beloftes. Wij hebben het volmaakte Voorbeeld nodig, wat alleen gegeven is in het leven en karakter van onze Heiland. Engelen van God zullen Zijn volk bewaren zolang zij op het pad van de plicht wandelen. Maar die mensen, die zich opzettelijk op satans terrein wagen, zijn niet verzekerd van zo'n bescherming.

Een handlanger van de grote misleider zal alles zeggen en doen om zijn

[734]

doel te bereiken. Het maakt weinig uit of hij zichzelf spiritist noemt, 'elektrificerend arts' of 'magnetiserend genezer.' Door schoonschijnende voorwendsels wint hij het vertrouwen van mensen die onvoorzichtig zijn. Hij wendt voor, dat hij de levensgeschiedenis leest en alle moeilijkheden en aanvechtingen kent van hen die bij hem hun toevlucht zoeken. Terwijl hij zich vermomt als engel des lichts, en intussen de zwartheid is, van de afgrond in zijn hart, toont hij grote belangstelling voor vrouwen die zijn advies zoeken. Hij vertelt hun, dat al hun moeilijkheden te wijten zijn aan een ongelukkig huwelijk. Dit is misschien maar al te waar, maar een dergelijk advies brengt in hun toestand geen verbetering. Hij vertelt hun dat zij liefde en medeleven nodig hebben. Terwijl hij grote belangstelling in hun welzijn voorwendt, werpt hij een betovering over zijn niets vermoedende slachtoffers. Hij hypnotiseert hen, zoals een slang een trillende vogel hypnotiseert. Al gauw zijn ze volledig in zijn macht, en zonde, schande en ondergang zijn de verschrikkelijke gevolgen. - CTBH 116, 1890.

'Verborgten krachten' van de geest. - De apostelen van bijna alle vormen van spiritisme beweren, dat zij de macht tot genezen bezitten. Zij schrijven deze macht toe aan elektriciteit, magnetisme, de zogenaamde sympathische geneesmethode*, of aan verborgen krachten die zich in de geest van de mens bevinden. En niet weinigen, zelfs in dit christelijk tijdperk, gaan naar deze genezers in plaats van te vertrouwen op de macht van de levende God en de vaardigheid van goed opgeleide artsen. Een moeder roept wakend bij het ziekbed van haar kind uit: 'Ik kan niet meer. Is er dan geen dokter die macht heeft om mijn kind te genezen?'

* Een magische manier van genezen, waarbij elektrische stroom wordt toegevoerd aan voorwerpen, die men associeert met zieke menselijke organen, in het geloof dat hierdoor het orgaan zelf genezen wordt, vertaler.

[735]

Haar wordt verteld over de wonderlijke genezingen die één of andere helderziende of magnetiserende genezer heeft verricht en zij vertrouwt haar dierbaar kind toe aan zijn zorg. Daarmee legt zij het kind net zo reëel in handen van satan, alsof hij naast haar stond. In veel gevallen wordt het toekomstige leven van het kind beheerst door een satanische macht die onmogelijk te breken lijkt. - PK 211 (1917). (Zie 5T 193; Ev 609).

Satans elektrische stromen. - Satans handlangers beweren dat zij ziektes genezen. Zij schrijven hun macht toe aan elektriciteit, magnetisme, of aan de zogenaamde sympathische geneesmethode, terwijl ze in werkelijkheid niets meer zijn dan kanalen voor de elektrische stromen van satan. Hiermee legt hij zijn betovering over de lichamen en de zielen van mensen. - ST, 24 maart, 1997. (Ev 609).



Gods wil volgen tegen gewin en het leven zelf in. - Zij die zichzelf overgeven aan de tovenarij van satan mogen zich beroemen op de grote voordelen die zij daaruit ontvangen, maar bewijst dit, dat hun handelwijze verstandig of veilig is? Wat als het leven verlengd werd? Wat als er tijdelijk gewin behaald werd? Levert het uiteindelijk voordeel op om de wil van God te negeren? Al dat schijnbare gewin zal tenslotte een onoverkomelijk verlies blijken te zijn. Wij kunnen ongestraft geen enkele barrière slechten, die God heeft opgericht om Zijn volk tegen de macht van satan te beschermen. - 5T 199 (1882).

Nieuwsgierigheid lokt verder. - Zij aan zij met de verkondiging van het evangelie zijn er krachten aan het werk, die niets anders zijn dan het medium van leugengeesten. Menigeen speelt ermee uit louter nieuwsgierigheid. Maar wanneer hij bewijs ziet dat er méér dan alleen menselijke krachten aan het werk zijn, wordt hij steeds verder gelokt, totdat hij beheerst wordt door een wil die sterker is dan de zijne. Aan die geheimzinnige macht kan hij niet ontkomen.

[736]

De verdedigingslinies van de ziel worden afgebroken. Hij heeft geen barrière tegen de zonde. Wanneer de grenzen van Gods Woord en Zijn Geest eenmaal worden verworpen, weet niemand tot welke vernederende diepten hij kan afdalen. - DA 258 (1898).

Wetenschap en openbaring. - Voor velen is wetenschappelijk onderzoek tot een vloek geworden. God heeft toegestaan, dat er een stroom van licht aan ontdekkingen in wetenschap en kunst over de wereld werd uitgegoten. Maar zelfs de grootste geesten raken, als zij in hun onderzoek niet door het Woord van God worden geleid, verward in hun pogingen om de verhoudingen tussen wetenschap en openbaring na te speuren. - GC 522 (1911).

Christus had de deur van de wetenschap open kunnen zetten. - Een predikant heeft eens gezegd, dat hij er alleen maar aan kon denken, dat Christus iets van de wetenschap moet hebben afgeweten. Waarover zou deze predikant het gehad kunnen hebben? Over wetenschap! Christus had de ene deur na de andere van de wetenschap open kunnen zetten. Hij had aan mensen schatten van de wetenschap kunnen onthullen, waarvan zij tot op vandaag zouden hebben kunnen smullen. Maar omdat Hij wist, dat deze kennis zou worden gebruikt voor onheilige toepassingen, heeft Hij deze deur niet open gedaan. - MS 105, 1901. (MM 116).

Donkere uren van beproeving moeten over iedereen komen als onderdeel van zijn opleiding. - Die nacht in die boot was voor de discipelen een school, waarin zij hun opleiding moesten krijgen voor het grote werk wat daarna gedaan moest worden. De donkere uren van beproeving moeten over iedereen komen als onderdeel van de opleiding tot hoger werk, tot meer toegewijde, heilige inspanningen. De storm werd niet over de discipelen gezonden om hen schipbreuk te doen lijden, maar om hen persoonlijk te testen en te toetsen. ...

[737]

De tijd van onze opleiding zal spoedig voorbij zijn. Wij hebben geen tijd te verliezen met het wandelen door wolken van twijfel en onzekerheid. ... Wij mogen dicht aan de zijde van Jezus staan. Laat niemand ... onder een harde les proberen uit te komen, of de zegen mislopen van ook maar één strenge tuchtiging. - Lt 13, 1892. (HC 56).



[738]

-78- GEEST DIE GEEST CONTROLEERT *

Middelen die de geest gevangen kunnen nemen. - Verdorvenheden van allerlei aard, lijkend op die welke onder de mensen van vóór de zondvloed bestonden, zullen worden aangevoerd om de geest van mensen gevangen te nemen. Het verhogen van de natuur als God, de onbeperkte vrijheid van de menselijke wil, het advies van ongelovigen - die gebruikt satan als middelen om bepaalde doelen te bereiken. Hij zal de macht van geest over geest gebruiken om zijn plannen uit te voeren. De meest treurige gedachte van allemaal is, dat mensen onder zijn misleidende invloed een schijn van godsvrucht zullen hebben, zonder dat zij een werkelijke verbinding met God hebben. Net als Adam en Eva, die van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten, voeden ook nu nog mensen zich met de misleidende brokken van de dwaling. - 8T 293, 294 (1904).

Een gevaarlijke wetenschap. - Ik heb nadrukkelijk gesproken over de gevaarlijke wetenschap die zegt, dat de ene persoon zijn geest aan de controle van een andere moet overgeven. Deze wetenschap is van de duivel zelf.-Lt 130 1/2, 1901.

Mentale invloed bij het behandelen van zieken. - Bij het behandelen van zieken mag het effect van mentale invloeden niet over het hoofd worden gezien. Wanneer hier goed gebruik van wordt gemaakt, biedt deze invloed één van de meest effectieve middelen om ziekte te bestrijden. Er is echter een vorm van genezing van de geest, die één van de meest effectieve middelen ten kwade is. Via deze zogenaamde wetenschap wordt de ene geest onder controle van een andere geest gebracht, zodat de individualiteit van de zwakkere opgaat in die met de sterkere geest. De ene persoon voert de wil van de andere uit. Men beweert, dat zo de richting van de gedachten veranderd kan worden,

* Zie hoofdstuk 79: 'Hypnose en heer gevaren.'

[739]

dat gezond makende impulsen kunnen worden gegeven, en dat patiënten in staat kunnen worden gesteld om ziekte te weerstaan en te overwinnen.

Deze geneesmethode is gebruikt door mensen die onwetend waren over haar werkelijke aard en richting, die geloofden dat het een middel was, hetgeen zieken goed zou doen. Maar deze zogenaamde wetenschap is gebaseerd op valse principes. Zij is vreemd aan de natuur en de geest (spirit) van Christus. Zij leidt niet tot Hem, Die Leven en Heil is. Degene die de geest van anderen tot zichzelf aantrekt, leidt die ertoe om zich af te scheiden van de Ware Bron van hun kracht.

Het is niet Gods bedoeling dat een mens zijn geest en wil overgeeft aan de controle van een ander, waardoor hij een lijdzaam instrument wordt in diens handen. Niemand mag zijn individualiteit laten opgaan in die van een ander. Hij mag naar geen mens kijken als bron van genezing. Zijn afhankelijkheid moet in God liggen. In de waardigheid van zijn door God gegeven volwassenheid moet hij door God Zelf gecontroleerd worden, niet door enige menselijke intelligentie.

God verlangt ernaar om mensen in een directe relatie met Zichzelf te brengen. In zijn hele omgang met mensen erkent Hij het beginsel van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij



tracht een besef van persoonlijke afhankelijkheid aan te moedigen en de noodzaak van persoonlijke leiding te benadrukken. Hij verlangt ernaar om het menselijke in verbinding te brengen met het Goddelijke, zodat mensen naar de Goddelijke gelijkenis veranderd kunnen worden. Satan werkt om deze bedoeling te dwarsbomen. Hij tracht afhankelijkheid van mensen aan te moedigen. Wanneer de geest van mensen van God wordt afgekeerd, kan de verzoeker hen onder zijn heerschappij brengen. Hij kan de mensheid controleren. - MH 241-243 (1905).

[740]

Tijdelijke verlichting, maar de geest permanent beschadigd. - Geen enkel individu mag worden toegestaan om controle te krijgen over de geest van een andere persoon, denkend dat deze laatste hierdoor de ander een grote weldaad doet. De genezing van de geest is één van de meest gevaarlijke misleidingen die op iemand kan worden toegepast. Men kan tijdelijk verlichting voelen, maar de geest van degene die op deze manier gecontroleerd wordt, is nooit meer zo sterk en betrouwbaar. Wij mogen zo zwak zijn als de vrouw die de zoom van Christus' gewaad aanraakte. Maar als wij onze door God gegeven gelegenheid aangrijpen om in geloof tot Hem te komen, zal Hij net zo snel reageren als hij deed op die aanraking vol geloof.

Het is niet Gods bedoeling dat enig mens zijn geest overgeeft aan een ander mens. De opgestane Christus, die nu plaats heeft genomen op de troon aan de rechterhand van de Vader, is de Machtige Geneesheer. Zie op Hem voor genezende kracht. Alleen via Hem kunnen zondaren tot God komen zoals ze zijn. Ze kunnen nooit via de geest van een mens komen. Het menselijke instrument mag zich nooit opstellen tussen de hemelse instrumenten en de mensen die lijden. - MS 105, 1901. (MM 115, 116).

Zie weg van het menselijke naar het Goddelijke. - Wij kunnen iets beters doen dan het controleren van menselijkheid door menselijkheid. De arts dient de mensen te leren om van het menselijke weg te zien naar het Goddelijke. In plaats van zieken te leren om voor de genezing van ziel en lichaam op mensen te vertrouwen, dient hij hen te wijzen op de Ene, Die allen die tot Hem komen volkomen kan zaligmaken. Hij, Die de geest van de mens gemaakt heeft, weet wat de geest nodig heeft. God is de Enige die kan genezen. Zij van wie geest en lichaam ziek zijn, moeten in Christus hun Hersteller zien.

'Want Ik leef,' zegt Hij, 'en gij zult leven.'

(Johannes 14: 19)

Dit leven moeten wij zieken voorhouden. Wij moeten hun vertellen, dat wanneer zij geloof hebben in Christus als Hersteller; wanneer zij

[741]

met Hem samenwerken, door de gezondheidswetten te gehoorzamen en ernaar te streven om hun heiligheid in de vreze van Hem te volmaken - Hij hun Zijn leven zal geven. Wanneer wij Christus op deze manier aan hen voorhouden, verlenen wij een macht, een kracht, die waardevol is; want die komt van boven. Dit is de ware wetenschap van de genezing voor lichaam en ziel. - MH 243, 244 (1905).

Kracht en standvastigheid tegenover een overheerste geest. - De oefening van een mens die de jaren van verstand bereikt heeft, dient anders te zijn dan het trainen van een stom dier. Het beest wordt uitsluitend onderwerping aan zijn meester geleerd. Voor het beest is de meester geest, beoordelingsvermogen en wil. Deze methode, die soms wordt toegepast bij het trainen van kinderen, maakt van hen weinig meer dan automaten. Geest, wil en geweten staan onder de controle van een ander.



Het is niet Gods bedoeling dat iemands geest op deze manier overheerst wordt. Zij die de individualiteit verzwakken of vernietigen nemen een verantwoordelijkheid op zich, die alleen kwaad kan opleveren. Zolang ze onder gezag staan kunnen de kinderen op goed gedrilde soldaten lijken. Maar wanneer er geen controle meer is, zal in het karakter kracht en standvastigheid blijken te ontbreken. Omdat ze nooit geleerd hebben om zichzelf te regeren, erkent de jongere geen beperkingen behalve de eisen van ouders of onderwijzer. Wanneer die worden weggenomen, weet hij niet hoe hij zijn vrijheid moet gebruiken en geeft zichzelf vaak over aan genotzucht die zijn ondergang blijkt te zijn. - Ed 288 (1903).

Geweten en individualiteit moeten ongebonden blijven. - In gewetenskwesties moet de ziel ongebonden blijven. Niemand mag de geest van een ander controleren, voor een ander oordelen of zijn plicht voorschrijven. God geeft iedere ziel vrijheid om te denken en zijn eigen overtuigingen te volgen.

'Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.'

[742]

(Romeinen 14:12)

Niemand heeft het recht om zijn eigen individualiteit in die van een ander te laten opgaan. In alle kwesties waarin het om beginselen gaat, dient te gelden:

'Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.'

(Romeinen 14:5)

In het Koninkrijk van Christus is er geen hooghartige onderdrukking, geen dwang voor het gedrag. De engelen in de hemel komen niet naar de aarde om te heersen en eerbewijzen te eisen, maar als boodschappers van barmhartigheid, om met mensen samen te werken in het verheffen van de mensheid. - DA 550, 551 (1898).

De geest van mensen mag niet door menselijke handen worden gebonden, opgetuigd en voortgedreven. - MS 43, 1895.

Individualiteit moet worden uitgeoefend. - God staat ieder persoon toe om zijn individualiteit uit te oefenen. Geen enkele menselijke geest mag in de geest van een ander mens ondergaan. ... Wanneer wij het voorbeeld van enig mens zouden volgen - zelfs van een persoon die wij in ons menselijk beoordelingsvermogen als van een bijna volmaakt karakter zouden beschouwen - zou dit betekenen, dat wij ons vertrouwen in een onvolmaakt, gebrekkig wezen zouden stellen, die niet in staat is om ook maar één jota of tittel aan volmaaktheid aan een ander mens over te dragen. -Lt20, 1902. (HC 108).

Eenheid zonder dat de identiteit ondergaat. - Wij moeten ons nu verenigen. ... Maar laten wij bedenken, dat christelijke eenheid niet betekent, dat de identiteit van één persoon in die van een ander moet ondergaan. Het betekent ook niet dat de geest van de één geleid en gecontroleerd moet worden door de geest van een ander. God heeft geen enkel mens de macht verleend die sommigen door woord en daad trachten op te eisen. God eist van ieder mens dat hij vrij is en de aanwijzingen van het Woord kan volgen. - 8T 212 (1904).

[743]

Loyaliteit aan God tegenover loyaliteit aan mensen.* - U behoort God toe, naar ziel, lichaam en geest (spirit). Uw geest (mind) behoort God toe, en uw talenten behoren ook aan Hem. Niemand heeft het recht om de geest van een ander te controleren en voor een ander te oordelen, door voor te schrijven wat zijn plicht is. Er bestaan zekere rechten die ieder individu heeft die in dienst van God staat. Niemand heeft méér vrijheid om deze rechten van ons af te nemen, dan om



het leven zelf te nemen. God heeft ons vrijheid tot denken gegeven, en het is ons voorrecht om onze opvatting van wat plicht is te volgen. Wij zijn slechts mensen en de ene mens heeft geen zeggenschap over het geweten van een ander mens. ... Ieder van ons heeft een individualiteit en een identiteit die niet kunnen worden overgegeven aan enig ander mens. Wij zijn individueel Gods bouwwerk. - Lt 92, 1895.

Predikanten moeten gemeenteleden naar God verwijzen. - God alleen mag de Gids van het geweten van de mens zijn. De Waarheid moet gepredikt worden, overal waar een opening voor haar wordt gevonden. Het Woord van God moet worden uitgelegd aan hen die de Waarheid niet kennen. Dit is het werk van Gods predikanten. Zij mogen mensen niet leren naar hen te kijken, of trachten het geweten van anderen te controleren.

'En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.'

(Jakobus 1:5-8)

* Zie hoofdstuk 29: 'Afhankelijkheid en onafhankelijkheid.'

[744]

Op een vleeselijke arm vertrouwen (vgl. II Kronieken 32:8). - Wij zijn geneigd om naar onze medemensen te kijken voor medeleven en om omhoog te worden geheven, in plaats van naar Jezus te kijken. God laat in Zijn barmhartigheid en trouw vaak toe, dat zij op wie wij ons vertrouwen stellen ons teleurstellen, zodat wij de dwaasheid leren van het vertrouwen op de mens en van het vertrouwen op een vleeselijke arm. Laat ons ten volle, nederig, onzelfzuchtig op God vertrouwen. - MH 486 (1905).

Satan controleert de geest die controleert. - Pleiten voor de wetenschap van de genezing van de geest is het openzetten van een deur waardoor satan zal binnenkomen om bezit van geest en hart te nemen. Satan controleert zowel de geest die wordt overgegeven om te worden gecontroleerd als de geest die controleert. Moge God ons helpen om inzicht te krijgen in de ware wetenschap van het vertrouwen op Christus, onze Heiland en Verlosser. - Lt 130, 1901. (HC 109).

Satan kan de geest die niet aan hem is overgegeven niet aantasten. - De belangen die het meest vitaal zijn voor uw individualiteit zijn aan uw eigen hoede toevertrouwd. Niemand kan die beschadigen zonder uw toestemming. Alle satanische legioenen kunnen u niet schaden, tenzij u uw ziel opent voor de kunsten en pijlen van satan. Uw ondergang kan nooit plaatsvinden, zolang uw wil er niet in toestemt. Als er in uzelf geen verontreiniging van geest is, kan alle verontreiniging die u omringt u niet bevleken of vervuilen. - Lt 14, 1885. (HC 94).

Satan kan de geest of het intellect niet aantasten, tenzij wij die aan hem overgeven. - MS 17, 1893. (6BC 1105).

Niet het geloof van Jezus. - Een aannemen van Waarheid van hemelse oorsprong brengt de geest in onderwerping aan Christus. Dan wordt de gezondheid van de ziel, die komt van het ontvangen en volgen van zui-



[745]

vere beginselen, geopenbaard in woorden en werken van gerechtigheid. Het geloofsvertrouwen wat hiertoe leidt is niet het geloofsvertrouwen dat gelooft in geest die geest controleert, tot de ene persoon de wil van een ander uitvoert. Gemeenteleden die in deze wetenschap vertrouwen hebben, kunnen misschien zuiver in geloof genoemd worden, maar het is niet het geloof van Jezus Christus. Zij hebben geloofsvertrouwen in het werk wat satan aan het doen is. Hij presenteert enorme dwalingen en misleidt veel mensen door de wonderen die hij doet. Meer en meer zal hij dit doen. Een gezonde gemeente is samengesteld uit gezonde leden, uit mannen en vrouwen die persoonlijke ervaring hebben in ware godsvrucht. - Lt 130, 1901.

[746]

-79- HYPNOSE EN HAAR GEVAREN*

Wees waakzaam. - In deze dagen, waarin scepsis en ongelooft zich zo vaak in een wetenschappelijk gewaad hullen, moeten wij aan alle kanten waakzaam zijn. Via dit middel misleidt onze grote tegenstander duizenden mensen en voert hen naar zijn wil als gevangenen weg. Het voordeel dat hij behaalt via de wetenschappen, wetenschappen die in verband staan met de menselijke geest, is enorm. Hier sluipt hij als een slang naar binnen om het werk van God te verderven.

Dit binnenkomen via de wetenschappen is goed beraamd. Via het kanaal van de frenologie, de psychologie en het mesmerisme (een vorm van hypnose, vertaler) dringt hij nog directer tot mensen van deze generatie door. Hij werkt met die macht, die zijn inspanningen tegen het einde van de genadetijd zullen karakteriseren. De geest van duizenden mensen is zo vergiftigd en tot ongelooft gevoerd.

Terwijl men gelooft, dat de ene menselijke geest de andere zo wondermooi beïnvloedt, dringt satan ongemerkt naar binnen. Hij staat klaar om gebruik te maken van elk voordeel en werkt links en rechts. En terwijl zij die aan deze wetenschappen zijn toegewijd deze de hemel in prijzen, vanwege de grote en goede resultaten die volgens hen tot stand gebracht worden, hebben ze maar weinig idee van welke macht ten kwade zij koesteren. Maar het is een macht die nog zal werken met tekenen en wonderen der leugen - met allerlei misleiding der ongerechtigheid, (vgl. II Thessalonicenzen 2: 9 - 10)

* Zie hoofdstuk 78: 'Geest die geest controleert.'

Om dit gebruik van het woord psychologie door de schrijfster juist in te schatten, dient de lezer rekening te houden met de gevoelswaarde en bijklank die dit begrip tussen 1850 en 1880 opriep. Vaak was het verbonden met mesmerisme en frenologie. Zie de verklarende noot aan het einde van dit hoofdstuk. Zie ook hoofdstuk 2: 'Christen en psychologie' en hoofdstuk 3: 'Gevaren in de psychologie.'

[747]

Let op de invloed van deze wetenschappen, waarde lezer, want het conflict tussen Christus en satan is nog niet ten einde. ...

Het verwaarlozen van het gebed leidt mensen ertoe om op hun eigen kracht te vertrouwen en opent de deur voor verzoeking. In veel gevallen wordt de verbeeldingskracht geboeid door



wetenschappelijk onderzoek, mensen worden geveleid door het bewustzijn van eigen vermogens. De wetenschappen die over de menselijke geest handelen, worden erg in de hoogte gestoken. Zij zijn goed op de hun aangewezen plaats.* Maar ze worden door satan aangegrepen als krachtige hulpmiddelen om zielen te misleiden en te vernietigen. Zijn kunsten worden aanvaard als uit de hemel afkomstig, en zo ontvangt hij de aanbidding die hem goed uitkomt. De wereld, die naar verondersteld wordt, zoveel profijt heeft van frenologie en dierlijk magnetisme, is nog nooit zo corrupt geweest als nu. Via deze wetenschappen wordt de deugd vernietigd en worden de fundamenteën van het spiritisme gelegd. - ST, 6 november 1884. (2SM 351 - 353).

Controle over de geest door satan in het leven geroepen. - De theorie van geest die geest controleert is door satan in het leven geroepen om zichzelf te introduceren als de voornaamst werkende kracht, om menselijke filosofie die plaats te geven die de Goddelijke filosofie toekomt. Van alle dwalingen die onder belijgend christelijke mensen ingang vinden, is geen enkele zo'n gevaarlijke misleiding, geen enkele meer zeker om de mens van God te scheiden, dan deze. Hoewel het onschuldig lijkt, als het op patiënten wordt toegepast, leidt het tot hun vernietiging, niet tot hun herstel. Het zet een deur open, waardoor satan binnenkomt om bezit te nemen van zowel de geest die aan controle wordt overgegeven als van de geest die controleert. - MH 243 (1905).

* Zie de verklarende noot aan het einde van dit hoofdstuk.

[748]

Satan hypnotiseerde Adam en Eva. - Satan verzocht de eerste Adam in Eden, Adam redeneerde met de vijand en gaf hem zo het voordeel. Satan oefende zijn hypnotiserende macht over Adam en Eva uit en hij probeerde deze macht ook over Christus uit te oefenen. Maar nadat het Schriftwoord was aangehaald, wist satan dat hij geen kans had op de triomf. - Lt 159, 1903. (5BC 1081).

Speel niet met hypnose. - Mannen en vrouwen behoren niet de wetenschap te bestuderen van hoe men de geest gevangen kan nemen van mensen met wie zij omgaan. Dit is de wetenschap die satan leert. Wij moeten weerstand bieden tegen alles wat daarop lijkt. Wij mogen niet spelen met mesmerisme en hypnose - het is de wetenschap van degene die zijn eerste positie verloor en uit de hemelse voorhoven werd geworpen. - MS 86, 1905. (MM 110, 111).

Waarschuwing aan een arts die voorstander was van hypnose. - Ik ga zo gebukt onder uw geval dat ik door moet gaan met schrijven, omdat u anders in uw blindheid niet zult zien waar u hervormingen moet aanbrengen. Ik heb informatie ontvangen, dat u er ideeën op nahoudt, waarvan God verboden heeft om u ermee in te laten. Ik zal ze vormen van genezing van de geest noemen. U veronderstelt dat u deze genezing van de geest in uw beroep als arts kunt gebruiken. Op de toon van een ernstige waarschuwing werden de woorden gesproken: Pas op, pas op waar u uw voet zet en waarheen uw geest (mind) wordt gevoerd. God heeft u dit werk niet opgedragen. De theorie van geest die geest controleert is door satan in het leven geroepen om zichzelf te introduceren als de voornaamst werkende kracht, om menselijke filosofie de plaats te laten innemen die Goddelijke filosofie toekomt.

Geen man of vrouw hoort zijn of haar wil uit te oefenen om de zintuigen of de rede van een ander te beheersen, zodat de geest van die persoon een



[749]

willoos werktuig wordt voor de wil van degene die de controle uitoefent. Deze wetenschap lijkt misschien iets moois, maar het is een wetenschap waarmee u zich in geen geval bezig mag houden.... U heeft iets beters te doen dan controle van de menselijke natuur over de menselijke natuur.

Ik hijs de alarmvlag. De enig veilige en ware genezing van de geest omvat veel. De arts moet de mensen leren om weg te kijken van het menselijke naar het hemelse. Hij die de geest van de mens gemaakt heeft, weet precies wat deze geest nodig heeft. - Lt 121, 1901. (MM 111, 112).

Lijkt waardevol en prachtig. - Door de wetenschap ter hand te nemen die u bent gaan verdedigen, geeft u onderwijs dat niet veilig is, noch voor u noch voor hen die u onderwijst. Het is gevaarlijk om de geest van mensen te doortrekken met genezing van de geest.

Deze wetenschap lijkt u misschien heel waardevol, maar het is een misvatting die door satan voor u en voor anderen is bereid. Het is de betovering van de slang die toeslaat tot de geestelijke dood. Zij handelt over veel wat mooi lijkt, maar zij is vreemd aan de natuur en de geest (spirit) van Christus. Deze wetenschap leidt niet tot Hem die leven en heil is. ... In het begin van mijn werk moest ik met de wetenschap van de genezing van de geest strijd leveren. Ik werd van plaats tot plaats gezonden om de valsheid te verkondigen van deze wetenschap, waarmee velen zich inlieten. Men begon heel onschuldig met deze genezing van de geest - om de spanning op de geest van zenuwpatiënten te verlichten. Maar o, wat waren de resultaten triest! God stuurde mij van plaats tot plaats om alles te bestraffen wat met deze wetenschap te maken had. - Lt 121, 1901. (MM 112, 113)

Leidt tot vernietiging, niet tot herstel. - Ik wil duidelijk tot u spreken. U bent begonnen aan een werk dat geen plaats heeft in het werk van een christelijke arts, en dat geen plaats mag hebben in onze gezond-

[750]

heidsinstituten. Zo onschuldig als het lijkt, die genezing van de geest zal, als hij op patiënten wordt toegepast, in haar ontwikkeling tot hun vernietiging leiden, niet tot hun herstel. II Timotheüs 3 beschrijft personen die dwaling aannemen, zoals wanneer de ene geest volledige controle uitoefent over de geest van een ander. God verbiedt dat alles. De genezing van de geest is één van satans belangrijkste wetenschappen. En het is belangrijk dat onze artsen duidelijk het ware karakter van deze wetenschap doorzien. Want via deze wetenschap zullen grote verzoeken tot hen komen. Deze wetenschap mag in onze sanatoria geen centimeter voet aan de grond krijgen.

God heeft aan onze artsen geen enkel straaltje licht of aanmoediging gegeven om dit werk te gaan doen, waarbij de ene geest volledige controle krijgt over de geest van een ander, zodat de ene de wil van de ander uitvoert. Laten wij de wegen en bedoelingen van God leren. Laat de vijand niet het minste voordeel op u behalen. Laat hem u niet zover brengen, dat u het waagt om de geest van een ander te beheersen, totdat die in uw hand tot een machine wordt. Dit is de wetenschap van de werking van satan. - Lt 121, 1901. (MM 113, 114).

Snijdt u los van hypnose (een tweede boodschap van waarschuwing aan de arts die hypnotische methodes gebruikte). - Broeder en zuster N., ik vraag u in de naam van de HEER te bedenken, dat u - tenzij uw gevoelens over de wetenschap van de genezing van de geest veranderen; tenzij u beiden inziet dat u beslist nodig hebt, dat uw eigen geest bekeerd en veranderd wordt - struikelblokken zult zijn, een beklagenswaardig schouwspel voor engelen en mensen.



De Waarheid heeft op u maar weinig invloed gehad. Het is gevaarlijk voor iedereen, wat voor goed mens hij ook is, om te trachten de geest van een ander mens te beïnvloeden, zodat die onder controle van zijn geest komt.

[751]

Laat mij u zeggen dat de genezing van de geest een satanische wetenschap is. U bent hierin al ver genoeg gegaan om uw toekomstige ervaring ernstig in gevaar te brengen. Vanaf het eerste moment dat deze uw geest binnenkwam tot op dit moment is er sprake geweest van een heel schadelijke toename.

Tenzij u inziet, dat satan het meesterbrein is dat deze wetenschap heeft bedacht, zal het niet zo'n gemakkelijke zaak zijn als u veronderstelt om die met wortel en tak uit te roeien. De hele filosofie van deze wetenschap is een meesterstuk van satanische misleiding. Voor het welzijn van uw ziel, snijd u los van alles wat hiermee te maken heeft. Elke keer dat u in de geest van iemand anders ideeën stopt die met deze wetenschap te maken hebben, zodat u de controle over zijn geest krijgt, bevindt u zich op het terrein van satan, en werkt u beslist met hem samen. Voor het welzijn van uw ziel, breek u los uit deze valstrik van de vijand. - Lt 20, 1902. (2SM 349,350).

God verbiedt het leren of onderwijzen van hypnose. - Geen van beiden behoort de wetenschap te bestuderen waarin u geïnteresseerd bent geraakt. Het bestuderen van deze wetenschap is als het plukken van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad. God verbiedt u of ieder andere sterveling om zo'n wetenschap te leren of te onderwijzen. Het feit dat u met deze wetenschap te maken heeft gehad, hoort alleen al voldoende te zijn om u, broeder N., te laten inzien hoe onverenigbaar het is dat u de voornaamste arts van het sanatorium bent. ...

Doordat u zich hebt ingelaten met de wetenschap van de genezing van de geest, hebt u gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, die God u verboden heeft aan te raken. Het is nu voor u de hoogste tijd om naar Jezus te kijken, en door het aanschouwen van Hem naar Goddelijke gelijkenis te worden veranderd.

[752]

Snijd van uzelf alles af wat ruikt naar hypnose, de wetenschap via welke Satans handlangers werken. - Lt 20, 1902. (2SM 350).

Satan heeft grote macht (verder advies aan de arts en zijn vrouw). - Bedenk dat satan met grote macht is neergedaald om bezit te nemen van de geest van mensen, en hen onder zijn bewind gevangen te houden. Geen van beiden kan iets doen wat aanvaardbaar is voor God, tenzij u de Heiland volgt, Die zegt:

'Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.'

(Matthéüs 16:24)

In alles is Christus ons Voorbeeld. - Lt 20, 1902.

Een wetenschap beladen met gevaar. - Wij vragen u niet om uzelf onder de controle van de geest van enig mens te stellen. De genezing van de geest is de meest afschuwelijke wetenschap die ooit is aangehangen. Ieder goddeloos wezen kan die gebruiken om zijn eigen kwade bedoelingen uit te voeren. Wij hebben met zulke wetenschappen niets te maken. Wij behoren er bang voor te zijn. Nooit mogen de eerste beginselen ervan in enig instituut worden binnengebracht. - MS 105, 1901. (MM 116).



Voordeel behalen uit zwakheid. - Verschrikkelijk is de macht die op deze manier gegeven wordt aan mannen en vrouwen met een kwade gezindheid (mind). Wat een kansen biedt het hun, die leven van het voordeel behalen uit de zwakheden en dwaasheden van anderen! Hoeveel mensen zullen, via het controleren van de geest van mensen die zwak of ziek zijn, een middel vinden om lustvolle hartstochten of de begeerte naar gewin te vervullen! -MH 243 (1905).

Advies over het publiceren van boeken die gaan over hypnose. - Zullen zijn [Review and Herald Publishing Association] directeuren erin toestemmen om handlangers van satan te zijn door het uitgeven van boeken die over het onderwerp hypnose gaan? Zal deze melaatsheid op kantoor

[753]

ingevoerd worden? ...

Satan en zijn handlangers hebben ijverig gewerkt, en werken nog steeds ijverig. Zal God Zijn zegen aan de uitgeverij geven als zij de misleidingen van de vijand accepteren? Zullen de instituten, die aan het volk zijn gepresenteerd als heilig voor de HEERE, tot scholen worden waarin de medewerkers de vrucht van de verboden boom der kennis eten? Zullen wij satan aanmoedigen bij zijn stiekem binnensluipen in het bolwerk van de Waarheid om daar zijn helse wetenschap op te slaan, zoals hij in de hof van Eden heeft gedaan?

Zijn de mensen die in het hart van het werk staan mensen die niet kunnen onderscheiden tussen Waarheid en dwaling? Zijn het mensen die de verschrikkelijke gevolgen niet kunnen zien van het verlenen van invloed aan het verkeerde? Als u miljoenen dollars zou verdienen met dit soort werk, wat voor waarde heeft deze verdienste dan in vergelijking met het verschrikkelijke verlies, dat wordt veroorzaakt door het geven van publiciteit aan satans leugens? - Lt 140, 1901. (2SM 350, 351).

Een dodelijke dwaling. - Satanische handlangers kleden valse theorieën in een aantrekkelijk gewaad, net als satan in de Hof van Eden zijn identiteit voor onze eerste voorouders verborg, door via de slang te spreken. Deze handlangers druppelen in de geest van mensen iets in wat in werkelijkheid dodelijk vergif is. De hypnotische invloed van satan zal op hen rusten die zich van het duidelijke Woord van God afkeren naar aangename fabels. - 8T 294 (1904).

Gevaar in onderzoeken. - Wij hebben de gevaren van de laatste dagen bereikt, wanneer sommigen, ja velen,

'zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen van duivelen.'

(I Timotheüs 4:1)

Wees voorzichtig met wat u leest en hoe u

[754]

luistert. Stel geen greintje belangstelling in spiritistische theorieën. Satan wacht erop om iedereen een stap vóór te zijn, die toestaat zich door zijn hypnose te laten misleiden. Hij begint zijn macht over hen uit te oefenen zodra zij zijn theorieën beginnen te onderzoeken. - Lt 123, 1904. (MM 101, 102).

Geef geen stem aan satans theorieën. - Mij is getoond, dat wij geen strijd moeten aangaan over deze spiritistische theorieën, omdat een dergelijke strijd de geesten (minds) alleen maar in de war brengt. Deze dingen moeten niet in onze bijeenkomsten worden ingebracht. Wij moeten niet



werken om ze te weerleggen. Als onze predikanten en leraren zichzelf wijden aan het bestuderen van deze dwaalleren, zullen sommigen afvallig worden van het geloof en zich wenden tot misleidende geesten en leringen van duivelen. Het is niet de taak van een dienaar van het evangelie om een stem te geven aan de theorieën van satan. Ga gestadig voorwaarts, herbouw de verwoeste plaatsen van weleer en herstel de fundamenten, die van generatie op generatie verwoest zijn. (vgl. Jesaja 58: 12) Presenteer de Waarheid, de heilige, heilig makende Waarheid, en laat de misleidende theorieën van de vijand met rust. Geef hem geen grond waarop hij de zaden van deze theorieën kan zaaien. Ik werd gewaarschuwd om over deze kwesties geen strijd aan te gaan. Laten onze predikanten of leraren of studenten hun lippen niet lenen aan het herhalen van de spitsvondigheden van de vijand. - Lt 175, 1904.

Predikanten en artsen in de val gelokt. - Er zijn dokters en predikanten die beïnvloed zijn door hypnose, uitgeoefend door de vader der leugen. Ondanks de gegeven waarschuwingen worden satans spitsvondigheden nu evenzeer aangenomen als ze in de voorhoven van de hemel werden geaccepteerd. De wetenschap waardoor onze eerste voorouders werden misleid, misleidt ook vandaag mensen. Predikanten en artsen worden in de val gelokt. - MS 79, 1905.

[755]

Het verleden in nieuwe vormen. - De ervaring van het verleden zal worden herhaald. Het bijgeloof van satan zal nieuwe vormen aannemen. Dwalingen zullen worden gepresenteerd op een aangename en vleierende manier. Valse theorieën, gekleed in lichtgewaden, zullen aan Gods volk worden aangeboden. Zo zal satan trachten om zo mogelijk de uitverkorenen zelfs te misleiden, (vgl. Matthéüs 24: 24). Heel misleidende invloeden zullen worden uitgeoefend; geesten (minds) zullen worden gehyponotiseerd. - 8T 293 (1904).

Ervaring van de schrijfster met hypnose. - Overall werd [in 1845] rondverteld, dat de visioenen het gevolg van mesmerisme waren. En vele Adventisten [overblijfsel van de Adventisten die de Sabbat van de zevende dag niet hebben aangenomen] waren bereid dit bericht te geloven en rond te vertellen. Een arts die een gevierd bedrijver van mesmerisme was, vertelde mij dat mijn gezichten mesmerisme waren, dat ik een heel gemakkelijk werktuig was en dat hij mij kon hypnotiseren en mij een visioen kon geven.

Ik vertelde hem, dat de HEERE mij in een visioen had laten zien, dat mesmerisme van de duivel was, afkomstig uit de afgrond, en dat het daar spoedig weer heen zou gaan, samen met hen die het bleven gebruiken. Toen gaf ik hem de vrijheid om mij te hypnotiseren als hij kon. Hij probeerde het meer dan een half uur lang, zijn toevlucht zoekend bij verschillende methodes, toen gaf hij het op. Door geloof in God was ik in staat om zijn invloed te weerstaan, zodat het mij niet in het minst raakte. -EW21 (1882).

Spiritistisch magnetisme. - In New Hampshire hadden wij [in 1848] te kampen met een vorm van spiritistisch magnetisme van een vergelijkbaar karakter als mesmerisme. Het was onze eerste ervaring van deze soort. - LS 79 (1915).

[756]

Niemand mag een willoos werktuig zijn. - Het is niet Gods bedoeling dat enig mens zijn geest en wil overgeeft aan de controle van een ander, waardoor hij een willoos werktuig in zijn hand wordt. - MH 242 (1905).



Moet vrij zijn van menselijke bekoring. - De genezing van de geest moet vrij zijn van alle menselijke bekoring. Het mag zich niet verlagen tot de mensheid, maar moet opstijgen tot het geestelijke (spiritual) en zich vastgrijpen aan het eeuwige. - Lt 120, 1901. (MM 110). *

* *Verklarende noot over 'Frenologie en mesmerisme'* — 'goed op de hun aangewezen plaats.' In 1892 publiceerde mw. White een uitgebreid artikel in de *Review and Herald*, met als titel: 'Filosofie en ijdele misleiding.' Het werd opnieuw gepubliceerd in *Testimonies for the Church*, dl. 1 (blz. 290 - 302) Hierin zijn dertien bladzijden verzameld, bestaande uit waarschuwingen tegen misleidingen en valse wonderen. In die boodschap sprak ze uit, dat bepaalde wetenschappen door satan zouden worden gebruikt om zielen in het net te lokken, dat hij met spiritistische verschijnselen had gespannen.

Het lijkt duidelijk vanuit de context zelf en vanuit het artikel van de schrijfster 'Wetenschap die ten onrechte die naam draagt,' gepubliceerd in *Signs of the Times*, 6 november 1884, dat toen zij in 1862 de termen 'frenologie,' 'mesmerisme' en 'dierlijk magnetisme' gebruikte, zij dit deed op een tamelijk losse manier waarbij ze alles wilde omvatten. Ze verwees naar die wetenschappen die 'zich met de menselijke geest bezighouden.' Want zo werden ze in die tijd beschouwd.

De uitspraken in *Signs* van 1884 zijn duidelijk gebouwd op het artikel in de *Review* van 1862. Ze gebruikt veel dezelfde zinnen, maar ze herformuleert bepaalde zinnen en gebruikt preciezere termen. Dit geldt in het bijzonder voor die zinnen van het artikel uit 1862, waarin de woorden frenologie en mesmerisme worden gebruikt.

In 1862 schreef ze: 'Frenologie en mesmerisme worden erg in de hoogte gestoken. Ze zijn goed op de hun aangewezen plaats. Maar zij worden door satan aangegrepen als zijn machtigste hulpmiddelen om zielen te misleiden en te vernietigen. Zijn kunsten en verzinsels worden ontvangen als vanuit de hemel. En het geloof in de leugendetector; de Bijbel, wordt in de geest van duizenden vernietigd.' (*Testimonies*, dl. 1, blz. 296)

In 1884 schreef ze: 'De wetenschappen die over de menselijke geest handelen, worden erg in de hoogte gestoken. Zij zijn goed op de hun aangewezen plaats. Maar ze worden door satan aangegrepen als zijn krachtige hulpmiddelen om zielen te misleiden en te vernietigen. Zijn kunsten worden aanvaard als uit de hemel afkomstig, en zo ontvangt hij de aanbidding die hem goed uitkomt.' (*Signs of the Times*, 6 november 1884). Omdat

[757]

deze uitspraak de intentie van de schrijfster beter lijkt weer te geven, is dit citaat in dit hoofdstuk gebruikt.

De eerdere uitspraak uit de Getuigenissen moet worden gewaardeerd in het licht van andere uitspraken in het hoofdstuk zelf, en met het oog op het totaal van vroegere en latere uitspraken van haar pen over mesmerisme. Zie de noot bij hoofdstuk 3.

Om te laten zien, hoe de termen frenologie, mesmerisme en dierlijk magnetisme in het midden van de negentiende eeuw gebruikt werden, geven we hier een lijst van boeken, waarvoor in een populair medisch werk in Amerika van 1852 werd geadverteerd: (voor de leesbaarheid alleen de vertaalde titels weergegeven, vertaler)

- * *Amerikaans frenologisch journaal en mengelwerk, gewijd aan frenologie, fysiologie en zelfverbetering.*
- * *Schema voor het vastleggen van verschillende ontwikkelingen. Bedoeld voor frenologen. Met talrijke afbeeldingen.*
- * *Verdediging van de frenologie. Door dr. Andrew Boardman. Een goed werk voor sceptici en mensen die er niet in geloven.*
- * *Elementen van dierlijk magnetisme, of Verloop en praktische toepassing voor het verlichten van het menselijk lijden.*
- * *Bekende lessen over frenologie. Ontworpen voor het gebruik door kinderen en jongeren, geïllustreerd.*



- * *Fascinatie, of de filosofie van het betoveren (Magnetisme). Dit toont de principes van het leven. Geïllustreerd.*
- * *Lezingen over de filosofie van het mesmerisme en de helderziendheid. Met uitleg over het verloop en de praktische toepassing.*
- * *Het huwelijk: zijn geschiedenis en filosofie, met een frenologische uiteenzetting over de functies voor gelukkige huwelijken.*
- * *Het mesmerisme in India. Een superieur werk door de gevierde dr. Esdaile. Zeer aanbevolen door mensen uit het beroep.*
- * *Het huwelijk: of: Frenologie en fysiologie toegepast op het selecteren van gelijk gezinde levenspartners.*
- * *Psychologie. of de wetenschap van de ziel met afbeeldingen van het zenuwstelsel. Door Joseph Haddock. MD.*
- * *Frenologische gids. Bedoeld voor het gebruik door mensen die hun eigen karakter bestuderen. Met talrijke afbeeldingen.*
- * *Frenologische almanak: geïllustreerd met talrijke afbeeldingen, bevat geïllustreerde karakterbeschrijvingen.*
- * *Frenologie en de Schriften, hun harmonie aangetoond, door ds. John Pierpont.*



[758]

-80- SATANS WETENSCHAP VAN DE ZELFVERHEFFING *

Het gevaar van de theorie van de innerlijke kracht van de mens. - Als satan de menselijke geest zó kan benevelen en misleiden, dat stervelingen ertoe gebracht worden te denken, dat er een innerlijke kracht in hen schuilt om grote en goede werken te doen - dan stoppen zij met op God te vertrouwen, dat Hij dingen voor hen doet. Zij denken die met eigen innerlijke kracht te kunnen doen. Zij erkennen geen hoogste macht. Zij geven God niet de eer, waar Hij recht op heeft en die Zijn grote en hoog verheven Majesteit toekomt. Zo wordt satans doel bereikt en hij juicht erover, dat gevallen mensen zichzelf vol aanmatiging verheffen. - 1T 294 (1862).

De mens zijn eigen karaktermaatstaf. - Satan bedriegt mensen nu net als Eva in de hof van Eden, door vleierij, door het opwekken van verlangen om verboden kennis te verkrijgen, door het aanwakkeren van de ambitie tot zelfverheffing. Het koesteren van dit kwaad veroorzaakte zijn val, en via hen is hij er op uit om de ondergang van mensen te bewerken.

Gij zult *'als God'* wezen, verklaart hij, *'kennende goed en kwaad.'*

(Genesis 3:5)

Het Spiritisme leert, 'dat de mens het schepsel van de vooruitgang is; dat vanaf zijn geboorte het zijn bestemming is om vooruit te gaan, zelfs naar de eeuwigheid, naar de Godheid.' En ergens anders: 'Iedere geest (mind) zal zichzelf oordelen en niet een ander.' 'Het oordeel zal juist zijn, omdat het 't oordeel van het ik is. ... De troon is binnenin u.' Een spiritistische leider zei, toen het 'geestelijk bewustzijn' binnenin hem ontwaakte: 'Mijn medemensen waren allemaal ongevalen halfgoden.' En weer een ander verklaart: 'Elk rechtvaardig en volmaakt wezen is Christus.'

* Zie Sectie VI: 'Zelfzucht en zelfrespect.'

[759]

Dus in plaats van de gerechtigheid en de volmaaktheid van de oneindige God, het ware voorwerp van aanbidding; in plaats van de volmaakte gerechtigheid van Zijn wet, de ware maatstaf voor wat mensen tot stand brengen - heeft satan de zondige, dwalende natuur van de mens zelf naar voren gebracht als het enige voorwerp van aanbidding, de enige beoordelingsregel of maatstaf voor het karakter. Dat is vooruitgang, niet omhoog, maar omlaag. - GC 554, 555 (1911).

Niet te vinden in de leer van Christus. - Ik werd naar deze Schriftplaats geleid als bijzonder toepasselijk voor het moderne Spiritisme:

'Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;'

(Kolossenzen 2:8)

'Inhoudsloze verleiding' vult de geest van arme stervelingen. Zij denken dat er zoveel macht in henzelf is om grote werken te doen, dat zij de noodzaak van een Hogere Macht niet beseffen. Hun principes en hun geloof zijn *'naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.'*

Jezus heeft hun deze filosofie niet geleerd. In Zijn leer is niets te vinden wat hierop lijkt. Hij heeft de geest van arme stervelingen niet op henzelf gericht, niet op een macht die zij bezitten. Hij richtte hun geest op God, de Schepper van het heelal, als hun Bron van kracht en van wijsheid. In vers 18 wordt een speciale waarschuwing gegeven:



'Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses.'

(Kolossenzen 2:18)- IT 297 (1862)

[760]

De theorie van het alleen tegenover zichzelf verantwoordelijk zijn. - Hij [satan] heeft duizenden vernietigd en is duizenden aan het vernietigen, doordat hij hen zich laat overgeven aan hartstochten, waardoor de hele natuur van de mens verwildert. Om zijn werk af te maken verklaart hij via de geesten (spirits), dat 'ware kennis de mens boven elke wet verheft'; dat 'al wat is, goed is'; dat 'God niet veroordeelt'; en dat 'alle zonden die bedreven worden onschuldig zijn.'

Wanneer de mensen zo ertoe worden gebracht om te geloven, dat verlangen de hoogste wet is, dat vrijheid 'alles mag' is, dat de mens alleen tegenover zichzelf verantwoordelijk is - wie kan zich dan nog verwonderen dat verdorvenheid en ontarding overal welig tiert? Massa's mensen aanvaardden gretig leerstellingen die hen vrijlaten om de ingevingen van het vleselijk hart te volgen. De teugels van de zelfbeheersing worden op de nek van de lust gelegd. De vermogens van geest en ziel worden onderworpen aan dierlijke neigingen. Satan vangt juichend duizenden in zijn net, die belijden volgelingen van Christus te zijn. - GC 555, 556 (1911).

Lucifer verlangde naar Gods macht, niet naar Zijn karakter. - Lucifer verlangde naar Gods macht maar niet naar Zijn karakter. Hij zocht voor zichzelf de hoogste plaats. En iedereen die door zijn geest (spirit) wordt gedreven, zal hetzelfde doen. Zo is vervreemding, tweedracht en strijd onvermijdelijk. De heerschappij wordt de prijs van de sterkste. Het koninkrijk van satan is een koninkrijk van geweld; ieder individu beschouwt ieder ander als obstakel op de weg van zijn eigen vooruitgang, of als opstap waarop hij zelf mag klimmen om een hogere positie te bereiken. - DA 435,436 (1898).

Koppigheid snijdt Goddelijke hulp af. - Toen God Mozes tot Farao zond, had hij licht. Maar Farao verzette zich, en elk verzet leidde tot nog meer koppigheid. Legde God een macht over hem, zodat hij zich niet tot

[761]

het licht kon keren? Nee, het was onverschilligheid ten opzichte van de bewijzen. De koppigheid van Farao was er, omdat er licht scheen wat hij niet wilde ontvangen. - MS 15, 1894.

Koppigheid en gewetensvolheid (gedachten over een eigenzinnige, zichzelf misleidende man). - Wanneer u de brieven leest die ik naar Oakland gestuurd heb, zult u een idee krijgen over de koppigheid van deze man en zijn vastbeslotenheid, om te doen wat hij wil en om zijn eigen zin te doen. Hij heeft de adviezen van de HEERE niet ter harte genomen, maar heeft het veilig geacht om in de vonkjes te wandelen die hij zelf had ontstoken. Hij zal werkelijk alles doen om dienaar voor de zaak te zijn. Maar hij zal net niet dat doen, waarvan de HEERE heeft laten weten dat het goed is om te doen. Als hij een verrader wordt, zoals ... zal hij dat ongetwijfeld doen met een uitgebreid pleidooi, dat hij zo gewetensvol is. Dit voorwenden van gewetensvolheid is aardig grondig getest en getoetst. Ik spreek duidelijke taal wanneer ik u vertel, dat ik weinig vertrouwen in zijn gewetensvolheid heb. Er bestaat een goed geweten en een slecht geweten, en deze man is in zichzelf heel grondig misleid. Onder deze misleiding zal hij veel dingen in zijn eigen geest (spirit) doen, die niet in harmonie zijn met de Geest van God. Toch zal hij onbeweeglijk zijn als een rots tegenover advies, of hij zal op de één of andere manier voor zichzelf een uitzondering maken. - Lt 48, 1892.



Vreselijke macht van zelfmisleiding. - Zonder de genadegaven van de Geest van God zijn is inderdaad treurig. Maar het is nog verschrikkelijker om zó los te zijn van het geestelijke (spirituality) en van Christus, dat wij proberen onszelf te rechtvaardigen door degenen die ongerust over ons zijn te vertellen, dat wij hun angst en medelijden niet nodig hebben. Vreselijk is de macht van zelfmisleiding op de geest van de mens! Wat een blindheid - licht in plaats van duisternis stellen en duisternis in plaats van

[762]

licht! De getrouwe Getuige raadt ons aan om van Hem goud te kopen, gelouterd in het vuur, een wit gewaad en ogenzalf (vgl. Openbaring 3: 18). Het goud dat hier wordt aanbevolen als te zijn gelouterd in het vuur is geloof en liefde. Het maakt het hart rijk, want het is gelouterd totdat het puur is. En hoe meer het op de proef gesteld wordt, hoe schitterender zijn luister. - 4T 88 (1876).

Satans macht over hen die zichzelf verheffen. - Hoe vergeefs is de hulp van de mens wanneer de macht van satan over iemand wordt uitgeoefend die zichzelf verheft, en niet weet dat hij deel heeft aan de wetenschap van satan. In zijn vertrouwen op zichzelf loopt hij recht in de val van de vijand en raakt verstrikt. Hij gaf geen gehoor aan de waarschuwingen die werden gegeven en werd gegrepen als prooi van satan. Als hij nederig met God had gewandeld, zou hij naar de afgesproken plaats zijn gesnelde die God voor hem had bereid. Zo zou hij in tijden van gevaar veilig zijn geweest, want God zou voor hem een vaandel tegen de vijand hebben opgericht. - Lt 126, 1906.

Leidend tot zelfmoord. - De wereld, die handelt alsof er geen God is, opgeslokt door zelfzuchtige ambities, zal spoedig plotselinge verwoesting ondergaan en niet ontsnappen. Veel mensen gaan door met het zorgeloos bevredigen van hun eigen ik, totdat zij zó gaan walgen van het leven, dat zij zichzelf doden. Dansen en zwelgen, drinken en roken, toegeven aan hun dierlijke hartstochten - zo gaan zij als een os naar de slager. Satan werkt met al zijn kunsten en betoveringen om mensen blind te laten voort marcheren, totdat de HEERE opstaat uit Zijn plaats om de bewoners van de aarde hun ongerechtigheden te vergelden, wanneer de aarde haar bloed aan het licht zal brengen en haar gesneuvelden niet langer bedekt zal houden. (vgl. Jesaja 26: 21) De hele wereld lijkt op een mars naar de dood. - MS 139, 1903.. (Ev. 26)

[763]

Het eigen ik leeft bij elke aanraking. - Wat een overwinning zult u behalen, wanneer u leert om de voorzieningen, die God opent, te volgen met een dankbaar hart en met een vastbeslotenheid om te leven met het oog enkel op Zijn Heerlijkheid, in ziekte of gezondheid, in overvloed of gebrek. Het eigen ik leeft en siddert bij elke aanraking. Het eigen ik moet worden gekruisigd, vóórdat u in de naam van Jezus kunt overwinnen en de beloning kunt krijgen van hen die trouw zijn in geloof. - 4T 3221 (1876).

De meest ongeneselijke zonde. - God kan niet verbonden zijn met hen die leven om zichzelf te behagen, om zichzelf op de eerste plaats te stellen. Zij die dit doen zullen uiteindelijk de allerlaatsten zijn. De zonde die het dichtst bij hopeloos en ongeneselijk ligt is trots van opvatting, eigendunk. Dat staat elke groei in de weg. Als iemand karaktergebreken heeft, maar hij realiseert zich dit niet; wanneer hij zó doortrokken is van zelfgenoegzaamheid, dat hij zijn fout niet inziet - hoe kan hij gereinigd worden?

'Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.'

(Matthéüs 9:12)

Hoe kan iemand zich verbeteren, wanneer hij denkt dat zijn wegen volmaakt zijn? - 7T 199, 200 (1902).



Vernedering van het eigen ik belangrijk. - Zij die denken dat zij tijdens deze bijeenkomst [een raadsvergadering in Michigan] de zegen van God kunnen ontvangen zonder hun eigen ik te vernederen, zullen weggaan zoals zij gekomen zijn. Zij zullen net zoveel verwarring kennen als zij daarvoor hadden. Maar, broeders en zusters, wij kunnen ons dit niet veroorloven. Laten wij onze harten voor God verootmoedigen. Laten wij Christus toestaan om onze ogen te zalven met de hemelse ogenzalf, opdat wij mogen zien. Wij willen niet blind zijn; wij willen alles duidelijk kunnen zien. We willen niet de ene dag naar Kanaän marcheren, de volgende dag weer terug naar Egypte, de volgende dag naar Kanaän, en dan weer terug naar Egypte. We moeten elke dag gestadig voorwaarts mar-

[764]

cheren. Het doet mijn hart pijn, het vervult me met het scherpste verdriet, te denken aan de kostbare zegeningen die wij verspelen omdat we zover achter zijn op het licht. - MS 56, 1904.

Zelfinzicht leidt tot nederigheid. - Zichzelf kennen is belangrijke kennis. Ware zelfkennis leidt tot een nederigheid, die voor de HEER de weg zal openen om de geest te ontwikkelen en het karakter te vormen en discipline bij te brengen. - CT 419 (1913).

Het verst verwijderd van trots en zelfverheffing. -

'Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.'

(I Johannes 2:6)

'Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.'

(Romeinen 8: 9b)

Deze gelijkvormigheid aan Jezus zal voor de wereld niet onopgemerkt blijven. Het is iets wat opvalt en besproken wordt. De christen zelf is zich misschien niet van de grote verandering bewust, want hoe meer hij wat karakter betreft op Christus lijkt, hoe nederiger zijn mening over zichzelf zal zijn; maar het zal door iedereen om hem heen gezien en gevoeld worden.

Zij die de diepste ervaring hebben gehad in de dingen van God, zijn het verst verwijderd van trots of zelfverheffing. Zij hebben de nederigste gedachten over zichzelf en de meest verheven opvattingen over de heerlijkheid en de voortreffelijkheid van Christus. Zij voelen dat de laagste positie in Zijn dienst te eervol voor hen is. - 5T 223 (1882).

Veiligheid in het denken aan eigen zwakheid. - Mensen worden niet alleen getest en getoetst voor het oog van mensen, maar ook voor het hemelse heelal. Tenzij zij vrezen en beven voor zichzelf; tenzij zij hun eigen zwakheid beseffen en denken aan hun fouten uit het verleden - en proberen waakzaam te zijn om die niet te herhalen - zullen zij dezelfde fouten maken, met dezelfde gevolgen, die zij zich niet een tweede keer

[765]

kunnen veroorloven. - MS 43, 1898.

Overwinnen van het eigen ik een levenswerk. - Verkeerde dingen kunnen niet worden rechtgezet - en ook hervormingen in het gedrag niet tot stand worden gebracht - door een paar zwakke, onderbroken inspanningen. Karaktervorming is niet het werk van een dag, niet van een jaar, maar van een leven lang. De worsteling om het eigen ik te overwinnen, omwille van de heiligheid en de hemel, is een levenslange worsteling. Zonder voortdurende inspanning en constant bezig zijn kan er geen vooruitgang zijn in godvruchtig leven, en kan de overwinnaarskroon niet behaald worden. - MH 452 (1905).



De indruk van het Goddelijke. - Laat het eigen ik niet tot te grote proporties uitgroeien, opdat de hele mens niet verontreinigd wordt. Eén lek zal een schip tot zinken brengen, één zwakke plek breekt een ketting. Zo kan er de een of andere erfelijke of zelf ontwikkelde karaktertrek zijn, die op het hart inwerkt en zich ontwikkelt in woorden die een kwade indruk achterlaten, welke nooit zal worden uitgewist. Wij bouwen allemaal voor de eeuwigheid. Laat het karakter het stempel van het Goddelijke dragen in zuivere, edele uitspraken, in oprechte daden. Dan zal het hele hemels heelal dit zien en zeggen:

... 'Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht' ...

(Matthéüs 25:21 KJV)- Lt 91, 1899