



Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 1135; blz. 163

Nehemia

Hoofdstuk 1

Vers 1 Mannen met Beginselen, die Gebruik Maken van de Gelegenheid. – Nehemia en Ezra waren mannen die kansen aangrepen. De Heere had een speciaal werk voor hen. Ze moesten het volk oproepen om hun wegen te overdenken en in te zien waar ze fouten hadden gemaakt, want de Heere had niet zonder oorzaak toegelaten dat Zijn volk machteloos en verward zou worden, om als ballingen te worden weggevoerd. De Heere zegende met name deze mannen omdat ze opkwamen voor het recht. Nehemia was niet afgezonderd als priester of profeet, maar de Heere gebruikte hem om een speciaal werk te doen. Hij werd gekozen als leider van het volk. Maar zijn trouw aan God was niet afhankelijk van zijn positie.

De Heere zal niet toelaten dat Zijn werk gehinderd wordt, zelfs al zouden werkers ontrouw blijken te zijn. God houdt mensen achter de hand, die klaar staan om aan de vraag te beantwoorden, opdat Zijn werk bewaard blijft van alle verderfelijke invloeden. God wil geëerd en verheerlijkt worden. Als Gods Geest Zijn invloed doet voelen in het denken van iemand die door God is aangewezen als de juiste persoon voor het werk, geeft deze gehoor door te zeggen: "*Hier ben ik; zendt mij.*"

God liet aan het volk waarvoor Hij zoveel had gedaan, zien dat Hij niet gediend wilde worden door hun zonden. Hij werkte niet door hen, die weigerden om Hem zonder reserve te dienen, en die hun wegen voor Hem verdorven hadden, maar door Nehemia; want deze stond in de hemelse boeken vermeld als een MAN. God heeft gezegd: "*Wie Mij eren zal Ik eren.*" Nehemia liet zien dat hij een man was, die God kon gebruiken om een eind te maken aan verkeerde beginselen, en Goddelijke beginselen te herstellen; en God eerde hem. De Heere zal voor Zijn werk mannen gebruiken die absoluut trouw zijn aan hun beginselen, die zich niet laten meeslepen door drogredenen van mensen die hun geestelijk inzicht zijn kwijt geraakt.

Page 1135-1136; blz. 164

Nehemia werd door God gekozen omdat hij bereid was om als hersteller met de Heere samen te werken. Bedrog en intriges werden gebruikt om zijn oprechtheid te bederven, maar hij liet zich niet omkopen. Hij weigerde om zich te laten verderven door de plannen van mensen zonder principes, die gehuurd waren om een boos werk te doen. Hij liet niet toe dat ze hem intimideerden, om hem ertoe te brengen een lafhartige handelwijze te tonen. Als hij zag dat verkeerde beginselen werden toegepast, bleef hij niet toezien om door zijn zwijgen dit alles goed te keuren. Hij liet het volk niet de gevolgtrekking maken dat hij aan de verkeerde zijde stond. Hij koos vastbesloten en onwankelbaar voor het recht. Hij liet zich niet in het minst beïnvloeden om de beginselen, door God vastgesteld, te verderven. Welke weg anderen ook mochten bewandelen, hij kon zeggen: "*Zo deed ik niet, omdat ik God vreesde.*" (Nehemia 5:15)



Bijbelcommentaar op Ezra en Nehemia; blz. 163-169

In zijn werk hield Nehemia altijd Gods eer en heerlijkheid voor ogen. De bestuurders die vóór hem geregeerd hadden, hadden het volk onrechtvaardig behandeld, en van hen brood en wijn, alsmede veertig zilveren sikkels genomen; ja, zelfs hun dienaars heersten over het volk. *"Maar dit heb ik niet gedaan,"* zei Nehemia, *"omdat ik de Heere vreesde."* (R&H 2 mei, 1899).

Vers 5-11 **Een Gebed dat Bestudeerd Moet Worden.** – (Nehemia 1:5,6 aangehaald). Nehemia zei niet alleen dat Israël gezondigd had. Hij erkende boetvaardig dat hij en zijns vaders huis hadden gezondigd. *"Wij hebben tegen U misdreven,"* zegt hij, waarmee hij zich rekent bij hen, die God hadden onteerd door niet voor de waarheid op te komen.... (Nehemia 1:7-11 aangehaald)....

Nehemia verootmoedigde zich voor God en gaf Hem de eer waarop Zijn naam recht had. Hetzelfde deed Daniël in Babylon. Laten we de gebeden van deze mannen bestuderen. Ze leren ons dat we ons moeten verootmoedigen, maar dat we nooit de scheidslijn moeten uitwissen die bestaat tussen Gods gebodenhoudend volk en hen die geen eerbied hebben voor Zijn Wet.

Wij allen moeten nader tot God komen. Hij wil naderen tot hen, die Hem ootmoedig naderen, vervuld met een heilig ontzag voor Zijn heilige majesteit, terwijl ze voor Hem staan, afgezonderd van de wereld (MS 58, 1903).

Vers 6,7 **Nehemia Vertrouwde op Gods Trouw.** – Nehemia legde in geloof beslag op Gods belofte en legde voor de troon van Gods genade zijn smeekbede, of God de zaak van Zijn boetvaardig volk wilde behartigen, hun kracht wilde herstellen en hun verwoeste plaatsen wilde herbouwen. God had getrouw Zijn dreigementen vervuld toen Zijn volk zich van Hem losmaakte; Hij had hen onder de volken verstrooid zoals Hij had gezegd. En Nehemia vond juist in dit feit een verzekering, dat Hij even getrouw Zijn beloften zou vervullen (SW 1 maart 1904).

Page 1136; blz. 165

Hoofdstuk 2

Vers 4 (Romeinen 12:12). **Altijd Gereed om te Bidden.** – In Zijn voorzienigheid staat God niet toe, dat wij van het begin af het einde kennen; maar Hij geeft ons het licht van Zijn Woord, om ons op onze weg te leiden, en zegt dat we onze geest op Jezus gericht moeten houden. Waar we ook zijn en wat we ook doen, ons hart moet in gebed tot God gericht zijn. Dat wil zeggen, altijd gereed zijn om te bidden. Wij behoeven niet te wachten tot we onze knieën kunnen buigen, eer we bidden. Bij een zekere gelegenheid vroeg de koning toen Nehemia voor hem stond, waarom hij zo somber keek, en welk verzoek hij had. Maar Nehemia durfde niet dadelijk een antwoord te geven. Er stonden belangrijke zaken op het spel. Het lot van een natie hing af van de indruk die gemaakt zou worden op de vorst, en Nehemia zond snel een gebed op tot de God des hemels, eer hij het waagde de koning antwoord te geven. Het gevolg was, dat hij alles kreeg wat hij vroeg of zelfs maar wenste (HS 144).

Vers 8,18 **De Goede Hand van God Erkend.** – De Heere vraagt van ons dat we volledig opgaan in Jezus Christus en God alle eer laten. Ons leven behoort de Heere toe en is beladen met een verantwoordelijkheid die we niet ten volle beseffen. De draden van het eigen-ik raken in het weefsel verwerkt, waardoor God wordt onteerd. Nadat Nehemia zulk een grote invloed had verkregen over de vorst aan wiens hof hij leefde, alsmede over zijn volk in Jeruzalem, schreef hij de eer niet toe aan zijn



Bijbelcommentaar op Ezra en Nehemia; blz. 163-169

uitnemende karaktertrekken, aan zijn opmerkelijke gevatheid en energie, maar stelde de zaak precies zoals deze was. Hij zei dat het succes te danken was aan de goede hand van God over hem. Hij koesterde de waarheid dat God zijn bescherming in elke invloedrijke positie betekende. Voor elke karaktertrek waardoor hij gunst verkreeg, prees hij de werkzame kracht van God door onzichtbare middelen. En God gaf hem wijsheid omdat hij zichzelf niet verhief. De Heere onderwees hem hoe hij de gaven, die hem waren toevertrouwd, zo goed mogelijk kon gebruiken, en onder Gods toezicht brachten deze talenten andere talenten voort. Dit menselijk werktuig kon door God worden gebruikt (Brief 83, 1898).

Vers 12-15 **Engelen Zien de Gemeente zoals Nehemia Jeruzalem zag.** – Met een door verdriet verslagen hart zag de bezoeker van verre op de verwoeste verdedigingswerken van zijn geliefde Jeruzalem. En is het niet zo, dat Gods engelen de toestand van de gemeente van Christus nagaan? Evenals de inwoners van Jeruzalem raken we gewend aan het bestaande kwaad, en zijn vaak tevreden zonder een poging te doen het te verbeteren. Maar hoe wordt dit kwaad beschouwd door wezens die Goddelijk verlicht zijn? Zien ze niet, evenals Nehemia, met een hart vol verdriet naar verwoeste muren en met vuur verbrande poorten?

Page 1137; blz. 166

Zijn niet overal de zichtbare tekenen aanwezig van het afdwalen van God en gelijkvormigheid aan een zondeliëvende en waarheid-hatende wereld? Wie kan in deze dagen van duisternis en gevaren opkomen voor de verdediging van Sion en haar het goede laten zien? Haar geestelijke toestand en vooruitzichten zijn niet in overeenstemming met het licht en de voorrechten die God haar heeft geschonken (SW 22 maart, 1904).

Vers 17,18 **Er zijn Nehemia's Nodig.** – Er is in deze tijd behoefte aan Nehemia's in de gemeente, - geen mensen die alleen maar kunnen bidden en spreken, maar mensen wiens gebeden en predikaties versterkt worden door een vastbesloten en vurig doel. De handelwijze van deze Hebreeuwse patriot bij het vervullen van zijn plannen moet nog altijd worden aangenomen door predikanten en leidende mannen. Als ze hun plannen klaar hebben, moeten zij deze dusdanig aan de gemeente voorleggen, dat ze hun belangstelling en medewerking winnen. Laten de mensen de plannen begrijpen en deel hebben aan het werk, dan zullen zij persoonlijk belang hebben bij de vooruitgang ervan. Het succes dat gepaard ging met de pogingen van Nehemia, laat zien wat gebed, geloof en verstandige, energieke actie tot stand kunnen brengen. Een levend geloof spoort aan tot energieke actie. De geest die de leider openbaart, zal tot in zekere mate weerkaatst worden in de mensen. Als de leiders voorgeven te geloven in de plechtige, belangrijke waarheden waardoor de wereld in deze tijd getoetst zal worden, en geen vurige ijver openbaren om een volk gereed te maken dat bestaan kan op de dag des Heeren, moeten wij verwachten dat de gemeente zorgeloos, onverschillig en op vermaak uit zal zijn (SW 29 maart, 1904).

Wij hebben in deze tijd behoefte aan Nehemia's, die de mensen zullen wakker schudden, zodat ze inzien hoe ver ze van God zijn verwijderd door het overtreden van Zijn wet. Nehemia was een hervormer, een groot man, die verwekt was voor een belangrijke tijd. Toen hij in aanraking kwam met het kwaad en met allerlei tegenstand, werden nieuwe moed en ijver gewekt. Zijn energie en vastbeslotenheid bezielde het volk van Jeruzalem, zodat kracht en moed de plaats innamen van zwakte en moedeloosheid. Zijn geheiligde doelstellingen, zijn vurige hoop, zijn blijmoedige



Bijbelcommentaar op Ezra en Nehemia; blz. 163-169

toewijding voor de taak, werkten aanstekelijk. Het volk raakte in de ban van het enthousiasme van hun leider, en op zijn eigen terrein werd iedereen een Nehemia en hielp bij het sterken van hart en hand zijn naaste. Hierin ligt een les voor predikanten van nu. Als ze lusteloos, niet actief, en zonder Goddelijke ijver zijn, wat is dan te verwachten van de mensen waarover ze gesteld zijn? (SW 28 juni, 1904)

Hoofdstuk 4

Vers 1-8 **Satan Gebruikt Nog Altijd Verachting en Bespottig.** –

Page 1137-1138; blz. 167

De ervaring van Nehemia wordt in de geschiedenis van Gods volk in deze tijd herhaald. Zij die in dienst van de waarheid werken, zullen ontdekken dat dit onmogelijk is zonder de toorn van de vijanden ervan op te wekken. Hoewel God hen geroepen heeft voor het werk waarmee zij bezig zijn en hun gedrag door Hem wordt goedgekeurd, kunnen zij niet ontkomen aan verachting en bespottig. Zij zullen worden uitgemaakt voor dromers, onbetrouwbaar, sluw en huichelaars, kortom, van alles wat het doel van hun vijanden past. De heiligste zaken zullen in een belachelijk licht worden voorgesteld om de goddelozen te vermaken. Een heel klein beetje sarcasme en misplaatste geestigheid, gepaard aan nijd, jaloezie, ongeloof en haat is voldoende om de vrolijkheid van de profane spotter op te wekken. En deze aanmatigende spotters scherpen elkaars vernuft en overtreffen elkaar in hun lasterlijk werk. Verachting en spot zijn inderdaad pijnlijk voor de menselijke natuur, maar allen die trouw zijn aan God, moeten ze verdragen. Het is satans werkwijze om op deze wijze mensen te weerhouden om het werk te doen dat de Heere hun heeft opgedragen.

Hooghartige spotters zijn niet te vertrouwen, maar evenals satan in de hemel een aantal sympathisanten vond, vinden deze mensen onder belijdende volgelingen van Christus anderen, die ze kunnen beïnvloeden, mensen die geloven dat ze eerlijk zijn, die met hen sympathiseren, voor hen opkomen en met hun geest worden doordrongen. Zij, die in bijna alles en iedereen van mening verschillen, zullen zich verenigen om het de weinigen moeilijk te maken, die het wagen op het rechte spoor van de plicht te gaan. En dezelfde vijandschap die tot verachting en spot leidt, zal als de gelegenheid zich daartoe aandient, inspireren tot meer gewelddadige maatregelen, vooral als de werkers voor God actief zijn en succes hebben (SW 12 april, 1904).

Vers 7-9 Eenheid door een Duivels Verbond. – Een geest van haat en tegenstand jegens de Hebreëen vormde een verbond en een eenheid, en schiep een wederkerige sympathie onder de verschillende groepen mensen die onder andere omstandigheden wellicht tegen elkaar zouden hebben gestreden. Dit illustreert datgene waarvan we in onze tijd vaak getuige zijn in de bestaande eenheid van mensen uit verschillende kerken om de tegenwoordige waarheid tegen te staan. Hun enige band schijnt er één te zijn die van nature duivels is, en die haat en bitterheid openbaart tegenover het overblijfsel dat de geboden Gods bewaart.

"Doch wij baden tot onze God, en vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht voor hen uit."

Wij lopen gedurig gevaar zelfvoldaan te worden en op onze eigen wijsheid te vertrouwen, terwijl we God niet onze sterkte maken. Er is niets dat satan zozeer



Bijbelcommentaar op Ezra en Nehemia; blz. 163-169

verontrust als het feit, dat we op de hoogte zijn van zijn plannen. Als we ons bewust zijn van de gevaren waaraan we bloot staan, zullen we de behoefte

Page 1138; blz. 168

voelen om te bidden zoals Nehemia, en net als hij zullen we die bescherming krijgen, die ons in gevaar beveiligd. Als we zorgeloos en onverschillig zijn, zullen we beslist door satans listen overwonnen worden. Wij moeten waakzaam zijn. Terwijl we evenals Nehemia onze toevlucht nemen tot het gebed en al onze problemen en lasten aan God voorleggen, moeten we niet menen dat wij niets hoeven te doen. Wij moeten zowel waken als bidden. We moeten acht slaan op het werk van onze tegenstanders, zodat ze geen voordeel behalen in het verleiden van mensen. Wij moeten ons door de wijsheid van Christus inspannen om hun plannen te verijdelen, terwijl we terzelfder tijd hun niet de kans mogen geven ons weg te roepen van het grote werk dat we doen. Waarheid is sterker dan dwaling. Gerechtigheid zal over het onrecht zegevieren....

We zullen alle mogelijke tegenstand het hoofd moeten bieden, evenals dat het geval was met de bouwers aan de muren van Jeruzalem; maar als we waken, bidden en werken zoals zij, zal God onze strijd voor ons strijden en ons kostbare overwinningen schenken (R&H 6 juli, 1886).

Hoofdstuk 6

Vers 3 De manier om Vreesaanjagende Dreigementen het Hoofd te Bieden. – Wij zullen de felste tegenstand ervaren van hen, die Gods wet tegenstaan. Maar evenals de bouwers aan de muren van Jeruzalem, moeten we ons niet laten hinderen of afleiden van ons werk door berichten, door boden die willen discussiëren of strijden, of door vreesaanjagende dreigementen, het bekendmaken van leugens of door welke oogmerken satan hen ook mag ingeven. Ons antwoord moet luiden: Wij zijn bezig met een groot werk, en kunnen niet komen. Soms zullen we nauwelijks weten welke weg we moeten bewandelen om de eer van Gods werk hoog te houden of Zijn waarheid in het juiste licht te plaatsen.

De handelwijze van Nehemia zou grote betekenis voor ons moeten hebben wat betreft de wijze van het tegemoet treden van dit soort tegenstanders. We moeten alles aan de Heere in gebed voorleggen, zoals Nehemia zijn smeekbeden tot God richtte terwijl zijn geest ootmoedig was. Hij klemde zich met een onwankelbaar geloof aan God vast.

Dit is de weg die wij moeten volgen. De tijd is te kostbaar voor Gods dienstknechten om deze te gebruiken voor het rechtvaardigen van hun karakter dat besmeurd wordt door hen, die de Sabbat van de Heere haten. Wij moeten in onwankelbaar vertrouwen voorwaarts gaan, in het geloof dat God Zijn waarheid op heerlijke en kostbare wijze zal doen triomferen. Ootmoedig, zachtmoedig en rein van leven moeten we in vertrouwen op Jezus een overtuigende kracht bezitten dat wij de waarheid, hebben (R&H 6 juli, 1886).



Hoofdstuk 9

Bijbelse Beginselen in Tegenstelling tot Gebruiken van Mensen. – In het negende hoofdstuk van Nehemia wordt het werk van de Heere ten behoeve van Zijn volk vermeld. De zonden van het volk dat zich van God heeft afgekeerd, zijn aangegeven. Deze zonden hadden hen van God gescheiden en Hij had toegelaten dat ze onder de macht van heidense volken kwamen.

Deze geschiedenis is opgeschreven voor ons welzijn. Wat in het verleden gebeurd is, zal weer plaatsvinden, en we moeten naar God opzien om raad. We moeten niet vertrouwen op de raad van mensen. We hebben behoefte aan meer onderscheidingsvermogen, zodat we kunnen zien wat waarheid en wat dwaling is. De geschiedenis van het volk van Israël toont de onvermijdelijke gevolgen van het afkeren van Bijbelse beginselen naar de gewoonten en gebruiken van mensen. De Heer wil niet gediend worden door plannen die de menselijke zelfzucht bevredigen en Zijn werk schade toebrengen. Hij zal geen voorspoed schenken aan voornemens die afleiden van trouw aan de geboden. Hij eist dat de talenten, die aan de mensen zijn toevertrouwd, op Zijn wijze gebruikt zullen worden, door het doen van recht en gerechtigheid, hetzij om af te breken, dan wel te doen opbouwen. God wil niet dat wij de wijsheid volgen van mensen, die Zijn Woord terzijde hebben geschoven en een smaad zijn geworden door hun praktijken en raadgevingen (R&H 2 mei, 1899).

Vers 6-15 Zie EGW over Exodus 20:1-17

Vers 38 (Nehemia 10:29) **Zich Verenigen in een Plechtig Verbond.** – Het zou voor God en engelen welbehaaglijk zijn als wij zal Zijn belijdende volgelingen in deze generatie zich evenals Israël van ouds (waarbij met name wordt verwezen naar de opwekking in de dagen van Nehemia) zouden verenigen in een plechtig verbond “om naarstig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heere, onze Heere”. (SW 7 juni 1904)