

HOOFDSTUK 52—HET GEVAAR VAN SPECULATIEVE KENNIS

Valse wetenschap is één van de middelen die satan in de hemelse hoven gebruikte, en dat middel past hij ook nog heden ten dage toe. De valse beweringen die hij tot de engelen richtte, zijn spitsvondige wetenschappelijke theorieën, hebben velen van hun getrouwheid doen afwijken. {USG3 275.1}

Nadat hij zijn plaats in de hemel had verloren, kwam satan met zijn verleidingen tot onze stamouders. Adam en Eva gaven de vijand gehoor, en door hun ongehoorzaamheid werd de mensheid van God vervreemd en werd de hemel van de aarde gescheiden. {USG3 275.2}

Wanneer Adam en Eva de verboden boom nooit hadden aangeraakt, zou de Heere hen met kennis hebben bedeed, kennis waarop de vloek der zonde niet rustte, kennis die hun eeuwige vreugde zou hebben verschaft. Al wat zij door hun ongehoorzaamheid wonnen, was een bekend worden met de zonde en haar gevolgen. {USG3 275.3}

MISLEIDINGEN VAN DE LAATSTE DAGEN

Het terrein waarop satan onze stamouders bracht, is nog precies hetzelfde als waarop hij heden ten dage de mensheid leidt. Hij overstroomt de wereld met fabels die prettig zijn om aan te horen. Met elke list die hem ten dienste staat, probeert hij de mensen af te houden van die kennis Gods die de zaligheid inhoudt. {USG3 275.4}

We leven in een tijd van grote kennis en wetenschap; maar veel wat met die naam wordt bestempeld, opent de weg voor de wijsheid en de kunstgrepen van satan. Vele dingen zullen naar voren worden gebracht die ogenschijnlijk waar zijn, en toch moeten die onder gebed nauwgezet worden nagegaan; want het kunnen listige bedenksels van de vijand zijn. Men zal vaak zien dat de weg der dwaling vlak naast de weg der Waarheid ligt. Hij is moeilijk te onderscheiden van de weg die leidt tot de heiligheid en de hemel. Maar de mens, verlicht door de Heilige Geest, zal ontdekken dat hij afwijkt van de goede weg. Na een poosje zal men zien dat de twee wegen dan ver uiteenlopen. {USG3 275.5}

PANTHEÏSTISCHE THEORIEËN

Reeds doen zich onder ons volk spiritualistische leerstellingen voor, die het geloof van hen die er gehoor aan geven, zullen ondermijnen. De theorie dat God enkel een geest is welke de gehele natuur doordringt, is een van satans sluwste bedenkselen. Ze geeft van God een verkeerde voorstelling en doet oneer aan Zijn grootheid en majesteit. {USG3 276.1}

Pantheïstische theorieën worden niet ondersteund door het Woord van God. Het licht van Zijn Waarheid toont dat deze theorieën middelen zijn waardoor zielen worden vernietigd. Duisternis is hun element, zinnelijkheid de sfeer waarin ze verkeren. Ze bevredigen het natuurlijke hart en werken de lusten der zinnen in de hand. Wanneer die theorieën worden aangenomen, is het gevolg dat men God loslaat. {USG3 276.2}

Door de zonde is onze toestand onnatuurlijk geworden, en de kracht die ons herstelt, moet bovennatuurlijk zijn, anders heeft het geen waarde. Er is slechts één kracht die de harten der mensen kan bevrijden uit de greep van het kwade, en dat is de kracht van God in Jezus Christus. Alleen door het bloed van de Gekruisigde is er een reiniging van zonde. Zijn genade alleen kan ons in staat stellen de neigingen van onze natuur tegen te gaan en tot onderwerping te brengen. En nu wordt deze kracht door de spiritualistische theorieën aangaande God uitgeschakeld. Wanneer God een geest is die de gehele natuur doordringt, dan woont Hij in alle mensen; en om de heiligheid te verkrijgen, behoeft de mens slechts de kracht die binnen in hem is, te ontwikkelen. {USG3 276.3}

Volgt men deze theorieën naar hun logische conclusie, dan wordt de gehele Christelijke leer met één slag weggevaagd. Ze breken met de noodzakelijkheid der verzoening, en maken de mens tot zijn eigen verlosser. Deze theorieën aangaande God maken dat Zijn Woord van nul en gener waarde wordt en wie ze aannemen, lopen groot gevaar dat ze de gehele Bijbel als een verzinsel gaan

zien. Ze mogen dan de deugd boven de ondeugd stellen, maar omdat God uit Zijn positie van souvereiniteit is weggestoten, verlaten ze zich op menselijke kracht die, zonder God, waardeloos is. Van zichzelf bezit de menselijke wil geen wezenlijke kracht om het boze te weerstaan en te overwinnen. De verdedigingsmuren van de ziel zijn neergehaald. De mens bezit geen verdediging tegen de zonde. Wanneer eenmaal de betugelingen van Zijn Woord en van Zijn Geest zijn verworpen, weten we niet tot welke diepten iemand kan zinken. {USG3 276.4}

Wie zich aan deze spiritualistische theorieën blijven houden, zullen zeer zeker hun Christelijke ervaring schade toebrengen, hun verbinding met God verbreken en het eeuwige leven verliezen. {USG3 277.1}

De drogredenen aangaande God en de natuur, die de wereld overstromen met twijfel, zijn de inspiratie van de gevallen vijand die zelf een Bijbelonderzoeker is, die de Waarheid kent welke de mensen noodzakelijkerwijs moeten ontvangen, en wiens streven het is, zielen af te trekken van de grote Waarheden, die gegeven zijn om hen voor te bereiden op dat wat over de wereld zal komen. {USG3 277.2}

Ik heb de gevolgen gezien van deze hersenschimmige zienswijzen aangaande God, en dat waren afval, spiritualisme en vrije liefde. De in deze leerstellingen voorkomende hang naar vrije liefde was zo verborgen, dat het op het eerste gezicht moeilijk was zijn wezenlijk karakter te onderscheiden. Vóór de Heere mij de ware aard had laten zien, wist ik niet hoe ik het noemen moest, maar ik werd onderricht het onheilige geestelijke liefde te noemen. {USG3 277.3}

FANATISME NA 1844

Na het verstrijken van de tijd in 1844 hadden we aan alle kanten met fanatisme te kampen. Berispende getuigenissen werden mij gegeven voor sommigen die zich inlieten met spiritualistische theorieën. {USG3 277.4}

Sommige waren bijzonder actief in het verspreiden van valse ideeën aangaande God. Mij werd licht gegeven dat deze mannen door hun valse leerstellingen de Waarheid van nul en gener waarde maakten. Ik werd onderricht dat ze zielen misleidden door het verkondigen van theorieën aangaande God. {USG3 278.1}

Ik ging naar de plaats waar ze woonden en legde hun de aard van hun werk bloot. De Heere gaf mij kracht om hun duidelijk het gevaar waarin zij verkeerden, te tonen. Tot hun verschillende zienswijzen behoorde ook deze, dat zij die eens geheiligd waren, niet meer konden zondigen. Hun valse leer deed veel kwaad en voor henzelf, en voor anderen. Zij verkregen een spiritualistische macht over hen die het verkeerde van deze in zo'n mooi kleed gestoken denkbeelden niet konden zien. De leerstelling dat allen heilig waren, had tot het geloof geleid dat de neigingen van de geheiligden nooit op een verkeerde weg konden geleid worden. Het resultaat van dit geloof was de vervulling van de boze verlangens van hun hart dat, hoewel beweerd werd dat het geheiligd was, heel ver stond van de reinheid van gedachte en leven. {USG3 278.2}

Een zondige leer wordt gevolgd door een zondige toepassing daarvan. Het is het verleidende lokaas van de vader van de leugen en resulteert in de onboetvaardigheid van zelfvoldane onreinheid. {USG3 278.3}

Dit is slechts één van de gevallen waarin op mij een beroep werd gedaan om hen te berispen die de leerstelling brachten van een onpersoonlijke God die de natuur doordringt, en meer zulke dwalingen. {USG3 278.4}

ERVARINGEN UIT HET VERLEDEN ZULLEN ZICH HERHALEN

De ervaringen van het verleden zullen zich herhalen. In de toekomst zullen de dwaalleerstellingen van satan zich voordoen onder andere vormen. Ze zullen gebracht worden op een prettige, innemende wijze. Valse theorieën, gehuld in de klederen des lichts, zullen Gods volk worden voorgehouden. Zo zal satan proberen om zo mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. De meest verleidende invloeden zullen worden uitgeoefend; de geest der mensen zal worden

gehypnotiseerd. {USG3 278.5}

Verderfelijkheden van allerlei aard, gelijk aan die welke bestonden onder de wereldebewoners van vóór de zondvloed, zullen binnensluipen om de gedachten gevangen te nemen. De verheerlijking van de natuur als God, het vrijlaten van de menselijke wil zonder enige beperking, de raad van goddelozen — dat alles wordt door satan als middel gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Hij zal de macht van de geest over de geest gebruiken om zijn plannen uit te voeren. De meest bedroevende gedachte van alles is, dat onder zijn misleidende invloed de mensen een gedaante van godzaligheid zullen hebben, zonder een werkelijke verbondenheid met God. Evenals Adam en Eva, die aten van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads, voeden velen zich heden ten dage met het misleidende voedsel der dwaling. {USG3 279.1}

Satanische werktuigen steken valse theorieën in een aantrekkelijk kleed, evenals satan in de Hof van Eden voor onze stamouders zijn ware persoonlijkheid verborg door te spreken door de slang. Deze werktuigen druppelen in de menselijke geest datgene in, wat in werkelijkheid een dodelijke dwaling is. De hypnotische invloed van satan zal rusten op diegenen die zich van het eenvoudige Woord Gods afwenden naar aangename fabels. {USG3 279.2}

En juist bij degenen die het meeste licht gehad hebben, doet satan zijn uiterste best om hen te verstrikken. Hij weet dat, indien hij hen kan bedriegen, zij, onder zijn toezicht, de zonde zullen bekleden met klederen der gerechtigheid, om aldus velen op een dwaalspoor te brengen. {USG3 279.3}

Tot allen zeg ik: Weest op uw hoede; want in elke vergadering van Christelijke arbeiders, en in elke gemeente is satan aanwezig als een engel des lichts, proberende om zielen aan zijn kant te brengen. Mij is opgedragen het volk Gods deze waarschuwing te geven: *“Dwaalt niet, God laat Zich niet bespotten.”* Galaten 6 :7. {USG3 279.4}

WACHT U VOOR EEN OPZIENBARENDE GODSDIENST

In deze tijd hebben wij in Gods werk mannen nodig die zuiver geestelijk zijn ingesteld, mannen die beginselvast zijn en die een helder begrip van de Waarheid hebben. {USG3 280.1}

Ik ben onderricht dat de mensen geen behoefte hebben aan nieuwe, hersenschimmige leerstellingen. Menselijke veronderstellingen hebben ze helemaal niet nodig. Zij hebben het getuigenis nodig van mannen die de Waarheid kennen en in praktijk brengen, mannen die de opdracht aan Timotheüs begrijpen en gehoorzamen: *“Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars verzamelen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles; lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”* 2 Timotheüs 4 : 2—5. {USG3 280.2}

Wandelt in alle standvastigheid, uw voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes. U kunt ervan verzekerd zijn dat zuivere en onbevleete godsdienst geen opzienbarende godsdienst is. God heeft op niemand de last gelegd om een begeerte naar speculatieve leerstellingen en theorieën aan te moedigen. Mijn broeders, houdt deze dingen uit uw prediking. Staat niet toe dat ze in uw geestelijke ervaring binnensluipen. Laat uw levenswerk daardoor niet bezoedeld worden. {USG3 280.3}

EEN WAARSCHUWING TEGEN DE VALSE LEER

Een waarschuwing tegen de valse leer wordt gevonden in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. De apostel zegt daar dat de harten van de gelovigen moeten *“samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus in Denwelke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik u”*, zo gaat hij verder, *“opdat niet iemand u misleide met*

beweegredenen die een schijn hebben.... Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzó in Hem, Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht.” Kolossenzen 2 :2—10, {USG3 280.4}

Mij is opgedragen tot ons volk te zeggen: Laten we Christus volgen. Vergeet niet, dat Hij in alle dingen ons Voorbeeld is. Al die ideeën die niet in Zijn leer gevonden worden, kunnen we veilig opzij zetten. Ik doe een beroep op onze arbeiders, dat ze er zeker van zijn dat hun voeten geplaatst zijn op het fundament der eeuwige Waarheid. Past op dat u niet een innerlijke aandrang volgt die wordt aangezien als de Heilige Geest. In dit opzicht verkeren sommigen in gevaar. Ik doe een beroep op hen dat ze geworteld staan in hef geloof, in staat om ieder die daarnaar vraagt, een reden van de hoop die in hen is, te geven. {USG3 281.1}

DE GEEST AFLEIDEN VAN DE HUIDIGE TAAK

De vijand probeert de geest van onze broeders en zusters af te leiden van het werk een volk voor te bereiden dat in deze laatste dagen staande zal blijven. Zijn drogredenen willen de geest onzer mensen afleiden van de gevaren en de plichten van het ogenblik. Het licht waarvoor Christus van de hemel kwam om het aan Johannes te geven, achten zij als niets. Zij leren dat de tonelen die zich vlak voor onze ogen afspelen, niet van voldoende belang zijn om daar aandacht aan te schenken. Zij maken de Waarheid van hemelse oorsprong krachteloos en beroven het volk Gods van hun ervaring uit het verleden, terwijl ze daarvoor in de plaats een valse wetenschap geven. {USG3 281.2}

“Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin.” Jeremia 6:16. {USG3 282.1}

Laat niemand proberen de fundamenten van ons geloof te ondermijnen — de fundamenten die aan het begin van ons werk gelegd werden door biddend onderzoek van het Woord en door openbaring. Op deze fundamenten hebben wij de laatste vijftig jaar gebouwd. Mogelijk denken sommigen dat ze een nieuwe weg gevonden hebben en dat ze een sterker fundament kunnen leggen dan dat wat gelegd is. Maar dat is een grote misleiding. Niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat gelegd is. {USG3 282.2}

In het verleden hebben velen geprobeerd een nieuw geloof op te bouwen, nieuwe beginselen ingang te doen vinden. Maar hoe lang hield hun bouwsel zich staande? Het viel al gauw in elkaar, want het was niet gefundeerd op de Rots. {USG3 282.3}

Hadden de eerste discipelen niet te kampen met beweringen van mensen? Moesten ze soms niet luisteren naar valse theorieën? Maar als ze alles gedaan hadden, konden ze in alle standvastigheid zeggen: *“Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is.”* 1 Korinthe 3:11. {USG3 282.4}

Zo moeten we het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Woorden vol kracht zijn door God en door Christus aan dit volk gezonden, die hen uit de wereld hebben gebracht en hen stap voor stap hebben geleid in het heldere licht van de tegenwoordige Waarheid. Met lippen die aangeraakt zijn door het heilige vuur, hebben Gods dienstknechten de boodschap verkondigd. De woorden Gods hebben hun zegel geplaatst op de echtheid van de verkondigde Waarheid. {USG3 282.5}

EEN HERNIEUWING VAN HET RECHTE GETUIGENIS

De Heere vraagt om een hernieuwing van het rechte getuigenis, zoals dat is uitgedragen in de jaren die achter ons liggen. Hij vraagt ook om een hernieuwing van het geestelijke leven. De geestelijke krachten van Zijn volk hebben lange tijd gesluimerd, maar er moet uit deze

ogenschijnlijke dood een verrijzenis zijn. {USG3 283.1}

Door gebed en door belijdenis van zonden moeten we de heirbaan des Konings effenen. Wanneer we dat doen, zal de kracht des Geestes over ons komen. We hebben behoefte aan de kracht van de Pinksterdag. En die zal komen, want de Heere heeft beloofd Zijn Geest te zenden als de alles overwinnende kracht. {USG3 283.2}

Tijden vol gevaar staan ons te wachten. Ieder die kennis der Waarheid bezit, moet ontwaken en zich met lichaam, ziel en geest onder de tucht Gods plaatsen. De vijand is ons op het spoor. Wij moeten klaarwakker tegen hem op onze hoede zijn. Wij moeten de gehele wapenrusting Gods aandoen. Wij moeten de richtlijnen volgen die ons gegeven zijn door de Geest der profetie. Wij moeten de Waarheid van deze tijd liefhebben en gehoorzamen. Dit zal ons ervoor behoeden dat we grote misleidingen aanvaarden. Door Zijn Woord heeft God tot ons gesproken. Hij heeft tot ons gesproken door de getuigenissen voor de Gemeente en door de boeken die ons onze huidige plicht en de positie die wij nu moeten innemen, hebben duidelijk gemaakt. De waarschuwingen die gegeven zijn, regel op regel, en gebod op gebod, moeten ter harte worden genomen. Welke verontschuldiging zouden we kunnen aanvoeren, zo we er geen acht op slaan? {USG3 283.3}

Ik smeeke hen die voor God arbeiden, niet het valse voor het echte aan te nemen. Brengt geen menselijke rede daar waar Goddelijke, geheiligde Waarheid moest zijn. Christus staat te wachten om geloof en liefde in de harten van Zijn volk te ontsteken. Laten we oppassen dat geen verkeerde theorieën ingang vinden bij het volk dat geworteld moet staan op het fundament der eeuwige Waarheid. God doet op ons een beroep om vast te houden aan de grondbeginselen die gebaseerd zijn op een onbetwistbaar gezag. {USG3 283.4}

ZOEKT DE EERSTE LIEFDE

In de harten van velen die reeds lang in de Waarheid staan, is een harde, oordelende geest binnengeslopen. Ze zijn scherp, kritisch, vitterig. Ze zijn op de rechterstoel gaan zitten om het vonnis uit te spreken over degenen die het met hun zienswijzen niet eens zijn. God doet op hen een beroep om van die stoel af te komen en zich onder berouw en belijdenis van hun zonden voor Hem te buigen. Hij zegt tot hen: *“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats nemen, indien gij u niet bekeert.”* Openbaring 2 :4-5. Ze streven naar de eerste plaats en door hun woorden en daden brengen zij droefenis in veler harten. {USG3 284.1}

Tegen deze geest en tegen de godsdienst van het overdreven gevoel die even gevaarlijk is, richt ik mijn waarschuwing. Weest op uw hoede, broeders en zusters. Wie is uw leider — Christus of de engel die uit de hemel gevallen is? Onderzoekt uzelf en gaat na of u recht staat in het geloof. {USG3 284.2}

HET WOORD VAN GOD ONZE BEVEILIGING

Ons wachtwoord moet zijn: *“Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit Woord, er zal geen licht in hem zijn.”* Jesaja 8 : 20 KJV. We hebben een Bijbel vol van de kostbaarste Waarheid. Hij bevat de alfa en de omega der kennis. De Schriften, gegeven door de inspiratie Gods, zijn *“nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.”* 2 Timotheüs 3:16, 17. Neemt de Bijbel als uw studieboek. Allen kunnen zijn onderricht begrijpen. {USG3 284.3}

Ik doe een beroep op onze predikers, artsen en alle gemeenteleden om de lessen die Christus aan Zijn discipelen gaf vlak vóór Zijn hemelvaart, te bestuderen. Deze lessen bevatten het onderricht waaraan het volk behoefte heeft. {USG3 285.1}

Het eeuwige leven wordt enkel en alleen verkregen door van de Zoon Gods het vlees te eten en het bloed te drinken. *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u,”* verkondigde Christus, *“Die in Mij gelooft,*

heeft het eeuwige leven.... Ik ben het levende Brood Dat uit de hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven der wereld.... Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.... De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6 : 47, 51, 54-56, 63. {USG3 285.2}

Christus doet een beroep op Zijn volk om Zijn Woord te geloven en uit te leven. Wie dit Woord aannemen en in zich opnemen en het tot een deel maken van elke daad, van elke karaktereigenschap, zullen sterk opwassen in de kracht Gods. Dan zal men zien dat hun geloof van hemelse oorsprong is. Zij zullen niet dwalen op vreemde paden. Hun geest zal niet uitgaan naar een godsdienst van sentiment of van sensatie. Voor engelen en voor mensen zullen ze staan als mensen die een sterk, standvastig Christelijk karakter hebben. {USG3 285.3}

In het gouden wierookvat der Waarheid, zoals dat geboden wordt in de onderwijzingen van Christus, hebben we datgene wat zielen zal overtuigen en bekeren. Brengt, in de eenvoud van Christus, de Waarheden welke Hij, komende in deze wereld, verkondigde, en dan zal de kracht van een boodschap zich openbaren. Brengt geen theorieën of motieven waarvan Christus nooit gewag heeft gemaakt en die niet gefundeerd zijn in de Bijbel. Wij hebben verheven, plechtige Waarheden te verkondigen. “*Er staat geschreven*” is de toets die elke ziel moet voorgehouden worden. {USG3 285.4}

Nog kunnen de mensen leren wat tot hun vrede dient. De stem der genade kan nog steeds gehoord worden, zeggende: “*Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.*” Mattheüs 11 :28-30. Alleen wanneer geestelijk leven wordt aangeboden, wordt rust gevonden en eeuwig goed verkregen. In storm en orkaan moeten wij kunnen zeggen: “Mijn anker houdt.” {USG3 286.1}

Laten we om leiding te ontvangen tot Gods Woord gaan. Laten we zoeken naar een “*zo zegt de Heere*”. We hebben van menselijke methoden meer dan genoeg gehad. Een verstand enkel geoefend in de wereldse wetenschap, kan de dingen Gods niet verstaan; maar hetzelfde verstand, bekeerd en geheiligd, zal de Goddelijke kracht in het Woord zien. Alleen het verstand en het hart, gereinigd door de heiligmaking van de Geest, kunnen de geestelijke dingen onderscheiden. {USG3 286.2}

Broeders, in de Naam des Heeren doe ik op u een beroep om te ontwaken en uw plicht te zien. Stelt uw harten onder de kracht van de Heilige Geest, en ze zullen ontvankelijk gemaakt worden voor de leer van het Woord. Dan zult u de diepe dingen Gods kunnen onderscheiden. {USG3 286.3}

Moge God Zijn volk brengen onder de diepe beroerselen van Zijn Geest! Moge Hij hen doen opwaken zodat ze hun gevaar zien en zich voorbereiden op dat wat over de aarde komen zal! {USG3 286.4}

BESTUDEER DE OPENBARING

Aan Johannes openbaarde de Heere de onderwerpen met welke betekenis Zijn volk in het laatste der dagen bekend moest zijn. Het onderricht dat Hij gaf wordt gevonden in het boek De Openbaring. Wie medearbeiders van onze Heere en Heiland Jezus Christus willen zijn, moeten een diepe belangstelling tonen voor de in dit boek gevonden Waarheden. Door woord en pen moeten ze trachten de wonderbaarlijke dingen duidelijk te maken, die Jezus, toen Hij uit de hemel afdaalde, geopenbaard heeft. {USG3 286.5}

“*De openbaring van JEZUS CHRISTUS, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Dewelke het Woord Gods betuigt heeft, en het getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die*

horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen dezelve geschreven is; want de tijd is nabij." Openbaring 1 : 1-3. {USG3 287.1}

De plechtige boodschappen die in hun rangorde in de Openbaring zijn gegeven, moeten in het verstand van Gods volk de eerste plaats innemen. Niets anders mag onze aandacht in beslag nemen. {USG3 287.2}

De kostbare tijd gaat snel voorbij, en er bestaat gevaar dat velen beroofd zullen worden van de tijd die gegeven moest worden aan de verkondiging van de boodschappen die God gezonden heeft aan een gevallen wereld. Satan ziet het graag, wanneer de geest wordt afgeleid, terwijl die bezig moest zijn met het bestuderen der Waarheden die te doen hebben met werkelijkheden van eeuwige strekking. {USG3 287.3}

Het getuigenis van Christus, een getuigenis van een bij uitstek ernstig karakter, moet in de wereld worden uitgedragen. Het boek De Openbaring bevat van het begin tot het einde de kostbaarste, verheven beloften en er zijn ook waarschuwingen die bijzonder ernstig en belangrijk zijn. Zullen zij die belijden kennis van de Waarheid te bezitten, niet het getuigenis leren dat Christus aan Johannes gaf? Hier is geen sprake van gissing, van op wetenschap berustende misleiding. Hier zijn de Waarheden die met ons huidig en toekomstig welzijn te maken hebben. Wat heeft het stro met het koren gemeen?... {USG3 287.4}

De Heere komt spoedig. Op de wachters op de muren van Sion wordt een beroep gedaan om een besef te krijgen van de hun door God gegeven verantwoordelijkheden. God roept om wachters die, in het bezit van de Geest, aan de wereld de laatste waarschuwingsboodschap willen brengen; die op de tijd van de nachtelijke duisternis zullen wijzen. Hij roept om wachters die mannen en vrouwen uit hun lusteloosheid zullen opwekken, opdat hun slaap niet de slaap des doods zal zijn. {USG3 288.1}

[Testimonies to the Church vol. 8 p.290-304]

HOOFDSTUK 1—DE LAATSTE CRISIS

Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden verkondigen dat de komst van Christus zeer nabij is. De tijd waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Plagen en oordelen vallen reeds op hen die de genade Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten, zijn onheilspellend. Ze voorzien komende gebeurtenissen van de grootste betekenis. {USG3 288.2}

De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken en de laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn. {USG3 288.3}

De toestand in de wereld laat zien dat ons zware tijden te wachten staan. De kranten staan vol berichten over een verschrikkelijke oorlog in de nabije toekomst. Brutale roofovervallen zijn aan de orde van de dag. Stakingen zijn algemeen. Diefstal en moord gebeuren overal. Van de duivel bezeten mensen benemen mannen, vrouwen en kleine kinderen het leven. De mensen zijn behept met alle mogelijke ondeugden en op alle gebied overheerst het kwaad. {USG3 288.4}

De vijand is er in geslaagd de gerechtigheid geweld aan te doen en de harten der mensen te vullen met het verlangen naar zelfzuchtig gewin. *“De gerechtigheid, die staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.”* Jesaja 59 : 14. {USG3 289.1}

In de grote steden leven massa's mensen in armoede en ellende bijna zonder voedsel, dekking en kleding, terwijl in dezelfde steden mensen wonen die meer hebben dan hun hart kan begeren, die in weelde leven, hun geld besteden aan rijk ingerichte huizen, aan opschik, of nog erger, aan de bevrediging van zinnelijke lusten, alcohol en nog andere dingen die de vermogens van de hersenen vernielen, de geest verstoren en de ziel doen ontaarden. De kreten van een hongerlijdende mensheid stijgen op tot God, terwijl aan de andere kant door verdrukking en afpersing geweldige fortuinen worden opeengehoopt. {USG3 289.2}

EEN TONEEL VAN VERWOESTING

Toen ik op een keer in New York was, kreeg ik in een nachtelijk visioen te zien hoe gebouwen verdieping na verdieping oprezen ten hemel. Van deze gebouwen werd gegarandeerd dat ze brandvrij waren en ze werden opgetrokken ter verheerlijking van hun eigenaars en bouwers. Hoger en steeds hoger rezen deze gebouwen op en het duurste materiaal werd ervoor gebruikt. De eigenaars van die gebouwen vroegen zich niet af: “Hoe kunnen wij God het best verheerlijken?” Aan de Heere dachten ze helemaal niet. {USG3 289.3}

Ik dacht: “Konden toch degenen die hun geld daarin steken, hun weg zien zoals God die ziet! Ze doen machtige gebouwen verrijzen, maar hoe dwaas zijn hun plannen en overleggingen in het oog van de Heerser over het heelal. Ze onderzoeken niet met al de kracht van hun hart en verstand hoe ze God kunnen verheerlijken. Ze hebben dit, wat toch de eerste plicht van de mensen moet zijn, geheel uit het oog verloren.” {USG3 289.4}

Terwijl deze hemelhoge gebouwen werden opgetrokken, verheugden de eigenaars zich in een eierzuchtige hovaardij dat ze geld hadden om het eigen-ik te bevredigen en dat ze de naijver van hun burens konden opwekken. Veel van het geld dat ze daarin hadden gestoken, was verkregen door afpersing, door de armen uit te mergelen. Ze vergaten, dat in de hemel aantekening wordt gehouden van elke zakelijke transactie; daar wordt elke onrechtvaardige handeling, elke bedrieglijke daad opgetekend. De tijd komt dat mensen in hun bedrog en onbeschaamdheid een grens zullen bereiken waar God hen niet overheen zal laten gaan, en dan zullen ze ervaren dat ook aan de verdraagzaamheid van Jehova een einde komt. {USG3 290.1}

Het toneel dat vervolgens aan mijn geest voorbijging was een brandalarm. Mensen keken naar die grote gebouwen die verondersteld werden brandvrij te zijn en zeiden: “Ze zijn volkomen veilig.” Maar die gebouwen werden door het vuur vernietigd als waren ze van pek gemaakt. De brandweer kon niets doen om de algehele vernietiging te voorkomen. De brandweermannen konden

de spuiten niet laten werken. {USG3 290.2}

Mij is gezegd, dat wanneer de tijd des Heeren komt en er geen verandering is gekomen in de harten van trotse, eerzuchtige menselijke wezens, ze zullen ervaren dat de hand die krachtig was om te redden, krachtig zal zijn om te vernietigen. Geen aardse macht kan de hand van God weerhouden. Geen materiaal kan gebruikt worden bij het optrekken van gebouwen dat ze voor vernietiging zal bewaren wanneer Gods bestemde tijd komt om de mensen te vergelden vanwege hun minachting voor Zijn wet en vanwege hun zelfzuchtige eerzucht. {USG3 290.3}

DE WARE OORZAKEN WORDEN NIET BEGREPEN

Zelfs onder opvoeders en staatslieden zijn er niet velen die de oorzaken begrijpen welke ten grondslag liggen aan de tegenwoordige toestand van de maatschappij. Zij die de regering in handen hebben, zijn niet in staat om het probleem van zedelijk verderf, armoede, pauperisme en toenemende misdaad op te lossen. Tevergeefs ploeteren ze om de handel in het algemeen op een hechter basis te stellen. Indien de mensen meer aandacht zouden schenken aan de leer van Gods Woord, dan zouden ze een oplossing vinden voor de problemen die hen nu verbijsteren. {USG3 291.1}

De Bijbel geeft een beschrijving van de wereld vlak vóór de wederkomst van Christus. Van de mensen die door roof en afpersing grote rijkdommen hebben vergaard, staat geschreven: *“Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, hetwelk van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen die geogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaoth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige, en hij wederstaat u niet.”* Jacobus 5 : 3-6. {USG3 291.2}

Maar wie leest de waarschuwingen die gegeven worden door de snel in vervulling gaande tekenen der tijden? Welke indruk maakt dat op wereldlingen? Welke verandering wordt er in hun houding gezien? Niet meer dan gezien werd in de houding van de wereldbewoners ten tijde van Noach. Geheel opgaande in wereldse zaken en genoegens *“en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam”*. Mattheüs 24:39. Ze kregen waarschuwingen die van de hemel kwamen, maar ze weigerden er naar te luisteren. En heden gaat de wereld haastig haar eeuwige ondergang tegemoet, absoluut onverschillig tegenover de waarschuwende stem Gods. {USG3 291.3}

DE DAG DES HEEREN IS NABIJ

De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid waarvan in de profetieën gesproken wordt, plaats vinden. {USG3 292.1}

“ZIE, de HEERE maakt het land (N.V.: de aarde) ledig en Hij maakt het woest, en Hij keert deszelfs gestaltenis om en Hij verstroot zijn inwoners.... Want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden.... De vreugde der trommels rust, het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, de vreugde der harp rust.” Jesaja 24 : 1,5-6, 8. {USG3 292.2}

“Ach die dag; want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige.... De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee! De runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide; ook zijn de schaapskudden verwoest.” “De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle bomen des velds zijn verdord, ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen.” Joël 1 : 15, 17-18, 12. {USG3 292.3}

“Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen; want gij, mijn ziel, hoort het geluid der bazuin en het krijgsgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen, want het ganse land is

verstoord.” Jeremia 4:19-20. {USG3 292.4}

“Ik zag het land aan, en zie, het was woest en ledig; ook naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan, en zie, zij beefden; en al de heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag, en zie, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken.” Verzen 23-26. {USG3 292.5}

“O wee; want die dag is zo groot dat ze er zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob; nog zal hij daaruit verlost worden.” Jeremia 30 :7. {USG3 292.6}

ENKELE GETROUWEN

Niet allen in deze wereld hebben tegen God de zijde van de vijand gekozen. Niet allen zijn ontrouw geworden. Er zijn enkele getrouwen die God gehoorzaam blijven; want Johannes schrijft: “Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” Openbaring 14:12. Spoedig zal de strijd op zijn hevigst ontbranden tussen degenen die God dienen en degenen die Hem niet dienen. Weldra zal alles wat geschokt kan worden, geschokt worden, opdat die dingen, welke niet bewogen kunnen worden, zullen blijven. {USG3 293.1}

Satan is een ijverige Bijbelonderzoeker. Hij weet dat zijn tijd kort is en hij probeert op elk punt tegen het werk des Heeren op deze aarde in te gaan. Het is onmogelijk enig denkbeeld te geven van de belevenis van Gods volk, dat leven zal op aarde, wanneer hemelse heerlijkheid zal samengaan met een herhaling van de vervolgingen uit het verleden. Zij zullen wandelen in het licht dat afstraalt van de troon Gods. Door middel van de engelen zal er een aanhoudende verbinding zijn tussen hemel en aarde. {USG3 293.2}

En satan, omringd door boze engelen en beweerende God te zijn, zal tal van wonderen doen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden. Het volk Gods zal zijn veiligheid niet vinden in het doen van wonderen, want satan zal de wonderen die gedaan worden, nadoen. Gods beproefd en getoetst volk zal zijn kracht vinden in het teken waarvan gesproken wordt in Exodus 31 : 12-18. Hun basis moet zijn het levende woord: “*Er staat geschreven.*” Dit is het enige fundament, waarop ze veilig kunnen staan. Wie hun verbond met God hebben verbroken, zullen in die dag zonder God en zonder hoop staan. {USG3 293.3}

Zij, die God aanbidden, zullen bijzonder gekenmerkt worden door hun standpunt ten opzichte van het vierde gebod, omdat dit het teken is van Gods scheppende macht en het getuigenis van Zijn aanspraak op de eerbied en het eerbetoon van de mens. De goddelozen zullen gekenmerkt worden door hun pogingen om het gedenkteken van de Schepper neer te halen en de inzetting van Rome te verheerlijken. In het verloop van de strijd zal het gehele Christendom verdeeld worden in twee grote groepen, zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun kracht zullen verenigen om allen “*kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten*” Openbaring 13:16, te dwingen het merkteken van het beest te aanvaarden, zo zal nochtans het volk Gods dat niet aanvaarden. {USG3 293.4}

De Ziener van Patmos zag “*hen die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods, en zij zongen het gezang van Mozes ... en het gezang des Lams.*” Openbaring 15:2-3. {USG3 294.1}

Zware beproevingen en verdrukkingen staan het volk Gods te wachten. De oorlogsgeest zweept de volken op van het ene einde der aarde tot het andere. Maar te midden van de tijd der benauwdheid die te komen staat — een tijd der benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk bestaan heeft — zal Gods uitverkoren volk onbewogen staan. Satan en zijn heirscharen kunnen hen niet vernietigen, want engelen, uitmuntende in kracht, zullen hen beschermen. {USG3 294.2}

De oordelen Gods. De Heere onttrekt aan de aarde Zijn breidelende kracht en spoedig zal er dood en vernieling, toenemende misdaad, en wreedheden zijn tegenover de rijken die zich zo boven de armen verheven hebben. Wie zonder Gods bescherming staan, zullen, in welke plaats of positie zij

zich ook bevinden, geen veiligheid vinden. Menselijke werktuigen worden opgeleid en gebruiken hun vindingrijke kracht om hun machtigste mechanisme in werking te stellen ten einde te wonden en te doden — 1904, vol. 8, p. 50. {USG3 294.3}

Spoedig zullen onder de volken zich zware moeilijkheden voordoen — een tijd der benauwdheid die zal duren tot Jezus komt. Als nooit te voren moeten we ons aaneensluiten en Hem dienen Die Zijn troon in de hemelen heeft toebereid en Wiens Koninkrijk heerst over allen. God heeft Zijn volk niet verlaten en onze kracht ligt daarin dat wij Hem niet verlaten. {USG3 295.1}

De oordelen Gods zijn in het land. De oorlogen en oorlogsgeruchten, de vernietiging door brand en overstroming, zeggen duidelijk dat de tijd der benauwdheid, die, tot het einde komt, steeds zwaarder zal worden, zeer dicht nabij is. — Review and Herald, 24 nov. 1904. {USG3 295.2}

Een uitverkoren geslacht. Gods Woord tot Zijn volk luidt: *“Gaaf uit het midden van hen en scheidt u af, ... en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn.”* 2 Korinthe 6: 17,18 *“Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.”*; 1 Petrus 2 :9. Gods volk moet zich kenmerken als een volk dat Hem trouw en van ganser harte dient, geen eer voor zichzelf opeist, en gedenkt dat het zich door een plechtig verbond verbonden heeft om de Heere en Hem alleen te dienen. {USG3 295.3}

“De HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel Mijn Sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten, opdat men wete dat ik de HEERE ben Die u heilig: Onderhoudt dan de Sabbat, dewijl hij ulieden heilig is; wie hem ontheiligt zal zekerlijk gedood worden; want een ieder die daarop enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen, doch op de zevende dag is de Sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN; wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, dewijls de HEERE in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag gerust en Zich verkwikt heeft.” Exodus 31:12-17. {USG3 295.4}

Kenmerken deze woorden ons niet als het volk dat naar God genoemd is? en zeggen ze ons niet dat zo lang als de tijd duurt wij de geheiligde, kerkelijke onderscheiding die ons gegeven is, moeten eerbiedigen? De kinderen Israëls moesten de Sabbat onderhouden in hun geslachten *“tot een eeuwig verbond”*. De Sabbat heeft van zijn betekenis niets verloren. Hij is nog steeds het teken tussen God en Zijn volk en dat zal hij blijven in alle eeuwigheid. — 1909, vol. 9, blz. 17, 18. {USG3 296.1}

[Testimonies for the Church vol.9 p.11-17]

HOOFDSTUK 2—GEROEPEN OM GETUIGEN TE ZIJN

Zevende-Dags Adventisten zijn in zekere zin als wachters en lichtdragers in de wereld geplaatst. Aan hen is de laatste waarschuwing aan een verloren gaande wereld toevertrouwd. Vanuit het Woord van God schijnt op hen een wonderbaarlijk licht. Hun is een werk opgedragen van uitzonderlijk belang — de verkondiging van de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel. Er is geen ander werk van zo groot belang. Zij mogen niet toestaan dat iets anders hun aandacht is beslag neemt. {USG3 296.2}

De plechtigste Waarheden, ooit aan sterfelijke mensen toevertrouwd, zijn ons gegeven om aan de wereld te verkondigen. De verkondiging van deze Waarheden moet ons werk zijn. De wereld moet gewaarschuwd worden en Gods volk moet getrouw zijn aan de hun verstrekte opdracht. Ze moeten zich verre houden van alle speculeren en geen zakelijk compagnonschap aangaan met ongelovigen, want dit zou hen hinderen in de hun door God gegeven taak. {USG3 296.3}

Christus zegt van Zijn volk: *“Gij zijt het licht der wereld.”* Mattheüs 5:14. Het is geen geringe zaak dat de raadgevingen en plannen Gods voor ons zo duidelijk zijn opengelegd. Het is een wonderlijk voorrecht, de wil van God zoals deze geopenbaard is in het vaste profetische Woord, te kunnen begrijpen. Dit legt op ons een zware verantwoordelijkheid. God verwacht van ons dat we tot anderen de kennis zullen brengen die Hij ons gegeven heeft. Het is Zijn bedoeling dat Goddelijke en menselijke werktuigen zullen samengaan in de verkondiging van de waarschuwingsboodschap. {USG3 297.1}

IEDEREEN EEN WACHTER

Ieder die het licht der waarheid heeft aangenomen, staat, zo ver zijn mogelijkheden reiken, onder dezelfde verantwoordelijkheid als de profeet van Israël tot wie het woord kwam: *“Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls, zo zult gij het woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: O goddeloze! gij zult de dood sterven —, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, opdat hij zich daarvan bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd.”* Ezechiël 33: 7-9. {USG3 297.2}

Moeten wij wachten tot de profetieën van het einde zich vervuld hebben, alvorens iets daarvan te zeggen? Wat voor waarde zullen onze woorden dan hebben? Moeten we wachten tot Gods oordelen op de overtreder neerkomen alvorens we hem vertellen hoe hij daaraan kan ontkomen? Waar is ons geloof in het Woord van God? Moeten wij dingen die voorzegd zijn, zien gebeuren, alvorens wij zullen geloven wat Hij heeft gezegd? In duidelijke, heldere stralen is het licht tot ons gekomen om ons te laten zien dat de grote dag des Heeren zeer nabij is, ja “voor de deur”. Laten we lezen en begrijpen vóór het te laat is. {USG3 297.3}

Wij moeten toegewijde kanalen zijn waardoor het hemelse leven naar anderen kan stromen. De Heilige Geest moet de gehele gemeente bezielen en doortrekken en de harten reinigen en samenvoegen. Wie met Christus begraven zijn in de doop, moeten verrijzen tot nieuwigheid des levens, en van het leven van Christus een levende uitbeelding geven. Een heilige taak is op ons gelegd. Het bevel is ons gegeven: *“Gaaf dan henen, onderwijst af de volken, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden af de dagen tot de voleinding der wereld.”* Mattheüs 28:19, 20. Gij zijt tot het werk gewijd om het Evangelie der zaligheid bekend te maken. De volmaaktheid des hemels zal daarbij uw kracht zijn. {USG3 298.1}

EEN HEILIG LEVEN

Het is niet alleen door het verkondigen van de Waarheid, niet alleen door de verspreiding

van geschriften dat we van God moeten getuigen. Laten we bedenken dat een leven gelijk aan dat van Christus het machtigste argument is dat naar voren gebracht kan worden ten gunste van het Christendom, en dat een zwak Christelijk karakter meer schade in de wereld doet dan het karakter van een wereldling. Niet al de geschreven boeken kunnen de opzet van een heilig leven dienen. De mensen zullen geloven niet wat de prediker predikt maar wat de gemeente uitleeft. Maar al te vaak wordt de invloed van de preek, van de kansel verkondigd, tenietgedaan door de prediking van het leven van diegenen die beweren verdedigers der Waarheid te zijn. {USG3 298.2}

Het is Gods bedoeling Zichzelf en Zijn volk te verheerlijken voor de wereld. Hij verwacht van hen die de Naam van Christus dragen, dat zij Hem in gedachte, woord en daad vertegenwoordigen. Hun gedachten moeten zuiver zijn en hun woorden nobel en verheffend opdat mensen in hun omgeving dichter tot de Heiland gebracht worden. De godsdienst van Christus moet doorweven zijn met alles wat zij doen en zeggen. Van elke zakelijke transactie die zij doen, moet de geur uitgaan van Gods tegenwoordigheid. {USG3 299.1}

De zonde is een afschuwelijk iets. Zij bezoedelde de zedelijke schoonheid van heel veel engelen. Ze kwam onze wereld binnen en heeft het zedelijke beeld van God in de mens zo goed als uitgewist. Maar in Zijn grote liefde heeft God voorzien in een weg waardoor de mens de positie zou kunnen herkrijgen waaruit hij gevallen was door toe te geven aan de verleider. Christus kwam Zich stellen aan het hoofd van de mensheid om ten onze gunste een volmaakt karakter uit te leven. Wie Hem aannemen, zijn wedergeboren. {USG3 299.2}

Door de werking van de sterke groei der zonde, zag Christus de mensheid als slaven van de overste van de macht der lucht, terwijl ze een geweldige kracht ontwikkelde in het doen van boze werken. Hij zag ook dat er een sterkere kracht moest zijn om satan te weerstaan en te overwinnen. *“Nu is het oordeel dezer wereld,”* zei Hij, *“nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.”* Johannes 12 :31. Hij zag, dat, wanneer menselijke wezens in Hem geloofden, hun kracht zou verleend worden tegen het leger van gevallen engelen wiens naam legio is. Christus versterkte Zijn ziel met de gedachte dat, door de wonderbaarlijke offerande die Hij straks zou brengen, de vorst dezer wereld zou buitengeworpen worden en dat, door de genade Gods, mannen en vrouwen daar geplaatst konden worden waar ze konden herkrijgen wat ze verloren hadden. {USG3 299.3}

Het leven dat Christus leefde in deze wereld, kunnen mannen en vrouwen leven door Zijn kracht en onder Zijn leiding. In hun strijd met satan staat hun al de hulp ter beschikking die Hij had. Zij kunnen meer dan overwinnaars zijn door Hem die hen liefhad en Zich voor hen gaf. {USG3 299.4}

Het leven van belijdende Christenen die niet het leven van Christus leiden, is een bespotting van de godsdienst. Ieder wiens naam geschreven staat in het ledenregister der gemeente, staat onder de verplichting om Christus te vertegenwoordigen door het innerlijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest te openbaren. Ze moeten Zijn getuigen zijn en de voordelen laten zien van het wandelen en werken, waarin zij Christus ten voorbeeld hebben. De Waarheid van deze tijd moet in al haar kracht te zien zijn in het leven van hen die haar geloven, en die Waarheid moet aan de wereld worden gebracht. Gelovigen moeten in hun leven haar kracht om te heiligen en te veredelen laten zien. {USG3 300.1}

VERTEGENWOORDIGERS VAN CHRISTUS

De bewoners van het hemelse heelal verwachten van de volgelingen van Christus dat ze schijnen als lichten in de wereld. Zij moeten de kracht laten zien van de genade, waarvoor Christus stierf om die aan de mensen te geven. God verwacht van hen die belijden Christenen te zijn, dat ze in hun leven de hoogste ontwikkeling van het Christendom zullen openbaren. Ze zijn erkende vertegenwoordigers van Christus, en ze moeten laten zien dat het Christendom een werkelijkheid is. Ze moeten mensen des geloofs zijn, mensen van moed, geheel toegewijde mensen die zonder enige twijfel vertrouwen op God en Zijn beloften. {USG3 300.2}

Allen die de stad Gods willen binnengaan, moeten tijdens hun leven hier op aarde Christus in al hun doen en laten vooropstellen. Dat juist stempelt hen tot boodschappers van Christus, Zijn

getuigen. Ze moeten een duidelijk omljnd getuigenis uitdragen tegen alle boze praktijken, en zondaars wijzen op het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Allen die Hem aannemen, geeft Hij kracht om kinderen Gods te worden. Wedergeboorte is de enige weg waarlangs wij de stad Gods kunnen binnengaan. De weg is smal en de poort waardoor wij binnengaan, is nauw, maar langs die weg moeten we mannen en vrouwen en kinderen leiden en hun leren dat, zo ze zalig willen worden, ze een nieuw hart en een nieuwe geest moeten hebben. De oude, aangeboren karaktertrekken moeten overwonnen worden. De natuurlijke verlangens van de ziel moeten een verandering ondergaan. Alle bedrog, alle valsheid, alle kwaadspreken moet worden weggedaan. Het nieuwe leven, dat mannen en vrouwen gelijk Christus doet worden, moet worden geleefd. {USG3 300.3}

STANDVASTIG VASTHOUDEN AAN DE WAARHEID

Er mag geen schijnvertoon zijn in het leven van hen die een zo heilige en plechtige boodschap hebben als wij moeten uitdragen. De wereld slaat de Zevende-Dags Adventisten gade omdat ze een en ander weet van hun belijdenis des geloofs en van hun verheven maatstaf, en wanneer ze dan diegenen ziet die niet naar hun belijdenis leven, wijst ze vol verachting op hen. {USG3 301.1}

Zij die Jezus liefhebben, zullen in hun leven alles in overeenstemming met Zijn wil brengen. Zij hebben de keuze gedaan om zich te plaatsen aan de kant des Heeren, en hun leven moet een scherpe tegenstelling vormen met het leven van wereldse mensen. De verzoeker zal tot hen komen met zijn vleierende woorden en verlokkingen, zeggende: *“Al deze dingen zal ik u geven, indien Gij nedervallende mij zult aanbidden.”* Mattheüs 4:9. Maar ze weten dat al wat hij aanbiedt, niets waard is en ze weigeren op zijn verlokking in te gaan. Door de genade Gods zijn ze in staat hun reinheid onbevlekt te bewaren. Heilige engelen staan hen dicht ter zijde en in hun trouwe verknochtheid aan de Waarheid wordt Christus geopenbaard. Ze zijn de dienstknechten van Christus, en als trouwe dienstknechten dragen ze een waarachtig getuigenis uit ten gunste van de Waarheid. Ze laten zien dat er geestelijke kracht bestaat die mannen en vrouwen in staat kan stellen geen duimbreed af te wijken van de Waarheid en de gerechtigheid en dat niet voor al de schenkingen die mensen kunnen geven. Waar dezulken zich ook bevinden, daar zullen ze geëerd worden door de hemel omdat ze hun leven in overeenstemming met de wil van God hebben gebracht, zonder zich bezorgd te maken over de offers die ze moeten brengen. {USG3 301.2}

EEN WERELDWIJDE BOODSCHAP

Het licht dat God Zijn volk heeft geschonken, moet niet worden weggeborgen in de gemeenten die de Waarheid reeds kennen. Men moet het laten schijnen tot in de donkerste hoeken der aarde. Wie in het licht wandelen zoals Christus in het licht is, zullen met de Heiland samenwerken door anderen te openbaren wat Hij hun heeft geopenbaard. Het is Gods bedoeling dat de Waarheid voor deze tijd gebracht zal worden aan alle natie en geslacht en taal en volk. In de wereld van heden worden mannen en vrouwen geheel in beslag genomen door het streven naar werelds gewin en werelds vermaak. Er zijn duizenden en nog eens duizenden die wat de zaligheid van de ziel betreft, geen tijd hebben om daarover te denken. De tijd is gekomen dat de boodschap van Christus' spoedige komst moet weerklinken door de gehele wereld. {USG3 302.1}

Onmiskbare tekenen wijzen op de nabijheid van het einde. De waarschuwing moet scherp omljnd worden gegeven. De weg moet bereid worden voor de komst van de Vredevorst op de wolken des hemels. Er moet nog zo veel gedaan worden in de steden die de Waarheid voor deze tijd nog niet hebben gehoord. Wij moeten voor onze instellingen geen gebouwen neerzetten die in grootte en pracht die van de wereld overtreffen; maar in de Naam des Heeren, met de onvermoeide volharding en onverflauwde ijver die Christus in Zijn arbeid aan de dag legde, moeten wij het werk des Heeren voortzetten. {USG3 302.2}

Het is vooral nodig dat wij als volk onze harten voor God verootmoedigen en Hem

vergifenis vragen voor onze nalatigheid in het vervullen van de Evangelieopdracht. Wij hebben in enkele plaatsen grote centra opgebouwd, terwijl we vele belangrijke steden onbewerkt lieten. Laten we nu het ons opgedragen werk aanpakken en de boodschap verkondigen die mannen en vrouwen het gevaar waarin ze verkeren, moet laten zien. Wanneer iedere Zevende-Dags Adventist het hem opgedragen werk had verricht, zou het aantal gelovigen veel groter zijn dan het nu is. In al de steden van Amerika zou men mensen aantreffen die er toe gebracht waren om op de boodschappen acht te slaan en de wet van God te gehoorzamen. {USG3 302.3}

In sommige plaatsen is de boodschap betreffende de viering van de Sabbat duidelijk en krachtig gebracht, terwijl andere plaatsen niet gewaarschuwd zijn. Is het geen tijd dat zij die de Waarheid kennen, een besef gaan krijgen van de verantwoordelijkheden die op hen rusten? Broeders, u moogt uzelf niet begraven onder wereldse belangen of ondernemingen. U kunt zich niet veroorloven de opdracht, u door de Heiland gegeven, te verwaarlozen. {USG3 303.1}

Alles in het heelal doet een beroep op hen die de Waarheid kennen, zich zonder enige terughouding te wijden aan de Waarheid zoals die hun is geopenbaard in de boodschap van de derde engel. Wat we zien en horen, roept ons tot onze plicht. De werking van satanische invloeden dwingt elke Christen stand te houden. {USG3 303.2}

WELKE ARBEIDERS ER NODIG ZIJN

Een groot en belangrijk werk is ons opgedragen en daarin zijn nodig verstandige, onzelfzuchtige mannen, mannen die begrijpen wat het betekent, zich onzelfzuchtig te wijden aan het redden van zielen. Maar in de arbeid zijn geen mannen nodig die lauw zijn, want die kan Christus niet gebruiken. Mannen en vrouwen zijn nodig die een hart hebben voor het lijden van de mensheid en uit wiens leven blijkt dat zij licht en leven en genade ontvangen en uitdelen. {USG3 303.3}

Het volk van God moet in zelfverloochening en offerande Christus dicht nabijkomen en zijn enige doel moet zijn de boodschap der genade aan de gehele wereld te brengen. Sommigen zullen werken op dit gebied, anderen weer op een ander gebied, al naar gelang God hen roept en leidt. Maar zij moeten allen samenwerken en ernaar streven van het werk één volmaakt geheel te maken. Door het geschreven en gesproken woord moeten zij voor Hem arbeiden. De boeken waarin de Waarheid staat vermeld, moeten in verschillende talen worden vertaald en naar de einden der aarde gebracht worden. {USG3 303.4}

Mijn hart is zo vaak bezwaard omdat zo velen die kunnen werken, niets doen. Zij zijn de speelbal van satans verleidingen. Van elk lid der gemeente dat kennis van de Waarheid bezit, wordt verwacht dat hij werkt zolang het dag is; want de nacht komt dat niemand werken kan. Binnenkort zullen we begrijpen wat die nacht betekent. Vol droefheid moet de Geest van God zich van de aarde terugtrekken. De volkeren staan toornig tegenover elkaar. Toebereidselen voor oorlog worden op grote schaal gemaakt. De nacht is op handen. Laat de gemeente zich opmaken om het haar opgedragen werk te doen. Iedere gelovige, onderlegd of niet onderlegd, kan de boodschap uitdragen. {USG3 304.1}

Vóór ons strekt de eeuwigheid zich uit. Het gordijn zal weldra worden weggeschoven. Waar denken we toch aan, dat we vasthouden aan onze zelfzuchtige gemakzucht, terwijl overal om ons heen zielen omkomen? Zijn onze harten zó verhard geworden? Kunnen we niet zien en begrijpen dat we een werk ten gunste van anderen te doen hebben? Mijn broeders en zusters, behoort u tot degenen die ogen hebben, en niet zien; die oren hebben, en niet horen? Is het dan alles tevergeefs, dat God u een kennis van Zijn wil heeft bijgebracht? Is het tevergeefs, dat Hij u waarschuwing op waarschuwing gezonden heeft dat het einde nabij is? Geloof u wat Zijn Woord zegt aangaande datgene wat over de wereld zal komen? Geloof u dat Gods oordelen reeds komende zijn over de bewoners der aarde? Hoe kunt u dan zo zorgeloos en onverschillig met de armen over elkaar zitten? {USG3 304.2}

Elke dag die voorbijgaat, brengt ons dichter bij het einde. Brengt hij ons ook dichter tot God? Waken we onder gebed? Zij met wie wij dag in dag uit omgaan, hebben onze hulp, onze

leiding nodig. Ze kunnen in een geestestoestand verkeren, dat een woord, te rechter tijd gesproken, door de Heilige Geest zal worden als een nagel, ingeslagen op de juiste plaats. Mogelijk zijn morgen enkelen van die zielen reeds daar waar wij ze nooit meer kunnen bereiken. Welke invloed gaat van ons uit op die medereizigers? Wat doen we om hen voor Christus te winnen? {USG3 305.1}

De tijd is kort, en onze krachten moeten georganiseerd worden om een groter werk te doen. Arbeiders zijn nodig die de belangrijkheid van het werk zien, en die daar hun schouders onder willen zetten, niet om het loon dat ze ontvangen, maar uit een besef van de nabijheid van het einde. De tijd vraagt een grotere doelmatigheid en een diepere toewijding. O, dit onderwerp ligt mij zo na aan het hart, dat ik tot God uitroep: “Zend boodschappers uit die hun verantwoordelijkheid voelen, boodschappers in wiens harten zelfzuchtigheid, die aan de wortel van alle zonde ligt, is gekruisigd!” {USG3 305.2}

EEN INDRUKWEKKEND TONEEL

In de nachtgezichten ging een zeer indrukwekkend toneel aan mij voorbij. Ik zag een enorme vuurbal tussen enkele deftige huizen vallen, waardoor deze onmiddellijk werden verwoest. Ik hoorde iemand zeggen: “Wij wisten dat de oordelen Gods over de aarde zouden komen, maar we wisten niet dat dit zo spoedig zou gebeuren.” Anderen zeiden met doodsangst in hun stem: “U wist het! Waarom hebt u ons dat dan niet gezegd? Wij wisten het niet.” Aan alle kanten hoorde ik zulke verwijtende woorden. {USG3 305.3}

Wanhopig werd ik wakker. Weer sliep ik in en nu scheen ik in een grote vergadering te zijn. Iemand van gezag sprak de aanwezigen toe, en vóór hen hing een kaart van de wereld. Hij zei dat de kaart Gods wijngaard voorstelde, die bewerkt moest worden. Wanneer het licht van de hemel op iemand scheen, moest deze het licht op anderen weerkaatsen. In tal van plaatsen werden lichten ontstoken en door deze lichten werden weer anderen ontstoken. {USG3 305.4}

De woorden werden herhaald: *“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar; en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzó schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken.”* Mattheüs 5 : 13-16. {USG3 306.1}

Ik zag lichtpunten schijnen vanuit steden en dorpen, vanuit de hoge plaatsen en vanuit de lage plaatsen der aarde. Gods Woord werd gehoorzaamd, en als gevolg daarvan kwamen gedenktekens van Hem in elke stad en dorp. Zijn Waarheid werd verkondigd door de gehele wereld. {USG3 306.2}

Toen werd die kaart weggenomen en een andere daarvoor in de plaats gehangen. Op die kaart scheen het licht slechts vanuit enkele plaatsen. De rest van de wereld was in duisternis, met hier en daar enkel een glimp van licht. Onze Leraar zei: “Deze duisternis is het gevolg daarvan dat de mensen hun eigen weg volgen. Ze hebben ketterijen aangehangen en boze neigingen gekoesterd. In hun leven hebben ze twistpunten, kritiek en beschuldiging vooropgezet. Hun harten staan niet recht tegenover God. Ze hebben hun licht onder een korenmaat verborgen.” {USG3 306.3}

Wanneer elke soldaat van Christus zijn plicht had gedaan, wanneer elke wachter op de muren van Sion de bazuin een zeker geluid had gegeven, zou de wereld nu al de waarschuwingsboodschap hebben gehoord. Maar het werk is jaren achter. Terwijl de mensen geslapen hebben, is satan ons ver vooruit geweest. {USG3 306.4}

Terwijl we op God vertrouwen, moeten we gestaag voorwaarts gaan en Zijn werk doen in alle onzelfzuchtigheid en in nederige afhankelijkheid van Hem, onszelf, ons heden en onze toekomst overgeven aan Zijn wijze voorzienigheid, het beginsel van onze vaste grond tot het einde toe vasthoudende, en bedenken dat het niet vanwege onze verdienste is dat wij de zegeningen des hemels ontvangen, maar vanwege de verdienste van Christus en door geloof in Hem ons aanvaarden

van Gods overvloedige genade. {USG3 307.1}