



Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 1117; blz. 62

Deuteronomium Hoofdstuk 1

Vers 1 **Bestudeer Deuteronomium Zorgvuldig.** – Het boek Deuteronomium moet zorgvuldig bestudeerd worden door degenen, die nu op de aarde leven. Dit boek bevat een verslag van de instructies die Mozes heeft gekregen om aan de kinderen Israëls te geven. Hierin wordt de wet herhaald....

Gods wet werd vaak aan Israëel herhaald. Opdat de geboden ervan niet vergeten zouden worden, moest deze wet aan het volk worden voorgehouden en altijd verheven en geëerd. De ouders moesten de wet voorlezen aan hun kinderen, en ze regel voor regel, gebod op gebod onderrichten. Bij openbare gelegenheden moest de wet ten aanhoren van heel het volk worden gelezen.

De voorspoed van Israëel hing af van gehoorzaamheid aan deze wet. Als ze gehoorzaam zouden zijn, zou die wet hen leven brengen; bij ongehoorzaamheid bracht de wet de dood (R&H 31 dec., 1903).

Page 1117-1118; blz. 63

(Exodus 1:1). **Maak Meer Studie van Deuteronomium en Exodus.** – We maken niet voldoende studie van Deuteronomium en Exodus. Deze boeken verhalen de handelwijze van God met Israëel. God bracht de Israëlieten uit slavernij en leidde hen door de woestijn naar het beloofde land (MS 11, 1903).

Vers 6-10 **Israëls Onzichtbare Leider Heerste door Zichtbare Werktuigen.** – De Heere God in de hemel is onze Leidsman Die we veilig kunnen volgen, want Hij heeft nooit een fout gemaakt. Laten wij God en Zijn Zoon Jezus Christus eren. Door Zijn Zoon spreekt Hij met de wereld. Het was Christus Die Mozes de instructies voor de kinderen Israëls gaf. Christus bevrijdde de Israëlieten uit Egyptische slavernij. Mozes en Aäron waren de zichtbare leiders van het volk. Mozes kreeg instructies van hun onzichtbare Leider, om ze aan het volk door te geven. Als Israëel had geluisterd naar de aanwijzingen die Mozes hen gaf, zou geen van hen, die uit Egypte op reis waren gegaan, in de woestijn aan ziekte of dood ten prooi zijn gevallen. Ze hadden een veilige Gids. Christus Zelf had beloofd hen veilig naar het beloofde land te brengen als ze Zijn leiding wilden volgen. Deze talrijke menigte van meer dan een miljoen mensen stond onder Zijn rechtstreeks gezag. Ze vormden Zijn familie. Hij stelde belang in ieder van hen (MS 144, 1903).

Hoofdstuk 4

Vers 1 **Bestudeer de Hoofdstukken Vier tot Acht.** – Ik vraag u om de hoofdstukken vier tot acht van Deuteronomium te bestuderen, zodat u begrijpt wat God van Zijn volk van eertijds eiste, opdat ze Hem een heilig volk zouden zijn. Wij naderen de dag van Gods belangrijke eindoverzicht wanneer alle volken op deze wereld voor de Rechter der ganse aarde moeten verschijnen om van hun daden verantwoording af te leggen. Wij leven nu in de tijd van het onderzoek. Vóór de dag van Gods beoordeling zal ieder karakter onderzocht zijn en elk geval zal voor eeuwig



Bijbelcommentaar op Deuteronomium; blz. 62-68

zijn beslist. Laat de woorden van Gods dienstknecht, die in deze hoofdstukken vermeld zijn, gelezen worden om er baat bij te vinden (Brief 112, 1909).

Hoofdstuk 6

Vers 1,2 **Resultaten van Gehoorzaamheid.** – In dit schriftgedeelte wordt ons geleerd dat gehoorzaamheid aan Gods vereisten de gehoorzamen brengt onder de wetten die het lichamelijk welzijn besturen. Zij die gezond willen blijven, moeten hartstocht en eetlust ondergeschikt maken. Zij moeten niet toegeven aan de zinnelijke hartstochten en onmatige eetlust, want ze moeten onder Gods leiding blijven en hun fysieke, mentale en zedelijke krachten moeten zo verstandig gebruikt worden dat het lichamelijke gestel in goede staat blijft. Gezondheid, leven en geluk

Page 1118; blz. 64

zijn het gevolg van gehoorzaamheid aan de natuurwetten die ons lichaam beheersen. Als onze wil en ons leven in overeenstemming zijn met Gods wil en leven; als we het welbehagen doen van onze Schepper, zal Hij het menselijk organisme in goede staat houden, en de zedelijke, mentale en lichamelijke krachten herstellen, zodat Hij door ons kan werken tot Zijn eer. Zijn genezende kracht is steeds openbaar in ons lichaam. Als we met Hem samengaan in dit werk, zijn gezondheid en geluk, vrede en bruikbaarheid zekere resultaten (MS 151, 1901).

Vers 6-9 (vs. 25; Romeinen 10:5). **Gehoorzaamheid door Geloof is Gerechtigheid door geloof.** – Als we ons leven absoluut gehoorzaam maken aan Gods wet, en God beschouwen als onze voornaamste Gids; wanneer we ons vastklemmen aan Christus als onze hoop op gerechtigheid, zal God voor ons werken. Dit is gerechtigheid door geloof, een gerechtigheid die verborgen is in een mysterie waarvan de wereldling niets weet en wat hij niet kan begrijpen: Drogredenen en twist volgen in het spoor van de slang, maar de geboden van God openen voor ons, als we ze ijverig bestuderen en in praktijk brengen, de gemeenschap met de hemel en maken dat we het ware van het valse onderscheiden. Deze gehoorzaamheid openbaart ons de Goddelijke wil en brengt in ons leven de gerechtigheid en de volmaaktheid die zichtbaar waren in het leven van Christus (MS 43, 1907).

Hoofdstuk 9

Vers 9 Zie EGW Commentaar op Exodus 34:28

Hoofdstuk 15

Vers 11 **Geen Enkele Draad van Zelfzucht in het Weefsel van het Leven.** – Deuteronomium bevat veel lessen aangaande hetgeen de wet voor ons betekent, alsmede de relatie die we met God zullen onderhouden als we Zijn wet eerbiedigen en gehoorzamen. We zijn Gods dienstknechten die Zijn werk doen. In het grote weefsel van het leven mogen wij geen enkele draad van zelfzucht verwerken, want daardoor zou het patroon worden bedorven. Maar wat zijn de mensen geneigd om onnadenkend te handelen! Hoe zelden maken zij de belangen van Gods lijdende kinderen tot de hunne! De armen zijn overal om hen heen, maar ze gaan aan hen voorbij, onnadenkend en onverschillig, zonder rekening te houden met de weduwen en de



Bijbelcommentaar op Deuteronomium; blz. 62-68

wezen die, zonder hulpbronnen tot hun beschikking, lijden maar niet spreken over hun noden. Als de rijken een klein fonds op de bank zouden storten tot hulp aan behoeftigen, zou veel lijden bespaard blijven. De heilige liefde van God zou iedereen ertoe brengen in te zien dat het zijn plicht is te zorgen voor een ander, en zo de geest van weldadigheid

Page 1119; blz. 65

levend houden.... Met hoeveel goedheid, barmhartigheid en liefde plaatst God Zijn eisen voor Zijn kinderen, en vertelt hen wat ze moeten doen. Hij eert ons door ons tot Zijn helpende hand te maken. Laten wij, in plaats van te klagen, blij zijn dat we het voorrecht hebben zulk een goede en barmhartige Meester te dienen (Brief 112, 1902).

Hoofdstuk 18

Vers 10 (Leviticus 18:21; 20:2,3). **Beproeving door Vuur Veroordeeld.** – God was een verstandige en meevoelende Wetgever, Die alle gevallen rechtvaardig en onpartijdig beoordeelde. Toen de Israëlieten zich in Egyptische slavernij bevonden, waren ze omringd door afgoderij. De Egyptenaren kenden overleveringen betreffende offeranden. Ze erkenden niet het bestaan van de God des hemels. Ze offerden aan hun afgoden. Met grote pracht en praal verrichtten zij hun afgodische aanbidding. Ze bouwden altaren ter ere van hun goden, en eisten zelfs dat hun kinderen door het vuur gingen. Nadat zij hun altaren hadden gebouwd, eisten ze dat hun kinderen over het altaar, door het vuur zouden springen. Als ze dit konden zonder zich te branden, zagen de afgodenpriesters en het volk dit als een bewijs dat hun god hun offers aanvaardde, en vooral de persoon die de vuurproef had doorstaan begunstigde. Hij werd met gunsten overladen en nadien hoog geëerd door heel het volk. Hij mocht nooit gestraft worden, welke misdaad hij ook had begaan. Als iemand anders, die door het vuur sprong, zo ongelukkig was dat hij zich brandde, was zijn lot beslist; want ze meenden dat hun goden vertoornd waren en met niets minder tevreden waren dan met het leven van het ongelukkige offer, en hij werd als slachtoffer verbrand op hun afgodenaltaar.

Zelfs sommigen van de kinderen Israëls waren zo ontaard dat ze deze gruwelen beoefenden, en God deed het vuur ontsteken over hun kinderen die zij door het vuur deden gaan. Ze gingen nog niet zover als de heidense volkeren, maar God ontnam hen hun kinderen door te maken dat het vuur hen verteerde als ze er doorheen sprongen.

Omdat Gods volk verwarde ideeën had aangaande de ceremoniële offerdiensten, en heidense tradities hadden verward met hun ceremoniële diensten, verwaardigde God Zich om hen duidelijke aanwijzingen te geven, zodat ze de ware betekenis zouden begrijpen van die offeranden, die slechts gebracht zouden worden tot het Lam van God geslacht zou worden, Die het grote antitype was van al hun offerdiensten (3 SG 303, 304).

Page 1119-1120; blz. 66

Hoofdstuk 23

Vers 14 **Geen Onreinheid van Lichaam, Woord of Geest.** – Om door God te worden aanvaard, moesten de leiders van het volk strikt acht slaan op de sanitaire condities van het leger van Israël, zelfs als ze ten strijde trokken. Iedereen, vanaf de opperbevelhebber tot de gewone soldaat in het leger kreeg de heilige opdracht zijn



Bijbelcommentaar op Deuteronomium; blz. 62-68

persoon en zijn omgeving rein te bewaren, want de Israëlieten waren door God uitverkoren als Zijn bijzonder volk. Ze waren verplicht heilig te zijn naar lichaam en geest. Ze mochten niet nalatig of zorgeloos zijn in hun persoonlijke plichten. In elk opzicht moesten ze reinheid bewaren. Niets wat slordig of ongezond was en de zuiverheid van de atmosfeer zou bederven, mochten ze om zich heen dulden. Ze moesten zowel uiterlijk als innerlijk rein zijn (Deuteronomium 23:14)(Brief 35, 1901).

We kennen Zijn wil en elke afwijking daarvan om eigen meningen te volgen onteert Zijn Naam en werpt een smaad op de heilige waarheid. Alles wat betrekking heeft op de eredienst van God op aarde moet een treffende overeenkomst vertonen met hemelse dingen. In dit opzicht mag er geen zorgeloze nalatigheid bestaan, als u wilt dat de Heere u begunstigt met Zijn aanwezigheid. Hij wil niet dat Zijn werk op één lijn geplaatst wordt met gewone, tijdelijke zaken (MS 7, 1889).

Iedereen die in Zijn tegenwoordigheid komt, moet bijzondere aandacht schenken aan het lichaam en de kleding. De hemel is een reine en heilige plaats. God is rein en heilig. Iedereen die in Zijn tegenwoordigheid komt, moet acht slaan op Zijn aanwijzingen en zorgen dat het lichaam en de kleding zuiver en rein zijn. Zo toont hij eerbied voor zichzelf en voor Hem. Ook het hart moet geheiligd zijn. Zij, die dit doen, zullen Zijn heilige Naam niet ontteren door Hem te aanbidden, terwijl hun hart verontreinigd en hun voorkomen slordig is. God ziet al deze dingen. Hij let op de voorbereiding van het hart, de gedachten, de uiterlijke reinheid van hen die Hem aanbidden (MS 126, 1901).

Hoofdstuk 26

Vers 8 Wonderen Toonden Gods Macht. – De Heere leidde Zijn volk uit hun langdurige dienstbaarheid op een opmerkelijke wijze, waarbij Hij de Egyptenaren een kans bood de beperkte wijsheid van hun machtige mannen aan te tonen en de macht van hun goden tegenover die van de God des hemels te plaatsen. De Heere toonde hen door zijn dienstknecht Mozes dat de Maker van hemel en aarde de levende en almachtige God is, Die hoog verheven is boven alle goden. Hij liet zien dat Zijn knecht groter was dan die van de sterkste - dat ALMACHT Zijn volk met een sterke

Page 1120; blz. 67

hand en een uitgestrekte arm kon uitleiden. De tekenen en wonderen die in tegenwoordigheid van de Farao werden verricht, werden niet alleen voor zijn welzijn gegeven, maar ook ten voordele van Gods volk, om hen een beter en meer verheven inzicht te geven van God, zodat heel Israël Hem zou vrezen en bereidwillig en verlangend zou zijn om Egypte te verlaten en de dienst van de ware en barmhartige God te verkiezen. Zonder deze wonderbare manifestaties zouden velen tevreden zijn geweest om liever in Egypte te blijven dan de reis door de woestijn te maken (3 SG 204, 205).

Vers 16 Niets Achterhouden. – Wij mogen niets achterhouden wat betreft onze dienst of onze middelen, als we ons verbond met God willen houden (Deuteronomium 26:16). De bedoeling van al Gods geboden is om niet alleen de verplichting te openbaren van de mens ten opzichte van God, maar ook jegens zijn medemens. In deze slotperiode van de wereldgeschiedenis mogen we niet als gevolg van de zelfzucht van ons hart het recht van God om deze eisen te stellen, in twijfel trekken of betwisten. Dan bedriegen wij onszelf en ontzeggen onszelf de rijkste



Bijbelcommentaar op Deuteronomium; blz. 62-68

zegeningen van Gods genade. Hart en verstand moeten opgaan in de wil van God. Dan zal het verbond, gevormd door de voorschriften van oneindige wijsheid, en bindend gemaakt door de macht van het gezag van de Koning der koningen en de Heere der heren, onze blijdschap zijn. God wil geen twist met ons hebben wat betreft deze bindende voorschriften. Het is voldoende dat Hij gezegd heeft dat gehoorzaamheid aan Zijn geboden en wetten leven en voorspoed betekent voor Zijn volk (MS 67, 1907).

Vers 18 (Romeinen 6:3,4). **Wederzijdse Beloften en Wederzijdse Zegeningen.** – De zegeningen van Gods verbond zijn wederkerig (Deuteronomium 26:18 aangehaald)...

Door onze doopgelofte hebben we plechtig verzekerd en beleden dat de Heere God onze Heerser is. Wij hebben in feite een plechtige eed afgelegd in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat van nu af ons leven zou opgaan in het leven van de drie grote Personen, dat het leven dat we in het vlees leven, geleefd zou worden in trouwe gehoorzaamheid aan Gods heilige wet. We hebben onszelf dood verklaard, en ons leven met Christus verborgen in God, zodat we van nu af met Hem in nieuwigheid des levens zouden wandelen als mannen en vrouwen die wedergeboren zijn. Wij hebben Gods verbond met ons erkend en beloofd om die dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Door onze geloofsbelijdenis hebben we de Heere erkend als onze God, en we hebben ons overgegeven om Zijn geboden te gehoorzamen. Door gehoorzaamheid aan Gods Woord getuigen we voor engelen en mensen dat we leven bij elk Woord dat uit de mond Gods uitgaat (MS 67, 1907).

Hoofdstuk 30

Vers 15-19 (Jozua 24:15). **Een Beslissing Gebaseerd op Bewijzen.** – Het is niet Gods bedoeling om mensen te dwingen hun goddeloos ongeloof prijs te geven. Vóór hen liggen licht en duisternis, waarheid en dwaling. Ze moeten zelf beslissen wat ze zullen aanvaarden. De menselijke geest is begiftigd met het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het is Gods bedoeling dat de mensen niet zullen beslissen op grond van een impuls, maar op grond van het gewicht aan bewijzen, waarvoor ze het ene schriftgedeelte vergelijken met het andere gedeelte (Redemption: or the Miracles of Christ 112, 113).