



TRADITIE EN WAARHEID

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstroot.”

Lukas 11:23





TRADITIE EN WAARHEID

Betekenis van de afkortingen in de Engelse boeken:

AA	= The acts of the Apostles
AH	= The Adventist Home
BC	= SDA Bible Commentary
CG	= Child Guidance
CH	= Counsels on Health
COL	= Christ's Object Lessons
Con	= Confrontation
CT	= Counsels to Teachers
DA	= The Desire of Ages
Ed	= Education
Ev	= Evangelism
EW	= Early Writings
FE	= Fundamentals of Christian Education
FL	= The Faith I Live By
FW	= Faith and Works
GAG	= God's Amazing Grace
GC	= The Great Controversy
GW	= Gospel Workers
HP	= In Heavenly Places
KMK	= That I may know Him
Ma	= Maranatha
MB	= Thoughts from the Mount of Blessing
MH	= Ministry of Healing
ML	= My Live Today
MYP	= Messages to Young People
OHC	= Our High Calling
PK	= Patriarchs and Prophets
RH	= Review and Herald
SC	= Steps to Christ
SD	= Sons and Daughters of God
SL	= The Sanctify Life
SM	= Selected Messages
SP	= Spirit of Prophecy
ST	= Signs of the Times
T	= Testimonies for the Church
TD	= This Day With God
TM	= Testimonies to Ministers
UL	= The Upward Look



TRADITIE EN WAARHEID

Traditie – Zo lang wij oprecht zijn, zijn wij veilig Waarheid – Oprechtheid is niet genoeg

“Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.” – Spreuken 14:12

“Onwetendheid is geen verontschuldiging voor dwaling of zonde wanneer men alle kansen heeft om Gods wil te kennen. Iemand is op reis en komt op een kruispunt. Een wegwijzer geeft de verschillende richtingen aan. Als hij geen rekening wenst te houden met de wegwijzer en de weg inslaat die hem de juiste toeschijnt, dan mag hij nog zo oprecht zijn, maar hij zal naar alle waarschijnlijkheid ontdekken dat hij op de verkeerde weg is.” – GC 597-598; De Grote Strijd blz. 553

“Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.” – Romeinen 10:2-3

“Opdat wij de gerechtigheid van Christus mogen bezitten, moeten wij dagelijks omgevormd worden door de invloed van de Geest, om deel te hebben aan de goddelijke natuur. Het is het werk van de heilige Geest om de smaak te veredelen, het hart te heiligen, om de gehele mens te verheffen.” – 1SM 374

“Velen die beweren Christus te volgen hebben geen oprecht geloof. Zij vertonen in hun leven geen vruchten van ware bekering. Ze worden door dezelfde gewoonten, dezelfde geest van muggenzifterij en egoïsme beheerst van voordat ze Christus aannamen.

Niemand kan de stad Gods binnengaan die geen kennis heeft van oprechte bekering. Bij een ware bekering wordt de ziel opnieuw geboren. Een nieuwe geest neemt bezit van de tempel van de ziel. Een nieuw leven begint. Christus openbaart Zich in het karakter.” – RH 7-30-1901

Want *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”* (2 Korintiërs 5:17) Dat wat onaangenaam was in het karakter is door de liefde van Jezus gezuiverd. Alle egoïsme is verdreven, alle jaloersheid, alle kwaadsprekerij is uitgeroeid en een radicale verandering wordt in het hart gewrocht.” – RH 7-22-1890

“Wij moeten weten wat wij moeten doen om gered te worden. ... **Wij moeten voldoen aan de voorwaarden die in het Woord van God zijn neergelegd of sterven in onze zonden.** Wij moeten weten welke morele veranderingen beslist, door de genade van Christus, moeten worden aangebracht in ons karakter, om geschikt te zijn voor de woningen hierboven.” – 5T 535; Getuigenissen, deel 5 blz. 437



TRADITIE EN WAARHEID

“Laat niemand de aangename illusie van het natuurlijke hart aanvaarden, dat God de oprechte zal aannemen, om het even wat het geloof mag zijn, om het even hoe onvolmaakt het leven is. God eist van Zijn kinderen volmaakte gehoorzaamheid.

Opdat aan de eisen van de wet kan worden voldaan, moet ons geloof de gerechtigheid van Christus aangrijpen, het als onze gerechtigheid aannemen. Door verbonden te zijn met Christus, door Zijn gerechtigheid door geloof aan te nemen, kunnen wij bevoegd worden het werk van God te doen, medewerkers met Christus.” – 1SM 374

“Paulus was gewetensvol in zijn vervolging van de eerste christenen; maar zijn gewetensvolle ijver in een ondeugdelijke zaak heiligde niet zijn daden, het bracht hem niet in de gunst van God. Hij dacht dat hij God een dienst bewees. Maar *“hij die op zijn eigen hart vertrouwd is een dwaas”* (Spreeken 28:26) *Wij moeten ons geweten toetsen aan het Woord van God.*” – RH 2-10-1891

“Eva geloofde werkelijk wat satan zei, maar dit geloof redde haar niet van de straf op de zonde. Ze wantrouwde Gods woorden, en dit veroorzaakte haar val. In het oordeel zullen mensen niet veroordeeld worden omdat ze te goeder trouw een leugen geloofd hebben, maar **omdat ze de waarheid niet hebben geloofd, omdat ze verzuimd hebben de waarheid te leren kennen.**” – PP 55; Patriarchen en Profeten blz. 30

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is;” – Hosea 4:6

“Als mensen het Woord van God zouden onderzoeken onder ernstig gebed zodat ze het zouden mogen begrijpen, zouden ze niet in de duisternis worden gelaten om verkeerde leerstellingen aan te nemen. Maar wanneer ze de waarheid verwerpen, worden ze ten prooi van de misleiding.” – GC 524; De Grote Strijd blz. 482

“Zij die de mogelijkheid hebben de waarheid te horen en toch niet de moeite nemen deze te horen en te begrijpen, met de gedachte dat zij niet aansprakelijke zullen zijn als ze er niet naar luisteren, zullen door God even schuldig worden beschouwd alsof zij de waarheid hadden gehoord en verworpen. Er zal geen verontschuldiging zijn voor hen die de dwaling kiezen, terwijl ze hadden kunnen begrijpen wat waarheid is. **Jezus heeft door Zijn lijden en sterven verzoening tot stand gebracht voor alle zonden van onwetendheid, maar er is geen voorziening voor opzettelijke blindheid.**” – 5 BC 1145; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 414

“Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.” – Johannes 15:22

“Jezus staat voor de ark, waar Hij voor de laatste maal bemiddelt voor degene waarvoor de genade nog talmt **en voor hen die onwetend de wet van God overtreden hebben.** Deze verzoening wordt gedaan zowel voor rechtvaardige doden als voor de rechtvaardige levenden. Het sluit allen in die op Christus vertrouwende



TRADITIE EN WAARHEID

zijn gestorven, maar die niet het licht ontvangen hebben op Gods geboden en onwetend gezondigd hebben door de voorschriften ervan te overtreden.

Nadat Jezus de deur opende van het Heilige der heiligen, werd het licht van de Sabbat gezien en werd Gods volk op de proef gesteld, zoals de kinderen van Israël, in de oude tijd op de proef werden gesteld, om te zien of zij Gods wet zouden houden.” – EW 254; Eerste Geschriften blz. 304-305

“En de engel zeide: “Als er licht komt, en dat licht wordt opzij gezet of afgewezen, dan komt de veroordeling en de afkeuring van God; maar voordat het licht komt, is er geen zonde, want dan is er geen licht voor hen dat ze kunnen verwerpen.” – 1T 116

“De mensen zullen niet veroordeeld worden voor licht dat zij nooit gehad hebben. Maar zij die de zondag hebben gevierd en wiens aandacht op deze dwaling werd gevestigd, maar hun ogen niet wilden openen om de wonderen van Gods wet te aanschouwen, zullen veroordeeld worden naar het licht dat tot hen gegeven is.” – 5BC 1145; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 415

“Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.” – Jacobus 4:17

“Niemand die het vierde gebod veronachtzaamt, nadat hij het licht heeft ontvangen aangaande de eisen van de Sabbat, kan zonder schuld staan voor Gods aangezicht.” – 4T 247; Schatkamer, deel 1 blz. SG 512

Traditie: Heiligmaking probeert voortdurend de zonde te overwinnen Waarheid: Heiligmaking is voortdurend leven zonder zonde

*“Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot **heiligmaking**, en het einde het eeuwige leven.” – Romeinen 6:22*

“Wat is heiligmaking? Het betekent jezelf geheel – ziel, lichaam en geest – overgeven aan God zonder iets achter te houden; rechtvaardig handelen; genadig zijn, en nederig wandelen met God; de wil van God kennen en doen zonder rekening te houden met je eigen interesses; hemel gericht zijn, zuiver, onbaatzuchtig, heilig, en zonder vlek of rimpel.” – OHC 212

*“Maar thans, **vrijgemaakt van de zonde** en in dienst van God gekomen, hebt gij tot **vrucht uw heiliging** en als einde het eeuwige leven” – Romeinen 6:22 NBG)*

“Heiligmaking is een vorm van heiligheid, van buiten en van binnen, heilig zijn zonder terughoudendheid voor de Heer, niet als vorm, maar in waarheid. Elke onreine gedachte, elke wellustige hartstocht, verwijderd de ziel **van God**; want Christus zal nooit Zijn kleed van gerechtigheid een zondaar aandoen om zijn tekortkomingen te verbergen.” – OHC 214



TRADITIE EN WAARHEID

“**Bijbelse heiligmaking** is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de eisen van God. Christus stierf niet om iemand te redden in het verderf van de zonde. Hij kwam ‘om de mens te redden van de zonde,’ zodat de rechtvaardiging van de wet zichtbaar werd in Zijn volgelingen.” – ST 2-10-1888

“Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.” – Romeinen 6:17-18

“**Ware heiligmaking** is niets meer of minder dan God lief te hebben met geheel het hart, te onberispelijk te wandelen in Zijn geboden. **Heiligmaking is geen emotie maar een hemels geboren principe dat alle hartstochten en verlangens onder de controle van Gods Geest brengt;** en dit werk is door onze Heer en Heiland gedaan.” FW 87

“Het christelijke leven is een leven van dagelijkse overgave, onderwerping en voortdurende overwinning.” – BC 1154; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 247

“**Heiligmaking** is niet het werk van een ogenblik, een uur of een dag, maar van een leven lang. Het wordt niet verkregen door een gevoel van geluk, maar is het gevolg van een **dagelijks sterven voor de zonde, en een voortdurend leven voor Christus**. Verkeerde dingen kunnen niet worden rechtgezet, en evenmin kunnen veranderingen in het karakter worden bewerkstelligd door zwakke, met tussenpozen herhaalde pogingen. Alleen door volharding en inspanning, door strakke zelfbeheersing en ernstige strijd mogen we overwinnen. Wij weten de ene dag niet hoe zwaar de volgende dag de strijd zal zijn. Zolang satan regeert, moeten wij het IK onderwerpen, slechte gewoontes overwinnen; zo lang wij leven zal er geen pauze zijn, geen moment waarop wij kunnen zeggen: “Nu heb ik het bereikt.” **Heiligmaking is het gevolg van een levenslange gehoorzaamheid.**” – AA 560-561; Van Jeruzalem tot Rome blz. 408

“**Gehoorzaamheid aan al Gods geboden is het enige ware teken van heiligmaking.** Ongehoorzaamheid is het teken van ontrouw en afval.” – 7BC 908; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 557

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel.” – 1 Petrus 1:14-15

“**Ware heiligheid** is een volkomen opgaan in het dienen van God. Dit is de staat van een oprecht christelijk leven. Christus vraagt om een onvoorwaardelijke toewijding, om een onverdeelde dienst. Hij eist het hart, het verstand, de ziel en de kracht op. Het eigen-ik mag niet gekoesterd worden. Wie voor zichzelf leeft is geen christen.” – COL 48-49; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 25

TRADITIE EN WAARHEID

“**Het eigen-ik moet worden bedwongen en onderworpen blijven.**” – 2T
 163

“Door het verlossingsplan heeft God in middelen voorzien om iedere zondige karaktertrek te bedwingen, en iedere verleiding te weerstaan, hoe sterk ook.” – 1SM 82

“Christus zei: *“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.”* (Openbaring 3:21) **Overwint u? Of wordt u overwonnen** door uw eigen lusten, begeerten en hartstochten?” – 5T 511; Getuigenissen, deel 5 blz. 417

“De enige hoop voor ons wanneer we willen overwinnen is, onze wil te verenigen met de wil van God, en met Hem samen te werken, uur na uur, dag na dag. ... De strijd die wij moeten voeren is *“den goede strijd des geloofs.”* (1 Timotheüs 6:12) *“Hiervoor span ik mij in,”* zei de apostel Paulus, *“onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.”* (Kolossers 1:29)” – MB 143-144; Zaligsprekingen blz. 126-127

“In deze strijd is er geen onderbreking; de pogingen moeten constant en volhardend zijn.” – 8T 313

“Van het kruis naar de kroon is er ernstig werk te doen. Het is een worsteling tegen aangeboren zonden; er is een strijd tegen het onrecht om ons heen.” – RH 11-29-1887

“Iedere dag weer moeten wij de toewijding vernieuwen, elke dag opnieuw strijden tegen de boze. Oude gewoonten, overgeërfde neigingen tot het verkeerde zullen strijden om de baas te worden en hiertegen moet hij altijd op zijn hoede zijn, terwijl hij in de kracht van Christus streeft naar het behalen van de overwinning.” – AA 477; Van Jeruzalem tot Rome blz. 350

“Niemand is een levende christen tenzij ze een dagelijkse ervaring hebben in de dingen van God en dagelijks zelfverloochening in praktijk brengen, blijmoedig het kruis dragende en Christus volgen. Iedere levende christen zal dagelijks vorderingen maken in het Goddelijke leven.” – 2T 505

“De genade van de Geest zal rijpen in uw karakter. Uw geloof zal toenemen, uw overtuiging verdiepen, uw liefde zal volmaakt worden gemaakt. Steeds meer zult u de gelijkenis met Christus weerspiegelen in alles dat zuiver is, edel en mooi.” – SD 32

“Laat een levend geloof als gouden draden zichtbaar zijn bij het verrichten van zelfs de geringste taken. Dan zal al het dagelijkse werk de christelijke groei bevorderen en zal men steeds opzien tot Jezus. Liefde voor Hem zal een levengevende kracht schenken aan alles wat gedaan wordt. ... **Dit is ware heiligmaking;** want



TRADITIE EN WAARHEID

heiligmaking bestaat uit het blijmoedig verrichten van dagelijkse taken in volkomen gehoorzaamheid aan Gods wil.” – COL 360; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 221

**Traditie – Gods liefde vult onze tekortkomingen aan en bedekt onze zonden
Zolang wij proberen de overwinning te behalen
Waarheid – Gods liefde bedekt of rechtvaardigt of verontschuldigt geen enkele
zonde
Maar geeft ons kracht om Zijn leven te leven**

(Het volgende citaat wordt vaak gebruikt om deze traditie te verdedigen.)

“Wanneer ons hart God wil gehoorzamen, wanneer inspannende pogingen gedaan worden tot het einde, neemt Jezus deze opstelling en poging aan als de beste bedoeling, en Hij maakt de tekortkoningen goed met Zijn eigen Goddelijke verdienste.” – FW 50

“Er is geen verontschuldiging voor zonde of voor traagheid. Jezus is op de weg voorgegaan, en Hij wenst dat wij Hem volgen in Zijn voetstappen. Hij heeft geleden, Hij heeft offers gebracht zoals niemand van ons dat kan, zodat de redding binnen ons bereik gebracht wordt. Wij hoeven niet ontmoedigd te zijn. **Jezus kwam naar onze wereld om de Goddelijke kracht naar de mensen te brengen,** zodat door Zijn genade wij veranderd zouden worden naar Zijn beeld.

Wanneer ons hart God wil gehoorzamen, wanneer inspannende pogingen gedaan worden tot het einde, neemt Jezus deze opstelling en poging aan als de beste bedoeling, en Hij maakt de tekortkomingen goed met Zijn eigen Goddelijke verdienste. **Maar Hij zal niemand aannemen die beweert dat ze in Hem geloven en toch ontrouw zijn aan Zijn Vaders’ geboden.** Wij horen veel over geloof, maar wij moeten veel meer horen over werken. Velen bedriegen zichzelf door gemakkelijk te leven, coulant te zijn, een kruisloze religie te hebben.” – FW 49-50

“Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” – 2 Korintiërs 12:9

“Overvloedige genade zorgt ervoor dat de gelovige ziel vrij van zonde kan zijn; want de gehele hemel, met zijn onbeperkte middelen, is binnen ons bereik is geplaatst.” – 1SM 394

“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” – Filippenzen 4:13

“Christus is de grote schatkamer waar we voor elke gelegenheid kracht en geluk mogen betrekken.” – GAG 259

“God werkt voortdurend om onze tekortkomingen aan te vullen. Zelfs berouw wordt veroorzaakt door een verzoek om genade. Het natuurlijke hart heeft geen behoefte aan berouw. De tranen die geplengd worden omdat de mens verdriet heeft



TRADITIE EN WAARHEID

van zijn zondigheid en uit medelijden met andere zondaren, beginnen ongevraagd. Ze zijn als dauw van de ogen die aan God toebehoren. De waarneming van de mens is slechts een aanwijzing van de diepe gevoelens van een hart dat aan God toebehoort. De juiste beslissingen die wij maken zijn slechts een uitdrukking van Zijn verlangens. ... Wij hebben geen verdienste uit ons zelf voor iets wat wij ook mogen doen.” – RH 12-1-1904

“Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat [het zij], gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.” – 1 Korintiërs 1:30-31

“Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte;” – Jesaja 45:24

“Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht.” – SC 70; Schreden naar Christus blz. 66

“Hij waakt over u, en als u gewillig bent zich door Hem te laten leiden, zal Hij u door goede invloeden laten omringen die u in staat stellen om Zijn wil voor u te volbrengen.” – MYP 17; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 17

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft,” – 2 Petrus 1:3a

“Velen murmureren in hun hart tegen God. Zij zeggen: “Wij hebben de gevallen natuur van Adam geërfd en zijn niet verantwoordelijk voor onze natuurlijke onvolmaaktheid.” – ST 8-29-1892

“Voor alle natuurlijke zwakheden heeft Jezus een voorziening getroffen, dat ze overwonnen mogen worden door genade.” – RH 5-24-1887

“Wanneer wij voor ons egoïsme verontschuldigen gaan aanvoeren, voor boze gedachten en kwaadsprekerij, voeden wij onze ziel op in het kwaad en als wij daarmee doorgaan zal dit een gewoonte worden die toegeeft aan verleidingen.” – 2SM 236

“God zal niet de geringste compromis aangaan met de zonde. Als Hij dit had kunnen doen, had Christus niet naar onze wereld hoeven te komen om te lijden en te sterven.” – 5BC 1144; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 413

“Het verlossingsplan beoogt onze volkomen bevrijding uit satans macht. Christus scheidt de berouwvolle mens altijd van de zonde. Hij kwam om de werken van de duivel teniet te doen en Hij trof voorzieningen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan ieder die berouw heeft, **om hem van zondigen te weerhouden.**

Het werk van de verleider mag niet beschouwd worden als verontschuldiging voor ook maar een enkele zonde. Satan juicht als hij hoort dat belijdende volgelingen



TRADITIE EN WAARHEID

van Christus verontschuldigen inbrengen voor de onvolmaakte kanten van hun karakter. Deze verontschuldigen leiden tot zonde. **Voor zonde is geen verontschuldiging.** Ieder berouwvol gelovig kind van God kan een geheiligd karakter, een leven als dat van Christus, bezitten.” – DA 311; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 252

“Christus houdt van Zijn gemeente. Hij wil alle benodigde hulp geven aan hen die Hem aanroepen voor kracht voor de ontwikkeling van een Christus gelijkend karakter. **Maar Zijn liefde is geen zwakheid. Hij staat niet in dienst van hun zonden** of geeft hen voorspoed terwijl ze doorgaan met het volgen van de verkeerde koers. Alleen door gelovig berouw zullen hun zonden worden vergeven; **want God zal nooit het kwade bedekken met Zijn kleed van gerechtigheid.**” – SD 13

“De krans van heerlijkheid, die God aan de zondeloze Adam had gegeven, die hem bedekte als een kleed, werd van hem weggenomen na zijn overtreding. Het licht van Gods heerlijkheid kan geen ongehoorzaamheid en zonde bedekken.” – 1SM 270

“Ik moet de waarheid zeggen tegen u allen. Degene die het licht van Gods Woord hebben aangenomen, mogen nooit, nooit bij iemand de indruk achterlaten dat God in dienst staat van hun zonden.” – 1SM 115

“Jezus staat in het Heilige der heiligen, om nu ten behoeve van ons voor Gods aangezicht te verschijnen. Daar vertegenwoordigt Hij zonder ophouden Zijn volk dat in Hem volmaakt is. Maar omdat wij zo bij de Vader worden vertegenwoordigd, mogen wij niet veronderstellen dat wij aanmatigend Zijn barmhartigheid mogen opeisen en zorgeloos, onverschillig en zelfvoldaan worden. **Christus is geen dienaar van de zonde. Wij zijn alleen volmaakt in Hem, aanvaard in de Geliefde, als wij door geloof in Hem blijven.**” – 7BC 933; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 598-599

“Terwijl God rechtvaardig kan zijn, en nochtans de zondaar rechtvaardigt door de verdienste van Christus, kan niemand zijn ziel bedekken met het kleed van Christus' gerechtigheid terwijl hij nog erkende zonden in praktijk brengt, of plichten verwaarloost. God eist volledige overgave van het hart voor rechtvaardiging kan plaats vinden; en om rechtvaardigt te blijven moet er voortdurende gehoorzaamheid zijn, d.m.v. actief, levend geloof dat werkt door liefde en de ziel reinigt. ...

Om gerechtvaardigd te zijn door het geloof, moet het geloof een punt bereiken waar het de gevoelens en de opwellingen van het hart onder controle heeft; en het is door gehoorzaamheid dat geloof van zichzelf volmaaktheid bewerkt.” – 1SM 366

p.127

“De gerechtigheid van Christus is geen dekmantel voor onbeleden en nog niet nagelaten zonden. **Het is een levensprincipe** dat het karakter verandert en het gedrag bestuurt. Heiligheid is volmaaktheid voor God; het betekent de gehele overgave van hart en leven aan de inwonende principes van de hemel.” – DA 555-556; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 457-458



TRADITIE EN WAARHEID

“Als wij onszelf aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn Geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen; wij leiden Zijn leven. **Dit wordt bedoeld met het dragen van het kled van Zijn gerechtigheid.**” – COL 312; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 191

“**Godsdienst Evangelie is Christus in het leven – een levend, werkzaam principe.** Het is de genade van Christus die geopenbaard wordt in het karakter en tot uiting komt in goede werken.” – COL 384; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 238

“Wanneer Christus in de ziel woont, oefent dat een veranderde kracht uit en het uiterlijk getuigt van de vrede en vreugde die van binnen heerst. Wij drinken van de liefde van Christus, zoals de rank voeding uit de wijnstok trekt. Als wij geënt zijn in Christus, als iedere vezel verenigd is met de levende Wijnstok, zullen wij getuigen zijn van dit feit door rijke trossen levende vruchten te dragen.” – 1SM 337

“*Aan hun vruchten zult gij hen kennen.*” – Matteüs 7:16

“**Innerlijke genade** zal tot uiting komen in de **uiterlijke daden.**” – 5T 568; Getuigenissen, deel 5 blz. 463

“**Uiterlijke gerechtigheid** is de getuige van **innerlijke gerechtigheid.** Degene die van binnen gerechtvaardigd is, is niet hardvochtig en onsympathiek, maar groeit dagelijks naar het beeld van Christus, voortgaande van kracht naar kracht. Degene die geheiligd is door de waarheid, beheerst zichzelf en zal in de voetstappen van Christus volgen totdat genade is overgaan in heerlijkheid. **De gerechtigheid waardoor wij gerechtvaardigd worden is toegerekend; de gerechtigheid waardoor wij geheiligd worden is toebedeeld. Het eerste is ons recht tot de hemel, de tweede is onze geschiktheid voor de hemel.**” – MYP 35; Boodschappen voor Jonge Mensen blz. 32-33

“Door geloof in Zijn Naam plant Hij Zijn gerechtigheid in ons, en het wordt een levend principe in ons leven.” – KH 302

“Zijn **toegerekende** genade en kracht wordt aan allen gegeven, die Hem in geloof aannemen.” – 7BC 929; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 592

“Door Zijn **toegerekende** gerechtigheid aan te nemen, door de herscheppende kracht van de Heilige Geest, worden wij aan Hem gelijk.” – 6BC 1098; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 508

“Als het leven van de wijnstok door de stengel en de trossen circuleert, afdaald in de laagste vezels, en de bovenste bladeren bereikt, zo zal de genade en de liefde van Christus branden en overvloedig aanwezig zijn in de ziel en zend zijn



TRADITIE EN WAARHEID

eigenschappen naar ieder deel van het wezen en dringt door in elke toepassing van lichaam en geest.” – SD 76

“Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; ... opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” – Efeze 3:16-17,19

“De onuitputtelijke hemelse voorzieningen staan tot onze beschikking. Christus geeft ons de adem van Zijn eigen Geest, het leven van Zijn eigen leven. De Heilige Geest brengt Zijn beste krachten voort om in het hart en het verstand te werken.” – 6T 306

“Als Christus in u werkt, zult u dezelfde geest openbaren en dezelfde werken doen – werken van gerechtigheid en gehoorzaamheid.

Wij hebben dus vanuit onszelf geen enkele reden om te roemen. Wij hebben geen reden om onszelf te verheffen. Onze enige reden tot hoop is de gerechtigheid, die Christus ons heeft toegerekend en datgene, dat door Zijn Geest in en door ons gedaan wordt.” – SC 63; Schreden naar Christus blz. 59

“Moge de Heer ons helpen dat ons eigen-ik mag afsterven en om wedergeboren te worden, opdat Christus in ons mag leven, een levend, actief principe, een kracht dat ons heilig houdt.” – 9T 188; Getuigenissen, deel 9 blz. 181

“Oprechte bekering is een radicale verandering. De ware bedoelingen van de geest en de neigingen van het hart moeten worden omgekeerd en het leven wordt vernieuwd in Christus.” – 4T 17

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” 2 Korintiërs 5:17 ...

“Wanneer het hart vernieuwd is door Gods Geest, zal het leven van dat feit blijk geven. Hoewel wij zelf niets kunnen doen om onze harten te veranderen en onszelf in overeenstemming te brengen met God; hoewel wij in geen enkel opzicht op onszelf of op onze eigen goede werken moeten vertrouwen, zal ons leven openbaren of de genade van God in ons woont. **In ons karakter, in onze gewoonten, in wat we nastreven zal verandering zichtbaar zijn. Er zal een duidelijk en onbetwistbaar contrast zijn tussen wat geweest is en wat is.** Het karakter wordt geopenbaard, niet door goede daden of wandaden, die af en toe verricht worden, maar in de neigingen die dagelijks blijken uit onze woorden en daden.” – SC 57-58; Schreden naar Christus blz. 54-55

“Als het Woord van God een inwonend principe geworden is in ons leven, dan zal **alles** met waar we mee te maken krijgen, elk woord, elke alledaagse daad, laten zien dat wij onderworpen zijn aan Jezus Christus.” – GAG 248



TRADITIE EN WAARHEID

“Niet zij wiens harten zijn aangeraakt door de Geest, niet zij die zich zo nu en dan aan de kracht daarvan overgeven, maar zij die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods” – MB 150; Zaligsprekingen blz. 132

“Logenstraf je geloofsbelijdenis niet door ongeduld, geïrriteerdheid of ontevreden zijn. Laat de genade van de Geest zich laten zien in vriendelijkheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, vrolijkheid en liefde. Laat zien dat de liefde van Christus het innerlijke motief is; dat uw geloof niet een kledingstuk is dat u aan en uit kunt trekken zoals de omstandigheden het schikt, maar een principe – kalm, vast en onwankelbaar.” – KH 167

“Christus heeft beloofd om ons harmonieus te maken op ieder punt, niet de ene dag aangenaam en prettig en aardig en de volgende dag hardvochtig en onaangenaam en onvriendelijk, de geloofsbelijdenis verloochenend.” – RH 1-14-1904

“Maar weinig die hun geloof belijden weten wat ware bekering betekent. Zij hebben geen ervaring in gemeenschap met de Vader door Jezus Christus, en hebben nooit de kracht gevoeld van Goddelijke genade Die het hart heiligt. Bidden en zondigen, zondigen en bidden, hun leven is vol van kwaadwilligheid, bedrog, haat, jaloezie en liefde voor zichzelf. De gebeden van deze mensen zijn een gruwel voor God. Waar gebed bundelt de krachten van de ziel en beïnvloed het leven.” – 4T 534-535

“Jezus kwam niet om de mensen te redden in hun zonden, maar van hun zonden. *“want de zonde is de overtreding van de wet.”* (1 Johannes 3:4 KJV) En als wij nalaten de wet te gehoorzamen, nemen wij ons Heiland niet aan. ... **Als Zijn Geest in ons hart verblijft, kan er geen zonde wonen.**” – RH 3-16-1886

“Wanneer Christus in het hart woont, wordt Zijn aanwezigheid gezien. Goede en aangename woorden en daden laten de Geest van Christus zien. Lief gedrag is het bewijs. Er is geen boze hartstocht meer, geen koppigheid, geen kwaad vermoeden. Er is geen haat in het hart.” – TD 357

“Want de liefde van Christus dringt ons” – 2 Korintiërs 5:14

“En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenning en alle gevoelens; ... Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God” – Filippiëzen 1:9,10.

“Iedereen moet voor zichzelf een levende geloofservaring opdoen; zij moeten Christus in hun hart op de troon plaatsen, zodat de Geest hun neigingen beheerst; anders is hun geloofsgetuigenis van geen waarde, en hun toestand zal zelfs nog erger zijn dan wanneer zij nooit van de waarheid hadden gehoord.” – 5T 619; Getuigenissen, deel 5 blz.503



TRADITIE EN WAARHEID

“Satan misleidt velen met de geloofwaardige theorie dat Gods liefde voor Zijn volk zo groot is, dat Hij de zonde in hen zal verontschuldigen.” – PP 522; Patriarchen en Profeten blz. 473

“Men noemt de liefde de belangrijkste eigenschap van God, maar ze wordt gedegradeerd tot sentimentalisme, dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Gods rechtvaardigheid, Zijn afkeer van de zonde en de eisen van Zijn heilige wet worden gewoon niet genoemd.” – GC 558; De Grote Strijd blz. 513

“God heeft ons kostbare beloften gegeven van Zijn liefde, maar wij moeten Jehova niet een tederheid voorschrijven die schuld over het hoofd ziet en een oogje dicht doet t.a.v. ongerechtigheid.” – 1SM 311

“De godsdienst die van de zonde iets onbelangrijks maakt en uitsluitend kijkt naar de liefde van God voor de zondaar, ongeacht zijn daden, moedigt de zondaar alleen maar aan te geloven dat God hem zal aannemen, terwijl hij doorgaat met het doen van datgene waarvan hij weet dat het zonde is. **Dit doen sommigen die belijden de huidige waarheid te geloven.** De waarheid wordt gescheiden gehouden van het dagelijkse leven, en dat is de reden waarom deze geen kracht bezit om te getuigen en de ziel te bekeren.” – 5T 540; Getuigenissen, deel 5 blz. 440-441

Traditie – Zonde maakt geen scheiding tussen de mens en God
Waarheid – Zonde maakt scheiding tussen de mens en God
Totdat wij onder berouw bij Hem terugkeren

“**Zelfs als wij door de vijand worden overwonnen, worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek.**” – SC 64; Schreden naar Christus blz. 60

(Dit citaat wordt vaak aangehaald om de traditie te ondersteunen)

“Er zijn mensen, die kennis hebben gemaakt met de vergevende liefde van Christus en die graag kinderen van God willen zijn. Maar zij beseffen dat hun karakter onvolmaakt is, dat hun leven vol fouten zit en zij zijn geneigd eraan te twijfelen of hun hart wel vernieuwd is door de Heilige Geest. Tegen hen zou ik willen zeggen: Trek u niet terug in wanhoop! Wij zullen ons vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus vanwege onze tekortkoningen en fouten. Maar wij hoeven niet de moed te verliezen. **Zelfs als wij door de vijand worden overwonnen, worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek. Nee!** Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons. De geliefde apostel Johannes zei: “*Dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.*” (1 Johannes 2:1) En vergeet de woorden van Jezus niet: “**De Vader Zelf heeft u lief.**” (Johannes 16:27) **Hij verlangt ernaar Zichzelf in u te herstellen,** Zijn eigen zuiverheid en heiligheid in u weerspiegelt te zien. **Als u uzelf maar aan Hem overgeeft,** zal Hij, Die een goed werk in u begonnen is, dat voortzetten tot de dag van Jezus Christus.” – SC 64; Schreden naar Christus blz. 60-61



TRADITIE EN WAARHEID

“God geeft ons niet op vanwege onze zonden. Wij mogen dan fouten maken en Zijn Geest verdriet doen, **maar als wij berouw hebben** en bij Hem komen met een berouwvol hart, **zal Hij Zich niet van ons afkeren**. Er zijn belemmeringen die verwijderd moeten worden. Verkeerde gevoelens werden gekoesterd, en er was trots, onafhankelijkheid, ongeduld en gemopper. **Dit alles verwijdert ons van God**. Zonden moeten worden beleden; er moet een dieper werk van genade in ons hart plaats vinden.” – FW 35

“Iedereen is feilbaar, iedereen maakt fouten en vallen in zonde; maar als de zondaar zijn fouten wil inzien, als ze duidelijk gemaakt zijn door de overtuigende Geest van God, en met een nederig hart zijn opgebiecht, ... **dan zal hij hersteld worden.**” – KH 238

“Bent u in zonde gevallen? Vraag dan zonder uitstel bij God om genade en vergeving. ... Genade wordt de zondaar nog steeds aangeboden. De Heer roept ons tijdens al onze omzwervingen: *“Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen.”* (Jeremia 3:22).” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.” – 2 Kronieken 30:9b

*“Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een **scheiding** tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.”* – Jesaja 59:1-2

“Laat niemand zichzelf misleiden door te geloven dat God vergeving zal schenken en hen zegenen terwijl ze Zijn eisen met de voeten vertreden. Het moedwillig plegen van een erkende zonde brengt de stem van de toeziende Geest tot zwijgen, en **verwijdert de mens van God**. Wat ook de extase van de religieuze gevoelens ook mogen zijn, **Jezus kan niet in een hart wonen** dat de Goddelijke wetten negeert. ...

“Weet gij niet, dat wien gij uzelfen stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt,” (Romeinen 6:16) Als wij toegeven aan woede, begeerte, hebzucht, haat, egoïsme, of aan welke zonde dan ook, dan worden wij slaven van de zonde. **“Niemand kan twee heren dienen.”** (Mattheüs 6:24) **Als wij de zonde dienen kunnen wij Christus niet dienen.**” MYP 114; Boodschappen voor Jonge Mensen blz. 107

“Zodra iemand zich **van God verwijderd**, zodat zijn hart niet meer onder de onderwerpende kracht van de heilige Geest staat, dan zullen de eigenschappen van satan openbaar worden.” – TM 78



TRADITIE EN WAARHEID

“De vraag kan gesteld worden met een ernstig, verontrust hart, “is er nog plaats voor afgunst of laat ik nog jaloersheid toe in mijn hart?” Zo ja, dan is Christus daar niet.” – 2SM 382

“Wanneer de waarheid de ziel heiligt, dan wordt de zonde gehaat en gemeden, want Christus is aangenomen als een geëerde Gast. Want Christus kan niet in een verdeeld hart wonen; **zonde en Jezus werken nooit samen.**” – TM 160

“Wanneer wij toegeven aan ongeduld, verdrijven wij de Geest van God uit ons hart, en maken plaats voor de eigenschappen van satan.” – 2SM 236

“Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.” – 1 Johannes 3:7

“Die de zonde doet is uit de duivel.” (1 Johannes 3:8a) Iedere overtreding brengt de mens in het oordeel en wekt een Goddelijk misnoegen op. De gedachten van het hart worden waargenomen door God. Wanneer onreine gedachten worden gekoesterd, dan hoeven ze niet uitgesproken te worden of in daden te zijn omgezet om de zonde te voltooien en de mens in het oordeel te brengen. Zijn zuiverheid is bevuild en de duivel triomfeert.” – 4T 623

“De hulpeloze zondaar moet zich vastklampen aan Christus als zijn enige hoop. Als hij maar even los laat brengt hij zijn eigen ziel in gevaar, maar ook de zielen van anderen. Alleen in het uitoefenen van een levend geloof zijn wij veilig. Maar het plegen van erkende zonde, het nalaten van erkende taken, thuis of daarbuiten, zal het geloof vernietigen, **en verwijderd de mens van God.**” – FL 138

“Zodra wij **onzelf verwijderen van God door te zondigen**, wat overtreding van de wet betekent, neemt satan de controle van ons geest over. Wij moeten ernstig Gods nabijheid zoeken.” – RH 7-12-1887

“Als ze tot Hem naderen wanneer ze verzocht worden, geeft Hij hun de kracht om de verzoeking het hoofd te bieden. Maar als ze toegeven aan de vijand en nalaten om bij hun machtige Helper te schuilen, worden ze overwonnen. **Ze scheiden zichzelf van God.** Ze leveren niet het bewijs dat ze in Gods wegen wandelen.” – 1BC 1094; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 23

“Zij worden stap voor stap weggelokt. Na een verkeerde stap gezet te hebben, **verliezen zij het getuigenis van de Heilige Geest dat God hen aanvaard heeft. ...** Zo vervallen zij in een toestand van ontmoediging en wantrouwen. Zij zijn in de strik van satan terecht gekomen en er is maar één manier om te ontsnappen. Zij moeten op hun schreden terugkeren en nederig hun halfslachtige koers bekennen en verlaten. ...

Christus accepteert niets minder dan volledige toewijding in dienst van Hem. Dit is de les die iedereen van ons moet leren.” – 5T 42; Getuigenissen, deel 5 blz. 41



TRADITIE EN WAARHEID

“Wij kunnen niet afwijken van de waarheid, wij kunnen niet afbuigen van de ware principes zonder Hem in de steek te laten Die onze kracht, onze gerechtigheid, onze heiliging is.” – RH 8-25-1910

“**Heiligmaking is een vorm van heiligheid**, van buiten en van binnen, heilig zijn zonder terughoudendheid voor de Heer, niet in vorm, maar in waarheid. Iedere onreine gedachte, iedere wellustige hartstocht, **verwijderd de ziel van God**; want Christus zal nooit Zijn kleed van gerechtigheid een zondaar aandoen om zijn mismaaktheid te verbergen.” – OHC 214

“Uw enige veiligheid ligt in het tot Christus komen en direct ophouden met zondigen. De zachte stem van genade klinkt vandaag in uw oor, maar wie zal zeggen dat het morgen ook nog het geval is?” – ST 8-29-1892

“Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” – Jesaja 55:6-7

Traditie – Zonde veranderd onze relatie met God niet Waarheid – Zonde stopt de duurzame relatie en verloochend Christus

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” – 1 Johannes 1:5-7

“Wat is liegen tegen de waarheid? Dat is beweren de waarheid te geloven terwijl de geest, de woorden, het gedrag niet Christus representeren maar satan. Kwade gissingen, ongeduldig en onverzoenlijk zijn, is liegen tegen de waarheid, maar liefde, geduld en verdraagzaamheid komen overeen met de principes van de waarheid. Waarheid is altijd zuiver, altijd vriendelijk, een geur verspreidend zonder zelfzucht.” – KH 185

“In het hart dat geloof beoefent in Christus, kan zelfzucht net zo min leven als dat licht en duisternis gelijktijdig bestaan.” – 5T 48; Getuigenissen, deel 5 blz. 46

“God is Licht en in Hem is gans geen duisternis.” – 1 Johannes 1:5

“Alleen als zij bereid waren zich van zonde te laten reinigen, konden zij met Hem gemeenschap hebben. Alleen de reinen van hart kunnen in Zijn tegenwoordigheid bestaan.” – DA 108; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 79



TRADITIE EN WAARHEID

“Wanneer trots, onenigheid en twist de boventoon voeren, kan het hart geen gemeenschap hebben met Christus.” DA 650 (541)

*“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. **Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. **Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,**”*** – 1 Johannes 3:5-10

“Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.” – 1 Johannes 4:7-8

“Tenzij u in uw leven het principe van zelfopofferende liefde aanneemt, wat het principe is van Zijn karakter, kunt u God niet kennen.” – MB 25; Zaligsprekingen blz. 28

“Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, [namelijk] dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft.” – 1 Johannes 4:20-21

“indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.” – 1 Johannes 4:12

“Wanneer Christus in het hart woont, dan is Zijn aanwezigheid duidelijk zichtbaar. Goede en aangename woorden en daden laten de Geest van Christus zien. Een lieflijk humeur is het bewijs. Er zijn geen woede uitbarstingen, geen koppigheid, geen kwade gissingen. **Er is geen haat in het hart.**” – TD 357

“Want de liefde van Christus dingt ons.” – 2 Korintiërs 5:14

“Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.” – 2 Korintiërs 13:5

“Maar, zult u zeggen, hoe weet ik dat Christus in mijn hart woont? Wanneer u bekritiseerd of gecorrigeerd wordt op uw manier van doen, en de dingen gaan niet zoals u denkt dat ze zouden moeten gaan, - **als dan** u uw woede voelt opkomen in



TRADITIE EN WAARHEID

plaats van de kritiek te verdragen en geduldig en vriendelijk te blijven, dan woont Christus niet in uw hart.” – RH 7-12-1887

“De Geest van Christus zal geopenbaard worden in allen die uit God geboren zijn. Strijd en twist kunnen niet ontstaan onder hen die beheerst worden door Zijn Geest.” – 5T 227; Getuigenissen, deel 5 blz. 185

“Wanneer wij aan ongeduld toegeven, dan verdrijven wij de Geest van God uit ons hart, en geven wij plaats aan de eigenschappen van satan.” – 2SM 236

“Weet gij niet, dat wien gij uzelfen stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt,” (Romeinen 6:16) Als wij toegeven aan woede, begeerte, hebzucht, haat, egoïsme, of aan welke zonde dan ook, dan worden wij slaven van de zonde. **“Niemand kan twee heren dienen.”** (Mattheüs 6:24) **Als wij de zonde dienen kunnen wij Christus niet dienen.**” MYP 114; Boodschappen voor Jonge Mensen blz. 107

“Christus zegt niet, dat de mensen geen twee meesters willen of zullen dienen, maar dat zij het niet kunnen.” – MB 93; Zaligsprekingen blz. 84

“Wij kunnen niet geïrriteerd en ongeduldig zijn en toch christen zijn, want een geïrriteerde, ongeduldige geest is niet de Geest van Christus.” – RH 8-14-1888

“Ongeduldigheid brengt de vijand van God en de mens in het gezin en verdrijft de engelen van God. **Wanneer u blijft in Christus, en Christus in u, kunt u geen boze woorden spreken.**” – HP 99

“Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid.” – Efeze 5:9

“U kunt niet toegeven aan uw eigen aanleg, en uw eigen weg gaan en een kind van God blijven. Wij moeten strijden tegen onze erfelijke neigingen, zodat wij niet toegeven aan verleidingen en boos worden onder provocatie.” – RH 10-11-1892

“De mens die toegeeft aan ongeduldigheid dient satan. *“wien gij uzelfen stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt”* (Romeinen 6:16).” – 4T 607

“Satan neemt de controle over van iedere geest die zich niet vastbesloten onder de controle gesteld heeft van Gods Geest.” – TM 79

“Laat niemand zichzelf hierover bedriegen. Als u trots koestert, zelfrespect, een liefde voor macht, verwaandheid, onheilige ambities, mopperen, ontevredenheid, bitterheid, kwaadsprekerij, leugens, bedrog, laster, verblijft Christus niet in uw hart, en dit bewijst dat u de geest en het karakter van satan hebt, niet van Jezus Christus, die zachtmoedig en nederig van hart is.” – TM 441



TRADITIE EN WAARHEID

“Trots en egoïsme kunnen niet in het karakter plaatsvinden zonder dat Hij verdrongen wordt, Die zachtmoedig en nederig van hart is.” – RH 11-24-1885

“De zachtmoedigheid van Christus zal, wanneer ze geopenbaard wordt in het gezin, zullen de leden van dat gezin gelukkig maken; zij lokt geen twist uit, antwoordt niet toornig, maar kalmeert het geërgerde gemoed, en straalt een vriendelijkheid uit die gevoeld wordt door allen die zich binnen haar kring bevinden. Overal waar deze zachtmoedigheid gekoesterd wordt, maakt zij de gezinnen op aarde tot een deel van het grote gezin hierboven.” – MB 16; Zaligsprekingen blz. 12

“*Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.*” – 1 Johannes 4:13

“*Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.*” – Galaten 5:22

“*Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.*” (Johannes 15:5) Wanneer wij leven door geloof in de Zoon van God, zullen de vruchten van de Geest in ons leven te zien zijn; niet één zal daarvan gemist worden ...

Het leven van Christus in u zal dezelfde vruchten voortbrengen als in Hem. Leven in Christus, trouw blijven aan Christus, ondersteund door Christus, gevoed worden door Christus, zal vruchten voortbrengen naar de gelijkenis aan Christus.” – DA 676-677; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 565-566

“Bent u in een toestand waarin u niet deze genade bezit? Zodra iemand uw weg kruist, of u beledigt, komt er dan direct een gevoel van bitterheid in u boven, een geest van opstand? Als dat uw geest is, onthoud dan dat u niet de Geest van Christus bezit. Het is een andere geest.” – RH 12-21-1886

“*Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.*” **Deze aard van vruchten komen niet van de rank die in de wijnstok blijft.** “*Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. ... Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.*” (Jacobus 3:14-18) – RH 3-18-1902

“Christus’ dienstknechten mogen zich niet laten leiden door de ingevingen van hun natuurlijke hart. Zij moeten nauw met God verbonden zijn, opdat zij niet, als zij worden uitgedaagd, in opstand komen en een woordenstroom uiten die ongepast is, ... Satan zou graag willen dat zij dat doen; want dat is zijn werkwijze. ... Het is satans geest die tot uiting komt in boosheid en aanklagen.” – DA 353; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 286-287



TRADITIE EN WAARHEID

“aan hun vruchten zult u hen kennen.” Het is of God of satan die de geest beheerst; en uw leven laat heel duidelijk zien dat er geen misverstand over bestaat aan welke macht u trouw gezworen hebt.” – FE 89

“zelfs een jongen zal ook door zijn handelingen zich bekend maken, of zijn werk zuiver, en of het recht zal wezen.” – Spreuken 20:11

“Als wij in Christus blijven, als de liefde van God in ons woont, zijn onze gevoelens, onze gedachten en daden in overeenstemming met de wil van God, zoals wij die vinden in de voorschriften van Zijn heilige wet.” – SC 61; Schreden naar Christus blz. 58

“En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. **Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf zo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.**” – 1 Johannes 2:3-6

“O, zult u zeggen, “Ik houd de geboden.” Doet u dat? ... Oefent u de principes van God uit in uw huis, in uw gezin? Is er nooit hardheid, onvriendelijkheid en onbeleefdheid in uw gezin? Als er wel onvriendelijkheid thuis voorkomt, het maakt niet uit hoe hoog uw opleiding is, u breekt dan Gods geboden. Het maakt niet uit hoe vaak u de geboden predikt aan anderen, als u nalaat de liefde van Christus thuis uit te oefenen, bent u een overtreder van de geboden.” – RH 3-29-1892

“Mannen en vrouwen, kinderen en jongeren worden in de hemelse weegschaal gewogen in overeenstemming met wat zij in hun leven thuis openbaren. Een christen thuis is overal een christen.” – 5BC 1085; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 315

“Degene die hun hart en huis openen voor Jezus om bij hen te wonen moeten de morele atmosfeer onbewolkt doen zijn van strijd, bitterheid, wraak, kwaadwilligheid of zelfs een onvriendelijk woord. Jezus kan niet wonen in een huis waar nog conflicten, jaloersheid en bitterheid voorkomen.” – ML 334

“Er zijn nog veel mensen die nog nooit de noodzaak hebben gevoeld het eigen-IK te onderwerpen, en hun slechte gewoonten te overwinnen. Ze koesteren bitterheid en wraak in hun hart, en deze slechte karaktertrekken besmetten de ziel. **Zo verloochenen zij Christus**, en verduisteren de weg voor anderen. Niemand zal verontschuldigd worden voor het tonen van onbeheersbaar gedrag; duizenden zullen de hemel missen door hun gebrek aan zelfbeheersing.” – ST 12-17-1885

“Wanneer mensen belijden christenen te zijn, en hun geloof maakt van hen geen betere mannen en vrouwen in alle bereiken van het leven – levende



TRADITIE EN WAARHEID

vertegenwoordigers van Christus in neigingen en karakter – dan behoren ze Hem niet toe.” – ML 257

“Maar die de Heere aanhangt, is één geest met Hem.” – 1 Korintiërs 6:17

“Gevoelsuitbarstingen door een belijdend christen getoond, verloochenen Christus; het geeft satan de overwinning en zet hem op de troon van het hart.” – RH 11-9-1897

“Een geest, die strijdig is met de Geest van Christus verloochend Hem, wat ook de belijdenis mag zijn. Mensen kunnen Christus verloochenen door kwaadspreken, door dwaze woorden, door leugens of onvriendelijke woorden. Zij kunnen Hem verloochenen door de lasten van het leven te schuwen, door het najagen van zondig vermaak. Zij kunnen Hem verloochenen door aan de wereld gelijkvormig te worden, door een onbeleefd gedrag, door liefde voor eigen menig, door zichzelf te rechtvaardigen, door twijfel te koesteren en het duister te kiezen. **Op al deze manieren laten zij zien dat Christus niet in hen leeft.**” – DA 357; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 290-291

“Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen [is]. Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen [is].” – Matteüs 10:32-33

“Niemand kan Christus belijden, tenzij hij de gezindheid en de Geest van Christus heeft; hij kan niet iets doorgeven wat hij zelf niet bezit. Het dagelijkse leven moet een uitdrukking zijn van de heiligende kracht van de waarheid, en een bewijs dat Christus door het geloof in het hart woont. **Alles wat strijdig is met de vruchten van de Geest of het werk van God om Zijn volk van de wereld af te zonderen, is een verloochening van Christus;** en Zijn woorden zijn: *“Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor de engelen Gods.”* (Lukas 12:9).” – 5T 437; Getuigenissen, deel 5 blz. 357

“Juist omdat mensen de naam van Christus aannemen, terwijl zij in hun leven Zijn karakter verloochenen, heeft het christendom zo weinig kracht in de wereld. De Naam van de Heere wordt gelasterd om deze dingen.” – MB 137; Zaligsprekingen blz. 121

“Toen Petrus werd beproefd zondigde hij enorm. In het verloochenen van zijn Meester, Die hij zo lief had en gediend, werd hij lafhartige afvallige.” – RH 5-19-1910

“Toen Christus hem het meest nodig had, stond hij aan de kant van de vijand, en verloochende openlijk zijn Heer.” – 5BC 1123; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 378

TRADITIE EN WAARHEID

“en de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan ... En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter.” – Lukas 22:61-62

“Met diep berouw en verschrikkelijke wroeging, smeekte hij om vergeving en hij stond op als een bekeerd man.” – RH 2-6-1913

“Hij was als de tollenaar in zijn berouw en bekering en evenals de tollenaar vond hij barmhartigheid.” – COL 154; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 90

“Iedereen is feilbaar, iedereen maakt fouten en vallen in zonde; maar als de zondaar zijn fouten inziet, zoals ze door de overtuigende Geest van God duidelijk gemaakt worden, en hij nederig van hart ze belijdt ... **zal hij vergeving ontvangen.**“ – KH 238

“Geef alles over wat u hebt – ziel, lichaam en geest – aan de Heer. Geef alle kracht dat in u is over aan de Heilige Geest.” – SD 294

“Satan neemt ieder geest over die niet de beslissing neemt zich onder de controle van de Geest van God te stellen.” – TM 79

“De hulpeloze zondaar moet zich aan Christus vastklampen als zijn enige hoop. Als hij maar voor een ogenblik los laat brengt hij zijn ziel in gevaar en de zielen van anderen. Alleen door het uitoefenen van een levend geloof zijn wij veilig. Meer het plegen van een bekende zonde, het nalaten van erkende taken, thuis of daarbuiten, zal het geloof vernietigen en de mens van God **verwijderen.**” – FL 138

“De zondige mens kan alleen hoop en gerechtigheid vinden in God; en niemand is langer rechtvaardig dan dat hij gelooft in God en een **noodzakelijk blijvende verbinding met Hem heeft.**“ – TM 494

“Toen Christus de menselijke natuur aannam, verbond Hij zich met de mensheid door een liefdesband, die nimmer verbroken kan worden door enige macht, uitgezonderd de eigen keuze van de mens. Satan zal ons steeds verzoeking en voorhouden en ons ertoe aanzetten deze band te verbreken – om de keuze te maken ons te scheiden van Christus. Op dit punt moeten wij waakzaam zijn, moeten wij strijden en bidden, dat niets ons zal verleiden een andere meester te kiezen, want het staat ons altijd vrij om dat te doen.” – SC 72; Schreden naar Christus blz. 67-68

“Maar als wij ons afkeren naar een andere meester, breken wij onze belofte aan Hem en verbreken daarmee het verbond; wij worden overspelers, kiezen de vriendschap en gunst van anderen en bewijzen ontrouw aan Hem Die voor ons gestorven is.” – ST 8-19-1889

“**Jezus kwam niet om de mensen te redden in hun zonden, maar van hun zonden.** “Zonde is overtreding van de wet” (1 Johannes 3:4 KJV), en als wij verzuimen de wet te gehoorzamen, nemen wij onze Verlosser niet aan. De enige hoop



TRADITIE EN WAARHEID

die wij hebben op verlossing is door Christus. **Als Zijn Geest in ons hart woont, kan er geen zonde verblijven.** – RH 3-16-1886

“Niemand kan twee heren dienen.” – Matteüs 6:24

Traditie – U zult beslist niet sterven als u zondigt Waarheid – De mens die zondigt zal sterven

“En de HEERE God gebod den mens, zeggende: Van allen boom dezès hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” – Genesis 2:16-17

“Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.” – Genesis 3: 4-5

“Door van de vrucht te eten, zo verklaarde hij, zouden ze een hogere trede van ontwikkeling beklimmen ... De verzoeker vertelde, dat de Goddelijke waarschuwing niet werkelijk vervuld zou worden; het was slechts de bedoeling hen af te schrikken.” – PP 54; Patriarchen en Profeten blz. 28

“Satan maakte het heilige paar wijs dat ze overwinnaars zouden worden als ze de wet van God zouden breken. Horen wij tegenwoordig niet een soortgelijke redenering? Velen hebben het over de bekrompenheid van hen die Gods geboden gehoorzamen, terwijl ze voorgeven ruimere opvattingen te hebben en grotere vrijheid te genieten.” – PP 55; Patriarchen en profeten blz. 29

“Velen zeggen ons, “U bent te precies. God verwacht niet dat wij constant op onze hoede zijn, uit vrees dat wij een fout maken. Hij is te goed om onze verantwoordelijk te stellen voor ons dagelijks gedrag.” Maar wij moeten eraan denken dat de weg naar de ondergang breed is, terwijl de weg naar het eeuwige leven eng en nauw is. Luister opnieuw naar de woorden van de grote Leraar: *“Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.”* (Matteüs 7:15).” – ST 10-29-1885

“Ze praten over Gods liefde, en beweren dat Hij niet streng en veeleisend is, maar lankmoedig en mild; op dat moment praten ze satan na, ... *“gijlieden zult de dood niet sterven.”*” – RH 11-18-1890

“Omdat gijlieden het hart des rechtvaardigen [door] valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar Ik hem geen smart aangedaan heb; en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich van zijn bozen weg niet afkeren zou, dat Ik hem in het leven behield;” – Ezechiël 13:22 SV



TRADITIE EN WAARHEID

“Met leugens heeft u ... de handen van de goddelozen gesterkt, zodat hij zich niet afkeert van de boze weg, door hem leven te beloven.” – Idem KJV

“Maar laat niemand zichzelf misleiden met de gedachte dat God, in Zijn grote liefde en genade, toch uiteindelijk zelfs hen, die Zijn genade verworpen hebben, zal redden. Hoe zondig de zonde werkelijk is, kan men alleen naar waarde schatten in het licht van het kruis. **Laten de mensen, die beweren dat God te goed is om de zondaar te verwerpen, naar Golgotha zien.** ... De liefde, het lijden en de dood van de Zoon van God geven aan hoe verschrikkelijk de zonde is en laten zien dat men niet aan de macht van de zonde kan ontsnappen, dat er geen hoop op een beter leven is, tenzij men zich aan Christus onderwerpt.” – SC 31-32; Schreden naar Christus blz. 30

“Wanneer mensen hun eigen weg kiezen, stellen zij zichzelf tegenover God. Zij zullen geen plaats hebben in het Koninkrijk der hemelen, want zij leven in strijd met de beginselen van de hemel zelf.” – MB 52; Zaligsprekingen blz. 50

“De overtreding van Gods wet in een enkel onderdeel, in ook maar het geringste, is zonde. En het nalaten van de straf over die zonde zou een misdaad in het Goddelijk bestuur zijn. ...

Wat is Gods gerechtigheid? Het is Gods heiligheid ten opzichte van de zonde. Christus droeg de zonde van de wereld ten behoeve van de mens **opdat de zondaar nog een kans zou hebben.**” – 7BC 951; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 628-629

“(of weet gij niet) niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” – Romeinen 2:4

“Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die [den] [schuldige] geenszins onschuldig houdt”
– Exodus 34:6-7a

“God verdraagt lange tijd de verdorvenheid van de mens en schenkt hem ruimschoots de kans zich te bekeren; maar Hij let op al diens plannen om het gezag van Zijn heilige en rechtvaardige wet te weerstaan.” – PP 123; Patriarchen en Profeten blz. 93

“Wanneer de mensen vasthouden aan de zonde, worden zij daarmee vereenzelvigd. Dan moet Gods heerlijkheid, Die de zonde verteert, ook hen verdelgen.” – DA 107; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 78

“Als wij overwonnen worden laten wij dan ons berouw niet uitstellen, en de vergeving aannemen die ons in een voordeel positie plaatst. Als wij berouw hebben en geloven, dan zal de reinigende kracht van God de onze zijn. Zijn reddende genade wordt ons vrij aangeboden. Zijn vergeving wordt aan iedereen gegeven die het wil



TRADITIE EN WAARHEID

aannemen ... Geen zondaar hoeft verloren te gaan. **Vol en gratis is het geschenk van de reddende genade.**” – GAG 179

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.” – Romeinen 6:23

“Van onze kant is het enige waar wij bang voor moeten zijn dat wij onze ogen niet constant op Jezus gericht houden, dat wij niet alleen op de heerlijkheid van God zien, en als wij dan geroepen worden om onze wapenrusting neer te leggen en ontslapen, niet klaar zijn om een bewijs te geven van ons vertrouwen.” – 2SM 273

“Ons hart en geest moeten in een toestand verkeren, dat als er een ongeluk gebeurt en wij op slag dood zijn, onze bestemming de hemel is en niet de eeuwige verdoemenis. De grote en belangrijkste vraag aan ieder mens moet zijn: **“Kan ik recht voor God staan?”** – RH 3-12-1889

“Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;” – 2 Petrus 3:14

“Uw enige veiligheid ligt in het tot Christus komen en direct met zondigen te stoppen. De zachte stem van genade klinkt nu in onze oren, maar wie zegt dat het morgen ook zo is?” – ST 8-29-1892

“Elke dag dat u blijft zondigen, staat u aan satans kant; en zou u ziek worden en sterven zonder berouw getoond te hebben, bent u verloren.” – RH 12-24-1889

“De ziel, die zondigt, die zal sterven.” – Ezechiël 18:20a

“Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, [zal] verbolgenheid en toorn [vergolden worden];” – Romeinen 2:6-8

“God zal niet het geringste compromis aangaan met de zonde. Als Hij dat had kunnen doen, had Christus niet naar onze wereld hoeven te komen om te lijden en te sterven.” – 5BC 1144; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 413

**Traditie – Zonde zal onze rechtvaardigmaking niet teniet doen.
Waarheid – Zonde verklaart onze rechtvaardigmaking teniet, totdat wij bij Hem terugkeren.**

“(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;” – Romeinen 2:13



TRADITIE EN WAARHEID

“Niemand die werkelijk God liefheeft en vreest zal doorgaan met het overtreden van de wet. Wanneer een mens zondigt staat hij onder de veroordeling van de wet en wordt het voor hem een slavenjuk. **Wat zijn belijdenis ook mag zijn hij is niet gerechtvaardigd, niet vergeven.**” – ML 250

“Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.” – Romeinen 10:10

“Niemand kan geloven met een rechtvaardig hart en gerechtigheid door het geloof verkrijgen, terwijl hij door gaat met die dingen te doen waarvan Gods Woord zegt dat ze verboden zijn of bekende plichten verzuimen.

Oprecht geloof zal zich openbaren in goede werken; want goede werken zijn de vruchten van het geloof. Als God in het hart werkt en de mens geeft zijn wil over aan God en met God gaat samenwerken, dan zal in zijn leven zichtbaar zijn wat God door Zijn Heilige Geest bewerkt, dan is er harmonie tussen het doel van het hart en de praktijk van het leven. Iedere zonde moet verworpen worden als weerszinwekkend, als iets dat de Heere van het leven en heerlijkheid aan het kruis nagelde. De gelovige moet een toenemende ervaring hebben door voortdurend de werken van Christus te doen. **Het is door voortdurende overgave van de wil, door voortdurende gehoorzaamheid, dat de zegeningen van rechtvaardigmaking vastgehouden worden.**

Degene die gerechtvaardigd zijn door geloof moeten een hart hebben dat de weg bewandelt van de Heer. Het is een bewijs dat iemand niet gerechtvaardigd is door geloof als zijn werken niet overeenkomen met zijn belijdenis. Jacobus zegt: *“Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?”* (Jacobus 2:22-24)” – 1SM 396-397

“Steeds opnieuw is mij het gevaar getoond dat, als een volk, aangename valse ideeën over rechtvaardiging door het geloof worden onderhouden. Mij wordt al jaren getoond dat satan op een speciale manier werkt om, op dit punt, het verstand in de war te brengen.” – FW 18

“Terwijl God rechtvaardig kan zijn, en nochtans de zondaar rechtvaardigt door de verdienste van Christus, kan niemand zijn ziel bedekken met het kleed van Christus’ gerechtigheid terwijl hij nog erkende zonden in praktijk brengt, of plichten verwaarloost. God eist volledige overgave van het hart voor rechtvaardigmaking kan plaats vinden; en om rechtvaardig te blijven moet er voortdurende gehoorzaamheid zijn, d.m.v. actief, levend geloof dat werkt door liefde en de ziel reinigt. ...

Om gerechtvaardigd te zijn door het geloof, moet het geloof een punt bereiken waar het de gevoelens en de neigingen van het hart onder controle heeft; en het is door gehoorzaamheid dat alleen geloof volmaaktheid bewerkt.” – 1SM 366



TRADITIE EN WAARHEID

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gij zelve heilig in al [uw] wandel.” – 1 Petrus 1:14-15

“Laten allen, die voorgeven kinderen van God te zijn, begrijpen dat Hij niet gediend wil worden met hun zonden, evenmin als Hij dat wilde met de zonden van het oude Israël.” – 4BC 1154; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 248

“De mensen kunnen zich nu nog verontschuldigen over de gebreken in hun karakter, maar op die dag zullen zij geen excuus hebben.” – COL 317; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 194

“Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?” – 1 Korintiërs 6:9

“Zijt verre van valse zaken; ... want Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen.” – Exodus 23:7

“Er is geen veiligheid noch rust noch rechtvaardiging in overtreding van de wet. Mensen kunnen niet verwachten onschuldig voor God te staan, en in vrede met Hem zijn door de verdienste van Christus, terwijl men doorgaat met zondigen. Hij moet ophouden met zondigen en trouw en oprecht worden.” – 1SM 213

“Christus wil niets te maken hebben met aanmatiging. Hij zal alleen oprechte christenen welkom heten in de hemelse hoven. De levens van belijdende christenen, die niet het leven van Christus leven, zijn een bespotting voor de godsdienst.” – HP 318

“Onze Heer wordt te schande gemaakt door hen die voorgeven Hem te dienen, terwijl ze Zijn karakter onjuist voorstellen; zo worden velen misleid en op dwaalwegen gebracht.” – DA 439; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 365

“Sceptici vallen het christendom aan en bespotten de Bijbel, omdat David hen daartoe een aanleiding geeft. Ze brengen het geval van David naar voren, zijn zonde in het geval van Uriah en Bathseba, zijn polygamie en beweren dan dat David een man naar Gods hart wordt genoemd en dat, als het Bijbelse verhaal klopt, God hem in zijn misdaden rechtvaardigde.”

“Mij werd getoond, dat toen David oprecht was en wandelde naar de raad van God, dat God hem toen een man naar Zijn hart noemde. **Toen David afweek van God, en zijn deugdzame karakter bevleekte met zijn misdaden, hij niet langer een man was naar Gods hart. God heeft hem niet in het minst gerechtvaardigd in zijn zonde,** maar stuurde Nathan, Zijn profeet, die David openlijk vreselijk bekritiseerde omdat hij de geboden van de Heere had overtreden. God liet Zijn misnoegen zien over Davids meervoud aan vrouwen, door hem te veroordelen en toestond dat er onheil vanuit zijn eigen huis over hem kwam. God stond toe dat er



TRADITIE EN WAARHEID

verschrikkelijke rampspoed over het huis van David kwam; die ooit door zijn integriteit, een man naar Gods hart genoemd werd, is voldoende bewijs voor elke latere generatie, dat **God niemand rechtvaardigt die Zijn geboden overtreedt**; maar dat Hij de schuldige straft, hoe rechtvaardig en geliefd deze ook door God ooit was, omdat hij de Heere volgde met een oprecht hart.” – 1SP 379

“Toen David God losliet en zich aan de boze overgaf, werd hij voor korte tijd **een werktuig van satan.**” – PP 719; Patriarchen en Profeten blz. 656

“Wanneer de rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtschapenheid en zondigt, zal zijn rechtschapen verleden hem niet redden van de wraak van een rechtvaardig en heilig God.” – 1SP 379

“Met God valt niet te spotten. ... God haat de zonde; en diegene die de zondaar aanmoedigen door te zeggen: “het gaat goed met u,” zal God straffen.” – RH 6-8-1886

“Eén onbeleden zonde is genoeg om de poorten van de hemel voor u te sluiten. Omdat de mens niet gered kon worden met een smet van zonde op zich, kwam Jezus om te sterven aan Golgotha's kruis.” – ST 3-17-1890

“Jezus stierf, **niet om de mens te redden in zijn zonde, maar van zijn zonde.**” – 4T 251

“Alleen voor hen, die terugkeren tot hun trouw aan God, alleen voor hen die de wet, die zij hebben overtreden, gehoorzamen, zal het bloed van Christus nut hebben. Christus zal nooit een deelgenoot van de zonde worden. Door de straf van de wet te dragen, geeft Hij de zondaar nog een kans, een tweede toets. Hij opent een weg waardoor de zondaar weer in Gods gunst kan delen.” – 6BC 1092; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 499

“Bent u in zonde gevallen? Vraag dan zonder uitstel bij God om genade en vergeving. ... Genade staat nog steeds ter beschikking van de zondaar.” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“Het is satans speciale doel om mensen tot zonde te verleiden en hen dan, hulpeloos en bevend, achter te laten, bang om vergeving te vragen.” – COL 156; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 91

“Als u overwonnen wordt stel dan uw berouw niet uit, en neem de vergeving aan die u een voordeelpositie geeft. Als wij berouw hebben en geloven, zal de reinigende kracht van God de onze zijn. Zijn reddende genade wordt gratis aangeboden. Zijn vergeving wordt aan iedereen gegeven die het wil ontvangen.” – HP 50



TRADITIE EN WAARHEID

“**Rechtvaardigmaking is een volledige, volkomen vergeving van zonde.** Op het moment dat een zondaar Christus aanvaardt door geloof, krijgt hij vergeving. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend en hij hoeft niet langer te twijfelen aan Gods vergevende genade.” – 6BC 1071; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 463

“David kreeg vergeving voor zijn zonde omdat hij zijn hart vol berouw en diepe wroeging verootmoedigde voor God en omdat hij geloofde dat Gods belofte om te vergeven in vervulling zou gaan. **Hij beled zijn zonde, had berouw en werd opnieuw bekeerd.** Opgetogen over de zekerheid van zijn vergeving riep hij uit: *“Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.”* (Psalm 32:1-2) De zegen is het gevolg van vergiffenis; vergiffenis komt door het geloof, dat de zonde, die beleden is en waarvoor berouw is getoond, gedragen is door de grote Zondendrager.” – 3BC 1146; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 182

“Wie zich onder Gods bestraffing wil verootmoedigen en berouw wil tonen, zoals David deed, kan zeker zijn dat er voor hem hoop is. Wie in geloof Gods belofte aanvaardt, zal vergiffenis ontvangen. De Heere zal nooit een oprecht berouwvol mens wegzenden. Hij heeft deze belofte gegeven: ... *“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Heere, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”* (Jesaja 55:7)” – PP726; Patriarchen en Profeten blz. 665

“Vergeving en rechtvaardigmaking zijn één en hetzelfde.” – 6BC 1070; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 461

“Om vergeven te worden zoals Christus vergeeft, dan is het niet alleen vergeven zijn, maar vernieuwd te zijn in de geest van het verstand.” – 3SM 190

“David had het juiste begrip van vergiffenis, toen hij bad: *“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.”* (Psalm 51:12)” – MB 114; Zaligsprekingen blz. 101

Traditie – Wij hoeven alleen maar te geloven om gered te worden
Waarheid – Wij moeten geloven en gehoorzamen

“Heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,” – Handelingen 16:30-31

“Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” – Johannes 3:36

“Sommigen maken geen juist gebruik van de leer over gerechtigheid door geloof. Zij leggen het op een eenzijdig manier uit, alles door het geloof, en bagatelliseren de werken. Anderen grijpen die punten aan die overhellen naar dwaling



TRADITIE EN WAARHEID

en negeren de werken helemaal. **Oprecht geloof werkt altijd door liefde; het voorziet in een drijvende kracht.**” – RH 1-24-1893

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Romeinen 1:16-17

“Het geloof dat onontbeerlijk is tot behoud is niet louter alleen geloof, maar een duurzaam principe, **dat voortvloeit uit de essentiële kracht van Christus.** Het leidt de ziel door de liefde van Christus naar een zekere hoogte, zodat het karakter verfijnt, gezuiverd en veredeld wordt. Dit geloof in Christus is niet slechts een opwelling, maar een kracht dat door de liefde werkt en de ziel reinigt. Het brengt iets tot stand dat de ziel onder tucht brengt, verheft de mens uit de bezoedeling en brengt het in verbinding met Christus, tot het Zijn eigenschappen toegeëigend heeft tot dat wat de ziel nodig heeft.” – RH 8-18-1891

“Het is niet het werk van het Evangelie om de aanspraken van Gods heilige wet te verzwakken, maar om mensen daar te brengen, waar zij aan de geboden kunnen gehoorzamen.

Het geloof in Christus dat de mens redt is niet hetzelfde zoals het door velen wordt voorgesteld. “Geloof, geloof,” roepen zij; “geloof alleen in Christus en u zult zalig worden. Dat is alles wat u moet doen.” Hoewel echt geloof volkomen op Christus vertrouwt voor verlossing, zal het leiden tot volmaakte overeenstemming met Gods wet. Geloof wordt openbaar door werken.” – 6BC 1073; ZDA
Bijbelcommentaar blz. 465-466

“En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.” 1 Johannes 2:3-6

“Wij moeten oppassen voor de zogenaamde heiligheid die de overtreding van Gods wet toelaat.” – 2SM 51

“Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;” – Romeinen 2:13

“Nu wordt overwegend geleerd dat het Evangelie van Christus de wet van God teniet heeft gedaan; dat wij door “te geloven” bevrijd zijn van de noodzaak om daders van het Woord te zijn. Maar dit is de leer van de Nicolaïeten, die Christus zo ongenadig veroordeelde.” – 7BC 957; ZDA Bijbelcommentaar blz. 638-639



TRADITIE EN WAARHEID

“Men noemt de liefde de belangrijkste eigenschap van God, maar ze wordt gedegradeerd tot een zwak sentimentalisme, dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Gods gerechtigheid, Zijn afkeer van de zonde en de eisen van Zijn heilige wet worden gewoon niet genoemd.” – GC 558; De Grote Strijd blz. 513

“Zonder kennis van de wet hebben de mensen geen juist inzicht in de reinheid en heiligheid van God of beseffen hun eigen schuld en onreinheid niet. Zij hebben geen juist zondebesef en voelen geen behoefte aan berouw. Daar ze hun hopeloze toestand als overtreders van Gods wet niet inzien, beseffen zij ook niet dat ze het verzoenend bloed van Christus nodig hebben. De hoop op zaligheid wordt aangenomen zonder een radicale verandering van het hart of hervorming van het leven. **Zo zijn er talloze oppervlakkige bekeringen en worden er veel mensen aan de gemeente toegevoegd die nooit met Christus verbonden zijn geweest.**” – GC 468; De Grote Strijd blz. 434

“En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.” – Jeremia 8:11

“Met God valt niet te spotten God haat de zonde; en degene die de zondaar aanmoedigen, door te zeggen, “het gaat goed met u”, zal God vervloeken.” – RH 6-8-1886

“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, [als] die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.” – Romeinen 1:18

“Hij die de waarheid door ongerechtigheid bedekt, die verklaart erin te geloven en deze toch elke dag geweld aandoet door zijn inconsequente levenswijze, geeft zich over aan de dienst van satan en leidt zielen in het verderf.” – 5T 142; Getuigenissen v.d. Gemeente bd.5 blz.118

“Ontelbare mensen nemen gretig de leer aan die hun toestaat de ingevingen van hun vleselijk hart te volgen. ... Satan sleept triomfantelijk duizenden mensen mee in zijn val die zich volgelingen van Christus noemen.” – GC 556; De Grote Strijd blz.511

“Geloof, geloof, geloof in Jezus, is de sussende misvatting die velen in slaap wiegt in de wieg van vleselijke zekerheid, en wij moeten gealarmeerd worden.” – RH 6-10-1890

“Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.” – 2 Korintiërs 11:13-15



TRADITIE EN WAARHEID

“Ze verkiezen hun eigen redeneringen boven Goddelijke openbaringen, hun eigen plannen en menselijke wijsheid boven de raadgevingen en geboden van God. De vroomheid en nauwgezetheid van anderen wordt fanatisme genoemd en zij, die waarheid en heiligheid beoefenen worden gadeslagen en bekritiseerd. **Zij maken hen, die het geheimenis der Godzaligheid onderwijzen en geloven, “Christus in u, de hoop der heerlijkheid”** (Kolossenzen 1: 27), **belachelijk**. De beginselen die aan dit alles ten grondslag liggen, onderscheiden ze niet en ze gaan door met zondigen, terwijl ze de deur voor satan openstellen om gemakkelijk toegang tot het hart te vinden.” – 4BC 1138; ZDA Bijbel Commentaar blz.220-221

“Mensen kunnen wel zeggen dat ze de waarheid geloven, maar als ze daardoor niet oprecht, vriendelijk, geduldig, verdraagzaam en hemelsgezind worden, betekent de waarheid een vloek voor hen en door hun invloed is het een vloek voor de wereld.” – DA 310; Jezus de Wens der Eeuwen blz.250

“Als iemand die op zoek is naar redding zou vragen, “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” dan zouden de moderne leraren van heiligmaking antwoorden, “Geloof alleen dat Jezus uw kan redden.” Maar toen aan Christus deze vraag werd gesteld antwoordde Hij: *“Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?”* En de vrager antwoordde, *“Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart ... en uw naaste als uzelf,”* Jezus zei: *“Gij hebt recht geantwoord: doe dat, en gij zult leven.”* (Lukas 10:26-28).” – FL 217; Het Geloof waardoor ik leef blz. 217

“En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelfen met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; Want hij heeft zichzelf bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, [zeg ik], zal gelukkig zijn in dit zijn doen.” – Jacobus 1:22-25

“Hier is een werk te doen. Hij moet de spiegel onder ogen durven zien, Gods wet, de gebreken waarnemen in zijn zedelijk karakter, en zijn zonde nalaten, zijn kled van karakter wassen in het bloed van het Lam.” – 4T 294

“... laat ons onszelfen reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.” – 2 Korintiërs 7:1

Traditie – Niemand kan volmaakt zijn

Waarheid – Zedelijke volmaaktheid wordt van iedereen geëist

“Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” – Matteüs 5:48

“**Van iedereen wordt zedelijke volmaaktheid geëist.** Nooit mogen wij de standaard van gerechtigheid verlagen om te beantwoorden aan geërfde of aangeleerde



TRADITIE EN WAARHEID

neigingen tot het kwaad. **Wij moeten inzien dat onvolmaaktheid van karakter zonde is.** Alle rechtvaardige kenmerken van karakter vinden hun volmaaktheid in God als een harmonieus geheel. Iedereen die Christus aanvaardt als een persoonlijke Zaligmaker ontvangt het voorrecht deze kenmerken te bezitten.” – COL 330; Lessen uit het Leven van Alle Dag blz.200

“Ieder kan op zijn terrein het christelijk karakter bereiken. Door het offer van Christus is een voorziening getroffen voor de gelovige om alle dingen te ontvangen die dienen tot leven en Godsvrucht. God roept ons op om de volmaakte Maatstaf te bereiken en houdt ons het voorbeeld van Christus’ karakter voor ogen. De Heiland toonde in Zijn menselijkheid, die volmaakt was door een leven van voortdurende afwijzing van het kwaad, dat door samenwerking met de Goddelijkheid het reeds in dit leven voor menselijke wezens mogelijk is om volmaaktheid van karakter te bereiken. Dit is Gods verzekering aan ons, dat ook wij een algehele overwinning kunnen behalen.” – AA 531; Van Jeruzalem tot Rome blz.387

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;” – 2 Petrus 1:3

“Niemand mag zijn onbezonnen humeur verontschuldigen, zijn misvormde karakter, zijn egoïsme, jaloezies, of welke onzuiverheid van de ziel, lichaam of geest. God heeft ons geroepen tot heerlijkheid en deugd. Wij moeten aan deze oproep gehoorzamen.” – RH 4-24-1900

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelf heilig in al [uw] wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” – 1 Petrus 1: 14-16

“God kan alleen zuiverheid en heiligheid aannemen; één smet, één rimpel, één mankement in het karakter, zal ons uitsluiten van de hemel, met zijn heerlijkheid en schatten.” – 2T 453

“Zelfs de gedachten moet onderworpen worden aan de wil van God, en de gevoelens in bedwang gehouden worden door het verstand en de godsdienst. Onze verbeelding is ons niet gegeven om de vrije loop te laten zonder enige moeite te doen het in bedwang te houden. **Als de gedachten verkeerd zijn zullen ook de gevoelens verkeerd zijn; en de gedachten en gevoelens samen vormen het zedelijk karakter.**” – HP164

“Zedelijke en geestelijke volmaaktheid wordt door de macht en genade van Christus aan een ieder beloofd. Jezus is de Bron van alle kracht, de Fontein des levens.” – AA 478; Van Jeruzalem tot Rome blz. 351

TRADITIE EN WAARHEID

“Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.” – 2 Korintiërs 7:1

“Niemand kan almachtig zijn, maar iedereen kan zichzelf reinigen van vleselijke of geestelijke vuilheid door zijn heiligheid te vervolmaken in de vreze van de Heere. God eist van iedere ziel om heilig en rein te zijn. Wij hebben een erfelijke neiging tot het kwade. Dit is een deel van onszelf waar niemand zich zorgen over maakt. **Het is een menselijke zwakheid om zelfzucht te koesteren omdat het een natuurlijke karaktertrek is. Maar tenzij alle zelfzucht is weggedaan, tenzij het ego is gekruisigd, kunnen wij nooit heilig zijn zoals God heilig is.**” – FL 140; Het Geloof waardoor ik leef blz. 140

“Gods ideaal voor Zijn kinderen is hoger dan de hoogste menselijke gedachte reiken kan. “Weest dan *Gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.*” (Mattheüs 5:48) **Dit gebod is tevens een belofte.** Het verlossingsplan beoogt onze volkomen bevrijding uit satans macht. **Christus scheidt de berouwvolle mens altijd van de zonde.** Hij is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen en heeft voorziening getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan ieder die berouw heeft, om hem van zondigen af te houden.

Het werk van de verleider mag niet beschouwd worden als verontschuldiging voor ook maar een enkele zonde. **Satan juicht als hij hoort dat belijdende volgelingen van Christus verontschuldigen inbrengen voor de onvolmaakte kanten van hun karakter. Deze verontschuldigen leiden tot zonde.** Voor zonde is geen verontschuldiging. Een heilig humeur, een christelijk leven is voor ieder berouwvol, gelovig kind van God toegankelijk.” – DA 311; Jezus de Wens der Eeuwen blz.252

“Overvloedige genade zorgt ervoor dat de gelovige ziel vrij van zonde kan zijn; want de hemel, met zijn onbeperkte middelen, is binnen ons bereik geplaatst.” – 1SM 394

“Hij heeft onze natuur op Zich genomen en heeft overwonnen, opdat wij door het aannemen van Zijn natuur kunnen overwinnen. “*in de gelijkheid des zondigen vleses*” (Romeinen 8:3), heeft Hij zondeloos geleefd. Door Zijn Goddelijkheid legt Hij beslag op de troon in de hemel, terwijl Hij door Zijn menselijkheid ons vasthoudt. Hij vraagt ons door geloof in Hem om te streven naar de heerlijkheid van Gods karakter. **Daarom moeten wij volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is.**” – DA 311-312; Jezus de Wens der Eeuwen blz.252

“Gods beeld moet in het mensdom worden weerspiegeld. De eer van God en de eer van Christus zijn betrokken in het volmaken van het karakter van Zijn volk.” – DA 671; Jezus de Wens der Eeuwen blz.560



TRADITIE EN WAARHEID

“Hij houdt ons het hoogste ideaal, de volmaaktheid, voor ogen. Hij vraagt ons om in deze wereld zonder voorbehoud vòòr Hem te zijn, zoals Hij voor ons instaat voor God.” – AA 566; Van Jeruzalem tot Rome blz.412

“Wat eist de Heer van Zijn met bloed-gekochte erfdeel? – De heiligmaking van het gehele wezen, - reinheid zoals de reinheid van Christus, volmaakte overeenkomst met de wil van God.” – SD 348

“Hij zegt ons, volmaakt te zijn zoals Hij volmaakt is, op dezelfde manier. Wij moeten het middelpunt zijn van licht en zegeningen in onze kleine kring, zoals Hij dat voor het gehele universum is. Wij hebben niets van onszelf, maar het licht van Zijn liefde beschijnt ons en wij moeten de helderheid daarvan weerspiegelen. “Goed zijnde in Zijn verleende goedheid”, kunnen wij volmaakt zijn in onze bereik, zoals God volmaakt is in de Zijne.” – MB 77; Zaligsprekingen blz. 70

“Zou Christus iets van ons verwachten dat voor ons onmogelijk is? Zeer zeker niet! Wat een eer verleent Hij ons dat Hij ons aanspoort om heilig te zijn op ons terrein, zoals de Vader heilig is op Zijn terrein! **Hij kan ons machtigen dit te doen, want Hij verklaart, “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”** (Mattheüs 28:18) **Het is ons voorrecht om deze onbepaalde macht te claimen.**” – KH 131

Traditie – Jezus had een voordeel op ons Waarheid – Jezus heeft geen voordeel op de geheiligden

*“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. **Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.**” – Hebreëen 2:9-11*

“Jezus Christus is in alles ons Voorbeeld. **Hij begon Zijn leven, ging door de ervaringen ervan en het verslag eindigde met een geheiligde menselijk wil.** Hij werd op alle punten verzocht zoals wij, maar omdat Hij Zijn wil overgaf en heiligde had Hij op geen enkele mate neiging naar het kwaad, of manifesteerde Hij rebellie tegenover God.” – SM 10-29-1894

“Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.” – Johannes 6:38

“Over Zijn Eigen leven zei onze Verlosser: “Ik hield Mij aan Mijn Vaders geboden.” (Johannes 15:10) “*De Vader heeft Mij nooit alleen gelaten; want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.*” (Johannes 8:29) **Zoals Jezus was in de menselijke natuur, zo wil God dat Zijn volgelingen zijn.** In Zijn kracht moeten wij een leven leiden van reinheid en edelmoedigheid zoals onze Heiland die leefde.” – 8T 289



TRADITIE EN WAARHEID

“En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” – Johannes 17:19

“Wat is heiligmaking? Het is jezelf geheel, zonder voorbehoud, aan God geven – ziel, lichaam en geest –; rechtvaardig te handelen, barmhartig zijn, nederig wandelen met God; de wil van God te kennen en te doen zonder met jezelf rekening te houden; hemel gericht te zijn, zuiver, onbaatzuchtig, heilig, zonder vlek of smet.” – OHC 212

“De oprechte christen, is een levend afgevaardigde van de waarheid die hij belijdt. Van deze hartsgetrouwe volgelingen verklaart Jezus dat Hij zich niet schaamt hen broeders te noemen.” – ST 3-9-1882

“Want zo wie den wil Mijns Vaders doet Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.” – Mattheüs 12:50

“Allen die Christus in geloof aannemen worden met Hem verbonden door een band die hechter is dan menselijke verwantschap. Ze worden **één met Hem**, zoals Hij één is met de Vader. Als iemand die Zijn woorden geloofde en deed, was Zijn moeder hechter en heilzamer met Hem verbonden dan door natuurlijke banden. Zijn broeders zouden geen voordeel hebben van hun verwantschap met Hem als zij Hem niet als hun persoonlijke Verlosser zouden aanvaarden.” – DA 325; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 265

“Degene die hun Verlosser aannemen worden kinderen van God. Zij zijn Zijn geestelijke kinderen, wedergeboren, vernieuwd in gerechtigheid en waarachtige heiligheid.” – ST 12-17-1902

*“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven **kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.**” – Johannes 1:12-13*

“Door Jezus worden de **gevalzen zonen van Adam “zonen Gods”**. **“Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit Eén; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen.”** (Hebreeën 2:11).” – GC 477; De Grote Strijd blz. 441

“Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de belofenis erfgenamen.” – Galaten 3:26-29



TRADITIE EN WAARHEID

“Een zuiver natuurlijke afstamming van Abraham had geen waarde. Zonder geestelijke verwantschap met hem, die tot uiting zou komen in het bezitten van eenzelfde geest en het doen van dezelfde werken waren zij niet zijn kinderen.” – DA 467; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 388

“Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. ... Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen;” – Johannes 8: 39, 44a

“**Alleen zij** die laten zien dat zij in geestelijk opzicht in harmonie zijn met Abraham door naar Gods stem te luisteren, worden tot zijn **ware nakomelingen** gerekend.” – COL 268; Lessen uit het Leven van Alledag blz.160

“Hun staan voor God werd bepaald door hun karakter en hun leven. Alleen een belijdenis had geen waarde. **Als hun leven en hun karakter niet in overeenstemming zouden zijn met Gods wet, waren ze niet Zijn volk.**” – DA 107; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 78

“**God houdt van Zijn gehoorzame kinderen.** Hij heeft een Koninkrijk bereid, niet voor ontrouwe onderdanen, maar voor Zijn kinderen, die Hij getoetst en beproeft heeft in een door zonden geschonden en verdorven wereld. **Als gehoorzame kinderen hebben wij het voorrecht van een relatie met God.** “Indien wij kinderen zijn,” zegt Hij, “zo zijn wij ook erfgenamen” (Romeinen 8:17) van een onverderfelijke erfenis.” – 6BC 1077; ZDA Bijbelcommentaar blz.473

*“Dat is, **niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der belofenis** worden voor het zaad gerekend.”* – Romeinen 9:8

“De oude natuur die uit het bloed en naar de wil van het vlees geboren is, kan het Koninkrijk van God niet beërven. De oude wegen, erfelijke neigingen en gewoonten moeten worden opgegeven, want genade wordt niet geërfd. De **wedergeboorte** bestaat uit het bezitten van nieuwe drijfveren, een nieuwe smaak, nieuwe neigingen. **Zij die door de Heilige Geest tot een nieuw leven zijn geboren, hebben deel gekregen aan de Goddelijke natuur en zullen in al hun gewoonten en bezigheden het bewijs leveren van hun verhouding tot Christus.**” – 6BC 1101; ZDA Bijbelcommentaar blz. 513

*“Overmits dan de **kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al [hun] leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. **Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij*****



TRADITIE EN WAARHEID

*God [te doen waren], om de zonden des volks te verzoenen.” –
Hebreeën 2:14-17*

“Christus deed niet **alsof** Hij de menselijke natuur aannam; Hij nam het werkelijk op Zich. Hij bezat werkelijk de menselijke natuur. **“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden”** (Hebreeën 2:14) Volgens menselijke afkomst was Hij de Zoon van Maria; kwam Hij uit het nageslacht van David. Hij werd als Mens erkend, de Mens Christus Jezus.” – 1SM 247

*“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.” –
Galaten 4:4-5*

“Hij nam de plaats in aan het hoofd van de mensheid, door haar natuur aan te nemen, maar **niet de zondigheid van de mens.**” – ST 5-29-1901

*“En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, **dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.**” – Lukas 1:35*

“Bekleed met het menselijke gewaad, daalde de Zoon van God af tot het niveau van hen die Hij verlangde te redden. In Hem was geen bedrog of zondigheid; Hij was altijd zuiver en onbesmet; nochtans nam Hij onze **zondige natuur** op Zich.” – RH 12-15-1896

“**Hij werd zonder een smet van zonde geboren**, maar kwam op de wereld op gelijke wijze als de mensheid. Hij droeg niet slechts een gelijkenis van een lichaam, maar nam de menselijke natuur aan en nam zo deel aan het leven van de mensheid.” – 7BC 925; ZDA Bijbelcommentaar blz. 585

“**Hij was gelijk aan Zijn broeders, met dezelfde ontvankelijkheid, geestelijk en lichamelijk.**” – RH 2-10-1885

“Hij is Mens geworden zoals wij zijn. Hij had honger en dorst en werd moe. Wij werd versterkt door voedsel en verkwikt door de slaap. Hij deelde het lot van de mens; toch was Hij de vlekkeloze Zoon van God. Hij was God in het vlees.” – DA 311; Jezus de Wens er Eeuwen blz. 252

“Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.” – 2 Johannes 7

“Christus, Die geen enkele beoedeling van zonde of besmetting kende, nam onze natuurlijke aard op Zich.” – 1SM 253



TRADITIE EN WAARHEID

“Denk aan de ontluistering van Christus. Hij nam de **gevallen, lijdende, menselijke natuur, gedegenereerd en door zonde verontreinigd**, op Zich. Hij nam onze smarten op Zich en droeg ons verdriet en onze schande. Hij verdroeg alle verzoeken waaraan mensen blootstaan. Hij verenigde het menselijke met het Goddelijke: **in een tempel van vlees woonde een Goddelijke geest**. Hij verenigde Zichzelf met de tempel. *“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”* (Johannes 1:14), omdat Hij Zich op deze wijze kon verbinden met de zondige, lijdende zonen en dochters van Adam.” – 4BC 1147; ZDA Bijbelcommentaar blz.236

“Het zou een bijna oneindige vernedering geweest zijn voor Gods Zoon om de menselijke natuur op Zich te nemen, zelfs toen Adam nog onschuldig in Eden vertoefde. Maar Jezus nam de menselijke natuur op Zich toen het mensdom verzwakt was door vierduizend jaar van zonde. Evenals ieder kind van Adam aanvaardde Hij de uitwerking van **de grote wet der erfelijkheid**. Wat daarvan de gevolgen waren blijkt uit de geschiedenis van Zijn aardse voorouders. Hij kwam met zo'n overerving om onze smarten en beproevingen te delen en ons een Voorbeeld te geven van een zondeloos leven.” – DA 49; Jezus de Wens der Eeuwen blz.31

“Toch liet God toe dat Zijn Zoon als een hulpeloze baby naar een wereld kwam, die satan opeiste als zijn gebied, onderworpen aan de zwakheden van de mensheid. Hij stond toe dat Hij de gevaren van het leven, zoals ieder mens, het hoofd zou bieden, om, zoals ieder menskind, de strijd te strijden heeft met de kans op falen en voor eeuwig verloren te gaan.” – DA 49; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 31

“Jezus werd daar geplaatst waar Zijn karakter op de proef gesteld kon worden. Hij moest **steeds op Zijn hoede zijn** om Zijn reinheid te bewaren. Hij stond bloot aan elke strijd waarmee wij te kampen hebben, zodat Hij voor ons een Voorbeeld mocht zijn, als kind, jongeman en volwassene.

Satan was onvermoeibaar in zijn pogingen om het kind in Nazareth te overwinnen. Vanaf Zijn eerste levensjaren werd Jezus door engelen van God omringd en toch was Zijn leven **één lange strijd** tegen de machten der duisternis. Voor de vorst van het kwaad was het een ergernis en een bron van verbijstering dat op aarde Iemand een leven kon leiden dat vrij was van de bezoedeling van het kwaad. Hij liet geen middel onbepoofd om Jezus te verstrikken. **Geen menskind zal ooit geroepen worden om een heilig leven te leiden te midden van zo'n heftige strijd met de verleiding, als onze Heiland.**” – DA 71; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 49-50

“U heeft geen moeilijkheden te doorstaan die Hij met dezelfde druk heeft doorstaan, geen verdriet wat Zijn hart niet heeft ervaren. Zijn gevoelens konden net zo gemakkelijk worden gekwetst door verwaarlozing of door onverschilligheid van zogenaamde vrienden, als de onze. Is uw pad moeilijk? Die van Christus tienvoudig meer. Bent u bedroeft? Hij ook. Hoe geschikt is Christus voor ons als Voorbeeld!”

OHC 59

p.150



TRADITIE EN WAARHEID

“De Heiland nam de menselijke gebreken op Zich en leefde een zondeloos leven, zodat de mens niet bang hoeft te zijn, dat door de zwakheid van de menselijke natuur, zij niet de overwinning zouden kunnen behalen. Christus kwam om ons **‘deelgenoot te maken van de Goddelijke natuur’** en Zijn leven laat zien dat **menselijkheid verenigd met Goddelijkheid geen zonde bedrijft.**” – MH 180; De Weg tot Gezondheid blz. 95

“Mannen en vrouwen bedenken vele voorwendsel voor hun neiging tot de zonde. Zo wordt de zonde voorgesteld als een noodzakelijk kwaad, dat men niet kan overwinnen. Maar zonde is geen noodzaak. Christus leefde in deze wereld vanaf Zijn jeugd tot aan Zijn volwassenheid en gedurende deze tijd kwam Hij met alle verzoeken in aanraking, waardoor de mens verzocht wordt, en heeft ze weerstaan. Hij is het **volmaakte Voorbeeld** voor het kleine kind, voor de tiener en de volwassene.” – FL 219; Geloof waardoor ik leef blz. 219

“Hij heeft **onze natuur** op Zich genomen en heeft overwonnen, opdat wij door het aannemen van **Zijn natuur** kunnen overwinnen. Gekomen in een **vlees**, aan dat der **zonde gelijk**, heeft Hij zondeloos geleefd. (Romeinen 8:3) Nu legt Hij door Zijn Goddelijkheid beslag op de troon in de hemel terwijl Hij door Zijn menselijkheid ons vasthoudt. Hij zegt dat wij door geloof in Hem moeten streven naar de heerlijkheid van Gods karakter. **Daarom moeten wij volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is.** (Mattheüs 5:48).” – DA 311-312; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 252

“Het leven van Christus vertegenwoordigt een volmaakte volwassenheid. Hij was in menselijke natuur precies wat u kunt zijn. Hij nam onze zwakheden op Zich. **Hij was niet alleen in het vlees gekomen, maar Hij kwam in de gelijkheid van zondig vlees.** Zijn Goddelijke vermogens werden weerhouden om Hem Zijn zielelijden of Zijn lichamelijke smart te verlichten.” – 5BC 1124; ZDA Bijbelcommentaar blz. 379

“Hij oefende voor Zichzelf geen macht uit, die ook niet ons ter beschikking wordt gesteld. Als een mens doorstond Hij iedere beproeving en heeft Hij overwonnen in de kracht die Hij van God had ontvangen.” – DA 24; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 15

“De overwinning en gehoorzaamheid van Christus is die van een oprecht mens. In onze gevolgtrekkingen maken wij veel fouten als gevolg van onze verkeerde inzichten aangaande de menselijke natuur van onze Heer. Als wij Zijn menselijke natuur een macht toeschrijven die de mens onmogelijk kan hebben in zijn strijd tegen satan, doen wij de volmaaktheid van Zijn menselijkheid teniet. **Zijn toegerekende genade en kracht geeft Hij aan allen, die Hem in geloof aannemen.**

De gehoorzaamheid van Christus aan Zijn Vader is dezelfde gehoorzaamheid die van de mens wordt geëist. De mens kan satans verzoeken niet overwinnen zonder dat de Goddelijke kracht samengaat met eigen kracht. Dat was ook het geval met Jezus Christus; Hij kon beslag leggen op Goddelijke kracht. **Hij is niet naar deze wereld gekomen om gehoorzaamheid te schenken van een mindere God aan een**



TRADITIE EN WAARHEID

grotere God, maar om als een Mens aan Gods heilige wet te gehoorzamen, en op deze wijze is Hij ons Voorbeeld. De Heere Jezus is naar onze wereld gekomen, niet om te laten zien wat God kon doen, maar wat een mens kan doen door geloof in Gods macht om onder elke omstandigheid te kunnen helpen. De mens moet door geloof deel hebben aan de Goddelijke natuur en elke verzoeking waaraan hij wordt blootgesteld, overwinnen.

De Heer eist nu dat elke zoon en dochter van Adam Hem door geloof in Jezus Christus dient in de menselijke natuur, die wij nu hebben. De Heere Jezus heeft de kloof, die door de zonde is ontstaan, overbrugd. Hij heeft de aarde **verbonden** met de hemel, de beperkte mens met de Oneindige God. Jezus, de Verlosser der wereld, kon alleen de geboden Gods bewaren op dezelfde wijze als de mens ze kan bewaren.” – 7BC 929; ZDA Bijbelcommentaar blz. 592-592

“De Verlosser verlangde er vurig naar dat Zijn leerlingen zouden begrijpen met welk doel Zijn Goddelijkheid verenigd was met de mensheid. Hij kwam naar deze wereld om de heerlijkheid van God te laten zien, opdat de mens verhoogt zou worden door Zijn vernieuwende kracht. God werd in Hem geopenbaard zodat Hij geopenbaard zou kunnen worden in hen. **Jezus vertoonde geen eigenschappen, en beoefende geen krachten, die de mens niet zou kunnen krijgen door geloof in Hem. Zijn volmaakte mensheid kunnen al Zijn volgelingen bezitten, als ze zich net zo zouden onderwerpen aan God als Hij deed.**” – DA 668; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 553

“Aan Jezus, Die **Zichzelf ontledigde** voor de redding van de verloren mensheid, werd de Heilige Geest zonder beperking gegeven. Zo zal Hij gegeven worden aan iedere volgeling van Christus **wanneer het gehele hart aan Hem wordt overgegeven, opdat Hij erin kan wonen.** Onze Heer heeft Zelf het gebod gegeven: “*wordt vervuld met de Geest*” (Efeze 5:18)” – MB 21; Zaligsprekingen blz. 25

“Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader ... Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, ... opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” – Efeze 3:14-19

“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;” – Kolossenzen 2:9-10

“In Christus woont al de volheid der Godheid lichamenlijk. Daarom stond Hij, hoewel Hij in alle dingen verzocht is zoals wij, van Zijn eerste komst naar de wereld af onbesmet door verderf, hoewel Hij erdoor omringd was. Moeten wij ook geen deelgenoten worden van die volheid en kunnen wij niet op deze wijze, en niet anders, overwinnen zoals Hij heeft overwonnen? Wij missen veel als wij niet voortdurend stilstaan bij het karakter van Christus.” – 7BC 907; ZDA Bijbelcommentaar blz. 554-555



TRADITIE EN WAARHEID

“Door de overwinning van Christus zijn **dezelfde voordelen** die Hij had ook voor de mens beschikbaar; want hij mag deelnemen aan een kracht buiten en boven hemzelf, zelfs deelnemen aan de Goddelijke natuur, waardoor hij de overwinning kan behalen over het verderf dat in de wereld plaatsvindt door de begeerte. In Zijn menselijke natuur ontwikkelde Christus een volmaakt karakter. ...

De menselijkheid van Christus wordt “het heilige” genoemd. Het geïnspireerde Woord zegt van Christus, “Hij deed geen zonde,” Hij “kende geen zonde”, en “in Hem was geen zonde”. Hij was heilig, onbesmet, afgescheiden van zondaars.” – ST 1-16-1896

“Laat nooit ook maar in het geringste op de menselijke geest de indruk achter dat een spoor van, of zelfs de neiging tot verderf op Christus rustte, of dat Hij ook maar in het minst toegaf aan het verderf.” – 5BC 1129; ZDA Bijbelcommentaar blz. 387

“Hij *“is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest”* (Hebreeën 4:15). Satan stond klaar om Hem bij elke stap aan te vallen, en **richtte zijn felste verzoeken op Hem**; toch *“heeft Hij geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden”* (1 Petrus 2:22). Hij ... Die *“zelf in verzoeking geleden heeft,”* (Hebreeën 2:18) leed proportioneel aan de volmaaktheid van Zijn heiligheid. Maar de vorst van de duisternis had echter niets aan Hem; niet één gedachte of gevoel ging in op de verleiding.” – 5T 422; Getuigenissen bd. 5 blz. 345

“Hoewel Hij alle kracht van menselijke hartstochten bezat, bezweek Hij nooit voor de verleidingen om dat te doen wat niet rein, veredelt en verheffend was. Hij zegt: *“Ik heilig Mijzelf, zodat zij ook geheiligd kunnen zijn.”* (Johannes 17:19).” ST 11-21-1892

“Heiligmaking is geen emotie maar een **hemels-geboren principe dat alle hartstochten en verlangens onder de macht van Gods Geest brengt**; en dit werk is volbracht door onze Heer en Heiland.” – FW 87

“Uit eigen kracht kunnen wij onmogelijk de **aandrang** van onze **gevallen natuur** weigeren. Hierdoor zal satan ons verzoeken. Christus wist dat de vijand ieder mens zou benaderen en gebruik zou maken van de aangeboren zwakheid, om door zijn bedrieglijke voorstellen allen, die niet op God vertrouwen, te verstrikken. En **door de weg te gaan die ieder mens moet afleggen**, heeft de Heer het voor ons mogelijke gemaakt te overwinnen.” – DA 122-123; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 91

“Hij kwam naar deze wereld en leefde een zondeloos leven, zodat in Zijn kracht Zijn volk ook een zondeloos leven konden leiden. Hij verlangt dat ze de principiële waarheid in praktijk brengen om de wereld te laten zien dat Gods genade kracht heeft om het hart te heiligen.” – RH 4-1-1902



TRADITIE EN WAARHEID

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloten zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” – 2 Petrus 1:3-4

“Door deel te hebben aan de Goddelijke natuur kunnen wij rein en heilig en onbesmet standhouden.” – 3SM 131

“Niemand van ons hoeft zijn onbezonnen natuur, zijn mismaakt karakter, zijn egoïsme, jaloezheid, afgunst of ieder ander onzuiverheid van de ziel, lichaam of geest te verontschuldigen. God heeft ons geroepen tot heerlijkheid en deugdzaamheid. Wij moeten aan deze oproep gehoorzaam zijn.” – RH 4-24-1900

“Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, [namelijk] dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.” – 1 Petrus 4:1-2

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;” – 1 Petrus 2:21-23

“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, [nochtans] gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;” – Hebreëen 5:7-9

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebreëen 4:16

“Christus maakte voortdurend gebruik van de kracht van de Vader dat Hem in staat stelde Zijn leven vrij te houden van vlek of smet van zonde. Het was deze kracht die Hem in staat stelde de verleiding te weerstaan.” – RH 7-4-1912

“Hoe zwaar Hij ook op de proef werd gesteld om overhaast en toornig te spreken, toch heeft Hij nooit met Zijn lippen gezondigd. Geduldig en kalm trad Hij de spot, de smaad en de bijtende opmerkingen van Zijn medewerkers aan de werkbank tegemoet. In plaats van een boos antwoord te geven, begon Hij één van de prachtige psalmen van David te zingen en voor ze beseften wat ze deden, verenigden



TRADITIE EN WAARHEID

Zijn metgezellen zich met Hem in het lied.” – 7BC 936; ZDA Bijbelcommentaar blz. 604

“Jezus streed niet voor Zijn rechten. Vaak was Zijn werk onnodig zwaar, omdat Hij gewillig was en nooit klaagde. Toch werd Hij niet moedeloos en gaf het niet op. Hij stond boven al deze moeilijkheden als leefde Hij in het licht van Gods aangezicht. Hij nam geen wraak als Hij ruw werd behandeld, maar verdroeg geduldig de beledigingen, die men Hem aandeed.” – DA 89; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 64

“Maar hoewel satan ellende kan veroorzaken, kan hij niet verontreinigen. Hij kan ondraaglijk pijn veroorzaken, maar niet bezoedelen. Hij maakte het leven van Christus één lange periode van strijd en beproeving; toch verloor hij met elke aanval zijn greep op de mens.” – PK 701; Profeten en Koningen blz.429

“Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.” – Handelingen 3:18

“Christus leed zwaar onder hoon en smaad. Hij onderging alle mogelijke beledigingen van hen die Hij had geschapen en voor wie Hij een oneindig offer bracht. Hij leed naar de mate van Zijn volmaakte karakter en Zijn haat tegen de zonde. Zijn verhoor door mensen die zich als duivels tegenover Hem gedroegen was een voortdurende opoffering. Omringd te zijn door mensen die onder het gezag van satan stonden was weerzinwekkend voor Hem. Hij wist dat Hij door Zijn Goddelijke macht te gebruiken Zijn wrede beulen in een oogwenk in het stof kon doen vallen. Dit maakte de beproeving des te zwaarder.” – DA 700; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 582

“Weest voorzichtig, uiterst voorzichtig als u het hebt over de menselijke natuur van Christus. Houdt Hem niet aan de mensen voor als een Mens met de neiging tot zondigen. Hij is de tweede Adam. De eerste Adam werd als een zuiver zondeloos wezen geschapen, zonder een spoor van zonde in zich; hij was geschapen naar Gods beeld. Hij kon vallen en is gevallen door overtreding. Als gevolg van zijn zonde is zijn nageslacht geboren met geërfde neigingen tot ongehoorzaamheid. Maar Jezus Christus was de Eniggeboren Zoon van God. Hij nam de menselijke natuur op Zich en werd in alle dingen verzocht zoals de menselijke natuur wordt verzocht. Hij had kunnen zondigen; Hij had kunnen vallen, maar voor geen enkel ogenblik was er in Hem een boze neiging.” – 5BC 1128; ZDA Bijbelcommentaar blz. 386-387

“Wij moeten van Christus leren. Wij moeten weten wat Hij is voor degene die Hij verlost. Wij moeten ons bewust worden dat door geloof in Hem het ons voorrecht is om deel te hebben aan de Goddelijke natuur, en zo te ontkomen aan het verderf van de wereld door de begeerte. **Want wij zijn gereinigd van alle zonden, alle karaktergebreken. Wij moeten geen enkele neiging tot zonde vast te houden.** Christus is de Zondendrager; Johannes wees de mensen op Hem, zeggende: *“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.* (Johannes 1: 29)” – RH 4-24-1900



TRADITIE EN WAARHEID

“Christus scheidt de berouwvolle mens altijd van de zonde. Hij is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen en heeft voorziening getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan ieder die berouw heeft, om hem voor zonde te bewaren.” – DA 311; Jezus de Wens der Eeuwen blz.252

Traditie – Alleen Christus kon Gods heilige wet gehoorzamen Waarheid – Door geloof kunnen wij Gods heilige wet gehoorzamen

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, ... Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Romeinen 1:16-17

“Satan had beweerd dat het onmogelijk voor de mens was Gods geboden te houden; en het is waar dat wij ze uit eigen kracht niet kunnen gehoorzamen. Maar Christus kwam in de gestalte van een mens en door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij bewezen dat de mens zolang hij met God verbonden is, elk van Gods voorschriften kan gehoorzamen.

“Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12) Deze kracht schuilt niet in de mens. Het is Gods kracht. **Als iemand Christus aanneemt, ontvangt hij kracht om het leven van Christus te leiden.**” – COL 314; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

“God kan de eisen van Zijn wet niet lager stellen om tegemoet te komen aan de maatstaf van zondige mensen, en evenmin kan de mens in eigen kracht voldoen aan de eisen van de wet. Alleen door het geloof in Christus kan de zondaar van schuld worden gereinigd en in staat worden gesteld de wet van Zijn Schepper te gehoorzamen.” – AA 425; Van Jeruzalem tot Rome blz. 309

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” – Romeinen 8:1-4

“Er zijn in deze wereld slechts twee groepen, en er zijn maar twee groepen te herkennen in het oordeel – degene die Gods wet overtreden en degene die gehoorzaam zijn. Christus geeft de toetst waaraan onze loyaliteit of ontrouw te bewijzen is. *“Indien gij Mij liefhebt, bewaart Mijn geboden”* (Johannes 14:15)” – COL 309; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 170



TRADITIE EN WAARHEID

“Als wij de geboden niet kunnen houden, waarom maakt Hij dan gehoorzaamheid aan Zijn geboden het bewijs van onze liefde voor Hem?” – 1BC 1092; ZDA Bijbelcommentaar blz. 20

“Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.” – Johannes 14:24

“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! Zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” – Matteüs 7:21

“Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.” – Matteüs 19-17

“De voorwaarde, waarop men het eeuwige leven ontvangt, is nog steeds dezelfde als altijd – dezelfde als in het Paradijs, voor de zondeval van onze eerste ouders – volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet, volmaakte gerechtigheid. Als het eeuwige leven op de een of andere afgezwakte voorwaarde zou worden gegeven, zou het geluk van het gehele universum in gevaar komen. De weg zou open staan voor zonde, met al zijn ellendige en treurige gevolgen, en daardoor onvergankelijk worden.

Adam kon, voor de zondeval, een rechtschapen karakter ontwikkelen door gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Maar hij faalde erin dit te doen, en als gevolg van zijn zonde hebben wij een gevallen natuur en kunnen wij onszelf niet rechtvaardig maken. Omdat we zondig en onheilig zijn, kunnen wij de heilige wet niet volledig gehoorzamen. Wij hebben geen gerechtigheid in onszelf, waardoor wij aan de eisen van Gods wet kunnen beantwoorden. Maar Christus heeft voor een uitweg gezorgd. Hij ondervond op aarde dezelfde moeilijkheden en verzoeken die wij ook hebben. Maar Zijn leven was zonder zonde. Hij stierf voor ons, en nu biedt Hij ons aan, onze zonden op Zich te nemen en ons Zijn gerechtigheid te geven. Wanneer u uzelf aan Hem geeft en Hem aanneemt als uw Zaligmaker, wordt u, hoe zondig uw leven ook geweest mag zijn, ter wille van Hem, als gerechtvaardigd verklaard. Het karakter van Christus neemt de plaats van uw karakter in en u wordt door God aanvaard, alsof u nooit had gezondigd.

Meer nog: Christus verandert het hart. Door het geloof woont Hij in uw hart. Door het geloof en door een voortdurende onderwerping van uw wil aan Hem, moet u deze verbinding in stand houden. Zolang u dit doet, zal Hij in u het willen en het werken volbrengen naar Zijn welbehagen. U kunt dus zeggen: *“en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.”* (Galaten 2:20) ... Als Christus in u werkt, zult u dezelfde Geest openbaren en dezelfde werken doen – werken van gerechtigheid en gehoorzaamheid.” – SC 62-63; Schreden naar Christus blz. 58-59

“Het is niet het werk van het Evangelie om de aanspraken van Gods heilige wet te verzwakken, maar om de mensen daar te brengen, waar zij aan de voorschriften kunnen gehoorzamen.” – 6BC 1073; ZDA Bijbelcommentaar blz. 465-466



TRADITIE EN WAARHEID

“Door de verleidingen van satan is heel het mensdom tot overtreders van Gods wet geworden, maar door het offer van Zijn Zoon is een weg geopend waardoor ze kunnen terugkeren tot God. Door de genade van Christus worden ze in staat gesteld aan de wet van de Vader te gehoorzamen. **Op deze wijze heeft God in alle tijden, te midden van afval en opstand, een volk verzameld dat trouw is aan Hem – een volk “in wiens hart Zijn wet is.”** (Jesaja 51:7).” – PP 338; Patriarchen en Profeten blz. 303

Traditie – de wet is afgeschaft aan het kruis Waarheid – Geen jota of tittel is voorbijgegaan

“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.” – Matteüs 5:17-18

“Het systeem van zinnebeelden dat op Jezus wees als het Lam Gods werd afgeschaft bij Zijn dood; maar de voorschriften van de 10 geboden zijn onveranderlijk als de troon van God.” – AA 308; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 249

“Het zijn de spitsvondigheden van satan dat de dood van Christus, de genade de plaats innam van de wet. De dood van Jezus heeft niet in het minst de wet van de 10 geboden veranderd of afgeschaft of minderwaardig gemaakt. Die kostbare genade, aan de mens aangeboden door het bloed van onze Heiland, bevestigde Gods wet. ... De leer die vrijheid onderwijst door genade, om de wet te breken, is een fatale misleiding. Iedere overtreders van Gods wet is een zondaar, en niemand kan geheiligd worden die leeft in erkende zonde.” – FW 30

“Toen Jezus in een profetisch vergezicht het laatste mensengeslacht zag, zag Hij hoe de wereld verstrikt was in een bedrog dat gelijk was aan de misleiding die de ondergang van Jeruzalem had veroorzaakt. De grote zonde van de Joden was hun verwerping van Christus; de grote zonde van de christelijke wereld is de verwerping van Gods wet, het fundament van Zijn heerschappij in de hemel en op aarde. De voorschriften van Jehova zouden worden veracht en teniet gedaan. Miljoenen mensen, geketend aan de zonde, slaven van satan en gedoemd om de tweede dood te sterven, zouden in de tijd van hun bezoeking weigeren te luisteren naar de waarheid. Wat een verschrikkelijke blindheid! Wat een onbegrijpelijke dwaasheid!” – GC 22-23; De Grote Strijd blz. 20

“De mensen weten niet wat ze doen als zij Gods wet opzij schuiven. Gods wet is de afdruk van Zijn karakter. Hierin zijn de beginselen van Zijn Koninkrijk samengevat. **Wie weigert deze beginselen te aanvaarden plaatst zich buiten de weg waarlangs Gods zegeningen komen.**” – COL 305; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 186



TRADITIE EN WAARHEID

“Toen de mens viel door te zondigen, werd de wet niet veranderd, maar een stelsel van hulpmiddelen werd gegeven om hem terug te voeren naar gehoorzaamheid.” – PP 363; Patriarchen en Profeten blz. 327

“Niet één jota of tittel van Gods zedelijke normen kon worden veranderd om de mens tegemoet te komen in zijn gevallen conditie. Jezus stierf, zodat Hij Zijn eigen gerechtigheid kon toeschrijven aan de berouwvolle zondaar, en om het voor de mens mogelijk te maken de wet te houden.” – 1SM 312

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, ... Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” -
Romeinen 1:16,17

“Dit is het verbond (De nieuwe verbondsbelofte is KJV), dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;” – Hebreeën 10:16

“De waarheid moet in het hart gepland zijn. Deze moet het verstand beheersen en de neigingen bijstellen. Het hele karakter moet het zegel dragen van de Goddelijke uitspraken. Elke jota of tittel van Gods Woord moet in het dagelijks leven worden uitgeleefd.” – COL 314; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 192

“Geen van deze voorschriften kan worden verbroken zonder ontrouw te zijn aan de God van de hemel. De kleinste afwijking van Zijn eisen, door verwaarlozing of moedwillige overtreding, is zonde, en elke zonde stelt de zondaar bloot aan de toorn van God.” – 1SM 218

“God is te rein om ongerechtigheid toe te laten. In elke omstandigheid is zonde afschuwelijk in Gods ogen. Er wordt geen uitzondering gemaakt bij een onpartijdige God.” –
2T 447

“De veroordelende kracht van Gods wet strekt zich uit, niet alleen naar de dingen die wij doen, maar ook naar de dingen die wij niet doen.” – 1SM 220

“Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.” – Jacobus 4:17

“Gebruik niet uw invloed tegen Gods geboden. Die wet is dezelfde als die Jahweh schreef in de hemelse tempel. De mens kan dan hier op aarde een afschrift ervan vertrapen, maar het origineel wordt bewaard in de ark van God in de hemel; en boven het deksel van deze ark, vlak boven deze wet, is het verzoendeksel. Jezus bevindt Zich daar voor die ark om voor de mens te bemiddelen.” – 1BC 1109; ZDA Bijbelcommentaar blz. 48



TRADITIE EN WAARHEID

“Pas wanneer Gods wet weer haar rechtmatige plaats krijgt, zal er een herleving zijn van het oorspronkelijke geloof en van de vroegere Godsvrucht onder Gods volk.” – GC 478; De Grote Strijd blz. 442

Traditie – Het oude verbond redt door geloof Waarheid – Het nieuwe verbond van genade is het enige reddende verbond

*“Want [hen] berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: **Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hen tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn ... Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. Als Hij zegt: Een nieuw [verbond], zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.**” – Hebreëen 8:8-13*

“Het genadeverbond werd gemaakt voor de grondlegging der wereld. Het heeft altijd bestaan en wordt het eeuwig verbond genoemd.” – 7BC 934; ZDA Bijbelcommentaar blz.601

“Zoals de Bijbel twee wetten laat zien, de één onveranderlijk en eeuwig, de andere vervangend en tijdelijk, zijn er ook twee verbonden. Het **genade verbond werd voor het eerst met de mens gesloten in het paradijs**, toen na de zondeval de belofte werd gegeven dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou verbrijzelen. **Dit verbond biedt alle mensen vergeving en Gods genadige bijstand voor toekomstige gehoorzaamheid door het geloof in Christus. Tevens beloofde het hun het eeuwig leven op voorwaarde van trouw aan Gods wet.** Op deze wijze hebben de aartsvaders de hoop op verlossing ontvangen. ...

Hoewel dit verbond gemaakt is met Adam, en met Abraham vernieuwd werd, kon het pas bij de dood van Christus bekrachtigd worden. Het had bestaan op basis van Gods belofte vanaf het moment dat voor het eerst de aanduiding gegeven werd over het verlossingsplan; door geloof werd het aangenomen; maar werd het een *nieuwe* verbond genoemd toen het door Christus bekrachtigd werd. Gods wet vormde de basis van dit verbond, dat bestond uit een schikking om de mensen opnieuw in harmonie te brengen met de Goddelijke wil, door hen daar te brengen waar ze aan Gods wet konden gehoorzamen.

Een andere verdrag – in de Schrift het ‘oude verbond’ genoemd – werd gesloten tussen God en Israël op de Sinaï, dat bekrachtigd werd door het bloed van een offerdier. Het verbond van Abraham werd bekrachtigd door het bloed van Christus, en wordt het ‘tweede’ of ‘nieuwe’ verbond genoemd, omdat het bloed waarmee het bekrachtigd werd, later vergoten werd dan het bloed van het eerste verbond. ...



TRADITIE EN WAARHEID

Maar als het verbond met Abraham de belofte van verlossing inhield, waarom werd dan bij de Sinaï een ander verbond gesloten? Gedurende hun slavernij had het volk in grote mate de kennis van God en de beginselen van het verbond met Abraham verloren. Toen Hij hen uit Egypte bevrijdde, wilde God aan hen Zijn macht en Zijn barmhartigheid bekendmaken, opdat ze ertoe geleid zouden worden Hem lief te hebben en te vertrouwen. Hij voerde hen door de Rode zee – waar ontkomen onmogelijk scheen toen ze door de Egyptenaren achtervolgd werden – opdat ze zouden beseffen hoe hulpeloos ze waren zonder Gods hulp; en toen bevrijdde Hij hen. Op deze wijze werden ze vervuld met liefde en dankbaarheid jegens God en met vertrouwen in Zijn macht om hen te helpen. Hij had hen aan Zich verbonden als hun Bevrijder uit tijdelijke slavernij.

Maar er was een nog grotere waarheid die indruk moest maken op hun geest. Toen ze leefden te midden van afgoderij en verderf, hadden ze geen juiste voorstelling van Gods heiligheid, van de buitengewone zondigheid van hun eigen hart, hun volstreekte onbekwaamheid om uit zichzelf gehoorzaam te zijn aan Gods wet, en hun behoefte aan een Zaligmaker. Dit alles moesten ze nog leren.

God bracht hen naar de Sinaï; Hij openbaarde Zijn heerlijkheid; Hij gaf hun Zijn wet, met de belofte van rijke zegeningen als ze gehoorzaam zouden zijn. ... **Het volk besepte niet de zondigheid van hun eigen hart, omdat ze zonder Christus onmogelijk Gods wet konden houden;** ze waren dan ook direct bereid met God een verbond aan te gaan. Met het gevoel dat ze hun eigen gerechtigheid konden bewerken, verklaarden ze: *“Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen.”* (Exodus 24:7) ... er verstreken slechts enkele weken voor ze hun verbond met God verbraken en zich bogen voor een gegoten beeld. Ze konden niet rekenen op de gunst van God op grond van een verbond dat ze verbroken hadden; **en nu ze hun eigen zondigheid en hun behoefte aan vergiffenis zagen, kwamen ze ertoe te verlangen naar een Heiland, Die in het verbond met Abraham was geopenbaard en Die in de offerdiensten werd afgebeeld.** Nu werden ze door geloof en liefde verbonden met God als hun Bevrijder van de slavernij der zonde. Nu waren ze in staat de zegeningen van het nieuwe verbond op prijs te stellen.” – PP 370-372; Patriarchen en Profeten blz. 334-335

“En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments (verbond), opdat, de dood [daartussen] gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden.” – Hebrëeën 9:15

“De voorwaarden van het ‘oude verbond’ waren, gehoorzaam en leef ... Het ‘nieuwe verbond’ was gegrond op ‘betere beloften’ – de beloften van vergiffenis van zonden en van Gods genade om het hart te vernieuwen en het in harmonie te brengen met de beginselen van Gods wet. *“Dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls sluiten zal na die dagen, luidt het Woord des Heeren: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. ... Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.”* (Jeremia 31:33-34)

Dezelfde wet die op stenen tafelen was gegrift, wordt door de Heilige Geest op de tafelen van het hart geschreven. In plaats van te trachten onze eigen gerechtigheid



TRADITIE EN WAARHEID

te bewerken, aanvaarden we de gerechtigheid van Christus. Zijn bloed is een verzoening voor onze zonden. Zijn gehoorzaamheid wordt ons toegerekend. **Dan zal het hart, dat door de Heilige Geest vernieuwd is, de vruchten van de Geest voortbrengen. Door de genade van Christus zullen we leven in gehoorzaamheid aan Gods wet, die in ons hart geschreven staat. Beziel met de Geest van Christus zullen wij wandelen zoals Hij gewandeld heeft.** – PP 372; Patriarchen en Profeten blz. 335-336

“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.” – Efeze 2:8-10

“En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Galaten 3:11

“Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.” – Galaten 5:6

“Er zijn twee dwalingen waarvoor Gods kinderen zich moeten hoeden – vooral als ze er pas toe zijn gekomen om op Zijn genade te vertrouwen. Over de eerste is reeds gesproken, namelijk het zien op eigen werken en erop vertrouwen dat zij zelf iets kunnen doen om in harmonie met God te zijn. Wie probeert heilig te worden door de wet te houden in eigen kracht, probeert het onmogelijke. **Alles wat een mens zonder Christus doet, is besmeurd met zelfzucht en zonde. Alleen de genade van Christus kan ons, door geloof, heiligen.**

De daaraan tegenovergestelde dwaling, maar daarom niet minder gevaarlijk, is dat het geloof in Christus de mens ontslaat van de verplichting om de wet te houden. Want, zo zegt men, omdat we alleen door geloof deel krijgen aan de genade van Christus, hebben onze werken niets te maken met onze verlossing.

Houd echter hierbij voor ogen, dat gehoorzaamheid niet alleen maar een uiterlijke aangelegenheid is, maar een dienst die in liefde wordt bewezen. ...

Als ons hart is vernieuwd naar het beeld van God, als de Goddelijke liefde in ons is ingeplant, zal dan Gods wet niet ten uitvoer worden gebracht in ons leven? ...

In plaats dat het geloof de mens ontslaat van zijn gehoorzaamheid, is het door het geloof, alleen door geloof, dat wij deel aan Christus' genade krijgen, die ons in staat stelt om gehoorzaam te zijn. – SC 59-61; Schreden naar Christus blz. 56-57



TRADITIE EN WAARHEID

**Traditie – Wij moeten niet onze wil gebruiken om te gehoorzamen –
Heiliging komt alleen door geloof
Waarheid – Een juist gebruik van de wil is van levensbelang –
Heiliging komt door geloof dat werkt**

“Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.” – Galaten 5:6

“Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel. Door geloof werkt de Heilige Geest in het hart om heiliging te bewerken; maar dit kan alleen gedaan worden als de mens samenwerkt met Christus.” – 1SM 374

“Zodra wij onze wil ombuigen om in overeenstemming te komen met Gods wil, staat de genade van Christus klaar om met ons samen te werken.” – HP 27

“U bent niet in staat, uit uzelf, om uw bedoelingen en verlangens en neigingen ondergeschikt te maken aan de wil van God; maar wanneer u *“gewillig zijt om gewillig gemaakt te worden”* zal God het werk voor u tot stand brengen, *“zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.”* (2 Korintiërs 10:5) Dan zult u *“uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.”* (Filippenzen 2:12-13).” – MB 142-143; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 126

“Als God in het hart werkt, en de mens zijn wil aan God overgeeft, en gaat samenwerken met God, dan leeft hij in zijn leven uit wat God door de Heilige Geest in hem bewerkt, dan is er overeenstemming tussen de bedoeling van het hart en de praktijk van het leven. Elke zonde moet worden afgezworen als iets hatelijks dat de Heere van leven en heerlijkheid aan het kruis genageld heeft, en de gelovige moet een voortschrijdende ervaring hebben door **voortdurend** de werken van Christus te doen. **Het is door constante overgave van de wil, door constante gehoorzaamheid, dat de zegen van rechtvaardiging vastgehouden wordt.**” – 1SM 397

“Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams]. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.” – Romeinen 6:12-13

“Belijdende christenen, als er geen verder licht is gegeven dan in deze tekst, dan heeft u geen verontschuldiging als u lijdt door u over te geven aan lage hartstochten.” – 2T 454



TRADITIE EN WAARHEID

“Weet gij niet, dat wien gij uzelfen stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? – Romeinen 6:16

“Elk menselijk wezen, die verstand bezit heeft de kracht om het juiste te kiezen. In elke levenservaring zegt Gods woord voor ons: **“Kies deze dag wie u wilt dienen.”** (Jozua 24:15) Iedereen kan zijn wil aan de zijde van God stellen, kan kiezen Hem gehoorzaam te zijn, en zo zichzelf verbinden met de Goddelijke middelen, en zich plaatsen waar niets hem kan dwingen kwaad te doen.” – Ed 289; Karaktervorming blz. 285

“Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil.” – SC 47; Schreden naar Christus blz. 45

“Door de wil houdt de zonde ons in zijn greep” – MB 61; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 58

“De wil is de besturende kracht in de natuur van de mens, die invloed uitoefent op alle andere vermogens. De wil is niet de smaak of neiging, maar het is de beslissende kracht, dat werkt in de kinderen tot gehoorzaamheid aan God, of tot ongehoorzaamheid ...

U zult in voortdurend gevaar verkeren, totdat u begrijpt wat de werkelijke kracht van de wil is. U kunt alles geloven en alles beloven, maar uw beloftes en uw geloof zijn niets waard, zolang uw wil niet kiest voor geloven en handelen. **Als u de strijd van het geloof strijdt, met alle wilskracht die in u is, behaalt u de overwinning. ...**

Het is aan ons of wij onze wil overgeven aan de wil van Jezus Christus; en als u dit doet, zal God onmiddellijk bezit hiervan nemen, en werkt in u het willen en het werken naar Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:13) Uw gehele natuur zal dan onder het gezag komen van de Geest van Christus; en zelfs uw gedachten zullen aan Hem onderworpen zijn.

U kunt niet uw opwellingen, uw emoties beheersen zoals u dat wenst, maar u heeft gezag over uw wil, en u kunt een gehele verandering meemaken in uw leven. Door uw wil over te geven aan Christus, zal uw leven verborgen zijn met Christus in God (Kolossenzen 3:3), en verbonden zijn met de Kracht die boven alle machten en krachten staat (Efeze 6:12).” – MYP 151-152; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 142-144

“Wanneer de wil van de mens met Gods wil samenwerkt, wordt deze almachtig. Wat op Zijn bevel gedaan moet worden, kan tot stand gebracht worden in Zijn kracht. Alles wat Hij vraagt, is mogelijk.” – COL 333; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 202

“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” – Filippenzen 4:13



TRADITIE EN WAARHEID

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, ... tot gehoorzaamheid des geloofs...” – Romeinen 16: 25,26

“Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. Christus werkte van harte. Als wij erin toestemmen zal Hij Zich zozeer vereenzelvigen met ons denken en doen, zozeer ons hart en geest vormen overeenkomstig Zijn wil, dat wij door Hem te gehoorzamen slechts datgene doen waartoe wij ons gedrongen voelen. De wil, die veredelt en geheiligd is, zal zijn grootste behagen vinden in het dienen van God. Als wij God kennen zoals wij Hem mogen kennen, zal ons leven een leven zijn van voortdurende gehoorzaamheid. Door het karakter van Christus naar waarde te schatten, door omgang met God zal de zonde door ons worden gehaat.” – DA 668; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 555

“Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.” – Romeinen 6:17-18

“... doende den wil van God van harte;” – Efeze 6:6

“Ware gehoorzaamheid is het resultaat van innerlijke beginselen ...” – COL 97; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 52

“Zoals Christus in Zijn mensheid de wet naleefde, kunnen wij dat doen als wij beslag leggen op Zijn kracht.” – DA 668; Jezus de Wens der Eeuwen blz.555

*“Menselijk pogen uit eigen kracht is niet voldoende. Zonder Goddelijke hulp wordt niets bereikt. **God werkt en de mens werkt. Het weerstaan van verzoeking moet van de mens uitgaan, en deze moet zijn kracht van God ontlennen.**” – AA 482; Van Jeruzalem tot Rome blz. 354*

*“Jezus heeft de overwinning behaald door in God te geloven en Zich aan Hem te onderwerpen en door de apostel zegt Hij tot ons: “*Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij zal tot u naken.*” (Jacobus 4:7-8a). Uit eigen kracht kunnen wij ons niet van de verzoeker verlossen, hij heeft de mensheid overwonnen; en als wij in eigen kracht stand willen houden, zullen wij ten prooi vallen aan zijn listen; maar “*De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en is veilig.*” (Spreuken 18:10). Satan beeft en vlucht voor de zwakste ziel die zijn toevlucht neemt tot die machtige Naam.” – DA 131; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 98*

“Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden.” – Jesaja 50:7



TRADITIE EN WAARHEID

“Wij hebben nauwelijks een idee van de kracht die ons ter beschikking staat als wij in verbinding staan met de Bron van alle kracht. Wij vallen steeds weer in zonde en denken dat het altijd zo door zal gaan. Wij klampen ons vast aan onze zwakheden alsof wij daar trots op zouden moeten zijn. **Christus zegt ons dat wij ons aangezicht als een kesteen moeten stellen (Jesaja 50:7) als wij willen overwinnen.** Hij heeft onze zonden in Zijn eigen lichaam op het kruis gedragen; en door de kracht die Hij ons gegeven heeft, kunnen wij **weerstand bieden aan de wereld, het vlees, en de duivel.** Laten wij niet praten over onze zwakheden en gebreken, maar over Christus en Zijn kracht.” – MYP 105; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 98

“Door blijvend weerstand te bieden aan verleidingen, worden omstandigheden in de Naam van Jezus **onder het gezag van de wil gebracht. Dit is de overwinning zoals Christus overwon.**” – 4T 346

“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.” – Efeze 6:10

“Wil de mens de Goddelijke macht behouden en met vastberadenheid en volharding satan weerstaan, zoals Christus aan hem het voorbeeld heeft gegeven in zijn strijd met de vijand in de woestijn? God kan de mens niet tegen zijn wil redden van de kracht van satans listen. **De mens moet met zijn menselijke kracht werken, bijgestaan door de Goddelijke kracht van Christus, om te weerstaan en te overwinnen, tegen elke prijs. Kort samengevat, de mens moet overwinnen zoals Christus overwon.**” – 4T 32-33

“Los van de Goddelijke kracht kan er geen ware hervorming voltrokken worden. Menselijke barrières tegen natuurlijke en gekoesterde neigingen zijn als een zandbank tegen de stortvloed. **Pas als het leven van Christus een levengevende kracht in ons leven wordt kunnen wij de verleidingen weerstaan die ons aanvallen van binnen en van buiten.**” – MH 130; De Weg tot Gezondheid blz. 62

“Christenen voelen de zonde aan zich trekken, *“want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkaar”* (Galaten 5:17). Hier is de hulp van Christus nodig. Menselijke zwakheid wordt verbonden met Goddelijke kracht, en het geloof roept uit, *“Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus!”* (1 Korintiërs 15:57).” – MYP 114; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 107-108

“Niemand zal het Koninkrijk van God binnen gaan tenzij zijn hartstochten onderworpen zijn, tenzij zijn wil gevangen zit in de wil van Christus.” – RH 4-28-1891

“Wij kunnen ons niet veroorloven om in een opwelling te handelen. Wij kunnen geen moment de waakzaamheid verliezen. Omringd door talloze



TRADITIE EN WAARHEID

verleidingen moeten wij vastberaden weerstand bieden of we worden overwonnen.” - MH 452; De Weg tot Gezondheid blz. 270

“Het christelijke leven is een leven van dagelijkse overgave, onderwerping en voortdurende overwinning.” – 4BC 1154; ZDA Bijbelcommentaar blz. 247

“**Overwint u? Of wordt u overwonnen** door uw eigen lusten, begeerten en hartstochten?” – 5T 511; Getuigenissen, deel 5 blz. 417

“De enige hoop voor ons als wij willen overwinnen, is onze wil te verenigen met de wil van God, en met Hem samen te werken, uur na uur, dag na dag. ... De strijd die wij moeten voeren is “*de goede strijd des geloofs*”; “*hiervoor span ik mij in,*” zegt de apostel Paulus “*onder zware strijd, naar de werking, die in mij werkt met kracht.*” (Kolossenzen 1:29).” – MB 143,144; De Berg der Zaligsprekingen blz. 126-127

“Door Gods genade en hun eigen inspanning moeten zij overwinnaars zijn in de strijd tegen het kwaad.” – GC 425; De Grote Strijd blz. 397

“Er is geen ontsnapping aan deze strijd; de pogingen moeten ononderbroken en volhardend zijn.” – 8T 313

“Elke dag moeten wij onze toewijding vernieuwen, elke dag opnieuw strijden tegen de boze. Oude gewoonten, overgeërfd neigingen tot het verkeerde zullen strijden om de baas te worden, en hiertegen moet hij altijd op zijn hoede zijn, terwijl hij in de kracht van Christus streeft naar het behalen van de overwinning.” – AA 477; Van Jeruzalem naar Rome blz. 350

“*Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.*” – Filippenzen 4:13

“Jezus kwam om morele kracht te verenigen met menselijke pogingen, en in geen geval mogen Zijn volgelingen zich veroorloven Hem uit het oog te verliezen, Die hun Voorbeeld is in alle dingen.” – 1SM 262

“Geloof dat Hij bereidt is u te helpen door Zijn genade, wanneer u in alle oprechtheid naar Hem toe gaat. “*Strijdt de goede strijd des geloofs*”(1 Timotheüs 6:12) Worstel om de “*kroon des levens*” te ontvangen. (Jakobus 1:12) **Strijd**, want satan houdt u in zijn greep; en wanneer u zichzelf niet van hem losrukt, dan zult u verlamd en geruïneerd worden. De vijand is aan de rechter en linker kant, voor en achter u; en u moet hem onder uw voeten vertrappen (Psalm 91:13). **Strijd**, want er is een kroon te winnen. **Strijd**, want wanneer u de kroon niet wint, verliest u alles in dit leven en in het toekomstige leven. **Strijd**, maar laat het zijn in de kracht van uw opgestane Verlosser.” – MYP 428; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 405



TRADITIE EN WAARHEID

“Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;” – Hebreëen 12:3-4

“Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.” – 1 Petrus 5:9

“Het volk van God moet er op voorbereid zijn, de geslepen vijand te weerstaan. Het is deze weerstand waarvoor satan beducht is. Beter dan wij kent hij de grenzen van zijn macht, en hoe gemakkelijk hij overwonnen kan worden als wij weerstand bieden, en hem weerstaan.”

5T 293; Getuigenissen, deel 5 blz. 239

“Weiger nog langer onderwerpen te zijn aan de macht van het kwaad.” – MYP 30; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 27

“... want gelijk gij uw leden gesteld hebt, [om] dienstbaar [te zijn] der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, [om] dienstbaar [te zijn] der gerechtigheid, tot heiligmaking.” – Romeinen 6:19

“De heiligmaking van Paulus was een voortdurende strijd met zichzelf. Hij zegt: *“Ik sterf dagelijks”*. (1 Korinthe 15:31) Zijn wil en zijn verlangen waren iedere dag in strijd met de plicht en de wil van God. In plaats van zijn neigingen te volgen, deed hij Gods wil, echter zijn eigen natuur kruisigende.” – 8T 313

“Onvervalste heiligmaking ... is niets anders dan een dagelijks sterven van het IK, en dagelijkse naleving van de wil van God.” – 4T 299

“Laat niemand het waanidee hebben wat zo plezierig is voor het natuurlijke hart, dat God oprechtheid accepteert, om het even wat het geloof is, om het even hoe onvolmaakt het leven is. God eist van Zijn kinderen volmaakte gehoorzaamheid.” – 1SM 374

“Als er niet alleen geloof is in Gods Woord, maar ook onderwerping aan Zijn wil, als het hart aan Hem is overgegeven, de genegenheid op Hem gericht is, is er sprake van geloof – geloof dat door liefde werkt en de ziel reinigt. Door dit geloof wordt het hart vernieuwd naar het beeld van God.” – SC 63; Schreden naar Christus blz. 60



TRADITIE EN WAARHEID

Traditie – Romeinen 7 beschrijft een bekeerd mens

Niet in staat te gehoorzamen door erfzonde

Waarheid – Romeinen 7 beschrijft een bekeerd vleeselijk mens

Die een wedergeboorte nodig heeft en de kracht van God om te gehoorzamen

“Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. 15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 16 En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 17 Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is [wel] bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde, die in mij woont.” – Romeinen 7:14-20

“Het gaat boven de kracht van de mens uit om God te behagen, los van Christus. Wij kunnen besluiten nemen en beloftes doen, maar het **vleeselijke hart** overweldigd al onze goede voornemens. Wij mogen dan ons uiterlijk gedrag onder controle hebben, maar wij kunnen ons hart niet veranderen.” – RH 4-11-1893

“Van nature is het hart boos en *“komt ooit een reine uit een onreine – niet één!* (Job 14:4). Menselijk vernuft kan geen geneesmiddel vinden voor de ziel die zondigt. **“Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan het ook niet”** (Romeinen 8:7) *“Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.”* (Matteüs 15:19). De bron van het hart moet gereinigd worden eer de stromen daaruit zuiver kunnen zijn. Wie door eigen werken tracht de hemel te bereiken door stipt de wet te houden, probeert iets wat onmogelijk is.” – DA 172; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 131-132

“Niemand anders dan Hij, Die de mens geschapen heeft kan een verandering teweeg brengen in het menselijk hart.” – 6T 167

“Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? of een luipaard zijn vlekken? [Zo] zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen.” – Jeremia 13:23

“Door de zonde is het gehele menselijke organisme gestoord, de geest is ontaard, de verbeelding bedorven. Zonde heeft het vermogen van de ziel gedegeneerd. Verleidingen van buitenaf vinden een reactie vanuit het hart, en de voeten gaan onmerkbaar richting het kwaad.” – 8T 312

“Zo vind ik dan deze wet [in mij]: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendige mens; 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en



TRADITIE EN WAARHEID

mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?” – Romeinen 7:21-24

“Mensen die belijden volgelingen van Christus te zijn vallen naar een lager niveau, wanneer ze altijd treuren over hun tekortkomingen, maar nooit overwinnen en satan onder hun voet vertrappen. Schuldgevoel en veroordeling belasten voortdurend de geest en de schreeuw van dezen mag zijn: *“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?”* (Romeinen 7:24).” – 6T 52-53

“Als resultaat van Adams ongehoorzaamheid is ieder mens een overtreders van de wet, verkocht onder de zonde. **Tenzij hij berouw heeft en zich bekeerd**, is hij onder de slavernij van de zonde, satan dienende, gevallen in de misleidingen van de vijand.” – HP 146

“**De gevallen mens is satans rechtmatige slaaf.** De zending van Christus was om hem te verlossen uit de kracht van deze grote tegenstander. De mens is van nature geneigd om satans suggesties te volgen en hij kan zo’n verschrikkelijke vijand niet met succes weerstaan, tenzij Christus, de almachtige Overwinnaar, in hem woont, zijn verlangens begeleid, en hem kracht geeft. Alleen God kan grenzen stellen aan de kracht van satan.” – 1T 341; Schatkamer der Getuigenissen blz. 117

“U moet onthouden dat uw wil de oorsprong is van al uw daden. Deze wil, die zo’n belangrijke factor in iemands karakter vormt, **werd bij de zondeval onderworpen aan satan** en hij heeft sindsdien niet anders gedaan dan in de mens te werken om zijn eigen wil te doen, maar dan tot volledig verderf en volslagen ellende van de mens. Maar het oneindige grote Offer van God door Jezus te geven, Zijn geliefde Zoon, om een Offer voor de zonden te worden, stelt Hem in staat te zeggen, zonder ook maar één beginsel van Zijn regering geweld aan te doen: **‘Geef uzelf over aan Mij, geef Mij uw wil, neem hem van satan af en Ik zal er bezit van nemen; dan kan Ik zowel het willen als het werken naar Mijn welbehagen in u tot stand brengen.’** – 5T 515; Getuigenissen, deel 5 blz. 420

“En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.” – 2 Timotheüs 2:26

“**Christus is gekomen om de banden van de slavernij der zonde, waarmee de mens is geboeid, te verbreken.** *“Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.”* (Johannes 8:36) *“Want de wet des Geestes des levens”* maakt ons *“in Christus Jezus vrij van de wet der zonde en des doods.”* (Romeinen 8:2).” – DA 466; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 388

“Christus heeft de macht om het vermogen van de ziel, verlamd door de zonde, het verduisterde verstand, de ontaarde wil, te versterken en te herstellen.” – Ed 29; Karaktervorming blz. 27



TRADITIE EN WAARHEID

“Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” – Romeinen 7:25-26

“Uit onszelf zijn wij onbekwaam om goede dingen te doen; maar wat wij niet kunnen doen, zal tot stand gebracht worden door Gods kracht in iedere nederige en gelovige ziel. Het kind der belofte werd ontvangen door het geloof. Door het geloof **verkrijgen wij een geestelijk leven en dan zijn wij in staat om werken der gerechtigheid te doen.**” – DA 98; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 70

*“Maar Gode zij dank, dat **gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.**” – Romeinen 6:17-18*

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” – Romeinen 8:1-4

*“Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, [bedenken], dat des Geestes is. 6 **Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.**” – Romeinen 8:5-8*

“De gevolgen van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad in merkbaar in iedere menselijk ervaring. **Er is in zijn natuur een aanleg tot het kwaad, een kracht, die zonder hulp niet kan worden weerstaan.**” – Ed 29; Karaktervorming blz. 28

“Het was het werk van Christus om **de mens in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen**, hem te genezen, door Goddelijke kracht, van de wonden en kneuzingen die door de zonde zijn veroorzaakt. Het deel van de mens is om door geloof vast te houden aan de verdienste van Christus en samen te werken met de Goddelijke middelen in het vormen van een rechtvaardig karakter; zodat God de zondaar kan redden en toch eerlijk is en Zijn rechtvaardige wet van alle blaam gezuiverd is.” – FE 430

“De mens werd van **oorsprong** met edele vermogens en een evenwichtige geest geschapen. Hij was een volmaakt wezen en leefde in overeenstemming met



TRADITIE EN WAARHEID

God. Zijn gedachten waren rein, zijn doelstellingen heilig. Maar door ongehoorzaamheid werden zijn krachten aangetast en zelfzucht nam de plaats in van liefde. Zijn wezen werd zo verzwakt door de zonde, dat het onmogelijk was om, **in eigen kracht**, de macht van het kwaad te weerstaan. **Hij werd een gevangene van satan** en hij zou dat altijd zijn gebleven, als God niet op een speciale manier tussenbeide was gekomen.” – SC 17; Schreden naar Christus blz. 16

“Jezus is Mens geworden ... om de **oorspronkelijke geest te herstellen die hij in Eden verloren had** ... Ongehoorzaamheid is niet in overeenstemming met de natuur die God de mens in Eden gegeven heeft.” – 7BC 926; ZDA Bijbelcommentaar blz. 586

“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die ... gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises.” – Filippenzen 2: 5a, 8b

“Dit Offer werd aangeboden met het doel **de mens in zijn oorspronkelijke volmaaktheid te herstellen**; ja, zelfs meer dan dat. Het werd aangeboden om hem een gehele karakter verandering te geven, hem tot meer dan een overwinnaar te maken.” – SD 242

“Wanneer een mens zich tot God bekeerd, wordt er een **nieuwe smaak** gecreëerd, een **nieuwe aandrijvingskracht** wordt gegeven, en hij houdt van de dingen waar God van houdt.” – 1SM 336

“Ware bekering is een radicale verandering. De neiging van het verstand en de aanleg van het hart moeten in een tegenovergestelde richting geleid worden en er ontstaat een nieuw leven in Christus.” – 4T 17; Schatkamer, deel 1 blz. 459

“En u [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)” – Efeze 2:1-5

“Wat een overwinning wordt er behaald wanneer het vleselijke leven ophoudt en het geestelijke leven begint.” – RH 12-2-1875

“Het **vleselijke hart**, ‘want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet’ (Romeinen 8:7b) is **geestelijk gemaakt**, en het roept uit met Christus, ‘Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands’ (Psalm 40:9).



TRADITIE EN WAARHEID

Er zijn velen die zeggen in Christus te geloven; maar doen ze het ook? Hebben ze een geestelijk verstand, de geest van Christus, die lust heeft in de wet van God? – ST 11-24-1887

“Om een christen te zijn is niet slechts de Naam van Christus te dragen, maar de Geest van Christus te hebben, onderworpen aan de wil van God in alle dingen.” – TMK 174

“In allen die zich aan de Heilige Geest willen onderwerpen, wordt een **nieuw levensbeginsel** ingeplant. Het **verloren Beeld van God moet in de mens worden hersteld.**” – COL 96; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 51

“[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” – Efeze 4:22-24

“Degene die de Heiland aangenomen hebben worden kinderen van God. Zij zijn Zijn geestelijke kinderen, **wedergeboren**, vernieuwd in de gerechtigheid en ware heiligheid. **Hun verstand is veranderd.**” – OHC 214

“Als kinderen van de eerste Adam, zijn wij deelnemers van de sterfelijke natuur van Adam. Maar door het meegedeelde leven van Christus, krijgt de mens de gelegenheid om het verloren geschenk van het leven terug te winnen, om in zijn **oorspronkelijke toestand** voor God te staan, een **deelhebber van de Goddelijke natuur.**” – ST 6-17-1897

*“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een **nieuw schepsel**; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,”* – 2 Korintiërs 5:17-18a

“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.” – Efeze 2:8-10

“Door de wedergeboorte komt het hart in overeenstemming met God en richt het zich naar Gods wet. Wanneer zich deze ingrijpende verandering heeft voorgedaan in het leven van de zondaar, is hij overgegaan van de dood tot het leven, van zonde tot heiligheid, van overtreding en opstandigheid tot gehoorzaamheid en trouw. Er is een eind gekomen aan het **oude leven** van vervreemding van God. Het nieuwe leven van verzoening, geloof en liefde is begonnen. Dan is **“de eis der wet vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest”**. (Romeinen 8:4).” – GC 468; De Grote Strijd blz. 434



TRADITIE EN WAARHEID

**Traditie – Wij kunnen gemeenschap hebben met God terwijl wij zondigen
Waarheid – Als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met God terwijl wij
bewust zondigen, misleiden wij onszelf**

*“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. **6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.** 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve, en de waarheid is in ons niet. **9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.** 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt;” – 1 Johannes 1:5-10, 2:1a*

*“De brieven van Johannes ademen een geest van liefde uit. Maar als hij in aanraking komt met die groep van mensen die de **wet van God breken** en **toch claimen** dat ze zonder zonde leven, dan aarzelt hij niet om hen te waarschuwen voor hun eigen vreselijke misleiding.” – SL 68*

*“**Kinderkens, dat u niemand verleide.** Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,” – 1 Johannes 3:7-10*

“Sommigen geven voor heilig te zijn, en verklaren dat ze de Heere volledig toebehoren en recht hebben op de beloften van God, terwijl ze weigeren om Zijn geboden te gehoorzamen. Deze overtreders der wet leggen beslag op alles wat Gods kinderen is beloofd; maar dit is een aanmatiging van hun kant, want Johannes deelt ons mee dat ware liefde tot God zich openbaart in gehoorzaamheid aan al Zijn geboden.” – AA 562-563; Van Jeruzalem naar Rome blz. 409

“En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden;.” – 1 Johannes 2:3-5

“Als wij in Christus blijven, als de liefde van God in onze harten woont, zullen onze gevoelens, onze gedachten, onze daden in overeenstemming zijn met de wil van



TRADITIE EN WAARHEID

God. Het geheiligde hart is in harmonie met de voorschriften van Gods wet.” – AA 563; Van Jeruzalem tot Rome blz. 410

“hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.” – 1 Johannes 1:5b-6

“Ware heiligmaking is niets meer of minder dan God lief te hebben met het gehele hart, onberispelijk te wandelen in Zijn geboden en verordeningen. Heiligmaking is geen emotie maar een hemels principe dat alle hartstochten en verlangens onder de controle brengt van de Geest van God; en dit werk is gedaan door onze Heer en Heiland.” – FW 87

“Het is door het geloof in Jezus Christus dat de waarheid aangenomen wordt in het hart en de mens wordt gereinigd en gezuiverd. Jezus werd *“om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”* (Jesaja 53:5) **Is het mogelijk genezing te vinden, terwijl er bewust gezondigd wordt?** – Nee; het oprechte geloof zegt: ‘Ik weet dat ik gezondigd heb, maar dat Jezus mij heeft vergeven; en daarom wil ik weerstand bieden aan de verleidingen door Zijn macht.’ *“En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”* (1 Johannes 3:3) Hij heeft een blijvend principe in de ziel, dat het mogelijk maakt de verleidingen te overwinnen.” – SD 297

*“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij **onze zonden zou wegnemen**; en geen zonde is in Hem. 6 Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. 7 Kinderkens, dat u niemand verleide.” – 1 Johannes 3:5-7a*

“Wij worden gemachtigd dezelfde houding aan te nemen als de geliefde discipel, **wanneer we in aanraking komen met hen die beweren in Christus te zijn, terwijl ze leven in strijd met de wet van God.** Er heerst in deze laatste dagen kwaad dat overeenkomt met het kwaad dat de voorspoed van de eerste gemeente bedreigde; en de leer van de apostel Johannes met betrekking tot deze punten moet oplettend ter harte worden genomen.” – AA 554; Van Jeruzalem tot Rome blz. 404

“De mensen mogen dan luidkeels roepen: Heiligheid! Heiligheid! Heiligmaking! Heiligmaking! Toewijding! Toewijding! En toch door ervaring niets meer weten waarover ze praten dan de zondaar met zijn corrupte neigingen. God zal dit governiste kled van beleden heiligmaking, dat sommigen, die vleselijk gezind zijn, zich omgehangen hebben om de mismaaktheid hunner ziel te verbergen, spoedig afrukken.” – 1T 336; Schatkamer, deel 1 blz.112

“De grootste belediging die wij Hem aandoen, is te doen alsof wij Zijn discipelen zijn, terwijl wij de geest van satan openbaren in onze woorden, houding en daden.” – 3BC 1160; ZDA Bijbelcommentaar blz. 206



TRADITIE EN WAARHEID

“U moet liefde hebben”, wordt overal gehoord, vooral van hen die voorgeven geheiligd te zijn. **Maar ware liefde is te zuiver om onbeleden zonde te bedekken.** Hoewel wij de zielen waarvoor Christus stierf moeten liefhebben, **mogen wij geen compromis sluiten met de zonde.** Wij mogen ons niet achter de opstandelingen scharen en dit liefde noemen. God eist dat Zijn volk in deze periode van de wereldgeschiedenis evenzo onversaagd partij kiest voor het recht als Johannes deed in zijn strijd tegen dwalingen die de ziel verderven.” – AA 554-555; Van Jeruzalem tot Rome blz. 404-405

Traditie – De 1888 boodschap brengt een nieuwe aard van gerechtigheid
Waarheid – De 1888 boodschap was een herleving van ware gerechtigheid

“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” – Johannes 1:29

“De Heere in Zijn grote genade stuurt een kostbare boodschap naar Zijn volk ... Deze boodschap was **bedoeld om de verheven Heiland meer te doen opvallen in de wereld,** het Offer voor de zonde van de hele wereld. Het vertegenwoordigde rechtvaardiging door het geloof in de Borg; het nodigde de mensen uit **om de gerechtigheid van Christus te ontvangen,** wat zich laat zien in de gehoorzaamheid aan al Gods geboden. **Velen hadden het zicht op Jezus verloren.** Zij moeten hun ogen gericht houden op Zijn Goddelijke voorkomen, Zijn verdiensten en Zijn onveranderlijke liefde voor de mensdom. Alle macht is in Zijn handen gelegd, zodat Hij rijke gaven kon uitdelen onder de mensen, de onschatbare gave van Zijn eigen gerechtigheid aan de hulpeloze mens. **Dit is de boodschap waarvan God het bevel gaf om aan de wereld te geven.** Het is de drie engelenboodschap, die met een luide stem wordt afgekondigd en begeleidt wordt met de volle uitstorting van Zijn geest.” – TM 91-92

“Velen schreven mij of deze boodschap van rechtvaardiging door geloof de drie engelenboodschap was, en ik antwoordde: ‘Het is in waarheid de drie engelenboodschap.’ – 1SM 372

“Het overblijfsel van Gods volk moet de aarde vullen met de roep van de drie engelen. “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” – RH 7-16-1901

*“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is **een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, .. 17 ... Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.**”* – Romeinen 1:16, 17b

“De boodschap van het Evangelie van Zijn genade was gegeven aan de gemeente in heldere en duidelijke regels, zodat de wereld niet langer zouden zeggen dat de Zevende Dags Adventisten alleen maar praten over de wet, de wet, maar geen Christus onderwijzen en geloven.” – TM 92



TRADITIE EN WAARHEID

“Het is noodzakelijk om de grote standaard van gerechtigheid te verhogen, maar door dit te doen, **hebben velen veronachtzaamd het geloof van Jezus te prediken**. Als wij de geest en de kracht zouden hebben van de drie engelenboodschap, **moeten wij de wet en het Evangelie samen brengen**, want deze gaan hand in hand.” – RH 9-3-1889

“De uitwerking van het bloed van Christus werd aan de mensen aangeboden met frisheid en kracht, zodat hun geloof vast gehouden mocht worden op Zijn verdienste. Zoals de hogepriester het warme bloed op de genadetroon sprenkelde, terwijl de geurige wolk van wierook opsteeg voor God, terwijl wij onze zonden bekennen en pleitten op de uitwerking van het verzoenend bloed van Christus, stijgen onze gebeden naar de hemel, doordrenkt met de verdienste van het karakter van onze Verlosser. Ondanks onze onwaardigheid, moeten wij altijd in gedachten houden dat er Eén is Die onze zonde kan wegnemen en de zondaar kan redden. Iedere zonde die bekend wordt voor God met een berouwvol hart, zal Hij verwijderen. **Dit geloof is het leven van de gemeente**. Zoals de slang verheven werd in de woestijn door Mozes, en allen die gebeten waren door de vurige slangen uitgenodigd werden om te kijken en te leven, zo moet ook de Zoon des mensen verheven worden, opdat *“een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”* (Johannes 3:16) ...

Velen jaren werd er te veel naar de mens gekeken, er werd ook veel verwacht van de mens, maar ze keken niet naar Jezus, in Wien onze hoop voor het eeuwige leven is. Daarom gaf God aan Zijn knecht een getuigenis die **de Waarheid vertegenwoordigde zoals die is in Jezus**, dat is de drie engelen boodschap, in heldere, duidelijke lijnen. ... *“Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”* (Johannes 3:36)

Dit is het getuigenis die door de lengte en breedte van de gehele wereld moet gaan. Het vertegenwoordigt de wet en het Evangelie, deze twee samenbindend tot een volmaakte eenheid.” – TM 92-94

“Mij werd de vraag gesteld: ‘Wat denkt u van het licht dat deze mannen voorstellen?’ Waarom, **ik heb het al de laatste 45 jaren aan jullie voorgesteld – de weergaloze bekoring van Christus.**” – Ellen G. White Manuscript 5, 1889

“Er zijn grootse waarheden, **lang verborgen** onder de rommel van dwaalleringen, die aan de mensen geopenbaard moeten worden. De leer van rechtvaardiging door geloof is door velen uit het oog verloren die beweren in de drie engelen boodschap te geloven.” – 1SM 360

“Arbeiders die de waarheid voorstaan, moeten de gerechtigheid van Christus presenteren, **niet als nieuw licht**, maar als kostbaar licht dat voor lange tijd door de mensen uit het oog verloren is. Wij moeten Christus aannemen als onze persoonlijke Verlosser en Hij zal de gerechtigheid van God in Christus ons meedelen.” – 1SM 155



TRADITIE EN WAARHEID

“Dat wat nu gepresenteerd wordt is in volkomen harmonie met het licht dat God mij **gedurende al deze jaren** van bediening gegeven heeft.” – Ellen G. White Manuscript 15, 1888

“Neem deze boodschap in al haar fasen en laat deze horen aan de mensen, waar de Voorzienigheid een weg baant. **Rechtvaardiging door geloof en de gerechtigheid van Christus** zijn de onderwerpen, die aan een verloren gaande wereld gebracht moeten worden.” – 7BC 964; ZDA Bijbelcommentaar blz. 649-650

“U zult mensen treffen die zullen zeggen: ‘u bent veel te opgewonden over deze stof. U bent veel te serieus. U hoeft niet naar de gerechtigheid van Christus te grijpen, en daar zoveel drukte over maken. U moet de wet preken.’ **Wij hebben**, als volk, **de wet gepredikt totdat wij zo droog waren als de heuvels van Gilboa dat noch dauw of regen kreeg**. Wij moeten **Christus in de wet** prediken, dan is er levenssap en voeding in de prediking.” – RH 3-11-1890

“De tegenwoordige boodschap – **gerechtigheid door geloof** – is een boodschap van God; het draagt de Goddelijke kwalificaties, **want zijn vruchten dragen bij tot heiliging**. Sommigen, die deze kostbare boodschap, die hen is voorgehouden, zo nodig hebben, hebben, vrees ik, niet het gewenste voordeel ervan ontvangen. Ze **hebben niet de deur van hun hart geopend om Jezus als een hemelse Gast welkom te heten**, en ze hebben daardoor groot verlies geleden. Er is zeker een smalle weg waarop wij moeten lopen; het kruis wordt bij iedere stap getoond. **Wij moeten leren door geloof te leven**, dan zullen de donkerste uren worden verhelderd door de gezegende stralen van de Zon der gerechtigheid. ...

Wij moeten verlicht worden met betrekking tot het plan van verlossing. Er is **niet één op de honderd** die dit Bijbelse onderwerp begrijpt dat zo noodzakelijk is voor ons tegenwoordige en eeuwige welzijn. Wanneer licht begint te schijnen om het plan van verlossing duidelijk te maken aan de mensen, dan zal de vijand er alles aan doen om het licht weg te houden van de harten van de mensen. Als wij het Woord van God met een leergierige, nederige geest benaderen, zal de rommel aan dwaalleringen weggeveegd worden, en de edelstenen der waarheid, lang verborgen voor onze ogen, zullen worden ontdekt.

Er is grote behoefte aan dat Christus wordt gepredikt als de **enige Hoop** tot verlossing. Toen de leer van gerechtigheid door geloof werd gepredikt ... kwam het voor velen als water voor een dorstige reiziger. De gedachte dat de gerechtigheid van Christus ons toegerekend wordt, niet door enige verdienste van onze kant, maar als een vrije gift van God, leek een kostbare gedachte.

De vijand van de mensen en God is niet bereid dat de waarheid duidelijk wordt gepredikt; want hij weet dat **als de mensen het volledig ontvangen**, zijn kracht gebroken zal zijn ... Gods volk moet **dat geloof** hebben dat de Goddelijke kracht vastgrijpt; “*Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;*” (Efeze 2:8).” – RH 9-3-1889

“Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en



TRADITIE EN WAARHEID

*vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 7 Opdat wij, **gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade**, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. 8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.*” – Titus 3:5-8

“Door Zijn toegerekende gerechtigheid te ontvangen, door de herscheppende kracht van de Heilige Geest, worden wij aan Hem gelijk.” – 6BC 1098; ZDA Bijbelcommentaar blz. 508

“Hij is de Bron van geestelijke kracht in ons geïmplanteerd en Zijn invloed zal voortvloeien in woorden en daden, die iedereen verfrist die zich binnen onze invloedssfeer bevinden.” – TM 390

“Sommigen maken geen juist gebruik van de leer van gerechtigheid door geloof. Zij laten het op een éézijdige wijze zien, alles door geloof, en de werken worden gekleineerd. Anderen nemen de punten die een tegengestelde dwaling is, zij negeren de werken totaal. Oprecht geloof werkt altijd door liefde; het voorziet in een aandrijvende kracht.” – RH 1-24-1893

“Het Evangelie moet niet als een dode theorie maar als een levende kracht worden verkondigd, die het leven verandert. God wil dat zij die de genade ontvangen van de macht daarvan zullen getuigen.” – DA 826; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 688

“Tenzij de Goddelijke kracht ondervonden wordt door het volk van God, zullen valse theorieën en onjuiste ideeën bezit nemen van de geest, Christus en Zijn gerechtigheid zullen zich terugtrekken uit de beleving van velen en hun geloof zal zonder de levende kracht zijn.” – RH 9-3-1889

“De wet van God moet worden verheerlijkt; haar geboden moeten gebracht worden in hun zuiver, heilig karakter, opdat de mensen zover gebracht worden dat ze hun standpunt vòòr of tegen de waarheid innemen. Toch wordt het werk in rechtvaardigheid beknopt. **De boodschap van Christus’ gerechtigheid moet klinken van het ene einde der aarde tot het andere om de weg des Heeren te bereiden. Dit is de heerlijkheid Gods dat het werk van de derde engel afsluit.**” – 6T 19; Schatkamer, deel 2 blz. 394



TRADITIE EN WAARHEID

Traditie – Jezus kan in een deel van mijn hart werken terwijl een deel gevuld is met onbekende corruptie

Waarheid – Jezus moet het hart geheel reinigen voordat Hij erin kan wonen

“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” – Openbaring 3:20

“Jezus nodigt ons uit Zijn aanwezigheid te aanvaarden; wij moeten de deur van ons hart openen, en Hem binnen laten. **Maar Hij kan niet in een verdeelt hart wonen.** Als het aan de dienst van mammon gegeven is, als egoïsme en trots de kamers vullen, dan zal er geen ruimte zijn voor de hemelse Gast; Hij zal geen intrek bij ons nemen totdat de zielentempel gelegeerd en gereinigd is. Het is niet nodig een fout te maken in het christelijke leven. Jezus wacht om een groot werk voor ons te doen en de gehele hemel is geïnteresseerd in onze redding.” – OHC 55

“Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vrede Gods.” – 2 Korintiërs 7:1

“In het verlossingswerk bestaat geen dwang. Er wordt geen uiterlijk geweld gebruikt. Onder de invloed van Gods Geest is de mens vrij te kiezen wie hij wil dienen. De hoogste vorm van vrijheid ligt in de verandering die plaats vindt als iemand zich overgeeft aan Christus. **De mens zelf moet de zonde uitdrijven.** Het is waar dat wij uit onszelf niet de kracht bezitten ons vrij te maken van satans macht, maar als wij verlangen bevrijd te worden van de zonde, en in onze grote nood om kracht roepen, buiten en boven onszelf, ontvangt de ziel de Goddelijke energie van de Heilige Geest en gehoorzaamd de wil in het volbrengen van Gods wil.” – DA 466; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 388

“Als wij Hem vragen, zal de Heer ons de Heilige Geest geven om de woning van de ziel te reinigen; want **elke kamer** van de tempel van God moet in bezit genomen en gezuiverd worden.” – RH 9-10-1895

“Verneder uzelf voor God en doe ernstig uw best om de tempel van de ziel te ontdoen van **alle rommel – alle afgunst, alle jaloezie, alle achterdocht, alle vitterijen.** *“Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.” (Jacobus 4:8).*” – 5T 163; Getuigenissen, deel 5 blz. 135

“Velen van u mogen een begrip van religie in het hoofd hebben, een uiterlijke religie, waarbij het hart niet gereinigd is.” – 1T 163

“De vensters van prikkels en gevoelens moeten richting de hemel geopend zijn en het stof van egoïsme en werelds gericht zijn moeten worden verwijderd. De genade van God moet door de kamers van de ziel worden gehaald en ieder natuurlijke element moet worden gezuiverd en bezielt worden door de Geest van God.” – CG 497

TRADITIE EN WAARHEID

“Alle egoïsme is verdreven, alle afgunst, alle kwade roddel is uitgebannen, en een radicale verandering wordt in het hart gesmeed.” – RH 7-22-1890

“**Niet één verborgen plekje of hoekje van de ziel mag een schuilplaats zijn voor egoïsme.**” – 8T 139-140

“God wil niet in een verdeeld hart wonen of regeren op een verdeelde troon. Elke rivaal die gevoelens vasthoudt die afleiden van de liefde van God moet worden onttroont. De Heer vraagt alles wat er is van ons en er mag niets achter gehouden worden.” – TMK 63

“*Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.*” – Lukas 14:33

“Laat niemand zich zelf wijs maken dat Christus met een klein hoekje van ons hart tevreden is, terwijl wij satan toelaten om zijn troon in ons op te richten en onze morele atmosfeer vervuult. Christus wil **alleen** in de ziel wonen wanneer het **gehele** hart aan Hem overgegeven wordt.” – YI 1-9-1896

“Hij zal geen greintje van Zijn eis intrekken; Hij zal geen halve aanbidding accepteren terwijl de helft van het hart aan iets anders toebehoort. **God eist het gehele hart op en het gehele verstand.** Het is u niet toegestaan dat u uw verstand van God af leidt en op een ander object centreert.” – TM 439

“Wanneer de waarheid de ziel heiligt, dan wordt zonde gehaat en vermeden, omdat Christus als een geëerde Gast is aangenomen. Maar Christus kan niet in een verdeeld hart wonen; **zonde en Jezus gaan nooit een partnerschap aan.**” – TM 160

“De grootste zonde van hen die belijden christenen te zijn is dat ze hun hart niet openen om de Heilige Geest te ontvangen. Wanneer zielen naar Christus verlangen en éénheid met Hem zoeken, dan zullen degene die tevreden zijn met een vorm van goddelijkheid, uitroepen: “Wees voorzichtig, wordt niet te extreem.” – 2SM 57

“Wees bijzonder op uw hoede om geen werktuig te worden in de handen van de vijand, om zo de gedachten van wie dan ook – mannen, vrouwen, of kinderen – er van te weerhouden zich volledig aan God, en aan het belangrijke werk dat in deze tijd gedaan moet worden over te geven.” – 5T 478; Getuigenissen deel 5 blz. 391

“Het hart is het fort van het bestaan, en totdat het geheel aan de kant van de Heere staat, kan de vijand constant overwinningen over ons behalen door zijn subtiele verleidingen.” – RH 3-29-1906



TRADITIE EN WAARHEID

“Een **gedeeltelijke overgave** aan de waarheid geeft satan de vrije mogelijkheid te werken. Totdat de zielentempel volledig is overgegeven aan God, is het een bolwerk van de vijand.” – RH 11-28-1899

“*Mijn zoon! Geef mij uw hart,*” – Spreuken 23:26

“U kunt niet God dienen en de mammon. Of u staat geheel aan de kant van de Heere, of aan de kant van de vijand. ... Sommigen laten hun godsdienstige leven mislukken, omdat ze altijd aarzelen en geen vast omlijdend doel hebben. Ze worden herhaaldelijk overtuigd, en benaderen bijna het punt om alles aan God over te geven; maar omdat ze dan nalaten de beslissende stap te doen, vallen ze weer terug.” – 2T 263; Schatkamer, deel 1 blz. 247

“Ze zullen nooit te weten komen wat het betekent vrede en harmonie te bezitten; want zonder volledige overgave is er geen rust, geen blijdschap. **Bijna christenen, nog niet volledige christenen, lijken dichtbij het Koninkrijk van de hemel te zijn, maar zullen daar niet binnen gaan. Bijna maar niet volledig gered, betekent, niet bijna, maar volledige verloren.**” – 1SM 400

“Wanneer ook maar een enkele zonde in het leven gekoesterd wordt, of een enkele verkeerde daad vast gehouden, wordt daardoor het gehele wezen besmet. Zo iemand wordt een werktuig van ongerechtigheid.” – DA 313; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 253-254

“**Satan wil niet dat iemand de noodzakelijkheid ziet van algehele overgave aan God.** Wanneer de ziel faalt in het doen van deze overgave, wordt er geen afstand gedaan van de zonde; eetlust en hartstochten strijden om de overhand; verzoeken verstoren het geweten, zodat een ware bekering niet plaats vindt.” – 6T 92; Schatkamer, deel 2 blz. 410

“Mij werd getoond dat de **getuigenis aan de Laodicenzen** toegepast wordt op Gods volk in deze tijd, en de reden dat het nog geen groter werk volbracht heeft **is om de hardheid van hun harten.** Maar God heeft de boodschap tijd gegeven zijn werk te doen. **Het hart moet worden gezuiverd van alle zonden dat al zo lang Jezus buiten gesloten heeft.** ...

God leidt Zijn volk stap voor stap. Hij brengt ze op verschillende punten, die er op berekend zijn om aan het licht te brengen wat er in hun hart is. ... In dat verband zei de engel: “God zal dat werk steeds nauwer en nauwer doorvoeren en een ieder van Zijn volk toetsen.” Sommigen zijn bereid op één punt in te willigen; maar wanneer God hen op een ander punt toetst, dan huiveren ze er voor terug en trekken zij zich terug, omdat ze vinden dat dit direct een of andere **gekoesterde afgod** aantast. Hier hebben ze de gelegenheid **om te zien wat er in hun hart is, dat Jezus uitsluit.** Zij waarderen iets hoger dan de waarheid, en hun harten zijn niet bereid om Jezus te ontvangen. Zij worden persoonlijk op de lange termijn getoetst en beproefd om te constateren of ze hun afgoden willen wegdoen, en de raadgevingen van de Waarachtige Getuige willen opvolgen. Wanneer iemand niet gereinigd wil worden



TRADITIE EN WAARHEID

door gehoorzaamheid aan de waarheid, en **hun zelfzucht, hun trots en boze driften** willen overwinnen, dan hebben Gods engelen de opdracht: “Zij worden aan hun afgoden overgelaten, laat ze maar met rust,” en dezen gaan door met hun werk en laten dezulken met hun niet onderworpen boze karaktertrekken over in de handen van de boze engelen.” – 1T 186-187; Schatkamer, deel 1, blz. 64-65

“Door onszelf aan God over te geven, moeten wij alles opgeven dat ons van Hem kan scheiden. ... Wij kunnen niet voor de helft aan de Heer en voor de helft aan de wereld toebehoren. **Wij zijn niet Gods kinderen, tenzij wij het helemaal zijn.**” – SC 44; Schreden naar Christus blz. 42

“Ik zag dat velen eerlijk zijn in hun belijden, terwijl binnenin toch het verderf heerst. Bedrieg uzelf niet, valshartige belijders. God ziet het hart aan.” – 1T 159; Schatkamer, deel 1, blz. 52

“Wanneer het innerlijk, van velen die de waarheid belijden, aan hen zou worden voorgehouden, zouden zij niet beweren christenen te zijn.” – 5T 161; Getuigenissen, deel 5, blz. 134

“Zij mogen dan uitroepen: “*Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel zijn dezen,*” (Jeremia 7:4) terwijl hun hart vol is van onheilige en onrechtvaardige handel. De binnenhof van de tempel kan een verblijfplaats zijn van afgunst, trots, hartstochten, kwade vermoedens, bitterheid en holle formalisme. Christus kijkt treurig op Zijn belijdend volk neer die zich rijk en verrijkt voelt en een verhoogde kennis van de waarheid heeft en die nu verstoken is van de waarheid in leven en karakter.” – OHC 349

“Wanneer Christus in het hart woont, is hij ook in al onze gedachten. ... Hij vult alle kamers van de geest.” – HP 463

“Laat niemand zijn eigen ziel op dit gebied voor de gek houden. Wanneer u trots, zelfvertrouwen, liefde voor macht, grootspraak, onheilige ambities, mopperen, ontevredenheid, bitterheid, kwaadsprekerij, leugens, bedrog, laster koestert, dan woont Christus niet in het hart, het bewijsmateriaal laat zien dat u de geest en het karakter van satan in u heeft, niet van Jezus Christus, Die zachtmoedig en nederig van hart was. U kunt goede bedoelingen hebben, goede opwellingen, de waarheid spreken met kennis van zaken, maar u bent niet geschikt voor het hemelse Koninkrijk.” – TM 441

“Wanneer iemand volledig onzelfzuchtig is, wanneer iedere afgod buiten geworpen is, wordt het vacuüm gevuld met de invloed van de Geest van Christus. Zo iemand heeft het geloof dat de ziel reinigt van iedere smet. Hij voegt zich naar de Geest, en hij doet de dingen naar de Geest. Hij heeft geen vertrouwen in zichzelf. **Christus is alles en in alles.**” – GW 287



TRADITIE EN WAARHEID

“Aan Jezus, Die Zichzelf ontledigde voor de redding van de verloren mensheid, werd de Heilige Geest zonder beperking gegeven. Zo zal Hij gegeven worden aan iedere volgeling van Christus, wanneer het gehele hart aan Hem wordt overgegeven, opdat Hij erin kan wonen. Onze Heere heeft Zelf het gebod gegeven: “*Wordt vervuld met de Geest*” (Efeze 5:18), en dit gebod is ook een belofte dat het vervuld zal worden.” – MB 21; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 25

“Wonderbaarlijk zal de verandering zijn in hem, die in geloof de deur van het hart opent voor de Verlosser.” – MH 93; De Weg tot Gezondheid blz. 38

**Traditie – Verborgten zonden zijn onbekende onbewuste zonden
 Waarheid – Verborgten zonden zijn verborgen bekende zonden, niet duidelijk
 waarneembaar,
 totdat wij waarlijk zijn bekeerd**

“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” – Spreuken 28:13

“Wanneer wij ons verbinden met de Heere moeten wij onze harten grondig doorzoeken, alle kwaad verwijderen, zodat Christus het kan vullen met Zijn gerechtigheid. Wij moeten de Heere zoeken in gebed, Hem direct aan het begin smeken om vergeving van zonde.” – TMK 290

“Misschien hebben wij, net als Nikodemus, onszelf geveleid met de gedachte, dat we goed hebben geleefd, dat ons karakter in orde is en dat we ons hart dus niet behoeven te vernederen voor God, zoals de doorsnee zondaar. Maar als het licht van Christus in ons hart schijnt, zien wij hoe onrein wij zijn; dan ontdekken wij hoe egoïstisch onze motieven zijn en hoe vijandschap jegens God elke daad, die wij hebben verricht, heeft besmet. Dan zien wij in, hoe onze eigen gerechtigheid in feite een ‘vuil kleed’ is en dat alleen het bloed van Christus ons kan reinigen van de smet van de zonde en onze harten naar Zijn beeld kan vernieuwen.

Eén enkele straal van Gods heerlijkheid, één blik op de reinheid van Christus, die tot het hart doordringt, maakt elke vuile plek op pijnlijke wijze zichtbaar en brengt alle misvormingen en gebreken van het menselijke karakter aan het licht. De onheilige verlangens, de onbetrouwbaarheid van het hart en de onreinheid van lippen wordt daardoor duidelijk. De daden van ontrouw van de zondaar, waardoor hij de wet van God teniet heeft gedaan, worden hem duidelijk voor ogen gebracht en zijn geest wordt getroffen en verootmoedigd door de doordringende invloed van Gods Geest.” – SC 28-29; Schreden naar Christus blz. 27-28

“Ik, de HEERE, doorgrond het hart, [en] proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.” – Jeremia 17:10

“Want Mijn ogen zijn op al hun wegen; zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch hun ongerechtigheid verholten van voor Mijn ogen.” – Jeremia 16:17



TRADITIE EN WAARHEID

“Het karakter, de motieven, de verlangens en drijfveren zijn even helder als het licht van de zon voor het oog van de Almachtige. Slechts weinigen zijn zich hiervan bewust. De overgrote meerderheid realiseert zich niet wat een vreselijke verantwoording moet worden afgelegd voor de troon van God door alle overtreders van Zijn wet.” – 5T 147; Getuigenissen, deel 5, blz. 122

“**De wet dringt door in de gedachten en de bedoelingen van het hart.** Het doorzoekt de duistere hartstochten waaraan in het geheim aan toegegeven wordt, de jaloezheid, de afgunst, diefstal, moord, boosaardigheid, eerzucht en het kwaad dat aan de ogen van mensen ontsnapt. Hoe vaak worden mensen geprezen in wiens hart duistere dingen gaande zijn en die, buiten het zicht, zichzelf willen demonstreren als ze de kans krijgen. Maar Gods wet registreert alle verborgen kwaad.” – ST 11-3-1890

“want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.” – Mattheüs 10:26

“**Gods wet dringt door tot de gevoelens en drijfveren**, zowel als naar de uiterlijke daden. De wet openbaart de verborgenheden van het hart door licht te werpen op zaken die in duisternis waren begraven. **God kent elke gedachte, elke doelstelling, elk plan, elke drijfveer.** De hemelse boeken vermelden de zonden die bedreven zouden zijn als er gelegenheid was geweest. God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Zijn wet is de maatstaf voor het karakter van alle mensen.” – 5BC 1085; ZDA Bijbelcommentaar, blz. 314

“De wet neemt nota van de jaloezie, afgunst, haat, boosaardigheid, wraak, hartstochten, en ambities die **opwellen in de geest**, maar die nog niet tot uitdrukking zijn gekomen in uiterlijke daden, omdat de gelegenheid zich nog niet voorgedaan heeft, maar de wil was er wel. En deze zondige gevoelens zullen aan het licht komen op de dag dat *“Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.* (Prediker 12:14).” – 1SM 217

“Ik zag dat velen eerlijk waren in hun belijden, terwijl binnenin toch het bederf heerst. Bedrieg uzelf niet. ... God ziet het hart aan.” – 1T 159; Schatkamer, deel 1 blz. 52

“God kent de doelstellingen en motieven. Elk werk en elke verborgen daad is open voor Zijn alziend oog. Geen gedachte, woord, of handeling ontsnapt aan Zijn aandacht. Hij weet of wij Hem lief hebben en verheerlijken of dat wij onszelf behagen of verhogen. Hij weet of onze genegenheid hemels gericht is ... of aards, lichtzinnig en buitensporig.” – 4T 646

“Hij die er genoeg in vindt stil te blijven staan bij tonelen van onreinheid, die toegeeft aan de kwade gedachte, de blik vol begeerte, kan in de openlijke zonde, met zijn last van schaamte en hartbrekende smart, de ware aard zien van het kwaad dat hij verborgen houdt in de binnenkamer van zijn hart. ... *“Want gelijk hij bedacht*



TRADITIE EN WAARHEID

heeft in zijn ziel, zo is hij” (Spreuken 23:7 KJV); want uit het hart *“zijn de oorsprongen des levens.”* (Spreuken 4:23).” – MB 60; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 57

“Bedrog, leugens, en ontrouw kunnen met de mantel der liefde worden bedekt en verborgen gehouden voor het oog van de mensen, maar niet voor de ogen van God.” – CG 153

“Gods oog sluimert niet. Hij kent elke zonde, die verborgen is voor het sterfelijk oog. **De schuldigen weten maar al te goed welke zonden beleden moeten worden, opdat hun zielen rein zullen zijn voor God.** Jezus geeft hen nu de gelegenheid te belijden, in alle ootmoed berouw te tonen, en hun leven te zuiveren door de waarheid te gehoorzamen en uit te leven.” – 1T 156; Schatkamer, deel 1 blz. 47

“Zal het Israël van God wakker worden? Zullen allen die goddelijkheid belijden hun best doen iedere verkeerde daad te verwijderen, aan God iedere verborgen zonde belijden, en zijn ziel kastijden voor Zijn aangezicht? Zullen zij, met grote nederigheid, de motieven van iedere daad onderzoeken en weten dat het oog van God alles ziet, en alle verborgen dingen uitzoekt? Doe dit werk grondig, wees volkomen toegewijd aan God.” – 2T 124;

“Vlij uzelf niet en zoek geen verontschuldiging. Wees eerlijk tegen uzelf. En als u uzelf als zondaar ziet, val dan gebroken aan de voet van het kruis neer. Jezus zal u aannemen, geheel verontreinigd zoals u bent, en Hij zal u wassen in Zijn bloed, en reinigen van alle besmetting, en maakt u geschikt voor de samenleving met hemelse engelen, in een zuivere, harmonieuze hemel.” – 2T 81

Traditie – Christus’ werk in ons zijn als vuile klederen Waarheid – Menselijke gerechtigheid zonder Christus zijn als vuile klederen

“Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleet;” – Jesaja 64:6a

“De gerechtigheid van Christus wordt als een gratis geschenk aan de zondaar aangeboden, als hij het wil aannemen. Hij heeft niets van zichzelf dan wat bezoedelt en verdorven is, verontreinigd met zonde, totaal weezinwekkend voor een zuiver en heilig God. Alleen door het rechtvaardige karakter van Jezus Christus kan de mens naderen tot God.” – 1SM 342

“De discipelen van Christus moeten een gerechtigheid verkrijgen die van een andere aard is dan de gerechtigheid van de Farizeeën, wanneer zij het hemelse Koninkrijk willen binnengaan. God bood hen, in Zijn Zoon, de volmaakte gerechtigheid van de wet aan. **Wanneer zij hun harten volkomen open zouden stellen om Christus te ontvangen, dan zal het leven van God, Zijn liefde, in hen wonen en hen naar Zijn gelijkenis veranderen;** en zo zullen ze dan, door dit gratis



TRADITIE EN WAARHEID

geschenk, de gerechtigheid bezitten die de wet vereist. ... dat een weergave in hun eigen leven is van het karakter van Christus.” – MB 54-55; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 53

“Degene die probeert de hemel te bereiken door zijn eigen werken, door de wet te houden, probeert het onmogelijke. De mens kan niet gered worden zonder gehoorzaamheid, maar zijn daden moeten niet uit hemzelf zijn; Christus moet in hem werken om het willen en het werken naar Zijn welbehagen te volbrengen. (Filippenzen 2:13). Als de mens zichzelf kon redden door zijn eigen daden, zou de mens iets in zich hebben waarin hij zich zou kunnen verheugen. De pogingen die de mens doet in eigen kracht om de verlossing te verkrijgen, wordt gesymboliseerd door het offer van Kaïn. **Alles wat de mens kan doen zonder Christus is besmet met zelfzucht en zonde; maar dat wat bewerkt wordt door geloof wordt door God aangenomen.**” – 1SM 364

“Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. 9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, [namelijk] de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;” – Filippenzen 3:7-9

“Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.” – Galaten 2:19-20

“Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter en Hij biedt dit karakter aan ons aan. *“al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijke kleding.”* (Jesaja 64:6) Alles wat **wij van onszelf** kunnen doen, is verontreinigd door de zonde. Maar Gods Zoon is geopenbaard om onze zonden weg te nemen en in Hem is geen zonde. ... Door zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met ons hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen; **Wij leven Zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van Zijn gerechtigheid.**” – COL 311-312; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 191



TRADITIE EN WAARHEID

Traditie – Hoe dichter wij Jezus naderen, des te zondiger wij zijn Waarheid – Hoe dichter wij Jezus naderen, hoe meer wij ons bewust zijn van onze zondige natuur en onze voortdurende behoefte aan Zijn Geestelijke bijstand

“7a En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, ... 8b en er bleef in mij geen kracht overig; en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. 11. En Hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer gewenste man!” – Daniël 10: 7-8,11

“Hij Die het hart van Daniël las, zag met plezier hoe zuiver de motieven van Zijn dienaar waren, en hoe vastbesloten hij was om de Heere te eren.” – MYP 150; Boodschap aan Jonge Mensen blz. 142

“Daniël was een toegewijd dienaar aan de Allerhoogst. Zijn hele leven was vervuld met edele daden in dienst van zijn Meester. Zijn zuivere karakter en zijn onwankelbare trouw, evenaren zijn nederige hart en zijn diep berouw tegenover God.” – SL 52

“Hoewel hij (Daniël) een man was met hartstochten zoals wij die hebben, de geïnspireerde pen beschrijft hem met een onberispelijk karakter.” – 4T 569

“Geen van de apostelen en profeten heeft ooit beweerd dat hij zondeloos was. Mannen die heel dicht bij God leefden, mannen die liever hun leven prijs gaven dan bewust een zonde te bedrijven, mannen die door God werden geëerd met Goddelijke licht en kracht, beleden de zondigheid van hun natuur. Ze stelden geen vertrouwen in het vlees, zij beweerden niet over eigen gerechtigheid te beschikken, maar vertrouwden volkomen op de gerechtigheid van Christus.

Zo zal het zijn met allen die Christus aanschouwen. Hoe dichter wij bij Jezus komen en hoe beter wij de zuiverheid van Zijn karakter onderscheiden, des te duidelijker zullen we de buitengewone zondigheid van de zonde zien, en des te minder zullen we de neiging hebben onszelf te verheffen. De ziel zal voortdurend verlangen naar God, een ernstige, oprechte belijdenis van zonden en een vernederen van het hart voor Hem zal plaatsvinden. **Bij elke voorwaartse stap in ons christelijk beleven zal ons berouw dieper worden.** Wij zullen beseffen dat onze bekwaamheid slechts is in Christus, en de belijdenis van de apostel zal de onze zijn: *“Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont;”* (Romeinen 7:18) *“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.”* (Galaten 6:14).” AA 561; Van Jeruzalem tot Rome blz. 408-409

“Wie in de schaduw van het kruis van Golgotha leeft, kan onmogelijk aan zelfverheerlijking doen of beweren dat hij vrij van zonde is. Zij weten dat hun zonde de oorzaak is van de doodsangst die het hart van Christus heeft gebroken, en deze gedachte zal hen nederig maken. Zij die het dichtst bij Jezus Christus leven, **beseffen heel duidelijk de zwakheid en zondigheid van de menselijke natuur** en stellen hun



TRADITIE EN WAARHEID

enige hoop op de verdiensten van een gekruisigde en verrezen Heiland.” – GC 471; De Grote Strijd blz. 436

“Tegen degene die, hoewel zij berouw hebben, bezorgt zijn over hun **zondige verleden**, en die geneigd zijn te denken dat ze misschien niet vergeven zijn, zegt Christus: **“Ga, en zondig niet meer.”** (Johannes 8:11) U heeft vrede met God gevonden; door Zijn genade bent u een nieuw leven binnen gegaan; *“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;”* (Efeze 2:8) Laat in u geen ongeloof toe.” – RH 1-13-1891

“Christus kwam naar deze wereld om te laten zien dat door de kracht uit de hoge, de mens een onberispelijk leven kan leiden.” - MH 25; De Weg tot Gezondheid blz. 4

“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;” – Efeze 1:4

“Zij die kinderen van God zijn, zullen Christus in hun karakter vertegenwoordigen. Hun werken, zullen aangenaam zijn door de oneindige tederheid, het medeleven, de liefde en reinheid van Gods Zoon. En hoe vollediger verstand en hart worden overgegeven aan de Heilige Geest, des te rijker zal de geur van onze gaven voor hem zijn.” – 7BC 909; ZDA Bijbelcommentaar blz. 559

“Onophoudelijk gebed betekent een ononderbroken eenheid met God, zodat het leven van God ons leven binnenstroomt; en vanuit ons leven vloeien zuiverheid en heiligheid terug naar God.” – SC 98; Schreden naar Christus blz. 91

“Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar [Zijn] welbehagen.” – Filippenzen 2:13

“Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.” – Efeze 1:6

“Wanneer de mens in gemeenschap met God leeft, zal de onwankelbare vastberadenheid, waardoor Jozef en Daniël te midden van een heidens- en corrupt hof bewaard bleven, zijn leven maken tot een onbevleete zuiverheid. Zijn karakterkleed zal smetteloos zijn.” – MH 136; De Weg Tot Gezondheid blz. 66

“Het leven van God in de ziel is de enige hoop voor de mens.” - MH 115; De Weg tot Gezondheid blz. 51

“Ons hart is van nature bedorven, en wij zijn uit onszelf niet in staat om de juiste koers te volgen. Het is alleen door de genade van God, in combinatie met de meest ernstige pogingen van onze kant, dat wij de overwinning kunnen behalen.” – CT 544



TRADITIE EN WAARHEID

“Wij kunnen nooit veilig het vertrouwen op onszelf plaatsen of menen dat wij aan deze zijde van de hemel veilig zijn voor verzoeking. ...

Degenen die Christus aannemen en in hun spontane vertrouwen zeggen: “Ik ben gered”, lopen gevaar op zichzelf te vertrouwen. Zij verliezen hun eigen zwakheid en gedurige behoefte aan Gods kracht uit het oog.” – COL 155; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 91

“Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” – 1 Korintiërs 10:12

“Ik heb nooit durven zeggen, “Ik ben heilig, ik ben zonder zonde,” maar waarvan ik dacht dat het de wil van God was heb ik geprobeerd te doen met heel mijn hart en in mijn innerlijk heb ik de aangename vrede van God.” – 3SM 354-355

Traditie – Berispen van zonde is verkeerd

Waarheid – Berispen van zonde is nodig, maar geen veroordeling van karakter

“Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.” – 2 Timotheüs 4:2

“Maar op de gemeente als organisatie legt Hij de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke leden. De gemeente heeft een verplichting jegens hen die in zonde vallen om te waarschuwen, te onderrichten en zo mogelijk te herstellen. *“wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.”* (2 Timotheüs 4:2) zegt de Heere. Treed getrouw op tegen wangedrag. Waarschuw iedereen die in gevaar verkeert. Laat niemand zichzelf bedriegen. **Noem de zonde bij haar ware naam.** Verkondig wat God heeft gezegd over liegen, Sabbatschending, stelen, afgoderij en elk ander kwaad. *“Die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”* (Galaten 5:21) Als zij in de zonde volharden, wordt het oordeel dat u namens Gods Woord over hen uitspreekt door God bekrachtigd. Door de zonde te kiezen, verloochenen zij Christus. **De gemeente moet laten zien dat zij hun daden niet goedkeurt, anders zou zijzelf haar Heer onteren.** Zij moet over de zonden zeggen wat God daarover zegt.” – DA 805-806; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 669

“Wij worden evengoed aansprakelijk gesteld voor het kwaad dat we hadden kunnen tegengaan in anderen, door het uitoefenen van ouderlijk of pastoraal gezag, als wanneer wij zelf dit kwaad hadden gedaan.” – PP 578; Patriarchen en Profeten blz. 530

“Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst (autoriteit KJV).” – Titus 2:15

“Stort de getuigenissen net zo eerlijke en oprecht uit als het wordt gevonden in het Woord van God, met een hart vol van de warme en bezielende invloed van Zijn Geest, in tederheid, diep medelijden hebbend met de zielen en het werk onder Gods volk zal doeltreffend zijn.” 1T 383



TRADITIE EN WAARHEID

“De voorloper van Christus’ eerste komst was een man recht door zee. Hij berispte de zonde, en noemde de dingen bij de juiste naam. Hij legde de bijl aan de wortel van de boom (Lukas 3:9) ...

In deze angstige tijd, net voor de tweede komst van Christus, moeten Gods getrouwe predikers een nog meer doordringende getuigenis afgeven dan die van Johannes de Doper gedaan is. Een verantwoordelijk, belangrijk werk ligt voor hen; en degene die “*zachte dingen*” (Jesaja 30:10) spreken, zal God niet erkennen als Zijn herders. Een vreselijk wee is op hen.” – 1T 321

“Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en ... hun zonden.” – Jesaja 58:1

“Christus zelf hield niet één woord van waarheid achter, maar altijd uitte Hij dit vol liefde. Hij beoefende de grootste tact en bedachtzame, vriendelijke opmerkzaamheid in Zijn omgang met mensen. Nooit was Hij ruw, nooit sprak Hij onnodig een streng woord, nooit bezorgde Hij onnodig een gevoelige ziel pijn. Hij oefende geen kritiek uit op menselijke zwakheden. Onbevreesd bestrafte Hij huichelarij, ongeloof en onrecht, maar er waren tranen in Zijn stem als Hij Zijn berispingen uitte.” – DA 353; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 286

“Het is altijd vernederd wanneer er uitdrukkelijk op iemands fouten wordt gewezen. Maak de ervaring niet meer bitter door nodeloze kritiek. Onvriendelijke kritiek leidt tot ontmoediging, maakt het leven duister en ongelukkig.

Broeders, overreed met liefde in plaats van strengheid. Wanneer iemand zich bewust wordt van zijn fout, wees dan voorzichtig om niet zijn zelfrespect te vernietigen. Ga niet kwetsen en verwonden, maar ga liever oppeppen en genezen.” – 7T 265

“Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreeze mogen hebben.” – 1 Timotheüs 5:20

“Met zonde en zondaars in de kerk moet zonder aarzelen worden afgerekend, zodat anderen niet besmet raken. Waarheid en reinheid eisen dat wij grondiger te werk gaan om het kamp te zuiveren van Achans. Laten zij die op verantwoordelijke posten staan niet lijdelijk toezien als een broeder zondigt. Laat hem zien dat hij zijn zonden moet nalaten of uit de kerk verwijderd moet worden.” – 5T 147; Getuigenissen, deel 5 blz. 122

“Treurig is een dergelijke stap, en hij moet ook niet eerder genomen worden totdat elk ander middel van vermaning, om degene die de fout begaan heeft te redden, gefaald heeft.” – Ev. 368

“Het gebeurde nu ten einde van zeven dagen, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende: Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege



TRADITIE EN WAARHEID

waarschuwen. Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en Ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel bevrijd.” – Ezechiël 3:16-21

“Oordelen en berispen zijn twee verschillende dingen. God heeft het werk van berispen bij zijn dienaren gelegd, met liefde voor degene die faalden; maar Hij heeft gedachteloos oordelen, wat zo vaak voorkomt onder belijdende gelovigen, verboden en afgekeurd.”

Review and Herald 10-29-1901

“Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen oordeelt?” – Jacobus 4:12

“Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.” (Mattheüs 7:1) Meent niet dat u beter bent dan andere mensen en stel u niet aan als hun rechter. **Omdat u niet de drijfveer kunt nagaan, kunt u iemand anders niet oordelen.** – DA 314; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 254

“Christus heeft duidelijk geleerd dat mensen die in de open zonden volharden, van de gemeente gescheiden moeten worden, maar Hij heeft ons het werk van het beoordelen van karakter en drijfveren niet toevertrouwd.” – COL 71; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 39

“Die mij oordeelt, is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten;” – 1 Korintiërs 4: 4b-5



TRADITIE EN WAARHEID

Traditie – Woede is geen zonde Waarheid – Rechtvaardige verontwaardiging is geen zonde

“Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; En geeft den duivel geen plaats.” – Efeze 4;26-27

“een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.” – Jacobus 1:19-20

“Beide broeders gingen de menigte voor, Mozes met de staf Gods in de hand. Ze waren nu oude mannen. Lang hadden ze de opstandigheid en de hardnekkigheid van Israël verdragen; maar nu bezweek tenslotte ook het geduld van Mozes. *“Hooft toch, wederspanningen, zullen wij uit deze rots voor u water te voorschijn doen komen?”* (Numeri 20:10) en in plaats van tot de rots te spreken, zoals God hem geboden had, sloeg hij hem tweemaal met zijn staf.” – PP 417; Patriarchen en Profeten blz. 377

“Bitter en vernederend was het vonnis dat onmiddellijk werd uitgesproken ... Ze moesten met de opstandige Israëlieten sterven in plaats van de Jordaan over te steken. Wanneer Mozes en Aäron een hoge dunk van zichzelf hadden gehad, of toegegeven hadden aan een opstandige geest tegenover Gods waarschuwing en bestraffing, zou hun schuld veel groter geweest zijn. **Ze werden echter niet beschuldigd van opzettelijke zonde; ze waren overvallen door een plotselinge verzoeking, en hadden oprecht en diep berouw.** De Heere aanvaardde hun berouw, maar gezien hun zonde die het volk kwaad kon berokkenen, kon Hij hun de straf niet kwijtschelden.” – PP 419; Patriarchen en Profeten blz. 379

“Vanuit menselijk standpunt bezien beging Mozes geen ernstige misdaad; zijn zonde was een gewoon verschijnsel. De Psalmist zegt dat *“hij onbezonnen sprak met zijn lippen”*. (Psalm 106:33). Voor de mens mag dit onbetekenend schijnen; maar als God deze zonde zo streng bestrafte in Zijn meest getrouwe en geëerde dienstknecht, zal Hij dit in anderen niet door de vingers zien.” – PP 420; Patriarchen en Profeten blz. 381

“Het is waar dat er een rechtvaardige toorn bestaat, ook bij de volgelingen van Christus. Als zij zien dat God oneer wordt aangedaan en Zijn dienst in opspraak wordt gebracht, als ze zien dat de onschuldigen worden verdrukt, worden ze bewogen door een gerechtvaardige toorn.” – DA 310; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 251

“Toen Mozes de berg afkwam met de twee stenen tafelen in zijn handen, hoorde hij het geschreeuw van de mensen, en, toen hij dichterbij kwam, zag hij de afgod en de feestende menigte. Overweldigd door afgrijzen en verontwaardiging dat God oneer was aangedaan en dat de mensen hun belofte met Hem hadden verbroken, gooide hij de twee stenen tafelen op de grond en brak ze aan de voet van de berg. Hoewel zijn liefde voor Israël zo groot was dat hij zijn leven voor hen wilde geven, bracht zijn ijver voor de eer van God hem tot woede, die zijn uitweg vond in een



TRADITIE EN WAARHEID

daad van verschrikkelijke betekenis. God berispte hem niet. Het breken van de stenen tafelen was een voorstelling van het feit dat Israël het verbond had verbroken dat nog maar zo kort geleden met God was gesloten. **Het was een gerechtvaardigde verontwaardiging tegen de zonde, die voortkomt uit de ijver voor de eer van God, niet de toorn die ontstaat uit eigen liefde of gekwetste ambitie, waarnaar verwezen wordt in de Schrift, “Wordt toornig, en zondigt niet.”** (Efeze 4:26) **Zo was de toorn van Mozes.**” – TM 100

“Deze toorn, ontstaan op morele gronden, is geen zonde. Maar zij, die bij een veronderstelde provocatie zich gerechtigd voelen aan toorn of wraakzucht toe te geven, stellen hun hart open voor satan. Bitterheid en vijandschap moeten uit het leven gebannen worden als ons leven in overeenstemming wil zijn met de hemel.” – DA 310; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 251

“Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.” – Spreuken 15:1

“Christus behandeld woede net als moord Omdat haat wordt gekoesterd in het hart is er geen enkele schijntje van de liefde van God daar.” – OHC 235

“En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit.” – Markus 3:4-5

“Onbevreesd bestrafte Hij huichelarij, ongeloof en onrecht, maar er waren tranen in Zijn stem als Hij Zijn berispingen uitte. Hij weende over Jeruzalem, de stad die Hij liefhad en die Hem weigerde te ontvangen, ... maar Hij beschouwde hen met medelijdende tederheid en een droefheid, zo groot dat het Zijn hart brak.” – DA 353; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 286

“En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten. En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil (rovershol KJV) gemaakt.” – Mattheüs 21:12-13

“Terwijl Hij het toneel voor Hem gadeslaat, drukt Zijn gelaat verontwaardiging, gezag en macht uit. De aandacht van de mensen wordt op Hem gevestigd. De ogen van degenen die bezig zijn met hun onheilige handel vestigen zich op Zijn gelaat. Zij kunnen hun blikken niet afwenden. **Zij beseffen dat deze Mens hun verborgen gedachten kan lezen en hun drijfveren kent. ...**

Een gevoel van ontzag maakt zich van de aanwezigen meester. Het is alsof zij voor Gods rechterstoel staan om verantwoording af te leggen van hun daden. ... Zijn gestalte schijnt in gebiedende waardigheid boven hen uit te rijzen en **een Goddelijk licht verlicht Zijn gelaat.** Hij spreekt en Zijn heldere doordringende stem – dezelfde



TRADITIE EN WAARHEID

stem die op Sinaï de wet heeft verkondigd die nu door de priesters en oversten wordt geschonden – wordt over het tempelplein gehoord: *“Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis Mijns Vaders niet tot een verkoophuis.”* (Johannes 2:16)

Terwijl Hij langzaam de trappen afdaalt en de gesel van touw, die Hij gemaakt heeft bij het betreden van de voorhof, opheft, gebiedt Hij de handelaars de voorhof te verlaten. ... Met een ijver en gestrengheid, die Hij nooit eerder heeft vertoond, gooit Hij de tafels van de geldwisselaars om. ... Jezus gebruikt de zweep niet, maar in Zijn handen lijkt die eenvoudige zweep even erg als een vlammend zwaard. ...

Grote angst maakt zich meester van de menigte die **zich bewust is van Zijn Goddelijkheid**. Kreten van angst ontsnappen aan honderden bleke lippen. Zelfs de discipelen beven. Ze zijn bevreesd door de woorden en daden van Jezus, die zozeer van zijn gewone gedrag verschillen. Zij herinneren zich dat van Hem geschreven staat: *“de ijver voor uw huis heeft Mij verteerd.”* (Psalm 69:9) – DA 157,158; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 121-122

Traditie – Er is geen offer voor opzettelijke zonde

Waarheid – Er is geen offer voor opzettelijke zonde als wij geen berouw hebben

“Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop [vast] houden; Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.” – Hebreëen 10: 23, 26-27

“Gods toorn richt zich niet alleen tegen de onboetvaardige zondaren vanwege de zonden die zij bedreven hebben, maar omdat, **wanneer zij geroepen worden om zich te bekeren, zij verkiesen in hun verzet te volharden** en steeds weer de oude zonden bedrijven zonder zich te storen aan het licht dat hun is geschonken. Indien de joodse leiders zich aan de overtuigende kracht van de Heilige Geest hadden onderworpen zouden zij vergeving hebben ontvangen, maar zij waren vastbesloten niet toe te geven. Op gelijke wijze, door voortdurende tegenstand, plaatst de zondaar zich daar waar de Heilige Geest hem niet meer kan beïnvloeden.” – AA 62; Van Jeruzalem tot Rome blz. 45

“en Ik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij hebt naar Mij niet gehoord. En Ik heb tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten, ... om te zeggen: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw handelingen goed, ... maar gij hebt uw oor niet geneigd, en naar Mij niet gehoord.” – Jeremia 35:14b-15

“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw, En afvallig worden, [die, zeg ik,] wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.” – Hebreëen 6:4-6



TRADITIE EN WAARHEID

“Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden; Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren. Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad; Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun raadslagen.” – Prediker 1:28-31

“Toen Saul de waarschuwing van Gods Heilige Geest in de wind sloeg en hardnekkig bij zijn zelfrechtvaardiging bleef, verwierp hij het enige middel dat God kon gebruiken om hem te redden. **Opzettelijke had hij zich van God losgemaakt.** Alleen door terugkeer tot God, door het erkennen van zijn zonde, kon hij rekenen op Gods hulp en leiding.” – PP 633; Patriarchen en Profeten blz. 578

“Als u maar voor ogenblik veronderstelt dat God zonde licht opneemt of een voorziening treft of vrijstelling geeft zodat u door kunt gaan met zondigen, en de ziel ondergaat geen straf door dit te doen, is dit een verschrikkelijke misleiding van satan. Elke opzettelijke overtreding van de rechtvaardige wet van God stelt u bloot aan de volle aanvallen van satan. ... De steun van God valt weg.” - TMK 248

“Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen [van ons] gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?” – Hebreëen 2:1-3a

“Wanneer u dit grote aanbod van verlossing negeert, die u al zoveel jaren voor gehouden wordt, wanneer u dit heerlijke aanbod van rechtvaardiging door het bloed van Christus veracht en de heiliging door de reinigende kracht van de Heilige Geest, dan blijft er geen offer meer voor de zonde over, maar een angstig uitkijken naar het oordeel en een felle verontwaardiging. Ik smeed u nu om uzelf te vernederen en te stoppen met uw koppige weerstand tegen het licht en getuigenis.” – TM 97-98

“Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven.” – Jesaja 55:3a

“God werkt door Zijn Geest om de zondaar te vermanen en te overtuigen; en **als het werk van de Geest definitief wordt verworpen, is er niets meer dat God voor de ziel kan doen.** Het laatste middel van Gods barmhartigheid is aangewend. De overtreder heeft zich van God losgemaakt, en de zonde heeft geen remedie om zichzelf te genezen. Er is geen andere macht waardoor God de zondaar kan overtuigen en bekeren. *“Laat hem varen!”* (Hosea 4:17a) is het Goddelijk bevel. **Zo “blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.”** (Hebreëen 10”26-27).” – PP 405; Patriarchen en Profeten blz. 368

“Indien u zich vast houdt aan het eigen-ik en weigert uw wil aan God over te geven, kiest u de dood. Voor de zonde, waar die ook gevonden wordt, is God als een



TRADITIE EN WAARHEID

verterend vuur. Wanneer u de zonde verkiest en weigert u daarvan los te maken, moet de tegenwoordigheid Gods, die de zonde verteert, ook u verteren.” – MB 62; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 58

“Laat niemand zichzelf bedriegen met de gedachte dat God, in Zijn grote liefde en genade, toch uiteindelijk zelfs hen, die Zijn genade verworpen hebben, zal redden. Hoe zondig de zonde werkelijk is, kan men alleen ontdekken in het licht van het kruis. Laten die mensen, die beweren dat God te goed is om de zondaar te verwerpen, naar Golgotha zien. ... De liefde, het lijden en de dood van de Zoon van God geven aan hoe enorm verschrikkelijk de zonde is en laten zien dat men niet aan de macht van de zonde kan ontsnappen, dat er geen hoop op een beter leven is, tenzij men zich aan Christus onderwerpt.” – SC 31-32; Schreden naar Christus blz. 30

“Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geweene, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.” – Joël 2:12-13

Traditie – De doop redt ons

Waarheid – De doop redt ons als wij een nieuw leven beginnen in Christus

“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;” – 1 Petrus 3:21

“Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” – Handelingen 2:38

“De boetvaardige gelovige die de stappen onderneemt die vereist zijn tot bekering, gedenkt door zijn doop de dood, begrafenissen en opstanding van Christus. Hij gaat het water in, in de gelijkenis van Christus' dood en begrafenissen en hij komt het water uit in de gelijkenis van Zijn opstanding – **niet om het oude leven van zonde weer op te nemen, maar om een nieuw leven in Christus te leiden.**” – 5BC 1113; ZDA Bijbelcommentaar blz. 361

“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alsook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.” – Romeinen 6:3-4

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” – 2 Korintiërs 5:17

“De wedergeboorte is een **zeldzame ervaring** in deze periode van de wereld. Dit is ook de reden dat er zo veel verwarring in de kerken is. Velen, o zo velen die de



TRADITIE EN WAARHEID

naam van Christus aannemen, zijn ongeheiligd. Ze zijn gedoopt, maar ze zijn levend begraven. **Het eigen-ik is niet gestorven en daarom zijn zij niet opgestaan in nieuwheid des levens in Christus.**” – 6BC 1075; ZDA Bijbelcommentaar blz. 470

“Alleen de genade van Christus geeft leven aan de ziel. Zonder Christus is de doop net als elke andere instelling een waardeloze vorm.” – DA 181; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 142

“De doop kan steeds weer herhaald worden, maar op zichzelf heeft het geen kracht om het menselijke hart te veranderen. Het hart moet in overeenstemming zijn met het hart van Christus, de wil moet verzinken in Zijn wil, de geest moet één worden met Zijn Geest, de gedachten moet in gevangenschap aan Hem worden gebracht.” – RH 9-18-1900

“Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” – Johannes 3:5

“Paulus, ... te Efeze kwam; en enige discipelen [aldaar] vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.” – Handelingen 19:1-4

“Met grote belangstelling en dankbaarheid, met vreugdevolle bewondering, luisterden de broeders naar Paulus’ woorden. In geloof aanvaardden zij de waarheid van Christus’ zoenoffer, en namen Hem als hun Verlosser aan. Daarna werden zij gedoopt in de Naam van Jezus. En toen Paulus *“hun de handen oplegde”* ontvingen zij ook de doop van de heilige Geest.” – AA 283; Van Jeruzalem tot Rome blz. 206

“Velen zijn heden even onbekend met de verrichtingen van de Heilige Geest in het hart als de gelovigen te Efeze; maar geen waarheid is in Gods Woord duidelijker onderwezen dan deze. ... Christus Zelf vestigde onze aandacht op de wasdom in de plantenwereld als een illustratie van de werking van Zijn Geest tot instandhouding van het geestelijke leven. Het sap van de wijnstok, dat vanuit de wortel opstijgt, wordt naar de takken verspreid, zorgt voor de groei en brengt bloesem en vruchten voort. Zo vervult de levengevende kracht van de Heilige Geest, Die van de Heiland uitgaat, de ziel, vernieuwd de beweegredenen en neigingen, brengt zelfs de gedachten tot onderworpenheid aan Gods wil, en stelt de ontvanger in staat om in de vorm van heilige daden kostelijke vruchten te dragen.” – AA 284; Van Jeruzalem tot Rome blz. 207

“Er ligt voor ons nog een andere les in de ervaring van de joodse bekeerlingen besloten. Toen zij door Johannes werden gedoopt, hadden zij geen volledig begrip van de zending van Jezus als Degene die de zonden op Zich neemt. **Zij zaten nog vast**



TRADITIE EN WAARHEID

aan ernstige dwalingen. Maar na meer licht ontvangen te hebben, namen zij vol blijdschap Jezus als hun Verlosser aan, en toen zij zover waren, kwam er een verandering in hun verplichtingen. Naarmate hun geloof zuiverder werd, kwam er in hun leven ook een overeenstemmende verandering. Ten teken van deze verandering en als erkenning van hun geloof in Christus, werden zij in de Naam van Jezus herdoopt.” – AA 285; Van Jeruzalem tot Rome blz. 207-208

“En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.” – Handelingen 22:16

**Traditie – Kinderen zijn van nature gered
totdat zij de leeftijd van verantwoordelijkheid bereikt hebben.
Waarheid – Kinderen kunnen alleen gered worden
door genade door het bloed van Jezus Christus**

“En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verdere zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.” – Exodus 12:13

“Zoals het bloed van het geslachte lam de huizen der Israëlieten beschermde, zo zou het bloed van Christus hun ziel redden; maar ze konden echter alleen door Christus gered worden als zij in geloof zijn leven zouden maken tot het hunne.” – DA 82; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 58

“Kinderen zijn een rechtmatige prooi van de vijand, omdat ze niet onderworpen zijn aan genade, hebben ze niet de reinigende kracht van Jezus ervaren, en de boze engelen hebben toegang tot deze kinderen; sommigen ouders zijn onachtzaam en laten toe dat ze weinig weerstand hebben. Ouders hebben op dit gebied een groot werk te doen, door hen te corrigeren en te leren onderwerpen en ze dan op te dragen aan God en aanspraak te maken op Zijn zegen voor hen. Door de trouwe en onvermoeibare pogingen van de ouders en het smeken om de zegeningen en genade van God voor hun kinderen, zal de kracht van de boze engelen worden verbroken, een geheiligde invloed wordt uitgestort op de kinderen, en de duistere krachten moeten zich terugtrekken.

Toen de vernietigende engelen door Egypte trokken om de eerstgeborenen van mens en dier te doden, was het bevel aan Israël gegeven om hun kinderen en familie in hun huis te nemen en hun deurposten te merken met bloed, zodat de vernietigende engel aan hun woning voorbij zou gaan, en wanneer ze dit zouden nalaten, dan zou er geen verschil zijn met de Egyptenaren.

De vernietigende engelen zullen spoedig weer langs komen, niet alleen om de eerstgeborenen te doden, maar om *“ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;”* (Ezechiël 9:6) te doden, die niet het merkteken hebben. Ouders, als u wilt dat uw kinderen gered worden, houdt ze dan gescheiden van de wereld, houdt ze weg uit het gezelschap van slechte kinderen; want als u ze toelaat met slechte kinderen om te gaan, kunt u niet voorkomen dat ze deelnemen aan hun slechtheid en ook corrupt worden. Het is uw heilige plicht om over uw kinderen te



TRADITIE EN WAARHEID

waken, en altijd het gezelschap voor hen uit te kiezen. Leer uw kinderen u te gehoorzamen, dan zullen ze makkelijker de geboden van God gehoorzamen en Zijn eisen naleven. Wees niet nalatig om met en voor uw kinderen te bidden. Hij die gezegd heeft: *“Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen”* (Mattheüs 19:14), zal altijd naar uw gebeden voor hen luisteren. En het zegel of merkteken, van gelovige ouders zal hun kinderen beschermen, **als ze geschoold zijn in de opvoeding en waarschuwingen van de Heer.**” – RH 3-28-1893

“Ouders staan in de plaats van God naar hun kinderen, en ze moeten verantwoording afleggen of ze trouw zijn geweest tegenover het weinige wat aan hun zorg is toevertrouwd. Ouders, sommige van u brengen hun kinderen groot om ze dat aan de vernietigende engel over te leveren, tenzij u uw koers drastisch veranderd en trouw wordt aan hen. **God kan geen zonde bedekken, zelf niet in kinderen.** Hij kan geen onhandelbare kinderen lief hebben die woede uiten, en Hij kan ze niet redden in de tijd van benauwdheid. Wilt u dat uw kinderen verloren gaan door uw nalatigheid? Ontrouwe ouders, hun bloed zal op u neerkomen en is uw redding niet onwaarschijnlijk met het bloed van uw kinderen op u? – kinderen die gered hadden kunnen worden als u voldaan had aan uw plicht zoals het getrouwe ouders betaamd?

...

Kinderen die aan hun lot worden over gelaten in plaats van opgevoed. Er wordt geleerd dat die arme kleine kinderen een correctie niet eerder begrijpen dan dat ze 10 of twaalf maanden oud zijn, maar ze vertonen al heel jong koppigheid.” – RH 3-28-1893

“Sommige ouders laten toe dat satan hun kinderen beheerst, en hun kinderen kunnen niet in bedwang worden gehouden, maar worden toegestaan boze neigingen te ontwikkelen, driftig te zijn, egoïstisch en ongehoorzaam. Als deze kinderen sterven gaan ze niet naar de hemel. De aanpak van de ouders bepaald het toekomstige welzijn van hun kinderen. Als ze hen toestaan ongehoorzaam te zijn of driftig, dan staan ze satan toe bezit van hen te nemen en het zal zijn satanische grootsheid genoeg doen door hen te werken. Deze kinderen, die nooit geleerd hebben gehoorzaam te zijn en hun karaktertrekken te verfraaien, zullen niet naar de hemel gaan, want dezelfde opstandigheid zal in hen geopenbaard blijven.” – 3SM 315

“U kunt uw kinderen niet grootbrengen zoals u zou willen zonder Goddelijke hulp; want de gevallen natuur van Adam strijd altijd om de heerschappij.” – AH 205

“Het gevolg van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad wordt geopenbaard in het geestelijke leven van iedere mens. **Er is in zijn natuur een aanleg tot het kwaad, een kracht die hij zonder hulp, niet kan weerstaan. Om deze kracht te weerstaan ... is er maar Eén kracht die hem kan helpen. Deze kracht is Christus.**” – Ed 29; Karaktervorming blz. 28

“Ouders hebben een grotere verantwoordelijkheid dan ze zich kunnen voorstellen. De erfenis van de kinderen is de zonde. Zonde heeft hen gescheiden van



TRADITIE EN WAARHEID

God. Jezus gaf Zijn leven om de gebroken verbinding met God te herstellen. **Door zijn betrekking tot de eerste Adam kreeg de mens van hem slechts schuld en het doodvonnis.** Maar Christus komt en gaat over het terrein waar Adam viel, terwijl Hij elke beproeving ten behoeve van de mens heeft doorstaan. Hij loste het schandelijke falen en zondigen van Adam in door onbesmet uit de strijd te voorschijn te komen. **Dit plaatst de mens in een gunstige positie ten opzichte van God. Het plaatst hem daar, waar hij door het aannemen van Christus als zijn Zaligmaker, deelgenoot wordt aan de Goddelijke natuur. Op deze wijze wordt hij met God en Christus verbonden.** – Letter 68, 1899 (zie CG 475; 6BC 1074; ZDA Bijbelcommentaar blz. 468)

“Ouders, help uw kinderen. Ontwaak uit uw lusteloosheid, die over u is gekomen. Wees voortdurend op uw hoede om die ontwikkeling tegen te gaan en het gewicht van het kwaad terug te dringen, waarmee satan uw kinderen bedreigt. Kinderen kunnen dit niet zelf doen, maar ouders kunnen heel veel doen. Door ernstig gebed en een levend geloof zullen grote overwinningen behaald worden.” – 1T 397; Schatkamer, deel 1 blz. 149

“Elke morgen en avond neemt het hemelse universum elk gezin waar dat bidt en de engel met de wierook, dat het bloed van het verbond voorstelt, vindt toegang tot God.” – 7BC 971; ZDA Bijbelcommentaar blz. 661

“Laten de moeders met hun moeilijkheden bij Jezus komen. Bij Hem vinden ze voldoende genade om hen te helpen bij het leiden van hun kinderen. De poort staat open voor iedere moeder die haar lasten wil neerleggen aan de voeten van de Heiland. Hij die gezegd heeft: *“Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet,”* (Mattheüs 19:14) nodigt nog steeds de moeders uit met hun kleintjes bij Hem te komen, zodat Hij hen kan zegenen. Zelfs de baby in de armen van de moeder kan door het geloof van de biddende moeder vertoeven in de schaduw van de Almachtige. Johannes de Doper was van zijn geboorte af vervuld met de Heilige Geest. **Wanneer wij in gemeenschap met God willen leven, kunnen ook wij verwachten dat Gods Geest onze kinderen reeds van hun vroegste jeugd af zal vormen.** – DA 512; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 425

Traditie – Alleen de 144.000 moeten de overwinning behalen en volmaakt zijn
Waarheid – Iedereen moet overwinnen en een morele volmaaktheid hebben

“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;” – Hebrëen 12:14

“Wij kijken uit naar de zalige heerlijkheid en de glorieuze verschijning van de grote God en onze Verlosser Jezus Christus. **Misschien leven wij niet meer wanneer Christus komt** in macht en grote heerlijkheid, want wij zijn allemaal, op ieder moment, onderworpen aan de dood, maar als wij zijn gerechtvaardigd, en in harmonie met Gods wet, zullen wij gehoor geven aan de stem die Gods kinderen zal roepen uit hun graven en zij zullen de onsterfelijkheid ontvangen. **Het zijn alleen de**



TRADITIE EN WAARHEID

gezegenden en heiligen die klaar zullen zijn voor de eerste opstanding; want als Christus komt, zal Hij onze karakters niet veranderen. ... Het Woord van God verklaart dat **wij onberispelijk gevonden moeten worden, zonder smet of rimpel o.i.d.**” – ST 2-9-1891

“Christus kwam naar deze aarde en leefde een leven van volmaakte gehoorzaamheid, opdat mannen en vrouwen, door Zijn genade, ook een leven kunnen leven van volmaakte gehoorzaamheid. **Dit is noodzakelijk voor hun redding. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien.**” – RH 3-15-1906

“De **heiligheid**, die hij volgens het Woord van God **moet bezitten alvorens hij gered kan worden**, is het resultaat van de werking van Goddelijke genade, terwijl hij zich onderwerpt aan de tucht en de weerhoudende invloed van de Geest der waarheid.” – AA 531; Van Jeruzalem tot Rome blz. 387-388

“De Heere vermaant en verbetert het volk, dat belijdt Zijn wet te houden. Hij wijst hen op hun zonden en legt hun ongerechtigheid open en openbaart hun zonden omdat Hij **alle zonde en boosheid** uit hen **wil wegdoen**, opdat zij in Zijn vreze **volmaakte heiligheid** zouden bereiken en **bereid zijn** in de Heere **te sterven**, of **opgenomen te worden in de hemel**. God vermaant, berispt en verbetert hen, opdat ze gepolijst, geheiligd en verheven mogen worden om uiteindelijk verhoogt te worden tot Zijn troon. ...

God accepteert **alleen reinheid en heiligheid**; één smet, één rimpel, één mankement in het **karakter**, zal ze voor altijd buiten de hemel sluiten, met al zijn heerlijkheid en schatten.” – 2T 453; Schatkamer, deel 1 blz. 272

“**Iedereen** heeft voldoende licht om zijn eigen zonden en fouten te zien, als ze daarnaar verlangen en ernstig wensen ze te verwijderen, om in volmaakte heiligheid in de vreze des Heeren te zijn. **God is te zuiver om onrechtvaardigheid toe te staan**. In Zijn ogen is de ene zonde net zo afschuwelijk als de andere. Er worden geen uitzonderingen gemaakt door een onpartijdige God.” – RH 5-5-1885

“Wat eist de Heere van Zijn bloed-gekochte erfdeel? – De heiligmaking van het gehele wezen, - reinheid, zoals de reinheid van Christus, volmaakt in overeenstemming met de wil van God. ... **Er kan niets de heilige stad binnen gaan dat het bevuilt of het tot leugen maakt.**” – SD 348

“Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is,” – Psalm 24:3-4a

“**Het enige karakter** dat waarde heeft in Gods oog, is het karakter dat **geen spoor van egoïsme in zich heeft.**” – ST 9-24-1894

“Niemand kan almachtig zijn, maar allen kunnen zich reinigen van vleeselijke of geestelijke vuilheid door zijn heiligheid te voltooien in de vreze des Heeren. **God eist, dat iedere ziel rein en heilig is.** Wij hebben erfelijke neigingen tot het kwade.



TRADITIE EN WAARHEID

Het is een deel van onszelf, waar niemand zich druk om maakt. Het is een menselijke zwakheid om onze zelfzucht te koesteren, omdat het een natuurlijke karaktertrek is. Maar zolang niet alle zelfzucht is weggedaan, en zolang het eigen ik nog niet gekruisigd is, zullen wij nooit heilig kunnen zijn gelijk God heilig is. – FL 140; Het Geloof waardoor ik Leef blz. 140

“Wanneer Christus komt, wordt ons ellendig lichaam veranderd, en worden wij gelijk aan Zijn verheerlijkte lichaam, **maar ons verdorven karakter zal dan niet heilig gemaakt.** De verandering van karakter moet plaatsvinden vòòrdat Hij komt. **Onze natuur moet rein en heilig zijn; wij moeten de geest van Christus hebben,** zodat Hij met plezier Zijn gelijkenis in ons weerspiegeld zal zien.” – RH 9-1-1885

“Werk terwijl het nog dag is, want de nacht komt waarin geen mens kan werken (Johannes 9:4). De opdracht luidt: *“hij die rechtvaardig is, dat hij rechtvaardig blijft; en die vuil is, dat hij vuil blijft.”* (Openbaring 22:11 KJV). Het lot van iedereen is dan beslist. **Een paar, ja, maar een paar,** van het onmetelijke aantal, die de aarde bewonen, zullen gered worden voor het eeuwige leven, terwijl de massa, **die hun zielen niet vervolmaakt hebben in gehoorzaamheid aan de waarheid, aangewezen zijn op de tweede dood.**” – 2T 401

“**Wanneer Christus komt,** dan neemt Hij degene aan die hun zielen gereinigd hebben door gehoorzaamheid aan de waarheid. ... Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen (1 Korintiërs 15:53), en deze verdorven lichamen, onderworpen aan ziekten, zullen veranderd worden van sterfelijk in onsterfelijkheid. Wij zullen dan met een hogere natuur begiftigd worden. **De lichamen van allen die hun ziel gereinigd hebben door gehoorzaamheid aan de waarheid, zullen worden verheerlijkt.**” – 3SM 427

Allen zullen gelijktijdig verheerlijkt worden

“Dezelfde kracht Die Christus uit de dood opwekte zal Zijn gemeente opwekken en met Christus verheerlijken worden **als Zijn bruid, ... De overwinning van de slapende heiligen zal heerlijk zijn op de morgen van de verrijzenis.**” – 1SM 305

“**De levende verlost** zullen ‘in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk’ worden veranderd. Bij het horen van Gods stem worden ze verheerlijkt. Ze worden dan onsterfelijk en **met de verrezen heiligen** worden ze weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht.” – GC 645; De Grote Strijd blz. 595

“*Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, **niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.***” – 1 Thessalonicers 4:15

“*En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; Alzo God wat beters over ons voorzien had, **opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.***” – Hebrëeën 11:39-40



TRADITIE EN WAARHEID

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.” – 1 Thessalonicers 4:16-17

“Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;” – 2 Petrus 3:14

Alle geredden zijn de bruid en allen moeten het bruiloftskleed aan hebben en allen hebben de Naam van God in hun voorhoofd

“gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, [haar] gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” – Efeze 5:25b-27

“De gemeente is de bruid, de vrouw van het Lam. **Iedere ware gelovige** maakt deel uit van het lichaam van Christus.” – 7BC 985; ZDA Bijbelcommentaar blz. 686

“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” – Openbaring 19:7-8

“Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Wanneer wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen; **wij leiden Zijn leven**. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van Zijn gerechtigheid.” – COL 312; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 191

“De **enige** hoop van **ieder mens** ligt bij Jezus Christus, Die het kleed van Zijn gerechtigheid aanbiedt aan ieder zondaar die zijn eigen vuile gewaad aflegt. Er zijn velen die zich vastklampen aan hun vuile klederen, waarvan Christus klaar staat om ze te verwijderen, zij geven de voorkeur aan de vlekken van zonde boven het zuivere gewaad van de gerechtigheid van Christus. De zuivere en heilige gewaden zijn niet bedoeld om aan te trekken nadat zij de poort van de heilige stad zijn binnengegaan. **Iedereen die de poort binnengaat heeft het kleed van de gerechtigheid van Christus aan en de Naam van God op hun voorhoofd**. Deze naam is het symbool, van wat de apostel in een visioen zag, en aangeeft dat de geest zich heeft overgegeven door intelligentie en trouwe gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Er zal geen



TRADITIE EN WAARHEID

verdoezeling van zonde en het verbergen van karaktergebreken zijn; geen gewaad zal half gewassen zijn; maar alles zal rein en zonder smet zijn.” – YI 8-18-1886

“God eist volmaaktheid van Zijn kinderen. Zijn wet is een weergave van Zijn karakter en de **maatstaf van ieder karakter.** Deze oneindige maatstaf wordt aan **iedereen** voorgehouden, opdat er geen vergissing kan ontstaan over het soort mensen waaruit God Zijn koninkrijk wil samenstellen. Christus’ leven op aarde was een volmaakte weergave van Gods wet en wanneer zij, die beweren dat zij kinderen van God zijn, in hun karakter aan Christus gelijk worden, zullen zij Gods geboden gehoorzamen. **Dan kan de Heer hen toevertrouwen om deel uit te maken van hen die het hemels gezin zullen vormen. Bekleed met het heerlijk gewaad van Christus’ gerechtigheid hebben zij deel aan het feestmaal van de Koning. Zij hebben recht om deel uit te maken van de schare die gewassen is door het bloed.**“ – COL 315; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

Iedereen moet gewassen worden in de Fontein, geopend voor onreinheid

*“Te dien dage zal er een **Fontein** geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.”* – Zacharia 13:1

“Toen de krijgsknecht de zijde van Jezus doorstak, terwijl Hij nog aan het kruis hing, vloeide er **twee afzonderlijke stromen** uit, één van bloed, de andere van water. Het bloed was om de zonden van degenen, die in Zijn naam zouden geloven, weg te wassen, en het water om dat levende water voor te stellen, dat uit Jezus verkregen wordt, om leven te geven aan de gelovigen.” – EW 209; Eerste Geschriften blz. 247

“Er is voorzien in een middel voor de zondaar. **Een Fontein is geopend voor onreinheid,** ... Jezus trekt ons naar Zich toe door de werking van Zijn Goddelijke Geest; en door geloof in Zijn bloed zijn wij gereinigd van zonden; want *“het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden”* ... *“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.”* (1 Johannes 1:7,9).” – RH 3-1-1892

“Christus kan volkomen zalig maken die in geloof tot Hem komen. Hij zal hen reinigen van **alle onreinheid** als ze Hem daartoe de kans geven. Maar als ze vasthouden aan hun zonden, kunnen zij onmogelijk worden gered; want de gerechtigheid van Christus bedekt geen zonden, waarover geen berouw is getoond.” – 7BC 931; ZDA Bijbelcommentaar blz. 594

“Het kleed van uw karakter moet gewassen worden in de Fontein, die geopend is voor alle onreinheid totdat het vlekkeloos is. Uw morele waarde wordt gewogen in de balans van het Heiligdom en wanneer u niet aan de verwachting voldoet, bent u voor eeuwig verloren. ...

Wanneer u uw afgunst, uw jaloezheid, uw haat tegen anderen, niet hebt afgelegd, kunt u het Koninkrijk van God niet binnengaan. U zou dezelfde neigingen



TRADITIE EN WAARHEID

met u meedragen; maar er kan niets van uw wereldse karakter binnengaan in de komende wereld. Niets anders dan liefde en vreugde en harmonie zal daar bestaan.” – 3SM 155

Iedereen ontmoet de rechter van aangezicht tot aangezicht

“Iedereen moet zijn leven redden of verliezen. Het geval van iedereen afzonderlijk zal voor Gods rechterstoel worden behandeld. **Iedereen zal de grote Rechter ontmoeten van aangezicht tot aangezicht.** Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich vaak verdiept in het plechtige moment wanneer de vierschaar zich zal neerzetten en de boeken zullen worden geopend.” – GC 488; De Grote Strijd blz. 450

“Verborgene zonden zullen zichtbaar zijn voor iedereen. Motieven en plannen die onzichtbaar waren in de **duistere kamers** van het hart, zullen worden geopenbaard.” – RH 1-1-1884

“Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen.” – Lukas 8:17

“U kunt misschien nu het boek van uw herinneringen sluiten, om aan het opbiechten van uw zonde te ontsnappen; maar als het godsgericht gaat plaats vinden, en de boeken worden geopend, kunt u ze niet sluiten. De registrerende engel heeft de waarheid opgeschreven. Alles wat u probeert te verbergen en te vergeten staat geregistreerd, en zal aan u worden voorgelezen als het te laat is om het verkeerde recht te zetten.” – RH 12-16-1890

“Wat wij van onszelf maken gedurende de genadetijd, zullen wij tot in alle eeuwigheid blijven. De dood ontbindt het lichaam, **maar het brengt geen veranderingen aan in het karakter.** De komst van Christus verandert niet ons karakter; het wordt er voor altijd vastgelegd, en zal nooit meer kunnen veranderen.” – 5T 466; Getuigenissen, deel 5 blz. 381

“Als Gods stem de doden opwekt, **zal hij uit het graf komen met dezelfde begeerten, hartstochten, en smaak die hij gekoesterd heeft tijdens zijn leven.** God doet geen wonder om de mens te herscheppen, als deze zich niet wil laten herscheppen, terwijl hij alle mogelijke gelegenheid daartoe gehad heeft en hem elke kans werd geboden.” – COL 270; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 161

“Zo moeten allen die willen dat hun naam in het boek des levens blijft staan, nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en door oprecht berouw te tonen. Er moet een nauwkeurig en grondig onderzoek van het hart plaatsvinden. De lichtzinnige geest, waar zoveel belijdende christenen mee behept zijn, moet worden weggedaan. Iedereen die niet wil dat de slechte neigingen, die de overhand willen hebben, overheersen, moet er ernstig tegen strijden. **Deze voorbereiding is een persoonlijke werk.** Wij worden niet collectief gered. De reinheid en de toewijding van de ene kunnen het



TRADITIE EN WAARHEID

tekort aan deze eigenschappen, bij de andere niet goedmaken. Hoewel alle volken voor Gods vierschaar moeten verschijnen, zal Hij elk geval toch even nauwkeurig onderzoeken alsof er geen ander mens op aarde was. Iedereen moet worden getoetst en “zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” worden bevonden.” – GC 490; De Grote Strijd blz. 451-452

Iedereen moet een morele volmaaktheid bezitten

“Van iedereen wordt een zedelijke volmaaktheid geëist. Nooit mogen wij de maatstaf van gerechtigheid verlagen om tegemoet te komen aan geërfde of aangeleerde neigingen tot het kwaad. Wij moeten inzien dat **onvolmaaktheid van karakter zonde is**. Alle rechtvaardige kenmerken van karakter vinden hun volmaaktheid in God als een harmonieus geheel. Iedereen die Christus aanneemt als zijn persoonlijke Zaligmaker ontvangt het voorrecht deze kenmerken te bezitten.” – COL 330; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 200

“Zedelijke en geestelijke volmaaktheid wordt door de genade en macht van Christus aan een ieder beloofd.” AA 478; Van Jeruzalem tot Rome blz. 351

“Dewijl wij dan deze beloften hebben, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.” – 2 Korinthiërs 7:1

“Zelfs uw gedachten moeten onderworpen worden aan de wil van God en uw gevoelens moeten beheerst worden door rede en de godsdienst. Uw verbeelding is u niet gegeven om de vrij loop te laten zonder pogingen te doen ze te beperken of te disciplineren. Wanneer de gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens verkeerd zijn. **Gedachten en gevoelens samen vormen het morele karakter.**” – 5T 310; Getuigenissen, deel 5 blz.252

“Het is het geestelijke en zedelijke karakter dat waarde heeft voor de hemel, en dat **zal het graf overleven**, en zal verheerlijkt worden met onsterfelijkheid voor de eeuwigheid.” – 1SM 259

Iedereen moet een wedergeboorte meegemaakt hebben

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, [dat] is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: **Gijlieden moet wederom geboren worden.**” – Johannes 3:5-7

“Zonder een wedergeboorte door geloof in Zijn bloed is er geen vergeving van zonden, geen schat voor een verlorengaannde ziel.” – COL 113; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 63



TRADITIE EN WAARHEID

“**Wedergeboorte is de enige weg** waardoor wij de stad van God kunnen binnengaan. De weg is smal en de poort waardoor wij binnengaan, is nauw, maar langs die weg moeten we mannen en vrouwen en kinderen leiden en hun leren dat, **zo ze zalig willen worden, ze een nieuw hart en een nieuwe geest moeten verkrijgen.** De oude, aangeboren karaktertrekken moeten overwonnen worden. De natuurlijke verlangens van de ziel moeten een verandering ondergaan. Alle bedrog, alle valsheid, alle kwaadspreken moet worden weggedaan. Het nieuwe leven, dat mannen en vrouwen gelijk aan Christus doet worden, moet worden geleefd.” – 9T 23; Schatkamer, deel 3 blz. 301

*“[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; **En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.**” – Efeze 4:22-24*

“Zij die de Zaligmaker ontvangen worden zonen van God. Zij zijn Zijn geestelijke kinderen, opnieuw geboren, vernieuwd in Zijn gerechtigheid en ware heiligheid. Hun geest is veranderd.” – ST 12-17-1902

“Dat wat onaangenaam was in het karakter wordt door de liefde van Jezus gezuiverd van de ziel. Alle egoïsme is verdwenen, alle afgunst, alle kwaadsprekerij is uitgebannen en een radicale verandering vindt plaats in het hart.” – RH 7-22-1890

“Ware bekering is een radicale verandering. De drijfveren van de geest en de neigingen van het hart moeten worden omgezet en er ontstaat een nieuw leven in Christus.” – 4T 17; Schatkamer, deel 1 blz. 459

“Velen hebben de theorie van de waarheid aangenomen terwijl ze niet echt bekeerd zijn. Ik weet waarover ik spreek. Er zijn weinigen die echt berouw hebben over de zonden, die diep en pijnlijk overtuigd zijn van de slechtheid van de niet wedergeboren natuur. Het hart van steen is niet vervangen door een hart van vlees. **Weinigen zijn bereid om op de Rots te vallen en gebroken te worden.**

Het doet er niet toe wie u bent of hoe uw leven eruit zag, u kunt alleen gered worden op de wijze die door God is bepaald. U moet berouw hebben; u moet hulpeloos vallen op de Rots, Christus Jezus. U moet uw behoefte voelen aan een dokter en aan de enige genezing van de zonden, het bloed van Christus. Deze genezing kan alleen verkregen worden door berouw tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Hier moet het werk nog beginnen voor velen die belijden christenen of zelfs dienaren van Christus te zijn.” – 5T 218-219; Getuigenissen, deel 5 blz. 179

“De grootste zorg voor iedere ziel moet zijn, is mijn hart vernieuwd? Is mijn ziel omgevormd? Zijn mijn zonden vergeven door het geloof in Christus? Ben ik opnieuw geboren?” – 2SM 117

“**De wedergeboorte is een zeldzame ervaring** in deze tijdperk van de wereld. Daarom is er zoveel verwarring in de kerken. Velen, **o zo velen** die de Naam van



TRADITIE EN WAARHEID

Christus aannemen, zijn ongeheiligd. Ze zijn gedoopt, maar ze zijn levend begraven. Het eigen ik is niet gestorven en daarom zijn zij niet opgestaan in de nieuwheid des levens in Christus.” – 6BC 188; ZDA Bijbelcommentaar blz. 470

“Moge de Heere ons helpen dat we het eigen-ik afsterven en wedergeboren worden, opdat Christus in ons kan wonen, als een levend, actief beginsel, een kracht die ons heilig zal houden.” – 9T 188; Schatkamer, deel 3 blz.399

Iedereen moet Christus in zich hebben, de Hoop der Heerlijkheid

“[Namelijk] de verborgenheid, die verborgen is geweest van [alle] eeuwen en van [alle] geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is **Christus in u, de Hoop der heerlijkheid;**” – Kolossenzen 1:26-27

“Christus is één met ons geworden opdat wij één van geest met Hem zouden worden. **Door deze eenheid zullen wij opstaan uit het graf** – niet alleen als een manifestatie van Christus’ macht, maar omdat Zijn leven door het geloof het onze is geworden. Degenen die Christus in Zijn ware aard zien en Hem aannemen in hun leven, hebben eeuwig leven. Door de Geest woont Christus in ons; en Gods Geest, Die door het geloof in het hart is ontvangen, is het begin van het eeuwige leven.” – DA 388; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 316

“Als u vandaag recht voor God staat, bent u klaar als Christus vandaag zou komen. Wat wij nodig hebben is dat Christus in ons gevormd is, de hoop der heerlijkheid.

Bent u zich dagelijks aan het voorbereiden om u te verenigen met de hemelse familie? Bent u twistziek? Zijn er nog gebreken in uw huishouden? Als dat zo is, dan zult u gebreken hebben in de hemel. Uw karakter wordt getest en beproefd in dit leven, of u een vreedzame onderdaan kunt zijn in Gods Koninkrijk in de hemel.” – HP 227

“Iedereen moet een levende geloofservaring opdoen; zij moeten Christus in hun hart verankerd hebben, zodat de Geest hun neigingen beheerst; anders is hun geloofsgetuigenis van geen waarde, en hun toestand zal zelfs nog erger zijn dan wanneer zij nooit van de waarheid hadden gehoord.” – 5T 619; Getuigenissen, deel 5 blz.503



TRADITIE EN WAARHEID

Iedereen moet de geest van Christus hebben

“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.” – Filippenzen 2:5, 8b

“Jezus is Mens geworden opdat Hij kon bemiddelen tussen God en de mens. ... Zodat Hij in de mens de **oorspronkelijke geest**, die de mens in het paradijs verloren had, **kon herstellen**. ... Ongehoorzaamheid is niet in overeenstemming met de natuur, die God de mens in het paradijs heeft gegeven.” – 7BC 926; ZDA Bijbelcommentaar blz. 586

“Wat een overwinning kan er behaald worden, wanneer het **vleselijke leven stopt**, en het **geestelijke leven begint**.” – RH 12-2-1875

“Het **vleselijke hart** “*onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet*” (Romeinen 8:7), **is geestelijke gemaakt**, en roept uit met Christus, “*Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.*” (Psalm 40:9)

Er zijn velen die zeggen dat ze in Christus geloven; maar doen ze het werkelijk? Hebben zij een **geestelijk verstand**, de geest van Christus, dat welbehagen heeft in de wet van God?” – ST 11-24-1887

“Om een christen te zijn is niet alleen de Naam van Christus te dragen, maar de geest van Christus te hebben, onderwerping aan de wil van God in alle dingen.” – TMK 174

Iedereen moet verlost worden van de zonde en niet in de zonde

“en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig (redden KJV) maken van hun zonden.” – Mattheüs 1:21

“Door **alle eeuwen** en in **iedere natie** zijn **degenen**, die **geloven** dat **Jezus hen persoonlijk kan en wil redden van de zonde**, de uitverkorenen van God; zij zijn Gods bijzondere schat. Zij zijn gehoorzaam aan Zijn roeping, zij komen uit de wereld en zij scheiden zich af van iedere onreine gedachte en onheilige daad ... Het is een treurig feit dat een groot deel van Gods belijdend volk geen vertrouwen hebben in Christus als hun persoonlijke Verlosser.” – RH 8-1-1893

“Jezus kwam **niet om de mens te redden in hun zonden, maar van hun zonden**. Zonde is de overtreding van de wet, en als wij nalaten de wet te gehoorzamen, nemen wij onze Verlosser niet aan. De enige hoop die wij hebben op verlossing is door Christus. **Als Zijn Geest in ons hart woont, kan daar geen zonde zijn.**” – RH 3-16-1886



TRADITIE EN WAARHEID

“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.” – 1 Johannes 3:5-8

“Christus scheidt de berouwvolle mens altijd van de zonde. Hij is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen en heeft voorzieningen getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan ieder die berouw heeft, om hem voor zonden te bewaren.” – DA 311; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 252

“Degenen die niet voldoende geloof hebben in Christus dat Hij hen kan behoeden van zondigen, heeft niet het geloof dat hen toegang geeft tot het Koninkrijk van God.” – RH 3-10-1904

“Door de verleidingen van satan is het hele mensdom overtreders van Gods wet geworden, maar door het offer van Zijn Zoon is een weg geopend waardoor ze kunnen terugkeren tot God. Door de genade van Christus worden ze in staat gesteld aan de wet van de Vader te gehoorzamen. **Op deze wijze vergadert God in alle tijden**, te midden van afval en opstand, **een volk dat trouw is aan Hem – “in welks hart Mijn wet is”** (Jesaja 51:7).” – PP 338; Patriarchen en Profeten blz. 303

Iedereen moet oprecht berouw, bekering en vergeving van zonde hebben

“Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.” – 2 Korinthiërs 7:10

“Echt berouw brengt een mens ertoe om zelf zijn schuld te dragen en er zonder bedrog of huichelarij voor uit te komen.” – SC 40; Schreden naar Christus blz. 39

“Wie zich niet voor God heeft vernedert en niet zijn schuld heeft erkend, heeft aan de eerste voorwaarde om aanvaard te worden niet voldaan. Als wij dat berouw, waar wij nooit spijt van zullen krijgen, nog niet hebben ervaren, en als wij nog niet met oprechte innerlijke nederigheid en met een gebroken geest onze zonden hebben beleden, vol afschuw over het kwaad dat we deden, hebben wij nooit echt verlangd naar de vergeving van onze zonden; en als wij daar nooit naar hebben verlangd, hebben wij nog nooit Gods vrede gevonden.

De enige reden waarom **onze zonden** uit het verleden nog **niet vergeven zijn**, is dat wij niet bereid zijn onszelf te vernederen en te voldoen aan de voorwaarden, die we vinden in het Woord der Waarheid.” – SC 37; Schreden naar Christus blz. 37

“Er is een treurig gebrek aan oprechte bekering onder ons. Wij doen geen persoonlijke inspanning om ware kennis te vormen over **berouw, geloof en vergeving van zonde** ... Wij hebben geen ervaring door persoonlijke gemeenschap



TRADITIE EN WAARHEID

met God verkregen, of een ware kennis van een christelijk karakter gevormd; daarom zijn velen gedoopt zonder geschiktheid voor deze heilige verordening, maar zijn verenigd met zichzelf en de wereld. Zij hebben Christus niet gezien of hebben Hem door geloof ontvangen.” – RH 2-4-1890

Iedereen moet berouw hebben en anderen helpen berouw te hebben

“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden“ – Handelingen 3:19a

“Ik kan u niet voorbereiden. **Ik kan geen berouw hebben voor u.** Dit is een werk tussen u en God. Wanneer uw hart verontreinigd is, moet u naar Hem toegaan, Die u kan reinigen van alle ongerechtigheid. U moet God zoeken. U moet uw zieletempel zuiveren als u de zegeningen van de Vader wilt ontvangen.

Wij kunnen elkaar niet zegenen. Mijn geloof kan u niet redden, net zo min als uw geloof nutteloos is voor mijn redding. “Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden deszelven waren, zij zouden door hun gerechtigheid [alleen] hun ziel bevrijden, spreekt de Heere HEERE ... Die drie mannen in het midden deszelven zijnde, zo [waarachtig] [als] Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo zij zonen, en zo zij dochteren bevrijden zouden, zij zelve alleen zouden bevrijd worden, maar het land zou woest worden.” (Ezechiël 14,16) Wij moeten nu God zoeken voor Zijn vergevende genade.” – ST 6-10-1889

“De engel zeide: “Het is een persoonlijk werk om in de rechte verhouding met God te staan.” Dit is een werk tussen God en onze eigen ziel.” – 1T 145; Schatkamer deel 1 blz. 43

“Broeders en zusters, bereidt de weg om tot God te komen en vergeven te worden. Doe uw deel in het werk van belijdenis. **Het is niet uws broeders zonde die u moet belijden, maar uw eigen.** En door dit te doen, maakt u een rechte baan voor zijn voeten, maakt hem murw en onderworpen, dan zal hij op de rots vallen en gebroken worden.” – RH 4-8-1902

“Als wij mensen zien zonder Christus, moeten wij ons in hun plaats stellen en ten behoeve van hen ons voor God verootmoedigen en niet rusten eer wij hen tot bekering brengen. Als wij alles doen wat in ons vermogen ligt om hen te helpen en zij zich niet bekeren, ligt de zonde aan hun deur; maar toch moeten wij bedroefd zijn over hun toestand en hun tonen hoe zij zich moeten bekeren en trachten hen stap voor stap naar Jezus Christus te leiden.” – 7BC 960; ZDA Bijbelcommentaar blz. 643

Iedereen moet de deur van zijn hart openen en gereinigd worden van alle zonden

“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” – Openbaring 3:20

TRADITIE EN WAARHEID

“Jezus nodigt ons uit om Zijn aanwezigheid aan te nemen; wij moeten de deur van ons hart openen en Hem binnen laten. **Maar Hij zal niet in een verdeeld hart wonen.** Als het in dienst van de mammon staat, als egoïsme en trots de ruimtes vullen, dan zal er geen plaats zijn voor de hemelse Gast; **Hij zal geen woning bij ons maken totdat de ziele-tempel leeg gemaakt is en gereinigd.** Toch is het niet nodig fouten te maken in het christelijke leven. Jezus wacht om een groot werk in ons te doen, en de gehele hemel heeft belang in onze redding.” – OHC 55

“Als wij Hem vragen zal de Heere ons de Heilige Geest geven om de woning van de ziel te reinigen; want elke kamer van Gods tempel moet onderzocht en gereinigd worden.” – RH 9-10-1895

“Onderwerp u aan God en doe ernstige pogingen om uw ziele-tempel te ontdoen van alle puin – **alle afgunst, alle jaloersheid, alle argwaan, alle muggenzifterij.**” – 5T 163; Getuigenissen, deel 5 blz. 135

“Geen enkel hoekje van de ziel mag een schuilplaats zijn voor egoïsme.” – 8T 139

“Wanneer iemand **totaal geen egoïsme meer in zich heeft**, wanneer iedere valse god verdwenen is, wordt de leegte gevuld met de binnenstromende Geest van Christus. Zo iemand heeft het geloof dat de ziel zuivert van alle vuil. Hij voegt zich naar de Geest en zijn beslissingen zijn in overeenstemming met de Geest. Hij heeft geen vertrouwen meer in zichzelf. Christus is alles en in alles.” – GW 287

“Wanneer Christus in het hart woont, zal Hij ook in al onze gedachten zijn ... Hij vult dan alle kamers van het verstand.” – HP 163

“Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.”.

“Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelfen reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.” – 2 Korinthiërs 6:16; 7:1

Iedereen moet het zonde probleem grondig aanpakken

“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal; Toeziende, dat niet iemand verachttere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.” – Hebreëen 12:14-15

“Het werk van herstel kan nooit grondig zijn, als de wortels van het kwaad niet worden bereikt. Telkens weer werden de scheuten afgekapt, terwijl de wortel van bitterheid achterbleef om weer te groeien en velen te verontreinigen; **maar de diepste diepte van het verborgen kwaad moet worden bereikt**, de zedelijke zintuigen

TRADITIE EN WAARHEID

moeten steeds opnieuw worden beoordeeld in het licht van Gods aanschijn. Het dagelijkse leven getuigt of het werk al dan niet oprecht is.” – 5BC 1152; ZDA Bijbelcommentaar blz. 426

“Dat wat satan in het hart plant – afgunst, jaloersheid, kwade vermoedens, kwaad-sprekerij, ongeduld, vooroordeel, egoïsme, hebzucht en ijdelheid – **moet met wortel en tak uitgeroeid worden**. Als deze kwade praktijken worden toegestaan zullen ze vrucht dragen waardoor velen worden besmet. O, hoe velen koesteren deze vergiftigde planten, die de kostbare vruchten van de liefde doden en de ziel besmetten!” – ML 179

“Satan zegeviert als hij hoort dat belijdende navolgers van Christus verontschuldigen zoeken voor hun karaktergebreken. Zonden waarover geen berouw is getoond en onbeleden zijn, kunnen nooit uit de hemelse boeken worden uitgewist. Door trouwe, grondige belijdenis van zonde wordt **het hart gereinigd van zedelijke onreinheid**. Er moet afstand gedaan worden van de zonde die Christus heeft afgekeurd, voordat de ziel vrijgesproken kan worden voor God.” – ST 12-13-1899

“Het hart moet worden gereinigd van trots, ambitie, bedrog, haat en zelfzucht. **Bij velen worden deze slechte karaktertrekken onderdrukt, maar nog niet grondig uit het hart ontworteld**. Onder gunstige omstandigheden ontspringen zij opnieuw en komen tot rijpheid in opstand tegen God. Hier schuilt een verschrikkelijk gevaar. Het ontzien van enige zonde is hetzelfde als het koesteren van een vijand die een onbewaakt ogenblik afwacht om ons te gronde te richten.” – 5T 174-175; Getuigenissen, deel 5 blz. 144

“**Roei alles uit het hart** wat een verontreinigende aard heeft. Verwijder elke wortel van bitterheid, anders zullen ook anderen door deze verderfelijke invloed worden besmet. Sta niet toe dat er ook maar één vergiftigende plant in uw hart achterblijft. Ontwortel het nu en verbouw daarvoor in de plaats de plant van liefde. Sluit Jezus in de tempel van uw ziel.” – OHC 181

Iedereen moet ook de verborgen geheime zonden uit de ziel laten verwijderen

“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” – Spreuken 28:13

“Als wij ons leven overgeven aan de Heer moeten wij ons hart grondig doorzoeken, alle kwaad eruit gooien, zodat Christus het kan vullen met Zijn gerechtigheid. Wij moeten de Heere zoeken in gebed, onze smeekbeden moeten beginnen met berouw over onze zonden.” - TMK 290

“Vasten en ernstig gebed, diep hart onderzoek, streng zelfonderzoek, legt de ziel bloot.” – 2T 158



TRADITIE EN WAARHEID

“Religieuze belijders van hun geloof zijn niet bereidt zichzelf nader te onderzoeken of ze in het geloof zijn of niet; en het is een droevig feit dat velen op een valse hoop steunen.” – 1T 188

“Het **ongeheligde hart** is *“Arglistig ..., meer dan enig ding, ja, dodelijk is het.”* (Jeremia 17:9) Ik zag dat velen zichzelf vleiden dat ze goede christenen waren, terwijl ze geen straaltje licht van Jezus ontvingen. Zij hebben geen levende ervaring in hun godsdienstige leven.” – 3T 253

“Eén enkele straal van Gods heerlijkheid, één blik op de reinheid van Christus, Die tot het hart doordringt, maakt elke vuile plek op pijnlijke wijze zichtbaar en brengt alle misvormingen en gebreken van het menselijk karakter aan het licht. De onheilige verlangens, de onbetrouwbaarheid van het hart en de onreinheid van lippen wordt daardoor duidelijk. De daden van ontrouw van de zondaar, waardoor hij de wet van God teniet heeft gedaan, worden hem duidelijk voor ogen gebracht en zijn geest wordt getroffen en verootmoedigd door de doordringende invloed van Gods Geest. Hij krijgt een hekel aan zichzelf, als hij het onreine, vlekkeloze karakter van Christus ziet.” – SC 29; Schreden naar Christus blz. 27-28

“De wet doorgrond de gedachten en de bedoelingen van het hart. Het speurt grondig de duistere hartstochten op waaraan stiekem toegegeven wordt, de jaloersheid, de afgunst, diefstal, moord, boosaardigheid, ambitie en het kwaad dat aan de aandacht ontsnapt van mensen. Hoe vaak worden diegene geprezen in wiens hart duistere dingen zijn, die een gelegenheid zoeken om zichzelf, buiten het zicht van mensen, te vertonen. Maar Gods wet registreert alle verborgen kwaad.” – ST 11-3-1890

“Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen.” – Lukas 8:17

“Al uw daden, hoe verborgen u denkt dat ze zijn, liggen open en bloot voor uw hemelse Vader. **Niets is verborgen, niets bedekt.** Al uw daden en **motieven, waaruit deze voortvloeien** zijn zichtbaar voor Zijn ogen.” – 3T 82; Schatkamer, deel 1 blz. 307

“Gods oog sluimert niet. Hij kent elke zonde die verborgen is voor het sterfelijke oog. **De schuldigen weten maar al te goed welke zonden beleden moeten worden, opdat hun ziel rein zal zijn voor God.** Jezus geeft hen nu de gelegenheid te belijden, in alle ootmoed berouw te tonen, en hun leven te zuiveren door de waarheid te gehoorzamen en uit te leven. Nu is het de tijd om het kwade te laten en het goede te doen, en zonden te belijden, of deze zullen de zondaar worden voorgehouden in de dag van Gods gramschap.” – 1T 156; Schatkamer, deel 1 blz. 47

“ **Als ze zouden willen, krijgt iedereen voldoende licht om hun zonden en fouten te zien,** en ernstig wensen ze uit de weg te ruimen en verlangen naar volmaakte heiligheid in de vreze des Heeren. ... **God is te zuiver om zonde toe te**



TRADITIE EN WAARHEID

laten. In het oog van God is de ene zonde net zo afschuwelijk als de ander. Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij een onpartijdig God.” – 2T 447

Iedereen moet innerlijk gereinigd en gerechtvaardigd zijn

“Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.” – Mattheüs 5:20

“Bestudeer de woorden van Christus, “tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij **geenszins**” - wat uw positie ook is – “het Koninkrijk der hemelen ingaan.” (Mattheüs 5:20) De gerechtigheid van de Schriftgeleerden en de Farizeeën was egoïstisch, gebaseerd op **uiterlijke vorm**. De gerechtigheid die door God wordt vereist is **innerlijk zowel als uiterlijk**. Het hart moet gereinigd zijn, anders kan Christus daar niet wonen. Het leven moet in overeenstemming met de wil van God zijn.” – RH 4-8-1902

“Ik zag dat velen eerlijk zijn in hun belijdenis, terwijl binnenin toch het bederf heerst. Bedrieg uzelf niet, ... **God ziet het hart aan.**” – 1T 159; Schatkamer, deel 1 blz. 52

“Het hart, in zijn natuurlijke staat, is een woning van onheilige gedachten en zondige hartstochten. Wanneer het onderworpen wordt aan Christus, **moet het door de Heilige Geest gereinigd worden van alle vuil**. Dit kan niet gedaan worden zonder de toestemming van het individu.

Wanneer de ziel gereinigd is, is het de plicht van de christen om het schoon te houden.” – OHC 161

Iedereen moet zijn karaktergebreken overwinnen, zijn slechte gewoonten

“Die **overwint**, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.”

“Die **overwint**, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.”

“Die **overwint**, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”

“En die **overwint**, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;”

“Die **overwint**, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”

“Die **overwint**, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, [namelijk] des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen Naam.”



TRADITIE EN WAARHEID

*“Die **overwint**, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.” – Openbaring 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21*

“Niemand, dan degene die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en het Woord van hun getuigenis zal gevonden bij de getrouwen en levenden, zonder smet of vlek van zonden, zonder bedrog in hun mond. Wij moeten ons ontdoen van onze zelfgerechtigheid en de gerechtigheid van Christus aandoen.” – SM 380

“Velen misleiden zichzelf door te denken dat het karakter veranderd bij de komst van Christus, maar er zal geen bekering van het hart zijn bij Zijn verschijning. **Over onze karaktergebreken moet hier en nu berouw plaatsvinden en door de genade van Christus moeten wij ze overwinnen zolang er nog genadetijd is.**” – GAG 243

“Sommigen, zijn inderdaad meer vuriger dan anderen; maar deze geest kan nooit in harmonie zijn met de Geest van God. De natuurlijke mens moet sterven, en de nieuwe mens, Jezus Christus, neemt bezit van de ziel, zodat de volgeling van Jezus oprecht naar waarheid kan zeggen: *“Ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij.”* (Galaten 2:20)

Het ik is moeilijk te overwinnen. Menselijke verdorvenheid, in elke vorm, is niet makkelijk te onderwerpen aan de Geest van Christus. Maar iedereen moet doordrongen zijn van het feit dat, **tenzij de overwinning wordt behaald door Christus, er geen hoop is voor hen.** De overwinning kan behaald worden; want niets is onmogelijk bij God. Door Zijn meewerkende genade, kan elke kwade bui, elke menselijke verdorvenheid, overwonnen worden.” – 4T 348-349

“Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” – 2 Korinthiërs 12:9

“Ieder mens erft bepaalde onchristelijke karaktertrekken. Het is een groot en edel levenslang werk deze neigingen tot het kwaad onder controle te houden. Het zijn de kleine dingen die ons pad kruisen die ons makkelijk onze zelfbeheersing doen verliezen.” – HP 231

“Elke dag opnieuw moet men zijn toewijding vernieuwen, elke dag opnieuw moet men strijden tegen het kwaad. **Oude gewoonten, overgeërfde neigingen tot het verkeerde zullen strijden om de baas te worden, en hiertegen moet men altijd op zijn hoede zijn, terwijl men in de kracht van Christus streeft naar het behalen van de overwinning.**” – AA 477; Van Jeruzalem tot Rome blz. 350

“Overwint u? of wordt u overwonnen door uw eigen wellust en eetlust en hartstochten?” – 5T 511; Getuigenissen, deel 5 blz.417

“Velen zijn gevoelig voor hun grote gebreken, zij lezen en bidden en maken beslissingen en toch maken ze geen vorderingen. Zij lijken machteloos om de



TRADITIE EN WAARHEID

verleidingen te kunnen weerstaan. **De reden is dat ze niet diep genoeg gaan.** Zij zoeken niet naar een grondige bekering van de ziel, zodat de stromen in kwestie zuiver zijn en hun gedrag aangeeft dat Christus in hen woont.

Alle karaktergebreken komen voort uit het hart. Trots, ijdelheid, boze buien en begeerte komen voort uit een vleselijk hart, onbekeerd door de genade van Christus. Als het hart is gezuiverd, verzacht en veredeld, zullen de woorden en daden getuigen van dit feit. Wanneer de ziel geheel overgegeven is aan God, zal er een standvastig vertrouwen zijn op Zijn beloften, en ernstig gebed en vastberaden pogingen om de woorden en daden onder controle te houden.” – RH 9-1-1885

“**Allen** die uiteindelijk met Christus op Zijn troon zullen zitten, zijn degenen die overwonnen hebben. **Alle zelfzucht moet uit het hart geroeid zijn.** De apostel zegt: “*want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.*” (Filippenzen 2:5) ...

De Verlosser van de wereld heeft Zichzelf gegeven als ons Offer en heeft ons een onfeilbaar voorbeeld nagelaten. Wij kunnen onze karaktergebreken niet verontschuldigen op grond dat anderen gebreken hebben, wij moeten alleen zien op Jezus ...

Wie van ons volgt het Voorbeeld na? Zijn wij door de genade van Christus de trots in ons hart de baas? Hebben wij de zelfzucht ontworteld? Hebben wij ons hart wijd geopend voor de kostbare liefde van Jezus? Of koesteren wij zonde dat ons uiteindelijk zal ruïneren? **Wij kunnen Christus niet in vrede ontmoeten met nog één onberouwde of onbeleden zonde en dus onvergeven.** Maar Johannes schrijft: “*Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.*” (1 Johannes 1:9) ...

Wij zullen of onze kwade karaktertrekken overwinnen en worden als Christus, of wij koesteren onze gebreken en halen de Goddelijke maatstaf niet ...

Laten wij niet in de positie komen van mensen waarvoor Christus tevergeefs gestorven is. **In Christus is voldoende genade om onze kwade karaktertrekken te overwinnen, en deze kracht is alleen in Hem te vinden.**” – RH 3-17-1891

“Eén enkel gebrek, gekoesterd in plaats van overwonnen, maakt iemand onvolmaakt, en sluit de poort van de heilige Stad voor hem. Iemand die binnengaat, moet een karakter hebben dat zonder smet of rimpel of iets dergelijks is. (Efeze 5:27) Al wat onrein is kan daar niet binnen gaan. (Openbaring 21:27) **In de hele schare van verlostten zal geen één gebrek te zien zijn.**” – MYP 144; Boodschappen aan jonge Mensen blz. 136-137

“Hij heeft heel de hele hemel gegeven, waaruit wij kracht en bekwaamheid kunnen putten, zodat wij niet door de grote tegenstander worden afgestoten of overwonnen. Maar Gods liefde brengt Hem er niet toe de zonde te verontschuldigen. Hij heeft deze niet in satan verontschuldigd, evenmin als Hij dat heeft gedaan in Adam of Kaïn. Hij zal dit in geen enkel mens doen. Hij zal onze zonden niet oogluikend toestaan of onze karaktergebreken over het hoofd zien. Hij verwacht dat wij in Zijn naam zullen overwinnen. ...



TRADITIE EN WAARHEID

De mensen kunnen zich nu verontschuldigen over de gebreken in hun karakter, maar op die dag zullen zij geen excuus hebben.” – COL 316,317; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 194, 195

“De enige hoop voor ons, wanneer wij willen overwinnen, is onze wil te verenigen met de wil van God, en met Hem samen te werken, uur na uur, dag na dag. Wij kunnen niet ons eigen-ik behouden en nochtans het Koninkrijk Gods binnengaan. Indien wij ooit de heiligheid bereiken, zal dat zijn door zelfverloochening en door het aannemen van de Geest van Christus.” – MB 143; Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen blz. 126

“Het christelijke leven is een leven van dagelijkse overgave, onderwerping en voortdurende overwinning.” – 4BC 1154; ZDA Bijbelcommentaar blz. 247

“Zijn wij christenen – gelijk aan Christus in geest, in woord, in neigingen of vallen wij voortdurend onder de verleidingen van de vijand, zonder kracht om daaraan te ontsnappen? “ – RH 2-24-1903

“Laat niemand wanhopen aan de overwinning. De overwinning is zeker als het eigen-ik aan God wordt overgegeven.” – 1BC 1095; ZDA Bijbelcommentaar blz. 26

“Wat onze hardnekkige zonde ook moge zijn, welke bittere en verderfelijke driften ook om de overhand strijden, wij kunnen deze overwinnen, **tenzij** er gewaakt en tegen gestreden wordt in de Naam en kracht van de Helper van Israël.” – GAG 242

“en uw sterkte gelijk uw dagen!” – Deuteronomium 33:25

“Wij moeten dag voor dag leven. Wij hoeven niet het werk van een heel leven in een paar uur doen. Wij hoeven niet met angst de toekomst tegemoet zien; want God heeft erin voorzien, dat wij iedere dag overwinnaars mogen zijn.” – FL 249; Het Geloof Waardoor Ik Leef blz. 249

Iedereen kan meer dan overwinnaar zijn

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.” – Romeinen 8:37

“De menselijke familie krijgt in hun strijd met satan alle hulp die ook Christus kreeg. Zij hoeven niet overwonnen te worden. Zij zijn **meer dan overwinnaars** door Hem Die hen liefhad en Zijn leven voor hen heeft gegeven. *“Gij zijt duur gekocht”* (1 Korinthe 6:20; 7:23) Met wat voor prijs! **De Zoon van God, in Zijn menselijkheid, worstelde met dezelfde hevige, ogenschijnlijk overweldigende verleidingen die de mens aanvallen** – de verleiding om de eetlust te bevredigen, een aanmatigende onderneming waar God hen niet heen leidde, en om de god van deze wereld te aanbidden, een eeuwige gelukzaligheid opofferende voor de onweerstaanbare genoegens van dit leven. Iedereen zal verleid worden, maar het Woord zegt dat we



TRADITIE EN WAARHEID

niet boven ons vermogen verleid worden. **Wij moeten de sluwe vijand weerstaan.**” – 1SM 95

“**Elke** volgeling van Christus heeft te maken met dezelfde boosaardige vijand die ook hun Meester aanviel. Met buitengewone vaardigheid past hij zijn verleidingen aan de omstandigheden aan, hun aard, hun geestelijke en zedelijke neigingen, hun sterke hartstochten ... **wij moeten op Christus zien; wij moeten weerstand bieden zoals Hij weerstand bood; wij moeten bidden zoals Hij bad; wij moeten lijden zoals Hij geleden heeft; als wij willen overwinnen zoals Hij overwonnen heeft.**” – ST 9-7-1882

“Om gered te worden, moet de mens de overwinning behalen over zichzelf, over zijn humeur, over zijn neigingen. Zijn wil moet in overeenstemming gebracht met de wil van God. De heerlijkheid van de hemel is alleen voor hen die op deze aarde de gerechtigheid van Christus in praktijk brengen ... Probeer uw persoonlijke verantwoordelijkheid te begrijpen. Ga gestadig voorwaarts, en de Heer zal u meer dan overwinnaars maken.” – 4MR 172

Iedereen moet tot het uiterste gered worden

“*Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, also Hij altijd leeft om voor hen te bidden.*” – Hebreëen 7:25

“Veel stemmen zijn verdedigers van dwalingen; laat uw stem verdediger zijn van de waarheid. ... Biedt de waarheid aan zoals het is in Jezus, maak de verordeningen van de wet en het evangelie duidelijk. Biedt Christus aan, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is en vertel van Zijn macht om iedereen te redden die bij Hem komt. De kapitein van onze verlossing bemiddelt voor Zijn volk, niet als iemand die een verzoek indient bij zijn Vader om medeleven, maar als een Overwinnaar, die de trofeeën opeist van Zijn overwinning. **Hij is in staat tot het uiterste te redden die tot God gaan via Hem. Maak dit feit zeer duidelijk.**” – Ev 189

“Tijdens het lijden van Christus aan het kruis kwam er een enkele lichtstraal van bemoediging. Dat was de bede van de berouwvolle rover. ... Deze man was geen verstokte misdadiger; ... Hij had Jezus gezien en gehoord en was door Zijn leer overtuigd, maar door de invloed van de priesters en oversten had hij zich van Hem afgewend. Om zijn geweten het zwijgen op te leggen had hij zich steeds dieper in de zonde gestort tot hij gevangen was genomen, als misdadiger moest terechtstaan en veroordeeld was om aan het kruis te sterven. Hij was in de rechtszaal en onderweg naar Golgotha bij Jezus geweest. ...

De Heilige Geest verlichte zijn geest en stukje bij beetje wordt de keten van bewijzen één geheel. Hij ziet in Jezus Die gekneusd, bespot aan het kruis hangt het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoop en angst vermengen zich in zijn stem als hij zich hulpeloos en stervend vastklampt aan een stervende Heiland. “*Heer, gedenkt mijner,*” roept hij, “*wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt.*”



TRADITIE EN WAARHEID

Onmiddellijk kwam het antwoord. Zacht en lieflijk, vol liefde, medelijden en macht klinken de woorden: *“Voorwaar, Ik zeg u heden: Gij zult met Mij in het paradijs zijn.”* (Lukas 23:42-43)...

Toen Hij de belofte gaf, **werd de donkere wolk die het kruis scheen te omgeven, doorbroken door een helder stralend licht. De berouwvolle rover ontving volkomen vrede en werd door God aanvaard. ...**

“Zie, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor niet te zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.” (Jesaja 59:1) **Het is Zijn koninklijk recht om volkomen te behouden allen, die door Hem tot God komen.** – DA 749-751; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 626-628

“Christus kan **volkomen zaligmaken allen** die in geloof tot Hem komen. Hij zal **hen reinigen van alle onreinheid** als ze Hem daartoe de kans geven. Maar als ze vasthouden aan hun zonden, kunnen zij onmogelijk worden gered; want de gerechtigheid van Christus bedekt geen zonden, waarover geen berouw is getoond. God heeft gezegd dat allen, die Christus aannemen als hun Verlosser, die Hem aanvaarden als Degene **die alle zonden wil wegnemen**, vergeving voor hun zonden zullen ontvangen. **Dit zijn de voorwaarden voor onze verkiezing.** De zaligheid van de mens is afhankelijk van het feit, of hij Christus in geloof aanneemt. Zij, die Hem niet willen aanvaarden, verliezen het eeuwige leven, omdat zij het **enige middel**, verschaft door de Vader en de Zoon tot redding van een verlorengaanse wereld, niet gebruiken.” – 7BC 931; ZDA Bijbelcommentaar blz. 594

Alle verlost en zingen het lied van verlossing

“Wanneer de aardse strijd voleindigd is, en de heiligen thuis gehaald zijn, **zal ons eerste onderwerp het lied van Mozes zijn**, de dienstknecht van God. **Het tweede onderwerp zal het lied van het Lam zijn, het lied van genade en verlossing.** Dit lied zal luider zijn en lieflijker en van een verhevener karakter, steeds weer weerkaatsend in de hemelse gerechtshoven. Zo wordt het lied van Gods voorzienigheid gezongen, de verschillende dispensaties met elkaar verbindend; want alles wordt nu gezien zonder een sluier tussen de wet, de profetieën en het Evangelie. De geschiedenis van de gemeente op aarde en de verlostte gemeente in de hemel, zijn allen gecentreerd om het kruis van Golgotha. Dit is het onderwerp, dit is het lied – *“want Christus is alles en in allen”* (Kolossenzen 3:11) - in lovende koorzang weergalmt het door de hemel, door duizenden en tienduizend maal tienduizenden en een ontelbare compagnie van een verlostte menigte. **Allen verenigd in dit lied van Mozes en van het Lam. Het is een nieuw lied, want het is nog nooit eerder gezongen in de hemel.** – TM 432-433

De derde engel waarschuwt voor het merkteken

“En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur



TRADITIE EN WAARHEID

*en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. **Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.***” – Openbaring 14:9-12

“Aan het einde van de strijd zal de christelijke wereld in twee groepen zijn verdeeld – zij die de geboden Gods en het geloof van Jezus hebben en zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun krachten zullen bundelen om “*allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven*” (Openbaring 13:16) te verplichten “*het merkteken van het beest*” te ontvangen, zal Gods volk het niet ontvangen.” – GC 450; De Grote Strijd blz. 417

“De Heere heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen voor het einde van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist.” – 7BC 976; ZDA Bijbelcommentaar blz. 669

“Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een eenheid vormen op grond van hun gemeenschappelijke geloofspunten en de Staat zullen beïnvloeden om hun opdrachten uit te voeren en hun instellingen te steunen, zal het protestantse Amerika een beeld van het pausdom hebben gemaakt en zullen er onvermijdelijke burgerlijke straffen worden opgelegd aan mensen die er een andere mening op na houden.” – GC 445; De Grote Strijd blz. 413

“En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelfde, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelfde toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.” – Openbaring 13:12-17

“Wanneer Amerika, het land van de godsdienstvrijheid, zich zal verenigen met het pausdom om het geweten aan banden te leggen en de mensen te dwingen de valse sabbat te vieren, zal het volk van elk land op deze aardbol er toe gebracht worden om haar voorbeeld na te volgen.” – 6T 18; Schatkamer, deel 2 blz. 393-394



TRADITIE EN WAARHEID

“De Sabbat zal de grote toets van getrouwheid zijn, want dit is het punt van de waarheid waarover de opvattingen het meest uiteenlopen. Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de scheidslijn worden getrokken tussen degene die God wel en degene die Hem niet dienen. ... De ene groep zal door het aanvaarden van het teken van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken van het beest ontvangen. De andere groep die het teken van trouw aan Gods gezag verkiest, zal daarentegen het zegel Gods ontvangen.” – GC 605; De Grote Strijd blz. 559-560

God zal Zijn volk verzegelen

“En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.” – Openbaring 7:2-3

“De levende rechtvaardigen zullen het zegel van God ontvangen voordat de genadetijd sluit.” – 1SM 66

“Nu is de tijd van voorbereiding. Het **zegel van God** zal nooit op het voorhoofd worden aangebracht van een man of vrouw die onrein is. Het zal nooit worden aangebracht op het voorhoofd van mannen of vrouwen die een valse tong, of een bedrieglijk hart hebben. Allen die het zegel krijgen, moeten voor God zonder smet zijn – kandidaten voor de hemel.” – 5T 216; Getuigenissen, deel 5 blz. 177

“De zuivere en heilige gewaden zijn niet gemaakt om aan te doen nadat ze de poort van de stad zijn binnengegaan. Iedereen die binnengaat heeft het kleet van Christus’ gerechtigheid aan en de Naam van God zal te zien zijn op hun voorhoofd. **Deze Naam is het symbool dat de apostel zag in een visioen, en duidt de bereidheid aan van het verstand om al Gods geboden trouw te gehoorzamen.**” – SD 370

“De Heere heeft mij het gevaar laten zien wanneer onze harten vol zijn van wereldse gedachten en zorgen. ... want wanneer het hoofd vol is van andere dingen, wordt de tegenwoordige waarheid buitengesloten en is er geen plaats op onze voorhoofden voor het zegel van de levende God. Ik zag dat de tijd dat Jezus nog in het Allerheilige zal zijn, bijna voorbij is, en dat de tijd nog maar weinig langer kan voortgaan. Al de vrije tijd, welke wij hebben, moeten wij gebruiken om de Bijbel te onderzoeken, die ons in de laatste dagen oordelen zal.

Geliefde broeders en zusters, laat toch de geboden van God en de getuigenis van Jezus Christus voortdurend in uw gedachten zijn en laat die de wereldse gedachten en zorgen verdringen. Laat ze uw overdenking zijn wanneer u neder ligt en wanneer u opstaat. Leef en handel geheel en al met uitzicht op de komst van de Zoon des mensen. **De tijd der verzegeling is zeer kort** en zal spoedig voorbij zijn. Nu is de



TRADITIE EN WAARHEID

tijd, terwijl de vier engelen de vier winden houden, om onze roeping en verkiezing vast te maken. (2 Petrus 1:10).” – EW 58; Eerste Geschriften blz. 59,60

“*Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren.*” (Mattheüs 22:14). Velen horen de uitnodiging van genade, worden getest en op de proef gesteld; maar weinigen worden verzegeld met het zegel van de levende God. Weinigen zullen zich vernederen als een klein kind, zodat zij het Koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan.” – 5T 50; Getuigenissen, deel 5 blz. 47

“Het zegel van de levende God wordt alleen op hen geplaatst, die wat hun karakter betreft op Christus gelijken.” – 7BC 970; ZDA Bijbelcommentaar blz. 659

“Zoals was de indruk van het zegel opneemt, neemt de ziel de indruk van Gods Geest op en behoudt het beeld van Christus.” – 7BC 970; ZDA Bijbelcommentaar blz. 659

“De grote massa van belijdende christenen zal op de dag van God bitter teleurgesteld worden. Op hun voorhoofd dragen zij niet het zegel van de levende God.” – 7BC 970; ZDA Bijbelcommentaar blz. 660

“Zodra Gods volk in hun voorhoofden wordt verzegeld – **dit is geen zegel of merkteken dat zichtbaar is, maar een bevestiging in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet bewogen kunnen worden** – zodra Gods volk verzegeld en voorbereid is voor de zifting, zal deze komen. In feite is deze reeds begonnen; Gods oordelen zijn al op aarde om ons te waarschuwen, opdat wij kunnen weten wat er komen zal.” – 4BC 1161; ZDA Bijbelcommentaar blz. 260

Hij zal het tarwe van het onkruid scheiden

“Toen zag ik de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: “Zijn werk is vreselijk. Zijn zending is schrikwekkend. Hij is de engel, die de tarwe van het onkruid moet scheiden, en de tarwe voor de hemelse schuur moet verzegelen of binden. Deze dingen moeten alle gedachten, de gehele aandacht bezighouden.” – EW 118; Eerste Geschriften blz. 135-136

“De tijd is niet ver dat iedereen getoetst zal worden. Het merkteken van het beest zal ons worden opgedrongen. Zij die stap voor stap hebben toegegeven aan hetgeen de wereld van hen vroeg en zich hebben geschikt naar de wereldse gewoonten, zullen het niet moeilijk vinden om zich te richten naar de heersende machten, in plaats van zich te onderwerpen aan spot, belediging, dreiging met gevangenschap en dood. De strijd gaat tussen de geboden van God en de voorschriften van mensen. In deze tijd zal in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken. Ware godsvrucht zal duidelijk onderscheiden worden van oppervlakkig klatergoud. Heel veel sterren, die wij om hun schittering bewonderd hebben, zullen dan in de duisternis ondergaan. **Het kaf zal als een wolk door de wind worden**



TRADITIE EN WAARHEID

meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij nu alleen maar vloeren van rijke tarwe zien.” – 5T 81; Getuigenissen, deel 5 blz. 71

“God is nu Zijn volk aan het ziften, Hij test hun doelen en motieven. Velen zullen als kaf zijn – geen tarwe, er is geen waarde in hen.” – 4T 51

“Als wij het oordeel naderen, **zal iedereen zijn ware karakter laten zien**, en het zal duidelijk zijn tot welk gezelschap zij behoren. De zeef beweegt zich. Zeg niet: Houd u hand af, o God. De kerk moet gezuiverd worden en zo zal het zijn.” – 1T 100

“God zal een rein en oprecht volk hebben. In de grote zifting, die spoedig zal plaatsvinden, zullen wij beter in staat zijn om de kracht van Israël te meten. De tekenen zullen uitwijzen dat de tijd nabij is waarin de Heere zal laten zien dat Hij de wan in Zijn eigen hand heeft en de dorsvloer grondig zal zuiveren.” – 5T 80; Getuigenissen, deel 5 blz. 70

“Het lijkt of de gemeente op het punt staat te vallen, maar het zal niet vallen. Het zal blijven bestaan terwijl de zondaren in Sion eruit worden gezift – het kaf wordt van het kostbare graan gescheiden. Dat is het verschrikkelijk Gods gericht, maar het moet toch plaats vinden. **Alleen diegene die overwinnen door het bloed van het Lam** en het woord van hun getuigenis zullen gevonden worden bij de getrouwen en rechtvaardigen, zonder smet of vlek door de zonde, zonder bedrog in hun mond.” – 2SM 380

“Ik zag een klein gezelschap reizende langs een smal pad. Allen schenen nauw verenigd te zijn, aaneen gebonden door de waarheid, in bundels of gezelschappen. De engel sprak: “de derde engel bindt of verzegelt hen in bundels voor de hemelse schuur.” – EW 88-89; Eerste Geschriften blz. 98

“Sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” – 1 Timotheüs 4:1

“Wanneer de storm nadert, zullen **veel mensen** die de boodschap van de derde engel zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Omdat ze betrouwelijk met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen; en wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze bereid de makkelijke, algemene zijde te kiezen. Begaafde mannen met een innemend karakter, die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken om de mensen te bedriegen en te misleiden. Zij worden de felste tegenstanders van hun vroegere broeders.” – GC 608; De Grote Strijd blz. 562

“Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten



TRADITIE EN WAARHEID

zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.” – Mattheüs 24:9-14

Bereidt u voor op de late regen

“braakt u een braakland; dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene.” – Hosea 10:12

“Voordat het werk wordt afgesloten en de verzegeling van Gods volk is beëindigd, zullen wij de uitstorting van Gods Geest ontvangen. Engelen uit de hemel zullen in ons midden zijn. Nu is het de voorbereidingstijd voor de hemel waarin wij in volle gehoorzaamheid aan al Gods geboden moeten wandelen.” – 1SM 111

“Ik zag dat niemand deel kan hebben aan de ‘verkoeling’ tenzij hij eerst de overwinning behaald moet hebben over iedere lievelingszonde, over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld, en over ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad.” – EW 71; Eerste Geschriften blz. 77

“Niemand van ons zal ooit het zegel van God ontvangen als ons karakter ook maar één vlek of smet zal hebben. Het wordt aan ons overgelaten om de gebreken in ons karakter te herstellen, om de zieletempel te zuiveren van elke verontreiniging. Dan zal de late regen op ons vallen.” – 5T 214; Getuigenissen, deel 5 blz. 176

“Nu hebben wij de uitnodiging van genade om eervolle vaten te worden, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken over de late regen; alles wat wij moeten doen is het vat schoon en voorbereidt te houden, met de juiste zijde boven voor het ontvangen van de hemelse regen.” – Ellen G. White Manuscript 35,1891

“**Nu** moet u zichzelf aan God geven, zodat u gereinigd wordt van het eigen-ik, gereinigd van afgunst, jaloersheid, kwade vermoedens, strijd, alles wat God oneer aan doet. **Nu** moet u uw vat gereinigd hebben zodat het gereed is voor de hemelse dauw, gereed voor de uitstorting van de late regen; want de late regen zal komen en de zegeningen van God zal elke ziel vervullen die gereinigd is van elk vuil. Het is **nu** ons werk om onze ziel aan Christus over te geven, zodat wij geschikt mogen zijn voor de tijd van ‘verkoeling’ door de nabijheid van de Heer – geschikt voor de doop met de Heilige Geest.” – 1SM 191

“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.” – Handelingen 2:17-18

TRADITIE EN WAARHEID

“Onder de uitstorting van de late regen zullen de uitvindingen van mensen, de menselijke machinerie, worden weggevaagd, de grenzen van het menselijke gezag zal zijn als gebroken riet en de Heilige Geest zal met overtuigende kracht door de levende menselijke vertegenwoordigers spreken.” – 2SM 58-59

“Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest [zal] [het] [geschieden], zegt de HEERE der heirscharen.” – Zacharia 4:6

Breng de luide roep voort

“Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.” – Jesaja 60:1-3

“De boodschap van de gerechtigheid van Christus moet van het ene uiteinde van de aarde tot het andere klinken om de weg voor te bereiden voor de komst van de Heer. Dit is de heerlijkheid van God dat het werk van de derde engel afsluit.” – 6T 19

“Wanneer Gods volk de laatste crisis naderen, moeten ze met toenemende kracht de boodschap verkondigen die Hij hen gegeven heeft. De waarschuwing moet aan de kerken worden gegeven. Gods eisen moeten voorgelegd worden aan hen die Zijn de wet overtreden. Het moet hen duidelijk gemaakt worden dat dit een kwestie is van leven en dood. **Gods overgebleven volk moet de aarde vullen met de roep van de derde engel. “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.”** (Openbaring 14:12).” – RH 7-16-1901

“De waarheid van deze tijd moet in al haar kracht te zien zijn in het leven van hen die haar geloven, en die waarheid moet aan de wereld worden doorgegeven. Gelovigen moeten in hun leven laten zien dat de waarheid kracht heeft om te heiligen en te veredelen.” – 9T 22; Getuigenissen, deel 9 blz. 27

“Zijn karakter moet bekendgemaakt worden. Het licht van Zijn heerlijkheid, goedheid, genade en waarheid moet in het duister van deze wereld uitgegoten worden.

...

Zij die op de komst van de Bruidegom wachten, moeten tot de mensen zeggen: “Zie, hier is uw God!” De laatste stralen van het licht der genade, de laatste genadeboodschap die aan de wereld moet worden gebracht is een openbaring van Zijn karakter vol liefde. Gods kinderen moeten Zijn heerlijkheid openbaren. In hun eigen leven en karakter moeten zij laten zien wat Gods genade voor hen heeft gedaan.” – COL 415-416; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 257

“Gods beeld moet in de mens worden hersteld. De eer van God, de eer van Christus is betrokken in het volmaken van het karakter van Zijn volk.” – DA 671; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 560



TRADITIE EN WAARHEID

“Door in hun harten de beginselen van Zijn Woord te planten, ontwikkelt de Heilige Geest in de mensen Gods eigenschappen. **Het Licht van Zijn heerlijkheid – Zijn karakter – moet in Zijn volgelingen gezien worden.** Op deze wijze moeten zij God verheerlijken en de weg verlichten naar het huis van de Bruidegom.” – COL 414; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 256

“De dienstknechten van God, wiens gezichten zullen stralen van heilige toewijding, zullen van de ene plaats naar de andere snellen om de boodschap van de hemel te verkondigen. De waarschuwing zal door duizenden stemmen aan de hele aarde worden gebracht. Er zullen wonderen gebeuren, zieken zullen worden genezen en de gelovigen zullen tekenen en wonderen meemaken. Ook satan werkt met bedrieglijke wonderen en hij zal zelfs “*vuur uit de hemel doen afkomen op de aarde, voor de mensen.*” (Openbaring 13:13) De bewoners van de aarde zullen dan verplicht zijn een standpunt in te nemen.” – GC 612; De Grote Strijd blz. 565

De vierde engel roept op om uit Babylon te gaan

*“En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: **Gaat uit van haar, Mijn volk**, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.”* – Openbaring 18:1-5

“Ze heeft de maat van haar schuld vol gemaakt en haar verwoesting staat voor de deur. Maar God heeft nog een volk in Babylon en voor Zijn oordelen over deze wereld worden uitgestort moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen, “*opdat zij aan haar zonden geen gemeenschap hebben en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.*” (Openbaring 18:4). Vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door de engel die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn lichtglans en met luider stem roept om de zonden van Babylon te verkondigen. In deze boodschap wordt de oproep “*Gaat uit van haar, Mijn volk*” uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen met de boodschap van de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap die aan de bewoners van de aarde zal worden gebracht.” – GC 604; De Grote Strijd blz. 558-559

“Het werk van deze engel komt op de juiste tijd om zich te voegen bij het laatste grote werk van de boodschap van de derde engel, terwijl die tot een luide roep aangroeit. En op die wijze wordt Gods volk bereid om te bestaan in de ure der

TRADITIE EN WAARHEID

verzoeking, die zij spoedig zullen ondergaan. Ik zag dat er een groot licht op hen rustte en zij sloten zich bij elkaar aan om onbevreesd de boodschap van de derde engel te verkondigen.” – EW 277; Eerste Geschriften blz. 332

“Gekleed in de wapenrusting van Christus’ gerechtigheid, is de gemeente gereed voor haar laatste strijd. *“schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als [slagorden] met banieren”* (Hooglied 6:10), is ze gereed om de wereld in te gaan, overwinnende om te overwinnen.

De donkerste uren van de strijd van de gemeente met de machten van het kwaad gaat direct vooraf aan de dag van haar uiteindelijke verlossing. Niemand die op God vertrouwt, behoeft echter te vrezen; ... God zal *“een Toevlucht”* zijn *“tegen de vloed”*. (Jesaja 25:4).” PK 725; Profeten en Koningen blz. 445

“In het grote afsluitingswerk zullen we te kampen hebben met moeilijkheden, zonder te weten hoe wij daar mee om moeten gaan; maar laten wij niet vergeten dat de drie grote machten des hemels aan het werk zijn, dat een Goddelijke hand aan het stuur staat en dat God Zijn beloften zal nakomen. Hij zal uit de wereld een volk vergaderen dat Hem in gerechtigheid wil dienen.” – 8T 254; Schatkamer, deel 3 blz. 264

“Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.” – Romeinen 9:28

“Zo zal de boodschap van de derde engel worden verkondigd. Wanneer de tijd is aangebroken dat deze boodschap met zeer grote kracht aan de wereld moet worden gebracht, zal God door nederige werktuigen werken, Hij leidt de geest van hen die zich aan Zijn dienst willen wijden. Ze zullen eerder door de zalving van Zijn geest dan door hun opleiding daartoe in staat worden gesteld. Mannen van geloof en gebed zullen worden gedrongen om met een heilige ijver uit te gaan en de woorden verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De zonden van Babylon zullen openbaar worden gemaakt. De vreselijke gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzetten door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van het spiritisme en de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pauselijke macht zullen stuk voor stuk ontmaskerd worden. De mensen zullen door deze ernstige waarschuwingen worden aangegrepen. Duizenden en nog eens duizenden zullen luisteren naar woorden die ze nooit eerder hebben gehoord.” – GC 606; De Grote Strijd blz. 560-561

“De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen, die geen kans hebben gehad om te leren wat waarheid is. Vol tederheid ziet de Heere op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, **terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan**. Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste dagen de waarheid voor het eerst hebben gehoord.” – 7BC 979; ZDA Bijbelcommentaar blz. 674



TRADITIE EN WAARHEID

“Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, [en] een Herder.” – Johannes 10:16

“Ik zag dat God kinderen heeft, die de Sabbat niet inzien en hem niet houden. Zij hebben het licht, dat erop schijnt, niet verworpen. En bij het begin van de tijd der benauwdheid werden wij vervuld met de Heilige Geest en gingen wij uit en verkondigden de Sabbat meer in het bijzonder. Dit maakte de kerken en de naam adventisten woedend, omdat zij de Sabbat waarheid niet konden weerleggen. En in die tijd zagen Gods uitverkorenen duidelijk dat wij de waarheid hadden en zij traden uit en verduurden de vervolging met ons.” – EW 33; Eerste Geschriften blz. 27

“Deze belijdenissen van de waarheid zullen met zo een gezwindheid worden gemaakt dat het de gemeente verrast en alleen Gods Naam zal worden verheerlijkt.” – 2SM 16

“Ik heb geen speciale tijd waarover ik praat, wanneer de uitstorting van de Heilige Geest zal plaats vinden – wanneer de machtige engel uit de hemel komt en zich verenigt met de derde engel om het werk voor de wereld af te sluiten; mijn boodschap is dat ons enige behoud ligt in het klaar zijn voor de hemelse verkoeling, dat onze lampen in orde gebracht zijn en branden.” – 1SM 192

Satan zal oorlog voeren tegen Gods volk

“En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.” – Openbaring 12:17

“Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” – Openbaring 12:12

“Verschrikkelijk zijn de gebeurtenissen die door de hemelse stem worden uitgeroepen. De grimmigheid van satan groeit naarmate zijn tijd korter wordt en zijn bedrog en vernietiging zullen hun hoogtepunt bereiken in de tijd van benauwdheid.” – GC 623; De Grote Strijd blz. 575

“De wereld is vol storm en oorlog en onenigheid. Maar onder één hoofd – de pauselijke macht – zullen de mensen zich verenigen om God, in de persoon van Zijn getuigen, tegen te staan. Deze eenheid is tot stand gekomen door de grote afvallige.” – 7T 182; Schatkamer, deel 3 blz. 174

“Dit grote drama van bedrog zal zijn dieptepunt bereiken wanneer **satan zelf zich voor Christus uitgeeft**. De gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als de vervulling van haar zalige hoop. Nu laat de grote bedrieger het voorkomen alsof Christus inderdaad is teruggekomen. In verschillende delen van de

TRADITIE EN WAARHEID

wereld zal satan zich aan de mensen tonen als een betoverend wezen met een verblindende glans, een wezen dat min of meer beantwoordt aan de beschrijving van de Zoon van God, door Johannes in de Openbaring gegeven. (Openbaring 1:13-15). Zijn heerlijkheid overtreft alles wat stervelingen ooit hebben gezien. Overal klinkt de triomfkreet “Christus is terug!” “Christus is terug!” De mensen werpen zich in aanbidding voor hem neer, terwijl hij zijn handen opheft en hen zegent zoals Christus Zijn discipelen zegende toen Hij op aarde was. Zijn stem is zacht en beheerst, toch heel melodieus. Hij is vriendelijk en sympathiek en verkondigt enkele van de verheven waarheden die Christus ook verkondigde; hij geneest de ziekten van de mensen, maar dan zal deze valse christus beweren dat hij de Sabbat heeft vervangen door de zondag, hij geeft aan iedereen het bevel dat ze deze dag moeten heiligen die hij gezegend heeft. Hij zegt dat zij die volharden in het vieren van de zevende dag hem verwerpen omdat ze niet willen luisteren naar zijn engelen die hij met licht en waarheid naar hen gezonden heeft. **Dit is het grootste, alles overtreffende bedrog.** – GC 624; De Grote Strijd blz. 576

“Wij zullen bevel krijgen om dit wezen, dat door de wereld als Christus wordt verheerlijkt, te aanbidden.” – 6BC 1105; ZDA Bijbelcommentaar blz. 521

*“Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, **alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.** Ziet, Ik heb [het] u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, [hij is] in de binnenkameren; gelooft het niet. **Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.**” – Mattheüs 24:23-27*

“Alleen zij die de Bijbel grondig hebben bestudeerd en de waarheid liefhebben zullen ontkomen aan deze machtige misleiding, die de wereld gevangen houdt. Aan de hand van de uitspraken van de Bijbel zullen zij de bedrieger ontmaskeren. Iedereen zal deze toets moeten doorstaan. Deze toetsende zifting zal aantonen wie de oprechte christenen zijn. Is Gods volk al zo vast verankerd in Zijn Woord dat zij niet zullen toegeven aan hetgeen ze met hun zintuigen waarnemen?” – GC 625; De Grote Strijd blz. 578

“Het licht dat aan mij gegeven werd was erg krachtig zodat velen van ons uit zullen gaan, zij gaven toe aan de verleidende geesten en aan de leringen van duivelen.” – 2SM 392

“Deze misleidende geesten doen zich voor als apostelen, en laten alles wat ze hier op aarde onder inspiratie van de Heilige Geest hebben geschreven, tegenspreken. Zij loochenen de Goddelijke oorsprong van de Bijbel en ondermijnen op die manier het fundament van de hoop van de christen en doven het licht dat de weg naar de hemel openbaart.” – GC 557; De Grote Strijd blz. 512

TRADITIE EN WAARHEID

“Allen die niet de Geest der waarheid bezitten, zullen zich aaneensluiten onder de leiding van satanische machten.” – 7BC 967; ZDA Bijbelcommentaar blz. 655

“Wij zijn gewaarschuwd dat in de laatste dagen hij zal werken met tekenen en leugenachtige wonderen. En hij zal daarmee doorgaan tot de genadetijd ten einde is, zo wil hij aantonen dat hij een engel des lichts is en niet van duisternis.” – 2SM 51

“Er zullen mooie woorden door hem worden gesproken en goede daden verricht. Hij zal zich voordoen als Christus, maar op één punt is er een opvallend verschil. **Satan zal de mensen van de geboden van God afhouden.** Ondanks dat, zal hij de gerechtigheid zo goed vervalsen, dat als het mogelijk zou zijn, hij de uitverkorenen zou verleiden. **Gekroonde hoofden, presidenten, hooggeplaatste leiders, zullen zich buigen voor zijn valse theorieën.**” – Fundamentals of Christian Education p.471-472

“Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.” – Openbaring 17:13-14

“De machten van het kwaad zullen de strijd niet zonder meer opgeven. Maar de Voorzienigheid speelt een rol in de slag van Armageddon. Als de aarde verlicht wordt door de heerlijkheid van de engel uit Openbaring 18, zullen de godsdienstige elementen, zowel het goede als het kwade, uit hun sluimering wakker worden en de legerscharen van de levende God zullen de leiding nemen.” – 7BC 983; ZDA Bijbelcommentaar blz. 681

“Spoedig zal Gods volk door zware beproevingen worden getoetst en het grootste deel van hen die nu oprecht en waarachtig schijnen, zullen dan onedel metaal blijken te zijn. In plaats van versterkt en bevestigd te worden door oppositie, bedreigingen en beschimpingen, zullen zij lafhartig de zijde van de tegenstanders kiezen.” – 5T 136; Getuigenissen, deel 5 blz. 114

“Maar aan de ander kant, als de storm van vervolging werkelijk over ons uitbreekt, zullen de trouwe schapen luisteren naar de stem van de ware Herder. Zelfverloochende pogingen zullen worden ondernomen om de verlorenen te redden en velen die afgedwaald zijn van de kudde zullen terugkomen om de grote Herder te volgen. Gods volk zal zich aaneensluiten en een front vormen tegen de vijand.” – 6T 401

“Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.” – 1 Korinthiërs 16:13



TRADITIE EN WAARHEID

De genadetijd zal eindigen

“Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.” – Lukas 12:40

“Wanneer het onderzoekend oordeel is afgesloten, is over het lot van allen beslist, ten leven of ten dode. Korte tijd voordat Christus op de wolken de hemels verschijnt, zal ook de genadetijd afgelopen zijn.” – GC 490; De Grote Strijd blz. 452

“Ik zag engelen haastig door de hemel heen en weer snellen. Een engel met een schrijvers-inktkoker aan zijn lendenen keerde van de aarde terug en melde Jezus dat zijn werk volbracht was en dat de heiligen **geteld en verzegeld** waren. Toen zag ik Jezus, Die dienst verricht had voor de ark, waarin de tien geboden zijn, het wierookvat wegwerpen. Hij hief Zijn handen omhoog en sprak met luide stem, *“Het is volbracht.”* ...

Over ieder geval was beslist, ten leven of ten dode. Terwijl Jezus in het Heiligdom Zijn bediening verricht had, was het oordeel over de rechtvaardige doden voortgezet en daarna over de rechtvaardige levenden. Christus had Zijn Koninkrijk ontvangen, nadat Hij verzoening gedaan had voor Zijn volk, en hun zonden had uitgewist. Het **getal** van de onderdanen van het koninkrijk **was vol**. De bruiloft van het Lam had plaats gehad.” – EW 279-280; Eerste Geschriften blz. 334-335

“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” – Openbaring 19:7-9

“Wanneer de genadetijd eindigt, zal dat plotseling, onverwacht zijn – wanneer wij dat het minst verwachten. Maar wij kunnen nu een blanco register in de hemel hebben en weten dat God ons aanvaardt; en als wij trouw zijn, zullen wij tenslotte samengebracht worden in het Koninkrijk der hemelen.” – 7BC 989; ZDA Bijbelcommentaar blz. 692

“Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte [niet] zie.” – Openbaring 16:15

“De rechtvaardigen en de ongelovigen zullen nog in hun sterfelijke toestand op aarde leven – de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, zonder zich bewust te zijn dat de definitieve, onherroepelijke beslissing is gevallen in het hemelse Heiligdom.” – GC 491; De Grote Strijd blz. 452

“Het lot is voor iedereen beslist. **Een paar, ja maar een paar**, van de talloze mensen die de aarden bewonen, zullen worden gered voor het eeuwige leven, terwijl



TRADITIE EN WAARHEID

de massa, die hun ziel niet hebben vervolmaakt door gehoorzaam te zijn aan de waarheid, zullen bestemd zijn voor de tweede dood.” – 2T 401-402

“Wanneer u bent vervreemd en hebt nagelaten om Bijbel christenen te worden, bekeer u dan; want het karakter dat u draagt tijdens de proeftijd, zal het karakter zijn dat u zult hebben bij de komst van Christus. Wanneer u een heilige wilt zijn in de hemel, moet u eerst een heilige zijn op aarde. De karaktertrekken die u koestert tijdens uw leven zullen niet veranderen door de dood of bij de opstanding. U zult uit het graf opstaan met dezelfde neigingen die u ook aan de dag legt bij u thuis of in de samenleving. **Jezus verandert uw karakter niet bij Zijn komst.** Het veranderende werk moet nu gedaan worden. Ons dagelijkse leven bepalen ons lot.” – AH 16

“De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!” – 2 Petrus 3:9-11

“Daarom opschortende de lenden uws verstands, [en] nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” – 1 Petrus 1:13-16

“Zij die het zegel van de levende God ontvangen, en beschermd zullen worden in de tijd der benauwdheid, moeten het beeld van Jezus volkomen weerspiegelen.

Ik zag dat velen de voorbereiding, die zo zeer nodig is, verwaarloosden, en rekenden op de tijd der ‘verkoeling’ en de ‘spade regen’ om hen geschikt te maken om te staan in de dag des Heeren en voor Zijn aangezicht te leven. O, hoe velen heb ik in de tijd van benauwdheid zonder beschutting gezien.” – EW 71; Eerste Geschriften blz. 76

“Velen misleiden zichzelf door te denken dat het karakter veranderd wordt bij de komst van Christus, maar er zal geen bekering van het hart zijn bij Zijn verschijning. Onze karaktergebreken moeten hier worden berouwd en door de genade van Christus moeten wij deze overwonnen hebben zolang de genadetijd duurt. Dit is de plaats van voorbereiding voor de hemelse familie.” – AH 319

“Wat wij van onszelf maken gedurende de tijd van genade, zullen wij tot in alle eeuwigheid blijven. De dood ontbindt het lichaam, maar het brengt geen verandering aan in het karakter. De komst van Christus verandert niet ons karakter; het wordt alleen voor altijd vastgelegd en zal nooit meer kunnen veranderen.” – 5T 466; Getuigenissen, deel 5 blz.381



TRADITIE EN WAARHEID

“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.” – Openbaring 22:11-12

“Als Gods stem de doden opwekt, zullen ze uit het graf komen met dezelfde begeerten, hartstochten en smaak die zij gekoesterd hebben tijdens hun leven. God doet geen wonder om de mens te herscheppen, als deze zich niet wil laten herscheppen, terwijl hij alle mogelijke gelegenheid daartoe heeft en hem elke kans wordt geboden. Tijdens hun leven hadden ze geen vreugde in God en vond geen blijdschap in het dienen van Hem. Hun karakter is niet in harmonie met God en zij zouden in de hemel niet gelukkig kunnen zijn.” – COL 270; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 161

“Op die dag zal de terugblik droevig zijn als de mensen oog in oog staan met de eeuwigheid. Het hele leven zal zich voor hun blik ontrollen zoals het is geweest. De genoegens van de wereld, rijkdom en eer zullen dan niet belangrijk schijnen. De mensen zullen dan zien dat alleen de gerechtigheid die zij veracht hebben, waarde heeft. ...

Er zal dan geen genadetijd meer zijn om zich gereed te maken voor de eeuwigheid. In dit leven moeten wij ons bekleden met het kleed van Christus' gerechtigheid. Dit is onze enige mogelijkheid om een karakter te vormen voor het tehuis, dat Christus bereid heeft voor hen die Zijn geboden gehoorzamen.

De tijd van genade spoedt zich ten einde. Het einde is nabij.” – COL 318; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 195-196

“En wacht uzelfven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens [over] kome. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.” – Lukas 21:34-36

Er zal een tijd van benauwdheid komen

“En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is,” – Daniël 12:1a

“Ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus' werk in het Heiligdom volbracht was, en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen; zij dachten dat wij de oordelen Gods over hen hadden gebracht en dat, indien zij de aarde van ons zouden bevrijden, de plagen weggenomen zouden worden. Een **decreet** werd uitgevaardigd dat de heiligen gedood moesten worden, hetgeen hen dag en nacht om uitkomst deed

TRADITIE EN WAARHEID

roepen. De was de tijd van benauwdheid van Jacob.” – EW 36-37; Eerste Geschriften blz. 31

“En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.” – Mattheüs 24:22

“Daarom zullen haar plagen op een dag komen, [namelijk] dood, en rouw, en honger,” – Openbaring 18:8

“Deze plagen zijn niet universeel, want anders zouden alle bewoners van de aarde volledig worden uitgeroeid. Toch zijn het de vreselijkste plagen die de mensen ooit hebben meegemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen voor het afsluiten van de genadetijd waren ‘gemengd met Gods genade’. Het verzoenend bloed van Christus beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het eindoordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort.” – GC 628-629; De Grote Strijd blz. 580-581

”Gods volk zal niet vrij zijn van pijn; maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt, ontberingen en honger lijden, zal God ze niet laten omkomen. De God Die voor Elia zorgde, zal geen van Zijn offervaardige kinderen in de steek laten. Hij Die de haren op hun hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de hongersnood zullen ze verzadigd worden. Terwijl de ongelovigen van honger omkomen en door epidemieën sterven, zullen engelen de rechtvaardigen beschermen en ook in hun behoeften voorzien. De beloften aan degene die in ‘gerechtigheid wandelen’ luidt: *“Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd”* (Jesaja 33:16).” – GC 629; De Grote Strijd blz. 581

“Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken;” – Jesaja 26:20-21a

“Wat zijn de binnenkamers waar ze zich moet verschuilen? Het is de bescherming van Christus en de heilige engelen. In die tijd is Gods volk niet allemaal op dezelfde plaats. Zij zijn in verschillende groepen, in alle delen van de wereld, en zij zullen apart beproefd worden, niet in groepen. Iedereen moet de toets alleen voor zichzelf doorstaan.” – HP 264

“Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, [namelijk] des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen Naam.” – Openbaring 3:10-12



TRADITIE EN WAARHEID

God zal Zijn volk bevrijden

“en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.” – Daniël 12:1b

“Wanneer de, in het decreet bepaalde tijd begint te naderen, zullen de mensen allerlei plannen maken om de gehate sekte uit te roeien. Ze zullen besluiten om in één nacht de genadeslag toe te brengen die alle bezwaren en elke afkeuring zal uitsluiten.

Gods volgelingen – sommigen in de gevangenis, sommigen houden zich schuil op verlaten plaatsen in bossen en bergen – bidden God nog altijd om hen te beschermen terwijl er overal gewapende bendes zijn die worden opgehitst door groepen boze engelen en zich voorbereiden om hun moordplannen uit te voeren. ...

Te middernacht toont God Zijn sterkte om Zijn volk te verlossen. De zon verschijnt en schijnt met alle kracht. Tekenen en wonderen volgen elkaar snel op. De ongelovigen volgen de gebeurtenissen met verbazing en ontzetting, terwijl de rechtvaardigen met plechtige blijdschap kijken naar de tekenen van hun verlossing. Het is alsof heel de natuur uit haar koers is gerukt. Het water stroomt niet meer. Zware, donkere wolken verschijnen aan de hemel en botsen tegen elkaar. In het midden van de dreigende hemel is één lichtende plek van onbeschrijflijke heerlijkheid. Vandaar weerklinkt de stem van God als *“het geluid van vele wateren”*. Hij zegt: *“het is geschied”* (Openbaring 16:17)

De stem doet de hemel en de aarde beven. *“en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, [namelijk] een zodanige aardbeving [en] zo groot.”* (Openbaring 16:18) ... Gevangensmuren scheuren, en Gods volk, die om hun geloof in boeien waren geslagen, worden in vrijheid gesteld.

De graven worden geopend en *“velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwig afgrijzen.”* (Daniël 12:2) Allen die gestorven zijn in het geloof van de drie engelenboodschap verrijzen met een verheerlijkt lichaam uit het graf om Gods vredesverbond met hen die Zijn wet hebben onderhouden te horen afkondigen. *“ook degenen, die Hem doorstoken hebben”* (Openbaring 1:7), zij die Christus in Zijn doodsstrijd hebben bespot en zij die de felste tegenstanders waren van Zijn waarheid en Zijn volk, worden opgewekt om Hem in Zijn heerlijkheid te zien. Zij zien dan ook welke eer de getrouwen en gehoorzamen te beurt valt.” – GC 635-637; De Grote Strijd blz.586-588

“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.” – Openbaring 1:7

“En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel;” – Openbaring 11:19



TRADITIE EN WAARHEID

“Wat een triomfantelijke tijd zal het zijn voor allen die waarachtig en getrouw zijn geweest, als Gods tempel in de hemel wordt geopend! In die tempel zal de ark van Zijn verbond zichtbaar zijn, waarin de twee stenen tafelen liggen waarop Gods wet geschreven zijn. Deze stenen tafelen zullen tevoorschijn worden gebracht uit de plaats waar zij verborgen zijn geweest en de Tien Geboden, met Gods vinger daarin gegrift, zullen gezien worden. Deze stenen tafelen, die nu in de ark van het verbond liggen, zullen een overtuigend bewijs vormen van de waarheid en bindende eisen van Gods wet.” – 7BC 972; ZDA Bijbelcommentaar blz.663

“Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de belofte moogt wegdragen; Want: Nog een zeer weinig [tijds en] Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven.” – Hebreëën 10:35-37

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.” – 1 Thessaloniërs 4:16-17

“Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en dondert, roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij kijkt naar hun graven en roept terwijl Hij Zijn handen ten hemel heft: *“Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt in het stof en staat op!”* Over de hele lengte en breedte van de aarde zullen de doden Zijn stem horen en diegenen die het horen, zullen opstaan. De aarde zal galmen met de voetstappen van het enorme grote leger *“uit alle volk en stam en taal en natie”*. Ze komen uit de gevangenis van de dood; ze zijn bekleed met onsterfelijke heerlijkheid en roepen: *“Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?”* (1 Korinthe 15:55). En de levende rechtvaardigen en de verrezen heiligen laten een lange, blijde triomfkreet horen.” – GC 644; De Grote Strijd blz.594

“En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.” – Jesaja 25:9

“De levende rechtvaardigen zullen *“in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk”* worden veranderd. Bij het horen van Gods stem worden ze verheerlijkt; nu worden ze onsterfelijk gemaakt en met de verrezen heiligen worden ze opgenomen om hun Heere in de lucht te ontmoeten. Engelen *“zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere”*. Heilige engelen dragen kleine kinderen naar hun moeders armen. Vrienden die lange tijd door de dood waren gescheiden, worden herenigd om nooit meer uit elkaar te gaan en varen onder het zingen van vreugdeliederen op ten hemel naar de stad Gods.” – GC 645; De Grote Strijd blz. 595



TRADITIE EN WAARHEID

“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm [takken] waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en [rondom] de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon [neder] op hun aangezicht, en aanbaden God, Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.” – Openbaring 7:9-14

Hij zal ons belonen

“En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.” – Openbaring 22:12

“Wij worden alleen door de verdienste van Christus aanvaard en de daden van barmhartigheid die wij verrichten, zijn de vruchten van het geloof; en zij worden ons ten zegen, want de mensen worden beloond overeenkomstig hun werken. Het is de geur van de verdienste van Christus die onze goede werken voor God aanvaardbaar maken en genade stelt ons in staat de werken te doen waarvoor Hij ons beloont.” – 5BC 1122; ZDA Bijbelcommentaar blz. 376

“Alles wat uit liefde wordt gedaan – hoe gering het in de ogen van de mensen ook is – wordt door God aangenomen en beloond.” – GC 487; De Grote Strijd blz.450

“Trouw en integer in kleine dingen, het verrichten van kleine plichten en kleine vriendelijke daden, zullen de levensweg vrolijk en blij maken; en wanneer ons werk op aarde beëindigd is, zal elke kleine daad die trouw uitgevoerd zijn worden bewaard als een kostbaar juweel voor God.” – 4T 591; Schatkamer, deel 1 blz.612

“Geen daad uit onzelfzuchtige plicht, hoe klein en simpel ook, gaat ooit verloren. Door de verdienste van Christus’ toegerekende gerechtigheid, wordt de geur van zulke daden en woorden voor altijd bewaard.” – SD 270

“De beloning, de heerlijkheid des hemels die aan de overwinnaars wordt gegeven, zal zijn naarmate zij het karakter van Christus aan de wereld hebben getoond. ... De kroon des levens zal helder of mat zijn, zal blinken door vele sterren, of door slechts enkele edelstenen worden verlicht, in overeenstemming met onze handelswijze.

Wij kunnen dagelijks een goed fundament leggen voor de tijd die komt. Door zelfverloochening, door het betonen van een zendingsgeest, door zoveel mogelijk



TRADITIE EN WAARHEID

goede werken in uw leven samen te bundelen, door Christus zo in ons karakter voor te stellen dat wij velen voor de waarheid zullen winnen, zullen wij de vergelding van het loon eerbiedigen.” – 6BC 1104-1105; ZDA Bijbel Commentaar blz.519

“De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.” – Daniël 12:3

“En voor een ieder, die door hun middelen gered zijn, wordt een ster aan hun kroon in heerlijkheid toegevoegd en vermeerdert hun eeuwige beloning.” – 1T 198; Schatkamer, deel blz.69

“Een ziel die gered wordt in uw eigen familiekring of uit uw buurtschap, door uw geduldig, moeitevol werk, zal net zoveel eer brengen aan de Naam van Christus en zal net zo helder schijnen in uw kroon als dat u iemand gevonden heeft in China of India.” – SD 252

“Met onuitsprekelijke vreugde zullen de ouders de kroon, het gewaad, de harp zien die aan hun kinderen gegeven wordt. De dagen van hoop en vrees zijn beëindigd. ... Hun kinderen zijn gered.” – ML 352

“Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geweent, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want [uw] kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.” – Jeremia 31:16-17

“Wij worden niet voor eeuwig gescheiden, maar wij zullen onze geliefde die in Christus gestorven zijn, weer ontmoeten. Zij zullen uit het land van de vijand wederkeren. De Levengever komt. Ontelbare engelen zullen Hem begeleiden om Zijn weg. Hij zal de banden van de dood doorbreken, verbreekt de ketenen van het graf, de dierbare gevangenen komen te voorschijn in gezondheid en onsterfelijke schoonheid.

Wanneer de kleine kinderen onsterfelijk tevoorschijn komen uit hun stoffige bed, vliegen zij onmiddellijk in hun moeders armen. Zij worden weer voor eeuwig samengevoegd. Maar velen van die kleintjes hebben daar geen moeder. De engelen vangen de moederloze kinderen op en leiden ze naar de boom des levens.

Jezus plaatst de gouden ring van licht, de kroon op hun kleine hoofdjes. God staat toe dat de dierbare moeder ‘Eva’ daar zal zijn, dat haar kleine vleugels uitgevouwen worden op de blijde boezem van haar moeder.” – 2SM 260

“De Heer heeft mij vaak onderwezen dat vele kleintjes weg gehaald worden voor de tijd van benauwdheid. Wij zullen onze kleine kinderen terug zien. Wij zullen ze in de hemelse hoven terug zien en herkennen. Leg uw vertrouwen bij de Heer en wees niet bang.” – 2SM 259

“Het zegel, of merkteken, van gelovige ouders zullen hun kinderen bedekken, als ze geschoold zijn in het onderwijs en de vermaningen van de Heer.” – RH 3-28-1893



TRADITIE EN WAARHEID

“Sommigen ouders laten toe dat satan hun kinderen beheerst, en hun kinderen zijn niet in bedwang te houden, maar worden toegestaan om een boze aard te ontwikkelen, ongehoorzaam, zelfzuchtig en driftig. Wanneer deze kinderen sterven gaan ze niet naar de hemel. ... want dezelfde aard zal zich in hen openbaren.” – 3SM 314-315

“Wanneer de Heer Zijn juwelen inzamelt, zal er met genoeg worden gezien op de oprechten, de openhartigen en op degene die eerlijk zijn. Engelen zijn aan het werk om kronen voor hen te maken en deze kronen, die met fonkelende edelstenen versierd zijn, zullen het licht dat van de troon van God afstraalt schitterend weerkaatsen.” – 5T 96; Getuigenissen, deel 5 blz. 83

“Sommigen zullen helderder kronen hebben dan anderen, maar er zullen in het hart van de verlostten geen jaloeerse gedachten zijn. Iedereen zal volmaakt tevreden zijn, want iedereen zal beloont worden naar hun werken.” – 3SM 155

“In het Koninkrijk van God krijgt met geen positie door een gunst. Deze wordt niet verdiend of ontvangen door een partijdige beschikking. Het is het resultaat van het karakter. De kroon en de troon zijn de bewijzen van wat men bereikt heeft – bewijzen van zelfoverwinning door de genade van onze Heere Jezus Christus.” – AA 543; Van Jeruzalem tot Rome blz. 394

“Elke behaalde overwinning is een edelsteen in de kroon des levens.” – 6BC 1088; ZDA Bijbelcommentaar blz.491

“Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.” – Jakobus 1:12

“Het is Christus in ons, dat een mens waardig maakt om de onvergankelijke kroon des levens te ontvangen.” – Ma 98; Maranatha, de Heere komt! blz. 98

“De enige schat die wij van deze wereld naar de eeuwigheid kunnen meenemen is een karakter dat gevormd is naar Gods beeld. Zij die zich in deze wereld door Christus laten onderrichten, zullen alles wat zij met Gods hulp hebben bereikt, met zich meenemen naar het hemelse tehuis. In de hemel blijven wij steeds vooruitgaan. Hoe belangrijk is hetdaarom de ontwikkeling van het karakter in dit leven.” – COL 332; Lessen uit het Leven van Alledag blz.202

“Het is ... door herhaling van daden dat gewoonten ontstaan en karakter gevormd.” – CG 199

“Geestelijke vermogen en genialiteit vormen niet het karakter, want deze worden vaak bezeten door degenen die het tegengestelde hebben van een goed



TRADITIE EN WAARHEID

karakter. Reputatie is niet het karakter. **Een zuiver karakter is de eigenschap van de ziel**, wat zich openbaart in het gedrag.” – CG 161

“Zelfopoffering is een steeds weerkerende karaktertrek in het leven van degene die vrijgekocht zijn door het bloed van Christus. Gerechtigheid en goedheid zal zich openbaren. De stille, innerlijke beleving zal het leven vullen met goddelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en geduld. Dit moet onze dagelijkse ervaring zijn. Wij moeten karakters vormen vrij van zonden – karakters gemaakt door de innerlijke gerechtigheid door de genade van Christus.” – CH 633-634

“Het geestelijke en zedelijke karakter zijn, in de ogen van de hemel, waardevol. En dit zal het graf overwinnen en met onsterfelijkheid worden beloond voor de eeuwigheid.” – 1SM 259

En Hij zal er een volledig einde aan maken

“En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.” – Openbaring 20:7-9

“Aan het einde van ‘de duizend jaren’ komt Christus nog eens naar de aarde ... Wanneer Hij in Zijn ontzagwekkende majesteit neerdaalt, roept Hij de doden die Hem niet als hun Verlosser hebben aangenomen uit het graf om hun straf te ondergaan.” – GC 662; De Grote Strijd blz.611

“Want de HEERE zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, Hij zal beroerd zijn, gelijk [in] het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn!” – Jesaja 28:21

“Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in brand zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.” – Maleachi 4:1

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen [en] hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.” – Openbaring 21:1-4



TRADITIE EN WAARHEID

Hij komt spoedig – Wees bereid

“Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, ... Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;” – 2 Petrus 3: 11-12a,14

“Niemand van ons mag ook maar één moment onoplettend zijn; “want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” – 5T 12; Getuigenissen, deel 5 blz.17

“Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop [vast] houden.” – Hebreëën 10:23a

“Bewaart uzelfen in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.” – Judas 21