



Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?

Lukas 18:18; Matthéüs 19:16; Markus 10:17



INHOUD:

- Hoofdstuk 1 “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”
- Hoofdstuk 2 “Werk met God samen in uw verlossing”
- Hoofdstuk 3 “Strijd de goede strijd des geloofs”
- Hoofdstuk 4 “Ziet toe, dat u niet valt”
- Hoofdstuk 5 “Leef een geheiligd leven”
- Hoofdstuk 6 “Begrijp en ervaar en preek de drie engelen boodschap”

Betekenis van de afkortingen in de Engelse boeken:

AA	= The acts of the Apostles
AH	= The Adventist Home
BC	= SDA Bible Commentary
CG	= Child Guidance
CH	= Counsels on Health
COL	= Christ's Object Lessons
Con	= Confrontation
CT	= Counsels to Teachers
DA	= The Desire of Ages
Ed	= Education
Ev	= Evangelism
EW	= Early Writings
FE	= Fundamentals of Christian Education
FL	= The Faith I Live By
FW	= Faith and Works
GAG	= God's Amazing Grace
GC	= The Great Controversy
GW	= Gospel Workers
HP	= In Heavenly Places
KMK	= That I may know Him
Ma	= Maranatha
MB	= Thoughts from the Mount of Blessing
MH	= Ministry of Healing
ML	= My Live Today
MYP	= Messages to Young People
OHC	= Our High Calling
PK	= Patriarchs and Prophets
RH	= Review and Herald
SC	= Steps to Christ
SD	= Sons and Daughters of God
SL	= The Sanctify Life
SM	= Selected Messages
SP	= Spirit of Prophecy
ST	= Signs of the Times
T	= Testimonies for the Church
TD	= This Day With God
TM	= Testimonies to Ministers
UL	= The Upward Look



Hoofdstuk 1

WAT MOET IK DOEN OM HET EEUWIGE LEVEN TE BEËRVEN?

Ervaar de kracht van het Evangelie

"Overall zijn er harten die schreeuwen om iets wat ze niet hebben. Ze verlangen naar een kracht die hun meester maakt over hun zonden, een kracht die hen verlost uit de slavernij van het kwaad, een kracht die gezondheid, leven en vrede geeft." – MH p.143; De Weg tot Gezondheid blz. 70

"Velen die zichzelf christenen noemen zijn louter zedenpredikers. ... Het werk van de Heilige Geest is voor hen een vreemd werk." – COL p.315 Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

"Iemand die zich gezond voelt en denkt dat hij redelijk goed is en tevreden is met zijn situatie, zoekt niet de mogelijkheid om deelhebber te worden aan de genade en rechtvaardigheid van Christus." – MB p.7; Zaligsprekingen blz. 12

"De mensen worden steeds onbekender met betrekking tot het Verlossingsplan en hebben meer onderricht nodig, over dit meest belangrijke onderwerp dan over enig ander onderwerp." – 4T p.394; Schatkamer, deel 1 blz. 543

"Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen." – Romeinen 10:2-3

"Oprecht geloof eigent zich de rechtvaardiging van Christus toe, en de zondaar wordt een overwinnaar met Christus; omdat hij een deelhebber is van de Goddelijke natuur, worden Goddelijkheid en menselijkheid met elkaar verenigd.

Hij die probeert de hemel te bereiken door eigen werken in het houden van de wet, probeert iets onmogelijks. De mens kan niet behouden worden zonder gehoorzaam te zijn, maar zijn werken moeten niet uit hem zelf zijn; Christus moet in hem het willen en het werken volbrengen naar Zijn welbehagen." – 1 SM p.363-364

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." – Efeze 2:8-10

"Wanneer zij zich voeden met Zijn woord, ontdekken zij dat het geest en leven is. Het woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur, en geeft een nieuw leven in Christus Jezus." – DA p.391; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 319 (337)

"In de strijd naar het eeuwige leven, kunnen wij niet op anderen steunen. Het Brood des levens moet door elk gegeten worden. Ieder persoonlijk moeten wij er deel aan hebben, zodat ziel, lichaam en geest vernieuwd en krachtig mogen worden door zijn veranderende kracht." – TM p.385



"Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?"

versie 2.0

"Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft." – Lukas 8:39a

"Dit is wat iedereen doen kan wiens hart aangeraakt is door de genade van God. Dit is de getuigenis waartoe de Heere ons oproept en door gebrek hieraan wordt de wereld vervloekt.

Het Evangelie moet gebracht worden, niet als een levenloze theorie, maar als een levende kracht die het leven verandert. God wil dat Zijn dienaren een getuigenis uitdragen, dat door Zijn genade de mens een Christus gelijkend karakter mag bezitten en dat ze zich mogen verblijden in de zekerheid van Zijn grote liefde." – MH p.99 De Weg tot Gezondheid blz. 41-42

"Want ik schaam mij het Evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit het geloof leven." – Romeinen 1:16-17

"Ik wil dat u dit punt goed begrijpt, dat zielen door verwarrende ideeën worden afgehouden de Waarheid te gehoorzamen, en ook omdat ze niet weten hoe ze hun wil en verstand moeten overgeven aan Christus. Zij willen specifieke instructies hoe ze christenen moeten worden." – Ev p.152

"Velen zijn gevoelig t.a.v. hun grote gebreken, en zij lezen, en bidden, en nemen beslissingen, en toch gaan ze niet vooruit. Het lijkt of ze krachteloos zijn om verleidingen te weerstaan. De reden hiervan is, dat ze niet diep genoeg gaan. Ze zoeken niet naar een grondige bekering van de ziel, ook al zijn de ideeën misschien oprecht en de houding getuigt dat Christus in hen regeert. Al de karaktergebreken komen voort uit het hart. Trots, ijdelheid, uitbarstingen van toorn, en hebzucht komen voort uit het vleeselijk hart, onvernieuwd door de genade van Christus." – OHC p.336

"Laat niets u afleiden van de vraag, "Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Dit is een vraag op leven en dood, die wij voor de eeuwigheid moeten hebben beantwoord." – 1 SM p.171

"Onderzoek, oh onderzoek de kostbare Bijbel met hongerige harten,Geef nooit het onderzoek op totdat u van uw relatie tot God en Zijn wil met u verzekerd bent." – COL p.111; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 62

"Een veronderstelde hoop, en niets meer, zal uw ondergang betekenen. Aangezien u staat of valt door het Woord van God, moet u in uw geval onderzoek doen in dat Woord naar getuigenissen. Daar kunt u vinden wat er van u vereist wordt om een christen te worden." – 1 T p.163-164; Schatkamer, deel 1 blz. 56

"dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil." – Kolossenzen 4:12b



Houd de geboden

"En een zeer overste vraagde Hem, zeggende: "Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven te beërven?" – Lukas 18:18

"En Hij zeide tot hem, ... indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dit alles heb ik in acht genomen, waarin schiet ik nog te kort?" – Matthéüs 19:17-20

"Christus voelde zich aangetrokken tot deze jongeman. Hij wist dat hij oprecht was in zijn bewering, "Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af." (Markus 10:20)." – DA p.519; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 430 (449)

"Zijn begrip van de wet was uiterlijk en oppervlakkig. Beoordeeld naar een menselijke maatstaf, had hij een onberispelijk karakter. Tot op zekere hoogte was zijn uiterlijke leven vrij van schuld; hij dacht oprecht dat zijn gehoorzaamheid smetteloos was. Toch vreesde hij heimelijk dat niet alles goed zat tussen hem en God. Dit dreef hem tot de vraag, "wat ontbreekt mij nog?" (Matthéüs 19:20)." – COL p.391; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 243

"Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen." – Matthéüs 19:21-22

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." – Spreuken 14:12

"Christus kende het hart van de overste. Slechts één ding ontbrak hem, maar dat was wel een uiterst belangrijk beginsel. Hij had behoefte aan Gods liefde in zijn ziel. Dit gebrek aan liefde, tenzij hierin werd voorzien, zou hem fataal worden." – DA p.519; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 430 (449)

"Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander." – Johannes 13:35

"Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?" – 1 Johannes 3:17

"De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtzinnig, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk; zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedenkt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen." – 1 Korinthe 13:4-7



"Liefde verdraagt niet alleen andermans fouten, maar onderwerpt zich blijmoedig aan elk lijden of ongemak, hetgeen zo'n verdraagzaamheid nodig maakt" – ST p.169

"Want de liefde van Christus dringt ons." – 2 Korinthe 5:14a

"Velen bedriegen zichzelf; omdat het beginsel van de liefde niet in hun hart woont." – SD p.49

"Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets." – 1 Korinthe 13:1-3

"Wij kunnen actief zijn, wij kunnen veel werk doen; maar zonder de liefde, zoals de liefde van Christus in het hart, kunnen wij nooit geteld worden bij het hemelse gezin." – COL p.158; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 93

"Liefde is de basis van godsvrucht. Wat zijn belijdenis ook is, niemand heeft een pure liefde tot God, tenzij hij een onzelfzuchtige liefde koestert voor zijn naaste. Wij kunnen echter nooit in het bezit komen van deze geest door te proberen anderen lief te hebben. Wat wij nodig hebben is de liefde van Christus in ons hart. Als ons ik opgaat in Christus, komt ware liefde spontaan tevoorschijn." – COL p.384; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 238

"Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is" – Romeinen 5:5

Heb God lief en uw naaste

"En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dit en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?" – Lukas 10:25-29

"Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het Schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding." – Jakobus 2:8-9

"zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achtte de één de ander uitnemender dan zichzelf;" – Filippenzen 2:3



"De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet." – Romeinen 13:10

"Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen ook aldus, want dit is de wet en de profeten." – Matthéüs 7:12

"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander; indien de één tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo." – Kolossenzen 3:12-13

"Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft." – 1 Johannes 3:14-15

"Omdat haat in het hart gekoesterd wordt, is daar geen jota van de liefde van God." – OHC p.235

"Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben." – 1 Johannes 4:20-21

"Tenzij u in uw leven het beginsel van zelfopofferende liefde hebt geaccepteerd, dat het beginsel is van Zijn karakter, kunt u God niet kennen." – MB p.25; Zaligsprekingen blz. 28

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." – Spreuken 14:12

"Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde." – 1 Johannes 4:7-8

".. bewaart uzelf in de liefde Gods, ..., verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwig leven." – Judas 20a, 21

Wedergeboren worden

"En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is." – Johannes 3:1-2



"Jezus richtte zijn blik op de spreker, alsof hij tot in zijn ziel kon lezen. In Zijn grote wijsheid zag Hij voor zich een zoeker naar Waarheid." – DA p.168; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 130 (133)

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." – Johannes 3:3

"Hij was een nauwgezette Farizeeër en trots op zijn goede werken. Hij werd overal geacht om zijn weldadigheid en vrijgevigheid bij het ondersteunen van de tempeldienst en voelde zich van Gods gunst verzekerd. Hij was erg verbaasd bij de gedachte aan een Koninkrijk dat zo rein was, dat hij het, zoals hij nu was, niet zou kunnen zien,.. omdat hij als Israëliet was geboren, meende hij dat hij zeker kon zijn van een plaats in Gods Koninkrijk. Hij meende dat hij niet veranderd hoefde te worden. Daarom was hij verbaasd over de woorden van de Heiland. Hij ergerde zich eraan, dat ze op hem van toepassing zouden zijn." – DA p.171; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 130-131 (134)

"Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." – Johannes 3:4-7

"Er was geen verontschuldiging voor de blindheid van Israël voor het werk van wedergeboorte. Jesaja had onder de leiding van de Heilige Geest geschreven: *"Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een wegwerpelijke kleed."* (Jesaja 64:6) David bad: *"Scheep mij een rein hart, o God en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest."* (Psalm 51:12) Door Ezechiël was de belofte gegeven: *"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven en maken dat gij naar Mijn inzettingen zult wandelen."* (Ezechiël 36: 26-27)." – DA p.174; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 136 (137)

"Wie door eigen werken tracht de hemel te bereiken door stipt de wet te houden, probeert iets wat onmogelijk is. Voor iemand die slechts een wettische godsdienst, een gedaante van godsvrucht heeft, is geen veiligheid. Het christelijke leven is geen verandering of verbetering van het oude leven, maar een verandering van natuur. Het betekent de dood voor de oude natuur en de zonde en een geheel nieuw leven. Deze verandering kan alleen tot stand komen door het werk van de Heilige Geest." – DA p.172; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 132 (135)

"De grote zorg van ieder mens moet zijn: Is mijn hart vernieuwd? Is mijn ziel veranderd? Zijn mijn zonden vergeven door het geloof in Christus? Ben ik opnieuw geboren?" – 2 SM p.117



"Een wedergeboorte is een zeldzame ervaring in deze periode van de wereld. Dit is de reden dat er zoveel verwarring is in de kerken. Velen, zo velen, die de naam van Christus aannemen zijn ongeheilgd. Ze zijn gedoopt, maar ze zijn levend begraven. Het IK is niet gestorven, en daarom zijn ze ook niet opgestaan in een vernieuwd leven in Christus. (Romeinen 6:4)." – 6 BC p.1075; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 470

"Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn." – 1 Johannes 1:12-13

"De oude natuur, geboren uit bloed en de wil van het vlees, kan het Koninkrijk van God niet beërven. De oude manieren, de geërfde aanleg, de vroegere gewoontes, moeten opgegeven worden; want genade wordt niet geërfd. De wedergeboorte bestaat uit nieuwe motieven, nieuwe smaak, nieuwe aanleg. Diegene die door de Heilige Geest een nieuw leven hebben gekregen, zijn deelhebbers geworden van de Goddelijke natuur, en in al hun gewoontes en praktijken zullen ze bewijs leveren van hun relatie met Christus." – 6 BC p.1101; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 513

"Een oprechte bekering is een radicale verandering. De inactiviteit van de geest en de neigingen van het hart moeten zich bekeren en het leven wordt nieuw in Christus." – 4 T p.17; Schatkamer, deel 1 blz. 459

"Velen die voorgeven Christus te volgen hebben geen oprecht geloof. Zij openbaren in hun leven niet de vruchten van een ware bekering. Ze worden door dezelfde gewoontes beheerst, dezelfde geest van bemoeizucht en egoïsme, die hen beheerste voordat ze Christus aannamen. Niemand kan de stad van God binnengaan die geen kennis heeft van een oprechte bekering. In oprechte bekering is de mens wedergeboren. Een nieuwe geest neemt bezit van de tempel van de ziel. Een nieuw leven begint. Christus wordt geopenbaard in het karakter." – RH, 7-30-1901

"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft." – 2 Korinthe 5:17-18

"Dat wat onaangenaam was in het karakter is gezuiverd door de liefde van Christus Jezus. Alle egoïsme is verdreven, alle jaloezie, alle kwaadsprekerij, is uitgeroeid, en een radicale verandering is in het hart gesmeed." – RH,7-22-1890

Zorg dat u olie in uw kruik heeft

"Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie, doch de wijzen namen olie in haar kruiken, met haar lampen." – Matthéüs 25:1-4



"De beide groepen wachtenden stellen de beide klassen voor die op de komst van hun Heer wachten. Ze worden maagden genoemd omdat ze een zuiver geloof belijden. De lampen stellen het woord van God voor. De olie is het symbool van de Heilige Geest. In deze gelijkenis gingen alle tien maagden hun bruidegom tegemoet.

Ze hadden allen lampen en kruiken voor de olie...Maar vijf hadden verzuimd hun kruik te vullen met olie. Een tijd lang was er tussen hen geen verschil te zien. Dit is ook het geval met de gemeente die kort voor de tweede komst van Christus leeft. Allen kennen de Schriften. Allen hebben de boodschap gehoord van de spoedige wederkomst van Christus, en vol vertrouwen wachten ze op Zijn verschijnen. *"Zie, de bruidegom komt; gaat uit Hem tegemoet."* Velen zijn er niet klaar voor. Ze hebben geen olie voor hun lampen in hun kruik. Zij zijn verstoken van de Heilige Geest." – COL p.406, 408; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 253, 252, 253-254

"Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft." – 1 Johannes 4:13

"Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe." – Romeinen 8:9b

"Ze hadden allen een lamp, dat is, uiterlijke schijn van religie; maar alleen vijf van hen hadden een innerlijke vroomheid. Bij vijf van hen ontbrak de olie van genade. De Geest van leven in Christus Jezus, de Heilige Geest, verbleef niet in hun hart. Zonder de olie van genade, wat nut heeft het dan een lamp van belijdenis te dragen." – SD p.118

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daar van voert naar de dood." – Spreuken 14:12

"Hier zien wij de grootste dwaling die de menselijk geest kan beïnvloeden; deze mensen geloven dat ze het bij het rechte eind hebben terwijl dat niet zo is. Ze worden te licht bevonden wanneer het voor altijd te laat is om in hun noden te worden voorzien." – 1 T p.417; Schatkamer, deel 1 blz. 168

"...en die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open! Maar Hij antwoordde en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet." – Matthéüs 25:10-12

"De groep die voorgesteld wordt door de dwaze maagden, zijn geen huichelaars. Ze hebben eerbied voor de Waarheid, ze hebben deze verkondigd, zij voelen zich aangetrokken tot diegene die de Waarheid geloven; maar zij hebben zich niet overgegeven aan het werk van de Heilige Geest. Zij zijn niet op Christus Jezus, de Rots, gevallen, waardoor hun oude natuur gebroken zou zijn..... De Geest werkt aan het menselijk hart naarmate men verlangt en bereid is om een nieuwe natuur ingeplant te krijgen; maar de groep die voorgesteld worden als de dwaze maagden, zijn met een oppervlakkig werk tevreden geweest. Zij kennen God niet." – COL p.411; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 254



"Nu is de tijd om te smeken dat mensen niet alleen het woord van God horen, maar zonder uitstellen zich verzekeren van olie in hun lampen. Die olie is de gerechtigheid van Christus. Het stelt het karakter voor, en karakter is niet overdraagbaar. Niemand kan het voor iemand anders waarborgen. Ieder moet een karakter verwerven dat gezuiverd is van iedere smet van zonde." – TM p.233,234

"Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid." – 2 Timotheüs 2:21

"De gehele hemel wacht op kanalen waardoor de heilige olie uitgegoten kan worden om een vreugde en zegen te zijn voor ieders hart Als iedereen bereid was te ontvangen, zouden allen vervuld worden met Zijn Geest." – COL p.419; Lessen uit het Leven van alledag blz. 259

"Het Evangelie van Christus betekent meer dan vergeving van zonde; het betekent het wegnemen van onze zonde, en de leegte vullen met de genade van de Heilige Geest." – COL p.419,420; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 259-260

"reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt." – Jesaja 52:11b

"opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods." – Efeze 3:16-19

Doe het bruiloftskleed aan

"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geweest zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren." – Matthéüs 22:2, 11-14

"In de gelijkenis, waar de koning vraagt, *"Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende?"* (Matthéüs 22:12) verstomde de man. Zo zal het zijn in de grote oordeelsdag. Nu kan men zich nog verontschuldigen voor hun karaktergebreken, maar op die dag zal er geen excuus meer zijn." – COL p.317;

Lessen uit het Leven van Alledag blz. 194

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." – Spreuken 14:12

"De gelijkenis van het bruiloftskleed opent voor ons les met grote gevolgen. Met het huwelijk wordt de vereniging van de mensheid met de Godheid voorgesteld;



het bruiloftskleed stelt het karakter voor dat ieder moet bezitten die als gast geschikt wordt geacht om toegelaten te worden tot de bruiloft." – COL p.307; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 188

"Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." – Openbaring 19:7-8

"Het is de gerechtigheid van Christus, Zijn Eigen onbesmette karakter, dat door het geloof verleend wordt aan een ieder die Hem ontvangt als hun persoonlijke Verlosser." – COL p.310; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 190

"Dit kleed, geweven met het hemelse weefgetouw, heeft geen draad van menselijk vernuft in zich. Christus in Zijn menselijkheid bracht een volmaakt karakter voort en dit karakter biedt Hij ons aan om in deel te nemen. *"Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijke kleed"*. (Jesaja 64:6) Alles wat wij uit ons zelf kunnen doen is bevuild met zonde. Maar de Zoon van God *"is geopenbaard, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem"* (1 Johannes 3:5) ... Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn Geest, onze gedachten worden in Hem gevangen; wij leven Zijn leven. Dit wordt bedoeld met gekleed worden met Zijn kleed van gerechtigheid." – COL p.311,312; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 191

"Ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij gekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld." – Jesaja 61:10

"God heeft ruim voorzieningen getroffen zodat wij volmaakt mogen staan in Zijn genade, aan niets gebrek, wachtend op de verschijning van onze Heere. Bent u er klaar voor? Heeft u het bruiloftskleed aan? Dat kleed zal nooit bedrog, onreinheid, corruptie of huichelarij bedekken. Het oog van God rust op u. Het doorziet al onze gedachten en overleggingen van het hart. Wij kunnen onze zonden verbergen voor het oog van de mensen, maar wij kunnen niets verbergen voor onze Maker." – 5 T p.220; Getuigenissen, deel 5 blz. 180-181

"Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden." – Matthéüs 10:26

"Want Mijn ogen zijn op al uw wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor Mijn ogen niet bedekt." – Jeremia 16:17

"Allen moeten het kritisch onderzoek van de grote Koning doorstaan en alleen diegene die het kleed van Christus' gerechtigheid aan hebben worden ontvangen.



Gerechtigheid is goed doen en het is door hun daden dat iedereen geoordeeld wordt. Onze karakters worden geopenbaard door wat wij doen. De werken laten zien of het geloof oprecht is." – COL p.312; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 192

"Handel eerlijk met uw eigen ziel. Onthoudt dat een gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks door Jezus aan Zijn Vader wordt voorgesteld." – 1 T p.163; Schatkamer, deel 1 blz. 56

"gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou [haar] gereinigd hebbende door het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk." – Efeze 5:25-27

"God zal alleen reinheid en heiligheid accepteren; één vlek, één rimpel, één gebrek in het karakter, zal hen voor altijd uitsluiten van de hemel, met al zijn heerlijkheden en schatten." – 2 Testimonies p.453; Maranatha blz. 53

"Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij behouden wordt." – Jeremia 4:14

"Als het mogelijk zou zijn om toegelaten te worden in de hemel zo als wij zijn, hoe velen van ons zouden dan God kunnen aanschouwen? Hoe velen van ons hebben het bruiloftskleed aan? Hoe velen van ons zijn zonder smet of rimpel of iets dergelijks? Dit is onze was- en reinigingstijd - de tijd dat wij onze kleren en karakter in het bloed van het Lam reinigen. Johannes zei, *"Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."* (Johannes 1:29) Moeten wij onze zonden niet laten?" – HP p.356

"De gerechtigheid van Christus is geen dekmantel voor onbeleden, of zonden die nog niet opgegeven zijn; het is een levensbeginsel die het karakter verandert en het gedrag beheerst. Heiligheid is volmaaktheid voor God; het is de totale overgave van hart en leven aan de inwoning van de hemelse beginselen." – DA p.555-556; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 457-458 (481)

"De genade van Christus moet ingeweven zijn in ieder facet van het karakter." – CH p.633

"Zelfs uw gedachten moeten onderworpen zijn aan de wil van God en uw gevoelens onder controle van verstand en godsdienst. Uw verbeelding is u niet gegeven om de vrije loop te laten en zijn eigen weg te laten gaan zonder enige moeite tot discipline of beperkingen. Als de gedachten verkeerd zijn, zullen ook de gevoelens verkeerd zijn. Gedachten en gevoelens samen vormen het morele karakter." – 5 T p.310; Getuigenissen, deel 5 blz. 252

"Er wordt zedelijke volmaaktheid geëist van iedereen. Wij mogen nooit de standaard van gerechtigheid verlagen om het aan te passen aan geërfde of aangeleerde neigingen tot het kwaad. Wij moeten begrijpen dat karaktergebreken zonden zijn. Alle rechtvaardige karaktertrekken vinden hun volmaaktheid in God als een harmonieus geheel en iedereen die Christus aanvaardt als hun persoonlijke Zaligmaker ontvangt



het voorrecht deze kenmerken te bezitten." – COL p.330; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 200

"Zedelijke en geestelijke volmaaktheid, door de genade en kracht van Christus, is aan iedereen beloofd." – AA p.478; Van Jeruzalem tot Rome blz. 351

"Alleen door de wijsheid die God geeft kunnen wij dit doek weven. Door op ons zelf te vertrouwen, weven wij er draden van egoïsme in, en het patroon wordt verdorven." – FL p.220; Het geloof waardoor ik leef blz. 220

"De gerechtigheid van Christus bestaat uit goede daden en werken vanuit oprechte, onzelfzuchtige motieven. Uiterlijke gerechtigheid zal niet baten wanneer innerlijke versiering ontbreekt." – 3 T p.528

"Wanneer zij, die beweren dat zij kinderen van God zijn, in hun karakter aan Christus gelijk worden, zullen zij aan Gods geboden gehoorzaam zijn. Dan kan de Heere hen vertrouwen om deel uit te maken van hen die het hemelse gezin zullen vormen. Bekleed met het heerlijke gewaad van Christus' gerechtigheid hebben zij deel aan het feestmaal van de Koning. Zij hebben recht om deel uit te maken van de schare die gewassen is door het bloed." – COL p.315; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

"Het is het witte kleed van Christus' gerechtigheid dat de zondaar toegang verleent om in de aanwezigheid van de hemelse engelen te zijn." – 7 BC p.920; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 576

"Daarom, geliefden beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijven voor Hem in vrede." – 2 Petrus 3:14

Wees een gedreven christen

"En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen." – Openbaring 3:14:16

"De boodschap aan Laodicea is van toepassing op Gods volk die zeggen de tegenwoordige Waarheid te hebben. Het grootste deel zijn lauwe belijders." – 4 T p.87; Schatkamer, deel 1 blz. 492

Laodicea betekent niet "lauw" maar "oordeel". Wij leven in de tijd van het oordeel en als de Heere naar Zijn kerk kijkt, ziet Hij dat de meerderheid lauw is, en Hij verlangt dat zij hun toestand inzien. De *"heten"* hebben de wedergeboorte ervaren en kennen de noodzakelijkheid van een dagelijks leven door de Geest. De *"kouden"* weten dat zij geen reddende relatie hebben en zijn zich bewust van hun verloren toestand, maar de *"lauwen"* denken dat ze recht staan tegenover God, niet wetende dat ze in een verloren toestand zijn.



"Welke grotere misleiding kan er in de menselijke geest komen, dan het vertrouwen dat men het bij het rechte eind heeft, terwijl dat niet zo is! De boodschap van de waarachtige Getuige vindt Gods volk in een trieste misleiding, doch eerlijk in deze dwaling." – 3 T p.252-253; Schatkamer, deel 1 blz. 336

“Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.” – Openbaring 3:17

"Hoe duidelijk wordt de toestand van diegene geschilderd die denken de hele Waarheid te hebben, die trots zijn op hun kennis van het Woord van God, terwijl Zijn reddende kracht niet gevoeld wordt in hun leven." – 1 SM p.357

"Als het innerlijke leven van velen die de Waarheid belijden aan hen zou worden voorgehouden, zouden ze niet beweren christenen te zijn." – 5T p.161; Getuigenissen, deel 5 blz. 134

Ze mogen roepen, *“Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel”* (Jeremia 7:4) zijn wij, terwijl hun harten gevuld zijn met onheilige handel en onrechtmatige ruilhandel. De binnenhof van de tempel van de ziel kan de verblijfplaats zijn van afgunst, trots, hartstocht, kwade vermoedens, bitterheid, en geveinsde beleefdheid. Christus kijkt bedroefd naar Zijn belijdend volk, die zich rijk voelen en verrijkt in de kennis van de Waarheid, en die nog verstoken zijn van de Waarheid in leven en karakter." – OHC p.349

"Het innerlijke werk van genade ontbreekt in hun harten." – 4 T p.88; Schatkamer, deel 1 blz. 493

Laat Jezus toe in uw hart

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” – Openbaring 3:20

“Christus wil zo graag bezit nemen van de tempel van de ziel als wij Hem maar toelaten! Hij wordt voorgesteld wachtend en kloppend op de deur van ons hart. Waarom gaat Hij dan niet naar binnen? Omdat de liefde tot de zonde de deur gesloten heeft van ons hart. Zodra wij bereid zijn de zonde op te geven, onze schuld bekennen, is de barrière verwijderd tussen ons en de Heiland.” – 1 SM p.325

"In het werk van verlossing is geen dwang. Er wordt geen uiterlijk geweld gebruikt. Onder de invloed van Gods Geest, is de mens vrij om te kiezen wie hij wil dienen. In de verandering die plaatsvindt als iemand zich overgeeft aan Christus ligt het hoogste besef van vrijheid. Het verdrijven van de zonde is een daad van de eigen ziel. Het is waar, dat wij geen kracht hebben om onszelf te bevrijden van satans macht; maar als wij verlangen te worden bevrijd van de zonde en in onze grote nood roepen om een kracht buiten- en boven onszelf, worden de krachten van de ziel en de Goddelijk energie van de Heilige Geest gebundeld, en zij gehoorzamen de wet van de



wil in het vervullen van de wil van God." – DA p.466; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 388 (405)

"Verneder uzelf voor God, en doe een serieuze poging de tempel van de ziel te reinigen van alle vuil - alle afgunst, alle jaloezie, alle achterdocht, alle bemoeizucht. *“Reinig de handen, gij zondaren; en zuivert de harten, gij, dubbelhartigen.”* (Jakobus 4:8)." – 5 T p.163; Getuigenissen, deel 5 blz. 135

"Als iemand volledig gereinigd is van zijn IK, als ieder valse god verwijderd is uit de ziel, wordt de leegte gevuld door de instromende Geest van Christus." – GW p.287

Koop het goud, de witte klederen en de ogenzalf

"Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt." – Openbaring 3:18

"Het goud gelouterd in het vuur is het geloof dat werkt door de liefde. Alleen dit kan ons in harmonie met God brengen. Wij mogen misschien actief zijn en veel werk doen; maar zonder de liefde, zoals de liefde die woont in het hart van Christus, kunnen wij nooit gerekend worden tot het hemelse gezin." – COL p.158; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 93

"Want in Christus Jezus mag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende." – Galaten 5:6

"Oprecht geloof werkt altijd door liefde; het voedt de drijfkracht." – RH, 1-24-1893

"Mensen hebben een kracht buiten- en boven zichzelf nodig om de gelijkenis met God te herstellen; maar omdat hij Goddelijke hulp nodig heeft, maakt dat het menselijke handelen niet onnodig. Geloof van de zijde van de mens is vereist, want geloof werkt door liefde en reinigt de ziel." – 1 SM p.375

"Het witte kleed is de gerechtigheid van Christus dat in het karakter geweven kan worden. Oprechtheid van hart, oprechtheid van motieven, zal iedereen karakteriseren die zijn kleed wast, en ze wit maakt in het bloed van het Lam." – 7 BC p.965; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 651

"In dit leven moeten wij ons bekleden met het kleed van Christus' gerechtigheid. Dit is onze enige kans om een karakter te vormen voor het tehuis, dat Christus bereid heeft voor hen die Zijn geboden gehoorzamen." – COL p.319; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 196



"Het oog is het gevoelige geweten, het innerlijk licht van de geest. Van het juiste inzicht daarvan hangt de geestelijk gezondheid van de gehele ziel en het bestaan af. De 'ogenzalf', het Woord van God, doet het geweten pijn als het wordt toegepast; want het overtuigt van zonde. Maar de pijn is noodzakelijk opdat de genezing volgt en het oog alleen gericht is op Gods eer." – 7 BC p.965; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 652

"Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn." – Matthéüs 6:22-23

"Het moment dat het oog van Jezus afdwaalt, is er duisternis, wordt duisternis gevoeld, want alleen Jezus is voor altijd licht en leven en vrede en zekerheid." – TMK p.190

"Als er ook maar één zonde wordt gekoesterd in de ziel, of één verkeerde gewoonte in het leven, wordt het gehele wezen aangetast." – DA p.313; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 253-254 (263)

"in dezelve den goeden strijd strijdt; Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;" – 1 Timotheüs 1:18b-19

"Als de mens de bescherming van een goed geweten verliest, dan weet hij dat hij de samenwerking met de hemelse engelen heeft verloren. God werkt dan niet meer in hem. Een andere geest inspireert hem." – TD p.240

"En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen." – Handelingen 24:16



Hoofdstuk 2 WERK MET GOD SAMEN AAN UW VERLOSSING

"...werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar [Zijn] welbehagen." – Filippenzen 2:12b- 13

"Als wij Gods genade de onze willen maken, moeten wij ons deel doen. De Heere stelt hier niet voor om voor ons het willen noch het werken te volbrengen. Zijn genade wordt gegeven om in ons het willen en het werken bewerken, maar nooit als een vervanging van onze pogingen. Onze zielen worden opgewekt om samen te werken. De Heilige Geest werkt in ons, dat wij onze eigen verlossing bewerken." – MYP p.147; Boodschappen aan jonge mensen blz. 139

"Niemand kan iets volbrengen zonder God en God heeft Zijn plannen zo gemaakt dat er niets gedaan kan worden in het herstel van de mens zonder de samenwerking van het menselijke met het Goddelijke. Het deel wat door de mens in stand gehouden moet worden is zo onmetelijk klein, maar in het plan van God is het juist dat deel dat nodig is om het werk tot een succes te maken." – GAG p.319

Het volgende schema is een overzicht hoe wij met God kunnen samenwerken.

GODS DEEL	ONS DEEL
1. Hij trekt u	1. Zijn trekken niet weerstaan
2. Hij overtuigt u van zonde, gerechtigheid, en oordeel	2. Erken uw schuld en uw behoefte aan Zijn gerechtigheid
3. Hij geeft bekering/berouw	3. Beken uw zonden en laat ze na en geef Hem uw hart
4. Hij vergeeft, reinigt, vernieuwt en bevrijdt u, om een geheiligd leven te leiden.	4. Geloof en neem het aan
5. Hij zal in u leven en u kracht geven	5. Leef door geloof en breng veel vruchten voort

Strijd de goede strijd van het geloof

6. Hij zal een uitweg geven als u in de verleiding komt	6. Neem Gods uitweg aan en geeft u aan Hem over
---	---

Ziet toe dat gij niet valt

7. Hij zal uw Advocaat zijn als u valt	7. Heb berouw en keer bij Hem terug.
--	--------------------------------------

Zoals u kunt zien, is Gods deel altijd het werk in uw hart, terwijl uw deel is mee te werken en uitwerken wat Hij in u bewerkt.



Hij zal u trekken

"En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken." – Johannes 12:32

"Het allereerste en meest belangrijke is dat onze ziel zich versmelt en onderwerpt aan onze Heere Jezus Christus als de Zondendrager, de zondenvergevende Heiland, maakt het Evangelie zo duidelijk mogelijk." – Ev p.264

"En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." – Johannes 3:14-17

"en gij zult Hem de naam JEZUS geven. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden." – Matthéüs 1:21

"Want het is [des Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven," – Kolossenzen 1:19-20

"Het kruis van Golgotha moet hoog boven de mensen verheven worden, het moet hun gedachten verdiepen en hun gedachten vasthouden. Dan zullen alle geestelijke vermogens rechtstreeks van God beladen worden met Goddelijke kracht." – MB p.44; De Zaligsprekingen blz. 44

"Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." – Johannes 1:29

"Wij allen dwaalden als schapen. Wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen." – Jesaja 53:6

"Christus alleen heeft alle verdriet en verleidingen ervaren die de mens kan overkomen. Nooit is een ander, uit een vrouw geboren, zo hevig aangevallen door verleidingen; nooit heeft een ander zo'n zware last van 's werelds zonde en smart gedragen. Nooit is er iemand geweest wiens medeleven zo groots en teder was. Een deelhebber in alle menselijke ervaringen, kon Hij niet alleen voelen voor, maar met iedere belaste, verleide en strijdende mens." - Ed p.78; Karaktervorming blz. 76

"Door in Hem zelf de kracht van satan's verleidingen en het menselijk lijden en zwakheden te ervaren, weet Hij hoe Hij diegene kan helpen, die oprechte pogingen doen zichzelf te helpen." – RH, 3-18-1875



"Hij was onbezoedeld met corruptie, zonde was Hem vreemd; toch bad Hij en vaak onder sterk geroep en tranen. Hij bad voor Zijn discipelen en voor Hemzelf, aldus identificeerde Hij Zichzelf met onze behoeften, onze zwakheden, en onze tekortkomingen, die zo gebruikelijk zijn voor de mensheid." – 2 T p.508; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 712

"Zodra Christus de woestijn van verleidingen binnenging, veranderde Zijn gezicht. . . . Het gewicht van de zonde van de wereld drukte op Zijn ziel, en Zijn gelaat drukte onuitsprekelijke droefheid uit, een diepe zielenmart die de gevallen mens zich nooit zal realiseren. Hij voelde een overweldigende vloed van ellende die de wereld overspoelt. Hij realiseerde de kracht van onbedwingbare eetlust en van onheilige hartstochten die de wereld beheersen, die de mensheid onuitsprekelijk lijden heeft gebracht." – 1 SM p.271

"Als satan Christus ertoe had kunnen brengen een enkele maal te zondigen, Hem zover had kunnen brengen dat een enkele verkeerde daad of gedachte Zijn volmaakte reinheid zou hebben besmeurd, zou de vorst der duisternis over de Borg van de mens hebben getriomfeerd en zodoende heel het menselijk geslacht aan zich hebben onderworpen. Maar hoewel satan het Christus moeilijk kon maken, kon hij Hem niet besmetten met de zonde. Hij kon zielenpijn veroorzaken, maar Hem niet verontreinigen. Hij maakte het leven van Christus één lange periode van strijd en beproeving." – PK p.701; Profeten en Koningen blz. 429

"Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou." – Handelingen 3:18

"Gedurende de dertig jaren die Christus hier op aarde leefde was Zijn hart verwrongen met onbegrijpelijke zielenmart. Het pad van de krib tot het kruis op Golgotha werd overschaduwed door droefheid en smart. Hij was een Man van smarten, en bekend met leed, met zo'n hartenpijn die niet in menselijk taal is uit te drukken. . . .

. De zonde hatend met een volkomen haat, toch heeft Hij de zonde van de gehele wereld in zijn ziel verzameld. Zelf onschuldig droeg Hij de straf van de schuldenaren. Onschuldig, toch offerde Hij Zichzelf op als Vervanger voor de overtreders. De schuld van elke zonde drukte zijn gewicht op de Goddelijke ziel van de Verlosser van de wereld. De kwade gedachten, de kwade woorden, de kwade daden van iedere zoon en dochter van Adam, riepen om vergelding van Hem, want Hij was de Plaatsvervanger van de mens geworden. Hoewel de schuld van de zonde niet de Zijne was, werd Zijn geest verscheurd en gekneusd door de overtredingen van de mensen *"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem."* (2 Korinthe 5:21)

Vrijwillig gaf onze Goddelijke Plaatsvervanger Zijn ziel aan het zwaard van gerechtigheid, zodat wij niet verloren gaan, maar het eeuwige leven mogen hebben." – 1 SM p.322

"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem." – 2 Korinthe 5:21



"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;" – 1 Petrus 2:24

"In Zijn laatste uren, hangende aan het kruis, ondervond Hij ten volle wat de mens door moet maken tegen de strijd van de zonde. Hij beseft hoe slecht een mens kan worden als hij aan de zonde toegeeft. Hij werd zich bewust van de verschrikkelijke gevolgen van de overtreding van Gods wet; want de ongerechtigheid van de gehele wereld was op Hem." – 5 BC p.1082; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 310

"Satan trof met zijn felle verzoeken het hart van Jezus. De Heiland kon niet door de poorten van het graf heen kijken. De hoop hield Hem niet voor ogen dat Hij als overwinnaar uit het graf zou opstaan en sprak Hem niet van het feit, dat de Vader Zijn offer zou aanvaarden. Hij vreesde dat de zonde zo aanstootgevend was voor God dat Hij voor altijd van de Vader gescheiden zou worden. Christus voelde de zielenangst die de zondaar zal voelen als genade niet langer voor het schuldige mensdom zal pleiten. Het was het gevoel van de zonde, die Zijn Vaders toorn op Hem deed komen als de Plaatsvervanger van de mens, dat de beker die Hij moest drinken zo bitter maakte en het hart van de Zoon van God brak." – DA p.753; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 629-630 (659-660)

"Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest." – Jesaja 53:8

"[Als] dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open." – Jesaja 53:7

"Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden." – Jesaja 53:4-5

"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen;" – 1 Petrus 3:18

"Nu stierf de Heere der heerlijkheid als losprijs voor het mensdom. Toen Hij Zijn kostbaar leven opgaf, werd Christus niet ondersteund door triomfantelijke vreugde. Alles was een terneerdrukkende duisternis. Het was niet de angst voor de dood wat op Hem drukte. Het was niet de pijn of de schande van het kruis dat Hem onuitsprekelijk kwelde. Christus was de Vorst van het lijden; maar Zijn lijden kwam voort uit een besef van de boosaardigheid van de zonde, het bewustzijn dat de mens door zijn vertrouwdheid met het kwaad verblind was voor de omvang daarvan. Christus zag hoe sterk de greep van de zonde op de mens is en hoe weinigen bereid zijn zich van haar macht los te maken. Hij wist dat zonder de hulp van God, het mensdom verloren zou gaan en Hij zag dat talloze mensen omkwamen, terwijl



overvloedige hulp binnen hun bereik was." – DA p.752-753; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 629 (659)

"Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." – Lukas 19:10

"Terwijl de zondaar nog ver verwijderd is van het huis van de Vader en zijn bezit verspilt in een vreemd land, gaat het hart van de Vader naar hem uit; en elk verlangen, dat in het binnenste is gewekt, om tot God terug te keren, is het gevolg van het zachte pleiten van Zijn Geest, Die de afgedwaalde ertoe probeert te brengen, ja, hem smeekte en trekt om het liefdevolle hart van de Vader op te zoeken." – SC p.54;
Schreden naar Christus blz. 51-52

"Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, also zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid." – Ezechiël 34:11-12

"In de gelijkenis gaat de herder op zoek naar één schaap - het kleinste getal dat genoemd kan worden. Zo zou Christus, als er slechts één mens verloren zou gaan, voor die ene mens gestorven zijn.

Het schaap dat van de kudde is afgedwaald is het meest hulpeloze van alle schepselen. De herder moet het zoeken, want het kan de weg niet terugvinden. Zo is het ook gesteld met de mens die van God is afgedwaald. Hij is even hulpeloos als het verloren schaap en wanneer Gods liefde hem niet te hulp zou komen, zou hij nooit de weg naar God terugvinden." – COL p.187; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 109- 110

"Christus werkt voortdurend aan het hart als een kracht die even onzichtbaar is als de wind. Geleidelijk, wellicht onopgemerkt door de mens, worden er indrukken gemaakt die erop gericht zijn de ziel naar Christus te trekken. Dat kan gebeuren door over Hem na te denken, door de Bijbel te lezen of door te luisteren naar het woord van een bezielde predikant. Plotseling, als de Geest een meer direct beroep op de ziel doet, geeft deze zich vol blijdschap over aan Jezus. Velen noemen dit een plotselinge bekering; maar het is in feite het resultaat van een langdurig aansporen van Gods Geest, – een geduldig, langdurig proces." – DA p.172; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 132 (135)

Weersta Zijn trekken niet

"Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer." – Jesaja 45:22

"Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt." – Hebréeën 12:25

"Neigt uw oor, en kom tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven" – Jesaja 55:3



"De weg is duidelijk gemaakt voor allen die de keuze gemaakt hebben te luisteren, berouw te hebben en geloven. De hemel wacht op de medewerking van de zondaar, en de enige blokkade die in de weg staat kan hij alleen wegnemen, dat is zijn eigen wil. Hij moet zich aan de wil van God onderwerpen, en door berouw en geloof, naar God komen voor zijn redding. Niemand zal tegen zijn wil gedwongen worden; Christus trekt, maar zal nooit dwingen." – RH, 3-24-1896

"Ik heb u liefgehad [met] een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken [met] goedertierenheid." – Jeremia 31:3

"De allereerste stap om tot God te komen ligt in het zeker weten en geloven dat Hij liefde voor ons heeft (1 Johannes 4:16); want door het trekken van Zijn liefde worden wij naar Hem toegeleid." – MB p.104-105; Zaligsprekingen blz. 93

"Het licht dat van het kruis schijnt openbaart de liefde van God. Zijn liefde trekt ons naar Hem toe. Wanneer wij hieraan geen weerstand bieden, zullen wij naar de voet van het kruis worden geleid, vol berouw over de zonden die de kruisiging van de Heiland veroorzaakt hebben. Dan wekt Gods Geest door het geloof nieuw leven in de ziel. Onze gedachten en onze wil worden gehoorzaam aan de wil van Christus. Het hart en het verstand worden herschapen naar het beeld van Hem, Die in ons werkt om alles aan Zich te onderwerpen." – DA p.176; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 138 (139)

"Iedereen die zich overgeeft om te worden vrijgekocht, zal door Christus worden gered uit de put van verderf en uit de prikkels van de zonde.

Wanhopige ziel, schep moed, zelfs al hebt u verkeerd gedaan. Denk niet dat God uw zonden *misschien* zal vergeven en u in Zijn tegenwoordigheid zal toelaten, God heeft de eerste stap gedaan. Terwijl u nog tegen Hem in opstand leefde, is Hij uitgegaan om u te zoeken. Met het liefdevolle hart van de Herder liet Hij de negenennegentig schapen achter om in de wildernis het ene verloren schaap op te zoeken. Hij neemt de gekneusde en gewonde mens die op het punt stond om te komen, in Zijn armen van liefde en brengt hem naar de veilige kudde." – COL p.188; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 110

"Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?" – Hebreëën 2:3

"Slechts op één manier kan een ware zelfkennis verkregen worden. Wij moeten op Christus zien. Onbekendheid met Hem maakt de mensen zo trots op hun eigen gerechtigheid. Als wij nadenken over Zijn reinheid en uitnemendheid, zullen wij onze eigen zwakheid en armoede in hun ware licht zien. Wij zullen zien dat wij hopeloos verloren zijn, bekleed met het kled van zelfvoldaanheid, zoals dat van elke andere zondaar. Wij zullen beseffen dat wanneer wij ooit gered zullen worden, dit niet zal zijn door onze eigen goedheid, maar door Gods oneindige genade." – COL p.159; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 93



Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel

"En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel." – Johannes 16:8

"Het is door de invloed van de Heilige Geest dat wij overtuigd worden van zonde; en onze behoefte aan vergeving voelen. Alleen diegene die berouw hebben worden vergeven; maar het is de genade van God die de harten boetvaardig maakt. Hij is bekend met al onze zwakheden en gebreken, en Hij wil ons helpen." – 1 SM p.353

"om hun ogen te openen, en [hen] te bekeren van de duisternis tot het licht, en [van] de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij." – Handelingen 26:18

"God stuurt geen boodschappers om de zondaars te vleien. Hij brengt geen boodschap van vrede om de ongeheiligden in een noodlottige zekerheid in slaap te sussen. Hij bezwaart het geweten van de zondaar en doorboort de ziel met pijlen van overtuigingskracht. Dienende engelen houden hem Gods vreselijke oordelen voor ogen om de behoefte aan hulp te verdiepen en doen hem uitroepen: "Wat moet ik doen om gered te worden?" " – DA p.104; Jezus, de Wens der Eeuwen blz.75 (75)

Erken uw schuld en behoefte aan Zijn gerechtigheid

"Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de HEERE, zo zal Ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE. Ik zal [den] [toorn] niet in eeuwigheid behouden. 13 Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE, uw God, hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE." – Jeremia 3:12b-13a

"God maakt ons onze schuld bekend zodat wij naar Christus vluchten, en door Hem vrij gemaakt worden van de slavernij van de zonde." – MB p.10; Zaligsprekingen blz. 14

"De schuldigen weten welke zonden ze moeten bekennen om hun zielen te reinigen voor God. Jezus geeft hen nu de gelegenheid te bekennen, berouw te hebben in diepe nederigheid." – 1 T p.156; Schatkamer, deel 1 blz. 47

"Wie zich niet voor God heeft vernederd door zijn schuld te erkennen, heeft nog niet voldaan aan de eerste voorwaarde om aanvaard te worden." – SC p.37; Schreden naar Christus blz. 37

"De geest van zelfrechtvaardiging ontstond bij de vader der leugen; onze stamouders gaven er aan toe zodra ze aan de invloed van satan gehoor gaven, en alle zonen en dochters van Adam geven blijk dezelfde geest te bezitten. In plaats van ootmoedig hun zonden te belijden, proberen ze zich te dekken door de blaam op



anderen te werpen, op de omstandigheden, of op God zelf." – PP p.58; Patriarchen en Profeten blz. 32

"De enige reden dat wij geen vergeving van zonden hebben ontvangen is dat wij niet erkennen, Wie wij hebben verwond met onze overtredingen, Wie wij hebben doorboord met onze zonde, dat wij schuldig zijn en genade nodig hebben. Het bekennen, is het uitstorten van het diepste van de ziel en dat uit zich in oneindig berouw" – 1 SM p.326

"De Heere is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest." – Psalm 34:19

"Kom tot Christus zoals u bent, en overdenk Zijn liefde tot uw onbuigzaam hart is gebroken. *"Een gebroken en verslagen hart, zult Gij, o God! niet verachten."* (Psalm 51:19) ... Het is de deugdzaamheid dat van Jezus uitgaat die de vastberadenheid van het hart kracht geeft om van de zonde af te keren en trouw te blijven aan de Waarheid. Het is de deugdzaamheid van Christus die het berouw oprecht maakt." – RH, 9-3-1901

Hij geeft u berouw

"Deze heeft God door Zijn rechter [hand] verhoogd [tot] een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden." – Handelingen 5:31

"Door de openbaring van Zijn liefde, door de dringende verzoeken van Zijn Geest, tracht Hij de mensen over te halen tot berouw; want berouw is een geschenk van God, en die Hij vergeving schenkt maakt Hij eerst tot een boetvaardige zondaar." – 1 SM p.324

"Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met] de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen," – Zacharia 12:10

"Zalig [zijn] die treuren, want zij zullen vertroost worden." – Matthéüs 5:4

"Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt ten dood." – 2 Korinthe 7:10

"Vaak hebben wij spijt omdat onze zondige daden akelige gevolgen voor ons hebben; maar dit is geen bekering. Echt berouw van onze zonden is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. De Geest openbaart de ondankbaarheid van het hart dat de Heiland veronachtzaamd en bedroefd heeft en leidt ons berouwvol naar de voet van het kruis. Door iedere zonde wordt Jezus opnieuw verwond; en als wij zien op Hem die wij doorstoken hebben, treuren wij over de zonde die zulk een lijden op Hem heeft gebracht. Zulk treuren zal ons ertoe brengen de zonde op te geven." – DA p.300; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 243 (252)



"Echt berouw brengt een mens ertoe om zelf zijn schuld te dragen en er zonder bedrog of huichelarij voor uit te komen." – SC p.40; Schreden naar Christus blz. 39

"Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u; ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als en van uw huurlingen. En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver [van hem] was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en [toe] lopende, viel hem om de hals, en kuste hem." – Lukas 15:18-20

"En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen." – 2 Kronieken 7:14

"De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk." – Jesaja 55:7

Beken uw zonden, laat ze na en geef Hem uw hart

"Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen." – Spreuken 28:13

"Zodra wij bereid zijn onze zonde op te geven, en onze schuld bekennen, wordt de hindernis weggenomen tussen ons en onze Verlosser." – 1 SM p.325

"Christus kan volkomen zalig maken die in geloof tot Hem komen. Hij zal hen reinigen van alle onreinheid als ze Hem daartoe de kans geven. Maar als ze vasthouden aan hun zonden, kunnen zij onmogelijk worden gered; want de gerechtigheid van Christus bedekt geen zonden, waarvoor geen berouw is getoond." – 7 BC p.931; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 594

"Wij kunnen Christus niet ontmoeten in vrede met één onbeleden zonde die niet is bekend en nagelaten." – RH, 3-17-1891

"Berouw houdt in dat men spijt heeft van de zonde en dat men de zonde de rug toekeert. We keren ons niet van de zonde af, als we de zondigheid er niet van inzien. Er vindt geen verandering in ons leven plaats, als we ons niet in het hart van de zonde afwenden." – SC p.23; Schreden naar Christus blz. 22

"Velen proberen zich te veranderen door verkeerde gewoontes te corrigeren, en ze hopen zo christenen te worden, maar ze beginnen op de verkeerde plaats. Het eerste werk begint bij het hart." – COL p.97; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 52

"Mijn zoon, geef Mij uw hart." – Spreuken 23:26



"Als niet het hele hart aan God gegeven wordt, kan in ons nooit die verandering plaatsvinden, waardoor we naar Zijn beeld worden hersteld. Van nature zijn wij van God vervreemd. De Heilige Geest beschrijft onze toestand als volgt: *"Dood in overtredingen en zonde"* (Efeze 2:1) *"het ganse hoofd is ziek, het ganse hart is mat. ... er is niets geheels aan hetzelfde"*. (Jesaja 1:5-6). Wij worden vastgehouden in de strik van de satan, *"onder welke zij gevangen waren"* (2 Timotheüs 2:26). God wil ons genezen, ons bevrijden. Maar omdat dit een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons gehele wezen, moeten wij onszelf helemaal aan Hem overgeven.

De strijd tegen ons eigen ik is de zwaarste strijd, die te strijden valt. Het onderschikt maken van ons eigen ik, het volledig onderwerpen van onze wil aan God, vraagt strijd. Maar men moet zich innerlijk aan God overgeven, voordat men de heilige vernieuwing kan ondergaan." – SC p.43; Schreden naar Christus blz. 41

"[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid." – Efeze 4:22-24

"Het christelijke leven is geen verandering of verbetering van het oude leven, maar een verandering van natuur. Het betekent de dood van de oude natuur en de zonde en een geheel nieuw leven." – DA p.172; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 132 (135)

"... houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere." – Romeinen 6:11

"De toewijding moet volledig zijn. God laat geen bedenkingen toe, geen verdeelde poging, geen afgodsbeeld." – OHC p.308

"Maar u zegt, "Het opgeven van al mijn afgoden zal mijn hart breken." Het alles opgeven voor God wordt voorgesteld als het vallen op de Rots en gebroken zijn. Dus alles opgeven voor Hem; want tenzij u gebroken bent, bent u waardeloos." – 1 SM p.330

"De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God." – Psalm 51:19

"Als u zich volledig overgeeft aan God, als u totaal verbroken op Jezus valt, zult u beloond worden met een overwinning, een vreugde die u niet eerder ervaren hebt." – 4 T p.220

"Met God valt niet te spotten; Christus accepteert geen verdeelde diensten. Hij vraagt alles. Het heeft geen zin iets achter te houden. Hij heeft u gekocht voor een oneindige prijs, en Hij verlangt dat alles wat u heeft Hem gewillig wordt overgegeven." – 4 T p.214



"Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.." – Lukas 14:33

"God zal niet in een verdeeld hart wonen of regeren op een gedeelde troon. Iedere afgod die genegenheid krijgt en afleidt van de God van liefde moet ontroond worden." - TMK p.63

"Hij verlangt alles. Als wij toegeven aan Zijn eisen, en alles opgeven, dan, en niet eerder, zal Hij Zijn armen van genade om ons heen leggen. Maar wat geven wij op als wij alles geven? Een met zonde verontreinigde ziel om door Jezus gezuiverd te worden, gereinigd door Zijn genade, en gered van de dood door Zijn oneindige liefde." – 1 T p.160; Schatkamer, deel 1 blz. 52

"De Heere kan onze ziel niet zuiveren totdat ons gehele wezen overgegeven is aan de werking van de Heilige Geest." – RH, 2-27-1900

"Verneder uzelf voor God, en doe een ernstige poging uw zieletempel te reinigen van alle vuil - alle afgunst, alle jaloezie, alle achterdocht, alle bemoeizucht. *“Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!”* (Jakobus 4:8).” – 5 T p.163

"Het IK is in velen zo groot, het strijd altijd om de eerste plaats. Er zijn er die volgelingen van Jezus Christus beweren te zijn, maar die nooit hun IK gekruisigd hebben. Zij zijn nooit op de Rots gevallen en verbroken. Totdat dat gebeurd is, zullen ze altijd onder het IK blijven, en als ze sterven zoals ze zijn, zal het voor altijd te laat zijn om hun fouten te herstellen." – FE p.284

"keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?" – Ezechiël 18:30b-31

Hij vergeeft, reinigt, vernieuwt en bevrijdt u om een geheiligd leven te leven

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid." – 1 Johannes 1:9

"... en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." – Johannes 1:7

"Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid." – Zacharia 13:1

"Toen de soldaat de zijde van Jezus met een speer doorboorde, toen Hij nog aan het kruis hing, vloeiden er twee verschillende stromen uit, één van bloed en de ander van water. Het bloed staat voor het afwassen van de zonde van diegene die in Zijn naam geloven en het water staat voor het Levende water dat verkregen wordt van



Jezus om leven te geven aan ieder gelovige." – EW p.209; Eerste Geschriften blz. 247

"Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. 8 Dit is een getrouw woord,"
– Titus 3:5-8a

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, [dat] is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." – Johannes 3:5-7

"Zonder wedergeboorte door geloof in Zijn bloed, is er geen kwijtschelding van zonde, geen schat voor een verloren gaande ziel." – COL p.113; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 63

"Alle wassingen en besprenkelingen in de ceremoniële wet waren lessen in de vorm van gelijkenissen, die de noodzaak onderwezen van een werk van herschepping van het hart voor de reiniging van de ziel, dood door overtredingen en zonden; ze wezen eveneens op de noodzaak van de heiligmakende kracht van de Heilige Geest." – 4 BC p.1176; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 285-286

"De mens heeft uit zichzelf geen kracht zich te veranderen. Hij is niet gericht naar boven, het Goddelijke, maar naar beneden, het satanische. Christus is onze enige hoop." – PP p.73; Patriarchen en Profeten blz. 47

"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." – Handelingen 3:12

"Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, [namelijk] Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is." – 1 Johannes 5:6

"maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;" – 1 Korinthe 6:11

"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade," – Efeze 1:7

"De genade van Christus reinigt terwijl het vergeeft, en het maakt mensen geschikt voor de heilige hemel." - TMK p.336



"Vergeving heeft een bredere betekenis dan menig een denkt. ... Gods vergeving is niet louter een juridische handeling waardoor Hij ons vrij spreekt van veroordeling. Het is niet alleen vergeving van zonde, maar het terugwinnen van de zonde. Het is de uitwerking van de reddende liefde dat het hart verandert. David had het ware begrip van vergeving toen hij bad, *"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest"* (Psalm 51:12) " – MB p.114; Zaligsprekingen blz. 100,101

"Niemand anders dan God kan de trots van het menselijk hart bedwingen. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen niet uit onszelf wedergeboren worden. ... Wat is rechtvaardiging door het geloof? Het is het werk van God door de heerlijkheid van de mens in het stof te leggen, en dat voor de mens te doen wat hij niet uit zich zelf kan doen." – TM p.456

"Wanneer de zondaar, getrokken door de kracht van Christus, het opgerichte kruis nadert, en zich daarvoor neerknielt, is er een nieuwe schepping. Hem wordt een nieuw hart gegeven. Hij wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus. Heiligheid kan geen verdere eisen stellen. God Zelf rechtvaardigt hem *"die uit het geloof van Jezus is"* (Romeinen 3:26)." – COL p.163; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 96

"Hij zal uw geweten levend maken, uw hart vernieuwen, uw eigenschappen heiligen, uw gedachten zuiveren en al uw krachten doen werken voor Hem. Elke drijfveer en elke gedachte zal gevangen geleid worden tot Jezus Christus." – 7 BC p.909; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 559

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelve verzoend heeft door Jezus Christus," – 2 Korinthe 5:17-18a

"Want het is [des Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelve, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn." – Kolossenzen 1:19-20

"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn vlees; 21 En [dewijl wij hebben] een groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, [onze] harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. " – Hebreëen 10:19-22

"Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven



in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen." – Ezechiël 36:25-27

"Door het verzoenend bloed van Christus is de zondaar vrij gemaakt van slavernij en veroordeling; door de volmaaktheid van de zondeloze Plaatsvervanger en Borg, mag hij meelopen in de wedstrijd van nederige gehoorzaamheid van al Gods geboden. Zonder Christus staat hij onder de veroordeling van de wet, altijd een zondaar, maar door geloof in Christus is hij rechtvaardig voor God." – 1 SM p.330

"Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn." – Romeinen 5:9

"Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, [hen] heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?" – Hebreëen 9:13-14

"Rechtvaardigmaking wil zeggen dat het geweten, gereinigd van dode werken, daar is geplaatst waar het de zegeningen van heiligmaking kan ontvangen." – 7 BC p.908; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 557

De betekenis van het Heiligdom

Voorhof binnengaan = Jezus is de Deur

Brandofferaltair = Wedergeboorte

Wasvat = Rechtvaardigmaking, Reiniging

Heilige = Heiligmaking; Groeien in genade

Heilige der heiligen = Oordeel

"Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere." – Romeinen 6:22-23

"De erkenning van dit geschenk zal alle egoïsme van het hart uitroeien, en de eigenaar veranderen naar het beeld van Hem Die door het geloof in het hart woont." – RH, 5-22-1894

"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." – Efeze 2:8-10

"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt." – 1 Petrus 2:24



"En omdat wij geen aanspraak kunnen maken op volmaaktheid in het vlees, mogen wij Christelijke volmaaktheid van de ziel hebben. Door de opoffering voor ons gemaakt, worden zonden volledig vergeven. Wanneer wij ons volledig aan God overgeven, en van ganser harte geloven, zal het bloed van Christus ons reinigen van alle zonden. Het geweten is vrij van veroordeling. Door geloof in Zijn bloed, wordt alles volmaakt in Christus Jezus." – 2 SM p.32

"Want *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”* (2 Korinthe 5:17). Dat wat aanstootgevend was in het karakter is gezuiverd door de liefde van Jezus. Alle egoïsme is verdreven, alle afgunst, alle kwaadsprekerij is uitgeroeid en een radicale verandering is in het hart gesmeed." – RH, 7-22-1890

"Een nieuw hart hebben betekent: nieuwe gedachten hebben, nieuwe doelen, nieuwe motieven. Waaraan wordt een nieuw hart herkend? - Aan een veranderd leven. Elke dag, elk uur sterven het egoïsme en de trots af." – MYP p.72; Boodschappen voor Jonge Mensen blz. 68

"En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt," – Kolossenzen 1:21-23a

"Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en [ook] den Griek. 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven." – Romeinen 1:16-17

"Rechtvaardigmaking betekent het redden van een ziel van het verderf, opdat hij heiligmaking kan verkrijgen en door heiligmaking een hemels leven." – 7 BC p.908; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 557

"Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven." – Romeinen 6:22

"Wat is heiligmaking? Het is een zichzelf zonder voorbehoud volledig overgeven – de ziel, lichaam en geest - aan God; rechtvaardig handelen; barmhartig zijn en ootmoedig wandelen met God; de wil van God te kennen en te doen zonder rekening te houden met eigenbelangen; hemels gericht, zuiver, onzelfzuchtig, heilig, zonder vlek of rimpel." – OHC p.212

"Heiligmaking is een staat van heiligheid, uiterlijk en innerlijk, heilig en zonder voorbehoud van de Heere zijn, niet in vormendienst, maar in Waarheid. Elke onzuiverheid in gedachten, elke wellustige hartstocht, scheidt de ziel van God; want



Christus kan nooit Zijn kled van gerechtigheid aan een zondaar geven, om zijn mismaaktheid te verbergen." – OHC p.214

"De gerechtigheid van Christus is geen dekmantel voor onbeleden en nog niet nagelaten zonden; het is een levensbeginsel dat het karakter verandert en het gedrag beheerst. Heiligheid betekent volkomen zijn voor God; het betekent volledige overgave van hart en leven aan de inwoning van de hemelse beginselen." – DA p.555- 556; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 457-458 (481)

"Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, [om] dienstbaar [te zijn] der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, also stelt nu uw leden, [om] dienstbaar [te zijn] der gerechtigheid, tot heiligmaking." – Romeinen 6:17-19

"Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelf heilig in al [uw] wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig." – 1 Petrus 1:14-16

"Heiligheid van hart en reinheid van leven was het grote onderwerp in de lessen van Christus." – 2 T p.445

"Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking." – 1 Thessalonicenzen 4:7

"Perfectie, heiligheid, en niets minder geeft ons succes in het uitdragen van de beginselen die Hij hen heeft gegeven. Zonder deze heiliging, is het menselijk hart egoïstisch, zondig en slecht." – RH, 5-5-1885

"Daarom heiligt u, en weest heilig, want Ik ben de HEERE, uw God!" - Leviticus 20:7

"Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal." – Hebreëen 12:14

"Heiliging van het hart zal de juiste daden voortbrengen. Het is door de afwezigheid van een geestelijk leven, van heiliging, dat lijdt tot onrechtvaardig handelen, tot afgunst, haat, jaloezie, kwade vermoedens, en iedere hatelijke en verfoeilijke zonde." – 2 T p.445

"Wat vraagt de Heere van Zijn met bloed gekochte erfgenamen? - De heiligmaking van het gehele wezen, - reinheid als de reinheid van Christus, volmaakte overeenstemming met de wil van God. ... Er kan niets de heilige stad binnenkomen dat het onrein of tot leugen maakt." – SD p.348



"Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;" – Efeze 1:4

"Heiligheid is geen extase: het is een volledige overgave aan de wil van God; het is leven naar ieder woord dat van de mond Gods uitgaat; het is het doen van de wil van onze hemelse Vader; het is op God vertrouwen in beproeving, in de duisternis zowel als in het licht; het is wandelen door geloof en niet door aanschouwen; het is op God steunen met een onvoorwaardelijk vertrouwen, en blijven in Zijn liefde." – AA p.51; Van Jeruzalem tot Rome blz. 37-38

"Goddelijke heiligmaking ... is niets minder dan het dagelijks sterven van onszelf en dagelijks overeenkomen met de wil van God." – 4 T p.299

"Ware heiligmaking is niet meer of minder dan God lief hebben met geheel het hart, onberispelijk te wandelen naar Zijn geboden en ordeningen. Heiligmaking is geen emotie maar een in de hemel ontstaan beginsel die alle hartstochten en verlangens onder de leiding brengt van de Geest van God; en dit werk wordt gedaan door onze Heere en Heiland." – FW p.87

"... gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, [haar] gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk." – Efeze 5:25-27

"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods." – 2 Korinthe 7:1

"Heiligmaking - Hoevelen begrijpen de volle betekenis?

De ware christen doet een ervaring op die heiligheid voortbrengt. Zijn geweten is vrij van elke smet van schuld, zijn ziel heeft geen spoor van verderf De wil van

God is zijn wil geworden - gezuiverd, verheven, verfijnd en geheiligd. Zijn gelaat openbaart het licht van de hemel. Zijn lichaam is een geschikte tempel voor de Heilige Geest. Heiligheid tooit zijn karakter." – 7 BC p.909; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 558

"Zonder deze heiliging, is het menselijk hart egoïstisch, zondig, en slecht. Heiligheid brengt bij zijn bezitter vrucht voort en een overvloed aan goede werken." – RH, 5-5-1885

"Als wij in Christus blijven, als de liefde van God in het hart woont, zullen onze gevoelens, onze gedachten, onze daden in harmonie zijn met de wil van God." – AA p.563; Van Jeruzalem tot Rome blz. 410



"En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal." – 1 Thessalonicenzen 5:23-24

Geloven en aannemen

"En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, also moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verdere, maar het eeuwig leven hebbe." – Johannes 3:14-15

"U heeft uw zonden beleden, en er van harte afstand van gedaan. U heeft besloten uzelf aan God te geven. Ga nu naar Hem toe, en vraag of Hij uw zonden wil wegwassen en u een nieuw hart wil geven. En geloof dan dat Hij dit doet omdat Hij het heeft beloofd." – SC p.49-50; Schreden naar Christus blz. 48

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden." – Johannes 3:17

"De fatale gevolgen van de zonde kunnen alleen worden verwijderd door de voorzieningen die God heeft getroffen. De Israëlieten redden hun leven door naar de verhoogde slang te kijken. Dat kijken bracht geloof met zich mee. Zij bleven leven omdat zij geloofden in Gods woord, en vertrouwden op de middelen die voor hun herstel getroffen waren. Zo mag de zondaar op Christus zien en leven." – PP p.431; Patriarchen en Profeten blz. 391

"Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt." – Johannes 1:29

"Door het kruis wordt de zondaar uit het bolwerk van zonde getrokken, uit het verbond van het kwaad en bij elke nadering tot het kruis toont zijn hart berouw en in boetvaardigheid roept hij uit: 'Het waren mijn zonden die de Zoon van God kruisigden.' Hij laat zijn zonde bij het kruis en door de genade van Christus verandert zijn karakter. De Verlosser heft de zondaar uit het stof, en plaatst hem onder toezicht van de Heilige Geest. Als de zondaar opkijkt naar de Verlosser, vindt hij hoop, bescherming en vreugde. Geloof houdt Christus vast in liefde. Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel." – 1 SM p.349

"Gods voorraad van genade wacht op de vraag van iedere zondezieke ziel. Het geneest iedere geestelijke ziekte. Hierdoor worden harten gereinigd van alle bezoedeling. Het is het evangeliemiddel voor een ieder die gelooft." – HP p.34

"Vele Israëlieten zagen geen hulp in het middel waar de hemel naar verwees. De doden en de stervenden lagen om hen heen, en ze wisten dat, zonder Gods hulp, ze gedoemd waren te sterven; maar ze bleven klagen over hun wonden, hun pijn, hun zekere dood, tot hun kracht weg was, en hun ogen braken, terwijl ze ogenblikkelijk genezing hadden kunnen vinden." – PP p.432; Patriarchen en Profeten blz. 392



"Jezus wil graag, dat wij naar Hem toekomen zoals wij zijn, zondig, hulpeloos, afhankelijk. Wij mogen met al onze zwakheden bij Hem komen, met onze dwaasheden, onze zondigheid, en berouwvol aan Zijn voeten neervallen. Zijn heerlijkheid omringt ons met Zijn liefdevolle armen, onze wonden worden verbonden en gereinigd van alle ongerechtigheden.

Op dit punt schieten duizenden mensen tekort; zij geloven niet dat Jezus hen ieder voor zich en persoonlijk vergeeft. Zij nemen God niet op Zijn woord. Het is het voorrecht van allen die aan de voorwaarden voldoen, dat er in overvloedige mate vergeving is voor elke zonde.Niemand is zo zondig dat hij geen kracht, reinheid en rechtvaardigheid vindt in Jezus, Die voor hen gestorven is. Hij wacht om hen van hun kleren vol met vlekken en vuil van zonde te ontdoen, en hun te bekleden met het witte kleed van gerechtigheid; Hij biedt hen aan om te leven en niet te sterven." – SC p.52-53; Schreden naar Christus blz. 50-51

"Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol." – Jesaja 1:18

"Hoewel de zondaar zichzelf niet kan redden, moet hij toch iets doen om zijn zaligheid zeker te stellen. "... en die tot Mij komt," zegt Christus, "zal Ik geenszins uitwerpen." (Johannes 6:37) Maar wij moeten tot Hem komen; en als wij berouw hebben over onze zonden, moeten wij geloven dat Hij ons accepteert en ons vergeving schenkt. Geloof is een geschenk van God, maar de kracht om het uit te oefenen ligt bij ons. Geloof is de hand waardoor de ziel beslag legt op het Goddelijke aanbod van genade en barmhartigheid." – PP p.431; Patriarchen en Profeten blz. 391

"Maar zonder geloof is het onmogelijk [Gode] te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken." – Hebr. 11:6

"Door alle eeuwen en in elke natie zijn er die geloven dat Jezus hen persoonlijk kan en wil redden van de zonde, zij zijn de uitverkorenen van God; ze zijn Gods bijzondere schat. Ze gehoorzamen aan Zijn wil, en komen uit de wereld en zonderen zichzelf af van iedere onreine gedachte en onheilige daad. Het is een treurig feit dat een groot deel van Gods belijdende volk geen geloof heeft in Christus als hun persoonlijke Heiland." – RH, 8-1-1893

".... en zijt niet ongelovig, maar gelovig." – Johannes 20:27b

".... alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft." – Markus 9:23

"Dezelfde kracht Die het water veranderde in wijn op het bruiloftsfeest van Kana is bij machte het kwaad uit onze natuur uit te roeien, en ons deelgenoten te maken van de Goddelijke natuur. Dezelfde kracht Die de melaatse reinigde kan het hart zuiveren, geschikt voor de gemeenschap met God, met de engelen, en de verlostte menigte." – ST, 8-10-1891

"U geschiede naar uw geloof." – Matthéüs 9:29



"Geloof is eenvoudig in zijn werk en krachtig in de gevolgen. Veel belijdende christenen die het heilige Woord kennen en de Waarheid daarvan geloven, schieten tekort in het kinderlijke vertrouwen dat noodzakelijk is voor de godsdienst van Jezus. Zij streven niet naar die kostbare aanraking, die genezing brengt aan de ziel." – 6 BC p.1074; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 467

"Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods." – Romeinen 10:17

"Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, [en] een bewijs der zaken,, die men niet ziet." – Hebreëen 11:1

"Wacht niet tot u voelt dat u genezen bent. Geloof Zijn Woord, en het zal in vervulling gaan. Plaats uw wil aan de zijde van Christus. Als u Hem wilt dienen en naar Zijn Woord handelt, zult u kracht ontvangen. Welke verkeerde gewoonte u ook mag hebben, welke hartstocht door langdurige gewoonte ziel en lichaam bindt, Christus kan en wil u daarvan bevrijden. Hij zal leven brengen aan de mens, *"daar gij dood waart door de misdaden"* (Efeze 2:1). Hij wil de gevangene bevrijden, die door zwakheid en tegenslag met de ketenen der zonde is gebonden." – DA p.203; Jezus de Wens der Eeuwen blz. 159-160 (162)

"Christus is gekomen om de banden van de slavernij der zonde te verbreken. "Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn." (Johannes 8:36)." – DA p.466; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 388 (405)

"Nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens en drijfveren worden ingeplant. Er is een nieuwe maatstaf voor het karakter - het leven van Christus. De gedachten worden anders; de krachten worden gewekt om in een andere richting te werken. Het geweten wordt wakker geschud." – COL p.98-99; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 53

"En u [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; ... en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)." – Efeze 2:1-5

"Wanneer iemand zich bekeerd heeft tot God, wordt er een nieuwe morele smaak geschapen; en hij houdt van de dingen waar God van houdt." – RH, 6-21-1892

"Om uit een geestelijke dood opgewekt te worden, om een nieuwe smaak te creëren, nieuwe motieven, vraagt net zoveel kracht als nodig is om uit een lichamelijke dood op te staan." – RH, 3-12-1901

"Het is als de Geest van God de ziel aanraakt dat de krachten van de ziel levend gemaakt worden, en de mens wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus." – RH, 11-22-1892



"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." – Efeze 2:8-10

"Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods." – Romeinen 8:1- 2

"God heeft ons vrijgemaakt van de slavernij van de zonde, en heeft het voor ons mogelijk gemaakt om een wedergeboren, veranderd dienstbaar leven te leiden." – MYP p.69; Boodschappen voor jonge Mensen blz. 64-65

"Wanneer Gods Geest bezit neemt van het hart, verandert het leven. Zondige gedachten worden weggedaan, verkeerde daden nagelaten; liefde, nederigheid en vrede komen in de plaats van boosheid, jaloezie en twist. Vreugde komt in de plaats van droefheid en het gelaat weerspiegelt het licht van de hemel. Niemand ziet de hand, Die de last wegneemt of ontdekt het licht dat van God neerdaalt. Wanneer de ziel zich in geloof overgeeft aan God, volgt de zegen. Dan schept die kracht, die geen mensenoog kan zien, een nieuwe schepping naar Gods beeld." – DA p.173; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 135 (136)

"De Heere Jezus handelt door de Heilige Geest; want het is Zijn Vertegenwoordiger. Hierdoor bezielt Hij het geestelijk leven, verlevendigt de energie ten goede, reinigt van morele bezoedeling, en maakt het geschikt voor Zijn Koninkrijk." – OHC p.152

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft." – 2 Korinthe 5:17-18

"En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven." – Galaten 3:11

"De genade van Christus rechtvaardigt de zondaar om niet, zonder verdiensten of aanspraken van zijn kant. Rechtvaardigmaking is een volledige, volkomen vergeving van zonde. Op het moment dat een zondaar Christus aanvaardt door geloof, krijgt hij vergeving. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend en hij hoeft niet langer te twijfelen aan Gods vergevende genade." – 6 BC p.1071; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 463

"Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk." – Jesaja 55:6-7



"Om vergeven te worden op de manier waarop Christus vergeeft, is niet alleen vergeven zijn, maar het is een vernieuwing in de geest van ons denken. De Heere zegt: *“Ik zal u een nieuwe hart geven.”* (Ezechiël 36:26) Het beeld van Christus wordt in het verstand, hart en ziel gedrukt. De apostel zegt: *“Maar wij hebben den zin van Christus.”* (1 Korinthe 2:16) Zonder dit veranderingsproces, dat alleen kan plaatsvinden door Goddelijke kracht, zal de oorspronkelijke geneigdheid tot zonde in al zijn kracht blijven bestaan, zullen er nieuwe ketenen gesmeed worden, die een slavernij opleggen die nooit door menselijke kracht verbroken kan worden. Maar niemand kan de hemel binnengaan met zijn oude smaak, aanleg, afgoden, ideeën en theorieën. De hemel zal dan voor hen geen plaats van vreugde zijn; want alles zal dan in botsing komen met hun smaak, eetlust en aanleg en zal zich pijnlijk verzetten tegen de natuurlijke en gekoesterde karaktertrekken." – 3 SM p.190-191

“[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” Efeze 4:22-24

"Degene die de Heiland ontvangen worden kinderen van God. Zij zijn Zijn geestelijke kinderen, opnieuw geboren, vernieuwd in gerechtigheid en ware heiligheid. Hun gedachten zijn veranderd." – ST, 12-17-1902

"Wij moeten van Christus leren. Wij moeten weten wat Hij voor diegene betekent, die Hij heeft vrijgekocht. Wij moeten ons realiseren dat door het geloof in Hem het een voorrecht is om deelnemer te zijn van de Goddelijke natuur, en zo aan de verdorven wereld te ontvluchten. Dan zijn wij gereinigd van alle zonden, alle karaktergebreken. Wij hoeven geen zondige neiging vast te houden. Christus is de zonde-drager; Johannes wees de mensen op Hem, zeggende, *“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.”* (Johannes 1:29)." – RH, 4-24-1900

"Degene die Christus zien in Zijn ware karakter, en Hem in hun hart ontvangen, hebben het eeuwige leven. Door de Geest woont Christus in ons en de Geest van God, Die door het geloof in het hart ontvangen wordt; is het begin van het eeuwige leven." – DA p.388; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 316 (334)

Hij wil in u leven en u kracht geven

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, ... 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Romeinen 1:16-17

"Het Evangelie moet niet als een levenloze theorie worden verkondigd, maar als een levende kracht die het leven verandert. God verlangt van de ontvangers van Zijn genade dat ze getuigen worden van de kracht ervan." – DA p.826; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 688 (725)



"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven;" (Johannes 1:12) Deze macht schuilt niet in de mens. Het is de macht van God. Als iemand Christus aanvaardt, ontvangt hij kracht om het leven van Christus te leiden." – COL p.314;

Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

"Christus verbindt de gevallen mens in zijn zwakheid en hulpeloosheid met de bron van onbeperkte kracht." – SC p.20; Schreden naar Christus blz. 19-20

“Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” – Johannes 15:5

"Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft," – 2 Petrus 1:3

"Wanneer de zondaar Christus aanneemt en in Hem leeft, neemt Jezus zijn zonden en zwakheden en ent dan de berouwvolle zondaar in Hemzelf, zodat de relatie met Christus standhoudt, zoals de wijnstok doet met de ranken. Wij hebben niets, wij zijn niets, tenzij wij de goede eigenschappen van Christus ontvangen." – TMK p.100

"Er is geen andere weg voor de redding van de mens. “Zonder Mij,” zegt Jezus, “kunt gij niets doen.” Door Christus, en Christus alleen, kunnen de bronnen van het leven de natuur van de mens verlevendigen, zijn zintuigen veranderen, en zijn gevoelens stromen naar de hemel." – 1 SM p.341; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 510

"Hij is de Bron van geestelijk kracht Die in ons is ingeplant, en Zijn invloed zal tot uiting komen in woorden en daden, en allen binnen onze invloedssfeer verfrissen." – TM p.390; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 396

"De onuitputtelijke voorraden van de hemel staan tot hun beschikking. Christus geeft hen de adem van Zijn eigen Geest, het leven van Zijn eigen leven. De Heilige Geest zet al Zijn energie in om in hart en gedachten te werken." 6 T p.306; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 689 (726)

"opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods." – Efeze 3:16-19

"En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade." – Johannes 1:16

"Zijn toegerekende genade en kracht geeft Hij aan allen, die Hem in geloof aannemen." – 7 BC p.929; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 591-592

"Door geloof in Zijn naam rekt Hij ons Zijn gerechtigheid toe, en het wordt een levend beginsel in ons leven." – TMK p.302



"Zoals het leven bij de wijnstok circuleert door de stengel en de tros, overgaat vanuit het lager twijgje, naar het bovenste blad, zo zal de genade en liefde van Christus in de ziel branden en overvloedig worden, Zijn eigenschappen naar ieder deel in het menselijk lichaam verspreiden, iedere handeling van lichaam en gedachten doordringen." – SD p.76

"De verbinding van Christus met Zijn gelovige volk wordt door deze vergelijking (Johannes 15:5) als geen ander het beste geïllustreerd. Wij moeten deze les bestuderen, zodat wij weten wat de stam betekent voor de ranken, en in welk licht de Heere degene beschouwt die geloven en in Christus blijven. Laat een ieder overdenken wat een volmaakt voorrecht ze hebben, en zichzelf de vraag stellen: 'Is mijn wil ondergeschikt aan Christus' wil? Wordt de volheid en rijkdom van de levende wijnstok - Zijn goedheid, Zijn genade, Zijn medeleven en liefde - gezien in mijn leven en karakter?'" – RH9-18-1900

"De godsdienst van het Evangelie is Christus in het leven - een levend, werkzaam beginsel. Het is de genade van Christus geopenbaard in het karakter dat tot uiting komt in goede werken. – COL p.384; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 238

"Christus die woont in de mens oefent een veranderende kracht uit, en het uiterlijke gedrag getuigt van de vrede en vreugde die in ons regeert. Wij drinken van de liefde van Christus in, zoals de rank voeding trekt uit de wijnstok. Als wij geënt zijn in Christus, wanneer wij met iedere vezel verenigd zijn met de levende Wijnstok, dan zullen wij, door het dragen van rijke trossen van levende vruchten, hiervan bewijzen laten zien." – 1 SM p.337

"Innerlijke genade zal gezien worden in de uiterlijke daden." – 5 T p.568

"Innerlijke gerechtigheid wordt gezien in uiterlijke gerechtigheid. Hij die innerlijke gerechtigheid bezit is niet hardvochtig en onsympathiek, maar groeit dagelijks meer naar de gelijkenis met Christus, steeds sterker wordend. Hij die geheiligd is door de Waarheid heeft zelfdiscipline, en zal Christus in Zijn voetstappen volgen totdat genade overgaat in heerlijkheid. De gerechtigheid waardoor wij worden gerechtvaardigd wordt toegerekend; de gerechtigheid waardoor wij worden geheiligd wordt megedeeld. De eerste is onze aanspraak op de hemel, de tweede is onze geschiktheid voor de hemel." – MYP p.35; Boodschappen voor Jonge Mensen blz. 32

"Door het ontvangen van Zijn toegerekende gerechtigheid, door de veranderende kracht van de Heilige Geest, worden wij aan Hem gelijk." – 6 BC p.1098; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 508

"Wij hebben vanuit onszelf geen enkele reden om te roemen. Wij hebben geen reden om onszelf te verheffen. Onze enige reden tot hoop is de gerechtigheid, die Christus ons heeft toegerekend en datgene, dat door Zijn Geest in en door ons gedaan wordt." – SC p.63; Schreden naar Christus blz. 59



"Door het werk van de Heilige Geest, de heiligmaking van de Waarheid, wordt de gelovige uitgerust voor het hemelse hof; want Christus werkt in ons, en Zijn gerechtigheid is op ons. Zonder dit heeft geen mens recht op de hemel. Wij zouden geen vreugde in de hemel hebben tenzij wij geschikt zijn voor de heilige atmosfeer door de invloed van de Heilige Geest en de gerechtigheid van Christus." – 1 SM p.395

"Ieder voor zich moet een levende ervaring verkrijgen; ze moeten Christus in hun hart verankerd hebben, Zijn Geest beheerst de neigingen, anders heeft hun geloofsbeleving geen waarde, en hun toestand zal erger worden dan dat ze nooit van de Waarheid gehoord hadden." – 5 T p.619; Getuigenissen, deel 5 blz. 503

"Moge de Heere ons helpen ons IK te laten sterven en wedergeboren te worden, dat Christus in ons mag wonen, een levend, actief beginsel, een kracht Die ons heilig zal houden." – 9 T p.188; Getuigenissen, deel 9 blz.181

"De Heere Jezus houdt van Zijn volk, en wanneer zij hun hoop op Hem vestigen, volkomen op Hem vertrouwen, geeft Hij hen kracht. Hij wil door hen leven, geeft hen de inspiratie van Zijn heiligmakende Geest, een noodzakelijke transfusie van Hemzelf aan de mens medegeedeeld. Hij handelt door hun vermogen en is de oorzaak dat zij Zijn wil kiezen en naar Zijn karakter handelen. En met de apostel kunnen zij dan zeggen:

"Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft." (Galaten 2:20)." – TMK p.78

"Als u nu recht staat voor God, bent u gereed als Christus vandaag komt. Wat wij nodig hebben is Christus in ons, *"de Hoop der heerlijkheid."* (Kolossenzen 1:27)." – HP p.227

"Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid;" – Kolossenzen 1:27 (KJV)

"Als Zijn leerzame woorden ontvangen zijn, en bezit van ons genomen hebben, is Jezus voor ons de altijd Aanwezige, Die onze gedachten, ideeën en handelingen onder controle heeft. Het is niet meer mijn IK dat leeft, maar Christus

Die in mij woont, en Hij is de Hoop der heerlijkheid. Het IK is dood, maar Christus is de levende Heiland." – TM p.389

"Het leven van God in de ziel is de enige hoop van de mens." – MH p.115; De Weg tot Gezondheid blz. 51

Verblijf in Hem en draag veel vrucht

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem; 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof," – Kolossenzen 2:6-7a



"Door deze eenheid ontvangen wij morele en geestelijk kracht. Als wij de Geest van Christus hebben zullen wij de vrucht der gerechtigheid voortbrengen – een vrucht die de mens zal eren en zegenen, en God verheerlijken." – 5 T p.230;

Getuigenissen, deel 5 blz. 188

"Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen." – Johannes 15:4-5

"Ons leven moet van de oorspronkelijke Wijnstok komen. Het is alleen door een persoonlijke verbinding met Christus, door dagelijks, ieder uur, gemeenschap met Hem te hebben, dat wij de vruchten van de Heilige Geest kunnen dragen." - 5 T p.47- 48; Getuigenissen, deel 5 blz. 45

"Zoals de wijnrank voortdurend sap van de levende wijnstok onttrekt, zo moeten wij ons aan Jezus vasthouden, en van Hem door geloof de kracht ontvangen en de volmaaktheid van Zijn karakter." – DA p.676; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 564 (593)

"Christus wil Zichzelf reproduceren in de harten van mensen; en Hij doet dit door hen die in Hem geloven. Het doel van een christelijk leven is om vruchten te dragen - het reproduceren van Christus' karakter in de gelovige, zodat het in anderen zich mag voortplanten." – COL p.67; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 36-37

"Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. 8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn." – Johannes 15:7-8

"Aan hun vruchten zult gij hen kennen;" – Matthéüs 7:16a

"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid." – Galaten 5:22

"Wanneer wij leven door het geloof van de Zoon van God, zullen de vruchten van de Geest in ons leven te zien zijn; niet één zal gemist worden...

Het leven van Christus in u brengt dezelfde vruchten voort als in Hem. Door te leven in Christus, Christus aanhangen, ondersteund worden door Christus, gevoed worden door Christus, draagt u vruchten naar het evenbeeld van Christus." – DA p.676, 677; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 565,566 (593,594)

"Bent u in een situatie waar u deze gunsten niet bezit? Zodra iemand u dwarszit, of u beledigt, komt er dan in uw hart een gevoel van bitterheid op of een geest van rebellie? Als dat de geest is die u in u heeft, onthoudt dan dat u niet de Geest van Christus in u heeft. Het is een andere geest." – RH, 12-21-1886



"De Geest van Christus zal zich openbaren in allen die uit God geboren zijn. Strijd en twist kan niet opkomen onder hen die beheerst worden door Zijn Geest" – 5 T p.227; Getuigenissen, deel 5 blz. 185

"Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen." (Matthéüs 7:20) Eén van beiden beheerst de gedachten, God of satan; en het leven zal duidelijk laten zien dat er geen misverstand is aan welke kracht u uw loyaliteit overgegeven hebt." – FE p.89

"Wij kunnen niet geïrriteerd en ongeduldig zijn, en toch christenen zijn; want een geïrriteerde, ongeduldige geest is niet de Geest van Christus." – RH, 8-14-1888

"Als Christus in het hart woont, is het zachtaardig en onderworpen aan de liefde voor God en mensen zodat irritatie, bemoeizucht en wedijver daar niet voorkomen. Het Evangelie van Christus in het hart zal bij zijn eigenaar een complete overwinning behalen over die harstochten die willen overheersen." – 4 T p.610

"Wat onze belijdenis ook moge zijn, deze heeft geen waarde tenzij Christus in daden van gerechtigheid wordt geopenbaard." – COL p.313; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 192

"Heiligmaking is geen emotie maar een in de hemel geboren beginsel die alle emoties en verlangens onder de invloed brengt van de Geest van God; en dit werk wordt gedaan door onze Heere Jezus Christus." – FW p.87

"Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid." – Romeinen 6:17-18

"maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;" – Efeze 6:6b

"Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. Christus werkte met Zijn hart. Als wij erin toestemmen, zal Hij zich zozeer vereenzelvigen met ons denken en doen, zozeer onze harten en onze geest vormen overeenkomstig Zijn wil, dat wij door Hem te gehoorzamen slechts datgene doen waartoe we ons gedrongen voelen. De wil, die veredeld en geheiligd is, zal zijn grootste vreugde vinden in het dienen van God. Als wij God kennen zoals wij het voorrecht hebben Hem te kennen, zal ons leven een leven van voortdurende gehoorzaamheid zijn." – DA p.668; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 555 (585)

"Hem nu, die bij machte is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs." – Romeinen 16:25-26

"Ware gehoorzaamheid is het resultaat van innerlijke beginselen." – COL p.97; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 52



"Wanneer wij de liefde van God in onze ziel hebben, dan is het een natuurlijk gevolg voor ons om alle andere genadegaven te hebben: vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." – ML p.50

"want God is het, Die in u werkt beide het willen als het werken, naar [Zijn] welbehagen." – Filippenzen 2:13

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 21 Hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid ... " – Efeze 3:20

"De God nu des vredes, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus;" – Hebreëen 13:20-21

"En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenenis en alle gevoelens; Opdat gij beproeft de dingen, die [daarvan] verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God." – Filippenzen 1:9-11



Hoofdstuk 3 STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS

"Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt [en] onberispelijk, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus," – 1 Timotheüs 6:12,14

"Als zielen bekeerd zijn, is hun verlossing nog niet voltooid. Dan pas hebben zij een race te lopen; het inspannende gevecht is nog voor hen om “den goeden strijd des geloofs” te strijden. Het is een levenslange strijd, en moet met vastberaden energie voorwaarts gaan, aangepast aan de waarde van het doel waarnaar gestreefd wordt, dat is het eeuwige leven." – OHC p.163

"Daarom dan ook, ... laat ons afleggen allen last, en de zonde, die [ons] lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus," – Hebréeën 12:1-2

"De lastbestaat uit de verkeerde gewoonten en praktijken die wij hebben aangeleerd door onze eigen natuurlijke gesteldheid te volgen." – 7 BC 934; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 600

"Elke dag moet hij zijn toewijding vernieuwen, elke dag opnieuw strijden tegen het kwaad. Oude gewoonten, overgeërfde neigingen om het verkeerde te doen zullen strijden om de overhand te krijgen, en hiertegen moet hij altijd op zijn hoede zijn, strijdend in de kracht van Christus om de overwinning te behalen." – AA477; Van Jeruzalem tot Rome blz. 350

"Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omlleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." – Efeze 6:10-12

"Iedere christen moet continu op zijn hoede zijn, iedere toegang tot de ziel bewaken waar satan toegang zou kunnen vinden. Hij moet bidden om Goddelijke hulp en op hetzelfde moment resoluut iedere neiging tot zonde weerstaan. Door moed, door geloof, door volhardend zwoegen, kan hij overwinnen. Maar onthoudt, om de overwinning te behalen, moet Christus in hem wonen en hij in Christus

Alleen door een persoonlijke relatie met Christus, door dagelijks gemeenschap met Hem te hebben, ieder uur, kunnen wij de vruchten van de Heilige Geest uitdragen." 5T 47,48; Getuigenissen, deel 5 blz. 45

“Niemand zal het redden, zonder strenge vasthoudende inspanning ten eigen behoeve. Allen moeten in deze strijd zelf strijden.” – 8 T p.313



"Door de genade van God en hun eigen toegewijde inzet, moeten ze overwinnaars zijn in de strijd tegen het kwaad." GC 425; De Grote Strijd blz. 397

"Het is door de wil dat de zonde hem in zijn greep houdt." MB 61; Zaligsprekingen blz. 58

"De verzochte ziel moet de ware kracht van de wil begrijpen. Dit is de besturende macht in de natuur van de mens, de macht om een besluit te nemen, en te kiezen. Alles hangt af van de juiste werking van de wil. Verlangen naar goedheid en reinheid zijn goed, zo ver als zij gaan; maar als we daarbij blijven, leveren zij niets op. Velen zullen ten onder gaan, terwijl zij hopen en verlangen hun kwade neigingen te overwinnen. Zij geven hun wil niet aan God over. Zij doen de keuze niet om Hem te dienen.

God heeft ons de macht tot kiezen gegeven; het ligt aan ons om die te gebruiken. Wij kunnen onze harten niet veranderen, wij kunnen onze gedachten niet beheersen, onze opwallingen, en eigenschappen. Wij kunnen onszelf niet reinigen en geschikt maken voor de dienst van God. Maar wij kunnen kiezen om God te dienen, wij kunnen Hem onze wil geven; dan zal Hij in ons werken om te willen en te doen naar Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:13) Zo zal onze gehele natuur onder het bestuur van Christus worden gebracht.

Door het juiste gebruik van de wil kan een volkomen verandering in het leven tot stand komen. Door onze wil aan Christus over te geven, verbinden wij onszelf met Goddelijke kracht. Wij ontvangen kracht van boven om ons standvastig te maken. Een rein en nobel leven, een leven van overwinning op de drankzucht, de eetlust en andere lusten is mogelijk voor iedereen die zijn zwakke, weifelende menselijke wil verenigt met de almachtige, onwrikbare wil van God." – MH 176; De Weg tot Gezondheid blz. 92

"Wanneer de wil van de mens samenwerkt met de wil van God, wordt deze almachtig. Alles wat op Zijn bevel gedaan moet worden kan volbracht worden in Zijn kracht. Alles wat Hij vraagt, is mogelijk. – COL 333; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 202

"Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft." – Filippenzen 4:13

"Los van de Goddelijke kracht, zal er geen echte hervorming plaatsvinden.

Menselijke barrières tegen natuurlijke en gekoesterde neigingen zijn als de zandbank tegen de stortvloed. Wanneer het leven van Christus geen bezielende kracht wordt in ons leven, kunnen wij de verleidingen die ons aanvallen van binnen uit of van buitenaf niet weerstaan." – MH 130; De Weg tot Gezondheid blz. 62

"Wanneer de ziel zichzelf overgeeft aan Christus, neemt een nieuwe kracht bezit van het vernieuwde hart. Een verandering komt tot stand die een mens nooit uit zichzelf kan bewerkstelligen. Het is een bovennatuurlijk werk die een bovennatuurlijk element in de menselijke natuur brengt. De mens die zich overgeeft aan Christus wordt Zijn eigen vesting, die Hij vast houdt in een opstandige wereld en het is Zijn



bedoeling dat geen ander gezag daarin erkend zal worden dan het Zijne. Iemand die zo door Gods macht wordt beschermd is onaantastbaar voor satans aanvallen. Tenzij wij ons aan de leiding van Christus onderwerpen, worden wij beheerst door het kwaad. Onvermijdelijk staan wij onder de beheersing van één van de twee grote machten die elkaar bestrijden om de oppermacht van deze wereld. Wij hoeven niet bewust voor het rijk van de duisternis te kiezen om in de macht daarvan te raken. Wij hoeven alleen maar na te laten ons te scharen achter het Koninkrijk van het licht. Als wij niet samenwerken met God, neemt satan bezit van ons leven en maakt dat tot zijn woning. De enige bescherming tegen het kwaad is het wonen van Christus in het hart door het geloof in Zijn gerechtigheid. Tenzij wij volkomen verbonden zijn met God, kunnen wij geen weerstand bieden aan de onheilige gevolgen van eigenliefde, genotzucht en verleiding tot zonde. Het mag zijn dat wij veel verkeerde gewoontes nalaten in de tijd dat wij satan hebben losgelaten, maar zonder een levende verbinding met God door de overgave van onszelf ieder moment van ons leven, zullen wij overwonnen worden. Zonder een persoonlijke kennis van Christus en een blijvende gemeenschap met Hem zijn wij overgeleverd aan de genade van de vijand en zullen wij doen wat hij van ons verlangt. - DA 324; Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 263- 264 (274)

Hij zal uitkomst bieden als u wordt verzocht

“Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. – 1 Korintiërs 10:13

“Onze hemelse Vader meet en weegt iedere beproeving voordat Hij toestaat dat het bij de gelovige komt. Hij houdt rekening met de omstandigheden en de kracht van degene die de test van God moet doorstaan, Hij laat nooit toe dat de verleiding groter is dan het weerstandsvermogen. Wanneer de ziel wordt overbelast, de persoon overweldigd, dan kan dit nooit God ten laste gelegd worden, ... maar degene die de beproeving moest ondergaan was niet waakzaam en bad niet en heeft zijn geloof niet aangewend voor de beloften die God in overvloed voor hem in petto heeft. Christus zal nooit de gelovige in zijn strijd in de steek laten. De gelovige moet aanspraak maken op de beloften en de vijand tegemoet gaan in de Naam van de Heer.” – OHC p. 323

“En uw oren zullen horen het woord [desgenen], [die] achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelden; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand” – Jesaja 30:21

“Stemmen geïnspireerd door God roepen, dit is de weg, wandelt daarin. Wanneer men de waarschuwingstest wil horen en men wil vertrouwen op Gods bescherming en niet op beperkte beoordeling, zullen ze veilig zijn.... Getrouwe wachtposten staan op wacht om de zielen de juiste richting te wijzen.” – HP p. 103



“Houd het geweten gevoelig, zodat u de zachtste fluistering hoort van de stem, Die sprak zoals nog nooit een stem gesproken heeft. ... Houd uw oog gericht op Jezus, onderzoek iedere stap, of dit de weg van de Heer is” – OHC p. 341

“Het oog is het gevoelige geweten, het innerlijke licht van de geest.” – 7 BC p. 965; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 652

“Wij moeten zo gevoelig worden voor heilige invloeden dat de zachtste fluistering van Jezus ons in beweging zal zetten.” – KH p. 361

“Wanneer wij niet direct gehoor geven aan de stem van Jezus, wordt het een verwarring in de geest door de veelheid van andere stemmen.” – 7 BC p. 967; ZDA Bijbelcommentaar blz. 654

“Laat geen smaad, geen bedreiging, geen snerende opmerkingen toe, want dat vervuilt in het bijzonder uw geweten en daarmee opent u een deur waardoor satan kan binnenkomen en het geweten gaat beheersen.” – SD p. 211

“Het geweten is de stem van God, Die gehoord wordt temidden van menselijke hartstochten; wanneer Deze wordt weerstaan, wordt de Geest van God bedroefd.” – 5T p. 120; Getuigenissen, deel 5 blz. 101

“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet.” – Efeze 4:30

“De heilige Geest dwingt niemand om een bepaalde actie te ondernemen. Wij vertegenwoordigen een vrije moraal, en wanneer er voldoende bewijs aan ons gegeven is wat onze plicht is, dan is het aan ons om onze koers te bepalen.” – FE p.124

“Blus den Geest niet uit.” – 1 Thessalonicenzen 5:19

Neem Gods manier om te ontkomen en onderwerp u aan Hem

“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij zal tot u naken.” – Jacobus 4:7-8a

“Jezus heeft de overwinning behaald door in God te geloven en Zich aan Hem te onderwerpen. Door de apostel zegt Hij tot ons: *“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij zal tot u naken.”* (Jakobus 4:7-8) Wij kunnen ons niet uit eigen kracht van de verzoeker verlossen; hij heeft de mensheid overwonnen en wanneer wij proberen in eigen kracht stand willen houden, zullen wij ten prooi vallen aan zijn listen; maar *“de Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.”* (Spreuken 18:10). Satan beeft en vlucht voor de zwakste ziel die zijn toevlucht neemt tot die machtige naam.” – DA 131; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 98 (99-100)

“Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen.” – 2 Petrus 2:9



“Menselijke pogingen op zich zijn niet voldoende. Zonder de hulp van Goddelijke kracht wordt niets bereikt. God werkt en de mens werkt. Het weerstaan van verzoeking moet van de mens uitgaan, en deze moet zijn kracht aan God ontlennen.

God wil dat wij de overwinning over onszelf behalen. Maar Hij kan ons niet helpen zonder onze toestemming en medewerking. De Goddelijke Geest werkt door de krachten en de gaven die aan de mens geschonken zijn.” – AA 482; Van Jeruzalem tot Rome blz. 354

“In het hele satanische leger is er geen kracht om degene die zich in eenvoudig vertrouwen overgeeft aan Christus, te overwinnen.” – COL 157; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 92

“Zodra wij onze wil buigen en in harmonie brengen met Gods wil, dan staat de genade van God klaar om samen te werken met de mens.” – HP 27

“Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.” – Psalm 37:5

“Om iedere verleide ziel staan engelen van God klaar om het vaandel van gerechtigheid hoog te houden, zodra de verleide mens een geest van weerstand tegen het kwaad laat zien.” – RH 8-8-1907

“Het is niet het werk van de goede engelen om de geest van het individu onder controle te hebben tegen zijn wil. Wanneer ze zich overleveren aan de vijand en geen poging doen hem te weerstaan, dan kunnen de engelen van God niet veel meer doen dan het leger van satan in de gaten houden, dat ze hem niet vernietigen totdat er meer licht is gegeven aan degene die in gevaar is, hem opwekken om de hemel om hulp te roepen. Jezus geeft geen opdracht aan heilige engelen om degene te bevrijden die geen poging doet zichzelf te helpen.” MYP 53; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 48-49

“Roep tot de Heere, verleide ziel. Werp uzelf, hulpeloze, onwaardige, aan de voeten van Jezus, en doe een beroep om Zijn beloften. De Heer zal horen. Hij weet hoe sterk de neigingen zijn van het natuurlijke hart, en Hij wil ieder moment van de verleiding helpen.” – MYP 67; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 63

“Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.” – Hebr 2:18

Hij is bekwaam om u voor vallen te behoeden

“Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde.” – Judas 24



“Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.” – Jesaja 40:10

“De Heiland staat aan de zijde van de Zijnen die beproefd en verzocht worden.

Met Hem aan hun zijde bestaat er geen mislukken, verlies, onmogelijkheid of nederlaag. Wij kunnen alle dingen doen door Hem die ons kracht geeft. (Filippenzen 4:13) Wanneer verzoeken en beproevingen komen, moet u niet wachten tot alle moeilijkheden opgelost zijn maar zien op Jezus, uw Helper.” – DA 490,493; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 408 (427)

“Het zijn niet onze pogingen die de overwinning behalen, het is het zien van God achter de beloften, en in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Grijp door geloof de hand van Oneindige kracht. De Heer is getrouw zoals Hij beloofd heeft.” – RH 12- 29-1910

“Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.” – Jesaja 41:13

“Voorwaarts te gaan zonder struikelen, moeten wij verzekerd zijn dat een krachtige hand ons overeind wil houden, en een oneindig medelijden jegens ons wanneer wij vallen. Alleen God kan ieder moment onze roep om hulp horen.” – SD 154

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebreëen 4:15-16

“Overvloedige genade heeft er in voorzien dat de gelovige ziel vrij van zonden gehouden kan worden; de gehele hemel, met zijn oneindige voorraden, is binnen ons bereik gegeven.” – 1SM 394

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” – 2 Korintiërs 12:9

“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” – Romeinen 8:26

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebreëen 4:16

“en uw sterkte gelijk uw dagen.” – Deuteronomium 33:25b



“Wij moeten dag voor dag leven. Wij moeten niet het werk van een heel leven in een paar uren willen doen. Wij moeten niet met angst de toekomst tegemoet zien. God heeft erin voorzien, dat wij iedere dag overwinnaars mogen zijn.” – FL 249; Geloof waardoor ik leef blz. 249

“Bent u overwinnaar? Of wordt u overwonnen door uw eigen lusten en eetlust en hartstochten.” – 5T 511; Getuigenissen, deel 5 blz. 417

“Als wij willen overwinnen ligt onze enige hoop in het verenigen van onze wil met Gods wil en met Hem samen te werken, uur aan uur en dag aan dag.” – MB 143; Zaligsprekingen blz. 126

“Het christelijke leven is een dagelijks overgeven, onderwerping en gedurige overwinning.” – 4BC 1154; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 247

“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13

“Mensen moeten leren dat de zegening van gehoorzaamheid, in haar volheid, alleen de hunne kan zijn wanneer zij de genade van Christus ontvangen. Het is Zijn genade die de mens kracht geeft om Gods geboden te gehoorzamen. Dit is het wat hem in staat stelt om met de band van verkeerde gewoonten te breken. Dit is de enige kracht die hem standvastig kan maken en op het rechte pad houden.” – MH 115; Weg tot Gezondheid blz. 51

“Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;” – 2 Timotheüs 2:1

“Zoals Gods Zoon leefde door geloof in de Vader, zo moeten wij leven door geloof in Christus. Jezus ging zo volkomen op in de wil van God dat alleen de Vader in Zijn leven openbaar werd. Hoewel Hij in alles verzocht is als wij, stond Hij voor de wereld, onbesmet door het kwaad dat Hem omringde. Zo moeten ook wij overwinnen zoals Christus heeft overwonnen.” – DA 389; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 317- 318 (335)

“Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap.” – Kolossenzen 1:11

“Ga niet in satans makkelijke stoel zitten, en zeggen dat het geen zin heeft, dat u niet kunt stoppen met zondigen, dat er geen kracht in u is om te overwinnen. Er is geen kracht in u buiten Christus, maar het is uw voorrecht dat Christus door geloof in uw hart woont, en Hij kan de zonde in u overwinnen, wanneer u samenwerkt met Zijn poging.” – OHC 76

“Door het Verlossingsplan heeft God voorzien in een middel om iedere zondige karaktertrek over te geven, en weerstand te bieden aan iedere verleiding, hoe sterk ook.” – 1 SM 82



“Degene die niet genoeg geloof heeft in Christus, dat Hij u kan weerhouden te zondigen, heeft niet het geloof dat hem de toegang verleent tot het Koninkrijk van God.” – RH 3-10-1904

“Wij kunnen overwinnen. Ja; volledig, volkomen. Jezus stierf om voor ons een weg te banen om te ontkomen, zodat wij iedere boze bui, iedere zonde, iedere verleiding mogen overwinnen, om tenslotte bij Hem te mogen neerzitten.” – 1T 144

Iedereen zal worden verleid – Verleiding is geen zonde

“Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde;” – Jacobus 1:13- 15

“Verleidingen zullen over ons komen, want daardoor worden wij getest gedurende onze proeftijd op aarde. Dit is een toets van God, een openbaring van ons eigen hart. Het is geen zonde om verleidingen te kennen; maar de zonde komt wanneer wij toegeven aan de verleiding.” – 4T 358

“Er zijn gedachten en gevoelens die door satan opgeroepen en uitgelokt worden, die zelfs de beste mensen kwellen; maar wanneer ze niet worden gekoesterd, wanneer ze worden afgewezen als onaangenaam, dan wordt de mens niet besmet met schuld, en ook anderen worden dan niet belast door hun invloed.” – RH 3-27- 1888

“Eén onreine gedachte die wordt toegelaten, één onheilig verlangen dat wordt gekoesterd en de ziel wordt verontreinigd, haar integriteit geweld aangedaan. ...

Wanneer wij niet willen toegeven aan de zonde, moeten wij het eerste begin ervan uit de weg gaan. Iedere emotie en elk verlangen moet in bedwang worden gehouden door het verstand en het geweten. Iedere onheilige gedachte moet voortdurend worden afgeweerd.” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“Satan vindt in het hart van de mens altijd wel iets waar hij vat op heeft; een zondig verlangen dat gekoesterd wordt, waardoor de verzoeking zijn macht doet gelden.” – GC 623; De Grote Strijd blz. 575

“en geeft den duivel geen plaats.” – Efeze 4:27

“Laat geen moment satans verleidingen overkomen, als zijnde in harmonie met uw eigen geweten. Keer u van hen af als van satan zelf.” – OHC 85

“Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;” – 2 Korintiërs 10:4-5



“Uw gedachten moeten onderworpen worden aan de wil van God en uw gevoelens moeten beheerst worden door het verstand en het geloof. Uw verbeelding is u niet gegeven om de vrije loop te laten zonder dat er moeite wordt gedaan tot beheersing of discipline. Als de gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens verkeerd zijn. **Gedachten en gevoelens tezamen vormen het morele karakter.** Wanneer u besluit dat u als christen niet verplicht bent uw gedachten en gevoelens te beheersen, wordt u onder de invloed gebracht van boze engelen en nodigt u hun aanwezigheid en heerschappij uit. “ – 5T 310; Getuigenissen, deel 5 blz. 252

“Satan neemt de controle over van iedere geest die niet vastbesloten onder de controle van Gods Geest staat.” – TM 79

“Het berust geheel bij de persoon zelf om te bewijzen of hij uit zichzelf werkt, dat betekent dat satan in hem werkt, of dat hij de Heilige Geest door hem laat werken.” – TM 288

“Wij kunnen het niet veroorloven om impulsief te handelen. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn. Omringt door talloze verleidingen, moeten wij standvastig weerstand bieden of wij worden overwonnen.” – MH 452; De Weg tot Gezondheid blz. 270

“Wanneer de eerste suggestie van het verkeerde wordt gehoord, richt dan direct een gebed op tot God en biedt standvastig weerstand aan de verleiding.” – 3BC 1155; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 197

“Maar dat hij [ze] begere in geloof, niet twijfelende;” – Jacobus 1:6

“Het begin van toegeven aan verleidingen ligt in het toestaan van twijfel in onze geest, dat is in tegenstrijd met het vertrouwen op God. Het kwade is constant op zoek naar een mogelijkheid om een verkeerde voorstelling van God te geven, en wat verboden is aanlokkelijk te maken. Als hij kan, zal hij de geest richten op de dingen van de wereld. Hij streeft ernaar de emoties te prikkelen, de hartstochten op te wekken, om de neigingen vast te houden die niet goed voor ons zijn; maar het is aan ons om iedere emotie en hartstocht onder controle te houden, aan kalme onderwerping aan verstand en geweten. Dan verliest satan zijn kracht om onze geest onder controle te krijgen. “ – OHC 87

“Ons grootste gevaar ligt in het afgeleid worden van Christus. De Naam van Jezus heeft macht om de verleidingen van satan terug te dringen en heft voor ons een baken op tegen hem.” – 4T 357

“Daarom opschortende de lenden uws verstands, [en] nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelfen heilig in al [uw] wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” – 1 Petrus 1:13-16



“Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop [vast] houden zonder te twijfelen; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);” – Hebrëen 10:23

“Er moet een voortdurende, ernstige strijd zijn van de ziel tegen de kwade denkbeelden van de geest. Er moet een standvastige weerstand zijn tegen de verleidingen van de zonde in gedachten en daden. De ziel moet van iedere vlek of smet bewaard blijven door geloof in Hem Die ons tegen vallen kan behoeden.” – SD 109

“Door gebed, door studie van Zijn woord, door geloof in Zijn inwonende tegenwoordigheid, is de zwakste mens in contact met de levende Christus, en Hij zal hen bij de hand nemen en nooit laten gaan.” – MH 182; De Weg tot Gezondheid blz. 96

“Door Eigen ervaring heeft Hij de kracht van satans verleidingen en van menselijke beproevingen en zwakheid ervaren en weet Hij hoe Hij degene te hulp moet komen die pogingen doen zichzelf te helpen.” – RH 3-18-1875

Jezus werd verzocht in alle dingen

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebrëen 4:15-16

“Verleiding is geen zonde. Jezus was heilig en rein, toch werd Hij in alle opzichten als wij verzocht, maar met een kracht en geweld, zoals een mens nooit zal hoeven doorstaan. In de succesvolle weerstand die Hij bood, liet Hij ons een helder voorbeeld na om in Zijn voetsporen te volgen. Wanneer wij vertrouwen hebben in onszelf of in onze eigen gerechtigheid dan zullen wij ten prooi vallen aan de kracht van de verleiding, maar wanneer wij op Jezus zien en op Hem vertrouwen, dan roepen wij een kracht te hulp Die de vijand op het slagveld verslagen heeft, en bij elke verzoeking zal Hij ons helpen te ontkomen. Wanneer satan als een onstuimige rivier binnen komt, moeten wij zijn verleidingen met het zwaard van de Geest bevechten en Jezus zal onze hulp zijn en zal voor ons een banier tegen hem oprichten. De vader van de leugen heeft en siddert wanneer de Waarheid van God met vurige kracht hem in het gezicht wordt geworpen.” – 5T 426; Getuigenissen, deel 5 blz. 349

“wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.” – Efeze 6:10

“Steun op Hem; en door Zijn kracht kunt u alle vurige pijlen van de tegenstander de mond snoeren en zult u meer dan overwinnaar zijn.” – 4T 213

“De Heiland heeft zelfs niet door één gedachte toegegeven aan de kracht van de verleiding. Satan vindt in het hart van de mens altijd wel iets waar hij vat op heeft; een zondig verlangen dat gekoesterd wordt waardoor de verzoeking zijn macht doet



gelden. Maar Christus kon van Zichzelf zeggen: *“De overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.”* Johannes 14:30” – GC 623; De Grote Strijd blz. 575

“De verleidingen waaraan Christus weerstand bood zijn dezelfde die wij zo moeilijk vinden om te weerstaan. Voor Hem waren ze zoveel zwaarder omdat Zijn karakter het onze verre te boven gaat. Met de vreselijke last van de zonde van de wereld op Zich, weerstond Christus de toets van de eetlust, de liefde voor de wereld en de liefde voor vertoon die tot aanmatiging leidt.” – DA 116-117; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 86 (87)

“De last van de zonde der wereld drukte op Zijn ziel, en Zijn gezicht drukte onuitsprekelijk verdriet uit, een schuld van zielensmart die door de gevallen mens niet wordt gerealiseerd. Hij voelde de overweldigende stroom van ellende die de wereld overstelpt. Hij realiseerde de kracht van toegeven aan eetlust en van onheilige hartstochten die de wereld beheersen, die aan de mensen een onuitsprekelijk lijden gebracht heeft.” – 1SM 271

“Uit eigen kracht kunnen wij onmogelijk de aandrang van onze gevallen natuur weerstaan. Hierdoor kan satan ons verzoeken. Christus wist dat de vijand ieder mens zou benaderen en gebruik zou maken van de aangeboren zwakheid, om door zijn bedrieglijke voorstellen allen, die niet op God vertrouwen, te verstrikken. Door de weg te gaan die ieder mens moet afleggen, heeft de Heere het voor ons mogelijk gemaakt te overwinnen.” – DA 122-123; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 91 (93)

“Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.” – Hebreëen 12:3-4

“Wij moeten naar Christus zien; wij moeten weerstaan zoals Hij weerstaan heeft; wij moeten bidden zoals Hij gebeden heeft; wij moeten lijden zoals Hij geleden heeft, als wij willen overwinnen zoals Hij overwonnen heeft.” – KH 34

“Mijn zoon! Indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet.” Spreuken 1:10

“Niets in Hem gaf toe aan de bedrieglijke wijsheid van satan. Hij gaf niet toe aan de zonde. Zelfs in gedachten bezweek Hij niet aan de verleiding. Zo kan het ook met ons zijn. De menselijkheid van Christus was verbonden met de Godheid; Hij was gereed de strijd aan te binden omdat de Heilige Geest in Hem woonde. Hij is gekomen om ons deel te doen maken aan de Goddelijke natuur. Zolang wij met Hem door het geloof verenigd zijn, heeft de zonde geen macht meer over ons.” – DA 123; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 92 (94)

“Door geloof en gebed kan iedereen aan de eisen van het Evangelie voldoen.

Niemand kan gedwongen worden om te zondigen. Hij moet er eerst zelf mee instemmen; de ziel moet van plan zijn de zondige daad te begaan voordat hartstocht het verstand kan domineren of het kwaad over het geweten kan triomferen.

Verleiding, hoe sterk ook, is nooit een excuus voor de zonde. *“De ogen des Heere zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed.”* (1 Petrus 3:12) Roep tot de



Heere, verzochte ziel. Werp uzelf hulpeloos, onwaardig aan Jezus' voeten, en maak aanspraak op Zijn belofte. De Heere zal horen. Hij weet hoe sterk de neigingen zijn van het natuurlijk hart, en Hij zal bij elke verleiding te hulp komen.” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” 2 Korintiërs 12:9

“Het menselijke geslacht krijgt alle hulp die Christus ook had in hun strijd tegen satan. Zij hoeven niet overwonnen worden ... Iedereen wordt verleid, maar het woord verklaard dat wij niet boven onze macht worden verleid. (1 Korinthe 10:13)

Wij moeten weerstand bieden en de sluwe vijand verslaan.” – 1SM 95

“Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchteren, [en] waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.” – 1 Petrus 5:6-9

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;” – 1 Petrus 2:21-23

“Jezus streed niet voor Zijn rechten. Vaak werd Zijn werk onnodig zwaar gemaakt omdat Hij gewillig was en nooit klaagde. Toch faalde Hij niet en werd niet ontmoedigd. Hij stond boven al deze moeilijkheden alsof Hij leefde in het licht van Gods aangezicht. Hij nam geen wraak als Hij ruw werd behandeld, maar verdroeg geduldig de beledigingen.” – DA 89; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 64 (65)

“Hoe zwaar Hij ook op de proef werd gesteld om overhaast en toornig te spreken, Hij heeft nooit met Zijn lippen gezondigd. Geduldig en kalm trad Hij de spot, de hoon en de bijtende opmerkingen van Zijn medewerkers aan de werkbank tegemoet. In plaats van een boos antwoord te geven, begon Hij één van de prachtige psalmen van David te zingen en voor ze beseften wat ze deden, verenigden Zijn metgezellen zich met Hem in het lied.” – 7BC 936; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 604

“Omdat het leven van Jezus het kwaad veroordeelde, werd Hij tegengewerkt, zowel thuis als elders. Zijn onzelfzuchtigheid en rechtschapenheid werden bespot, Zijn verdraagzaamheid en vriendelijkheid werden lafheid genoemd.

Van de bitterheid die de mens te beurt valt, was er geen deel waarvan Jezus niet heeft geproefd. Er waren mensen die Hem verachtten op grond van Zijn geboorte, En zelfs als kind had Hij te maken met minachtende blikken en lasterlijk fluisteren. Als Hij dit had beantwoord met een ongeduldig woord of blik, als Hij zelfs maar één verkeerde daad tegenover Zijn broers had toegestaan, zou Hij niet langer een volmaakt voorbeeld zijn geweest. Dan zou Hij gefaald hebben in het uitvoeren van het



Verlossingsplan. Als Hij zelfs maar had toegegeven dat voor zonde een verontschuldiging zou bestaan, dan zou satan hebben overwonnen en zou de wereld verloren zijn geweest. Daarom deed de verleider zijn uiterste best om Zijn leven zo moeilijk mogelijk te maken om Hem tot zonde te verleiden.” – DA 88; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 63 (64)

“Maar hoewel satan ellende kon veroorzaken, kon hij niet verderven. Hij kon zielenpijn veroorzaken, maar niet verontreinigen. Hij maakte het leven van Christus één lange periode van strijd en beproeving; toch verloor hij bij elke aanval zijn greep op de mens.” – PK 701; Profeten en Koningen blz. 429

“Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.” – Handelingen 3:18

“Hij is *“in alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest”* (Hebreeën 4:15) Satan stond klaar om Hem bij elke stap aan te vallen, en richtte de felste verzoeken op Hem; toch was Hij *“Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;”* (1 Petrus 2:22). Voor Hem, Die *“verzocht zijnde, geleden heeft,”* (Hebreeën 2:18), was het lijden evenredig aan de volmaaktheid van Zijn Heiligheid. De vorst der duisternis had echter niets aan Hem; niet één gedachte of gevoel reageerde op de verleiding.” 5T 422; Getuigenissen, deel 5 blz. 345

“Christus leed zwaar onder hoon en smaad. Hij onderging alle mogelijke beledigingen van hen die Hij had geschapen en voor wie Hij een oneindig offer bracht. ... Zijn proces door mensen die zich als duivels tegenover Hem gedroegen was een voortdurende opoffering. Omringd te zijn door mensen die zich door satan lieten leiden was voor Hem weezinwekkend. Hij wist dat Hij door Zijn Goddelijke macht te gebruiken Zijn wrede beulen in een oogwenk in het stof kon doen vallen. Dit maakte de beproeving des te zwaarder.” – DA 700; Jezus, de Wens der Eeuwen blz.

582 (611)

“U hebt geen moeilijkheden te doorstaan die ook niet met dezelfde last op Hem drukte, geen verdriet dat Zijn hart ook niet ervaren heeft. Zijn gevoelens konden achteloos gekwetst worden, onverschillig of het Zijn vrienden waren, net zo gemakkelijk als die van u. Is uw weg doornachtig? Die van Christus tienvoudig meer.

Hebt u pijn? Hij ook. Hoe geschikt was Hij om ons Voorbeeld te zijn!” – OHC 59

“Christus is de Enige Die al het leed en de beproevingen ervaren heeft die ook de mens overkomt. Nooit is iemand, uit een vrouw geboren, zo erg aangevallen door verleidingen; nooit heeft iemand anders zo’n zware last van de zonde en het lijden van de wereld gedragen. Nooit is er iemand geweest wiens sympathie zo groot was en zo liefdevol. Een Deelnemer in alle ervaringen van de mens, Hij kon meevoelen niet alleen voor, maar met iedere belaste, verleide en strijdende mens.” – Ed 78; Karaktervorming blz. 76

“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Degene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, [nochtans] gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij



heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;” – Hebreëën 5:7-9

“De oudste Broer van ons volk is bij de eeuwige troon. Hij kijkt neer op iedere ziel die zijn gezicht naar Hem opheft als de Verlosser. Hij weet uit ervaring wat de zwakheden zijn van het mensdom, wat onze behoeften zijn en waar de kracht ligt van onze verleidingen; want Hij werd *“in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde.”* (Hebreëën 4:15) Hij waakt over u, bevend kind van God.

Wordt u beproefd? Hij zal u verlossen. Bent u zwak? Hij geeft kracht. Bent u onwetend? Hij zal u verlichten. Bent u verwond? Hij zal genezen.” – MH 71; De Weg tot Gezondheid blz. 27

“Wij kunnen uit onszelf niet de boze begeerten en gewoonten overwinnen die strijden om de overhand te krijgen. Wij kunnen niet de machtige vijand overwinnen die ons als slaven gevangen houdt. God alleen kan ons de overwinning schenken. Hij wil, dat wij over onszelf heersen, over onze eigen wil en manieren. Want Hij kan niet in ons werken zonder onze toestemming en medewerking. De Goddelijke Geest werkt door de vermogens en krachten die aan de mens gegeven zijn. Onze krachten moeten samenwerken met God.” – MB 142; Zaligsprekingen blz. 125

Werk met de Geest samen – Voldoe niet aan de begeerten van het vlees

“En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilde.” – Galaten 5:16-17

“Christenen voelen de verleidingen van de zonde, *“want het vlees begeert tegen den Geest; en de Geest tegen het vlees”*, dit houdt een voortdurende oorlog in stand. Hier is Christus’ hulp nodig. Menselijke zwakheid verenigt zich met Goddelijke kracht, het geloof roept uit, *“Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!”* (1 Korinthe 15:57).” MYP 114; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 107-108

“De grootste overwinning die ons gegeven wordt door het Evangelie van Jezus is de controle over onszelf. Onze natuurlijke neigingen moeten onder controle worden gehouden, anders kunnen wij nooit overwinnen zoals Christus overwon.” – 4T 235

“Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.” – Romeinen 13:14

“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de



bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende.” – Galaten 5:19-26

“Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ... heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)” – Efeze 2:3-5

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” – Romeinen 8:1-4

“Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien u naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.... zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.” – Romeinen 8:12-17

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;” – 1 Petrus 2:21-23

“Hoewel Hij al de kracht van menselijke hartstocht in Zich had, gaf Hij nooit aan één enkele daad van de verleiding toe die niet reinigde, verhief en veredelde.” – HP 155

“Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, [namelijk] dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, ... te leven.” – 1 Petrus 4:1-2

“Zijn Voorbeeld laat zien, dat wij alleen deel kunnen hebben aan het eeuwige leven als wij onze begeerten onderwerpen aan de wil van God.” – DA 122; Jezus, de Wens der eeuwen blz. 91 (93)

Kruisig het vlees

“Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.” – Galaten 5:24



“De lage hartstochten hebben hun plaats in het lichaam en werken daardoor. De woorden “vlees” of “vleselijk” of “vleselijke lusten” omvatten de lagere, verdorven natuur; het vlees op zich kan niet handelen tegen de wil van God. Ons wordt opgedragen dat wij het vlees met zijn voorkeuren en lusten moeten kruisigen. Hoe moeten wij dat doen? Moeten wij ons lichaam pijnigen? Nee; maar de verleiding tot zonde doden. De verdorven gedachten moeten worden verbannen. Iedere gedachte moet in gevangenschap worden genomen door Jezus Christus. Iedere dierlijke neiging moet onderworpen worden aan de hogere krachten van de ziel. De liefde van God moet overheersen; Christus moet een onverdeelde troon bezetten. Onze lichamen moeten wij zien als Zijn gekocht bezit. De leden van het lichaam moeten instrumenten worden tot rechtvaardigheid.” – AH 127-128

“Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams]. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelfven Gode, als uit de doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.” – Romeinen 6:12-13

“De Christen mag geen slaaf zijn van enig erfelijk of aangekweekte/gekoesterde gewoonte of aanleg. Hij moet liever de dierlijke hartstochten beheersen, dan gebonden te zijn aan gewoonten.” – TM 421

“Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.” – Romeinen 8:13

“De mens moet samenwerken met God, en die hartstochten onder controle houden die onderworpen moeten worden. Om dit te kunnen doen moet hij onvermoeid bidden tot God om genade te verkrijgen om zijn geest, humeur en daden onder controle te krijgen.” – 1SM 380-381

Houd uw lichaam in bedwang

“En een iegelijk, die [om prijs] strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan [doen] wel [dit], opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” – 1 Korintiërs 9:25-27

“De hemel-toevertrouwde vermogens van de geest moeten als hogere krachten worden behandeld om het koninkrijk van het lichaam te besturen. De natuurlijke eetlust en hartstochten moeten onder de controle gebracht worden van het geweten en de geestelijke krachten.” – 8T 63

“Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehaaglijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de



vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.” – Romeinen 12:1-2

“God zal de grootste talenten of de beste diensten niet aanvaarden als niet het eigen-ik op het altaar wordt gelegd als een levend, verterend offer. De wortel moet heilig zijn, anders kan geen vrucht voor God aanvaardbaar worden.” – COL 350;

Lessen uit het Leven van Alledag blz. 214

“U kunt veel ijver vertonen in het zendingswerk, maar omdat het verdorven is door zelfzucht en veel riekt naar het eigen-ik, betekent het in Gods ogen niets, want het is besmet, een bedorven offer.” – 7BC 961; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 645-646

“In al ons werk is een volledige overgave van onszelf vereist.” – COL 402;

Lessen uit het Leven van Alledag blz. 249

“Wijdt uzelf geheel – uw ziel, lichaam en geest – aan de Heer. Geef uw gehele kracht over aan de leiding van de Heilige Geest.” – SD 294

“Gods uitverkorenen moeten in de laatste dagen stand kunnen houden temidden van de verdorven chaos. Hun lichamen moeten geheiligd zijn, hun geest rein.” – CH 20

Zich onthouden van vleselijke begeerten

“Geliefden, ik vermaan [u] als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;” – 1 Petrus 2:11

“Alle soorten van genot die de geestelijke krachten verzwakken, de geest afstompen en het verstand verduisteren, zijn vleselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel.” – COL 53; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 27

“Het hart kan niet geheiligd bewaard worden voor God, wanneer er nog toegegeven wordt aan eetlust en hartstochten ten koste van gezondheid en leven.” –

CH 69

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel; Daarom dat er geschreven is:

Zijt heilig, want Ik ben heilig.” – 1 Petrus 1:14-16

“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, [namelijk] de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.” – 1 Johannes 2:15-17



Verheerlijk dan God in uw lichaam

“Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en [dat] gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.” – 1 Korintiërs 6:18-20

“Niemand kan God verheerlijken in zijn lichaam terwijl ze nog in overtreding leven met de wet van God. Als het lichaam het zevende gebod overtreedt komt dat doordat de geest het toelaat. Als de geest het lichaam onrein maakt zal dat vanzelfsprekend samengaan met onreine daden.” – RH 3-8-1870

“Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, 22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.” – Markus 7: 21-23

“Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.

Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.” – 2 Korintiërs 6;16-7:1

“Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets [anders] doet, doet het al ter ere Gods.” – 1 Korintiërs 10:31

“De toewijding van het gehele wezen, beide lichamelijk en geestelijk, aan de leiding van de heilige Geest, is een beginsel wat aan de basis ligt van iedere daad, gedachte en motief;” 3T 84

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.” – 1 Korintiërs 3:16-17

“De zielentempel mag niet worden verontreinigd door losbandige of onreine praktijken. Zij, die Ik erken in de hemel, moeten zonder vlek of rimpel zijn.” – 7BC 969; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 659

“Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert;” – Psalm 24: 3-4



“Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;” – 1 Korintiërs 6:9-11

“bewaar uw zelve rein” – 1 Timotheüs 5:22

Zondig niet meer

“Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.” – 1 Korintiërs 15:34

“Christus is niet voor u gestorven dat u nog de hartstochten, smaak en gewoontes van de wereld mag bezitten.” – TM 441

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;” – 1 Petrus 2:24

“Daarom moeten onze zonden van zelfzucht, een onvriendelijk humeur, onverdraagzaamheid, verkeerde gewoonten en praktijken, vastbesloten worden weggedaan. Wie met satan breekt, biedt hem niet de kans hem te verzoeken. Laat degene die tot Christus komt bedenken, dat Hij de Zondendrager is...laat de berouwvolle ziel in geloof beslag leggen op de voorziening die getroffen is om hem te redden, niet in zijn zonden, maar van zijn zonden.” – 7BC 941; ZDA,

Bijbelcommentaar blz. 612

“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” – 1 Johannes 3:5-9

“Aan iedereen die zich volledig overgeeft aan God is het voorrecht gegeven zonder zonden te leven, in gehoorzaamheid aan de hemelse wet.” – RH 9-27-1906

“De Verlosser nam de menselijke zwakheden op Zich en leefde een zondeloos leven, zodat de mens niet bang hoeft te zijn dat door zijn menselijke zwakke natuur hij niet zou kunnen overwinnen. Christus kwam om ons deel te laten maken aan de Goddelijke natuur en Zijn leven laat zien dat menselijkheid verenigd met Goddelijkheid niet zondigt.” – MH 180; De Weg tot Gezondheid blz. 95



“Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet.” – 1 Johannes 5:18

“De mens is van nature geneigd satans suggesties te volgen, en hij kan een dergelijke vreselijke vijand niet met succes weerstaan, tenzij Christus, de machtige Overwinnaar, in hem woont, zijn verlangens leidt en hem kracht geeft. Alleen God kan grenzen stellen aan de macht van satan.” – 1T 341 (117)

“Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;” – 1 Timotheüs 2:1

“Het Verlossingsplan beoogt onze volkomen bevrijding uit satans macht. Christus scheidt de berouwvolle mens altijd van de zonde. Hij is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen en heeft de voorziening getroffen dat de Heilige Geest zal worden verleend aan iedere berouwvolle ziel, om hem voor zonde te bewaren.

Het werk van de verleider mag niet beschouwd worden als verontschuldiging voor ook maar één verkeerde daad. Satan juicht als hij hoort dat belijdende volgelingen van Christus verontschuldigingen inbrengen voor de misvorming van hun karakter. Het zijn deze verontschuldigingen die tot zonde leiden. Voor zonde is geen verontschuldiging. Ieder berouwvol, gelovig kind van God kan een geheiligd karakter, een leven als dat van Christus, bezitten.” – DA 311; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 252 (261)

“Hij die niet voldoende geloof heeft in Christus, dat Hij hem kan behoeden voor zondigen, heeft niet het geloof dat hem toegang geeft tot het Koninkrijk van God.” – RH 3-10-1904

“Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.” – 1 Korintiërs 15:34

“Velen die hun geloof belijden weten niet wat ware bekering is. Zij hebben geen ervaring in omgang met de Vader door Jezus Christus, en hebben nooit de kracht gevoeld van Goddelijke genade om hun hart te heiligen. Bidden en zondigen, zondigen en bidden, hun leven is vol van kwade opzet, bedrog, nijd, jaloesheid en eigen liefde. De gebeden van deze mensen is een gruwel voor God. Een oprecht gebed verbindt de energie van de ziel en beïnvloedt het leven.” – 4T 534-535

“Elk falen van Gods kinderen is te wijten aan hun gebrek aan geloof.” – PP 657; Patriarchen en Profeten blz. 600

“De zwaarste verzoeking is geen verontschuldiging voor de zonde. Hoe groot de druk ook mag zijn op de ziel, overtreding is onze eigen daad. Geen macht op aarde of hel kan iemand ertoe dwingen zonde te doen. Satan valt ons aan op onze zwakke punten, maar we hoeven ons niet te laten overweldigen. Hoe zwaar of onverwacht de aanvechting ook mag zijn, God heeft Zijn hulp beschikbaar gesteld, en in Zijn kracht kunnen we de overwinning behalen.” – PP 421; Patriarchen en Profeten blz. 382



“Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”

versie 2.0

“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” – Filippenzen 4:13

“Jezus kwam om morele kracht te combineren met het menselijk pogen, en in geen enkel geval mogen de volgelingen van Christus het zich veroorloven Hem uit het oog te verliezen, Die voor hen een Voorbeeld is in alles.” – 1SM 262

“Hij overwon in de menselijke natuur terwijl Hij op God vertrouwde voor kracht.” – 5BC 1108; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 353

“En wij, ... dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.” – 2 Korintiërs 6:1

Zelfverloochening – Neem dagelijks uw kruis op

“En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen, of schade [zijns zelfs] lijden?” – Lukas 9:23-25

“Zelfverloochening en het kruis liggen beide op de weg van iedere volgeling van Christus. Het kruis kruisigt de natuurlijke neigingen en de wil. Als het hart niet volledig aan God geheiligd is, als de wil en de neigingen en gedachten niet onderworpen zijn aan de wil van God, dan zullen er fouten worden begaan in het uitdragen van het ware geloof en het als voorbeeld zijn van het leven van Christus.” – 2T 651

“U kunt niet u zelf dienen en gelijktijdig een dienstknecht zijn van Christus.” – 2T 129

“Het eigen-ik plaatst zich in het verlangen de eerste te zijn; maar de Heere verlangt het hele hart, alle neigingen. Hij wil niet op de tweede plaats komen.” – 6T 103

“Zichzelf overgeven is de kern van de leer van Christus.” – DA 523; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 432 9452)

“De strijd tegen het eigen-ik is de zwaarste strijd die te strijden valt. Het ondergeschikt maken van het eigen-ik, ons volledig overgeven aan de wil van God, vraagt strijd. Maar men moet zich aan God overgeven, voordat men vernieuwd kan worden in heiligheid.” SC 43; Schreden naar Christus blz. 41 (druk maart 2003)

“Zijn wij bereid de prijs te betalen voor het eeuwige leven? Zijn wij er klaar voor de kosten te berekenen of de hemel het waard is een dergelijk offer te brengen ons eigen-ik te doden en onze wil overtuigen en te vormen in overeenstemming met de wil van God? Totdat dit gebeurt zal de veranderende genade van God niet door ons worden ervaren.



Direct nadat wij onze ontledigde natuur aan de Heere Jezus Christus en Zijn zaak overgegeven hebben, zal Hij de leegte vullen met Zijn Heilige Geest. Dan zullen wij geloven dat Hij ons Zijn volheid wil geven.” – HP 155

“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” Kolossenzen 2:9 “In Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daarom stond Hij,

hoewel in alle dingen verzocht is zoals wij, van Zijn eerste komst naar de wereld af onbesmet door verderf, hoewel Hij erdoor omringd was. Moeten wij ook geen deelgenoten worden van die volheid en kunnen wij niet op deze wijze, en niet anders, overwinnen zoals Hij heeft overwonnen? Wij missen veel als wij niet voortdurend stilstaan bij het karakter van Christus.” – 7BC 907; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 554- 555

“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.” – Filippenzen 2:5-8

“Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.” – Johannes 6:38

“De menselijke wil van Christus had Hem niet in de wildernis van de verleidingen gestuurd, om te vasten, en om verleid te worden door de duivel. Het had Hem niet door de vernederingen van verachting, schande, lijden en dood heen geholpen. Zijn menselijke natuur deinsde beslist terug voor al deze dingen zoals wij ervoor terugdeinzen. ... Hoe deed Christus het in de praktijk? Het was de wil van Zijn hemelse Vader. Christus liet ons een Voorbeeld na, zodat wij in Zijn voetsporen zouden volgen.” – ST 10-29-1894

“En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.” – Lukas 14:27

“De enige hoop voor ons om te overwinnen is onze wil verenigen met Gods wil en met Hem samenwerken, uur na uur en dag aan dag. Wij kunnen niet aan het eigen-ik vasthouden en het Koninkrijk van God binnengaan. Als wij de heiliging willen bereiken dan zal dat zijn door afstand te doen van het eigen-ik, en de Geest van Christus ontvangen.” – MB 143; Zaligsprekingen blz. 126

“Het opgeven van het eigen-ik moet niet alleen aan het begin van het christelijke leven plaatsvinden. Bij elke stap hemelwaarts moet het worden vernieuwd.” – COL 159-160; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 94

“Niemand is een levend christen tenzij een dagelijks ervaringen maken in de dingen van God en dagelijks het eigen-ik verloochenen, opgewekt het kruis dragend en Christus volgen.” – 2T 505



“De rijke beloften van de Bijbel zijn voor hen die het kruis opnemen en zichzelf dagelijks verloochenen.” – 5T 303; Getuigenissen, deel 5 blz. 247

“Zelfverloochening betekent de geest laten leiden wanneer de hartstocht om de eerste plaats zoekt; de verleiding weerstaan om te berispen en te vitten; geduld te hebben met een kind dat vervelend is en wiens gedrag afschuwelijk en lastig is; op zijn post staan wanneer anderen verzuimen; verantwoordelijkheid nemen waar en wanneer u maar kunt, niet om applaus te ontvangen, niet uit politiek opzicht maar in het belang van de Meester, Die u een werk te doen heeft gegeven met onwankelbare trouw; wanneer u uzelf wilt prijzen, wees stil en laat anderen u prijzen.

Zelfverloochening is goed doen aan anderen wanneer de neiging er is om uzelf te behagen.” – 4T 521

“Het kruis van Christus dragen is uw zondige hartstochten onder controle te hebben, christelijke beleefdheid in praktijk te brengen ook al is het lastig om te doen, de noden van de armen en bedroefden te zien en onszelf verloochenen, om hen te steunen, en ons hart en onze deur te openen voor de dakloze wezen, hoewel dit onze middelen en ons geduld kan belasten.” – 4T 627

“De zelfopoffering, het medeleven en de liefde die tot uiting kwamen in het leven van Christus, moeten zichtbaar zijn in het leven van hen die voor God werken.” – DA 417; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 346 (363)

Neem MIJN juk op u

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.” – Mattheüs 11:28-30

“Het juk en het kruis zijn symbolen, die hetzelfde betekenen, - het overgeven van de wil aan God. Het dragen van het juk verenigt de sterfelijke mens met de geliefde Zoon van God. Het dragen van het kruis bant het eigen-ik uit de ziel en plaatst de mens daar, waar hij leert hoe hij de last van Christus kan dragen. Wij kunnen Christus niet volgen zonder Zijn juk te dragen, zonder het kruis te tillen en het achter Hem aan te dragen.” – 5BC 1090; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 323

“Als u uw wil opgeeft, uw eigen wijsheid, en wilt leren van Christus, zult u de toegang vinden tot het Koninkrijk van God. Hij eist gehele, vrijmoedige overgave.

Geef uw leven aan Hem om te ordenen, kneden en te gebruiken. Neem Zijn juk op u. Onderwerp u om geleid en onderwezen te worden door Hem. ...

Op het moment dat Zijn juk op uw schouder rust, dat wordt het gemakkelijk; dan zal het zwaarste geestelijke werk volbracht kunnen worden, de zwaarste last gedragen, want de Heer geeft de kracht en macht, en Hij geeft blijdschap om het werk te doen.” – 1SM 110



“Plicht wordt een genoegen en een opoffering een reden tot blijdschap. De weg, die voor die tijd in duisternis scheen gehuld, wordt nu verlicht door de stralen van de Zon der gerechtigheid.” – SC 59; Schreden tot Christus blz. 56 (druk maart 2003)

“Wanneer u uw ogen gericht houdt op de heerlijkheid van God, wordt het gemakkelijker uw Heere te dienen, gemakkelijker om op het pad naar de hemel te wandelen. Het gehele wezen moet overgegeven zijn aan God; want onze geliefde Heiland heeft geen deel aan een verdeeld hart. Onze neigingen en verlangens moeten onder de controle van de Geest van God zijn.” – RH 5-5-1891

Beschouw uzelf dood voor de zonde en levend voor God

“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkewijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in de gelijkmaking Zijner] opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.” – Romeinen 6:1-7

“Het christelijke leven is geen verandering of verbetering van het oude leven, maar een verandering van natuur. Het betekent de dood van het eigen-ik en de zonde en een geheel nieuw leven.” – DA 172; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 132 (135)

“houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.” – Romeinen 6:11

“Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams]. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelfen Gode, als uit de doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” – Romeinen 6:12-14

“Belijdende christenen, als er aan u geen verder licht is gegeven dan dat wat deze tekst aangeeft, zult u geen excuus hebben als u zich laat beheersen door basis hartstochten.” – 2T 454

“Weet gij niet, dat wien gij uzelfen stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” – Romeinen 6:16



“want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.” – 2 Petrus 2:19

“Als wij woede, wellust, hebzucht, haat, egoïsme of welke zonde dan ook, toelaten, worden wij slaven van de zonde. “Niemand kan twee heren dienen.” (Matthéüs 6:24) Als wij de zonde dienen kunnen wij Christus niet dienen.” – MYP 114; Boodschappen aan Jonge Mensen blz. 107

“Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.” – Romeinen 6:17-18

“Stel uw gehele wezen in de handen van de Heer, ziel, lichaam en geest, en besluit om Zijn liefhebbende, toegewijde vertegenwoordiger te zijn, aangezet door Zijn wil, beheerst door Zijn verstand, doordrenkt van Zijn Geest.” – SD 105

“Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.” – Galaten 2:19-20

“Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, [namelijk] dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.” – 1 Petrus 4:1-2

“Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.” – 2 Korintiërs 5:14-15

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter [hand] Gods. Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer [nu] Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, [namelijk] hoererij, onreinheid, [schandelijke] beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, [namelijk] gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar; dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, En aangedaan hebt den nieuwen [mens], die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;” – Kolossenzen 3:1-10

“breek uw zonden af door gerechtigheid” Daniël 4:27



“Ik zag dat de Heere u licht en ervaringen gegeven heeft, zodat u de zondigheid van een onbezonnen geest mag zien en uw hartstochten onder controle mag hebben. Zo zeker als u hierin tekort schiet dit te doen, zo zeker zult u het eeuwige leven missen. ...

“U heeft herhaaldelijk gezegd: “Ik kan mijn aard niet in bedwang houden, ik moet spreken.” Er ontbreekt een zachtmoedige, nederige geest. Het eigenbelang is erg aanwezig, en u bent constant op uw hoede om het te beschermen tegen vernedering of belediging. De apostel zegt: *“want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus geborgen in God.”* Degene waarvan het ik gestorven is, zullen zich niet ongemakkelijk voelen en zullen bereid zijn om alles te weerstaan dat ergernis opwekt. Dode mensen kunnen niet voelen. U bent niet dood. Als u dat wel was, en uw leven was verborgen in Christus, dan zouden duizenden dingen die u nu opvallen en u treffen, ongemerkt aan u voorbij gaan, u zou dan begerig zijn naar het eeuwige en zou dan boven de onbeduidende beproevingen van dit leven staan. ... Jezus nam, toen Hij uitgescholden, gewelddadig werd behandeld en beledigd werd, geen wraak. *“Die, als Hij uitgescholden werd, niet wederschold.”* (1 Petrus 2:23) Toen de wreedheden van de mensen Hem pijnlijke striemen en wonden bezorgden, bedreigde Hij niemand, maar gaf Zich over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt. ... *“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;”* (Filippenzen 2:5) ... Christus gaf Zijn leven als Voorbeeld en wij onteren Hem, wanneer wij jaloers worden om het geringste, en kwaad om iedere belediging, verondersteld of echt. Het getuigt niet van een edel karakter als wij ons zelf verdedigen, om onze waardigheid te beschermen.

Wij zouden eerder honderden keren onrechtmatigheid moeten ondergaan, dan gekrenkt worden door een geest van vergelding, of lucht te geven aan wraak.” – 2T 424-427

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;” – 1 Petrus 2: 21-23

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;” – 1 Petrus 2:24



Hoofdstuk 4 **ZIE TOE, DAT U NIET VALT**

“En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen dezelfde geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. Maar in het meerder [deel] van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. ... Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” – 1 Korintiërs 10:1-5, 12

“Wij hebben een nauwe verbinding met God nodig. Wij zijn geen moment veilig, tenzij begeleid en onder toezicht van de Heilige Geest.” – OHC 187

“Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.” – Hebreëen 3:12-13

“Toen Christus de menselijke natuur aannam, verbond Hij zich met de mensheid door een liefdesband, die nimmer verbroken kan worden door enige macht, uitgezonderd de eigen keuze van de mens. Satan zal ons steeds verzoeken voorhouden en ons ertoe aanzetten deze band te verbreken – om de keus te maken ons te scheiden van Christus. Op dit punt moeten wij op onze hoede zijn, moeten wij ons inspannen en bidden, dat niets ons zal verleiden een andere meester te kiezen, want het staat ons altijd vrij dat te doen. Laat ons onze ogen gevestigd houden op Christus, dan zal Hij ons behoeden. Als wij op Jezus zien, zijn wij veilig. Niets kan ons uit Zijn hand rukken.” – SC 72; Schreden naar Christus blz. 67-68

“Als wij vallen heeft God een oneindig medelijden met ons en wij moeten de verzekering hebben, dat Hij ons met Zijn machtige hand overeind houdt zodat wij voorwaarts kunnen gaan zonder te struikelen. Alleen God kan onze roep om hulp op ieder moment horen.” – SD 154

Hij wil uw Middelaar zijn, wanneer u valt

“Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige.” – 1 Johannes 2:1

“Op hetzelfde moment dat de mens inging op satans verzoeken en datgene deed wat God verboden had, stond Christus, de Zoon van God, tussen de levenden en de doden, terwijl Hij zei: “Laat de straf neerkomen op Mij. Ik zal de plaatst van de mens innemen. Hij krijgt nog een kans.” – 1 BC 1085; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 8



“Christus is het, ... Die ook ter rechter [hand] Gods is, Die ook voor ons bidt.” – Romeinen 8:34

“Zo gauw als het kind van God de genadetroon nadert, wordt het de beschermeling van de grote Middelaar. Bij zijn eerste uiting van berouw en bede om vergiffenis maakt Christus zijn geval tot het Zijne en brengt de smeekbede voor de Vader als Zijn persoonlijk verzoek.” – 6T 364 (SG3 27)

“Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.” – Hebrëen 7:25

Hij bidt voor u

“Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd ... ; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.” – Lukas 22: 31-32

*“Hoewel Petrus zwaar gezondigd had, werd hij niet verlaten. De woorden van Christus *“Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude”* (Lukas 22:32) stonden in zijn hart gegrift. Te midden van zijn bitter zelfverwijt schonk dit gebed en de herinnering aan Christus' blik vol liefde en medelijden hem hoop.” – COL 155-156;*

Lessen uit het Leven van Alledag blz. 91

“Hoe zorgzaam is de Heere Jezus, door niemand de kans te geven te wanhopen. Hoe beschermt Hij de mens tegen de felle aanvallen van satan! Als wij door veelvuldige verzoeken worden overvallen of tot zonde worden verleid, wendt Hij zich niet af om ons te verlaten. Nee, Nee, zo is onze Heiland niet. Christus bidt voor ons.” – 7BC 948; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 623

*“Hetzelfde medelijden dat Petrus redde geldt voor iedereen die aan verzoeking is bezweken. Het is het speciale doel van satan om mensen tot zonde te verleiden en hen daar te laten, hulpeloos en bevend, bang om vergeving te vragen. Maar waarom zouden wij vrezen als God gezegd heeft: *“Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.”* (Jesaja 27:5). Elke voorziening is getroffen voor onze zwakheden, alle mogelijke bemoediging ons aangeboden om tot Christus te komen.” – COL 156; Lessen uit het leven van Alledag blz. 91-92*

“De Heere, ... maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.” – 2 Petrus 3:9

“De Heer heeft lang geduld met afgedwaalde mensen en Hij stelt iedereen in de gelegenheid zijn zonde in te zien en na te laten.” – PP 626; Patriarchen en Profeten blz. 571

“Een stille getuige begeleidt iedere ziel die leeft, trachtende de overwinning te verkrijgen en trekt hem tot Christus. De engelen zullen nooit degene verlaten die verleid wordt en tot een prooi voor de vijand wordt, die iedereen wil vernietigen als het hem toegestaan wordt. Zolang er hoop is, zullen mensen beschermd worden door



hemelse engelen, totdat ze de Heilige Geest weerstaan tot hun eeuwig verderf.” – OHC 23

“De Goddelijke Leraar heeft geduld met de dwalende in al hun verdorvenheid.

Zijn liefde verkilt nooit; Zijn pogingen hen te winnen, houden nooit op. Met uitgestrekte armen wacht Hij steeds weer om de dwalenden, de opstandigen, en zelfs de afvalligen te verwelkomen. Zijn hart is bewogen over de hulpeloosheid van een klein kind, die ruw behandeld wordt. De roep van menselijk lijden bereikt nooit vergeefs Zijn oor. Hoewel allen in Zijn oog waardevol zijn, gaat Zijn sympathie en liefde bijzonder uit naar hen die te kampen hebben met ruwe, weerbarstige, koppige neigingen; want Hij kent de oorzaak en gevolg. Degene die het gemakkelijkst in verzoeking valt en het meeste tot dwaling geneigd is, is ook het speciale voorwerp van Zijn zorg.” – Ed 294 Karaktervorming blz. 291

“Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.” – Psalm 103: 13-14

“Er zijn mensen, die kennis hebben gemaakt met de vergevende liefde van Christus en die graag kinderen van God willen zijn. Maar zij beseffen dat hun karakter onvolmaakt is, dat hun leven vol fouten is en zij zijn geneigd eraan te twijfelen of hun hart wel vernieuwd is door de Heilige Geest. Tegen hen zou ik willen zeggen: Ga niet weg in wanhoop! Wij zullen ons vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar we behoeven niet de moed te verliezen. Zelfs als we door de vijand worden overwonnen, worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek. Nee! Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons. De geliefde apostel Johannes zei: *“Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;”* (1 Johannes 2:1). En vergeet de woorden van Jezus niet: *“Want de Vader zelf heeft u lief”* (Johannes 16:27a). Hij verlangt ernaar de band met u te herstellen om Zijn eigen zuiverheid en heiligheid in u weerspiegeld te zien. Als u uzelf maar aan Hem overgeeft, zal Hij, Die een goed werk in u begonnen is, dat voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Bid nog ernstiger en geloof nog vuriger.” – SC 64; Schreden naar Christus blz. 60-61

“God geeft ons niet op om onze zonden. Als wij fouten maken en de Heilige Geest verdriet doen, maar dan berouw hebben en bij Hem komen met een berouwvol hart, zal Hij ons niet afwijzen. Er moeten obstakels worden verwijderd. Wrok werd gekoesterd en er was trots, onafhankelijkheid, ongeduld en gemopper. Dit alles scheidde ons van God. Zonden moeten worden beleden; er moet een dieper werk van genade plaatsvinden in het hart.” – FW 35

‘Iedereen is feilbaar, iedereen maakt fouten en valt in zonde; maar als de onrechtpleger bereid is zijn dwalingen in te zien, wanneer ze duidelijk gemaakt worden door de overtuigende Geest van God, en in nederigheid van het hart beleden worden, Dan zal hij worden hersteld.’ – KH 238



“Bent u in zonde gevallen? Vraag dan zonder uitstel bij God om genade en vergeving. ... Genade wordt de zondaar nog steeds aangeboden. De Heer roept ons tijdens al onze omzwervingen: “Keert weder, afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen.” De zegeningen van God kunnen voor ons zijn, wanneer wij willen luisteren naar het smeken van Zijn Geest. “Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Zich de Heere over wie Hem vrezen.” – 5T 177; Getuigenissen blz. 146-147

“want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.” – 2 Kronieken 30:9b

Heb berouw, doe belijdenis en keer terug tot Hem

“keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.” – Ezechiël 18:30-32

“Elke dag dat u in zonde blijft, behoort u bij satans manschappen; en als u ziek zou worden en dood zou gaan zonder berouw te hebben, bent u verloren.” – RH 12- 24-1889

“Eén onbeleden zonde is voor u voldoende om de poorten van de hemel te sluiten. Omdat de mens niet gered kon worden met één smet van zonde op hem, kwam Jezus om aan het kruis van Golgotha te sterven.” – ST 3-17-1890

“Uw redding is alleen mogelijk als u naar Christus gaat, en direct stopt met zondigen. De aangename stem van genade klinkt nu in uw oren, wie kan zeggen of hij morgen ook nog klinkt?” – ST 8-29-1892

“Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” – Jesaja 55:6-7

“En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven,” – 2 Kronieken 7:14

“Wanneer mensen zondigen tegen een heilig en genadig God, dan kan hij alleen een nobele koers volgen door oprecht zijn dwalingen onder tranen en bitter berouw bekennen. Dit verlangt God van hem; Hij zal niets minder accepteren dan een gebroken en een berouwvolle geest.” – 4T 178-179

“De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.” – Psalm 34:19



“Gods volk moet met kennis van zaken opgewekt worden. Zij zouden niet tevreden moeten zijn totdat iedere bekende zonde is beleden; dan is het hun voorrecht en plicht te geloven dat Jezus hen geaccepteerd heeft.” – 1T 167

“Een echte belijdenis is altijd specifiek, d.w.z. noem de zonde bij name. Deze zonden kunnen van dien aard zijn, dat ze alleen voor God gebracht moeten worden. Maar er kunnen ook verkeerde daden zijn, die aan mensen moeten worden beleden, die er door zijn gekwetst; of ze kunnen van dien aard zijn, dat ze in het openbaar moeten worden beleden. Maar elke belijdenis moet scherp omlijnd zijn en de zonden, die u begaan hebt, moet u met name noemen.” – SC 38; Schreden naar Christus blz. 37

“Iedere zonde voor God gebracht met een berouwvol hart, zal door Hem worden verwijderd. Dit geloof is de bezieling van de gemeente.” – TM 93

Hij zal vergeven en reinigen en herstellen

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” – 1 Johannes 1:9

“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.” – Ezechiël 36:25-27

“Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de HEERE, zo zal Ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE. Ik zal [den] [toorn] niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE, uw God, hebt overtreden,” – Jeremia 3:12-13a

“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” – Spreuken 28:13

“Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaapt de ongerechtigheid mijner zonde.” – Psalm 32:5

“Zodra wij erin toestemmen de zonde op te geven, onze schuld erkennen, zal de blokkade opgeheven worden tussen de ziel en de Heiland.” – 1SM 325

“Er is maar één voorziening getroffen voor de overtreder. Gelovig berouw en belijdenis van de zonde, en geloof in het reinigende bloed van Christus, brengt vergeving en vergeving zal achter zijn naam geschreven staan.” – 2T 293



“Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” – Psalm 32: 1-2

“Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” – 1 Johannes 1:7

Hulp om de zondaar te genezen

“Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt.” – Galaten 6:1

“Hier wordt een speciale instructie gegeven om zachtmoedig om te gaan met degene die overvallen wordt door enig schuld. Dit “overvallen” moet zijn volle betekenis hebben. Het is iets anders dan een opzettelijke zonde; onbewust in zonde geleid zijn, niet de bedoeling om te zondigen, maar zondigen door gebrek aan waakzaamheid en gebed, de verleiding van satan niet onderscheidend, en zo in zijn val lopen. Er moet een verschil worden gemaakt in het geval van iemand die een plan maakt en opzettelijk de verleiding opzoekt, een kwaadaardige koers uitzet, zijn zonde vaardig bedekt, zodat hij niet ontdekt wordt. De bejegening kan in beide gevallen niet hetzelfde zijn. Er zijn meer effectieve methodes nodig om de beraamde zonde tegen te houden; maar de apostel richt de behandeling die gegeven moet worden aan hen die “overvallen”, of verrast, of bevangen, zijn door verleiding. “gij, die geestelijk zijt”, u, die getuigt een relatie te hebben met God, “brengt de zodanige te recht met de geest van zachtmoedigheid”, - vernietig niet alle hoop en moed van de ziel, maar brengt hem terecht met zachtmoedigheid, “ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt.” – RH 6-28-1887

“Spreek bemoedigend tegen de mensen; hef hen op tot God in gebed. Velen die overwonnen zijn door de verleidingen zijn vernederd door hun fouten, en ze voelen alsof het tevergeefs is tot God te naderen; maar deze gedachte wordt door de vijand ingegeven. Wanneer ze gezondigd hebben en ze voelen dat ze niet kunnen bidden, vertel ze dan dat dit juist de tijd voor bidden is. Hoe beschaamd ze ook mogen zijn en diep vernederd; maar als ze hun zonden bekennen, dan zal Hij, Die betrouwbaar is en rechtvaardig, hen de zonden vergeven en hen reinigen van alle ongerechtigheid.” – MH 181-182

“Indien de dwalende berouw toont en zich onderwerpt aan de tucht van Christus, moet hem opnieuw een kans worden gegeven. En zelfs wanneer hij geen berouw heeft, zelfs wanneer hij zich buiten de gemeente bevindt, hebben Gods dienstknechten nog een werk voor hem te doen. Het moet hun ernstig streven zijn hem tot inkeer te brengen. En hoe groot ook het kwaad is dat hij heeft bedreven, men moet hem, wanneer hij toegeeft aan de werking van de Heilige Geest en door belijden en nalaten van zijn zonde blijk geeft van berouw, vergeven en vol blijdschap opnieuw in de kudde opnemen.” – 7T 263; Schatkamer, deel 3 blz. 207



“Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”

versie 2.0

“Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.” – Jacobus 5:16

“Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.” – Jacobus 5:19-20

“Als u denkt dat uw broeder u onrecht aangedaan heeft, ga naar hem toe in vriendelijkheid en liefde, en u komt tot begrip en tot verzoening. ...Als u slaagt in het regelen van de overlast, zonder zijn zwakheid te onthullen, dan heeft u uw broeder gewonnen en de schikking tussen u heeft een menigte der zonden bedekt voor de aandacht van anderen.” – KH 181

“Die de overtreding toedekt, zoekt liefde; maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend.” – Spreuken 17:9

Vergeef elkander

“Wacht uzelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.” – Lukas 17:3-4

“Als een broeder dwaalt, vergeef hem als hij daarom vraagt. Als hij niet nederig genoeg is om het te vragen, vergeef hem dan in uw hart en laat dat zien in uw woorden en daden. Want het gewicht van zijn zonde mag in geen enkel opzicht op u rusten. “ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt.” “Als hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende, Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.” En wij moeten niet alleen zeven maal vergeven, maar zeventig maal zeven. Net zo vaak als God ons vergeeft, moeten wij anderen vergeven.

Iemand mag nooit tegen een ander zeggen: “Pas wanneer ik zie dat je veranderd bent, dan zal ik je vergeven.” Dit is niet Gods idee. Dit komt overeen met het geweten van de menselijke natuur. Door te laten zien dat u geen vriendschap wilt met uw broeder, dan doet u niet alleen hem pijn en uzelf, maar u verwondt en kwetst ook het hart van Christus.” – RH 4-8-1902

“Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.” – Matthéüs 18:35

“Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.” – Efeze 4:31-32

“En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeeft.



Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.” – Markus 11:25-26

“Velen zijn ijverig in kerkelijke diensten, terwijl er tussen hen en hun broeders ongelukkige meningsverschillen bestaan die zij hadden kunnen bijleggen. God wil dat zij alles zullen doen wat in hun macht ligt om de eenheid te herstellen.” – DA 311; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 251 (261)

“Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.” – Matthéüs 5:23-24

“Wie weigert om te vergeven werpt op deze wijze zijn eigen hoop op vergeving weg.” – COL 247; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 145

“Het is waar dat hij wellicht vroeger vergeving heeft ontvangen, maar zijn onbarmhartige geest laat zien dat hij nu Gods vergevende liefde verwerpt. Hij heeft zich van God losgemaakt en verkeert in dezelfde toestand als voordat hij vergeving ontving. Hij heeft zijn bekering geloochenstraft en zijn zonden rusten op hem alsof hij zich nooit had bekeerd.” – COL 251; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 148

“Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo. En boven dit alles [doet aan] de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.” – Kolossenzen 3:12-14

Geef het pand terug

“... en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet; Geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven.” – Ezechiël 33:14-15

“Het is nu nog niet te laat om fouten recht te zetten. Toon uw berouw voor zaken uit het verleden, door het goed te maken. Wanneer u iemand verkeerd behandeld hebt, maak het goed wanneer het u in gedachten komt. Dat is de enige hoop op de vergevingsgezinde liefde van God.” – 3T 549-550

“Brengt dan vruchten voort der bekering waardig.” – Lukas 3:8a

“Wanneer wij anderen hebben benadeeld door een oneerlijke handelsovereenkomst, als wij in het zakendoen iemand hebben bedrogen of tekort hebben gedaan, al zou dat binnen de grenzen van de wet liggen, moeten wij onze schuld belijden en voor zover dat binnen ons vermogen ligt, voor schadeloosstelling zorgen.” – DA 556; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 458 (481)



“U kunt niet alles goedmaken, want sommigen die u benadeeld hebt zijn reeds overleden, en de rekening staat ten nadele van u open. In deze gevallen is het beste wat u kunt doen, een schuldoffer naar het altaar van de Heere te brengen, en Hij zal het aannemen en u vergeven. Maar waar u kunt, moet u de benadeelden vergoeden.” – 5T 339; Getuigenissen, deel 5 blz. 277

“Wanneer wij onopzettelijke een verkeerde getuigenis hebben afgelegd, als wij een woord verkeerd hebben opgevat, als wij op welke manier dan ook iemand onrechtmatig hebben beïnvloed, moeten wij naar diegene toegaan die wij onheus hebben behandeld, en alle schadelijke onjuiste verklaringen terugnemen.” – MB 59; Zaligsprekingen blz. 56

“... als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij gezondigd heeft;” – Leviticus 5:5

“Wanneer er moeilijkheden zijn geweest, ...als er afgunst, boze opzet, bitterheid, kwade vermoedens hebben bestaan, belijdt deze zonde, niet in het openbaar, maar ga persoonlijk naar uw broeder en zuster. Wees concreet. ... Neem hen bij de hand, laat uw hart vermurwen onder de invloed van Gods Geest, en zeg: “Wilt u mij vergeven?” – OHC 370

“De schuldige weet welke zonde hij moet belijden, zodat de ziel gereinigd mag worden voor God.” – 1T 156

Waakt en bidt

“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak.” – Markus 14:38

“Sommigen hebben de vraag gesteld: Moet ik steeds op mijn hoede zijn, en aanhoudend een beperking voelen? Mij werd getoond dat wij een groot werk te doen hebben door ons hart te onderzoeken en nauwlettend waken over onszelf. Wij moeten leren waarin wij falen/tekortschieten, en dan op dat punt waakzaam zijn. We moeten een volmaakte controle over onze eigen geest hebben.” – 1T 308; Schatkamer, deel 1 blz. 106-107

“Er is geen opwelling in onze natuur, een talent of neiging van het hart die niet elk moment onder de leiding kan staan van Gods Geest. Er is geen zegen die God schenkt aan de mens, noch een beproeving die Hij toelaat over ons te komen, of satan zal dit gebruiken om ons te verleiden, om de ziel te kwellen en te vernietigen, als we hem daartoe ook maar in het minst de kans geven.” – PP 421; Patriarchen en Profeten blz. 381

“Als iemand door moeilijkheden is omringd, door omstandigheden is terneergedrukt of getroffen is door armoede of ziekte, staat satan klaar om te verleiden en te ergeren. Hij valt ons aan op de zwakste punten van ons karakter. Hij probeert ons vertrouwen in God aan het wankelen te brengen, omdat Hij zulke dingen toelaat. Wij worden ertoe gebracht God te wantrouwen en Zijn liefde in twijfel te trekken. De



verzoeker komt vaak tot ons zoals hij tot Christus kwam, terwijl hij ons onze zwakheden en gebreken voor ogen houdt. Hij hoopt de ziel te ontmoedigen en onze greep op God los te maken. Dan is hij zeker van zijn prooi.” – DA 120; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 89-90 (91)

“Alleen als wij ons van onze eigen zwakheid bewust zijn en standvastig zien op Jezus kunnen wij veilig wandelen.” – DA 382; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 311 (328)

“Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;” – Efeze 6:18

“Gebed is de adem van de ziel. Het is het geheim van de geestelijk kracht.” – GW 254

“Zoals Christus in Zijn menselijkheid de kracht van Zijn Vader zocht, zodat Hij bij machte zou zijn de beproevingen en verleidingen te kunnen verdragen, zo moeten wij dat ook doen. Wij moeten het Voorbeeld volgen van de zondeloze Zoon van God. Dagelijks hebben wij hulp en genade en kracht nodig van de Bron van alle kracht. Wij moeten onze hulpeloze ziel op Degene werpen, Die gereed staat om ons hulp te bieden op ieder moment dat het nodig is. Veel te vaak vergeten wij de Heere. Het eigen ik geeft te vaak toe aan impulsen/opwellingen, en wij verliezen de overwinning die wij zouden moeten behalen.” – GAG 179

“Waakt, staat in het geloof, houdt u moedig, zijt sterk. Dat al uw dingen in de liefde geschieden.” – 1 Korintiërs 16:13-14

“Waakt, dat u niet haastig, prikkelbaar of ongeduldig spreekt. Waakt, dat trots geen plaats in uw hart inneemt. Waakt, dat geen boze hartstochten u zullen overweldigen, in plaats daarvan, onderwerpt ze! Waakt, ... dat u niet ondoordacht handelt en oppervlakkig wordt, zodat er een invloed van u uitgaat, die een reuk des doods in plaats van een geur ten leven is.” – FL 224.

“Waakt voor de heimelijke benadering van de vijand, waakt tegen oude gewoonten en voor natuurlijke neigingen dat ze niet meer aangewend worden; verwerp ze met overtuigingskracht, en waakt; verwerp ze met kracht ook al moet dat honderden keren. Waakt over uw gedachten, waakt over uw plannen, opdat ze niet zelfzuchtig worden en egoïstisch.” – KH 351

“Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.” – Hebreëen 3:12-13

“Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop [vast] houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);” – Hebreëen 10:23

“dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;” – 2 Petrus 3:14



“Als u alleen zou waken, gedurig waken onder gebed, als u alles zou doen alsof u in de directe nabijheid van God zou zijn, dan zult u niet bezwijken voor de verleidingen, en mag u hopen dat u tot het einde zuiver, onbevlekt en rein zult blijven.” – GW 128

“Zijt nuchter, [en] waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof,” – 1 Petrus 5:8-9

“... wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.” – Efeze 6:10-11

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebrëeën 4:15-16

Bid en geloof en u zult ontvangen

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.” – Matthéüs 7:7-8

“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” – Filippenzen 4:6

“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.” – 1 Johannes 6:14-15

“Bidt in geloof. En zorg ervoor dat u uw leven in harmonie brengt met uw bede, zodat u de zegeningen mag ontvangen waar u voor gebeden hebt.” – 7T 274

“Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.” – 1 Johannes 3:21-22

“Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.” – Psalm 84:12

“Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.” – 1 Petrus 3:12



“Er worden dagelijks duizenden gebeden gericht tot God die Hij niet beantwoordt. Er zijn gebeden zonder geloof. *“Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem ijverig zoeken.”* (Hebreeën 11:6 KJV) Er zijn zelfzuchtige gebeden, vanuit een hart dat nog afgoden koestert. ... Er zijn kregelige, kribbige gebeden, mopperend op de lasten en zorgen van het leven, in plaats van nederig zoeken naar genade die hen kan verlichten. Degene die zulke verzoeken aanbieden verblijven niet in Christus. Ze hebben hun wil niet ondergeschikt gemaakt aan de wil van God. Zij voegen zich niet naar de voorwaarden van de beloften, en deze worden ook niet aan hen vervuld.” – OHC 147

“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.” – Johannes 15:7

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebreeën 4:16

Hij zorgt voor u

“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” – 1 Petrus 5:7 “Wij doen te veel ons best om voor onszelf te zorgen. Wij zijn bezorgd en hebben een gebrek aan vertrouwen in God. Velen zorgen, werken en beramen plannen, bang dat ze armoede moeten verduren. Ze hebben geen tijd om te bidden of religieuze vergaderingen te bezoeken en in hun zorgen voor zichzelf, geven ze God geen kans om voor hen te zorgen. De Heer kan dan niet veel voor hen doen, omdat ze Hem daartoe geen gelegenheid geven.” - 2T 196

“Zorgen maken blind, en maken de toekomst onzeker; maar Jezus ziet het einde vanaf het begin. In ieder probleem heeft Hij de uitkomst. *“Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen”* (Psalm 84:12)

Onze hemelse Vader heeft duizenden oplossingen voor ons waarvan wij geen weet hebben. Degene die het beginsel hebben om op de eerste plaats God te dienen, zullen ervaren dat verwarring verdwijnt en een duidelijke weg te zien is voor hun voeten.” – MH 481; De Weg tot Gezondheid blz. 286-287

“Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; [elke] dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.” – Matthéüs 6: 31-34

“Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.” – Psalm 55:23

“Zij die geroepen zijn voor verantwoordelijke posities in Gods werk, hebben vaak het gevoel dat ze een zware last te dragen hebben, terwijl ze de voldoening



kunnen bezitten te weten, dat Jezus het alles draagt. Wij staan onszelf toe om, alles samengenomen, te veel zorgen, problemen en verslagenheid te voelen in het werk van God. Wij moeten Hem vertrouwen, in Hem geloven en voorwaarts gaan.” – 4BC 1161; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 259

“Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” – Jesaja 26:3

Zijn engelen zullen u beschermen

“Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.” – Psalm 91:11-12

“De bescherming van het hemelse leger wordt beloofd aan een ieder, die volgens Gods wegen wil werken en Zijn plannen wil volgen.” – 1 SM 97

“De Engel des HEEREN legerd Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.” – Psalm 34:8

“Indien onze ogen geopend konden worden, zouden wij gedaanten van boze engelen rondom ons zien, bezig nieuwe manieren te vinden om ons te ergeren en te vernietigen. Wij zouden ook engelen Gods zien, ons tegen hun macht beschermen; want Gods wakend oog is immer over Israël ten goede, die ons tegen hun macht beschermen en redden, indien wij ons vertrouwen op God stellen.” – EW 60; Eerste Geschriften blz. 62

“Hij heeft ons niet achtergelaten om met onze beperkte kracht te worstelen tegen de kracht van de vijand. Hemelse engelen strijden onze strijd voor ons, en door met hen samen te werken zullen wij overwinnaars zijn over de kracht van het kwaad.” – GAG 10

“Niets is schijnbaar meer hulpeloos en toch meer onoverwinnelijk, dan de ziel die zijn nietigheid voelt en zich totaal verlaat op de verdienste van Zijn Verlosser.

God zou iedere engel in de hemel sturen om zo iemand te helpen, dan toe te staan dat hij overwonnen wordt.” – 7T 17

“Als wij onze hulpeloosheid en onze behoefte aan Goddelijke kracht beseffen, zullen wij niet op onszelf vertrouwen. Wij weten niet wat de gevolgen van een dag, een uur, zelfs een moment kunnen zijn en mogen nooit beginnen zonder ons leven toe te vertrouwen aan onze hemelse Vader. Zijn engelen hebben opdracht gekregen over ons de wacht te houden en als wij ons onder hun leiding plaatsen, zullen zij in tijden van gevaar aan onze rechterhand zijn. Als wij onbewust gevaar lopen een verkeerde invloed uit te oefenen, zullen engelen bij ons zijn en ons aansporen een betere weg te volgen, onze woorden voor ons kiezen en onze daden beïnvloeden.” – COL 341-342; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 208



“Zijn zij niet allen gediensdige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?” – Hebreëën 1:14

“De engelen der heerlijkheid vinden hun blijdschap in het geven, - het geven van liefde en onvermoeibare zorg aan gevallen en zondige mensen. Hemelse wezens sporen de harten van de mensen aan, zij brengen aan deze duistere wereld het licht van boven; door zachtmoedige en geduldige dienst werken zij aan de menselijke geest om de verlorenen in gemeenschap met Christus te brengen, Die zelfs dichterbij is dan zij zelf kunnen denken.” – DA 21; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 12 (10)

“Hemelse engelen zijn op de hoogte van onze woorden en daden, zelfs met de gedachten en de bedoelingen van ons hart.” – 1T 544

“Maar het is niet het werk van de goede engelen om de geest van de mensen tegen hun wil te beheersen. Wanneer zij zich op het terrein van de vijand begeven en geen poging doen hem te weerstaan, dan kunnen de engelen Gods niet veel meer doen dan het leger van satan in toom te houden, opdat zij niet zullen vernietigd worden, totdat degene die in gevaar is, verder licht wordt gegeven, om hen aan te zetten zich te weer te stellen en naar de hemel op te zien voor hulp. Jezus zal heilige engelen geen opdracht geven om diegene te bevrijden, die geen poging doen zichzelf te helpen.” – 1T 345 Schatkamer, deel 1 blz. 122

“Het werk van deze hemelse wezens is, om de bewoners van deze wereld gereed te maken tot kinderen van God, zuiver, heilig en onbesmet. Maar mensen die, hoewel ze voorgeven volgelingen van Christus te zijn, plaatsen zich niet in een positie, waar zij dit werk kunnen begrijpen en op deze wijze wordt het werk van de hemelse boden bemoeilijkt.” – 7BC 923; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 581

“Mij werden engelen van God getoond, die klaar staan om genade en kracht te verlenen aan hen die hun behoefte aan Goddelijke kracht voelen. Maar deze hemelse boden zullen geen zegeningen schenken zonder dat er om gevraagd wordt. Zij wachten op de roep van zielen die hongerig en dorstig zijn naar de zegeningen van God; vaak wachten ze vergeefs. Er zijn dan ook oppervlakkige gebeden, maar niet de ernstige smeekbeden van nederige, berouwvolle harten.” – OHC 129

“Indien onze ogen geopend konden worden om de gevallen engelen aan het werk te kunnen zien met degenen, die zich zo op hun gemak voelen en zich zo veilig wanen, zouden wij ons niet zo zeker voelen. Boze engelen stellen zich elk ogenblik op ons pad.”- 1T 302; Schatkamer, deel 1 blz. 100

“De tegenstander wordt niet toegestaan om de gedachten van de mensen te lezen; maar hij is een scherpe waarnemer, hij merkt de woorden op, hij neemt daden waar en bedreven past hij zijn verleidingen aan, om degenen die zichzelf onder zijn macht plaatsen aan te pakken.” – 1SM 122

“Een stille getuige beschermt iedere levende ziel, probeert hem te winnen en tot Christus te trekken. De engelen laten nooit degene die verleid wordt als prooi voor de vijand achter, die hem wil vernietigen als hem dat toegestaan zou worden.



Zolang er hoop is worden mensen beschermd door hemelse wezens, totdat zij de Heilige Geest weerstaan, tot hun eeuwige ondergang.” – OHC 23

Hij zal uw stappen leiden en u Zijn wil onderwijzen

“Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE bestiert zijn gang.” - Spreuken 16:9

“Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.” – Spreuken 3:5-7

“God dwingt niemand; daarom kan Hij hen niet leiden die te trots zijn om zich te laten onderrichten en die vastbesloten hun eigen weg volgen. Van de dubbelhartige mens – degene die zijn eigen wil volgt, terwijl hij voorgeeft de wil van God te doen – staat geschreven: *“Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.”* (Jacobus 1:7) PP384; Patriarchen en Profeten blz. 348

“Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.” - Spreuken 16:3

“Toen Christus hier op aarde was heeft Hij nooit plannen gemaakt voor Zichzelf. Hij accepteerde Gods plannen voor Hem, en dag na dag ontvouwde de Vader Zijn plannen. Zo moeten wij vertrouwen op God, dat ons leven de eenvoudige uitwerking van Zijn wil mag zijn. Als wij onze weg aan Hem opdragen, zal Hij richting geven aan onze stappen.” – MH 479; De Weg tot Gezondheid blz. 285

“Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.” – Psalm 25:9

Luister naar Zijn stem en volg Hem

“Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;” – Jeremia 11:4b

“... en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.” – Johannes 10:3-5

“Er zijn drie manieren waarop de Heer Zijn wil aan ons openbaart, ons leidt en ons geschikt maakt om anderen te leiden. Hoe kunnen wij weten dat Zijn stem niet die van een vreemde is? Hoe kunnen wij die onderscheiden van de stem van een valse herder? God openbaart Zijn wil aan ons in Zijn Woord, de Heilige Schrift. Zijn stem wordt ook geopenbaard in Zijn werken van voorzienigheid, en die zullen wij herkennen als wij onze ziel niet van Hem afscheiden door onze eigen weg te bewandelen, onze eigen zin te doen en de ingevingen van een ongeheiligd hart te volgen,



totdat de zinnen zo verward zijn geraakt, dat dingen van eeuwigheidswaarde niet meer herkend worden, en de stem van satan zo verdraaid is, dat deze als de stem van God wordt aangenomen.

Een andere manier waarop Gods stem gehoord wordt, is door het beroep dat Zijn Heilige Geest doet, dat het hart aangrijpt en in het karakter tot uiting komt. Als u over één of ander onderwerp twijfelt, moet u eerst de Schriften raadplegen. Als u werkelijk uit geloof bent gaan leven, hebt u uzelf aan de Heer gegeven om Hem geheel toe te behoren, en Hij zal u aannemen om u te kneden en te vormen naar Zijn plannen, zodat u een vat kunt zijn tot Zijn eer. U moet een oprecht verlangen hebben om kneedbaar te zijn in Zijn hand, en Hem te volgen waar Hij u ook heen leidt.” – 5T 512; Getuigenissen, deel 5 blz. 418

“Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij [dat] houdt naar Uw woord. Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.” – Psalm 119:9-11

“Zij die zich voornemen niets te doen wat God kan mishagen, zullen precies weten wat te doen als zij hun problemen aan God hebben voorgelegd. Zij zullen niet alleen wijsheid, maar ook kracht ontvangen. Kracht om te gehoorzamen en om te dienen zal in hen geplant worden zoals Christus heeft beloofd.” – DA 668; Jezus. De Wens der Eeuwen blz. 555 (585)

“Wees sterk en heb goeden moed, ... De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.” – Deuteronomium 31:7-8

“Als een klein kind moeten wij vertrouwen op de leiding van Hem, Die *“bewaart de voeten van Zijn heiligen.”* (1 Samuël 2:9) God zal Zijn kinderen nooit anders leiden, dan ze zelf zouden kiezen geleid te worden, als ze het einde vanaf het begin konden zien en het doel konden onderscheiden dat ze vervullen als medewerkers met Hem.” – MH 479; De Weg tot Gezondheid blz. 285



Hoofdstuk 5 LEEF EEN GEHEILIGD LEVEN

Hij heeft u geroepen om heilig te zijn

*“Aan de Gemeente Gods, ... den geheiligden in Christus Jezus, **den geroepen heiligen**, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen [Heere];” – 1 Korintiërs 1:2*

*“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, **opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;**” – Efeze 1:3-4*

*“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, **Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;** Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloeden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” – 2 Petrus 1:3-4*

*“Niemand van ons heeft een excuus voor zijn ongeduld, zijn misvormde karakter, zijn egoïsme, afgunst, jaloezie, of ieder andere onzuiverheid van ziel, lichaam of geest. **God heeft ons geroepen tot heerlijkheid en deugd. Wij moeten gehoorzaam zijn aan deze roep.**” RH 4-24-1900*

“... dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.” – 2 Thessalonicenzen 2:13-14

“[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” – Efeze 4:22-24

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking.” – 1 Thessalonicenzen 4:7

“... opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;” – 1 Petrus 2:9b

*“Geliefden, ik vermaan [u] als inwoners en vreemdelingen, **dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;**” – 1 Petrus 2:11*

“Maar hoererij en alle onreinheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkterwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. Want dit



weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet.” – Efeze 5:3-7

“ ... aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft. ... Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden.” – Hebreëen 3:1b,2a,6b.

“dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; – 2 Petrus 3:14

Maak uw roeping en verkiezing vast

“Daarom, broeders, benaastigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” – 2 Petrus 1:10-11

“Roeping en rechtvaardigmaking zijn niet één en hetzelfde. Roeping is het trekken van de zondaar tot Christus, en het wordt door de Heilige Geest bewerkt in het hart, het overtuigt van zonde en nodigt uit tot berouw.” – 1SM 390

“Velen horen de genadige uitnodiging, worden getest en op de proef gesteld, maar weinigen worden verzegeld met het zegel van de levende God. Weinigen zullen zich vernederen als een klein kind, zodat zij het Koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan.” – 5T 50; Getuigenissen, deel 5 blz. 47-48

“Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” – Matthéüs 22:14

“Door alle eeuwen heen en in elke natie zijn degene die geloven dat Jezus hen persoonlijk kan en wil redden van de zonde, de uitverkorenen en geroepenen van God: zij zijn Zijn bijzondere schat. Zij gehoorzamen aan Zijn roeping, komen uit de wereld en scheiden zich van alle onreine gedachten en onheilige daden. ...Het is een droevig feit dat het grootste deel van Gods belijdend volk geen geloof heeft in Christus als hun persoonlijke Verlosser. Als ze de beloften van God voor hen hadden geloofd, dan zouden ze dagelijks ontvangers zijn van Gods genade en overwinnaars door de verdiensten van een gekruisigde en opgestane Heiland.” – RH 8-1-1893

“Degene die niet voldoende vertrouwen heeft in Christus en gelooft dat Hij hen van zondigen kan weerhouden, heeft niet het geloof dat hem toegang geeft tot het Koninkrijk van God.” – RH 3-10-1904

““Wie, o God, zal bestaan, wanneer U verschijnt?” (Maleachi 3:2) Alleen degene die rein van handen en een zuiver hart hebben zullen bestaan in de dag van Zijn komst Wanneer u hoopt ooit verheven te worden in de samenleving van de zondeloze engelen en te leven in een atmosfeer waar geen enkele smet van zonde is;



”zoek reinheid; want niets anders kan bestaan in de test op de dag des Heeren en ontvangen worden in een zuivere en heilige hemel.” – ML 72

“... *maak uw roeping en verkiezing vast*” – 2 Petrus 1:10

“Alleen door eigen keus kan men verloren gaan. God heeft in Zijn Woord de voorwaarden bekend gemaakt, aan de hand waarvan **iedere ziel** uitverkoren wordt tot eeuwig leven – gehoorzaam aan Zijn geboden, door geloof in Christus. God heeft gesteld dat het karakter in harmonie dient te zijn met Zijn wet, en iedereen die aan deze maatstaf beantwoordt, zal ingaan in het rijk der heerlijkheid. Christus heeft Zelf gezegd: *“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien”* (Johannes 3:36). *“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.”* (Matthéüs 7:21). En in de Openbaring zegt Hij: *“Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.”* (Openbaring 22:14). **Betreffende de uiteindelijke zaligheid van de mens, is dit de enige vorm van uitverkiezing, welke in het Woord van God naar voren komt.**

Iedereen die zijn eigen zaligheid wil bewerken onder vrees en beven, is uitverkoren. Hij die uitverkoren is, zal de wapenrusting aandoen en de goede strijd des geloofs strijden. Wie uitverkoren is zal waken in gebed, zal de Schrift onderzoeken en de verzoeking ontvluchten. Wie uitverkoren is, zal voortdurend geloven en gehoorzaam zijn aan alle Woord, dat uit de mond Gods uitgaat. De voorzieningen van verlossing zijn vrij toegankelijk voor iedereen; de gevolgen van de verlossing zijn voor hen die aan de voorwaarden voldaan hebben.” – PP 207-208;

Patriarchen en Profeten blz. 176-177

*“En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen **Zijn uitverkorenen** bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.”* – Matthéüs 24:31

“Christus Zelf zal bepalen wie waard is te vertoeven met de hemelse familie. Hij zal ieder mens oordelen naar zijn woorden en daden. Een belijdenis alleen heeft geen waarde. Het karakter is bepalend voor de eeuwigheid.” – COL 74; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 41

“Gods uitverkorenen moeten onbesmet staan te midden van de corrupte verloedering in deze laatste dagen. Hun lichamen moeten geheiligd worden, hun geest rein. Wanneer dit werk volbracht moet worden, dan moet dit direct op ons genomen worden, ernstig en met kennis van zaken. De Geest van God moet het volledige gezag hebben, iedere daad beïnvloedend.” – CH20

“Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo. En boven dit alles [doet aan] de liefde, dewelke is



de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.” – Kolossenzen 3:12-15

*“En de Heere vermeerde u, en make [u] overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; Opdat Hij uw harten versterke, om **onberispelijk te zijn in heiligmaking**, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.” – 1 Thessalonicenzen 3:12-13*

Vind de weg naar heiligmaking

“Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” – Johannes 14:5-6

“Er zijn niet vele wegen die naar de hemel leiden. Niemand kan zijn eigen weg kiezen.” – DA 663; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 552 (582)

“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.” – Handelingen 4:12

“De weg die God voor ons bepaald heeft is zo compleet, zo volmaakt, dat niemand, welk werk hij ook kan doen, bij kan dragen in zijn volmaaktheid. Het is breed genoeg om iedere volharde zondaar te ontvangen, als hij oprecht berouw heeft, en toch zo smal dat zonde er geen plaats kan vinden. Dit is het pad dat voorbereid is voor de verlost van de Heer om op te wandelen.” – GW 160

“En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan ...” – Jesaja 35:8

“Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert; Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.” – Psalm 24:3-5

*“In de stad Gods zal niets onreins binnenkomen. Iedereen die daar wil wonen, moet hier rein van hart worden. ... - niet slechts rein in de zin zoals de wereld reinheid ziet, vrij van alles wat zinnelijk is, vrij van hartstochten, **maar puur in de verborgen bedoelingen en motieven van de ziel**, vrij van trots en zelfzucht, nederig, onzelfzuchtig, kinderlijk.” – MB 24; Zaligsprekingen blz.28*

“God zal niet de geringste compromis aangaan met de zonde. Als Hij dit had kunnen doen, had Christus niet naar onze wereld behoeven te komen om te lijden en te sterven. Een bekering welke niet het gedrag en het karakter verandert van degene die de Waarheid aanneemt, is niet oprecht.” – 5BC 1144; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 413



“Wedergeboorte is de enige weg waarlangs wij de stad van God kunnen binnengaan. De weg is smal en de poort waardoor wij naar binnengaan is nauw, maar langs die weg moeten wij mannen en vrouwen en kinderen leiden en hun leren dat, zo ze zalig willen worden, ze een nieuw hart en een nieuwe geest moeten hebben. De oude erfelijke karaktertrekken moeten overwonnen worden. De natuurlijke verlangens van de ziel moeten veranderd worden. Alle bedrog, alle valsheid, alle kwaadsprekerij moeten worden weggedaan. Het nieuwe leven, dat mannen en vrouwen op Christus doen lijken, moet worden uitgeleefd.” – 9T 23; Schatkamer, deel 3 blz. 301

“Ik smeed u, mijn broeder, uw hart nauwgezet te onderzoeken en u af te vragen: “Welke weg bewandel ik en waar zal het eindigen?” – 2T 295; Schatkamer, deel 1 blz. 261

“Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.” – Spreuken 14:12

“Het kruis staat daar waar de weg zich splits. Het ene is het pad van gehoorzaamheid dat naar de hemel leidt. Het andere leidt naar de brede weg waarop de mens gemakkelijk kan gaan met zijn last van zonde en verderf, maar die naar de ondergang leidt.” – 5T 1095; Getuigenissen, deel 5 blz. 332

“Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik stel voor ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.” – Jeremia 21:8

“In het pad der gerechtigheid is het leven; en [in] den weg [van] [haar] voetpad is de dood niet.” – Spreuken 12:28

“Christus roept ons op om het smalle pad te nemen, waar iedere stap een zelfverloochening betekent.” – OHC 172

Ga in door de enge poort

“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.” – Matthéüs 7:13-14

“Het pad, dat Ik voor u bestemd heb, zegt Hij, is smal; de poort is moeilijk binnen te gaan; want de gulden regel sluit alle trots en zelfzucht uit. Er bestaat inderdaad een bredere weg; maar het einde daarvan is de ondergang. Indien u het pad van het geestelijk leven beklimt, moet u voortdurend stijgen, want het is een weg die naar boven leidt. U moet met de minderheid meegaan, want de meerderheid zal het pad kiezen dat naar beneden leidt.

Het gehele mensdom kan langs de weg naar de dood gaan, met al hun wereldsgezindheid, al hun zelfzucht, al hun trots, oneerlijkheid en zedelijk verval. Er is ruimte voor de mening en de leerstellingen van alle mensen, ruimte om toe te geven aan zijn neigingen, om datgene te doen wat zijn eigenliefde hem ingeeft. Om het pad in te slaan dat ten verderve leidt, behoeft u niet naar de weg te zoeken; want de poort



is wijd, en de weg is breed, en uw voeten vinden vanzelf de weg naar het pad dat ten dode leidt.

Maar de weg naar het leven is smal en de doorgang nauw. Indien u u vastklemt aan een zonde waarin u gemakkelijk vervalt, zult u bemerken, dat de weg te smal is, zodat u er niet kunt binnengaan. Uw eigen wegen, uw eigen wil, uw slechte gewoonten en gebruiken moet u opgeven indien u op de weg des Heeren wilt blijven.” – MB 138-139; Zaligsprekingen blz. 122-123

“De aanwijzingen die gevonden worden in het Woord van God laten geen plaats voor een overeenkomst met het kwaad. De Zoon van God werd geopenbaard, opdat Hij allen tot Zich zou trekken. Hij kwam niet om de wereld in slaap te sussen, maar om te wijzen op het smalle pad die een ieder moet gaan die eenmaal de poorten van de stad Gods wil bereiken. Zijn kinderen moeten volgen waar Hij voorging. Het doet er niet toe welk offer ze moeten brengen voor gemak of zelfzucht, wat de prijs ook moge zijn van arbeid of lijden, ze moeten een voortdurende strijd met het eigen ik voeren.” – AA 565; Van Jeruzalem tot Rome blz. 411

*“En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: **Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;**”* – Lukas 13:23-24

“Ik heb geprobeerd in de vreze Gods om voor Zijn volk het gevaar en hun zonden voor te leggen en heb een poging gedaan, naar het beste van mijn zwakke vermogen, om hen te prikkelen. Ik heb ontstellende dingen vastgesteld, die, als ze het hadden geloofd, hen leed en angst hadden bezorgd en hen geleid zou hebben tot ijver in berouw van hun zonden en onrechtvaardigheden. Ik heb voor hen vastgesteld, dat zoals mij is getoond, maar een klein aantal van hen die belijden te geloven in de Waarheid, uiteindelijk behouden zouden worden – niet omdat ze niet behouden konden worden, maar omdat ze niet op Gods aangewezen manier behouden konden worden. De door onze Goddelijke Heer aangegeven weg is te smal en de poort is te nauw om hen toe te laten, die begerig zijn naar de wereld, zelfzucht koesteren of welke zonde dan ook. Er is geen plaats voor deze dingen; en toch zijn er maar weinig die zich bereid verklaren, om de smalle weg op te gaan en de nauwe poort binnen te gaan. “ – 2T 445-446

“Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;” – Jeremia 6:16

“Als wij Christus als onze Gids nemen, zal Hij ons veilig leiden langs de smalle weg. De weg mag dan ruw en doornig zijn; de klim stijl en gevaarlijk; er zullen valkuilen links en rechts zijn; en moeten wij zwoegen tijdens onze reis; wanneer we moe zijn en naar rust verlangen, moeten we toch doorzwoegen; wanneer we zwak zijn moeten we toch vechten; wanneer we ontmoedigd zijn, moeten we toch blijven hopen; maar met Christus als onze Gids zullen we het pad niet kwijtraken naar het eeuwige leven, wij zullen niet teleurgesteld raken om uiteindelijk de begeerde haven te bereiken.



Christus Zelf ging ons voor op dit ruwe pad en heeft het geëffend voor onze voeten. Het smalle pad van heiligmaking, de aangewezen weg voor de verlostten van de Heer om op te wandelen, wordt verlicht door Hem, Die het Licht der wereld is. Als wij in Zijn voetstappen volgen, zal Zijn licht op ons schijnen, en als wij het licht weerspiegelen ontleend aan de Heerlijkheid van Christus, zal het pad steeds stralender worden naarmate de volmaakte dag nadert.” – TMK 253

“Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe. De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.” – Spreuken 4:18-19

Wandel in het Licht

“Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” – Johannes 8:12

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” – 1 Johannes 1:5-7

“Alleen als zij bereid zijn zich van zonden te laten reinigen, kunnen zij met Hem gemeenschap hebben. Alleen de oprechten van hart zullen in Zijn tegenwoordigheid kunnen bestaan.” – DA 108; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 79 (79)

“Wanneer trots, onenigheid en twist de boventoon voeren, kan het hart geen gemeenschap hebben met Christus.” – DA 650; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 541 (569)

“Onze Heer wordt tot schande gemaakt door hen die voorgeven Hem te dienen, terwijl ze in werkelijkheid een verkeerde voorstelling geven van Zijn karakter; velen worden zo misleid en op dwaalwegen gebracht.” – DA 439; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 365 (382)

“Zij belijden dat zij kinderen van God zijn, maar in hun leven en karakter verloochenen zij de betrekking tussen hen en God. Zij geven hun wil niet over aan God. Zij leven in een leugen.” – COL 279; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 167

“Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.” – Jacobus 3:14-15

“De grootste belediging die wij Hem kunnen aandoen, is te doen alsof wij Zijn discipelen zijn, terwijl wij de geest van satan openbaren in onze woorden, houding en daden.” – 3BC 1160; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 206



“Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henen gaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.” – Johannes 2:9-11

“Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.” – Efeze 5:15-17

“Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.” – Johannes 12:46

“Wie is wijs? die versta deze dingen; [wie] is verstandig? Die bekent ze; want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.” – Hosea 14:10

“... wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn.” – Johannes 12:35b- 36a

“Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. Beproevende wat den Heere welbehaglijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.” – Efeze 5: 8,10-11

Maak rechte paden voor uw voeten

*“En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar [dat] het veelmeer genezen worde. Jaagt den vrede na met allen, en **de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal**; Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.” –*

Hebreeën 12:13-15

“Wat moeten wij doen om rechte paden te maken voor onze voeten? Wij mogen geen onvriendelijk woord spreken, noch thuis of daar buiten; wij moeten vriendelijk en attent zijn tegenover iedereen. Wij mogen niet prikkelbaar zijn en ongeduldig, en toch christenen zijn; want een prikkelbaar, ongeduldige geest is niet de Geest van Christus.” – RH 8-14-1888

“Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkewijs ook Christus ons liefgehad heeft,” – Efeze 5:1-2a

“Nooit mogen wij onze zelfbeheersing verliezen. Laten wij altijd het volmaakte Voorbeeld voor ogen houden. Het is zondig om ongeduldig en prikkelbaar



te spreken of ons kwaad te maken – zelf als wij niet spreken. Wij moeten waardig wandelen, als juiste vertegenwoordigers van Christus.” – CG 95

“Degene die hun harten en hun huizen openen om Jezus uit te nodigen bij hen te blijven moeten de morele atmosfeer onbewolkt houden van strijd, bitterheid, toorn, boze opzet en zelfs een onvriendelijk woord. Jezus wil niet in een huis verblijven waar conflicten, jaloersheid en bitterheid zijn.” – ML 334

“Ongeduld brengt de vijand van God en mensen in uw gezin en verdrijft de engelen van God. Als u in Christus blijft, en Christus in u, dan kunt u geen boze woorden spreken.” – HP 99

Wandel waardig naar uw roeping

“Zo bid ik u dan, ik, ... dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.” – Efeze 4:1-3

“Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

Voorhoudende het woord des levens,” – Filippenzen 2:14-16a

*“... wij, ... niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; **Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere**, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel [te hebben] in de erve der heiligen in het licht;” – Kolossenzen 1:9-12*

“En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenenis en alle gevoelens; Opdat gij beproeft de dingen, die [daarvan] verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.” – Filippenzen 1:9-11

“Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo. En boven dit alles [doet aan] de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met



woorden of met werken, [doet] het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.” – Kolossenzen 3:12-17

*“[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk [zie] ook op hetgeen der anderen is. **Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;**” – Filippenzen 2:3-5*

“De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. ... zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.” – Romeinen 12: 9-13, 18b

*“En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; **wetende, dat gij daartoe geroepen zijt**, opdat gij zegening zoudt beërven.” – 1 Petrus 3:8-9*

Groei voortdurend in genade

“Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” – 2 Petrus 3:18a

“Jezus, als mens beschouwd, was volmaakt, nochtans groeide Hij in genade. “en Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.” (Lukas 2:52) Zelfs de meest volmaakte christen kan voortdurend opwassen in de kennis en liefde Gods.” – 1T 339-340 (SG1 115-116)

*“... eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.” –
Markus 4:28*

“Ons leven kan in elk stadium van ontwikkeling volmaakt zijn. Wanneer echter Gods doel met ons in vervulling gaat, zal er een gedurige vooruitgang zijn. Heiligmaking duurt het hele leven. Naarmate onze mogelijkheden toenemen, zal onze ervaring vergroten en onze kennis toenemen. Wij zullen sterk worden, zodat wij verantwoordelijkheden kunnen dragen en onze wasdom zal in overeenstemming zijn met onze voorrechten.” – COL 65-66; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 36

“Ons werk is om binnen ons bereik te strijden om dezelfde volmaaktheid te bereiken die Christus had in Zijn leven hier op aarde in ieder stadium van karaktervorming” – TMK 130

“In de onmetelijke gave van Zijn Zoon, heeft God de gehele wereld omgeven met een atmosfeer van genade, even echt als de dampkring rond de aardbol. Allen die kiezen om deze levengevende atmosfeer in te ademen, zullen leven en opgroeien tot



volwassen mannen en vrouwen in Christus Jezus.” – SC 68; Schreden naar Christus blz. 64

“De genade van de Geest zal gerijpt worden in uw karakter. Uw geloof zal vermeerderen, uw overtuiging zich verdiepen, uw liefde wordt volmaakt. Steeds meer zult u de gedaante van Christus weerspiegelen in alles wat puur, nobel en lieflijk is.” –

SD 32

“En wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren [als] in een spiegel aanschouwende, worden [naar] hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.” – 2 Korintiërs 3:18

“Dag aan dag werkt God aan de heiligmaking van de mens, en de mens moet met Hem samenwerken, met volhardende inspannende pogingen in de ontwikkeling van de juiste gewoonten.” – ML 101

Heiligmaking is niet het werk van een moment, een uur of van een dag. Het is een voortdurend groeien in genade.” – 1T 340

“Zo lang wij in deze wereld zijn, zullen wij vijandige invloeden het hoofd moeten bieden. Er zullen aanleidingen zijn onze aard te testen; en het gaat erom dat wij hier met de juiste geest mee omgaan zodat de christelijke genade zich kan ontwikkelen. Als Christus in ons woont, zullen wij volhardend zijn, vriendelijk en geduldig, opgewekt temidden van ergernissen en irritaties. Dag aan dag en jaar na jaar zullen wij onszelf overwinnen en groeien in edele heldhaftigheid. Dit is onze toegewezen taak; maar die kan niet tot stand gebracht worden zonder de hulp van Jezus, resolute beslissingen, onwankelbare plannen, voortdurende waakzaamheid en onophoudelijk gebed.” – MH 487; De Weg tot Gezondheid blz. 290

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” – Hebreëen 4:16

“De genade van Christus is elke dag en elk uur essentieel. Tenzij dit blijvend in ons is, zal de tegenstrijdigheid van het natuurlijk hart opkomen en het leven zal een gedeelde dienst vertonen.” – 6BC 1117; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 540-541

“Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;” – 2 Timotheüs 2:1

“Hij geeft u genade om geduldig te zijn, Hij geeft u genade om vol vertrouwen te zijn, Hij geeft u genade om de rusteloosheid te overwinnen, Hij wil uw hart verwarmen met Zijn eigen aangename Geest, Hij wil uw ziel doen herleven in z'n zwakheid.” – 2SM 231-232

“Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” – 2 Korinthe 12:9



“Er is voorzien in een overvloedige genade zodat de gelovige ziel vrij gemaakt kan worden van de zonde, aangezien de hemel, met zijn onbeperkte hulpbronnen, binnen ons bereik is geplaatst.” – 1SM 394

“Niemand is een levendig christen, tenzij ze een dagelijkse ervaring hebben in de dingen van God en dagelijks zelfverloochening in praktijk brengen, blijmoedig het kruis dragen en Christus navolgen. Iedere levende christen zal dagelijks vooruitgang boeken in het Goddelijke leven.” – 2T 505

“alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is,[namelijk] Christus;” – Efeze 4:15

“Laat een levend geloof als gouden draden zichtbaar zijn bij het verrichten van zelfs de geringste taken. Dan zal heel het dagelijks werk de christelijke groei bevorderen en zal men steeds opzien tot Jezus. Liefde voor Hem zal een levengevende kracht schenken aan alles wat gedaan wordt. ... Dit is ware heiligmaking, want heiligmaking bestaat uit het blijmoedig verrichten van dagelijkse taken in volkomen gehoorzaamheid aan Gods wil.” – COL 360; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 221

“Er is geen oprechte heiligmaking, behalve door gehoorzaamheid aan de Waarheid. Degene die God lief hebben met hun gehele hart, zullen ook al Zijn geboden liefhebben. Het geheiligde hart is in harmonie met de voorschriften van Gods wet; want zij zijn heilig, rechtvaardig en goed.” – SL 67

“Wie de Waarheid wil kennen moet bereid zijn alles te aanvaarden wat deze openbaart. Hij kan geen compromis sluiten met dwaling.” – DA 312; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 253 (263)

“En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” – Johannes 17:19

“Er bestaat geen Bijbelse heiligmaking voor hen die een deel van de Waarheid achter zich werpen.” – 7BC 947; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 622

“Het werk van heiligmaking is een levenslang werk; het moet voortdurend doorgaan; maar dit werk kan niet in het hart verder gaan wanneer het licht op een deel van de Waarheid wordt afgewezen of genegeerd. De geheiligde ziel zal niet tevreden zijn om in onwetendheid te blijven, maar zal ernaar verlangen om in het licht te wandelen en op zoek gaan naar groter licht.” – 1SM 317

“...wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij [daarin] meer overvloedig wordt. ... Want dit is de wil van God, uw heiligmaking” – 1 Thessalonicenzen 4:1,3a



Leef volgens Zijn Woord

“En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een plek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij help. En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.” – Lukas 10:38-42

“Er is een groot arbeidsveld voor de Martha’s, met hun ijver voor actief godsdienstig werk. Maar zij moeten eerst met Maria aan Jezus’ voeten gaan zitten.” – DA 525; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 435 (454)

“De Waarheid moet in het hart geplant zijn. Deze moet het verstand beheersen en de gevoelens besturen. Het hele karakter moet het kenmerk dragen van de Goddelijke manier van uitdrukken. Elk onderdeel van Gods Woord moet in het dagelijks leven worden uitgeleefd.” – COL 314; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 192

“Werkt niet [om] de spijs, die vergaat, maar [om] de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal;” – Johannes 6:27

“Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. ... Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. ... Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. ... Velen dan van Zijn discipelen, [dit] horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen? Jezus nu, wetende bij Zichzelf, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ... De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” – Johannes 6: 51-63

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” – Johannes 5:39-40

“Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij geloofd, zal nimmermeer dorsten.” – Johannes 6:35

“Christus’ aanwezigheid in het hart is een levengevende kracht, die het gehele wezen verstrekt.” – 7T 71; Schatkamer, deel 3 blz. 111

“Wanneer zij zich voeden met Zijn Woord, zullen zij ontdekken dat het geest en leven is. Het Woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur en geeft nieuw leven in Christus Jezus.” – DA 391; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 319 (337)



“Precies in die mate waarin het Woord van God ontvangen en gehoorzaamd wordt zal het zijn invloed uitoefenen en uitwerking hebben op ieder voorkomende daad, op ieder fase van het karakter. Het zal iedere gedachte zuiveren, en ieder verlangen reguleren.” – MH 136; De Weg tot Gezondheid blz. 66

Deel uw geloof

“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn” Handelingen 1:8

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” – Matthéüs 28:19

“Om hun ogen te openen, en [hen] te bekeren van de duisternis tot het licht, en [van] de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.” – Handelingen 26:18

“En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.” – Handelingen 4:33

“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.” – Handelingen 4:31

“Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.” – Handelingen 4:13

“Om anderen te kunnen overtuigen van de kracht van de genade van Christus, moeten wij deze kracht kennen in ons eigen hart en leven.” – MH 469;
De Weg tot Gezondheid blz. 280

“Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid;” – 1 Thessalonicenzen 1:5

“Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard. Hetgeen wij [dan] gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u ...” 1 Johannes 1:2-3a

“Het kruis van Christus moet hoog verheven worden boven de mensen, het moet de geest boeien en hun gedachten in beslag nemen. Dan zullen alle geestelijke vermogens aangedaan worden met goddelijke kracht die direct van God komt.” MB 44 (44)



“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, ... gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Romeinen 1:16-17b

“Het Evangelie moet worden gebracht, niet als een levenloze theorie, maar als een levende kracht die het leven verandert. God verlangt dat de ontvangers van Zijn genade getuigen zijn van deze kracht.” DA 826; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 688 (725)

“Nooit zou er een prediking mogen plaatsvinden, of een Bijbel studie gegeven worden, zonder dat de toehoorders op het “Lam van God, Die de zonde van de wereld heeft weggenomen” gewezen worden. Iedere ware doctrine maakt Christus tot het Middelpunt, ieder voorschrift ontvangt kracht van Zijn Woorden.” – 6T 54

“Christus bereikte de mensen waar ze verbleven. Hij stelde de zuivere Waarheid aan hun verstand voor in een krachtige, eenvoudige taal. De nederige arme, de ongeletterde, kan het begrijpen, door het geloof in Hem, de meest verheven waarheden.” – GW 49

“en de menigte der schare hoorde Hem gaarne.” – Markus 12:37b

“Hij sprak van die waarheden welke het levensgedrag bepalen en de mens verbinden met de eeuwigheid” – Ed 81; Karaktervorming blz. 79

“Hoewel Zijn leer eenvoudig was, sprak Hij als gezaghebbende. Dit maakte dat Zijn boodschap in duidelijk contrast stond met wat anderen leerden. De rabbi's spraken twijfelend en onzeker, alsof de Schriften zo konden worden uitgelegd, dat ze of het ene of precies het tegenovergestelde betekenden. Hun toehoorders werden daardoor steeds meer onzeker. Maar Jezus onderwees dat de Schriften een onbetwistbaar gezag bezaten. Elk onderwerp bracht Hij met kracht, zodat Zijn woorden niet bestreden konden worden.” – DA 253; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 201 (206)

“En zij verbaasden zich over Zijn leer, want Zijn Woord was met macht.” – Lukas 4:32

Wanneer Zijn leer werd tegengesproken, verdedigde Hij deze met zo'n grote ijver en zekerheid, dat Zijn toehoorders de indruk kregen dat Hij ervoor wilde sterven, als dat nodig was, om het gezag van Zijn leer te ondersteunen.” – RH 1-7-1890

“Waakt over de waarheid, dat [u] toevertrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.” – 2 Timotheüs 1:14

“... en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.” – 1 Petrus 3:15-16



“Jezus was rustig en zacht van aard, verloor niet Zijn zelfbeheersing, zelfs niet tijdens stormachtige conflicten wanneer Hij de meest heftige tegenstand te verduren had.” – 5T 482

“Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.” – Kolossenzen 4:6

“Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt [het] niet, die spreekt, maar [het is] de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.” –
Matthéüs 10:19-20

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” –
Johannes 14:26

“Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, [hoe] gij u verantwoordend zult; Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.” – Lukas 21:14-15

“Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” – Matthéüs 5:16

“Als wij verbonden zijn met het Licht, zullen wij kanalen van licht zijn, en in onze woorden en daden zullen wij in de wereld het Licht weerspiegelen.” – 1 SM 337

“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid;” – Kolossenzen 1:27 KJV

“Gods dienaren moeten de Waarheid in hun hart hebben om deze succesvol aan anderen door te geven. Zij moeten geheiligd zijn door de Waarheid die ze prediken anders zullen ze alleen maar een struikelblok zijn voor zondaren. Degene die door God zijn geroepen om te dienen in heilige zaken worden opgeroepen om zuiver van hart en een heilig leven te leiden. *“reinigt u, gij, die de vaten des Heeren draagt.”* (Jesaja 52:11)” – 2T 552

“Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, ...dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;” –
Filippenzen 1:27

“Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;” – Filippenzen 2:15



“De Waarheid voor deze tijd moet in al haar kracht te zien zijn in het leven van hen die haar geloven, en die Waarheid moet aan de wereld worden gebracht.” – 9T 22; Getuigenissen, deel 9 blz. 27

“De laatste stralen van het licht der genade, de laatste boodschap die aan de wereld moet worden gebracht is een openbaring van Zijn liefdevolle karakter. Gods kinderen moeten Zijn heerlijkheid openbaren. In hun eigen leven en karakter moeten zij laten zien wat Gods genade voor hen heeft gedaan.” – COL 415-416; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 257

“Laat uw woorden, uw geest, uw daden, een levende getuigenis zijn aan Jezus, en de Heer zal zorgen dat de getuigenis voor Zijn heerlijkheid, te zien in een goed georganiseerd leven en vrome gesprekken, zich zal verdiepen en versterken in kracht.” – ST 6-16-1890

“Christus verlangt niets zo zeer dat mensen, Zijn karakter en Zijn geest aan de wereld bekend willen maken. De wereld heeft zozeer behoefte aan de openbaring van de liefde van de Heiland door de mensheid. De hele hemel wacht op kanalen waardoor de heilige olie kan stromen om een zegen en blijdschap te zijn voor menselijke harten.” – COL 419; Leven uit het Leven van Alledag blz. 259

“Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.” – Romeinen 12:11-12

Houd stand in de beproeving van uw geloof

“En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” – 2 Timotheüs 3:12

“Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen [Hem], als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.” – 1 Petrus 4:19

“Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte [der verdrukking] onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u [iets] vreemds overkwame; Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, [alzo] verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en [de Geest] van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; Maar indien [iemand lijdt] als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijkt God in dezen dele.” – 1 Petrus 4:12-16

“Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, ... maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;” – 2 Timotheüs 1:7-8



“En vreest niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.” – Matthéüs 10:-28

“Venedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig [tijds] zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, [en] fondere ulieden.” – 1 Petrus 5:6-10

Vertrouw op God in de beproeving

“Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag. Zwijg den HEERE, en verbeid Hem;” – Psalm 37: 5-7a

“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn.” – Romeinen 8:28

*“Al onze ellende en verdriet, al onze verleidingen en beproevingen, al ons leed en droefheid, al onze vervolgingen en ontberingen, kortom **alle dingen werken samen voor ons ten goede**. Alle ervaringen en omstandigheden zijn dingen waar God mee werkt voor ons bestwil.” – MH 489; De Weg tot Gezondheid blz. 291*

“Hebt geloof op God” – Markus 11:22b

“Vertrouw op Hem te aller tijd” – Psalm 62:9a

“Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van den boze” – 2 Thessalonicenzen 3:3

*“De tegenwoordigheid van de Vader omgaf Christus, en Hem overkwam niets dan datgene, wat oneindige liefde toeliet tot zegen van de wereld. Dit was Zijn Bron van vertroosting, en dat is het ook voor ons. Hij die is doordrenkt is met de Geest van Christus blijft in Christus. De aanval op hem vangt de Heiland op, Die hem omgeeft met Zijn tegenwoordigheid. Wat hem ook overkomt, het overkomt Christus. Hij behoeft de boze niet te weerstaan; immers, Christus is zijn verdediging. Niets kan hem aanraken indien onze Heer het niet toestaat; en “*alle dingen*” die toegelaten worden “*werken mede ten goede voor hen, die God liefhebben.*” (Romeinen 8:28)” MB 71; Zaligsprekingen blz. 66*

“Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; Dankende den Vader; Die ons



bekwaam gemaakt heeft, om deel [te hebben] in de erve der heiligen in het licht;” – Kolossenzen 1:11-12

Neem geen wraak

“Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij [komt] de wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.” – Romeinen 12:19-21

*“Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten. Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen. Degene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en degene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet [te nemen]. Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van degene, die het uwe neemt, eist niet weder. **En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.**” – Lukas 6:27-31*

“En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. (vergeef en u zal vergeven worden. KJV)” – Lukas 6:37

“ Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. “ – Hebreëën 10:30

“En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.” – 1 Petrus 3:8-9

“Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en [daarover] geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en [daarover] lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.” – 1 Petrus 2:19-24

“Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.” – Hebreëën 13:13

“En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus



lasteren. Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende.” – Petrus 3:16-17

Liever onrecht verdragen

“Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die [daarover], die in de Gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u [dit] tot schaamte. Is er [dan] alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de [ene] broeder gaat met den [anderen] broeder te recht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk?”

Waarom lijdt gij niet liever schade?” – 1 Korintiërs 6:1-7

“Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.” –

Psalm 37:5-6

“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglich te wandelen met uw God?” – Micha 6:8

Erger u niet

“Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.” – Psalm 119:165

“Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen. Gij zult niet wreken, noch [toorn] behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelf; Ik ben de HEERE!” – Leviticus 19: 17-18

“Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;” – Efeze 4:31

“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal; 15 Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spuitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.” – Hebreëen 12:14-15

“een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.” – Jacobus 1:19-20



Beheers uw geest

“De lankmoedige (Hij die traag is in boosheid KJV) is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.” – Spreuken 16:32

“Tenzij wij onze woorden en humeur onder controle hebben, zijn we slaven van satan. Wij zijn hem onderworpen. Hij houdt ons gevangen. Alle onenigheid en onaangenaamheden, ongeduld, prikkelbare woorden zijn een offer geschonken aan zijn satanische hoogheid. En het is een kostbaar geschenk, kostbaarder dan elke opoffering die wij voor God maken; want het vernietigt de vrede en blijdschap van hele gezinnen, het vernietigt de gezondheid en het is tenslotte de oorzaak van het verspelen van het eeuwige leven en geluk.” – AH 437

“Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.” – Kolossenzen 4:6

“Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede [rede] is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.” – Efeze 4:29

“En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.” – 1 Petrus 3:8-9

Houd Zijn geboden

“Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit [betaamt] allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.” – Prediker 12:13-14

“Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, [is:] Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” – Matthéüs 22:37-40

“Ik ben de HEERE uw God, ... Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” – Exodus 20:2-3

“Wat wij ook koesteren, het doet onze liefde tot God afnemen of het hindert de dienst die Hem toekomt, wanneer wij hetgeen wij doen tot afgod maken.” – SD 56

“Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden.” – 1 Johannes 5:21

“Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, [van] [hetgeen] boven in den hemel is, noch [van] [hetgeen] onder op de aarde is, noch [van] [hetgeen] in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde [lid]



dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.” – Exodus 20:4-6

“Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdelijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdelijk gebruikt.” – Exodus 20:7

“Dit gebod verbiedt niet slechts meineden en lastertaal, maar ook het gebruik van Gods Naam op lichtzinnige of gedachteloze wijze ... Door het onnadenkend noemen van Gods Naam in het dagelijkse gesprek, door in onbelangrijke zaken Hem aan te roepen, en door talrijke en gedachteloze herhalingen van Zijn Naam, ontoren wij Hem.” – PP 306; Patriarchen en Profeten blz. 271

“Maar bidden in de naam van Christus betekent veel. Het wil zeggen dat wij Zijn karakter aannemen, Zijn geest openbaren en de werken doen die Hij gedaan heeft.” DA 668; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 554-555 (585)

“Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; [dan] zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, [noch] uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.” – Exodus 20:8-11

“God heeft de mens zes dagen gegeven om te werken, en Hij eist dat ze hun werk in de zes werkdagen verrichten. Daden van noodzaak en barmhartigheid zijn toegestaan op de Sabbat; voor de zieken en lijdenden moet altijd gezorgd worden; maar onnodige werk moet streng vermeden worden.” PP 307; Patriarchen en Profeten blz. 272

“Welgelukzalig is de mens, [die] zulks doet, en des mensen kind, [dat] daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.” – Jesaja 56:2

“Er is onder ons, die beweren Gods heilige rustdag in acht te nemen, een behoefte aan Sabbathervorming. Sommigen bespreken hun zakelijke aangelegenheden en maken plannen op de Sabbat, en God beziet dat in hetzelfde licht alsof ze bezig zijn om daadwerkelijk zaken doen.” – Ev 245

“Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, [van] te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en [indien] gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en [indien] gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, [en] uw eigen lust niet vindt, noch een woord [daarvan] spreekt; Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft [het] gesproken.” – Jesaja 58:13-14



“Wij moeten zorgvuldig de grenzen van de Sabbat bewaken. Onthoudt dat ieder moment gewijde, heilige tijd is.” – 6T 356

“Maar om de Sabbat te heiligen moeten mensen zelf heilig zijn. Ze moeten door het geloof deelhebben aan de gerechtigheid van Christus.” – DA 283; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 227 (236)

“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.” – Exodus 20:12

“Het vijfde gebod eist dat kinderen niet alleen respect, onderdanigheid en gehoorzaamheid tonen jegens hun ouders, maar ook dat ze hun liefde en tederheid bewijzen, hun lasten verlichten, zorg dragen voor hun goede naam, en hen helpen en troosten als ze oud zijn. Tevens wordt gewezen op eerbied voor evangeliedienaars en leiders en anderen aan wie God gezag heeft verleend.” – PP 308; Patriarchen en Profeten blz. 272-273

“Gij zult niet doodslaan.” – Exodus 20:13

“Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.” – 1 Johannes 3:15

“Alle onrechtvaardige daden waardoor het leven verkort wordt; de geest van haat en wraaklust, of het toegeven aan hartstochten die leiden tot daden van geweld jegens anderen, zelfs het toewensen van kwaad aan anderen, een zelfzuchtig veronachtzamen voor de zorg van behoeftigen of lijdenden; alle toegeven aan zelfzuchtige neigingen of onnodige ontzeggingen of buitensporige arbeid die de gezondheid benadeelt – al deze dingen zijn in meer of mindere mate overtredingen van het zesde gebod.” – PP 308; Patriarchen en Profeten blz. 273

“Gij zult niet echtbreken.” – Exodus 20:14

“Dit gebod verbiedt niet slechts onzuivere daden, maar ook zinnelijke daden en verlangens, of gebruiken die de neiging hebben ze op te wekken. Niet alleen in het dagelijkse leven wordt reinheid geëist, maar ook in de verborgen gedachten en gevoelens van het hart. Christus, Die de verstrekkende verplichting van Gods wet duidelijke maakte, heeft gezegd dat de onreine gedachte of blik even zondig is als de ongeoorloofde daad.” – PP 308; Patriarchen en Profeten blz. 273

“Als wij niet willen toegeven aan de zonde, moeten wij het eerste begin uit de weg gaan. Iedere emotie en verlangen moet in bedwang worden gehouden door het verstand en het geweten. Iedere onheilige gedachte moet voortdurend worden afgeweerd.” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“Er zijn gedachten en gevoelens die door satan worden opgeroepen en uitgelokt, die zelfs de beste mensen kunnen ergeren; maar als ze niet gekoesterd worden, als ze afgewezen worden als weerzinwekkend, wordt de ziel niet vervuild door schuld, en niemand anders zal hierdoor worden besmet.” – RH 3-27-1888



“Erken voor geen moment dat de verleidingen van satan in harmonie zijn met uw eigen verstand. Keer u ervan af zoals u zich ook afkeert van uw tegenstander.” –

OHC 85

“Verleiding is geen zonde; de zonde ligt in het toegeven.” – OHC 87 “Wanneer onreine gedachten worden gekoesterd, dan hoeven ze noch niet in

woorden of daden tot uitdrukking zijn gebracht om de zonde te volmaken, maar het zal de ziel veroordelen.” – 4T 623

“Gij zult niet stelen.” – Exodus 20:15

“Het achtste gebod ... veroordeelt diefstal en roof. Het eist strikte eerlijkheid in de kleinste zaken van het leven. Het verbiedt overvragen bij het zaken doen en eist dat schulden worden betaald. Het zegt dat elke poging zichzelf te bevoordelen door de onwetendheid, zwakheid of de tegenspoed van een ander als bedrog wordt vermeld in de hemelse boeken.” – PP 309; Patriarchen en Profeten blz. 273

“Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.” – Exodus 20:16

“Liegen in welk geval ook, elke poging of bedoeling onze naaste te bedriegen, ligt hierin besloten. Elke bedoeling om te bedriegen vormt bedrog. Door een blik, een handbeweging, een uitdrukking op het gezicht kan evengoed een leugen worden gezegd als door woorden. Elke opzettelijke overdrijving, elke gedachte of insinuatie, bedoeld om een onjuiste of overdreven indruk te vestigen, is bedrog. Dit gebod verbiedt elke poging om de reputatie van onze naaste schade toe te brengen door een onjuiste voorstelling, of kwaaddenken, door laster of verraad/roddelen. Zelfs het opzettelijke verzwijgen van de Waarheid, waardoor anderen benadeeld kunnen worden, is een schending van het negende gebod.” – PP 309; Patriarchen en Profeten blz. 273- 274

“Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeken vrede en jagen denzelven na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.” – 1 Petrus 3:10-12

“Bedrog omvat onreinheid in al haar vormen. Een onreine gedachte die wordt toegelaten, één onheilig verlangen dat wordt gekoesterd en de ziel wordt verontreinigd, haar integriteit geweld aangedaan.” – 5T 177; Getuigenissen, deel 5 blz. 146

“Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;” – 1 Petrus 2:1



“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;” – 2 Petrus 2:21-22

“Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.” – Matthéüs 5:37

“Deze woorden veroordelen al die zinsneden en stopwoorden die geen betekenis hebben en grenzen aan het profane. Zij veroordelen bedrieglijke complimenten, het ontwijken van de Waarheid, vleierende bewoordingen, de overdrijvingen en de verkeerde voorstellingen in de handel en die gebruikelijk zijn in de maatschappij. Zij leren dat iemand, die tracht te zijn wat hij niet is, of wiens woorden niet de ware gevoelens van het hart tot uitdrukking brengen, niet eerlijk genoemd kan worden. ...

Alles wat christenen doen moet zo doorzichtig zijn als zonlicht. De Waarheid is uit God; bedrog, in elk van zijn ontelbare vormen, is uit satan; en een ieder, die op enigerlei wijze afwijkt van de recht lijn der Waarheid, verraadt zichzelf en levert zich over aan de macht van de boze.” – MB 68; Zaligsprekingen blz. 63

“Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een vals en niet lief; want al deze zijn [dingen], die Ik haat, spreekt de HEERE.” – Zacharia 8:16-17

“Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.” – Exodus 20:17

“Het tiende gebod raakt de wortel van elke zonde aan, het verbiedt het zelfzuchtig verlangen waaruit elke zondige daad uitspruit.” – PP 309; Patriarchen en Profeten blz. 274

“Voor zichzelf leven betekent ondergang. **Hebzucht, het verlangen naar voordeel ter wille van zichzelf, snijdt de mens af van het leven.** Het is de geest van satan om te willen hebben, het voor zichzelf te nemen. Het is de geest van Christus te geven, zich op te offeren voor het welzijn van anderen.” – COL 259; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 153

“Elke dag zal de duivel op uw pad zitten met misleidende, geloofwaardige uitvluchten voor uw zelfzucht, uw eigen belang.” – SD 325

*“Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. **De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.**” – Romeinen 13:9-10*



“Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet af ter rechterhand, noch ter linkerhand. In al den weg, dien de HEERE, uw God, u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft, en dat het u welga, en gij de dagen verlegt in het land, dat gij erven zult.” – Deuteronomium 5:32-33

“Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord, dat [tot] de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, [die] zal strafbaar zijn door het gericht. Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie zijn broeder beledigt die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. ... Gij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw [aan] ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. ... Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt gij gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet; ... Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee [mijlen]. Geeft dengene, die [iets] van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?”

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? **Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.** – Matthéüs 5:20-48

“De wet van God, zoals beschreven in de Bijbel is overduidelijk in zijn eisen. Ieder beginsel is heilig, rechtvaardig en goed. De wet plaatst mensen in verbinding met God; het bereikt de gedachten en gevoelens; en het resulteert in belijdenis van zonden in iedereen die zich bewust is van de overtreding van zijn eisen. Als de wet alleen gold voor het uiterlijke gedrag, zou de mens zich niet schuldig voelen over zijn verkeerde gedachten, verlangens, en plannen. **Maar de wet eist dat de ziel zuiver is en de geest heilig, dat de gedachten en gevoelens in overeenstemming zijn met de normen van liefde en rechtvaardiging.**

In Zijn onderwijs liet Christus zien hoe ver de beginselen reiken van de wet, gesproken op de Sinai. Hij was de levende toepassing op deze wet, waarvan de



beginselen voor altijd de belangrijkste maatstaf van gerechtigheid blijft; de maatstaf waardoor iedereen wordt geoordeeld op die grote dag wanneer het oordeel geveld wordt, en de boeken geopend zullen worden. Hij kwam om alle gerechtigheid te vervullen en, als het Hoofd van het mensdom, aan de mensen te laten zien dat ze hetzelfde kunnen doen, om aan iedere detail van de eisen van God te voldoen. Door de mate van Zijn genade aan de mens geleverd, hoeft niemand de hemel te missen. Volmaaktheid van karakter is bereikbaar voor iedereen die er naar streeft. Dit vormt het ware fundament van het nieuwe verbond van het Evangelie.” – 1SM 211-212

“Hoewel de wet heilig is, konden de Joden geen gerechtigheid verkrijgen door hun eigen pogingen om de wet te houden. De discipelen van Christus moesten een gerechtigheid verkrijgen die van een andere aard was dan de gerechtigheid van de Farizeeën, indien zij het Koninkrijk der hemelen wilden binnengaan. God bood hen, in Zijn Zoon, de volmaakte gerechtigheid van de wet aan. **Wanneer zij hun harten volkomen wilden openstellen om Christus te ontvangen, dan zou het leven van God, Zijn liefde in hen wonen en hen hervormen naar Zijn gelijkenis; en zo zouden zij door Gods vrije gave de gerechtigheid bezitten die de wet vereist. ... dat een weergave is in henzelf, van het karakter van Christus.**” MB 54-55; Zaligsprekingen blz. 53

*“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, **die in Christus Jezus zijn**, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.*

*Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en [dat] voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. **Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.**” – Romeinen 8:1-4*

“Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.” – 1 Johannes 5:3

“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?” – Micha 6:8

“De joden hadden de wet zo verdraaid dat deze een slavenjuk was geworden. Hun zinloze inzetten waren een spreekwoord geworden bij andere volken geworden.” – DA 204; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 160 (162)

“Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouders der mensen.” – Matthéüs 23:4

“Het verlangen en het plan van satan is om mensen binnen te halen die tot grote extremen gaan ... ze zijn veeleisend, ze zullen strenge plichten afdwingen, en gaan tot grote hoogte in zaken van weinig belang, terwijl ze de belangrijke zaken van de wet verwaarlozen: oordeel en genade en de liefde van God.” – Ev 212



“In gewetenszaken moet de ziel niet gehinderd worden. Niemand mag de geest van de ander overheersen, voor iemand anders oordelen of iemand anders voorschrijven wat zijn plicht is. God heeft iedereen de vrijheid gegeven om te denken en zijn eigen overtuiging te volgen. *“zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.”* (Romeinen 14:12) Niemand heeft het recht zijn eigen persoonlijkheid te doen opgaan in die van een ander. In alle dingen waar het om beginselen gaat laat *“een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd”*(Romeinen 14:5)” – DA 550; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 453 (476)

“Onderzoek uw eigen hart nauwkeurig en imiteer in uw leven het onfeilbare Voorbeeld, en het zal goed met u gaan.” – 2T 71

“Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.” – Romeinen 14:22

“En hierin oefen ik mijzelf, om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen.” – Handelingen 24:16

“Het is een voorrecht voor iedereen om zo te leven dat God het goedkeurt en hem zegent. U kunt voortdurend in verbinding staan met de hemel; het is niet de wil van de hemelse Vader dat u onder veroordeling en duisternis bent. ... U moet zelfrespect ontwikkelen door zo te leven dat u goedgekeurd wordt door uw eigen geweten, en voor de mensen en de engelen.” KH 140

“Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan. Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, [die] Hem van ganser harte zoeken; Ook geen onrecht werken, [maar] wandelen in Zijn wegen.” – Psalm 119:1-3

Breng uw kinderen bij Jezus

“En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestrafden degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, [dat] ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. ... En Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.” – Markus 10:13-16

“Kinderen zijn de rechtmatige prooi van de vijand, omdat ze afhankelijk zijn van genade, ze hebben niet de reinigende kracht van Jezus ervaren, en de boze engelen hebben toegang tot deze kinderen; en sommige ouders zijn onachtzaam en leggen hen weinig beperkingen op. Ouders hebben een groot werk te doen in deze zaak, door hun kinderen te corrigeren en te bedwingen, om ze dan bij God te brengen en voor hen aanspraak te maken op Zijn zegen. Door de gelovige en onvermoeibare pogingen van de ouders en door de zegeningen en genade afgesmeekt bij God voor hun kinderen, zal de kracht van de boze engelen worden verbroken en een geheiligde invloed wordt op de kinderen uitgestort en de krachten der duisternis moeten het opgeven.” – RH 3-28-1893



“Laten de moeders met hun moeilijkheden bij Jezus komen. Bij Hem vinden ze voldoende genade om hen te helpen bij het leiden van hun kinderen. De weg staat open voor iedere moeder die haar lasten wil neerleggen aan de voeten van de Heiland. Hij Die gezegd heeft: *“Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet,”* nodigt noch steeds de moeders uit met hun kleintjes bij Hem te komen, zodat Hij hen kan zegenen. Zelfs de baby in de armen van de moeder kan door het geloof van de biddende moeder vertoeven in de schaduw van de Almachtige. Johannes de Doper was van zijn geboorte af vervuld met de Heilige Geest. **Wanneer wij in gemeenschap met God willen leven, kunnen ook wij verwachten dat Gods Geest onze kleinen reeds van hun vroegste jeugd af zal vormen.** “ – DA 512; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 425 (444)

“God heeft de verantwoordelijkheid op de vaders en de moeders gelegd om hun kinderen te beschermen tegen de krachten van de vijand. Dat is hun werk, een werk dat ze op geen enkele manier mogen verwaarlozen. De ouders die een levende verbinding hebben met Christus zullen niet rusten voordat ze hun kinderen veilig in de kudde zien. Ze zullen dit tot hoofdverantwoordelijkheid maken van hun leven.” – 7T 10

“Komt in alle ootmoed met een hart vol tederheid en met een gevoel voor de verleidingen en gevaren, die u en uw kinderen te wachten staan; bindt hen door het geloof op het altaar, en smeeke over hen om de zorg des Heeren. **Dienende engelen zullen waken over de kinderen, die aldus aan God zijn opgedragen.** Het is de plicht van christelijke ouders, om ’s morgens en ’s avonds, door een ernstig gebed en volhardend geloof, een omtuining om hun kinderen te maken. Zij moeten hen geduldig onderrichten, hen vriendelijk en aanhoudend leren, hoe ze moeten leven om God te behagen.” – 1T 397-398; Schatkamer, deel 1 blz. 149

“Wanneer ouders in hun gezin verschillende toestanden zien, **laat ze zichzelf dan geheel wijden aan God, en de Heer zal wegen en middelen adviseren** waarbij een verandering zal plaats vinden in hun huishouden.” – CG 172

“Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.” – Maleachi 4:5-6

“Bereid u voor op de komst van de Heer. Dit is de dag van voorbereiding. Maak uw eigen hart op orde en werk ernstig voor uw kinderen. Een onvoorwaardelijke overgave aan God zullen de barrières wegvagen die zo lang de hemelse genade hebben tegengehouden. **Wanneer u uw kruis opneemt en Christus volgt, wanneer u uw leven in overeenstemming brengt met de wil van God, zullen uw kinderen overtuigd raken.**” – RH 7-15-1902

“Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geweene, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands



land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want [uw] kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.” – Jeremia 31:16-17

“Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch also zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen [hem] ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen.” – Jesaja 49:24- 25

*“De hand des Heeren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen,” (Jesaja 59:1) en als christelijke ouders Hem oprecht zoeken, zal Hij hen de juiste argumenten geven, **en omwille van Zijn naam zal Hij in hun belang machtig werken voor de bekering van hun kinderen.**” – 5T 323; Getuigenissen, deel 5 blz. 263*

“Als u hebt gefaald in de plichten t.a.v. uw gezin, beken uw schuld voor God. Verzamel uw kinderen om uw heen en beken uw nalatigheid. Vertel hen dat u ernaar verlangt een reformatie in uw huis te brengen en vraag ze u te helpen om uw huis zo te maken zoals het zou moeten zijn. Lees hen de aanwijzingen voor die u gevonden hebt in het Woord van God. Bidt met hen; en vraag God hun leven te sparen en hen te helpen een huis in Zijn Koninkrijk te bereiden. Op deze wijze begint u een werk van hervorming; en houdt dan deze weg van de Heere vast.” – CG 557-558

“Ga oprecht en getrouw met uw kinderen om. Doe moedig en geduldig uw werk. Wees niet bang voor beproeving, spaar geen tijd of inspanning, last of moeite. De toekomst van uw kinderen zal getuigen van de aard van uw inspanningen. Uw getrouwheid aan Christus kan niet beter tot uitdrukking komen dan in het gelijkmatige karakter van uw kinderen, dan op welke andere wijze ook.” – 5T 40; Getuigenissen, deel 5 blz. 39

“Een goed geordend en goed gedisciplineerd gezin zegt meer over het christendom dan welke preek dan ook die gehouden wordt.” – AH 32

“De beoordeling van het christendom wordt gemeten aan het karakter van uw thuis. De genade van Christus maakt het de bezitters mogelijk hiervan een gelukkige huis te maken, vol van vrede en rust. Tenzij u de Geest van Christus hebt, bent u niet van Hem.” – CG 481

“Zoals u zich thuis gedraagt, zo staat het opgetekend in de hemelse boeken. Degene die heilig wil worden in de hemel moet dat eerst hier in zijn eigen gezin worden.” – AH 317

“God verlangt ernaar dat u zichzelf geheel aan Hem wijdt en Zijn karakter vertegenwoordigt in het huisgezin.” – CG 481



Wees een voorbeeld voor uw kinderen

“maar zijt een voorbeeld ... in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.” – 1 Timotheüs 4:12

“Er zijn maar weinig ouders die beseffen hoe belangrijk het is dat ze hun kinderen beïnvloeden met het Goddelijke Voorbeeld ... Geen andere middelen zijn zo effectief dan ze te trainen in de juiste gedragslijn.” – RH 10-12-1911

“Laat ouders thuis het leven leiden van Christus, en de verandering in de levens van hun kinderen zullen een getuigenis zijn van Gods wonderwerkende kracht.” – RH 7-8-1902

Train uw kinderen in liefde

“En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.” – Efeze 6:4

“De vader, als priester van zijn gezin, moet zachtmoedig en geduldig omgaan met zijn kinderen. Hij moet voorzichtig zijn geen strijdlustige stemming in hen op te wekken. Hij mag geen overtredingen ongecorrigeerd laten, er is een manier om te corrigeren zonder dat de ergste hartstochten aangewakkerd worden in het menselijke hart. Laat hem in liefde met zijn kinderen praten, zeg hen hoe verdrietig de Heiland is over hun gedrag; en laat hem dan met hen voor de genadetroon neerknielen en opdragen aan Christus, biddend dat God barmhartig wil zijn en Hij hen tot berouw wil brengen en vraag om vergeving. Zo'n discipline zal bijna altijd het meest koppige hart breken.” – CG 286-287; Hoe leid ik mijn kind blz.338-339

“Nooit mogen ouders bij hun kinderen pijn veroorzaken door hardvochtige of onredelijke vorderingen. Hardvochtigheid drijft ze in satans net.” – AH 308

“Sommige kinderen vergeten snel de verkeerde dingen die hen aangedaan zijn door hun vader of moeder; maar anderen kinderen met een andere aanleg kunnen niet de strenge, onredelijke bestraffing vergeten die ze niet hebben verdiend. Hun zielen zijn verwond, en hun geest is verbijsterd.” CG 249; Hoe leid ik mijn kind blz. 293

“Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” – Matthéüs 18:10

“Wanneer kinderen hun zelfbeheersing verliezen, en heftige woorden spreken, dan moeten hun ouders zich een poosje stil houden, noch berispen noch veroordelen. Op zulke momenten is zwijgen goud, en zal eerder berouw uitwerken dan welk woord dan ook. Satan is verheugd wanneer ouders hun kinderen irriteren door harde, boze woorden te spreken. Paulus geeft raad op dit punt: *“Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden”* (Kolossenzen 3:21) Ze hebben misschien ongelijk, maar u kunt ze niet tot de orde roepen door uw geduld te verliezen met hen.



Laat uw kalmte hen helpen om hun geest op de juiste manier te herstellen.” – RH 1- 24-1907

“Liefde breekt alle barrières. Geef ze geen uitbrander, schreeuw niet of geef geen boze bevelen. “ – RH 7-8-1902

“Blijf kalm, vrij van kwaadheid, dat ze overtuigd zijn van uw liefde voor hen, zelfs als u ze straft.” – CG 249; Hoe leid ik mijn kind blz. 293

“De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; ... de liefde is niet aanmatigend of lomp. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;” – 1 Korintiërs 13:4-5

“Laat geen kribbig, ruw of driftig woord aan uw lippen ontsnappen. De genade van Christus wacht op uw bede. Zijn Geest zal de wacht houden over uw hart en geweten, de leiding nemen over uw woorden en daden. Verlies nooit uw zelfrespect door haastige gedachteloze woorden. Zorg dat uw woorden rein zijn, uw gesprekken heilig. Geef uw kinderen een voorbeeld van hetgeen u wenst dat zij zullen zijn.” –

CG 219; Hoe leid ik mijn kind blz. 257

“Vaders en moeders, als boze woorden over uw lippen komen, dan leert u uw kinderen op dezelfde wijze te spreken, en de verfijnde invloed van de Heilige Geest wordt daardoor teniet gedaan.” – CG 219; Hoe leid ik mijn kind blz. 257

“Het grootste deel van de ergernissen in het leven, ... z’n hartzeer, z’n geprikkeldheid, is het resultaat van een ongecontroleerde natuur. De harmonie van de huiselijke kring wordt vaak verbroken door een overhaast woord en brutale taal. Het is veel beter niets te zeggen.” – 4T 348

“Wij moeten nooit onze zelfbeheersing verliezen. Laten wij altijd het volmaakte Voorbeeld voor ogen houden. Het is een zonde om ongeduldig en kribbig te spreken of kwade gevoelens te hebben – zelfs als wij niet spreken. Wij moeten waardig leven en goede vertegenwoordigers van Christus zijn. Het spreken van een boos woord is als olie op het vuur; het ontsteekt direct kwade gevoelens.” – CG 95; Hoe leid ik mijn kind blz. 108

“Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.” – Spreuken 15:1

“Woorden die in ons huis gesproken worden en ongeduldig en onvriendelijk zijn, worden door engelen gehoord; en wit u in de hemelse boeken een verslag vinden van de ongeduldige en driftige woorden die u hebt geuit in uw gezin? Ongeduld brengt de vijand van God en mensen in uw gezin en verdrijft de engelen van God. Als u in Christus wilt blijven en Christus in u, dan kunt u geen boze woorden spreken. Vaders en moeders, ik smeed u, omwille van Christus, vriendelijk, teder en geduldig te zijn.” – HP 99



“Wij moeten veel leren met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Als wij de kleintjes iets willen leren om te doen moeten wij niet op hen schelden. Nooit mogen wij zeggen: “Waarom heb je dat niet gedaan?” Zeg liever: “Kinderen willen jullie dat voor mij doen; of “Kom kinderen laten wij dat doen.” Wees hun deelgenoot in het doen van de dingen. Wanneer ze hun werk klaar hebben, prijs ze dan.” – RH 6-23- 1903

“Een goedkeurende blik, een woord van aanmoediging of lof zal als zonnenschijn zijn in hun hartje.” – ML 173

“De Vader moet strenge eigenschappen handhaven – werkkraft, eerlijkheid, oprechtheid, geduld, moed, toewijding en praktische bruikbaarheid. Wat hij vraagt van zijn kinderen moet hij zelf in praktijk brengen, deze eigenschappen op een mannelijk manier brengen. Maar, vaders, ontmoedig uw kinderen niet. Combineer genegenheid met autoriteit, vriendelijkheid en sympathie met stevige dwang.” – MH 391

“Laat de jongeren merken dat u ze vertrouwd en er zijn maar weinig die niet willen bewijzen dat ze dit vertrouwen waard zijn. Vanuit dit beginsel is het beter ze iets te vragen dan te commanderen; degene die zo toegesproken wordt heeft de gelegenheid om te bewijzen trouw te zijn aan goede beginselen. Zijn gehoorzaamheid is eerder het gevolg van keuze dan van dwang.” – Ed 290; Karaktervorming blz. 286

“Het doel van discipline is de opvoeding van het kind tot zelfbeheersing. Hen moet zelfvertrouwen en zelfbeheersing worden geleerd. Zodra ze in staat zijn het te begrijpen, moet zijn verstand gewend raken aan gehoorzamen. Laat in alle dingen die zij moeten doen zien dat het eerlijk en rechtvaardig is. Laat hen zien dat alle dingen wettelijk zijn, en dat ongehoorzaamheid uiteindelijk leidt tot narigheid en ellende.” –

Ed 287; Karaktervorming blz. 284

“Tenzij de ouders het als hun prioriteit beschouwen om hun kinderen vanaf hun eerste levensjaren te leiden op de weg van rechtvaardigheid, zal het verkeerde pad worden gekozen boven de goede.” – ML 261

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.” – Spreuken 22:6

“De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat [aan] [zichzelf] gelaten is, beschaamt zijn moeder.” – Spreuken 29:15

“Hoe eerder de wil overgeleverd wordt aan de wil van de ouders en hoe vollediger de onderwerping, des te minder problemen zullen ze hebben zich te onderwerpen aan de eisen van God. Niemand kan op de liefde en zegeningen van God hopen, die niet geleerd heeft om aan Zijn geboden gehoorzaam te zijn, en de verleidingen vastberaden weerstaan.” – SD 130

“Moeders, wees er zeker van dat u uw kinderen gedurende de eerste drie jaren van hun leven de juiste opvoeding geeft. Sta niet toe dat zij hun wensen en hun



verlangens vormen. De moeder moet de geestelijke instelling van het kind zijn. De eerste drie jaren is de geschikte tijd om de jonge twijg te richten. Moeders moeten het belang inzien van deze periode. Het is gedurende deze tijd dat de basis wordt gelegd. Als deze eerste lessen gebreken vertonen, wat dikwijls het geval is, om Christus' wil en om de toekomst van uw kinderen en hun eeuwige welzijn, tracht de fout die u gemaakt hebt, te verbeteren. Als u gewacht hebt tot uw kinderen drie jaar werden om zelfbeheersing en gehoorzaamheid te leren, tracht dit dan nu te doen, zelfs al gaat het veel moeilijker.” – CG 194; Hoe leid ik mijn kind blz. 226

“Vele ouders zullen de rekening uiteindelijk gepresenteerd krijgen als zij de opvoeding van hun kinderen verwaarlozen. Zij hebben hun kwade natuur gekoesterd doordat zij toegaven aan hun wensen en hun wil, terwijl de wensen en de wil naar hen omgebogen hadden moeten worden. Zij hebben daardoor de afkeuring van God over zich en de kinderen gebracht. Ouders bent u vergeten wat geschreven staat in het heilige Woord: “*Hij die de roede spaart haat zijn zoon*”? (Spreuken 13:24) Kinderen worden aan hun lot overgelaten in plaats van opgevoed. De arme kleine kinderen van elf of twaalf maanden oud worden niet geleerd om te weten of te begrijpen wat een correctie is en leren al vroeg koppig te zijn. Ouders verdragen hun boze natuur en hartstochten zonder ze te bedwingen of te corrigeren, en door dat te doen koesteren en voeden ze deze kwade hartstochten totdat ze groeien met hun lengte en versterkt worden met hun kracht.” – RH 3-28-1893

“U moet uw kinderen in liefde corrigeren. Laat ze niet hun eigen gang gaan totdat u boos wordt, en ze dan gaat bestraffen. Zulke verbeteringen helpen alleen ten kwade en helpt ze niet. Nadat u uw plicht aan uw kinderen gedaan hebt, draag ze dan op aan God en vraag Hem u te helpen. Vertel Hem dat u uw deel gedaan hebt, en vraag dan in geloof of God dat deel wil doen wat u niet kunt doen. Vraag Hem om hun natuur in toom te houden, om hen mild en zachtmoedig te maken door Zijn Heilige Geest. Hij zal naar uw gebed horen. Hij wil graag uw gebeden verhoren.” –

RH 3-28-1893

“Kinderen moeten leren zich te houden aan onderwerping en gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid mag niet worden toegestaan. Zonde ligt aan de deur van de ouders die toestaan dat hun kinderen ongehoorzaam zijn.” – CG 85-86; Hoe leid ik mijn kind blz. 97

“Regels moeten niet te veel zijn en goed worden overwogen; en wanneer ze eenmaal zijn gemaakt moeten ze ook worden uitgevoerd. Wat onmogelijk wordt gevonden te veranderen, leert de geest dit te herkennen en zich aan te passen; maar de mogelijkheid tot toegeven bevordert het verlangen/begeerte, de hoop, en de onzekerheid, en de resultaten zijn rusteloosheid, irritatie en ongehoorzaamheid.” – Ed 290; Karaktervorming blz. 287

“Geef ze niets waar ze om huilen, zelfs als uw teder hart dit graag zou doen, wanneer ze eenmaal de overwinning daarmee hebben behaald, zullen zij dit opnieuw proberen.” – CG 92; Hoe leid ik mijn kind blz. 104



“Ik stond mijn kinderen nooit toe te denken dat zij mij in hun kindertijd konden kwellen. Ik bracht in mijn gezin ook kinderen van andere gezinnen groot, maar ik stond die kinderen niet toe te denken dat zij hun moeder konden kwellen. Nooit stond ik mijzelf toe een hard woord te zeggen of om ongeduldig of kribbig te worden naar de kinderen. Zij werden mij nooit de baas, niet eenmaal lukte het ze om me kwaad te krijgen. Wanneer mijn geest geprikkeld werd of wanneer ik dacht dat iets werd uitgelokt, zei ik: “Kinderen, we zullen dit nu laten rusten, we zullen hier nu niets meer over zeggen. Voor we naar bed gaan, zullen we er verder over praten.” Met al deze tijd om erover na te denken, waren zij ’s avonds afgekoeld en kon ik ze goed hanteren

Er is een juiste weg, en er is een verkeerde weg. Ik heb nooit een hand tegen mijn kinderen opgeheven voor ik met hen sprak. En als zij toegaven en hun fout inzagen (wat zij altijd deden als ik het hun onder ogen bracht en met hen bad) en als zij zich overgaven (wat zij altijd deden), dan had ik ze onder controle. Ik vond ze nooit anders. Wanneer ik met ze bad, gaven ze zich geheel over, sloegen de armen om mijn hals en schreiden.” – CG 253-254 ; Hoe leid ik mijn kind blz. 298-299

“Kinderen hebben een gevoelige, liefhebbende natuur. Ze zijn gemakkelijk te behagen en gemakkelijk ongelukkig te maken. Door zachtmoedige discipline, met liefdevolle woorden en daden, kunnen moeders hun kinderen aan zich binden. Het is een grote fout om bij kinderen streng en veeleisend te zijn. Onveranderlijke vastberadenheid zijn noodzakelijk voor de discipline in ieder huishouden. Zeg wat u bedoelt kalm, treed met overtuiging op en draag wat u hebt te zeggen uit zonder daarvan af te wijken.” – 3T 532

“Sommige ouders onderwerpen zich aan hun kinderen. Ze zijn bang om de wil van hun kinderen te dwarsbomen en geven ze gemakkelijk toe. Maar zolang de kinderen onder het dak wonen van hun ouders, zijn ze afhankelijk van hen en zouden zich moeten onderwerpen aan hun gezag. Ouders moeten beslist handelen, eisend dat hun standpunt goed is en wordt uitgevoerd.” – 1T 216-217

“Laten zij vriendelijkheid, genegenheid en liefde vermengen met gezinsbesturing en laten zij toch vastberaden zijn als een rots ten opzichte van de juiste beginselen.” – CG 263; Hoe leid ik mijn kind blz. 309

“Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.” – Spreuken 29:17

“Een gezin kan door geen grotere vloek worden getroffen dan de jongeren toe te staan hun eigen weg te kiezen. Als ouders rekening houden met elke wens van hun kinderen, en hun toestaan dingen te doen die niet voor hun bestwil dienen, verliezen de kinderen al spoedig alle eerbied voor hun ouders, alle ontzag voor God en de mens, en worden slaven van satan.” – PP 579; Patriarchen en Profeten blz. 532

“Eli werd door God vervloekt omdat hij zijn slechte zonen niet onmiddellijk en beslist weerhield.” – 4T 651



“De Heere zal het wanbeheer van de ouders niet rechtvaardigen. Vandaag voegen zich honderden kinderen in de rijen van de vijand, terwijl ze leven en werken gescheiden van het doel van God. Ze zijn ongehoorzaam, onheilig, ondankbaar; maar de zonde ligt aan de deur van de ouders. Christelijke ouders, duizenden kinderen gaan verloren in hun zonde door het in gebreke blijven van de ouders door hun gezin wijs te besturen.” – CG 182; Hoe leid ik mijn kind blz. 211-212

“Er mag geen sprankje onenigheid gezien worden bij de ouders in het leiden van hun kinderen. Ouders moeten als een eenheid met elkaar samenwerken. Er mag geen verdeeldheid zijn. Maar vele ouders werken langs elkaar heen, en daarom worden de kinderen verwend door wanbestuur. Als ouders het niet met elkaar eens zijn, laten ze zich dan van de kinderen afzonderen totdat ze “tot een overeenkomst zijn gekomen.” – RH 3-30-1897

“en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.” – Matthéüs 12:25

“Ouders moeten als geduldige, liefdevolle, getrouwe rentmeesters van Gods veelvoudige genade, het hun aangewezen werk doen. ... Alles moet in geloof gedaan worden. Ze moeten gedurig bidden dat God Zijn genade zal meedelen aan hun kinderen. Nooit moeten ze vermoeid, ongeduldig of vitterig worden bij hun werk. Ze moeten dicht met hun kinderen en met God verbonden zijn.” – BC 1154; ZDA, Bijbelcommentaar blz.196

“Wij moeten veel meer tot God bidden dan wij doen. Er steekt grote kracht en zegen in het tezamen bidden als gezin, met en voor onze kinderen. Wanneer mijn kinderen verkeerd hebben gedaan, en ik vriendelijk met hen heb gesproken en dan met hen gebeden heb, vond ik het daarna nooit nodig hen te straffen. Hun harten smolten in tederheid voor de Heilige Geest, Die in antwoord op het gebed kwam.” – CG 525; Hoe leid ik mijn kind blz. 620-621

“Wordt niet ongeduldig tegen uw kinderen wanneer zij een fout begaan. Spreek niet kort en hard als u ze berispt. Dit brengt hen in verwarring en maakt hen bang de Waarheid te vertellen.” – CG 151; Hoe leid ik mijn kind blz. 174-175

“Wanneer kinderen verkeerd gedaan hebben, zijn zij zichzelf van hun zonde bewust en voelen zich vernederd en bedrukt. Om dan uit te varen tegen hen voor hun fouten zal dikwijls resulteren in koppigheid en terughoudendheid.” – CG 248; Hoe leid ik mijn kind blz. 292

“Eis strikte gehoorzaamheid in uw gezin, maar terwijl u dit doet, moet u de Heere zoeken en Hem vragen om binnen te komen en te heersen. Uw kinderen kunnen iets gedaan hebben wat om bestraffing vraagt, maar als u met hen omgaat in de Geest van Christus, slaan ze hun armen om uw hals; zij zullen zich vernederen voor de Heere en hun fout erkennen. Dat is genoeg. **Zij behoeven dan geen bestraffing.** Laat ons de Heere danken dat Hij een weg geopend heeft waardoor wij elk hart bereiken kunnen.” – CG 244; Hoe leid ik mijn kind blz. 287



“De les die de kinderen geleerd moet worden, is dat hun fouten en vergissingen tot Jezus gebracht moeten worden, al tijdens hun kinderjaren. Leer hen om dagelijks vergiffenis af te smeken voor alle verkeerde dingen die zij gedaan hebben, en dat Jezus de eenvoudige gebeden van een berouwvol hart zeker hoort en dat Hij vergeeft en hen ontvangt.” CG 494; Hoe leid ik mijn kind blz. 585

“Zeg nooit tegen uw kind: “Ik kan met jou niets beginnen.” Zolang wij toegang hebben tot de troon van God, zouden wij als ouders ons moeten schamen zoiets te uiten. Roept tot Jezus en Hij zal u helpen uw kinderen tot Hem te brengen.” – CG 238; Hoe leid ik mijn kind blz. 279-280

“Wanneer er een noodgeval zich voordoet, vraag dan: “Heer, wat zal ik nu doen?” Als u niet zeurt of scheldt, zal de Heere u de weg laten zien. Hij zal u helpen uw talent van spreken op zo’n christelijke manier te gebruiken, dat vrede en liefde in uw huis zal regeren.” – CT 156

“Vaders en moeders, wanneer u zichzelf kunt beheersen, zult u grote overwinningen behalen in het beheersen van uw kinderen.” – CG 217; Hoe leid ik mijn kind blz. 254

“Als u uw geduld verliest, dan verspeelt u dat wat geen vader of moeder zich kan permitteren – het respect van uw kinderen. Scheldt nooit, en laat dat ook niet toe in huis. Geef uw kinderen nooit een driftige klap, tenzij u wilt dat hij leert ruzie maken en vechten. Als ouders staat u in de plaats van God tot uw kinderen en u moet waakzaam zijn.

Ouders handel nooit in een impuls. Corrigeer uw kind nooit als u kwaad bent; want als u dat doet dan kneedt u hen naar uw beeld – impulsief, driftig en onredelijk.

U kunt standvastig zijn zonder geweld of gescheld.” – RH 7-28-1910

“Kinderen onderscheiden niet altijd het goede van het kwade, en wanneer zij verkeerd doen worden ze dikwijls hard behandeld in plaats van vriendelijk terechtgewezen te worden.” – CG 259; Hoe leid ik mijn kind blz. 305

“Hoe uitdagend uw kinderen ook mogen zijn in hun onwetendheid, wordt nooit ongeduldig. Onderwijs ze geduldig en liefdevol. Wees standvastig. Sta niet toe dan satan ze beheerst. Wijs ze alleen terecht als u onder Gods leiding staat. Christus zal overwinnaar zijn in de levens van uw kinderen als u wilt leren van Hem, Die zachtmoedig en nederig van hart, rein en onbesmet is.” – CG 245; Hoe leid ik mijn kind blz. 288

“En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden.” – Jesaja 58:13-14a

“Ouders kunnen voor hun kinderen het fundament leggen van een gezond en gelukkig leven. Ze kunnen hen van huis laten gaan met een karaktervastheid die verleidingen weerstaat, en de moed en kracht succesvol de problemen van het leven aan te kunnen. Ze kunnen in hen het doel inspireren en de kracht ontwikkelen om hun



“Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”

versie 2.0

leven tot eer van God te doen zijn en een zegen voor de wereld. Ze kunnen rechte paden maken voor hun voeten, door zonneschijn en schaduw, voor de glorieuze hoogten hierboven.” – MH 352; De Weg tot Gezondheid blz. 201

“Dit is uw dag van vertrouwen, uw dag van verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Spoedig zal de dag van vergelding komen. Neem uw werk op onder ernstig gebed en trouwe inspanning. Leer uw kinderen dat het hun een voorrecht is dat ze iedere dag gedoopt mogen worden met de Heilige Geest. Laat Christus u als helpende hand zien om Zijn doel uit te dragen. Door gebed kunt u de overwinning behalen, een ervaring die uw bediening voor uw kinderen tot een volmaakt succes maakt.” – CT 131

“Als de jeugd sterk van geest wil worden, puur in moraal, standvastig in geestelijke liefde, laat ze dan het voorbeeld van Jezus volgen in Zijn eenvoud, in Zijn onderwerping aan het ouderlijk gezag.” – SD 132



Hoofdstuk 6 BEGRIJP, ERVAAR EN VERKONDIG DE DRIE ENGELENBOODSCHAP

*“En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. 8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. 12 **Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.**” – Openbaring 14:6-12*

“Mij werden drie stappen getoond, - de boodschappen van de eerste, de tweede en de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: “Wee hem, die een blok zal verplaatsen of met een speld gaat roeren in deze boodschap. **Een juist begrip van deze boodschappen is van groot belang.** Het lot van zielen hangt af van de manier waarop zij wordt ontvangen.” EW 258-259; Eerste Geschriften blz. 310

“Degene die de eerste en de tweede engelenboodschap **niet hebben ervaren**, moeten die aannemen van anderen die **wel de ervaring** en de boodschap hebben ondergaan. Zoals Jezus werd verworpen, zag ik dat ook deze boodschap werd verworpen. En zoals de discipelen hebben verklaard, dat er geen behoud is in een andere Naam onder de hemelen, onder de mensen gegeven, zo ook moeten de dienstknechten van God gelovig en onbevreesd **degene waarschuwen, die slechts een deel van de waarheden hebben aangenomen die verbonden zijn met de derde boodschap**, dat ze met blijdschap de gehele boodschap zoals God ze gegeven heeft moeten aannemen, of geen deel in de zaak hebben.” – EW 188-189; Eerste Geschriften blz. 222

“Velen, die de derde boodschap aannamen, hadden geen ondervinding van de twee voorgaande boodschappen. Satan begreep dit, en zijn boze oog was op hen, om hen te doen vallen; maar de derde engel wees hen op het Heilige der heiligen, en degene, die ondervinding gehad hadden van de voorgaande boodschappen, wezen hen de weg naar het hemelse Heiligdom. Velen zagen de volmaakte keten der Waarheid in de boodschappen van de engelen, en namen ze met blijdschap in hun volgorde aan, en volgden Jezus in het geloof tot in het hemelse Heiligdom. Deze boodschappen werden mij voorgesteld als zijnde een anker voor Gods volk. Zij, die ze begrijpen en aannemen, zullen bewaard worden voor meegesleept te worden door de vele misleidingen van satan.” – EW 256; Eerste Geschriften blz. 307



“Iedereen moet de waarheden begrijpen die deze drie boodschappen bevatten en in hun dagelijkse leven laten zien, want dit is **essentieel voor uw redding.**” – Ev 196

De eerste engel brengt het Evangelie

“En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;” – Openbaring 14:6

“Ons is opgedragen om voort te gaan en het **Evangelie te prediken** aan alle creatuur. Wij moeten aan de verlorenen het bericht doorgeven dat Christus hun zonden kan vergeven, hun natuur kan vernieuwen, hen kan bekleden met het kleed van Zijn gerechtigheid, de zondaar naar Zijn juiste begrip brengen, onderwijs hem en rust hem uit tot een medewerker van God.” – FE 199

“Het Evangelie moet niet als een dode theorie maar als een levende kracht die het leven verandert, worden verkondigd. God verlangt ernaar dat de ontvangers van Zijn genade getuigen zijn van de kracht ervan.” – DA 826; Jezus. De Wens der Eeuwen blz. 688 (725)

“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en [ook] den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” – Romeinen 1:16-17

“Uit onszelf zijn wij niet in staat iets goeds te doen; maar wat wij niet kunnen doen, zal in iedere nederige en gelovige ziel tot stand gebracht worden door Gods kracht. Het was door het geloof dat het Kind van de belofte gegeven werd. Het is door geloof dat het geestelijke leven verkregen kan worden, en wij in staat zijn de werken der rechtvaardiging te doen.” – DA 98; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 70 (70)

“Door het geloof in Zijn Naam **krijgen wij toegang** tot Zijn gerechtigheid, en het wordt een **levend beginsel** in ons leven.” – TMK 302

“Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; ... opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” – Efeze 3:16,17,19b

“De onuitputtelijke hemelse voorzieningen staan tot hunner beschikking. Christus geeft hen de adem van Zijn eigen Geest, het leven van Zijn eigen leven. De Heilige Geest geeft Zijn hoogste energie om te werken in hart en verstand.” – 6T 306

“Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven”. (Johannes 1:12) Deze



macht schuilt niet in de mens. Het is Gods macht. Als iemand Christus aanvaardt, ontvangt hij kracht om het leven van Christus te leiden.” – COL 314; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

“Die regenererende kracht, die geen menselijk oog kan zien, doet in de mens nieuw leven ontstaan; een nieuw wezen wordt geschapen naar het beeld van God. Het werk van de Geest gebeurt in stilte en het gaat onmerkbaar, maar de gevolgen zijn overduidelijk. Wanneer het hart vernieuwd is door Gods Geest, zal het leven van dat feit blijk geven.” – SC 57; Schreden naar Christus blz. 54

“Wanneer wij leven door geloof in Gods Zoon zal de vrucht des Geestes gezien worden in ons leven. Er zal niet één gemist worden. ... Het leven van Christus in u brengt dezelfde vrucht voort als dat in Hem het geval was. Door in Christus te leven, u aan Christus vast te klemmen, door Christus te worden ondersteund en voedsel van Hem te ontvangen draagt u dezelfde vrucht als Christus.” – DA 676,677; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 565,566

“Hij is de Bron van geestelijke kracht in ons gepland en Zijn invloed stroomt door in onze woorden en daden. ... Dit is het resultaat van een inwonende Heiland.” – TM 390

“Wanneer Zijn onderwijzende woorden zijn ontvangen, en van ons bezit hebben genomen, dan is Jezus voor ons een blijvende tegenwoordigheid, Die onze gedachten en ideeën en daden bestuurt. ... Het is niet mijn IK dat leeft in mij, maar Christus leeft in mij en Hij is de hoop der heerlijkheid. Het IK is dood, maar Christus is de levende Redder.” – TM 389

“God bood hen, in Zijn Zoon, de volmaakte gerechtigheid der wet aan. Indien zij hun harten volkomen wilden opstellen om Christus te ontvangen, dan zou het ware leven van God, Zijn liefde, in hen wonen, hen veranderen naar Zijn gelijkenis en op deze wijze zouden zij door Gods vrije gave de gerechtigheid bezitten die de wet vereist. ... dat een weergave in hun eigen leven is van het karakter van Christus.” –

MB 55; Zaligsprekingen blz. 53

“[Namelijk] de verborgenheid, die verborgen is geweest van [alle] eeuwen en van [alle] geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid;” Kolossenzen 1:26-27 KJV

“Zielen die het evenbeeld van satan waren, zijn veranderd naar het beeld van God. **Deze verandering op zich is een wonder boven alle wonderen.** Een verandering gewrocht door het Woord, het is één van de diepste verborgenheden van het Woord. Wij kunnen het niet begrijpen; wij kunnen het alleen geloven, zoals het in de Schriften wordt verklaard, het is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid. (Kolossenzen 1:27 KJV) **De kennis van deze verborgenheid levert de sleutel tot alle andere.**” Ed 172; Karaktervorming blz. 170-171



“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” – 2 Korinthiërs 5:17

“Want het is [des Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelfen” – Kolossenzen 1:19-20a

“Als u vandaag met God in het reine bent, dan bent u gereed als Christus vandaag zou komen. Wat wij nodig hebben is dat Christus in ons vorm gekregen heeft, de Hoop der heerlijkheid.” – HP 227

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, ... tot gehoorzaamheid des geloofs” – Romeinen 16:25a,26b

“Ware gehoorzaamheid is het resultaat van innerlijke beginselen” – COL 97;
Lessen uit het Leven van Alledag blz. 52

*“Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] **van harte** gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.” – Romeinen 6:17-18*

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;” – Kolossenzen 1:10-11

“En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenenis en alle gevoelens; Opdat gij beproeft de dingen, die [daarvan] verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.” – Filippenzen 1:9-11

Hij nodigt ons uit God te vrezen en Hem de heerlijkheid te geven

“Zeggende met grote stem: Vreest God en geef Hem heerlijkheid.” – Openbaring 14:7a

“God de eer geven betekent Zijn karakter in ons leven te openbaren en Hem aldus bekend te maken.” – 7BC 979; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 675

“U kunt Zijn naam niet heiligen, u kunt Hem niet aan de wereld tonen, indien u niet in leven en karakter het leven en karakter van God openbaart. Dit kunt u alleen doen door het aanvaarden van de genade en gerechtigheid van Christus.” – MB 107; Zaligsprekingen blz. 95



“De godsdienst van Christus betekent meer dan alleen vergeving van zonden. Het betekent het wegnemen van de zonde en deze leegte te vullen met de gaven van de Heilige Geest. Het betekent Goddelijke verlichting, een zich verblijden in God. Het betekent een hart, dat van het eigen-ik is ontdaan en dat gezegend is door de blijvende tegenwoordigheid van Christus. Wanneer Christus in het hart heerst, is daar reinheid en vrijheid van zonde.” – COL 419-420; Lessen uit het Leven van alledag blz. 259- 260

“Laat uw licht schijnen. Als u Gods genade hebt ontvangen, is het licht binnen in u. ... U moet uw licht wel laten schijnen in uw omgeving.

De openbaring van Zijn heerlijkheid in de gedaante van mensen zal de hemel zo dicht bij de mensen brengen dat de schoonheid van de innerlijke tempel zichtbaar zal zijn in iedereen, in wie de Heiland woont. **De mensen zullen gegrepen worden door de heerlijkheid van een Christus, Die aanwezig is.** – COL 420; Lessen uit het Leven van alledag blz. 260

“Zij die op de komst van de Bruidegom wachten, moeten tot de mensen zeggen: *“Zie, hier is uw God!”* (Jesaja 40:9) De laatste stralen van het licht der genade, de laatste genadeboodschap die aan de wereld moet worden gebracht is een openbaring van Zijn karakter van liefde.” – COL 415; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 257

“Door in hun harten de beginselen van Zijn Woord te planten, ontwikkelt de Heilige Geest in de mensen Gods eigenschappen. Het licht van Zijn heerlijkheid – Zijn karakter – moet in Zijn volgelingen gezien worden. Op deze wijze moeten zij God verheerlijken en de weg verlichten naar het huis van de Bruidegom, naar de stad van God, naar de bruiloft van het Lam.” – COL 414; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 256

“Wij naderen het oordeel en degene die de boodschap aan de wereld uitdragen, moeten schone handen en zuivere harten hebben. Zij moeten een levende verbinding hebben met God. De gedachten moeten zuiver en heilig zijn, de ziel onbesmet, het lichaam, de ziel en geest zijn een zuivere offerande aan God, anders zal Hij het niet aannemen.” – TM 426

“Reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt!” – Jesaja 52:11b

Want de ure Zijns oordeels is gekomen

“ want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.” – Openbaring 14:7b

“En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, ... En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.” – Openbaring 20:11a,12



“Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” – 1 Petrus 4:17

“Belijdenis alleen is niets. Namen zijn geregistreerd in de boeken van de kerk op aarde, maar niet in het boek des Levens.” – 1T 504

*“Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, **gaat het leven van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij.** Eerst komen de mensen die het eerst op aarde hebben geleefd aan de beurt. Daarna zal onze Advocaat de gevallen van alle geslachten, die na hen zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen en Hij eindigt met de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Namen worden aangenomen, namen worden verworpen. **Wanneer in de boeken des hemels nog zonden staan opgetekend van mensen die hun zonden niet hebben beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen hun namen uit het boek des levens worden weggedaan,** en zullen hun goede werken die zijn opgeschreven in het gedenkboek, worden uitgewist. God zei tegen Mozes: *“Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij gezondigd heeft.”* (Exodus 32:33) En de profeet Ezechiël zegt hierover: *“Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid, en onrecht doet, ... Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden.”* (Ezechiël 18:24)*

Bij de namen van allen die hun zonden hebben beleden en het verzoenend bloed van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken des hemels genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus' gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze “waardig worden gekeurd” om het eeuwige leven te mogen hebben.” – GC 483; De Grote Strijd blz. 446

“Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.” – Jesaja 43:25

“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;” – Handelingen 3:19-20

*“Nu is het de tijd dat wij onze zonden moeten bekennen en er afstand van moeten doen, zodat ze van te voren in het oordeel komen en uitgewist worden. Nu is het tijd *“onszelves te reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.”* (2 Korinthe 7:1b)” – HP 348*

“Het grote oordeel vindt plaats en is reeds enige tijd aan de gang. Nu zegt de Heere: *“Meet de tempel en hen die daarin aanbidden”.* Denk hieraan wanneer u bezig bent met uw werk, dat God u meet; als u uw huishoudelijke plichten doet, als u in gesprek bent, dat God u meet. ...

Hier vindt het werk plaats, het meten van de tempel en zijn aanbidders, om te zien wie in de laatste dagen kan bestaan. Zij die standvastig zijn, hebben overvloedig toegang in het Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. **Als wij ons werk**



doen moeten wij eraan denken dat er Eén is, Die let op de geest waarin wij het werk doen.” – 7BC 972; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 663

“Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.” – Spreuken 16:2

“Het gaat niet om het resultaat dat wij bereiken, maar om de motieven waaruit wij handelen, die voor God wegen. Hij beloont goedheid en trouw boven alles.” – GW 267

“Laten wij, als Christus’ volgelingen, ons hart doorzoeken als met een lamp, om te zien van welke geest wij zijn. Laten wij, ter wille van ons tijdelijk en eeuwig welzijn, onze daden kritiseren, om te zien hoe het daarmee staat in het licht van Gods wet. Want deze wet is onze maatstaf.” – 7BC 986; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 687

“Wij kunnen ons aan onszelf meten, wij kunnen onszelf met onszelf vergelijken, wij kunnen zeggen dat wij het net zo goed doen als die of die, maar de vraag waarop het oordeel een antwoord wil hebben is, “voldoen wij aan de eisen van de hoge hemelen? Bereiken wij de Goddelijke maatstaf? Is ons hart in harmonie met de God van de hemel?” – 1SM 321

“want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.” – 1 Samuel 16:7

“Gods wet dringt door tot zowel de gevoelens en drijfveren, als ook de uiterlijke daden. De wet openbaart de verborgenheden van het hart door licht te werpen op zaken die in duisternis waren begraven. God kent elke gedachte, elke doelstelling, elk plan, iedere drijfveer. De hemelse boeken vermelden de zonden die bedreven zouden zijn als er gelegenheid was geweest. God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Zijn wet is de maatstaf voor het karakter van alle mensen.” – 5BC 1085; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 314

“Het is vanzelfsprekend dat wij onszelf hoger inschatten dan wij zouden moeten doen; maar ook al is het voor ons pijnlijk onszelf te kennen zoals wij werkelijk zijn, toch moeten wij bidden dat God onszelf aan ons openbaart zoals Hij ons ziet.” – 1SM 312

“Zijn ogen zien iedere daad, doorzoekt iedere vertrek van de geest, spoort alle verscholen zelfmisleiding op en alle hypocrisie. Alle dingen zijn naakt en open voor het aangezicht van Hem met Wie wij hebben te doen.” – KH 290

“dat Ik het ben, Die nieren (geest) en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.” – Openbaring 2:23

“God is nu Zijn volk aan het ziften, hun opzet en motieven aan het testen. Velen zullen zijn als kaf – geen tarwe, zonder waarde.” – 4T 51



“Het is het geestelijke en zedelijke karakter dat waarde heeft in het zicht van de hemel, dat bewaard blijft over het graf heen en verheerlijkt zal worden met onsterfelijkheid voor de eindeloze eeuwen van eeuwigheid.” – 1SM 259

“Als wij het oordeel naderen zullen allen hun ware karakter laten zien, en het zal duidelijke zijn bij welk genootschap ze horen.” – 1T 100

“Ik zag dat velen zullen vallen aan deze kant van het Koninkrijk. God is Zijn volk aan het testen en beproeven, en velen zullen bij de karaktertest niet stand houden, het meetinstrument van God. Velen zullen op het laatste moment hun eigenaardige karaktertrekken overwinnen en zonder smet of rimpel of iets dergelijks zijn, onberispelijk voor God en mensen.” – 1T 533

“Zelfs de gedachten moeten aan de wil van God onderworpen worden, en de gevoelens onder het gezag van het verstand en godsdienst. Onze verbeelding is ons niet gegeven om de vrije loop te laten en zijn eigen gang te laten gaan, zonder enige poging het in bedwang te houden of te trainen. Als de gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens verkeerd zijn; **en de gedachten en gevoelens gecombineerd maken het zedelijk karakter.**” – HP 164

“Beoordeel nauwkeurig het humeur, de aanleg, de gedachten, woorden, neigingen, plannen en daden.” – 1SM 89

“De wet vereist dat de ziel zuiver en de geest heilig moet zijn, dat de gedachten en gevoelens in overeenstemming moeten zijn met de maatstaf van liefde en gerechtigheid.” – 1SM 211

“Hij die er genoeg in heeft stil te blijven staan bij tonelen van onreinheid, die toegeeft aan kwade gedachten, de blik vol begeerte, kan in de openlijke zonde, met zijn last van schaamte en hartbrekende smart, de ware aard zien van het kwaad dat hij verborgen houdt in de binnenkamer van zijn hart.” – MB 60; Zaligsprekingen blz. 57

“Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden;” – Lukas 8:17

“De wet van God neemt notitie van de jaloezie, haat, boosaardigheid, wraak, begeerte en eerezucht die opwellen in de ziel, maar geen voeding gevonden hebben in uiterlijke daden, omdat de gelegenheid en niet de wil ontbrak. En deze zondige emoties zullen in het verslag staan op de dag dat *“God ieder werk in het gericht zal brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.”* (Prediker 12:14)” – 1 SM 217

“In onze wereld zijn slechts twee groepen, en ook in het oordeel zullen er slechts twee groepen zijn: zij die Gods wet overtreden, en zij die deze wet gehoorzamen. Christus zegt ons waardoor wij onze trouw of ontrouw kunnen bewijzen. *“Wanneer gij Mij liefhebt,”* zegt Hij, *“zult gij Mijn geboden bewaren.”* – COL 283; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 170



“Zo moeten allen die willen dat hun naam in het boek des levens blijft, nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en door oprecht berouw te tonen. Ze moeten een nauwkeurig en grondig gewetensonderzoek instellen.” – GC 490; De Grote Strijd blz. 451-452

De tweede engel waarschuwt voor de wijn van Babylon

“En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.” – Openbaring 14:8

“Babylon wordt “de moeder van de hoeren” genoemd. Haar dochters moeten dan de kerken voorstellen, die haar leer en overlevering onderschrijven en haar voorbeeld volgen door de Waarheid op te offeren en Gods goedkeuring prijs te geven, teneinde een onwettige verbintenis met de wereld aan te gaan. De boodschap van Openbaring 14, die de val van Babylon voorzegt, moet van toepassing zijn op de godsdienstige groeperingen die eens rein waren, maar nu verdorven zijn.” – GC 382- 383; De Grote Strijd blz. 357

“Wat is die wijn? – Haar valse leringen. Zij heeft aan de wereld een valse sabbat gegeven in plaats van de Sabbat van het vierde gebod, en herhaalt de leugens die satan voor het eerst aan Eva vertelde in Eden – de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel. Vele soortgelijke dwalingen heeft ze overal verspreid, *“lerende leringen van mensen.”* – 2SM 118

“Als wij het getuigenis van Gods Woord loslaten en dwaalleringen aannemen omdat onze voorouders ze hebben onderwezen, vallen wij onder de veroordeling die over Babylon is uitgesproken: wij drinken “van de wijn der hartstochten harer hoererij”. – GC 536-537; De Grote Strijd blz. 493

“Laat iedereen die menselijke autoriteit accepteert, de tradities van de kerk, of de tradities van de kerkvaders, aandacht schenken aan de waarschuwingen uitgedrukt in de woorden van Christus: *“Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] geboden van mensen [zijn].”* (Matthéüs 15:9)” – DA 398; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 326

“Wij mogen nooit argumenten van mensen toelaten die ons afhouden van een grondig onderzoek naar Bijbelse waarheden. De overtuiging en tradities van mensen mogen nooit als een Goddelijke autoriteit algemeen aanvaard worden. God heeft in Zijn Woord de plicht van de mens geopenbaard en wij mogen ons nooit laten afleiden van de grote maatstaf van gerechtigheid. Hij zond Zijn enig geboren Zoon als ons Voorbeeld, en nodigt ons uit hier naar te luisteren en Hem te volgen. **Wij moeten ons alleen laten beïnvloeden door de Waarheid zoals die in Jezus is, omdat grote en overtuigende goede mensen hun ideeën boven de zuivere verklaringen van het Woord van God plaatsen.”** – FE 128



Pas op voor tradities van mensen

“Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;” – Kolossenzen 2:8

“Wij leven in een tijd van groot licht; maar veel wat met die naam wordt bestempeld, opent de weg voor de wijsheid en de kunstgrepen van satan. Vele dingen zullen naar voren worden gebracht **die ogenschijnlijk waar zijn**, en toch moeten die onder gebed nauwgezet worden nagegaan; want het kunnen listige bedenkzels van de vijand zijn. **Men zal vaak zien dat de weg der dwaling vlak naast de weg der Waarheid ligt.** Het is moeilijk te onderscheiden van de weg die leidt tot heiligheid en de hemel. Maar de mens, verlicht door de Heilige Geest, zal ontdekken dat hij afwijkt van de goede weg. Na een poosje zal men zien dat de twee wegen dan ver uiteenlopen.” – 8T 290-291; Schatkamer, deel 3 blz. 275-276

Toets leringen aan de wet en de getuigenissen

“Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” – Jesaja 8:20

“Het is niet voldoende als iemand doet wat hij juist acht of wat de predikant als juist beschouwt. De redding van zijn ziel staat op het spel en hij moet de Bijbel zelf onderzoeken.” – GC 598; De Grote Strijd blz. 553

“Naarmate wij het einde van de tijd naderen, zal de leugen zozeer met de Waarheid worden vermengd, dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid worden, in staat zullen zijn om Waarheid van dwaling te onderscheiden. Wij moeten alles in het werk stellen om ons te houden aan de weg des Heeren. In geen geval moeten wij ons van Zijn leiding afwenden om ons vertrouwen in mensen te stellen.” – 7BC 907;

ZDA, Bijbelcommentaar blz. 554

“Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” – 1 Thessalonicenzen 5:19-21

“Wanneer een boodschap aan Gods volk wordt gebracht, moet men zich er niet tegen verzetten; men moet de Bijbel nemen, het vergelijken met de wet en de getuigenissen en als het deze toets niet verdraagt, dan is het geen Waarheid.” – TM 119

“En dezen waren edeler; ... [als] die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.” – Handelingen 17:11

“Als er een punt van Waarheid is die u niet begrijpt, waarmee u het niet eens bent, onderzoek het, vergelijk Schriftregel met Schriftregel (Jesaja 28:10,13), laat de schacht van Waarheid diep in de mijn van Gods Woord zinken. **U moet uzelf en uw**



mening op het altaar van God leggen, zet uw vooraf gevormde ideeën opzij en laat de hemelse Geest u leiden in alle Waarheid (Johannes 16:13).” – 1SM 413

“Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.” – Spreuken 3:5

“God kan u in één ogenblik meer leren door Zijn Heilige Geest, dan u kunt leren van de grote mannen van de wereld.” – TM 119

“Zonder de verlichting van de Geest zullen de mensen niet in staat zijn Waarheid van dwaling te onderscheiden en zullen zij ten prooi vallen aan de machtige verzoeking van satan.” – COL 408-409; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 254

“hij zal met alle bedrieglijkheid der onrechtvaardigheid werken, om dwalingen en onjuiste opvattingen en zienswijzen te vermengen met het werk van God, om mensen in verkeerde posities te drukken.” – 5T 644-645; Getuigenissen, deel 5 blz. 523

“Vergeet niet dat de gevaarlijkste strikken die satan voor de gemeente heeft gespannen, binnen komen door haar eigen leden.” – 5T 477; Getuigenissen, deel 5 blz. 391

“En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen,” – 2 Petrus 2:1a

“Het kan zijn dat door de hand van satan de vernielers al worden opgeleid en alleen op het vertrek van nog enkele vaandeldragers wachten om hun plaatsen in te nemen, en met de stem van de valse profeet zullen uitroepen: “Vrede, vrede,” terwijl de Heer geen vrede in het vooruitzicht gesteld heeft.” – 5T 77; Getuigenissen, deel 5 blz. 68

“Geliefden, geloof niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.” – 1 Johannes 4:1

“Elk aspect van fanatisme en onjuiste theorieën, bewerende dat het de Waarheid is, zal onder het overblijfsel van Gods volk worden binnen gebracht.” – 2SM 14

“Om dwalingen en onchristelijke praktijken te verdedigen, zullen sommige christenen Schriftgedeeltes uit hun verband rukken, door soms maar de ene helft van een vers als een bewijs van hun bewering aan te halen, terwijl de andere helft van een vers precies het tegenovergestelde aantoont.” – GC 521; De Grote Strijd blz. 479

“maar er zijn sommigen, die u ontroeren (het u lastig maken), en het Evangelie van Christus willen verkeren (verdraaien).” – Galaten 1:7



“... zij verkiezen hun eigen redeneringen boven Goddelijke openbaringen, hun eigen plannen en menselijke wijsheid boven de raadgevingen en geboden van God.

De vroomheid en nauwgezetheid van anderen wordt fanatisme genoemd en zij, die Waarheid en heiligheid beoefenen worden gadeslagen en bekritiseerd. Zij maken hen, die het geheimenis der Godzaligheid onderwijzen en geloven, “Christus in u, de hope der heerlijkheid,” belachelijk. De beginselen die aan dit alles ten grondslag liggen, onderscheiden ze niet en ze gaan door met kwaad doen, terwijl ze de deur voor satan openstellen om gemakkelijke toegang tot het hart te vinden.” – 4BC 1138 (220-221)

“Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan iets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als [waren zij] dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.” – 2 Korintiërs 11:13-15

“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, [als] die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.” – Romeinen 1:8

“Hij die de Waarheid door ongerechtigheid bedekt, die verklaart erin te geloven en deze toch elke dag geweld aan doet door zijn inconsequente levenswijze, geeft zich over aan de dienst van satan en leidt zielen in het verderf.” – 5T 142; Getuigenissen, deel 5 blz. 118

“Er zijn vele vijanden van Christus, die, hoewel ze beweren rechtvaardig te zijn, niet rechtvaardigheid zijn in Christus. **Zij vermommen zichzelf als engelen des lichts, maar zijn dienaren der zonde.**” – TM 236

“De meeste mensen zijn niet gesteld op de Waarheid van de Bijbel, omdat ze indruist tegen het zondige, wereldse hart. Satan zorgt dan wel voor de misleidingen, waar ze zo van houden. ...Hij leert de mensen dat ze de bisschoppen, predikanten en hoogleraren in de godgeleerdheid als hun leiders moeten beschouwen, in plaats dat ze de Bijbel zelf onderzoeken om te weten wat hun plicht is. Wanneer hij de geest van deze leiders beheerst, kan hij de massa naar zijn eigen inzichten manipuleren.” – GC 595; De Grote Strijd blz. 549-550

“Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.” – 2 Timotheüs 4:3-4

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,” – 1 Timotheüs 4:1

“Het licht dat mij gegeven werd was erg krachtig, zodat velen bij ons weggaan, omdat ze meer aandacht schenken aan verleidende geesten en leringen van



duivels. De Heer wenst dat iedere ziel die beweert de Waarheid te geloven een verstandelijke kennis heeft van hetgeen Waarheid is. Valse profeten zullen opstaan en velen misleiden. Alles wordt door elkaar geschud wat maar geschud kan worden. Want is het niet voor iedereen om de redenen van ons geloof te begrijpen. **In plaats van zo vele preken te houden, zouden er meer nauwkeurige onderzoeken gedaan moeten worden naar het Woord van God**, die de Schriften openen, tekst voor tekst, op zoek naar sterke bewijzen, welke de grondbeginselen van ons geloof ondersteunen.” – 2SM 392-393

“Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.” – Matthéüs 24:4-5

“Valse leringen, vals geloof, rondom ons is veel dat van buiten zuiver lijkt. Leraren komen als engelen des lichts; en als het mogelijk zou zijn zullen ze de uitverkorenen misleiden. De jeugd moet van de Waarheid leren wat ze kunnen, als ze niet misleid willen worden door leugens die satan zal uitvinden.” – Ev 364

“Valse leringen ondermijnen de fundering van velen, omdat ze niet geleerd hebben onderscheid te maken tussen Waarheid en leugen.” – 2SM 58

“Kinderen moeten zo worden onderricht dat Gods Woord vertrouwd voor hen is en dat ze weten, dat er delen uit de Bijbel weggelaten of toegevoegd worden om een valse indruk te geven.” – Ev 591

“Gods Geest heeft iedere bladzijde van de Heilige Schrift verlicht, maar er zijn mensen waarop dat nauwelijks indruk maakt, omdat het niet voldoende wordt begrepen. **Wanneer de schudding komt door de invoering van valse leringen, zullen deze oppervlakkige lezers, zonder anker, als drijfzand zijn.**” – TM 112

“Er zullen vreselijke teleurstellingen zijn bij hen die denken dat zij stevig staan omdat zij de Waarheid hebben, maar zij hebben die niet zoals die in Jezus is.” – 5T 540; Getuigenissen, deel 5 blz. 440

“Zij leefden op een laag peil, door stil te staan bij oppervlakkige waarheden die geen nadenken, geen diepgaand onderzoek vragen.” – 6BC 1086; ZDA, Bijbelcommentaar blz. 488

“**God zal Zijn volk wakker schudden, als andere middelen falen, zullen ketterijen binnenkomen, die hen zullen ziften en het kaf van het koren zullen scheiden.**” – 5T 707; Getuigenissen, deel 5 blz. 576

“Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelfen zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt,” – Handelingen 20: 29-31a

“**Er zullen vele winden van leringen waaien.** Alles wat geschud kan worden wordt geschud en alleen die dingen, die niet geschud kunnen worden zullen



blijven. Satan doet wanhopige pogingen om zielen ertoe te krijgen zich onder zijn banier te scharen, en allen die bezwijken voor zijn misleidingen zullen oorlog voeren tegen de knechten van Prins Immanuël. Waakzaamheid en gebed moeten onze bescherming zijn in deze gevaarlijke dagen.” – RH 11-6-1883

“Nergens is het veilig. Satan komt met grote kracht en werkt met alle verlokkingen en ongerechtigheden in hen die verloren gaan. Zij die Christus niet volgen in Zijn voetstappen, zullen zichzelf achter een andere leider zien staan. Zij hebben naar vreemde stemmen geluisterd, totdat ze geen onderscheid meer konden maken met de stem van de Ware Herder.” – TMK 212

“Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, also dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.” – Matthéüs 24:23-24

“En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, ... [Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” – 2 Thessalonicenzen 2:8- 12

“Wij moeten niet op de beweringen van mensen vertrouwen. Zij mogen dan, zoals Christus het hen voorhield, beweren dat ze wonderen kunnen doen en zieken kunnen genezen. Verbaast het ons dat hierachter de grote misleider staat, de wonderdoener die voor de mensen vuur uit de hemel zal laten komen?

Ook kunnen wij indrukken niet vertrouwen. De stem of de geest die tegen iemand zegt, u bent niet verplicht de wet van God te gehoorzamen; u bent heilig en zonder zonde en intussen de Goddelijke Wet met voeten treedt, is niet de stem van Jezus; want Hij verklaart: “gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb,” (Johannes 15:10). En Johannes getuigt: “Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;” (1 Johannes 2:4).” – 2SM 49

“Als wij ons uiterste best doen de Waarheid in zijn opwindende aard voor te dragen, de opinies en ideeën van anderen doorkruisen, zal het verkeerd uitgelegd, verkeerd gebruikt en verkeerd worden weergegeven, aan hen die dwalingen onderhouden, alsof het om onaangenaam licht gaat. **Er zijn er maar weinig die u de Waarheid kunt brengen, die niet van de wijn van Babylon hebben gedronken.** Het is moeilijk voor hen de Waarheid te begrijpen, daarom is het noodzakelijk het te onderwijzen zoals Jezus het deed.” – 1SM

“De wereld gaat ten onder door gebrek aan het Evangelie. Er is een honger naar het Woord van God. **Slechts weinigen prediken het Woord zonder het te vermengen met menselijke overleveringen.** Hoewel de mensen de Bijbel in handen



hebben, ontvangen zij niet de zegeningen die God hen daarin heeft gegeven. De Heer roept Zijn dienstknechten op, om Zijn boodschap naar de mensen te brengen. Het Woord van eeuwig leven moet gebracht worden aan mensen die in hun zonden tenonder gaan.” – COL 228-229; Lessen uit het Leven van Alledag blz. 136

“In de tijd dat de discipelen bij Jezus waren geweest, werden zij vaak in de war gebracht door de leer van de priesters en de Farizeeën, maar ze kwamen met hun verwarring naar Jezus. **Hij had hen de waarheden van de Schriften laten zien, in tegenstelling met de overleveringen.** Zo versterkte Hij hun vertrouwen in Gods Woord en bevrijdde hen in grote mate van hun vrees voor de rabbijnen en hun dienstbaarheid aan de overleveringen.” – DA 349; Jezus, de Wens der Eeuwen blz. 283