

6 De twee getuigen



Eeuwen geleden schreef God Zijn wet op steen en jij wordt nog steeds verondersteld die vandaag te houden. Het is absoluut waar dat het overtreden van een deel van Gods wet altijd negatieve gevolgen heeft. Omdat misdaad onze steden overstroomt, is het dan niet logisch dat wij voor vrede en veiligheid, de wetten van het land moeten gehoorzamen? Wel datzelfde principe geldt ook voor de wet van God. – de Tien geboden.- in ons eigen leven. Zij worden niet de tien voorstellen genoemd, de tien aanbevelingen, of de tien grootste ideeën. Daar er zoveel op het spel staat, zou u een paar minuten de tijd moeten nemen om ernstig uw verantwoordelijkheid te overdenken.

1. Heeft God zelf echt de Tien geboden geschreven?



"En de tafels waren Gods werk".

“ En Hij gaf aan Mozes toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï de twee tafelen der getuigenis. Tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods”. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift”.

Antwoord: Ja, de grote God des hemels schreef de Tien geboden op stenen tafelen met Zijn eigen vinger.

2. Wat is Gods definitie van zonde?

"Zonde is wetteloosheid" 1.Joh. 3 : 4

Antwoord: Zonde is het breken van Gods wet van de Tien geboden. En daar de wet van God volmaakt is, (Ps. 19 : 7) dekt die iedere denkbare zonde. Het is onmogelijk een zonde te doen die niet tenminste wordt veroordeeld door één van Gods Tien geboden. De geboden dekken de "hele plicht van de mens" Pred. 12 : 13. Niets is uitgesloten.



God zegt dat zonde het breken van Zijn wet is.



3. Waarom heeft God ons de Tien geboden gegeven?



Geluk volgt hen die Zijn wetten houden.

“ Heil hem die de wet bewaart” Spr. 29 : 18.

“Uw hart beware Mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen”. Spr. 3 : 1, 2.

Antwoord: A. Als een gids voor gelukkig overvloedig leven.

God schiep ons om te genieten van geluk, vrede, lang leven, tevredenheid en alle andere grote zegeningen waar ons hart naar verlangt. Gods wet is de wegekaart die wijst naar de juiste paden die we moeten volgen om het ware uiterste geluk te vinden.

“Want de wet doet zonde kennen” Rom. 3: 20. “Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet”. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zegt: Gij zult niet begeren”. Rom. 7 : 7.

B. Om mij het verschil te tonen tussen goed en kwaad .

Gods wet is als een spiegel. (Jac. 1 : 23 – 25) De wet wijst op fouten in mijn leven zoals een spiegel vuil op mijn gezicht laat zien. De enige mogelijke weg om te weten of iemand zondigt is dat hij zorgvuldig zijn leven nagaat in de spiegel van Gods wet. Voor deze verwarde ver zinkende generatie wordt de enige hoop gevonden in Gods wet van de Tien geboden. Die vertelt waar de grens moet worden getrokken!



Gods wet is Zijn wegekaart naar gelukkig overvloedig leven.

“En de Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden, en de Here onze God te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan”. Deut. 6 : 24. “Ondersteun mij opdat ik verlost worde: dan zal ik mij in uw inzettingen bestendig verlustigen, gij verwerpt allen die van uw inzettingen afdwalen. Ps. 119 : 117, 118.

C. Om mij te beschermen tegen gevaar en tragiek.

Gods wet is als een sterke kooi in de dierentuin, die ons beschermt tegen woeste en vernielzuchtige dieren. De wet beschermt tegen onreinheid, valsheid, moord, overspel, diefstal, en heel veel ander kwaad dat onze levens, vrede en geluk vernietigen. Alle goede wetten beschermen en Gods wet is daarop geen uitzondering.

Speciale noot: De eeuwige beginselen van Gods wet zijn geschreven diep in ieders aard door de God die ons heeft geschapen. Het kan zijn dat het schrift dof en besmeurd is, maar het is er nog steeds. Dit betekent natuurlijk dat je geen ware vrede kunt vinden, - tenzij je gewillig bent om in harmonie met je innerlijke aard te leven waarop God die beginselen heeft geschreven. Wij zijn geschapen om in harmonie daarmee te leven. Als wij ervoor kiezen ze te negeren, is het resultaat altijd spanning, onrust en tragedie - net als bij het negeren van de regels voor veilig verkeer, dit leidt tot ernstige moeilijkheden.



4. Waarom is Gods wet zo uitermate belangrijk voor mij persoonlijk?



Zoals een kooi ons beschermt tegen een leeuw in de dierentuin, zo beschermt de wet ons tegen de duivel.

"Spreekt zó en handelt zó als mensen past die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden". Jac. 2 . 12.

Antwoord: Omdat de wet der Tien geboden de norm is waarbij God de mensen in het hemels oordeel onderzoekt. Hoe beantwoordt u hieraan? Het is een zaak van leven of dood.

5. Kan Gods wet der Tien geboden ooit veranderd of afgeschaft worden?



Het kruis is het positieve bewijs dat de wet onveranderlijk is.

"Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen" Luk. 16 : 17. "Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is" Ps. 89 : 34. Betrouwbaar zijn al zijn bevelen vastgesteld voor immer en altoos. Ps. 111 : 7, 8.

Antwoord: Absoluut niet. De Bijbel is op dit punt heel duidelijk. Als de wet veranderd had kunnen worden, zou God die verandering onmiddellijk hebben aangebracht toe Adam en Eva zondigden, in plaats van Zijn Zoon te zenden om te sterven ten behoeve van zondaars om de straf op de verbroken wet te betalen. Maar dit was onmogelijk, omdat de geboden geen wetten zijn in de zin van regels of reglementen die tot wet zijn verheven. Het zijn geopenbaarde beginselen van Gods heilige karakter dat altijd

waar zal zijn zolang God bestaat.

Let op onderstaand overzicht dat God en Zijn wet de zelfde kenmerken hebben. De wet der Tien geboden is Gods karakter in geschreven vorm, geschreven zodat wij het kunnen begrijpen. Het is evenmin mogelijk Gods wet te veranderen als God uit de hemel te halen en hem te veranderen. Jezus kwam om ons te tonen hoe de wet, het model voor een heilig leven eruit zag als die werd uitgeleefd in menselijke vorm. Gods karakter kan nooit veranderen noch Zijn wet, want dat is Zijn karakter in menselijke taal.

	GOD IS	DE WET IS
Goed	Luk. 18:19	1. Tim.1:8
Heilig	Jes. 5:16	Rom. 7:12
Volmaakt	Mat. 5:48	Ps. 19:7
Rein	1 Joh. 3:2,3	Ps. 19:8
Rechtvaardig	Deut. 32:4	Rom. 7:12
Waar	Joh. 3:33	Ps. 19:9
Geestelijk	1. Cor.10:4	Rom. 7:14
Rechtvaardig	Jer. 23:6	Ps. 119:172
Trouw	1. Cor. 1:9	Ps. 119:86
Liefde	1. Joh. 4:8	Rom. 13:10
Onveranderlijk	Jac. 1:17	Mat. 5:18
Eeuwig	Gen. 21:33	Ps. 111:7,8



6. Heeft Jezus terwijl Hij hier op aarde was Gods wet afgeschafft?

"Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet --- te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen --- eer de hemel en de aarde vergaat zal niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied" Mat. 5 : 17, 18.

Antwoord: Nee, inderdaad! Jezus benadrukt sterk dat Hij niet gekomen was om de wet te vernietigen, maar om die te vervullen (te houden). In plaats van de wet weg te doen, verhoogde Jezus die. Jes. 42 : 21. als de volmaakte gids voor een goed leven. Jezus legde bij voorbeeld uit dat "gij zult niet doden" boosheid veroordeelt. Mat. 5 : 21,22. En dat begeerte reeds overspel is. Mat. 5 : 27, 28. Hij zegt: "wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren". Joh. 14: 15.



Jezus is de wet in menselijke vorm. Als Hij in het hart woont, wordt het houden van de wet een lust.

7. Zullen mensen die willens en wetens doorgaan met het verbreken van zelfs één van Gods geboden, gered worden?



De wet is als de lengte van een ketting als er één schakel gebroken is, is het hele doel teniet gedaan.

"Want het loon dat de zonde geeft is de dood". Rom. 6 : 23.
"Om zondaars te verdelen". Jes. 13 : 9. "Maar wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden. Jac. 2 : 10.

Antwoord: Nee, zij zullen verloren zijn. De wet der Tien geboden is de gids die wij moeten gebruiken om onze weg naar God en heilig leven te vinden, als ik zelfs ook maar één van de geboden negeer, dan negeer ik een deel van het goddelijke patroon of blauwdruk. Als er maar één van de schakels van de ketting gebroken is, dan is het hele doel teniet gedaan. De Bijbel zegt als wij willens en wetens één van Gods geboden breken, wij zondigen Jac. 4 : 17, omdat wij geweigerd hebben Zijn wil voor ons te doen. Alleen zij die Zijn wil doen kunnen het koninkrijk des hemels binnen gaan. Zondaars zullen verloren zijn.



8. Kan iemand door het houden van de wet gered worden?

"Dat uit de werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden". Rom. 3 : 20

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit u zelf, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Efz.2.: 8, 9.



Verlossing door Jezus is leven echt als een gift die op een speciale - of verjaardag ontvangen wordt. Het is gratis speciaal voorbereid door Jezus!

Antwoord: Nee, Het antwoord is te duidelijk om te missen.

Niemand kan door de wet te houden gered worden. Verlossing komt slechts door genade, als een vrije gave van Jezus Christus, en wij ontvangen deze gave door geloof, niet door werken.

De wet dient alleen als spiegel om de zonden in ons leven aan te wijzen.

Reiniging en vergeving van die zonde komt alleen door Christus.

9. Waarom is de wet dan absoluut wezenlijk belangrijk om het christelijk karakter te vervolmaken ?



Onze eigen maatstaven zijn nooit veilig. Ik kan niet weten of ik al of niet een zondaar ben, terwijl ik zorgvuldig kijk in de spiegel van Gods volmaakte norm.

"Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen" Pred. 12 : 13. "Want de wet doet zonde kennen". Rom. 3 : 20.

Antwoord:

Want het gehele model of de hele plicht, voor de christen is samengevat in Gods wet, zoals een zes jarige die zijn eigen meetlat heeft gemaakt, zichzelf daarmee gemeten heeft en zijn moeder vertelde dat hij 2 meter lang was, zo zijn ook onze maatstaven nooit veilig. Tenzij ik zorgvuldig in Gods wetspiegel de volmaakte norm kijk, kan ik niet weten of ik al of niet een zondaar ben. Miljoenen mensen die duivelen hebben uit geworpen, hebben geprofeteerd en vele wonderlijke dingen hebben gedaan, zullen toch verloren zijn. Marc. 7 : 21 – 23, omdat zij er zich niet om hebben bekommerd hun levens af te meten aan het grote wetsmodel. Toch denken zij dat zij rechtvaardig zijn en gered, terwijl zij zondig en verloren zijn. "En hieraan onderkennen wij, dat wij, Hem kennen en zijn geboden bewaren". 1.Joh. 2 : 3.

10. Wat stelt een werkelijk bekeerde christen in staat om het model van Gods wil te volgen?

"Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven", Hebr. 8 : 10. "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft". Phil. 4 : 13. "God heeft door Zijn Zoon te zenden --- opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons" Rom. 8 : 3, 4.



Met Jezus die in het hart woont, is het duistere lelijke verleden vervangen door Zijn overwinnende aanwezigheid in ons.



De wet dient als een spiegel om de zonde in ons leven aan te wijzen. Als berouwvolle zondaars tot Jezus komen, herstelt Hij in hen het beeld van God en brengt hen in harmonie met Zijn wet door de kracht van Zijn inwonende tegenwoordigheid. .

Antwoord: Niet alleen vergeeft Christus berouwvolle zondaars, maar Hij herstelt het beeld van God in hen, Hij brengt ze in overeenstem - ming met Zijn wet, door de kracht van Zijn inwonende tegenwoordig - heid "gij zult niet", wordt dan een belofte dat de christen niet zal stelen, liegen, moorden enz, enz, omdat christus in hen leeft en de leiding heeft God kon Zijn wet niet veranderen, maar Hij maakte een

gezegende voorziening door, door Jezus de zondaar te veranderen zodat hij aan die wet tegemoet kan komen.

11. Maar is een christen die geloof heeft en onder de genade leeft, niet bevrijd van het houden van de wet?



De gratie verlening van een bestuurde vergeeft een gevangene, maar geeft hem niet de vrijheid om ook maar één enkele wet te overtreden.

"Immers de zonde (het verbreken van Gods wet 1.joh. 3:4) zal over u geen heerschappij voeren want gij zijt niet onder de wet maar onder de genade. Wat dan, zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet Rom. 6:14, 15. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet veeleer bevestigen wij de wet. Rom. 3 : 31

Antwoord: Nee, de schrift leert eerder het tegenovergestelde. Genade als gratie van een goeverneur voor een gevangene. Hij wordt vergeven, maar dat geeft hem niet de vrijheid om ook maar één regel uit het wetboek te breken. Degene die vergeven is leeft onder de genade en heeft de dubbele verplichting de wet te houden. Iemand die weigert Gods wet te houden, en zegt dat hij onder de genade is, vergist zich. Hij leeft onder **ongenade**



12. Worden de Tien geboden in het Nieuwe Testament opnieuw bevestigd?

Antwoord: Ja, en wel heel duidelijk zie de volgende bewijzen zorgvuldig na.



DE WET VAN GOD IN HET NIEUWE TESTAMENT	DE WET VAN GOD IN HET OUDE TESTAMENT
1. "De Here uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Mat. 4 : 10.	1. "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." Exodus 20:3.
2. "kinderen wacht u voor de afgoden" 1.Joh. 5 : 21. "Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Hand. 17 : 29	2. "Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde is, gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want Ik de Here uw God, ben een naijverig God die de ongerechtigheid der vaders bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden". Exodus 20:4-6.
3. "Opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden." 1 Tim. 6 : 1.	3. "Gij zult de naam van de Here uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt." Exodus 20:7.
4. "Want Hij heeft ergens van de zevendedag aldus gesproken. "En God rustte op de zevende dag van al Zijn werken" "Er blijft dus een Sabbats rust voor het volk van God". "Want wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken evenals God van de Zijne". Hebr. 4 : 4, 9, 10.	4. "Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilig zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevendedag is de Sabbat van de Here uw God: dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is; en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de Sabbatdag en heilig die." Exodus 20:8-11.
5. " eer uw vader en uw moeder." Mat. 19 : 19.	5. "Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God u geven zal." Exodus 20:12.
6. " Gij zult niet doodslaan." Rom. 13 : 9	6. "Gij zult niet doodslaan." Exodus 20 : 13.
7. "Gij zult niet echtbreken." Mat. 19 :18	7. "Gij zult niet echtbreken." Exodus 20 : 14.
8. "Gij zult niet stelen." Rom. 13 : 9.	8. "Gij zult niet stelen." Exodus 20 : 15.
9. "Gij zult geen valse getuigenis	9. "Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen



geven". Rom. 13:9.	uw naaste." Exodus 20 : 16.
10. "Gij zult niet begeren." Rom. 7 : 7.	10. "Gij zult niet begeren uwa naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is." Exodus 20 : 17.

13. Zijn Gods wet en de wet van Mozes hetzelfde?

Antwoord: Nee, die zijn niet het zelfde. Bestudeer de volgende notities en vergelijk zorgvuldig.

Notities: De wet van Mozes was de tijdelijke ceremoniele wet van het Oude Testament. Dit regelde het priesterschap, offers, rituelen, vlees en drankoffers enz. enz. die alle waren een voorbode van het kruis. Deze wet was eraan toegevoegd tot "het zaad zou komen" en dat zaad was Christus Gal. 3 : 19, 19. het ritueel en de ceremonie van de wet van Mozes wees vooruit naar het offer van Christus. Toen hij stierf was die wet ten einde, maar de Tien geboden (Gods wet) zijn vastgelegd voor immer en altoos" Ps. 118:8. Dat er twee wetten zijn is kristalhelder gemaakt in *Daniel 9:10, 11*.



Ceremoniele offers en rituelen wezen vooruit naar het offer van Jezus.

Extra notitie: Let er op dat Gods wet heeft bestaan tenminste zolang als de zonde heeft bestaan. De Bijbel zegt: "Waar echter geen wet is, is er ook geen overtreding (zonde) Rom. 4 : 15. Dus bestond Gods wet der Tien geboden vanaf het begin. De mens verbrak die wet (zondigde) 1. Joh. 3 : 4. Wegens de zonde (of verbreking van Gods wet), werd de wet van Mozes gegeven (of toegevoegd) Gal. 3 : 16, 19. totdat Christus zou komen en sterven zijn er twee afzonderlijke wetten van kracht. Gods wet en de wet van Mozes.

DE WET VAN MOZES

Genoemd: "De wet van Mozes". Luk 2:22).
 Genoemd: "De wet in inzettingen bestaande" Eph. 2 : 15.
 Door Mozes in een boek geschreven. 2. Cor. 35:12.
 Leg het naast de ark des verbonds. Deut.31:26.
 Eindigde aan het kruis. Eph. 2:15.
 Erbij gevoegd wegens de zonde. Gal. 3:19).
 Dat tegen ons getuigde. Col. 2:14.
 Oordeelt niemand. Col.2 : 14-16).
 Vleselijk. Hebr. 7:16.
 Heeft niets volmaakt gemaakt Hebr. 7:19.

GODS WET

Genoemd: "De wet van de Here". Jes. 5:24.
 Genoemd: "De koninklijke wet". Jac. 2:8.
 Door God op steen geschreven. Exodus 31:18; 32:16.
 In de ark geplaatst Exodus 40:20.
 Zal eeuwig bestaan. Luke 16:17.
 Wijst de zonden aan. Rom. 7:7; 3:20.
 En Zijn geboden zijn niet zwaar. 1. Joh. 5:3.
 Oordeelt alle mensen. Jac. 2:10-12.
 Is geestelijk Rom. 7:14.
 Is volmaakt Ps. 19:7.



14. Wat denkt de duivel van mensen die hun leven vorm geven naar Gods geboden?



"En de draak werd toornig op de vrouw de ware kerk."

"En de draak (de duivel) werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren. Opb. 12 : 17.

"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het getuigenis van Jezus bewaren". Opb. 14 : 12.

Antwoord: De duivel haat de mensen die Gods wet hoog houden, want de wet is het model voor een juist leven. En als je besluit het model te volgen dat wordt uitgestippeld in Gods wet, zul je de toorn van de duivel meteen en met al zijn woede voelen. Het is niet verbazingwekkend dat de duivel allen die Gods wet hooghouden haat en bitter tegenstaat. Maar het is schokkend en ontstellend om religieuze leiders te horen die de bindende eisen van de Tien Geboden negeren terwijl ze tegelijkertijd de tradities van mensen hoog houden. Geen wonder dat Jezus zegt: "Waarom overteedt ook gij ter wille van uw overlevering(zelfs) het gebod Gods? Mat. 15 : 3, 9. En David zei: "Het is tijd voor de Here om te handelen, zij hebben Uw wet verbroken". Ps. 119 : 126. Christenen moeten wakker worden en Gods wet in Zijn rechtmatige verhoogde staat herstellen. Het is voor deze ongedisciplineerde generatie dwaasheid om te veronderstellen dat zij de wetten van de levende God straffeloos kan breken.

15. Ik geloof dat een christen Gods Tien Geboden moet gehoorzamen en ik vraag Jezus mij te helpen mijn leven in overeenstemming daarmee te brengen.



Antwoord:

Ja

Nee

Belangrijke vragen beantwoord

1. Zegt de Bijbel niet dat de wet niet goed was (of is)?

Hebr. 8:8

Nee, De Bijbel zegt dat de mensen niet goed waren. Hebr. 8:8. En in Rom. 8 vers 3 zegt de Bijbel dat de wet zwak was door het vlees. "Het is altijd het zelfde verhaal. De wet is volmaakt, maar de mensen deugen niet of zijn zwak. Dus wilde God dat Zijn Zoon onder ons zou leven, dat de gerechtigheid der wet in ons vervuld zou worden". Rom. 8:4 door de inwonende Christus.



2. Galaten 3:13 zegt dat wij vrijgekocht zijn van de vloek der wet, kunt u dat uitleggen?

De vloek der wet is de dood (Rom. 6 : 23) Christus smaakte "de dood voor een ieder". Hebr. 2 : 9. Zo kocht Hij allen vrij van de vloek der wet (de dood) en in plaats daarvan voorzag Hij in eeuwig leven.

3. Leren Col. 2:14-17 en Eph. 2:15 niet dat Gods wet aan het kruis eidigde?

Nee, deze beide passages hebben betrekking op de wet in "inzettingen" bestaande, of de wet van Mozes, die een ceremoniële wet was die het offeranden systeem en het priesterschap beheerste. Al deze ceremonieën en rituelen voorafschaduwden het kruis en eindigden bij de dood van Christus, zoals God had bedoeld. De wet van Mozes was erbij gevoegd totdat "het zaad zou komen" en "dat zaad is Christus". Gal. 3 . 19,16. Gods wet kon hierbij niet betrokken zijn, want Paulus sprak hiervan als heilig, rechtvaardig en goed vele jaren na het kruis. Rom. 7 : 7, 12

4. De Bijbel zegt: "Liefde is de vervulling van de wet" Rom. 13 : 10. Ook beveelt de Bijbel in Mat. 22 : 37 – 40 ons God lief te hebben en onze naaste, en eindigt met de woorden "aan deze twee hangt de ganse wet en de profeten". Vervangt dit gebod de Tien geboden?

Nee, De Tien Geboden hangen aan deze twee zoals de 10 vingers aan onze twee handen hangen. Ze zijn onafscheidelijk. De liefde voor God maakt het houden van de eerste vier geboden, die op God betrekking hebben tot een plezier en de liefde tot de naaste, waarop de laatste zes geboden betrekking hebben, tot een vreugde. Liefde vervult de wet door het gesloof weg te nemen en het houden van de wet te maken tot een lust. Ps. 40 : 8. Als wij werkelijk iemand liefhebben dan wordt het voldoen aan Zijn verzoeken tot een vreugde, Jezus zei: "wanneer gij mij liefhebt zult gij Mijn geboden bewaren. Joh. 14:15 Het is onmogelijk de Heer lief te hebben en Zijn geboden niet te houden, omdat de Bijbel zegt: "Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar". 1. Joh. 5 : 3. "Wie zegt: "Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet". 1. joh. 2 . 4.

5. Leert 2 Cor. 3 : 7 niet dat de wet die op stenen gegrift was, toch moet verdwijnen?"

Nee, die passage zegt dat "de heerlijkheid" van Mozes dienst van de wet zou moeten verdwijnen, maar niet de wet. Lees zorgvuldig opnieuw de hele passage van 2. Cor. 3 : 3 – 9. Het onderwerp is niet het weg doen van de wet of de instelling daarvan, maar veel meer de verandering van plaats van de wet van "stenen tafelen" naar tafelen van het hart". Onder de dienst van Mozes was de wet op stenen geschreven. Onder de dienst van de Heilige Geest is, door Christus, de wet op het hart geschreven. Hebr. 8 : 10. Een regel op een school informatie bord wordt alleen van kracht als die binnen komt in het hart van de student. De dienst van Christus is doeltreffend omdat Hij de wet overbrengt naar het hart van de christen. Daar wordt het houden van de wet een lust en een vreugdevolle manier van leven omdat de christen echte liefde, heeft zowel voor God als voor de mensen.



6. Rom. 10:4 zegt: ‘Want Christus is het einde der wet’ Dus is die geëindigd niet waar?

In dit vers betekent ‘einde’ doel of onderwerp, zoals in Jacobus 5 vers 11. De betekenis is duidelijk, mensen tot Christus te leiden – waar zij gerechtigheid vinden - is het doel, de bedoeling, of het einde van de wet.

7. Waarom verwerpen zoveel mensen de bindende eisen van Gods wet? Romans 8:7

‘Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans indien de Geest Gods in u woont’. Rom. 8 : 7 – 9.

8. Werden de rechtvaardige mensen van het Oude Testament door de wet gered?

2. Tim. 1:9

Niemand is ooit door de wet behouden, allen die door de eeuwen heen behouden zijn, zijn gered door genade. Deze genade ... is ons in Christus Jezus gegeven voor eeuwige tijden. 2. Tim. 1 : 9. De wet wijst alleen de zonde aan. Christus alleen kan redden. Noach ‘vond genade’. Gen. 6 : 8. Mozes ‘vond genade’ Ex. 33 : 17. De Israelieten in de woestijn ‘vonden genade’. Jer. 31 : 2. En Abel, Henoeh, Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef en vele andere Oud Testamentische beroemdheden zijn gered ‘door genade’ volgens Hebr. 11. Zij werden behouden door vooruit te zien op het kruis en wij door erop terug te zien. De wet is noodzakelijk omdat die, als een spiegel, het vuil in ons leven toont. Zonder de wet zijn wij mensen onwetende zondaars. De wet heeft echter geen reddende kracht. Hij kan alleen zonde aanwijzen. Jezus en Hij alleen kan iemand van zonde redden. Dat is altijd de waarheid geweest, zelfs in Oud Testamentische tijden. Hand. 4 : 10, 12. en 2. Tim. 1 : 9.

9. Waarom zorgen maken over de wet? Is het geweten geen veilige gids? Spr. 14 : 12.

Nee, duizendmaal Nee! De Bijbel spreekt van een boos geweten een bevuild geweten en een toegeschroeid geweten – geen ervan is dus veilig. ‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Spr. 14 : 12 God zegt: ‘Wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas. Spr. 28 : 26..

Samenvatting

1. De Tien geboden zijn geschreven door: (1)

- God.
- Mozes.
- Een ander persoon

2 Volgens de Bijbel is zonde: (2)

- Een persoonlijkheids stoornis.
- Het breken van Gods wet.
- Alles wat verkeerd lijkt.

3. Kijk de uitspraken na die de waarheid vertellen over Gods wet (4)

- Het is een volmaakte gids voor een gelukkig leven.
- Als een spiegel, de wet wijst zonde aan.



- Zwaar en onderdrukkend.
- Kan mij beschermen tegen kwaad.
- Heeft de zelfde kenmerken als God.
- Is in het Nieuwe Testament opgeheven.
- Is een vloek.

4. Gods wet van de Tien Geboden (3)

- Was alleen voor Oud testamentische tijden.
- Werd door Jezus afgeschaft aan het kruis.
- Is absoluut onveranderlijk.

5. In de oordeelsdag zal ik behouden worden als: (3)

- Ik een uitmuntende staat van goede werken heb gehandhaafd.
- Ik de Heer liefheb of ik de Tien geboden gehoorzaam of niet.
- Mijn persoonlijke liefdesrelatie tot Jezus leidt mij ertoe al Zijn geboden te houden.

6. Mensen worden gered door: (3)

- Het houden van de wet.
- Het breken van de wet.
- Jezus alleen.

7. Werkelijk bekeerde christenen: (1)

- Houden de wet door de kracht van Christus.
- Negeren de wet omdat die is weggedaan.
- Mene dat het houden van de wet onmogelijk is.

8. Iemand die onder de genade leeft: (3)

- Kan de Tien Geboden breken zonder te zondigen.
- Is vrij van het houden van de wet.
- Zal blijmoedig Gods geboden houden.

9. Liefde vervult de wet omdat: (2)

- Liefde de wet weg doet.
- Ware liefde tot God en mensen maakt het houden van de wet een genoegen.
- Liefde is belangrijker dan gehoorzaamheid.

10. De wet van Mozes is: (2)

- Hetzelfde als de wet van God.
- De wet van ceremoniën en offers, die heenwees naar Christus en eindigde aan het kruis.
- Vandaag de dag nog steeds bindend.

11. De mensen die de Tien geboden houden: (2)

- Zijn legalisten.
- Zullen bitter worden tegengestaan door de duivel, die God en Zijn wet haat.
- Worden behouden door het houden van de wet.



12. Ga de uitspraken na die waar zijn over Jezus en de wet: (4)

- Jezus brak de wet.
- Jezus is het volmaakte menselijke voorbeeld van het houden van de wet.
- Jezus heeft de wet afgeschaft.
- Jezus zei: "Als je Mij liefhebt houd je Mijn geboden".
- Jezus verhoogde de wet en toonde aan dat die alle zonden bedekt.
- Jezus zei dat de wet niet veranderd kan worden.