



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

## Bijbelcommentaar

door E.G.White  
Page 1166; blz. 268

### Daniël

#### Hoofdstuk 1

**Vers 1 Vooral Voor de Laatste Dagen.** – Lees het boek Daniël. Roep punt na punt de geschiedenis van de rijken, hier voorgesteld, naar de voorgrond. Zie staatslieden, raadsbesprekingen, machtige legers, en let op, hoe God aan het werk is geweest om de trots van de mensen in het stof te werpen. Alleen God wordt voorgesteld als groot. In het visioen van de profeet wordt gezien, hoe Hij een machtige heerser terneer werpt, en een ander aanstelt. Hij wordt geopenbaard als de Vorst van het universum, die op het punt staat Zijn eeuwig Koninkrijk op te richten - de Oude van dagen, de levende God, de Bron van alle wijsheid, de Heerser van het heden en Hij Die de toekomst openbaart. Lees en begrijp hoe armzalig, hoe zwak, hoe kort van duur, hoe dwalend, hoe schuldig de mens is door zijn ziel in ijdelheid te verheffen....

Het licht dat Daniël rechtstreeks van God ontving, werd in het bijzonder voor deze laatste dagen gegeven. De visioenen die hij zag aan de oevers van de Ulai en de Hiddekel gaan nu in vervulling, en alle gebeurtenissen die voorzegd zijn, zullen spoedig in vervulling gaan (Brief 57, 1896).

**Vers 8 Nu Geen Ander Plan.** – Toen Daniël in Babel was, werd hij omringd door verleidingen waarvan wij nooit hebben gedroomd en hij beseftte dat hij zijn lichaam moest bedwingen. Hij nam zich in zijn hart voor, dat hij niet zou drinken van de wijn van

Page 1166-1167; blz. 269

de koning, en niet zou eten van zijn lekkernijen. Hij wist dat hij, om overwinnaar te zijn, een helder waarnemingsvermogen moest bezitten om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Terwijl hij zijn deel deed, was ook God aan het werk en gaf hem *"kennis en verstand; terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen."* Op deze wijze werkte God voor Daniël, en Hij is niet van plan het nu anders te doen. De mens moet met God samenwerken in de uitvoering van het verlossingsplan (RH 2 april, 1889).

**Een Verstandig Besluit.** – Toen Daniël en zijn metgezellen getoetst werden, kozen ze volledig de zijde van gerechtigheid en waarheid. Ze gingen niet grillig, maar verstandig te werk. Ze besloten dat vlees in de toekomst geen deel van hun dieet zou uitmaken, omdat ze dit in het verleden niet hadden gebruikt, en omdat wijn verboden was voor allen, die in het werk van God dienst zouden doen, besloten ze dat zij die ook niet zouden gebruiken. Het lot van de zonen van Agron was hun voorgehouden en ze wisten dat het gebruik van wijn hun zinnen zou verwarren, dat het toegeven aan eetlust hun onderscheidingsvermogen zou afstompen. Deze bijzonderheden zijn te boek gesteld in de geschiedenis van de kinderen van Israël als waarschuwing voor alle jongeren, om alle gewoonten en gebruiken en uitspattingen, die op een of andere wijze God onteren, te vermijden.



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

Daniël en zijn metgezellen wisten niet wat het gevolg van hun besluit zou zijn; ze wisten niet anders, of het zou hun het leven kosten, maar ze namen zich voor het rechte pad van strikte matigheid te bewandelen, zelfs aan het hof van het losbandige Babel (YI 18 aug. 1898).

Vers 9 **Goed Gedrag Verschafte Gunst.** – Deze beambte zag in Daniël goede karaktertrekken. Hij zag dat hij zijn best deed om vriendelijk en behulpzaam te zijn, dat zijn woorden eerbiedig en voorkomend waren en zijn gedrag gepaste bescheidenheid en nederigheid bezat. Dit goede gedrag van de jonge man verschafte hem de gunst en de liefde van de vorst (YI 12 nov. 1907).

Vers 15 **Daniëls Verleiders.** – Door deze stap te doen, handelde Daniël niet overhaast. Hij wist dat tegen de tijd, dat hij voor de koning moest verschijnen, het voordeel van gezond leven duidelijk zou zijn. De oorzaak zou gevolgen hebben. Daniël zei tot Melzar: "Neem toch met uw dienaren tien dagen de proef; men geve ons groenten te eten en water te drinken." Daniël wist dat tien dagen volstonden om de zegen van onthouding aan te tonen.... Nadat hij dit gedaan had, gingen Daniël en zijn vrienden verder. Als metgezellen kozen zij niet degenen die werktuigen waren van de vorst der duisternis. Ze voegden zich niet bij de massa om kwaad te doen. Ze maakten Melzar tot vriend en tussen hen bestond geen wrijving. Ze gingen voor advies naar hem toe, en verlichtten hem terzelfder tijd door de wijsheid van hun gedrag (YI 6 sept. 1900).

Page 1167-1168; blz. 270

Vers 17 **Gods Zegen Geen Vervanging voor Inspanning.** – Toen de vier Hebreeuwse jongeren werden opgevoed aan het hof van de koning van Babel, hadden ze niet het gevoel dat de zegen des Heeren een vervanging was voor de drukkende inspanning die van hen werd gevraagd. Ze waren ijverig in het studeren, want ze ontdekten dat hun bestemming door Gods genade afhankelijk was van hun eigen wil en werk. Ze moesten al hun bekwaamheid gebruiken voor het werk, en door nauwgezette, zware belasting van hun krachten moesten zij het beste maken van hun mogelijkheden om te studeren en te werken.

Terwijl deze jongeren aan hun eigen zaligheid werkten, werkte God in hen, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Hier worden de voorwaarden voor succes getoond. Als Gods genade de onze zal zijn, moeten wij ons deel doen. De Heere stelt niet voor dat Hij voor ons het willen en het werken zal volbrengen. Zijn genade wordt geschonken om in ons het willen en het werken te doen, maar het is nooit een vervanging voor onze inspanning. Onze ziel moet worden opgewekt om samen te werken. De Heilige Geest werkt in ons, opdat wij onze eigen zaligheid kunnen bewerkstelligen. Dit is de praktische les die de Heilige Geest ons wil leren (YI 20 aug. 1903).

Vers 17,20 **Eer Zonder Verheerlijking.** – Daniël en zijn drie vrienden hadden een speciaal werk te doen. Hoewel ze ten hoogste geëerd werden door dit werk, werden ze in geen enkel opzicht verheerlijkt. Ze waren geleerden, geschoold in zowel wereldse als godsdienstige kennis; want ze hadden wetenschap bestudeerd zonder verdorven te worden. Ze waren evenwichtig omdat ze zich hadden overgegeven aan de leiding van de Heilige Geest. Deze jongeren gaven God alle eer voor hun wereldse, wetenschappelijke en godsdienstige gaven. Hun kennis was niet vanzelf gekomen; ze hadden kennis verkregen door een trouw gebruik van hun vermogens en God gaf hun kundigheid en verstand.



### *Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

Ware wetenschap en Bijbelse godsdienst zijn in volmaakte harmonie met elkaar. Laten de studenten op onze scholen alles leren wat ze kunnen. Maar laat ze als regel hun opvoeding verkrijgen op onze instellingen. Wees voorzichtig als u hen advies geeft om naar andere scholen te gaan waar dwalingen worden onderwezen, om daar hun scholing te voltooien. Geef ze niet de indruk dat grotere opvoedkundige voordelen te behalen zijn door zich te mengen met hen, die geen wijsheid van God zoeken. De grote mannen in Babel waren bereid nut te trekken uit de aanwijzingen die God door Daniël gaf, om de koning uit zijn problemen te helpen door de uitleg van zijn droom. Maar ze deden hun best hun heidense godsdienst te vermengen met die van de Hebreëen. Als Daniël en zijn vrienden hadden ingestemd met een dergelijk compromis, zouden ze in het oog van de Babyloniërs volmaakt zijn geweest als staatslieden, geschikt om de zaken van het koninkrijk te worden toevertrouwd. Maar de vier Hebreëen gingen

Page 1168; blz. 271

een dergelijke schikking niet aan. Ze waren trouw aan God en God hield hen hoog en eerde hen. Deze les geldt ook voor ons. *"Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegevoegd worden"* (Brief 57, 1896).

Vers 20 **Geestelijk Leven en Intellect Groeien Gezamenlijk**. – Zoals in het verhaal van Daniël neemt in exacte proportie de ontwikkeling van het geestelijk karakter toe met het toenemen van verstandelijke vermogens (RH 22 maart 1898).

## **Hoofdstuk 2**

Vers 18 **Gehoorzamen Kunnen Vrijuit spreken**. – Zij die in gemeenschap met Christus leven, zullen door Hem tot vertrouwensposities worden bevorderd. De dienstknecht die zijn best doet voor zijn meester, wordt toegelaten in vertrouwelijke gesprekken met hem, wiens bevelen hij graag gehoorzaamt. Wij kunnen één worden met Christus door getrouw onze plicht te doen; want zij die Gods geboden gehoorzamen, kunnen vrijuit met Hem spreken. Iemand die uiterst vertrouwelijk spreekt met zijn Goddelijke Leidsman, heeft de meest verheven voorstelling van Zijn grootheid, en is het meest gehoorzaam aan Zijn geboden (MS 82, 1900).

Als de hele geschiedenis van Daniël zou zijn opgeschreven, zouden zich hoofdstukken voor u openen, die u zouden laten zien, welke verzoeken hij had te doorstaan door bespotting, nijd en haat; hij vertrouwde niet in eigen kracht, maar legde heel zijn hart en al zijn problemen voor zijn hemelse Vader bloot en hij geloofde dat God hem hoorde en werd getroost en gezegend. Hij stond boven bespotting en dat zal het geval zijn met ieder die overwint. Daniël verkreeg een kalme, opgewekte gemoedsstemming, omdat hij geloofde dat God zijn Vriend en Helper was. De drukkende plichten die hij moest vervullen, werden verlicht omdat hij het licht en de liefde van God in zijn werk tentoonspreidde. *"Alle paden des Heeren zijn genadig en getrouw"* voor hen, die daarop wandelen (YI 25 aug. 1886).

Vers 37-42 **Een Tweeledige Voorstelling**. – Het beeld, aan Nebukadnezar geopenbaard, stelde naar een voorstelling van de achteruitgang van de aardse rijken in macht en heerlijkheid ook terecht de achteruitgang voor van godsdienst en moraal onder de volken van deze rijken. Als de volken God vergeten, worden ze in verhouding daarmee in moreel opzicht zwak.



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

Babel verdween omdat het God vergat in haar voorspoed en de heerlijkheid van haar voorspoed toeschreef aan menselijk kunnen.

Het rijk der Meden en Perzen werd door Gods toorn getroffen omdat Gods wet in dit rijk werd vertrappt. Voor de vreze des Heeren was in het hart van het volk geen plaats. De over-

Page 1168; blz. 272

heersende invloeden in Medo-Perzië waren goddeloosheid, lastering en corruptie. De koninkrijken die volgden waren zelfs nog minder en nog corrupter. Toen ze Hem vergaten, zonken ze in moreel opzicht steeds dieper weg (YI 22 sept.1903)

Vers 43 **IJzer en Leem – Een Mengsel van Kerkelijk – en Staatsbeleid.** – We zijn een tijd genaderd waarin Gods geheiligd werk wordt voorgesteld door de voeten van het beeld, waarin het ijzer vermengd is met modderig leem. God heeft een volk, een uitverkoren volk, wiens onderscheidingsvermogen geheiligd moet zijn, dat zich niet mag verontreinigen door met hout, stro en stoppels op de Hoeksteen te bouwen. Ieder die trouw is aan Gods geboden, zal zien dat het zichtbaar kenmerk van ons geloof de Sabbat van de zevende dag is. Als de regering de Sabbat zou eerbiedigen zoals God dat heeft geboden, zou ze staan in de kracht van God, en het geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd, verdedigen. Maar staatslieden houden een valse sabbat hoog en zullen hun godsdienstig geloof vermengen met dit product van het pausdom, door dit te plaatsen boden de Sabbat, die de Heere gezegend en geheiligd heeft, door deze dag af te zonderen voor de mens om die te heiligen als een teken tussen Hem en Zijn volk tot in duizend geslachten. De vermenging van kerkelijk- en staatsbeleid wordt voorgesteld door het ijzer en het leem. Deze eenheid verzwakt alle kracht van de kerken. Door de kerk te bekleden met de macht van de staat volgen kwade resultaten. De mensen hebben bijna de grens van Gods verdraagzaamheid overschreden. Ze hebben hun kracht in politiek geïnvesteerd, en zich met het pausdom verenigd. Maar de tijd zal komen wanneer God hen, die Zijn wet krachteloos hebben gemaakt, zal straffen, en hun boze werk op hun eigen hoofd zal doen komen (MS 63, 1899).

Vers 46 **Een Goddelijke Openbaring.** – Nebukadnezar beseft dat hij deze verklaring als een Goddelijke openbaring kon aannemen; want elk detail van de droom was aan Daniël geopenbaard. De ernstige waarheden, die de verklaring van dit nachtgezicht bevatte, maakte diepe indruk op de geest van de heerser, en vol ootmoed en ontzag “wierp hij zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël.”

Nebukadnezar zag duidelijk het verschil tussen de wijsheid van God en de wijsheid van de grootste geleerden uit zijn rijk (YI 8 sept.1903).

Vers 47 **Het Licht Weerkaatsen.** – De Heere werd bij de heidenen in Babel bekend door de Hebreeuwse ballingen. Dit afgodische volk kreeg kennis van het Koninkrijk dat de Heere zou oprichten en dat Hij door Zijn macht zou handhaven tegen alle macht en listen van satan. Daniël en zijn vrienden, Ezra en Nehemia en vele anderen waren getuigen voor God tijdens hun gevangenschap. De Heere verstrooide hen over de koninkrijken op aarde, opdat hun

Page 1169; blz. 273

licht helder zou schijnen in de zwarte duisternis van heidendom en afgoderij. Aan Daniël openbaarde God het licht van Zijn bedoelingen dat gedurende vele generaties verborgen is geweest. Hij verkoos dat Daniël in visioen het licht van Zijn waarheid zou zien, en dit licht zou weerkaatsen op het trotse rijk van Babylon. Op deze



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

despotische vorst mocht het licht vanuit Gods troon schijnen. Aan Nebukadnezar werd getoond, dat de God des hemels heerste boven alle vorsten en koningen op aarde. Zijn Naam zou uitgaan als de God der goden. God wilde dat Nebukadnezar zou begrijpen dat boven de heersers van aardse koninkrijken een Heerser in de hemelen is. Gods getrouwheid in het redden van de drie ballingen uit de vlammen en de rechtvaardiging van hun handelwijze toonde zijn wondere macht.

Er ging een groot licht uit van Daniëls vrienden. Heerlijke dingen werden van Sion, de stad des Heeren, gesproken. Zo is het Gods bedoeling dat geestelijk licht zal schijnen van Zijn getrouwe wachters in deze laatste tijd. Als de gelovigen uit het Oude Testament zo'n duidelijke getuigenis van trouw brachten, hoe moet dan wel Gods volk in deze tijd, dat alle licht tezamen uit de voorbijgegane eeuwen heeft, dit licht laten schijnen, wanneer de profetieën uit het Oude Testament hun verhulde heerlijkheid op de toekomst richten (Brief 32, 1899).

### Hoofdstuk 3

Vers 1-5 **Een Beeld van de Laatste Tijd.** – Door velen wordt de Sabbat van het vierde gebod van zijn kracht ontdaan en behandeld als iets dat geen waarde heeft; terwijl de valse sabbat, het product van het pausdom, verheven wordt. In plaats van Gods wetten worden de wetten van de mens der zonde verheven, - wetten die aanvaard en gezien moeten worden zoals het machtige, gouden beeld van Nebukadnezar door de Babyloniërs werd gezien. Toen Nebukadnezar dit grote beeld had gemaakt, gebod hij dat daaraan universele eer door iedereen bewezen zou worden, groot en klein, hoog en laag, rijk en arm (MS 24, 1891).

Vers 19 **Iets Ongewoons Voorvoeld.** – Toen de koning zag, dat aan zijn wil niet werd gehoorzaamd als aan de wil van God, was hij met gramschap vervuld en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen deze mannen. Satanische eigenschappen deden zijn gelaat op dat van een demon gelijken en met alle macht waarover hij beschikte, gebod hij dat de oven zeven maal heter zou worden gestookt dan gewoonlijk, en beval de sterkste mannen om de jongeren te binden en in de oven te gooien. Hij beseftte dat meer dan gewone kracht nodig was voor de behandeling van deze edele mannen. Zijn geest had de indruk dat iets ongewoons zou gebeuren ten gunste van hen, en zijn sterkste mannen kregen de opdracht hen in het vuur te gooien (ST 6 mei, 1897).

Page 1169-1170; blz. 274

Vers 25 **Christus door de Ballingen Geopenbaard.** – Hoe wist Nebukadnezar dat de gedaante van de vierde was als de Zoon van God? Hij had over de Zoon van God gehoord door de Hebreeuwse ballingen in zijn koninkrijk. Zij hadden de kennis gebracht van de ware God die over alles heerst (RH 3 mei 1892).

Vers 28 **Metgezellen Begrepen het Geloof.** – Deze trouwe Hebreeën bezaten grote natuurlijke bekwaamheden en intellectuele beschaving; zij bekleedden een hoge eervolle positie, maar al deze voordelen brachten hen er niet toe om God te vergeten. Al hun krachten waren ondergeschikt aan de heiligmakende invloed van Goddelijke genade. Door hun godvruchtig voorbeeld en hun standvastige trouw verkondigden zij de lof van Hem, Die hen uit het duister tot Zijn wonderbaar licht had geroepen. Door hun wondere bevrijding werd ten aanschouwen van die grote menigte de macht en de



### *Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

majesteit van God tentoongesteld. Jezus zelf stond naast hen in de brandende oven en overtuigde door de heerlijkheid van Zijn tegenwoordigheid de trotse koning van Babel, dat Hij niemand anders dan de Zoon van God kon zijn. Het licht des hemels had geschinen door Daniël en zijn vrienden, tot al hun metgezellen het geloof begrepen, dat hun leven veredelde en hun karakter verfraaide (RH 1 febr. 1881).

## Hoofdstuk 4

Vers 17 **Wachters over Bestemming Slaan Waakzaam Gade.** – De Heere God almachtig heerst. Alle koningen, alle volken behoren Hem toe, en staan onder Zijn gezag. Zijn hulpbronnen zijn oneindig. De wijze man zegt: *"Het hart der koningen is in de hand des Heeren als waterbeken: Hij wendt ze waarheen Hij wil."*

Over hen, van wiens handelingen de bestemming van volken afhangt, wordt wacht gehouden met een waakzaamheid, die geen rust kent, en wel door Hem, *"Die koningen verlossing geeft,"* aan Wie *"de ganse aarde toebehoort"* (RH 28 maart, 1907).

Vers 33 **Sommigen in Onze Tijd Zijn net als Nebukadnezar.** – Wij leven in de laatste dagen van de geschiedenis van deze wereld en behoeven ons in geen enkel opzicht te verbazen over de reeks van afvallen en verloocheningen van de Waarheid. Het ongeloof is uitgegroeid tot een wetenschap, die de mensen beoefenen tot verderf van hun ziel. Er bestaat voortdurend gevaar dat er huichelaars zijn onder de predikanten op de kansel, wiens leven in tegenspraak is met de woorden die ze spreken; maar de stem van waarschuwing en vermaning zal gehoord worden zolang er tijd is, en zij, die zich schuldig maken aan zaken, waarop men nooit had mogen ingaan, zullen, als ze door van God aangewezen werkers worden bestraft of geadviseerd, de boodschap tegenstaan en weigeren zich te laten gezeggen. Zij zullen net als Farao en Nebukadnezar doorgaan, tot de Heere hun verstand wegneemt,

Page 1170-1171; blz. 275

en op hun harten geen indruk meer wordt gemaakt. Het Woord des Heeren zal tot hen komen, maar als ze niet willen luisteren, zal de Heere hen verantwoordelijk stellen voor hun eigen ondergang (NL no. 31, p. 1).

Vers 37 **Nebukadnezar Grondig Bekeerd.** – In het leven van Daniël was het verlangen om God te verheerlijken de krachtigste drijfveer. Hij beseftte dat wanneer hij in aanwezigheid van invloedrijke mannen was en naliet God te erkennen als de Bron van zijn wijsheid, dit van hem een ontrouwe rentmeester zou hebben gemaakt. En zijn gedurig erkennen van de God des hemels voor koningen, vorsten en staatslieden ontnam niet het minste gewicht aan zijn invloed. Koning Nebukadnezar, voor wie Daniël de Naam van God zo dikwijls had geëerd, werd tenslotte grondig bekeerd en leerde de Koning des hemels loven, verheffen en eren (RH 11 jan. 1906).

**Een Warme en Welsprekende Getuigenis.** – De koning op de troon van Babel werd een getuige voor God, die zijn getuigenis, dat warm en welsprekend was, uit een dankbaar hart bracht, dat deel had aan de barmhartigheid en genade, gerechtigheid en vrede van de Goddelijke natuur (YI 13 dec. 1904).

## Hoofdstuk 5



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

**Vers 5-9 Tegenwoordigheid van Ongeziene Gast Gevoeld.** – Een Wachter, die niet herkend werd, maar Wiens tegenwoordigheid een veroordelende macht inhield, zag toe op het toneel van profanatie. Spoedig deed de ongeziene en niet genode Gast Zijn aanwezigheid gevoelen. Op het moment waarop de godslasterlijke zwelgpertij haar hoogtepunt had bereikt, verscheen een bloedeloze hand die woorden van ondergang op de muur van de feestzaal schreef. "MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN," werd in vurige letters geschreven. Weinig waren de letters die de hand op de muur tegenover de koning schreef, maar ze lieten zien dat de macht van God aanwezig was.

Belsazar was bevreesd. Zijn geweten werd wakker. De vrees en verdenking die de zondaar altijd volgen, grepen hem aan. Als God de mensen bang maakt, kunnen zij de intensiteit van hun verschrikking niet verbergen. Schrik besloep de groten van het rijk. Hun lasterlijke oneerbiedigheid ten opzichte van heilige dingen was in een ogenblik verdwenen. Een uitzinnige schrik nam al hun zelfbeheersing weg....

Tevergeefs trachtte de koning de vurige letters te lezen. Hij werd geconfronteerd met een Macht, Die te sterk voor hem was. Hij kon het geschrift niet lezen (YI 19 mei, 1898).

Vers 27 Zie EGW over Spreuken 16:2

Page 1171; blz. 276

## **Hoofdstuk 6**

**Vers 5 Een Niet Benijdenswaardige Positie.** – De positie van Daniël was niet te benijden. Hij stond aan het hoofd van een oneerlijk, dubbelzinnig, goddeloos kabinet, waarvan de leden hem met scherpe, jaloerse ogen gadesloegen om een zwakke plek in zijn gedrag te kunnen ontdekken. Ze stuurden spionnen achter hem aan om te zien of ze op deze wijze iets konden vinden om tegen hem in te brengen. Satan suggereerde deze mensen een plan, waardoor ze Daniël kwijt konden raken. Gebruik zijn godsdienst als middel om hem te veroordelen, zei de vijand (YI 1 nov. 1900).

**Vers 10 Onwrikbare Oprechtheid de enig Veilige Weg.** – Voor mensen op een hoge positie kan het een moeilijke zaak schijnen om het pad van onwrikbare oprechtheid te bewandelen, hetzij ze lof ontvangen of bekritiseerd worden. Toch is dit de enig veilige weg. Alle beloningen die ze zouden kunnen ontvangen door hun eer te verkopen, zou niet anders zijn dan de adem van besmeurde lippen, als afval dat in het vuur wordt verbrand. Zij, die de zedelijke moed hebben om stand te houden tegenover de ondeugden en dwalingen van hun medemensen - mogelijk van hen, die door de wereld worden geëerd - zullen beladen worden met haat, beledigingen en valse beschuldigingen.

Het is mogelijk dat ze van hun hoge post worden verdreven, omdat ze niet gekocht of verkocht kunnen worden, omdat ze er niet door omkoperij of bedreigingen toe gebracht kunnen worden hun handen te bevleken met onrecht. Het mag schijnen of alles op aarde tegen hen samenspant, maar God heeft Zijn zegel op Zijn eigen werk gedrukt. Hun medemensen mogen hen beschouwen als zwak, onmannelijk, onbekwaam voor hun post, maar hoe geheel anders beschouwt de Allerhoogste hen! Zij, die hen verachten, zijn in werkelijkheid onwetend. Hoewel de stormen van tegenslagen en smaad de oprechte heel zijn leven mogen achtervolgen, en op zijn graf



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

beuken, God heeft een *"Wel gedaan"* voor hem bereid. Dwaasheid en onrecht verschaffen op hun best alleen maar een leven van onrust en ontevredenheid, met aan het eind een doornig doodskussen. En hoe velen worden ertoe gebracht, bij het zien van hun handelwijze en de gevolgen daarvan, om hun ontaarde levensloop eigenhandig te beëindigen! En na dit alles wacht het oordeel, en het uiteindelijke onafwendbare noodlot: Ga heen! (ST 2 feb., 1882)

## Hoofdstuk 7

Vers 2-7 **Het Embleem van de Messias, een Lam.** – Daniël kreeg een visioen van woeste beesten, die de machten op aarde voorstellen. Maar het embleem van het rijk van de Messias is een lam. Terwijl aardse rijken heersen door overmacht van fysieke

Page 1171-1172; blz. 277

krachten, bant Christus alle vleselijke wapenen, elk werktuig van dwang uit. Zijn Koninkrijk zou opgericht worden om de gevallen mensheid op te heffen en te veredelen (Brief 32, 1899).

Vers 10 (Openbaring 20:12). **Een Onfeilbare Lijst.** – Er wordt een onfeilbaar verslag bijgehouden van onze begane zonden. Alle ongeloof van de mensen, alle ongehoorzaamheid aan Gods geboden worden met onfeilbare nauwgezetheid in de hemelse boeken opgetekend. De hoeveelheid schuld neemt snel toe, en toch zijn Gods oordelen gematigd door genade, tot de schuld zijn grenzen heeft bereikt. God heeft lang geduld met de overtredingen van de mensen en gaat verder om door middel van de door Hem daartoe aangewezen werktuigen de Evangelieboodschap te verkondigen tot de vastgestelde tijd is aangebroken. God verdraagt met Goddelijk geduld de verdorvenheid van de goddelozen; maar Hij zegt dat Hij hun overtredingen met de roede zal bezoeken. Tenslotte zal Hij de vernietigende werktuigen van satan toestaan om te verdelgen (MS 17, 1906).

Nauwkeurig staan in de hemelse boeken de spottende en kleinerende opmerkingen vermeld van zondaars, die geen acht slaan op de oproep van genade als Christus hun door de dienstknecht van God wordt gebracht. Zoals de kunstenaar een nauwkeurige afbeelding van het menselijk gelaat maakt op gepolijst glas, zet God dagelijks in de hemelse boeken een exacte weergave van het karakter van ieder mens (MS 105, 1901).

Vers 13 **Christus verschijnt voor de Oude van dagen.** – Na Zijn hemelvaart, begon onze Verlosser Zijn werk als onze Hogepriester. Paulus zegt: *"Christus is niet binnengegaan in een heiligdom, met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen"* (Hebreeën 9:24).

Achttien eeuwen lang geschiedde dit werk van de tempeldienst gedurig in het eerste vertrek van het Heiligdom. Het bloed van Christus pleitte ten gunste van berouwvolle gelovigen, stelde hun vergiffenis zeker en hun aanneming door de Vader, maar hun zonden bleven geboekt in de hemelse registers. Evenals er in de schaduwdienst een verzoening plaatsvond bij de afsluiting van het jaar, evenzo moet er een verzoeningswerk gedaan worden namelijk het verwijderen van de zonde uit het Heiligdom, voordat het verlossingswerk van de mens door Christus wordt voltooid.





*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

Dat is de dienst die aan het einde van de 2300 dagen begon. Op dat moment ging onze Hogepriester in het Heilige der heiligen, om het laatste deel van Zijn plechtige werk te volbrengen namelijk de reiniging van het Heiligdom in de hemel...

De gebeurtenis dat Christus als onze Hogepriester het Heilige der heiligen binnengaat om het Heiligdom van zonde te reinigen staat drie maal in de Bijbel beschreven.

1. Deze handeling wordt aanschouwelijk gemaakt in Daniel 8:14: *“het komen van den Zoon des mensen tot den Oude van dagen”*, ook beschreven in Dan. 7:13

2. De voorzegging van Maleachi: *“het komen van de Heere tot Zijn tempel”* in Maleachi 3:1

3. De komst van de bruidegom tot het huwelijksfeest, dat omschreven staat in de gelijkenis van de tien maagden in Matthéüs 25:1-13. De reiniging van het Heiligdom houdt een onderzoekend werk in, een oordeels werk. Dit werk zal voltooid moeten zijn vóórdát Christus wederkomt om Zijn volk te verlossen. Als Hij komt is Zijn loon bij Hem om ieder mens te geven overeenkomstig zijn werken. Op de afrekeningsdag zullen noch een hoge positie, noch rang of rijkdom een haarbreed toedoen aan de rechtszaak van wie dan ook. ‘Het is de alziende God’, Die de mensen zal oordelen naar wat zij zijn, in reinheid, in edelmoedigheid, in liefde voor Christus. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef

Vers 25 (Exodus 31:13; Exodus 20:12). **Een Wegwijzer Omgedraaid.** – De Heere heeft de weg naar de stad van God duidelijk aangegeven; maar de grote afvallige heeft de wegwijzer veranderd en daar voor in de plaats een valse opgericht - een valse sabbat. Hij zegt: "Ik zal God dwarsbomen. Ik zal mijn afgezant, de mens der zonde macht geven om Gods gedenkteken, de zevendedags Sabbat, neer te halen. Zo zal ik aan de wereld laten zien dat de dag, die door God gezegend is en geheiligd, veranderd is. Die dag moet niet in het denken van de mensen blijven leven. Ik zal de herinnering er aan wegnemen. Ik zal in de plaats daarvan een dag geven, die niet het stempel van de hemel draagt, een dag, die geen teken tussen God en Zijn volk kan zijn. Ik zal de mensen die deze dag aanvaardden ertoe brengen de heiligheid, die God op de zevende dag heeft geplaatst, op deze dag over te brengen. Door mijn stedehouder zal ik mijzelf verheffen. De eerste dag zal verheven worden, en de protestantse wereld zal deze valse sabbat aanvaardden alsof die de echte is. Door de Sabbat die God heeft ingesteld, niet te vieren, zal ik maken dat zijn wet veracht wordt. De woorden *"een teken tussen Mij en u door al uw geslachten"* zal ik doen dienen voor mijn sabbat. Zo zal de wereld mij toebehoren. Ik zal de heerser over de aarde worden, de vorst der wereld. Ik zal het denken van hen, die onder mijn macht staan, zo beheersen dat Gods Sabbat een voorwerp van verachting zal worden. Een teken? Ik zal de viering van de

Page 1172; blz. 278

zevende dag maken tot een teken van ontrouw jegens de gezaghebbers op aarde. Menselijke wetten zullen zo strikt worden uitgevaardigd, dat mannen en vrouwen de zevendedags Sabbat niet zullen durven vieren. Uit vrees voor gebrek aan eten en kleding zullen zij zich achter de wereld scharen in het overtreden van Gods Wet; en de aarde zal volledig onder mijn heerschappij staan."

De mens der zonde heeft een valse sabbat ingesteld, en de belijdende christelijke wereld heeft dit product van het pausdom overgenomen, door te weigeren God te gehoorzamen. Zo leidt satan mannen en vrouwen in een richting tegengesteld



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

aan die naar de vrijstad; en door de massa's die hem volgen wordt aangetoond dat Adam en Eva niet de enigen zijn die de woorden van de sluwe vijand hebben aanvaard.

De vijand van al het goede heeft de wegwijzer omgedraaid, zodat deze naar het pad van ongehoorzaamheid wijst als de weg naar het geluk. Hij heeft Jehova beledigd door de weigering om een "*Aldus spreekt de Heere*" te gehoorzamen. Hij heeft gemeend tijden en wetten te veranderen (RH 17 april 1900).

## Hoofdstuk 9

Vers 1 Zie EGW over Jeremia 25:27-29

Vers 2 **God Heeft de Weg Bereid.** – Terwijl zij, die trouw aan God waren gebleven in Babel de Heere zochten en de profetieën bestudeerden die hun bevrijding voorzegden, bereidde God de harten der koningen om gunst te bewijzen aan Zijn berouwvol volk (RH 21 maart 1907).

Vers 3-19 **Profetie en Gebed.** – Daniëls voorbeeld van gebed en belijdenis is gegeven om ons te onderrichten en te bemoedigen. Israël was bijna zeventig jaar in ballingschap. Het land dat God als Zijn bezit had gekozen, was in handen van de heidenen gegeven. De geliefde stad, die het licht van de hemel had ontvangen en die vroeger de vreugde der gehele aarde was, was nu veracht en vernederd. De tempel, waarin de ark van Zijn verbond had gestaan met de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden, lag in puin. Heel het grondgebied ervan was ontheiligd door goddeloze voeten. Getrouwe mensen, die de vroegere heerlijkheid hadden gekend, waren tot in het diepst van hun hart bedroefd over de verwoesting van het heilige gebouw, dat Israël had onderscheiden als Gods uitverkoren volk. Deze mensen waren getuigen geweest van Gods oordelen vanwege de zonden van het volk. Ze waren getuigen geweest van de vervulling van dit woord. Ze waren ook getuige geweest van de beloften van Zijn gunst als Israël tot God zou terugkeren en behoedzaam voor Hem zou leven. Bejaarde, grijsharige pelgrims gingen op naar Jeruzalem, om tussen de puinhopen te bidden. Ze kusten de stenen en bevoch-

Page 1172-1173; blz. 279

tigden ze met hun tranen, terwijl ze de Heere smeekten om genadig te zijn over Sion, en haar te bedekken met de heerlijkheid van Zijn gerechtigheid. Daniël wist dat de bepaalde tijd voor Israëls ballingschap bijna voorbij was, maar hij had niet het gevoel dat zijzelf niets behoeften te doen omdat God beloofd had hen te verlossen. Onder vasten en boetedoening zocht hij de Heere, terwijl hij zijn zonden en de zonden van het volk beleed (RH 9 feb. 1897).

Vers 24 **Een Eeuwige Gerechtigheid Gebracht.** – God zal door Zijn gekozen werktuigen genadig Zijn plannen bekend maken. Dan zal het grote werk van verlossing voorwaarts gaan. De mensen zullen horen van de verzoening over de ongerechtigheid en van de eeuwige gerechtigheid die de Messias door Zijn offer heeft gebracht. Het kruis van Golgotha is het grote middelpunt. Als naar deze Waarheid wordt geleefd, maakt dat het offer van Christus doeltreffend. Dit openbaarde Gabriël aan Daniël in antwoord op een vurig gebed. Hierover spraken Mozes en Elia met Christus tijdens de verheerlijking. Hij zou door de vernedering van het kruis eeuwige



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

verlossing brengen aan allen, die Hem zouden navolgen, terwijl ze duidelijke bewijzen zouden geven dat ze van de wereld waren afgezonderd (Brief 201, 1899).

## Hoofdstuk 10

Vers 3 Zie EGW over Daniël 1:8

Vers 5-7 **Christus Verscheen aan Daniël.** – Niemand minder dan de Zoon van God verscheen aan Daniël. Deze beschrijving is gelijk aan die van Johannes, toen Christus aan hem op het eiland Patmos werd geopenbaard. Onze Heere komt nu met een andere hemelse bode om Daniël te onderwijzen wat in de laatste dagen zou gebeuren. Deze kennis werd aan Daniël gegeven en door de Inspiratie vermeld voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn (RH 8 febr. 1881).

Vers 12,13 **Een Goede Raad Tegenover een Verkeerde Raad.** – Hieraan zien wij dat hemelse boden moeten strijden tegen hinderpalen eer Gods plannen op hun tijd in vervulling gaan. De koning van Perzië werd beheerst door de hoogste van alle engelen. Hij weigerde evenals Farao om naar het woord des Heeren te luisteren. Gabriël zei: Hij bood eenentwintig dagen lang weerstand door zijn protesten tegen de joden. Maar Michaël kwam hem te hulp, en toen bleef hij bij de koning van Perzië, terwijl hij de machten in bedwang hield en goede raad inbracht tegen verkeerde raad. Goede en boze engelen hebben een aandeel in de plannen van God voor Zijn aardse koninkrijk. God wil Zijn werk op de juiste wijze voorwaarts doen gaan op een manier, die Zijn heerlijkheid bevordert. Maar satan probeert Zijn plannen steeds tegen te werken. Alleen door zich voor

Page 1173; blz. 280

God te verootmoedigen kunnen Zijn dienstknechten Zijn werk vooruit helpen. Ze mogen nooit vertrouwen op eigen inspanningen of op uiterlijk vertoon om succes te hebben (Brief 201, 1899).

Vers 13 **Een Onzichtbare Strijd.** – We hebben in Gods Woord voorbeelden voor ons van hemelse wezens die in het denken van koningen en heersers werken, terwijl gelijktijdig satanische krachten aan hun geest werken. Menselijke welsprekendheid, in krachtige, naar voren gebrachte menselijke meningen, kunnen de werking van satanische krachten niet veranderen. Satan probeert steeds de weg te blokkeren, zodat de waarheid gebonden zal worden door menselijke bedenksels, en zij die licht en kennis bezitten, verkeren in het grootste gevaar als ze zich niet voortdurend aan God wijden, zichzelf verootmoedigen en het gevaar van de tijd beseffen.

Hemelse wezens zijn aangewezen om de gebeden te beantwoorden van hen, die belangeloos werken ten gunste van Gods werk. De voornaamste engelen in de hemel zijn aangewezen om de gebeden die tot God opstijgen, uit te werken voor de vooruitgang van Gods werk. Elke engel heeft zijn bijzondere taak, waarvan hij niet mag afwijken om zich ergens anders mee bezig te houden. Als hij zijn post zou verlaten, zouden de machten der duisternis een voordeel behalen....

Dag na dag gaat de strijd tussen goed en kwaad voort. Hoe komt het dat zij, die heel wat voorrechten en gelegenheden hebben gehad, de intensiteit van dit werk niet beseffen? Zij zouden in dit opzicht heel doelbewust moeten zijn. God is Heerser.



*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

Door Zijn oppermacht houdt Hij aardse heersers in toom en bestuurt hen. Hij doet door Zijn helpers het werk dat voorbestemd was voor de grondlegging der wereld.

Als gemeente begrijpen wij niet voldoende wat de grote strijd betekent, die zich afspeelt tussen onzichtbare machten, de strijd tussen trouwe en ontrouwe engelen. Boze engelen zijn voortdurend bezig plannen te maken voor de aanval terwijl ze bevelhebbers, koningen, heersers en ontrouwe menselijke krachten beheersen.... Ik doe een beroep op de dienstknechten van Christus om de waarheid over de dienst der engelen met nadruk voor te houden aan allen, die binnen het bereik van hun stem komen. Geef niet toe aan denkbeeldige speculaties. Het geschreven Woord is onze enige beveiliging. Wij moeten net als Daniël bidden, dat we bewaakt worden door hemelse wezens. Engelen worden als dienende geesten uitgezonden om hen te dienen, die de zaligheid zullen beërven. Bid, mijn broeders, bid zoals u nog nooit eerder hebt gebeden. We zijn niet gereed voor de komst van de Heer. We moeten een grondig werk doen voor de eeuwigheid (Brief 201, 1899).

Page 1174; blz. 281

## Hoofdstuk 12

Vers 3 (Zie EGW over Jesaja 60:1). **Sterren en Edelstenen in de Kroon.** – Door een leven van toewijding en zelfopoffering te leiden in het goeddoen aan anderen, kunnen er sterren en edelstenen worden toegevoegd aan uw kroon die u in de hemel zult dragen, terwijl u blijvende, eeuwige schatten weglegt (MS 69, 1912).

Vers 10 **De Goddelozen Verstaan het Niet.** – De goddelozen hebben satan als leidsman gekozen. Onder zijn leiding worden de wondere hoedanigheden van de geest gebruikt om middelen ter vernietiging te maken. God heeft de menselijke geest grote macht gegeven, macht om te laten zien dat de Schepper de mens heeft toegerust met de bekwaamheid om een groot werk te doen tegen de vijand van alle gerechtigheid, eenmacht om te tonen welke overwinningen behaald kunnen worden in de strijd tegen het kwaad. Tot hen, die aan Gods doel met hen beantwoorden, zullen de woorden worden gesproken: *"Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht; over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten: ga in tot de vreugde uws Heeren."* Het menselijk mechanisme is gebruikt om een werk te doen dat een zegen betekent voor de mensheid, en God wordt verheerlijkt. Maar als degenen, aan wie God bekwaamheden heeft toevertrouwd, zichzelf overleveren in handen van de vijand, worden ze een macht tot vernietiging. Als de mensen God niet boven alles plaatsen in alle dingen, als ze zich niet aan Hem overgeven zodat Hij door hen Zijn plannen in vervulling kan doen gaan, komt satan en gebruikt voor zijn werk het verstand, dat veel goeds had kunnen doen als het aan God was overgegeven. Onder zijn leiding doen zij een boosaardig werk met grote en meesterlijke macht. Het was Gods bedoeling om op een hoog peil te werken, in zijn geest door te dringen om zo een opvoeding te verkrijgen, die hen in staat zou stellen werken van gerechtigheid te doen. Maar ze weten niets van deze opvoeding. Zij zijn hulpeloos. Hun krachten leiden hen niet op de juiste weg want ze staan onder de leiding van de vijand (Brief 141, 1902).

Vers 13 **Daniël Nu op Zijn Bestemming.** – (Daniël 12:9, 4, 10,13 aangehaald). De tijd voor Daniël's bestemming is gekomen. De tijd is gekomen dat het licht, hem gegeven, als nooit tevoren naar de wereld zal gaan. Als zij, voor wie de Heere zo veel heeft gedaan, in het licht zullen wandelen, zal hun kennis van Christus

*Bijbelcommentaar op Daniël; blz. 268-281*

en van de profetieën die op Hem betrekking hebben, ten zeerste toenemen naarmate zij het einde van de wereldgeschiedenis naderen (MS 176, 1899).