



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

## Bijbelcommentaar

door E.G.White  
Page 1067; blz. 456

### Romeinen

#### Hoofdstuk 1

**Vers 1 Het Begin van Paulus' Apostelschap.** – Paulus zag de gelegenheid van zijn formele inzegening als het begin van een nieuwe en belangrijke periode in zijn levenswerk. Van de tijd van deze plechtige dienst, kort voor zijn vertrek op zijn eerste zendingsreis toen hij werd afgezonderd voor het verkondigen van het Evangelie van God, dateerde hij later het begin van zijn apostelschap in de christelijke kerk (RH 11 mei, 1911).

**Vers 7,8 (Zie EGW over Handelingen 18:2). Een Sterke Gemeente in Rome.** – Ondanks tegenstand was er twintig jaar na de kruisiging van Christus een levende, oprechte gemeente in Rome. Deze gemeente was sterk en ijverig en de Heere werkte voor haar (RH 6 maart, 1900).

**Vers 14 (Mattheüs 28:19, 20). Schuldenaar door het Aannemen van Christus.** – In welk opzicht was Paulus een schuldenaar, beide van Joden en Grieken? Aan hem, zoals aan elke discipel van Christus, was de opdracht gegeven: *"Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen, en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."* Door het aanvaarden van Christus, aanvaardde Paulus deze opdracht. Hij beseftte dat op hem de verplichting rustte om voor alle klassen van mensen te werken - voor Jood en niet-Jood, geleerd en ongeleerd, voor mensen op vooraanstaande posities en voor hen in de nederigste plaatsen in het leven (Brief 262, 1903).

**Vers 17 Een Toenemend Begrip van het Geloof.** – De gerechtigheid

Page 1067-1068; blz. 457

van Christus wordt geopenbaard van geloof tot geloof; dat wil zeggen, van uw huidige geloof tot een groeiend begrip van geloof dat door de liefde werkt en het hart reinigt (RH 18 sept. 1908).

**Vers 20** Zie EGW over Romeinen 12:1,2

**Vers 20,21 (Handelingen 14:17). De Natuur Doet Dienst als een Zwijgende Prediker.** –

De materiële wereld staat onder Gods leiding. De wetten die heel de natuur beheersen, worden door de natuur gehoorzaamd. Alles spreekt en handelt naar de wil van de Schepper. De wolken, de regen, de dauw en de zonneschijn, de wind en de storm staan alle onder Gods toezicht en gehoorzamen onvoorwaardelijk aan Hem, Die ze gebruikt. Het kleine grassprietje breekt door de aardkorst, eerst het blad, dan de aar, dan de volle korrel in de aar. De Heere gebruikt deze gehoorzame dienaars om Zijn wil te volbrengen. De vrucht wordt eerst zichtbaar in de knop die de toekomstige peer, perzik of appel omhult en de Heere ontwikkelt ze op de juiste tijd, omdat ze geen weerstand bieden aan Zijn werking. Ze staan de volgorde van Zijn schikkingen niet in de weg. Zijn werken zoals deze zichtbaar zijn in de wereld van de natuur, worden niet



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

half begrepen of op prijs gesteld. Deze stille predikers zullen aan menselijke wezens hun lessen leren als zij slechts aandachtig luisteren (brief 131, 1897).

Vers 20-25 (Psalm 19:2-4; Handelingen 17:22-29; 1 Korinthe 1:21; Kolossenzen 2:9; Hebreëen 1:3). **De Openbaring van de Natuur is Onvolmaakt.** – De moeilijkste en meest vernederende les die de mens moet leren, is zijn eigen onbekwaamheid door te vertrouwen op menselijke wijsheid en het zekere falen van zijn eigen pogingen om de natuur op de juiste wijze te lezen. Zonde heeft zijn inzicht verduisterd en uit zichzelf kan hij geen verklaring voor de natuur geven, zonder deze boven God te plaatsen. Hij kan God of Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft, daar niet in ontdekken. Hij verkeert in dezelfde positie als de Atheners die hun altaar oprichtten voor de aanbedding van de natuur. Terwijl hij op de heuvel van Mars stond, hield Paulus aan de Atheners de majesteit van de levende God voor ogen, in tegenstelling tot hun afgodische aanbedding (Handelingen 17:22-29 aangehaald).

Zij die een ware kennis van God bezitten, zullen niet zo verblind worden door de wetten van de stof of de werking van de natuur, dat zij het voortdurend werken van God in de natuur over het hoofd zien of weigeren deze te erkennen. De natuur is niet God Zelf en is ook nooit God geweest. De stem van de natuur getuigt van God, maar de natuur is zelf geen God. Ze getuigt als Zijn scheppingswerk alleen van Gods macht. De Godheid is de oorsprong van de natuur. Van zichzelf heeft de natuurwereld geen macht buiten de macht die God verschaft.

Er is een persoonlijke God, de Vader; er is een persoonlijke Christus, de Zoon (Hebreëen 1:1, 2; Psalm 19:2-4 aangehaald)....

De vroegere wijsgeren gingen prat op hun grote kennis. Laten wij lezen wat de geïnspireerde apostel van deze zaak begreep.

Page 1068-1069; blz. 458

*"Bewerende wijs te zijn," zegt hij, "zijn zij dwaas geworden en zij hebben de Majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. ... Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper."* De wereld kan in haar menselijke wijsheid God niet kennen. Haar wijzen vergaren een onvolkomen kennis van God uit Zijn geschapen werken en dan verheffen zij in hun dwaasheid de natuur en haar wetten boven de God van de natuur. Zij die geen kennis van God bezitten door het aanvaarden van de openbaring die Hij van Zichzelf door Christus gegeven heeft, zullen slechts een onvolkomen kennis van Hem opdoen in de natuur en deze kennis zal hun maken tot afgodendienaars, in plaats van heel het wezen in overeenstemming te brengen met Zijn wil. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Zij, die menen dat zij een kennis van God kunnen verkrijgen, los van Zijn Vertegenwoordiger van Wie het Woord zegt, dat Hij *"de Afdruk van Zijn wezen is"*, zullen in hun eigen oog dwaas moeten worden, alvorens zij wijs kunnen worden. Het is onmogelijk om een volmaakte kennis van God op te doen uit de natuur alleen; want de natuur is van zichzelf onvolkomen. In haar onvolmaaktheid kan ze God niet openbaren. Ze kan Gods karakter in Zijn zedelijke volmaaktheid niet laten zien. Maar Christus is als een persoonlijke Heiland naar de wereld gekomen. Hij vertegenwoordigde een persoonlijke God. Als een persoonlijke Heiland is Hij ten hemel gevaren; en Hij zal weerkomen zoals Hij naar de hemel is opgevaren - als een



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

persoonlijke Heiland. Hij is de afdruk van de persoon van de Vader. *"In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk"* (RH 8 nov. 1898).

## Hoofdstuk 2

Vers 4 (Handelingen 5:31). **Bekering de Eerste Vrucht van het Werk van de Geest.** –

Bekering van zonde is de eerste vrucht van het werk van de Heilige Geest in het leven. Het is het enige proces, waardoor oneindige reinheid het beeld van Christus weerkaatste in Zijn verlostte onderdanen. In Christus woont al de volheid. Wetenschap, die niet met Hem in overeenstemming is, heeft geen waarde. Hij leert ons om alle dingen te beschouwen als verlies om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus onze Heere. Deze kennis is de voornaamste wetenschap waartoe de mens kan komen (MS 28, 1905).

(Johannes 14:26). **De Geest Brengt Waarheden uit het Oude en het Nieuwe Testament naar Voren.** – Als de Heilige Geest de mensen tot bekering leidt, is het niet Zijn werk om nieuwe waarheden te openbaren, maar om de kostbare lessen die Christus in het

Page 1069; blz. 459

Oude en het Nieuwe Testament heeft gegeven, voor te houden aan de geest en op het hart te drukken (MS 32, 1900).

Vers 6 Zie EGW over Galaten 6:7,8

Vers 24-29 Zie EGW over Handelingen 15:1,5

## Hoofdstuk 3

Vers 19 (Mattheüs 27:21; 2 Korinthe 5:10; Judas 15; Openbaring 20:12, 13). **De Flarden van het Menselijk Redeneren.** – De hele wereld staat veroordeeld voor de grote morele maatstaf der gerechtigheid. Op de grote oordeelsdag zal iedereen die op aarde heeft geleefd, worden gevonnist naarmate zijn daden goed of kwaad zijn geweest in het licht van Gods wet. Iedere mond zal gestopt worden als het kruis met zijn stervend Offer getoond en de ware betekenis ervan gezien zal worden door elke geest, die door de zonde verblind en verdorven is. Zondaars zullen veroordeeld staan voor het kruis met het mysterieuze Offer, gebogen onder de oneindige last van menselijke overtredingen. Hoe snel zal elke uitvlucht, elk leugenachtig excuus verdwijnen! De menselijke afval zal zich openbaren in zijn afgrijselijk karakter. De mensen zullen zien wat hun keus is geweest. Dan zullen zij begrijpen dat zij Barabbas gekozen hebben in plaats van Christus, de Vrededorst.

Het mysterie van de menswording en de kruisiging zal helder onderscheiden worden, want het zal aan iedere geest worden voorgehouden en iedere veroordeelde zal lezen wat de aard van zijn verwerping van de Waarheid is geweest. Allen zullen begrijpen dat zij van de Waarheid zijn afgedwaald omdat zij de verkeerde verklaringen en betoverende leugens van satan hebben aanvaard in plaats van *"ieder woord, dat uit de mond Gods uitgaat."* Zij lezen de aankondiging: "Gij, o mens, hebt verkozen u onder de banier van de grote opstandeling, satan te plaatsen en door dat te doen hebt gij uzelf verdeldg." Hoe groot de gaven ook mogen zijn geweest, wat de veronderstelde wijsheid ook mocht zijn, wie de Waarheid heeft verworpen kan zich



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

dan niet meer tot God keren. De deur is gesloten, evenals de deur van de ark in de dagen van Noach.

De groten der aarde zullen dan begrijpen dat zij verstand en hart hebben overgegeven aan de verstrikkende wijsbegeerte die het vleeselijke hart behaagde. Hoop, genade en elke andere beweegreden zijn hen voorgehouden door Hem Die hen heeft liefgehad en Die Zijn leven voor hen heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven zou hebben; maar zij hebben Gods liefde geweigerd. Hun trotse meningen, hun menselijke redeneringen werden verheven; zij beschouwden zich volledig in staat om Goddelijke verborgenheden te begrijpen en zij meenden dat hun eigen kracht om te onderscheiden sterk genoeg was om zelf de waarheid te ontdekken.

Page 1069-1070; blz. 460

Zij werden een gemakkelijke prooi voor satans sluwheid, want hij hield ze schoonschijnende dwalingen van menselijke wijsbegeerte voor, die verdwazing te weeg brengen op de menselijke geest.

Zij keerden zich af van de Bron van ware wijsheid en aanbaden het intellect. De boodschap en de boden van God werden bekritiseerd en weggezonden als iets, dat beneden hun menselijke, verheven ideeën stond. De uitnodigingen van genade werden bespot en zij loochenden de Godheid van Jezus Christus, maakten de gedachte aan Zijn voortbestaan, eer Hij de menselijke natuur op Zich nam, belachelijk. Maar de verscheurde flarden van menselijk redeneren zullen op de grote dag van God als koorden van zand blijken te zijn (ST 7 maart, 1895).

**Goddelozen Zullen het Zielenlijden van het Kruis Gevoelen.** – Zij die de genade, die zo mild werd aangeboden, verwerpen, zullen toch de waarde leren kennen van hetgeen zij hebben veracht. Zij zullen het zielelijden dat Christus aan het kruis heeft ondergaan om de verlossing voor allen die deze willen aanvaarden, te verkrijgen, zelf gevoelen. En dan zullen zij beseffen wat zij hebben verloren - eeuwig leven en de onverderfelijke erfenis (RH 4 Sept., 1883).

(Mattheüs 7:23; 27:40, 42; Romeinen 14:11; Judas 15; Openbaring 1:7; 6:15-17). **Onbeschrijflijke Verwarring van de Goddelozen.** – Wanneer de zondaars gedwongen worden te zien op Hem, Die Zijn Goddelijkheid met menselijkheid heeft bekleed en Die nog steeds dit gewaad draagt, is hun verwarring onbeschrijflijk. De schellen vallen hun van de ogen en zij zien wat zij voorheen niet wilden zien. Zij beseffen wat zij hadden kunnen zijn als zij Christus hadden aangenomen en gebruik hadden gemaakt van de hun geboden kansen. Zij zien de wet die zij hebben versmaad, verheven zoals Gods troon verheven is. Zij zien hoe God zelf Zijn wet eerbiedigt.

Welk een schouwspel zal dat zijn! Het is met geen pen te beschrijven. De opgestapelde schuld van de wereld zal blootgelegd worden en de stem van de Rechter zal gehoord worden, Die tot de goddelozen zegt: *"Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid."*

Zij die Christus hebben doorstoken, zullen zich herinneren hoe zij Zijn liefde hebben afgewezen en Zijn ontferming hebben misbruikt; hoe zij in Zijn plaats Barabbas, een rover en moordenaar, hebben gekozen; hoe zij de Heiland met doornen hebben gekroond en Hem hebben laten geselen en kruisigen; hoe zij Hem in Zijn zielelijden en doodstrijd aan het kruis hebben gehoond met de woorden: *"Laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven."* *"Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet verlossen."* Het zal hun voorkomen alsof zij weer Zijn pleitende



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

stem horen. Elke toon van bezorgdheid zal even duidelijk in hun oren weerklinken als toen de Heiland tot hen sprak. Elke belediging en spot, Christus aangedaan, zal even duidelijk in hun herinnering

Page 1070; blz. 461

boven komen, als op het moment, dat deze duivelse daden werden gedaan.

Zij zullen roepen tot de rotsen en bergen om op hen te vallen en ze te verbergen voor Hem, Die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. "*De toorn van het lam*" - van Hem, Die Zich altijd vol mededogen, geduld, lankmoedigheid toonde; Die Zich als slachtoffer heeft gegeven en als Lam ter slachting werd geleid om zondaars te redden van de ondergang die hen nu trof omdat zij Hem niet wilden toestaan hun schuld weg te nemen (RH 18 juni, 1901).

Vers 19-28 (Galaten 2:16, 17; 3:10-13, 24). **Geen Reddende Eigenschappen in de Wet.** –

Ik zou allen, die de hemel willen gewinnen, willen waarschuwen. Gebruik uw kostbare genadetijd niet om vijgenbladeren aaneen te hechten om uw naaktheid, die gevolg van de zonde is, te bedekken. Denk geen ogenblik bij het zien in Gods grote zedenspiegel, Zijn heilige wet, zijn maatstaf voor het karakter, dat deze u kan reinigen. De wet heeft geen reddende eigenschappen. Hij kan de zondaar geen vergeving schenken. De straf moet voltrokken worden. De Heere redt geen zondaars door Zijn wet af te schaffen, die is de grondslag van Zijn bestuur in de hemel en op de aarde. De straf is gedragen door de Plaatsvervanger van de zondaar. Het is niet zo dat God wreed en genadeloos is en dat Christus zo barmhartig is dat Hij aan het kruis is gestorven om een wet af te schaffen, die zo willekeurig was, dat hij moest worden weggedaan, gekruisigd tussen twee misdadigers. Gods troon mag geen misdadige smet, geen spoor van de zonde vertonen. Vóór de schepping van de wereld maakten de Vader en de Zoon in de hemelse raadsvergadering een verbond dat, wanneer de mens ontrouw aan God zou blijken, Christus, Die Eén is met de Vader, de plaats van de overtreder zou innemen en de straf voor het recht, die anders de zondaar zou treffen, zou dragen (MS 145, 1897).

(Romeinen 5:1). "**Dit is Rechtvaardiging door Geloof.**" – Wanneer de boetvaardige zondaar vol berouw jegens God, de verzoening door Christus voor hem ontdekt en deze verzoening aanvaardt als zijn enige hoop voor dit leven en voor de toekomst, worden zijn zonden vergeven. Dit is rechtvaardiging door het geloof. Iedere gelovige moet zijn wil ondergeschikt maken aan de wil van God en in een staat van bekering en berouw verkeren door geloof te betonen in de verdiensten van de verzoening door de Verlosser en voortgaan van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Vergeving en rechtvaardigmaking zijn één en hetzelfde. De gelovige gaat door geloof over van de positie van een opstandeling, een kind van zonde en satan, naar de positie van een trouw onderdaan van Jezus Christus, niet op grond van aangeboren goedheid, maar omdat Christus hem als Zijn kind adopteert. De zondaar krijgt vergeving van zijn zonden, omdat deze zonden zijn

Page 1070-1071; blz. 462

gedragen door zijn Plaatsvervanger en Borg. De Heere zegt tot Zijn hemelse Vader: "Dit is Mijn kind. Ik schenk hem kwijtschelding van veroordeling tot de dood en geef hem Mijn levensverzekeringpolis - eeuwig leven - omdat Ik zijn plaats heb ingenomen en voor zijn zonden heb geleden. Hij is nu Mijn geliefde zoon." Deze



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

mens staat als iemand die vergiffenis heeft gekregen, bekleed met de prachtige klederen van Christus' gerechtigheid, schuldeloos voor God.

De zondaar kan dwalen, maar hij wordt niet zonder genade verworpen. Zijn enige hoop is echter in bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Het is het recht van de Vader om onze overtredingen en zonden te vergeven omdat Christus onze schuld op Zich heeft genomen en ons de zonden heeft kwijtgescholden, terwijl Hij ons Zijn Eigen gerechtigheid heeft toegerekend. Zijn offer bevredigt ten volle de eis van het recht.

Rechtvaardigmaking is het tegenovergestelde van veroordeling. Gods eindeloze genade wordt betoond jegens hen die deze absoluut niet verdienen. Hij vergeeft overtredingen en zonden terwille van Jezus, Die de verzoening voor onze zonden is geworden. Door geloof in Christus deelt de schuldige zondaar in Gods gunst en in de sterke hoop op eeuwig leven (MS 21, 1891).

**Een Teken Voor de Wereld.** – Rechtvaardiging door geloof in Christus zal tot uiting komen in de verandering van karakter. Dit is voor de wereld het teken van de Waarheid van de leer die wij belijden. Het bewijs van dag tot dag dat wij een levende gemeente zijn, is zichtbaar in het feit dat wij Gods Woord in praktijk brengen. Door een consequent christelijk leven wordt een levend getuigenis aan de wereld gebracht.

Het verklaart aan een afvallige wereld, dat er een volk is dat gelooft in het zich vastklemmen aan de Bijbel als onze zekerheid. Dit getuigenis is duidelijk te onderscheiden van dat van de grote afvallige kerk, die menselijke wijsheid en gezag aanvaardt in plaats van de wijsheid en het gezag van God (Brief 83, 1896).

Vers 20 Zie EGW over 1 Johannes 3:4

Vers 20-31 (Galaten 6:14; Efeze 2:8, 9; Titus 3:5; Hebreëen 7:25; Openbaring 22: 17). **Onderzoek de Verzoening met een Ootmoedig Hart.** – Laat niemand de bekrompen enge positie innemen dat enig werk van de zijde van de mens ook maar iets kan helpen om de schuld van zijn overtreding teniet te doen. Dit is een fatale misleiding. Als u dit wilt begrijpen, moet u ophouden met het marchanderen over uw geliefkoosde ideeën en met ootmoedig hart de verzoening onderzoeken.

Deze aangelegenheid wordt zo weinig begrepen dat talloze duizenden die beweren kinderen van God te zijn, in werkelijkheid kinderen van de boze zijn, omdat zij op hun eigen werken vertrouwen. God vraagt altijd om goede werken, de wet eist ze, maar omdat de mens zichzelf in zonde heeft gestort, waar zijn goede werken waardeloos zijn, kan alleen de gerechtigheid van

Page 1071; blz. 463

Jezus baten. Christus is in staat volkomen zalig te maken, omdat Hij altijd leeft om voor ons te bidden.

Alles wat de mens mogelijkerwijze kan doen voor zijn eigen behoud, is het aanvaarden van de uitnodiging: "*Wie wil, kome en neme het water des levens om niet.*" De mens kan geen zonde begaan, waarvoor op Golgotha geen verzoening is gedaan. Zo biedt het kruis door ernstige aanroepen de zondaar steeds een grondige verzoening aan (MS 50, 1900).

Vers 24-26 (zie EGW over Romeinen 5:11). **De Vader Ruimschoots Voldaan.** – De verzoening door Christus, voor ons tot stand gebracht, is ten volle en ruimschoots voldoende voor de Vader. God kan rechtvaardig zijn en toch degenen die geloven, rechtvaardigen (MS 28, 1905).



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

(Romeinen 5:1). **Rechtvaardigmaking Betekent Volkomen Vergeving.** – (Romeinen 3:24-26 aangehaald). Hier wordt de Waarheid op duidelijke wijze naar voren gebracht. Deze barmhartigheid en goedheid zijn volkomen onverdiend. De genade van Christus rechtvaardigt de zondaar om niet, zonder verdiensten of aanspraken van zijn kant. Rechtvaardigmaking is een volledige, volkomen vergeving van zonde. Op het moment dat een zondaar Christus aanvaardt door geloof, krijgt hij vergeving. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend en hij hoeft niet langer te twijfelen aan Gods vergevende genade.

In het geloof is niets, waardoor het onze zaligmaker wordt. Geloof kan onze schuld niet wegnemen. Christus is de kracht Gods tot zaligheid voor allen die geloven. Rechtvaardigmaking vindt plaats door de verdiensten van Christus Jezus. Hij heeft de prijs betaald voor de verlossing van de zondaar. Toch kan Jezus de gelovige alleen rechtvaardigen door het geloof in Zijn bloed.

De zondaar kan niet op zijn eigen goede werken vertrouwen als middel tot rechtvaardigmaking. Hij moet daar komen, waar hij al zijn zonden zal prijsgeven, en het licht, naarmate het zijn weg beschijnt, geleidelijk aannemen. Door het geloof aanvaardt hij de vrije en overvloedige voorziening, getroffen door het bloed van Christus. Hij gelooft Gods beloften, die hem door Christus tot heiligmaking, rechtvaardigmaking en verlossing gemaakt worden. En als hij Jezus volgt, zal hij ootmoedig in dat licht wandelen, terwijl hij zich over dat licht verblijdt en het aan anderen meedeelt. Gerechtigd door het geloof, leeft hij blijmoedig zijn gehele leven in gehoorzaamheid. Vrede met God is het resultaat van hetgeen Christus voor hem betekent. Zij die zich aan God onderwerpen, die Hem eren en Zijn Woord naleven, zullen door God worden verlicht. In het kostbare Woord van God is zowel zuiverheid en verhevenheid als schoonheid, die de hoogste menselijke vermogens zonder Gods hulp nooit kunnen bereiken.

(Psalm 18:35; 85:10; 89:14; Openbaring 4:3; Zie EGW over Johannes 3:16).

Page 1072; blz. 464

**Het Samengaan van Oordeel en Genade.** – Zoals de boog in de wolken wordt gevormd door het samengaan van zonneshijn en regen, stelt de regenboog rondom de troon de gezamenlijke krachten van genade en recht voor. Niet alleen het recht wordt gehandhaafd; want hierdoor zou de heerlijkheid van de boog der belofte rondom de troon worden verduisterd; de mens zou dan alleen de straf van de wet zien. Als er geen gerechtigheid, geen straf was, zou er geen vastheid zijn in Gods bestuur.

Het samengaan van recht en genade maakt de zaligheid volkomen en algeheel. Het samengaan van deze twee brengt ons, bij het zien van de Verlosser der wereld en de wet van Jehova, er toe om uit te roepen: "*Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.*" Wij weten dat het Evangelie een volmaakt en geheel stelsel is, dat de onveranderlijkheid van Gods wet openbaart. Het bezielt het hart met hoop en met liefde voor God. Genade nodigt ons uit in te gaan door de poorten in de stad Gods, en het recht wordt geofferd om iedereen, die gehoorzaam is, de volledige voorrechten als lid van de koninklijke familie, als kind van de hemelse Koning, te verschaffen.

Als ons karakter gebreken zou vertonen, zouden wij niet door de poorten kunnen ingaan, die de genade voor de gehoorzamen heeft geopend; want het recht staat bij de ingang en eist heiligheid en reinheid van allen die God willen zien. Als het recht niet zou bestaan en het mogelijk zou zijn dat Goddelijke genade de poorten kon openen voor het hele mensdom, zonder met het karakter rekening te houden, zou er



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

een ergere situatie van ontrouw en rebellie in de hemel bestaan dan vóór het verdrijven van satan. De vrede, harmonie en het geluk van de hemel zouden verbroken worden. De verandering van de aarde naar de hemel zal de karakters van de mensen niet veranderen; het geluk van de verlost in de hemel zal de karakters van de mensen niet veranderen; het geluk van de verlost in de hemel is het gevolg van de vorming van het karakter in dit leven, naar de gelijkenis van Christus. De verlost in de hemel zijn eerst verlost op aarde geweest.

De zaligheid waarvoor Christus zulk een offer voor de mens bracht, is het enige van waarde dat redt van zonde - de oorzaak van alle ellende en jammer in de wereld. De barmhartigheid, die de zondaar wordt toegereikt, trekt hem voortdurend tot Jezus. Als hij daaraan gehoor geeft, door boetvaardig zijn schuld te belijden, door in geloof beslag te leggen op de hoop, hem in het Evangelie voorgehouden, zal God het verbroken en verslagen hart niet verachten. Op deze wijze wordt Gods wet niet verzwakt, maar de kracht van de zonde wordt gebroken en de scepter der barmhartigheid wordt de boetvaardige zondaar toegereikt (Brief 1f, 1890).

Vers 24-28 (zie EGW over Galaten 2:16; 1 Thessalonicenzen 4:3).

**Speculaties Betreffende Rechtvaardigheid door het Geloof.** – Velen maken de  
Page 1072-1073; blz. 465

fout heel precies de kleine verschillen te willen omschrijven tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Bij het omschrijven van deze beide benamingen brengen zij vaak hun eigen ideeën en speculaties naar voren. Waarom zou men proberen nog preciezer te zijn dan de Inspiratie is over de vitale vraag van gerechtigheid door geloof? Waarom geprobeerd elke bijzonderheid uit te werken, alsof de zaligheid van de mens afhankelijk zou zijn van het feit dat iedereen de zaak net zo ziet als u dat doet? Niet iedereen kan het op dezelfde wijze zien (MS 21, 1891).

Vers 25 Zie EGW over Romeinen 7:12

Vers 27 Zie EGW over Efeze 2:8,9

Vers 28 Zie EGW over Romeinen 4:3,4

Vers 31 (Romeinen 6:15; 1 Samuël 15:22; Openbaring 22:14; Zie EGW over 2 Korinthe 3:7-18; Efeze 2:14-16; Openbaring 2:6). **Gods Maatstaf is Niet Veranderd.** – Het Evangelie van het goede nieuws zou niet zo vertaald moeten worden alsof het de mensen toestaat om in voortdurende opstand tegen God te leven door het overtreden van Zijn rechtvaardige en heilige wet. Waarom kunnen zij, die voorgeven de Schriften te begrijpen, niet inzien dat Gods eisen onder de genade dezelfde zijn die Hij in het paradijs stelde – volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn wet? Wie heeft dit van u gevraagd – Mijn geboden van rechtvaardigheid te vertreden? “*Zie, gehoorzaamheid is beter dan offerande, luisteren beter dan het vette der rammen.*” Het Evangelie van het Nieuwe Testament betekent niet het verlagen van de maatstaf van het Oude Testament om tegemoet te komen aan de zondaar en hem in zijn zonden te redden. God eist van al Zijn onderdanen gehoorzaamheid, volkomen gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. Hij vraagt nu, net zoals altijd, volmaakte gehoorzaamheid als de enige aanspraak van de hemel. Christus is onze hoop en onze toevlucht. Zijn gerechtigheid wordt alleen hen die gehoorzaam zijn, toegerekend. Laten wij dit door geloof aannemen, opdat de Vader in ons geen zonde zal vinden. Maar zij, die de heilige wet hebben vertrapt, zullen geen recht hebben op die aanspraak op gerechtigheid. Konden wij slechts de ontzaglijke omvang van het





*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

verlossingsplan zien als gehoorzame kinderen aan al Gods eisen, gelovend dat wij vrede met God hebben door Jezus Christus, ons verzoenend Offer!

(1 Johannes 2:4). **Geloof Geopenbaard door Werken van Gehoorzaamheid.** – God eist in deze tijd hetzelfde als Hij van het eerste menspaar in het paradijs eiste – volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Zijn wet blijft altijd hetzelfde. De grote maatstaf van gerechtigheid in het Oude Testament belicht, is in het Nieuwe Testament niet verlaagd. Het is niet het werk van het Evangelie om de aanspraken van Gods heilige wet te verzwakken, maar om mensen daar te brengen, waar zij aan de geboden kunnen

Page 1073; blz. 466

gehoorzamen.

Het geloof in Christus dat de mens redt is niet hetzelfde als het door velen wordt voorgesteld. “Geloof, geloof” roepen zij; “geloof alleen in Christus en u zult zalig worden. Dat is alles wat u moet doen”. Hoewel echt geloof volkomen op Christus vertrouwt voor redding, zal het leiden tot volmaakte overeenstemming met Gods wet. Geloof wordt openbaar door de werken. En de apostel Johannes zegt: “*Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar.*” (RH 5 okt.1886).

**Wet en Evangelie van elkaar Gescheiden?** – De vijand heeft altijd zijn beste gedaan om wet en Evangelie van elkaar te scheiden. Deze twee gaan hand in hand (MS 11, 1893).

Wij eren de Vader en de Zoon als wij over de wet spreken. De Vader heeft ons de wet gegeven en de Zoon is gestorven om haar groot en heerlijk te maken (MS 5, 1885).

Wij kunnen onmogelijk de wet van Jehova hoog houden, tenzij wij beslag leggen op de gerechtigheid van Jezus Christus (MS 5, 1889).

De wet van Jehova is de boom, het Evangelie de welriekende bloesem en vrucht die ze draagt (Brief 119, 1897).

## Hoofdstuk 4

Vers 3-5 (Romeinen 3:28; 5:1; Efeze 2:8). **Geloof Legt Beslag op de Gerechtigheid van Christus.** – Geloof is de voorwaarde waarop God het juist heeft geoordeeld, vergeving te schenken aan zondaars; niet omdat er in het geloof enige verdienste schuilt om daardoor de zaligheid te verdienen, maar omdat het geloof beslag kan leggen op de verdiensten van Christus, het Middel tegen de zonde. Geloof kan Christus' volmaakte gehoorzaamheid bieden in plaats van de overtreding en tekortkoming van de zondaar. Als de zondaar gelooft dat Christus zijn persoonlijke Zaligmaker is, vergeeft God op grond van Zijn nimmer falende beloften zijn zonde en rechtvaardigt hem om niet. De berouwvolle ziel beseft dat hij gerechtvaardigd wordt omdat Christus als zijn Plaatsvervanger en Borg voor hem gestorven is en zijn verzoening en gerechtigheid is.

*"Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt degene die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Degene echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid."* Gerechtigheid betekent gehoorzaamheid aan de wet. De wet eist gerechtigheid en die is de zondaar verplicht ten opzichte van de wet; maar hij is niet in staat dat waar te maken. De enige



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

manier waarop hij gerechtigheid kan verkrijgen, is door geloof. Hij kan in geloof de verdiensten van Christus aan God voorhouden en de

Page 1073-1074; blz. 467

Heere rekent de zondaar de gehoorzaamheid van Zijn Zoon toe. De gerechtigheid van Christus wordt aanvaard in de plaats van het tekort van de mens en God ontvangt, vergeeft en rechtvaardigt de berouwvolle, gelovige ziel en behandelt hem alsof hij rechtvaardig was en heeft hem lief zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft. Op deze wijze wordt het geloof tot gerechtigheid gerekend (RH 4 nov., 1890).

## Hoofdstuk 5

Vers 1 (Romeinen 3:19-28; 4:3-5; Galaten 2:16; Hebrëen 11:1; zie EGW over Galaten 5:6). **Geloof het Middel, Niet het Doel.** – Geloof is niet de basis van onze zaligheid, maar het is de grote zegen - het oog dat ziet, het oor dat hoort, de voeten die gaan, de hand die uitgestrekt is. Het is het middel, niet het doel. Als Christus Zijn leven gegeven heeft om zondaars te redden, waarom zal ik die zegen niet aannemen? Mijn geloof legt er beslag op en op deze wijze is mijn geloof “*de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet*”. Door zo stil te zijn en te geloven heb ik vrede met God door de Heere Jezus Christus (Brief 329a, 1905).

(2 Korinthe 5:7). **Geloof en Gevoel Verschillen.** – Geloof en gevoel verschillen evenzeer van elkaar als het oosten van het westen. Geloof is niet afhankelijk van gevoel. Wij moeten ernstig in geloof roepen tot God, gevoelens of geen gevoelens en dan ons gebed uitleven. Onze zekerheid en ons bewijs is het Woord van God en wij moeten geloven zonder te twijfelen, nadat wij gebeden hebben. Ik loof U, o God, ik loof U. U hebt mij niet in de steek gelaten bij het doen van Uw Woord. U hebt Uzelf aan mij geopenbaard en ik ben de Uwe, om Uw wil te doen (Brief 7, 1892).

**Eenvoud en Kracht van Geloof.** – Geloof is eenvoudig in zijn werk en krachtig in de gevolgen ervan. Veel belijdende christenen die het heilig Woord kennen en de Waarheid daarvan geloven, schieten tekort in het kinderlijke vertrouwen dat noodzakelijk is voor de godsdienst van Jezus. Zij streven niet naar die kostbare aanraking, die genezing brengt aan de ziel (Redemption: The Miracles of Christ, p. 97).

Vers 11 (Romeinen 3:24-26). **Een Goddelijk Geneesmiddel Voor de Zonde.** – De verzoening van Christus is niet alleen maar een handige manier waardoor onze zonden vergeven kunnen worden; het is een Goddelijk geneesmiddel voor de genezing van zonde en het herstel van geestelijke gezondheid. Het is het door God ingestelde middel waardoor de gerechtigheid van Christus niet alleen op ons, maar in ons hart en karakter kan zijn (13rief 406, 1906).

Vers 12-19 (Mattheüs 4:1-11; 1 Korinthe 15:22, 45; Filippenzen 2:5-8; Hebrëen 2:14-18; 4:15). **Kracht door Samenwerking met God.** – (Romeinen 5:12, 18-19 aangehaald). De apostel stelt de ongehoorzaamheid van Adam

Page 1074; blz. 468

tegenover de volledige, absolute gehoorzaamheid van Christus. Bedenk wat de gehoorzaamheid van Christus voor ons betekent! Het wil zeggen dat ook wij in Zijn kracht kunnen gehoorzamen. Christus was Mens. Hij diende Zijn hemelse Vader met



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

alle kracht van Zijn menselijke natuur. Hij had een tweeledige natuur en was zowel God als Mens.

Christus kwam naar deze wereld om ons te laten zien wat God kan doen en wat wij in samenwerking met God kunnen doen. Als Mens ging Hij naar de woestijn om door de vijand te worden verzocht. Hij weet wat het is om honger en dorst te hebben. Hij kent de zwakheden en gebreken van het vlees. Hij werd in alle dingen verzocht zoals wij verzocht worden.

Onze losprijs is door onze Heiland voldaan. Niemand hoeft een slaaf van satan te zijn. Christus staat voor ons als ons Goddelijk Voorbeeld, als onze machtige Helper. Wij zijn gekocht met een prijs die onmogelijk te berekenen is. Wie kan de goedheid en barmhartigheid van de verlossende liefde afmeten? (MS 76, 1903).

**Christus een Vrij Zedelijk Wezen.** – De tweede Adam was een vrij zedelijk Wezen, verantwoordelijk voor Zijn gedrag. Omringd door intens sluwe en misleidende invloeden, verkeerde Hij in veel ongunstiger omstandigheden om een zondeloos leven te leiden dan de eerste Adam. Toch weerstond Hij, temidden van zondaars alle verzoeking tot zondigen en Hij handhaafde Zijn onschuld. Hij was altijd zondeloos (SW 29 sept., 1903).

**De Mens in een Gunstige Positie ten Opzichte van God.** – Door zijn betrekking tot de eerste Adam kreeg de mens van hem slechts schuld en het doodvonnis. Maar Christus komt en gaat over het terrein waar Adam viel, terwijl Hij elke beproeving ten behoeve van de mens heeft doorstaan. Hij verlost het schandelijke falen en zondigen van Adam door onbesmet uit de strijd te voorschijn te komen. Dit plaatst de mens in een gunstige positie ten opzichte van God. Het plaatst hem daar, waar hij door het aannemen van Christus als zijn Zaligmaker, deelgenoot wordt aan de Goddelijke natuur. Op deze wijze wordt hij met God en Christus verbonden (Brief 68, 1899).

## Hoofdstuk 6

Vers 1-4 (Mattheüs 28:19; 2 Petrus 1:2, 5-7). **De Doop een Wederzijdse Belofte.** – Door de doop worden wij aan de Heere gegeven als een vat om te worden gebruikt. De doop is een uiterst plechtige afwijzing van de wereld. Beleden wordt, dat het eigen ik dood is voor het leven van zonde. Het water bedekt de kandidaat en in tegenwoordigheid van heel het hemels universum wordt een wederzijdse gelofte afgelegd. De mens wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn watergraf gelegd, met Christus begraven door de doop in de dood en staat op uit

Page 1074-1075; blz. 469

het water om het nieuwe leven van trouw aan God te leiden. De drie grote Machten in de hemel zijn getuigen; zij zijn onzichtbaar, maar niettemin aanwezig.

In het eerste hoofdstuk van 2 Petrus wordt het voortschrijdend werk in het christelijk leven aangetoond. Het hele hoofdstuk is een les van grote betekenis. Als de mens bij het verkrijgen van de christelijke gaven, aan het plan van groei werkt, belooft God om voor hem te werken in het plan van vermenigvuldiging. *“Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van onze Heere Jezus Christus.”* Het werk wordt hier aan iedereen getoond die zijn geloof in Jezus Christus door de doop heeft erkend en zo de belofte van de drie Personen - de Vader, Zoon en de Heilige Geest, heeft ontvangen (MS 57, 1900).



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

**Trouw aan Onze Doopgelofte.** – Trouw aan onze doopgelofte, geeft aan het hart de voorbereiding die noodzakelijk is voor het redden van zielen (RH 26 mei, 1904).

(2 Korinthe 6:17; 7:1; Kolossenzen 3;1). **Het Stempel van God bij de Doop Ontvangen.** –

Christus maakte de doop de toegang tot zijn geestelijk Koninkrijk. Hij maakte dit een positieve voorwaarde waaraan allen moeten voldoen die erkend willen worden als mensen die onder de leiding van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest staan. Zij, die de instelling van de doop ondergaan, maken op deze wijze openbaar bekend dat zij de wereld hebben verzaakt en leden zijn geworden van het Koninklijke gezin, kinderen van de hemelse Koning.

Zij die dit doen, maken alle wereldse overdenkingen ondergeschikt aan hun nieuwe betrekkingen. Zij hebben in het openbaar verklaard, dat zij niet langer trots en toegevend aan eigen neigingen zullen leven. Christus bindt hun, die deze inzetting ondergaan, op het hart, eraan te denken dat zij zich verbonden hebben door een plechtige overeenkomst om voor de Heere te leven. Zij moeten alle hun toevertrouwde gaven voor Hem gebruiken en nooit het besef uit het oog verliezen dat zij Gods teken van gehoorzaamheid aan de Sabbat van het vierde gebod dragen, dat zij onderdanen zijn van het Koninkrijk van Christus en deel hebben aan de Goddelijke natuur. Zij moeten alles wat zij hebben en zijn, aan God overgeven door al hun gaven te gebruiken tot eer van Zijn Naam.

Zij die gedoopt worden in de drievoudige Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, maken bij het begin van hun christelijk leven bekend dat zij gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging: *“Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.”* *“Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleses en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken*

Page 1075; blz. 470

*in de vreze Gods.”* *“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.”*

Laten zij, die het stempel van God ontvangen bij de doop, acht slaan op deze woorden en bedenken dat de Heere Zijn handtekening op hen heeft gezet en daarmee hen verklaard heeft tot Zijn zonen en dochters.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, oneindige en alwetende Machten, nemen hen aan, die waarachtig een verbondsverhouding met God aangaan. Zij zijn bij elke doop aanwezig om de kandidaten die de wereld hebben verzaakt en Christus in de tempel van de ziel hebben toegelaten, aan te nemen. Deze kandidaten zijn leden van Gods familie geworden en hun namen zijn geschreven in het boek des levens van het Lam (MS 272, 1900).

**Een Verbindingsdeur met de Hemel.** – Bij onze doop verpanden wij ons om alle banden met satan en zijn helpers te verbreken en verstand, hart en ziel te gebruiken voor het werk van uitbreiding van Gods Koninkrijk. Heel de hemel werkt aan dit doel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben Zich verbonden om samen te werken met geheiligde menselijke werktuigen. Als wij trouw zijn aan onze geloften, is er voor ons een verbindingsdeur met de hemel geopend - een deur die



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

door geen menselijke hand of satanisch middel kan worden gesloten (RH 17 mei, 1906).

**Velen Levend Begraven.** – De wedergeboorte is een zeldzame ervaring in deze periode van de wereld. Om deze oorzaak is er zoveel verwarring in de kerken. Velen, o zo velen die de Naam van Christus aannemen, zijn ongeheiligd. Ze zijn gedoopt, maar ze zijn levend begraven. Het eigen ik is niet gestorven en daarom zijn zij niet opgestaan in nieuwheid des levens (MS 148, 1897).

(2 Korinthe 6:17). **Doop Geen Promotie.** – Zij hebben elke gelegenheid, elk voordeel, elk voorrecht gekregen om een rijke christelijke ervaring op te doen; maar zij leren niet alles in één keer. Er moet groei zijn. Velen die iets op school hebben geleerd, menen dat zij klaar zijn voor promotie. Zij menen dat zij ongeveer alles weten, wat het weten waard is. Wij moeten niet menen dat wij, zodra wij gedoopt zijn, klaar zijn om de school van Christus te verlaten. Als wij Christus hebben aangenomen en in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons hebben verplicht God te dienen, verbinden de Vader, Christus en de Heilige Geest, de drie Hoogwaardigheidsbekleders en Machten des hemels - Zich dat elk vermogen ons zal worden gegeven, als wij onze doopbeloften waar maken door van *"haar uit te gaan, afgescheiden te zijn,.... en het onreine niet aan te roeren."* Als wij aan onze geloften trouw zijn, zegt Hij: "Ik zal u aannemen" (MS 85, 1901).

Vers 3,4 Zie EGW over Deuteronomium 26:18

Vers 3-5 Zie EGW over Markus 16:1,2

Vers 15 Zie EGW over Romeinen 3:31

Page 1076; blz. 471

Vers 19,22 (1 Thessalonicenzen 3:13; 4:7; Hebrëeën 12:14). **Volkomenheid tot God.** – Heiligheid betekent God volkomen toebehoren. Het hart heeft zich aan God overgegeven. De wil, zelfs de gedachten zijn ondergeschikt gemaakt aan de wil van Christus. De liefde van Jezus vervult de ziel en gaat voortdurend uit in een heldere, verfrissende stroom om het hart van anderen te verblijden (MS 33, 1).

Vers 23 **Een Stem Gehoord in de Hemel.** – Zonde heeft de wereld in gevaar gebracht, onder het vonnis des doods. Maar in de hemel werd een stem gehoord, Die zei: "Ik heb een losprijs gevonden" (Brief 22, 1900).

## Hoofdstuk 7

Vers 7 Zie EGW over 2 Korinthe 3:7-18

Vers 7-9 (Filippenzen 3:5, 6; Jakobus 1:23-25). **De Verbazingwekkende Verandering van Paulus.** – Paulus zegt dat hij *"met betrekking tot de wet"* - voor zover uiterlijke daden aangaat - vlekkeloos was, maar toen hij de geestelijke strekking van de wet zag, toen hij in de heilige spiegel zag, ontdekte hij zichzelf als zondaar. Naar menselijke maatstaven beoordeeld, had hij afstand gedaan van de zonde, maar toen hij in de diepte van Gods wet zag en zich ontdekte zoals God hem zag, boog hij zich ootmoedig en beleed zijn schuld. Hij ging niet van de spiegel heen en vergat wat voor man hij was, maar hij toonde oprecht berouw jegens God en geloof in onze Heere Jezus Christus. Hij werd gewassen en gereinigd. Hij zegt: *"Ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid"*



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

*op; want zonder de wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven."*

Zonde werd toen openbaar in al haar ware afschuwelijkheid en zijn gevoel van eigenwaarde was verdwenen. Hij werd nederig. Niet langer schreef hij goedheid en verdienste aan zichzelf toe. Hij dacht niet langer beter van zichzelf dan hij behoorde te doen en schreef alle heerlijkheid aan God toe. Niet langer streefde hij naar grootheid. Hij stopte met de wens zichzelf te wreken en was niet langer gevoelig voor smaad, veronachtzaming of verachting. Niet langer zocht hij aardse verbondenheid, positie of eer. Hij trok anderen niet naar beneden om zelf hogerop te komen. Hij was zachtmoedig, minzaam en nederig van hart, omdat hij zijn les had geleerd in de school van Christus. Hij sprak over Jezus en diens mateloze liefde en werd meer en meer aan Zijn beeld gelijkvormig. Hij gebruikte al zijn energie om zielen voor Christus te winnen. Toen beproeving hem trof als gevolg van zijn onzelfzuchtige arbeid voor zielen, boog hij zich neer in gebed

Page 1076-1077; blz. 472

en zijn liefde voor hen groeide. Zijn leven was met Christus verborgen in God en hij had Jezus lief met al het vuur van zijn natuur. Elke gemeente was hem dierbaar; elk gemeentelid iemand van belang voor hem; want hij beschouwde iedere ziel als gekocht door het bloed van Christus (RH 22 juli, 1890).

**Gods Wet Niet Gestorven.** – Bij het vertellen van zijn ervaring geeft de apostel Paulus een belangrijke waarheid weer aangaande het werk dat door bekering moet plaats vinden. Hij zegt: *"Ik heb eertijds geleefd zonder wet"* – hij voelde geen veroordeling; *"toen echter het gebod kwam"*, toen Gods wet tot zijn geweten sprak, *"began de zonde te leven, maar ik begon te sterven"*. Toen zag hij zich als een zondaar, veroordeeld door de Goddelijke wet. Let wel, het was Paulus die stierf, niet de wet (4 SP 297).

Vers 12 (Romeinen 3:25; Efeze 1:7). **De Wet Behoudt Haar Waardigheid.** – Door het verlossingsplan heen behoudt de wet haar hoge waarde in het veroordelen van de zondaar en de zondaar kan gered worden door de verzoening van Christus voor onze zonden, *"in Wien wij de verzoening hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden."* De wet is in geen enkel opzicht veranderd om de mens in zijn gevallen staat tegemoet te komen. Ze blijft wat ze altijd is geweest - heilig, rechtvaardig en goed (RH 23 mei, 1899).

## Hoofdstuk 8

Vers 11 (Mattheüs 26:39; Lukas 22:42, 43; zie EGW over 1 Korinthe 15:20, 40-52). **Een Beker van Zegeningen.** – O, hoe kostbaar zijn deze woorden voor iedere verlaten ziel! Christus is onze Gids en Trooster Die ons vertroost in al onze druk. Als Hij ons een bittere drank laat drinken, houdt Hij tevens een beker van zegeningen aan onze lippen. Hij vult het hart met onderwerping, met blijdschap en vrede in het geloof en stelt ons in staat om onderworpen te zeggen: Niet mijn wil, maar Uw wil, Heere, geschiede (Brief 65a, 1894).

Vers 13 Zie EGW over 1 Korinthe 9:24-27

Vers 15-21 (1 Timotheüs 1:9, 10; Jakobus 1:22-25; zie EGW over 2 Korinthe 3:6-9). **Niet Gehoorzaam, maar Overtreders, onder Slavernij.** – Paulus beschrijft in zijn brief aan Timotheüs die mensen, die in slavernij leven. Zij zijn overtreders van



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

de wet. Hij noemt hen wetteloos, ongehoorzaam, zondaars, onheilig, profaan, moordenaars, overspelers, leugenaars en allen die afwijken van de gezonde leer. 1 Timotheüs 1:9, 10.

Gods wet is de spiegel om aan de mens de gebreken in zijn karakter te tonen. Maar het is niet prettig voor hen, die behagen hebben in de ongerechtigheid, om hun morele naaktheid te zien. Zij stellen deze trouwe spiegel niet op prijs, omdat die hun zonden openbaart. Daarom in plaats van strijd te voeren tegen

Page 1077; blz. 473

hun vleselijk denken, voeren zij strijd tegen de waarachtige en trouwe spiegel, hun door Jehova gegeven met juist de bedoeling dat zij niet verleid zouden worden, maar dat de gebreken in hun karakter aan hen zouden geopenbaard worden.

Zou de ontdekking van deze gebreken hen ertoe moeten brengen de spiegel te haten, of zichzelf te haten? Zouden zij de spiegel moeten wegdoen, die deze gebreken openbaart? Nee, de zonden die zij koesteren, die volgens de trouwe spiegel in hun karakter aanwezig zijn, sluiten voor hen de poorten des hemels, tenzij die zonden worden weggedaan en zij voor God volmaakt worden (RH 8 maart, 1870).

(Galaten 4:24-31; 5:1). **Gehoorzaamheid Geen Slavernij.** – Niemand die in Jezus gelooft, is een slaaf van de wet van God; want Zijn wet is een wet ten leven, niet ten dode, voor hen die aan haar geboden gehoorzamen. Allen die de geestelijkheid van de wet inzien, allen die beseffen hoe zij de zonden openbaar maakt, verkeren in een even hulpeloze toestand als satan zelf, tenzij zij de verzoening aanvaarden die hun verschaft wordt in het genezende offer van Jezus Christus, Die onze verzoening is bij God.

Door geloof in Christus is gehoorzaamheid aan elk beginsel van de wet mogelijk gemaakt (MS 122, 1901).

(Galaten 3:6-9). **De Slavernij van Wettische Godsdienst.** – De geest van slavernij wordt veroorzaakt door een poging om in overeenstemming te leven met een wettische godsdienst, door te pogen om op eigen kracht de eisen van de wet te vervullen. Er is alleen hoop voor ons als wij onder het Abrahamitisch verbond leven - het genadeverbond door geloof in Christus. Het Evangelie dat aan Abraham werd gepredikt, waardoor hij hoop had, was hetzelfde Evangelie dat nu aan ons wordt verkondigd, waardoor wij hoop hebben. Abraham zag op naar Jezus, Die ook de Leidsman en Voleinder van ons geloof is (YI 22 sept., 1892).

Vers 17 (Galaten 4:7). **Voorrechten Voor Gods Gehoorzame Kinderen.** – God heeft Zijn gehoorzame kinderen lief. Hij heeft een Koninkrijk bereid, niet voor ontrouwe onderdanen, maar voor Zijn kinderen die Hij getoetst en beproefd heeft in een door zonden geschonden en verdorven wereld. Als gehoorzame kinderen hebben wij het voorrecht van een relatie met God. "*Indien kinderen,*" zegt Hij, "*dan ook erfgenamen*" van een onverderfelijke erfenis.... Christus en Zijn volk zijn één (Brief 119, 1897).

Vers 18 Zie EGW over 2 Korinthe 4:17,18

Vers 22 Zie EGW over Genesis 3:17,18

Vers 26 Zie EGW over Mattheüs 3:13-17

Vers 26,34 (Efeze 5:2; Hebreëen 7:24-28; 8:1,2; 9:24; 1 Johannes 2:1;

Openbaring 8:3,4; Zie EGW over Handelingen 1:11; Hebreëen 7:25). **Bemiddeling van Christus en Zijn Geest.** – Christus Jezus wordt voorgesteld als voortdurend staande voor het altaar om elk moment te offeren voor de zonden der wereld. Hij is de



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

bedienaar van de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en geen mens. De zinnebeeldige

Page 1077-1078; blz. 474

schaduw van de Joodse tabernakel hebben geen verdienste meer. Er hoeft niet langer een dagelijkse en een jaarlijkse zinnebeeldige verzoening te worden gedaan, maar het verzoenend offer door een Middelaar is nodig als gevolg van het aanhoudend begaan van zonde. Jezus doet dienst in Gods tegenwoordigheid, terwijl Hij Zijn vergoten bloed offert als van een Lam dat geslacht is. Jezus brengt de offerande, gebracht voor elke zonde en elke tekortkoming van de zondaar.

Christus, onze Middelaar en de Heilige Geest, komen voortdurend ten behoeve van de mens tussenbeide, maar de Geest pleit niet voor ons zoals Christus, Die Zijn bloed dat vergoten is, aanbiedt vanaf de grondlegging der wereld; de Geest werkt aan ons hart, door gebeden en berouw, lof en dank te uiten. De dank, die van onze lippen komt, is het gevolg van het feit, dat de Geest de snaren van de ziel doet trillen in geheiligde herinneringen en de muziek van het hart wekt.

De godsdienst oefeningen, de gebeden, de lof, de boetvaardige schuldbelijdenissen van de ware gelovige stijgen op als wierook naar het hemelse Heiligdom; maar omdat ze door de verdorven kanalen van menselijkheid gaan, zijn ze zo verontreinigd, dat ze nooit waarde kunnen hebben in Gods ogen, tenzij ze gereinigd worden door bloed. Ze stijgen niet smetteloos rein op, en als de Middelaar aan Gods rechterhand ze niet door Zijn gerechtigheid gereinigt aanbiedt, worden ze door God niet aangenomen.

Alle wierook uit aardse tabernakels moet bevochtigd worden door de reinigende bloeddruuppels van Christus. Hij houdt de Vader het wierookvat met Zijn eigen verdiensten voor, waarin geen spoor van aardse verontreiniging te vinden is. Hij verzamelt in Zijn wierookvat de gebeden, de lof en de belijdenissen van Zijn volk, en hieraan voegt Hij Zijn eigen smetteloze gerechtigheid toe. Dan stijgt de wierook, welriekend door de verdiensten van Christus' verzoening op tot God, volkomen aanvaardbaar. Dan komt een genadig antwoord terug.

O, konden allen zien dat alle dingen in gehoorzaamheid, boetvaardigheid, onder lof en dank gelegd moeten worden op het brandende vuur van de gerechtigheid van Christus! De welriekende geur van de gerechtigheid stijgt op als een wolk rondom de genadetroon (MS 50, 1900).

Vers 29 (2 Korinthe 3:18; Kolossenzen 3:10). **Het Zedelijk Beeld van God Door Christus Hersteld.** – Hoewel het zedelijk beeld van God vrijwel was uitgewist door de zonde van Adam, kan het door de verdiensten en kracht van Jezus worden vernieuwd. De mens kan Gods zedelijk beeld in zijn karakter dragen, want Jezus wil het hem geven. Als het zedelijk beeld van God niet zichtbaar is in de mens, kan hij nooit de stad van God als overwinnaar binnengaan (RH 10 juni 1890).

Vers 29,30 Zie EGW over Efeze 1:4,5,11

Vers 34 (Hebreeën 7:25; 1 Johannes 2:1; Zie EGW over Mattheüs 28:18).

**Bewaard**

Page 1078; blz. 475

**Door het Middelaarswerk van Christus.** – Iedereen die met de slavernij en het dienen van satan wil breken en plaats wil nemen onder de bloed bevlekte banier van Prins Immanuël zal bewaard worden door het middelaarswerk van Christus. Christus, als onze Middelaar aan de rechterhand van de Vader houdt ons steeds in het oog, want





*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

het is even noodzakelijk dat Hij ons bewaart door Zijn middelaarswerk, als dat Hij ons zal verlossen door Zijn bloed. Als Hij ons ook maar voor een enkel ogenblik zou loslaten, staat satan klaar om ons te verderven. Christus bewaart hen, die met Zijn bloed gekocht zijn, nu door Zijn middelaarswerk (MS 73, 1893).

(Efeze 5:2; Hebreeën 7:25-27; 9:23-26; 13:15; Openbaring 8:3,4).

**Voortdurend Behoeftte aan het Middelaarswerk van Christus.** – Christus was het Fundament van heel de Joodse samenleving. In de dienst van de Joodse priesters worden wij steeds herinnerd aan het offer en het middelaarswerk van Christus. Allen, die nu tot God komen, moeten bedenken dat Zijn verdienste de wierook is, die zich met de gebeden mengt van hen, die zich bekeren van hun zonden, en vergeving, genade en kracht ontvangen. Wij hebben voortdurend Christus' bemiddeling nodig. Dag aan dag, 's morgens en 's avonds moet het ootmoedig hart gebeden opzenden, waarop antwoorden van genade, vrede en blijdschap zullen terugkomen. *“Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een loffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen”* (MS 14, 1901).

(Johannes 14:6; 1 Timotheüs 2:5; Hebreeën 9:11-14). **Bekleed met Zijn**

**Priesterlijke Gewaden.** – Christus is de schakel tussen God en de mensen. Hij heeft Zijn persoonlijke bemiddeling beloofd bij het gebruiken van Zijn Naam. Hij plaatst alle verdiensten van Zijn gerechtigheid aan de kant van de smekeling. Christus bidt voor de mens, en de mens die Gods hulp nodig heeft, bidt voor zichzelf in Gods tegenwoordigheid, terwijl hij gebruik maakt van de kracht van de invloed van Hem, Die Zijn leven voor de wereld heeft gegeven. Als wij voor God onze waardering voor de verdiensten van Christus erkennen, worden onze gebeden welriekend. Wie kan deze grote genade en liefde genoeg waarderen! Wanneer wij God naderen door de verdiensten van Christus, worden wij bekleed met Zijn priesterlijke gewaden. Hij plaatst ons naast Zich, slaat Zijn menselijke arm om ons heen, terwijl Hij met Zijn Goddelijke arm beslag legt op de troon van de Oneindige. Hij legt Zijn verdiensten als lieflijke wierook in een wierookvat in onze handen, om onze smeekbeden te bekrachtigen. Hij beloofd onze smeekbeden te horen en te beantwoorden.

Ja, Christus is het Middel van gebed tussen de mens en God geworden. Hij is ook het Middel van zegen tussen God en de mens geworden. Hij heeft Goddelijkheid en menselijkheid met elkaar verbonden. De mensen zullen God medewerkers worden in

Page 1079; blz. 476

het redden van hun eigen ziel en dan ernstig, volhardend en onvermoeid hun best doen om hen, die op het punt staan ten onder gaan, te redden (Brief 22, 1898).

## Hoofdstuk 9

Vers 5 Zie EGW over Johannes 1:1-3

## Hoofdstuk 10

Vers 5 Zie EGW over Deuteronomium 6:6-9



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

## Hoofdstuk 11

**Joden Niet Gepasseerd.** – Het werk voor de Joden, zoals dat in het elfde hoofdstuk van Romeinen wordt omschreven, is een werk waarvoor bijzondere wijsheid is vereist. Dit werk mag niet over het hoofd worden gezien. Gods wijsheid moet in ons volk wonen. Wij moeten met alle wijsheid en gerechtigheid de heirbaan voor de Koning gereedmaken. De Joden moeten alle kansen krijgen om tot het licht te komen (Brief 96, 1910).

Vers 4-6 (Efeze 1:4, 5, 11; 1 Petrus 1:2; 2 Petrus 1:10). **Voldoen aan de Voorwaarden van Verkiezing.** – Als wij voldoen aan de voorwaarden die de Heere heeft getroffen, zullen wij onze verkiezing tot zaligheid vaststellen. Volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn geboden is het bewijs dat wij God liefhebben en niet in zonde worden verhard. Christus heeft in alle tijden een kerk. Er zijn in de gemeente mensen, die niet beter worden door hun verbinding met de gemeente. Zij verbreken zelf de voorwaarden voor hun verkiezing. Gehoorzaamheid aan Gods geboden geeft ons het recht op de voorrechten van Zijn gemeente (MS 166, 1898).

Vers 5 (Johannes 15:4). **De Enige Uitverkiezing in de Bijbel.** – (Johannes 15:4 aangehaald). Hier vinden wij de kostbaarste edelstenen der Waarheid voor ieder van ons. Hier vinden we de enige uitverkiezing in de Bijbel en u kunt aantonen dat u door Christus bent uitverkoren door trouw te zijn; u kunt bewijzen dat u door Christus uitverkoren bent door in de Wijnstok te blijven (MS 43, 1894).

Vers 33 (Job 11:7; 1 Korinthe 2:7-14; Zie EGW over Job 38; 1 Korinthe 13:12). **Een Grens waar de Vindingrijkheid van de Mens Eindigt.** – Het is de plicht en het voorrecht van ons allen om het verstand te gebruiken zover als de beperkte mogelijkheden van de mens reiken; maar er is een grens waar zijn vindingrijkheid moet eindigen. Er zijn heel wat zaken die door de diepste denker niet kunnen worden onderscheiden. De wijsbegeerte kan Gods wegen en werken niet bepalen; de menselijke geest kan de oneindigheid niet meten.

Page 1079-1080; blz. 477

Jehova is de Bron van alle wijsheid, van alle waarheid en kennis. De mens kan in dit leven heel veel bereiken door de wijsheid die God meedeelt; maar daarachter ligt een oneindigheid, die de studie en de blijdschap van de verlost en door alle eeuwen heen zal zijn. De mens kan nu alleen maar op de grens van dat uitgestrekte gebied vertoeven en de verbeelding laten werken. De sterfelijke mens kan de diepten Gods niet doorgronden; want geestelijke dingen worden geestelijk onderscheiden. Het menselijk denken kan God wijsheid en macht niet bevatten (RH 29 dec., 1890).

(Johannes 17:3). **Vermijd Gissen bij het Zoeken naar God.** – Menselijke talent en menselijke veronderstellingen hebben getracht door grondig onderzoek God te verklaren. Maar gissen is gebleken giswerk te blijven. Men kan niet door grondig onderzoek God verklaren. Dit probleem is niet aan mensen gegeven. Alles wat de mens van God kunnen en moeten weten is geopenbaard in Zijn Woord en in het leven van Zijn Zoon, de grote Leraar.

Laten de mensen eraan denken, dat zij in de hemel een Heerser hebben, een God Die niet met Zich laat sollen. Wie met zijn redeneringen zo ver gaat dat hij tracht zich te verheffen en van God een beeld tracht te maken, zal tot de ontdekking komen, dat hij eerder als een nederige smekeling voor God zou kunnen staan, terwijl hij belijdt dat hij slechts een dwalend mens is.



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

God kan door de mens niet worden begrepen. Zijn wegen en werken zijn niet na te speuren. Wij kunnen betreffende de openbaringen, die Hij van Zichzelf in Zijn Woord heeft gegeven, spreken, maar laten wij verder van Hem zeggen: Gij zijt God en Uw wegen zijn niet na te speuren.

Er is een kennis aangaande God en Christus, die alle verlostten moeten bezitten. *“Dit is het eeuwige leven,”* zie Christus *“dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.”*

De vraag die wij moeten bestuderen luidt: Wat is Waarheid – de Waarheid voor deze tijd, die gekoesterd, geliefd, geëerd en gehoorzaamd moet worden? Zij, die zich aan de wetenschap hebben gewijd, zijn in hun streven om God te ontdekken verslagen en ontmoedigd. Zij behoren de vraag te stellen: Wat is Waarheid? (MS 124, 1903).

## Hoofdstuk 12

**Een Predikatie, voor Onze Lering Geschreven.** – Een studie van het twaalfde hoofdstuk van Romeinen zou ons van veel nut zijn. Het is een predikatie van de apostel Paulus, ons tot lering geschreven (MS 50, 1903).

Vers 1 Zie EGW over Exodus 20:1-17

Vers 1,2 (Romeinen 1:20; Psalm 19:2-5). **Gods Werken zijn Zijn Leraars.** – (Romeinen 12:1, 2 aangehaald) Wat brengt God tot stand, en wat vraagt

Page 1080; blz. 478

Hij van ons persoonlijk in het redden van onszelf? God werkt in ons door het licht van Zijn Waarheid, dat een ieder mens verlicht, komende in de wereld. De Schriften verwijzen naar Gods werken zoals deze in onze wereld worden geopenbaard, als naar even zoveel leraars, wiens stemmen door heel de aarde zijn uitgegaan, terwijl zij Gods eigenschappen verkondigen. De geest moet de Waarheid beseffen en de wil moet zich buigen voor haar aanspraken, als ze ons worden getoond, gebaseerd op Bijbelse bewijzen (MS 49, 1898)!

Vers 1 **Een Dagelijkse Toewijding aan God.** – De bediening van het heiligdom bestond uit twee afdelingen of twee soorten diensten nl. een dagelijkse en een jaarlijkse dienst. De dagelijkse dienst werd verricht op het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel en in het heilige, terwijl de jaarlijkse dienst in het Heilige der heiligen werd verricht. De dagelijkse dienst bestond uit het ochtend- en avondbrandoffer, het wierookoffer op het gouden altaar en de speciale offers voor individuele zonden. Ook waren er offers voor de Sabbatten, nieuwe maan en speciale feesten.

Iedere ochtend en avond werd een éénjarig lam verbrand op het altaar, met zijn daarbij behorende spijsoffer (Numeri 15), aldus werd de dagelijkse toewijding van de natie aan God gesymboliseerd en hun constante afhankelijkheid van het verzoenende bloed van Christus. God legde er de nadruk op dat ieder offer dat werd aangeboden voor de heiligdomsdienst *‘zonder smet’* moest zijn... Alleen een offer dat *‘zonder smet’* is kon een symbool zijn van Zijn volmaakte reinheid die Zichzelf zou offeren als een onberispelijk en vlekkeloos Lam (1 Petrus 1:19). Paulus verwijst naar deze offers als een weergave van hoe Christus’ volgelingen zouden moeten worden. *“Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke*



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

*eredienst.* " De uren voor het ochtend- en avondoffer werden beschouwd als heilig, en zij werden beschouwd als de gezette tijden voor de wijding door de gehele Joodse natie. In deze gewoonte hebben de christenen een voorbeeld voor ochtend- en avondgebed. Terwijl God ceremoniën, zonder de geest van aanbidding, verafschuwt, ziet Hij met groot genoegen op diegenen die Hem liefhebben en zich 's morgens en 's avonds buigen om vergeving te vragen voor bedreven zonden, om voor de nodige zegeningen te bidden. –

Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'

Vers 2 (1 Korinthe 4:9; Filippenzen 2:12, 13). **Goede Vruchten het Bewijs.** – De mens, de gevallen mens, kan veranderd worden door de vernieuwing van de geest, zodat hij kan "*onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.*" Hoe kan hij dit onderkennen? Door de Heilige Geest, Die bezit neemt van het hart, verstand, de geest en het karakter. Waaruit blijkt dit onderkennen? "*Wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en voor mensen.*" De Heilige Geest brengt een echt werk tot stand in het menselijke karakter en de vruchten daarvan zijn zichtbaar.

Evenals een goede boom goede vruchten voortbrengt, zal de boom die in werkelijkheid in de hof des Heeren is geplant, goede vruchten ten eeuwig en dragen. Zonden, waartoe wij licht vervallen, worden overwonnen; boze gedachten worden niet toegelaten in ons denken; verkeerde gewoonten worden uit de tempel van de ziel verdreven. De neigingen die naar de verkeerde kant gericht zijn geweest, worden in de juiste richting gekeerd. Een verkeerde instelling en verkeerde gevoelens worden anders, nieuwe beginselen voor het handelen komen ervoor in de plaats en er is een nieuwe karaktermaatstaf. Een geheiligd temperament en geheiligde gevoelens zijn nu de vruchten van de christelijke boom. Een volledige verandering heeft plaats gevonden. Dit werk moet gedaan worden.

Uit ervaring weten wij dat in eigen menselijke kracht, voornemens en doelstellingen geen zin hebben. Moeten wij dan onze vastbesloten inspanning opgeven? Nee; hoewel ons leven getuigt, dat wij dit werk niet uit onszelf kunnen doen, is er hulp gelegd op Eén, Die machtig is om dit voor ons te doen. Maar de enige manier om ons deze hulp van God te verschaffen, is om ons volledig in Zijn handen over te geven en te vertrouwen dat Hij voor ons zal werken. Wanneer wij in geloof Hem aangrijpen, doet Hij het werk. De gelovige kan alleen maar vertrouwen. Wanneer God werkt, kunnen wij werken door in Hem te vertrouwen en Zijn wil te volbrengen (MS Ia, 1890).

Vers 3 **Zaad van Zelfverheerlijking Brengt Beslist Oogst Voort.** – (Romeinen 12:3, 9, 10 aangehaald)... De vormen van ongeloof zijn heel verschillend, want satan let op elke gelegenheid om enkele van zijn eigenschappen aan te wenden. In het natuurlijke hart is de neiging om trots of opgeblazen te worden als succes volgt op de gedane inspanningen. Maar in het werk van God is geen

Page 1080-1081; blz. 479

plaats voor zelfverheffing. Hoe uw intelligentie ook moge zijn, hoe oprecht en ijverig u ook werkt, u zult verliezen als u geen afstand doet van uw eigen neigingen tot trots en zich niet onderwerpt om u door Gods Geest te laten leiden.

Geestelijke dood in de ziel blijkt uit geestelijke trots en een onbruikbaar leven; wie een dergelijke ervaring hebben, maken zelden rechte paden voor hun voet. Als trots wordt gekoesterd, worden juist die eigenschappen van de geest, die genadegaven



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

tot zegen zouden maken als ze zouden worden aangenomen, vergiftigd. De overwinningen die een reuk des levens ten leven zouden zijn geweest als God de eer was gegeven, worden besmeurd door zelfverheerlijking. Het lijken wellicht onbelangrijke dingen, nauwelijks het opmerken waard, maar het aldus gezaaide zaad zal beslist geen oogst voortbrengen. Het zijn die kleine zonden, zo algemeen dat ze vaak onopgemerkt blijven, die satan voor zijn werk gebruikt (MS 47, 1896).

(Hebreeën 11:1). **Geloof is Gods Gave.** – Geloof verdient niets voor ons; het is Gods gave, die wij kunnen ontvangen en koesteren door Christus tot onze persoonlijke Zaligmaker te maken. Wij kunnen de gave weigeren, twijfel uiten en ongelukkig worden door het koesteren van ongelooft. Maar dit zal tenslotte een ondoordringbare obstakel worden, die ons afsluit voor de Geest van God en onze harten sluit voor Zijn licht en liefde (ST 19 mei, 1898).

Vers 11 Zie EGW over Markus 12:30

Vers 12 Zie EGW over Nehemia 2:4

Vers 17 (2 Korinthe 8:21; 1 Petrus 2:12). **De Oprechten zijn Voor Altijd**

**Zijn Edelstenen.** – Waarachtigheid en eerlijkheid moeten steeds gekoesterd worden door allen die voorgeven dat zij volgelingen van Christus zijn. Christus en het recht moet het wachtwoord zijn. Handel eerlijk en oprecht in deze tegenwoordige boze wereld. Sommigen zijn eerlijk als ze zien dat eerlijkheid hun wereldse belangen niet in gevaar brengt, maar iedereen die op grond van dit beginsel handelt, zal ervaren dat zijn of haar naam uit het boek des levens wordt geschrapt.

Strikte eerlijkheid moet worden ontwikkelt. Wij kunnen slechts één maal door deze wereld gaan. Wij kunnen niet terugkomen om gemaakte fouten te herstellen; daarom moet alles in godvruchtige vrees en na zorgvuldig overwegen gedaan worden. Eerlijkheid en politiek harmoniëren niet met elkaar; hetzij dat politiek ondergeschikt wordt gemaakt en Waarheid en eerlijkheid de leiding nemen, of wel politiek neemt de teugels over en eerlijkheid houdt op spontaan te zijn. Beide kunnen niet samen optreden; ze kunnen nooit met elkaar in overeenstemming zijn. Als God ons tot Zijn edelstenen maakt, zullen zij, die waarachtig, oprecht en eerlijk zijn, tot Zijn uitverkorenen behoren, tot Zijn schatten. Engelen bereiden kronen voor zulken en licht van Gods troon zal in al Zijn heerlijkheid weerkaatst worden in deze met sterren bezette diademen (RH 29 dec., 1896).

Page 1081; blz. 480

Vers 19 (Psalm 119:126; Lukas 18:1-7; Openbaring 6:9). **Beschermers en Wreker.** – Als het Uitdagen van Gods Wet Vrijwel Universeel is, als Zijn volk door hun medemensen onder druk wordt gezet, zal God tussenbeide komen. Dan zal de stem worden vernomen uit de graven der martelaren, voorgesteld door de zielen die Johannes zag, die gedood waren om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus, dat zij vasthielden - dan zal het gebed van elk waarachtig kind van God opstijgen: *"Het is tijd voor de Heere om te handelen; want zij hebben Uw wet verbroken."*

De vurige gebeden van Zijn volk zullen beantwoord worden; want God verlangt ernaar dat Zijn volk met heel het hart zoekt en op Hem vertrouwt als hun Verlosser. Zijn volk zal Hem vragen deze dingen voor hen te doen en Hij zal opstaan als hun Beschermers en Wreker. *"Zal God dan Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen?"* (RH 21 1897).



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

## Hoofdstuk 13

Vers 1 **God, de Bestuurder van Alle Volken.** – Wie moet dan beschouwd worden als de Bestuurder van al de volken? De Heere God Almachtig. Alle koningen, alle vorsten, alle volken zijn van Hem, onder Zijn bestuur en gezag (MS 119, 1903).

Vers 1-7 **Heersers Zijn Gods Dienaars.** – Eén van de meest betreuenswaardige dingen op aarde is het feit dat er opvliegende bestuurders en onrechtvaardige rechters zijn. Zij vergeten dat zij onder het gezag van de grote Bestuurder staan, de enig wijze God, en dat Hij boven elke bestuurder, vorst, heerser of koning staat.

Heersers zijn Gods dienaars en zij moeten hun tijd uitdienen als Zijn leerlingen. Het is voor hun bestwil dat zij getrouw gehoor geven aan een "*Aldus zegt de Heere*", door de weg des Heeren te volgen om recht en gerechtigheid te doen. Zij moeten hun macht uitoefenen zonder willekeur en zonder huichelarij, door te weigeren zich te laten manipuleren, alle omkoperij afslaan en in morele onafhankelijkheid en waardigheid voor God staan. Zij moeten geen enkele oneerlijke of onrechtvaardige daad oogluikend toelaten. Zelf moeten zij niet laaghartig, onrechtvaardig handelen of anderen steunen in daden van onderdrukking. Verstandige heersers zullen niet toestaan dat het volk wordt onderdrukt als gevolg van nijd en afgunst van hen, die geen rekening houden met Gods wet... Allen moeten de eeuwigheid voor ogen houden en zich niet zo gedragen, dat God in de hemel hun oordeel niet kan goedkeuren (RH 1 okt. 1895).

Vers 14 **Geen Twijfelachtige Vroomheid Onder Ware Gelovigen.** – Echte christenen bezitten geen twijfelachtige vroomheid. Zij hebben de Heere Jezus Christus aangedaan en wijden geen zorg aan het vlees om begeerten te vervullen. Zij zien steeds op Jezus

Page 1081-1082; blz. 481

voor Zijn bevelen, zoals een dienstknecht ziet naar zijn meester of een dienstmaagd naar haar mevrouw. Zij staan gereed om daarheen te gaan, waarheen Gods voorzienigheid hen leidt. Zij nemen geen eigen eer aan. Zij noemen wat zij geleerd hebben - kennis, talenten, bezittingen - niet het hunne, maar beschouwen zich slechts als rentmeesters voor de gemeente, ter wille van Christus. Zij zijn boodschappers van de Heere, een licht in het duister. Hun harten kloppen in harmonie met het grote hart van Christus (MS 1a, 1890).

## Hoofdstuk 14

Vers 10 Zie EGW over 2 Korinthe 5:10

Vers 11 Zie EGW over Romeinen 3:9

## Hoofdstuk 16

Vers 25 (Efeze 3:9-11; Kolossenzen. 1:26, 27; zie EGW over 2 Korinthe 12:1-4). **Het Eeuwige Doel van God.** – God had voorkennis van de gebeurtenissen in de toekomst, reeds voor de schepping der wereld. Hij paste Zijn plannen niet bij de omstandigheden aan, maar liet toe dat de zaken zich ontwikkelden en uitwerkten. Hij



*Bijbelcommentaar op Romeinen; blz. 456-481*

bracht een bepaalde situatie niet tot stand, maar wist dat een dergelijke situatie zou ontstaan. Het plan dat uitgevoerd zou worden na de afval van één der hoogste wezens in de hemel - dit is het geheim, de verborgenheid, van eeuwen her verborgen. In het eeuwige plan was een offer voorzien om het werk te doen, dat God voor het gevallen mensdom heeft gedaan (ST 25 maart, 1897).

(Genesis 3:15; Efeze 3:9-11; Kolossenzen 1:26, 27; zie EGW over Jeremia 23:28). **Het Mysterie voor Eeuwen Verborgen.** – De menswording van Christus is een mysterie. De vereniging van Goddelijkheid met menselijkheid is werkelijk een mysterie, in God verborgen, *"het geheimenis dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God."* Jehova hield het in een eeuwig stilzwijgen en het werd voor het eerst openbaar gemaakt in het paradijs, door de profetie dat het Zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen en dat de slang Zijn hiel zou vermorzelen.

Dit mysterie, dat God verborgen had gehouden in de eeuwen voor de wereld werd geschapen, voor de mens werd geschapen, aan de wereld bekend te maken was een deel van Christus' werk bij Zijn komst naar deze aarde. En dit wondermysterie, de Menswording van Christus en de verzoening die Hij tot stand bracht, moet bekend gemaakt worden aan elke zoon en dochter van Adam.... Zijn lijden beantwoordde volkomen aan de aanspraken van de wet van God (ST 30 jan. 1912).

(1 Timotheüs 3:16). **Het Grootste Mysterie.** – De menswording van Christus is het grootste van alle mysteries (Brief 276, 1904).