



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 912; blz. 563

1 Timotheüs

Hoofdstuk 1

Vers 9,10 Zie EGW over Romeinen 8:15-21

Vers 15 Zie EGW over 2 Korinthe 12:1-4

Vers 15 **Christus Stierf Voor Ieder Mens Persoonlijk**. – Het belangrijkste deel van de dagelijkse bediening was de dienst, die werd verricht ten behoeve van ieder mens afzonderlijk. De berouwvolle zondaar bracht zijn offer tot de deur van de tent. Met zijn handen op de kop van het slachtoffer beleed hij zijn zonden. Op deze wijze bracht hij zinnebeeldig zijn zonden van zichzelf over op het onschuldige offerdier. Daarna werd het dier door zijn eigen handen gedood. Het bloed werd door de priester in het heilige gedragen en het werd gesprengd voor de voorhang, waarachter zich de ark bevond, die de wet bevatte welke de zondaar had overtreden. Door deze plechtigheid werd de zonde door middel van het bloed figuurlijk overgedragen op het heiligdom. In sommige gevallen werd het bloed niet in de heilige plaats gedragen, maar moest het vlees worden gegeten door de priester. Beide plechtige diensten waren een zinnebeeld van de overdracht van de zonde van de boeteling op het heiligdom. Dit was het werk dat van dag tot dag voortging, het hele jaar door. Als nu de zonden van het volk Israëls op die manier waren overgebracht op het heiligdom, was deze heilige plaats bezoedeld en moest een bijzonder werk geschieden om de zonden weg te nemen. God verordende, dat er verzoening zou worden gedaan zowel voor ieder van de heilige vertrekken, als voor het altaar, zodat Hij het zou *“reinigen en heiligen van de onreinheden van de kinderen Israëls”* (Leviticus 16:9).

Enmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, betrad de priester het Heilige der heiligen om het heiligdom te verzoenen. Het werk, dat daar werd verricht, voltooide de jaarlijkse kring van diensten. Het aardse heiligdom was gebouwd volgens het voorbeeld dat op de berg was getoond. Het was een *“afbeelding die gold voor de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden”*. De twee heilige plaatsen van het heiligdom waren *“afbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn”*.

Christus, onze grote Hogepriester, is *“een bedienaar van het Heiligdom, en van de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht en geen mens”* (Hebreeën 9:9,23; 8:2). Hij verschijnt in de tegenwoordigheid van God... bereid om de uitingen van berouw te ontvangen en de gebeden van Zijn volk te verhoren. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 198

Vers 19,20 **De Vijanden van Paulus**. – Deze mannen waren afgeweken van het geloof van het Evangelie en hadden daarbij de Geest der genade smaad aangedaan, door de wondere openbaringen, aan Paulus gedaan, toe te schrijven aan de macht van satan. Terwijl zij de Waarheid hadden verworpen, waren zij met haat daartegen vervuld en trachtten de getrouwe voorvechter te vernietigen (LP 305).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Hoofdstuk 2

Vers 5 (Johannes 1:1-3, 4; Filippenzen 2:5-8; Hebrëeën 2:14-18; zie EGW over Handelingen 15:11). **Handelen in de Plaats van God.** – Adam en Eva kregen
Page 912-913; blz. 564

een proeftijd waarin ze konden terugkeren tot hun trouw; en in dit weldadig plan was heel hun nageslacht begrepen. Na de zondeval werd Christus Adams Leermeester. Hij handelde in de plaats van God jegens de mensheid, door het mensdom van de onmiddellijke dood te redden. Hij nam het werk van Middelaar tussen God en de mens op Zich. In de volheid des tijds zou Hij in menselijke gedaante geopenbaard worden. Hij zou Zijn plaats innemen aan het hoofd van de mensheid door de natuur, maar niet de zondigheid van de mens op Zich te nemen (ST 29 mei 1901).

(Handelingen 4:12; Hebrëeën 7:25; 9:22; 1 Johannes 1:7-9). **Geloof in het Bloed van Christus.** – God wordt benaderd door Jezus Christus, de Middelaar, de enige manier waarop Hij de zonden vergeeft. God kan de zonden niet vergeven ten koste van Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid en Zijn waarheid. Maar Hij vergeeft zonden en wel volkomen. Er zijn geen zonden, die Hij niet in en door de Heere Jezus Christus wil vergeven. Dit is de enige hoop van de zondaar en als hij in oprecht geloof hierop vertrouwt, is hij verzekerd van volkomen en vrije vergiffenis. Er is slechts één weg, die voor iedereen toegankelijk is en langs die weg wacht een rijke en overvloedige vergiffenis de boetvaardige, berouwvolle ziel; de zwartste zonden worden vergeven.

Deze lessen werden duizenden jaren geleden onderwezen aan het uitverkoren volk van God en herhaald in verschillende symbolen en beelden, opdat het werk der waarheid vastgelegd zou worden in ieders hart, dat zonder bloedstorting geen vergiffenis mogelijk is. De grote les, belichaamd in de offerande van elk bloedend slachtoffer en benadrukt in elke ceremonie, daarin door God zelf gelegd, was dat alleen door het bloed van Christus vergeving van zonden mogelijk is. Hoevelen dragen echter het bittere juk en hoe weinigen voelen de kracht van deze Waarheid en handelen dienovereenkomstig persoonlijk, waardoor zij zegeningen derven die zij hadden kunnen ontvangen door een volmaakt geloof in het bloed van het Lam van God....

Gerechtigheid eiste het lijden van de mens; maar Christus bracht het lijden van een God. Hij hoefde voor Zichzelf geen verzoening door lijden te brengen; al wat Hij leed was voor ons; al Zijn verdiensten en heiligheid lagen open voor de zondige mens en worden hem als geschenk aangeboden (Brief 12, 1892).

(Mattheüs 11:27; Johannes 14:9; 17:19-26; 2 Thessalonicenzen 2:3, 4; Hebrëeën 8:1; 9:11-14, 24; 13:12; 1 Johannes 2:1). **Christus de Enige Ware Middelaar.** – Onze grote Hogepriester voltooide het offer van Zichzelf toen Hij buiten de poort leed. Toen werd een volmaakte verzoening tot stand gebracht voor de zonden van het volk. Jezus is onze Advocaat, onze Hogepriester, onze Middelaar. Onze huidige positie is daarom als die van de Israëlieten, die in de voorhof stonden, terwijl wij wachten en uitzien naar die gezegende hoop, de heerlijke verschijning van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus....

Schaduw en werkelijkheid kwamen samen in de dood van Christus,
Page 913-914; blz. 565



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

het Lam, Dat geslacht is voor de zonden der wereld. De grote Hogepriester heeft het enige Offer gebracht, dat waarde heeft. De wierook, die nu door de mensen wordt geofferd, de missen, gehouden voor het bevrijden van zielen uit het vagevuur, hebben niet de minste waarde in Gods oog. Alle altaren en offeranden, de overleveringen en bedenkingen waardoor mensen de zaligheid hopen te verdienen, zijn bedrog. Er hoeven geen offers meer te worden gebracht, want de grote Hogepriester doet Zijn werk in het Heiligdom. Geen vorst of heerser mag zich binnen die heilige ruimte wagen.

Christus heeft in Zijn middelaarswerk als onze Advocaat geen behoefte aan menselijke deugden, menselijke tussenkomst. Christus is de enige Zondendrager, het enige Zoenoffer. Gebed en schuldbelijdenis moet alleen gericht worden tot Hem, Die eens en voor altijd het Heiligdom is binnengegaan. Christus heeft gezegd: *"Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige."* Hij zal volkomen zalig maken, die in geloof tot Hem gaan. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Dit maakt het offer van de mis, een van de leugens van Rome, waardeloos.

De zogenaamde voorbede der heiligen is het grootste bedrog dat kon worden bedacht. Priesters en oversten hebben niet het recht te staan tussen Christus en degenen voor wie Hij gestorven is, alsof ze waren toegerust met de eigenschappen van de Heiland en in staat waren overtreding en zonden te vergeven. Zelf zijn ze zondaars. Ze zijn maar mensen. Op zekere dag zullen ze zien dat hun bedrieglijke leerstellingen geleid hebben tot alle mogelijke misdaden, overspel, roof en bedrog. Zij zijn aansprakelijk voor veel verschrikkelijke verkeerdheden die de mensen hun medemensen hebben aangedaan.

Voor dit alles zal de Rechter der ganse aarde hen voor Zijn rechterstoel ter verantwoording roepen. De zaak van iedere ziel die gevangen zat, ieder menselijk wezen dat gemarteld is, staat opgetekend. De verslaggevende engel heeft de martelaren ondersteund, die geen afgoden wilden aanbidden, of toelaten dat hun verstand en geweten werktuigen zouden worden van mensen, die door satan waren aangepord om verkeerde dingen te doen. Deze dingen vinden plaats onder de leiding van de mens der wetteloosheid, die zich heeft vertoond als een god, terwijl hij in de tempel Gods zit en aanspraak maakt op Gods rechten, om zo zijn eigen plannen uit te voeren.

Het machtigste menselijke wezen is niet oneindig, wat hij ook mag beweren. Hij kan het oneindige niet begrijpen. Christus heeft duidelijk gezegd: *"Niemand kent de Zoon, dan de Vader."* Een leraar trachtte eens de verheven positie van God weer te geven, toen er een stem werd gehoord, die zei: "Wij kunnen niet eens begrijpen wie Hij is." De leraar gaf terecht ten antwoord: "Als ik God volledig kon weergeven, zou ik óf zelf een god zijn, óf

Page 914; blz. 566

God Zelf zou ophouden God te zijn."

"Er is in de profeten geschreven: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij" - niet door de biechtstoel of priesters of pausen, maar door Mij, uw Heiland. "Niet dat iemand de Vader heeft gezien; alleen Die van God komt, Die de Vader heeft gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven." Dit is de absolute Godheid. Het



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

machtigste geschapen intellect kan Hem niet begrijpen; de meest welsprekende woorden schieten tekort om Hem te beschrijven. Zwijgen is welsprekend.

Christus vertegenwoordigde Zijn Vader in de wereld, en voor God vertegenwoordigt Hij de uitverkorenen, in wie Hij het zedelijk beeld van God heeft hersteld. Zij vormen Zijn erfdeel. Tot hen zegt Hij: *"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien."* *"Niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij, aan wie de Zoon Hem zal openbaren."* Geen enkele priester, geen enkele theoloog kan de Vader aan een zoon of dochter van Adam openbaren.

De mensen hebben slechts één Advocaat, één Middelaar, die de zonde kan vergeven. Moeten deze harten niet overlopen van dank jegens Hem, Die Jezus gegeven heeft als een verzoening voor onze zonden? Denk diep na over de liefde die de Vader ten onzen behoeve heeft geopenbaard, de liefde, die Hij voor ons tot uiting heeft gebracht. Wij kunnen deze liefde niet meten. Daarvoor is geen maatstaf. Wij kunnen alleen wijzen naar Golgotha, naar het Lam, dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Het is een oneindig offer. Kunnen wij de oneindigheid begrijpen en meten?... (Johannes 17:19-21; 24-26 aangehaald).

Hier zien wij hoe de grote Middelaar Zijn smeekbeden tot Zijn Vader richt. Er is geen menselijke middelaar tussen de zondaar en Christus. Er is geen dode profeet, geen begraven heilige te zien. Christus Zelf is onze Advocaat. Alles, wat de Vader voor Zijn Zoon is, is Hij voor hen, die Zijn Zoon in Zijn menselijkheid vertegenwoordigde. In elke tak van Zijn werk gedroeg Jezus Zich als vertegenwoordiger van de Vader. Hij leefde als onze Plaatsvervanger en Borg. Hij werkte zoals Hij wilde dat Zijn volgelingen zouden werken, door onzelfzuchtig de waarde te schatten van ieder mens waarvoor Hij leed en stierf (MS 128, 1897).

Een Dubbele Vertegenwoordiger. – Christus is Gods Vertegenwoordiger bij de mens en Vertegenwoordiger van de mens bij God. Hij kwam naar deze wereld als de Plaatsvervanger en Borg voor de mens, en is volkomen in staat allen zalig te maken die zich bekeren en terugkeren tot hun trouw. Op grond van Zijn gerechtigheid kan Hij de mens een voordeel verschaffen. Christus is als ons Paaslam voor ons geslacht. Hij heeft Zijn kostbaar, schuldeloos leven gegeven om schuldige mensen te redden van eeuwige ondergang, opdat zij door geloof in Hem schuldeloos voor de troon van God konden staan (MS 29, 1899).

(Johannes 10:30). Waarom slechts één Middelaar? Alleen Jezus kon
Page 914-915; blz. 567

bij God een Borg zijn, want Hij was aan God gelijk. Alleen Hij kon een Middelaar zijn tussen God en de mens, want Hij bezat Goddelijkheid en menselijkheid (RH 3 april, 1894).

(Romeinen 8:34). **Een Gouden Keten, Bevestigd aan Gods Troon.** – Het middelaarswerk van Christus is als een gulden keten, bevestigd aan de troon van God. Hij heeft de verdiensten van Zijn offer veranderd in gebed. Jezus bidt en heeft door het gebed succes (MS 8, 1892).

Vers 5 **De Ware Middelaar.** – In het middelaarswerk van Christus, heeft zich de liefde van God in haar volmaaktheid geopenbaard aan mensen en aan engelen. Hij staat daar, om voor u te bemiddelen. Hij is de grote Hogepriester, Die pleit ten gunste van u. U moet tot Hem gaan en uw zaak laten voorleggen aan de Vader door middel van Jezus Christus. Op deze wijze kunt u toegang hebben tot God, en al zou u



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

zondigen, uw zaak is niet hopeloos. *“Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige”* (1 Johannes 2:1).

Christus is onze Verlosser; Hij zal geen voordeel trekken uit uw vernederende belijdenissen. Wanneer u een persoonlijke zonde hebt, belijdt deze voor Christus, Die de enige Middelaar is tussen God en de mens. Hij toont ons aan de Vader, gekleed in het witte kleed van Zijn eigen karakter. Hij pleit voor God ten gunste van u en zegt: ‘Ik heb de plaats van de zondaar ingenomen. Kijk niet naar dit weerspanning kind, maar zie op Mij.’ Al pleit satan met luide stem tegen onze ziel, deze opeisend als zijn prooi, toch pleit het bloed van Christus met groter macht. Het werk van Christus in het hemels Heiligdom, waar Hij Zijn eigen bloed ieder ogenblik aanbiedt voor het verzoendeksel, om voor ons te bemiddelen, moet ten volle in het hart geprent worden, zodat wij ons bewust zijn van de waarde van elk moment. Jezus leeft altijd om voor ons voorspraak te doen, maar één ogenblik dat achteloos verspild wordt, kan nooit meer worden hersteld. Denk aan Jezus. Hij staat in Zijn heilige plaats niet eenzaam en alleen, maar Hij is omgeven door tienduizend maal tienduizend hemelse engelen, die wachten op Zijn bevelen. Hij geeft hen de opdracht naar de zwakste heilige te gaan die in God zijn vertrouwen stelt om voor hem te werken. Deze hulp staat ter beschikking aan hooggeplaatsten en nederigen, voor rijken en armen. Bedenk dit grote feit, dat Christus met Zijn verheven werk in het hemels Heiligdom niet ophoudt, maar gedurig bezig is. Wanneer u het zachte juk van Christus draagt en de last van Christus op u neemt bent u betrokken in eenzelfde soort werk als uw levende Leidsman. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 205

Vers 7 (Jesaja 52:8). **De Waarheid Zoals deze in Jezus is.** – Als wij de Waarheid onderwijzen naar ons eigen inzicht, zullen wij zien dat er niet altijd een volmaakte harmonie is, zoals dat zou moeten zijn. Maar als wij de Waarheid onderwijzen zoals deze is in Jezus, zullen wij onderricht geven in de geest van de ware Opvoeder; wij zullen geen verschillende meningen hebben en ons krampachtig aan onze eigen ideeën vastklampen, maar wij zullen oog in oog zien. En als wij op deze wijze les geven, in het geloof dat Jezus ons zal helpen om de Waarheid voor te houden zoals die is in Hem, kunnen we Zijn hulp verwachten en wij krijgen die ook (RH: 10 mei, 1887).

Vers 9,10 Zie EGW over Numeri 15:38,39; 1 Petrus 3:3,4

Hoofdstuk 3

Vers 1-13 (Johannes 10:11-15). **Zorg bij het Kiezen van Kerkelijke Leiders.** – Moge de Heere in verstand en hart van allen, die met het heilige werk van God verbonden zijn, nadruk leggen op het belang zich ervan te verzekeren of zij, die als diakenen en ouderlingen dienst zullen doen, geschikt zijn om te zorgen voor de kudde van God. Jezus noemt Zichzelf de *“Goede Herder.”* Hij doet dit als tegenstelling met hen, die verantwoordelijke posities bekleden met betrekking tot de gemeente, zonder dat ze daar recht op hebben, omdat zij het werk in een onjuiste vorm gieten. Wat natuurlijk is, zal aan het licht komen.

Vergelijk de Goede Herder, Die zijn leven voor Zijn schapen heeft gegeven, met hen die vol eigendunk, opgeblazen, dictatoriaal en heerszuchtig in de gemeente zijn. De profeten hebben de eigenschappen van Christus omschreven. Ze hebben Hem gezien als de Goede Herder, Die de lammeren aan Zijn borst zou dragen. Anderen zijn



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

in de profetie aangeduid, die de positie van leiders en godsdienstleraars hebben aanvaard, maar die door Gods Woord worden bestraft om hun nalatigheid, hun onwetendheid in het doen van het werk dat zij hadden moeten doen in hun verantwoordelijke positie (MS 176, 1898).

Vers 16 (Kolossenzen 1:26, 27; Romeinen 16:25; zie EGW over Johannes 1:1-3, 14; 2 Timotheüs 3:16). **Buiten de Menselijke Gezichtskring**. – Groot is de verborgenheid der godzaligheid. Er zijn verborgenheden in het leven van Christus, die geloofd moeten worden, al kunnen ze niet

Page 915; blz. 568

verklaard worden. De sterfelijke geest kan de verborgenheid der godzaligheid niet doorgronden (Brief 65, 1905).

(1 Petrus 1:11, 12). **De Menswording een Pijnlijk Proces**. – Het verlossingswerk wordt een verborgenheid genoemd; het is ook inderdaad de verborgenheid waardoor eeuwige gerechtigheid wordt gebracht tot allen die geloven. Als gevolg van de zonde was het mensdom in vijandschap tegen God. Christus nam tegen een onvoorstelbare prijs, door een pijnlijk proces, zowel voor engelen als voor mensen verborgen, de menselijkheid op Zich. Hij verborg Zijn Goddelijkheid, legde Zijn heerlijkheid af en werd als een kindje in Bethlehem geboren. Als Mens gehoorzaamde Hij aan de wet van God, opdat Hij de zonde in het vlees zou veroordelen en voor hemelse wezens kon getuigen dat de wet ten leven bedoeld was, om het geluk, de vrede en eeuwig welzijn aan allen te verzekeren, die daaraan gehoorzaam zouden zijn. Maar hetzelfde oneindige offer, dat leven betekent voor hen die geloven, betuigt veroordeling voor de ongehoorzamen, door van dood en niet van leven te spreken (MS 29, 1899).

Hoofdstuk 4

Vers 1 Zie EGW over Kolossenzen 2:8; 1 Johannes 4:1

Vers 2 Zie EGW over Spreuken 3:17

Vers 8 **Gezondheid door Gehoorzaamheid aan Gods Wet**. –

Gehoorzaamheid aan Gods wet brengt gezondheid voort. De spreukendichter zegt, dat de wegen der wijsheid *“wegen zijn der liefelijkheid en al haar paden vrede”* (Spreuken 3:17 SV). Velen denken ten onrechte, dat toewijding aan God de gezondheid benadeelt en ons hindert om een vrolijke omgang met de mensen om ons heen te hebben. Maar zij, die wandelen op de weg van wijsheid en heiligheid weten dat *“godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van leven, in heden en toekomst”* (1 Tim. 4:8). Zij leven om te genieten van de werkelijke vreugde van het leven. Zij worden niet geplaagd door onnuttige spijt over verspilde uren of door een bedrukt en vreesachtig gemoed, waarmee de wereldse mens zo vaak belast is, wanneer hij niet wordt afgeleid door opwindend genot... Godsvrucht is niet in strijd met de gezondheids wetten, maar komt hiermee overeen. Als de mens altijd gehoorzaam was geweest aan de wet van de Tien geboden... dan zou de vloek van ziekte, die nu de wereld overstroomt, er niet geweest zijn. De zekerheid van Gods goedkeuring, zal de lichamelijke gezondheid bevorderen. Hierdoor wordt de mens gesterkt tegen twijfel, verwarring van denkbeelden, en tegen een buitensporig verdriet, die zo vaak de levenskrachten ondermijnen en zenuwstoringen teweeg



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

brengen. Te weten dat men op de goede weg is, is het beste medicijn voor een ziek lichaam en een zieke geest. De bijzondere zegen van God, die rust op hem die deze ontvangt, betekent gezondheid en kracht.

Iemand, van wie zijn geest rust en tevredenheid vindt in God, is op de weg naar gezondheid. Het is inderdaad een geruststelling om te weten dat de 'ogen des Heeren' op ons zijn, en dat Zijn oren altijd geopend zijn om onze gebeden te horen. Het is zo'n groot voorrecht te weten, dat wij een Vriend hebben, Die ons nooit verlaat en aan Wie wij alle geheimen van ons hart kunnen toevertrouwen, dat zelfs woorden dit niet kunnen beschrijven. Moed, hoop, geloof, genegenheid en liefde bevorderen de gezondheid en verlengen het leven. Een tevreden ziel en een opgewekte geest, betekenen gezondheid voor het lichaam en kracht voor de ziel. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 229

Vers 12 (2 Timotheüs 3:14, 15). **De Nederige Afhankelijkheid van Timotheüs.** – In de geschiedenis van Timotheüs vinden wij kostbare lessen. Hij was nog maar een knaap, toen hij door God als leraar werd gekozen; maar zijn beginselen waren zo standvastig door een juiste opvoeding, dat hij geschikt was voor deze belangrijke positie. Hij bracht zijn getuigenis met christelijke zachtmoedigheid. Hij was getrouw, standvastig, waarachtig en Paulus koos hem als metgezel in zijn werk en op reis. Uit vrees dat Timotheüs wellicht met minachting behandeld zou worden vanwege zijn jeugd, schreef Paulus hem: "*Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd.*" Hij kon dit veilig doen, omdat Timotheüs niet zelfvoldaan was, maar voortdurend naar leiding zocht.

Er zijn heel wat jongeren, die zich meer door impulsen dan door een gezond oordeel laten leiden. Maar Timotheüs vroeg bij elke stap: "Is dit de weg des Heeren?" Hij had geen bijzonder schitterende talenten, maar hij wijdde al zijn bekwaamheden aan het dienen van God, en dit maakte zijn werk waardevol. De Heere vond in hem een geest die Hij kon vormen en geschikt maken voor de inwoning van de Heilige Geest.

God wil de jongeren nu net zo gebruiken als Hij Timotheüs heeft gebruikt, als zij zich aan Zijn leiding willen onderwerpen. Het is uw voorrecht om zendelingen voor God te zijn. Hij roept u op om voor uw metgezellen te werken. Zoek hen op, waarvan u weet dat zij in gevaar verkeren, en probeer hen in de liefde

Page 915-915; blz. 569

van Christus te helpen. Hoe moeten zij de Heiland leren kennen, tenzij zij Zijn deugden ontdekken in Zijn volgelingen? (YI 13 febr. 1902).

Vers 13-16 (2 Timotheüs 2:1-3, 7, 15). **Intellectuele Vermogens niet Voldoende.** – De opdracht die Timotheüs kreeg, moet in elk gezin opgevolgd worden om een opvoedende kracht te worden, zowel thuis als op school....

Het voornaamste doel van onze jongeren moet niet bestaan uit een inspanning voor iets nieuws. Niets van dit alles was te vinden in het denken en werk van Timotheüs. Zij moeten voor ogen houden dat kennis alleen, in handen van de vijand van al het goede, een kracht kan zijn die hen vernietigt. Het was een uiterst begaafd wezen, dat een hoge positie bekleedde in de engelenschaar, die tenslotte opstandeling werd; en menige geest met een groot intellect wordt nu gevangen geleid door zijn macht (YI 5 mei, 1898).

Vers 16 "**Zie Toe Op Uzelf.**" – "*Zie toe op uzelf en op de leer.*" De eerste aandacht moet uzelf betreffen. Eerst moet u uzelf aan de Heere geven om voor Zijn



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

dienst geheiligd te worden. Een godvruchtig voorbeeld doet meer voor de Waarheid dan de grootste welsprekendheid, waaraan geen goed-geordend leven gepaard gaat. Houd de lamp van de ziel helder brandende en vul deze met de olie van de Geest. Zoek bij Christus die genade, die helderheid van begrip, die u in staat zal stellen met succes te werken. Leer van Hem wat het betekent te werken voor degenen, voor wie Hij Zijn leven heeft gegeven. De meest begaafde werker kan weinig doen, als Christus in hem geen gestalte heeft gekregen en niet de hoop en de kracht van zijn leven is (RH 19 aug. 1902).

Hoofdstuk 5

Vers 13 Zie EGW over Exodus 31:1-6

Vers 24,25 (Openbaring 20:12, 13). **Zich Ontdoen van Zonde.** – De zonden van sommige mensen zijn vroegtijdig bekend, zijn berouwvol beleden en nagelaten; deze gaan hen voor in het oordeel. Achter de namen van deze mensen wordt geschreven: Vergeven. Maar de zonden van andere mensen volgen later en worden niet weggedaan door berouw en belijdenis; deze zonden staan tegen hen opgeschreven in de hemelse boeken (MS 1a, 1890).

Vers 24 **Een Voorafgaand Oordeel.** – Het werk van het onderzoekend oordeel en het uitdelgen van de zonden moet worden volbracht, vóórdat de Heere wederkomt. Omdat de doden zullen worden geoordeeld uit wat geschreven staat in de boeken, kunnen de zonden van de mensen dus niet eerder worden uitgewist dan ná het onderzoekend oordeel waar ieder geval beoordeeld wordt. Als het onderzoekend oordeel afgesloten is, zal Christus komen, en Hij zal Zijn loon met Zich hebben om ieder te geven naar zijn werken. Allen zullen worden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. Zij zullen hun loon ontvangen naar hun werken. Dit oordeel zal niet bij het sterven van de mens plaats vinden.

In de schaduwdienst kwam de hogepriester, die verzoening had gedaan voor het volk Israël, naar voren en zegende de vergadering. Zo zal Christus bij de afsluiting van Zijn werk als Middelaar verschijnen, ‘zonder zonde tot heil’, om Zijn wachtende volk te zegenen met het eeuwige leven. Evenals de priester - als hij de zonden verwijderde van het heiligdom - de zonde beled op de kop van de zondebok, zo zal Christus al deze zonden leggen op satan, die de oorzaak en de aanstichter van de zonde is. De zondebok, die de zonden van Israël droeg, werd weggezonden naar een ‘onbewoond land’; evenzo zal satan, die de schuld draagt van alle zonden, die hij Gods volk liet begaan, duizend jaar lang op de aarde worden gebonden, die dan woest en onbewoond zal zijn. Hij zal tenslotte de volledige straf van de zonde moeten ondergaan in het vuur dat alle goddelozen zal vernietigen. Helaas, slechts een gering aantal van het grote getal dat de aarde bewoont, zal worden verlost ten eeuwige leven, terwijl de massa’s mensen, die hun ziel niet hebben vervolmaakt door te gehoorzamen aan de Waarheid, de tweede dood zullen moeten ondergaan. Gedurende de tijd, dat de zonden van de berouwvolle gelovigen worden weggenomen van het hemels Heiligdom, moet er een bijzonder werk van reiniging plaatsvinden onder Gods volk op aarde; zij moeten hun zonden volledig wegdoen! – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 213



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Hoofdstuk 6

Vers 10 Zie EGW over Mattheüs 26:14-16

Vers 12 (zie EGW over Galaten 5:6). **Kostbare Beloften.** – *"Grijp het eeuwige leven."* Kom in geloof tot Jezus. Vraag, en gij zult ontvangen.

Page 916; blz. 570

Vergeving van zonden wordt hem beloofd, die berouw heeft, rechtvaardiging aan hem die gelooft en de kroon des levens aan degene, die getrouw is tot de dood (Brief 33, 1895).

Vers 19 Zie EGW over 2 Korinthe 9:6

Vers 20 (Kolossenzen 2:8; zie EGW over 1 Johannes 2:18). **Wetenschap en Godsdienst Werpen Licht op Elkaar.** – God is de Bron van alles. Alle ware wetenschap is in overeenstemming met Zijn werken; alle ware opvoeding leidt tot gehoorzaamheid aan Zijn bestuur. Wetenschap opent nieuwe wonderen voor onze ogen; ze reikt hoog en onderzoekt nieuwe diepten, maar haar onderzoek brengt niets dat strijdig is met de Goddelijke openbaring. Het kan zijn dat onkunde tracht verkeerde gezichtspunten over God te steunen door een beroep te doen op de wetenschap, maar het boek der natuur en het geschreven Woord verschillen niet, het één werpt licht op het ander. Als ze op de juiste wijze worden begrepen, maken zij ons bekend met God en Zijn karakter door ons iets te leren van de wijze en weldadige wetten waardoor Hij werkt (ST 20 maart, 1884).

Drogredenen van Valse Wetenschap. – Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn tegen de drogredenen met betrekking tot geologie en andere takken van wetenschap, ten onrechte zo genoemd, die geen gelijkenis vertonen met de Waarheid. De theorieën van grote mannen moeten met zorg worden losgemaakt van het geringste spoor van ongelovige suggesties. Een klein zaadje dat door leraars op onze school wordt gezaaid zal, als de studenten het opnemen, een oogst van ongelof voortbrengen. De Heere heeft al het talentrijke intellect gegeven dat de mens bezit en dit moet aan Zijn dienst worden gewijd (RH 1 maart, 1898).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Bijbelcommentaar

door E.G.White
Page 916; blz. 570

2 Timotheüs

Hoofdstuk 1

Vers 1,2 (4:6-9). **Paulus' Tweede Brief aan Timotheüs.** – Deze brief werd aan Timotheüs, de eerste bisschop van de gemeente te Efeze, geschreven nadat Paulus voor de tweede maal voor Nero was gebracht om met zijn leven te getuigen van het geloof dat hij beleed. Als Paulus het verslag van zijn beproevingen door mensen, die zich van het geloof hebben afgekeerd, vermeldt, spreekt hij woorden die ons kunnen bemoedigen als wij hetzelfde ondervinden (RH 18 juli, 1907).

Genegenheid tussen Paulus en Timotheüs. – De toespraak van de apostel had hem heel wat vrienden bezorgd en hij werd door vooraanstaande personen bezocht die zijn zegen hoger achtten

Page 917; blz. 571

dan de gunst van de keizer der wereld. Maar er was één vriend, naar wiens medeleven en gezelschap hij in deze laatste dagen vol beproeving verlangde. Dat was Timotheüs, aan wie hij de zorg over de gemeente in Efeze had toevertrouwd en die daarom was achtergelaten toen Paulus zijn laatste reis naar Rome ondernam.

De genegenheid tussen Paulus en Timotheüs ontstond bij de bekering van Timotheüs; deze band was versterkt door het samen delen van de hoop, de gevaren en inspanningen van het zendingswerk, tot ze als één waren. Het verschil in leeftijd en karakter maakte hun liefde voor elkaar des te dieper. De vurige, ijverige, onoverwinnelijke geest van Paulus vond verkwikking en troost in de zachtaardige, meegeevende, teruggetrokken aard van Timotheüs. Het getrouwe werk en de tedere liefde van deze beproefde metgezel had menig donker uur in het leven van de apostel verlicht. Wat Melanchton voor Luther betekende, wat een zoon kan zijn voor een geliefde en geëerde vader, was de jeugdige Timotheüs voor de beproefde en eenzame Paulus (YI 10 juli, 1902).

Vers 9 Zie EGW over Lukas 17:10; Efeze 2:8,9

Vers 10 Zie EGW over Hebreeën 2:14

Vers 12 **Een Gezonde Godsdienstige Ervaring.** – *"Ik weet in wie ik geloofd heb."* Hij (Paulus) leeft niet onder een wolk van twijfel, terwijl hij zijn weg zoekt in de mist en duisternis van onzekerheid en klaagt over moeilijkheden en beproevingen. Een stem vol blijdschap, krachtig door hoop en moed, klinkt door de eeuwen heen tot in onze dagen. Paulus had een gezonde godsdienstige ervaring. De liefde van Christus was zijn grote thema en de stuwende kracht, die hem beheerste (RH 8 sept. 1885).

Hoofdstuk 2

Vers 1-3,7,15 Zie EGW over 1 Timotheüs 4:13-16

Vers 1-4 Zie EGW over 4:1-7



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Vers 14 **Woordenstrijd met een Bepaald Doel.** – (2 Timotheüs 2:11-14 aangehaald). Wat wil dit zeggen? Het betekent dat er woordenstrijd kan zijn over woorden en ideeën, maar ze moeten wel een bepaald doel hebben, ze moeten de koppigheid en tegenstand die in menselijke harten aanwezig zijn, afbreken, zodat hun geest verzacht en onderworpen wordt en dat, wanneer het zaad der Waarheid in de bodem van het hart valt, het wortel kan schieten (MS 13, 1888).

Vers 14-16 (vers. 23-26; 4:1-5; Kolossenzen 2:8; zie EGW over Openbaring 14:1; 18:1). **Stop met Onnodige Speculaties.** – Dit is een gepaste waarschuwing voor deze tijd. Dan volgt een opdracht die dikwijls gegeven moet worden: *"Maak er ernst mee u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij*

Page 917-918; blz. 572

het brengen van het woord der waarheid." Leer de waarheden, die geopenbaard zijn, ter hand te nemen en ze zo te gebruiken dat ze voedsel betekenen voor de kudde Gods.

Wij zullen in aanraking komen met mensen die hun geest laten afdwalen naar onnodige speculaties over dingen, waarover in Gods Woord niets gezegd wordt. God heeft in de duidelijkste bewoordingen gesproken over elk thema dat te maken heeft met de zaligheid van de ziel. Maar Hij wil dat wij alle dagdromen vermijden en Hij zegt: *"Ga en werk heden in Mijn wijngaard."* De nacht komt, waarin niemand werken kan. Stop met alle nodeloze nieuwsgierigheid, waak, werk en bid. Bestudeer de waarheden die geopenbaard zijn. Christus wil een einde maken aan alle lege dromerijen en Hij wijst ons op de velden die rijp zijn om te oogsten. Als wij niet ernstig ons werk doen, zal de eeuwigheid ons overweldigen met haar last van verantwoordelijkheid (RH 5 febr. 1901).

Vers 16-18 (Kolossenzen 2:8). **Jagen naar Schaduwen.** – Wij hebben bemoediging in de Schriften dat, wanneer wij ootmoedig voor God wandelen, Hij ons zal onderrichten. Maar wij worden gewaarschuwd tegen ongepaste nieuwsgierigheid. *"Vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven"*, leiden op wegen van veronderstelling en verbeelding, waarmee wij niets te maken hebben. Dit zijn ijdele, onnodige theorieën die mensen bedacht hebben en die onze geest bezig houden met zinloze dingen. Daarin zit niets dat zeker en wezenlijk is. Paulus zegt over hen, die deze theorieën presenteren: *"Hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Piletus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaats gehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken."*

In de dagen der apostelen werden de meest dwaze ketterijen naar voren gebracht. De geschiedenis heeft zich steeds herhaald en blijft dit doen. Er zullen altijd mensen zijn, al lijken ze nauwgezet, die naar schaduwen zullen jagen en deze boven de werkelijkheid verkiezen. Zij nemen dwaling in plaats van waarheid, omdat dwaling bekleed is met een nieuw gewaad, waarvan zij denken dat het iets wonderlijks bedekt. Maar als deze bedekking wordt weggenomen, blijft er niets over (RH 5 febr. 1901).

Vers 20 (Mattheüs 13:47, 48). **Goeden Zowel als Slechten in de Gemeente.** – (2 Timotheüs 2:19, 20 aangehaald). Het 'grote huis' stelt de gemeente voor. In de gemeente zal zowel het eervolle als het minder eervolle gevonden worden. Het net, dat in de zee wordt uitgeworpen, vergaart zowel goed als slecht (RH 5 febr. 1901).



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Vers 21 **Lege Vaten Benodigd**. – Welke soort vaten zijn geschikt om door de Meester te worden gebruikt? - Lege vaten. Als wij onze ziel ontledigen van alle onreinheid, zijn wij klaar om te worden gebruikt (RH 28 febr. 1899).

Zuivering een Persoonlijk Werk. – *“Indien iemand zich nu hiervan*

Page 918; blz. 573

gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met een eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de Eigenaar, voor iedere goede taak gereed.” Hij moet geen theorieën aanvaarden die, als ze aangenomen werden, verderf zouden brengen. Hij moet zich reinigen van alle ongerechte gevoelens die, als ze zouden worden aangenomen, zouden afleiden van het vaste Woord van God naar onvaste menselijke bedenksels, ontaarding en verderf. Hij moet weerstand bieden aan het werk van de vijand, die door vaten van oneer werkt. Door de Schrift onder veel gebed te onderzoeken, zal hij een weg vinden, die hij moet volgen, niet de weg van mensen, maar een weg die naar de hemel leidt.

Het werk van zuivering is een persoonlijk werk. Niemand kan dit voor een ander doen. *“Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de Eigenaar.”* Gods Geest zal werken door geheiligde menselijke werktuigen en hen ertoe brengen op de juiste wijze te werken. Geschiktheid en genade zullen verleend worden. Mensen zullen vervuld worden met een oprecht verlangen om de waarheden van het Evangelie te prediken op vastbesloten, duidelijke en heldere wijze (RH 5 febr. 1901).

Vers 23-26 (vers 14-18; 4:1-5; Kolossenzen 2:8; Openbaring 7:3, 4; zie EGW over Openbaring 3:1-3; 14:1-4). **Geen Plaats voor Indringerige Nieuwsgierigheid**. – Er zijn sommige dingen waarvoor wij op onze hoede moeten zijn. Er zullen brieven komen waarin vragen worden gesteld aangaande de verzegeling van Gods volk, wie verzegeld zullen worden, hoeveel, en andere indringerige vragen. Ik denk dat wij hen moeten zeggen dat zij de dingen, die duidelijk zijn geopenbaard, moeten lezen en daarover moeten spreken. Wij hebben bemoedigen in het Woord, dat als wij ootmoedig met God wandelen, wij onderricht zullen ontvangen. Maar indringerige nieuwsgierigheid moet niet worden aangemoedigd.

Wij kunnen hen, die graag iets nieuws en vreemds bedenken als een product van de menselijke verbeelding, wijzen op het tweede hoofdstuk van 2 Timotheüs. Die dingen staan even ver beneden de grootse en edele gevoelens van de Heilige Schrift als de gewone zaken beneden de heilige zaken. Wij kunnen op deze vragen als antwoord geven: Wacht, dan zullen wij alles weten wat wij moeten weten. Onze zaligheid hangt niet af van bijzaken (Brief 58, 1900).

Hoofdstuk 3

Vers 14,15 (Handelingen 16:1-3). **De Opvoeding van Timotheüs als Kind**. – De moeder en grootmoeder van Timotheüs dachten eensgezind over de pogingen om hem voor God op te voeden. Wat was zijn studieboek? - de Bijbel. Paulus, zijn vader in het Evangelie, zegt: *“Dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent.”* Het geloof

Page 918-919; blz. 574

van de moeder en grootmoeder in de woorden van God was voor Timotheüs een constante illustratie van de zegen van het doen van Gods wil.



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Toen Timotheüs nog maar weinig meer was dan een knaap, nam Paulus hem mee als zijn reisgezel in het werk. Zij, die Timotheüs in zijn kinderjaren hadden onderricht, zagen als beloning het kind van hun zorg nauw verbonden met de grote apostel (MS 117a, 1901).

(1 Timotheüs 4:12). **Invloed en Vroomheid van Timotheüs.** – Paulus hield van Timotheüs, omdat deze God liefhad. Zijn bewuste kennis van proefondervindelijke vroomheid en van de waarheid gaven hem aanzien en invloed. De vroomheid en invloed van zijn leven thuis was niet oppervlakkig, maar zuiver, gevoelig en niet verdorven door verkeerde gevoelens. De zedelijke invloed van thuis was wezenlijk en niet grillig, impulsief of veranderlijk. Gods Woord was een maatstaf waardoor Timotheüs werd geleid. Hij kreeg zijn onderricht regel op regel, gebod op gebod, hier een weinig, daar een weinig. (Jesaja 28:10,13) De belangrijkste indrukken werden hem voorgehouden. Zijn lesgevers thuis werkten samen met God in het opvoeden van deze jongeman voor het dragen van de lasten, die hij al jong zou moeten torsen....

Wij zien het voordeel dat Timotheüs had door een juist voorbeeld van vroomheid en ware godsvrucht. Godsdienst was de atmosfeer bij hem thuis. De geopenbaarde geestelijke macht van de vroomheid in het gezin hield hem zuiver in zijn spreken en vrij van alle verderfelijke gevoelens. Van kindsbeen af had Timotheüs de Heilige Schriften gekend. Hij had het voordeel van de Oudtestamentische Schrift en het manuscript van een deel van het Nieuwe, de woorden en lessen van Christus (Brief 33, 1897).

Vers 16 (1 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:21; zie EGW over Johannes 17:17).

Boven het Sterfelijke Bevattingvermogen. – Er zijn sommigen die denken dat zij ten volle in staat zijn met hun beperkt oordeel Gods Woord te nemen en vast te stellen welke woorden wel, en welke niet geïnspireerd zijn. Ik wil u voor die instelling waarschuwen, mijn broeders in het evangeliewerk. *"Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond."* Er leeft geen sterfelijk mens, het kan mij niet schelen wat voor positie hij bekleedt, die door God gemachtigd is om uit Zijn Woord te kiezen wat hem past.

Het is waar dat, volgens de apostel, sommige dingen in de Schrift moeilijk te begrijpen zijn. Die zijn er dus. En als dat niet het geval was, dat er moeilijke en zwaar te begrijpen onderwerpen zijn, zou de twijfelaar, die nu zegt dat God een openbaring heeft gegeven die onbegrijpelijk is - heel zeker zou hij, dunkt mij iets anders hebben in te brengen. Gods oneindigheid is zo veel groter dan wij zijn, dat de mens onmogelijk het mysterie der godzaligheid kan bevatten.

Engelen Gods zien vol verbazing op Christus, Die de gestalte

Page 919; blz. 575

van een mens op Zich nam en nederig zijn Goddelijkheid verenigde met het menselijke om de gevallen mens te kunnen dienen. Voor hemelse engelen is dit een wonder. God heeft ons gezegd dat Hij dit gedaan heeft en wij moeten Gods Woord aanvaarden zoals het daar staat.

En al proberen wij te redeneren betreffende onze Schepper, hoe lang Hij bestaan heeft, wanneer de zonde het eerst onze wereld binnen kwam en al dergelijke dingen, wij kunnen er over redeneren tot we uitgeput door het onderzoeken neervallen, terwijl er nog oneindig veel achter ligt. Wij kunnen het niet bevatten, dus



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

welk mens waagt het de Bijbel te nemen en te zeggen, dat dit deel wel en dat deel niet geïnspireerd is? Ik zou liever mijn beide armen helemaal missen, eer ik een dergelijke uitspraak zou doen, of mijn oordeel vellen over het Woord van God door vast te stellen wat er wel en wat er niet geïnspireerd is.

Hoe zou een sterfelijk mens iets over die materie weten? Hij moet Gods Woord nemen zoals het daar ligt en het dan waarderen zoals het is, het in het leven in praktijk brengen en het in zijn karakter verweven. In Gods Woord wordt alles duidelijk geopenbaard wat te maken heeft met de zaligheid van de mens en als wij dat Woord willen nemen en het zo goed mogelijk trachten te begrijpen, zal God ons helpen het te begrijpen.

Het menselijk verstand zal zonder de bijzondere hulp van de Geest van God veel dingen in de Bijbel zien, die heel moeilijk te begrijpen zijn, omdat ze Goddelijk onderscheidingsvermogen missen. Het is niet zo, dat mensen Gods Woord moeten benaderen door het bepalen van hun eigen wijze, hun eigen wil of ideeën; ze moeten naderen met een zachtmoedige, nederige en heilige gezindheid. Tracht nooit de Schrift te onderzoeken als u niet bereid bent om te luisteren, als u niet wilt leren, als u niet naar het Woord van God wilt luisteren, alsof Zijn stem rechtstreeks tot u sprak uit het levende Woord. Laat nooit een sterfelijk mens oordelen over het Woord van God, of bepalen hoeveel hiervan wel en hoeveel niet geïnspireerd is en dat dit deel meer geïnspireerd is dan andere. God heeft hem nooit zulk werk te doen gegeven (MS 13, 1888).

(Exodus 3:5). **Gods Woord Niet uit Elkaar Halen.** – Heel de eeuwigheid is nodig om de heerlijkheden te ontvouwen en de kostbare schatten uit Gods Woord naar voren te brengen. Laat geen mens naar u toe komen en beginnen Gods Woord te ontleden en te zeggen wat openbaring is, wat inspiratie is en wat niet, zonder dat u zo iemand bestraft. Zeg al die mensen dat zij het gewoon niet weten. Zij zijn gewoonweg niet in staat Gods verborgenheid te begrijpen. Wat wij nodig hebben is het inspirerend geloof. Wij willen niet dat iemand zegt: "Dat verwerp ik, en dat wil ik aanvaarden," maar wij willen een onvoorwaardelijk geloof bezitten in de Bijbel als geheel en zoals deze is.

Wij roepen u op, uw Bijbel te nemen, maar leg er geen

Page 920; blz. 576

heiligschennende hand op met de woorden: "Dat is niet geïnspireerd," alleen omdat iemand anders dat heeft gezegd. Er mag geen jota of tittel van dat Woord worden weggenomen. Handen thuis, broeders! Raak de ark niet aan. Leg uw hand er niet op, maar laat God werken. Gods macht ligt erin en Hij zal op dusdanige wijze werken, dat Hij onze zaligheid tot stand zal brengen. Wij willen dat God ruimte heeft om te werken. Wij hebben geen behoefte aan menselijke ideeën om Hem vast te leggen.

Ik weet iets van de heerlijkheid van het toekomstige leven. Een zuster schreef mij eens en vroeg of ik haar niet iets wilde vertellen over de stad van onze God, meer nog dan wij uit het Woord weten. Zij vroeg mij of ik er geen schets van kon geven. Ik schreef haar dat ik haar alleen kon zeggen: "*Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.*" "Nee," zei ik, "u kunt niet schilderen, u kunt zich geen beeld vormen en de tong van de martelaar kan geen beschrijving beginnen te geven van het toekomstig leven; maar ik zal u zeggen wat u wel kunt doen: u kunt jagen naar het doel, tot de prijs der roeping Gods in Christus Jezus. Uw eigen ik kan sterven; u kunt er naar streven op te wassen tot de volkomen wasdom van het



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

christelijk karakter in Christus Jezus." Dat is ons werk; maar als mensen gaan knoeien met het Woord van God, wens ik hen te zeggen dat ze hun handen thuis moeten houden, want zij weten niet wat zij doen (MS 13, 1888).

Vers 16 **Heel de Schrift is van God Ingegeven**. – Het Woord Gods bestaat uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het ene is niet volkomen zonder het andere. Aan het Oude Testament moet evenveel aandacht worden gegeven als aan het Nieuwe Testament. Wanneer wij het Oude Testament bestuderen, zullen wij levende bronnen zien opwellen, waar oppervlakkige lezers alleen een woestijn zien. Het Oude en het Nieuwe Testament spreken elkaar niet tegen. In het Oude Testament vinden wij het Evangelie van de komende Verlosser. In het Nieuwe Testament hebben wij het Evangelie van een Verlosser, Die Zich openbaart zoals de profetieën hadden voorgezegd dat Hij zijn zou. Het Oude Testament wijst voortdurend op het komende ware Offer, terwijl het Nieuwe Testament ons toont, dat de Verlosser, Die werd voorafgeschaduwd door de offerdiensten, gekomen is. De omsluisde glorie van het Joodse tijdperk werd gevolgd door de glanzender, helderder heerlijkheid van het christelijke tijdperk.

De rijkdom van het Oude Testament bestaat in de wijze waarop Christus zich kenbaar maakte aan de patriarchen en ook hoe Hij zinnebeeldig werd voorgesteld in de offerdienst, hoe Zijn karakter werd uitgebeeld in de wet en hoe de profeten van Hem getuigden. De schat van het Nieuwe Testament bestaat in het leven van Christus, Zijn dood en Zijn opstanding en hoe de Heilige Geest Hem doet kennen. Onze Verlosser, het Afschijnsel van de heerlijkheid van Zijn Vader is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament beschreven... Het Oude Testament werpt licht op het Nieuwe en het Nieuwe op het Oude Testament. Elk van beiden is een openbaring van de heerlijkheid Gods in Christus. Beide tonen ons waarheden, die voortdurend aan de aandachtige zoeker een dieper begrip zullen openbaren.

Jezus zei van de Oudtestamentische Schriften: *“Deze zijn het die van Mij getuigen”* (Johannes 5:39). En dit is des te meer waar van het Nieuwe Testament... Ja, de gehele Bijbel vertelt van Christus. Vanaf het eerste verhaal van de schepping, want *“zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is”* (Johannes 1:3; Openbaring 1:4,8), tot aan de belofte, die het Nieuwe Testament besluit met de woorden: *“Zie, Ik kom haastiglijk”* (Openbaring 22:12). Door de hele Bijbel lezen wij over Zijn werken en luisteren wij naar Zijn stem. Wanneer u de Verlosser wilt leren kennen, bestudeer dan de Heilige Schrift. – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef' blz. 12

Hoofdstuk 4

Vers 1-5 (2:14-18, 23, 26; Romeinen 1:25; Kolossenzen 2:8). **De Waarheid Veranderen in een Leugen**. – Niemand mag de Waarheid de duimschroeven aanleggen door goedkope ideeën, door een gedwongen, mystieke constructie in dat Woord te leggen. Zo lopen zij gevaar Gods Woord te veranderen in een leugen. Er zijn mensen die diep in hun hart door Gods Geest moeten worden aangeraakt. Dan zal de boodschap voor deze tijd voor hen een opdracht zijn. Zij zoeken dan niet naar menselijke toetsen, naar iets dat nieuw en vreemd is. De Sabbat van het vierde gebod is de toets voor deze tijd...



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

Onder jonge mensen is een brandend verlangen om beslag te leggen op iets nieuws, al zou dit heel goedkoop zijn. De Heere wil niet dat onze geest zich bezighoudt met dingen die niet baten, met zoeken naar iets dat nooit te vinden is. Hij wil dat wij streven naar een zuivere, reine ziel, een ziel gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Het witte kleed van Christus' gerechtigheid dat de zondaar toegang verleent tot de tegenwoordigheid van heilige engelen. Niet de kleur van zijn haar, maar zijn volmaakte gehoorzaamheid aan al Gods geboden opent de poorten van de Heilige Stad voor hem (Brief 207, 1899).

Page 920-921; blz. 577

Vers 1-7 (2:1-4). **Getrouwheid in het Dienen.** – Paulus heeft zijn loop haast beëindigd en hij wil dat Timotheüs zijn plaats zal innemen, de gemeenten beschermend tegen de fabelen en ketterijen waarmee satan en zijn werktuigen willen proberen hen van de Waarheid af te voeren. Hij geeft hem de raad om werelds streven en verwickelingen te mijden, wat hem zou verhinderen zich volledig aan Gods werk te wijden. Hij moet blijmoedig tegenstand, smaad en vervolging verdragen, waaraan zijn getrouwheid hem bloot zou stellen. Hij moet zijn dienst ten volle verrichten en alles in het werk stellen om aan zijn medemensen goed te doen (YI 10 juli, 1902).

Vers 3,4 Zie EGW over Handelingen 20:30; Kolossenzen 2:8; 1 Johannes 4:1

Vers 6-9 Zie EGW over 1:1,2

Vers 7,8 Zie EGW over Openbaring 14:13

Vers 13,14 (Handelingen 19:33). **Alexander Bewerkt de Laatste Gevangenneming van Paulus.** – In het huis van een discipel in de stad Troas werd Paulus weer gearresteerd en vanaf deze plaats werd hij naar zijn laatste gevangenis weggevoerd.

De arrestatie werd bewerkt door de inspanning van Alexander de kopersmid, die met zo weinig gevolg het werk van de apostel in Efeze had tegengestaan en die nu de kans aangreep om zich te wreken op iemand, die hij niet kon verslaan (LP 305).

Vers 13, 16-21 **Paulus Ziet de Dood Moedig Onder ogen.** – Paulus eindigt zijn brief met verschillende persoonlijke boodschappen en telkens weer herhaalt hij het dringende verzoek dat Timotheüs alles zal doen om spoedig bij hem te komen, zo mogelijk nog voor de winter. Hij beschrijft zijn eenzaamheid, want sommige vrienden hebben hem verlaten, terwijl anderen noodzakelijk afwezig moesten zijn en uit vrees dat Timotheüs nog zou aarzelen, bang dat de gemeente in Efeze zijn arbeid nodig zou hebben, zegt hij dat hij Tychicus reeds heeft gestuurd om de plaats van Timotheüs tijdens diens afwezigheid in te nemen. En dan voegt hij er het roerende verzoek aan toe: *"Breng de mantel mee, die ik in Troas bij Carpus liet liggen en ook de boeken, vooral de perkamenten."*

Bij zijn tweede arrestatie werd Paulus gegrepen en zo haastig meegenomen, dat hij geen gelegenheid had zijn weinige *"boeken"* en *"perkamenten"*, of zelfs zijn mantel mee te nemen. En nu de winter naderde, wist hij dat hij kou zou lijden in zijn vochtige kerker. Hij had geen geld om een ander kledingstuk te kopen, hij wist dat elk moment zijn einde kon komen en met de gebruikelijke onbaatzuchtigheid en uit vrees de gemeente te belasten, wilde hij dat terwille van hem hiervoor geen kosten zouden worden gemaakt (LP 327).

Vers 16,17 **Paulus en Nero van Aangezicht tot Aangezicht.** – Paulus en Nero van aangezicht tot aangezicht! - het gelaat van een vorst dat het schandelijke



Bijbelcommentaar op 1 en 2 Timotheüs; blz. 563-578

verslag toont van hartstochten die in hem woedden; het gelaat van de gevangene, dat een verhaal vertelt van een hart dat in vrede leeft met God en de mensen. Het resultaat
Page 921; blz. 578

van tegengestelde stelsels van opvoeding vormde die dag een contrast - een leven van grenzeloze zelfbevredigingen en een leven van volkomen zelfopoffering. Hier waren de vertegenwoordigers van twee levenstheorieën - een alles verterende zelfzucht, die niets te kostbaar acht om geofferd te worden voor de bevrediging van het ogenblik en een zelfverloochenende volharding, bereid om als dat nodig zou zijn, zelfs het leven te geven voor de bestwil van anderen (YI 3 juli, 1902).