

### **Voorwoord;**

Binnen Gods volk der Zevendedags Adventisten is grote verwarring ontstaan omtrent het afstaan van de tienden en het tiendenstelsel.

Met dit document willen we iedereen, die gedoopt is binnen de Zevendedags Adventkerk, er op wijzen dat tijdens de doop een belofte aan God is gedaan, waar het tiendenstelsel een onderdeel van uit maakt (21e geloofspunt). Dit heeft God ingesteld onder Zijn uitverkoren volk (het overblijfsel) zodat de priesters en Levieten (OT termen) hun werkzaamheden kunnen doen om zich voor te bereiden op de Luide Roep.

We willen graag allen er op wijzen dat veel vervalsingen binnen zijn gekomen, als het om de besteding van zowel de eerste tiende gaat, als ook om de tweede tiende, de laatste wordt ook wel vrijwillige bijdrage genoemd.

Wat is in eerste instantie vaak de oorzaak van het misbruik van de eerste tienden?

- Het niet eens zijn met de manier van werken binnen de leiding van kerkgemeenschap der Zevendedags Adventisten. Argumenten zijn bijvoorbeeld de leiding draagt de waarheid, waarvoor de ZDA kerk zou moeten staan, niet meer uit. Met als gevolg dat we in onze eigengerechtigheid beslissingen gaan nemen tegen hetgeen God heeft bevolen en wij hebben beloofd aan God (doopbelofte). Geen persoonlijk vertrouwen meer in God en Zijn onfeilbaar Woord indien moeilijkheden (loutering) in het dagelijks leven ontstaan, waardoor op geestelijk gebied concessies gedaan worden en men stopt met het betalen van de eerste tienden. Men denkt zelfstandig (naar eigen goeddunken) te kunnen bepalen waar de tienden het beste besteed kunnen worden. Veelal wordt meer waarde gehecht aan het evangeliesatiewerk dat elders wordt gedaan, dan aan hetgeen wat God heeft voorgeschreven in Zijn Woord en dan aan de doopbelofte die is gedaan.
- Door zich te laten onderwijzen door boeken buiten Gods Woord de Bijbel en "de Geest der Profetie" worden verkeerde theorieën aangenomen aangaande de eerste tienden en de vrijwillige bijdragen. Citaten vanuit "de Geest der Profetie" aangaande de tweede tiende (vrijwillige bijdragen) worden gebruikt als onderbouwing voor de eerste tienden. Met als gevolg dat Gods wet overtreden wordt en de doopbelofte in het eerste tienden stelsel welke God Heilig heeft verklaard niet wordt nagekomen.

Er zullen nog meer redenen aangevuld kunnen worden, maar deze hebben allemaal de grondslag, dat we God niet meer nemen op Zijn Woord, zoals het geschreven is in de Bijbel, en daarbij de Heiligdomsleer verkeerd of helemaal niet meer verstaan. Maar tevens "de Geest der Profetie" naar onze hand willen zetten omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat God Zijn werkzaamheden binnen Zijn laatste volk, der Zevendedags Adventisten, zal gaan afronden.

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Nog erger is als personen zoals; predikanten, scholen, stichtingen of organisaties **de helers** van de eerste tienden gaan worden (tienden in ontvangst nemen van leden) en op deze manier **de stelers** (leden van de ZDA-Kerk) aanmoedigen te stelen, omdat ze op hun manier denken dat ze op legale manier hun eerste tienden hebben besteed. De schuld van **de stelers** alsmaar maar groter wordt, laat staan de schuld van **de helers** van Gods schatkist. **"De helers zijn nog altijd erger dan de stelers"** luidt het spreekwoord.

Tevens zien we veelvuldig voorkomen dat de tweede tienden (vrijwillige offergaven) door ongeloof tijdens het leven niet worden afgestaan om het eigen leven niet in gevaar te brengen, maar pas na het overlijden worden vrijgegeven ter besteding voor Gods werk.

Bovengenoemde feiten en gebodsovertredingen kunnen kort worden samengevat in de woorden in; **men heeft geen vertrouwen in Gods volmaakte leiding in Zijn onfeilbare verlossingsplan.**

Gods volk der Zevendedags Adventisten is geroepen om een priesterlijke dienst te vervullen in deze tijd en de tijd die voor ons ligt, door de Luide Roep te brengen. Maar als dit volk nu al vervalt **in het helen of stelen van Gods schatkist** hoe zal God hun dan ooit kunnen inzetten om Zijn voltooiingswerk met hun te beëindigen? Zijn deze mensen wel te vertrouwen? Zijn deze mensen wel capabel om dit bijzondere werk te doen? Zijn ze wel geheiligd in de waarheid? Hebben ze wel begrepen dat ze God ernstig bedrogen en de belofte die ze gedaan hebben tijdens de doop, hiermee wordt vernietigd? En daardoor het eeuwig leven verwerpen? En hier kunnen we nog vele vragen en antwoorden aan toevoegen. **Het is volledig uit de hand gelopen** als we kijken naar de huidige situatie van de gedoopte Zevendedags Adventisten in het bijzonder, omdat deze een doopbelofte hebben afgesloten en hiervoor volledig verantwoordelijk worden gesteld.



### **Waar gaat het mis en wat is het resultaat?**

Met bovengenoemde voorwoord willen we benadrukken dat men zelf graag wil denken of vermoeden dat er ergens een legitieme reden is voor dergelijk gedrag (deze beslissing wordt vaak zonder diepgaand Bijbel onderzoek gemaakt en alleen op aanhoren van wat andere mensen zeggen).

Maar helaas blijft er in Gods onfeilbaar Woord en "de Geest der Profetie" geen enkele verontschuldiging over, om dit soort voornoemde acties te legaliseren. **We zijn onherroepelijk schuldig bevonden voor God!**

We zullen in onderstaande citaten duidelijk uiteen proberen te zetten waar het probleem ligt en wat God ons hierover bekend heeft gemaakt en de gevolgen voor het niet naleven van Zijn verordeningen en geboden welke wij hebben bevestigd bij onze doop.

Verder raden wij u aan om vooral de Heiligdomsleer in het Oude testament, goed te onderzoeken waarin u het gebruik van de eerste tienden met daarbij de invoering en gebruiken van het gehele offerstelsel kunt definiëren, waar alles gaat om gehoorzaamheid aan Gods geboden (1<sup>e</sup>) rechten (2<sup>e</sup>) en inzettingen (3<sup>e</sup>). Deze drie punten zijn cruciaal om de eeuwigheid te kunnen beërven.

Hoe vaak wordt er door de profetes E.G. White gewaarschuwd dat we gehoorzaam aan God moeten zijn in alles! Ook hebben we in het Oude Testament te veel voorbeelden hoe God misbruik of verloochening van offergaven straft, enkele voorbeelden hiervan zijn;

- OT – Achan bij de inname van Jericho. Gods waarschuwingen veracht en goederen en geld gestolen. Achan werd samen met zijn gehele familie gestenigd.
- OT – Hofni en Pinehas stalen offergaven verontreinigde het heiligdom. Eli, Hofni en Pinehas sterven en hun nageslacht en de Ark Gods wordt buit gemaakt (het aller Heiligste werd buitgemaakt en later kwamen er 50.070 Israëlieten om omdat ze het aller Heiligste, door God gegeven, verachtten)
- NT – Ananias en Safira de nieuwe gemeente werd overduidelijk gewaarschuwd in deze geschiedenis. God duldt geen verloochening binnen Zijn volk, ook in de eindtijd niet.
- NT – De leiders van Gods volk, met 30 zilverstukken uit de schatkist wordt de moord op Jezus betaald (ze konden niet meer bekeerd worden, al werd ook honderdvoudig de Heilige Geest over hen uitgestort).
- NT – Judas Iskariot, discipel van Jezus, bezat de beurs, maar was geldgierig en stal hieruit en werd vervolgens alleen nog maar met haat vervuld.

We zien dat God een overduidelijk standpunt heeft ingenomen, maar de leiders hebben zo'n grote vloek over Gods volk gebracht dat zelfs nadat de Ark in de tijd van Eli weer terug kwam en men geen enkele respect voor Gods Heiligheid toonde, er 50.070 mensen stierven. Wij zijn binnen Gods volk de totale Heiligdomsleer vergeten laat staan het uitleven ervan, we zijn de evangelische kerken gevolgd (de valse

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

profeten) waar men geen geheiligd leven meer hoeft te leven; "God is liefde en genadig" en "iedereen is gered" theorieën.

We zien het ook weer terugkomen bij de leden van Achan en zijn gezin, inclusief alles wat hij bezat dieren en goederen werden vernietigd, of dit niet duidelijk was! Hij was de priester van het gezin, en op hem lag de schuld maar ook zijn nakomelingen werden door zijn toedoen vernietigd.

Als we het bovenstaande weten vanuit het Oude- en Nieuwe Testament blijven we dan nog gewoon doorgaan? **Toch niet voor te stellen!** Ja, we blijven doorgaan, omdat we ons geweten volledig hebben dichtgeschroeid als met een brandijzer! (1 Tim. 4:2)

**De afvalligheid in de ZDA is een feit, maar we weten ook wie hier erg blij mee is!**

Het is overduidelijk dat de situatie binnen Gods volk der ZDA erg betreurenswaardig is te noemen en in het bijzonder in Nederland. Zowel als het om het verkondigen van de tegenwoordige waarheid gaat als om de invulling van de Erediensten (Het is momenteel erger dan in de Charta Oecumene kerken en evangelische kerken, Babylon). Echter dit wil niet zeggen dat het Gods laatste overblijfsel niet is, juist daar is de duivel het meest actief om zijn afvalligheid te botvieren, want dit is voor hem alleen maar uitstel van executie en het lukt hem nog aardig, zo kunnen we begrijpen en constateren.

**Waar ligt een veel komende fout als het om andere boeken gaat?** Er worden boeken uit gegeven op scholen en instituten, waarin op subtiële en slimme manier wordt verklaard dat men de tienden (men wil doen geloven dat dit de eerste tienden zijn) ook voor andere doeleinden mag besteden, dan om deze verplicht te geven 'in de schatkist' van Gods volk.

Dit is een van de gevaarlijkste en misleidende leugens van de handlangers van satan bij voornamelijk vaak conservatieve ZDA. Het is dan ook de bedoeling dat als men deze boeken leest men de eerste tienden aan deze instituten, scholen, stichtingen en colporteurs gaat geven, i.p.v. deze te besteden 'in de schatkist' van de gemeente der ZDA.

Wat is er dan zo mis met deze boeken?

Dat men hier een opzettelijke verwarring aanbrengt in de eerste en tweede tiende waar E.G. White diverse malen over schrijft. Want als men een bepaald gedeelte uit de geschriften van E.G. White citeert (en andere delen weglaat, de bron) weet men niet direct of de profetes over de eerste tiende **of** tweede tiende spreekt. Vervolgens worden deze deeltteksten (citaten) aangehaald om te beweren/bevestigen dat zelfs E.G. White haar tiende afstond aan predikanten die in het veld werkzaam waren. Men kan verstaan, en weten, dat een profeet of in dit geval de profetes E.G. White van God zich nooit zal en ook nooit kan, tegenspreken. Want alles wat ze schrijft is door Gods Heilige Geest ingegeven, waardoor er een discrepantie in het Woord van God zou komen en vervolgens het Woord van God onbetrouwbaar zou worden



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

gemaakt. Vaak willen mensen graag lezen van wat ze graag zouden willen zien gebeuren of graag willen horen, maar dit is een absolute duivelse misleiding, **pas daar voor op!** Als de Profetes spreekt over het ondersteunen van haar of onze persoonlijke schenkingen aan anderen, **spreekt ze altijd over de tweede tiende of over vrijwillige bijdragen of over een fonds maar zeker niet over de eerste tiende** want hierin is zij heel duidelijk; deze mogen alleen gebruikt worden voor de evangeliédienaars en predikanten, die uit de schatkist moeten worden betaald om Gods werk te doen, die vanuit de gemeente der ZDA aangestuurd worden (even afgezien of ze nu wel of niet de waarheid brengen).

Alle andere onkosten vallen hier verder buiten, ook het betalen van de gebouwen waar kerk bijeenkomsten (Erediensten) worden gehouden of andere gebouwen, zoals kantoren enz.. Betaalt men deze gebouwen met de tienden uit de schatkist dan is de leiding volledig schuldig voor God. We zien dit ook weer terug in de Heiligdomsleer in het Oude Testament, maar ook schrijft E.G. White hier duidelijk over in de onderstaande citaten.

**Welke belangrijk feit moeten we onthouden?**

**Het feit blijft wel staan**, dat de tweede tienden (vrijwillige gaven) voor alle doeleinden mogen worden gebruikt, deze hoeven niet perse in de schatkist van de ZDA gemeente terecht te komen om evangeliédienaren van te betalen. In de besteding van de tweede tiende is iedereen vrij.

**Maar het blijft ook een feit** dat de leiders de eerste tienden alleen maar mogen gebruiken voor het predikambt en evangeliédienaren (evangelisten) en nergens anders voor. We constateren dat dit inmiddels niet meer het geval is omdat men in grote financiële problemen komt als men zich aan Gods voorschriften houdt. Dit probleem dient echter op een volstrekt andere manier opgelost te worden, namelijk door het verkondigen van het Eeuwige Evangelie, de volle waarheid, al de waarheid, in plaats van in alles op de Babylonische kerken te willen gaan lijken.

We begrijpen als geen ander dat God geen zegen meer kan geven op het beleid dat nu gevoerd wordt! Echter dit alles is en blijft een verantwoordelijkheid van de leiders van de ZDA kerk.

**Hoe ver gaan sommige evangeliédienaren persoonlijk?** Een ander belangrijk punt dat we constateren is het persoonlijk aannemen van eerste tienden door de predikanten of evangeliédienaren, die daarnaast **ook gewoon** (hier vallen ook emeritaat predikanten onder) vanuit de schatkist van de ZDA kerk worden betaald. Deze evangeliédienaars ontvangen dus geld vanuit de schatkist en nemen tevens de eerste tienden van kerkleden aan. Hier vallen ook stichtingen, scholen, organisaties, zendingsactiviteiten, enz. onder.

Veelal zijn bepaalde personen of predikanten ook niet meer in dienst bij de ZDA kerk en nemen dan wel de tienden aan van de leden. Dit gebeurt veel in het buitenland, omdat ze vanwege de waarheid uit de kerk worden gezet. Echter hoe we het ook

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

wenden of keren, ook dit blijft helen en stelen van Gods schatkist! (geen begrip van heilig willen zijn voor God).

Als dit gebeurt is het nog erger voor de ontvanger (**de heler**) van de eerste tienden dan voor de gever van de eerste tienden (**de steler**). Want om op deze manier met de tienden om te gaan komt er een complete corruptie opgang waarin men denkt goed te doen en men God een zeer ernstig kwaad aandoet. Hier zal men de consequentie voor moeten dragen vooral als **helers**, maar ook als **stelers** van Gods schatkist.

Uit ervaring is al gebleken dat velen die dit soort duivelse praktijken er op na houden volledig verstoken worden van Gods Woord (**de laatste waarheid inbegrepen**) en van Gods goed gunstigheden. Dit is niet alleen fysiek, dit kan zijn lichamelijk (ziekte in het gezin enz.) of in goederen, maar vooral in het ervaren en ontvangen van de Late Regen welke nu binnen Gods volk aan het druppelen is om de laatste waarheden te kunnen verstaan om de Luide Roep te mogen gaan brengen.

Dit is zo ernstig dat alleen zij die volkomen recht voor de HEERE staan, het laatste licht van de tegenwoordige waarheid mogen ontvangen. Al de anderen zullen Gods onfeilbaar Woord niet meer mogen ontvangen **en** kunnen uitdragen bij de Luide Roep! Er kunnen ook nog andere oorzaken zijn van het niet ontvangen van het laatste licht, dan alleen maar het achterhouden of het verkeerd gebruiken van de eerste tienden, maar dit laten we hier verder buiten beschouwing, maar het is wel goed om persoonlijk eens goed na te denken over waarom men de tegenwoordige waarheid die nu verkondigd wordt, door velen niet meer begrepen kan **en** mag worden.

De verduistering ligt nu veelvuldig over Gods volk der ZDA en werkt volledig door in gezinnen en complete families, hier zijn helaas teveel voorbeelden van op te noemen binnen de ZDA gemeente.

We kunnen ons nu al een beetje voorstellen waardoor het komt dat Jezus Christus nog steeds niet terug gekomen is, om ons op te halen vanuit deze wereld, we staan op de betoverde grond van satan en zijn handlangers binnen de kerk en voordat we het weten zijn we zelf een van die handlangers van satan geworden door op deze manier het onfeilbare Woord van God te verdraaien zodat we persoonlijk ons geweten volledig hebben dicht geschroeid. Gevolg is dat we in plaats van Zijn wederkomst bespoedigen Zijn komst vertragen en dat maakt ons de meest beklagenswaardigste personen op aarde.

Kort maar krachtig gezegd; "We zijn op Gods rechter stoel gaan zitten en hebben in onze werken en het niet nakomen van onze doopbeloftes laten zien; **dat wij het allemaal veel beter weten en kunnen en dan dat God ons heeft voor gehouden in Zijn Woord!**" Komt dat ons niet bekend voor? Begon Lucifer ook niet op exact dezelfde manier? Anderen te verleiden en de handlangers mee de afgrond in te slepen?

**Waar zijn de ZDA momenteel me bezig?**

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

Het Goddelijke bestuur van God aan te klagen door zelf te bepalen wat er met de eerste tienden moet gebeuren, en dit geldt zowel voor de leiders binnen de ZDA kerk als voor de leden van de ZDA kerk. Hoe kon, en is het zover gekomen met Gods uitverkoren volk dat als overblijfsel staan moet om aan anderen de laatste boodschap van **"recht en gerechtigheid te brengen"**? **Terwijl ze zelf bijna volledig in ongerechtigheid en diefstal met God leven?** En dan nog maar over de laatste waarheden te zwijgen die ze niet meer willen uitdragen en verkondigen laat staan willen uitleven!

**Slot conclusie;**

We zullen begrijpen dat er maar heel klein overblijfsel zal overblijven, welken de Luide Roep mogen gaan brengen, zelf onder de conservatieve ZDA is er zo'n grote zonde begaan, als het om de eerste tienden gaat dat juist zij de grootste teleurstelling staat te wachten. En maar te zwijgen over de liberale ZDA!

Wij hopen dat u dit document en met de predikatie (Box E2) er nog eens goed over nadenkt en tot bezinning komt, waar u de afgelopen tijd mee bezig bent geweest. En begrijp ook dat als u de laatste waarheid niet meer kunt en mag verstaan dat daar een heel goede reden voor is bij onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest! Want **Deze Drie Eenheid** kan alleen voor en in u werken als u **in alles** oprecht staat voor God de Vader!

Leest u voor uzelf onderstaande citaten nauwkeurig door en tevens de totale Heiligdomsleer vanuit het Oude Testament waarin zeer duidelijk staat beschreven hoe er moet worden omgegaan met de tienden.

**Opmerking;** We weten vanuit Gods onfeilbaar Woord de Bijbel en uit de geschriften van de profetes E.G. White "De Geest der profetie" dat de genadedeur als eerste dicht gaat voor de ZDA bij de Zondagswet en vervolgens later voor al de andere kerken bij de eerste plaag. (zie hiervoor ZIJN Boodschap DVD "de genadedeur sluit voor de ZDA bij de Zondagswet")

Hierbij moeten we het volgende in ogeschouw nemen; dat het belangrijk is te weten dat bij het afkondigen van de Nationale Zondagswet (deze start in Amerika) Jezus Christus persoonlijk de Leiding overneemt van Zijn volk en dat er dan een totaal andere situatie zal ontstaan als het om het betalen van de eerste en tweede tienden gaat (zelfs over al onze bezittingen).

We zullen nu al kunnen begrijpen dat de vele leiders dan mee zullen gaan met de zondags vierende kerken (de Charta Oecumene) en dat de oprechte werkers voor de HEER, de 144.000 en elfde uur werkers, door Gods kracht ervoor moeten zorgen dat alle andere kerken moeten bereikt worden met de laatste waarschuwingsboodschap (de drie engelen boodschap). Als we dit vanuit het verlossingsplan verstaan zullen we ook verstaan dat zowel de eerste als de tweede tienden straks volledig in dit werk zullen moeten worden gebruikt, willen we door Gods kracht en genade, Zijn oprechte kinderen, voordat de plagen en eeuwigheid aanbreekt, waarschuwen. Wij vertrouwen ook dan op onze Grote Leider Jezus Christus en Zijn Heilige Geest en Onze geliefde God de Vader met al Zijn engelen, dat we dan volledig op de hoogte



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

worden gesteld in hetgeen God ons dan persoonlijk heeft opgedragen als het om dit onderwerp gaat.

**Slotwoord:**

Wij wensen u Gods zegen toe bij het nemen van de enige juiste beslissing om uw **eerste tienden** te leggen op het offerblok waar het behoort **en dat is in de schatkist van Gods volk in ons geval in Nederland, bij de Unie in Nederland. Vervolgens is het hun verantwoordelijkheid wat ze daarmee doen en niet uw verantwoordelijkheid als lid van de ZDA kerk meer.** Gaat de Unie Nederland hier verkeerd mee om, zoals in de voorwaarden hieronder duidelijk wordt uiteen is gezet, dan zullen ze zelf de consequenties daarvan moeten dragen en niet de leden. Deze leden kunnen de leiding alleen nog maar voor waarschuwen, maar de leden en leiders hebben daarbij **zeker niet de Goddelijke vrijwaarding** om **de eerste tienden** op een manier te gaan besteden **die het hun goeddunkt!** Doen zij of u dit nog wel, dan heeft men nog maar één plicht en dat is; om dit per direct voor God te belijden en recht te zetten, want u mist zeker de eeuwigheid als het om dit ene levens belangrijke punt gaat!

Wij wensen u nogmaals Gods zegen toe

De medewerkers van ZIJN Boodschap



**Citaten aangaande de eerste en tweede tiende:**

Op de volgende pagina's vindt u een kleine greep uit de vele citaten van E.G. White aangaande het betalen van de eerste tiende en het geven van vrijwillige bijdragen en offergaven ook wel genoemd de tweede tiende.

Let hierbij telkens goed op tijdens het lezen, want wanneer gaat het om de eerste tiende en wanneer om de tweede tiende dit is telkens de kern in de citaten, maar ook in de Bijbelse Heiligdomsleer;

### **Vanaf de dagen van Adam**

Het tienden stelsel strekt zich uit tot ver achter de tijd van Mozes. Ver teruggaande tot de dagen van Adam, werd reeds van mensen geëist om offers te brengen voor godsdienstige doeleinden, alvorens het definitieve systeem aan Mozes werd bekend gemaakt. In overeenstemming met Gods vereisten, moesten ze door hun gaven hun waardering betuigen voor Zijn genade en zegeningen. Dit voltrok zich door tal van opeenvolgende geslachten en ook Abraham hield zich daaraan, die tienden gaf aan Melchizedek, de priester des Allerhoogsten Gods. Men vindt datzelfde beginsel ook terug in de dagen van Job. Toen Jacob, een verbannen zwerver zonder een cent op zak, te Bethel 's avonds het moede hoofd op een rotssteen legde, beloofde hij de Heere:

*"en van alles wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven."*

Genesis 28:22

God dwingt de mensen niet om te geven. Al wat ze geven, moeten ze vrijwillig doen. Hij wil Zijn schathuis niet vullen met ongaarne gebrachte offeranden. Het was Gods bedoeling de mens in nauwe verbinding met Hem zelve te brengen en tot sympathie en liefde voor zijn medemensen, door hem daden te laten doen, die zouden ingaan tegen zelfzucht en zijn liefde voor God en de mens zouden versterken. De Heere eist, dat op gezette tijden gaven gebracht worden, en wel dusdanig, dat geven een gewoonte, en weldadigheid als een Christelijke plicht gevoeld wordt. Het hart, dat door het brengen van offers verwarmd wordt, wordt niet de tijd gelaten om te verkillen en zich te sluiten vòòr het volgende offer gebracht wordt. Zo blijft de stroom aanhoudend vloeien en blijft de doorgang geopend door werken der barmhartigheid.

### **Een tiende van het inkomen**

Als vereist bedrag heeft God een tiende van het inkomen gesteld. Dit wordt overgelaten aan het geweten en de goedwilligheid van mensen, wier oordeel in dit tiendenstelsel geheel vrij wordt gelaten. En terwijl het aan het geweten van een ieder wordt overgelaten, is een plan uitgewerkt, dat iedereen gemakkelijk kan begrijpen. Dwang wordt niet uitgeoefend.

God deed een beroep op de mensen in de Mozaïsche bedeling om een tiende van hun inkomsten te geven. Hij vertrouwde aan hen toe de aangelegenheid van dit leven, talenten, om daarmee te woekeren en Hem terug te geven. Hij heeft één tiende geëist en daarop maakt Hij aanspraak als het minste wat de mens Hem zou teruggeven. Hij zegt: Ik geef u negen tienden, terwijl Ik één tiende opeis; dat behoort Mij toe. Wanneer de mensen die ene tiende achterhouden, beroven ze God. Zondoffers, vredeoffers en dankoffers werden eveneens vereist, boven de tiende van het inkomen.

Al wat wordt achtergehouden van wat God eist, de tiende van de inkomsten, wordt in de boeken des hemels ten name van degenen, die dat achterhouden, als diefstal genoteerd. Dezulken bestelen hun Schepper; en wanneer hun deze zonde der nalatigheid onder het oog wordt gebracht, dan is het niet voldoende dat ze enkel hun koers wijzigen en van af die tijd zich aan het juiste beginsel gaan houden. Dat zal

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

geen verandering brengen in de cijfers, genoteerd in het hemelse verslag ten aanzien van de verduistering van het eigendom, dat hun werd toevertrouwd om het de Uitlener terug te geven. Berouw over die bedrieglijke handelwijze tegenover God, en over die grote ondankbaarheid wordt vereist.

*"Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: waarin beroven wij U? in de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het **schathuis**, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen."*

Maleachi 3:8-10

Hier wordt geloofd, dat, wanneer al de tienden in het **schathuis** gebracht worden, een zegen Gods over de gehoorzamen zal uitgestort worden.

*"en Ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdraht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der heirscharen."*

Vers 11 en 12

Indien allen, die de waarheid belijden. Aan Gods aanspraken zullen voldoen door de tienden te geven, waarvan God zegt dat die Hem toebehoort, zal er geld genoeg zijn in het **schathuis** om het grote werk tot zaligheid van de mens te volvoeren.

God heeft de mens negen tienden gegeven, terwijl Hij één tiende vordert voor geheiligde doeleinden, zoals Hij de mens zes dagen gegeven heeft voor zijn eigen werk, en de zevende dag voor Zichzelf heeft afgezonderd en geheiligd. Want, evenals de Sabbat, is één tiende van de inkomsten geheiligd; dat heeft God voor Zich zelve gereserveerd. Hij zal Zijn werk op aarde uitvoeren met de inkomsten van de middelen, die Hij de mens heeft toevertrouwd.

God eiste van Zijn oude volk drie jaarlijkse bijeenkomsten.

*"Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht uws Heeren, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal; op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen; een ieder, naar de gave zijner hand, naar de zegen des Heeren, uws Gods, die Hij u gegeven heeft."*

Deuteronomium 16:16-17

Niet minder dan een derde van hun inkomsten werd gewijd aan geheiligde en godsdienstige doeleinden.

Wanneer, in welke periode der wereld ook, Gods volk blijmoedig en gewillig heeft beantwoord aan Zijn weldadigheidsplan en in het brengen van gaven en offers, hebben ze de duurzame belofte in vervulling zien gaan dat voorspoed op hun arbeid rust naar de mate zij gehoorzaamd hebben aan Zijn eisen. Wanneer ze de aanspraken Gods erkennen en aan Zijn eisen voldoen, Hem vererende met hun aandeel, zullen hun schuren overvol zijn. Maar wanneer ze God beroofden in tienden en gaven, dan zouden ze ervaren, dat ze niet enkel Hem, maar ook zichzelf beroofden, want Hij beperkte Zijn zegeningen ten opzichte van hen naar verhouding als zij hun gaven aan Hem beperkten.

### **Raadgevingen ter rechte tijd**

*"Ziet, Ik kom haastelijk; houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon neme."*

Openbaring 3:11

### **Getrouw Rentmeesterschap**

Christus heeft ons met de prijs van zijn eigen bloed gekocht, Hij heeft de koop prijs voor onze verlossing betaald, en indien wij ons deze schat willen toe-eigenen, wordt zij ons eigendom door de vrije gift van God.

*"Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?"*

Lukas 16:5.

Het is onmogelijk om dit te zeggen. Al wat wij hebben is van God. Hij legt Zijn hand op onze bezittingen, en zegt: "Ik ben eigenaar van het ganse heelaal; dit zijn Mijn goederen. Heiligt Mij de tienden en gaven. Wanneer u deze met name genoemde goederen brengt als een teken van uw trouw en uw onderwerping aan Mijn heerschappij, zal uw inkomen door Mijn zegen vermeerderd worden, en zult u overvloed hebben.

God stelt iedere ziel, die in Hem beweert te geloven, op de proef. Aan iedereen worden talenten toevertrouwd. De Heere, heeft de mensen goederen gegeven om handel mee te drijven. Hij heeft hen Zijn rentmeesters gemaakt, en hun geld, huizen en grond in bezit gegeven. Dit alles moet als des Heere eigendom beschouwd, en tot groei van Zijn gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk in de wereld gebruikt worden. In het handel drijven met de goederen des Heeren, moeten wij wijsheid ontvangen, om niet Zijn heilig pand, dat ons toevertrouwd is, te gebruiken tot verheerlijking van onszelf, of om onze zelfzuchtige gevoelens te bevredigen. De hoeveelheid van de toevertrouwde giften is verschillend; maar zij die de kleinste gaven ontvangen, moeten niet denken dat, omdat zij over weinig middelen beschikken, zij er niets mee kunnen uitrichten.

Iedere Christen is een rentmeester van God, aan wie Zijn goederen toevertrouwd zijn. Denk aan de woorden:

*"En voorts wordt van de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde."*

1 Korinthe 4:2

Laat ons er zeker van zijn, dat wij God niet in enige jota's of tittels beroven; want hierin ligt heel wat opgesloten.

Alle dingen behoren God toe, De mensen mogen Zijn eisen ontkennen. Terwijl Hij overvloedig Zijn zegeningen over hen uitstort, gebruiken zij Zijn gaven misschien tot zelfzuchtige zelfbevrediging, maar zij zullen opgeroepen worden om rekenschap van hun rentmeesterschap af te leggen.

Een rentmeester vereenzelvigd zich met zijn meester. Hij neemt de verantwoordelijkheden van een rentmeester op zich, en hij moet in de plaats van zijn

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

meester werken, handelen zoals zijn meester gedaan zou hebben. De belangen van zijn meester zijn, zijn belangen geworden. De positie van een rentmeester is een zeer belangrijk ambt, omdat zijn meester vertrouwen in hem stelt. Wanneer hij op enigerlei wijze zelfzuchtig is en de winst, die hij behaalt door met de goederen van zijn heer te handelen en tot zijn eigen voordeel aanwendt, heeft hij het in hem geplaatste vertrouwen geschonden.

**Het onderhoud van het Evangelie**

De Heere heeft de verkondiging van het Evangelie afhankelijk gemaakt van de arbeid en de vrijwillige gaven van al Zijn volk. Degene, die de boodschap van barmhartigheid aan de gevallen mensen verkondigt, heeft ook een ander werk te verrichten – hij moet de mensen de plicht voorhouden het werk Gods met hun middelen te steunen. Hij moet hen leren dat een gedeelte van hun inkomen aan God toebehoort; en als heilig aan zijn werk gewijd moet worden. Deze les moet hij door voorschrift en voorbeeld aan anderen leren; en zich hoeden, dat hij de kracht van zijn leer niet door eigen gedrag verzwakt.

Datgene wat volgens de Schrift aan de Heere toebehoort en afgezonderd is, is het inkomen voor de uitbreiding van het Evangelie en behoort ons niet langer toe. Het is niets anders dan heiligschennis en beroving, wanneer iemand iets uit Gods schatkist neemt om zichzelf of anderen in hun wereldse belangen te helpen.

Sommigen hebben een misstap begaan door van het altaar Gods iets weg te nemen, wat in het bijzonder aan Hem gewijd was. Iedereen moet deze zaak in het rechte licht bezien. Laat niemand, wanneer hij in moeilijkheden komt, het geld dat aan godsdienstige doeleinden gewijd is, tot zijn eigen voordeel gebruiken, en zijn geweten gerust stellen met te zeggen, dat hij het zeker later terug betalen zal. Het is veel beter om onze uitgaven volgens het inkomen te besnoeien, onzer behoeften te beperken, en niet boven onze inkomsten te leven, dan het geld van de Heere voor wereldse belangen te gebruiken.

**Het gebruik van de tienden**

God heeft bijzondere aanwijzingen gegeven aangaande de tienden. Het is niet Zijn bedoeling dat Zijn werk gehinderd zal worden door gebrek aan middelen. Opdat er niet ongeregeld gewerkt zou worden en er geen misverstand zou bestaan, heeft God onze plicht op deze punten zeer duidelijk getoond. Het deel, dat God voor Zichzelf gereserveerd heeft, mag voor geen ander doel aangewend worden, dan voor dat wat Hij met name genoemd heeft. Laat niemand zich vrij voelen om zijn tienden achter te houden, en naar eigen oordeel te gebruiken. Zij mogen de tienden zelfs in geval van nood niet voor zichzelf gebruiken, voor dat wat zij als het werk des Heeren beschouwen.

De predikant moet, door voorschrift en voorbeeld, de mensen leren, de tienden heilig te beschouwen. Hij moet niet menen, dat hij die kan achterhouden en naar eigen oordeel kan aanwenden, omdat hij een predikant van het Evangelie is. De

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

tienden behoren hem niet toe. Het staat hem niet vrij die naar zijn goeddunken voor zichzelf te gebruiken. Hij moet zijn invloed niet doen gelden in het maken van plannen om de tienden en giften die aan God gewijd zijn, voor iets anders te gebruiken, dan wettig veroorloofd is. Zij moeten in zijn schatkist geplaatst, en voor Zijn dienst heilig gehouden worden, gelijk Hij dat ingesteld heeft.

God wil dat al Zijn rentmeesters nauwkeurig zullen zijn in het nakomen van de Goddelijke voorschriften. Zij moeten hun eigen plannen niet in de plaats van des Heeren plannen stellen, door de een of andere daad van weldadigheid te doen, of de een of andere gift of gave te geven, naar het hun als menselijke werktuigen goeddukt. Het is een zeer verkeerde beweeggrond van de mens te trachten Gods plan te verbeteren en er iets anders voor in de plaats te stellen, in plaats er zich aan te houden wat God bestemd heeft om de tienden te gebruiken voor Zijn werk tot uitbreiding van het Evangelie. God roept iedereen op, om zijn invloed te gebruiken om hetgeen God bepaald heeft te gehoorzamen en uit te voeren. Hij heeft Zijn plan bekend gemaakt; en allen, die met Hem samen wensen te werken moeten dat plan uitvoeren, in plaats van een poging te durven doen om het te verbeteren.

De Heere gaf Mozes wetten voor Israël:

*"Gij zult de kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot de luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke".*

Exodus 27:20

Dit moest een voortdurend offer zijn, dat gebracht werd, opdat het huis Gods behoorlijk voorzien zou zijn van datgene dat voor Zijn dienst noodzakelijk was. Zijn volk moet er in deze tijd ook aan denken, dat het huis van aanbidding het eigendom des Heeren is; en dat er met nauwgezetheid voor gezorgd moet worden. Maar het geld voor dit werk mag niet uit de tienden genomen worden.

Ik heb een zeer duidelijk, afdoende boodschap ontvangen, om aan Gods kinderen door te geven. Er is mij gelast, hun te zeggen, dat zij een misslag begaan door de tienden voor verschillende doeleinden te gebruiken, die hoewel goed op zichzelf, niet het doel zijn, waartoe de Heere gezegd heeft, dat de tienden gebruikt moeten worden. Zij, die dit gebruik van de tienden gemaakt hebben, zijn afgeweken van de voorschriften die de Heere gemaakt heeft. God zal hen oordelen over deze dingen.

De ene redeneert dat de tienden voor schooldoeleinden gebruikt mag worden. Weer anderen zeggen dat de geschriften evangelisten uit de tienden onderhouden moeten worden. Maar men begaat een grote fout, wanneer men de tienden niet gebruikt voor het doel, waartoe ze bestemd zijn, namelijk voor onderhoud van de evangelielienaars. Er behoorden tegenwoordig honderd bekwame arbeiders in het arbeidsveld te zijn, waar er nu slechts één is.

### **Een plechtige verplichting**

De tiende is heilig; God heeft het recht erop aan Zichzelf behouden. De tienden moeten in Zijn schatkist gebracht worden om gebruikt te worden tot onderhoud van

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

de evangeliedienaars in hun werk. God is lang beroofd geworden, doordat er mensen zijn, die niet beseffen dat de tiende het deel is, dat God toebehoort.

Sommigen zijn ontevreden geweest, en hebben gezegd: "Ik wil mijn tienden niet langer betalen, want ik stel geen vertrouwen in de wijze, waarop de dingen beheerd worden aan het hoofdkantoor van het werk". Maar wilt u dan God beroven, omdat u denkt dat het werk niet god geleid wordt? Leg uw klachten, duidelijk en openlijk, in de rechte geest, voor de juiste personen. Zend uw verzoeken in, dat de dingen geregeld en in orde gebracht zullen worden; maar onttrek u niet aan het werk Gods, en bewijs u niet ontrouw, omdat anderen niet doen wat recht is.

Lees aandachtig het 3<sup>e</sup> hoofdstuk van Maleachi, en zie wat God aangaande de tienden zegt. Wanneer onze gemeenten hun standplaats op het woord des Heeren innemen, en trouw willen zijn in het brengen van hun tienden in Zijn schatkist, zullen er meer arbeiders aangemoedigd worden om het werk van de evangeliebediening op zich te nemen. Er zouden meer mannen zich aan de evangeliebediening geven, indien hun niet gezegd werd dat de schatkist leeg is. Er moet een overvloedige voorraad in de schatkist des Heeren zijn, en dat zou het geval zijn wanneer zelfzuchtige harten en handen de tienden niet achter hielden, of er gebruik van maakten om andere soorten van werk te steunen.

De hulpmiddelen die God zich voorbehouden heeft, mogen niet op zulk een ongeregelde wijze gebruikt worden. De tienden is des Heeren, en zij, die ze misbruiken zullen gestraft worden door hun hemelse schat te verliezen, tenzij zij zich bekeren. Laat het werk niet langer belemmerd worden doordat de tienden voor verschillende andere dingen gebruikt zijn, dan waarvoor de Heere het bestemd heeft, dat ze gebruikt moesten worden. Voor die andere soorten van werk moet voorziening getroffen worden. Zij moeten ook worden gesteund, maar niet uit de tienden. God is niet veranderd; de tienden moet nog steeds tot onderhoud van de evangeliebediening worden gebruikt. Het openen van nieuwe arbeidsvelden vereist meer werkkrachten voor de evangeliebediening, dan wij nu hebben en er moeten daarvoor middelen in de schatkist zijn.

Zij die als evangeliedienaars uitgaan, hebben een plechtige verantwoording op hen rusten, die op vreemde wijze veronachtzaamt wordt. Sommigen preken graag, maar geven geen persoonlijke verantwoording aan de gemeenten. Er bestaat grote behoefte aan inlichting over hetgeen wij verschuldigd zijn en ook onze verplichtingen tegenover God, voornamelijk met betrekking tot het betalen van onze tienden. Onze evangeliedienaars zouden zich teleurgesteld voelen, wanneer zij niet betaald worden voor hun arbeid; maar willen wij er aan denken, dat er spijze in het schathuis van God moet zijn om de arbeiders te onderhouden? Indien zij nalaten hun volle plicht te doen; om de mensen te leren dat zij trouw moeten zijn in het betalen aan God, hetgeen Hem toebehoort, dan zullen er te weinig middelen in de schatkist zijn, om het werk des Heeren voort te zetten.

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

De opzichter van de kudde Gods moet zijn plicht met getrouwheid vervullen. Wanneer hij de stelling inneemt, dat hij, omdat het hem onaangenaam is en dit maar aan een ander overlaat, is hij geen trouwe arbeider. Laat hem in Maleachi de woorden des Heeren lezen, waar de mensen beschuldigd worden God beroofd te hebben door het achterhouden van de tienden. De machtige God verklaart:

*"Met een vloek zijt gij vervloekt."*

Maleachi 3:9

Wanneer hij, die in woord en leer de mensen dient, ziet, dat zij hun plicht verzaken, die deze vloek over hen brengen zal, hoe kan hij dan zijn plicht verzaken om hen in te lichten en te waarschuwen? Ieder kerklid moet leren, getrouw te zijn in het betalen van hun tienden.

*"Breng al de tienden in het schathuis, opdat er spijs zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen."*

Maleachi 3:10

Ik bid dat mijn broeders mogen beseffen, dat de boodschap van de derde engel van veel betekenis voor ons is, en dat het houden van de ware Sabbat het teken zijn moet dat hen, die God dienen, onderscheidt van degenen die Hem niet dienen. Laat hen, die slaperig en onverschillig geworden zijn, ontwaken. Wij zijn geroepen om heilig te zijn, en wij moeten zorgvuldig vermijden, de indruk te geven, dat het er weinig toe doet, of wij al dan niet de bijzondere kenmerken van ons geloof bewaren. Op ons rust de verplichting om meer beslist in te staan voor de waarheid en gerechtigheid, dan wij in het verleden gedaan hebben. De scheidlijn tussen hen, die de geboden van God bewaren, en hen, die dat niet doen, moet met onmiskenbare helderheid geopenbaard worden. Wij moeten God nauwgezet eren, en ijverig ieder middel aanwenden om zeer nauw met Hem in verbinding te blijven staan, opdat wij Zijn zegeningen ontvangen mogen, de zegeningen, die zo onontbeerlijk zijn voor ons, die zo zwaar beproefd zullen worden. De indruk te geven dat ons geloof, onze godsdienst, niet een overheersende kracht in ons leven is, betekent God grotelijks ontteren. Op die wijze keren wij ons van Zijn geboden af, die ons leven zijn, en ontkennen dat Hij onze God is, en dat wij Zijn volk zijn.

*"Gij zult dan weten, dat de Heere, uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten. En Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden."*

Deuteronomium 7:9-10

Waar zullen wij zijn, wanneer de duizend geslachten, die in deze tekst genoemd worden, voorbij zijn? Ons lot zal voor de eeuwigheid beslist zijn.



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Wij zullen of waardig geacht worden om een woonplaats te ontvangen in het eeuwig Koninkrijk van God, of eenmaal het vonnis horen, van een eeuwige dood. Zij, die aan hun verbond met God trouw zijn gebleven; aan Golgotha denkend en vast hebben gestaan aan de zijde van de waarheid, en altijd getracht hebben God te eren, zullen de lof horen:

*"Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht,"*

Maar zij, die God slechts onverschillig dienden, en in hun leven gelijkvormig waren aan de gebruiken en praktijken van de wereld, zullen de treurige woorden vernemen:

*"Gaat weg van mij; Ik ken u niet."*

**Weldadigheid**

*"Vereer de Heere van uw goed, en van de eerstelingen van al uw inkomsten: zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen,"*

Spreuken 3:9-10

*"Er is één, die uitstrooit, aan wie nog meer toegedaan wordt; en één, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. De zegende ziel zal vet gemaakt worden, en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden."*

Spreuken 11:24-25

*"Maar een milddadige beraadslaagt mildadigheden, en staat op mildadigheden."*

Jesaja 32:8

Goddelijke wijsheid heeft in het verlossingsplan de wet van oorzaak en gevolg ingesteld, en daardoor het weldadigheidswerk, in al zijn vertakkingen, dubbel gezegend. Hij, die aan armen meedeelt, zegent anderen, en zegent zichzelf in nog grotere mate.

**De Heerlijkheid van het Evangelie**

Opdat de mens de gezegende gevolgen van weldadigheid niet zou missen, heeft de Heiland het plan gevormd hem tot Zijn medewerker te maken. God kon Zijn voornemen om zondaren te redden zonder medehulp van de mens hebben bereikt; maar Hij wist dat de mens niet gelukkig kon zijn, zonder deel te nemen aan dit grote werk. Door een reeks van omstandigheden, die liefdadigheid opwekken, geeft Hij de mens het beste middel om mildheid te beoefenen, en schenkt hem voortdurend de mogelijkheid om de armen te helpen en Zijn zaak te bevorderen. Een ongelukkige wereld vraagt in haar nood onze talenten, middelen en invloed om aan mannen en vrouwen de waarheid te brengen, waaraan zij dringend behoefte hebben. En wanneer wij op deze roepstemmen acht slaan, door te werken, en daden van mildheid te beoefenen, nemen wij het beeld aan van Hem, die ter wille van ons arm is geworden. Door te geven, zegenen wij anderen, en verzamelen op die wijze ware schatten.

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

De heerlijkheid van het evangelie bestaat daarin, dat het gegrond is op het beginsel om aan een gevallen mensengeslacht het Goddelijk beeld weer terug te geven, door een voortdurende openbaring van weldadigheid. Dit werk begon in de hemelhoven. Daar schonk God aan de mensen een onmiskenbaar bewijs van de liefde, waarmee Hij hen beschouwde.

*"Hij heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."*

Johannes 3:16

De gift van Christus openbaart het hart van de Vader. Die gift getuigt, dat Hij, na onze verlossing op Zich genomen te hebben, niets sparen zal, hoe dierbaar ook, dat nodig is tot voltooiing van Zijn werk."

De geest van vrijgevigheid is de geest des hemels. De zelfopofferende liefde van Christus wordt aan het kruis geopenbaard. Opdat de mens gered zou mogen worden, gaf Hij alles wat Hij had, en gaf daarna Zichzelf. Het kruis van Christus doet een beroep op de liefdadigheid van iedere volgeling van de gezegende Heiland. Het beginsel, wat daar aangetoond wordt is te geven, te geven. Dit, uitgevoerd in werkelijke liefdadigheid en goede werken, is de ware vrucht van het christelijke leven. Het beginsel van wereldlingen is te ontvangen, te ontvangen, op die wijze verwachten zij zich geluk te verzekeren; maar doorgevoerd in alles wat daartoe behoort, is het de vrucht van ellende en dood.

Het licht van het Evangelie, wat afstraalt van het kruis van Christus, bestraft zelfzucht, en moedigt vrijgevigheid en liefdadigheid aan. Het moet niet als een betreurenswaardig feit geacht worden, dat de roepstemmen om te geven, toenemen. God roept in zijn voorzienigheid Zijn volk uit hun beperkte sfeer van werkzaamheid, om grotere dingen te ondernemen. Eindeloos proberen wordt in deze tijd verlangd, nu zedelijke duisternis de wereld bedekt. Velen van Gods volk lopen het gevaar om door wereldgezindheid en hebzucht verstrikt te worden. Zij moeten verstaan, dat het Zijn genade is, die het vragen om hun middelen doet toenemen. Voorwerpen, die liefdadigheid uitlokken moeten hun voorgesteld worden, anders kunnen zij zich niet vormen naar het karakter van het grote Voorbeeld.

### **De Zegeningen van het Rentmeesterschap**

Toen Christus aan Zijn discipelen de opdracht gaf om uit te gaan in de gehele wereld om het Evangelie aan alle creaturen te prediken, stelde Hij de mensen het werk van de uitbreiding van de kennis Zijner genade ter hand. Maar terwijl sommigen uitgaan om te prediken, roept Hij anderen op om gehoor te geven aan het recht, dat Hij heeft, op hun offeranden, waarmee Zijn zaak op aarde gesteund moet worden. Hij heeft de mensen middelen gegeven, opdat Zijn Goddelijke giften door menselijke kanalen zouden kunnen vloeien tot het doen van het werk, dat ons tot redding van onze medemensen opgedragen is. Dit is één van Gods middelen om de mens te

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

verhogen. Dit is juist het werk dat de mens behoeft; want het zal het diepste medegevoel van zijn hart raken, en de hoogste vermogens van het verstand in werking brengen.

Al het goede dat er op de aarde is, is hier geplaatst door de milde hand Gods, als een uitdrukking van Zijn Goddelijke liefde, tot de mens. De armen behoren Hem toe, ook de zaak van de godsdienst is de Zijne. Het goud en het zilver zijn des Heeren; en Hij kon het uit de hemel laten regenen, indien Hij dat verkoos. Maar in plaats daarvan heeft Hij de mens tot Zijn rentmeester gemaakt, en hem middelen toevertrouwd, die niet opgehoopt moeten worden, maar aangewend om anderen wel te doen. Op die wijze maakt Hij de mens tot het middel waardoor Hij Zijn zegeningen op de aarde uitstort. God heeft het stelsel van liefdadigheid ingesteld, opdat de mens gelijkvormig zou worden aan Zijn Schepper, mild en onzelfzuchtig in karakter, om tenslotte met Christus het eeuwige, heerlijke loon deelachtig te kunnen worden.

**Samenkomen rondom het kruis**

De liefde, die haar uitdrukking vond op Golgotha, moet opgewekt, versterkt, en in de gemeente verkondigd worden. Zullen wij niet alles doen wat wij kunnen, om kracht bij te zetten aan de beginselen, die Christus in deze wereld gebracht heeft? Zullen wij er niet naar streven om de liefdadige ondernemingen waar thans om verzocht wordt, te vestigen en door daden te bekrachtigen? Wanneer u voor het kruis staat, en de Vorst des hemels voor u ziet sterven, kunt u dan uw hart sluiten, en zeggen: "Neen, ik heb niets te geven?"

Het gelovige volk van Christus moet Zijn liefde doen voortleven. Deze liefde moet hen rondom het kruis tot elkaar trekken; moet hen van alle zelfzucht ontdoen, en hen aan God en elkaar binden.

Komt in zelfopoffering en zelfverloochening samen rondom het kruis van Golgotha. God zal u zegenen, wanneer u uw best doet. Wanneer u de troon der genade nadert, en uzelf aan deze troon verbonden voelt door de gouden keten, die uit de hemel op de aarde neergelaten is, om de mensen uit de put der zonde op te trekken, zal uw hart in de liefde uitgaan tot allen, die zonder God en zonder hoop in de wereld leven.

*{Getuigenissen voor de Gemeente deel 9 blz. 219-229}  
 {Testimonies vol. 9 p.246-257}*



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

### **Tweede tienden**

Om mensen voor de dienst van het evangelie aan te moedigen, als ook voor de armen te zorgen, was er een tweede tiende vereist van alle inkomsten. Wat betreft de eerste tienden, heeft de Heere verklaart:

*"En zie, aan de kinderen van Levi heb Ik alle tienden in Israël ter erfenis gegeven."*

Numeri 18:21

Maar met betrekking tot het tweede gebod:

*"En voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, ter plaatse, die Hij verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, zult gij eten de tienden van uw koren, van uw most, en van uw olie, en de eerstgeboorten uwer runderen en uwer schapen; opdat gij den Heere, uw God, leert vrezen alle dagen."*

Deuteronomium 14:23

Deze tienden, of gelijkwaardig in geld, moesten zij twee jaren naar de plaats brengen waar het heiligdom was gevestigd. Nadat ze God een dankoffer hadden gebracht, en een bepaalde portie aan de priesters hadden gegeven, mochten de offeraars het overblijfsel gebruiken voor een religieus feest, waaraan de Levieten, de vreemdelingen, de vaderlozen en de weduwen deel moesten nemen. Zo werden er voorzieningen getroffen voor de dankoffers en feestmaaltijden op de jaarlijkse feesten, en het volk werd betrokken bij de samenleving van de priesters en Levieten zodat ze aanwijzingen en bemoedigingen zouden ontvangen in de dienst van God. Ieder derde jaar, echter, moesten de tweede tienden thuis gebruikt worden, voor het gastvrij onthalen van de Levieten en de armen, zoals Mozes gezegd heeft:

*"dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden."*

Deuteronomium 26:12

*{Review and Herald, 17 september 1889}*

"Iedereen zou thuis een zelfopofferings-kistje neer moeten zetten, en wanneer iemand er dan zelfvoldaan een euro in doet, dat hij dan denkt aan de armoede en honger in Afrika en India en degenen die dichtbij eigen huis zijn. Er is armoede onder ons. Pas spaarzaamheid toe, en leg uw zaak aan God voor. Vraag of Hij u de Geest van Christus geeft, dat u in iedere zin van dat woord discipelen van Christus mag zijn en Zijn zegen mag ontvangen. Wanneer u zich afkeert van zelfaanbidding en probeert menselijke lijden te verzachten, bid God dat Hij u een onvervalst zendingswerk geeft. Want degenen die in het huis van God komen aanbidden zien mensen die bescheiden gekleed zijn in harmonie met het geloof en het Woord van God. Want het zijn deze dingen die de liefde, de hoop en het vertrouwen van Gods volk wegnemen, die ontsieren de religieuze ervaring en ontwikkelen een zelfzucht wat God niet kan aanzien."

*{Manuscript 52, 1898}*

Het wijden aan God van een tiende van alle inkomsten, hetzij van de boomgaard en de akker, de schapen en het vee of van de arbeid van hoofd en hand; de wijding van een tweede tiende voor de ondersteuning der armen en andere weldadigheid, hadden de bedoeling, de mensen steeds de waarheid voor te houden dat God de eigenaar is van alles, alsook van hun kans om de kanalen van Zijn zegeningen te zijn.

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Het was een opleiding die alle bekrompen zelfzucht zou doden en het karakter grootheid en zieladel zou verlenen.

*{Karaktervorming blz.43}*

Naast de tienden vraagt de Heere de eerste vruchten van al onze inkomsten. Deze heeft Hij gereserveerd zodat Zijn werk hier op aarde royaal ondersteund wordt. De dienstknachten van de Heer mogen niet beperkt worden tot een mager loon. Zijn boodschappers mogen niet gehandicapt worden in hun werk het Woord van leven uit te dragen. Wanneer ze de waarheid onderwijzen dan moeten ze inkomsten hebben om te kunnen investeren in de vooruitgang van het werk, dat gedaan moet worden op de juiste tijd om de beste resultaten te behalen. Daden van barmhartigheid moeten worden gedaan; de armen en de lijdenden moeten worden geholpen. Talenten en gaven moeten aangepast worden voor dit doel. In het bijzonder in nieuwe gebieden, waar de waarheid nog niet wordt ondersteund moet dit werk worden gedaan."

*{Testimonies, vol.6 p.385-386}*

"Medische zendelingen moeten velden zoeken waar ze de ellende van hen die gebrek lijden door lichamelijke kwalen, kunnen bevrijden. Zij moeten middelen hebben zodat ze de naakten kunnen kleden en de hongerigen kunnen voeden. Christelijke hulp doet meer dan preken."

*{Review and Herald, 24 december 1895}*

"Degenen die de tienden gebruikt hebben voor de algemene behoeften van Gods huis, hebben het geld verbruikt dat voor ondersteuning van predikers was bedoeld om hun werk goed te kunnen doen, om de weg te bereiden voor de tweede komst van Christus. Net zo zeker als u dit werk doet, heeft u de middelen, waarvan God gezegd heeft ze in Zijn schathuis te brengen, dat het vol wordt en gebruikt moeten worden voor Zijn dienst, verkeerd gebruikt. Dit is iets waarvoor iedereen die er deel aan heeft gehad zich moeten schamen. Zij hebben hun invloed gebruikt om uit Gods schathuis voorraden te onttrekken die gewijd zijn voor een heilig doel. Van hen die dit doen zal Gods zegen worden weggenomen.

De tienden moeten heilig blijven. Er zijn predikers die niets ontvangen voor hun werk; omdat er geen geld is om hen te betalen. Dit zag ik gebeuren; want het wordt niet goed beheerd. Laat ieder lid van de gemeente zich kleding, serviesgoed, meubilair, tapijten en veel anderen dingen die prettig zijn, maar niet echt nodig, ontzeggen. Er moeten zielen worden gered. Kunt u medewerkers van Christus worden genoemd, kunt u Zijn juk dragen, en toch door uw begeren de middelen van Gods huis blokkeren? Mij werd toegestaan uw trouweloze gejammer over "harde tijden" aan te horen. U zou in veel opzichten uzelf moeten verloochenen, en dankbaar zijn voor wat u hebt."

*{PH p.157 7.2}*

*"Gij nu zult den kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke."*

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Exodus 27:20

Dit was een voortdurend offer zodat het huis van God goed voorzien was met dat wat nodig was voor Zijn dienst. De mensen moeten ook nu herinnerd worden dat het huis van aanbidding Gods eigendom is en dat hier angstvallig voor gezorgd moet worden. Maar het geld hiervoor mag niet van de tienden afgehaald worden. De tienden mogen voor één doel gebruikt worden – de predikers ondersteunen die de Heere aangewezen heeft voor dit werk. Het moet worden gebruikt om degenen te ondersteunen die de mensen woorden van leven brengen, en de last dragen van Gods kudde.

*{Echoes, 21 juni 1905 par.1}*

Maar er zijn predikers die van hun loon zijn beroofd. Gods voorziening voor hen wordt niet gerespecteerd. Degenen die verantwoordelijk zijn voor onze gebouwen zijn voorzien van de middelen die nodig zijn om deze gebouwen goed te onderhouden, maar dit geld mag niet van de tienden gehaald worden.

*{Echoes, 21 juni 1905 par.2}*

Er is een duidelijke boodschap aan mij gegeven om door te geven aan ons volk. Mij is bevolen hen te vertellen dat ze een fout maken door de tienden te gebruiken voor verschillende doelen, welke, hoewel goed in zichzelf, niet de doelen zijn waarvan de Heere gezegd heeft waarvoor de tienden gebruikt mogen worden. Degenen die op deze manier gebruik maken van de tienden wijken af van Gods ordening. God zal hierover oordelen. De één beredeneert dat de tienden voor onderwijs doeleinden gebruikt kunnen worden; een ander heeft als reden dat colporteurs ondersteund mogen worden van de tienden, maar het is een grote fout wanneer tienden afgehouden worden van het doel waar ze voor gebruikt moeten worden – de ondersteuning van predikers. Er zouden nu honderd goed bekwame arbeiders in het veld moeten zijn waar nu maar één is. God kijkt niet met welgevallen neer op de tegenwoordige toestand, maar met afkeuring. In Zijn schathuis ontbreken de middelen die gebruikt zouden moeten worden om het Evangelie dichtbij en veraf te ondersteunen. Degenen die de boodschap van waarheid verkondigen voor grote kerkelijke gemeenten, en die huis aan huis werk doen, doen dubbel zendingswerk, en in geen geval mag hun loon verlaagd worden. Het gebruik van de tienden moet als een heilige zaak worden gezien door ons volk. Wij moeten strikt waken voor alles wat deze boodschap tegenspreekt."

*{Echoes, 21 juni 1905 par.3}*

Er is een gebrek aan predikers omdat predikers niet worden bemoedigd. Sommige predikers die naar het buitenland zijn gestuurd, om velden waar nog nooit gewerkt is te betreden, hebben de boodschap mee gekregen: "U moet uzelf onderhouden. Wij hebben niet de middelen om u te ondersteunen." Dit zou niet zo mogen zijn, als de tienden, met giften en offeranden, in de schatkist waren gebracht. Wanneer iemand zendingswerk gaat doen, moet hij voldoende betaald worden van de tienden om zijn gezin te onderhouden. Hij moet niet het gevoel hebben dat hij een bedelaar is. De indruk wordt gewekt dat de heilige aard van de tienden niet meer bestaat. Velen

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

hebben de betekenis van Gods eisen verloren. De tienden zijn heilig, door God voor Zichzelf gereserveerd. Het moet in de schatkist worden gebracht om de Evangelie werkers te ondersteunen in hun werk. De Heere wordt lange tijd beroofd omdat er mensen zijn die niet beseffen dat de tienden het door God gereserveerde deel is.

{Echoes, 21 juni 1905 par.4}

Veel predikers liggen in hun graf, daar gebracht door lijden en teleurstelling, en door de ontberingen die over hen gebracht zijn omdat zij niet voldoende ontvingen voor hun werk."

{Echoes, 21 juni 1905 par.5}

Laten wij eraan denken dat God een rechtvaardig en billijk God is. Er zouden nu veel meer predikers in het veld zijn, maar zij worden er niet toe bemoedigd om te werken. Veel werkers zijn het graf in gegaan met een gebroken hart omdat zij oud geworden waren en ze gezien werden als een last. Maar als ze in het werk behouden waren, hen een gemakkelijk plaats was aangeboden, met geheel of een deel van hun loon, dan zouden ze nog veel goeds bereikt hebben. Tijdens hun tijd van werken hebben deze mannen dubbel gewerkt. Zij hebben zo'n zware last voor zielen gevoeld dat ze er niet naar verlangden om bevrijd te worden van overwerk. De zware last heeft hun leven verkort. De weduwen van deze predikers mogen nooit vergeten worden, maar zouden, als het nodig is, betaald moeten worden van de tienden."

{Echoes, 21 juni 1905 par.6}

"Het maakt mij verdrietig dat u zich toch laat misleiden door de insinuaties van de vijand; want ik weet dat de theorie die u verkondigd niet de waarheid is. Door die ideeën te ontwikkelen benadeeld u uzelf en anderen. Gebruik de Getuigenissen niet door deze verkeerd uit te leggen of te verdraaien om onenigheid te zoeken om deze dwaalleer te bewijzen. Velen zijn u voorgegaan en hebben veel schade aangericht. Toen anderen deze boodschap vol vuur brachten, werd mij steeds weer getoond dat dit niet de waarheid is.

Ik heb begrepen dat u ook verkondigd dat wij geen tienden hoeven te betalen. Broeder,

*"trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land."*

De Heer heeft gesproken m.b.t. de tienden. Hij heeft gezegd:

*"Brenge al de tienden in het schathuis, opdat er spijs zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen."*

Maar terwijl Hij een zegen uitspreekt over hen die hun tienden inbrengen, spreekt Hij een vloek uit over hen die ze achterhouden. Pas geleden heb ik n.a.v. deze kwestie rechtstreeks licht ontvangen van de Heer dat er veel Zevende Dags Adventisten zijn die God beroven van de tienden en gaven, en het is duidelijk aan mij

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

geopenbaard dat het werkelijk zo is als Maleachi heeft geschreven. Hoe durft iemand maar in zijn hart te denken dat het achterhouden van tienden en gaven van de Heere komt? Waar, broeder, bent u van het pad afgedwaald? O, zet u voeten terug op de rechte weg."

*{Testimonies to Ministers p.60}*

Ik bleef bidden dat er middelen beschikbaar zouden komen om het medische instituut in Australië af te maken. Ik deed oproepen op verschillende algemene vergaderingen. Maar er waren veel gebieden die hulp nodig hadden. De Heer beval mij een oproep te doen aan onze broeders en zusters in Australazië om wakker te worden, om zich aan te sluiten bij de hulproep van het Sydney sanatorium, om alles in het werk te stellen om dit instituut zo snel mogelijk in werking te stellen. Hen werd gevraagd de situatie zorgvuldig en in gebed te bestuderen en voornamelijk op zichzelf te vertrouwen om het gebouw te voltooien.

Onze medewerkers in Australazië reageerden met blijdschap en van harte. De tweede tienden werden apart gehouden om het gebouwenfonds te verhogen. Veel zelfopofferende geldgaven, arbeid en materiaal werden gedaan. Degenen die nauw verbonden waren met de controle van het werk – Ouderling Burden en zijn familie, dr. Merritt, H.Kellogg, drs. Kress en anderen – maakten grote persoonlijke offers, werkten onzelfzuchtig en onvermoeid om het bouwwerk te voltooien. Soms, als degenen die de leiding hadden ten einde raad waren hoe ze de middelen bij elkaar konden krijgen die nodig waren om het werk vooruit te helpen, werd iemand door de Heer bewogen een lening te verstrekken aan het instituut, soms zonder rente, en soms tegen een lage koers. Hierdoor buitengewoon bemoedigd hielden ze het vol, hun verdiensten opofferend, en er naar strevend het gebouw in gebruik te nemen. De Heere zegende hun trouwe pogingen rijkelijk, en gaf hen een kostbare ervaring. Ondanks ergerlijke vertragingen en hindernissen, werd de wil en de wijze van de Heer vervuld door de voltooiing van het gebouw. De inwijdingsdienst en officiële opening vond plaats op 01 januari 1903.

Dank God voor ons sanatorium in Australazië! De Heer heeft herhaaldelijk aanwijzingen gegeven m.b.t. het belang van dit instituut, en de noodzakelijkheid van deze instelling. Hij zal daar de doctoren en personeel zegenen, als ze ervoor strijden het instituut te maken zoals Hij het verlangt heeft – een agentschap om de ziel zowel als het lichaam van mannen en vrouwen te redden.

Onze broeders en zusters in Australazië hebben grootmoedig werk gedaan. Ten koste van grote opofferingen en veel belastend werk is hun sanatorium opgebouwd. De Heere ziet dat; Hij begrijpt de situatie. Wij danken Hem voor de gewillige geest die Hij in de harten van onze medewerkers overzee heeft gelegd, hen geïnspireerd heeft blijmoedig, zonder mopperen te reageren op de oproep aan hen gedaan. In samenwerking met God, blijmoedig en onzelfzuchtig hun werk doend, zijn ze bezig geweest met echt evangelisch medisch werk. Dank de Heer wat Hij teweeg heeft gebracht door de verenigde inspanningen van Zijn volk. Laten wij onze Australazische broeders en zusters bemoedigen door een strijdlustige strijd te voeren in hun veld.

*{Needs, 4 juli 1903 par. 20 t/m 23}*



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

"In Zijn wijze plannen heeft god de vooruitgang van Zijn werk afhankelijk gesteld van de persoonlijke inspanningen van zijn volk en van hun vrijwillige gaven. Door de medewerking van de mens in het grote verlossingsplan te accepteren, heeft Hij hem een bijzondere eer verleend. De predikant kan niet prediken tenzij hij gezonden wordt. Het werk om het licht te verspreiden rust niet enkel op de predikanten alleen. Een iegelijk, die lid wordt van de gemeente, doet de gelofte een representant van Christus te zijn door de waarheid, die hij belijdt, uit te leven. De navolgers van Christus moeten de taak volbrengen, die Hij bij Zijn hemelvaart hen naliet.

Instellingen, die Gods instrumenten zijn om Zijn werk op aarde vooruit te brengen, moeten ondersteund worden. Gemeenten moeten worden opgericht, scholen gesticht alsmede uitgevershuizen met alle mogelijke faciliteiten om een groot werk te doen in het publiceren der waarheid ten einde de geschriften te zenden naar alle delen der wereld. Deze instituten zijn door God verordineerd en moeten ondersteund worden door tienden en vrijwillige gaven. Naarmate het werk groeit, zullen gelden nodig zijn om het in al zijn geledingen vooruit te brengen. Die tot de waarheid bekeerd zijn en zijn gaan delen in Zijn genade, kunnen medearbeiders van Christus worden door Hem vrijwillige offers en vrijwillige gaven te brengen. En wanneer de leden van de gemeente in hun hart wensen, dat er geen beroep meer zou worden gedaan om meerdere gelden, zeggen ze in feite dat ze tevreden zijn dat het werk Gods stagneert."

{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 562}

„In de opdracht aan Zijn discipelen *“gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”*, wees Christus het werk van de Evangelieverspreiding aan mensen toe. Maar waar dan sommigen uitgaan om te prediken, doet Hij op anderen een beroep om aan Zijn aanspraken op hen t.a.v. tienden en gaven te voldoen, om daarmee de Evangeliearbeiders te onderhouden en de waarheid d.m.v. geschriften over het gehele land te verspreiden. Dit is Gods wijze van doen om de mens te verheerlijken. Dat is ook juist het werk wat hij nodig heeft want het zal de diepste medegevoelens in zijn hart opwekken en de hoogste vermogens des geestes tot ontwikkeling brengen."

{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 572}

**Colporteurs verwachten dat ze worden geholpen**

"Wanneer ze het moeilijk krijgen, verwachten sommige colporteurs dat ze geld uit de schatkist mogen trekken om hen te helpen, alleen om weer op het juiste spoor te komen, totdat ze weer op hulp vragen. Degenen die beheerder zijn van de schatkist moeten scherp opletten dat het geld uitgeput raakt door deze steunaanvragen. Wanneer men niet door colportage iedere euro in de schatkist kan brengen wat daar behoort, laten ze er dan mee ophouden. Zij zouden zich niet met colportage bezig moeten houden tenzij zij middelen in de schatkist kunnen brengen i.p.v. de schatkist te beroven.

**Schulden niet op laten lopen**

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

Allen moeten economisch te werk gaan. Geen arbeider mag zijn zaken zo beheren dat de schulden oplopen. Het is een verleiding om uit gewoonte geld uit de schatkist te trekken voordat het is verdient. Op deze manier raken de hulpmiddelen uitgeput, zodat de arbeiders niet gesteund kunnen worden in hun zendingswerk. Wanneer iemand opzettelijk schulden krijgt, raakt hij verward in de netten van satan."

*{Manual for Canvassers p.65}*

*{The Colporteur Evangelist chapter 10 p. 67-68}*

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

### Prijzen

„Onze tijdschriften zijn voor een bepaalde tijd als proefabonnement tegen een zeer verlaagde prijs aangeboden; maar het beoogde doel, om daardoor veel abonnees te krijgen, is daarmee niet bereikt. Dit ging gepaard met aanzienlijke kosten, vaak met verlies, alsook met de beste bedoelingen; maar was er geen reductie op de prijs gegeven, dan hadden we meer vaste abonnees gekregen.

Plannen zijn gelegd om de prijzen van onze boeken te verlagen, zonder een daarmee overeenstemmende verandering in de kostenproductie aan te brengen. Dat is fout. Het werk moet op een renderende basis staan. Laat men de prijzen van de boeken niet verlagen door speciale aanbiedingen, hetgeen men lokmiddelen of lokprijzen zou kunnen noemen. God kan aan deze methoden Zijn goedkeuring niet geven.

Er is vraag naar boeken, laag in prijs, en aan die vraag moet worden tegemoet gekomen. Maar de juiste methode is de vermindering van de kostenproductie.

In nieuwe velden onder weinig geschoolde of ten dele beschaafde mensen bestaat grote behoefte aan kleine boekjes, waarin de waarheid in eenvoudige bewoordingen met talrijke illustraties uiteengezet wordt. Deze boekjes moeten verkocht worden tegen zeer lage prijs, en de illustraties moeten vanzelfsprekend goedkoop zijn.”

*{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 163}*

“Bij de poging om begunstiging van buitenaf te verkrijgen teneinde de uitgeverijen uit hun financiële moeilijkheden te halen, werden de prijzen zo laag gesteld, dat het werk geen winst afwierp. Zij, die zich wijsmaken dat er winst is, hebben niet strikt rekening gehouden met elke uitgave. Verlaag geen prijzen om bestellingen te verkrijgen. Aanvaard alleen dat werk dat een eerlijke winst zal afwerpen.

Terzelfder tijd moet er in onze zakelijke handelingen geen schijn van zelfzucht zijn of van een grijpen boven onze macht. Laat niemand voordeel slaan uit de onwetendheid of gedwongen omstandigheden van iemand door enorm hoge prijzen te vragen voor afgeleverd werk of voor verkochte goederen. Er zal altijd een sterke verzoeking bestaan af te wijken van het rechte pad; er zullen altijd ontelbare argumenten zijn om gewoonten aan te kweken en praktijken toe te passen die in wezen oneerlijk zijn. Sommigen wijzen erop, dat wanneer men te doen heeft met gladde mensen, men ook zo tegenover hen moet handelen; dat, zou men een strikte onkreukbaarheid handhaven, men geen zaken kan doen of zich een bestaan verwerven. Waar is ons geloof in God? Hij neemt ons aan als Zijn zonen en dochteren op voorwaarde dat wij uit de wereld komen en ons afgescheiden houden en niets aannemen wat onrein is. Zowel tot Zijn instellingen als tot de individuele Christenen zijn de woorden gericht:

*“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,”*

en Zijn belofte is een verzekering dat alles wat nodig is voor dit leven, verschaft zal worden. Laat men het op het geweten schrijven als met een ijzeren schrijfstift op een rots, dat wezenlijk succes, hetzij voor dit leven of voor het toekomstige, alleen verkregen kan worden door een trouwe verknochtheid aan de eeuwige beginselen van het recht.”

*{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 3 blz. 166-167}*

### **PLICHT OM ZONDE TE BERISPEN**

"Mij is getoond dat God hier laat zien hoe Hij de zonde beschouwt onder hen, die belijden Zijn gebodenhoudend volk te zijn. Zij, die Hij speciaal heeft vereerd om getuigen te zijn van de merkwaardige openbaringen van Zijn kracht, zoals dat het geval was met Israël in het verleden, en die het dan zelfs nog wagen om Zijn gegeven richtlijnen te negeren, zullen onderworpen worden aan Zijn gramschap. Hij wilde Zijn volk leren hoe ergerlijk zonde en ongehoorzaamheid in Zijn ogen zijn en dat men daarover niet lichtvaardig moet denken. Hij laat ons zien dat wanneer Zijn volk zich in zonde bevindt, zij direct besliste maatregelen moeten nemen om die zonde van hen weg te doen, opdat Zijn misnoegen niet op hen allen zal rusten.

Maar indien de zonden van het volk over het hoofd worden gezien door hen, die vooraanstaande posities bekleden, dan zal Zijn misnoegen zich keren tegen hen, en het volk Gods, als lichaam, zal voor de ze zonden verantwoordelijk gesteld worden. In Zijn omgang met Zijn volk in het verleden, toont de Heere de noodzakelijkheid om de gemeente te zuiveren van verkeerdheden. Eén zondaar kan duisternis verspreiden, die de gehele vergadering zal uitsluiten van Gods licht. Wanneer het volk zich bewust wordt dat duisternis over hen komt, en ze weten de oorzaak niet, zullen ze God in ootmoed en zelfvernederig ernstig zoeken, tot het kwaad dat Zijn Geest grieft, ontdekt en weggedaan is.

Het vooroordeel, dat tegen ons ontstaan is, omdat we de verkeerdheden berispt hebben, waarvan God mij het bestaan liet zien, en de klachten die ontstaan zijn over hardheid en gestrengheid, zijn onrechtvaardig. God heeft ons gevraagd om te spreken en dan zullen we niet zwijgen. Wanneer verkeerdheden zich onder Zijn volk voordoen, en wanneer de dienstknechten Gods daar onverschillig tegenover staan, dan handhaven en rechtvaardigen zij inderdaad de zondaar, en even zeker zullen zij zich het misnoegen Gods op de hals halen; want zij zullen verantwoordelijk gesteld worden voor de zonden van de overtreder. In visioenen zijn mij vele instanties getoond, waar het ongenoegen Gods is opgewekt door het negeren van de zijde der dienstknechten van de onder hen voorkomende verkeerdheden en zonden. Zij, die al die verkeerdheden maar over hun kant laten gaan, werden door het volk beschouwd als prettige, beminnelijke mensen, enkel en alleen omdat ze niet de hand hielden aan een duidelijke Schriftuurlijke plicht. Die taak vonden ze niet zo prettig, en daarom schoven ze die van zich af.

De geest van verbittering, waarmee enigen beziel waren, omdat de verkeerdheden onder Gods volk berispt zijn, heeft blindheid en vreselijke misleiding over hen gebracht, waardoor ze niet in staat zijn het goede van het kwade te onderscheiden. Ze hebben zich gehouden aan hun eigen geestelijk inzicht. Ze zullen de verkeerdheden zien, maar ze doen niet als Jozua, door zichzelf te verootmoedigen omdat ze aanvoelen dat zielen in gevaar zijn.

Het ware volk Gods, dat hart heeft voor het werk des Heeren en voor de redding van zielen, zal de zonde altijd zien in haar waar, zondig karakter. Zij zullen tegenover de zonden, die het volk Gods zo gemakkelijk aankleven, een standpunt innemen, zoals de Bijbel dat voorschrijft. Vooral in het afsluitingswerk van de gemeente, en in de tijd der verzegeling van de honderd en vier en veertig duizend, die vlekkeloos zullen staan voor Gods troon, zullen ze innerlijk bewogen worden door de verkeerdheden

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

onder Gods belijdend volk. Dat wordt zo scherp naar voren gebracht door de uitbeelding van de profeet van het laatste werk in de figuur van de mannen, elk met een verpletterend wapen in de hand. Eén man onder hen was bekleed met linnen met een schrijversinktkoker aan zijn lendenen. *"En de Heere zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken ene teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al de gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden."* (Ezechiël 49:4).

Wie staan te dien tijde in de raad Gods? Zijn het degenen, die feitelijk verontschuldigen aanvoeren voor de boosheden onder Gods belijdend volk, en die in hun hart, zo niet openlijk, murmureren tegen hen, die de zonde berispen? Zijn het degenen, die dezulken tegenstaan, en sympathiseren met hen, die het boze doen? Wel neen! Wanneer ze niet tot inkeer komen en het satanswerk, om hen die de lasten van het werk dragen, tegen te staan en de zondaars in Zion te ondersteunen, loslaten, zullen ze het teken van Gods waarderend zegel nooit ontvangen. Zij zullen vallen in de algemene vernietiging van de goddelozen, dat geschilderd wordt door het werk van de vijf mannen met de verdervende wapens. Beschouw dit punt met aandacht: die het zuivere merkteken der waarheid ontvangen, dat in hen gewrocht wordt door de kracht van de Heilige Geest, zijn degenen, *"die zuchten en uitroepen over al de gruwelen, die gedaan worden"* in de gemeente. Hun liefde voor reinheid en de eer en heerlijkheid Gods is van die aard en zij hebben zo'n helder begrip van de buitengewone zondigheid der zonde, dat ze geschilderd worden als zijnde in doodstrijd, onder zuchten en roepen. Lees Ezechiël 9 helemaal.

Maar de algemene slachting van al degenen, die de scherpe tegenstelling tussen zonde en gerechtigheid aldus niet zien, en die niet met het gevoel bezield zijn als degenen, die staan in de raad Gods en het teken ontvangen, is beschreven in het bevel tot de vijf mannen met de verdervende wapenen: *"Gaat door, door de stad achter hem, en slaat; ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe; maar genaakt aan iemand, op dewelke het teken is, en begint van |Mijn heiligdom."* (vers 5-6).

### **Achan een sprekend voorbeeld**

In het geval van Achans zonde zei God tot Jozua: *"Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn tenzij gij de ban uit het midden van ulieden verdelgt."* (Jozua 7:12). Wat een treffende overeenkomst is hier met de weg, welke diegenen volgen, die hun stem niet willen verheffen tegen zonde en verkeerdheden, maar wier sympathieën zelfs uitgaan naar hen, die de legerplaats van Israël door hun zonden beroeren! In dat verband zei God tot Jozua: *"Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u."* (vers 13). Hij verkondigde de straf, die zou volgen op de overtreding van Zijn verbond.

Jozua begon toen een ijverig onderzoek in te stellen om de schuldige te ontdekken. Hij deed Israël aantreden naar hun stammen, dan naar hun gezinnen, en dan individueel; en Achan werd aangewezen als de schuldige. Maar opdat de zaak geheel Israël volkomen duidelijk zou worden, en ze de kans niet zouden krijgen om te gaan



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

murmureren en te zeggen dat de onschuldige natuurlijk weer de dupe was, paste Jozua staatsmanswijsheid toe. Hij wist dat Achan de overtreder was en dat hij zijn zonde verborg en de boosheid Gods had opgewekt tegen Zijn volk. Heel discreet bracht Jozua Achan onder het oog om zijn zonde te belijden, opdat Gods eer en rechtvaardigheid voor Israël gehandhaafd zouden blijven. *"Toen zei Jozua tot Achan: Mijn zoon! Geef toch de Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor Hem belijdenis; en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verbergt het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua, en zeide: Voorwaar, ik heb tegen den HEERE, den God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder den roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en tweehonderd sikkelen zilver, en een gouden tong, welke gewicht was vijftig sikkelen; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden henen, die tot de tent liepen; en ziet, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls; en zij stortten ze uit voor het aangezicht des HEEREN. Toen nam Jozua, en gans Israël met hem, Achan, den zoon van Zerach, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De HEERE zal u beroeren te dezen dage! En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen."* (Jozua 7:19-25). De Heere vertelde Jozua dat Achan niet enkel de dingen genomen had, waarvan Hij uitdrukkelijk bevolen had ze niet aan te raken, opdat anders de vloek over hen zou komen, maar hij had gestolen en daarbij nog gehuicheld. De Heere zei dat Jericho en al zijn buit door vuur verteerd moest worden, behalve het goud en zilver, wat de schatkamer des Heeren ten goede zou komen. De overwinning door de inneming van Jericho was niet behaald door strijd of blootstelling van mensen. De Aanvoerder van des Heeren heir had de hemelse legerscharen geleid. De strijd was des Heeren; Hij was het, Die de strijd streed. De kinderen Israëls hadden daartoe geen hand uitgestoken. De overwinning en de eer kwamen de Heere toe, en de buit was Hem. Hij gaf bevel dat alles verbrand moest worden, uitgezonderd het goud en zilver, dat Hij voor Zijn schatkamer reserveerde. Achan had het gemaakt voorbehoud goed begrepen, als ook dat de schatten van goud en zilver, die zijn begeerte hadden opgewekt, des Heeren waren. Hij stal uit de schatkamer Gods ten eigen profijte."

*{Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 343-347}*

### **HET ONTHOUDEN VAN GELDEN**

"De zegen Gods zal rusten op hen in X., wie het werk van Christus zo zeer ter harte gaat. De vrijwillige gaven van onze broeders en zusters, gegeven in het geloof en uit liefde voor de gekruisigde Verlosser, zullen wederkerig op hen een zegen doen neerdalen; want God noteert en herinnert Zich elke daad van vrijgevigheid van de zijde van Zijn heiligen. Maakt men plannen voor de bouw van een kerk, dan moet

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

een sterk geloof en vertrouwen in God ontwikkeld worden. In de zakenwereld komen zij, die niets wagen, maar weinig vooruit; waarom zou men dan geen vertrouwen hebben in een werk Gods en daar zijn geld in steken?

Sommigen, die in armoede leven, zijn goedgeefs met het weinige dat zij bezitten; maar komen ze in betere doen, dan worden ze erg op de penning. De reden dat zij zo weinig geloof hebben, is, dat zij niet geestelijk groeien naarmate ze bloeien en voor het werk Gods geen werkelijk offer brengen.

Onder het Joodse stelsel werd vereist dat weldadigheid in de eerste plaats de Heere bewezen werd. Bij de oogst op de akker en in de wijngaard moesten de eerste vruchten des velds – het koren, de wijn, en de olie – de Heere als een offer gewijd worden. De losliggende korenaren en de hoeken van de akker waren de armen toegewezen. Onze barmhartige hemelse Vader vergat de noden der armen niet. De eerste inzameling van de wol, wanneer de schapen werden geschoren, van het graan, wanneer de tarwe werd gedorst, moest de Heere geofferd worden, en in de wet stond dat de armen, de weduwen, de wezen en de vreemdelingen op hun feesten zouden genodigd worden. Aan het einde van elk jaar werd vereist, dat een plechtige eed werd afgelegd, of zij al of niet gedaan hadden volgens het bevel van God.

Deze regeling werd door de Heere getroffen om de mensen in te scherpen dat in elke aangelegenheid Hij de eerste moest zijn. Door dit gavenstelsel moesten ze steeds in gedachten houden dat hun genadevolle Meester de ware eigenaar was van hun akkers, hun schapen en hun vee; dat de God des hemels hun zonneshijn en regen zond voor hun zaaitijd en oogst, en dat van alles wat ze bezaten Hij de Schepper was. Alles was des Heeren en Hij had hun als rentmeester gesteld over Zijn goederen.

De vrijgevigheid van de Joden in de oprichting van de tabernakel en de bouw van de tempels illustreert een geest van offervaardigheid, die door Christus van latere tijd nooit is geëvenaard. Zij waren uit hun slavernij in Egypte juist bevrijd en waren zwervers in de woestijn; nochtans waren zij nauwelijks verlost van de legerscharen der Egyptenaren, die hen achtervolgden op hun haastige reis, of het woord des Heeren kwam tot Mozes, zeggende: *"Spreekt tot de kinderen Israëls dat zij voor Mij een heoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn heoffer nemen."* (Exodus 25:2).

Het bezit van Zijn volk was betrekkelijk klein en de vooruitzichten dat dit vermeerderd zou worden, waren niet groot; maar ze hadden een doel voor ogen – voor God een tabernakel te bouwen. De Heere had gesproken en ze moesten Zijn stem gehoorzamen. Ze onthielden niets. Allen gaven met een vrijwillig hart, niet een bepaald gedeelte van hun werkelijk bezit. Zij wijdden dat de Heere blij en opgewekt en hun doen behaagde Hem ten zeerste. Was het niet alles van Hem? Had Hij hun niet gegeven al wat zij bezaten? Wanneer Hij daarvoor op hen ene beroep deed, was het dan niet hun plicht de Uitlener terug te geven hetgeen Hem toebehoorde?

Er behoefde geen dwang uitgeoefend te worden. Het volk bracht zelfs meer dan nodig was en een bevel werd uitgevaardigd om er mee op te houden, want voor de oprichting was reeds meer dan voldoende. Later, bij de bouw van de tempel, werd een beroep op hun geldmiddelen even hartelijke beantwoord. Het volk gaf niet met

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

tegenzin. Ze verheugden zich in het vooruitzicht van een gebouw dat opgericht zou worden voor de aanbedding Gods, en zij gaven voor dit doel meer dan genoeg. Voor de ogen der ganse vergadering dankte David de Heere en zei: *"Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het uit Uw hand."* (1 Kronieken 29:14). Dan dankt David in zijn gebed opnieuw met deze woorden: *"Heere, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben, om U een huis te bouwen, de Name Uwer Heiligheid, dat is van Uw hand en het is alles Uwe."* (vers 16).

David begreep heel goed, van wie al zijn milde gaven kwamen. Mocht het zijn dat zij van deze tijd, die zich verblijden in de liefde van een Heiland, konden beseffen dat hun zilver en goud de Heere toebehoort en aangewend moet worden om Zijn naam groot te maken, en dat ze het niet met een boos hart moeten achter houden om hun begeerten te bevredigen en zichzelf te verrijken. Hij heeft een onbetwistbaar recht op alles dat Hij Zijn schepselen heeft geleend. Alles wat ze bezitten, behoort Hem toe.

Er zijn verheven en heilige objecten, waartoe middelen nodig zijn, en het geld, dat hierin wordt gestoken zal de gever een verhevener, blijvender vreugde verschaffen, dan wanneer het gespendeerd wou worden voor persoonlijke bevrediging of zelfzuchtig opgespaard uit begeerte naar gewin. Wanneer God een beroep doet op ons bezit, hoe groot dat ook moge zijn, zal een offervaardig gemoed de gave tot een Hem gewijd offer maken, en zal voor de gever een schat opleggen in de hemel, die de mot niet kan verderven, het vuur niet kan verteren, en de dieven niet kunnen roven. Die belegging is veilig. Het geld wordt bewaard in kisten zonder gaten; het wordt daar absoluut veilig bewaard.

Kunnen Christenen, die er prat op gaan meer licht te bezitten dan de Hebreëen, minder geven dan deze? Kunnen Christenen, die leven nabij de afsluiting des tijds, tevreden zijn met hun gaven, wanneer ze niet half zo groot zijn als van de Joden? Hun vrijgevigheid kwam ten goede aan hun eigen natie; het werk van dit laatste der dagen omvat de gehele wereld. De boodschap der waarheid moet gaan tot alle naties, talen en volken; haar geschriften, gedrukt in vele talen, moeten over de aarde warrelen als de bladeren in de herfst.

### **Het kruis openbaart het offer-principe**

Er staat geschreven: *"Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte."* (1 Petrus 4:1). Eveneens: *"Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft."* (1 Johannes 2:6). Laten we ons afvragen: Wat zou onze Heiland in onze omstandigheden gedaan hebben? Deze vraag wordt beantwoord door het voorbeeld van Christus. Hij deed afstand van Zijn koningschap, legde Zijn heerlijkheid af, gaf Zijn rijkdommen op, en bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid, opdat Hij met de mensen in contact kon komen, waar ze ook waren. Zijn voorbeeld toont dat Hij Zijn leven aflegde voor zondaren.

Satan vertelde Eva, dat een verheven staat van gelukzaligheid verkregen zou worden door de bevrediging van een verboden begeerte, maar de belofte Gods tot de mens berust op zelfverloochening. Toen Christus aan het schandhout leed in doodstrijd



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

voor 's mensen verlossing, kwam de menselijke natuur op een hoger niveau. Alleen door het kruis kan de mensheid worden opgericht om verbinding te krijgen met de hemel. Zelfverzaking en het kruis komen we tegen bij elke stap op onze pelgrimstocht naar de hemel.

De geest der vrijgevigheid is de geest van de hemel; de geest van zelfzucht is de geest van satan. De zelfopofferende liefde van Christus wordt geopenbaard aan het kruis. Hij gaf alles dat Hij had en gaf toen Zichzelve opdat de mens gered zou worden. Het kruis van Christus doet een beroep op de goedgunstigheid van elke volgeling van de gezegende Heiland. Het beginsel, dat daar getoond wordt, is geven en nogmaals geven. Dit, uitgevoerd in een wezenlijke vrijgevigheid en in goede werken, is de ware vrucht van het Christelijke leven. Het beginsel van wereldlingen is een hang naar steeds groter bezit, en aldus verwachten zij het geluk deelachtig te worden; maar, wanneer dat zich voltrekt in zijn volle betekenis, is de vrucht ellende en dood.

De waarheid te brengen naar al de bewoners der aarde, om hen te verlossen van hun schuld en onverschilligheid – ziedaar de taak van Christus' navolgers. De mensen moeten de waarheid bezitten om door haar geheiligd te worden, en wij zijn de kanalen van Gods licht.

Onze talenten, onze middelen, onze kennis dienen niet enkel ten bate van onszelven; ze moeten gebruikt worden om zielen zalig te maken, om de mens op te heffen uit zijn leven van zonde, en hem, door Christus, te brengen tot de oneindige God.

We moeten in dit werk ijverige arbeiders zijn, er naar streven de berouwvolle, gelovige zondaars te leiden tot een goddelijke Verlosser, en hun een verheven gevoel in te scherpen van Gods liefde voor de mens. *"Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."* (Johannes 3:16). Wat een onvergelykelijke liefde is dit! Een onderwerp voor de diepste overpeinzing! De verbazingwekkende liefde Gods voor een wereld, die Hem niet liefhad! De gedachte heeft een verzachtende macht over de ziel en brengt de geest tot onderwerping aan de wil van God. Mensen die als dwazen hunkeren naar gewin en teleurgesteld en ongelukkig zijn in hun wereldse wandel, hebben de kennis dezer waarheid nodig om het rusteloze hongeren en dorsten van hun ziel tot bedaren te brengen.

### **De vloek der zelfzucht**

Zendelingen voor God worden gevraagd in uw grote steden om het licht te brengen aan hen, die in de schaduw des doods zitten. Ervaren handen zijn nodig, om in de zachtmoedigheid der wijsheid en de kracht des geloofs, moede zielen te brengen aan de boezem van een goedertieren Verlosser. O, zelfzucht! Wat een vloek! Ze houdt ons terug om God te dienen. Al onze energie moet ingesteld zijn op de gehoorzaamheid van Christus. Wanneer we een gedeelte van onze belangstelling gaan wijden aan hen, die de dwaling brengen, dan helpen we het verkeerde en bevoordelen onze vijanden. De waarheid Gods kent geen compromis met de zonde, geen verbintenis met het gekunstelde, geen band met de overtreding. Soldaten zijn nodig, die altijd present zijn wanneer appél wordt gehouden, gereed staande om



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

onmiddellijk tot actie over te gaan; niet degenen, die, wanneer ze nodig zijn, bezig zijn de vijand te helpen.

Ons is een groot werk opgedragen. Nochtans zijn er velen, die belijden deze geheiligde waarheden te geloven, die verlamd zijn door de drogredenen van satan, en die niets doen ten bate van Gods werk, maar dat eerder verhinderen. Wanneer zullen dezen doen gelijk degenen, die de Heere verwachten? Wanneer zullen ze een ijver tonen, die in overeenstemming is met hun geloof? Velen houden zelfzuchtig hun middelen achter en stillen hun geweten om na hun dood werkelijk iets groots voor des Heeren zaak te doen. Zij maken een testament waarin een groot bedrag bepaald wordt voor de kerk en haar verschillende onderdelen, en geven zich dan over aan de stille gerustheid, dat ze alles gedaan hebben wat van hen geëist wordt. Waarin hebben zij door deze daad zichzelf verloochend? Ze hebben, integendeel, de ware aard van de zelfzucht aan de dag gelegd. Ze nemen zich voor hun geld aan God te geven, wanneer ze het zelf niet langer meer nodig hebben. Maar ze willen het vast houden zo lang ze maar kunnen, totdat ze door een boodschapper, die ze niet terug kunnen sturen, gedwongen worden er afstand van te doen.

Zo'n testament is vaak een blijk van een reële begeerte. God heeft ons allen tot Zijn rentmeesters gesteld en in geen enkel geval heeft Hij ons gemachtigd onze plicht te verwaarlozen, of die op anderen af te schuiven. De vraag naar de geldmiddelen om het werk der waarheid vooruit te stuwten, zal nooit sterker zijn dan nu. Ons geld zal nooit zo goed besteed kunnen worden als momenteel. Elke dag, waarin we het juiste gebruik daarvan uitstellen, zal de periode verkorten, waarin het ten gunste zal zijn voor de redding van zielen. Wanneer we aan anderen overlaten datgene te doen wat God ons wil laten doen, doen we kwaad aan onszelf en aan Hem, Die ons alles gaf wat we bezitten. Hoe kunnen anderen ons werk der vrijgevigheid beter doen dan wij zelf. God wil dat elk mens gedurende zijn leven in deze aangelegenheid de uitvoerder is van zijn eigen wil. Tegenstand, ongeluk of geïntreger kan voorgenomen welwillende daden te niet doen, wanneer degene, die een fortuin vergaard heeft, niet langer bij machte is zich daartegen te verzetten. Het is bedroevend dat zo velen de aanwezige gouden kansen om goed te doen voorbij laten gaan, en wachten tot ze uit hun rentmeesterschap worden gezet alvorens de Heere de middelen terug te geven, die Hij hun geleend heeft om Zijn Naam groot te maken.

**"Wacht u voor de hebzucht"**

Een op de voorgrond tredend feit in de onderwijzingen van Christus is de veelvuldigheid en de ernst waarmee Hij de zonde der hebzucht berispt en wijst op het gevaar van wereldse begeerte en buitensporige liefde naar gewin. In de woningen der rijken, in de tempel en in de straten waarschuwde Hij degenen, die informeerden naar de Zaligheid: *"Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht."* (Lukas 12:15). *"Gij kunt niet God dienen en de mammon."* (Mattheüs 6:24; Lukas 16:13).

Het is die groeiende hang om maar geld te verdienen, de zelfzucht, die het verlangen naar gezin verwekt, die de gunst Gods van de gemeente wegneemt en haar geestelijk leven ten dode doemt. Wanneer het hoofd en de handen voortdurend bezig zijn om te denken en toe zwoegen voor het vermeederen van rijkdom, worden de rechten van God en van de mensheid vergeten. Wanneer God ons met

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

voorspoed heeft gezegend, dan is dat niet, dat wij onze tijd en onze aandacht aan Hem zouden onttrekken om dat te wijden aan hetgeen Hij ons heeft geleend. De geveer is groter dan de gave. Wij zijn onszelven niet, maar zijn duur gekocht. Hebben we die oneindige prijs, die voor onze verlossing betaald is, vergeten? Is de dankbaarheid in het hart verkild? Maakt het kruis van Christus een leven van gemakzucht en overdaad niet meer te schande?

Stel u eens voor, wanneer Christus, vermoeid geworden zijnde van die ondankbaarheid en afwijzing, die Hij aan alle kanten ondervond, Zijn werk in de steek had gelaten! Denkt u eens in, dat Hij nooit dat tijdstip bereikt had, toen Hij zei: *"Het is volbracht!"*. Of dat Hij teruggekeerd was naar de hemel, ontmoedigd door Zijn ontvangst! Of dat Hij nooit die doodstrijd Zijner ziel in de hof van Gethsémané had doorstaan, die bloeddruppels uit de poriën van Zijn voorhoofd perste!

Christus werd in Zijn arbeid voor de verlossing der mensheid gesterkt door een liefde, die haars gelijke niet heeft, en door een toewijding aan de wil des Vaders. Hij gaf Zich geheel ten bate van de mens, zelfs tot aan het uur van Zijn vernedering. Hij bracht Zijn leven door in armoede en zelfverloochening voor een ontaarde zondaar. In een wereld, die Hem toebehoorde, had Hij geen plek om Zijn moede hoofd neer te leggen. Wij oogsten de vruchten van deze ongekende zelfopoffering; en toch, wanneer het werk gedaan moet worden, wanneer ons geld gevraagd wordt om het werk van de Verlosser voor de verlossing van zielen te helpen, verzaken we onze plicht en voeren verontschuldigen aan. Misselijke traagheid, zorgeloze onverschilligheid en boze zelfzucht sluiten ons geweten voor de rechten Gods.

O, moest Christus, de Majesteit des hemels, de Koning der heerlijkheid het zware kruis torsen, de doornenkroon dragen en de bittere kelk drinken, terwijl wij ons gemak houden, onszelf verheerlijken en de zielen vergeten, die Hij wilde verlossen door het storten van Zijn dierbaar bloed? Neen; laat ons geven zolang we daartoe in staat zijn. Laat ons handelen zolang we de kracht hebben. Laat ons werken zolang het dag is. Laten we onze tijd en middelen wijden aan de dienst van God, dat we Zijn goedkeuring mogen wegdragen en Zijn beloning ontvangen."

*{Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 480-488}*

"Wanneer de leden van de gemeente in hun hart wensen, dat er geen beroep meer zou worden gedaan om meerdere gelden, zeggen ze in feite dat ze tevreden zijn dat het werk Gods stagneert."

*{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 562}*

Lees ook de ervaring van Jacob en het houden van een belofte (bij de doop?)! vanaf bladzijde 563 en verder.

"In de opdracht aan Zijn discipelen *"gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen"* wees Christus het werk van de Evangelieverspreiding aan mensen toe. Maar waar dan sommigen uitgaan om te prediken, doet Hij op anderen een beroep om aan Zijn aanspraken op hen ten aanzien van tienden en gaven te voldoen, om daarmee de Evangeliearbeiders te onderhouden en de

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

waarheid d.m.v. geschriften over het gehele land te verspreiden. Dit is ook juist het werk dat hij nodig heeft want het zal de diepste medegevoelens in zijn hart opwekken en de hoogste vermogens des geestes tot ontwikkeling brengen.

**De mens – Gods werktuig**

"Al het goede op aarde was daar gesteld door de milddadige hand Gods als een uitdrukking van Zijn liefde voor de mens. De armen en alles wat met het Evangeliewerk samenhangt, liggen Hem nauw aan het hart. Hij deed de handen der mensen voorspoedig zijn, opdat Zijn goddelijke gaven zouden vloeien door menselijke kanalen om de ons toegewezen taak ten aanzien van de redding onzer medemensen te verrichten. Een iegelijk heeft in het grote veld zijn toegewezen werk; en nochtans moet niemand gaan denken dat God van de mens afhankelijk is. Hij behoefde slechts een woord te spreken en een ieder, die in de armoede deelt, zou rijk zijn. In één punt des tijds kon Hij de mensheid van al haar ziekten genezen. Hij zou al de predikanten gezamenlijk vrijstelling kunnen verlenen en engelen aanstellen als de gezanten Zijner waarheid. Hij zou de waarheid kunnen schrijven aan het firmament of die doen ingriffen op de bladeren der bomen en op de bloemen des velds, of met schallende stem zou Hij die kunnen laten verkondigen van de hemel. Maar de al-wijze God verkoos geen van deze wegen. Hij wist dat de mens iets te doen moest hebben, opdat het leven voor hem een zegen zou zijn. Het goud en het zilver zijn des Heeren, en zo Hij wilde, kon Hij dit van de hemel doen regenen; maar hiervoor in de plaats heeft Hij de mens gesteld tot Zijn rentmeester en hem voorspoedig gemaakt, niet om zijn geld op te potten maar om dat te gebruiken tot zegen van anderen. Aldus stelt Hij de mens tot Zijn tussenpersoon, door wie Hij Zijn zegeningen over de aarde verspreidt. God ontwierp dit weldadigheidsstelsel, opdat de mens, evenals zijn Schepper, milddadig en onzelfzuchtig van karakter zou worden om uiteindelijk met Hem te delen in de eeuwige, glorievolle beloning.

God werkt door menselijke werktuigen; en wie ook de gewetens der mensen zal wakker schudden, hen aanzettend tot goede werken en een werkelijke belangstelling in de vooruitgang van de zaak der waarheid, doet dat niet uit zichzelf, maar door de Geest van God, Die in hem werkt. Geloften, gedaan onder zulke omstandigheden, zijn van een heilig karakter, gezien ze de vrucht zijn van het werk van Gods Geest. Wanneer deze geloften worden nagekomen, accepteert de Hemel deze gave, en deze vrijgevige arbeiders worden dan gecrediteerd voor dat en dat bedrag, geplaatst op de bank des hemels. Dezen leggen bij zichzelf een goed fundament weg voor de tijd die te komen staat, opdat ze beslag mogen leggen op het eeuwige leven.

Maar wanneer de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Geest van God niet zo duidelijk wordt gevoeld, en de geest geabsorbeerd raakt in de tijdelijke aangelegenheden des levens, dan worden ze aangevochten om aan de draagkracht van de verplichting, die ze vrijwillig aangingen, te gaan twifelen; en, ingaande op de suggesties van satan redeneren ze dat een onbehoorlijke dwang op hen werd uitgeoefend en dat ze overreed werden tot hun geloften door valse voorspiegelingen, zonder een goed begrip van de zaak te hebben, en dat ze derhalve wensen ervan ontheven te worden. Hebben predikanten de macht deze

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

verontschuldigen aan te nemen en te zeggen: "U kunt uw belofte niet houden; u bent van uw belofte ontheven?" Wanneer ze dat wagen, delen ze in de zonde, waaraan de geloftebreker schuldig is. ...

Een gemeente is verantwoordelijk voor de geloften van haar individuele leden. Wanneer ze zien dat er een broeder is, nalatig in het nakomen van zijn beloften, dan moeten ze eens vriendelijk maar duidelijk met hem praten. Wanneer hij niet in de omstandigheden verkeert, die hem in staat stellen zijn gelofte te betalen, en hij is een waardig lid met een gewillig hart, laat dan de gemeente hem van ganser harte helpen. Zo kunnen ze de moeilijkheid overbruggen en zelf een zegen ontvangen.

Het is Gods wil dat de leden van Zijn gemeente hun verplichtingen tegenover Hem even bindend beschouwen als hun schulden tegenover hun wereldse schuldeisers. Laat een ieder zijn leven in het verleden eens nagaan of er nog onbetaalde, niet nagekomen geloften te vereffenen vallen om zich dan in te spannen te betalen "tot de laatste cent", want wij moeten allen in het eindgericht voor een rechtbank verschijnen, waar enkel en alleen onkreukbaarheid en getrouwheid de toets kunnen doorstaan."

*{Uit: Schatkamer der Getuigenissen deel 1 blz. 572-574}*

"Ga regelmatig uw inkomsten na, die een zegen van God zijn, en leg er een tiende van weg als een fonds dat voor de Heere geheiligd is en Hem toebehoort. Dit fonds mag in geen geval voor een ander doel gebruikt worden, dan alleen om het evangeliewerk te ondersteunen."

*{Het geloof waardoor ik leef blz. 244}*

"De schattingen, die van de Hebreëen werden gevraagd voor godsdienstige en weldadige doeleinden, liepen op een vierde deel van hun inkomen. Men zou verwachten dat zo'n hoge belasting op de inkomsten van het volk, hen tot armoede zou brengen. Maar het tegendeel was waar. Eén van de voorwaarden voor hun welvaart was de nauwgezette opvolging van deze voorschriften."

*{Het geloof waardoor ik leef blz. 245}*

**Zal een mens God beroven?**

"De Heer heeft het verspreiden van licht en waarheid op aarde afhankelijk gemaakt van de vrijwillige inspanningen en offers van hen die deel hebben aan de hemelse gaven. Relatief weinigen zijn geroepen om rond te trekken als evangeliedienaars of zendingen, maar velen behoren met hun middelen mee te werken aan de verspreiding van de waarheid.

De geschiedenis van Ananias en Saffira is ons gegeven zodat wij de zonde van bedrog m.b.t. onze gaven en offeranden zouden begrijpen. Zij hadden vrijwillig beloofd een deel van hun bezit af te staan voor de zaak van Christus; toen het echter zover was weigerden zij die belofte na te komen, terwijl zij het tegelijkertijd aan anderen wilden doen voorkomen dat zij alles hadden gegeven. Hun straf werd opgetekend om te dienen als een blijvende waarschuwing voor de christen door alle eeuwen heen. Dezelfde zonde komt vandaag de dag veelvuldig voor, en toch horen wij niet van zo'n opvallende straf. De Heer toont de mensen één keer met welk een afschuw



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Hij zo'n overtreding van Zijn heilige eisen en waardigheid opvat, waarna het aan hen wordt overgelaten om de algemene principes van Gods bestuur op te volgen.

Vrijwillige offeranden en de tienden voorzien in de inkomsten van het evangelie. Van de middelen die aan de mens zijn toevertrouwd, eist God een zeker deel op – een tiende; Hij laat echter iedereen vrij om te zeggen hoeveel het tiende deel bedraagt en of zij al dan niet meer willen geven. Zij moeten geven zoals zij zich in hun hart voorgenomen hebben. Wanneer echter het hart door de Heilige Geest aangeraakt wordt en een belofte wordt gedaan met betrekking tot een zeker bedrag, heeft degene die de belofte deed niet langer recht op het afgezonderde deel. Hij heeft voor de mens zijn belofte afgelegd en zij worden getuigen genoemd van de overeenkomst. Tegelijkertijd is hij een verplichting aangegaan van de meest heilige aard om met de Heer samen te werken in het opbouwen van Zijn Koninkrijk op aarde. Beloften van deze aard, aan mensen gedaan, worden als bindend beschouwd. Zijn ze niet heiliger en meer bindend wanneer ze aan God zijn gedaan? Zijn beloften die gewetensvol aan God zijn gedaan minder bindend dan geschreven overeenkomsten met mensen?

Wanneer het goddelijke licht met ongewone helderheid en kracht in het hart schijnt, verliest zelfzucht uit gewoonte zijn greep en komt er een bereidwilligheid om aan Gods werk te geven. Niemand hoeft te verwachten dat zij de beloften zullen kunnen nakomen zonder protest van satan. Hij is niet blij te zien hoe het koninkrijk van de Verlosser op aarde wordt opgebouwd. Hij suggereert dat de gedane belofte te zwaar was, dat deze hen zou kunnen beperken in hun streven om bezit te vergaren of aan de wensen van hun gezin te kunnen voldoen. De macht die satan over de menselijke geest heeft is wonderbaarlijk. Hij werkt met grote toewijding om te zorgen dat het hart op zichzelf gericht blijft.

Het enige middel dat God heeft ingesteld om Zijn werk te bevorderen is het zegenen van de mens met bezittingen. Hij geeft hun de zon en de regen; Hij laat de vegetatie floreren; Hij geeft de gezondheid om middelen te vergaren.

Al onze zegeningen komen uit Zijn overvloedige hand. Als tegenprestatie zou Hij willen dat mannen en vrouwen hun dankbaarheid tonen door Hem een deel terug te geven in de vorm van

tienden en gaven – in dankoffer, in vrijwillige gaven, in zondoffers.

De harten van de mensen worden verhard door zelfzucht en zoals Ananias en Saffira komen zij in de verleiding om een deel van de prijs achter te houden, terwijl zij het doen voorkomen dat zij aan de verplichting van de tienden voldoen. Zal een mens God beroven? Als de middelen in de schatkamer zouden vloeien, precies zoals God dat heeft bedoeld, – een tiende van alle toename, – zou er overvloed zijn om Zijn werk voorwaarts te doen gaan.

Maar, zegt iemand, de oproep blijft komen om aan het werk te geven; ik ben het geven beu. Bent u dat echt? Laat mij u dan de vraag stellen: Bent u het ook beu om uit Gods weldadige hand te ontvangen? Niet voordat Hij ophoudt u te zegenen, bent u ontheven van uw verplichting om Hem het deel terug te geven dat Hij opeist. Hij zegent u zodat het in uw vermogen ligt om anderen te zegenen. Wanneer u er genoeg van hebt om te ontvangen, kunt u zeggen: ik ben het beu om gehoor te geven aan de vele oproepen om te geven. God reserveert een deel van wat wij

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

ontvangen voor Zichzelf. Wanneer dit aan Hem wordt teruggegeven, wordt het overgebleven deel gezegend; wanneer het echter wordt achtergehouden, wordt vroeg of laat alles vervloekt. Gods eisen komen eerst; al het anderen komt op de tweede plaats.

In iedere gemeente zou een kas moeten zijn voor de armen. Laat vervolgens ieder lid elke week of elke maand een dankoffer brengen aan God, naar dat hem het beste uitkomt. Deze offeranden zal onze dankbaarheid tot uitdrukking brengen voor de gaven van gezondheid, van voedsel en van comfortabele kleding. Naarmate God ons heeft gezegend met deze gemakken moeten wij voor de armen, voor hen die het moeilijk hebben en voor de noodlijdenden wat opzij leggen. Ik zou vooral op dit punt de aandacht van de broeders willen vragen. Denk aan de armen. Doe afstand van een deel van uw luxe, ja, zelfs van uw gemakken en help hen die zich slechts het meest noodzakelijke voedsel en de meest benodigde kleding kunnen veroorloven. Wat u voor hen doet, doet u voor Jezus in de persoon van Zijn heiligen. Hij identificeert zich met de lijdende mensheid. Wacht niet tot al uw denkbeeldige behoeften bevredigd zijn. Vertrouw niet op uw gevoelens om te geven wanneer u daar zin in hebt of achter te houden wanneer u dat uitkomt. Geef met regelmaat, tien, twintig of vijftig cent per week, zoals u dat opgetekend zou willen zien in de hemelse boeken op de dag des Heeren.

Wij zijn u dankbaar voor uw beste wensen, maar van uw beste wensen alleen kunnen de armen niet leven. Zij hebben tastbaar bewijs nodig van uw goedheid in de vorm van eten en kleding. Het is niet Gods bedoeling dat één van Zijn volgelingen moet bedelen voor brood. Hij heeft u overvloed gegeven, zodat u kunt voldoen aan de behoeften van hen die daarin niet zelf kunnen voorzien door nijverheid en zuinigheid. Wacht niet tot zij uw aandacht vragen voor hun behoeften. Doe zoals Job deed. Hij zocht uit wat hij niet wist. Ga op verkenning uit en zie waaraan behoefte is en hoe hierin het beste kan worden voorzien.

Mij is getoond dat velen van ons volk de Heer beroven van de tienden en gaven, en dat als gevolg daarvan het werk ernstig gehinderd wordt. De vloek van God zal rusten op hen die van Gods weldaden profiteren, maar toch hun hart sluiten en niets of nagenoeg niets doen voor de voortgang van Zijn werk. Broeders en zusters, hoe kan de weldadige Vader doorgaan u tot Zijn rentmeesters te maken en u voorzien van middelen om voor Hem te gebruiken, terwijl u alles binnenhaalt en egoïstisch beweert dat het allemaal van u is!

In plaats van de middelen aan God terug te geven die Hij u in handen heeft gegeven, investeren velen het in meer land. Dit kwaad neemt toe onder onze broeders. Zij kwamen niets te kort, maar de liefde voor het geld of een verlangen het net zo goed te hebben als hun burens, bracht hen ertoe hun middelen in de wereld te begraven en aan God te onthouden wat Hem toekomt. Kan het ons verbazen dat zij niet gezegend worden; dat God hun oogst niet zegent en zij teleurgesteld zijn? Als onze broeders eens zouden bedenken dat God acht hectare land kan zegenen en die even productief kan maken als veertig hectare, zouden zij niet doorgaan zich met landerijen te verrijken, maar zij zouden hun middelen in Gods schatkamer laten stromen. *"En wacht uzelfven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschap en zorgvuldigheden (onderhoud) dezès levens"* (Lukas

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

21: 34) zegt Jezus. Satan vindt het heerlijk als u overgaat tot de aanschaf van meer boerenbedrijven en al uw middelen investeert in wereldse ondernemingen, want door dit te doen hindert u niet alleen de voortgang van het werk, maar door zorgen en overwerk vermindert u uw vooruitzicht op het eeuwige leven.

Nu moeten wij acht slaan op het uitdrukkelijke bevel van onze Heiland: *"Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt uzelfen buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, waar de dief niet bijkomt noch de mot verderft."*(Lukas 12:33). Juist nu zouden onze broeders hun bezittingen moeten verminderen i.p.v. Deze uit te breiden. Wij staan op het punt om te verhuizen naar een beter, een hemels land. Laat ons dan pelgrims zijn op de aarde, en onze zaken zo ordenen alsof wij op reis zijn.

De tijd nadert dat wij niet meer tegen elke prijs kunnen verkopen. Het decreet zal spoedig worden uitgevaardigd dat mensen verbiedt te kopen of te verkopen, behalve degenen die het merkteken van het beest hebben. Dit overkwam ons bijna in Californië enige tijd geleden, maar dit was slechts een dreiging van het loslaten van de vier winden. Tot op heden worden zij door vier engelen tegengehouden. Wij zijn er nog niet geheel klaar voor. Er moet nog werk gedaan worden, en dan zal aan de engelen opdracht worden gegeven de vier winden los te laten, zodat zij over de aarde waaien. Dat zal een beslissende tijd zijn voor Gods kinderen, een tijd van moeilijkheden, zoals die nog nooit is geweest sinds een volk heeft bestaan. Nu hebben wij nog gelegenheid om te werken.

Onder velen die de waarheid belijden heerst een geest van onrust. Sommigen willen naar een ander land of een andere staat om daar uitgestrekte landerijen te kopen en een groot bedrijf te starten; anderen willen naar de stad. Zo worden kleine gemeenten aan hun lot overgelaten om aan zwakte en ontmoediging te sterven; als echter degenen die wegtrekken tevreden waren geweest met het werken op kleinere schaal en getrouw hun geringe werk hadden gedaan, hadden zij hun gezinnen het naar de zin kunnen maken, en waren zij staande gebleven in de liefde tot God. Velen die wegtrekken worden teleurgesteld. Zij raken het weinige bezit dat zij hebben kwijt, verliezen hun gezondheid en laten tenslotte de waarheid los.

De Heer komt. Laat iedereen zijn geloof tonen door zijn werken. Het geloof in de spoedige wederkomst van Christus sterft in de gemeenten en zelfzucht zet hen ertoe aan God te beroven om hun eigen belangen te dienen. Wanneer Christus in ons woont, zullen wij onszelf verloochenen, zoals Hij dat deed.

In het verleden is onder ons volk een grote mate van vrijgevigheid geweest. Zij hebben zich niet terughoudend opgesteld als het ging om de oproep tot hulp aan de verscheidene takken van het werk. De laatste tijd is daar verandering in gekomen. In het bijzonder bij onze geloofsgenoten in het oosten zijn middelen achtergehouden, terwijl wereldgezindheid en liefde voor bezittingen zijn toegenomen. Er is in toenemende mate sprake van een veronachtzaming van gedane beloften om onze verschillende instituten en ondernemingen te ondersteunen. Toezeggingen om een kerk te bouwen, een school te subsidiëren of te assisteren in zendingswerk worden gezien als beloften die niet hoeven te worden nagekomen als dat slecht uitkomt. Deze beloften werden gedaan terwijl men onder de geheiligde indruk verkeerde van de Geest van God. Beroof Hem niet door Hem te onthouden wat Hem rechtmatig



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

toebehoort. Broeders en zusters, kijk eens terug op uw verleden en beoordeel of u trouw tegenover God bent geweest. Zijn er beloften die u niet bent nagekomen? Als dat zo is, neem dan het besluit om deze in te lossen als dat in uw vermogen ligt.

Luister naar de raad van de Heer: *"Brenge al de tienden in het schathuis, opdat er spijs zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdraacht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen."* (Maleachi 3:10-12).

Bent u bereid om de beloften aan te nemen die de Heer hier doet, zelfzucht te laten varen en oprecht een start te maken met het vooruit helpen van Zijn werk? Verstevig niet uw greep op deze wereld door te profiteren van uw naaste die het minder heeft dan u, want Gods oog rust op u; Hij leest ieder motief en Hij weegt u op de hemelse balans.

Ik heb gezien dat velen tijdens hun leven het werk middelen onthouden, terwijl zij hun geweten sussen met de gedachte dat zij bij hun sterven liefdadig zullen handelen; zij durven het nauwelijks aan te geloven en te vertrouwen op God om tijdens hun leven iets te geven. Deze liefdadigheid op het sterfbed is niet wat Christus van Zijn volgelingen verlangt; het kan geen excuus zijn voor de zelfzucht tijdens het leven. Zij die hun bezittingen tot op het laatst vasthouden, geven het over aan de dood i.p.v. aan het werk. Verliezen vinden regelmatig plaats. Banken gaan failliet en eigendommen worden op verschillende manieren geconsumeerd. Velen nemen zich voor iets te doen, maar stellen het uit en satan doet zijn best te verhinderen dat de middelen in de schatkamer komen. Het gaat verloren voordat het aan God wordt teruggegeven en satan jubelt daarover.

Als u goed wilt doen met uw middelen, doe het dan meteen om te voorkomen dat satan ze in handen krijgt en het werk van God op deze wijze gehinderd wordt. Vele malen, als de Heer de weg voor de broeders opent om hun middelen in te zetten ter bevordering van Zijn werk, komen satans handlangers met een onderneming waarmee zij de broeders overtuigen daarmee hun middelen te kunnen verdubbelen. Zij gaan erop in, hun geld wordt geïnvesteerd, en het werk en ook zichzelf krijgen nooit een cent te zien.

Broeders, houdt het werk in gedachten; als u de middelen tot uw beschikking hebt, legt dan voor uzelf een goed fundament voor de tijd die komt, zodat u beslag kunt leggen op het eeuwige leven. Ter wille van u werd Jezus arm, opdat u door Zijn armoede rijk gemaakt zou worden met hemelse rijkdom. Wat zult u voor Jezus geven, die alles voor u gegeven heeft?

Het is niet voldoende uw liefdadigheidsgaven afhankelijk te maken van uw laatste wilsbeschikking. U kunt absoluut van te voren niet berekenen of het werk daarvan zal profiteren. Satan gaat met grote vaardigheid te werk de familieleden aan te porren en al het mogelijke wordt gedaan om voor de wereld terug te winnen hetgeen plechtig was opgedragen aan het werk van God. Er wordt altijd minder ontvangen dan bij het testament was geregeld. Satan zet mannen en vrouwen er

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

zelfs toe aan om te protesteren tegen hetgeen hun familie beschikt had m.b.t. de bestemming van hun eigendommen. Zij schijnen alles wat aan de Heer is gegeven als diefstal van de familie van de overledene te beschouwen. Als u wilt dat uw middelen het werk ten goede komen, schenk deze, of wat u niet echt nodig denkt te hebben voor uw levensonderhoud, al tijdens uw leven. Enkele broeders doen dit en hebben het genoeg de uitvoerder van hun eigen testament te zijn. Moet de hebzucht van de mens het nodig maken dat hem eerst zijn leven wordt ontnomen opdat hetgeen God hem heeft geleend niet voor altijd nutteloos zal blijven? Laat niemand van u de vloek van de ontrouwe rentmeester over zich uitroepen, die het geld van zijn Meester in de grond verstopte.

Liefdadigheid bij het sterven is een armzalig surrogaat voor vrijgevigheid terwijl men leeft. Velen laten alles aan vrienden en familie na, met uitzondering van een armzalig schijntje van hun bezittingen. Dit laten zij na aan hun grootste Vriend Die ter wille van hen arm werd, Die belediging, spot en de dood onderging, opdat zij zonen en dochters van God konden worden. Toch verwachten zij dat wanneer de rechtvaardige doden worden opgewekt om het onsterfelijk leven te ontvangen, deze Vriend hen mee zal nemen naar Zijn eeuwige woningen.

Het werk van God wordt beroofd, niet door een vluchtige gedachte, niet door een ondoordachte daad. Nee. Uit eigen bewuste keus hebt u uw testament laten opmaken, waardoor u uw bezittingen in handen geeft van ongelovigen. Na God tijdens uw leven beroofd te hebben, gaat u er mee door God te beroven na uw dood, en dit doet u met volledige beschikking over al uw verstandelijke vermogens in een document dat u uw laatste wilsbeschikking noemt. Hoe denkt u zal het testament van uw Meester er met betrekking tot u uitzien voor het zo beschikken over Zijn goederen? Wat zult u zeggen als u rekenschap wordt gevraagd over uw rentmeesterschap?

Broeders, ontwaakt uit uw zelfzuchtige slaap en gedraag u als consequente christenen. De Heer verlangt van u dat u uw middelen op praktische wijze aanwendt; laat dus iedere euro die u niet echt nodig hebt naar de schatkamer vloeien. Zusters, neem die tien cent, die twintig cent, die euro die u wilde uitgeven aan snoepgoed, kant of linten, en geef het aan Gods werk. Velen van onze zusters hebben een goed inkomen, maar het wordt bijna helemaal uitgegeven aan de bevrediging van hun praalzucht.

De behoeften van het werk zullen voortdurend toenemen naarmate wij de afsluiting van de tijd naderen. Middelen zijn nodig om jonge mensen een korte cursus te geven op onze scholen, om ze voor te bereiden op efficiënt werk in het predikambt en in de verschillende takken van het werk. Onze voorrechten op dit punt worden niet benut. Al onze scholen zullen spoedig gesloten worden. Hoeveel meer had gedaan kunnen worden als mensen aan de eisen van Christus hadden voldaan in christelijke vrijgevigheid! Welk een invloed zou deze bereidheid om alles voor Christus te geven gehad hebben op de wereld! Het zou één van de meest overtuigende argumenten zijn geweest ten gunste van de waarheid die wij belijden te geloven – een argument dat de wereld niet verkeerd zou kunnen opvatten of loochenen. De Heer zou ons ten aanschouwen van de wereld met Zijn zegen onderscheiden.

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

De eerste christelijke gemeente had niet de voorrechten en de kansen die wij hebben. Zij waren arm, maar voelden de kracht van de waarheid. Het doel dat hun voor ogen stond was voldoende om hen er toe te brengen alles te investeren. Zij voelden dat de redding of de ondergang van een wereld afhing van de manier waarop zij zich lieten gebruiken. Zij zetten alles in en waren voortdurend bereid om te gaan of te komen op het bevel van de Heer.

Wij belijden door dezelfde principes beheerst te worden, door dezelfde Geest beïnvloed te zijn. In plaats van echter alles aan Christus te geven, hebben velen het goud en de kostbare Babylonische mantel meegenomen en deze in het kamp verborgen. Als de aanwezigheid van één Achab voldoende was om het gehele kamp van Israël te verzwakken, kunnen wij ons dan verbazen over het weinige succes waarmee onze daden vergezeld gaan wanneer iedere gemeente en bijna elk gezin zijn Achab heeft? Laat ons ieder persoonlijk aan het werk gaan om anderen te stimuleren door ons voorbeeld van onbaatzuchtige vrijgevigheid. Het werk had met veel kracht voorwaarts kunnen gaan als iedereen gedaan had wat hij of zij doen om de schatkamer te voorzien van middelen."

*{Getuigenissen voor de Gemeente deel 5 blz. 123-130}*

"Belijdende christenen geven jaarlijks enorme sommen geld uit aan nutteloos en schadelijk genot, terwijl zielen smachten naar het Woord ten leven. God wordt op het punt van tienden en offergaven beroofd, terwijl zij op het altaar van een allesvernietigende begeerte meer consumeren, dan zij geven voor de nood van armen, of voor de ondersteuning van het evangelie.

Als iedereen, die belijdt volgeling van Christus te zijn, werkelijk geheiligd zou zijn, dan zouden hun middelen, i.p.v. te worden besteed aan onnodig en zelfs schadelijk genot, in de schatkamer van de Heer worden gebracht. Dan zouden christenen een voorbeeld zijn van zelfbeheersing, zelfverloochening en zelfopoffering. Dan zouden we het licht van de wereld zijn.

De wereld heeft zich overgegeven aan genotzucht. *"Want al wat in de wereld is, n.l. De begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens"* (1 Johannes 2:16) beheersen de meerderheid van de mensen. Maar de volgelingen van Christus hebben een hogere roeping. *"Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is"* (2 Korinthe 6:17). In het licht van Gods Woord mogen we met recht zeggen, dat heiligmaking niet zuiver kan zijn, wanneer die niet gepaard gaat met deze volkomen afwijzing van de zondige strevingen en genoegens van de wereld.

Voor hen die aan deze voorwaarden willen voldoen: *"Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, .. en raakt niet aan hetgeen onrein is"* is Gods belofte: *"en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige."* (2 Korinthe 6:17-18). Het is het voorrecht en de plicht van iedere christen, rijke ervaring te hebben in de dingen van God. *"Ik ben het Licht der wereld"* zegt Jezus, *"die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben"* (Johannes 8:12). *"Maar het pad der*



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

*rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe." (Spreuken 4:18).*

Elke gelovige en gehoorzame stap brengt onze ziel in nauwere verbinding met het Licht van de wereld, in wie *"gans geen duisternis in Hem is"* (1 Johannes 1:5).

De heldere stralen van de Zon der gerechtigheid beschijnen de dienaren van God, en zij moeten Zijn stralen weerspiegelen. Zoals de sterren ons vertellen, dat er een groot licht in de hemel is, door de heerlijkheid waarvan zij helder schijnen; zo moeten christenen laten zien, dat er een God op de troon van het heelal zit, en dat Zijn karakter waardig is, te prijzen en na te volgen. De genadegaven van Zijn Geest, de zuiverheid en heiligheid van Zijn karakter, worden openbaar in Zijn getuigen."

*{Christus weerspiegelen blz. 138, 269}*

*{zie ook Grote Strijd blz. 439-440, of Het Grote Conflict blz. 425-426}*

"Al zijn er maar een paar mensen bijeen, er zijn er genoeg om de kostbare beloften van God op te eisen. De Vader, de Zoon, de heilige engelen zullen bij u aanwezig zijn, om uw geloof te zien, uw standvastige beginselen. Dan zult u daar de uitstorting van Gods Heilige Geest ontvangen. God heeft rijke zegeningen in petto voor hen, die niet alleen de volledige tienden in Zijn voorraadkamer brengen, maar die ook hun tijd, en de kracht van botten, brein en spieren in Zijn dienst stellen."

*{Christus Weerspiegelen blz. 206}*

"De Heer had Zijn volk onderricht dat Hij de eigenaar van de wijngaard was en dat al hun bezittingen hen waren toevertrouwd om te worden gebruikt voor Hem. Maar de priesters en leraars deden niet hun werk van hun geheiligde ambt alsof zij met Gods eigendommen omgingen. Systematisch beroofden zij Hem van de middelen en gaven, die hun waren toevertrouwd om Zijn werk te bevorderen. Hun hebzucht en gierigheid maakte dat zij zelfs door de heidenen werden veracht. Op deze wijze kreeg de heidenwereld de kans Gods karakter en de wetten van Zijn koninkrijk op de verkeerde wijze uit te leggen."

*{Lessen uit het leven van Alledag blz. 178}*



### **Aan de kleine kudde**

Lieve Broeders en Zuster: De Heer heeft mij op de 26ste Januari 1850 een gezicht gegeven, dat ik u verhalen wil. Ik zag dat sommigen onder Gods volk dom en slaperig en slechts half wakker zijn; zij beseffen niet in welke tijd zij leven; en dat de man met de "bezem" is binnengekomen en sommigen in gevaar verkeren van weggevaagd te worden. Ik smeekte Jezus om hen te redden en hen nog een weinig langer te sparen en hen hun vreselijke gevaar te doen inzien, opdat zij zich klaar mochten maken voordat het voor eeuwig te laat is. De engel zei: "Het verderf komt gelijk een wervelwind". Ik smeekte de engel om zich te erbarmen over degenen die deze wereld liefhebben en hen te redden, ook degenen die gehecht waren aan hun bezittingen en die niet gewillig waren om er zich van los te maken en offers te brengen, ten einde de boodschappers sneller voort te helpen op hun weg om de hongerige schapen te voeden, welke omkomen door gebrek aan geestelijk voedsel.

Toen ik arme zielen zag lijden uit gebrek aan de waarheid voor deze tijd en sommigen, die belijden in de waarheid te geloven de nodige middelen zag terughouden om Gods werk te helpen voortzetten, werd de aanblik ervan te pijnlijk voor mij en ik smeekte de engel het gezicht van mij weg te nemen. Ik zag, dat wanneer Gods zaak vroeg om een deel van hun bezitting, zij, evenals de jonge man die tot Jezus kwam (Mattheüs 19:16-22) bedroefd weggingen; en dat het dan te laat zou zijn om aardse goederen op te offeren en schatten op te leggen in de hemel.

Daarna zag ik de heerlijke Verlosser, schoon en lieflijk; dat Hij het rijk der heerlijkheid verliet en naar deze donkere, eenzame wereld kwam om Zijn kostbaar leven te geven en te sterven, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hij verdroeg de wrede spot en geseling, droeg de kroon van doornen gevlochten en zweette grote druppelen bloed in de hof, toen de last van de zonden der gehele wereld op Hem drukte. De engel vroeg, "Waarvoor?" O, ik zag en begreep dat het voor ons was; want voor onze zonden heeft Hij dit alles geleden, opdat Hij ons door Zijn dierbaar bloed verzoenen mocht met God!

Toen werden mij weer diegenen getoond die niet gewillig waren om van hun wereld goed te geven om verloren gaande zielen te redden door hun de waarheid te zenden, terwijl Jezus voor de Vader staat, pleitende op Zijn bloed, Zijn lijden en Zijn dood voor hen; en dat, terwijl Gods boodschappers wachten, gereed staande om de zaligmakende waarheid tot hen te brengen, opdat zij verzegeld kunnen worden met het zegel van de levende God. Het is moeilijk voor sommigen die belijden in de waarheid voor deze tijd te geloven, om zelfs zo weinig te doen dat zij de boodschappers Gods eigen geld overhandigen, dat Hij hun geleend heeft om er rentmeesters over te zijn.

De lijdende Jezus, Wiens liefde zo groot was, dat die Hem ertoe bracht om Zijn leven voor de mens te geven, werd weer aan mij voorgesteld; ook het leven van degenen die belijden Zijn volgelingen te zijn en die bezittingen hebben, maar het te veel achten om de zaak van het redden van zielen voort te helpen. De engel zei: "Kunnen dezulken de hemel binnengaan?" Een ander engel antwoordde: "Nee, nimmer, nimmer, nimmer. Zij die geen belang stellen in Gods zaak op aarde kunnen nimmer daarboven het lied der reddende liefde zingen". Ik zag dat het kortstondige werk, dat

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

God op aarde doet, spoedig in rechtvaardigheid zal afgesneden worden en dat de boodschappers zich moeten haasten om de verstrooide kudde op te zoeken. Een engel zei: "Zijn allen boodschappers?" Een ander antwoordde: "Neen, neen; Gods boodschappers hebben een boodschap."

Ik zag dat Gods zaak gehinderd en onteerd was geworden, doordat er sommigen rondreizen die geen boodschap van God hebben. Dezulken zullen aan God rekenschap moeten geven voor iedere euro die zij gebruikt hebben om te reizen, waar het niet hun plicht was te gaan, want dat geld zou Gods zaak hebben kunnen voorthelpen; en door het gemis aan geestelijk voedsel dat hun gegeven had kunnen worden door Gods geroepen en uitverkoren boodschappers, indien die de middelen gehad hadden, zijn er zielen uitgeteerd en omgekomen. Ik zag, dat degenen, die kracht hebben om met hun handen te werken en te helpen om de zaak te steunen even zeer rekenschap schuldig waren over hun kracht, als anderen over hun bezittingen.

De grote zifting is begonnen en zal voortgaan en allen zullen uitgeschud worden die niet gewillig zijn om zich moedig en standvastig voor de waarheid te verklaren en zich opofferingen getroosten voor God en Zijn zaak.

De engel zei: "Denkt u, dat iemand gedwongen zal worden om opofferingen te maken? Neen, neen. Het moet een vrijwillige gave zijn. Alles zal nodig zijn om de akker te kunnen kopen." Ik riep tot God om Zijn volk te sparen, waarvan velen zwak en stervende waren. Toen zag ik dat de oordelen van de Almachtige snel aan het naderen waren; maar ik smeekte de engel om in zijn eigen woorden tot het volk te spreken. Hij zei: "Al de donderslagen en bliksemstralen van de berg Sinaï zouden hen niet bewegen, die niet bewogen kunnen worden door de duidelijke waarheden van Gods woord en ook zou een boodschap van een engel hen niet wakker kunnen schudden."

Toen zag ik de schoonheid en lieflijkheid van Jezus. Zijn kleed was witter dan het witste wit. Zijn heerlijkheid en verheven lieflijkheid kunnen niet in woorden uitgedrukt worden. Allen die de geboden van God hoorden zullen door de poorten mogen ingaan in de stad en hun macht zal zijn aan de boom des levens en zij zullen voor altijd in de tegenwoordigheid van de lieflijke Jezus verkeren, Wiens aangezicht helderder schijnt dan de middagzon.

Ik werd gewezen op Adam en Eva in de hof van Eden. Zij aten van de verboden boom en werden uit de hof verdreven en toen werd het vlamig lemmeet eens zwaards, dat zich omkeerde, rondom de boom des levens gesteld, opdat zij niet ook van de vrucht van de boom des levens eten zouden en onsterfelijke zondaren zouden worden. De boom des levens moest de onsterfelijkheid doen voortbestaan. Ik hoorde een engel vragen: "Wie uit het geslacht van Adam is bij het vlamig lemmeet van het zwaard voorbijgegaan en heeft van de boom des levens gegeten?" Ik hoorde een andere engel antwoorden: "Niet één uit Adams geslacht is bij dat vlamig lemmeet des zwaards voorbijgegaan en heeft van de boom gegeten; daarom is er niet één onsterfelijke zondaar. De ziel die zondigt zal een eeuwigdurende dood sterven – een dood die tot in alle eeuwigheden duren zal en in welke geen hoop op opstanding is en dan zal Gods toorn gestild worden."



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stellers van Gods schatkist"*

"De heilige zullen in de heilige stad rusten en als koningen en priesters duizend jaren heersen; dan zal Jezus met de heiligen op de Olijfberg neerdalen en de berg zal in tweeën gesplitst worden, zodat er een zeer grote vallei zal zijn, waar het Paradijs Gods op rusten kan. De rest van de aarde zal niet gelouterd worden tot aan het einde van de duizend jaren, wanneer de goddelozen opgewekt worden en de stad omringen. De voeten van de goddelozen zullen nimmer de nieuw-herschappen aarde verontreinigen. Vuur zal uitgaan van God uit de hemel en hen verslinden en zal hen met wortel en tak verbranden. Satan is de wortel en zijn kinderen zijn de takken. Hetzelfde vuur dat de goddelozen verslinden zal, zal de aarde louteren."

*{Eerste geschriften blz. 47-51}*

### **Geldgierigheid**

Ik zag dat satan zijn engelen opdracht gaf om zijn strikken voornamelijk voor diegenen te spannen die naar de wederkomst van Christus uitzien en al de geboden van God houden. Satan zei tegen zijn engelen dat de kerken sliepen. Hij zou met grote kracht en wonderen der leugen werken en dan kon hij ze in zijn macht houden. "Maar" sprak hij, "wij haten de sekte van de Sabbathouders; zij werken voortdurend tegen ons en nemen onze onderdanen van ons weg om de gehate wet van God te houden. Gaat heen en maak de bezitters van landen en geld dronken van zorg. Indien u hen er toe kunt bewegen om het hart op die dingen te zetten, dan zullen wij hen nog krijgen. Zij mogen belijden wat zij willen, zorg slechts dat zij meer geven om geld dan om het succes van het koninkrijk van Christus of de verspreiding van de waarheden, welke wij haten. Stel hen de wereld in het aantrekkelijkste licht voor, opdat zij die mogen liefhebben en verafgoden. Wij moeten in onze gelederen al de middelen houden waar wij beslag op kunnen leggen. Hoe meer middelen de volgelingen van Christus aan Zijn dienst wijden des te meer zullen zij ons koninkrijk schade aandoen door onze onderdanen weg te nemen. Wanneer zij bijeenkomsten houden in verschillende plaatsen dan verkeren wij in gevaar. Wees dus zeer waakzaam. Waar het mogelijk is veroorzaak daar stoornis en verwarring. Dood de liefde die zij tot elkander hebben. Stel hun predikers teleur en ontmoedig hen, want wij haten hen. Stel degenen die middelen hebben, iedere schoonschijnende verontschuldiging voor, opdat zij ze niet uitdelen. Beheers de geldzaken indien u kunt en drijf hun predikers tot gebrek en nood. Dat zal hun moed en ijver doen verzwakken. Bestrijd iedere duim grond. Maak geldgierigheid en liefde voor de schatten van de aarde de heersende kenmerken van hun karakter. Zo lang deze karaktertrekken de overhand hebben worden de zaligheid en de genade verdrongen. Omring hen met allerlei gemakkelikheden en zij zullen ongetwijfeld de onze worden. En niet slechts zullen wij zeker zijn van hen, maar hun hatelijke invloed zal niet uitgeoefend worden om er anderen door naar de hemel te leiden. Wanneer iemand zal trachten iets te geven, breng hem dan in een stemming die hem met tegenzin doet geven, opdat het weinig zij."

Ik zag dat satan zijn plannen goed uitvoert. Wanneer de dienstknechten van God vergaderingen beleggen is satan met zijn engelen op de plek om het werk te hinderen. Hij doet voortdurend allerlei gedachten in de hoofden van Gods volk opkomen. Hij leidt sommigen op de ene manier, anderen op een andere en trekt

*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

immer partij van slechte karaktertrekken in de broeders en zusters, hun natuurlijke zondige neigingen opwekkende en levendig houdend. Indien zij geneigd zijn tot zelfzucht en geldgierigheid, plaatst satan zich aan hun zijde en tracht met al de macht welke hij bezit, om hen er toe te krijgen aan hun lievelingszonden toe te geven. De genade Gods en het licht van de waarheid mogen hun geldgierige, zelfzuchtige gevoelens een tijdlang verdrijven, maar tenzij zij een volkomen overwinning behalen, sluipt satan binnen wanneer zij niet onder de invloed van de reddende macht zijn en doet ieder edel, mild beginsel opdrogen, zodat zij menen dat er te veel van hen gevraagd wordt. Zij worden moe van goed te doen en vergeten het grote offer, dat Jezus gebracht heeft om hen te verlossen uit de macht van satan en hun hopeloze ellende.

Satan trok partij van de geldgierigheid, zelfzuchtige aanleg van Judas en bracht hem ertoe om te murmureren toen Maria de kostbare zalf over Jezus uitgoot. Judas achtte dit een grote verkwisting en verklaarde dat de zalf verkocht en dan aan de armen geven had kunnen worden. Hij gaf niets om de armen, maar beschouwde de milde gift aan Jezus gedaan, als verkwisting. Judas stelde zijn Heer juist genoeg op prijs om Hem te verkopen voor enkele zilverlingen. Ik zag dat er sommigen onder degenen zijn, die voorgeven op hun Heer te wachten, aan Judas gelijk zijn. Satan beheerst hen, maar zij beseffen dat niet. God kan het kleinste bewijs van zelfzucht of geldgierigheid niet goedkeuren en Hij heeft een afschuw van de gebeden en vermaningen van degenen die aan deze slechte karaktertrekken toegeven. Daar satan ziet dat zijn tijd kort is, brengt hij er de mensen toe om meer en meer zelfzuchtig en geldgierig te worden en verlustigd zich erin, wanneer hij ziet dat zij met zichzelf tevreden, gesloten en gierig, hebzuchtig en zelfzuchtig zijn. Indien de ogen van dezulken geopend konden worden, dan zouden zij satan in helse triomf zien, zich over hen verlustigende en lachende over degenen die zijn raadgevingen opgevolgd hebben en in zijn valstrik gelopen zijn.

Satan en zijn engelen merken al de lage en hebzuchtige daden van deze mensen op en stellen ze aan Jezus en Zijn heilige engelen voor, terwijl zij verwijtend zeggen: "Dat zij de volgelingen van Christus! Zij maken zich klaar om naar de hemel opgenomen te worden!" Satan vergelijkt hun handelwijze met Bijbelteksten die dit duidelijk afkeuren en dan hoont hij de engelen in de hemel en zegt: "Dat zijn volgelingen van Christus en Zijn woord! Dat zijn de vruchten van Christus' offerande en verlossing!" Engelen keren zich met afkeer weg van het toneel. God eist van de kant van Zijn volk dat zij voortdurend zullen werken en wanneer zij vertragen in goed te doen, wordt Hij zat van hen. Ik zag dat de geringste openbaring van zelfzucht van de kant van Zijn belijdend volk, voor wie Jezus Zijn kostbaar leven niet heeft gespaard, Hem grotelijks mishaaft. Ieder zelfzuchtig, hebzuchtig mens zal uit de gelederen uitvallen. Zoals Judas, die zijn Heer verkocht, zullen zij goede beginselen en een edele, grootmoedige aanleg voor een weinig van het gewin van de aarde verkopen. Al dezen zullen uit het midden van Gods volk weggedaan worden. Zij die de hemel begeren, moeten met al de geestdrift, die zij hebben, de beginselen van de hemel aanmoedigen. In plaats van op te drogen door zelfzucht, moeten hun zielen steeds toenemen in weldadigheid. Van iedere gelegenheid moet gebruik gemaakt worden om een ander goed te doen en alzo de beginselen van de hemel bevorderen.



*Info Predikatie Box E2; "De helers en stelers van Gods schatkist"*

Jezus werd aan mij voorgesteld als het volmaakte voorbeeld. Zijn leven was zonder zelfzuchtige belangen, maar kenmerkte zich altijd door liefderijke welwillendheid.

*{Eerste Geschriften blz. 320-323}*

"De tienden zijn heilig, door God voor Zichzelf apart gezet. Ze moeten in Zijn schatkamer worden gebracht voor het onderhoud van de evangeliearbeiders ... Lees zorgvuldig Maleachi 3 en kijk wat God over de tienden zegt.

Het nieuwe Testament stelt de wet van de tienden niet opnieuw in, evenmin die over de Sabbat. Want er wordt gewoon van hun geldigheid uitgegaan. En hun diepe geestelijke betekenis wordt uitgelegd."

*{“Last Days Events” Jezus komt blz. 63-64}*

**“Er is een zuiverings-, louteringsproces gaande onder Gods volk, en de Heer der heirscharen is met dit werk begonnen.** Dit proces is erg inspannend voor de ziel, maar het is noodzakelijk om alle vuil te verwijderen. Verzoeken zijn belangrijk om ons dichter bij onze hemelse Vader te brengen, aan Zijn wil onderdanig, zodat wij de Heere een spijsoffer in gerechtigheid kunnen aanbieden. Gods zuiverings- en louteringswerk moet zolang doorgaan tot Zijn dienstknechten zo nederig zijn, het eigen ik gedood is, **dat wanneer ze geroepen worden in actieve dienst**, zij hun ogen alleen gericht hebben op de heerlijkheid van God.”

*{Review and Herald, 10 april 1894}*

“Alleen degenen die leven naar het licht dat zij hebben, zullen groter licht ontvangen. Tenzij wij dagelijks vooruitgaan als voorbeelden van de actieve christelijke deugden, **zullen wij de uitstorting van de heilige Geest in de spade regen niet herkennen.** Ze kan op harten overal om ons heen vallen maar we zullen haar niet onderscheiden of ontvangen.”

*{Testimonies to Ministers p.507}*

Gods zegen toegewenst bij uw verdere studie en onderzoek naar de tienden in het Heiligdom,

De medewerkers van ZIJN Boodschap