



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 1154-1155; blz. 197

Spreuken

Hoofdstuk 1

Vers 10 (Jesaja 43:10; 2 Korinthe 6:17,18). **Richt Snel een Gebed tot God; biedt dan besliste tegenstand.** – Hoor de stem van God: *"Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet."* Zij, die zich laten leiden door Gods Geest, zorgen dat hun onderscheidingsvermogen wakker is; want de tijd is gekomen, waarin hun oprechtheid en trouw aan God en aan elkaar op de proef zal worden gesteld. Bega niet het kleinste onrecht om er zelf beter van te worden. Doe zowel in kleine als in grote dingen aan anderen, zoals u wilt dat u gedaan zal worden. God zegt: *"Gij zijt mijn getuigen."* U moet handelen in Mijn plaats.

Als het gordijn opzij geschoven kon worden, zou u zien hoe heel het hemels universum met intense belangstelling ziet naar degene, die verzocht wordt. Als u niet toegeeft aan de vijand, is er blijdschap in de hemel. Richt, wanneer de eerste suggestie van het verkeerde wordt gehoord, snel een gebed op tot God en biedt

Page 1155-1156; blz. 198

dan besliste tegenstand aan de verzoeking die knoeien met de principes, die in Gods Woord worden veroordeeld. Wanneer zo'n verzoeking voor de eerste maal komt, biedt die dan op een dermate besliste manier het hoofd, dat deze nooit wordt herhaald. Keer u af van degene die het gewaagd heeft om u verkeerde voorstellen te doen. Keer u resoluut af van de verzoeker met de woorden: Ik moet me losmaken van uw invloed, want ik weet dat u niet wandelt in de voetsporen van onze Heiland.

Zelfs al heeft u het gevoel dat u niet in staat bent een woord te spreken tot hen die verkeerde beginselen voorstaan, toch moet u ze verlaten. Het feit dat u zich terugtrekt, en zwijgt, doet wellicht meer dan woorden. Nehemia weigerde samen te gaan met mensen die ontrouw waren aan hun beginselen, en hij stond niet toe dat zijn werklieden met hen omgingen. De liefde en de vreze Gods vormden zijn bescherming. Hij leefde en werkte als iemand die door de onzichtbare wereld wordt gadeslagen. En David zei: *"Ik stel de Heere gedurig voor mij."*

Durf een Daniël te zijn. Durf alleen te staan. Op deze wijze zult u net als Mozes in staat zijn Hem te zien, Die onzichtbaar is. Maar als u lafhartig zwijgt en gereserveerd bent bij verkeerde metgezellen, terwijl u luistert naar hun voorstellen, maakt u dat tot één van hen (2 Korinthe 6:17,18 aangehaald).

Heb de moed om het goede te doen. De belofte van de Heere is meer waard dan goud of zilver voor allen, die daders van Zijn Woord zijn. Laten allen het als een grote eer beschouwen om door God als Zijn kinderen te worden erkend (R&H 9 mei 1899).

Hoofdstuk 3



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Vers 1,2 **Gezondheid is een beloning van juiste gewoonten.** – De wetten van de natuur zijn de wetten van God. Deze wetten zijn even noodzakelijk als de voorschriften van de Tien geboden. De wetten die ons lichamelijk organisme beheersen, heeft God op iedere zenuw, op iedere spier en iedere pees van het lichaam geschreven. Iedere zorgeloze of moedwillige overtreding van deze wetten, is een zonde die begaan wordt tegen onze Schepper. Er bestaat een nauwe relatie tussen het verstand en het lichaam, en om een hoge maatstaf van zedelijke en verstandelijke vermogens te bereiken, moeten wij ons aan die wetten houden, die ons lichaam besturen. Om verzekerd te zijn van een sterk, evenwichtig karakter, moet men zowel de verstandelijke als de lichamelijke vermogens trainen en ontwikkelen. Er is geen belangrijker studie voor jonge mensen, dan de studie van het wonderbare organisme dat God ons heeft toevertrouwd, en de wetten die het lichaam in gezondheid bewaren! Gezondheid kan verkregen worden door juiste levensgewoonten. Dit is de beste investering. Maar dit kapitaal, de gezondheid, dat kostbaarder is dan enig deposito op de bank, kan worden prijsgegeven door onmatigheid in eten en drinken, of door luiheid en nietsdoen waardoor ons lichaam stijf en stram wordt. Geliefkoosde begeerten waar men aan toegeeft, moet men opgeven. Luiheid moet worden overwonnen.

De gezondheid moet men, evenzeer als het karakter, als een heilig bezit bewaren. Christus heeft ons lichaam gekocht en wij zijn Zijn bezit. Wij hebben niet de vrijheid om er mee te doen wat wij zelf willen. Al degenen, die de gezondheidswetten kennen, moeten zich bewust worden van hun verplichting om te gehoorzamen aan de wetten, die God in hun wezen heeft vastgelegd. Gehoorzaamheid aan de gezondheidswetten is een zaak van persoonlijke verplichting. Wij zullen zelf lijden onder de gevolgen, wanneer wij de wet overtreden. Persoonlijk zullen wij verantwoording moeten afleggen aan God wat betreft onze gewoonten en gebruiken. Daarom bestaat voor ons de vraag niet: ‘Wat zijn de wereldse gebruiken?’, maar ‘Hoe zal ik persoonlijk de woning die God mij geschonken heeft onderhouden?’ – Bron: Dagboek 'Het geloof waardoor ik leef'

Vers 6 **God leidt Ons in het Doen van Zijn Wil.** – Heeft God niet gezegd dat Hij de Heilige Geest zou geven aan hen, die daarom vragen? En is deze Geest geen werkelijke, waarachtige Gids? Sommige mensen schijnen bang om God aan Zijn woord te houden, alsof dat een aanmatiging zou zijn. Ze bidden de Heere om ons leiding te geven en zijn toch bang om beslag te leggen op Gods belofte en te geloven wat wij over Hem hebben geleerd. Zolang we nederig tot onze hemelse Vader komen, bereid om te leren en ons te laten onderwijzen, behoeven we niet te twifelen aan de vervulling van Gods eigen belofte. U moet geen enkel ogenblik aan Hem twifelen en Hem daardoor onteren. Als u ernaar gestreefd hebt Zijn wil te kennen, is het uw aandeel in Gods werk te geloven, dat u geleid en gezegend wordt in het doen van Zijn wil. Het kan zijn dat we onszelf niet vertrouwen uit vrees, dat we Zijn onderricht verkeerd verstaan, maar maak zelfs dit tot een onderwerp van gebed, en vertrouw Hem, blijf Hem volkomen vertrouwen dat Zijn Heilige Geest u zal leiden om Zijn plannen en de werking van de voorzienigheid. op de juis-

Page 1156; blz. 199

te wijze te verklaren (Brief 35, 1893).



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Het was Christus, Die de Israëlieten door de woestijn heeft geleid. En het is Christus, Die Zijn volk in deze tijd leidt, door hen te laten zien waar en hoe ze moeten werken (Brief 335, 1904).

Vers 13,14 **De Betekenis van Blijvende Wijsheid.** – Ware wijsheid is een schat, die blijvend is als de eeuwigheid. Velen van de zogenaamde wijze mannen in de wereld zijn alleen maar in hun eigen ogen wijs. Zij zijn tevreden met het verkrijgen van wereldse wijsheid en gaan nooit Gods hof binnen om bekend te worden met de schatten van kennis die in Zijn heilig Woord te vinden zijn. Terwijl ze menen dat ze wijs zijn, verkeren ze in onkunde wat betreft de wijsheid, die allen, die het eeuwige leven willen gewinnen, moeten bezitten. Zij koesteren minachting voor het Boek van God, dat hen waarlijk wijs zou maken als ze het bestudeerden en zouden gehoorzamen. De Bijbel is voor hen een ondoordringbaar mysterie. De grote, diepgaande waarheden van het Oude en het Nieuwe Testament zijn duister voor hen omdat geestelijke zaken niet als geestelijk onderscheiden worden. Zij moeten leren dat de vreze des Heeren het begin der wijsheid is en dat zonder deze wijsheid hun kennis weinig waarde heeft:

Zij, die ernaar streven opgevoed te worden in de wetenschap zonder de les te hebben geleerd, dat de vreze Gods het begin der wijsheid is, werken hulpeloos en hopeloos, terwijl ze alles in twijfel trekken. Het is mogelijk dat ze onderricht zijn in de wetenschappen, maar als ze geen kennis opdoen van de Bijbel en van God, missen ze de ware wijsheid. De ongeletterde mens heeft, als hij God en Jezus kent, een blijvender wijsheid dan de grootste geleerde, die het onderricht van God veracht (MS 33, 1911).

Vers 17 (1 Timotheüs 4:8). **Toewijding aan God Bevordert Gezondheid en Opperuimdheid.** – De spreukendichter zegt, dat de wegen der wijsheid *"lieflijke wegen zijn, al haar paden zijn vrede."* Velen hebben de indruk, dat toewijding aan God nadelig is voor de gezondheid en voor blijmoedig geluk in de sociale betrekkingen van het leven. Maar zij, die op het pad van wijsheid en heiligheid gaan, ontdekken dat *"de godsvrucht nuttig is tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst."* Ze staan open voor het genieten van de echte genoegens in het leven, terwijl ze niet geplaagd worden door onnodige spijt over misbruikte uren of door somberheid of verschrikkingen van de geest, zoals de wereldling maar al te vaak ondervindt als hij niet door een opwindend vermaak wordt afgeleid...

Godsvrucht botst niet met de wetten der gezondheid, maar is er juist mee in overeenstemming. Als de mensen altijd gehoorzaamd hadden aan de wet der Tien Geboden, als ze in hun leven de beginselen van deze tien woorden hadden uitgeleefd, zou de vloek van ziekte, waardoor de wereld nu wordt overstroomd, niet

Page 1156-1157; blz. 200

bestaan.... Iemand, wiens denken rustig is, in vrede met God, bevindt zich op de gebaande weg naar gezondheid (ST 23 okt. 1884).

Hoofdstuk 4

Vers 18 **Het Christelijke Leven Verlicht het Pad Voor Anderen.** – Iemand, wiens hart vol is van de liefde van Christus, geeft aan de woorden, manieren en blikken, hoop, moed en ernst. Hij openbaart de geest van Christus. Hij ademt een liefde, die weerkaatst wordt. Hij wekt het verlangen naar een beter leven; zielen die



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

op het punt staan om in te storten, worden gesterkt; zij, die tegen de verleiding strijden, krijgen kracht en troost. De woorden, uitdrukkingen en manieren doen een heldere zonnestraal schijnen en laten een duidelijk pad achter op weg naar de hemel, de Bron van alle licht. Ieder van ons heeft gelegenheden om anderen te helpen. Wij maken gedurig indrukken op de jongeren om ons heen. De uitdrukking van het gelaat is op zichzelf een spiegel van het leven binnen in de mens. Jezus wil dat we zullen worden zoals Hij is, vol teder medelijden, terwijl wij een werk van liefde uitoefenen in de kleine plichten van het dagelijks leven (MS 24, 1887).

Het Licht Schijnt Vaag. – Het licht is gegeven om steeds helderder te schijnen tot de volle dag, maar het schijnt vaag. De gemeente zendt niet langer de heldere stralen van licht in de morele duisternis die de wereld als een begrafeniskleed omhult. Het licht van velen brandt of schijnt niet. Ze zijn morele ijsbergen (Brief 1f, 1890).

Vers 20-22 Zie EGW over Exodus 20:3-17

Vers 23 (1 Thessalonicenzen 5:17; Zie EGW over Psalm 19:15). **Hoe Harten Bewaard Kunnen Blijven Voor God.** – Een ijverig onderzoeken van het hart is noodzakelijk voor een gezonde groei in de genade. In zijn natuurlijke toestand is het hart een woonplaats voor onheilige gedachten en zondige hartstochten. Wanneer het aan Christus onderworpen wordt, moet het door de Geest van alle onreinheid gereinigd worden. Dit is onmogelijk zonder de instemming van de mens. Als het hart gereinigd is, heeft de christen tot taak, dit onbesmet te bewaren. Velen schijnen te menen, dat de godsdienst van Christus niet eist, dat met de dagelijkse zonden wordt gebroken, dat ze geen gewoonten hoeven te verbreken die hen in slavernij hebben gehouden. Ze geven sommige dingen die hun geweten veroordeelt op, maar laten na om Christus in het dagelijkse leven naar voren te brengen. In hun gezin brengen ze de geest van Christus niet in praktijk. Ze tonen geen bedachtzaamheid en zorg in de keuze van hun woorden. Maar al te dikwijls worden bijtende, ongeduldige woorden geuit, die de laagste hartstochten van de mens wekken. Zulke mensen hebben behoefte aan de

Page 1157; blz. 201

blijvende aanwezigheid van Christus in het hart. Alleen door Zijn kracht kunnen ze hun woorden en daden beheersen.

In dit werk van rein houden van het hart moeten we gedurig bidden en onvermoeid onze smeekbeden brengen voor de genadetroon om hulp te ontvangen. Zij die de Naam van Christus dragen, moeten ernstig en ootmoedig tot God komen en om hulp smeken. De christen kan niet altijd een biddende houding aannemen, maar zijn gedachten en wensen kunnen altijd naar boven gericht zijn. Ons zelfvertrouwen zou verdwijnen als we minder zouden praten en meer zouden bidden (YI 5 maart, 1903).

(Psalm 19:14; Efeze 4:13). Christenen moeten er zorg voor dragen dat ze hun hart behoeden met alle mogelijke toewijding. Ze moeten liefde kweken voor overdenkingen en een geest van toewijding koesteren. Velen schijnen met tegenzin tijd te besteden aan overdenking, aan het onderzoeken van de Bijbel en aan het gebed, alsof de tijd, op een dergelijke wijze doorgebracht, verloren tijd zou zijn. Ik wilde dat u allen deze zaken zou kunnen zien in het licht, dat God wil dat u ze ziet; dan zou u het Koninkrijk der hemelen van het grootste belang achten. Als uw hart op God is gericht, geeft dit genade aan al uw gebeden, en leven aan uw werk. Het oefenen van



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

de geest om zich te bepalen bij Goddelijke zaken, zal leven en ernst geven aan alles wat u doet. Onze inspanningen zijn lusteloos en we lopen de christelijke loopbaan maar traag, openbaren onverschilligheid en loomheid, omdat we de hemelse schat van zo weinig waarde achten. In geestelijk opzicht zijn we dwergen. Het is het voorrecht en de plicht van de christen om *"op te wassen in de kennis van de Zoon van God, tot de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus"* (Efeze 4:13). Zoals inspanning de eetlust doet toenemen en kracht en gezonde eetlust geeft aan het lichaam, brengt de inspanning van toewijding een toename van genade en geestelijke levenslust.

De genegenheden moeten zich richten op God. Denk na over Zijn grootheid, Zijn barmhartigheid en uitnemendheid. Laten Zijn goedheid, liefde en volmaakt karakter uw hart gevangennemen. Spreek over Zijn Goddelijke liefde en over de hemelse woningen die Hij bereidt voor de getrouwen. Hij, wiens wandel in de hemel is, is de meest nuttige christen voor de mensen om hem heen. Zijn woorden zijn zinnig en verfrissend. Ze hebben een veranderende macht op degenen die ze horen en zullen het hart vertederen en verzachten (R&H 29 maart 1870).

Praktische Godsdienst Brengt Een Welriekende geur. – Laat het gebed opstijgen tot God: *"Schep mij een rein hart, o God"*; want een zuiver, rein hart is de plaats waar Christus woont, en uit de overvloed van het hart zijn de uitgangen des levens. De menselijke wil moet aan Christus worden overgegeven. In plaats van door te gaan en het hart zelfzuchtig te sluiten, bestaat de behoefte om het hart open te stellen voor de lieflijke invloed

Page 1157-1158; blz. 202

van Gods Geest. Praktische godsdienst brengt overal een welriekende geur. Het is de reuk des levens ten leven (Brief 31a, 1894).

Hoofdstuk 6

Vers 6 **Vlijt van de Mieren een Verwijt voor Luiheid.** – Mieren kolonies openbaren een vaardigheid en volharding. Ze kunnen slechts een enkele graankorrel tegelijk vervoeren, maar door ijver en volharding brengen ze wonderen tot stand. Salomo houdt aan de wereld de vlijt van de mieren voor als een verwijt aan hen die hun tijd in zondig nietsdoen verspillen door gewoonten die lichaam en ziel verderven. De mier treft voorbereidingen voor later. Dit is een les waaraan velen, die met verstand begiftigd zijn, voorbijgaan. Ze schieten volledig tekort in het zich gereed maken voor het toekomstige, onsterfelijke leven dat God in Zijn voorzienigheid bereid heeft voor het gevallen mensdom (MS 35, 1899).

Hoofdstuk 10

Vers 9 **Oprechtheid Maakt de Mens tot een Zegen.** – De eerste stap op de weg ten leven is om de blik op God gericht te houden en Zijn vrees voortdurend voor ogen te hebben. Een enkele afdwaling van morele oprechtheid stompt het geweten af en opent de deur voor een volgende verleiding. *"Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien."* (Spreuken 10:9) Ons wordt gezegd dat we God boven alles moeten liefhebben en onze naaste als onszelf, maar de dagelijkse praktijk van het leven toont aan, dat deze wet veronachtzaamd wordt.



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Oprechtheid in handel en morele rechtschapenheid brengen Gods gunst en maken de mens tot een zegen voor zichzelf en anderen, maar te midden van de verschillende verleidingen waaraan men blootstaat, naar welke kant men zich ook keert, is het onmogelijk een zuiver geweten en Gods goedkeuring te behouden zonder Zijn hulp en het beginsel om eerlijkheid lief te hebben terwille van het recht.

Een karakter, waarop de goedkeuring van God en de mensen rust, is te verkiezen boven rijkdom. Het fundament moet breed en diep gelegd worden en rusten op de Rots Jezus Christus. Er zijn maar al te veel mensen, die voorgeven dat ze op de juiste grondslag werken, terwijl hun slappe houding laat zien dat ze op glijdend zand bouwen. De zware storm zal hun fundament wegvagen en ze zullen geen schuilplaats hebben.

Velen brengen als excuus naar voren, dat ze verlies zullen lijden als ze niet slim zijn en op hun eigen voordeel letten. Hun gewetenloze burens die zelfzuchtige voordelen benutten, gaat het voor de wind, terwijl zij niet zo worden begunstigd, hoewel ze

Page 1158-1159; blz. 203

proberen strikt naar Bijbelse beginselen te handelen. Zien deze mensen de toekomst? Of zijn hun ogen door de ongezone mist van wereldsgezindheid zo verblind dat ze niet inzien, dat eer en oprechtheid niet met wereldse waarden worden beloond? Zal God deugdzaamheid belonen met alleen maar aards succes? Hun namen zijn gegraveerd in Zijn handpalmen, als erfgenamen van blijvende eer en rijkdommen, die onvergankelijk zijn. Hoeveel won deze oneerlijke man met zijn oneerlijke werkwijze? Hoe hoog is de prijs die hij heeft betaald voor zijn succes? Hij heeft zijn edele mannelijkheid prijs gegeven en heeft zich begeven op de weg die naar de ondergang leidt. Hij kan tot bekering komen; hij kan het verkeerde van zijn onrechtvaardigheid tegenover zijn medemensen inzien en voor zover dat mogelijk is, de zaak vergoeden; maar de littekenen van een verwond geweten blijven altijd bestaan (ST 7 febr. 1884).

Hoofdstuk 11

Vers 1 Alle Zaken op Eerlijke Principes. – In alle zakelijke transacties moeten wij het licht duidelijk laten schijnen. Een twijfelachtige praktijk mag niet voorkomen. Alles moet met absolute onkreukbaarheid gedaan worden. Wij hebben in het eind niets te verliezen als we eerlijk handelen. Wij moeten in onze wereld naar de wet van God leven en een karakter volmaken naar het Goddelijke beeld. Alle zakelijke transacties met gelovigen en ongelovigen moeten op eerlijke, rechtvaardige beginselen plaats vinden. Alles moet gezien worden in het licht van Gods wet; alles moet gedaan worden zonder oneerlijkheid, dubbelzinnigheid, zonder een spoor van bedrog (MS 47, 1898).

God Eert Eerlijkheid en Vervloekt Onrecht. – *"Een bedrieglijke weegschaal is de Heere een gruwel."* Een bedrieglijke weegschaal is een zinnebeeld van alle oneerlijke handelingen, alle bedoelingen om zelfzucht en onrecht te verbergen onder de schijn van eerlijkheid en rechtvaardigheid. God zal niet in het minst dergelijke oneerlijke praktijken begunstigen. Hij haat alle valsheid en verafschuwt zelfzucht en hebzucht. Hij zal onbarmhartig handelen niet dulden, maar zal het vergelden. God kan voorspoed geven aan die werkende mensen, die hun geld



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

op eerlijke wijze verkregen hebben. Maar Zijn vloek rust op alles wat door zelfzuchtige praktijken is verkregen.

Als iemand toegeeft aan zelfzucht of oneerlijk handelen, laat hij zien dat hij de Heere niet vreest en geen eerbied heeft voor Zijn Naam. Zij, die met God verbonden zijn, zullen niet alleen alle onrecht schuwen, maar ze zullen Zijn barmhartigheid en goedheid openbaren aan allen waarmee ze te maken hebben. De Heere zal aanzien des persoons niet goedkeuren, maar evenmin zal Hij het gedrag goedkeuren van hen, die geen onderscheid maken bij het begunstigen van de armen, de weduwe en de wees

Page 1159; blz. 204

(Brief 20a, 1893).

Vers 14 Zie EGW over 1 Kronieken 27:32-34

Hoofdstuk 12

Vers 18 **Woorden Betekenen Veel.** – De stem en de tong zijn door God gegeven en als ze op de juiste wijze worden gebruikt, zijn ze een kracht ten goede. Woorden betekenen veel. Ze kunnen liefde, toewijding, lof, een danklied tot God, of haat en wrevel uitdrukken. Woorden openbaren wat er in het hart leeft. Ze kunnen een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode zijn. De tong is een wereld van zegen, of een wereld van ongerechtigheid (MS 40, 1896).

Verwoestende Hagel of Zaden van Liefde? – Sommigen komen tevoorschijn, na hun omgang met God, bekleed met de zachtmoedigheid van Christus. Hun woorden lijken niet op verwoestende hagel die alles stuk slaat; ze komen aangenaam van hun lippen. Ze strooien zaden van liefde en goedheid waar ze gaan, geheel onbewust daarvan, omdat Christus in hun harten leeft. Hun invloed is meer voelbaar dan zichtbaar (MS 24, 1887).

Eerlijke Mensen Zijn voor Altijd Zijn Edelstenen. – Waarachtigheid en openhartigheid moeten steeds worden gekoesterd door allen die voorgeven volgelingen van Christus te zijn. God en het recht, moet hun motto zijn. Handel eerlijk en rechtvaardig in deze tegenwoordige boze wereld. Sommigen zullen eerlijk worden als ze beseffen dat eerlijkheid hun wereldse belangen niet in gevaar brengt; maar allen die slechts op grond van dit beginsel handelen, zullen ontdekken dat hun namen uit het boek des levens worden uitgewist.

Strikte eerlijkheid moet aangeleerd worden. We kunnen slechts één keer onze weg door het leven afleggen; we kunnen niet terugkeren om gemaakte fouten te herstellen. Daarom moet elke daad onder de vreze Gods en zorgvuldige overweging plaats vinden. Eerlijkheid en politiek harmoniëren niet; of politiek wordt ondergeschikt gemaakt aan waarheid en eerlijkheid, of wel politiek neemt de leiding en eerlijkheid is niet langer de gids. Beide kunnen niet gezamenlijk optreden; ze kunnen nooit met elkaar overeenkomen. Als God Zijn edelstenen verzamelt, zullen zij die waarachtig, oprecht en eerlijk zijn, tot Zijn uitverkorenen behoren en Zijn schatten vormen. Engelen maken kronen gereed voor dezulken en het licht van Gods troon zal weerkaatst worden in de pracht van deze kronen die met sterren zijn bezet (R&H 29 dec. 1896).

Hoofdstuk 14



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Vers 30 (Hoofdstuk 27:4). Een Verachtelijke Trek van een Satanisch

Karakter. – Nijd is een van de meest verachtelijke trekken van

Page 1159-1160; blz. 205

een satanisch karakter. Die tracht steeds zichzelf omhoog te steken door smaad op anderen te werpen. Iemand die afgunstig is, zal zijn naaste kleineren in de mening zichzelf daardoor te verheffen. Een lovende stem klinkt aangenaam voor iemand die veel prijs stelt op goedkeuring, en zo iemand haat het als anderen worden geprezen. Hoe onzegbaar veel kwaad heeft deze boze karaktertrek in onze wereld bewerkt! Dezelfde vijandschap bestond in het hart van Saul; deze vijandschap leefde in het hart van Kaïn tegen zijn broer Abel, omdat Abels werken rechtvaardig waren en God hem eerde, terwijl zijn eigen werken boos waren, zodat de Heere hem niet kon zegenen.

Afgunst is het gevolg van trots en als deze eigenschap wordt gekoesterd, zal ze leiden tot wrede daden, tot haat, wraak en moord. De grote strijd tussen Christus en satan vindt plaats in het gewone dagelijkse leven (ST 17 aug. 1888).

Hoofdstuk 15

Vers 1,2 **Zaden die een Slechte Oogst Voortbrengen.** – Hartstochtelijke woorden zaaien zaden die een slechte oogst voortbrengen waar niemand prijs op stelt. Onze woorden hebben een bepaalde uitwerking op ons karakter, maar de uitwerking is nog veel groter op het karakter van anderen. Alleen de oneindige God kan het kwaad vaststellen dat door onnadenkende woorden wordt aangericht. Deze woorden komen uit onze mond en we bedoelen er misschien geen kwaad mee; toch geven ze aan wat onze innerlijke gedachten zijn en bewerken het kwaad. Hoeveel onheil is voortgekomen uit het spreken van onnadenkende, onvriendelijke woorden in de familiekring! Harde woorden blijven in het geheugen haken, wellicht voor jaren, om wellicht nooit hun scherpte te verliezen. Als belijdende christenen moeten we bedenken welke invloed onze woorden hebben op degenen met wie we in aanraking komen, of dit gelovigen dan wel ongelovigen zijn. Op onze woorden wordt gelet, en door gedachteloze uitspraken wordt veel kwaad aangericht. Latere omgang met gelovigen of ongelovigen kan nooit volledig de invloed van gedachteloze, dwaze woorden wegnemen. Onze woorden geven te kennen welk geestelijk voedsel wij gebruiken (YI 27 juni 1895).

Vers 33 Zie EGW over Richteren 6:15

Hoofdstuk 16

Vers 2 **God Leest de Verborgene Gedachten.** – Het dient voor het welzijn van iedereen om zijn eigen hart te doorzoeken en elke door God gegeven hoedanigheid te verbeteren. Laat iedereen bedenken dat er geen enkele drijfveer aanwezig is in het hart van

Page 1160; blz. 206

wie dan ook, of de Heere ziet dit duidelijk. De drijfveren van iedereen worden zo zorgvuldig afgewogen alsof de bestemming van de mens afhankelijk was van dit resultaat. Wij hebben behoefte aan een verbinding met Goddelijke kracht, zodat we meer licht zullen verkrijgen en beter begrijpen welke samenhang er tussen oorzaak en gevolg bestaat. Ons begrip moet ontwikkeld worden doordat we deel hebben aan de



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Goddelijke natuur, nadat we ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld heerst door begeerte. Laat een ieder zorgvuldig de ernstige waarheid overdenken; God in de hemel is getrouw, en geen enkel plan, hoe ingewikkeld ook, geen enkele drijfveer, hoe goed ook verborgen, die Hij niet duidelijk begrijpt. Hij leest de verborgen bedoelingen van het hart. De mensen kunnen verkeerde daden bedenken voor de toekomst, in de mening dat God die niet doorziet, maar op die grote dag, als de boeken worden geopend, en ieder mens wordt geoordeeld naar hetgeen in de boeken geschreven staat, zullen deze daden gezien worden in het juiste licht.... (Psalm 139:1,5,11,12 aangehaald).

De Heere ziet en begrijpt elke oneerlijkheid bij het maken van plannen, elk onwettig zich toeëigenen, in welke mate ook, van bezittingen of gelden, elk onrecht dat de mens zijn medemens aandoet.... (Daniël 5:27 aangehaald) (R&H 8 maart 1906).

Vers 11 (Hosea 12:8). **Een Godsdienst met een Bedrieglijke Weegschaal een Gruwel.** – Bedrog in welke zakelijke transactie ook, is een ernstige zonde in Gods oog; want de goederen waarmee de mensen omgaan, behoren Hem toe en moeten gebruikt worden tot eer van Zijn Naam, als de mensen zuiver en rein in Zijn ogen willen zijn. De godsdienst die de krappe maat en de bedrieglijke weegschaal hanteert, is een gruwel in het oog van God. Wie zulk een godsdienst koestert, zal bedrogen uitkomen; want God is een naijverig God (Brief 8, 1901).

Vers 28 Zie EGW over Hoofdstuk 26:20-22

Vers 32 Zie EGW over 1 Samuël 24:6. **Hoe Men Sterker Kan zijn dan Koningen of Overwinnaars.** – Gebruikt Christus bijtende woorden, scherpe kritiek en onvriendelijke verdachtmakingen tegenover Zijn volk dat fouten maakt? Nee. Hij houdt rekening met iedere zwakheid; Hij handelt met inzicht. Hij kent al onze gebreken; maar Hij tont geduld; anders zouden wij reeds lang zijn vergaan als gevolg van het feit dat wij Hem slecht behandeld hebben. De grootste belediging die wij Hem aandoen, is te doen alsof wij Zijn discipelen zijn, terwijl we de geest van satan openbaren in onze woorden, houding en daden. Het past degenen, van wie Jezus zoveel heeft verdragen door hun falen en verkeerdheden, niet om altijd te denken aan geringschatting, aan werkelijke of ingebeelde beledigingen. Toch zijn er mensen, die altijd iets zoeken achter de drijfveren van anderen om hen heen. Ze zien beledigingen en geringschatting, terwijl dit helemaal niet in de bedoeling lag. Dit alles is het werk van satan in het menselijk hart. Het hart vol liefde, dat geen kwaad denkt, zal er

Page 1160-1161; blz. 207

niet op uit zijn steeds te letten op eventuele onvriendelijkheid en grieven die op hem zijn gericht. God wil dat Zijn liefde de ogen, oren en hart zal toesluiten voor al zulke provocaties en suggesties, die satan hen zou willen voorhouden. Er schuilt een edele majesteit in het zwijgen van de persoon die is blootgesteld aan kwaaddenken of geweld. Iemand die zijn geest geheerst, is sterker dan koningen of veroveraars. Een christen brengt iemand ertoe aan Christus te denken. Hij zal minzaam, nederig en toch moedig en vastbesloten zijn in het rechtvaardigen van de waarheid en de naam van Christus. (MS 24, 1887)

Wij moeten niet allen, die ons niet met een glimlach om de lippen en met vertoon van liefde ontvangen, als onze vijanden beschouwen. Het is veel gemakkelijker om de rol van een martelaar te spelen dan een slecht humeur te overwinnen.



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Wij moeten aan anderen een voorbeeld geven door niet dadelijk stil te staan bij een geringe belediging om ons recht te verdedigen. We kunnen verwachten dat onjuiste berichten over ons de ronde doen, maar wanneer we een rechte weg bewandelen, als we onverschillig tegenover deze dingen staan, zal het anderen ook koud laten. Laten we het aan God overlaten voor onze goede naam op te komen. Zo zullen we als zonen en dochters van God laten zien, dat we zelfbeheersing bezitten. We zullen laten zien dat we geleid worden door Gods Geest, en dat we traag zijn tot toorn. Laster kan tot zwijgen worden gebracht door onze manier van leven; ze wordt niet tot zwijgen gebracht door verontwaardigde woorden. Onze grote zorg moet zijn, dat we handelen in de vreze Gods, en door ons gedrag tonen, dat deze berichten onjuist zijn. Niemand kan ons karakter zoveel kwaad berokkenen als wijzelf. Zwakke bomen en wankele huizen moeten voortdurend gesteund worden. Als we ons zo bezorgd tonen om onze reputatie te beschermen tegen aanvallen van buitenaf, geven we de indruk dat het niet vlekkeloos is in Gods oog, en daarom voortdurend gesteund moet worden (MS 24,1887).

Vermijd Vergiftiging Door Wrok. – Een groep zonder zelfbeheersing is naar voren gekomen; ze hebben hun temperament of hun tong niet in de macht; en sommigen van hen geven voor, dat ze volgelingen van Christus zijn terwijl dat niet het geval is. Jezus heeft hen een dergelijk voorbeeld niet gegeven. Als ze de zachtmoedigheid en nederigheid van de Heiland bezitten, zullen ze niet handelen naar de ingevingen van het natuurlijk hart, want dit komt van satan. Sommigen zijn nerveus, en als ze beginnen om onder uitdaging hun zelfbeheersing kwijt raken in woord en geest, zijn ze evenzeer vergiftigd door wrok als de dronkaard door bedwelmende drank. Ze zijn onredelijk en laten zich niet gemakkelijk overtuigen. Ze zijn niet normaal, want op dat moment heeft satan het volledig voor het zeggen. Elk van deze uitingen van wrok verzwakt het zenuwstelsel en de morele kracht, en maakt het moeilijk om aan boosheid of nog een uitda-

Page 1161; blz. 208

ging weerstand te bieden. Voor deze klasse is er slechts één geneesmiddel – positieve zelfbeheersing onder alle omstandigheden. Het streven om op een gunstige plaats te komen, waar ze niet geprikkeld worden, kan een poosje succes hebben; maar satan weet waar hij deze arme zielen kan vinden en zal hen steeds op hun zwakke plekken aanvallen. Ze zullen steeds in moeilijkheden verkeren, zolang ze zoveel aan zichzelf denken. Ze dragen de zwaarste last die een sterveling kan dragen, en wel door een ongeheilgd, niet onderworpen eigen-ik. Maar er is hoop voor hen. Als dit leven, dat zo vol storm is door strijd en bezorgdheid, in aanraking met Christus wordt gebracht, dan zal het eigen-ik niet langer vechten om de opperheerschappij (YI 10 nov.1886)

Hoofdstuk 17

Vers 9 Zie EGW over Hoofdstuk 26:20-22

Hoofdstuk 18

Vers 12 Zie EGW over Richteren 6:15

Vers 21 **De Duivel Kan de Tong van de Christen Gebruiken om te Verwoesten.** – Sta de duivel niet toe dat hij uw tong en uw stem gebruikt om anderen



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

die zwak zijn in het geloof te verwoesten; want op de dag van afrekening zal God van u verantwoording van uw werk vragen (MS 39, 1896).

Hoofdstuk 20

Vers 1 Zie EGW over Hoofdstuk 23:29-35

Hoofdstuk 21

Vers 2 **Soms op het Terrein van Lucifer.** – Als iemand de positie inneemt dat hij aan een besluit moet vasthouden, wanneer hij dat eenmaal heeft genomen, bevindt hij zich op hetzelfde terrein als Lucifer, toen deze tegen God in opstand kwam. Hij zag zijn plannen betreffende het bestuur in de hemel als een verheven, onveranderlijke theorie. Niemand moet menen dat menselijke opinies onsterfelijk zijn. Iedereen die uitgaat van de gedachte, dat hij zijn mening nooit hoeft te herzien, plaatst zich op gevaarlijk terrein. Zij die uitgaan van de gedachte dat hun meningen onveranderlijk zijn, kunnen niet geholpen worden; want zij plaatsen zich daar, waar ze niet bereid zijn om raad en waarschuwing van hun broeders aan te nemen (Brief 12, 1911).

Page 1161-1162; blz. 209

Hoofdstuk 22

Vers 29 **God Vraagt een Energieke en Serieuze Inspanning.** – Geef uw beste krachten aan uw werk. Roep de krachtigste drijfveren te hulp. U bent aan het leren. Streef ernaar tot op de bodem te gaan van alles waaraan u begonnen bent. Stel nooit een doel, dat lager is dan hetgeen waartoe u in staat bent in wat u bezig houdt. Laat u niet verleiden tot de gewoonte om oppervlakkig en nalatig te worden in uw werk en studie; want uw gewoonten zullen sterker worden en u zult niet in staat zijn tot iets beters. De geest leert van nature verzadigd te worden met datgene dat minder zorg en inspanning vraagt en tevreden te zijn met wat goedkoop en inferieur is. Jongelui, er zijn diepten van kennis die jullie nooit gepeild hebben en jullie zijn tevreden met, en trots op de oppervlakkige dingen die je hebt bereikt. Als je veel meer zou weten dan nu het geval is, zou je overtuigd zijn, dat je heel weinig weet.

God vraagt energieke en serieus verstandelijke inspanning, en met elke besliste poging zal je kracht sterker worden. Jullie werk zal altijd aanvaardbaar zijn omdat je weet dat je vooruit gaat. Je kunt je wennen aan traag, onzeker, weifelend werken, in dusdanige mate, dat je levenswerk nog niet de helft is van wat het zou kunnen zijn. Je kunt ook, door de ogen op God gericht te houden en je hart door het gebed te sterken, een onaantrekkelijke traagheid en tegenzin voor werken overwinnen; je geest oefenen om snel te denken en je best te doen op de juiste tijd. Als het je voornaamste drijfveer is om voor geld te werken, zul je in geen enkele positie ooit geschikt zijn voor een grote verantwoordelijkheid, zul je nooit geschikt zijn om les te geven (MS 24, 1887).

Hoofdstuk 23



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Vers 26 **De Kostbaarste Gave van de Jeugd.** – Kinderen, komt dan tot Jezus. Geef aan God de kostbaarste gave die je kunt brengen; geef Hem je hart. Hij spreekt tot jullie en zegt: "Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart. Al zijn uw zonden als scharlaken, Ik zal ze wit maken als sneeuw, want Ik zal u reinigen met Mijn eigen bloed. Ik zal u leden maken van Mijn gezin - kinderen van de hemelse Koning. Neemt Mijn vergiffenis, Mijn vrede, die Ik u aanbied om niet. Ik zal u bekleden met Mijn eigen gerechtigheid - het bruiloftskleed - en u klaarmaken voor de bruidsmaaltijd van het Lam. Als je bekleed bent met Mijn gerechtigheid door gebed, door waken en ijverige studie van Mijn Woord, zult je in staat zijn een hoog peil te bereiken. Je zult de waarheid verstaan en je karakter zal gevormd worden door Gods invloed, want dit is Gods wil, jouw heiligmaking" (YI 30 juni 1892).

Page 1162-1163; blz. 210

Vers 29-35 (Hoofdstuk 20:1). **Satans Leiding door Sterke Drank.** – Is deze beschrijving niet naar het leven getekend? Houdt die ons niet de ervaring voor ogen van de arme laveloze dronkaard, die is ondergegaan in ontarding en verwoesting, omdat hij de fles aan zijn lippen heeft gezet en zegt: "Ik blijf het zoeken?" De vloek is op zo iemand gekomen door toegeven aan het kwade en satan beheerst zijn wezen....

Iemand die van het drinken van bedwelmende drank een gewoonte heeft gemaakt, verkeert in een wanhopige situatie. Men kan niet met hem redeneren of hem overhalen deze toegeeflijkheid prijs te geven. Zijn maag en verstand zijn ziek, zijn wilskracht is verzwakt en zijn begeerte is niet te beteugelen. De overste van de machten der duisternis heeft hem in een greep die hij niet kan verbreken. Om zulke slachtoffers te helpen zou de handel in bedwelmende drank moeten worden stopgezet. Zien de bestuurders van dit land niet in, welke ontzettende gevolgen voortvloeien uit deze handel? Dagelijks staan de kranten vol berichten die een stenen hart doen ontroeren en als het gevoel van onze regering niet is afgestompt, zouden ze de noodzaak hebben ingezien om een eind te maken aan deze dodelijke handel. Moge de Heere werken aan de harten van hen die een bestuursfunctie hebben, opdat ze maatregelen nemen die de handel in drank zal verbieden (R&H 1 mei, 1894).

Hoofdstuk 24

Vers 6 Zie EGW over 1 Kronieken 27:32-34

Hoofdstuk 26

Vers 20-22 (Hoofdstuk 16:28; 17:9; Jeremia 20:10) **Rondwarende Geruchten Vernietigen de Eenheid.** – Broeders werken soms jaren samen en ze menen dat ze degenen die ze zo goed kennen, evenzeer kunnen vertrouwen als leden van hun eigen gezin. Er bestaat een vrijheid en vertrouwen in hun omgang die niet zou kunnen bestaan bij mensen, die niet hetzelfde geloven. Dit is heel prettig zolang wederzijds vertrouwen en broederlijke duren; maar wanneer de "*aanklager der broeders*" toegang krijgt tot het hart van één van deze mannen, en het denken en de verbeelding beheerst, wordt er afgunst geschapen en achterdocht en nijd gekoesterd. Degene die zich veilig voelde door de liefde en vriendschap van zijn broeders, ontdekt dat men hem wantrouwt en zijn motieven onjuist beoordeelt. De valse broeder vergeet



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

zijn eigen menselijke zwakheden, vergeet dat hij verplicht is geen kwaad te denken en te spreken, omdat hij daardoor God onteert en Christus verwondt in de persoon van Zijn heiligen; hij levert commentaar op elke tekortkoming die maar denkbaar is, en dat zo onbarmhar-

Page 1163; blz. 211

tig mogelijk, zodat het karakter van een broeder als zwart en twijfelachtig wordt voorgesteld. Er is verraad van een heilig vertrouwen. De dingen, in broederlijk vertrouwen gesproken, worden herhaald en onjuist voorgesteld; elk woord, elke daad, hoe onschuldig ook bedoeld, wordt nagevorst door de koude afgunstige kritiek van hen, van wie men meende dat ze te edel, te hoogstaand waren om ook maar in het minst voordeel te trekken van vriendschappelijke omgang of broederlijk vertrouwen. Harten worden toegesloten voor barmhartigheid, oordeel en liefde van God, en de koude, spottende, verachtelijke geest die satan openbaarde jegens zijn slachtoffer, wordt geopenbaard.

Zo werd de Heiland der wereld behandeld, en wij staan bloot aan de invloed van dezelfde kwaadaardige geest. De tijd is gekomen, waarin het niet langer veilig is te vertrouwen op een vriend of een broeder.

Zoals in de dagen van Christus spionnen Hem op de hielen zaten, is dat ook nu met ons het geval. Als satan belijdende gelovigen ertoe kan brengen dienst te doen als aanklagers der broeders, is hij maar al te blij; want zij, die dit doen, dienen hem evengoed als Judas toen hij Christus verried, al doen zij dit dan onbewust. Satan is nu niet minder werkzaam dan in de dagen van Christus, en zij die zich lenen om zijn werk te doen, zullen zijn geest openbaren.

Geruchten vernietigen vaak de eenheid onder de broeders. Sommigen staan altijd gereed om schandaaltjes op te vangen. Ze verzamelen kleine voorvallen die op zichzelf niets te betekenen hebben, maar die steeds worden herhaald en overdreven, tot iemand om een enkel woord als schuldige wordt beschouwd. Hun motto schijnt te luiden: "Vertel, en wij zullen het doorvertellen." Deze roddelaars doen het werk van de duivel met verbazingwekkende trouw, terwijl ze nauwelijks beseffen, hoe aanstootgevend hun gedrag in Gods oog is. Als ze maar de helft van hun energie en ijver, die gebruikt wordt voor dit onheilige werk, zouden besteden aan het onderzoeken van hun eigen hart, zouden ze zoveel werk vinden om hun hart te reinigen van onreinheid, dat ze geen tijd of zin zouden hebben om kritiek te leveren op hun broeders, en ze zouden geen prooi worden van de macht van deze verleiding. De geest zou gesloten zijn voor "ze zeggen" of "ik heb gehoord". Waarom zouden we niet naar onze broeders gaan, in plaats van toe te staan dat afgunst en kwaaddenken opkomt in ons hart, en nadat we eerlijk en vriendelijk hun de dingen hebben voorgehouden die we gehoord hebben, en die hun karakter en invloed schade toebrengen, met en voor hen bidden? Hoewel we hen, die bittere vijanden van Christus zijn, niet kunnen liefhebben en niet met hen kunnen omgaan, moeten we toch die geest van zachtmoedigheid en liefde aankweken, die onze Meester kenmerkt, - een liefde die geen kwaad denkt, en niet licht tot toorn wordt verwekt (R&H 3 juni 1884).

Page 1163-1164; blz. 212

Hoofdstuk 27



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

Vers 4 Hoofdstuk 14:30; Hooglied 8:6). **Jaloersheid is een Helse Schaduw.** – Jaloersheid, nijd en kwaaddenken zijn een helse schaduw waardoor satan uw blik op Christus' karakter tracht te onderscheppen, zodat u door het aanschouwen van het kwaad naar de gelijkenis ervan wordt veranderd (Brief 9, 1892).

Vers 9 **De Waarde van een Vriend.** – In het leven van iedereen gaat het wel eens verkeerd; droefheid en ontmoediging drukken een mens. Dan zal een persoonlijke aanwezigheid, een vriend die troost en kracht biedt, de pijlen van de vijand afweren, die bedoeld zijn om te vernietigen. Er zijn lang niet zoveel christelijke vrienden als er wel zouden moeten zijn. In uren van verzoeking, in een crisis, is een ware vriend van heel grote waarde. Op zulke tijden zendt satan zijn werktuigen om de wankale benen te laten struikelen, maar de echte vriend, die raad zal brengen, die moed en hoop meedeelt, die een kalmerend geloof heeft, waardoor de ziel wordt opgebeurd, - zo'n hulp heeft meer waarde dan kostbare parels (Brief 7, 1883)!

Hoofdstuk 29

Vers 1 **Het Verwerpen van Vermaning Leidt tot Verlies van de Ziel.** – Satan zal werken aan hen die zich laten gaan, mensen die altijd hun eigen weg hebben gevolgd en alles wat hen werd voorgehouden in raadgeving of vermaning om hun verwerpelijke karaktertrekken te veranderen, beschouwen als kritiek om hen te binden en te beperken, zodat ze niet vrij zijn om zelf te handelen. In Zijn grote genade heeft de Heere hun waarschuwingsboodschappen gestuurd, maar ze wilden niet luisteren naar vermaningen. Net als de vijand, die in de hemel in opstand kwam, houden ze er niet van om te luisteren; ze corrigeren het kwaad niet dat ze gedaan hebben, maar worden aanklagers die zeggen dat ze zelf misbruikt en niet gewaardeerd werden. Het is nu de tijd van beproeving, van toetsing. Zij die als Saul doorgaan op hun zelf gekozen weg, zullen net als hij, hun eer en ziel verliezen (Brief 13, 1892).

Hoofdstuk 31

Vers 26 **De Wet van Vriendelijkheid op uw Lippen.** – De Heere wil ieder van ons helpen waar we die hulp het meeste nodig hebben, n.l. om het eigen-ik te overwinnen. Laat de wet van vriendelijkheid op uw lippen, en de geest van genade in uw hart zijn. Dit zal wondere resultaten voortbrengen. U zult teder, medelevend en voorkomend zijn. U hebt behoefte aan al deze gaven. U moet

Page 1164; blz. 213

de Heilige Geest ontvangen in uw karakter; dan zal deze zijn als een heilig vuur, waarvan wierook zal opstijgen tot God, niet van lippen die veroordelen, maar als een genezer van de menselijke ziel. Uw gelaat zal een beeld van het Goddelijke weerkaatsen. Er moeten geen scherpe, kritische, botte of harde woorden worden gesproken. Dit is onheilig vuur, dat buiten al onze besprekingen en gesprekken met onze broeders gehouden moet worden. God eist van iedereen, die in Zijn dienst is, dat ze hun wierookvaten aansteken met heilig vuur. De onheilige, strenge, harde woorden, die zo gemakkelijk van uw lippen komen, moeten worden ingehouden, en Gods Geest moet door het menselijk werktuig spreken. Door te zien op het karakter van Christus, zult u naar Zijn beeld worden veranderd. Alleen de genade van Christus kan uw hart veranderen, en dan zult u het beeld van de Heere Jezus weerkaatsen. God



Bijbelcommentaar op Spreuken; blz. 197-213

roept ons op om aan Hem gelijkvormig te worden, - zuiver, geheiligd en onbesmet. We moeten het Goddelijke beeld dragen (Brief 84, 1899).

(Kolossenzen 3:12,13). **Leef de Wet van Vriendelijkheid uit.** – De Heere Jezus is onze enige Helper. Door Zijn genade zullen we leren liefde aan te kweken, en onszelf op te voeden om vriendelijk en vol tederheid te spreken. De wet van vriendelijkheid zal op onze lippen zijn en degenen, die onder de invloed van de Heilige Geest verkeren, zullen niet het gevoel hebben, dat het een teken van zwakte is om te wenen met de wenen en blij te zijn met de blijden. We moeten een Goddelijke uitnemendheid van karakter aankweken. We moeten leren wat het wil zeggen om van goede wille te zijn jegens alle mensen, we moeten een oprecht verlangen hebben om als zonnenschijn en niet als schaduw te zijn in het leven van anderen.

Mijn broeders, laat uw harten verbroken en ootmoedig zijn. Laat uitingen van medeleven en liefde, die de tong geen pijn doen, van uw lippen stromen. Laat anderen de warmte voelen, die de liefde in het hart kan wekken, en voedt de belijdende discipelen van Christus op om het kwaad, dat zo lang heeft bestaan, te corrigeren, - zelfzucht, koelheid en hardheid van hart. Al deze trekken openbaren het feit, dat Christus niet in het hart vertoeft (R&H 2 jan. 1894).

Vers 27 (Jesaja 65:21-23). **Geen Luie Gelovigen.** – De Bijbel kent geen gelovige die lui is, hoe vooraanstaand zijn positie ook moge zijn. In de hemel is werk te doen. De staat van de verlost is niet een staat van nietsdoen. Er blijft een rust voor het volk van God, maar dat is een rust, die te vinden is in een dienst van liefde (Brief 203, 1905).