

## 4. Een Onmetelijke Stad in de Ruimte



Over een grote stad gesproken! Vergeleken hiermee vallen New York, Tokyo, en Londen in het niet! Wacht maar tot u achter de verbazingwekkende feiten van deze gigantische stad komt, die ook nog door de ruimte kan reizen. En het zijn allemaal feiten, geen science fiction! De informatie in deze studiegids zal u zeker boeien en hoop geven voor de toekomst!

### 1. Wie is de architect en bouwer van deze ruimtestad?

“Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.” Hebreëen 11:16.

**Antwoord:** De Bijbel zegt dat God een grote stad aan het bouwen is voor Zijn volk. En deze stad is net zo werkelijk en letterlijk als iedere stad die u ooit gezien heeft.



God is de architect en bouwer van deze heilige stad.

### 2. Waar is deze wonderlijke stad die God aan het maken is?



Gods wonderbaarlijke stad bevindt zich in de hemel, Zijn woonplaats.

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God.” Openbaring 21:2. “Here mijn God ... Gij zult horen in de plaats uwer woning, in de hemel.” 1 Koningen 8:28-30.

**Antwoord:** Deze grote stad die God aan het bouwen is, bevindt zich momenteel in de verre ruimte, in Gods woonplaats, die de hemel genoemd wordt.



### 3. Hoe beschrijven de Schriften deze verbazingwekkende stad?

**Antwoord:**

#### (A) GROOTTE

“En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën.” Openbaring 21:16. De stad is vierkant. De omtrek is 12.000 stadiën, ofwel ± 2.200 kilometer lang (een stadie is ± 185 meter). Iedere zijde is ± 550 kilometer lang.



Hier is de grootte van stad afgezet tegen enkele staten in Amerika.

#### (B) NAAM

De stad wordt het “nieuwe Jeruzalem” genoemd. Openbaring 21:2

#### (C) MUREN

“En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el ... En de bouwstof van haar muur was diamant.” Openbaring 21:17,18. Een muur van 144 el ofwel 72 meter hoog omringt de stad (een bijbelse el is ongeveer een 1/2 meter). De muur is gemaakt van zuiver diamant, met een schittering en schoonheid die onbeschrijfelijk is. Moet u zich dat voorstellen! Bijna 20 verdiepingen hoog en zuiver diamant!



De diamanten muren van de stad zijn bijna 20 verdiepingen hoog.

#### (D) POORTEN

“En zij had twaalf poorten ... naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten.” “Iedere poort afzonderlijk was uit één parel.” Openbaring 21:12,13,21. De stad heeft 12 poorten - drie aan iedere kant. Iedere poort is gemaakt van één enkele parel.



Iedere stadspoort is gemaakt van één enkele parel.

#### (E) FUNDAMENTEN

“De muur der stad had twaalf fundamenten ... versierd met allerlei edelgesteente. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sadonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde ametist.” Openbaring 21:14-20.

De stad heeft 12 fundamenten die ieder afzonderlijk van kostbaar gesteente is gemaakt. Iedere kleur in de regenboog is er in vertegenwoordigd, zodat het van een afstand ongetwijfeld zal lijken alsof de stad op een regenboog rust.

#### (F) STRATEN

“En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.” Openbaring 21:21.

#### (G) VERSCHIJNING

“De heilige stad ... getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” “En zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.” “Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.” Openbaring 21:2, 11, 16. De stad met al haar kostbare gesteenten, goud, en glinsterende schoonheid, zal verlicht zijn met de heerlijkheid van God. In haar adembenemende majesteit en zuiverheid wordt zij vergeleken met een “bruid die voor haar man versierd is”.



De straten van de stad zullen van zuiver goud zijn die de hemelse heerlijkheid weerkaatsen als een spiegel



#### 4. Welke wonderlijke eigenschap van deze majestueuze stad verzekert iedere bewoner van eeuwige levenskracht en jeugd?

“Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.” Openbaring 22:2. “Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” Genesis 3:22.

**Antwoord:** De boom des levens, die twaalf verschillende soorten vruchten draagt (en in het midden van de stad staat – Openbaring 2:7), geeft eeuwige levenskracht en jeugd aan allen die er van nemen. Zelfs de bladeren zullen wonderbaarlijke ondersteunende kwaliteiten bezitten. Deze boom zal iedere maand nieuwe vruchten geven.



's Hemels fantastische boom des levens brengt eeuwig leven en jeugd aan allen die er van eten.

#### 5. Is het waar dat deze wonderlijke stad naar deze aarde zal neerdalen?



Deze stad zal op de aarde neerdalen en haar hoofdstad worden.

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.” Openbaring 21:2. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Matteüs 5:5. “Aan de rechtvaardige wordt vergolden op aarde.” Spreuken 11:31.

**Antwoord:** Ja, de majestueuze heilige stad zal neerkomen op deze aarde om de hoofdstad te worden van de nieuw gemaakte aarde. Alle rechtvaardigen zullen een huis hebben in deze stad.

#### 6. Wat zal er met zonde en zondaren gebeuren?

“Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken.” Maleachi 4:1. “En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen.” Openbaring 20:9. “De elementen zullen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” 2 Petrus 3:10. “Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen.” Maleachi 4:3. “Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” 2 Petrus 3:13.



Zonde en zondaren zullen worden vernietigd door vuur van God.

**Antwoord:** God zal alle zonde en zondaren vernietigen door vuur. Dit vuur zal de aarde doen smelten en alles in as leggen. Dan zal God een volmaakte nieuwe aarde maken, en de heilige stad zal haar hoofdstad zijn. Hier zullen de rechtvaardigen leven in vreugde, vrede en heiligheid tot in eeuwigheid. God belooft dat de zonde niet meer de kop zal opsteken. Zie Nahum 1:9. (Voor meer informatie over de hel, zie Studiegids 11).



## 7. Welke prachtige beloften doet God aan de mensen die Zijn nieuwe koninkrijk binnengaan?



In Zijn nieuwe koninkrijk zal de Here persoonlijk onder Zijn volk leven.

### Antwoord:

- A. De Here zal persoonlijk bij hen wonen (Openbaring 21:3).
- B. Zij zullen zich nooit vervelen. Er zal voor eeuwig plezier zijn (Psalm 16:11).
- C. Er zal geen dood meer zijn, pijn, tranen, verdriet, ziekte, ziekenhuizen, operaties, tragedies, teleurstelling, moeite, honger of dorst (Openbaring 21:4; Jesaja 33:24; Openbaring 22:3; Jesaja 65:23; Openbaring 7:16).
- D. Zij zullen nooit moe worden (Jesaja 40:31).
- E. Iedere geredde persoon zal in alle opzichten lichamelijk gezond zijn. De doven zullen horen, de blinden zullen zien, de stommen zullen zingen en de lammen zullen in staat zijn om te rennen (Jesaja 35:5, Filippenzen 3:21).
- F. Jaloezie, angst, haat, leugen, nijd, onreinheid, cynisme, vuiligheid, zorg, en alle kwaad zal voor eeuwig uit Gods koninkrijk verbannen zijn (Openbaring 21:8, 27; 22:15). Mensen zullen niet langer belast zijn met zorgen die hen tot wanhoop kunnen drijven. Er zullen geen depressies meer zijn. Tijd zal eeuwigheid worden, en de druk en deadlines van deze aarde zullen voor altijd verdwenen zijn.



Er zullen geen krukken en rolstoelen meer nodig zijn in de hemel.

## 8. Hoe zal de nieuwe aarde verschillen van onze huidige aarde?

### Antwoord:

A. Grote zeeën zoals we die nu kennen zullen er niet meer zijn (Openbaring 21:1). De oceanen en zeeën bedekken momenteel ongeveer 75% van het aardoppervlak. Dit zal niet het geval zijn in Gods nieuwe koninkrijk. De hele wereld zal één grote tuin zijn van onovertroffen schoonheid, waarin verspreid meren, rivieren, en bergen zullen voorkomen (Openbaring 22:1; Handelingen 3:20,21).



Kinderen zullen veilig kunnen spelen met leeuwen op de nieuwe aarde.

- B. De woestijnen zullen tuinen worden (Jesaja 35:1,2).
- C. De dieren zullen allemaal tam zijn. Geen dier zal azen op een ander dier en een klein kind zal ze leiden (Jesaja 11:6-9; Jesaja 65:25).
- D. Er zal geen vloek meer zijn (Openbaring 22:3)
- E. Geweld op wat voor manier dan ook zal niet meer voorkomen (Jesaja 60:18). Dit betreft misdaad, stormen, overstromingen, aardbevingen, tornado's, onrecht, etc.
- F. Er zal niets onreins zijn op de nieuwe aarde (Openbaring 21:27). Geen sigarettenpeuken, dronkaards, cafés, alcoholische dranken, bordelen, obscene plaatjes, of enig ander kwaad.



De enorm grote oceanen van vandaag de dag zullen niet bestaan in Gods nieuwe koninkrijk.



Er zullen geen natuurrampen zijn op de nieuwe aarde.



## 9. Zullen er kinderen zijn in Gods koninkrijk? En zo ja, zullen ze opgroeien?



Spelende kinderen  
zullen de straten vullen  
van het nieuwe  
Jeruzalem.

“Ook zullen de straten vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.”  
Zacharia 8:5. “Gij zult uitgaan en opgroeien als kalveren uit de stal.”  
Maleachi 4:2.

**Antwoord:** Ja, er zullen veel jongens en meisjes zijn in de heilige stad (Jesaja 11:6-9), en deze kinderen zullen opgroeien (Maleachi 4:2). We zijn enorm gedegeneerd in gestalte, verstand en levenskracht sinds Adam, maar dit alles zal hersteld worden (Handelingen 3:20,21).

## 10. Als we met onze geliefden herenigd worden, zullen we elkaar herkennen?



“Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.”  
1 Korintiërs 13:12.

**Antwoord:** De Bijbel leert duidelijk dat rechtvaardige geliefden die gestorven zijn, opgewekt zullen worden om verenigd te worden met de rechtvaardige levenden in Gods koninkrijk (Jesaja 26:19; Jeremia 31:15-17; 1 Korintiërs 15:51-55; 1 Thessaloniëzen 4:13-18). De Schriften leren ook dat mensen in Gods koninkrijk elkaar zullen kennen, net zoals mensen elkaar op aarde herkennen vandaag de dag.

## 11. Zullen mensen in de hemel echt zijn, met vlees en botten?

“Jezus zelf stond in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.” “En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen.” “En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en ... terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.” Lucas 24:36-39, 41-43,50,51. “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”. Handelingen 1:11. “De Here Jezus Christus ... zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt”. Filippenzen 3:20,21.



In de hemel zullen werkelijke mensen werkelijke vreugde ervaren. De diepste verlangens van het menselijk hart zullen bevredigd worden.

**Antwoord:** Na Zijn opstandig liet Jezus aan Zijn discipelen zien dat hij uit vlees en botten bestond door ze Hem te laten betasten en door voedsel te eten. Dezelfde Jezus steeg op naar Zijn Vader en zal terugkomen op aarde. De rechtvaardigen zullen lichamen krijgen net zoals het lichaam van Christus en echte mensen zijn met vlees en botten tot in eeuwigheid. Het verschil zal zijn dat het hemelse



lichaam niet onderworpen zal zijn aan dood of verval. De leer dat de verlost in de hemel geesten zullen zijn die rondvliegen op nevelige wolken en niets anders doen dan op harpen spelen, is niet gebaseerd op de Bijbel. Jezus is niet aan het kruis gestorven om zo'n onbeduidende en belachelijke toekomst te bieden aan degenen die Zijn liefde accepteren en Zijn manier van leven navolgen. De meeste mensen hebben geen interesse in een dergelijk hemels bestaan, en hebben daarom weinig of geen behoefte om Gods koninkrijk binnen te gaan – vaak geven ze er alleen maar de voorkeur aan omdat ze bang zijn voor de hel. Als alle mensen overal op de wereld toch de waarheid zouden leren van Gods heilige stad en nieuwe aarde, zouden miljoenen Zijn liefde beginnen te begrijpen en naar Hem terugkeren met heel hun hart. Iemand die Gods koninkrijk mist, begaat de grootste fout van zijn leven.

## 12. Hoe brengen de rechtvaardigen hun tijd door in het hemels koninkrijk?



Tuinieren zal in de hemel grote vreugde en voldoening brengen.

“Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, ...van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten.” Jesaja 65:21,22.

**Antwoord:** De rechtvaardigen zullen hun eigen huizen bouwen op de nieuwe aarde. (Iedereen zal ook een huis in de stad hebben die gebouwd is door Christus – Johannes 14:1-3). Ze zullen wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. De Bijbel is duidelijk. Werkelijke mensen doen echte dingen in de hemel, en zij zullen er ten volle van genieten.

## 13. Met welke andere activiteiten zullen de verlost zich bezighouden?



Geen taal kan de glorie en vreugde beschrijven van de zuivere hemelse muziek.

**Antwoord:**

A. Zingen en hemelse muziek spelen (Jesaja 35:10; 51:11; Psalm 87:7; Openbaring 14:2,3).

B. Aanbidden voor Gods troon iedere sabbat (Jesaja 66:22,23).

C. Genieten van bloemen en bomen die niet verwelken (Ezechiël 47:12; Jesaja 35:1,2).

D. Geliefden bezoeken, patriarchen, profeten, etc. (Matteüs 8:11; Openbaring 7:9-17).

E. De dieren in de hemel bestuderen (Jesaja 11:6-9; 65:25).

F. Reizen en ontdekken zonder ooit moe te worden (Jesaja 40:31).

G. Luisteren naar Gods zang (Sefanja 3:17).

H. De grootste ambities verwezenlijken (Psalm 37:3,4; Jesaja 65:24).

I. De grootste vreugde van alles – het voorrecht om met Jezus te zijn, met Hem te reizen, en Hem van aangezicht tot aangezicht te zien (Openbaring 14:4; 22:4; 21:3; 1 Johannes 3:2).



De hemel geeft ons het voorrecht om vrienden te worden met bijbelse patriarchen en profeten.



## 14. Kan in beperkte menselijke taal de heerlijkheid van de hemel worden uitgedrukt?

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” 1 Korintiërs 2:9.

**Antwoord:** Zelfs niet in onze wildste dromen kunnen we de wonderen van Gods eeuwige koninkrijk ook maar beginnen te vatten. Alles wat Adam verloren heeft, zal hersteld worden (Handelingen 3:20,21).



De hemel zal mooier en meer de moeite waard zijn dan we ons ooit kunnen voorstellen.

## 15. Wordt dit koninkrijk voor mij persoonlijk voorbereid?



Jezus is de hemel persoonlijk voor u aan het voorbereiden. U bent belangrijk voor hem.

“En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” Openbaring 22:17. “Tot een onvergankelijke erfenis ... die in de hemelen weggelegd is voor u.” 1 Petrus 1:4. “Want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Johannes 14:2.

**Antwoord:** Het wordt voor u persoonlijk voorbereid. De uitnodiging van de Here is voor u persoonlijk. Als u deze afslaat, kunt u niemand anders de schuld geven dan uzelf.

## 16. Hoe kan ik verzekerd zijn van een plaats in dat koninkrijk?

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen.” Openbaring 3:20. “Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.” Openbaring 22:14. “Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” Matteüs 7:21. “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” Johannes 1:12. “Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7.



Als Jezus in onze harten leeft en in onze huizen woont, zijn we verzekerd van een plaats in Zijn hemels koninkrijk.

**Antwoord:** De Bijbel maakt het duidelijk. Het is eenvoudig. Geef je leven aan Jezus om het te laten reinigen van zonde. Als je dit doet, geeft Hij je ook de kracht om Zijn wil te doen en Zijn geboden te houden. Dit betekent, natuurlijk, dat je begint te leven zoals Jezus en je alle zonden zult overwinnen. “Wie overwint, zal deze dingen beërven.” Openbaring 21:7. Kort gezegd, iemand is voorbereid voor de hemel als hij/zij nu de hemel in zijn/haar hart heeft.



**17.** Ik heb besloten om Jezus' aanbod aan te nemen om met Hem voor eeuwig in Zijn hemelse koninkrijk te leven.

*Antwoord:*

Ja

Nee





## Belangrijke Vragen Beantwoord

### 1. Hoe kan de hemel een fijne plaats zijn om te wonen terwijl de verlost en geliefden hebben die verloren zijn gegaan?

De Bijbel zegt dat God “alle tranen van hun ogen zal afwissen.” Openbaring 21:4. Omgeven door de schoonheid en de vreugde van de nieuwe aarde zal Gods verlost volk de pijn en het hartzeer van het verleden vergeten. “Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden.” Jesaja 65:17.

### 2. De Bijbel zegt dat “vlees en bloed het koninkrijk der hemelen niet kan beërven”. 1 Korintiërs 15:50. Hoe kunnen de verlost dan uit vlees en botten bestaan?

Hier gebruikt de Bijbel de term “vlees” om een niet bekeerd persoon aan te duiden. Een soortgelijke uitdrukking staat in Romeinen 8:8,9: “Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont”. Johannes 3:6 zegt: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”. De term “vlees” verwijst hier opnieuw naar een niet bekeerd persoon, terwijl de term “geest” naar een bekeerd of “wedergeboren” persoon verwijst. Dus de Bijbel zegt eenvoudigweg in 1 Korintiërs 15:50 dat niemand het koninkrijk der hemelen kan binnengaan tenzij er eerst een bekering plaatsvindt en het vlees verandert in geest. Christus, in Zijn lichaam na de opstanding, zei dat hij werkelijk bestond uit “vlees en beenderen”. Lucas 24:39. Wij zullen een lichaam hebben zoals dat van hem volgens Filippenzen 3:21.

### 3. Staat de poort van de heilige stad onder toezicht van de apostel Petrus?

Nee! De Bijbel zegt in Openbaring 21:12 dat het nieuwe Jeruzalem – de heilige stad van God – 12 poorten heeft, en dat bij de poorten 12 engelen zijn. In de Bijbel staat niet vermeld dat één van de apostelen op wacht zal staan bij de poorten.

### 4. Is de heilige stad werkelijk groot genoeg zodat alle verlost van alle eeuwen daarin kunnen wonen?

Als iedere geredde persoon 100 m<sup>2</sup> aan ruimte zou krijgen, dan is de stad groot genoeg om plaats te bieden aan 48 miljard mensen. Dat is vele keren maal de huidige grootte van de wereldpopulatie. Veel statistici geloven dat er genoeg ruimte in de stad zal zijn als alle mensen die ooit geleefd hebben, gered zouden worden. De Schriften maken echter duidelijk dat slechts enkelen gered zullen worden (Matteüs 7:14). Dus er zal meer dan genoeg ruimte zijn in deze grote stad.

### 5. Soms vraag ik me af of de beloning de moeite waard is. Af en toe lijkt het erop dat Satan op het punt staat me te overweldigen. Biedt de Bijbel me enige bemoediging?

Ja. De apostel Paulus moet aan iemand als u gedacht hebben toen hij schreef: “Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” Romeinen 8:18. Op het moment dat we ook maar een glimpje opvangen van dat eeuwige koninkrijk zullen de moeilijkste beproevingen en vervolgingen op aarde in het niet verdwijnen, en de verlost zullen uitroepen: “Halleluja, het was meer dan de moeite waard!”

### 6. Zullen kleine baby's die gestorven zijn, gered worden in Gods koninkrijk?



Wij hebben geen duidelijk antwoord vanuit de Bijbel op deze vraag, maar velen geloven dat kinderen gered zullen worden op basis van Matteüs 2:16-18. Daarin vertelt de Bijbel over een slechte koning Herodus die alle mannelijke baby's jonger dan 2 jaar laat vermoorden in Bethlehem. In het Oude Testament staat deze tragische, wrede gebeurtenis voorspeld, en God zei de moeders om te stoppen met huilen omdat zij op een dag hun kinderen terug zouden krijgen. "Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; ... zij [de vermoorde kinderen] zullen terugkeren uit het land van de vijand." Jeremia 31:16,17. Dit is klaarblijkelijk een verwijzing naar de opstanding.

## **7. Begrijp ik het goed dat de hemel, de woonplaats van de verlost, hier op deze aarde zal zijn?**

Dat klopt. Hoewel de heilige stad nu in Gods woonplaats is, zal Hij haar naar deze aarde verplaatsen. Zonde en zondaars zullen worden vernietigd door vuur, en God zal een nieuwe aarde maken en die geven aan de rechtvaardigen in al haar glorie en schoonheid zoals de hof van Eden. De heilige stad zal de hoofdstad zijn van de nieuwe aarde. God zal zijn troon hierheen verplaatsen (Openbaring 21:2,3; 22:1,3) en temidden van de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid. Het zal letterlijk hemel op aarde zijn. Het is Gods plan om de mens terug te geven wat Adam verloren heeft: de heerlijkheid van een volmaakt leven op een volmaakte planeet. Satan en zonde belemmerden Gods plan, maar het plan zal uitgevoerd worden. Wij kunnen allen deel uitmaken van dit nieuwe koninkrijk. We moeten er deel van uitmaken! Het is te mooi om te missen! (Voor extra informatie over dit onderwerp, zie Studiegids 12.)

## **8. Waarom wordt door zovelen geleerd dat de woonplaats van de verlost een mistige plaats is met spookachtige inwoners die op wolken zweven en niets anders doen dan op harpen spelen?**

Deze leer vindt zijn oorsprong bij de duivel, de vader der leugen (Johannes 8:44). Hij doet er alles aan om Gods plan van liefde te verstoren en de hemel voor te stellen als een onwerkelijke, spookachtige plaats zodat mensen hun interesse zullen verliezen of sceptisch komen te staan tegenover de Bijbel. Satan weet heel goed dat zijn macht over hen verbroken is, zodra mannen en vrouwen de Bijbel volledig begrijpen aangaande de woonplaats van de verlost, omdat zij plannen zullen maken om dat koninkrijk binnen te gaan. Daarom werkt hij zo hard om het onderwerp onduidelijk te maken en onwaarheden te verspreiden over dat hemelse huis.



# SAMENVATTING

Wij raden u aan eerst de Studiegids te lezen voordat u deze Samenvatting invult. Alle antwoorden op onderstaande vragen kunt u vinden in de Studiegids. Kruist u de juiste antwoorden aan. **De aantallen tussen haakjes geven het aantal juiste antwoorden weer.**

## 1. De heilige stad in de ruimte (1)

- Is niet letterlijk, maar alleen maar een allegorie.
- Is een letterlijke stad die momenteel bereid wordt door God in Zijn woonplaats.
- Bestaat niet behalve in de gedachten van sommige mensen.

## 2. Deze heilige stad (1)

- Zal worden vernietigd door een nucleaire explosie.
- Zal worden veroverd door Satan en zijn aanhangers.
- Zal neerdalen op deze aarde en de hoofdstad worden van een nieuw gemaakte aarde.

## 3. Kruis in de volgende lijst de bijbelse feiten aan met betrekking tot de heilige stad: (7)

- Zij wordt het nieuwe Jeruzalem genoemd.
- Zij is ongeveer net zo groot als de stad Londen.
- Haar muren zijn van diamant.
- De lengte en breedte van de stad zijn gelijk.
- De straten zijn van puur goud.
- De stad heeft 14 fundamenten.
- De apostel Petrus staat aan de poort.
- Elk van de 12 poorten bestaat uit één parel.
- Haar omtrek is 2.200 kilometer.
- Haar fundamenten zijn allemaal gemaakt van kostbare edelstenen.
- De stad zal perfect in proportie zijn.

## 4. De boom des levens (1)

- Is een echte boom die eeuwige levenskracht en jeugd zal geven aan Gods volk.
- Is een figuurlijke manier van spreken en houdt enkel en alleen in dat God Zijn volk kracht zal geven.
- Bestond in het begin maar niet in het koninkrijk op de nieuwe aarde.



## 5. *Kruis in de volgende lijst alle bijbelse beloften aan die gegeven worden aan de mensen in Gods nieuwe koninkrijk: (5)*

- De Heer zal dagelijks huwelijken sluiten.
- De boom des levens draagt 20 verschillende soorten fruit.
- De Heer zal zelf onder Zijn volk leven.
- Na een miljoen jaren zullen de verlost en zich gaan vervelen.
- Er zal geen dood en verdriet meer zijn.
- Mensen zullen nooit moe worden.
- De lammen zullen rondgedragen worden door engelen.
- Engelen zullen doktoren zijn en allerlei operaties doen.
- De blinden zullen kunnen zien.
- Jaloezie, angst, haat, leugen, begeerte, onreinheid, etc. zullen voor eeuwig verdwenen zijn.
- Baby's zullen niet groot worden.

## 6. *Kruis de uitspraken aan die de waarheid aangeven over de nieuwe aarde: (6)*

- De hedendaagse zeeën zullen er niet meer zijn.
- De woestijnen zullen groter zijn.
- Dieren zullen in prachtige hemelse kooien gehouden worden.
- Tornado's, aardbevingen en overstromingen zullen er niet zijn.
- Afval zal dagelijks keurig van de straten worden verwijderd door de engelen.
- Bloemen en bomen zullen niet verwelken of vergaan.
- De hemel zal hier op deze aarde zijn.
- De zonde zal geen tweede keer de kop opsteken.
- De heerlijkheid van dit alles kan niet worden beschreven.

## 7. *De rechtvaardigen in het hemels koninkrijk (1)*

- Zullen geesten zijn die op harpen spelen en op wolken zweven.
- Zullen andere geliefden en vrienden niet herkennen die daar zijn.
- Zullen echte lichamen hebben van vlees en botten en zullen elkaar kennen.

## 8. *We weten dat mensen in de hemel echt zullen zijn en echte dingen zullen doen omdat (1)*

- De wetenschap dit duidelijk heeft bewezen.
- De Bijbel zegt dat we als Jezus zullen zijn, die echt was na Zijn opstanding (hij had vlees en botten) en echte dingen deed.
- Veel predikanten zeggen dat het zo is.

## 9. *Ik kan zeker van een plaats in de hemel zijn als ik (1)*

- Dagelijks zeg dat ik van de Here houd.
- Bang ben voor de hel.
- Christus accepteer en volg en Zijn geboden onderhoud.



**10. Wat zullen de verlostten doen in het hemels koninkrijk? Kruis de ware bijbelse feiten aan: (5)**

- Huizen bouwen en er in leven.
- Wijngaarden planten.
- Dieren doden en ze eten.
- Hemelse instrumenten bespelen en God lof toezingen.
- Aanbidden voor Gods troon.
- Langs de hel vliegen en de verlorenen bespotten.
- Van de boom des levens eten.

**11. Ik heb besloten om Jezus' aanbod te aanvaarden om met Hem voor eeuwig in Zijn hemels koninkrijk te leven.**

- Ja.
- Nee.